



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

(05)

701188



DANSK PÆDAGOGISK SKOLEN

148



DANMARKS
PÆDAGOGISKE
BIBLIOTEK

Jørgens hjørne

Som det fremgår af billederne i dette nummer af skolebladet, havde vi en dejlig jubilæumsdag, den 8. oktober 1991.

Dagen igennem var der glæde og fest over hele skolen. Så jeg tror bestemt, at dagen vil blive husket af elever og lærere, når vi om 25 år skal holde det næste jubilæum.

På børnenes og skolens vegne, skal jeg specielt sige tak for det dejlige billede vi fik fra Addit/Rundhøj og Forældre- og lærerforeningen. Det er det samme billede som alle elever og ansatte også har fået som plakat.

Det var en rigtig god idé, for ved at kigge på plakaten derhjemme, vil vi allesammen kunne huske tilbage til skolens jubilæumsdag.

Eleverne opsendte balloner vedhængt små kort på jubilæumsdagen. Kortene er dumpet ned mange forskellige steder i landet. Således har vi fået breve tilbage fra "findere" i Hobro, Bjerringbro, Blokhus, Viby, Langå og Sverige. Og vi modtager stadig kort.

I den kommende månedstid vil der blive afholdt forældresamtaler i skolens klasser.

I nogle klasser er forældresamtalerne afholdt allerede, idet lærerne har valgt at komme på "hjembesøg" denne gang, istedet for at holde samtalen på skolen.

Hvert år laver vi "telefonkæder" for 4. kl. til 10. kl. Telefonkæderne skal tjene to formål:

1. De kan anvendes af læreren, eleverne eller forældrene, hvis der er behov for at sprede en information hurtigt i klassen.
2. Jeg anvender telefonkæderne, hvis jeg, en sjælden gang, skal ringe og bede en klasse om at komme en time senere, fordi der mangler vikar.
Dette gælder dog kun for 6.kl. til 10. kl. 4.kl. og 5. kl. skal have besked dagen i forvejen, hvis de får fri i enkelte timer.
De mindste elever gives aldrig fri p.g.a. manglende vikardækning.

Og så en opfordring:

Forældre, elever og ansatte er meget velkomne til at komme med indlæg til skolebladet.

Evt. indlæg afleveres på skolens kontor, hvorefter de videregives til skolebladets redaktører, Henrik Sørensen (sk.bestyrelsen) og Per Jørgensen (lærer).

BIBLIOTEK

Jubilæum



GAMLE ELEVER ØNSKER TILLYKKE



RUNDHØJ BLÆSERNE VED RECEPTIONEN



S.B UNDER SKUESPILET "ALLADIN"

Nyt fra FOLF

Så er det hverdag igen. Jubilæet er vel overstået og efterårsferien er slut. Jubilæet forløb helt efter planen, alt blev afviklet efter planen og var en kæmpe succes.

Dagen startede med flaghejsning og fællessang i skolegården, Da flaget var nået til tops, blev der råbt hurra, og de der endnu ikke var stået op blev helt sikkert vækket, for det rungede i hele Rundhøj. Herefter gik vi i samlet flok til Rundhøjhallen - en ganske særlig vej. Vi fik lov til at bestige den uventede trappe i skolegården, hvilket ikke sker ret tit.

I hallen var der taler, sange og uddeling af gaver. Her efter gik alle tilbage i klasserne, for at hygge sig med morgenmad. Alt imens blev der delt plakater ud til alle. Næste punkt var oppustning af balloner og navneskilte skulle bindes fast, hvilket imidlertid voldte visse kvaler, idet skiltene var for tunge. Problemet blev løst på forskellig vis, ved enten at klippe af navneskiltene eller ved at binde to balloner sammen. Klokkeren 10 samledes alle på plænen til ballonopsending, og den store nedtælling begyndte under kyndig ledelse af Jørgen Gaarde, og til sidst steg alle balloner til vejrs. Et flot syn og spændende at se, hvor de lander.

Klokkeren 13 var der reception på lærerværelset og mange var mødt op for at ønske tillykke. Senere startede så den store jubilæumsfest. Aftenen startede med sange fremført af det gamle elevkor under ledelse af P.P. Derefter opførte S. b "Al-

ladin". En flot præstation med flotte effekter og kostumer samt talentfulde skuespillere. Så var der ball med rock-musik og lysshow. Til de, som havde lyst til at hvile ørerne og måske få lidt at spise, var der små hyggelige cafeer, hvor man kunne få kaffe - the - pizza. Festen sluttede klokken 23, og det var nogle trøtte elever og lærere, der gik hjem i seng efter en lang og begivenhedsrig dag.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for det flotte arrangement. Det er et enormt arbejde at få sådan en dag til at lykkes, og jeg syntes at alle klarede det med bravour. Der skal også lyde en tak for fredagens fest, med opførelsen af en superflot, sjov og festlig revy og derefter god mad og hyggeligt samvær.

På FOLFs vegne
Inge Lindrup

Er du medlem af FOLF - ?
Hvis ikke kontakt da Jørgen Hoffmeyer
på telefon 86 14 97 50

Udveksling

Vi har fået nogle erfaringer mht udveksling med Rostock, eftersom vi nu har haft besøg af dengang to 8. klasser fra 14. Oberschule og selv har været på besøg i Rostock med vore nuværende 9. klasser. De tyske elever plus 3 lærere besøgte os den sidste uge før sommerferien. Efter ferien var det vores tur til genbesøg.

Vi vidste på forhånd, at vi ikke kunne besøge de tyske elever og lærere som hørende til en skole, da Mecklenburg - Vorpommeren i mellemtiden havde fået nyt skolesystem, som medførte at alle elever blev delt ud på 3 forskellige skoletyper alt efter fagligt niveau; navnlig Hauptschule, Realschule og Gymnasium. Denne deling sker normalt efter 4 klasse.

Ydermere var vi så "heldige" at ankomme den dag, da alt det nye skulle starte. Dette medførte, at de tyske elever ikke var i stand til at deltage i vort program om formiddagen, da de nu skulle være på mange forskellige skoler.

Efter endt program blev de danske elever hver dag afhentet af deres tyske værter og bragt til et aftalt mødested næste dag. Det generelle indtryk er, at vore elever har haft utroligt meget ud af ugen, både menneskeligt og ikke mindst fagligt. Ydermere skal det nævnes, at de opførte sig eksemplarisk på hele turen.

Vi, det vil sige de danske lærere, havde desuden den opgave, at finde en ny udvekslings-skole til os i Rostock, da det ikke længere er muligt at udveksle med 14. Oberschule.

Vi fik kontakt med et nyt gymnasium i en forstad til Rostock, Dierkow. Skolelederen her er meget interesseret i at lave udveksling med Rundhøjskolen, så denne skulle være sikret fremover, således at den nuværende 8 klasse også kan komme afsted og få genbesøg.

Mht økonomien ved en udveksling er det således, at skolen får et kommunalt tilskud til at dække f.eks tyskernes besøg her. Dette gælder ikke fortæring mv, da det pålægges værtsfamilien at dække disse udgifter. Besøget i Rostock vil så blive finansieret af folk dernede. Rejsen derned vil være frirejse langt den største del af turen.

Helge Sørensen



Min skoletid

Sådan var skolen

Skolen har som alle ved lige haft 25 års jubilæum. Alle ved hvordan det er at gå på Rundhøjskolen og hvordan det er at være ung i 1991. Men hvordan var det at være ung og gå i skole for 25 år siden.

Forældrene og lærerne ved det, men eleverne ved det ikke. Hvis de har fået noget at vide om det af deres forældre eller lærere, tror de at det er løgn.

Derfor synes jeg, at eleverne skal have indblik i, hvordan det var at være ung og gå i skole i de glade tressere. Vi vil derfor i de kommende skoleblade køre en fortsat serie om hvordan det var at gå i skole før verden gik amok.

En hver lighed med nulevende personer er helt tilfældig og utilsigtet. Så er det sagt.

Jeg har en onkel, der allerede så småt er begyndt at blive gråhåret. Han hedder Erik. Da han var barn gik han i skole i Svendbølle, som alle ved ligger 20 km nord for købstaden Risløse. Min onkel er en ærlig mand, så jeg tror at det er sandt, det han har fortalt mig om sin skoletid. Men det kan I jo selv vurdere. Her kommer hans utrolige historie.

Helvede er løs i Svendbølle

"Stå nu op Erik, klokken er mange", råbte fru Olsen en smule irriteret fra køkkenet. Erik rakte søvndrucken ud efter radioen. Pigtrådsmusikken vældede ud i værelset i tredje gear. Det var Beatles med "Maxwells Silver Hammer". Fed musik tænkte Erik. Grethe Søneck kan godt gå hjem og lægge sig. Erik gned øjnene og sendte fingrene gennem sit foraskårne beatleshår. Håret rørte knapt ørerne, men hr Olsens Eriks far syntes, at det så skrækeligt ud. Erik lignede efter hans

mening på samme tid de fattige børn ovre fra husvildebarakerne på Fjordvej og blomsterbørnene, der sad omkring Storkespringvandet i København og flippede. Nej ørerne fri og maskine i nakken, det sømmede sig for en bogholders søn. Det skulle bare mangle. Nu havde drengebørnene i familien været kronragede i seks generationer. Erik var så småt begyndt at få bumser og hans stemme lød sønnetider, som når man trådte en kat på halen.

Erik så på uret. 20 minutter i otte. Pokkers! Tøjet kom på i en fart. I køkkenet så fru Olsen både træt og bebrejdede på sin søn. "Du kan godt stå op, når jeg beder dig om det". "Ja, ja", sagde Erik medens han spiste havregryn med mælk samtidig med, at han læste i et Batler Britton blad. Batler havde lige skudt fire tyske fly ned og nu var vingetanken på hans eget fly skudt i brand. Erik lukkede øjnene og forestillede sig den knitrende lyd af det brændende fly, da fru Olsens stemme, som en rundsav flånsede gennem morgenstilheden. "Du sidder og falder i staver. Hvis du ikke skynder dig, kommer du for sent, og så ved du godt hvad far siger!". "Der er sgu god tid", vrissede Erik.

Få minutter senere for han alligevel hen ad fortovet på Nyvej. 3 minutter i otte. Han for videre, og da han drejede om hjørnet, kunne han høre klokken ringe. Erik listede ind gennem skoleporten og blev straks mødt med et: "Nå, sådan en hertug møder nok til direktørtid".

Han behøvede ikke at kigge op. Han havde allerede genkendt stemmen. Han havde mødt den værste af dem alle. Lærer Jensen. Lærer Jensen var lige begyndt på skolen. Skoleinspektøren, hr Høj havde dengang sagt til ham, at gårdvagten lige var noget for sådan en stor og stærk mand, og så havde han jo

også været sergent ved hæren. Jensen var knap 2 meter høj, bredskuldret og havde hænder på størrelse med mellemstore grydelåg. Og for at det ikke skulle være løgn havde han rødt karseklippet hår. Ja Jensen var lidt uhyggelig.



Erik nåede ikke at reagere. Bang sagde det. Han mærkede den sviende fornemmelse på kinden næsten samtidig med, at Jensens udstrakte hånd hvinede gennem luften så hurtigt som en klapperslange i en høsegård. Fem fingre sad nu aftegnet i rødt på hans kind. Han havde stærkt lyst til at tude, men gjorde det ikke. Den glæde skulle Jensen ikke have. Først nu kiggede Erik op og så lige ind i Jensens udtryksløse øjne. Gamle sadist, tænkte Erik, men han sagde ikke noget. Dels havde han nok at gøre med, at koncentrere sig om den klump han havde i halsen og desuden ville han få en bagvender på den anden kind, hvis han kom med en kvik bemærkning.

"Du kan hente din eftersidning kl 9 på lærerværelset", brølede han. Erik gik ind i gården. Klasserne stod allerede på snorlige rækker overvåget af lærer Rask. Han var nu meget flink, tænkte Erik, men alligevel også lidt af en luskefis, som de fleste andre. Erik sneg sig hen bagest i den række, hvor

7 d stod opmarcheret. Foran ham stod Flemming, eller Fessor som han blev kaldt, fordi han vidste alt muligt mærkeligt om de utroligste ting. Ja lidt af en gammelklog fætter. Ved siden af Fessor stod Svend. Svend var klassens sportsidiot. Han var dygtig i skolen; ingen tvivl om det. Men han snakkede mest og helst om fodbold. Han spillede også selv fodbold i byens fodboldklub Svendbølle IF. Jo, Svend var en rigtig rask dreng, og desuden hadede han af et godt hjerte pålægschokolade, cacao-mælk men især mayonaise. Desuden var han en såkaldt pæn dreng, for han havde nemlig ikke beatleshår. Det bliver over mit lig, havde hans far sagt, og faderen var stadig ved godt helbred.

Svend, der havde set optrinnet i porten, vendte sig om og sagde henvendt til Erik: "Der var helt klart frispark". "Luk ægget, abe-øre", snerrede Erik. De første klasser var begyndt at gå op til deres klasseværelser. De havde



nemlig stået snorlige og holdt helt mund. Sådan var det, dem der ikke kunne arte sig, kunne vente til sidst. Rask skridtede fronten af, for at udvælge den næste artige klasse. Der lød et fløjt fra hans fløjte. 8 c blev vinket op. Pludselig råbte han: "nå, 7 d skal vi blive stående her hele dagen. Sig endelig til, for jeg har uendelig god tid". Endelig fløjtede han. Klassen vadede op af den lange gang. Væggene var grønmaledede. Farven blev af de mere muntre lærere kaldt "Vridsløselille grøn".

Udenfor nr 12 tog klassen tøjet af, og hængte det på knagerækken. Igen opstilling i to rækker langs knagerækken. I det samme kom frk Hvas. Hyænen, som eleverne kaldte hende, så mere stram ud end hun plejede. Da Erik så hen-

de, kom han straks i tanke om, at han havde glemt at lave blækregning. Det skulle afleveres idag. "Vær så god", blev der sagt og klassen gik ind. I klasseværelset tog eleverne opstilling i stram retstilling bag stolene. "Karsten, så stå dog for pokker ordentligt". Karsten knyttede øjeblikkeligt sylten og med en graciøs bevægelse vinkede fra Hvas eleverne på plads.

"Så er det blækregningen mine damer og herrer" Hyænen gik ned mellem vinduesrækken og midterrækken og samlede hæfter ind. Eriks hjerte stod stille. Hyænen så meget hidsig ud idag. Han kunne mærke vibrationerne fra hendes tunge skridt i gulvet. Han kendte hyænenes højrehånd. Afsløringen var nær.



Nyt fra skolebestyrelsen

Oktober blev en af de måneder, der indskrev sig i Rundhøjskolens historiebog med fede typer, og det var store begivenheder, der satte deres præg på skolens dagligliv. Jeg tænker selvfølgelig på jubilæet og på ansættelsen af ny inspektør på skolen.

Tirsdag den 8. oktober fejrede vi skolens 25 års jubilæum. Undertegnede var så heldig at få lov til at tage del i alle dagens aktiviteter: flaghejsning, fællessamling i hallen, morgenkaffe og uddeling af plakater i klasserne, opsending af balloner, reception for alle skolens "venner" og som et særdeles festligt punktum - en vellykket fest for børn forældre og personale om aftenen. En lang og begivenhedsrig dag, som jeg synes endnu engang bekræftede, at Rundhøjskolen er noget for sig selv, og at vore børn, selv om de nok vil benægte det, er glade for deres skole. En stor ros til folkene bag det fantastiske spændende jubilæumsskrift og den usandsynlige flotte plakat.

Den anden store begivenhed var ansættelsen af en ny skoleinspektør. Onsdag den 23.10.91 godkendte byrådet, at Jørgen Gaarde er Rundhøjskolens nye inspektør fra 1.11.91. Skolebestyrelsen ønsker Jørgen Gaarde et stort tillykke med stillingen, og håber at han må befinde sig godt i stolen, som han jo har prøvet et par gange indenfor det sidste år. Vi er overbevist om, at Jørgen Gaarde er den rette mand på denne post og glæder os til det fortsatte samarbejde.

MEN nu forestår så en ny

spændende opgave, at få besat viceinspektørstillingen

Ind imellem alle disse store begivenheder forsøger vi så i skolebestyrelsen, at proppe den mere "almindelige" del af vores bestyrelsesarbejde. På et ekstraordinært møde i begyndelsen af oktober forsøgte vi at forholde os til perspektivplanen for Aarhus skolevæsen. Det er et meget omfattende materiale at skulle tage stilling til, dels en statusrapport og dels en perspektivdel. Sidstnævnte indeholder foreslag til en pædagogisk målsætning, samt 6 modeller for fremtidens skole i Aarhus. Det er næsten umenneskeligt at holde de mange tal og modeller ud fra hinanden, og vi valgte sammen med skolens samarbejdsudvalg at indsende nogle korte kommentarer, hvis overskrifter gik ud på følgende:

- 2-sporede skoler er at foretrække
- Budgettet skal være af hængig af elevtallet
- Timefordelingen skal være afhængig af elevtallet
- Den praktiske planlægning af timefordelingen skal decentraliseres.
- Der skal være mulighed for at oprette flere specialklasser.
- Diverse kommentarer vedrørende decentraliseringen.
- De fysiske rammer bør forbedres. Rengøringen bør forbedres. SFO må indgå på lige fod med andre fritidsbrugere ved lokaletildelingen.
- Der efterlyses perspektiver for samarbejde mellem SFO og undervisningen.

Som bestyrelsesmedlem kan det af og til føles lidt

frustrerende, at arbejdet præges meget af store rapporter, som vi skal udtale os til eller store arbejdsopgaver som stillingsbesættelser. Det giver ikke meget tid til at give sig i kast med mere dagligdags ting. Men vi håber, når den sidste ansættelse nu falder på plads, at vi får ro til at snakke principper for

skolens hverdag, at udvide vores kendskab til de enkelte fag, samt at få gang i samarbejdet med klasserådene, som vi godt ved, vi "skylder" et møde.

Inge Daugaard
Skolebestyrelsen

HANEGAL

Nyt personale i "Hanegal" pr.15sept.:

Gitte Fosgrau 37t/uge.

Gitte har tidligere været ansat i vuggestuen på Holmevej.

Gitte er mor til Jonas i 2a.

Efter sommerferien fik vi 30 nye børn, dette udløste ekstra timer, så vi har kunnet ansætte Gitte i samråd med forældreråd og skolebestyrelse.



Nyt Forældreråd:

På forældremødet den 1 oktober blev følgende valgt :

Forkvinde: Marianne Hessel(mor til Rie 1a),

Rundhøj Alle 62,2 tlf: 86148798



RUNDHØJSKOLEN



Susanne Johnsen(mor til Lærke Ob)
Rundhøj Alle 37, st.tv.



Vivi Mikkelsen(mor til Jeanett ob)
Rundhøj Alle 31, 1 tv.



Mie Østergård(mor til Kenneth 1b)
Rundhøj Alle 53, 2th. tlf:86115345



Lena Teute Heidemann(mor til Nicolaj ob)
Olaf Rudesvej 32,2 tv.tlf:86274069



Suppleant: Lene V Hansen(mor til Kenneth 1a)
Rundhøj Alle 9 tlf:86116073



Suppleant: Susanne F. Kristoffersen(mor til Louise 1b)
Rundhøj Alle 30, st.tv. tlf:86117203.

Det er dejligt at Marianne og Lene ønsker at fortsætte endnu et år i forældrerådet. Tak til det gamle forældreråd for det store arbejde I har ydet i det forgangne år.

Afdelingsleder Ulla Solholm Olsen.



Inge Daugaard



Ta` selv-bordsstemning



Fællesskab

Deadline d. 22. nov.