



Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre publicering og distribution uden for husstanden er ulovlig.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



7.årg. nr.1 1980

BRYGGERVANGENS SKOLE

Hvem kan finde på et godt navn til skolens nye blad??? Vi beder alle hjælpe os: elever, forældre, lærere eller en hel klasse. Det navn, vi vælger, bliver præmieret med et gavekort på 50,- kroner til Wiuffs Boghandel, Jagtvej 68.

Forslagene skal afleveres inden mandag den 6.oktober på Kirsten Hedtofts kontor (benyt brevkassen) eller til en af lærerne.

Det nye blad er lavet i et samarbejde mellem eleverne, forældrene, lærerne og skolen. Elevernes eget blad BT er med selvstændigt som de 12 midterste sider.

Det er meningen at bladet skal fortælle om skolens liv, og vi beder alle komme med bidrag. Indleveringsfrist for næste blad: mandag den 10.november (Kirsten Hedtofts kontor eller en af lærerne).

Redaktion: Kirsten Hedtoft (skolen), Olaf Ries (lærerne), Ulla Neise (Skolenævnet) og Leila Krogh (Ansvarhavende) (Forældreforeningen).

FEATURE-UGE

Fra tirsdag 30-9 til lørdag 4-10 afholdes der feature-uge på Bryggervangen skole.

En feature-uge er en uge, hvor hele skolen ophæver det normale skema og på tværs af alle klasser arbejder med et fælles emne.

Emnet som skolen vil arbejde med i ugen hedder ØSTERBRO. Vi har valgt dette emne, både fordi vi mener, at det må interessere elever, forældre og lærere, og fordi vi håber, at vi alle kan lære mere om den bydel, vi bor og arbejder i.

Arbejdet med tilrettelæggelsen af en feature-uge er stort. allerede i maj måned vedtog lærerrådet, at skolen skulle have en feature-uge til efteråret. Inden sommerferien valgte lærerne de del-emner om Østerbro, som de ville arbejde med i feature-ugen.

Efter sommerferien har eleverne så valgt deres del-emner, og når feature-ugen starter, vil alle lærere og elever være beskæftiget på et af disse hold:

1. Vi ser på Østerbro
2. Havnen
3. Vi spiller teater om Østerbro.
4. Arbejdspladser på Østerbro.
5. Hvordan bor vi på Østerbro?
6. Sådan var det dengang
7. Vi laver billeder og avis om Østerbro

8. Parker og grønne områder på Østerbro
9. Fra vuggestue til plejehjem
10. Det gamle Østerbro
11. Det nære miljø

Arbejdet i skolen vil foregå tirsdag-fredag kl. 8⁰⁰ - 12⁴⁵. Børnehaveklassen vil dog møde 8⁰⁰ - 11⁰⁰, og 1. og 2. klasserne 8⁰⁰ - 11⁴⁵.

Om lørdagen vil alle arbejder blive udstillede, og der vil være en hel del aktiviteter på skolen. F. eks. har tegneren og forfatteren Ib Spang Olsen lovet at komme og fortælle om sin barndom på Østerbro samt udstille sine store tegninger om samme emne. Vi håber, alle forældre vil komme til skolen denne dag.

Feature-uge-udvalget.

ANNONCE

I forbindelse med feature-ugen vil vi gerne lave en udstilling af GAMLE BILLEDER.

Hvis nogen af jer ligger inde med fotografier fra skolen eller kvarteret, vil vi gerne låne dem. De bedes afleveret på skolens kontor senest mandag 29-9.

9u på LEJRSKOLE I RUDBØL

"Hver klasse kan opnå et lejrskoleophold af højst 8 dages varighed i løbet af 1.-7. skoleår og yderligere et i 8.-10. skoleår. Der kan ikke ydes tilskud til skolerejser."

Ja, sådan står der i cirkulæret, og vores klasse blev enig om at tage på lejrskole i begyndelsen af 9. klasse.

Vi havde allerede været på en dejlig lejrskole på Mols i 7. kl., så vi glædede os enormt, og vi var spændt på, om den blev lige så god.

Efter en lang køretur gennem Danmark nåede vi sent på eftermiddagen frem til Rudbøl, som ligger så tæt på grænsen, at grænsestenen ligger midt i gaden. Selvfølgelig prøvede vi alle at stå med et ben i Danmark og et i Tyskland.

Vandrehjemmet.

På vandrehjemmet gik vi straks i gang med at indrette vores værelser. Det var pæne 4-mandsværelser, nogle af dem havde udsigt til Rudbøl Sø, andre vendte ud til vandrehjemmets have. Lige uden for vandrehjemmet var der en telefonmast med en storkerede. Der var 5 store unger i reden, og de gamle storke spankulerede

rundt i vandrehjemmets have for at finde lidt godt.

Bustur.

Den første dag på lejrskolen skulle vi på en lang bustur. Efter morgenmaden smurte vi vores madpakker, og så kom "Søren", vores gode buschauffør, og hentede os.

Han havde en ældgammel minibus, men som han sagde, den kan tåle det hele. Den kan godt køre helt ud i Vadehavet.

Desværre øsede det ned, men vi sad jo godt i bussen, mens Søren fortalte om alt, hvad vi kørte forbi.

Vi kørte over den 10 km lange Rømdæmning ud på selve øen. Her så vi Kommandørgården og Danmarks mindste skole, hvor der kun kunne være 18 børn. Skolen er forlængst nedlagt. Fra skolen kørte vi helt ud til et af de diger, som blev ødelagt under stormen i 1976. Det var underligt at se, hvordan havet havde gennemhullet diget.

Vi kørte videre til Esbjerg, hvor vi så på Saltvandsakvariet. Her var nogle unge mænd ved at fodre de små sælunger "Hylterne", som var blevet væk fra deres mor og bragt ind til akvariet. Når de bliver store, bliver de sat ud i havet igen.

På akvariet var der også en masse saltvandsfisk, og der var en stor udstilling om fiskeri.

Vi kørte videre til Ribe, og selvfølgelig var vi oppe i Domkirketårnet - der er 249 trin derop og en flot udsigt over marsklandet.

Den næste dag var det dejligt vejr. Vi var i Tønder, og her så vi først Kristkirken, hvor vi skulle løse nogle opgaver.

Bagefter var vi på Tønder Museum og efter det skulle vi gå rundt i byen og løse nogle nye opgaver. På den måde gik vi rundt i hele byen og så blandt andet de smukke, gamle huse i Uldgade, der alle vender gavlen ud mod gaden. Husene har karnapper, således at kniplepigerne, der i gamle dage sad og kniplede hele dagen, kunne følge med i hvad der skete i gaden.

Efter opholdet i Tønder var vi i Højer Mølle, som var lavet om til et museum. Her så vi en serie lysbilleder fra stormfloden den 3. januar 1976. Turen endte ude ved Højer sluse.

Vi var stadig heldige med vejret. Den sidste dag skulle vi på en lang tur til Sydslesvig. I byen Husum var det netop lavvande, og alle fiskekutterne i havnen stod på bunden,

kun omgivet af sand, og netop idag var der marked på torvet. Der var boder, hvor man kunne få alt fra kager til gamle vaser.

Vi kørte videre til Slesvig, hvor vi så en kirke med den flotteste altertavle, man kan tænke sig.

I Flensborg havde vi en pause, hvor vi gik på indkøb i stormagasinerne, og her brugte vi vores sidste tyske penge, for det var meget billigere end hos købmanden ved grænsen.

Vores sidste mål var Frøslevlejren, der ligger lige nord for grænsen. Der var ikke flere omvisninger den dag, men vi lejede en båndoptager, og med den som hjælp gik vi rundt i lejren og så, hvordan fangerne havde boet under krigen. Vi så også nogle af de ting, de havde lavet i deres fritid, f.eks. træskeer og billeder.

Vi var godt trætte, da vi endelig nåede hjem til vandrehjemmet, og vi skulle desværre til at pakke, for næste dag skulle vi hjem.

Vi synes alle, at turen var god, og at vi havde haft en dejlig tid i Sønderjylland.

BRANDØVELSE

I et af de numre af BVS, som forældrefor-
eningen udsendte i det forløbne skoleår,
blev det omtalt, hvilke foranstaltninger der
er foretaget på vores skole for at imødegå
katastrofer i tilfælde af brand. Der er ud-
arbejdet en brandinstruks af Brandvæsenet,
og vi har selv suppleret den med ting, som
især angår vores skole. Klasselærerne har
flere gange gennemgået brandinstruksen med
eleverne og fortalt, hvorledes vi skal for-
holde os i tilfælde af brand.

For at afprøve om vi havde forstået alt rig-
tigt, blev der tirsdag den 26. august afholdt
evakueringsøvelse. Ganske vist var alle for-
beredte på, at alarmen ville lyde, men allig-
vevel synes vi, at det var et godt resultat,
at skolen var ryddet i løbet af 3 minutter.
Lignende øvelser vil fra tid til anden bli-
ve afholdt.

Bn



Dagbogsblade fra Lejrskole

I tiden 23 august til 3 november var 7v på lejrskole i Høgedal ved Hobro med lærerne Marie Rattenborg, Poul Andersen og Olaf Ries.

Vi har modtaget følgende beretning og nogle af deres oplevelser:

Torsdag den 28-3 var de tre hold forskellige steder henne. Hold 1, som bestod af Susan, Tina, Jim, Erkan og Lene havde den opgave, at de skulle være hjemme og måle luftens og vandets temperatur, luftens tryk, presse blomster og fange dyr i en dam. Efter hvert måltid skulle vi vaske op. Om eftermiddagen gik vi ind til byen og købte slik og sodavand.

Hold 2, som bestod af Zenia, Henriette, Kim, Jimmy og Fleming skulle til Hobro for at undersøge forskellige ting og for at interviewe nogle folk på et bryggeri, som hed "Bie".

Hold 3, som bestod af Martin, Jacob, Lars, Dan og Steen, skulle til Fyrkat. De gik og gik 9 km og til sidst nåede de vikingeborgen. De blev lidt skuffede, da de så, at den kun bestod af store græsvolde og sten, der skulle markere, hvor husene havde ligget. De skulle måle en hel masse, og da de var færdige med det, gik de ind til Hobro og gik på museum, hvor der var fund fra Fyrkat. Derefter gik de hjem.



BONDEGÅRDEN

Et par gange i løbet af lejrskolen var nogle af os oppe på en gård lige i nærheden. Det var lige over nogle bager. Der var 5 voksne hunde og 4 små hvalpe, alle sammen Kleine Münsterländer. De var meget søde. Der var også en kat og en sød lille kattekilling. Den var hvid over det hele, bortset fra en lille grå stribe i panden. De boede oppe på høløftet.

En dag, da jeg sad oppe på høløftet og kælede for killingen, kikkede jeg ud af vinduet og så, at koen som stod ude på græsset var ved at kælve. Jeg kladte på de andre, der var med: "Tina, Henriette, Kim og Jimmy, Koen er ved at føde!" De skyndte sig at sætte hundehvalpene ned i hundegården og styrtede ud.

Nogle af os gik hen til bondemanden og fortalte ham det. De andre gik hen til koen, der havde lagt sig ned, men som straks rejste sig, da vi kom derhen. Vi gik lidt væk, og så lagde hun sig ned igen.

Bondemanden havde noget snor med, som han bandt om kalvens ben. Så kom konen og hjalp med at hive, så sagde det "smut", og kalven var ude. Det viste sig at være en tyr. Moderen begyndte at slikke den ren. Lidt efter prøvede den at rejse sig op, men det lykkedes ikke.



HELDAGSTUR

Vi startede kl. 9 og kørte til Hjerl Hede for at se på husene der. Hjerl Hede er et frilandsmuseum, hvor der er bevaret en række gamle danske huse. D

Det første vi så var et købmandshus fra Svinsager i Horsens, det næste var mejeriet fra Mandø, der er det mindste i Danmark. Vi så også den romanske kirke, der havde to døre: en mandsdør mod syd og en kvindedør mod nord. Vi så stubmøllen fra Frøslev, den er bygget helt af træ og er fra 1778. Til sidst skulle vi spise i den gamle skyttegård.

Bagefter kørte vi til Mønsted kalkminer, og der gik vi rundt og kikkede på minen. Der var en kilde, som var så ren, at man kunne drikke af den, og det var der mange, der gjorde. Nu opbevarer man ost derinde.

Til sidst kørte vi til verdenskortet, der er bygget i en sø. Her faldt Henriette i Atlanterhavet. Vi gik rundt i de forskellige lande, og så de små aborrer svømme rundt i vandet mellem vandplanterne. Der var også nogle geder, som man kunne fodre. Erkan blev stækket af en af dem, men det gjorde ikke ondt.

Byfest og Vandretur

I week-enden var der byfest i Hobro. Det startede med et fakkeltog om fredagen, og om lørdagen var der vandreture. Man kunne melde sig til 9, 15, 30 eller 65 km.

Der var to, der forsøgte at gå 65 km, men den ene vendte hjem efter 15 km. Den anden fuldførte, selv om der lå 5-lo cm mudder på stierne. Om aftenen blev han hentet ved målet af Poul Andersen, og de tog en taxa hjem til lejrskolen. Resten af klassen gik 9 eller 15 km, og alle fik medaljer for at gå.

Om søndagen gik vi til gøglet i byen og prøvede en masse ting, men vi syntes, at det var kedeligt, så vi gik ind i en bagerbutik og købte noget godt til om aftenen.

GRATIS-SKOLEMAD

Det er en god idé, at der er blevet indført gratis frokost med mælk for alle børn i skolen. Det synes de fleste forældre og børn åbenbart også, for langt de fleste har jo tilmeldt sig.

Imidlertid er det ærgerligt, at ideen ikke er blevet gennemført på en bedre måde. Den madpakke børnene nu får, er for lille til de fleste. Ikke mange børn bliver mætte af halv sandwich og en klapsammen med et lille stykke tilbehør.

Vi mener også, at madpakkens indhold kunne have været bedre. En fordeling med tre halve stykker franskbrød og ét halvt stykke rugbrød kan ikke være ernæringsmæssigt rigtig. Selvfølgelig er det bedre, end hvis børnene slet ikke fik pålægsmad. Men når nu kommunen nu indfører en sådan ordning, kunne den lige så godt sætte hensynet til sundheden i centrum.

Vi ved godt, at madpakken ikke er blevet stor nok, fordi der skulle spares. Men det havde vel ikke været dyrere at erstatte den halve sandwich med to halve stykker rugbrød?

Man må håbe, at der bliver lært af det første skoleårs erfaringer, så madpakken næste år bliver bedre.

Leila og Torben Krogh
forældre til
Morten, 3.ub og Mikala 1.vb.

