



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



Beretning

om

Det kommunale Skolevæsen

Esbjerg

i Aaret 1902.

Skolekommissionen bestaar af d'Hrr.
Pastor BRUUN, Formand,
Realskolebestyrer RYBNER PETERSEN og
Redaktør SUNDBO.

Byraadets Skoleudvalg bestaar af d'Hrr.
Redaktør SUNDBO, Formand,
Købmand J. CHR. JENSEN og
Lærer H. JENSEN.

1903

Esbjerg merchantile Bogtrykkeri
(P. Jensen Frøkjær)

OVERLÆREREN træffes indtil videre sikrest paa Kontoret
i Skolen i Norgesgade fra Kl. 3—4 Eftermiddag og desuden
sædvanlig paa sin Bopæl, Danmarksgade 43, Kl. 6¹/₂—7¹/₂ Em.

Skolevæsenet i Esbjerg i 1902.

Den 31. December 1902 fandtes i Esbjerg Kommune **2520** Børn i skolepligtig Alder. Af disse undervistes i Byens offentlige Skoler **2171**, nemlig i

Hovedskolens Heldagsklasser.....	232
Hovedskolens Halvdagsklasser.....	853
Hovedskolens Vinterklasser	97
Forberedelsesskolen	989
	<u>2171</u>
Børn under 7 Aar i Forberedelsesskolen	113
I alt i Esbjerg Borgerskole	2284

Endvidere undervistes følgende Antal Børn i skolepligtig Alder privat:

i Esbjerg Realskole	225
i Frk. Clemmensens Skole	40
i Østerbros Privatskole	30
i Fru Sørensens Skole.....	15
i Frk. Nielsens Skole.....	13
i Lærer Chr. Jensens Skole.....	12
i Frk. Gesners Skole	10
i Hjemmet	4
	<u>349</u>
I alt.....	349

Esbjerg Borgerskole er delt i to Afdelinger:

1. *Forberedelsesskolen*, omfattende Børn fra 6—10 Aar, og
2. *Hovedskolen*, — — — 10—14 —

Saa vel Forberedelsesskolen som Hovedskolen er delt i to Afdelinger:

1. *Majafdelingen*, der bestaar af de Børn, der er født i Vinterhalvaaret; dens Skoleaar gaar fra 1. Maj—30. April, og dens Aarsprøve afholdes i April.

2. *Novemberafdelingen*, der bestaar af de Børn, der er født i Sommerhalvaaret; dens Skoleaar gaar fra 1. November—31. Oktober, og dens Aarsprøve afholdes i Oktober.

Som Følge af denne Ordning vil der i Oktober d. A. blive afholdt Aarsprøve for Novemberafdelingens Børn.

Forberedelsesskolen har 3 Klasser:

III. Kl. (ældste) har 11 Afdelinger med 22 Timers ugentl. Underv.

II. Kl. - 13 — - 18 — —

I. Kl. - 11 — - 18 — —

Hovedskolen har 24 *Halvdagsklasser*, nemlig: 6 VII. Klasser, 6 VI. Kl., 6 V. Kl. og 6 IV. Kl., der alle undervises 24 Timer ugentlig, foruden Pigernes Haandarbejdetimer.

Af *Heldagsklasser* har Hovedskolen i 1902 haft 8, 4 i Majafdelingen og 4 i Novemberafdelingen. Disse Klasser har 35—36 Timers Undervisning ugentlig.

Desuden har Hovedskolen i Vinter haft 3 *Vinterklasser* for Børn, der tjener paa Landet om Sommeren. Af disse har III. (ældste) og II. haft 36, I. 24 Timers Undervisning ugentlig.

Hovedskolen har i 1902 haft 248 *Skoledage*, Forberedelsesskolen 246.

Af 2 *Øres Sparemærker* er der i 1902 ved Skolens Lærere solgt for 1392 Kr.

Skolens Lærerkreds. Ved Hovedskolen er foruden Overlæreren ansat 15 Lærere, 4 Lærerinder, 3 Timelærere og 4 midlertidige Timelærere. Ved Forberedelsesskolen er ansat en Førstelærerinde, 17 Lærerinder og 1 midlertidig Timelærerinde. Haandgerningsskolen ledes af 3 Timelærerinder under Førstelærerindens Tilsyn.

I det forløbne Skoleaar har Esbjerg Kommuneskole kunnet fejre sit 25 Aars Jubilæum, idet Byens første offentlige Skole aabnedes den 1. Oktober 1877.

Den 24. April 1868 udkom Lov om Aulæg af en Havn ved Esbjerg, og samme Sommer begyndte de forberedende Ingeniørarbejder. Dokken blev aabnet for Skibe i August 1874; men først den 30. August 1878 blev Havnen fuldført og afleveret. Den 18. Juli 1875 blev Jernbanen aabnet.

I disse Aar voksede der en By frem paa den golde Hede, og Nybyggerne savnede snart en Skole til deres Børn, der var heuvist til at søge Skolen i Boldersager, $\frac{1}{4}$ Mil fra Esbjerg. Den 10. Januar 1873 oprettede nuværende Overlærer Langvad en Privatskole i Havnegade (nu Nr. 69), som han bestyrede indtil 1. November 1876, da han blev konstitueret som Førstelærer.

I Sommeren 1876 anmodede daværende Sognepræst til Jerne-Skads og Provst for Skads m. fl. Herreders Provsti R. Assens Jerne-Skads Sogneraad om at fremkomme med Forslag til Ordning af Skolevæsenet i Esbjerg og Opførelse af en tidssvarende Skolebygning. Sogneraadet lod da i Sommeren 1877 opføre en toetages Skolebygning (nu Skolegade Nr. 41), og her aabnedes den 1. Oktober samme Aar Esbjergs første offentlige Skole med 137 Børn fordelt i 3 Klasser og med 3 Lærere: N. K. Langvad som Førstelærer, O. Chr. Niemann (kort efter forflyttet til Sjælland) som Andenlærer — begge fast ansatte — og Anton Nielsen (nu Kantor ved Ribe Domkirke) som Vinterlærer.

Skolens Børneantal steg i Forhold til Byens Vækst, Den 1.

Oktober 1877 var der 137 Børn, i Januar 1878 var der 163. Stigningen i Skolens første 10 Aar ses af nedenstaaende Skema.

Skolens Børnetal:	Indbyggerantal:
	1870: 460
Januar 1878: 163	
— 1879: 178	
-- 1880: 216	1. Febr. 1880: 1529
— 1881: 180	
— 1882: 199	
— 1883: 239	
— 1884: 239	
— 1885: 296	Juni 1885: 1997
— 1886: 321	
— 1887: 330	

Nedgangen i Aarene 1881—82 skyldtes Stilstand i Forretningstilivet og alle Forhold i Byen.

Sidst i Firserne steg Børnetallet med endnu stærkere Fart. De 5 Klasseværelser i Skolen var taget i Brug, og man havde alt i et Par Aar maattet leje Lokaler i Byen. I Vinteren 1888—89 var der lejet ikke færre end 5 Lokaler i to forskellige Bygninger; saa maatte Sogneraadet vedtage at bygge en ny Skole. Den blev opført i Danmarksgade ca. 120 Alen Nord for den gamle og fik 8 Klasseværelser, der var betydelig bedre end den gamle Skoles Lokaler.

Den 1. November 1887 oprettedes en Heldagsklasse, og samtidig indførtes Fællesundervisning for Drengene og Piger hele Skolen igennem.

Danmarksgades Skole viste sig snart at være for lille til at rumme det Aar for Aar stærkt stigende Børnetal. Af de 8 Klasseværelser blev de 6 straks taget i Brug. I Aaret 1894, efter at Esbjerg var blevet en selvstændig Kommune, maatte der atter bygges en Skole. Denne opførtes umiddelbart Nord for Danmarksgades Skole ud til Norgesgade, saaledes at Børnene fra begge Skoler fik fælles Legeplads. Samtidig opførtes en Gymnastiksal ved Siden af Skolen i Danmarksgade. I denne Tid, da alt i Byen udviklede sig med rivende Fart, stod heller ikke Opførelsen af en Skole længe paa, naar Bestutningen først var taget og de højere Autoriteters Samtykke indhentet. Ved Begyndelsen af Sommerferien 1894 midt i Juli Maaned

var der saaledes ikke begyndt paa Opmuringen af Skolen i Norgesgade, og ikke desto mindre blev baade Skolen og Gymnastiksalen indviet og taget i Brug den 5. November samme Aar. Skolen blev 2 Etager og fik 8 gode Klasseværelser foruden en rummelig Vestibule samt Kontor og Lærerværelse, hvilket ikke fandtes i de ældre Skoler.

Børnetallets Stigning i den nævnte Tid stiller sig saaledes:

Skolens Børnetal:	Indbyggerantal:
Januar 1888: 367	
— 1889: 456	
— 1890: 550	Februar 1890: 4111
— 1891: 625	
— 1892: 664*	
— 1893: 731	
— 1894: 840	Januar 1894: 6347

Den 1. Maj 1894 traadte en ny Skoleplan for Esbjerg kommunale Skolevæsen i Kraft. (Planen blev approberet af Ministeriet den 31. Maj.) Ifølge denne Plan blev Skolen delt i 3 Afdelinger: Hovedskolen for Børn fra 10—14 Aar, Forskolen for Børn fra 7—10 Aar og Vinterskolen for Børn fra 10—14 Aar, der tjener paa Landet om Sommeren og kun søger Skolen i Vinterhalvaaret. Den ved Skolen ansatte Førstelærer blev Skolens Overlærer, og til at føre det nærmeste Tilsyn med Forskolen ansattes en Førstelærerinde. Tilgangen til Forskoleklasserne blev snart saa stærk, at Trangen til ny Lokaler meldte sig, hvorfor der i 1896 byggedes 2 Skolebygninger, hver med 8 Klasseværelser, til Brug for Forskoleklasserne, den ene beliggende i Byens østlige Ende, i Østergade, og den anden mod Vest i Spangsberggade. Samtidig afhændede Kommunen den gamle Skolebygning i Skolegade.

Nu mente man at være forsynet med Skolelokaler for en Aarrække. Men Børnetallet steg stærkere end nogensinde før, som nedenstaaende Skema udviser:

Skolens Børnetal:	Indbyggerantal:
Januar 1895: 980	
— 1896: 1160	November 1895: 9280
— 1897: 1400	— 1896: 12352
— 1898: 1545	— 1897: 12511

* Den mindre stærke Stigning i 1892 hidrører fra Murerstrejke i Sommeren 1891.

Skolens Børnetal:	Indbyggerantal:
Januar 1899: 1673	November 1898: 12967
— 1900: 1770	— 1899: 12523
— 1901: 1937	— 1900: 12910
— 1902: 2106	— 1901: 13169
— 1903: 2284	— 1902: 14022

Der havde siden 1. November 1887 ved Hovedskolen været en Heldagsklasse, hvori der foruden i de almindelige Skolefag tillige undervistes i Naturfagene, Tegning og Engelsk. Den 1. November 1901 oprettedes 4 ny Heldagsklasser, men dertil maatte der lejes Lokaler. Da en Skolebygning i Byen, der var opført til Brug for en større privat Pigeskole, samtidig blev ledig paa Grund af, at Pigeskolen ophævedes, lejedes i denne Bygning 5 Klasseværelser til de 5 Heldagsklasser. Disse Lokaler var oprindeligt bestemt til at rumme 15 — højst 20 Børn. De var derfor alt for smaa til 30 Børn, men man maatte hjælpe sig med dem til bedre Tider. Da Heldagsskolen vandt stærk Tilslutning, blev der den 1. Maj 1902 lejet endnu 3 Lokaler i Pigeskolen til 3 ny Heldagsklasser, og den 2. November 1902 blev endelig hele 2den Sal i samme Bygning lejet til Haandgerningsskole.

Byraadet havde imidlertid i Aaret 1901 vedtaget at bygge en ny Skole i Stormgade, der egentlig skulde have været færdig den 1. November 1902; men Tiden trak ud, saa den først kan blive færdig og tages i Brug den 1. Maj i Aar. Denne Skole, der tilfredsstiller alle Nutidens Fordringer med Hensyn til Plads, Lys, Ventilation o. s. v., er bygget i 3 Etager og har 25 almindelige Klasseværelser foruden 2 Haandgerningslokaler og et Sløjdelokale i Tagetagen samt Skolekøkken og et større Opholdsrum for Børnene i Kælderen, hvor der desuden findes Kedelrum til Centralvarmeapparatet og Baderum saavel for Skolebørn som for ubemidlede voksne. I Tagetagen er der Bolig for Pedellen. Der er indlagt Vand, Gas og elektrisk Ringeapparat over hele Skolen. Endvidere er der opført en stor og tidssvarende Gymnastiksal, og Pladsen udenfor Skolen bliver indrettet til Afholdelse af ordnede Lege og anden Sport.

Skolekommissionen

I Sommeren 1899 begyndte ~~Byraadet~~ i Overensstemmelse med Skoleloven af 24. Marts 1899 at udarbejde en ny Skoleplan. Men Forhandlingerne trak ud, og først den 28. April 1902 blev

den endelig vedtaget af Byraadet (stadfæstet af Ministeriet 30. Juli 1902). Dog traadte den for flere Punkters Vedkommende i Kraft tidligere, saaledes med Hensyn til Lærertilønninger, Oprettelse af Heldagsklasser, Deling af Børnene i en Maj- og en Novemberafdeling m. m.

Blandt de Foranstaltninger, der i Overensstemmelse med Skoleplanen vil blive indført nu samtidig med, at den ny Skole tages i Brug, kan foruden de ovenfor nævnte fremhæves følgende:

Ved det kommunale Skolevæsen vil der blive ansat 2 Inspektører og en Inspektrice.

Der vil blive indført Undervisning i Sløjd og kvindelig Husgerning.

Der vil blive ansat en Skolelæge, som skal bistaa Skoleinspektøren i alle Spørgsmaal vedrørende Skolehygiejnen og Børnenes Sundhedstilstand, undersøge de Børn, der af Skoleinspektøren henvises til ham, undersøge hvert Barn, der optages i Skolernes 1. Klasse, og gentage denne Undersøgelse med eet Aars Mellenrum.

Udgifter ved Esbjerg Skolevæsen i Tiden fra 1878 — 1903.

Aar.	Lærertilønninger.		Andre Udgifter.		Ialt.	
	Kr.	Øre	Kr.	Øre	Kr.	Øre
1878	1981	28	?		?	
1883	2428	52	620	79	3049	31
1888	4098	84	2545	12	6643	96
1893	7849	82	2068	17	9917	99
1898	28261	07	8861	84	37122	91
1902	49500	31	20697	83	70198	14

Ved nu at kaste et Blik tilbage paa de svundne 25 Aar af Esbjerg Skoles Historie faar man Billedet af en Skole, der i Esbjergs Barndom fremtraadte som en større Landsbyskole med 137 Børn og 3 Lærere, men som nu møder frem med et Børnetal paa henved 2300 og et Lærerpersonele paa 50. Dette er uhørt i vort Lands Historie, men dog ikke mere uhørt, end at en By i Løbet af 34 Aar vokser fra 14 Indbyggere (Folketallet i de 2 Esbjerggaarde 1868) til 14000.

Den stærke Vækst har haft sine uheldige Sider. Den har saaledes umuliggjort en regelmæssig Oprykning af Børnene, saa at disse alt for ofte har maattet skifte Lærere. Men paa den anden Side har det store Børnetal gjort det muligt at dele Skolen i en Majafdeling for Børn, der udskrives af Skolen den 1. Maj, og en Novemberafdeling for Børn, der udskrives den 1. November, saa at man er fri for de forstyrrende Halvaarsoprykninger, hvilket ellers var nødvendigt, saafremt man ikke kunde tillade sig den Luksus at arbejde med de øverste Klasser halvt fyldte det sidste halve Skoleaar.

Undervisningen i samtlige Klasser er fælles for Drengene og Piger. Det samme er Tilfældet i Esbjerg Realskole og i Byens øvrige private Skoler med Undtagelse af en mindre Pigeskole, og det fortjener at fremhæves, at der aldrig fra Forældres eller fra anden Side er fremkommet en eneste Anke over dette Forhold. Tvertimod har adskillige Lærere ved Skolen haft Lejlighed til at erfare, at det er lettere at holde Disciplin i saadanne Fællesklasser end i Klasser, hvor Drengene og Piger undervises hver for sig.

Det bør ogsaa bemærkes, at Undervisningen i hele Skolen, baade i de almindelige Heldagsklasser, af hvilke der er 8 og til 1. Maj vil blive oprettet een til, saavel som i de ny Borger-skoleklasser, der skal oprettes til 1. Maj, er fuldstændig gratis. Ved Oprettelse af ny Heldagsklasser haaber man i Løbet af et Par Aar at have naaet det Maal, at ethvert Barn, der ønsker det, kan faa Heldagsundervisning Aaret rundt.

De svundne 25 Aars Erfaringer berettiger os til at tro, at Børnetallet i Esbjerg Kommuneskole — trods alle Spaadomme om det modsatte — vil vedblive at vokse. Byen er nylig kommet over en Krise, og Skolen vil holde Skridt med Byen. Men de stærke Stigningers Tid er forbi; Fremgangen vil blive mere jævn og regelmæssig til Held for Skolen og dens Arbejde.

Lad os haabe, at Skolen ikke blot vil stige i Børnetal, men at den ogsaa mere og mere maa faa Kræfter til at løse sin store Opgave: I Forbund med Hjemmene at gøre Børnene til gode Mennesker og at dygtiggøre dem til at træde ud i Livet og optage Kampen for Tilværelsen.

Esbjerg, i Marts 1903.

N. K. Langvad.

Aarsprøven for 1903

afholdes

for Majafdelingen

— fra den 24. — 30. April —

efter omstaaende Plan.

Børnenes Forældre og Værger samt enhver,
der har Interesse for Skolen, indbydes til at
overvære Prøven.

Fredag den 24. April.

I. Hovedskolens Heldagsklasser, Skolegade 10.

Tid	Klasse	Fag	Lærer	Lokale Nr.	Censor
Kl. 8	VII	Religion	Hr. Jakobsen	5	
	VI	Dansk	Frk. Pedersen	7	
	V	Naturhistorie	Hr. Ganderup	4	
	IV	Historie	— Lorentzen	2	
Kl. 10	VII	Geografi	— Jakobsen	5	
	VI	Religion	— Ganderup	7	
	V	Dansk	— Lorentzen	4	
	IV	Engelsk	Frk. Pedersen	2	

II. Hovedskolens Halvdagsklasser, Norgesgade.

Kl. 8	7 C	Historie	Hr. V. Langvad	1	
	6 A	Religion	— H. Jensen	6	
	5 C	Regning	— Vind	2	
Kl. 10	7 C	Dansk	— V. Langvad	1	
	6 A	Historie	— H. Jensen	6	
	5 C	Geografi	Frk. Stensig	2	
Kl. 1	4 B	Regning	Hr. A. Andersen	7	
	7 B	Dansk	— Holst	7	
	6 C	Regning	— V. Langvad	2	
	5 A	Religion	— C. Nielsen	5	
Kl. 3	4 C	Geografi	Frk. Stensig	1	
	7 B	Religion	Hr. A. Andersen	7	
	6 C	Historie	— Vind	2	
	5 A	Geografi	— C. Nielsen	5	

III. Forberedelsesskolen, Østre Skole.

Kl. 9	III A	Religion	Frk. N. Holm	8	
	III B	Dansk	— M. Haugen	5	
	II D	Hist. og Geogr.	— A. Hansen	7	
	I A	Alle Fag	— Christensen	4	
Kl. 10	III A	Regning	— N. Holm	8	
	III B	Religion	— M. Haugen	5	
	III E	Hist. og Geogr.	— K. Jensen	6	
Kl. 11	II D	Regning	— A. Hansen	7	
	III E	Regning	— K. Jensen	6	
	III A	Sang	— M. Nielsen	8	
Kl. 1	III C	Religion	— M. Haugen	5	
	II B	Religion	— A. Hansen	7	
	II C	Regning	— K. Hansen	3	
Kl. 2	III C	Hist. og Geogr.	— M. Haugen	5	
	II B	Dansk	— A. Hansen	7	
	II C	Dansk	— K. Hansen	3	
Kl. 3	III C	Sang	— M. Nielsen	5	

Lørdag den 25. April.

I. Hovedskolens Heldagsklasser. Skolegade 10.

Tid	Klasse	Fag	Lærer	Lokale Nr.	Censor
Kl. 8	VII	Dansk	Hr. Jakobsen	5	
	VI	Historie	Frk. Pedersen	7	
	V	Regning	Hr. Ganderup	4	
	IV	Religion	— Lorentzen	2	
Kl. 10	VII	Naturlære	— Jakobsen	5	
	VI	Naturhistorie	— Ganderup	7	
	V	Engelsk	Frk. Pedersen	4	
	IV	Sang	Hr. Rand	2	

II. Hovedskolens Halvdagsklasser, Norgsgade.

Kl. 8	7 C	Religion	Hr. V. Langvad	1	
	6 B	Geografi	Frk. Høyrup	8	
	5 C	Historie	— Stensig	2	
Kl. 10	4 A	Dansk	Hr. H. Jensen	5	
	7 C	Regning	— V. Langvad	1	
	6 B	Historie	Frk. Høyrup	8	
	5 C	Sang	Hr. Vind	2	
Kl. 1	4 A	Geografi	— C. Nielsen	5	
	7 A	Religion	— C. Nielsen	6	
	6 C	Geografi	— V. Langvad	2	
	5 B	Regning	— A. Andersen	8	
Kl. 3	4 C	Historie	— Osv. Hansen	1	
	7 A	Regning	— A. Andersen	6	
	5 B	Dansk	Frk. Høyrup	8	
	4 C	Religion	Hr. V. Langvad	1	

III. Forberedelsesskolen, Vestre Skole.

Kl. 9	III A	Religion	Frk. Rømhild	5	
	III D	Dansk	— Dithmer	6	
	II B	Religion	— A. Holm	4	
Kl. 10	I B	Alle Fag	Fru Jepsen	3	
	III A	Regning	Frk. Rømhild	5	
	III D	Religion	— Dithmer	6	
	II A	Dansk	— Erichsen	1	
Kl. 11	II B	Hist. og Geogr.	— A. Holm	4	
	II A	Hist. og Geogr.	— Erichsen	1	
Kl. 1	III A	Sang	— M. Nielsen	5	
	III C	Hist. og Geogr.	— Ejørndal	1	
	II F	Dansk	— O. Nielsen	7	
Kl. 2	I A	Alle Fag	— K. Pedersen	2	
	III C	Dansk	— Erichsen	1	
Kl. 3	II F	Hist. og Geogr.	— O. Nielsen	7	
	III C	Sang	— M. Nielsen	1	

Mandag den 27. April.

I. Hovedskolens Heldagsklasser, Skolegade 10.

Tid	Klasse	Fag	Lærer	Lokale Nr.	Censor
Kl. 8	VII	Historie	Hr. Lorentzen	5	
	VI	Geografi	— Jakobsen	7	
	V	Religion	— Ganderup	4	
Kl. 10	VII	Engelsk	Frk. Pedersen	5	
	VI	Naturlære	Hr. Jakobsen	7	
	V	Historie	— Lorentzen	4	
	IV	Geografi	— Ganderup	2	

II. Hovedskolens Halvdagsklasser, Norgesgade.

Kl. 8	6 A	Geografi	Hr. C. Nielsen	6	
	6 B	Religion	— A. Andersen	8	
	4 A	Historie	Frk. Høyrup	5	
Kl. 10	6 A	Dansk	Hr. C. Nielsen	6	
	6 B	Regning	— A. Andersen	8	
	4 B	Geografi	— Holst	7	
Kl. 1	7 A	Dansk	— C. Nielsen	6	
	7 B	Geografi	— Holst	7	
	6 C	Religion	— Vind	2	
Kl. 3	5 A	Regning	— H. Jensen	5	
	7A & B	Gymnastik	— A. Nielsen	Salen	
	6 C	Dansk	— Vind	2	
	5 A	Historie	— H. Jensen	5	

III. Forberedelsesskolen, Østre Skole.

Kl. 9	III B	Regning	Frk. H. Hansen	5	
	III E	Religion	— K. Jensen	6	
	II D	Dansk	— A. Hansen	7	
	I B	Alle Fag	— Koch	2	
	I D	Alle Fag	— K. Hansen	3	
Kl. 10	III B	Hist. og Geogr.	— M. Haugen	5	
	III E	Dansk	— K. Jensen	6	
	III A	Dansk	— N. Holm	8	
Kl. 11	II D	Religion	— A. Hansen	7	
	III A	Hist. og Geogr.	— H. Hansen	8	
	II D	Dansk	— A. Hansen	7	
Kl. 1	III B	Sang	— M. Nielsen	5	
	III C	Dansk	— M. Haugen	5	
	II B	Hist. og Geogr.	— A. Hansen	7	
Kl. 2	II C	Religion	— K. Hansen	3	
	III C	Regning	— M. Haugen	5	
	II B	Regning	— A. Hansen	7	
Kl. 3	II C	Hist. og Geogr.	— K. Hansen	3	
	III E	Sang	— H. Hansen	6	

Tirsdag den 28. April.

I. Hovedskolens Høldagsklasser, Skolegade 10.

Tid	Klasse	Fag	Lærer	Lokale Nr.	Censor
Kl. 8	VII	Naturhistorie	Hr. Ganderup	5	
	VI	Engelsk	Frk. Pedersen	7	
	IV	Dansk	Hr. Lorentzen	2	
Kl. 10	VII&VI	Gymnastik	— H.P.Hansen	Salen*	
	V	Naturlære	— Jakobsen	4	
	IV	Regning	— Ganderup	2	

II. Hovedskolens Halvdagsklasser, Norgesgade.

Kl. 8	7 C	Geografi	Hr. V.Langvad	1	
	5 C	Religion	— Osv.Hansen	2	
	4 B	Dansk	— Holst	7	
Kl. 10	5 C	Dansk	Frk. Stensig	2	
	4 B	Historie	Hr. Holst	7	
Kl. 1	7 B	Regning	— A.Andersen	7	
	5 B	Historie	Frk. Høyrup	8	
Kl. 3	4 C	Dansk	Hr. V.Langvad	1	
	7 B	Historie	— Holst	7	
	4 C	Regning	Frk. Stensig	1	

III. Hovedskolens Vinterklasser, Norgesgade.

Kl. 1	III	Gymnastik	Hr. M.P.Jensen	Salen	
	II	Dansk	— Astrup	2	
	I	Religion	— M.Andersen	5	

IV. Forberedelsesskolen, Vestre Skole.

Kl. 9	III A	Hist. og Geogr.	Frk. Rømhild	5	
	III D	Regning	— Dithmer	6	
	II A	Religion	— Erichsen	1	
Kl. 10	III A	Dansk	— Rømhild	5	
	III D	Hist. og Geogr.	— Dithmer	6	
	II A	Regning	— Erichsen	1	
Kl. 11	II B	Dansk	— A. Holm	4	
	II B	Regning	— A. Holm	4	
	III D	Sang	— M. Nielsen	6	
Kl. 1	III C	Religion	— Erichsen	1	
	II F	Religion	— O. Nielsen	7	
Kl. 2	III C	Regning	— Erichsen	1	
	II F	Regning	— O. Nielsen	7	

* Danmarksgade.

Onsdag den 29. April.

I. Hovedskolens Heldagsklasser, Skolegade 10.

Tid	Klasse	Fag	Lærer	Lokale Nr.	Censor
Kl. 8	VI	Regning	Hr. Jakobsen	7	
	IV	Naturhistorie	— Ganderup	2	
	V	Gymnastik	— H. P. Hansen	Salen*	

II. Hovedskolens Halvdagsklasser, Norgesgade.

Kl. 8	6 A	Regning	Hr. C. Nielsen	6	
	4 A	Religion	Frk. Høyrup	5	
Kl. 10	6 B	Dansk	— Høyrup	8	
	4 A	Regning	Hr. A. Andersen	5	
Kl. 1	7 A	Historie	— C. Nielsen	6	
	6 C	Gymnastik	— Vind	Salen	
	5 B	Geografi	Frk. Høyrup	8	

III. Hovedskolens Vinterklasser, Norgesgade.

Kl. 8	III	Geografi	Hr. M. Andersen	1	
	II	Historie	— Astrup	2	
Kl. 10	III	Dansk	— M. P. Jensen	1	
	II	Regning	— Astrup	2	
Kl. 1	III	Religion	— M. P. Jensen	1	
	II	Geografi	— Astrup	2	
	I	Dansk	— M. Andersen	5	

IV. Forberedelsesskolen, Danmarksgade.

Kl. 10	III G	Dansk	Hr. M. Andersen	3	
	II G	Religion	Frk. Lassen	4	
Kl. 11	III G	Hist. og Geogr.	Hr. M. Andersen	3	
	II G	Regning	Frk. Lassen	4	

* Danmarksgade.

Torsdag den 30. April.

I. Hovedskolens Heldagsklasser, Skolegade 10.

Tid	Klasse	Fag	Lærer	Lokale Nr.	Censor
Kl. 8	VII	Regning	Hr. Jakobsen	5	
	V	Geografi	— Ganderup	4	
	IV	Gymnastik	— H.P.Hansen	Salen*	

II. Hovedskolens Halvdagsklasser, Norgesgade.

Kl. 8	5 A	Dansk	Hr. H. Jensen	5	
	4 B	Religion	— A. Andersen	7	
Kl. 10	7 A	Geografi	— C. Nielsen	6	
	7 B	Sang	— Holst	7	
	5 B	Religion	Frk. Høyrup	8	

III. Hovedskolens Vinterklasser, Norgesgade.

Kl. 8	III	Regning	Hr. M.P. Jensen	1	
	II	Religion	— Astrup	2	
	I	Hist. og Geogr.	— M. Andersen	6	
Kl. 10	III	Historie	— M. P. Jensen	1	
	II	Sang	— Astrup	2	
	I	Regning	— M. Andersen	5	

IV. Forberedelsesskolen, Danmarksgade.

Kl. 10	III G	Religion	Frk. K. Pedersen	3	
	II G	Dansk	— Lassen	4	
Kl. 11	III G	Regning	— K. Pedersen	3	
	II G	Hist. og Geogr.	— Lassen	4	

Kl. 2: Private Skoler prøves i Skolen i Norgesgade.

Elevernes skriftlige Arbejder er under Aarsprøven fremlagt i de paagældende Klasser.

Pigernes Arbejder fra Haandgerningsskolen (Lærerinder Frøkerne Helsing, Nielsen og van Wülich) er fremlagt i Haandgerningslokalerne i Skolegade 10.

Torsdag den 30. April Kl. 3 afholdes Lærermøde, derefter foretages denne og den følgende Dag Omflytning, Fordeling af Børnene, der opflyttes fra Forskolen, Omlægning af Timeplan m. m.

Det ny Skoleaar begynder Torsdag den 4. Maj.

* Danmarksgade.

Indskrivning af ny Elever foretages Fredag den 1. Maj. Børn over 10 Aar indskrives i Skolen i Norgesgade Formiddag Kl. 9—11, og Børn under 10 Aar, som bor Øst for Kirkegade, indskrives i Skolen i Østergade Formiddag Kl. 9—11, hvori- mod Børn under 10 Aar, som bor Vest for Kirkegade, indskrives i Skolen i Spangsberggade Eftermiddag Kl. 1—3. Til denne Indskrivning skal Børn, som er fyldt 7 Aar inden 1. Maj, give Møde, saafremt de ikke undervises paa anden Maade. Børn, som er fyldt 6 Aar, kan forlanges indskrevne. Daabs- og Vaccinationsattester skal medbringes. Efter den 1. Maj kan kun Børn, der tilflytter Byen fra andre Kommuner, forlanges indskrevne.

Om Udskrivning af Skolen.

Forældres Opmærksomhed henledes paa, at ifølge Skoleloven af 24. Marts 1899 § 1 ophører Undervisningspligten først med Slutningen af det Skolehalvaar, i hvilket Barnet har fyldt 14 Aar. Fra denne Regel gives kun een Undtagelse, den, der omtales i nævnte Lov § 1, Stk. 5:

„Har et Barn, der i Sommerhalvaaret fylder 14 Aar, ved den foregaaende Foraarsprøve godtgjort at have naaet Skolens Maal, kan det paa Begæring af dets Forældre udskrives af Skolen, naar særlige Forhold i Hjemmet efter Skolekommissionens Skøn taler derfor.“

Altsaa: Et Barn, der fylder 14 Aar i Sommerhalvaaret (1. Maj til 31. Oktober), kan udskrives af Skolen ved Foraarsprøven, saafremt de nævnte Betingelser opfyldes; men et Barn, der fylder 14 Aar i Vinterhalvaaret (1. November til 30. April), kan under ingen Omstændigheder udskrives af Skolen før til 1. Maj.
