



Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre publicering og distribution uden for husstanden er ulovlig.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Skole

BRØNDBYVESTER SKOLE



ÅRSBERETNING

1956—57

VED SKOLEINSPEKTØREN

Å R S B E R E T N I N G

1956-57.

BRØNDBYVESTER SKOLE er en købstadordnet landsbyskole med 5 grundskoleklasser og mellem- og realskole.

Skolekommissionens medlemmer.

Sekretær, cand.jur. Bengt Bengtson, formand
 husmoder fru Elna Jørgensen
 fhv. stationsforstander W. From-Petersen
 korrespondent Erich W. Petersen
 fængselsbetjent Anker Friis, næstformand 1)
 læge K. Smed Pedersen
 gartner Erik Sommer.

1) forældrerepræsentant for Brøndbyvester skole.

Det kulturelle udvalgs medlemmer.

Borgmester Jens Chr. Jensen, formand
 fuldmægtig Viggo Dibbern
 fru Elna Jørgensen
 handelsgartner E. Mikkelsen
 vognmand K. E. Andersen.

Forældrekrædsens bestyrelse.

Møbelsnedker H. Hillerup, formand
 fru Veire, næstformand
 konservator N. J. Termansen, sekretær
 gartner Johs. Lyse Hansen, kasserer
 fru Sigrig Andersen
 fru L. Svensson
 overassistent Alfred Jacobsen. Fraflyttet kommunen den
 7. juni 1957.

Supplæant: Kedelsmed Børge Hansen - indtrådt i bestyrelsen
 i stedet for hr. Jacobsen.

Brøndbyvester skole er i henhold til skoleplanens bestemmelser delt i

- en 5-årig grundskole,
- en 3-årig eksamensfri mellemskole og
- en 4-årig eksamensmellemskole med påfølgende realklasse.

Vidnesbyrd og karakterer.

I grundskolen og i den eksamensfri mellemskole gives der vidnesbyrd den 15. november, den 15. februar og den 1. juni. Samtidig får børnene deres skriftlige kvartalsprøver med hjem.

Dog skal 5. grundskoleklasse have karakterer i stedet for vidnesbyrd den 15. november og den 15. februar og 4. grundskoleklasse den 1. juni.

I eksamensmellemskolen sendes vidnesbyrdbøgerne hjem den 15. oktober og den 15. februar, medens der bliver givet standpunktskarakterer 1. gang den 15. december i alle eksamensmellemskolens klasser og 2. gang den 15. april i realklassen og IV mellem og den 1. juni i 1. em, II. em og i III. em.

Optagelsesprøven til eksamensmellemskolen.

Ved optagelsesprøven til mellemskolen følges den stor-københavnske ordning, hvorefter alle eleverne i 5. klasserne prøves sammen med de elever, der ønskes optaget fra 1. fri mellem og fra 4. klasserne.

Optagelsesprøven fik i 1957 følgende udfald:

Fra 5. klasserne.

Antal elever:			Heraf bestod:			I procent:		
dr.:	pi.:	i alt:	dr.:	pi.:	i alt:	dr.:	pi.:	i alt:
60	45	105	32	14	46	53,3	31,1	43,8

Af de elever, der bestod prøven fra 5. klasse, kom 4 elever i statsgymnasier, 2 kom i fri mellem efter forældrenes ønske og 1 fra flyttede kommunen.

2 elever blev optaget fra 4. klasse og 4 elever fra den eksamensfri mellemskole.

Endvidere modtog skolen 1 elev fra Strandskolen og 6 elever fra Vallensbæk skole.

Årsprøveerne.

Realklassen og IV. mellem havde skriftlig eksamen den 6., 7., 8. og 9. maj og mundtlig eksamen i tiden fra 20. maj til 18. juni.

Den 31. maj samt den 1. og den 6. juni blev der afholdt skriftlig eksamen i de øvrige klasser i eksamensmellemkolen, medens den mundtlige prøve afholdtes i dagene fra den 4. juni til den 18. juni med 4 fag i III. em og 3 fag i II. em.

I grundskolen og den eksamensfri mellemkole holdes der ingen egentlig årsprøve, men den 19. juni og den 20. juni var der lejlighed for forældrene til at overvære undervisningen, ligesom skolekommissionen fulgte undervisningen den 19. juni.

Realeksamen og mellemkoleeksamen.

I 1957 er eksamensmellemkolen blevet fuldt udbygget ved Brøndbyvester skole, idet vi i maj-juni eksamenstermin for første gang førte et hold op til realeksamen.

Alle realklassens 11 elever bestod eksamen og med følgende resultater:

5	elever	opnåede	karakteren	mg	i	gennemsnit,
3	"	"	"	mg?	"	og
3	"	"	"	g+	"	

Til mellemkoleeksamen indstilledes IV. mellems 26 elever, som alle bestod. Resultaterne blev følgende:

2	elever	opnåede	karakteren	mg+	i	gennemsnit,
7	"	"	"	mg	"	,
13	"	"	"	mg?	"	,
1	"	"	"	g+	"	og
3	"	"	"	g	"	

Af IV. mellems 26 elever fortsætter 10 drenge og 11 piger i realklassen, medens 3 drenge og 2 piger ophørte med deres skolegang.

Elevtal, klassetal og forsømmelser.

Skoleåret begyndte den 12. august 1956 med 828 elever, 415 drenge og 413 piger, fordelt i 32 klasser, og sluttede den 22. juni med 848 elever, 426 drenge og 422 piger.

Klassetal og elevtal pr. 31/12 1956.

Kl.:	dr.:	pi.:	i alt:	kl.:	dr.:	pi.:	i alt
Realkl.	3	8	11	trsp.:	196	194	390
IV.e	13	13	26	4.a	16	15	31
III.e	11	19	30	4.b	14	16	30
II.ea	12	14	26	4.c	12	18	30
II.eb	11	15	26	4.d	18	12	30
I.ea	10	19	29	3.a	14	14	28
I.eb	11	17	28	3.b	13	16	29
III.f	10	9	19	3.c	14	15	29
II.fa	15	8	23	3.d	14	16	30
II.fb	15	7	22	2.a	14	13	27
I.fa	13	10	23	2.b	14	11	25
I.fb	11	11	22	2.c	13	15	28
5.a	19	8	27	2.d	14	12	26
5.b	10	14	24	1.a	14	16	30
5.c	17	12	29	1.b	14	14	28
5.d	15	10	25	1.c	16	11	27
				1.d	13	14	27
trsp.	196	194	390	<u>I alt</u>	<u>423</u>	<u>422</u>	<u>845</u>

I forannævnte elevtal var medregnet 12 elever fra Vallensbæk skole. 27 børn fra Brøndbyvester skoledistrikt gik i udenbys skoler.

Skolens klassekvotient: 26,15.

Forsømmelser.

Der har i kalenderåret 1956 været

7629 forsømmelser på grund af sygdom,

933 forsømmelser af anden lovlig grund og

58 ulovlige forsømmelser.

I alt 8620 forsømmelser, eller 4,8%

Lærerpersonalet.

Ved skoleårets begyndelse den 12. august 1956:

Skoleinspektør:	ansat i Brandbyernes kommune
Alfred Betz	1/10 1932
Viceskoleinspektører:	
Magnus Pind	1/8 1952
Fru Anna Skytte Christiansen	1/1 1929
Overlærere:	
Gunner Beknes	1/8 1942
K. B. Zetmann Jensen	1/4 1931
Hans Larsen	1/9 1952
Kjeld Stephansen	1/4 1943
Frk. Ruth Brasby	1/8 1952
Frk. Ellen Juul	1/8 1934
Fast ansatte lærere:	
Bent Balle-Petersen	1/8 1954
Erik Bornø	1/8 1956
Tage Christensen	1/8 1954
Edvin Ditlevsen	1/8 1954
Knud Steffensen Lohse	1/8 1954
Arne Weiss Nielsen	1/10 1956
Erik Kaas Nielsen	1/8 1955
Ejner Rønne-Jøppesen	1/8 1955
Fast ansatte lærerinder:	
Fru Kirsten Blahaut	1/8 1954
Frk. Kamma Vexø Christensen	1/8 1956
Fru Kamma Ditlevsen	1/8 1954
Fru Inga Frederiksen	1/8 1955
Frk. Elly Hansen	1/8 1947
Fru Inge Jespersen	1/5 1956
Fru Karen Rossing	1/1 1952
Frk. Anne-Lise Viskum	1/8 1954
Frk. Ellen Østergaard	1/1 1954
Aspiranter i faste embeder:	
Flemming Jensen	1/9 1955
Erik Johansen	1/8 1955
Fru Gythe Jensen	1/9 1955
Timelærer:	
P. Vinther Kristensen	1/10 1956

Timelærerinde:

Fru Kirsten Holck 1/8 1956

Årsvikarer:

Direktør Erik Elias i et vakant embede og
forskolelærerinde fru Elisabeth Lundemann.

Inden for lærerpersonalet er der sket følgende ansættelser i skoleåret 1956/57:

Som viceskoleinspektør er ansat
overlærer fru Anna Skytte Christiansen (1.-8.-56).

Som overlærer er ansat
lærerinde frk. Ruth Brasby (1.-8.-56).

Som fast ansatte lærere og lærerinder
aspirant Bent Balle-Petersen (1.-8.-56),
aspirant Tage Christensen (1.-8.-56),
aspirant Edvin Ditlevsen (1.-8.-56),
aspirant Kamma Ditlevsen (1.-8.-56),
timelærerinde fru Inga Frederiksen (1.-8.-56) og
aspirant frk. Anne-Lise Viskum (1.-8.-56).

Som aspirant i fast lærerembede:
timelærer Erik Johansen (1.-8.-56).

Ny-ansættelser:

I faste lærerembeder:
Erik Bornø (1.-8.-56) fra København,
Arne Weiss Nielsen (1.-10.-56) fra København.

I fast lærerindeembede:
Frk. Karen Vexø Christensen (1.-8.-56) fra Svendborg.

Som aspirant i et fast lærerindeembede:
Fru Gythe Jensen (1.-8.-56) fra Brøndbyøster skole.

Som timelærer:
P. Vinther Kristensen (1.-10.-56) fra Den danske Brigade
i Tyskland.

Som timelærerinde:
Fru Kirsten Holck (1.-8.-56) fra Frederiksberg.

Skolebetjent: Hr. Jens Rasmussen, ansat 15.-7.-1942.

Skolelæge- og skoletandlægeordningen.

Skolelæge er læge fru Inger Smed Pedersen.

Skolesundhedsplejerske: Sygeplejerske fru Olga Jakobsen.

Sundhedstilstanden blandt børnene har været tilfredsstillende i skoleårets løb.

Skoletandplejen, der blev indstillet ved skoleårets begyndelse 1956 på grund af uoverensstemmelse om taksterne mellem de private tandlæger, hos hvem børnene var blevet behandlet, og kommunalbestyrelserne, kom heldigvis i gang igen mod slutningen af indeværende skoleår, idet kommunalbestyrelsen havde vedtaget at indrette tandklinikker på skolerne og ansætte kommunale skoletandlæger.

Den 1. april 1957 blev tandlæge fru Inge Bennike fra skoletandplejen i Hvidovre ansat som skoletandlæge i Brøndbyerne og frk. Gunver Hansen som tandlægeassistent.

Foreløbig var det af pladshensyn kun muligt at indrette en klinik med 1 stol på Brøndbyvester skole, hvorfor man måtte bygge tandlægebehandlingen op på ny ved at begynde med 1. klasserne.

Inden sommerferien blev der behandlet 100 børn fra 1. klasserne i Brøndbyvester skole.

Efter sommerferien er tandlægen gået igang med at behandle 1. klasserne fra Brøndbyvester skole og fra Strandskolen - for derefter at fortsætte med 2. og 3. klasserne fra samtlige 3 skoler.

For de øvrige elevers vedkommende må hjemmene fortsat henvises til selv at sende børnene til tandbehandling, idet man gør opmærksom på, at de hjem, der står i sygekasse, kan opnå det ordinære sygekassetilskud til behandlingen.

I Brøndbyvester skole, der sandsynligvis bliver udbygget i 1958, vil der blive indrettet en tandklinik med 2 stole, hvorefter det skulle være muligt at dække behovet for tandpleje for alle kommunens skoler.

Særundervisningen.

Udtagelsen til særundervisningen og afholdelse af de skolepsykologiske prøver er hidtil blevet besørget af konsulenten for særundervisningen for Københavns amt, hr. cand. psyk. C. Thueslev. Da hr. Thueslevs arbejde er steget i takt med den eksplosive udvikling, som har fundet sted i de sidste år ved omegnens skoler, har man fra amtets side henstillet, at der ansattes en konsulent for særundervisningen ved de største kommuner.

De kommunale skolemyndigheder i Brøndbyerne besluttede da at oprette en stilling som konsulent for særundervisningen ved Brøndbyernes kommune fra den 1. august 1957 at regne og besatte stillingen med lærer ved Brøndbyvester skole hr. Ejner Rønne-Jepesen, der har lærerhøjskolens samtlige kursus i de fag, der angår det skolepsykologiske arbejde.

Da hr. Thueslev, med hvem vi tog afsked ved eksamensfrokosten, således har sluttet sit virke her i kommunen, skal der her i årsberetningen fremføres en hjertelig tak til hr. Thueslev for det store og grundlæggende arbejde, han har udført til gavn især for de retarderede elever, men ikke mindre for den smukke menneskelige måde, hvorpå arbejdet blev udført, så både elever, forældre og lærere trygt kom til ham og fulgte hans anvisninger.

Angående prøverne dette: I slutningen af skoleåret prøvede hr. Rønne-Jepesen på hr. Thueslevs vegne 100 elever; 5 elever blev førstegangsprøvede og 95 elever blev kontrolprøvede.

Af de prøvede elever blev 38 elever henvist til skolens 9 hold for læsesvage, 5 kom på et regnehold og 14 på skolens tre træningshold.

1 elev blev overflyttet til en skole for ordblinde.

Fra skolens daglige liv.

Lejrskoler.

Den 15. - 22. august 1956 var IV. em på lejrskoleophold i Sydslesvig med frk. Viskum og overlærer Hans Larsen. Klassen tog med toget til Padborg og cyklede derfra til Sdr. Brarup, hvorfra man foretog studieture til de vigtigste af det gamle danske lands mange historiske steder: Arnis, Slesvig, sejltur på Slien, Hedby og Dannevirke, lejrskolens historiske højdepunkt. Klassen sluttede af med en langtur pr. bus til Lübeck, hvor Mariakirken og det smukke rådhus fra hanseatertiden blev forevist, inden man fortsatte til Hamborg.

Den 27. august til 3. september 1956 var lil. em i lejrskole på Bornholm med 29 elever under ledelse af frk. Viskum og overlærer Stephansen, med fast ophold ved Snogebæk. Medens IV. em's tur til Sydslesvig var ved at drukne i regn, havde lil. em strålende vejr hele tiden. "Der blev arbejdet godt, og vi fik set, hvad der var værd at se på Bornholm" - lød rapporten; og den er nok ikke så misvisende, når man hører, at der blev foretaget 4 heldagsekskursioner, og man desuden besøgte Hjort's keramikfabrik og et silderøgeri - med smagsprøver.

II. fa og II. fb havde slået sig sammen og holdt lejrskole i dagene fra 22. - 29. oktober 1956 på "Den nordiske Lejrskole" i Hille-rød. Der deltog 44 elever ledsaget af fru Rossing, fru Lundemann, hr. Smidt Andersen og hr. Johansen.

En hel dag blev tilbragt i Gribskov under kyndig vejledning af skovrider Elmquist. Man besøgte "Dansk Landboungdom"'s gård "Sophienborg", og som en naturlig fortsættelse så man dagen efter svineslagteriet; endvidere to mejerier. Frederiksborg slot tog det også en hel dag at gennemgå, under børnenes udelte interesse.

Erhvervsvejledning.

Alle elever fra fri mellem, der skulle udskrives til sommerferien, fik besøgt de virksomheder, som de ifølge deres erhvervsønsker var interesseret i, nemlig

19 elever fra III. fm (10 drenge og 9 piger)
 7 " " II. fa (6 drenge og 1 pige) og
 9 " " II. fb (7 drenge og 2 piger),

i alt 35 elever.

Ved velvillig hjælp dels fra "Restaurationsindustriens Lærlingskole" og fra "Institutionen Ferie til Søs og til Lands" lykkedes det os i år for første gang at få anbragt henholdsvis 2 drenge, der gerne ville være kokke, og 1, der ville være tjener på Hotel Europa og Krog's Fiske-restaurant - og 5 drenge, der kunne tænke sig at blive sømænd eller skibskokke, hos Rederiet Anholt, hvis skibe de var ude med i 14 dage.

Skolemodenhedsprøver.

I Maj måned 1957 afholdtes skolemodenhedsprøver for de 6 - 6½ årige børn, der var indmeldt til skolegang efter sommerferien 1957.

Der var indmeldt 20 børn under 6½ år. 1 var syg ved prøvens afholdelse og blev optaget på prøve i 1. klasse. De 19 øvrige børn deltog i prøven; her var de 9 skolemodne, 5 var man i tvivl om, og 5 måtte efter prøvens udfald regnes for skoleumodne.

Efter samtale med hjemmene blev det endelige resultat, at 14 elever skulle begynde i 1. klasse (deraf 2 på prøve), medens 6 skulle vente til 1958.

Skoleradio og skolefilm.

Skoleradioens udsendelser bliver optaget på skolens båndoptager efter lærernes ønske og kan så aflyttes på et passende tidspunkt i undervisningen.

Der er i skoleårets løb blevet optaget 70 udsendelser, og der er blevet forevist 26 undervisningsfilm.

Skolescenen og skolescenens bio.

203 elever havde meldt sig til Skolescenen og så dens tre forestillinger:

"Helligtrekongersaften",
 "Du kan ikke taget det med dig" og
 "En tjener og to herrer".

237 elever har set skolescenens forestillinger i Glostrup Bio, nemlig 75 elever fra 5. klasserne, 47 elever fra fm og 115 elever fra em.

Skoleidrætsmærker.

Både elever og lærere er stærkt interesserede i arbejdet med træning til skoleidrætsmærker, og årets resultat blev:

53 drenge og 16 piger fik mærket i bronze,
 35 " " 9 " " " " sølv,
 18 " " 8 " " " " guld,
 9 " " 4 " " " " sølv m. emalje
 og 2 piger fik mærket i guld m. emalje.

Skolesparekassen.

Der bliver stadig sparet godt i skolesparekassen; i finansåret 1956/57 er der således blevet solgt sparemærker for 9.170 kr., hvorved den samlede opsparing siden skolesparekassens start den 1/4 1933 beløber sig til 138.192 kr. 72 øre. Lærerpersonalets provision på 275,10 kr. blev givet til skolelegatet.

Feriekolonierne.

Kommunelærereforeningen har i sommerferien 1957 haft to hold ude med elever fra kommunens tre skoler.
 1. hold, hvori deltog 12 drenge og 10 piger samt 2 lærere fra Brøndbyvester skole, var indkvarteret på Vingsted Stadion vest for Vejle, medens andet hold (24 drenge, 22 piger og 2 lærere her fra skolen) boede på kolonien Aunsborg ved Vejle fjord.
 Frk. Vexø og hr. Vinther Kristensen var med i Vingsted, fru Rossing og hr. Valther Nielsen på Aunsborg.

Hvad skolens dagbog fortæller.

13. august 1956. Skoleåret begynder med fælles morgensang i boldspilsalen, hvor de nyansatte lærerkræfter, fru Gythe Jensen, frk. Vexø Christensen og fru Holck blev budt velkommen. Ligeledes blev der budt velkommen til de nye elever fra Vallensbæk og fra Brøndby strandskole.

3. september. Skoleudflugt med 2. klasserne til Zoologisk Have og med 3. og 4. klasserne til Dyrehaven og Tivoli.

6. september. 5. klasserne og mellemskolen på udflugt til Sorø, til kirken, Akademiet og Parnas og med sejltur på Sorø sø.

24. september. Forældremøde med orientering om optagelsesprøven til mellemskolen. Ca. 90 forældre var mødt for at høre om den prøve, der forståeligt nok omfattes med så stor interesse af hjemmene.

27. september. Skoleidrætsstævne.

Siden 1933 har skolen deltaget i de vestlige omegnskommuners skoleidrætsstævne i Glostrup. Efterhånden er de fleste af de kommuner, der deltog i dette stævne, vokset så stærkt, at de arrangerer stævne hver for sig. I år fulgte Brøndbyerne efter og arrangerede et skoleidrætsstævne i Brøndbyøster for Brøndbyøster skole og Brøndbyvester skole. Skoleinspektør A. Stuer-Lauridsen bød velkommen, og borgmester Jens Chr. Jensen åbnede stævnet, der forløb meget fornøjeligt. Der blev konkurreret i fodbold og langbold, i atletik og i stafetløb. Til stævnet var udsat 6 flotte pokaler, skænket af forretningsdrivende i kommunen og i Glostrup. Brøndbyøster løb med de 4 pokaler, medens vi tog de to pokaler i fodbold.

1. oktober. Besøg af 32 drenge fra Flensborg. Det var Brøndbyvester Idrætsforenings gæster, der den dag blev modtaget på skolen, som vore drenge var blevet modtaget i de danske skoler i Sydslesvig ved idrætsforeningens tur derned i sommerferien.

Gæsterne deltog sammen med deres "vært" i undervisningen de to første timer. Derefter var vi på byvandring i den gamle landsby, havde en fodboldkamp mellem gæster og værter (1-4) og sluttede med en frokost. Fru Holck og hendes piger i skolekøkkenet havde smurt dejligt smørrebrød og bagt kringle til kaffen. Flensborgdrene nød det; de er ikke for godt vant.

13. oktober. Uddeling af idrætsmærker til de elever, der havde taget idrætsmærket i eftersommeren. Samtidig overrakte idrætsdagens to pokaler til de sejrende fodboldhold. Endvidere fremhævedes Hanni Bachs, IV. em, der havde repræsenteret skolen ved åbningen af Jernbane- og Hobbyudstillingen på Teknologisk Institut og havde refereret sine indtryk så smukt, at hendes referat sammen med et par enkelte andre fandtes optaget i sin helhed i "Berlingske Tidende".

Efterårets forældremøder.

I dagene fra mandag den 5. november til torsdag den 8. november var skolen åben for forældrene; 219 forældre overværede undervisningen - der burde have været mange flere.

Klasseforældremøderne om aftenen i 1. klasserne var derimod udmærket besøgt med over 30 forældre i hver klasse.

Den 7. november holdt "Forældrekrederen ved Brøndbyvester skole" generalforsamling i boldsalen, hvorefter lektor Sophie Petersen havde danmarkspremiere på sit nye lysbilledforedrag: "Fra Tokio til Moskva", eller "Gennem bambustæppet og jerntæppet" - et strålende foredrag, som gav anledning til mange spørgsmål og megen diskussion ved kaffebordet.

9. november. Politiassistent Barstad uddelte diplomer til elever, der havde kørt fejlfrit ved en cyklistprøve i Glostrup, hvor alle vore fire 1. mellemskoleklasser deltog. 58,2% havde kørt fejlfrit, og det var et meget fint resultat, fremhævede hr. Barstad.

16. - 23. november. Indsamling til "Danske skolebørns Ungarnshjælp". På initiativ af elever fra Vordingborg blev der landet over holdt indsamling på skolerne til Ungarn. Ved Brøndbyvester skole blev der valgt en komite på 5 elever, som forestod indsamlingen, der gav det fine resultat, at vi kunne sende 588,75 kr. til "Danske skolebørns Ungarnshjælp".

26. november afsløredes der et relief af billedhugger Harald Isenstein under overværelse af en indbudt kreds af repræsentanter fra kommunalbestyrelsen, skolekommissionen og eleverne og af det samlede lærerpersonale. Relieffet, der er udført i grå kunst-granit, symboliserer den danske flygtningestrøm til Sverrig under krigen.

Borgmesteren foretog afsløringen, hvorefter skoleinspektøren og Grethe Holm fra realklassen takkede for det smukke kunstværk på henholdsvis skolens og elevernes vegne. Derefter fortalte hr. Isenstein om, hvordan han havde fået ideen til relieffet under sit ophold som flygtning i Sverrig, og om det store granitrelief med samme motiv i stadsparken i Helsingborg, skænket svenskerne som en tak fra de danske flygtninge.

10. - 13. december. Færdselsundervisning i samtlige klasser ved d'hr. Jensen og Olesen fra Glostrup politistation.

Julen 1956. I december måned var der juletegninger i alle klasserne, og hver dag blev der "tændt" et julelys. Den 22. december sluttede vi året med en lille julehøjtidelighed i klasserne, hvorefter de store elever gik til Brøndbyvester kirke, hvor graveren havde tændt juletræet for os, og hvor pastor Rosenmand holdt en smuk juleandagt.

11. januar 1957. Overlærer Hans Larsen med realklassen i Østre Landsret, hvor man overværede en retssag. Besøget blev omtalt i "Ekstrabladet".

26. februar. Forældremøde.

Afdelingsleder ved Statens pædagogiske Institut, Jesper Florander, holdt et interessant og oplysende foredrag om emnet: Børn og kulørt litteratur. Ved lysbilleder med udpluk af tegneserier påviste hr. Florander de forvrængninger, som man vil kunne finde selv i de mere godartede af disse blade. Ved kaffebordet udviklede der sig en livlig debat om emnet.

14., 15. og 16. marts. Skolekomedie.

Ved premieren den 14. marts på Martin Glaners komedie "Nukkelure griber ind" fik vi lejlighed til for første gang at se den smukke scene, som de kommunale myndigheder har ladet bygge til brug for kommunens tre skoler. Den præsenterede sig meget smukt i salen. De kommunale myndigheder fik da også ganske naturligt en tak, fordi man nu havde skabt muligheder for hvert år at kunne opføre skolekomedie under smukke og gode forhold.

Alle tre aftener var der fuldt hus, og såvel voksne som børn fulgte med interesse den udmærkede komedie og skuespillernes smukke præstationer, hvori vores fortrinlige instruktør hr. Elias havde sin store andel. Der blev et pænt overskud: 310 kr., som deltes ligeligt mellem skolelegatet og feriekolonierne.

4. maj. Sidste skoledag før skriftlig eksamen havde realklassen (skolens første) inviteret alle de lærere, der underviste i klassen, til et smukt frokostbord - hvor vi havde det meget hyggeligt sammen med de unge mennesker, hvoraf vi har haft de fleste 10 - 11 år.

9. maj indviedes skolens meget smukke og veludstyrede skoletandklinik ved en lille højtidelighed, hvor repræsentanter fra kommunalbestyrelsen og skolekommissionen samt skoleinspektøren ved et glas vin bød skoletandlægen fru Bennike og assistenten frk. Hansen velkommen til deres virke.

12. juni til 16. juni var 11. fb på cykletur til Kullen med fru Holck og klasselæreren hr. Johansen. I fineste sommervejr havde de en dejlig tur til vores nærmeste bjergland.

20. juni. Forældremøde med fru Ditlevsen i l.øb om en englandstur, når klassen bliver IV. mellem. 23 af klassens elever meldte sig.

17. juni. Skolens årlige idrætsaften med pokalfinale i fodbold og udstilling af elevarbejder i boldsalen. Forældrene glædede os ved at møde frem i stort tal.

19. juni og 20. juni. Årsprøve med mange forældrebesøg og besøg af skolekommissionen.

21. juni. Afslutning ved en lille festlighed for realklassen og IV. em, som fik overrakt deres eksamensbeviser, samt for de elever fra fri mellem, der skulle forlade skolen efter sommerferien.

22. juni: S o m m e r f e r i e.

Alfred Betz.

Nogle praktiske oplysninger til forældrene.

Skolens kontortid: kl. 12 - 13 hver dag, undtagen lørdag, samt onsdag
kl. 19 - 20.

Skolens telefoner: Kontoret: 96 15 08
Lærerværelset: 96 24 16
Skolebetjenten: 96 29 93
Konsulenten for særundervisningen: 96 29 93
Skoletandlægen: 96 41 16
Aftenskolens kontor: 96 41 16

Daglig skoletid:

				Lørdag:
1. time	8.00	-	8.50	8.00 - 8.40
2. "	8.50	-	9.40	8.40 - 9.20
3. "	9.50	-	10.40	9.30 - 10.10
4. "	11.10	-	12.00	10.40 - 11.20
5. "	12.10	-	12.55	11.30 - 12.10
6. "	13.15	-	14.00	12.30 - 13.10
7. "	14.10	-	15.00	13.20 - 14.00

Fra 1. oktober til 30. april spiser børnene oppe i klassen.

Da der stadig glemmes mange ting på skolen, henstilles det til forældrene at mærke børnenes tøj og skolesager, eventuelt med barnets hovednummer.