



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

VORT BLAD.

Organ for Lyngby højere Almenskole.



Nr. 1.

Tirsdag d. 1. Juli 1913.

2. Aarg.

Aaret.

Naar et Aar er svundet — hvad enten det er en Fødselsdag, en Eksamen eller en Nytaarsdag, der passeres — plejer man gerne at kaste et Blik tilbage paa den svundne Periode, saaledes som vi f. Eks. gjorde i forrige Nummer af „Vort Blad“, ved Referatet af Generalforsamlingen. Dog — det har ogsaa sin store Betydning at se fremad paa den Tid, som kommer, og ikke mindst i det Øjeblik, hvor man i Hjørnet yderst tilhøjre paa et Blad retter 1-Tallet til et 2-Tal, — naar 2den Aargang begynder. — — —

»Men«, hører vi Læseren sige, »I viste jo allerede forrige Gang, at vort Blad ved ordentlig Pasning vilde gaa en god Fremtid i Møde, hvorfor saa beskæftige sig med dette Emne end-

nu en Gang?« Og vi svarer: »Fordi vi ikke har gaaet 10 Aar i Skole forgæves!« Vi har i Løbet af disse Aar set Foreninger dannes — og opløses af Mangel paa Interesse, Blade startes — og igen forsvinde i Lige-gyldighedens Sump, vi har blandt andet i Lyngby højere Almenskole set den store Ikke-Rygeforening ved Navn »Skjold« og med Mottoet »En sund Sjæl i et sundt Legeme« li'saa stille sygne bort, ja vi har endog senere set Formanden med Cigar paa! Det er just ikke opmuntrende. Dog — vi har en Trøst, nemlig den, at det er over 5 Aar siden. Paa 5 Aar kan meget forandre sig, og vi haaber, ja vi næsten ved, at den Sløvhedens Aand, som lagde »Skjold« i Graven, nu er forsvundet fra Lyngby højere Almenskoles Enemærker, vi tror fuldt og fast, at den har veget

Pladsen for en livlig og foretagsom Virkelyst, som baade paa den ene og paa den anden Maade vil blive til Gavn for Skolen og dens Foretagender.

Gør ikke vort Haab til Skamme!

Vi anmoder vore Abonnenter om at købe hos de Handlende, der averterer i „Vort Blad“.

Brændpunktet.

Medens vi herhjemme bereder os til en lang og fredelig Ferie, er der andre Steder, hvor Bølgerne gaar højt, og hvor Krigen og Revolutionen truer, — paa Balkan.



Abdul Hamid.

I Tyrkiet myrder man løs over en lav Sko, nylig blev jo Storvesiren dræbt, og man mener, at det er Eks-Sultan Abdul Hamid, „den store Morder“, som staar bag. En anden Mand, der spiller en stor Rolle i det oprørte Tyrkiet, er



Enver Bey,

der vist nærmest maa betragtes som en Demagog, d. v. s. Folkeforfører.

Rumænien er nu kommet til at spille en vigtig Rolle indenfor Balkan-staterne, idet



Kong Carlo

paa sit Folks Vegne har erklæret, at det under en eventuel Krig mellem Serbien og Bulgarien har forbeholdt sig Handlingsfrihed. Kort sagt, det ser meget broget ud dernede, og det kan sikkert betale sig i Sommerferien at følge Begivenhedernes Udvikling — fra en Hængekøje.

Observator.

En offentlig Sportsplads i Lyngby?

Grundejerforeningens Møde.

Det er jo i Grunden sørgeligt, at jeg skal være nødt til at sætte et Spørgsmaalstegn efter Overskriften, thi hvad er mere naturligt end en kommunal Sportsplads i en stor Arbejder- og Fabriksby som Lyngby? Men Spørgsmaalstegnet staar der altsaa endnu, det lykkedes ikke at faa det væk, skønt Anstrengelserne var store. For en Forsamling paa ca. 60 Tilhørere indledte den bekendte Idrætsmand, Løjtnant Arne Højme. Han begyndte med at paavise Nødvendigheden af en god Idrætsplads, hvis man virkelig vil opnaa Resultater, der er værd at tale om. Hr. Højme fortalte om den bekendte Idrætsplads ved Råsunda i Sverrig (der baade var Fodboldbane og Atletikbane paa en Gang), og han tilbageviste klart og tydeligt — paa ægte Sportsmandsmanér — de Anker, som særlig ældre Folk retter imod Sporten i Almindelighed. Efter at have omtalt, hvorledes en mindre Sportsplads bør se ud og anlægges, sluttede han med at ønske Lyngby en saadan indenfor et rimeligt Tidsrum. Da Skolebestyrer la Cour endnu ikke var kommet, blev Ordet givet til Hr. Ingeniør Bjerre, som fremviste en Række overordentlig interessante Billeder fra fremmede Sportspladser. Af disse fik man et glimrende Indtryk af, hvad fremmede Lande anvender paa Sports- og Legepladser, dog, ogsaa København er godt med, denne Kommunes Sportsanlæg koster 20 Kr. pr. „København-

nerhoved“! Men det tilsvarende Tal i Chicago er 40 Kr.!! Derefter viste Hr. Ingeniøren nogle Billeder fra de saakaldte „Havebyer“ i England med deres dejlige Grønning „the village green“. Hr. Bjerre sluttede med at fremhæve det, som efter hans Mening var det nyttige og tiltalende ved Sporten, og udtalte ogsaa Ønsket om at der tilvejebragtes en offentlig Sportsplads her i Lyngby. Hr. Thyssen fik derefter Ordet for at vise, hvor trange Kaar Sporten hidtil havde haft. Skolerne stillede sig villigt over for Planen. Hr. Assistent Bodenhoff fra „Sorgenfri“ viste nu, hvor uheldig den nuværende Ordning var, og betonede stærkt det nødvendige ved en Omformning, og han mente, at det var Kommunens Pligt at foretage en saadan. Grosserer Willemoes-Jørgensen mente, at de unge selv maatte indsamle Overslag o. s. v.

Hr. Redaktør Wilmann paapegede de Udgifter, Sogneraadet netop i denne Tid maa bestride, men pointerede, at d'Hrr. kunde faa det, ligesom de vilde, hvis de saa blot vilde lade være med at hyle, naar Skatteprocenten gik i Vejret.

Bodenhoff mente, at Kommunen paa Trods af Udgifterne nok kunde faa Raad til at bevilge 100 Kr. indtil en Ordning kom i Stand. Svend Thørsen spurgte derefter paa flere »Sorgenfri«rs Vegne, hvorfor Banen til den nye Kommuneskole var blevet anlagt saa lille, og hvorfor den var bygget efter svensk Mønster, saaledes, at der ikke kunde spilles ordentlig Fodbold paa den. Han mente, at hvis de den Gang havde lavet den lidt større og med Grønsvær i Stedet for Grus, saa havde Kommunen nu ikke været nødt til at

anlægge en hel ny Sportsplads for Klubberne alene. Hr. Wilmann svarede, at Sogneraadet ikke kunde paatage sig noget Ansvar, det var efter Gymnastikinspektørens Anvisning. Mødet sluttede med, at Grundejerforeningens Formand takkede de tilstedeværende og Talerne. Men Spørgsmaalstegnet blev staaende.

Referent.

Sommerferie.

*Flygt bort, du trange Tid
med Skolegang og Slid, — —
med hede Timer og Censorer strenge.
En prægtig Hvilestund,
saa fuglefri og sund,
vil komme nu, — vi ventede den længe.*

*Var før du tung og træt,
saa bliv nu frisk og let.
Husk paa, du har ej Pligter mer,
som trykker.
Hvil ud, saa bli'r du glad,
er varm du — tag et Bad,
— du glemmer alle Skoledrengenykker.*

*Naa Ferien er slut,
du er en solbrændt Gut,
med Mod og Kræfter for den Tid,
der kommer,
og vil de slippe op,
Humøret sige: Stop.
saa send en Tanke mod den næste
Sommer.*

Peter Thorsen.

„Sorgenfri“ — „L. S. B.“

Før end jeg kommer ind paa Emnet om Sammenslutningen mellem »Sorgenfri« og »L. S. B.«, vil jeg paa det bestemteste frabede mig Svend Thorsens Rettelser og Tilføjelser i nedenstaaende Artikel, som han havde gjort i den forrige.

Svend Thorsen mener, *særlig af 2 Grunde*, at han ikke kan forstaa min Harme over denne Sammenslutning; men er der ikke andet i Vejen, hvorfor han ikke kan forstaa min Harme, skal jeg nok vide at rense mig til hans fulde Tilfredsstillelse.

Til Mødet, der skulde finde Sted Kl. 6¹/₂ Aften, var det mig umuligt at komme før Kl. 7, hvilket jeg sagde til S. Thorsen i Skoleiden, men det havde intet at sige, mente han, blot jeg i det hele taget kom.

Naa, Kl. 7 var jeg i Skolen, men fandt alt lukket og slukket, jeg ventede der 10 Minutter, men da jeg til sidst fandt dette lidt for kedeligt, gik jeg, og erfarede senere paa Aftenen til min store Forbavselse, at Mødet var forlagt til Afholdshjemmet, uden saa meget som at S. Thorsen havde fortalt det til mig og andre, der ogsaa maatte gaa hjem igen. S. Thorsen paastaar rigtignok, at han havde sat en Elev til at passe paa dem, der kom; men da jeg ingen Elev fandt, kunde det oven for anførte vel være en gyldig Grund til at jeg ikke kunde give Møde den Aften.

Endvidere begriber S. Thorsen ikke, at jeg kalder de Dreng, der stemte for Forslaget, for »mærkelige Dreng«; trøst dig, Thorsen, det er



I Varmen
er Carl Scheplers
Irma Vegetabil
Margarine.
Altid frisk og fast.
Faas overalt.

Rafns Skotøjsmagasin

fører altid det største Udvalg af fikse solide Nyheder fra de bedste danske Fabrikker. Prøv vore stærke Skolestøvler, Sandaler, Fodboldstøvler, Ima Gymnastiksko i stort Udvalg meget billigt.

Stærke Herrestøvler fra 9,75, Damest. fra 8,50. Ca. 65 Par brune Herre- og Damefodtøj langt under almindelig Pris.

Reparationer hurtigt, solidt, bestemt Levering.

Tlf. Lyngby 17.

Annoncerne bedes læste.

Køb hos vore Annoncerende.

Lyngby Broderimagasin

er altid forsynet med det nyeste og fikseste paa Broderiets Omraade.

Mary Petersen,
Jernbanevej 1.

Et stort Udvalg af Pottedplanter og afskaarne Blomster findes alt'd i

Blomsterforretningen

„FLORA“

Telefon 290

HAVANA



Kongens Lyngby

Telef. 212.

Edv. Larsen.

Drenge-Klædninger og Skoleslag

af Crome & Goldschmidts
prima Klæde.

Ludvig Martensen.

Det stærkeste Skoletøj

til Drenge og Piger
faar De hos

R. W. Rasmussen,
skraas for Kirken.

— Kødbørsen —

anbefaler sig med

1. Kl.s Okse,- Kalve og Lammekød
til billigste Priser.

Kun stempede Var r fra Københavns offentlige Slagtehus.

Bagsværdvej 4. A. Petersen, Telf. 317.

Læg Mærke til:

Her kan alle blive klædt paa fra Top til Taa. 1. Kl.s Skræderi fra eget Værksted.

H. C. Andersen, Tøjhuset,
Hovedgaden 15, Lyngby.

Klaverundervisning.

Ingeborg Ussing - Villa Skrænten.

Lyngby Farve-,

Tapet- & Materialhandel,

A. R. Andersen,

Lyngby Hovedgade 40. Tlf. 55.

Tillavede Farver i alle Kulører.

Fineste hurtigtørrende Gulvfernis

Artikler for Kunstmalere.

Alt til Københavns Priser.

Min Systue

for Børnekjoler, Spadseredragter, Bluseliv og Kjoler anbefales. 1ste Klasses Forarbejdning.

Se mit enestaaende godt sorterede Lager i billige og fine Besætninger.

Alt i Børneudstyr.

Altid sidste Nyheder i Kjolestoffer og Blusestoffer. Færdige Børne-Kjoler, Drengehabitter, Stortrøjer og Ulsters. — Ekstra stærkt Stof til Drengeklæder.

Bedste Sengeudstyr.

Tlf. 151. **R. W. Rasmussen,**
skraas for Lyngby Kirke.

Skolebøger.

Alle i Skolen anvendte Bøger haves paa Lager i nye og friske Eksemplarer.

Skrivebøger.

Kollegiehæfter.

Tavlehæfter.

◆ **NYHED!** *Penaletuier af Læder* ◆
til Skolebrug fra 50 Øre.

Guldfyldepenne

til Skolebrug à 50 Øre.

Rygsække.

Bogbærere.

Tornystre.

Nyeste Modeller.

Billigste Priser.

**Skoleskemaer, Penneviskere og Skolenotes
udleveres gratis.**

I Deres egen Interesse bedes De levere mig Deres Ordre paa Skolebøger nu ved Feriens Begyndelse, for at ingen af Bøgerne i Mellemtiden skal blive udsolgt, og De maa mangle dem, fordi de ikke kan fremskaffes.

Alle Ordre, der modtages nu, bliver leveret Dem efter Ønske 1 à 2 Dage før Feriens Slutning.

Knud Henriksen,

Bog- og Papirhandel,

Hovedgaden 26. = Telefon 57.