



Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre publicering og distribution uden for husstanden er ulovlig.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

703202.

MARIBO PRIVATE REALSKOLE



Motto: »Til at finde livets vej,
barn, skal skolen hjælpe dig«.

Kaj Munk.

1952
Statens pædagogiske Studiesamling
København

Maribo private Realskole er oprettet den 23. august 1871.

Kaj Munk har i det motto, der står på forsiden, givet et klart udtryk for dens mål, som det har været gennem skiftende tider og under forskellige ledere.

Når skolen stadig er livskraftig, skylder den i første række forældre-kredsen tak for den tillid og støtte, der vises over for skolens arbejde, ved at børnene betros os, og ved at den anbefales videre til andre, således at vi får mange ny elever derigennem.

Skolen ønsker at løse de opgaver, der trænger sig på inden for vor særlige skoleform, således at forældre og elever stadig kan være glade for skolen.

Undervisningen forudsætter, at eleverne udfører et stabilt hjemme-arbejde. Det er nødvendigt med en vekselvirkning mellem lærerens gennemgang af stoffet i klassen og elevernes medarbejde både under gennemgangen og senere derigennem, at det slås fast gennem hjemme-forberedelsen, og det må gøres fra dag til dag og fra år til år (det må begynde så småt i 1. klasse og udvikles til fuld selvstændighed i arbejdet i realklassen).

For at opnå et godt resultat af skoletiden er det vigtigt, om kontakten mellem hjem og skole kan bevares og udvikles. Vi er glade for, at den lille skole giver så rige muligheder for, at vi kan lære mange af forældrene at kende, og for at vi kan tage os godt af de enkelte elever, når de blot selv viser lyst og interesse.

Forældre og lærere har jo al mulig grund til gensidig tillid og fortrolighed, idet vi fra begge sider kun ønsker at gavne vore børn og unge det mest mulige; derfor vil forældrene altid være velkomne til at tale med os om eleverne. Vore vidnesbyrd i karakterbøgerne er beregnet til at orientere forældrene om elevernes standpunkt og forhold og ofte ment som grundlag for en samtale, så vi derigennem finder frem til at få det bedst mulige ud af skolegangen. Vi kan altid finde et tidspunkt for en samtale — og det gælder alle lærerkræfterne ved skolen her — når vi skal prøve på i fællesskab med forældrene at finde ud af, hvordan vi skal nå skolens mål, og der er intet, der gavner eleverne så meget som den sikkerhed, der ligger i, at de mærker, at vi har samme mål og tanker om det, vi vil prøve at nå gennem undervisning og opdragelse.

Skolen søger at virke, så ikke alene eleverne, men også forældrene må komme til at holde af den. Enkelte gamle elever helt op til de

nyeste årgange er mere eller mindre flittige brevskrivere, desuden får vi ofte besøg af tidligere elever; men der er jo også nogle, der først skal bort fra skolen en tid, før de bliver klar over, hvor godt de havde det her.

Efter dannelsen af den nuværende elevforening er vi kommet i forbindelse med mange gamle elever, endda helt fra det forrige århundrede; nogle kommer på besøg her for at dvæle i minderne fra dengang, enkelte har endda betænkt skolen med gaver af forskellig art, hvad vi er meget taknemlige for.

For at blive i stand til at hjælpe alle elever på den bedst mulige måde har frk. Bolwig og fru Hjerrild deltaget i kursus for undervisningen af læsesvage og ordblinde børn, ligesom frk. Sahl og skolebestyreren i år har afsluttet årskursus i engelsk.

I sommerferien i fjor deltog et hold elever og skolebestyreren i en rejse til Harzen, og i år er der udsigt til en Englandsrejse med W. F. A.

Kirsten Møller Jensen fra Stokkemark vandt i vinter 2. præmie i en landskonkurrence om den bedste stil om søfart.

Blandt de interessanteste foredragsholdere, vi har haft på skolen i årets løb, kan nævnes skolens tidligere elev, redaktør Torben Andersen, der begyndte sin journalistiske løbebane med udgivelsen af et skoleblad, også han vandt en præmie dengang i stilekonkurrence. Han talte paa Skolen om U. S. A. af i dag, som han havde oplevet det på en studierejse. B. von Munthe af Morgenstjerne fra Dansk skibsadoption talte om skibsart gennem tiderne.

Gennem klasseemnerne forsøger vi stadig at give det supplement til det daglige arbejde, som gør det aktuelt, og som skaber en god kontakt med det praktiske liv, endda langt ud i verden.

Alt dette er med til at skabe det hyggelige særpræg, der er over den lille skole, som forhåbentlig vil bevare sin livskraft langt ud i fremtiden, så den fremdeles må være i stand til at løse de opgaver, den bliver stillet overfor, idet vi håber, der stadig må være mange, der vil slutte op om den.

På skolens vegne hjertelig tak til alle skolens venner, som slutter op nu; vi håber, der må blive flere og flere, som tiden går.

Skolens ordning

Maribo private Realskole optager elever fra 6 års alderen. Den består af følgende afdelinger:

1) underskolen, der er 5-årig.

2) mellemskolen, i hvis I. klasse eleverne optages fra 11—13 års alderen, og hvis IV. klasse slutter med mellemskoleeksamen, og

3) en realklasse, der slutter med realeksamen.

5 elever bestod i sommeren 1951 realeksamen og 13 mellemskoleeksamen.

I år indstiller sig til realeksamen 7 elever og til mellemskoleeksamen 17.

Elevantallet udgjorde den 1. maj 1952: 148 elever, heraf går 90 i mellemskolen og realklassen, 58 i underskolen.

Undervisningstiden er lagt med hensyntagen til tog og skolebilers ankomst og afgang. Efter de fire første skoletimer holdes der fri i 35 minutter, således at de nærmestboende kan spise middagsmad hjemme. Ministeriet har modsat sig en forlængelse af dette frikvarter.

Øvrigt må eleverne ikke forlade skolen i skoletiden uden tilladelse.

Ferier og fridage vil i reglen blive givet efter ministeriets bestemmelser derom for den højere skole. Ønskes en elev fri uden for ferierne, udbeder skolen sig meddelelse derom forud ved brev eller telefon; men forældrene anmodes indtrængende om ikke at bede en elev fri, uden at der foreligger aldeles tvungende grunde, da forsømmelser ikke alene skader vedkommende elev, men undervisningen i det hele. Sygdom eller andet lovligt forfald bedes ligeledes altid meddelt skolen.

Penge eller sager af værdi må ikke ligge i overtøjets lommer eller i tasker.

Har en elev mistet noget, må det straks meldes til en af lærerkræfterne.

Det er en forudsætning, at elever, der optages i mellemskolen, skal slutte i løbet af 4—5 år med en mellemskole- eller realeksamen, da undervisningsplanen er tilrettelagt med eksamen for øje, således at det vil være utilfredsstillende for såvel elever som for skolen, om eleverne går ud i 14—15 års alderen uden afsluttende eksamen.

Konfirmationsforberedelsen

Undervisningsplanen er lagt således, at der indtræder mindst forstyrrelse i undervisningen for de elever, der går til præst i slutningen af III. og begyndelsen af IV. mellem (efterårskonfirmation).

Flidspræmier

Skolen har med tak modtaget forskellige præmier til uddeling blandt eleverne fra to af vore forældre, der ikke ønsker deres navne nævnt, fra boghandlerne Bouschinger og Viggo Pedersen og fra elevforeningen.

Skolepenge

betales forud i begyndelsen af hver måned og medbringes af eleverne i lukket konvolut, forsynet med elevens navn og klasse.

De månedlige skolepenge udgør for elever i:

1. underklasse	18 kr.
2. underklasse	20 -
3. underklasse	22 -
4. underklasse	24 -
5. underklasse	26 -
mellem- og realklasserne	30 -

Brændselspengene vil blive opkrævet i 4 rater à 10 kr. for hver elev. Dog betaler ingen familie for mere end 2 elever.

Eksamensgebyr, der er fastsat til 40 kroner, betales ved indmeldelse til mellem- og realeksamen.

For velbegavede elever, hvis forældre er ubemidlede, har staten, kommunerne, Lollands Spare- og Laanebank og skolen stillet nogle delvise og hele fripladser til rådighed. De kan søges ved henvendelse til skolens bestyrer.

Udmeldelse kan normalt kun ske til skoleårets slutning. Såfremt flytning e. l. medfører udmeldelse til andet tidspunkt, må den ske med fuld måneds varsel, således at der betales skolepenge for den måned, hvori udmeldelsen finder sted, og den følgende.

Skolens lærere og fagfordelingen

i det forløbne år:

forskolelærerinde frk. J. Bolwig: religion, dansk, regning, historie, papirsløjd,

lærerinde fru B. Valerius: religion, dansk, håndgerning, gymnastik,

lærerinde fru L. Hjerrild: dansk, naturhistorie, håndgerning,

faglærerinde fru M. Dollerup: engelsk, tysk,

faglærerinde frk. K. M. Sahl: fysik, naturhistorie, regning, skrivning,

lærer J. A. Danielsen: matematik, regning, naturhistorie, gymnastik,

overlærer A. Staunstrup: geografi, historie, naturhistorie, tegning, skrivning, gymnastik,

skolebestyrer B. Hjerrild: religion, dansk, naturhistorie, sang.

Eleverne

fordeler sig i underskolen: og mellem- og realklasserne:

fra	11 elever	8 elever
- Errindlev-Olstrup	— -	3 -
- Fuglse-Krønge	4 -	14 -
- Hillested	1 -	3 -
- Holeby-Bursø	3 -	7 -
- Hunseby	9 -	9 -
- Landet-Ryde	4 -	4 -
- Maribo	8 -	8 -
- Maribo landsogn	— -	1 -
- Nakskov	— -	1 -
- Nebbel.-Sæddinge	1 -	— -
- Radsted	2 -	— -
- Rødby	2 -	6 -
- Saxkjøbing	2 -	— -
- Skovl.-Gurreby	— -	3 -
- Stokkemarke	4 -	9 -
- Søllested	— -	1 -
- Tågerup-Torslunde	1 -	2 -
- Tirsted-Skr.-Vejleby	4 -	5 -
- Våbensted-Engest.	1 -	1 -
- Vesterborg	— -	2 -
- Østofte	1 -	2 -

Eksamen maj-juni 1952

Den skriftlige eksamen afholdes i dagene 6.—12. maj.

Mundtlig realeksamen

- Onsdag, den 28. maj kl. 8: historie. Censor: skolebestyrer A. Bjerger, Helsinge.
- Fredag, den 30. maj kl. 8: engelsk. Censor: kommunelærer E. Ottesen, København.
- Onsdag, den 4. juni kl. 8,30: dansk. Censor: overlærer E. Okkels, Nakskov.
- Lørdag, den 7. juni kl. 8,30: naturlære. Censor: faglærer E. Madsen, Nakskov.
- Onsdag, den 11. juni kl. 8: regning og matematik. Censor: skoleinspektør P. Ovesen Nygaard, Hals.
- Lørdag, den 14. juni kl. 8,30: tysk. Censor: kommunelærerinde fru I. Brinth, Rødby.
- Onsdag, den 18. juni kl. 8,30: naturhistorie. Censor: overlærer J. Stevns, Horslunde.
- Lørdag, den 21. juni kl. 8: geografi. Censor: kommunelærer H. E. Orloff Jørgensen, København.

Mundtlig mellemskoleeksamen

- Onsdag, den 28. maj kl. 10: historie. Censor: skolebestyrer A. Bjerger, Helsinge.
- Fredag, den 30. maj kl. 10: engelsk. Censor: kommunelærer E. Ottesen, København.
- Lørdag, den 7. juni kl. 10: naturlære. Censor: faglærer E. Madsen, Nakskov.
- Onsdag, den 11. juni kl. 9,30: regning og matematik. Censor: skoleinspektør P. Ovesen Nygaard, Hals.
- Lørdag, den 14. juni kl. 10: tysk. Censor: kommunelærerinde fru I. Brinth, Rødby.
- Onsdag, den 18. juni kl. 10: naturhistorie. Censor: overlærer J. Stevns, Rødby.

NB. Spørgetime med gennemgang af stoffet i de enkelte fag ved faglæreren dagen før eksaminationen eller efter nærmere aftale.

Årsprøven 1952

Fredag den 13. juni

- kl. 9: III. II. 1.: skriftlig dansk
og skriftlig optagelsesprøve til mellemskolen,
kl. 13: 4. og 3.: skriftlig dansk
og skriftlig optagelsesprøve til mellemskolen.

Lørdag, den 14. juni

- kl. 9: III. II. 1.: skriftlig regning og matematik
og mundtlig optagelsesprøve til mellemskolen.

Mandag, den 16. juni

- kl. 9: lærermøde. Udstillingen ordnes.

Tirsdag, den 17. juni

- kl. 8: III. naturhistorie AS (BV), II. tysk MD (BH), I. fysik KMS (D)
kl. 13: 4. dansk JB (LH), 3. regning BV (KMS).

Onsdag, den 18. juni

- kl. 8: III. tysk MD (BH), II. historie AS (JB), I. regning KMS (BV).
kl. 13: 4. geografi AS (BV), 3. naturhistorie KMS (MD), 2. + 1. reg-
ning IB.

Torsdag, den 19. juni

- kl. 8: III. geografi AS (D), II. religion BV (JB), I. engelsk MD
(KMS).
kl. 13: 4. religion BV (KMS), 3. geografi AS (D), 2. + 1. dansk JB
(BH).

Fredag, den 20. juni

- kl. 8: III. dansk BH (JB), II. regning og matematik D (KMS), I.
geografi AS (MD).
kl. 13: 4. naturhistorie KMS (MD), 3. religion BV (MD), 2. + 1.
religion JB (LH).

Lørdag, den 21. juni

- kl. 8: III. fysik KMS (MD), II. engelsk MD (BH), I. dansk V (LH).
kl. 15: lærermøde.

Mandag, den 23. juni

- kl. 9: lærermøde.

Tirsdag, den 24. juni

- kl. 9: dimission og translokation samt sangprøve i skolens gymna-
stiksal.
Emnearbejder, håndarbejder, tegninger samt skrivebøger vil
være udstillet under årsprøven.

Forældre, værger, gamle elever og enhver, der interesserer sig for
skolen og dens arbejde, indbydes venligst til at overvære eksamen
og afslutningshøjtideligheden.

Det ny skoleår begynder onsdag, den 13. august

- kl. 9 for mellemskolens elever og
kl. 10 for underskolens elever.

Maribo private Realskole i maj 1952.

Telefon 321.

B. Hjerrild.