



## **Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek**

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

### **Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor**

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### **Ophavsret**

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre publicering og distribution uden for husstanden er ulovlig.

### **Links**

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

# MEDLEMSBLAD

FOR



NR. 6.

1. MAJ 1906.

1. AARG.

## „Foreningslivet“.

—o—

Da Foreningen blev stiftet i Foråret 1895 var der mange, især af de ældre, der ikke spaaede den nogen lang Levetid; de havde jo set dens Forgængere forsvinde i Vrøvl og Pengemangel, hvorfor skulde det gaa denne Forening bedre, som allerede havde Vrøvlet til at begynde med. Naar det alligevel var disse „de gamle“ der dengang saa varmt tog sig af den kammeratlige Tanke, som ganske naturlig udgik fra de ganske Unge, faa der til Grund en Trang hos alle gamle Elever og ikke mindst Lærere til at vedligeholde Kammeratskabet og holde Skoleminderne friske saa længe som muligt; men naar man saa spørger, hvorfor levede denne Forening sig stor? hvorfor gik den ikke til Grunde ligesom de forrige? saa kan man maaske svare, fordi de tidligere Foreninger nærmest blev startet af enkelte Hold, som enten ikke vilde eller ikke kunde faa tilstrækkelig Tilgang af senere udgaaede Elever og derfor afgik ved en hartig Død,

men dette vilde jo ikke stemme med det bevisligt gode skolekammeratlige Forhold, som altid har eksisteret. Vi vil i alt Fald helst søge andre Grunde og jeg tror ogsaa sikkert Sagen var den, at Trangen til en saadan Forening da havde vokset sig tilstrækkelig stærk, og at det lykkedes os at finde de rette Mænd til at føre Foreningen over de vanskelige Aar, som de første altid er, fordi der skal kæmpes mod smaa Kaar og Uvilje, og først og sidst, fordi det rette Baand med Skolen skulde knyttes.

Det er disse Foreningens første Spidsør og Slidere, samt deres Slidrier, jeg kunde ønske at kaste et lille Tilbageblik paa, de er jo alle enten helt forsvundne eller har trukket sig tilbage til Foreningens Kroge, og netop derfor synes jeg at de unge i Foreningen har godt af at høre lidt om dem, som i hin Foreningens første Tid stod forrest i Rækkerne og tog mod de værste Stød.

Den første Formand, Foreningen havde, var Marius Grubb, og der kunde vel ikke tænkes noget bedre Valg. I Besiddelse af en enorm Arbejdsevne og aldrig svigtende den Vej, der

gik til de Maal han havde sat sig, var han netop Manden at sætte i Spidsen, da vi begyndte paa bar Bund; — desværre tillod hans Tid ham ikke at vedblive som Formand, men han deltog i lang Tid ivrigt i Foreningslivet, indtil han blev gift med en af Foreningens den Gang faa Damer, hvorefter han desværre spørløst forsvandt.

Ved hans Side stod en Mand, som ikke bør glemmes, det var Næstformanden Frederik Eriksen, han var altid rede til at gaa i Ilden og lod sig aldrig forbløffe, han har ofte lovet en Restauratør godt Besøg af den store Forening, han repræsenterede, mødte der saa kun en halv Snes Mennesker, tog han det hele med en storslaaet Ro og et sorgløst Smil, til trods for, at det var ham, der fik Pryglene; han kunde begynde med at forhandle med en Stationsforstander om et Ekstratog og ende med at faa reserveret Foreningen en Kupè, han kunde se beundringsværdig tilfreds ud selv under den største Fiasko og straks være rede til at begynde paa en frisk, det var en uvurderlig Gave, og han holdt ud til han nødsagedes til at rejse fra Byen, ham skylder vi stor Tak for det Arbejde, han har nedlagt i Foreningen.

Frederik Pedersen er jo kendt af alle, han er den, der har siddet længst i Bestyrelsen, og det paa en Post, som særlig i Begyndelsen langt fra var misundelsesværdig, nemlig som Kasserer; det var os uforstaaeligt, hvorledes han fik de Midler, som den Gang stod til Foreningens Raadighed, til at strække saa langt, men Hovedbrud har det sikkert ogsaa kostet; men Grunden til, at han bør mindes, ligger endnu mere deri, at han var den fortrinligste Kammerat for alle, ligesom vi for en stor Del kan takke ham for den Tone, der raader i Foreningen, da han sikkert har en væsenlig Andel i, at den er kommen ind i det rette Spor; han var i det hele taget skabende og bærende paa mange Omraader, særlig huskes han som udøvende ved de aarlige Komedier, hvor

han jo til for nylig har trukket en stor Del af Læsset.

Hermann Clausen, som overtog Formandsposten efter Grubb, gik heller ikke ind til noget let Arbejde, der var nok at kæmpe imod, Pengemangelen var konstant, Elevernes Tilslutning meget nølende og af Lærere saasaa godt som ingen, dog hængte han trolig i sammen med de øvrige og førte Foreningen et godt Skub fremad mod det, den nu er, og det skal ikke glemmes, at det var under hans Regimente, Grundfondstanken første Gang blev fremsat, og endnu findes vel ikke nogen varmere Ven af Grundfondet end netop ham.

Det var et Lyspunkt og et godt Greb, da Harald Stripp blev valgt ind i Bestyrelsen, da kom Foreningen først i det rette Forhold til Skolen og dens Lærere; det er ikke for meget sagt, at der den Gang ved Valget af en Lærer som Næstformand blev skabt en god Tradition, en af Foreningens Livsbetingelser, og lad os haabe, at den Lærer, som forhaabentlig altid vil komme til at staa paa Næstformandspladsen, altid vil vise sig som den rette Mand til at knytte Baandet med Skolen og dens Lærere endnu fastere.

Foreningen gaar nu fremad med stærke Skridt, og hertil bidrog især to Mennesker, hvis Navne jeg kunde ønske at nævne, nemlig Valdemar Nielsen, som var Idealet af en Formand, repræsentativ og smart, altid elskværdig mod alle og i Besiddelse af en Evne til at skabe Foreningen et Ry udadtil, som haardt tiltrængtes, og Mandrup Paulsen, som absolut har nedlagt et umaadeligt stort Arbejde i Foreningen indadtil, han forstod, at at det gjaldt om at rekruttere Foreningen fra de unge, og havde et udmærket Greb paa at holde dem fast indenfor Foreningen, at de ogsaa holdt af ham gav de ham ofte tydelige Beviser paa; der kunde endnu nævnes mange Navne fra Foreningens første Tid, som har gjort sig fortjente ogsaa udenfor de forskellige Bestyrelser, maaske kommer jeg tilbage til nogle i en senere Artikel, i

hvilken jeg skal fortælle om Foreningens første Udflugt og Sammenkomster.

K o p.

## Sammenkomsten

den 5. April havde samlet et halvt Hundrede Deltagere, der med stor Interesse overværede den Opvisning i Vaabenøvelser, hvorpaa Programmet bød. Samtlige Assisterende vakte stort og fortjent Bifald, hvad der ikke undrede dem, der vidste, at Holdet næsten udelukkende bestod af Gymnastiklærere, der var udgaaet fra Gymnastikskolen som Nr. 1 i hver paa sit Hold. Navnlige frægede den kraftfulde Hugning og den morsomme Contra mellem Sabel og Bajonet, medens den mere afdæmpede og finere Floret-Fægtning maaske ikke vakte saa meget Bifald, som den fortjente. Senere samledes man med de Assisterende til den sædvanlige Aftensmad og Kaffe og derefter gik Daasen med saa megen Liv og Lyst, at det kneb med at faa sluttet af, da Klokkeren slog 2 og Formanden — ifølge højere Ordre — manede til Optrud.

## Dagsordenens Punkt 3.

—o—

Det paa Dagsordenen for Generalforsamlingen under Punkt 3 anførte Forslag er i sin Helhed saalydende:

Til

Bestyrelsen for

„Det forenede Velgørenhedsselskabs Skoles Elevforening“,  
København.

I Henhold til tidligere Aftale fremsendes hermed følgende Forslag:

Generalforsamlingen beslutter, at der dannes et staaende Udvalg paa 5 (fem) Medlemmer, hvoraf de 3 (tre) vælges af Generalforsamlingen udenfor Bestyrelsen og de 2 (to) af Foreningens Bestyrelse, og hvoraf Foreningens Formand skal være det ene.

Udvalgets Opgave er ved personlig

Agitation og Forslag til Foreningens Bestyrelse at søge Grundfondet forøget.

Udvalget arbejder selvstændigt, men kan kun med Bestyrelsens Sanktion optræde udadtil eller rette skriftlige Henvendelser til Medlemmerne eller Offentligheden.

Udgifterne ved Agitationen maa ikke overskride et af Bestyrelsen fastsat Beløb.

De 3 (tre) af Generalforsamlingen valgte Medlemmer supplere sig selv.

Udvalget vælger selv sin Formand.

København, 6. April 1906.

## Regnskabsoversigt

fra 1. April 1905 til 31. Marts 1906.

	Kr. Øre
Saldo fra forrige Aar .....	107 05
Kontingent .....	473 13
Indtægt ved Annoncer i Bladet .....	13 00
Overskud ved Festen den 4. Marts 06 .....	88 41
Balance ...	681 59

Tilskud til Møder i Aarets Løb .....	324 34
Budløn .....	36 38
1 Krans .....	3 00
Telegrammer .....	1 81
Boggave til Skolens Jultræ .....	10 00
Porto, Papir .....	45 93
Spillekort .....	5 20
Gave til Skolen .....	75 15
Trykning etc. af Medlemsblad .....	57 94
Grundfondet:	
5 pCt. af Aarskontingentet...	23 65
15 pCt. af Overskudet den 4. Marts .....	13 26
Kassebeholdning 31. Marts 1906 .....	84 93
Balance ...	681 59

Endvidere ejer Foreningen et Grundfond .....

324 33

København, d. 31. Marts 1906.

H e r m a n J e n s e n.

Ovenstaaende Regnskab er revideret og befundet rigtigt.

København, d. 2. April 1906.

C h r. P r æ s t r u d. F r. P e d e r s e n.

**Blandinger.**

Aage Schæffer er bleven cand. pharm. med første Karakter. Til Lykke!

\* \* \*

Medlemmerne anmodes indtrængende om at meddele Flytning:

\* \* \*

Til Efterfølgelse: Til Grundfondet har vi modtaget fra „Et Whistparti“: 1 Kr.

\* \* \*

Husk „Vaarfesten“ den 3. Maj. Kl. 8½.

**Foreningsmeddelelser.**

—o—

**Ordinær  
Generalforsamling**

afholdes i Søpavillonen

Lørdag d. 12. Maj Kl. 8½ Aft.

DAGSORDEN:

- 1) Formanden aflægger Beretning.
- 2) Kassereren fremlægger det reviderede Regnskab.
- 3) Forslag angaaende Dannelse af et staaende Udvalg, der skal arbejde hen til en Forøgelse af Grundfonden.
- 4) Valg af Bestyrelse.

Bestyrelsen.

Annoncer til Bladet modtages til rimelig Betaling efter nærmere Forhandling med Bladets Leder.

**ANNONCER.**

—o—

**Landophold.**

I Jylinge ved Roskildesfjorden, ca. 1½ Mil fra Ølstykke St., kan modtages Pensionærer for kortere eller længere Tid. Prisen er 2 Kr. om Dagen. Nærmere Oplysninger meddeler Poul Hersom og Hermann Jensen.

Petra Christiansen.



**N. P. Lundqvist,**  
Skræddermester,

er henflyttet til

Store Regnegade 13.



BOGBINDER

**CHR. VALERIUS' ENKE**

(VED THORVALD VALERIUS)

KØBENHAVN K GRUNDLAGT 1870 BROLÆGGERSTRÆDE 2  
TELEFON 17,587 y.

**Joh. H. Paulsen,**

Juveler & Guldsmed,

Stort Udvalg

**8, Sværtegade 8.**

Stort Udvalg

i  
Jubileums-,  
Fest- &

SPECIALITET:

Prima forsolvede

**Brudegaver.**

⊗ Forlovelsesringe. ⊗

Skeer & Gaffler.

Anbefales ved

**Alle Slags**

Alt  
Guld- & Sølvarbejde.

**Axel Johansen.**

**Reparationer**

udføres

**solidt & billigt.**