



Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre publicering og distribution uden for husstanden er ulovlig.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

MEDLEMSBLAD

FOR



NR. 8.

1. JULI 1906.

1. AARG.

Skovturen.

—0—

Som det vil ses andet Steds i Bladet, afholder Foreningen sin aarlige Skovtur Søndag den 15. Juli.

Saalænge Foreningen har eksisteret, har der hver Sommer, foruden de smaa Eftermiddags- og Aftenudflugter, været foretaget en stor Skovtur i Sommerens bedste Tid. Man har forsøgt at gøre disse Ture saa afvekslende som muligt, og Jernbane, Skib og Char-a-banc har befordret de deltagende Medlemmer frem og tilbage til Dagens Festpladser. Nordsjællands smukke Egne ere blevne gennemkrydsede, men man var jo haade med Jernbane og Skib bundet til at vælge Steder, hvor de allerfleste af Medlemmerne havde været mange Gange før. Maaske var dette en af Grundene til, at den Skovtur, hvor Befordringsmidlet var egne Vogne, blev en af de mest vellykkede. Man blev herved i Stand til at afvige fra de gamle kendte Ruter; det kan nu engang ikke nytte at nægte det, der kommer altid den Tanke op hos Medlemmerne, „skal vi nu derhen igen

i Aar, der har vi nu været tidt nok”, og det er just ikke Beundring over Bestyrelsens Opfindsomhed, der da lægges for Dagen. Skovturen arrangeres for at give Medlemmerne Lejlighed til at møre sig en Dag i det grønne, og helst i noget „grønt”, de ikke før har besøgt.

Vi har i Aar bestemt os til at tage i Skoven pr. Char-a-banc og haaber at kunne give Deltagerne en glad Dag for deres 4 Kroner. Det vil nok ved første Læsning af Meddelelsen om Skovturen og Prisen for Deltagelsen, forekomme mange, at Prisen er lovlig høj, i Modsætning til tidligere Aars mere beskedne 2 a 2½ Kr., men naar til disse sidste lægges Kørepenge for Frem- og Tilbagerejse med Jernbane og Skib vil man faa en Sum, der ikke er langt fra de 4 Kr. Turen denne Gang koster.

Vi venter da, at Medlemmerne og deres Damer vil give Møde i saa stor Udstrækning, som muligt, og det maa med det samme bemærkes, at det er nødvendigt at tegne sig inden Udløbet af den fastsatte Frist, da man af Hensyn til Bestilling af Vognene, absolut ikke kan modtage flere end

de Medlemmer med Damer, der har tegnet sig i rette Tid.

Altsaa paa Gensyn Søndag den 15. Juli.

Bestyrelsen.

Sommer —.

—o—

Jeg siger rigtignok bare, det er en køn Bladledelse vi nu har, her har jeg gamle Snegl gaaet og haft min Ryg dækket, fra vi fik Riis; nu er den gyldne Tid forbi — jeg er bleven trukket frem ved Halen — og har nu at gøre min Pligt. Naar jeg saa tænker paa Riis som Redaktør, hvordan kunde han ikke skrive den flammende Leder, saa man ikke behøvede at lede efter Flammerne paa hans smaa lækre Mellemstykker, belagte med Bon-mots, ja end ikke at skrive Avertissementerne veg han tilbage for — det var en herlig Tid, at være Medarbejder.

Ak ja, nu er det Sommer, kun ikke i mit Indre, — og saa har jeg faaet den forbistrede Opgave at skulle skrive om „Sommer“.

For ikke at være ensidig, vort Organ er jo for alle Afskygninger i vort lille Samfund, har jeg derfor henvendt mig til forskellige af vore bekendte Mænd, og mine smaa steno-graferede Interviews skal søge at anskueliggøre, hvad vi indenfor Foreningen forstaar ved „Sommer“.

Vor højtærede Formand mente nok, at Sommeren bedst kendetegnedes ved, at man, uden at høre Behjædelser fra Kone og Børn, kunde tillade sig at drikke 4 Tuborg mere om Dagen.

Otte P., der, i Parenthes bemærket, kun bruger Bajerskøl til at vaske Kulstøv af med, sagde, at Sommeren var den herligste Tid af hele Aaret, naar den var forbi — for saa kunde han begynde at spille Lhombre igen.

Skade kun, at Pladsen ikke tillader mig, at nedskrive alle Charles P.s smukke poetiske Udtalelser: „om Knopperne, der foldede sig ud, og om Louise, som skulle med paa den kommende store Sommerudflugt.

Frederik P. havde jeg ikke megen Fornøjelse af, for da jeg kom til at berøre Sommeren 1906, kastede han sit Blik hen paa Skrivebordet, hvor Billedet af en skøn ung Dame stod, der hvilede det længe, drømmende, vuggende, sukkende — han smilede i Drømme — jeg tog min Kasket, og listede baglænds ud ad Døren.

Jeg var lige ved heller ikke at faa noget ud af Mandrup, han skulde først spørge sin Kone, og forøvrigt stod han lige i Begreb med at rejse til Trondhjem, da han ikke turde lade en eneste Lejlighed gaa taft, hvor han kunde komme til at gnide sig op ad noget kongeligt.

Emil P. var saa glad, saa glad fordi det var bleven lidt varmt i Vejret — for nu kunde da Træet til Skrivebordet blive saa dejlig tørt.

Herman J. havde sat Kassen paa Is, han var bange for at Pengene skulde blive flydende i denne forbistrede Varme.

Paboritz tilbød at skrive og instruere en Vandpantomime, hvori hele Bestyrelsen skulle optræde i større Gæsteroller.

Clausen øste af sit Sommergrundfond af Ideer, han vilde foreslaa paa næste Generalforsamling, at hvert Medlem i Sommerhalvaaret gav en Krone for hver Grad Barometret gik i Vejret, paa den Maade vilde vi hurtigst faa samlet en bestemt Sum en Gang for alle.

Thorsen gav sig straks til at skrive et Digt til Sommerens Pris — det handlede om den bare Sommer — Sveden hagtede af mig, medens jeg læste det.

Da jeg kom fra denne Thorsen løb jeg paa Redaktøren, jeg viste ham glædestraalende mine Noteringer, — han ligesom sank noget haardt et Par Gange, — roste mig for min Flid, og bad mig for Guds Skyld holde op — Bladet var saa lille — Artiklen saa stor o. .s v.

Der var kun en Ting, jeg glemte at faa at vide, om mit Honorar bliver mig tilsendt, eller jeg selv skal komme og hente det.

— God Vind.

Kære Tutte!

Hvorfor i Alverden var Du ikke med paa Turen Grundlovsdagen? Det var rigtigt nok en stor Skam af Dig, for vi havde det saa rart, og jeg ventede Dig hele Tiden, ja hver Gang, der kom nogen, troede jeg bestemt, at Du var med. Skønt Du slet ikke fortjener det, skal jeg dog fortælle Dig lidt om, hvordan det gik. Vi var mange, vi var da over 46, der var baade . . . naa ja, jeg vil virkelig ikke sidde og opregne alle Navnene, for det har jeg aldeles ikke Tid til. Var det ikke forfærdelig pænt, at vi Damer blev kørt fra Toget op til Skovløberhuset i smaa magelige, behagelige Vogne, som der godt kunde sættes Gummihjul paa? Du kan tro, søde Tutte, der var pyn- tet et pænt Kaffebord med ikke saa lidt Likør til hver; men vi var nær aldrig bleven færdig, for der blev ved med at komme Folk, som vilde have Kaffe, saa Du kan tro, jeg var glad over, at det ikke var mig, der var Bestyrelsesdame og skulde lave al den Kaffe. Vi spadserede saa ud paa

Eremitagesletten, hvor vi havde det forfærdelig rart, det var jo et aldeles dejligt Vejr; vi legede og dasede lige til vi skulde spise til Aften. Du kan tro, det var noget henrivende yndigt Smørrebrød, der var paa Bordet, og der var meget livligt; men naar vi ses igen, skal jeg fortælle mere om det hele og om „det, Du ved nok!“ Jeg har aldeles ikke Tid til at skrive mere i Dag, jo det er sandt, jeg skulde dog fortælle, at inden vi tog hjem, fik vi i Haven, som var oplyst af kulørte Lygter, et meget lille Glas uskyldig Punch, som Du udmærket godt kunde have taalt, og Formanden talte saa pænt om, ja jeg kan nu ikke huske, hvad det var om, men pænt var det. Vi spadserede saa en dejlig Tur ad Skovstien med de kulørte Lygter, som efterhaanden gik ud, helt ned til Stationen. Masser af Hilsener.

Din hengivne Charlotte.

Efterskrift: Nu maa Du endelig være rar og komme med næste Gang, ikke sandt?

Den store Skovtur

for Medlemmer med Damer afholdes

Søndag den 15. Juli 1906

pr. Vogne

**over Lyngby gennem Geelskov til Rudersdal,
og derfra gennem Rudeskov til Hørsholm.**

Hjemturen over Rungsted ad Strandvejen til København.

Deltagerne bedes give Møde Kl. 9³/₄ paa Hjørnet af Østerallé og Trianglen, hvorfra køres Kl. 10 **præcis**.

Kl. ca. 11 spises den af Deltagerne medbragte Frokost, hvortil Foreningen leverer Øl.

Kl. 4¹/₂ spises til Middag paa Hørsholm Hotel:

Salt med Gemyse.
Lammesteg.
Jordbær.
Øl & Kaffe.

Paa Hjemturen gøres Ophold hos Restauratør Guldager, Charlotten- lund, hvor Smørrebrød og Øl serveres.

Prisen er 4 Kroner pr. Deltager.

Tegning, som er bindende, maa finde Sted senest Tirsdag den 10. Juli til Charles Præstrud, Vebersgade 9, 1. Sal, Ø.

Blandinger.

L. åudabilis.

Otto Larsen er i disse Dage bleven Cand. mag. med første Karakter.

Medlemsmødet paa „Gimle” havde samlet en Snes Deltagere, som i et Par Timer med Liv og Lyst dyrkede det ædle Keglespil.

Sange til Skovturen bedes indsendt snarest til Charles Præstrud, Vebersgade 9, 1.

Klager over Uregelmæssigheder i Bladets Levering bedes godhedsfuldt meddelt Bestyrelsen.



ANNONCER.

—0—



N. P. Lundqvist

anbefaler 1ste Klasses elegant

Herreskræderi.

Store Regnegade 13.



Landophold.

I Jyllinge ved Roskildefjorden, ca. 1 1/2 Mil fra Ølstykke St., kan modtages Pensionærer for kortere eller længere Tid. Prisen er 2 Kr. om Dagen. Nærmere Oplysninger meddeler Poul Hørsom og Hermann Jensen.

Petra Christiansen.



Joh. H. Paulsen,

Juveler & Guldsmed,

8, Sværtegade 8.

Stort Udvalg i Jubilæums-, Fest- og Brudegaver.

Alt Guld- og Sølvarbejde.

Stort Udvalg i prima forsolvede Skeer og Gafler.

Alle Slags Reparationer udføres solidt & billigt.

SPECIALITET:

Forlovelsesringe.

Anbefales ved AXEL JOHANSEN.



BOGBINDER

CHR. VALERIUS' ENKE

(VED THORVALD VALERIUS)

KØBENHAVN K GRUNDLAGT 1870 BROLÆGGERSTRÆDE 2
TELEFON 17,587 y.

Annoncer til Bladet modtages til rimelig Betaling efter nærmere Forhandling med Forningens Bestyrelse.