



Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre publicering og distribution uden for husstanden er ulovlig.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

MEDLEMSBLAD

FOR



NR. 9.

1. AUGUST 1906.

1. AARG.

Skolelivet i 8Oerne.

—o—

Kære Redaktør!

Du mener, at nogle Erindringer fra en svunden Tid vil interessere dine Læsere.

Jeg skal forsøge, saa godt det er mig muligt, at imødekomme dit Ønske og fortælle lidt om Skolelivet i Firserne.

Vor daværende Inspektør, Claudius Jensen, var en streng Mand, der vel forstod at sætte sig i Respekt hos Drengene, men som savnede den uværende Inspektørs Eyner som Skolemand. Fra sit Sovekammer ringede han os Drengene op Kl. 8 om Morgenen til Dagens Arbejde: det kunde dog hænde, at vi maatte vente ikke saa lidt over denne Tid; saa maatte Lærerne fage Affære ved enten selv at kalde os op eller vække Inspektøren, hvorefter vi saa Rullegardinet lettes og en Arm i Skjorteærme strakt ud af det paa

Klem aabnede Vindu med den frygtede Klokke, der fik al anden Larm og Støj til at forsvinde.

Vi fik da anbragt os i 2 Klasseværelser, hvori den daglige Undervisning foregik, 2 Aargange i samme Stue. Det maa have kostet Lærerne et utroligt Slid med saa usammensat en Flok at faa Gang i Undervisningen. Men for saa interesserede Lærere som Heering, Jacobsen og Trier gik det som en Leg, tilsyneladende da. Disse tre Fixstjerner trak et Læs, som faa riglig kan gøre sig klart, bistaet af en Skare Planeter, som trods deres underordnede Rang dog kunde lyse stærkt og smukt. Hvem af de gamle husker ikke Viggo Trier, Wille, der nu er gaet ud til det fjærne Indien som Forkæmper for Frelsens Hærs Lære, Mathiesen, der blev Adjunkt i Sorø, og lidt senere Jonathan Lange, Saugmann, Fibiger o. s. y. — alle Mand med Dygtighed og Karakterpræg. Var vi saa komne igennem de første Timer, fej-

lede det ikke, at Inspektøren hentede en af os Smaafyre ind til sig og bad os besørge et Brev til Boghandler Lynge i Helliggeiststræde. Den lykkelige, hvem dette ramte, vidste da der ventede ham en glad Time. Med den største Hjertelighed førtes man i dette fine gamle Hjem gennem Værelserne, imponeret og benauet over alle de dejlige Malerier, der dækkede Væggene fra Loft til Gulv, — ikke en Plads syntes der tilovers — ind til Familiens Frokostbord, hvor man med en Ligefremhed og Hjertensgodhed, der søger sin Lige, blev anmodet om at deltage i Maaltidet, og senere underholdt som en Hædersgæst.

Sligt kunde ikke undlade at gøre Indtryk paa et modtageligt Drengesind og staar endnu lyslevende i Erindringerne.

De store Festdage, Skovtur og Juletræ, har vist ikke væsentlig forandret Karakter i Aarenes Løb; her bygger Skolen videre paa de gamle Traditioner. Ved Juletræsfesten var det da som nu Komedien, der samtede den største Forventning. Cand. Heering trak atter her sit Læs, og det skal siges, at han, som fra de unge Aar bar paa usvigelig Kærlighed til den dramatiske Kunst, gik til Instruktionen med en forbavsende Grundighed. Hvad andet skal man kalde det, naar der f. Eks. ofredes ikke faa Timer paa at lære 4 Drengene at spille Lhombre, fordi de som Agerende i „Infrigerne“ skulde fremstille en Lhombrescene paa nogle faa Minutter.

Senere maatte Wille, Gregersen og flere tage Affære, men Heering naaede de aldrig.

II.

Sommerbrev.

—o—

Villa Tusindfyrd, 18. Juli.

Kære Ven!

Jeg er paa Landet, har ikke Spor at bestille, skal kun passe mine Maaltider og pleje min Magelighed. Spise, gaa i Vandet, sove, det er Dagens Program, og den ene Dag ligner den anden som to nyfødte Kattekillinger.

Saadan har jeg nu haft det i fjorten Dage, og jeg havde haabet at faa det lige saa kedeligt i Resten af Ferien.

Men ak! Siden Dagens eneste Begivenhed — Postens Ankomst — er Tingene helt sat paa den anden Ende.

Jeg laa i min Hængekøje og lod, som jeg læste, og tænkte paa, om jeg var tilstrækkelig langt borte fra Stranden og de badende Damer til at jeg kunde undgaa at komme i Fru Karins sorte Bøllebog, eller om jeg ikke hellere paa den anden Side af Huset, med Udsigt til Svinestien og en ren Samvillighed, skulde se at finde et Par Kroge at hænge mig op paa, da jeg hørte min elskede Vivs blide Røst.

Men hvad var det. Hun raabte Peter, og mit Hjerte stod næsten stille. I al den Tid, vi har været her, har hun kun anvendt det mere intime „Nusseben“. Der maatte være handt noget; det var noget andet end en Avis, der skulde hentes, eller en lille Tur til Konditoren, der skulde lidt Penge til. Og, o Rædsel, det var noget skrækkeligt. Tænk Dig, Redaktøren af Medlemsbladet havde fundet min Adresse, og det var Brev og Budskab fra ham om en Artikel, og det straks.

Og nu midt i Agurketiden, hvor der intet sker, hvor de rigtige store Aviser skriver om Søslangen og smaa hvide Høns fra 6le, bare for at skrive om

noget, skal jeg skrive om — ja, om hvad?

Der staar i Brevet, at Emmel er frit.

Jo Tak, den kender vi.

Der er to — Skolen og Foreningen — og Du ved nok, jeg har jo just ikke været særlig meget i den sidste, siden jeg blev gift. Der er saa meget, der skal gøres hjemme, ja, Du véd jo nok selv, hvordan det er. Og Minderne fra Skolen, dem jeg troede, jeg aldrig skulde miste, dem har en meget flittigere Skribent trævlet op i mange Spalter. Og jeg havde saadan glædet mig til at skrive om de gode gamle Minder, men nu er de brugt, og de daarlige, dem tør jeg ikke skrive om. Du kan nok huske, hvor grinagtig der kunde være i Klassen engang imellem, og hvis jeg nu skrev om, hvordan vi var, naar Lærerne en Time ikke var der, saa vilde det sikkert bedrøve dem, og skrive om, hvordan vi var, naar de var der, og troede vi var med hele Tiden, det vilde ogsaa bedrøve dem, og dertil holder jeg for meget af mine gamle Lærere. Men hvad skal jeg gribe til?

I min Nød lod jeg mine Venners kære Ansigter passere forbi i mit Indre, og jeg standsede ved dit. Du véd nok, det er i Nødden, man skal kende sine Venner. Du maa hjælpe mig, send mig en god Ide, men straks. Jeg bliver først Menneske igen, naar jeg hører fra Dig.

Din Peter.

Erede Redaktør!

Peter er rar, men han er glemson. Da han ikke har meddelt mig, hvor Tusindfryd ligger, sender jeg herved Peters Brev. Sæt det i Bladet og kald det Sommerbrev, saa er baade De og Peter hjulpne.

Peters Ven.

Foreningsmeddelelser.

—0—

Sommerudflugt for Medlemmer med Damer Lørdag den 4. August til Jægersborg Hotel.

Afrejsen finder Sted fra Københavns Holte-Station Kl. 6⁵⁷ til Gentofte, hvorfra spadseres til Jægersborg Hotel, hvor der Kl. 8 er dækket Aftensbord, Smørrebrød, Øl og Snaps. Senere serveres Kaffe og en lille Dans. — — Prisen pr. Deltager er 1 Kr. exclusive Rejse.

Cykletur.

Medlemmerne samles Lørdag den 18. August Kl. 8 pr. ved Trianglen og kører derfra langs Strandvejen til Emiliekilde, videre ad Ordrupvejen, Jægersborg Allé til Lottenborg, hvor den medbragte Aftensmad spises. Foreningen giver en gratis Bajer og eventuelt en Pot Kegler.

Hjemturen finder Sted ad Lyngbyvejen.

Den store Skovtur.

—0—

Søndag den 15. Juli afholdt Foreningen sin årlige store Skovtur for Medlemmer med Damer. Der var mange kendte Ansigter — der ikke saas. Overstaaede og forestaaende Bryllupper maa være god Undskyldning for mange af de ældres Vedkommende. Men der var dog 22 af Foreningens Medlemmer og Damer, der ikke var optaget andet Steds af mere eller mindre vigtige Livsbegivenheder, og man saa derfor Søndag Morgen disse 22 unge Damer og Herrer, fordelt paa 2 Charabanc'er, rulle ud ad Lyngbyvejen, glædende sig over det smukke Vejr, der lovede en god Dag. Der spistes Frokost i Lyngby, og herfra gik det videre gennem Skovene til Hørsholm

Hotel, hvor Middagen ventede, og trods lidt Regn paa Vejen til Charlottenlund var Stemmningen ved Aftensbordet dog meget munter, og alle var enige om, at det havde været en munter, vellykket Tur.

Pact.

Blandinger.

Tirsdag d. 10. Juli fejrede Foreningens forhenværende mangeaarige Kasserer, Frederik Pedersen, sit Bryllup med Frøken Gudrun Larsen.

* * *

Artikler etc., der ønskes oplaget i Bladet, bedes tilstillet et af Bestyrelsens Medlemmer senest d. 15. i Maaned.

ANNONCER.

—0—

Et udmærket opretst. Piano (J. Larsen) ønskes solgt. Sælges for 350 Kr. Anvises ved Herman Petersen, Jakob Danefærdsvej 14, Stuen.



Landophold.

I Jyllinge ved Roskildefjorden, ca. 1½ Mil fra Ølstykke St., kan modtages Pensionærer for kortere eller længere Tid. Prisen er 2 Kr. om Dagen. Nærmere Oplysninger meddeler Poul Hersom og Hermann Jensen.

Petra Christiansen.



Joh. H. Paulsen,

Juveler & Guldsmed,
S, Sværtegade 8.

Stort Udvalg i Jubilæums-,
Fest- og Brudegaver.

Alt Guld- og Sølvarbejde.

Stort Udvalg i prima forsolvede Skeer og Gæder.

Alle Slags Reparationer udføres
solidt & billigt.

SPECIALITET:

Forlovelsesringe.

Anbefales ved AXEL JOHANSEN.



BOGBINDER

CHR. VALERIUS' ENKE

(VED THORVALD VALERIUS)

KØBENHAVN K GRUNDLAGT 1870 BROLÆGGERSTRÆDE 2
TELEFON 17,387 y.

Annoncer til Bladet modtages til rimelig Betaling efter nærmere Forhandling med Foreningens Bestyrelse.