



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.


Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

(65)

PEDAGOGISKOLEN



104 - 1986



DECEMBER		
M	1	49
T	2	
O	3	
T	4	
F	5	
L	6	LUCIAFEST
S	7	
M	8	50
T	9	FOLF-MØDE
O	10	
T	11	FORMANDSMØDE
F	12	
L	13	
S	14	JULEMIK-ADDIT
M	15	LÆRERRÅD 51
T	16	NÆVNS MØDE
O	17	
T	18	
F	19	
L	20	
S	21	
M	22	52
T	23	JULEFERIE
O	24	
T	25	Juledag
F	26	2. juledag
L	27	
S	28	
M	29	1
T	30	
O	31	

DEAD-LINE FOR BLAD DANMARKS
 DEN 9. JANUAR 1987 PÆDAGOGISKE
 BIBLIOTEK

ELEV-FOTOGRAFERING

Børnene i bh-klasserne, i 5.kl, og i afgangsklasserne er - som sædvanligt - blevet fotograferet for nylig. Det er vigtigt at understrege, at der ingen købetvang er: man er helt frit stillet m.h.t. at købe billeder-
ne.

10. KLASSE 1987/88

tager nu form. Det ligger fast, at der kun bliver én 10. klasse næste år, men eleverne vil få akkurat de samme tilbud af fag og temaer, skiftende gennem 4 semestre, som det er tilfældet i år. Så der er fred og ingen fare ved at gå i 10. næste år.

LUCIAFESTEN DEN 6. DECEMBER

vil komme til at foregå efter de samme mønstre som sidste år: Samling i hallen først og sidst, og mulighed for ellers at sammensætte programmet efter eget ønske.

Vi ser gerne rigtig mange den dag.

JULEMIK I ADDIT DEN 14. DECEMBER

vil også følge de vante traditioner: Evt. bus ud og hjem, julegløgg, æbleskiver, kaffe, øl og vand, juleklip, julebanko for børnene, julesang, køb af juletræer og -grønt, - kort sagt: koncentreret julehygge, som alle burde have og tage del i. Velkommen til Addit den 14. Husk tilmelding og betaling.

FORÆLDRE-OG LÆRERKORET

har travlt til julen. Foruden at deltage i sidste del af Luciafesten skal man synge i Frederikskirken den 8. december, i Holme kirke den 11. og i Immanuelskirken den 18. december.

Koret fortsætter også i forårs-sæsonen under PPs ledelse. Der øves på skolen (musiksalen) hver onsdag kl. 19.00 - 21.15, første gang onsdag den 7. januar 1987 kl. 19.30. Vi giver kaffe. Nye sangere er meget velkomne.



FARVEL OG TAK !!

Så kom da dagen, hvor vi skal tage afsked med den skole, som blev vores arbejdsplads og dermed en stor del af vores tilværelse gennem 20 år eller mere.

Det er klart, at det vil være lidt vemodigt ikke længere at skulle have sin daglige gang på skolen eller være med i det arbejde, der skifter fra dag til dag, at skulle hjælpe, vejlede - og også irettesætte, ja skælde ud, når det behøvedes. Men dels måtte den dag jo komme engang alligevel, dels har vi selv valgt den for også at få noget ud af pensionist-tilværelsen, mens vi endnu var raske og fulde af initiativ, og endelig er der nok også grund til at sætte de arbejdsmønstre, de pædagogiske ideer og de traditioner under lup, som nu igennem det lange spand af år er groet fast, - så fast, måske, at de kunne være en hindring for de tiltag og ændrede holdninger, som en skole, så sandt som den er en del af det pulserende og foranderlige samfund, altid må have under revivion, - uden dog af den grund at vælte alt, som er gammelt, og absolut måtte prøve det nye, blot fordi det er nyt.

Vi har været glade for at have vor daglige dont på Rundhøjskolen, derom skal der ikke herske tvivl. For mit eget vedkommende tør jeg sige, at jeg har glædet mig til hver eneste dag, jeg skulle i skole. Vi har også hørt fra mange sider, at der er en rar stemning på skolen, - af hjælpsomhed, tolerance, venlighed og initiativ, - noget som alle på skolen har andel i: personalet i videste forstand, forældrene, hvadenten de har været "private", har deltaget i Forældre- og Lærerforeningens arbejde, i skolenævnet, været med under Addit-Rundhøj, har sunget i Forældre- og Lærerkoret eller på anden vis har givet en hånd med, når skolen kaldte.

Det har netop været et særkende for skolen, at vi alle, trods forskelligt ståsted og dermed af og til også forskellig indstilling til problemerne, altid, når det gjaldt, har fundet fodslag og har kunnet trække på samme hammel. Det vidner også de utallige arrangementer, som gennem årene har fundet sted på skolen, meget tydeligt om.

Og her kommer så også vores tak ind: De mere end tusinde mennesker, vi har været i berøring med gennem de mange år, har hver for sig været med til at gøre vores tilværelse rigere, mere varieret, ja dejligere og mere mindeværdig, og det er der grund til at udtrykke stor taknemlighed over for.

Heldigvis flytter vi jo ikke af lande nogen af os. Vi vil naturligvis hele tiden følge med i, hvad der rører sig på skolen og vil være glade for at kunne stikke næsen indenfor en gang imellem, ligesom det ville glæde os utroligt meget, om man også fra skolens side, - og her tænker vi på alle, som har med skolen at gøre, ville afse tid til at komme og se til os og fortælle om stort og småt og måske mindes "gamle dage" på Rundhøj. Det vil vi sætte megen pris på, kan jeg garantere.

Skulle jeg endelig for egen regning ønske noget for skolen fremover, så skulle det være, at den stadigvæk må være sig sit ansvar bevidst, at den er og bliver en uløselig del af livet og samfundet rundt omkring den, at den stadigvæk må holde fast i grund-ideen omkring al undervisning: Frihed under ansvar, at den også vil stille krav og kræve dem opfyldt, og endelig - at man ikke vil glemme at synge og spille på skolen, under alle former. Musik og sang er - hvordan man end vender og drejer det - en uundværlig del af det at være til, - lige så vigtig som det at hvile, sove, spise og trække vejret.

Og så til sidst igen:

F a r v e l o g t a k

- og held og lykke fremad.

Elise Rasmussen,

Inger Pedersen

og

Peter Pedersen.

OG ET GULDAG -----

Mandag den 1. december 1986 starter et helt nyt kapitel i mit professionelle liv, idet jeg lister ind ad døren og tiltræder som skoleinspektør på Rundhøjskolen, efter mange år som lærer på Kroggårdsskolen i Odense.

På en måde er det som at komme hjem igen. Jeg er født her i byen og har færdedes her det meste af min barndom. Jeg blev aldrig rigtig fynbo, selv om jeg har levet på Fyn i hele mit voksne liv - man hører det vel især på sproget.

Når jeg skriver "lister ind" skal det forstås helt bogstaveligt. Jeg har allerede nu lært Rundhøjskolen at kende som et sted, der er præget af gode traditioner og et velfungerende samarbejde mellem skole og hjem. Det er mit håb, at såvel det gode samarbejde som skolens rige traditioner for sang og musik må fortsætte - så sundt og frodigt, som det er.

Imidlertid ligger det i tiden at forandringer venter - med eller mod vor vilje. Også vi på Rundhøjskolen vil blive præsenteret for forhold, som medfører forandringer. Det er en udfordring for os at omsætte de nye forhold i meningsfulde forandringer, og det er en stor fælles opgave at sørge for, at mest muligt af det, vi holder af, bevares.

Personligt står jeg overfor en stor omvæltning. Der er mange nye ting at sætte sig ind i - skrevne såvel som uskrevne regler skal kendes. Det er umuligt at erstatte en personlighed som skoleinspektør Peter Pedersen. Jeg er taknemlig for, at Peter Pedersen fortsat vil have sin gang på skolen, og den hjælp, han allerede nu har givet mig ved min entre i skolen, kan ikke vurderes højt nok - han ønskes et langt og godt otium.

Jeg glæder mig meget til at komme igang med samarbejdet med en mængde nye børn, lærere og forældre. Risikoen for, at jeg i kraft af ukendskab til de lokale forhold kommer til at lave fejl er stor, men - man skal lære så længe, man har elever.

Jørn Skovsgaard.

LUCIAFEST

LØRDAG d. 6 DEC. KL. 15-18

Luciafest-

igen. Vi vil samles i hallen kl. 15.00 - så mange som muligt! - Her vil vi synge og få at vide, hvad der videre skal ske! - Så

er der koncerter, komedier, servering på mange måder i ca. 1½ time, og så samles vi igen i hallen kl. 17.30, hvor vi synger og nyder det smukke Luciaoptog til sidst - ved 18-tiden!

Billetter á 2 kr., som gælder til det hele kan købes hos klasselærerne fra Tirsdag d. 2. december.

Vi vil meget gerne se jer alle sammen den dag - og glæder os til at vise, hvad vi kan. Vi lover at gøre vort allerbedste, for at alle kan komme i den rette før-julehygge-stemning!

På glædeligt gensyn!

RUNDHØJSKOLEN

BLÆSERNE

LUCIA-OPTOG

FORÆLDRE-KORET

FLØJTER

DRAMATIK

LOTTERI

KAGER



PØLSER

KAFFE

Forældre-nyt

7

FOLF's bestyrelse vil gerne rette en tak til tre personer, som i mange år har været centrale figurer i FOLF's arbejde. Det drejer sig om skoleinspektør Peter Pedersen, overlærer Inger Pedersen og skolesekretær Elise Rasmussen. Fælles for dem er beslutningen om at sige Rundhøjskolen farvel d.30.nov.1986.

Som skolens leder har PP deltaget aktivt og samarbejdsvilligt i samtlige "instanser" på skolen og derved muliggjort et godt og bredt samarbejde ved altid at være velinformeret, interesseret og engageret i alle møder og arrangementer. Det, som vi i FOLF mest har været glad for, er PP's entusiasme for alt der vedrører forældre/hjem - samarbejdet. T A K Peter for dine mange års "slid og sløb" i bestyrelsesarbejdet, og tak for alle de gode timer, vi har haft sammen med dig.

Til Inger Pedersen skal der også lyde en velment tak, da hun som lærerrepræsentant har virket i FOLF's bestyrelse igennem en årrække.

Elise Rasmussen har ikke direkte deltaget i bestyrelsesarbejdet, men har indirekte virket som en uvurderlig hjælp som formidler af utallige skrivelser fra FOLF, kartoteksarbejde og 117 andre ting. Vi har aldrig gået forgæves hos Elise, og en så stor hjælpsomhed som hendes er svær at finde.

Til jer alle tre vil vi gerne have lov at sige

TAK FOR GODT SAMARBEJDE

og vores håb er, at I må få mange gode år fremover med mulighed for at dyrke jeres interesser.

Ikke farvel! men PÅ GENSYN til skolens fremtidige arrangementer ønsker hele FOLF's bestyrelse.

p.b.v.

Jonna Andersen.

Forældre-nyt

Rundhøjskolens nye inspektør Jørn Skovsgaard Jensen tiltræder d.1.dec.1986. Fra FOLF's bestyrelse vil vi hermed gerne sige

RIGTIG HJERTELOG VELKOMMEN

og håbe, at vi må få et positivt og udbytterigt samarbejde til glæde for alle med tilknytning til skolen ikke mindst elever og forældre.

p.b.v.

Jonna Andersen.

Nævn-nyt

Tværfagligt møde.

3 medlemmer af skolenævnet deltog den 13.11.86 i et tværfagligt møde på Holme Bibliotek med den hensigt at få stablet nogle aktiviteter på benene for børn og unge i Holme.

I alt 19 personer fra Holme området deltog i mødet, hvor man valgte at satse på 2 forskellige forløb.

1. En indsats over for de akutte problemer, der er i Rundhøj. Mange mødedeltagere gav udtryk for, at der er mange problemer, især i Rundhøjcentret, og det er et stort ønske at få fjernet spilleautomaterne ved bodegaen.

Der blev nedsat en lille gruppe til bl.a. at se på mulighederne for at finde nogle lokaler og sætte nogle aktiviteter i værk sammen med de unge - og HER OG NU.

2. Den mere langsigtede planlægning. Vi skal også tænke på forebyggende foranstaltninger over for de grupper, der endnu ikke har de store problemer. Dette punkt skal drøftes, når der indkaldes til nyt møde den 19.1.87.

På skolenævnsrådet den 18.11.86 havde vi besøg af en af landskonsulenterne for SSP (samarbejdet mellem skole, socialvæsen og politi), som mente, at der nok skulle være nogle muligheder for at få støtte til nogle initiativer - men hvilke?

Skolens forældre har sikkert mange gode ideer til nye aktiviteter, og vi vil gerne opfordre til, at de kommende numre af skolebladet kommer til at bugne af gode forslag.

Venlig hilsen

Inge Daugaard.

Er der ikke andre end mig, der er bekymret over at se vore børn "hænge" i Rundhøjcentret om aftenen foran spillemaskinerne ved bodegaen?

Jeg tror ikke, det fører til en god opvækst. På mig virker det, som om de unge ikke har noget sted at gå hen. IH, hvor de savner et ordentligt sted at være.

Hvorfor findes der ikke nogle ungdomsklubber i Holme/Rundhøj kvarteret? Der er da unge nok, og jeg tror, de gerne vil have et sted at være.

Kan vi ikke få flyttet spillemaskinerne ind i bodegaen i stedet for ude på gangen?

Hvordan kan vi oprette en ungdomsklub her i området.

"En angst-bekymret forældre".

Skolenævnet vil indtrængende opfordre andre forældre til at fortælle, hvis de har observeret nogle problemer i Rundhøj. Det er vigtigt for det videre arbejde, at vi kender så meget som muligt til situationen.

Venlig hilsen

Inge Daugaard.

ANNONCE BRUGTE TING KAN GENBRUGES AF NYE BRUGERE!

Giv os mange gode ting bl.a. din gamle radio, lamper, TV, stereoanlæg, fotoudstyr, cykler, grammofonplader, porcelæn, køkkenudstyr, lædervarer, tøj, legetøj, nips, antikviteter, møbler, osv., men også gerne noget af det, du selv finder på.

Brug december indtil jul og tiden efter jul til at få ryddet op i gemmerne og saml alle de gode sager til Rundhøjskolens kommende Loppemarked.

VINTERENS STØRSTE LOPPEMARKED

I "RIDEHUSET", ÅRHUS C.

Aflæveringsdage i Rundhøjskolens Cykelkælder:

Onsdag den 3. december 1986 kl. 17-19
Onsdag den 10. december 1986 kl. 17-19
Onsdag den 17. december 1986 kl. 17-19

Onsdag den 7. januar 1987 kl. 17-19
Onsdag den 14. januar 1987 kl. 17-19
Onsdag den 21. januar 1987 kl. 17-19
Lørdag den 24. januar 1987 kl. 10-12
Onsdag den 28. januar 1987 kl. 17-19
Lørdag den 31. januar 1987 kl. 10-12

Onsdag den 4. februar 1987 kl. 17-19
Lørdag den 7. februar 1987 kl. 10-12



Indsamlingsdage med biler:

Lørdag den 14. februar 1987 kl. 10-17
Søndag den 15. februar 1987 kl. 10-17



Salgsdage:

TORSDAG DEN 19. FREDAG DEN 20. OG LØRDAG DEN 21. FEBRUAR 1987
KL. 16-21 KL. 16-21 KL. 09-13

Vi anmoder herved Rundhøjskolens Forældre, Lærere, Elever, Administration og skolens venner om hjælp til fremfindning af brugte ting til markedet og om assistance især ved slutspurten og ved salget.

Ved man allerede nu, hvornår man vil og kan hjælpe, beder vi om tilmelding til skolens kontor allerede nu. I januar vil vi vende tilbage med udvalgets endelige ønsker om bemanning



MARKEDSUDVALGET

I november 1986.

