



Statens pædagogiske Studiesamling
København V.

Efterretninger

om

Det kongelige Opfostringshus

for

Skoleaaret 1. April 1917 til 31. Marts 1918

ved

Holten Lützhöft,

(Stiftelsens Forstander).

København.

th. Gamborgs Bogtrykkeri (Thor Møller).

1918.

Almindelige Meddelelser.

Det kgl. Opfostringshus er stiftet af *Kong Frederik V* efter Tilskyndelse af dennes Minister Johan Hartvig Ernst Bernstorff. Den 29. Juni 1753 blev Stiftelsens Fundats underskrevet af Kongen, og denne Dag betragtes derfor som det kgl. Opfostringshuses Stiftelsesdag. Ifølge Vedtægt af 30. December 1857 er Styrelsen af Stiftelsen betroet til Københavns Magistrat og henlagt under dennes 1ste Afdeling.

Efter Forordningen af 1ste Juli 1799 er Opfostringshuset bestemt til at være en *Belønningsskole* for trængende Forældres velbegavede og flittige Børn. Det er altsaa ikke nogen Fattiganstalt og endnu mindre et Korrektionshus, men et Børnehjem for flittige og artige Børn. De erlægges 25 Kr. ved deres Optagelse, men ellers er Opholdet herinde almindeligvis vederlagsfrit. Undervisningen foregaar paa Opfostringshusets egen Skole, der bestaar af fire Klasser, og som giver en noget videre gaaende Undervisning end den, som Folkeskolen i Almindelighed kan yde. I det hele taget modtager Eleverne under deres Ophold paa Anstalten en omhyggelig Opdragelse, og der ydes dem en tarvelig, men sund og god Forplejning, Klæder, Bøger m. m. Kun enkelte Smaaforhold plejer Elevernes paarørende at forsyne dem med.

Ifølge Vedtægt af 30. Decbr. 1857 kræves det af dem, der indlægger Drengene her, at de skal overdrage Forældremyndigheden til Stiftelsens Forstander, og Eleverne staaer under Stiftelsens Værgemaal til det fyldte 18. Aar, eller til deres Lærlingekontrakt er udløbet. Da Elevernes Ophold paa Stiftelsen er indskrænket til 4 Aar, ønsker man dog ikke, at det Baand, der knytter dem til deres Familie, skal brydes, og Børnene faar derfor Lov til paa Søndage og Fridage at aflægge Besøg i deres tidligere Hjem eller

hos Slægt og Venner, for saa vidt som det tør antages, at man her støtter den Opdragergerning, som øves paa Opfostringshuset. — Skulde en Dreng udeblive fra det Hjem, hvor han plejer at komme paa Fridagene, udbeder vi os Meddelelse derom, og ligesaa vil det ogsaa som Regel herfra blive meddelt Hjemmet, hvis en Dreng af en eller anden Grund ikke faar Udgangstilladelse. Til daglig faar Børnene derimod ikke Lov til at besøge Slægt og Venner, og skønt vi, hvor Anledning gives, er rede til at forhandle med Elevernes paarørende om, hvad der kan have Betydning for Forstaaelsen og Opdragelsen af den enkelte, og sætter Pris paa, at de stadig føler sig som medansvarlige for Børnene, anser vi det dog ikke for heldigt, at der aflægges disse Besøg herude. Lokalteterne er ikke indrettet med saadanne Besøg for Øje, Eleverne er som Regel beskæftigede, og det er bedst for dem, at de lever sig nøje sammen med deres Kammerater og stiller sig i et saa nært Forhold til deres Opdragere som muligt, for at Opfostringshuset kan blive dem et virkeligt Hjem.

Et smukt Vidnesbyrd om, i hvor høj Grad mange af de tidligere Elever føler sig knyttet til det kgl. Opfostringshus som til et fælles Barndomshjem, er den bestaaende *Opfostringshusforening*, der blev stiftet den 18. Marts 1872 og nu tæller over 300 Medlemmer. Denne Forening har ikke blot selskabelige Formaal, men yder ogsaa i mange Tilfælde gamle »Fosterbrødre« en værdifuld Støtte. Ogsaa vore nuværende Elever herude har Foreningen paa forskellige Maader vist Interesse. De ældre iblandt dem er f. Eks. blevet indbudt til Foreningens Julefest, og paa Foreningens Stiftelsesfest bliver alle Børnene trakterede med Chokolade og ekstra Aftensmad. Ligèsaa udsætter Foreningen aarlig en Præmie til den flittigste Elev i øverste Klasse, som Regel et Sølvur.

Ifølge Fundatsens § 8 var det oprindeligt Meningen, at Eleverne, naar de udgaar fra Stiftelsen, skulde anbringes ved industriel Virksomhed, Handel eller Søfart, og en stor Del af vore Elever gaar ogsaa stadig over i saadanne praktiske Erhverv. Men naturligvis tages der altid det størst mulige Hensyn til den enkeltes Anlæg og Tilbøjeligheder ligesom til de paarørendes Ønsker, og i Tilfælde, hvor disse kan yde den fornødne Støtte, har flinke Elever ofte faaet Lov til at læse videre til en eller anden Eksamen. Opfostringshuset kan imidlertid ikke yde de udgaede Elever nogen synderlig pekuniær Støtte i Læreaarene og maa derfor gøre Regning paa, at Elevernes Forældre eller paarørende træder hjælpende til, naar Eleverne er blevet konfirmerede. I tidligere Tider, da Lærningen

plejede at faa Logi, Klæder og fuld Forplejning hos Mesteren, gjordes dette heller ikke nødvendig; men nu til Dags er der kun faa ansete Mestre, som vil gaa ind paa en saadan Anbringelsesmaade, og skønt Opfostringshuseleverne har et godt Ord paa sig og af mange foretrakkes for andre Lærlinge, volder det derfor en Del Besvær at faa dem anbragt paa passende Maade.

I Aarets Løb afholdes under almindelige Forhold forskellige Fester. Stiftelsesdagen og Mortensaften fejres saaledes ved et Festmaaltid. Eleverne af øverste Klasse har i Aar ligesom i Fjor ved Fastelavnstid spillet Komædie for en talrig Tilskuerkreds af Slægt og Venner. Som Afslutning paa Danseundervisningen afholdes et Bal, og om Sommeren gøres der en Skovtur. Da en Del Elever er bortrejst i Julen og de tilbageværende gerne kommer til et eller flere Juletræer, har der i de sidste Aar ikke været Juletræ paa Opfostringshuset. Paa Stiftelsesdagen uddeles Præmier til flinke Elever; Præmierne bestaar dels i Penge, dels i Bøger og udredes af de til Undervisningens Fremme og Elevernes Opmuntring stiftede Legater, som nu ejer ca. 10,000 Kroner. En Del af de flinkeste Elever trækker skiftevis Lotteriet og faar derfor ved deres Udgang af Skolen et Pengebeløb.

Til daglig, naar Børnene er optaget af deres Skolearbejde og andre Pligter, gaar Fritimerne og Frikvartererne let og hurtigt. De fleste leger paa den store smukke Legeplads, nogle spiller Bold, andre er i Sommertiden optaget af deres Smaaahaver, eller de skriver Breve og læser Morskab. Paa Fridagene og i de korte Ferier, naar Eleverne faar Lov til at gaa Ture eller aflægge Besøg hos Slægt og Venner, er det heller ingen Sag at faa Tiden til at gaa paa en god, sund og fornøjelig Maade. Men skulde Eleverne tilbringe den lange *Sommerferie* inden for Anstaltens Mure og nøjes med nogle Smaaflugter, vilde Udbyttet af Ferien blive for magert. Derfor har ogsaa Bestræbelserne længe gaaet ud paa at faa saa mange af Drengene som muligt sendt *paa Landet* til Slægt og Venner eller til fremmede, som gæstfrit vilde aabne deres Hjem for de smaa Sommergæster. Det er ikke blot sundt og udviklende for Børnene i legemlig Henseende at færdes frit i Mark og Eng, i Skov og ved Strand og at deltage i de Friluftsarbejder, som passer til deres Kræfter; men det er ogsaa af stor aandelig Betydning for dem, at de en Tid kan deltage i Familielivet i et godt Hjem, hvis Sædvaner og Skikke er noget forskellige fra, hvad de kender herindefra, og at de faar Lejlighed til at stifte Bekendtskab med de landlige Forhold, Husdyrene og de forskellige Nytteplanter. Barnets Horizont udvides, og

der erhverves nyttige Kundskaber og vækkes gode Interesser, som kan faa Betydning for hele Livet.

Men det har desværre vist sig umuligt at faa alle Opfostringshusets Elever anbragt paa denne Maade, og derfor var det et Savn, der blev afhjulpet, da Opfostringshuset i 1915 fik opført en *Træbarak til Ferieophold* for 32 Drengene ude ved *Solrød Strand* en Mil Nord for Køge.

De Drengene, som har tilbragt deres Sommerferie her, har ført et fornøjeligt og sundt Friluftsliv og Badeliv, og adskillige af vore *nylig udgaaede Elever*, som har kunnet skaffe sig et Par Dage fri fra de Værksteder og Kontorer, hvor de er anbragt i Lære, har ogsaa været glade ved at kunne faa et lille Landophold paa Feriekolonien.

Men naturligvis har Driften af Feriekolonierne voldet adskillige Ekstraudgifter. Selv om Stiftelsens Lærere, Assistenten og Piger har kunnet skiftes til at være derude og sørge for Eleverne uden at modtage noget Ekstrahonorar, saa har Husholdningen dog været dyrere end under almindelige Forhold. Man vil forstaa, at en Stiftelse som Opfostringshuset, der kun har en bestemt, og endda temmelig kneben, aarlig Indtægt at regne med, under den nu herskende Dyrtid har saa mange økonomiske Vanskeligheder at kæmpe med, saa man kun nødtigt inddrager sig paa noget, der volder Ekstraudgifter, og det har derfor været meget kærkomment, at der af *Børnehjælpsdagen* hvert Aar er blevet ydet en Understøttelse til Feriekoloniens Drift, — det sidste Aar saaledes 400 Kr.

Optagelsesbestemmelser.

Paa det kgl. Opfostringshus kan Drengene, — udenbys saavel som indenbys, — blive optaget, naar de har dansk *Indfødsret* og er fyldt 10 Aar, men endnu ikke 11, den 1ste Maj i det Aar, hvor de ønskes optaget. Ansøgningen, hvortil særlige Blanketter udleveres paa Stiftelsens Kontor (12—12^{1/2}) eller hos Portneren, maa indgives inden 1ste Marts, og den maa indeholde fyldige Oplysninger om Drengens Forældre og de Forhold, hvorunder han hidtil har levet. Med Ansøgningen skal følge:

1. Drengens Døbe- og Koppeattest.
2. Attest fra en autoriseret Læge for, at Drengen er uden Legemsfejl og fuldkommen sund og frisk.
3. Vidnesbyrd fra Skolen om god Opførsel, Flid og gode Evner, samt om hans Forudsætninger for at kunne følge med ved den noget videregaaende Undervisning, Opfostringshuset byder.

For at blive optaget maa Drengen tillige bestaa en *Prøve*, som afholdes om Foraaret. Hvad Skolekundskaaber angaar stilles følgende Fordringer:

I *Religion*: Drengen maa kunne fortælle om nogle af Israels Konger og Profeter og nogle af Jesu Undergerninger og Lignelser. Endvidere maa han kunne de 10 Bud og Fadervor.

I *Dansk*: Han maa kunne læse tydeligt og sikkert latinsk Tryk og kunne gengive Indholdet af et efter hans Fatteevne afpasset Stykke. Han skal kende Navneord, Udsagnsord, Tillægsord og personlige Stedord og kunne finde Grundled og Omsagn i en Sætning. Endelig skal han kunne skrive et let Stykke Diktat uden grove Fejl.

I *Regning*: Han maa med Færdighed paa Tavle kunne regne de fire Regningsarter med ubenævnte Tal (Multiplikation og Division med 2-cifret Multiplikator og Divisor). Han maa kunne foretage lette Udregninger med Benævnelser som Krone, Øre, Kilometer og Centimeter, Kilogram og Gram, være sikker i den lille Tabel og øvet i Hovedregning.

I *Skrivning* fordres en ordentlig og taalelig god Sammen-skrift med latinske Bogstaver.

Disse Fordringer vil kunne fyldestgøres af flinke Elever i den almindelige Folkeskole.

Medens Københavns Magistrat efter Forstanderens Indstilling plejer at afgøre, hvor mange og hvilke Ansøgere der hvert Aar kan optages blandt de Drengene, som opfylder de fastsatte Betingelser, træffes den endelige Afgørelse for ganske enkelte Pladsers Vedkommende af private Personer i Overensstemmelse med 2den Post i Fundatsen af 29. Juni 1753. Det bestemtes nemlig her, at Personer ved at betale 300 Rdl. eller mere til Stiftelsen derved kunde erhverve sig og Descendenter Rettighed til at indlægge een eller flere Drengene. Denne Rettighed, der iflg. Ministeriets Skrivelse af $15/4$ 1869, jvf. Kgl. Res. 6 sm. Maaned, ikke mere kan erhverves, benyttes endnu for følgende Pladsers Vedkommende:

Pladsen Nr. 4. Afgangne *Cancelliraad og Lotteriinspektør Jonas Collin* betalte 300 Rdlr., som er beregnet til Indtægt for Aaret 1756. For Tiden belægges Nr. af *Fru Helga Price, f. Collin*.

Nr. 6. Afgangne *Etatsraad og Borgmester Frederik Holmsted* har betalt 300 Rdlr., som er beregnet til Indtægt for 1756. For Tiden belægges Nr. af *Direktør C. C. Caroc*.

Nr. 78 og Nr. 92. Afgangne *Pastor Henning Arniseus Irgens*, Sognepræst til Skibssted og Lyngby i Viborg Stift,

skænkede i Aaret 1762 til Stiftelsen 1500 Rdlr., der i samme Aars Regnskab er beregnet til Indtægt. Direktionen tilstod ham derfor Rettighed til at belægge de 2 anførte Nr. Vel gjorde han sely ingen Brug deraf, men efter hans Død forlangte hans Arvinger 2 Drengene indlagt. For Tiden belægges Nr. af en Descendent af Irgens, *Forpagter C. E. Münster.*

Nr. 126. Afgangne *Justitsraad Christian Lintrup* har betalt 500 Rdlr., der er beregnet til Indtægt for 1754—1758 incl. Pladsen belægges nu af *Kammerherre Hegermann-Lindencrone.*

Nr. 212. Afgangne *Adam Gottlob, Greve af Moltke*, skænkede i Aaret 1754 300 Rdlr. Nr. belægges for Tiden af *Lensgreve F. Moltke, Bregentved.*

Nr. 230. Afgangne *Elatsraad og Borgmester Abraham Falk* har betalt 300 Rdlr., som er ført til Indtægt i Regnskabet for 1791. Nr. belægges nu af Familien *Meincke.*

Aarsmeddelelser.

Den skriftlige Eksamen afholdtes i Fjor Mandag den 19. Marts, den mundtlige Eksamen Fredag den 30. og Lørdag den 31. Marts. Af Stiftelsens 87 Elever blev om Foraaret 18 konfirmeret, og ved Efteraarskonfirmationen udgik 3 Drengene.

De udgaaede 21 Drengene valgte følgende Veje:

6 paa Kontor.	1 Bogbinderlære.
7 ved Handelen.	2 Landbrug.
3 Smedelære.	1 til Søs.
1 Snedkerlære.	

Til de ledige Pladser meldte sig ialt 44 Ansøgere, og efter afholdt Prøve optoges af disse de 20. Disse Pladser er alle belagte af Magistraten, og blandt disse er to Elever optaget paa ekstraordinær Maade mod Betaling. Af Stiftelsens nuværende 86 Elever er de 58 fra København, de 16 fra andre Byer og de 12 fra Landet. 8 af Eleverne er forældreløse eller dermed ligestillede, 54 er faderløse (eller ligestillede) 16 moderløse (eller ligestillede), og 8 er fra Hjem, hvor begge Forældre lever sammen. Siden Opfostringshuset begyndte sin Virksomhed den 1. Oktbr. 1753, har der været optaget ialt 4608 Drengene, og 4522 er udgaaet.

11 Pladser benævnes Legatpladser, og disse er:

4 Thorupske, Nr. 8, 84, 93 og 26, tildelte Helmer Christiansen, Louis Thomsen og Willy Vassing af 1. Kl. og Aage Jansen af 2. Kl. Nr. 8 og 26 til 1. Maj 1920, Nr. 84 og 93 til 1921.

Grosserer Vilhelm Sass's Nr. 47 tildelt Leif Maigaard af 3. Kl. til 1919.

Grosserer og Farver B. Goldschmidt og Hustru Ane Helene f. Petersens Plads Nr. 1: Poul Bagger af 2. Kl. til 1920.

Handelsfuldmægtig Alfred Hansens Plads Nr. 14: Vilhelm Hansen af 2. Kl. til 1920.

Den Raben-Levetzauke Plads Nr. 16: August Christensen af 1. Kl. til 1921.

Justitsraad W. Thorups og Hustrus Plads Nr. 5: Erik Bentsen af 2. Kl. til 1920.

Pladsen Nr. 10 »til Minde om 9. September 1903« er stiftet af afdøde Grosserer Johan Serdin Hansen, der 9. September 1903 skænkede Opfostringshuset 10,000 Kr. og ved sin Død andre 10,000 Kr. Den er bortgivet til Poul Bruun af 3. Kl. til 1919.

»Opfostringshusets Jubilæumslegat, stiftet af forhenv. Elever 18. Marts 1912«: Nr. 80, er bortgivet til Theodor Petersen af 2. Kl. til 1920.

Fra Hr. Fabrikant *Frederiksen* har Opfostringshuset i Aar modtaget en Gave paa 1000 Kr.

Fra »*Udvalget for Folkeoplysningens Fremme*« har vi ogsaa i Aar modtaget en kærkommen Boggave, og ligeledes fra Hr. Grosserer *A. Kunst*. Fra »*Aux petits fours*« er der ligesom de foregaaende Aar jævnligen sendt Kager til Drengene.

Ordningen af de udgaaede Elevers Lærlingeforhold giver naturligvis Anledning til mange Forhandlinger og Skrivelser, men kun undtagelsesvis har der været noget alvorligt i Vejen, og Elevernes Opførsel her i Stiftelsen har været tilfredsstillende.

Skønt Varemangel og Dyrtid i stigende Grad har vanskeliggjort Administrationen, har Skoleundervisningen og hele det daglige Liv inden for Stiftelsens Mure dog i det store og hele hidtil kunnet fortsættes i det vante Spor, og Elevernes daglige Forplejning er ikke blevet forringet, fordi en Nedsættelse af Levelføden ikke kan anses for at være forsvarlig. Kun med Hensyn til Brændsel, hvorpaa der iøvrigt altid har været sparet stærkt, har det været nødvendigt at indføre yderligere Indskrænkninger.

Sløjdlokalet er kun blevet opvarmet en halv Dag om Ugen, og Sløjdundervisningen har derfor maattet indskrænkes. Ligesaa har det ikke været muligt at opvarme Gymnastiksalen, og i den koldeste Tid af Vinteren har Gymnastikundervisningen maattet henlægges til Elevernes sædvanlige Opholdsal, hvor man har maattet indskrænke sig til Danseundervisning og fritstaaende Øvelser. Dette Rum har forøvrigt som Regel heller ikke været opvarmet, og Eleverne har i deres Fritid mest opholdt sig i Tegnestuen og

to af de tilstødende Skolelokaler. I Tegnestuen er der nemlig blevet opstillet en Kakkelovn, og ved dens Hjælp er de 4 Klasselokaler som oftest ogsaa blevet opvarmet, idet Dørene fra disse ind til Tegnestuen er bleven holdt aabne i Skoletiden.

Denne Fremgangsmaade har vist sig ganske overordentlig besparende. I hygiejnisk Henseende kunde den vel derimod antages at være mindre tilfredsstillende, men faktisk har Sundhedstilstanden i Vinter været endog usædvanlig god baade for Elevers og Læreres Vedkommende.

Det ved Stiftelsen ansatte Personale.

1. Stiftelsens Forstander, cand. theol. *Holten Lützhöft* ansat den $\frac{1}{11}$ 1914 (ved Kommuneskolen $\frac{16}{8}$ 95) underviser i Religion i 3. og 4. Kl., Dansk i 1. Kl., Historie i 1. og 4. Kl., Tysk i 1., 2. og 4. Kl. Ialt 24 Timer ugentlig.
 2. Stiftelsens Overlærer, cand. theol. *Jens Marton*, ansat d. $\frac{1}{5}$ 93, underviser i Dansk 4. og 2. Kl., Engelsk 3.—4. Kl., Tysk 3. Kl., Fysik 3.—4. Kl., Geometri 3.—4. Kl., Tegning 1.—4. Kl. Ialt 36 Timer.
 3. 2den inspektionshavende Lærer, cand. theol. *K. I. Larsen*, ansat d. $\frac{1}{4}$ 1910, underviser i Religion 1.—2. Kl., Geografi 1.—4. Kl., Regning 2.—4. Kl., Aritmetik 3.—4. Kl., Skrivning 2. Kl. Ialt 36 Timer.
 4. 3die inspektionshavende Lærer, Seminarist *S. Holck*, (ansat $\frac{1}{8}$ 16). Dansk 3. Kl., Historie 2.—3. Kl., Naturhistorie 1.—4. Kl., Regning 1. Kl., Skrivning 1.—3. og 4. Kl., Sløjd 2.—4. Kl. Ialt 38 Timer.
 5. Sanglærer *H. I. Larsen*, ansat d. $\frac{1}{9}$ 1900, underviser i Sang, 4 Timer.
 6. Gymnastiklærer *E. Andersen*, ansat d. $\frac{1}{1}$ 1917 (med Anciennitet fra $\frac{1}{8}$ 16), underviser i Gymnastik, Dans og Svømning. Ialt 8 Timer.
 7. Fru *B. Fausbøll*, ansat d. $\frac{1}{1}$ 1905, underviser i Haandgørgning, 4 Timer.
- Oldfrue og Økonoma er Frk. *D. Hartwich*, ansat d. $\frac{1}{1}$ 1892, Stiftelsens Præst er Pastor *Skettrup*, dens Læge er Dr. *Gram-Hanssen*. Lærer ved Musikskolen er Cellist *A. Hildingsen* og Koncertmester *Poul Andersen*, der underviser i Cello og Violinspil, hver 4 Timer, og Hr. Sanglærer *H. Larsen*, der underviser i Kontrabas, 1 Time om Ugen.
-

Stiftelsens Kontor er aabent paa Skolens Læsedage hver Dag Kl. 11 $\frac{1}{2}$ —12 $\frac{1}{2}$. Udenfor Kontortiden træffes Forstanderen bedst Mandag Aften Kl. 7 $\frac{1}{2}$ —8.

Mandag d. 4. Marts døde Stiftelsens tidligere Gymnastiklærer, Krigsassessor *Thorlensen*. Han blev begravet under stor Deltagelse Søndag d. 10. Marts fra Kapellet paa Holmens Kirkegaard.

Skolens Arbejde i det forløbne Aar.

Undervisningen har i Aar fulgt den i Fjor fastsatte Læseplan (se Aarsberetning 1916), og kun i enkelte Fag som Historie og Geografi har det af Hensyn til Elevernes tidligere Undervisning været nødvendigt at indføre særlige Overgangsbestemmelser. Undervisningstimmernes Fordeling har i Overensstemmelse med Planen været følgende:

	1. Kl.	2. Kl.	3. Kl.	4. Kl.
Religion	3	3	2	2
Dansk	7	7	7	7
Skrivning	4	4	2	1
Tysk	2	3	3	3
Engelsk	»	»	2	2
Historie	3	3	2	2
Geografi	3	2	2	2
Naturhistorie	2	2	2	2
Naturlære	»	»	2	2
Regning	5	5	4	4
Geometri	»	»	1	2
Aritmetik	»	»	2	2
Tegning	2	2	2	2
Sang	2	2	2	2
Haandgøring	1	1	1	1
Sløjd	»	2	2	2
Musik *)	»	»	»	»
Gymnastik	4	4	4	4
Ialt ...	38	40	42	42

Skoletiden er hver Formiddag Kl. 8—2, der læses Lektioner Kl. 3 $\frac{1}{2}$ —4 $\frac{3}{4}$, og fire Dage om Ugen er der Gymnastik om Efterm. Kl. 5—6 og 6—7. Enkelte Sangtimer og Sløjdtimer har ogsaa maattet henlægges til om Eftermiddagen.

*) De Elever, som undervises i Musik, fritages for Sløjdtimerne.

Musikskolen.

En Særstilling indtager Opfostringshusets Musikundervisning; den meddeles kun til de Elever, som har Anlæg for Musik, og som frivillig melder sig som Deltagere, og Udgifterne afholdes hovedsagelig af Overskudet fra den aarlige Koncert i Forbindelse med Bidrag fra Eleverne selv. Der undervises i Violin 17 Elever, i Violoncel 4 og i Kontrabas 2, altsaa ialt 23 Elever. Overledelsen af Musikskolen varetages af Skolens Sanglærer, Hr. *H. J. Larsen*. Størsteparten af Undervisningen besørges af d'Hrr. *Axel Hildingsen* og *Poul Andersen*. Af de udgaaede Elever modtager 4 stadig Undervisning. Om Søndagen har 16 af de tidligere og nuværende Elever deltaget i Sammenspil 1½ Time.

Den 17. Marts afholder Musikskolen sin aarlige Koncert i Odd Fellowpalæets mindre Sal med forventet velvillig Assistance af Kunstnere, der interesserede sig for Musikundervisningen herude. Elevkoret synger under Hr. *Hans J. Larsens* Ledelse, og Orkestret dirigeres af Hr. *Axel Hildingsen*.

Det ser ud til, at alle Pladser i Salen bliver udsolgt flere Dage før Koncerten, og vi bringer de omtalte udmærkede Kunstnere en hjertelig Tak, fordi det ved deres Interesse og Velvilje atter i Aar vil blive muligt at faa et Overskud, som er tilstrækkeligt til, at Musikskolen kan fortsætte sin Virksomhed.

Lotteripenge og Præmier.

Af Indtægten ved Lotteripenge og Legater er i Aaret 1917 udbetalt til nedennævnte Elever eller indsat paa deres Sparekassebog:

Lotteripenge (Indtægt ialt Kr. 1540,00):

Ejnar Bernhard	Kr. 100,00
Kaj Gejsler	- 150,00
Georg Grønfeldt	- 75,00
Svend Güllich	- 90,00
Chr. Hansen	- 100,00
Svend Hansen	- 75,00
Edvard Jacobsen	- 170,00

Overføres . . . Kr. 760,00

	Overført...	Kr.	760,00
Knud Knudsen	Kr.	25,00	
Leo Ottesen	-	150,00	
Leo Overgaard	-	100,00	
Svend Quist	-	70,00	
Michael Struve.....	-	170,00	
Otto Sømberg.....	-	150,00	
Smaa præmier for Vagttjen., ialt	-	115,00	
			- 780,00
			- 1540,00
Af »Særskilte Legater«:			
Svend Hansen af Borups Legat	Kr.	14,00	
Edv. Jacobsen af Borups Legat	-	14,00	
Oscar Kasch af Juni-Foreningens Legat	-	10,50	
Hans Lumbye af do.	-	10,50	
Holger Petersen af Borchs Legat	-	7,00	- 56,00
Af Forstander, Prof. Otto Jensens Legat:			
Leo Ottesen	-	40,00	
Af Frøknerne Zahlmanns Legat:			
Ejnar Bernhard	Kr.	60,00	
Leo Overgaard.....	-	60,00	- 120,00
Af Disponent Thomas Thomasens Legat:			
Georg Grønfeldt.....	-	40,00	
	Ialt...	Kr.	1796,00

Ved Stiftelsesfesten uddeltes til nogle af de bedste Elever følgende Bogpræmier, hvortil Udgiften som sædvanlig afholdtes af »Mortensens Legat«:

Knud Jensen: Fr. Nansen, Paa Ski over Grønland.

Svend Tegner: Blichers Noveller.

Aage Jacobsen: Helge Holst: Elektriciteten.

Viggo Jacobsen: W. Christmas: Et Aar i Siam.

Helge Andersen: H. Sienkiewitz: Qvo vadis.

Evald Olsen: J. Turig: Lappernes Liv.

Hugo Schultz: R. Kipling: Junglebogen.

Willy Kämpfner: Kaarsberg: Den sidste Nomade.

Niels Nielsen: Sam. Smiles: Egen Kraft.

Ernst Hansen: Runeberg: Fänrik Staals Sägner.

Helge Møller: H. F. Ewald: Valdemarstoget.

Nr. 1 i ældste Klasse: Max Caspersen, modtog Opfostringshusforeningens Præmie: Et Sølvur.

Af Præmier, som skænkedes af tidligere Elever, uddeltes endelig til:

Herluf Lindegaard: »Bogen om Olaf Poulsen«.

Kaj Sommer: »Christian den 9de«.

Knud Lützen: »Bjørnsons Fortællinger«.

Torsdag den 21. Marts.

4. Klasse.

Kl.	Fag.	Eksaminator.	Censor.
3—4 ²⁵	Dansk	} Hr. Overl. <i>Marton.</i>	} Fru <i>S. Lützhöft.</i>
4 ³⁵ —6	Engelsk		

2. Klasse.

3—4 ²⁵	Naturhistorie	Hr. <i>S. N. Holck.</i>	Hr. cand. theol. <i>Larsen.</i>
4 ³⁵ —6	Regning	Hr. <i>Larsen.</i>	Hr. <i>Holck.</i>

1. Klasse.

3—4 ²⁵	Dansk	} <i>Forstanderen.</i>	} Frk. <i>Goldschmidt.</i>
4 ³⁵ —6	Tysk		

Fredag den 22. Marts.

4. Klasse.

8—9 ²⁵	Historie	} <i>Forstanderen.</i>	} Hr. cand. theol. & mag. <i>Fr. Rose.</i>
9 ³⁵ —11	Tysk		
12 ³⁰ —1 ⁴⁵	Naturlære	Hr. Overl. <i>Marton.</i>	} Hr. Forstander <i>Møller-Lund.</i>
1 ⁵⁵ —3	Naturhistorie	Hr. <i>Holck.</i>	

3. Klasse.

8—9 ²⁵	Naturlære.	Hr. Overl. <i>Marton.</i>	} Hr. Forstander <i>Møller-Lund.</i>
9 ³⁵ —11	Regning.	Hr. cand. <i>Larsen.</i>	
12 ³⁰ —1 ⁴⁵	Dansk	Hr. <i>Holck.</i>	} Hr. cand. <i>Fr. Rose.</i>
1 ⁵⁵ —3	Tysk	Hr. Overl. <i>Marton.</i>	

1. Klasse.

8—9 ²⁵	Regning	Hr. <i>Holck.</i>	Hr. cand. <i>Larsen.</i>
12 ³⁰ —1 ⁴⁵	Geografi	} Hr. cand. <i>Larsen.</i>	} <i>Forstanderen.</i>
1 ⁵⁵ —3	Religion		

Lørdag den 23. Marts.

4. Klasse.

8—9 ²⁵	Geografi	} Hr. cand. } Kommuneinde Frk. <i>A. Hallager.</i>
9 ³⁵ —11	Regning	

3. Klasse.

8—9 ²⁵	Historie	Hr. <i>Holck.</i>	Skoleinspektør <i>Chr. Jensen.</i>
9 ³⁵ —11	Engelsk	Overl. <i>Marton.</i>	Skoleinspektør Frk. <i>Ulrich.</i>

2. Klasse.

8—9 ²⁵	Dansk	Overl. <i>Marton.</i>	Frk. <i>A. Hallager.</i>
9 ³⁵ —11	Historie	Hr. <i>Holck.</i>	Skoleinsp. Frk. <i>Ulrich.</i>

Hele Skolen.

- 1—2 Gymnastik. Hr. Gymnastiklærer *Andersen*.
 2—3³⁰ Sang og Musik { Hr. Sanglærer *H. Larsen*.
 { Hr. *Axel Hildingsen*.

Afslutning og Afsked med de udgaaende Elever.

Ved den afsluttende Prøve

synges og spilles:

Hele Skolen:

Joh. Chr. Gebauer: Drag, Jesus, mig.
 (firstemmigt).

1. og 2. Klasse:

(tostemmigt).

Lange-Müller: Lykken er ikke Gods eller Guld.
 C. M. Bellman: Kommer, Børnlille!
 L. Hornbech: Frikvarteret.

3. og 4. Klasse:

(trestemmigt).

N. P. Hildebrandt: Vi har sagt det saa tidt.
 Rob. Henriques: Der spilles i Moll, og der spilles i Dur.
 N. W. Gade: Hvad er det for et venligt Hus.

For Strygere og Klaver.

P. E. Rasmussen: Danmark dejligst Vang og Vænge.
 W. A. Mozart: Præstekor af Op. »Tryllefløjten«.
 Fr. Schubert: Thema af D. moll Kvartet.
 G. F. Händel: Arie af Op. Rinaldo.

Hele Skolen.

(tre- og firstemmigt).

I. P. E. Hartmann: Snart er Natten svunden. (4st.).
 Fr. Kuhlau: Langsamt breder sig den dybe Nat. (4st.).
 Felix Kørting: Indianervise. (3st.).
 Norsk Melodi: Povl sine Høns. (3st.).
 Felix Kørting: Tomtegubben, som hadde snuva. (3st.).
 Spohr: Op! se højt vor Fane vajer. (3st.).
 Chr. Barnekow: Guds Fred er mer end Englevagt. (4st.).

Regnskab for

Indtægt.	Kr.
Kontant Beholdning fra 1916:	
Stiftelsen selv	2,202,42
De særskilte Legater	103,38
	2,305,80
Renter af Formuen:	
Stiftelsen selv	14,969,13
De særskilte Legater	295,12
	15,264,25
Klasselotterifgift	12,000,00
Godtgørelse for forfaldne Kollektpenge samt for Ophævelsen af Tavleombæringen i Kirkerne.	2,900,00
Tilskud fra S. A. Eibeschütz's Reservelegat	500,00
» det Raben-Levetzauseke Fond	400,00
» Magistratens Blegdamskoles Legat ..	3,297,17
» Grosserer Wilhelm Sass' Legat	400,00
» Kancelliraad O. Thorups Legat	800,00
» E. M. Møllers og A. C. Nielsens Legat	136,00
» Alfred Hansens Legat	250,00
» Købmand R. M. Lunds og Hustrus Legat	200,00
» Georg og Johanne Harders Legat...	500,00
Gave fra Fabrikant Carl Frederiksen	1,000,00
Konsumptionsgodtgørelse	146,33
Indbetalt af ny optagne Elever som Bidrag til deres Ekvipering	450,00
For forskellige Elevers Ophold i Opfostringshuset	2,450,00
Lejeindtægt	750,00
Tilskud fra Børnehjælpsdagen	400,00
	41,843,75
Af de paa Finansloven til Understøttelse af forskellige Børne- hjem bevilgede Midler har Ministeriet for Kirke- og Un- dervisningsvæsenet for indeværende Finansaar tilstaaet	
Opfostringshuset et Beløb af	6,840,00
Indfriet 4 % Kreditforeningsobligation	2,000,00
Fra efternævnte til Opfostringshuset knyttede Legater og Ka- pitaler, den derværende kontante Beholdning ultimo 1917:	
Raadmand Oberst Abrahamsons Legat, stort 1,000	35,00
Partikulier I. A. Bentzens Legat, stort 5,000 ...	175,00
Gave fra tidl. Elever og fra Andre, indsamlet ved Forstanderen, stor 7,700	308,00
Grosserer B. Goldschmidts og Hustrus Legat, stort 10,000	350,00
Bogholder Hans Julius Hansens Legat	347,25
Etatsraad A. N. Hansens Legat, stort 20,000 ...	695,00
Grosserer Johan Serdin Hansens Legat, 10,000 .	395,00
Professor Ludvig Knudsens og Hustrus Legat, stort 1,000	40,00
H. I. Lindahls Legat, stort 2,000	100,00
Opfostringshusets Jubilæumslegat, stiftet af fhv. Elever, stort 6,300	252,00
Jomfru Dorteia Cecilie Schouboes Legat, stort 800	28,00
Legatet af 9. September 1903, stort 10,000	350,00
Tømrermester Vilhelm Thorups og Hustrus Legat, stort 10,000	400,00
Garvermester M. Hertz's Legat	814,52
	4,289,78
Overføres ...	57,279,33

Aaret 1917.

Udgift.		Kr.
Udbetalt Forstanderen til Bestridelse af Udgifter ved Stiftelsen		51.601,29
Udgifterne fordeler sig saaledes:		
	Budget	Regnskab
Lønninger	12,256,00	12,270,00
Pensioner og Understøttelser	1,080,00	1,080,00
Forplejningsudgifter	14,540,00	15,337,57
Beklædningsudgifter	5,194,90	5,467,74
Skolesager	1,100,00	979,61
Konfirmationsudgifter	2,015,20	1,829,75
Medicinaludgifter	150,00	224,01
Brændselsudgifter	3,913,50	6,242,14
Belysningsudgifter	825,00	759,09
Kontor-, Repræsentations- og andre Udgifter for Forstanderen	760,00	738,23
Bygningsudgifter	1,200,00	2,627,32
Inventarieudgifter	1,200,00	1,205,05
Rengøring	430,00	560,28
Vask	497,50	609,86
Skatter	1,000,00	924,42
Assurancepræmie	150,00	217,79
Blandede Udgifter	495,00	528,43
	46,807,10	5,1601,29
Udbetalt Renter af særskilte Legater, knyttede til Stiftelsen ..		270,67
Indsat i Sparekassen for Md. Quist's Legat		20,45
Indsat i Sparekassen, Gave fra Fabrikant Carl Frederiksen (1.000 Kr. samt Renter)		1,016,13
Udbetalt Renter af Handskefabrikant W. T. Danielsens og Hustrus Legat		140,00
Udbetalt Renter af Forstander, Professor Otto Jensens Legat		40,00
Udbetalt Renter af fhv. Opfostringshuselev, Disponent Tho- mas Thomassens Legat		40,00
Udbetalt Renter af Frøknerne Laura, Louise og Camilla Zahl- manns Legat		120,00
Indkøbt 2.000 Kr. 4 0/0 Kreditforeningsobligationer		1,707,25
Kontant Beholdning, ultimo 1917:		
Stiftelsen selv	2,556,16	
De særskilte Legater	107,38	
		2,663,54
Overført ...		57,619,33

	Kr.
Overført ..	57,279,33
Renter af Handskefabrikant W. T. Danielsens og Hustrus Legat stort 4,000	140,00
Renter af Forstander, Professor Otto Jensens Legat, stiftet af Opfostringshusforeningen, stort 1,000	40,00
Renter af fhv. Opfostringshuselev, Disponent Thomas Thomassens Legat, til Minde om d. 1. November 1914, stort 1,000	40,00
Renter af Frøknerne Laura, Louise og Camilla Zahlmanns Legat, stort 3,000	120,00
	57,619,33

Aktivbeholdning den 1. Januar 1917:

	Kr.
Stiftelsen selv:	
Ejendommen 190,000 Kr., Obligationer 357,700 Kr.	547,700,00
Særskilte Legater, knyttede til Stiftelsen	8,312,31

	Kr.
Overført...	57,619,33

57,619,33

Aktivbeholdning ultimo 1917.

	Kr.
Stiftelsen selv 548,716,13 + Særskilte Legater 8,332 Kr. 76 Øre De 548.716 Kr. 13 Øre bestaar af:	
Ejendommen paa Kalkbrænderivej	190,000,00
Panteobligationer $4\frac{3}{4}\%$	70,000,00
— $4\frac{1}{2}\%$	76,500,00
— $4\frac{1}{4}\%$	15,000,00
— 4%	28,000,00
Kreditforeningsobligationer 4%	108,200,00
— $3\frac{1}{2}\%$	60,000,00
	357,700,00
Indestaaende i Sparekassen	1,016.13
	548,716,13