



## **Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek**

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

### **Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor**

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### **Ophavsret**

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre publicering og distribution uden for husstanden er ulovlig.

### **Links**

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



# H. U. H.- Bladet

MEDLEMSBLAD FOR HASLEV UDV. HØJSKOLES ELEVFORENING — SEP. 1954

## Ve jer!

„Ve jer, I skriftkloge og farisæere, I  
hyklere, I drager om til lands og til  
vands for at vinde en eneste tilhænger,  
og når han er blevet det, gør I ham til  
et Helvedes barn, dobbelt så slemt, som  
I selv er.“

Dette er en streng tale, som vi helst  
går uden om og klarer frisag over for ved  
at sige: „Det må have været nogle forfær-  
delige mennesker, der levede dengang,  
siden Jesus talte så hårde ord til dem“;  
men hvem var disse mennesker?

Det var de pæne folk, som var meget  
nøjeregnende med alle småting, som kendte  
skriften og kunne fortolke den efter alle  
kunstens regler.

Det var de nidkære folk, som „drog om  
til lands og til vands for at vinde en ene-  
ste tilhænger.“

Mon disse ord så dog ikke skulle være  
aktuelle i dag og have noget at sige også  
til denne tids børn.

Også nu er der mange pæne mennesker,  
mange skriftkloge, mange, der drager om  
til lands og til vands for at vinde tilhæn-  
gere.

Ja, ikke sandt, hvilken jagt er der dog  
ikke på tilhængere netop i vore dage.

Agitatorer af alle arter: religiøse, poli-  
tiske o. s. v. har travlt med at hverve til-  
hængere, medlemmer af partier, forenin-  
ger eller — skal vi træde os selv lidt over  
tærne også — elever til vore skoler.

Jo, vi bestiller en hel del, og vi skal og-  
så bestille noget, ja, alt det vi kan. Men  
hvorfor gør vi det, og hvad gør vi dem til,  
som vi får fat på?

Forhåbentlig ikke til Helvedes børn,  
hvad vi forhåbentlig heller ikke selv er;  
men der er en hel del at tænke over og  
prøve sig selv og sin tid overfor, når man  
møder et ord som dette.

Hvad bør nemlig motivet være, når vi  
søger at få indflydelse på mennesker? Det  
bør være at hjælpe dem, at give dem no-  
get godt og værdifuldt, der kan bidrage til

at lære sig selv at kende, at finde det ståsted i livet, hvor netop de skal stå, hvorfra de kan leve livet og gøre deres gerning.

Var det da ikke det, hine mennesker var optaget af? Nej, de var optaget af deres eget; det var fejlen ved det hele, det, der gjorde, at al deres iver faldt under hin frygtelige dom; resultatet var ødelæggelse af mennesket, den vundne tilhænger; han skulle opføre sig, som de foreskrev, mene, hvad de mente, sige, som de sagde, kort sagt opgive sig selv til fordel for dem og deres, og under alt dette gik hans sjæl til grunde. Hvad nyttede det så, han blev en tro tilhænger, en farisæer efter loven, ja måske endog en stor skriftklog.

Nej, det nyttede altsammen ingenting, det var endog til skade.

Optaget af deres eget. Det er vi også og må naturligvis være det. Hvem skulle ellers være optaget af det og passe det godt; men når vi vender os udad, vil til at arbejde blandt mennesker, må det være noget andet, noget mere og større end vor eget, der er drivkraften.

Det kan være land, folk, Guds rige og i det altsammen mennesket, der skal hjælpes, der aldrig må gøres til et middel for opnåelsen af vore private formål; men her er det fristelsen altid møder os. De private interesser vil trænge sig frem. Hvis jeg f. eks. har en politisk overbevisning — hvad jeg ganske sikkert har — så bliver visse sider af min tilværelse præget af den, det bør de også blive, jeg bliver vel også en art af agitator for den; det er så lige til; det har jeg lov til, ulykken kommer først, når mennesket, jeg prøver at vinde, kun bliver et middel for mig og mine for-

mål, så jeg søger at tøjre ham i båsen og omhyggeligt prøver at give ham skyklapper på, når han endelig skal uden for denne. Så har jeg spærret en sjæl inde, og den trøst, at det jo er det bedste, han er spærret inde i, kan måske ikke helt bestå for en nærmere prøvelse.

„Sådan er da al politisk agitation“, siger min læser måske; det er den ikke, men der er nok så meget om det, at man kan frygte, adskillige sjæle tager skade af det.

Men nu alt vort åndelige arbejde. Hvorfor gør vi det? Forhåbentlig ud af ærlig tro og overbevisning. Men Jesus har sat fingeren på et ømt sted og sagt: „Du kan gøre det for din egen skyld, for meningers skyld, for et partis skyld, for anseelsens skyld. Du kan have travlt med at arbejde med og blandt mennesker og med alt dit arbejde kun være optaget af dit eget.“

Se dette er meget slemt, fordi det hele så er angrebet i roden og sygt til døden.

Vi har arvet en hel del arbejde og mange gode sager, som vi hæderligt stræber efter at føre videre. Al ære for hver ærlig stræben; jeg vil ikke skade nogens arbejdsiver; men når der ofte klages over, at resultaterne er så små, kan grunden være, at vi er blevet så optaget af vort, vor arv, vore former — det var det, der var i vejen med hine i gamle dage — at mennesket kun er et middel for os til at holde vort oppe.

Hvad bliver i så fald dommen om det?

Ikke et: Vel du gode og tro tjener, men et: Ve jer.

N. P. P.

# Elevforeningens generalforsamling 4. juli 1954.

Forhandlingsprotokollen udviser:  
Fmd. bød velkommen, Axel Nielsen valgtes til dirigent.

Fmd. aflagde beretning om årets forløb. Omtalte understøttelser, medlemsantal, Landselevforeningen m. v.

I kassererens fraværelse fremlagde fmd. regnskabet, der følger nedenfor. Beretning og regnskab godkendtes enstemmigt.

Under eventuelt fremkom forslag om kontingentforhøjelse på 1 kr. Foreløbig enedes man om at lade dette være frivilligt.

Gamle elever opfordredes til at skrive til bladet.

Brug vandremapperne mere — til styrkelse for skolen.

Forslag om flere oplysninger i bladet angående møderejser.

Sofapude bortloddes til fordel for elevforeningen. Der indkom 104 kr.

N. Olav Nielsen ønskede oplysninger fra skolens bestyrelse angående dennes arbejde for skolen.

Forstander Magelund mindedes Pagh Petersen i 10-året for hans død, samt omtalte byggeriet.

## REGNSKABET 1. juli 1953—1. juli 1954.

### Indtægter:

Kontingent .....	kr. 9.887,29
Diverse indtægter .....	„ 2.262,08
	Ialt... kr. 12.149,37

### Udgifter:

Bladet .....	kr. 7.120,91
Porto .....	„ 2.734,87
Understøttelser .....	„ 705,00
Omkostningskonto .....	„ 401,42
Diverse udgifter .....	„ 845,24
	kr. 11.807,44
Kassebeholdning .....	„ 341,93
	Balance... kr. 12.149,37

### STATUS pr. 3. juli 1954.

Indestående på giro nr. 7111 ....	kr. 194,56
Indst. på sparekassebog nr. 4101 ..	„ 56,29
Indst. på sparekassebog nr. 2942 ..	„ 4.310,64
Udestående fordring .....	„ 100,00
Kassebeholdning .....	„ 341,93

Ialt... kr. 5.003,42

Formuetilbagegang kr. 6.155,56

÷ kr. 5.003,42 = kr. 1.152,14

Regnskabet gennemset og fundet i orden, kassebeholdningen konstateret til stede.

Glostrup, 22. juli 1952.

N. Olav Nielsen.

K. Vilh. Jørgensen.

# »Vejen fra Rom«

For få år siden skrev Pater Schindler en bog om, hvorfor han blev katolik: „Vejen til Rom“. Nu har en lærd katolik skrevet en bog om, hvorfor han forlod katolicismen: „Jeg valgte sandheden“.

Vi er så vant til, at evangeliske kristne med mellemrum går over til katolicismen. Derimod hører vi sjældent, at katolikker går over til den evangeliske tro. Og dog sker det ligeså hyppigt, ja måske endnu hyppigere.

Nylig har en ledende spansk katolik Luis Padrosa skrevet en lille bog om sin overgang til den evangeliske tro „Jeg valgte sandheden“ med undertitlen „Hvorfor jeg har forladt katolicismen“. Bogen er allerede udkommet i flere oplag på flere sprog, bl. a. spansk, fransk, tysk og svensk. Bogen bør også oversættes til dansk, da den katolske kirke arbejder stærkt i vort land, og en del af vore landsmænd kan ikke undgå at blive påvirket af den.

Luis Padrosa er spanier. Allerede som ganske ung gik han ind i Jesuitterordenen, hvis lange og grundige uddannelse han gennemgik. Han blev en betydelig mand inden for sin kirke, idet han blev næstformand for verdenskomitéen af katolske psykologer og psykiatikere. Ivrig, som han var for sin tro, grundlagde han Loyola-Instituttet, der skulle kalde til kamp mod protestantismens fremtrængen i Spanien. Men for rigtigt at kunne gengrive protestanterne måtte han kunne give igen med deres eget vigtigste våben, bibelen. Han kastede sig derfor med iver over studiet af denne bog. Han skriver om sit liv: „13 år studerede jeg apologetik og nåede til en klippefast overbevisning.

Begge parters argumenter er mig bekendt, og jeg har analyseret dem. Den enes argumenter er løbet bort som sand i mine hænder, de andres er blevet til granit og er i stand til at bære troens store bygning“. Han siger videre (s. 13 i den schweiziske udgave: „Ich wählte die Wahrheit“, Christliches Verlagshaus, Bern) „43 år har jeg levet som ærlig katolik, de 15 år i samvittighedsfulde studier, 10 år som taler både for folket og for specialister og 23 år i Jesuitterordenen. Efter den tid er jeg kommet til den overbevisning, at den romersk-katolske kirke ikke er Jesu Kristi sande kirke. Den er det ikke, fordi den er gennemsyret af vranglære. Thi en kirke, som ikke ene og alene er grundet på den hellige skrifs sandhed, kan ikke være Jesu Kristi kirke“.

Luis Padrosa har ikke taget det skridt for at vække opmærksomhed om sin person. For ikke at volde splid forlod han i stilhed Spanien og rejste til Sydamerika i 1951. Herfra har han udsendt sin bog som en redegørelse for slægninge og venner. Bogen er helt igennem saglig og gengriver de katolske særlærdomme ud fra skriften med stor skarpsindighed og lærdom. Han véd, at han ikke vil blive behandlet på samme måde; katolikkerne kender kun to grunde til, at en præst forlader katolicismen og går over til evangelisk tro: Enten er han forrykt eller forelsket i en kvinde. Han skriver side 78: „For kort tid siden hørte vi om den højagtede Jesuit, Carillo de Albornoz udtrædelse af den katolske kirke. Han var generalsekretær for den universale Mariakongregation. Straks sagde nogle: „Stakkels mand, han er blevet forrykt“, andre: „Der

er en kvinde med i spillet“. Andre argumenter kunne de ikke fremføre. —

Men jeg kan sige jer, at jeg er ikke blændet af en lidenskab. Jeg ved, at en præst besat af lidenskab kan begå en hvilken som helst synd, det være hor, mord eller tyveri. Men bagefter kommer han til sig selv, gør bod, skrifter sin forbrydelse og går videre. Min overgang til en anden religion bestemmes ikke af lidenskab, men af overlæg. Ved at granske den hellige skrift finder man ud af de store modsætninger mellem de to Slags lære“. Alligevel er han blevet beskyldt for at være en Judas, forbryder, vellystning, bedrager (side 83).

I 6 kapitler gendriver han ud fra bibelen og med skærende logik de katolske særlærdomme om pavens ufejlbarlighed, om nødvendigheden af en synlig kirke, om kirkens enhed efter katolsk opfattelse, om traditionen om Maria, vor moder og om „menneskelovene“: Gudstjeneste på latin, faste, skriftemålet og cølibatet. Det vil føre for vidt at komme ind på enkeltheder, men alle, der vil vide besked om forskellen mellem katolsk og evangelisk tro bør studere disse kapitler. De er skrevet, så de let kan læses uden særlige teologiske forudsætninger.

Mange vil måske forbavses og spørge: „Er det hyppigt, at katolikker går over til evangelisk tro?“ Ja, det sker oftere end det modsatte. I det store amerikanske tidsskrift „Time“ af 5. april 1954 meddeles en statistik samlet af det interkonfessionelle blad „Christian Herald“. Will Oursler, en Søn af forfatteren A. F. Oursler, samler resultater af undersøgelserne i følgende tal: Medens ca. 1.071.000 mennesker i U.S.A er gået over til katolicismen i løbet af de sidste ti år, er op imod fire millioner romerske katolikker blevet protestanter“.

I en tale til evangeliske kristne siger Luis Padrosa (side 82): „Tilgiv mig, mine brødre, at jeg har forfulgt jer — — Jeg tror dog ikke, at jeg har gjort jer stor skade derved, thi da jeg alvorligt begyndte at studere og bekæmpe evangelisk kristendom, da jeg erklærede jer krig, erklærede Gud mig krig! Naturligvis var det Ham, der gik af med sejren. Men jeg er lykkelig over mit nederlag ..... Men det som var mig en vinding, har jeg for Kristi skyld agtet for tab.

Aldrig kan jeg takke Herren nok, fordi han lod mig erkende sandheden“.

**Johs. Magelund.**

---

## Siden sidst

har arbejdet gået sin rolige gang. Den kølige sommer har begunstiget indendørs arbejde. Vi har som sædvanlig haft en del foredrag af gæster fra ind- og udlandet.

Et par deltagere i Unesco-konferencen på Frederiksborg Højskole har besøgt os og talt. De første otte dage var jeg del-

tager i konferencen. Desværre kunne jeg ikke blive alle tre uger. Jeg skal ikke fortælle nærmere om den her, de fleste har sikkert læst min artikel i „Kristelig Dagblad“ og „Højskolebladet“. — Der ligger en opgave for den danske højskole at hjælpe andre lande at opbygge en ung-

domsundervisning. Desværre har vi alt for lidt tid til dette. Men mange lande ser hen til Danmark i disse år.

Det går godt med indmeldelser til vinter. Der kommer en del udlændinge, som sikkert vil sætte kulør på holdet. Desuden er andet-års holdet sikret, men der er plads til flere endnu. Vær med til at gøre det kendt blandt gamle elever.

Foruden de sædvanlige lærerkræfter vil

pastor Koch og frue fra Zü rich undervise på skolen i november og december.

De fleste af vor gode stab bliver. Dog kommer vi nok til at mangle en pedel, idet Johs. Ridder har fået tilbud om en stilling som medarbejder på Solhjem.

Vi glæder os til at møde en del af jer ud over landet i oktober.

Hjertelig hilsen.

Jeres Käte og Johs. M.

---

## Vinterholdet 35-36

*i Grønbæk præstegård.*

Det blev en strålende dag med god tilslutning; fint vejr, enestående gæstfrihed, god mad og forplejning — ialt en rigtig H.u.H.-familiedag med lærer Pedersen som midtpunkt.

Vi stævnede til Grønbæk kirke til højmesse og samledes ved nadverbordet. — Derefter kom flere og flere til Grønbæk præstegård, hvor et festligt middagsbord ventede. Det var en idé at tage børnene med — 15 ialt, og vi genkendte små Karen Bagger-piger — og små Søren Sørensen-drenge med foldede hænder og klare stemmer syngende: „Ham takke alle vi med sang!“

En rigtig festsang var „gjort i Vejle“, og vi oplevede sidste vers i eftermiddagens timer.

„Det var rige dage mellem kammerater, bånd blev knyttet, som vel aldrig bliver brudt. Atten år er gået — samlet er vi atter, mange ting er sket, og nye skud er skudt.

Og vi har en fælles skat vi aldrig glemmer, måske større end vi ofte kan forstå, denne rigdom, disse minder tit os stemmer til en tak for hvad vi fik på H.u.H.“

Efter gåtur i omegnen ved Allingsø- og å, var interessen stor ved aftensbordet! Herpå fik lærer Pedersen ordet med „nyt fra skolen“ — og sluttede med et tankevækkende miniatureforedrag — ud fra Nis Petersens digt: „Da Seeren tav“, „om dem, der kækt hyldede mine faner — og reddede sig ved flugt“.

Her var tanker — ikke alene til hjemturen, men også til dagene fremover. Problemet om verdsliggørelse — forrædderi — og vor indsats i en hel kristendom overgår os alle.

Vi siger tak for den gode dag til pastor Hougårds — og lærer Pedersen. Og vi sender hilsen til alle 35—36, der ikke var med. Vi mødes måske om 2 år i Grønbæk eller Vinkel præstegård.

Ellen P.

# Elevstævner i oktober

## HOLSTEBRO 17. oktober.

Kl. 14,30 på Højskolehjemmet. Forstander Magelund taler.

Kl. 15,30 kaffebord. — Frit samvær.

Kl. 17,00 eftermiddagsafslutning ved forstander H. Christiansen.

Kl. 20,00 offentligt møde i missionshuset ved lærer Bent Munck og fost. H. Christiansen. Velkommen alle.

P. u. v.

Alfred Nielsen.

## AARS 24. oktober i missionshuset.

Kl. 14,30 foredrag af lærer Aage Ebbesen.

Kl. 15,30 kaffe — frit samvær. Hilsener fra skolen.

Kl. 17,00 afslutning ved lærerinde Nina Swartz.

Kl. 20,00 offentligt møde ved lærer Sv. R. Jensen.

Velkommen alle.

P. u. v.

Jacob Stistrup Andersen.

## HERNING 24. okt. på Højskolehjemmet.

Kl. 14,30 foredrag ved lærer C. Th. Johannesen.

Kl. 15,30 kaffebord — nyt fra skolen.

Kl. 17,00 afslutning ved

Kl. 20,00 offentligt møde på KFUM ved lærer Bent Munck og N. Borup.

Velkommen alle.

P. u. v.

Ole Vestergaard Poulsen.

## ÅRHUS 1. oktober.

Kl. 20,15 møde på K.F.U.M., Kloster-

gade 37. Forstander A. Kristensen, Nr. Nisum, taler. Derefter underholdning og kaffebord.

Velkommen alle.

P. u. v.

Johs. E. Krøyer.

## KØBENHAVN

H.u.H.-kredsen har møde 1. oktober kl. 20 på K.F.U.K., St. Kannikestræde 19. Lærer Axel Nielsen taler.

Velkommen alle, mød talrigt.

P. b. v.

K. Vilh. Jørgensen.

## MØDER I EFTERÅRET

*Forstander Magelund:*

22. september: Greve kirke kl. 19,30.

23.: Kalundborg kirke kl. 20. Derefter samvær på K.F.U.M.

26.: Haarlev kirke kl. 14.

29.: Højskoleaften i Give missionshus kl. 19,30.

30.: Højskoleaften i Vejle missionshus kl. 19,30.

1. oktober: Fredericia, møde i aulaen i skolen i Christians sogn.

4.: Holbæk missionshus.

11. kl. 13,30: Soldatermissionens årsmøde i København. „Evangeliet og Danmarks ungdom.“

17.: Haslevstævne i Holstebro.

18.: Ringkøbing.

19.: Holmsland.

*Axel Nielsen:*

1. oktober: H.u.H.-kredsen, K.F.U.K., St. Kannikestræde.

5. oktbr.: Odense K.F.U.M.

7. oktbr.: Mejlbj pr. Arden.



- 8. oktbr.: Skovsgård.
- 9. oktbr.: Ålborg.
- 10. oktbr.: Silkeborg.

*Poul G. Vemmelund:*

- 6. oktbr.: Hinum v. Brindsted.
- 7. oktbr.: Valsgård pr. Hobro.
- 8. oktbr.: Vestrup pr. Østrup.
- 9. oktbr.: Hornum.

*N. P. Pedersen:*

- 19. september: „Bølgely“, Strøby.
- 7. oktbr.: Kolding.
- 8. oktbr.: Vamdrup.
- 9. oktbr.: Sdr. Bjært.

*H. C. Johannesen:*

- 12. oktbr.: Ungdomsstævne i Fredericia.
- 24. oktbr.: Herning.
- 25. oktbr.: Brande.

*Bryllupper.*

10. april viedes frk. Doris Stoffer Sørensen, s. 53, til hr. stud. theol. Robert Christensen, Marselisborg Allé 1B<sup>3</sup>, Århus.

I august viedes sygepl. frk. Edith Nørskov, v. 50—51, til hr. stud. theol. Kristen Kærgaard Hou, Hauserplads 32, København K.

Karen Marie Møller, Hvam, har nu adr. fru Marie Søndergaard Jensen, Vester Hvidbjerg, Karby, Mors.

Inger Marie Poulsen, s. 51, Holstebro, har adr. fru Marie Mouritsen, Faster, Skern.

14. august viedes i Ellishøj kirke frk. Ingrid Jensen — 53—54 — til hr. cand. teol. Lindhardt Jensen, Murergade 102 tv., København N.

Lørdag den 28. august viedes i Ålborg frk. Lis Andersen — 52—53 — til hr. eks-pedient Erling Borre, Ålborg.

H.u.H. ønsker hjertelig til lykke.

**Haslevstævne i Silkeborg.** Sammenkomst på KFUK søndag d. 10. oktbr. kl. 14.

Forst. Christensen, Husholdnings- og Landbrugsskolen og lærer Axel Nielsen, H.u.H., taler. Fælles kaffebord. Afslutning kl. ca. 17,30. Vel mødt.

P. k. v.  
Arne Olsen.

**BØGER fra Lohses forlag.**

Nu nærmer læsetiden sig; forlagene udsender efterårets bøger; der er nok af dem, nu gælder det blot at finde dem, der har noget værdifuldt at give en. Jeg vil hermed gøre opmærksom på 4 bøger, vi lige har modtaget fra Lohses forlag. Jeg har ikke kunnet nå at læse dem til anmeldelse, hvorfor jeg blot anfører forfatter og titler, så kan man selv se nærmere på dem.

N. A. Barfoed: „Batakernes bedstefar“.  
Johanne Bräuner: „Over alle ting“.  
Frede Juul: „Sådan leves livet“.  
Anna Kamp: „Adoptivbarnet“.

Og så er der

**Kristus — Verdens Håb.**

I august afholdt „Kirkens verdensråd“ møde i Evanston og i denne anledning er der udarbejdet et arbejdsgrundlag for forhandlingerne, hvis hovedemne er ovenstående: Kristus — Verdens Håb.

Nu har det økonomiske fællesråd udsendt et lille skrift, der indeholder dette arbejdsgrundlag, og jeg vil meget anbefale alle at anskaffe dette skrift. Læs det grundigt og tænk over, om I ikke mange steder kunne have stort udbytte at læse og drøfte bogen i fællesskab — måske ved nogle foreningsaftener, måske i en mindre, privat kreds.

Tænk ikke, det går aldrig; det er kun for store folk med meget fine hjerner.

Jo, det går udmærket, når I læser med omtanke og oplagthed over for de problemer, der er tidens og derfor også jeres.

Forsideartiklen i augustnr. er det første lille afsnit af bogen. N. P. P.