



Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre publicering og distribution uden for husstanden er ulovlig.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Tidsbetragtninger ved Aarsskiftet:

Demokrati — Dæmonokrati

Der kan leges med Ord. „Land og Folk“ har lavet et nyt Ord, som hedder „Folkedemokrati“, og de skriver om „de folkedemokratiske Lande“. Det er dobbelt Konfekt, idet Demokrati som bekendt betyder Folkestyre; Folkedemokrati betyder altsaa Folkefolkestyre — det kan vel ikke betyde andet, end at (en Del af) Folket styrer Folket!

Naar man ser paa Udviklingen i Verden, ser man imidlertid bagved Folkedemokratiernes og Demokratiernes Kamp et andet Ord, Ordet Dæmonokrati; det betyder Dæmonvælde eller Dæmonstyre. Det er som om Mennesker er kommet i onde Aanders Magt. Næsten ingen, hverken Øst eller Vest for Jerntæppet, ønsker Krig, og dog foretages der en Opmarch til Krig saa vældig, som det aldrig er set i Verdenshistorien. I 1938 var vi rystede, da vi hørte, at Hitler gennem 5 Aar havde brugt 80 Milliarder Mark til Oprustning; i Dag, 11. Jan., læser vi i Avisen, at U.S.A. tænker paa at anvende 22 Milliarder Dollar (1 Dollar normalt ca. 4 Mark eller over 4 Kr.).

I et nylig udsendt lille Skrift „Jeg er bange“, skrevet af Opdageren af tungt Brint og dermed af „det tunge Vand“, Professor i Kemi ved Chicagos Universitet, Harold C. Urey, faar man bl. a. følgende at vide: „Meget kraftige Atombomber vil snart være et Faktum. Hiroshima-Bomben svarede til 20.000 Tons Trotyl. Man mener, at Fremtidens Bomber vil svare

til 1 eller 2 Millioner Tons Trotyl. Heroverfor vil det eneste tænkelige videnskabelige Forsvar i Virkeligheden ikke blive noget Forsvar, kun Flugt. — — Militære Personer er tilbøjelige til at bevæge sig i Tankecirkler byggede paa Erfaringer fra tidligere Krige. De tænker ofte paa Bomben i Forbindelse med Luftvaabnet, som om den blev kastet fra en Flyve-maskine. Den er meget bedre egnet til at anvendes som Ladning i en V-2 Raket, der gaar hurtigere end Lyden. — — —“

„England ved, at det er umuligt med vor nuværende Viden at finde nogen Metode, som kan standse en V-2 Raket. V-2 Raketten og Atombomben er militært set som skabt for hinanden“. — — — „Der findes ingen Hemmelighed, der findes intet Forsvar. Bomben er forbløffende billig. Sammenlignet med Omkostningerne og Effektiviteten er Bomben det billigste Krigsvaaben i Verden“. — — — „Nu er vi allesammen stuvet sammen i ét Hus. Mens jeg skriver dette — og mens De læser det — tikker en tidsindstillet Bombe under Gulvet. Nationerne er samlet paa et relativt meget lille Omraade i Betragtning af, at dette er Atom-Tidsalderen med Bomber og Raketter, som gaar hurtigere end Lyden. En Atomkrigs Eksplosioner vil søndersmuldre det Hus, som er vor Civilisation, og søndersmuldre det paa en Maade, som vi slet ikke formaar at forestille os“.

Hvor faar Bibelordet nyt Eftertryk: „Menneskene skal forgaa af Frygt og Forventning om de Ting, der skal komme over Jorden“. Læser vi Johs. Aab. Kap. 8 og 9, faar vi bagved Billedsproget en træffende Skildring af næste Krig — lidt i Retning af den Skildring, som 2 amerikanske Journalister, Engel og Piller, har givet i Bogen: „Krigen mellem England og Sovjet 1950—55“. Selve Talangivelsen i Johs. Aab. 9,15 og 18 faar en ejendommelig Aktualitet, naar man læser, at Professor Einstein har udtalt: „ — — at selv om den næste Krig skulde bortrive $\frac{2}{3}$ af Menneskeheden, saa er den resterende $\frac{1}{3}$ nok til at føre Civilisationen videre“.

Ovenstaaende Erkendelse maa efter min Mening give vort Slægtled en helt ny Indstilling til Livet. Bedst er det udtrykt i Peters 2. Brev, 3, 11—13. „Efterdi alt dette opløses, hvor bør vi da ikke færdes i hellig Vandel og Guds frygt, idet vi forvente og fremskynder Guds Dags Tilkommelse, for hvis Skyld Himle skal antændes og opløses og Elementerne komme i Brand og smelte. Men vi forventer efter hans Forjættelse nye Himle og en ny Jord, i hvilken Retfærdighed bor.“ Det samme understreger Hebr. 13, 13—14. „Saa lad os gaa ud til ham udenfor Lejren, idet vi bærer hans Forsmædelse, thi her har vi ikke blivende Sted, men vi søger det kommende“.

Bevidstheden om, at det snart kan være forbi altsammen, maa frigøre skjulte Kræfter og faa Mennesker til at koncentrere sig om det, som har virkelig og evig Værdi. Atomalderens Mennesker maa da blive præget af, at de er løst fra det jordiske og frigjort fra Penge, Ejendom og jordisk Gods, fordi de ved, at det kan være sprængt i Luften i Morgen.

I Stedet maa de faa Sans for *aandelige Værdier*, der kan bære i en kommende Krigs Fattigdom og Hjemløshed, ja, gennem Død og Grav. Det saa jeg en Del af som Flygtninge-

præst: De Flygtninge, som kun havde levet for denne Verdens Ting, dens Jord og Ejendom, Forretning og Møbler o.s.v., var dybt fortvivlede og jamrede over alt det, de havde mistet, de havde jo mistet alt. Men de Flygtninge, der havde sat deres Penge i aandelige Værdier, i Uddannelse, og fremfor alt dem, der havde Livet i Gud, de havde kun mistet det materielle; deres aandelige Værdier havde de faaet med sig og de hjalp dem gennem Lejrlivets Isolation, og de havde noget at give de andre.

Det er muligt, at „Tiden er kort“ (1. Kor. 7,29), hvor er det vigtigt at samle aandelige Værdier, som kan bære baade under Demokrati og under et eventuelt Dæmonokrati.

J. M..



Fra Gymnastiklederuddannelsen

paa H.u.H.

Oplysninger faas paa Skolen, hvis I kender nogle interesserede — ellers skulde I maaske gøre dem interesserede.

Spejderhøjskolen mindes Folke Bernadotte ved følgende:

Hvordan en Ungdomsleder bør være!

Af Greve Folke Bernadotte.

Store Krav bør stilles til en Ungdomsleder. Han eller hun bør være besjælet af sin Op-gave og kun have eet Maal for Øje, nemlig at hjælpe den opvoksende Slægt. Det er endelig efter min Mening af stor Betydning, at en Ungdomsleder har en god Hukommelse for saa vidt, at man husker, hvorledes man følte og tænkte, da man selv var ung. I den Henseende er det vigtigt at erindre sig ikke blot, hvad man tænkte og følte, men ogsaa hvad man gjorde og ikke gjorde. Man skal ikke glemme alle de Gange, man selv faldt for Fristelser og alle de Vanskeligheder og Skuffelser, som dengang syntes saa uovervindelige. Man maa ikke glemme den Livslyst og Vovemod, Gaapaamod paa Livet, som kendetegnede en selv og ens Kammerater og maaske førte os ud i Fare paa gyngende Grund, og fra hvilke Farer vi maaske i sidste Øjeblik blev reddet. Om vi virkelig vil forstaa Ungdommen, maa vi ikke stemme i med det oprørte Kor af Røster, som i Dag forfærder sig over „Ungdommen i Dag“, men i Stedet sige: „Desværre er Ungdommen nu ligesom, da jeg var ung“. Er vi kommet saa langt, da tror jeg, at vi med Fortrøstning kan fortsætte vort Arbejde som Ungdomsledere, og da spiller det ikke saa forfærdelig stor Rolle, om vi selv er indtraadt i den modne Alder.

Jeg er ikke den, som vil tage Ungdommens Fejltrin i Forsvar, men jeg er af den bestemte Opfattelse, at Ungdommen, hvilken Tidsalder end man tænker paa, begaar Fejlgreb og kommer til at begaa mange Fejlgreb, inden deres Tanker og Livsanskuelser indrettes paa at forstaa at tage Vare paa Livets store Verden, og inden den ligesom har fundet sig selv

for at kunne gøre en nyttig og bestaaende Indsats i Livet. Efter Afslutningen af en af de forfærdeligste Krige, som Historien kender, har Ungdommen sikkert saa godt som overalt i Verden fundet det svært at opstille et Ideal for sin Virksomhed, og maaske endnu sværere er det for dem at følge en bestemt Linie for deres Liv. Særlig i de Lande, som er hærgnet af Krigen, er Ungdommens Retserkendelse paa mange Maader blevet afstumpet, hvilket gør, at det er sværere for den at gaa tilbage til normale Forhold. Selv om Ungdomsarbejdet i Sverige, som jo forskaanes for en aktiv Deltagelse i Krigen, har kunnet foregaa under nogenlunde normale Forhold, findes der endog hos os, Tendenser i den Retning, jeg nylig antydede.

Mange Former findes jo for Ungdomsarbejdet, og de fleste stammer fra de Ungdomsorganisationer, som nu insisterer paa at have et Program, som stiler hen imod at hjælpe Ungdommen af i Dag ind paa den rette Vej. Jeg betænker mig imidlertid ikke paa at sige, at jeg for min Del sætter Spejderbevægelsen som den forreste af disse Bevægelser. Ikke fordi Spejderledere eller Spejdere paa nogen Maade er bedre Mennesker end de, som ikke er aktive i vor Bevægelse, men den Kombination af moralsk og fysisk Opdragelse, som indgaaer i Spejderbevægelsens Program og de Metoder, som Baden-Powell, Spejdernes Grundlægger, fastsatte for vor Bevægelse er saa psykologisk rigtige, at jeg er fuldt overbevist om, at ingen andre Ungdomsorganisationer har større Muligheder end Spejderbevægelsen for at fange de unges Interesse og

danne dem til nyttige og ansvarsbevidste Medborgere.

Selv om mange Ting tyder paa, at Ungdommen af i Dag er behæftet med mange Fejl, som man maa beklage, tror jeg dog, at man har Lov til at se Fremtiden forhaabningsfuldt

i Møde. Fremfor alt maa alle de, som elsker sit Lands Ungdom, gaa ind for at lade den faa Del i de ældres Erfarenhed og selv forsøge at bibeholde det ungdommelige Sind, uden hvilket intet godt Arbejde kan vinde Fremgang.

Arbejdet paa Skolen

gaar sin støtte og rolige Gang. Vi sluttede sidst med at fortælle om Gudstjenesten i Bregentved Slotskapel. Det blev en meget festlig Stund med Stilhed og Lytten til Ordet, og Sangkoret sang nogle smukke Adventssalmer; især Bach's: „Højlovet være Gud“ gik godt igennem. Bagefter tog Dr. Petersen nogle Farvelsbilleder af Eleverne baade i Kapellet og andre Steder omkring Slottet og i Haven. Baade Greven, Grevinden og de smaa Komtesser var med, saa vi haaber ved Elevstævnet at kunne delagtiggøre de gamle Elever i Minder fra denne Tur.

Pastor Bartholdy har holdt tre Foredrag om Indre Missions Tilblivelse og Vækst; de vi blive husket.

Lørdag den 11. December havde vi en vellykket Musikaften, hvor Haslev Korforening og Strygerorkester, ialt ca. 50, spillede og sang dejligt for os. Onsdag d. 15. havde vi Besøg af Chefredaktør Edv. Petersen fra Kristeligt Dagblad, som holdt et særdeles interessant Foredrag om Kirken og Pressen. Fredag d. 17. havde Spejderne Juletrøpmøde, og Onsdag d. 22. havde vi Julefest, hvor Skolens Næstformand, Landstingsmand Forpagter Krarup, holdt en stærkt personligt præget Juletale, som gjorde stærkt Indtryk paa os. Den 8. Jan.

fløj Forpagter Krarup med sin Hustru til Tanganyika, hvor han skal være et Par Maaneder hos Lægemissionær Balslev og hans Fader og undersøge Mulighederne for Optagelse af et Hedningemissionsarbejde i disse Egne.

Efter Juleferien tog vi fat d. 5. Januar. Holdet er nu vokset med syv, saa Eleverne ligger meget tæt; overalt, hvor der kan proppes en ekstra Seng ind eller stilles en Etageseng, er der Elever, men de har hidtil taget det med straalende Humør. Vi synes, at hver Dag er festlig, og vi nyder Fællesskabet og det milde Januarvejr med megen Sol.

Vi er glade og taknemmelige for det store Hold, som synes at være faldet godt til paa Skolen. Det største er, at vi mærker Guds Aand arbejde iblandt os.

Til Sommer er der indmeldt 56 Elever, men vi har Plads til mange flere, og vi beder igen alle gamle Elever være med til at gøre unge opmærksom paa vor Skole. Mange ved ikke, at unge her kan faa fuldt saa god en Gymnastiklederuddannelse som paa nogen anden Skole. Desuden har vi ogsaa Spejderføreruddannelse. Begge Dele kan Eleverne faa foruden Uddannelsen paa Højskole- eller Menighedsafdelingen. Desuden er der Lejlighed til at lære Vævning paa rigtig Gulvvæv. JOHS. M.

Gymnastiksalen.

Et Aar er gaaet, siden vi begyndte at samle ind til en Gymnastiksal til Skolen. Det var med Spænding, vi afventede de første Resultater. Var de gamle Elever ikke trætte af Indsamlinger? Det var der nogle, der fortalte. Men vore dristigste Forventninger blev overgaaet. Indsamlingen gav det første Aar: Kr. 17.770,55

Det er altsaa en Kendsgerning, at vi skal have en Gymnastiksal. Grundsummen er givet. Men den vil sikkert komme til at koste Skolen mellem 30,000 og 40,000 Kr. Vil de gamle Elever ogsaa være med til at give Restsummen? Jeg har spurgt en og anden; de har alle svaret: »Ja, med Glæde!« Enkelte har allerede sendt 2. Bidrag. En ikke velhavende Elev, som kun har,

hvad hun tjener med egne Hænder, sendte sidste Aar Kr. 50,00 i sit Julebrev. I Aar laa der en Hundredkroneseddel i Julehilsenen. Det gav mig ny Frimodighed til at skrive disse Linier.

H. U. H. har 4,082 gamle Elever. Vi overvejer i nær Fremtid at udsende et Girokort, ikke for yderligere at presse dem, der allerede har givet deres Bidrag, men det kunde jo være muligt, at nogle af dem, der ikke havde Raad i Fjor, nu har det og gerne vil være med. Hvis blot Halvdelen af disse sendte et lille Bidrag igen, vil Gymnastiksalen være sikret, og vi vil bede Arkitekten om at udarbejde Tegninger, saa vi kan gaa i Gang, saa snart det bliver muligt at bygge.

Hjertelig Tak for hvert Bidrag.



Johs. Magelund, R. Fugl 47-48, Arne Olesen 47-48, Th. Larsen 47-48, Axel Grud 44-45, Henry Madsen 47-48, Erna Pedersen 47, Magda Egholm 37, Hansine Larsen 47-48, Jørga Pedersen 47-48, Gunvor Bech 42-43, Edith Balling, Clara Olesen 47, Kirsten Knudsen 47

2. Aars Eleverne.

Det var med Spænding, vi sidste Sommer besluttede at genoptage den gamle Skik her paa Skolen: at have et 2. Aars-Hold. Vilde der melde

sig Elever til dette? Men vi blev ikke skuffet. 2. Aars-Elevernes Antal blev 14, hvoraf dog en gaar paa Menighedsafdelingen, fordi han vil have Gymnastiklederuddannelse. Nogle var bange for, at det skulde blive en Skuffelse at komme tilbage til Skolen anden Gang, men dette synes ikke at være Tilfældet. Eleverne færdes blandt hinanden som i en stor Søkendeflok. 2. Aars-Holdet har for det meste sine egne Timer og er altsaa et Hold for sig selv, som fortsætter, hvor de slap efter første Skoleaar, kun enkelte Timer er Repetition for dem. Eleverne paa 2. Aars-Holdet er forskellige. Nogle faa skal være Missionærer og Sekretærer, men de fleste ønsker blot at faa nogle flere Kundskaber og at uddanne sig yderligere til deres Gerning i Livet. De gamle Elever ved altsaa nu, at de er velkommen paa H.u.H., baade hvis de ønsker en videreført Undervisning til almindelig Dygtiggørelse til Livets Opgave, og hvis de tænker paa at uddanne sig til en Gerning i Guds Rige. Vi gør Elever fra

sidste Sommer og sidste Vinter opmærksom paa, at de, da de jo paa Grund af deres Højskoleophold ikke har tjent saa meget i sidste Skatteaar, vil kunne faa et stort Amtstilskud (op til 560 Kr.) hvis de tager paa 2. Aars-Hold til næste Vinter. Vi har allerede een Mand indmeldt og har haft Forespørgsler fra tre.

Velkommen paa 2. Aars-Kursus! M.



Spejderhøjskolen: Oplysninger om denne faas baade fra Korpskontoret og Skolen.

Julehilsener.

Julehilsener er som opmærksomme Smil; Forbøn og kærlige Tanker ligger bagved de fleste. Minder kalder de frem, Glæder, Oplevelser og alvorlige Samtaler hentyder de til. Enkelte fortæller om Gudslivets Gennembrud hos en, der har kæmpet for at finde Fred, og for hvem det i Aar for første Gang rigtig blev Jul.

Rigtig hjertelig Tak for hver eneste Hilsen.

Jeres Käti og Johs. Magelund.

Kolding Højskolekreds.

Lørdag den 29. Januar, Kl. 20,00, taler Chr. Nielsen, tidl. Fritidshjemmet, Skærbæk, paa K. F. U. M.

Højskolesangbog samt Brød og Sukker bedes medbragt.

Haslevkredsen i København

(H. u. H.) har Møde paa K. F. U. K., St. Kanikestræde, 1. Februar Kl. 20.

Lærer Axel Nielsen taler.

Velkommen alle.

P. K. V. *Emma Augustinus.*

Hallo! Hallo! Odense kalder.

Stort Stævne for alle fire Skoler i Haslev afholdes Søndag den 20. Februar, Kl. 19,30, hos Overlærer Astrupgaard, Bulow'svej 17, Odense.

Herregaardsmissionær Joh. Sørensen, Svendborg, har lovet at tale som han gør paa Herregaardene, det bliver lidt ud over det almindelige. Brød og Sukker medbringes.

Kom nu rigtig mange og tag De unges Sangbog med.

P. B. V.

Kristine Astrupgaard.

Vandremapper:

»Jorden rundt« 35—36 har ved N. I. Knudsen indsendt Kr. 3,00 til Elevforeningen.

»Brevduen« 1923 ved Marie Pedersen, Gadstrup, Kr. 17,00 til Elevforeningen.

»Ringene« 43-44 v. Gerda Sørensen, Taars, Kr. 35,00 til Gymnastiksalen.

Tak og Kvittring gives hermed for alle 3 Beløb.

Bryllupper.

13. August viedes i Brørup Kirke Frk. Ida Søgaard Pedersen til Hr. Ole Kjærgaard Olsen, Orup (47—48).

18. December viedes i Herlev Kirke Frk. Karin Olsen til Hr. Kristian Moustgaard Bøjden (47—48). Adr.: Cellovej 7, Herlev.

H. u. H. ønsker hjertelig til Lykke.

Vær kvikke

og send det resterende Kontingent inden 15. Februar. Ellers rasler der Papir ned.

Indkomne Gaver til Gymnastiksalen.

VIII.

Transport fra VII.....	17.449,00
Anna Bagger, Aalborg	2,00
K. Westergaard, Aarhus.....	5,00
Ankjær Larsen, København	5,00
Anna Hansen, Holsteinsminde	15,00
M. Appel, Hellerup	5,00
Lindgaard Petersen, Holstebro.....	10,00
Joh. Bang	5,00
Karen Brix	5,00
Agnes Bangsborg	10,00
Kjeld Warberg, Kirke Hyllinge	5,00
EbbaNielsen, Sundsgaarden	5,00
Gave fra Sommerholdet 1948.....	50,00
Anna Christiansen, Tikøb	5,00
Karen Nielsen, Fakse	5,00
Max Jensen, Andst	10,00
Anonym Gave v. Lærer Zeuthen.....	5,00
Holger Madsen	15,00
Gave fra HuH-Stævnet, Silkeborg 1948	12,00
Sigrid Kruse, Blaksmark, Varde	2,55
Frk. Steffensen, Hasseris, Aalborg	10,00
Anonym Gave v. Forstander Magelund	100,00
Vandremappe v. Gerda Sørensen, Taars	35,00

Ialt Kr. 17.770,55

Haslev, den 13. Januar 1949.

Paa min Tur

i Sydslesvig traf jeg følgende »gamle« H. u. H. ere, som jeg kan bringe en hilsen fra:

Bodil Dahl (1924), Grethe Bay-Hansen (1944), Anni Nissen (1946), Hertha Winkelmann (1946), Gudrun Andersen (1946—47), Ruth Schmidt (1947—48) og Hans Paarmann (1947—48).

Bodil Dahl er kredssekretær i Flensborg amt, Grethe B.-H. er sekretær i Flensborg K. F. U. K., Anni Nissen i Slesvig amt, Hertha W. er f. t. i Ørsted v. Randers. Gudrun Andersen er fortsat lærerinde i Mårkær. Ruth Schmidt kom nu til november på »Ankerhus« husholdningsskole, og Paarmann studerer teologi ved universitetet i København.

Ax. N.

H.u.H.-Stævne i Dianalund

I Kolonien Filadelfias pragtfulde nye Sal havde den lokale K. F. U. K. indbudt til Adventsfest den 6. December. Af de over 200 Mennesker, der var mødt, var der ikke mindre end 18 gamle Elever af forskellige Aargange fra 1924 til 1948.

Det blev en festlig Aften med Korsang, Lysbilleder ved. Lærer Ebbesen og Adventstale af undertegnede. De 18, »de aderton«, kendte daarlignok hinanden, men under Kaffebordet havde vi Lejlighed til at sidde sammen og blive præsenteret for hinanden.

Kolonien mangler stærkt unge Piger til huslig Hjælp. Det vil næppe blive Tilfældet i Fremtiden, naar H. u. H.s gamle Elever ved, at her kan man faa en god Plads med Mulighed for at være »nyttig til Tjenesten« og samtidig komme ind i en god H. u. H.-Kreds, hvor man altid vil føle sig hjemme.

Vi glæder os til snart at besøge Kolonien med vore Vinterelever.

Johs.

Hjertelig Hilsen fra »de aderton«.

Søster Anna Sørensen, 1947—48, Marie Lykkeskov, 24, Anna Andersen, 47—48, Elly Dahl, 47—48, Anna A. Jørgensen, 28—30, Jonsigurd Johannessen, 39—40, Ejner Andreasen, 43—44, Aase Wøldicke Christensen, 46, Aage Nielsen, 43—44, Ellen Madsen, 41—42, Karen Koldsø, 46, Else Hansen, 43—44, Kirstine Pedersen, 37, Fru Pastor Olesen, 39—40, Karen Munch: (?), Ulsø Christensen, 47—48, Marie Fleng Pedersen, 42—43, Bodil Olsen, 26.

Godt Nytaar

ønsker vi hermed alle Bladets Læsere, samtidig takker vi for alle de gode og venlige Julehilsener.

Hjertelig Hilsen

Benth, Ellen og Niels Pedersen.

Hjertelig Tak

for de mange Julehilsener, som glædede mig meget! Mine bedste Ønsker til alle Bladets Læsere om et godt Nytaar.

Theodora Pagh Pedersen.

Tak

for de mange venlige Julehilser. — Stor Genhilsen.

Martha og Axel Nielsen.

Tak for Kort og Julebreve,
gid I alle godt maa leve!

godt Nytaar ønskes for jer alle,

Hieronymus Zeuthen.



BOGANMELDELSER

C. Skovgaard Petersen :

Fadervor i Livets Strid (Lohses Forlag)

»Just i mine gamle Aars Aftenfred har Fadervor, fuldere end før, aabnet sin Rigdom og Skønhed for mig; og dets hellige Duft har fyldt mit Sind.«

Saadan siger Forfatteren i Forordet, og jeg vil gerne anbefale alle Bladets Læsere at fordybe sig i disse Blade fra »Aftenfredens Rige«. De er ikke romantiske Fantasier fra et idyllisk Aftenlandskab, men gode Ord om det, der bærer netop i *Dagens Strid*.

N. P. P.

A. Malmstrøm :

Evangeliet til Alverden I

En ny stor missionshistorie på dansk — det er en begivenhed. Vi har fået et par fortræffelige korte fremstillinger i P. H. Langes nu igen udgivne »Mørke og Lys i Missionens Historie« og Erik W. Nielsens »Linier i Missionens Historie« (1848). Men et stort standardværk, der

kan afløse Ussings længe udsolgte, forlængst forældede, men inspirerende »Evangeliets Sejrsang« får vi først nu ved Biskop Malmstrøms nye Missionshistorie.

Det første af tre bind foreligger nu, et stateligt værk trykt på godt papir, med en mængde illustrationer. Vi føres lige ind i verdensmissionen af i dag, som biskop Malmstrøm kender den gennem sin deltagelse i de store verdensmissionskonferencer. Et kort klart overblik over kirkens missionshistorie og en værdifuld oversigt over Nordens missionsindsats gives som indledning til værkets hoveddel: gennemgangen af missionsmarkerne.

Det foreliggende bind gennemgår den nære orient og Indien (med Bagindien og Indokina) giver en fremstilling af landenes geografi og historie, baggrunden for missionsarbejdet, og en skildring af missionens arbejde og resultater.

Den klare og omfattende fremstilling får læserne til med forventning at se hen til de følgende bind af dette storværk. *G. B. C.*