



Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre publicering og distribution uden for husstanden er ulovlig.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Nyt fra skolen.

Den udvidede Højskole er en af de få skoler, der holder kursus både i august og september. Vi får derfor mange gæster både fra ind- og udlandet, som kommer for at studere skolen.

Nu og da får vi på den måde også et et godt foredrag, som vi ellers vanskeligt ville få. Således fik vi et godt referat fra KFUM's verdensbestyrelsesmøde af generalsekretær W. Lutz fra Bern, og vi havde lejlighed til at diskutere de mange problemer, som der var drøftet, med W. Lutz.

Senere i august fik vi et interessant foredrag om arv og miljø af cand. theol. Børrentsen, som er sekretær i Det økumeniske ungdomsudvalg.

Den 29. august sluttede delingsforekursus med en både morsom og dygtig fremført afslutningstime på borgerskolen. Nina Swartz har klaret det fint i sommer, og hendes dygtige gymnaster ikke ringere. Nu slider Nina Swartz i det inde på Statens lærerhøjskole, hvor hun tager årskursus i dansk samtidig med, at hun yderligere uddanner sig i gymnastikteori. Vi glæder os til at få hende tilbage næste sommer.

I sept. har vi haft besøg af hele lærerstaben fra »Lärkkullastiftelsen«, Finlands udvidede højskole. Forst. Harry Wenzel holdt foredrag og kantor Hinds spillede pragtfuldt »Finlandia« og anden fin musik. Fra vort andet broderfolk, Sverige, har vi haft et par gode foredrag ved pastor Folke Hellberg. I de sidste dage har vi haft besøg af skoleinspektør Lassen-Jørgensen, som har holdt 2 foredrag om Sydslesvig. Den 13. september fortalte generalsekretær Koltloft Nielsen om sin rejse i Amerika. Han var på besøg her på skolen sammen med vort gamle præstekonvent fra Nordsjælland.

Siden sidst har jeg været i Aarhus og Skive, Kolding og Tarm på moderrejser. Det har været rene festrejser med både alvorlige og fornøjelige timer sammen med gamle elever og andre unge. Tak for samværet til alle Jer, der kom! En særlig oplevelse var det at se både Skive og Tarm kirker fyldt af unge, deriblandt mange ganske unge på 11-18 år. Når man ser ud over en sådan forsamling eller møder dem nærmere ved alterbordet, har man svært ved at tro beskyldningen, at KFUM og K er ved at blive en forening for ældre. Der er ganske unge nok, målte

vi blot få visdom til at knytte dem til Gud og til arbejdet.

Personaleforholdet til vinter er løst på den måde, at hele vor nuværende stab bliver. Da vi kun har brug for en pedel om vinteren, tager Ramskov på 2. års-holdet og forsætter så som pedel til sommer sammen med Nielsen. Desværre er det jo begrænset, hvor længe de kan skiftes til at tage på skole om vinteren, men vi er glade, så længe vi kan beholde de to medhjælpere. Vi har antaget en af vore energiske sommerpiger, Hanne Thygesen, som stuepige, gymnastiklærerinde og sekretær. Hanne Thygesen har allerede nu motionsgymnastikken med sommerpigerne. Hun har i flere år siddet på kommunekontoret i Ikast, hvor skolens formand nu er borgmester, så hun bliver i familien! Som 2. kokkepige har vi antaget en anden af vore nuværende elever, Ruth Hansen, Brylle, som forhåbentlig til sommer rykker op som kokkepige.

Også i lærerstaben forestår et par ændringer, men derom nærmere i næste nr.

Hjertelig hilsen til alle.

Käli og Johs. Magelund.

Ny formand i elevforeningen.

Hvordan det kan gå til, at man i et referat fra elevmødet kan glemme at meddele, at elevforeningen har fået ny formand i stedet for Hagen, ja, se, det er svært at forklare, men at det er sket, er desværre en kendsgerning.

Ved et bestyrelsesmøde umiddelbart før generalforsamlingen drøftedes spørgsmålet, hvem skal være formand efter Hagen,

og drøftelsen endte med, at vi enedes pænt om til formand at vælge den hidtidige næstformand hr. politiassistent K. Vilh. Jørgensen, Glostrup, og som gæstformand hr. assistent Johs. Johnsen, København. Vi ønsker såvel foreningen som de to herrer til lykke med valget. Om formanden kan vi sige: »Hans prøvede troskab kender I, og næstformanden får nok lov at virke så længe, at han vil vise sig at være på samme hold.

Sig til alle, der har noget at henvende sig til foreningen om — understøttelser eller lign., at formandens adr. er: Politiasistent K. Vilh. Jørgensen, Birke Alle 1, Glostrup.

Bryllupper.

1. september viedes i Struer kirke frk. Else Hornshøj, Lindholt, Vinding, Sørvad (s. 59) til hr. sekretær Houlsø, KFUM, Struer.

Lørdag d. 16. september viedes i Ryde kirke frk. Jenny Andersen, Ryde, til hr. vægter Frimødt Jespersen, (v. 48—49).

Lørdag d. 21. oktober vies i Hvidovre kirke frk. Ruth Rasmussen (s. 48 og 49) til hr. assistent Chr. Hansen (v. 48—49 og 49—50). — Bryllupsadr.: Skærbæksvej 26, Valby. — H.u.H. ønsker alle de unge par hjertelig til lykke!

Horsens kalder!

En kreds af elever fra Indre missions højskoler indbyder til møde for oprettelse af en Indre missions højskolekreds for Horsens og omegn søndag d. 24.9. 1950 kl. 14,30 på KFUM, Søndergade 31, Horsens. Forstander Thorlø har lovet at tale ved møderne. Om aftenen møde kl. 19,30, hvor KFUK og M indbyder.

Velkommen alle!

P.u.v.: P. Thule Christensen.

*Elevtævner.***Aars søndag d. 15. okt.**

Kl. 11,00: Møde i missionshuset. Lærer
Borup taler.

Kl. 15,30: Fælles kaffebord. Frit samvær.

Kl. 17,00: Afslutning v. lærer Axel Ni-
elsen.

Kl. 20,00: Møde v. først. Christensen.

Velkommen alle! P. u. v.:

J. Stistup Andersen

Se her!

Da det er første gang, der holdes et
elevtævne for Haslev-højskolerne i Vest-
himmerland (Aars), anmodes gamle elever
for denne egn om at møde så mange som
muligt for at bidrage til at vi alle — så
vel som skolernes repræsentanter — kan
få glæde deraf, så stævnet kan gentages
ad åre. — Velkommen alle!

J.S.A.

Maribo søndag d. 15. okt.

Kl. 11,30: Foredrag i missionshuset ved
Sv. R. Jensen.

Kl. 15,30: Kaffebord — frit samvær.

Kl. 17,30: Aftensmad — madkurve med-
bringes.

Kl. 18,30: Møde v. lærerne Ebbesen og
Zeuthen.

Velkommen alle! P. u. v.

Holger Jacobsen.

Hvidbjerg søndag d. 22. okt.

Kl. 15,00: Møde i missionshuset v. lærer
Borup.

Kl. 18,00: The kan fås i missionshuset til
medbragt mad.

Kl. 19,30: Møde i missionshuset v. lærer-
ne Bent Munch og N. P. Peder-
sen.

Velkommen alle! P. u. v.

Alfr. Amby.

Holstebro søndag d. 22. okt.

Kl. 14,30: Foredrag v. først. Christensen.

Kl. 15,30: Kaffebord — frit samvær.

Kl. 17,00: Afslutning v. lærer Zeuthen.

Kl. 19,30: Møde i missionshuset ved for-
sander Thorlø.

Velkommen alle!

P. u. v.

P. Stidsen.

Herning søndag d. 29. okt.

Program i oktober-numeret.

Haslevkredsen i København (H.u.H.)

har møde på KUFK., St. Kamikestræde,
1. oktober kl. 20. — Politiasistent Jørgen-
sen taler. Emne: Folke Bernadotte.

Velkommen alle!

P.k.v.: Emma Augustinus.

Til „plejeforældre“ — gamle H.u.H. elever!

På skolens vegne en hjertelig tak, for-
di De ydede kærlighed og gæstfrihed mod
en lille dreng fra vor skole. På den måde
kunne vi give over 20 små drenge et ferie-
ophold i moderlandet, så de vendte friske
og glade tilbage til Slesvig. Skulle De
have haft skuffelser af nogen art, f. eks.
at den lille ikke har udvist en god opfor-
sel, bedes De meddele os det.

Skulle De have lejlighed til at komme
til Sydslesvig, bedes De besøge os i Sles-
vig, at vi kan gengælde lidt for Deres gæst-
frihed.

Venlig hilsen og tak. — Deres

H. Lassen-Jørgensen, rektor.

35—36.

Hermed min hjerteligste tak til alle som
gad ulejlige sig til Vejle hin vidunder-
lige sensommersøndag d. 10. septbr. Det
blev en oplevelse — et vidnesbyrd om et
levedygtigt, kristent kammeratskab med dy-
be rødder. — — Da vi mødtes — ja da
var vi landmand, lærerinde, forretnings-

mand, sygeplejersker, præst, præstefru, missionær, dyrlægefru, sekretær m. m., men da vi om aftenen skulle skilles, var vi som en stor, kådig børneflokk med den evigunge og livsglade N.P.P. som midtpunkt — er det ikke sandt? — Tak pastor Hovgaard for dit ord i Johanneskirken om at søge hjælp mod sygdom og synd hos Jesus. Tak, Therkel, fordi du mindede os om gnisten, der vidner om, at vi går kongebud. Tak, kære N.P.P., fordi du med dit sølskinshumor fordoblede festens glans. Tak, Knudsen, fordi du tog initiativet til denne oplevelse. — Ja, tak allesammen for en uforglemmelig dag.

Karen og Otto Mathiesen, Vejle.

Og så sender vi en hjertelig og kraftig hilsen til alle fra vinteren 35—36. Vi tænkte meget på jer og talte en hel del om jer i søndags; sikkert mere end der nogensinde er talt om jer i Vejle.

N. P. Pedersen, Haslev, hr. og fru Christensen, Ikast (Hagelskær Lauridsen); hr. og fru Svendsen, Ikast; fru Dyrlæge Qvortrup, Ejstrupholm; Oda Petersen, Aarhus; Anna Mørnsen, København; Halgren Hansen, Sønderborg; Else Hansen, Fakse Ladeplads; Ellen Petersen, Allingåbro; Therkel Petersen, Fredericia; hr. og fru Svarre, Kolding; pastor Hovgaard og fru, Branderup; Gerda Løye, Fausing; Ingvard Knudsen, Holstebro; hr. og fru Meldgaard, Kibæk (Ella Møller); hr. og fru Søren Sørensen, Filskov; Mølgaard Laursen, Jebjerg; Borge Ovesen, V. Egenløse; Sigrild Bjerglund Andersen, Horsens; hr. og fru Mathiesen, Vejle.

E.S. — Ja, det var en dejlig dag, hvor havde vi det godt, og hvad nåede vi ikke: Guds-tjeneste, Jellingudflugt — ypperlig og inspirerende instruktion om »Daunmarks

dåbsattest«, det var for mig, som vi blev så sært samtidig med de henfarne store — og dog, jeg synes ikke, vi skal gå hen og flytte hele byen — dertil skønne Munkebjergsynet, skønt samvær, god vejlemad, og jeg nåede endda en lille tur til Horsens, inden jeg gik i køjen for at rulle hjem til Haslev, 20 timer at være på sikkerne er en lang dag, men det var en rigtig festdag, der gav noget til et par hverdage. Kraftigt håndtryk, hjertelig tak til jer alle. — Jeres hengivne N.P.P.

TRÆKFUGLETID

»Nu er det trækfugletid, fuglene flyver uden at vide hvorfor?

Finder de Gud?

Her er han ikke. Der er han ikke. Ikke i skoven, hvor svampene vokser, og edderkoppen tålmodigt spinder på kuldens tråd. Ikke i mosen, når jordens dampe stiger om vore kolde hænder. Ikke på marken, hvor ræven står med et usikkert smil. Ikke i vore hjerter.«

Sådan ender Ole Wivel et af sine digte. Stemningen i naturen genkender vi; men har han ret, når han siger: Gud er ikke i vore hjerter?«

Her må enhver svare for sig selv. Gud er i hjertet hos den, som ikke kan lade være med at sige Gud tak. Gud er i hjertet hos den, som hænger fast ved Gud i daglig bon. Og hos den, for hvem Jesus er Herren. Gud i hjertet, det er troen.

Men så er der en anden slags mennesker. »Bløttet for sandhed er deres mund.

deres hjerte en afgrund, struben en åben grav, deres tunge er glat,« lyder det i salme 5. Og Jesus siger i Matthæus 23., at der er mennesker, der er »ligesom kalkede grave, der jo udvendig ser rønløse ud, men indvendig er fulde af dødningsben og alskens urenhed. »Der er mennesker, som absolut ikke har Gud i hjertet.«

Men nu Ole Wivel? Han bekender jo, at Gud er »ikke i vore hjerter«; men på den anden side ville det være helt galt at sige, at hans mund er »blottet for sandhed«. Han er ikke nogen troende; men han er heller ikke nogen gemen hykler eller en fræk gudsfornægter. Og mon ikke der er mange som han? De tror ikke; men de sukker efter tro. De kender ikke Gud, men de kender savnet, den sugende længsel efter indhold og mening. Når trækfuglen flyver mod syd, hvisker det i dem: »Finder den Gud?« Når efterårsskyerne driver tungt hen over deres hoveder, siger det inde i dem: »Klar, åben himmel, hvor ville det være dejligt, åben ligeind til Gud!« Når stormen bruser i forrevne trækrøner, og visne blade kører raslende i ring, står det klart for dem: »Forbi, snart forbi; men du må finde Gud og evigt liv!«

Er det nu helt rigtigt, når Ole Wivel på disse menneskers vegne siger: »Gud er ikke i vore hjerter?« Ja, på en måde er det rigtigt; Gud er borte for disse mennesker; man på en anden måde er det ikke rigtigt; disse mennesker har nemlig med Gud at gøre, er skabt af ham, urolige uden

ham. Gud er ikke i deres hjerter, men han drager dem.

Når du er dybt fortvivlet over meningsløshed og følelse af tomhed, så er det Gud, der drager dig — gennem fortvivlelsen. Når du i en rum rækker tunge ad dig selv i spejlet — det er der unge mennesker, som gør — så er det Gud, som drager dig — ved at gøre dig ked af dig selv. Når du ved valgkampen oprøres over de mange halve sandheder og hule ord, så er det Gud, der drager dig — ved at få dig til at længes efter retfærdighed og sandhed. Hvis du er blevet dybt skuffet over et andet menneskes troløshed og måske græder i en rum, så er det Gud, der drager dig — gennem længselen efter den fuldkomne kærlighed.

Hvordan finder man så Gud?

Derved, at man lader Jesus komme til, lader hans ord gælde og beder hans bøn.

Hieronymus Zeuthen.

STÅR DU I NÅDEN?

Dette er et af de vigtigste spørgsmål, som de højtærede gejstlige herrer stillede til den fromme unge pige Jeanne d'Arc ved den djævelske proces mod hende i Rouen. Helt alene stod hun overfor sine anklagere, uden rådgivere af nogen art. I 4 år havde stemmerne talt til hende fra himmelen. De havde sagt: »I den himmelske konges navn, du skal frelse Frankrig fra fjendens vold. Vær ikke bange,

men gå, gå, gå!» Efter 4 års modstand og toven havde hun forladt hjemmet, fordi hun ikke kunne så imod kaldet længere. Hun gav sig ud på dybet på Guds bud. Hun levede i et inderligt bønnens samfund med sin himmelske konge og foretog sig ikke andet, end hvad han påbød hende. Og nu stod denne unge pige foran disse snu herrer, som alle kun søgte deres eget, og som havde bestemt i deres onde hjerter, at hun skulle brændes. De prøvede at stille fælder for hende i form af mange spidsfindige spørgsmål. Spørgsmålet: »Står du i nåden?» var en de fæligste fælder. Sagde hun ja, så ville de sige: »Se, hvor hun er hovmodig, hun skal brændes for sit hovmod.« Havde hun svaret nej, ville de have sagt: »Sikken blasfemi at påberabe sig Guds navn for sine gerninger uden at stå i nåden.« Hvad svarede denne mærkelige pige? I sit sind blev hun stille for Gud et øjeblik, så svarede hun med klar stemme: »Hvis jeg ikke er i nådestand, så gid Gud vil bringe mig deri, og hvis jeg står i den, så gid Gud vil holde mig fast. Jeg ville være den elendigste skabning, hvis jeg vidste, at jeg var udelukket af Guds nåde.«

»Godt svaret,« sagde en af fjenderne. Det havde nok været mere på sin plads, om de herrer havde valgt et andet mål for deres giftige pile, nemlig deres egne hjerter.

Vi vil prøve på at stille dette spørgsmål til os selv: »Står jeg i nåden?« Kan vi egentlig vide det? Jeannes svar er udtryk for hendes hjertes længsel efter at

stå og blive i nåden. Længslen efter livsamfundet med Gud boede dybt i hendes bryst. Lever vi i den samme længsel som hun gjorde, længslen efter at bo Gud så nær, at han kan gøre sin gerning ved os? Jeanne blev under samme proces, ganske kort før sin død spurgt, om hun havde vished om at komme i Paradis. På dette spørgsmål svarede hun: »Jeg ved det så bestemt, som jeg står her. Gid jeg allerede var der.« Nu havde hun fået tænkt over spørgsmålet og havde fået vished om, at hun var i sandhed et Guds barn. Nu turde hun bekende det åbent og frit, ansigt til ansigt med døden. Guds ånd havde vidnet med hendes ånd, at hun var det. (Rom. 8, 16.)

Det er altså muligt for os at få denne vished, så ubegribeligt det end lyder. Forstanden fatter det ikke, fordi det ligger over dens område. Med rette kan her siges: »Kun den, der har erfaret det, ved, at det forholder sig således,« ligesom Jakob Paludan siger om åndens oplevelser: »Kun den, der kender dem, kender dem.« Det kan ikke tilegnes ved en læren udenad, men kun ved en søgen tæt ind til ham, som er vore dybeste længsels mål. Hvis du har fået skænket denne store gave — visheden og barnekår hos Gud — så vogt den som en meget kostbar perle. Men vid, at den vil modtages på ny hver dag. Den nåde, du levede på i dag, kan du ikke leve på i morgen. Sov ikke på din vished, men vær vågen og bed daglig om fornyelse hos ham, som er alle gode gavers giver

Käti Magelund.

VALGET

Så fik vi valget 5. september overstået. Resultatet glædede nogle, bedrovede andre, som det jo går, når valglykken er med eller mod.

Vi bringer her nogle tal, der fortæller lidt om, hvordan situationen for en længere arrække har været for de i valget i år deltagende partier:

	1935 stemmer	%	1945 stemmer	%	1950 stemmer	%
Socialdemokratiet	759.102	46,1	671.755	32,7	813.512	39,5
Radikale Venstre	151.507	9,2	167.073	8,1	168.923	8,2
Konservative	293.393	17,8	373.688	18,2	365.370	17,8
Venstre	292.247	17,7	479.158	23,4	438.114	21,3
Retsforbundet	41.199	2,4	38.459	1,9	168.499	8,2
Kommunister	27.135	1,6	255.236	10,9	94.468	4,5

Tilsammen kan de seks partier notere en fremgang i stemmer på knap en halv mill. hvilket nogenlunde svarer til tilgangen af nye vælgere. Indenfor den 15-årige periode har der for nogle partiers vedkom-

mente fundet ret store svingninger sted, som i nogen grad skyldes, at ny partier er opstået og måske har draget sine fleste vælgere fra et enkelt af de bestående partier, Kommunisterne fra Socialdemokratiet, Retsforbundet fra de to Venstregrupper. Desuden er i perioden flere partier forsvundet, der tidligere har bejlet til vælgernes gunst. Deres levetid har været så kort, at man vel kan sige, deres væsen har været: komme og gå, eller i forhold til de mere faste partier: gå og komme igen. Bondepartiet mønstrede 1935 på sit toppunkt 52.793 stemmer. Dansk Samling 63.760 i 1945. Nationalt Samvirke 17.350 i 1939 og endelig Nazipartiet 43.309 i 1943. Alle disse er gået og kommet, men selv om man ved at se på tal og anskuelser vel kan regne noget ud om, hvor de er kommet fra, er det vanskeligere at vide med bestemt, hvor de er gået hen, om end man også her gør sig sine tanker.

Denne gang har vi altså seks partier, der har overlevet valget. Deres procentlige andel i stemmerne - nogenlunde nøjagtigt regnet ud - siger noget om, hvor fast deres rod er blandt vælgerne. Socialdemokratiet har i de 15 år mistet 6,6 pct., hvor de er gået hen, er der næppe tvivl om. Radikale Venstre har tabt 1 pct., som sikkert kan søges i Retsforbundet. Konservative har lige bevaret stillingen, Venstre vundet 3,6 pct., hvis oprindelse er noget usikker. Retsforbundet har vundet 5,8 pct., hvoraf en del sikkert er kommet fra de afdøde partier. Kommunisterne en-

delig kan notere en tilvækst på 2,9 pct. Som pct.tallene viser, har partier med fremgang ved dette valg ingen fremgang i den 15-årige periode, andre med tilbagegang 5. septbr. har ret betydelig fremgang siden 1935. Årsagerne er man sikkert blandt godtfolk meget uenige om.

Ligeledes vil man være uenige om, hvad dette valg betyder m. h. t. fremtiden; er svingningerne blot bestemte af en øjeblikkelig situation, eller er de henholdsvis livs- eller dødstegn for dem, der har oplevet de store forskydninger? Er f. eks. Retsforbundets meget store fremgang især ved de to sidste valg en strømpil? Gid det må vare 4 år, før vi får svaret. Valg i utide er en uting.

Til belysning af, hvordan valgloven virker m. h. t. retfærdig fordeling af mandater anføres her, hvor mange stemmer hvert parti har givet pr. mandat:

Retsforbundet	11.011
Radikale Venstre	13.993
Socialdemokratiet	13.788
Venstre	13.691
Konservative	13.532
Kommunister	13.495

Dette er nok så nær, som man kan komme den matematiske retfærdighed. Nu gælder det så blot, hvad der kommer efter

valget. Mens dette skrives, arbejdes der under højtryk på at få klaret, hvem der skal danne regering og dermed overtage ledelsen af vore fællesanliggender i de kommende år. Det store flertal: Konservative, Venstre og Socialdemokratiet, tilsemmen 118 mand, der har lagt linien for vor udenrigspolitiske situation, er så uenige om adskillige indenrigske spørgsmål, at de ikke selv tror på et samarbejde om dem. Hvad det bliver til, ved ingen idag. Der er mange ting, der gør sig gældende i en situation som vor nuværende. Forhåbentlig lykkes det at danne en regering på så bredt et grundlag, at den har evne til at skaffe de opgaver løst, som ligger og venter på handling.

Man ser og hører i disse dage mange beregninger over, hvad der kan give gevinst eller tab for dette eller hint parti, hvis det giver sig ind i et samarbejde med andre.

Der er ikke noget at sige til, at man overvejer dette, hver vil helst have sine anskuelser frem, men der er mange vælgere, der i disse dage tænker: Blot vore forhandlere må huske på, at det væsentlige er, om man skaffer Danmark gevinst eller tab ved sine beslutninger i disse alvorlige dage.

N.P.P.