



Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre publicering og distribution uden for husstanden er ulovlig.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

LANDET VILLE HAN BESKYTTE

En digter ser ud over sit land, ser det furet og vejrbitd stige op af havet, ser for sit indre blik arbejdet, der er gjort, kampene, der er kæmpet for det; der har været hårde tider med slid og slæb, med hungersnød og krig, og landet har været under fremmed herredømme i over 400 år. Digteren ser på alt dette og former så linierne:

*Landet ville han beskytte,
skønt det mørkt så ud.*

Vi arbejdede, kæmpede, led og kom gennem alt det mørke, fordi han — Gud — ville beskytte landet.

Dette er så smukt et udtryk for digterens syn på folkets historie og liv, at man gerne så, der fandtes en lignende tone i vor — ja i alle folkeslags-nationalsang.

Nuvel, man kan sige, dette er sunget i en optimistisk tid, det er blot en smuk poetisk vending o.s.v., og dog er der noget i tonen, der får en til at sige: Her er netop en realitet, her talte digteren inspireret, her sagde han sandheden om, hvorfor landet holdt ud i sine mørke dage og vandt frem til de lysere.

Det er ikke blot en poetisk vending, det er en realitet også i dag. Gud ville beskytte, Gud vil beskytte; men vil folkene beskyttes af ham?

Opføres ikke netop i vor tid på ny hin gamle tragedie, som profeten Esaias skildrer i sin bogs 30. kapitel.

Der var et folk, der søgte sikkerhed: forbund med Ægypten for at værne sig ved Faraos værn, ly i Ægyptens skygge, og profeten siger til dem: Faraos værn skal blive jer til skam, lyet i Ægyptens skygge til skændsel.

De havde nemlig fået et tilbud om et værn af åndelig art, Gud ville beskytte landet. Ved omvendelse og stilhed skal I frelses, i ro og tilid skal eders styrke være — der er holdt mange udmærkede prædikener til den enkelte over dette ord, og det har også sin sandhed til den enkelte; men man må ikke glemme, at det er talt til et folk og om en folkelig opgave, den nemlig at skaffe landet det bedste værn, at sikre dets beståen.

Men hvad svarede folket til dette tilbud? Det hedder: I ville ikke; I sagde: Vi jager på heste; vi rider på rapfod; man vil have noget, man kan se, at stole på, og resultatet bliver: I skal jages, I skal forfølges af rappe.

Jeres håb vil blive jeres undergang.

Jeres fortrøstning vil blive jeres rædsel.

Tusind skal fly for een, som truer.

Beretningen er gammel, men oprigtig talt er den ikke aktuel i dag?

Vi søger sikkerhed, vi søger beskyttelse, fordi vi har set, at forfærdelige ting kan ske, fordi vi har set, at forfærdelige kræfter rører sig i tiden.

Vi har set, at det, der var tænkt som værn, blev til rædsel. Vi har ikke tid at jage på heste,

at ride på rapfod. Mangefold hastigere kommer det; ikke hastige hovslag, men flyvemotorens brummen får tusinder til at fly for en, som truer, til at råbe i rædsel: Skjul os, i bombesikre kældere, i huller i jorden, i grøfter og grave. Vi har set mægtige byer forvandlet til ruinhobe, grønne marker oprodet og ødelagt; vi erkender, at vi sidder frygteligt i det, at vi trænger til værn og beskyttelse, og det ville være tåbeligt, om vi intet gjorde for at finde det, om vi blot satte os hen og sang „her er dog en dejlig skov, her er ingen røvere; men bærer vi os rigtigt ad? søger vi på de rette veje?

Efter første store krig regnede vi med Folkernes Forbund, efter den sidste med Forenede Nationer som den store beskytter.

Der er også gjort meget værdifuldt arbejde ud fra disse organisationer for at lindre nød, for at øve ret og skabe en bedre mentalitet i folkene, og der er ingen tvivl om, at der står stærke ideelle kræfter i dets tjeneste; men opgaven er kæmpestor, og helt hyggelig er verden ikke blevet.

Vi fik en anden beskytter i A-pagten, hvis område er mindre, hvis formål vel er noget anderledes end F.N.s, men dog også at skabe sikkerhed, trykthed.

Men vi er ikke trygge; verden er ikke tryk.

Vi kan se det på det vældige opbud af alt, hvad tiden kan byde på af magtmidler: A bomber, B-bomber, jetjagere, og hvem véd hvad mere. Altsammen for at skabe værn, beskyttelse. Hensigten må siges at være god — men om nu resultatet blev slet; om vi med alt dette forbereder en ny tragedie. Man kan med god grund spørge: Bliver alt dette vor redning eller vor rædsel og undergang.

Det er kolossalt, hvad der er opbygget af organisation, af magtfaktorer, men er der ikke en frygtelig revne i det hele. Det hed til Israel i hine dage: Eders brøde er en truende, voksende revne i en knejsende mur. Er der ikke også

nu en truende, voksende revne, der kan få den knejsende mur til at styrte i et øjeblik.

Hvad er det da, folkene trænger til i dag? Flere bomber — flere ny opsigtsvækkende våben. Nej det er ikke.

Det er stilhed, ro, tillid, omvendelse fra had, fra begær, fra tro på egen magt og beskyttelse til tro på, at landet vil han beskytte, skønt det mørkt ser ud. N.P.P.

Brev fra havet.

Vor redaktør har ønsket en artikel med titlen: „Brev fra havet“. Det er svært at få sig samlet sammen, når de sparsomme solskinsdage endelig er kommet, og man virkelig kan være ved havet. Her er skønt på Halsnæs ud mod Kattegat, hvor solen ofte går luerød i havet, og vandet er så fint og rent, som det vist ikke findes ved Østersøen. Lige hvor vi bader har Ordrup gymnasium en lejrskole. Jeg har talt med en af lederne, og vi kan leje lejren meget billigt, så næste år tænker vi på at holde lejrskole nogle dage ved stranden i forbindelse med en Nordsjællands- og Sverigestur!!! Om aftenen kunne vi da indbyde egnens ungdom til foredrag og således knytte kontakt med nye kredse. Nogle folk, vi har talt med, var helt med på tanken og ville, at vi skulle begynde allerede i år, men det når vi næppe.

Højskolearbejdet må, ligesom andet ungdomsarbejde, ikke slå sig til ro i gamle former. *Indholdet* er det samme, men arbejdsformerne må komme tidens ungdom i møde, hvor den står. Jeg læser p. t. en bog for ungdomsarbejdere, der nylig er udkommet i Schweiz: »Handbuch für evangelische Jugendarbeit«, håndbog for evang. ungdomsarbejde. Den er inspirerende; de ledere, der kan læse tysk, bør omgående gå i gang med den. Ungdommens og arbejdets problemer behandles dybt og forstående. Jeg havde lyst at oversætte

bogen, men tror, at det er bedre først at gennemgå den i studiekredse — f. eks. med 2. årsholdet i vinter, og så bearbejde den efter danske forhold. Men mærkeligt som ungdomsarbejdet er ens i alle lande.

Velkommen iøvrigt til samarbejdet på 2. års-holdet.

En anden bog, jeg også vi anbefale: Fulton Ourslervs »Født af en kvinde«, et forsøg på at fortælle Jesu liv i romanform; den egner sig ypperligt til ferielæsning; den er underholdende, men man får samtidig nyt lys og nye perspektiver fra meget i Nye Testamente og dertil en masse tidshistorisk og geografisk viden om livet i Palæstina på Jesu tid.

Det blev en kort hilsen, men dog lidt om, hvad vi beskæftiger os med ved havet.

Hjertelig hilsen fra hele familien.

Johs. M.

Siden sidst.

Siden elevstævnet har arbejdet gået sin rolige gang på skolen.

Af særlige begivenheder skal vi nævne: Den 9. juli holdt pastor Bartholdy et meget aktuelt foredrag om Indre Mission. Søndag den 15. juli havde vi et festligt besøg af Kritselig Lytterforening fra Græsted, Mårum og Blidstrup sogne. 80 mennesker spiste i skolens dagligstue, hørte om Haslev og skolernes historie, hvorefter vi gik på rundtur i byen. Den 16. juli holdt søster Emma fra Lukasstiftelsen foredrag med film om søstrenes arbejde. Samme dag kom 20 engelske landmænd på besøg 2 dage. De skulle studere dansk højskole og landbrug. De faldt godt til, og mange kontakter vil i fremtiden være sluttet tværs over Nord-søen. Et særligt indtryk gjorde gdr. Johs. Nielsens besætning i Farendløse. Hans højt ydende køer har bragt mange medaljer hjem fra Bellahøj og andre steder.

Den 18. juli rejste fru Pagh-Pedersen til England for at besøge sin datter og svigersøn

derovre. Den 19. juli havde skolen udflugt til Møen, Storstrømsbroen og Vordingborg, hvor der var et aftenmøde. Axel Nielsen taler og sangkoret sang. Den 22.—24. juli havde vi besøg af 30 schweizere, som under lærer Reinhardtts ledelse var på studierejse i Danmark, Sverrig og Finland. En dansk-schweizeraften sammen med dem med sang, tale og farvelysbilleder vil sikkert også blive husket. Samme aften havde vi besøg af ca. 25—30 Lukas-søstre, som forhåbentlig fik et lille indtryk af højskolelivet. Lørdag den 21. juli holdt vi en lille afskedsfest for de 15 elever, som ikke kunne vende tilbage de 2 sidste måneder. Selvom det er vemodigt at skilles, blev det alligevel en fornøjelig aften med en god avis, taler og kammeratligt samvær.

Fra 25. juli til 7. august har vi så været spredt på ferie udover landet, og nu er vi godt i gang med 52 elever. Vi glæder os til et godt samarbejde de sidste 2 måneder. *Johs. M.*

Elevstævner i september.

Odense søndag den 9. septbr. på F.F.U.K., Klaregade 19.

Kl. 14,30: Foredrag ved lærer Sv. R. Jensen.

Kl. 15,30: Kaffebord — frit samvær.

Kl. 17,00: Afslutn. ved lærerne N. C. Borup og N. P. Pedersen.

Husk tilmeldelse inden 7. septbr. til børnehaven, Rs. Nielsensvej 2, Odense, telf. 12615.

Velkommen alle. P. b. v.

Anna Dorthe Jensen.

Aars søndag den 23. septbr. i Missionshuset.

Kl. 14,30: Foredrag ved lærer N. P. Pedersen.

Kl. 15,30: Kaffebord — frit samvær.

Kl. 17,00: Afslutn. ved lærer Åge Ebbesen.

Kl. 20,00: Møde ved lærer Sv. R. Jensen.
Velkommen alle. P. u. v.

Jacob Stistrup Andersen.



*Sådan
ser et gymnastiklederhold
fra H.u.H.ud.
Var det ikke
noget for dig
at komme selv
eller at sende
en god kam-
merat over på
det.*

H.u.H.kredsen i København

har møde på K.F.U.K., St.Kannikestræde
19, lørdag d. 1. september kl. 20.

Hr. pastor Bærentzen H.u.H. taler. Emne:
Kirkelighed, borgerlighed, mæthed?

Velkommen alle.

p. k. v.

Emma Augustinus.

Husk Elevstævnerne i Viborg og Hjordkær
26. aug. Se program i juli-nr.

Dersom fornøden tilslutning opnås, arrange-
rer Haslev-kredsen i Sønderborg fællestur m.
rutebil til Hjordkær. Henv. til Chr. Christen-
sen, tlf. Sønderborg 1511, lokal 1.

Bryllupper:

Lørdag den 14. juli viedes i Hvalsø kirke
frk. Ruth Bay til hr. Jacob Madsen (47—48).

Lørdag den 22. septbr. vies i Ketrup kirke

frk. Elly Engebjerg til hr. fabrikant Johannes
Knudsen, Hammerum, begge 44—45.

Bryllupsadresse: Ketrup præstegård, Fjer-
ritslev.

5. juni viedes i Ans kirke frk. Karen Iver-
sen (50—51), til hr. pastor Vestergård, Ans
by. — Hjertelig til lykke.

Der forsvandt

en serie bryllupper for os ved en ombryd-
ning; vi ønsker dem alle hjertelig til lykke og
beklager, at kammeraterne ved dette uheld
ikke har fået underretning om de glædelige
begivenheder.

Kontingent.

I dette nr. finder I et indbetalingskort til
kontingent for det kommende år. Beløbet er
5 kr., kontobetegnelsen er Haslev udvidede
Højskoles Elevforening. Konto-nr.: 7111.

Husk at sende kortet tilbage snarest belejligt.