



Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre publicering og distribution uden for husstanden er ulovlig.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

C. P. O. Christiansen - en inspiration!

Det blev sagt ved højskoleforstander C. P. O. Christiansens død: Han var ingen organisator, han var en inspirator! Jeg vil ikke benægte det første, og jeg vil af egen erfaring bekræfte det sidste. Han har i de sidste 10 år for mig været af stadig inspiration i min historieundervisning.

Jeg havde en levende historielærer i min barndomsskole. Han kunne fortælle så „øjet blev store og vådt“ og „male vor saga med billeder på“.

Men så kom seminarieårene med lektielæsning, hvor vi ikke fik tid til at beskæftige os med „billeder“, og hvor vi ej heller fik sans for de store linier. Jeg blev historielærer på Horne højskole i 1930 og har været historielærer siden. Til at begynde med fortalte jeg historie som min gamle lærer, så godt jeg formåede. Det blev noget med „Store skikkelser i verdenshistorien“ og „Kvindeskikkelser i Norden“ og lign., og somme tider tror jeg virkelig, at eleverne syntes, at det var „interessant“, men stort længere kom jeg ikke.

Mit møde med Sydslesvig under et kort, men rigt ophold dernede i 1933 og Claus Eskildsens „Grænselære“, som udkom et årstid efter, gav mig stødet til at tage faget grænse-

lære op i Fårevejle i 1935. Og der var noget af en linie og et syn. Men først mit møde med C. P. O. i 1941—42 i en studiekreds, som strakte sig over et år, og læsningen af hans bøger „Dansk i 1000 år“ og især „Nordisk i 1000 år“, gjorde historien levende for mig. På et 14 dages „universitetskursus“, hvor C. P. O. gav nogle historietimer, og navnlig på de såkaldte „Gøteborg-kurser“, fik jeg nutidens problemer — menneskets nutidsproblemer — sat i forbindelse med fortiden.

Jeg fik syn for, hvad meningen egentlig er med højskolens historieundervisning. Og jeg kan godt tilstå, at det historiesyn, som jeg redegjorde for på elevmødet i sommer, i højeste grad er inspireret af C. P. O. Christiansen.

Han har vist mig, at historieundervisningen ikke bare skal være livlig, men levende. Historien er fortællingen om levende menneskers liv og virke, i lyst og nød, i fejl og fald, om straffen, som rammer de selviske, om fædrenes synd, som nedarves på børnene. Jeg fik set Kristus som historiens herre, Han, som har al magt — også på jorden. Så også, at Han er historiens midtpunkt, hvorudfra alt må bedømmes. — C. P. O. tegnede de store linier ud i tid og rum. Det hele kom til at hænge sam-

Bemærk endelig noten side 4 nederst!

men for en: politik, kultur, folkeliv, kunst og religion. Og bag alle modsigelser og meningsløsheder i historien er en retfærdig Gud, som nok skal få det sidste ord. Thi han har sagt det første: sit skaberbliv, og han har i Kristus sejret over døden.

For C. P. O. blev historietimerne derfor forkyndende mere end kundskabsmeddelende, skønt også det. Hans vældige historiske viden borgede for, at det ikke blev til opdigtede historier. Men døde kundskaber er intet værd, hvorimod levende viden kan blive en kilde og et kald, en kilde til liv og et kald til ansvar. Og her kommer vi til betydningen af en slig historiefortælling. C. P. O. kaldte til aktiv ind-

sats for løsningen af de kæmpestore problemer i vor tid: Sydslesvigs opvågningen til danskhed, Nordens folkelige frihed fra Karelen til Grønland, fra Lapmarken til Frisland, demokratiets væsen, forsvarsproblemet og afkristningens imødegåelse.

— C. P. O. gav ingen færdige løsninger, selv om han havde sine afgjorte meninger om såvel det ene som de andre af problemerne. Men han havde et syn, som for os, der fik lov at se et glimt af det, betød, at vi kom i gang på vor måde, på vort sted og ud fra vore forudsætninger. Og det siger vi tak for.

Axel Nielsen.

Storturen

Søndag den 12. august til tirsdag den 14. august var der udflugt til København, Sverige og Nordsjælland.

Lærere og elever kørte med rutebil til København og besøgte i rekordtid mangt og meget: Christiansborg, Grundtvigskirken, Langelinie, Mindelunden i Ryparken, Lukasstiftelsen, Statens Museum for Kunst, Domkirken, Synagogen og meget andet. På Lukasstiftelsen bød ledelsen på en dejlig middag og på en meget interessant rundtur på hele den store institution. Besøget i Synagogen var særlig interessant derved, at der blev holdt foredrag og jødernes synagoge-gudstjeneste, og synagogen nogle jødiske sange for eleverne. Når sandgens sanger (der er intet orgel eller kor) sang heden skal frem, må det dog indrømmes, at interessen var nogenlunde delt mellem foredraget og synet af lærernes hattepragt (mænd

skal jo have hovedet dækket i en synagoge). Særligt en yngre lærer med et hat, der var 4 numre for stor, vakte levende interesse.

Besøget i Sverige var en succes. Alle kom derover, alle kom hjem med trofæer i form af ris og kokosmel. Kullen blev set i det helt rigtige vejr: Solskin og frisk blæst, og ovenpå al denne herlighed kom modsætningen: Et besøg i Höganæs kulgruber, hvor alle blev hejset ned under jorden (100 m) og trissede rundt i minegangene iført særlige kostumer.

Så gik turen til Melby og videre til Torup, hvor højskolen holdt lejrskole for et døgn (til næste år forhåbentlig en hel uge). Mandag aften var beboerne i sognet indbudt til højskoleaften med foredrag og sange, hvad der vist var almindelig tilfredshed med.

Turen sluttede endelig tirsdag med besøg i Frederiksborg slot og Roskilde domkirke.

Et tidsbillede fra 1813

Når dine karle med blinkende segle,
 når dine piger med rive og lejde
 vandrede hjem fra de mejede vange,
 hvad var på tale, og hvad var i sange?
 Gækkeligt ord og letfærdige skæmt,
 eder og bander, men Herren var glemt.
 Når med sin stav den gråhærdede gubbe
 stod mellem nege i visnende stubbe,
 hørte da rolig han røsten:
 Gråskæg! du hvidner til høsten?
 Løfted hin trøstelig dummende øje
 op mod det høje?
 Lagde andægtig han hænderne sammen,
 sagde han blidelig: Amen!
 Sået jeg haver med gråden her nede,
 staven jeg kaster, og rejser mig glad,
 bærer min neg til Jerusalems stad?

Ak! det var sjældeni, o fædreneland!
 Gubberne sørged på gravenes rand,
 ønskede dårlig tilbage
 ungdommens flygtige dage,
 vidste mod døden ej levende råd,
 ak! thi de såede ikke med gråd,
 saaed med latter som dårer,
 og skulle høste med tårer.

Fædreneland! når om helligidags morgen
 klokkerne klang,
 mon du dig laved i hytten og borgen
 årle til gang?
 Og, når det ringede sammen,
 flokkedes da dine børn med gammen,
 vimled fra stier og gader
 gamle og unge i kirkerne ind?
 Fyldte med andagt i sind
 skarerne stole og stader?
 Svungne sig højt udi hellige salmer
 hjerterne glade fra jord?
 Stirrede ånden på evigheds palmer,
 sænkede sjælen sig dybt i Guds ord?

*

Klokke! når med dine klukke
 sødt du til hvile indbød,
 hørte du ej gennem glugge,
 hvordan det lød:
 For mine agre og for mine kunder,
 for mine øksen og for mine får,
 og for den kvinde, jeg tog mig i går,
 fattes til hvile mig stunder.
 Hørte du ej, at med liderlig sang
 flokken forhåned dit kluk og din klang?
 Hørte du ej, at de ginge på råd,
 hvordan det bedst kunne falde i tråd,
 så dine faldende huse
 kunne dig dæmpe og knuse?
 (Brudstykke af Grundtvigs digte: *Freden*).

I gang på ny!

7. august samledes vi så igen på H. u. H., og næste dag tog vi fat på sædvanlig vis. Det er hverdagen, der er det egentlige; men den behøver vi ikke at fortælle om; dens gang er velkendt inden for læsekredsen. Af og til sker her et og andet ekstra, det ser for august sådan ud.

Allerede den ottende havde vi besøg af lektor Hareide fra Oslo; det gav et interessant foredrag om: Norsk åndsliv.

12.—14 havde vi storturen, som andetsteds er omtalt.

17. besøg af 20 amerikanske seminarielærere, som forstanderen holdt foredrag for om danske skoleforhold, specielt højskolen, som syntes at interessere meget.

18.—19. besøg af 5 tyske K.F.U.K.-sekretærer.

28. gymnastikopvisning i Borgerskolens sal. Det var lederkursusets afslutning. Det var kvikt og godt. Blandt tilskuerne var dagens gæster: Kinamissionær Johs. Rasmussen med frue og grosserer Plum med frue.

28.—29. ydede ovennævnte gæster deres bidrag. Johs. Rasmussen den 28. ved et tale til eleverne i spisesalen, bl. a. om gymnastikkens betydning såvel personligt som i ungdomsarbej-

get, og den 29. ved et foredrag på husholdningsskolen for denne skoles samt H. u. H.s elever. Det var meget værdifuldt at høre denne erfarne mands tale om østens problemer. Gross. Plum havde den 28. om aftenen en fortælle- og samtaletime med H. u. H.s elever om forholdene i Rusland, hvor han i mange år har opholdt sig.

29. om eftermiddagen var der elev- og personaleudflugt til Karebæksminde pr. cykle, bil og båd; vejret var pragtfuldt og turen meget vellykket.

30. Foredrag af redaktør Jerlev om kiropraktikken. Nogle gode lysbilleder illustrerede såvel metode som resultater.

ELEVSTÆVNER

Års 23. september. Se program i augustnumret. Bemærk følgende rettelse: C. Bærentzen taler i stedet for N. P. P.

Holstebro 14 oktober i Missionshuset:

Kl. 14,30 foredrag v. lærer N. P. Pedersen.

Kl. 15,30 kaffebord — frit samvær.

Kl. 17,00 afslutning v. lærer Møller Pedersen.

Kl. 20,00 møde ved lærer Bent Munck.

Mød talrigt, hjertelig velkommen alle.

P. b. v.

Helene Nyrup.

Hurup, Thy, 21. oktober på Missionshotellet:

Kl. 14,00 foredrag ved pastor Chr. Bærentzen, H. u. H.

Kl. 15,00 kaffebord — frit samvær, generalforsamling.

Kl. 17,00 afslutning ved forstander Christensen, landbrugsskolen, og lærer Møller Pedersen, højskolen.

Aftensmad kan bestilles på Missionshotellet, telf. Hurup 10.

Alle interesserede er hjerteligt velkomne.

P. b. v.

Jens Aage Nørgaard.

Herning: Se oktobernumret.

Axel Nielsen taler i oktober:

Den 3. i Sejerslev, Mors: Højskoleaften.

„ 4. i Vejerslev, Mors: Højskoleaften.

„ 12. i Everdrup: Off. møde.

„ 17. i Brande: Højskoleaften.

„ 19. i Brande: Højskoleaften.

Den 22. i Give: Højskoleaften.

„ 23. i Bredstrup pr. Pjedsted: Højskoleaften.

„ 24. i Dianalund: Højskoleaften.

„ 31. i Næsby ved Sorø: Ungdomsmøde.

Et firkløver sender hilsen.

På K.F.U.M.s soldaterhjem i Nymindegab er vi 4 gamle H. u. H.-clever, vi sender en venlig og taknemlig tanke til herlighedens udvalgte højborg, denne gang også på tryk.

Rigtig venlig hilsen til forstanderparret, lærerne og gamle elever.

Bestyrerparret Ernst og Martha Madsen (46—47), husassistent Edith Villadsen (49) og assistent Hans Haagensen (50—51).

H. u. H.

Haslevkredsen i København (H. u. H.) har møde på K.F.U.K., St. Kannikestræde, 1. oktober kl. 20. Hr. pastor Zeuthen taler.

Velkommen alle!

P. k. v.

Emma Augustinus.

Kolding højskolekreds.

Lørdag den 20. oktober kl. 20 taler lærer L. Christensen, Tommerup højskole, på K.F.U.M. Emne: Glæder i arbejdet.

Alle er velkommen.

P. u. v.

Tage Sanden.

Bryllup.

22. juli viedes i Markuskirken i Ålborg frk. Emmy Nielsen til hr. bogholder Ivan Oxvig, Ålborg, begge 49—50.

Lørdag den 8. sept. viedes i Elling kirke frk. Hedvig Thomsen, s. 48, til Hr. Johannes Pedersen, Poulstrup.

Hjertelig til lykke.

SE HER: 7111.

På det med sidste nr. af bladet udsendte girokort er desværre anført nr. 5211. Dette er, som vi alle véd, forkert. Tag derfor straks dit kort, streg 5211 kraftigt over og skriv 7111. Så er kortet i orden, det kan sendes straks, det kan også ligge lidt endnu; men send det snart og spar kassereren for ekstra arbejde med senere at skulle rykke.

Vor kontobetegnelse er Haslev udv. Højskoles Elevforening. **Kontonr.: 7111.**