



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

3heleprg

RISSEKOV AMTSGYMNASIUM 1993



DANMARK
PÆDAGOGISKE
BIBLIOTEK



25. SKOLEÅR

Risskov Amtsgymnasium
Tranekærvej 70
8240 Risskov
Telefon 86 21 40 77
Telefax 86 21 04 60



Kontortid 08.00 - 15.00

Rektor Birthe Balleby
Rektor er i almindelighed på skolen, men træffes sikrest efter aftale.

Administrative hverv:

Inspektor og rektors
stedfortræder:

Jens Damm

Inspektor:

Niels Holm Larsen

Pædagogisk Råds formand:

Ebbe Larsen

Tillidsmand:

Lea Nielsen

Studievejledere:

Kirsten Holmgaard Jakobsen

Inge Kaufmann

Per Bjørn Larsen

Aksel Pedersen

Jette Schjørring

Læsepædagog:

Astrid Sloth

AV-inspektor:

Peer Kjær Andersen

Bibliotekar:

Karin Holmboe

Datevejleder:

Bjarne Frederiksen

Niels I.W.Nielsen

Forsømmelsesregistrator:

Inge Wendell Pedersen

Miljømedarbejder:

Leif Dierks

Lærerværelset: Telefon 86 21 42 25

Pedel Henrik Sørensen

Elevtelefon 86 21 48 50

Århus Amt, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg
Århus Amtsråds, Undervisnings- og kulturudvalg
Formand: Ove Mikkelsen, Århus

Skolebestyrelsen ved Risskov Amtsgymnasium har flg. medlemmer:
Amtsrådmedlem Eva Sidemann, byrådsmedlem Hans Schjøtt, forældrene Erik Holk Poulsen og Peter Lykke Olesen, lærerrepræsentant Inge Wendell Pedersen og Ebbe Larsen, for TAP-personalet pedel Henrik Sørensen, for eleverne Louise Michelsen, 1.v og Karen Møllekær 3.y. Suppleanter for lokalområdet Ulla Knappe og Jens Ole Henriksen.

Indholdsfortegnelse

Velkomst	4
Ferieplan	5
Skolebestyrelsen	6
Pædagogiske dage	8
Elevrådet	10
Pædagogisk Råd	10
Fællestimeudvalget	12
Operation Afrika	13
Jopswop	14
Lærerkandidater	18
På sporet af Europa	19
2.v i Polen	20
2.z i Prag	22
M.U.B.	24
RAV	25
Forum	25
Amnesty International	26
RAGTimes	27
Musikken på RA	28
30'er fest	29
En aprilspøg!	30
Inger Sørensen	31
Fritidssport	32
Skolens elever og personale	35

Velkommen til Risskov Amtsgymnasium.

Det er altid en meget stor glæde for os at kunne byde en ny årgang velkommen til Risskov Amtsgymnasium. Glade unge mennesker møder op den første dag med mod og lyst til at gå i gang med de mange udfordringer, en ny skoleform og de mange nye fag stiller én overfor. En ny årgang giver skolen nyt liv. Til gengæld håber vi at kunne give jer en god velkomst og være med til at gøre overgangen til en ny skoleform lettere for jer. I fællesskab med jer og skolens øvrige elever er det vores mål at skabe et kreativt og udfordrende arbejdsmiljø og et godt og trygt værested.

Vi er mange mennesker på skolen - over 700 elever og et personale på 90 - og at pladsen sine steder er trang, finder I hurtigt ud af. Skal vi kunne trives i det daglige, kommer egenskaber som hensynsfuldhed, overbærenhed og tolerance til at indtage en fremtrædende plads i skolens liv. Der bliver stillet store krav til jer i gymnasiet. I skal tilegne jer ny viden og indsigt, og det kræver åbenhed og en stor arbejdsindsats; til gengæld får I mange muligheder for at udvikle jer i fællesskab med andre til selvstændigt tænkende og handlende mennesker, dels gennem undervisningen og dels gennem de mange andre aktiviteter, der tilbydes på skolen.

I gymnasiet foregår der mange andre aktiviteter end den egentlige undervisning. Der er musikarrangementer, frivillig idræt og billedkunst. Elevrådet har mange forskelligartede tilbud fra Amnestygruppen til Grøn Futurum. På Stormødet fastlægger elevrådet principperne for årets aktiviteter, og elevrådet spiller en aktiv rolle i skolens udvikling. Desuden har vi fredagscafé og fester. En forudsætning for, at alle disse ting kan fungere, er en meget aktiv og kreativ indsats fra skolens elevers side. Årsskriftet er et godt eksempel på de mange aktiviteter, der findes på skolen som et resultat af et godt samarbejde mellem lærere og elever. Vi glæder os derfor til, at en ny årgang vil være med til at udbygge det gode samarbejde og de mange aktiviteter på skolen og dermed være med til at gøre en god skole endnu bedre.

Dette skoleår er for os et ganske særligt år, da det er 25 år siden, skolen blev oprettet. I den anledning vil der blive meget at fejre, meget at se tilbage på, men også mange nye udfordringer og nye

udviklingsmuligheder at tage fat på.

Velkommen til en skole, der nok vil kræve en stor arbejdsindsats af jer, men til gengæld vil give jer store muligheder for personlig udfoldelse og udvikling.

Birthe Balleby,
rektor



Ferieplan 1993-94

1993:

Sommerferie

mandag den 21.06 - fredag den 06.08

Efterårsferie (uge 42)

mandag den 18.10 - fredag den 22.10

Juleferie

torsdag den 23.12 - fredag den 31.12

1994:

Vinterferie (uge 7)

mandag den 14.02 - fredag den 18.02

Påskeferie

mandag den 28.03 - mandag den 04.04

Bededag

fredag den 29.04

Kr. Himmelfart

torsdag den 12.05

Pinse

mandag den 23.05

Sommerferie

mandag den 20.06

(nævnte dage incl.)

Skoleåret har 199 dage

SKOLEBESTYRELSEN VED RISSKOV AMTSGYMNASIUM.

Der har i det forløbne år været afholdt valg til skolebestyrelsen. Bestyrelsens medlemmer er anført på side 2. Bortset fra en nødvendig udskiftning af begge elevrepræsentanter fortsætter den tidligere bestyrelse uændret og har konstitueret sig med formand, Erik Holk Poulsen og næstformand Inge Wendell Pedersen. Denne kontinuitet har vi anset for væsentlig specielt her i begyndelsesfasen med bestyrelsesarbejdet, hvor dette skal prøve at finde sin rette plads. Bestyrelsen har deltaget med 3 medlemmer i Amtsrådsforeningens konference for bestyrelser ved gymnasier og HF-kurser afholdt i Nyborg d. 7/11 1992. En næsten samlet bestyrelse har deltaget i Århus Amtskommunes bestyrelseskonference afholdt d. 17/3 1993. Disse to konferencer har udover lidt inspiration omkring bestyrelsens arbejde tillige kunnet give indtryk af, hvorledes bestyrelserne fungerer andre steder. Nogle steder er der en ren formel kontakt i bestyrelsens funktion, andre steder intens kommunikation og diskussion mellem bestyrelse og skole. Den sidstnævnte form ligner mest, hvad vi kender her på Risskov Amtsgymnasium, hvor vi tilstræber, at bestyrelsen kan være et frugtbart forum for inspiration og diskussion til gavn for en iøvrigt velleddet skole.

Skolebestyrelsen har afholdt 4 møder og har med størstedelen af medlemmerne deltaget aktivt i to pædagogiske arrangementer med skolens lærerstab på skolen i januar og februar 1993.

Der har været de sædvanlige punkter omkring de mere administrative opgaver omkring budget, fagudbud m.v, som er støttet af bestyrelsen. Det kan være noget vanskeligt indenfor de givne økonomiske snævre rammer at klare miljøforbedring med udskiftning af tæppebelægning og reetablering af et sammenbrudt centralvarmesystem. Skolen vil blive støttet så godt som muligt af bestyrelsen på disse punkter.

Skolebestyrelsen har ytret sig til Fordelingsudvalget vedr. optagelse i gymnasierne, med henblik på at muliggøre at søskende kan gå på samme skole. Anledningen har været et enkelt tilfælde, hvor det p.g.a. pladsproblemer ikke var muligt at efterkomme dette ønske.

DGS har henvendt sig til bestyrelsen med henblik på at samle

skolebestyrelserne imod brugerbetaling. Der har i bestyrelsen været en noget delt stemning. Vi har valgt at afvente, med de nværende politiske forhold in mente.

Forældrekonsultationerne og andre situationer med forældre/skole-kontakt er rejst som emne sidste år. Det har givet anledning til en pædagogisk dag med bestyrelsens deltagelse og forhåbentlig nogle gode forslag til forbedringer på disse punkter.

Målsætningsdebat for Risskov Amtsgymnasium har været et af hovedemnerne gennem året. Der er fra medarbejderstaben nedsat et målsætningsdebatudvalg, som også med støtte fra fagligt pædagogisk udvalg på skolen har præsteret et meget flot stykke arbejde. Der har været et pædagogisk arrangement 26-27/2 1993 på skolen, med bestyrelsesdeltagelse, omkring Risskov Amtsgymnasiums stærke og svage sider. Der er blevet opstillet institutionsmål for skolen og med et par håndfulde konkrete handlingsplaner der tilstræbes ført ud i livet indenfor 2-3 år. Bestyrelsen har tilskrevet dette fuld støtte, og vil arbejde positivt for, at det lykkes at realisere planerne, forhåbentlig til gavn for eleverne. Medarbejderstaben, der indtil nu har ydet et dygtigt arbejde, takkes meget herfor, og bestyrelsen vil håbe, at planerne vil blive vel modtaget af den samlede medarbejderstab. Der har fra elevside været ytret ønske om "traditioner" på skolen. Bestyrelsen vil gerne støtte dette og i anledning af skolens tilstundende 25-års jubilæum i 1993 måske specielt opfordre til værdige inspirationer hertil.

Erik Holk Poulsen
Formand.



ET KIG INDENFOR I "PÆDAGOGISKE DAGE" PÅ SKOLEN

Der er afholdt to pædagogiske dage i vinter, lørdagene den 23/1 og (26)-27/2, hvor bestyrelsen har været inviteret til at deltage. Der var lagt arbejdsmæssigt let ud med sen mødetid kl. 9.30. Start med hyggelig morgenkaffe og rundstykker, der slog den afslappede atmosfære godt an. Så var det også slut med passiviteten. Der var et veltilrettelagt program, hvor man til start havde ønsket fire fra bestyrelsen med oplæg om ønskede emner:

Om skolebestyrelsens arbejde.

Hvad kan erhvervslivet gøre for gymnasiet?

Gymnasiets rolle som alment dannende institution.

Oplæg til drøftelse af forældrekonsultationer.

Vi blev meget vel modtaget i "arenaen", og der var allerede en udmærket dialog i dette ikke tidligere prøvede forum. Jeg synes, vi havde indtryk af at være "en del af skolen".

En kort, men god og meget lækker frokost. Sat på bordet af udvalgte (velvalgte) lærere, med flere specialiteter.

Det var indtrykket, at et sådant "familieliv" havde fundet sted før på skolen. Eftermiddagen gik med "forældrekontaktemner" under gruppearbejde, hvor vi også var aktivt med i diskussionen af de fire emner.

Forældrekonsultationer.

1. g introduktionsmøderne i september.

Åbent hus arrangementet i januar.

Studierejser.

Der har tidligere været rejst ønsker omkring disse emner fra forældre i bestyrelsen, og dette var nu den aktive start på at forbedre nogle af disse "møder" mellem elever/skole og forældre. Jeg deltog selv i gruppen om forældrekonsultationer. Der var meget stor diskussionslyst, og der blev fremlagt helt divergerende meninger om, hvordan forskellige ønsker kunne tilfredsstilles. Ønsker strækkende sig fra det formynderiske til det helt frie

overfor eleverne. Væsentligt var lærernes opbakning af elevernes tilstundende voksenstatus som selvstændige individer, som man dårligt kan gå udenom.

I plenum bagefter fik man indtryk af, at der havde været lignende debat i de andre grupper. Alt i alt en god eftermiddag med en positiv diskussionsånd og en "nødbremsende" rektor, når ideerne blev for løsslupne eller nødvendige hensyn tilsidesat. Der er ikke tvivl om, at rimeligt gode ændringsforslag til det bestående vil se dagens lys, med den positive vilje, der blev fremlagt.

Vi deltog også i dagene 26-27/2. Det var et led i Århus Amtskommunes målsætningsdebat for gymnasierne.

Emnet var skolevurdering, Risskov Amtsgymnasiums stærke og svage sider.

Fredagen med elevernes skolevurdering, deres opfattelse af situationen. Den blev systematiseret og refereret lørdag af Peter Lykke Olsen fra bestyrelsen. Der fremkom mange uventede opfattelser.

Et nyt begreb blandt lærerne, "initiativeliten", så dagens lys. Senere en god time om skolevurdering og kvalitetsudvikling, ideer og erfaring fra Gymnasieafdelingen. Bagefter gruppevis lærernes vurdering af skolens stærke og svage sider.

En udmærket mening omkring hele denne seance er fyldestgørende beskrevet i "Rapporten" marts 93 af lektor Mikael Holt, hvorfor ikke yderligere her.

De to pædagogisk arrangementer, vi har været til, har givet mig indtryk af en skole, der er "rar at være på". Det er mit indtryk, at det er en skole, der arbejder i en positiv ånd omkring nye initiativer, men med bevaret kritisk sans. Et forum, hvor man kan have sin egen mening, men også få "rokket" lidt ved den. Ligeledes et forum, hvor tonen, i hvert fald når der er gæster, er god. Et gymnasium, der slet ikke er dårligere end min egen gymnasieskole.

Et gymnasium, jeg ikke er helt ked af, at mine børn har gået og går på. De er vist også "rimeligt" tilfredse!

Erik Holk Poulsen
Formand for skolebestyrelsen.

ELEVRÅDET.

Efter et næsten fuldført undervisningsforløb, her på Risskov Amtsgymnasium, er vi to gamle knarke blevet bedt om at nedfælde et par bevingede ord om elevernes talerør på stedet - elevrådet.

Elevrådet er en pseudo - magtfaktor, der mødes torsdag i 12'eren, nede i Hum.Aud. og diskuterer sager, eleverne på stedet finder vigtige. Dette kan både være ting i småtingsafdelingen: lamperne, gulvvarmen, stolene, eller det kan være mere betydningsfulde beslutninger, angående prøver, bøger (og udbud af samme), studiedage og fester. Desuden er elevrådet elevernes talerør udadtil, overfor de landsdækkende organisationer for gymnasieelever og overfor det amtslige samarbejde. Vor opgave er som gruppe simpelthen at holde kontakten, tage beslutninger og informere om begge dele. Opbygningen af elevrådet, hviler på de enkelte klassers repræsentanter, hvis opgave er at være kontaktled og formidlere mellem klassen og de andre elever på skolen. Den enkelte elev kan også bede om at få drøftet en specifik sag i elevrådet, i så fald kan det igen være klasserepræsentanten, der skal hjælpe. Til slut har elevrådet funktionen af at være samlingssted for træudvalgene. Dette er udvalg, der på den ene eller den anden måde alle beskæftiger sig med et specifikt område på skolen - f.eks. skolefester (RAPTUS), miljø (Grøn Futurum), Fredags-café, gæstetalere ol. (Forum), billedkunst uden for skoletiden, Amnesty International, etc.etc.

Med håb om endnu et aktivt år

Gojko 3.z og Ariel 3.x

PÆDAGOGISK RÅD PÅ RISSKOV AMTSGYMNASIUM

Undervisningen på gymnasierne foregår ud fra ensartede, centralt fastsatte bestemmelser. Hvad derimod angår andre sider af skolens liv, f.eks. samarbejdsrelationer mellem lærere, rektor og elever, er de centralt fastlagte anvisninger meget få. Der er derfor nogle forskelle gymnasierne imellem.

På Risskov Amtsgymnasium foregår størstedelen af samarbejdet mellem lærerne og eleverne i Fællesudvalget og i dertil knyttede

underudvalg (se figuren). Fællesudvalget samles normalt en gang om ugen.

Pædagogisk Råd, lærernes og rektors samarbejdsorgan, holder møde ca. en gang om måneden. Her foregår informationsudveksling og principielle diskussioner. På Risskov Amtsgymnasium har vi valgt at styrke det løbende samarbejde via tre faste udvalg. Hvert udvalg består af 4 lærere samt rektor eller adm.inspektor. Til hvert fast udvalg er knyttet underudvalg, oftest bestående af andre lærere. Det betyder, at mange lærere er involveret i en eller anden form for udvalgsarbejde. Til enkelte af udvalgene er knyttet TAP'er og/eller elevrepræsentanter. Pædagogisk Råds forretningsudvalg, som består af udvalgsformændene for de tre faste udvalg samt formanden for Pædagogisk Råd, har et tæt samarbejde med rektor. Der er bl.a. fast ugentligt møde mellem rektor, adm. inspektor, GL-tillidsrepræsentant og forretningsudvalg.

Ebbe Larsen



FÆLLESTIMEUDVALGET

Det er næsten blevet en tradition, at vi får musikalsk fællestimebesøg fra Østeuropa først i det nye skoleår. I år havde vi fornøjelsen at opleve Skt. Petersborgs professionelle radio og TV-kor, som sang et repertoire bestående af moderne russisk kormusik, folkesang og kirkemusik. Klangen af de ialt 40 korsangere var imponerende; ikke mindst oplevelsen af den meget dybe basklang, som jo er en russisk specialitet!

Den følgende fællestime handlede om arkitektur-strømninger i Europa, og blev afviklet i forbindelse med en udstilling af bygningsmodeller fra Arkitektskolen i Århus. Erik Nygård, som underviser på Arkitektskolen, stod for et spændende lysbilledforedrag, som redegjorde for udviklingen i moderne arkitektur i vort århundrede, fra funktionalisme til postmodernisme.

I november var der traditionen tro koncert med Århus-gymnasiernes Fælleskor. I år præsenterede koret, under ledelse af Michael Bojesen, "Circles of Songs" - et nyt og spændende værk af komponisten og jazzmusikeren Jørgen Emborg.

I forbindelse med Amnesty-ugen, hvis tema var "dødsstraf", så vi alle i en fællestime Kieslowskis "Du må ikke slå ihjel". Det er hans femte film i serien Dekalog - en original og debatskabende fremstilling af De 10 Bud. Og der var mere film i december-mørket, hvor vi fik besøg af filminstruktøren Nils Malmros. Mange klasser havde i efteråret arbejdet med Malmros' nyeste film "Kærlighedens Smerte" og motivationen og forventningen fra publikum var derfor helt i top! Malmros leverede et både informativt og underholdende 2 timers foredrag, hvor han både fortalte om sine film og mere generelt om de tekniske sider af filmproduktion.

Februar bød på moderne nordisk jazz med "Christian Vuust Nordic Quartet". Det skulle vise sig at blive en inspirerende og god oplevelse af ny musik. De unge musikere viste improvisationsmusikkens mange facetter - fra det udfordrende, legende - til det harmoniske og smukke, og hele tiden med god kontakt til publikum i salen.

Årets sidste arrangement var med Uffe Elbek, som er initiativtager til den nye uddannelse "Kaospiloterne". Han kom i sit 45 minutters talkshow ind på ideerne bag denne alternative form for

videreuddannelse og fortalte mere generelt om filosofien bag sit arbejde med unge, som i sin tid førte til dannelsen af "Frontløberne". Tankevækkende for de der nu, med Uffe Elbeks udtryk, skal ud at navigere i kaos!

Hermed siger fællestimeudvalget tak for i år, Vi vil fortsat være åbne for gode og spændende ideer til nye arrangementer.

Fællestimeudvalget.
Preben Torntoft
Henrik Møller

OPERATION AFRIKA

På grund af tørkekatastrofen i Afrika blev de danske gymnasieelever i efteråret 1992 af Dansk Røde Kors, Folkekirkens Nødhjælp og Red Barnet opfordret til at lave en indsamling i stil med Operation Dagsværk indsamlingerne.

Operation Dagsværk stillede ekspertise til rådighed for indsamlingen, som blev nøje overvåget af Dansk Røde Kors, Folkekirkens Nødhjælp og Red Barnet. Den voldsomme polemik, der opstår hver gang en Operation Dagsværk indsamling starter, udeblev heller ikke denne gang. Til alt held blev indsamlingen alligevel, såvel på landsplan som lokalt på Risskov Amtsgymnasium, en succes.

På Risskov Amtsgymnasium deltog næsten alle elever i indsamlingen den 5. november 1992. Det indsamlede beløb slog igen i år alle hidtidige resultater. I 1990 samlede vi 88.596,50 kr ind til Eritrea, og i 1991 overskred vi det magiske tal 100.000 kr, idet vi indsamlede ialt 100.334,15 kr til Brasilien. I 1992 fik vi ikke mindre end 118.353,00 kr samlet ind til det hungerramte Afrika, en præstation som eleverne med rette er stolte af.

Lis Klestrup & Lea Nielsen
Lærerrepræsentanter i
"Operation Afrika"-udvalget

JOB-SWOP FÆRØERNE-RISSKOV.....

I 3 uger, fra 9/9 til 1/10, lavede Inge Wendell Pedersen og undertegnede det udmærkede jobbytte, at jeg overtog hendes 10 ugentlige skematimer med 2.v og MA4, mens hun overtog mine 20 skematimer på Føroya Studentaskùli og HFskeid, med klasserne 3mF, 2.HF tilvalg, to sproglige 2. g'ere og en 1.g sproglig. Vi har fået vores sædvanlige løn fra ansættelsesstedet, og eneste ekstraudgift for skolen har været vores rejseudgifter (ca. 3000 hver).

Indkvarteringen foregik ved at vi byttede huse, og tømte hinandens fryser.

Det har været tre lærerige uger, hvor jeg har lært at sætte pris på de meget fine fysiske rammer, som jeres skole giver jer. Selv om den ikke er helt ny, er den meget velholdt og bærer ikke præg af slid.

Klasseværelserne er rummelige og giver godt indeklima, selv om der er 27 elever i klassen (hvilket jeg synes er for mange).

Fællesarealerne er store og giver god trafikafvikling i frikvarterer etc. Eleverne er generelt velmotiverede og finder sig i en masse hjemmearbejde, som de laver (selvfølgelig med visse undtagelser).

Lærere og elever har taget godt imod mig, og har fundet sig i mit sprog, idet dansk jo er et fremmedsprog for mig. Der har været mange hyggelige og udbytterige samtaler med kolleger. Lærerkollegiet fungerer udmærket, og der er en god og positiv stemning på lærerværelset. Jeg tror, at den fælles frokostspisning bidrager meget hertil, og samtidig bidrager den til det udmærkede informationsniveau på skolen.

Til daglig er jeg jo lidt langt væk fra alting (selv om verden krymper i disse år), så mit besøg her inde på fastlandet har givet lejlighed til faglig inspiration, bl. a. et udmærket lørdagsmøde med fysiklærerne, og regionalmøde i Matematiklærerforeningen. Jeg har noteret mig nogle ideer, som jeg vil lufte, når jeg kommer hjem, bl. a. rektors besøg i 1.g-klasserne, med efterfølgende skriftlige udtalelser.

Jeg siger tak til jer alle for denne tid på skolen og håber, at I også fik en lille smule gavn af mig.

Mads A. Winther

...OG RETUR!

Som omtalt i Mads A. Winthers indlæg fik jeg lov til at undervise i hans klasser på Føroya Studentaskúli, som er det største af Færøernes to gymnasier. Det blev en let opgave for mig, da de færøske elever kan tale dansk. Undervisningen foregår stadig efter bekendtgørelsen for grengymnasiet tilpasset færøske forhold. Der undervises både i dansk og færøsk og eleverne betaler selv alle undervisningsmidler. Jóannes Dalsgaard var kommet til skolen som ny rektor fra skoleårets start. Han nedsatte i begyndelsen af september en række fagudvalg, der skulle udarbejde forslag til en reform. Der var høj mødeaktivitet, mens jeg var der. Jeg deltog i møderne i matematik, fysik, kemi og datalogi faggruppen, hvor der blev stillet mange spørgsmål om fordele og ulemper ved vores reform. I de tre uger jeg var på skolen, blev jeg inddraget i skolens liv, og følte mig utrolig velkommen både blandt elever og lærere. En elevfest nåede jeg ikke, da jeg prioriterede en tur til Saksun og Funningur høgere, men efter læreres og elevers beretning at dømme tror jeg, festerne svarer nogenlunde til vores.

Det store samlingstidspunkt på dagen er 10-frikvarteret med kaffe og te og kage, hvis der er fødselsdag i lærerkollegiet. Spisefrikvarteret efter 5. time er på 45 minutter, så mange tager hjem for at spise. Selv om jeg var meget på skolen, blev der også tid til en række dejlige ture i den færøske natur. Jeg nåede rundt på otte af de større øer. Desuden fik jeg lejlighed til at besøge nogle forskellige uddannelsessteder og virksomheder. Når samfundet er så lille som på Færøerne, får man en fornemmelse af, at man skal nå at være med til "alt" det, der foregår, så jeg nåede at være til Ålandsdage i Nordens hus, fire koncerter og mange små kunstudstillinger. Det blev tre udbytterige uger. Selv om undervisningen i matematik på Færøerne ikke er væsentlig forskellig fra vores, er det alligevel en udfordring at skulle skifte. Meget i ens undervisning tages op til revision i forbindelse med, at den overdrages til ens jobbytter, og man må selv stille sig om for at kunne overtage undervisningen i de klasser, som man får i bytte. Det har været spændende at være med til dette jobbytte. Jeg håber, at det bliver muligt for mange flere at deltage i et sådant arrangement.

Inge Wendell

JOBSWOP TIL LITAUEN.....

Et engelskhold på 8-12 elever er vist enhver engelsklærers drøm. I Litauen er denne situation en realitet i de skoler, som specialiserer sig i undervisning i engelsk.

Det oplevede jeg under mit studiebesøg i "Vidurine mokykla Nr. 18" i Vilnius fra d. 21/1 til d. 4/2 i år. Skolen har i 10 år været en specialiseret engelskskole, hvor eleverne begynder undervisningen i engelsk i 2. klasse. Den har ca. 1000 elever og 75 fastansatte lærere, hvoraf 90% er kvinder. I øvrigt er den - som de fleste skoler i Litauen - en 12-årig enhedsskole. Enhedsskolen er en arv fra de 50 års Sovjetstyre, og der foregår i øjeblikket mange strukturforsøg, som skal føre frem til en litauisk skole. Jeg havde således lejlighed til at besøge en skole, hvor der var et forsøg i gang med et forløb fra 5. til 12. skoleår. Dermed fik skolen mulighed for selv at udvælge sine elever. De sidste tre år blev eleverne delt i tre linier: en humanistisk, en matematisk-fysisk og en naturfaglig. Inspirationen til dette forsøg var kommet fra Tyskland. På en anden skole var der etableret et forsøg med et 3-årigt naturvidenskabeligt gymnasium. - Der var da også stor interesse blandt både lærere og skoleledere for at høre om det danske skolesystem.

Under mit besøg fik jeg selvfølgelig et indtryk af de mange problemer, som skolerne har i øjeblikket. Et af de mest påtrængende problemer for lærerne er de ringe muligheder, de har, for at anskaffe nye bøger og andre undervisningsmidler. Bevillingerne til skolerne er meget små, så det er stadig nødvendigt at bruge de gamle lærebøger fra Sovjettiden. På mange skoler bruger man nu i engelskundervisningen bøger sendt fra udlandet, bl. a. fra danske skoler. AV-midler er næsten ukendte, og kun ganske få skoler har kopieringsmaskiner.

Når hertil kommer, at lærere - i lighed med andre offentligt ansatte - får en løn, som er helt utilstrækkelig til at leve af, selv om de påtager sig mange overtimer, kan det ikke undre, at mange lærere lader sig lokke bort fra skolerne til de langt mere lukrative jobs i forretningsverdenen, hvor især sproglærere er stærkt efterspurgt.

I betragtning af de alvorlige problemer, som lærerne både privat og i deres job må kæmpe med, må man beundre den en-

tusiasme, som mange af dem stadig lægger for dagen i deres undervisning. I de klasser, hvor jeg overværede undervisningen, brugte lærerne vidt forskellige metoder: lige fra overhøring i dagens lektie til sproglege og fra elevforedrag til grammatiske strukturøvelser.

Et job-swap ophold giver imidlertid meget andet ud over et indblik i værtslandets skolesystem. Eftersom man bor hos sin kollega, lærer man dagliglivet at kende indefra. Og man får selvfølgelig også kendskab til det pågældende lands historie, kultur og politiske situation.

Jeg kan varmt anbefale denne form for udveksling, som også gør det muligt at se den danske gymnasielærers situation i et nyt perspektiv; nok skal vi undervise 28 elever i vore klasser, men på alle andre områder er vi privilegerede i sammenligning med vore litauiske kolleger.

Inge Windeballe



...AND BACK AGAIN!

As part of a job-swap programme arranged by the Danish Cultural Institute I visited Risskov Amtsgymnasium from March 15 to March 23 this year in order to study the Danish secondary education system.

When Inge Windeballe was in Vilnius in January she told me much about the Danish gymnasium, the teaching process, the staff etc. So I was very glad to have an opportunity to see it all myself. What made the greatest impression on me was the general atmosphere of goodwill, creativeness and diligence.

The main purpose of my visit was to know the English teaching process at Risskov Amtsgymnasium. I was present at a great number of lessons of all English teachers. And all these lessons, though being very different, were conducted with much skill and on a high level. I appreciated a very democratic and benevolent atmosphere during the lessons. And I must admit the English knowledge level of Danish students is very good. Most of them seemed to be rather intelligent and mature for their age.

At our schools in Lithuania we do not work with the whole class - 25-27 students - at a time during the foreign language lessons. The class is divided into 2 or 3 groups. That allows us to work at a quick tempo involving all students into active work. That is of great importance in our case, as usually our students are not as good at English as Danish students.

My 10-day visit to Risskov Amtsgymnasium was a very useful one in a professional aspect.

But there is one more thing that became clear to me - that Denmark is a land of nice, kind and diligent people.

Valentina Udriene
Vilnius

Lærerkandidater 1992/93.

Under tilsyn af lektor Knud Børge Bendtsen:

Cand. scient Lise Folborg i kemi (Inge Kaufmann, Kurt Funch Poulsen)

Under tilsyn af lektor Poul Breum:

Cand. scient Margit Christiansen i kemi og fysik (Inge Kaufmann, Finn Christiansen, Henrik Ballund, Lea Nielsen).

Under tilsyn af lektor K. Steffensen:

Cand. mag. Knud Rygård i oldtidskundskab (Bente Friis Johansen, Per Bjørn Larsen) og cand. scient Bente Rose Madsen i matematik (Bjarne Nielsen, Inge Wndell Pedersen).

1.Y PÅ SPORET AF EUROPA

Under en knejsende Ringgadebro ved Åbrinken slog 1.y den første uge i september redaktionslokalerne op i et par DSB togvogne. Den ene vogn venligt sponsoreret og udstyret med 15 elektroniske skrivepulte (Macintosh), den anden fungerende som redaktionslokale og døgnlogi for klassen. Journalist Janni Pedersen var tilsluttet som inspirerende indpisker og chefredaktør, og på en lille uge fik klassen et intensivt kursus i praktisk journalistik og formidling. Hjemme i klasselokalet var klassen i ugerne forinden blevet varmet op med mindre skrive-tekniske øvelser i reportagegenrerne og med spørgeteknik. Rammen for dette Århus Festuges ungdomskultur-arrangement var dygtigt tilrettelagt af Frontløberne i Århus. Unge fra Rostock (Tyskland), Cagliari (Italien), Newcastle (England), Skt. Petersborg (Rusland) og Hässleholm (Sverige) var inviteret og udgjorde sammen med danske unge en togstamme af 6 vogne udsmykket med særlige nationale kendetegn og indrettet som en række teenagehybler. Festpladsen rummede - foruden dette diskussionslystne udbud af unge - et væld af teater, gøgl og musik. Unge i Århus havde i hele festugen adgang til festpladsen. Vore sporhunde i 1.y satte gennem interviews, foto og video focus på festpladsens aktiviteter, ikke mindst på tidens Europa-temaer spændende fra racisme i Rostock til EM-revanchen i fodbold. Halve som hele artikler blev grundigt diskuteret, forkastet og godkendt ugen igennem, førend de fandt plads på festpladsens nyhedstavle. Det var en træt 1.y, der mandag morgen atter satte benene på Risskov Amtsgymnasium - et par kammeratskaber rigere, formidlingerferfaringer rigere. Tak til Janni Pedersen for en heftig indsats. Tak til Frontløberne.

Per Bjørn Larsen
Dansk lærer i 1.y

2. V I POLEN

Mange siger, at 2.g. er det hårdeste år i gymnasiet, hvilket medfører et behov for visse holdepunkter i studieforløbet. Det første, vores klasse begyndte at glæde sig til efter den netop overståede sommerferie, var da også efterårsferien, sæsonens første skolefest, studentertuen og selvfølgelig STUDIETUREN. Vi startede med at tage forskud på glæderne i god tid ved at skrive ned til den polske klasse, vi skulle udveksle med. Hver havde skrevet et lille brev om sig selv, så vi hurtigst muligt kunne skrive ned og finde sammen med den person, vi skulle bo ved.

Et halvt år senere havde de fleste af os modtaget det første brev dernede fra, men nogle måtte vente helt indtil et par uger inden turen, før en polak fik medlidenhed med dem og skrev tilbage. Efter lang tids indlæring af diverse detaljer om Polen, var vi klar til at tage afsted fredag d. 26/3-93, hvor vi, med tårer i øjnene, forlod Risskov Amtsgymnasium og vores vinkende forældre, siddende i en fed bus med en hamrende sjov buschauffør. Efter et par videofilm og nydelse af diverse drikkevarer kom vi til Berlin, hvor vi kl. 2 om natten tog en hurtig sight-seeing rundt i byen, og bl.a. så Brandenburger Tor, Bahnhof Zoo og en McDonald's.

På vej til Warszawa besøgte vi et tidligere statsbrug i Poznan, og så bl.a. en højst ophidsende hesteparring og hovedhuset, der var lavet om til museum. Senere på dagen ankom vi til vores hotel i Warszawa, hvor vi blev resten af aftenen og selvfølgelig holdt en lille ankomstfest. Næste dag kørte vi rundt i byen med vores polske guide, som viste os en del forskellige monumenter over faldne fra 2. Verdenskrig, Operahuset, en park med utallige små slotte, en statue af Chopin samt en masse andre ting. Fra middag af blev vi sluppet løs i den gamle bydel, som var utrolig smuk. Næste morgen tidligt begav vi os på vej til Kielce, der ligger ca. 150 km. nordøst for Krakow, og der skulle vi tilbringe tre dage sammen med vores polske udvekslingsklasse. Deres første indtryk af os må have været yderst traumatisk, for synet, der mødte dem, var en hel klasse sløve, gabende danskere med morgenhår. Hele stemningen var temmelig trykket, men blev ret hurtigt løst op, da vi fandt sammen med vores "udvalgte" og kom

hjem til vores værtsfamilier. Polakkerne var utroligt søde og gæstfrie, men der opstod ret hurtigt visse sproglige problemer, da de kun havde modtaget undervisning i engelsk i 2 år, og deres ordforråd var (meget) begrænset, men vi havde det som blommen i et æg.

De tre dage, vi skulle være i Kielce, havde vi lagt planlægningen af programmet i de polske læreres hænder, og resultatet var en anelse utilfredsstillende, men af ting, vi så, kan bl.a. nævnes Jasna Gora klosteret, en lokal kirke, et DØDkedeligt museum over en eller anden ukendt polak, en smuk snebeklædt skov, der resulterede i en større sneboldkamp, samt en del andre ting. Det var meget spændende og lærerigt at prøve at leve ved en polsk familie og opleve Polen fra en anden side, end man normalt oplever et land ved turistrejse. Torsdag tog vi rørende afsked med vores nye polske venner og tog videre til Krakow, Polens kulturelle centrum, som vi fik lov til at opleve på egen hånd. Fredag kørte vi forbi Auschwitz, som var en stor og rystende oplevelse, og kom hjem til Århus lørdag morgen.

Alle var enige om at turen havde været fed, og vi havde fået et fint indblik og et detaljeret kendskab til polsk kultur, hvor bl.a. vodka er et vigtigt nøgleord.

Morten Frederiksen



2. Z I PRAG.

Prag - oh Gud, hvad skal vi dog der? Vold, sensualitet og billig vodka, tja det var hvad Prag havde at byde på, - håbede vi!! Men da vi efter endte eder og alverdens ukvemsord blev afhentet af vores værtsfamilie på en sørgelig tjekkisk togstation, begyndte vores situation først rigtigt at gå op for os; 6 dage, uden Beverly Hills 90210, adskillige tårer fattigere efter afskeden med de danske goder, stod vi der. Udmattede, ene og alene (godt nok var vi 27) og nu for alvor overladt til den tjekkiske kulturs rædsler! Vores værste mareridt var pludselig gået i opfyldelse.

Primitiv eller ej - Prag overraskede os meget. Den verdenskendte og dominerende Jugendstil fik vi ikke øje på ved første øjekast, men derimod vidnede det kulturelle centrum om de nytilkomne markedsøkonomiske kræfter. Nybyggede ejendomme à la vestlig stil opført side om side med gamle kulturelle mindesmærker gav bybilledet et usædvanligt særpræg. Dette gav næsten et symbolsk indtryk af den overgangstilstand, som Tjekkiet nu befinder sig i - og den desperate iver kapitalindehaverne har efter at adoptere det vestlige drømmebillede, hvad enten det er på bekostning af den oprindelige tjekkiske kultur eller ej.

Opbruddet i det gamle kommunistiske regime, som har ført helt nye konflikter og problematikker med sig, har i høj grad påvirket situationen i Tjekkiet og de andre østeuropæiske lande, hvilket vi alle må tage meget alvorligt. Landet er et godt eksempel på den del af Østeuropa, som inden for de sidste par år har mærket til de nationale problemer, der vil komme til at præge det nye Europa, skønt man her har forsøgt at løse de interne stridigheder ad politisk vej.

Tjekkioslovakiet, som bestod af tjekker (63,2%), slovakker (31,5%), ungarere, tyskere og polakker, har siden det første frie politiske valg været splittet, og det har nu også ført til en opdeling af landet i to republikker, Slovakiet og Tjekkiet, som vi besøgte. Trods en høj levestandard i forhold til andre østeuropæiske lande levede de endnu ikke op til vestlig standard.

- Dette mærkedes så sandelig også der, hvor vi boede. Ingen video, ingen computer, ingen varm vand, ingen ingenting - efter vestligt princip at dømmes, (hvad vi egentlig heller ikke havde kunnet forvente).

Nu nogen tid efter at den omdiskuterede udveksling er overstået, hvor vi fik indblik i tjekkerne kulturelle baggrund, har vores opfattelse af landet dog ændret sig markant, idet vi, 17 år og pludselig alene i Prag, havde alt det inde på livet, som vi ellers kun var belært om gennem medierne. Mange af vores fordomme til landene er formodentligt opstået gennem disse, da de oftest kun har fremhævet det negative ved regimet, de kommunistiske magtmidler samt det sociale og kulturelle forfald.

Selve sight-seeingen indeholdt naturligvis de obligatoriske besøg på diverse museer, kirker fra Prags storhedstid i det 14.-17. århundrede, hvor navnlig Sct. Vita katedralen absolut viste sig et besøg værd. Dens arkitektoniske udsmykning var overvældende.



Ligeledes var præsidentpalæet vidnesbyrd om en tid, hvor Prag virkelig var kulturcentrum i Europa. Turens absolutte højdepunkt var dog for alles vedkommende vort mindeværdige besøg på et tjekisk ølbryggeri. Som nærmest en kliche, begyndte vores brokkerier igen på vej til bryggeriet, om at vi nu atter engang skulle være ofre for lærernes ihærdige ideologiske forsøg på at banke en smule kultur ind i vores (i forvejen alt for belastede) hjerner. Dog steg vores forventninger til, hvad de ville byde os, ved synet af de overfyldte - og yderst tiltrængte ølglasser med indhold. Denne forventende sindstilstand bibeholdtes under hele rundvisningen.

Så skete det afgørende, ja, man kan næsten fristes til at sige - "Det eksistentielle i en danskers liv". Vi blev igen præsenteret for DE KOLDE. Halvanden time - og mange slurke senere, havde vi endelig opnået den euforiske muntre tilstand, som vi havde savnet under hele turen. Denne blev hjulpet godt på vej af nogle "helt tilfældigt" medbragte terninger, og inden vi vidste af det, var vi godt i gang med at tørlægge det stakkels ølbryggeri. Her vil vi også specielt fremhæve lærernes pludselige engagement, der havde en overordentlig positiv afsmitning på vores tørst.

Studietur blev det kaldt. Men hvor meget af den tjekkisk kultur, som vi studerede, vi egentlig tog til os, er diskutabelt...

Følgende problemer viste sig i stedet centrale:

Kulturkløften mellem os og tjekkerne.

Kommunikationsproblemer med de tjekkeske elever (og til tider også de danske lærere!)

At vores forventninger til deres værtsrolle ikke i alle tilfælde blev indfriet.

Og den store sociale forskel på os og tjekkerne.

Dog var turen som helhed vellykket.

Prag er mulighedernes by - både for kulturinteresserede, men så sandelig også for den håbefulde livlige ungdom. Prag er atter på vej til at opnå stemplet som international kulturby!

Brit Therkildsen og Thomas Bitsch 2.z

Beretning fra M.U.B. (Musik Udvalgs Bestyrelsen)

M.U.B. bestyrer musiklokalet i kælderen. Musiklokalet er elevernes eget øvelokale på gymnasiet og er disponibelt for alle de elever, der har erhvervet sig et M.U.(Musik Udvalgs) medlemskab til den usle sum af sølle 50 kroner. M.U.B.'s arbejde består i at vedligeholde den høje standard, som kendetegner lokalet, d.v.s. indkøbe nye instrumenter, ansøge om penge hos bl.a. Birthe, informere de nye 1.g'ere om deres muligheder og i det hele taget sørge for, at det hele flasker sig, som det skal. Det er som regel M.U.B.'s udstyr, der tages i brug når der afholdes fredags-cafe. M.U.B. er meget interesseret i at få nye medlemmer, som er villige til, en gang imellem, at give en hånd med i det forefaldende arbejde. Tak for opmærksomheden og på gensyn.

M.U.B.

RAV

RISSKOV AMTSGYMNASIUMS VENNER

RAV er skolens venneforening, der blev oprettet i 1991. Den vil gerne udvide sin medlemskreds til alle - forældre, naboer, tidligere elever m.fl. - der er interesserede i levende kontakt med skolen. Årligt kontingent 75 kr.

RA stiller gerne rum og andre faciliteter til rådighed for denne vennekreds, hvis bestyrelse stabler forskelligartede arrangementer på benene efter skoletid, dvs. om aftenen.

I det forgangne skoleår har bestyrelsen arbejdet fortrinligt sammen med elevforeningen Forum om to arrangementer. I september 1992 var der forrygende underholdning ved Peter Bastian, og nu i april 1993 holdt Jens Nauntofte et inspirerende foredrag om "Europa på kanten af kaos". I eget regi har RAV holdt møde i november 1992 for forældre og elever om studieophold i udlandet, et velbesøgt arrangement.

Hvad der skal ske i efteråret 1993 ligger ikke fast. Der skal ifølge vedtægterne holdes generalforsamling mellem efterårsferien og jul, og i år er bestyrelsen på valg. Den består af Thorkild Ellerbæk (formand), Rigmor Eriksen (næstformand), Mogens Skouenborg (kasserer) og undertegnede (sekretær)

Knud Mikkelsen

FORUM

Så er tiden kommet, hvor undertegnede efter 3 år i gymnasiet og to år med Forum skal til at takke af. De to år med Forum har for os, og forhåbentlig også for jer været lærerige og spændende. Vi er nået vidt omkring, med de folk vi har haft ude. Af politikere har vi haft en forhenværende statsminister, Anker Jørgensen, en daværende udenrigsminister, Uffe Ellemann Jensen og en nuværende minister, Svend Auken, til at debattere her på RA. Et emne som verdenssituationen, har også været dækket godt ind ved arrangementer som det med de to diplomater fra henholdsvis den russiske og den amerikanske ambassade, samt vores sidste arrangement, hvor Jens Nauntofte holdt foredrag og debatterede med tilhørerne om den nye situation i Europa.

Så har vi også haft nogle "blandede bolcher" som et foredrag af den (her på stedet) kendte adjunkt Jens Spliid. Peter Bastian talte ud fra sin bog "Midt i musikken" og Ole Hasselbalch fik skabt debat med sit syn på flygtninge/indvandrerpolitikken. Når man kigger ud over denne brogede skare, mener vi at kunne sige, at vi fik opfyldt vor egen målsætning om at få interessante og kvalificerede personer til at tale om forskelligartede emner. Selv om vores møder er forløbet helt forskelligt fra gang til gang, nogle gange var den store sal næsten fuld, andre gange sad vi i et hjørne af en af terrasserne, en enkelt gang var der nogle, der kastede stinkbomber, er der en ting, der har været fælles for alle arrangementerne: at I, tilhørerne, har haft en stor spørgelyst. Det har været dejligt for os som arrangører og for de, der har holdt oplæg, har de fortalt os, at de har kunnet se, at det har været noget, I har fundet interessant. En god debat fordrer, at tilhørerne er engagerede og det har I været. Tak for det! Samtidig vil vi godt sige tak til Birthe for et godt samarbejde, pedellerne, der altid gerne har villet give en hånd med, RAV for godt samarbejde ved de arrangementer, vi har været fælles om og til den kerne af trofaste hjælpere, der har hjulpet os med at sælge billetter, øl og vand og har hjulpet os med at stille an og sætte på plads.

Nu siger undertegnede farvel til gymnasiet og Forum, men det behøver ikke at være slut med den slags arrangementer, Forum har stået for. Vi håber da, at der er nogen på skolen, der vil overtage konceptet. Det skal siges, at det kræver tid, men samtidig at det ikke er så svært at få folk til at komme ud og tale. Ofte er det blot et brev eller en telefonopringning, der kræves. Hermed er bolden spillet over til jer!

Niels Mejlgaard & Jasper M. Holm

AMNESTY INTERNATIONAL AKTIONSGRUPPE PÅ RA.

Aktionsgruppen her på gymnasiet har efterhånden eksisteret i 5 år og vores arbejde bliver mere og mere omfattende i takt med, at erfaringerne bliver større.

Højdepunktet i skoleåret 92/93 har været AI-ugen om dødsstraf, som vi arrangerede og gennemførte i samarbejde med to andre

gymnasier her fra Århus. Her på stedet blev der bl.a. lavet en spørgeskemaundersøgelse angående dødsstraf, ligesom Kieslowskis film "Du må ikke slå ihjel" blev forevist på storskærm i salen. Med udgangspunkt i filmen og det øvrige materiale, som lærerne i dansk, religion og filosofi havde uddelt, blev der diskuteret holdninger for og imod dødsstraf i stamklasserne.

I fællesskab med de øvrige aktionsgrupper blev ugen afsluttet med en fest på Vestergade 58. Foruden 3 livebands havde vi fået et medlem fra Café Kølbert til at være konferencier. Resultatet af ugen og alle vore anstrengelser blev et overskud på 10.000 kr., som er gået ubeskåret til Amnesty International.

I det daglige har vi i det forgangne skoleår lavet happenings på onsdagsamlingerne, indsamlet appelbreve og holdt bod på torvet. Endvidere har vi afholdt en fredagscafé, som vi døbte "Verdens café", og som blev meget vellykket.

Udover at være aktive holder vi også interne hyggeaftner med kage, te og hyggesnak. Vi er ved at lægge planer for det nye skoleår og håber på frisk opbakning til de kommende aktiviteter.

Amnesty Action på RA

RAGTimes, RA's skoleblad

RAGTimes er Risskov Amtsgymnasiums skoleblad. Ragtimes er skrevet af eleverne til de øvrige elever og lærere. Stoffet i bladet går fortrinsvis på RA, men en del stof omhandler også den øvrige verden. Dette stof kan f.eks. være den nye kulturministers tale ved åbningen af et eller andet, AIDS, togtrafikken omkring Århus eller en ny opskrift på franske pølsebrød med sennep. RAGTimes består af en mindre redaktion, der behandler indkommet stof, skriver en del af artiklerne, finder annoncører, sætter bladet op og trykker det.

RAGTimes er i det sidste år steget betydeligt i kvalitet. Bladet bliver som på en rigtig avis sat op på computer og trykt på et trykkeri. Alle medlemmer af redaktionen får mulighed for at arbejde med computere, scannere og laserprintere. Der er altid plads til en til i redaktionen og næsten alle indlæg kommer i bladet. Sådanne indlæg kan man aflevere på RAGTimes' ugentlige møde i 12'eren i Samf.2. eller lægge i box 485.

Mols, redaktionen

MUSIKKEN PÅ RA

Det musikalske liv ytrer sig på mange fronter fra fredagscaféens musikunderholdning over elev-bands i kælderens til Julekoncert i kirken, forårskoncert og 3.g-revy. Nogle af musikarrangementerne har efterhånden fået en tradition bag sig. Det gælder samarbejdet med Vejlbys Kirke og korsarbejdet mellem Århusgymnasierne. Korprojektet i dette skoleår var Jørgen Emborgs "Circle of Songs", som man dels turnerede med på skolerne, dels lavede som aftenkoncert i Musikhuset. Ved Juleafslutningen i salen havde vi den store fornøjelse at have nogle forældre til at støtte som solist og orkester i det lille uddrag af Händels "Messias", som i år var på programmet. Forårskoncerten - 1.g's eksamen - var i år tilrettelagt med fællesprojekt for 1.g-årgangen: A. Ramirez "Missa Criolla". Derudover var musikhistorien bredt repræsenteret fra Bach til Shubidua i indslagene fra de øvrige musikklasser. Aftenen sluttede med Skolebandet, som blev nyetablet ved skoleårets start med ca. 20 musikere og sangere, som fordelte sig på en stor blæsersektion, en solid rytmegruppe samt en vokal front på 3-4 sangere. På repertoiret var klassiske numre fra soul, jazz, fusions- og funkmusikken, som med stadig større sikkerhed blev fyret af på fredagscaféer og onsdagsmøder på RA. I december deltog orkestret i gymnasiedysten mellem Marselisborg og RA på Entréscenen og optrådte i marts på en fredagscafé på Marselisborg Gymnasium med stor succes. Her ved forårskoncerten blev de (foreløbigt) sidste toner trykket af.

Lis Klestrup & Henrik Møller



30'er Fest

Endnu engang må lørdagens morgenmad-på-sengen droppes til fordel for Risskov Amtsgymnasium. Der skal være skolefest - temaet er 30'erne - og festudvalget indleder de praktiske forberedelser til aftenens æstetiske boom med metervis af sort plastic, klipsepistoler og spraymaling. Efter et par timers øvelser i at omdanne gymnasiets gange til Chicago by Night føles mit hoved som et malersyndrom.

Men så er der også kaffepause med basser og en ulmende følelse af panik: Hjælp, vi når det ikke! Den 5. marts indfinder sig, og alt er forvandlet. Efter den fælles velkomst, hvor en guldfugl kalder sig Liva, danser 3g'erne - traditionen tro - lancier. Og så bydes der på inciterende saxofonmusik i gangsterbulen, grønklædt café og big-band jazz vekslede med diskotek i salen. Et imponerende udbud af habitter, hatte, fjer og frynser fylder rummene, og en sort limousine med chauffør holder for døren. Det er eleverne, jeg taler om.

Et u-imponerende antal lærere putter sig på lærerværelset.

Anne Marie Olesen



EN APRILSPØG!

Vi troede alle, det var en aprilsnar, men det var ganske vist: Inger Sørensen forlod skolen den 1. april 1993 efter at have haft sin daglige arbejdsgang på RA gennem 24 år.

Fra det første år på Strandskolen, hvor eleverne måtte få to lyse øl til festerne, og et beskedent mælkeudsalg blev bestyret, til de moderne tider anno 1993, hvor ølindtagelsen er mere liberal og kantinens vareudbud forøget med flere tusinde procent.

Inger Sørensen har deltaget i alle fester undtagen én i disse 24 år og overraskende nok, mener hun ikke, at eleverne har ændret sig synderligt i denne periode. Inger S. føler, at omgangen med de unge har fået hende til at udvikle sig i takt med tiden, at hun har større forståelse for de unge og deres problemer og at det ikke betyder så meget, hvordan de ser ud udenpå.

"Den daglige kontakt med elever og personale på RA har altid stået som det vigtigste for mig, mens jeg godt kunne have undværet arbejdsgiverrollen og altid har syntes, at det var pinefuldt at skrive store regninger!" siger Inger Sørensen til årsskriftets udsendte medarbejder under den udsøgte frokost, der kunne gøre enhver kantinebestyrer grøn af misundelse.

Inger S. påpeger, at de 24 år har medført en masse spændende oplevelser både med skolens elever og personale og de forskellige mennesker, der har benyttet skolens faciliteter uden for den normale skoletid og hun kan kun komme i tanke om en rigtig ubehagelig oplevelse: Inger blev overfaldet af en narkoman, da hun var på vej fra pedelboligen til en skolefest for 7-8 år siden. Inger Sørensen har sammen med sin mand, Leon, nærmest følt sig personligt ansvarlige for skolen og altid taget problemer med hærværk og indbrud meget tungt. I det hele taget ligger gammeldags æresbegreber som pligt- og ansvarsfølelse dybt forankret i Ingers livssyn og hun har haft svært ved at glemme den daglige dont i otiummets første måned. Derfor var Inger også tilstede ved 3. g'ernes afslutning iført sin afskedsgave: En smuk perlehalskæde, som hun af egen lomme havde suppleret med et par øringer, der matchede. Der var stil over "damen" og vi er sikre på, at den stil bliver holdt!

Vi ønsker Inger og Leon et velfortjent otium sammen og håber, at Inger glemmer "sin kantine", men ikke os her på RA.

Jens Spliid

Inger Sørensen.

D. 1. april besluttede en af skolens markante medarbejdere sig til at gå på pension efter i 24 år - den tid gymnasiet har befundet sig i disse bygninger - at have bestyret skolens kantine. Inger Sørensen startede i sin tid sammen med skolens daværende pedel, Leon Sørensen, et beskedent mælkeudsalg, som siden har udviklet sig til den nuværende kantine. I den forløbne tid har Inger i enestående grad gjort kantinen til en god og moderne arbejdsplads for et personale på 5 og med en god økonomi; det ses ikke ret mange andre steder.

Inger har et sjældent godt forhold til skolens elever. Det ses til daglig, når de lange køer skal afvikles - kantinens forhold er langt fra optimale i forhold til skolens størrelse - og ved festerne, når eleverne flokkes om Inger for at få en snak og lidt mundgodt.

Inger Sørensen har haft en central placering i skolens liv og i forhold til personalet. Hendes interesse og omsorg for os har været enestående, og med sit gode humør og en venlig bemærkning har hun gjort livet lettere for os. Vi ønsker hende al lykke i fremtiden.

Birthe Balleby



FRITIDSSPORT

Volleyball.

Som i en efterhånden lang årrække har der også i skoleåret 1992-93 været mulighed for 2 timers ugentlig volleyball i tiden mellem efterårsferien og vinterferien.

Mange forskellige elever har været med i time 7 og 8 om onsdagen og for 3.g-ernes vedkommende om mandagen.

Med basis i denne træning kunne vi stille 5 volleyhold bestående af 3.g piger, 3.g drenge, 2.g piger, 2.g drenge og 1.g piger til et stort stævne i Randers kort før juleferien.

Her spillede alle hold en række jævnbyrdige kampe mod hold fra Hobro, Randers HF, Århus Hf, Katedralskolen og Marse-lisborg.

3.g drengeholdet var gennem en række nervepirrende kampe, men det var pigerne fra 2.g, som har været de flittigste til at møde op til fritidssportstimerne, der klarede sig bedst. Ikke et eneste sæt blev tabt, så de vandt suverænt deres pulje. Desværre kunne de ikke komme videre i turneringen, som for 1. og 2.g kun består af den indledende runde.

Træningen har i dette skoleår været beriget med et par gamle RA-elever, der nu spiller i Skovbakken, og som nogle gange på frivillig basis har hjulpet med instruktionen.

Mange tak for det!

Erik Brandtoft

Badminton

Atter i år deltog Risskov Amtsgymnasium i Landsturneringen i badminton, og det var skolens absolutte elite, som var til indledende runde i Silkeborg. Interessen for deltagelse havde været overvældende, så der måtte afholdes et spændende udtagelsesstævne på skolen, inden holdopstillingen var på plads. Modstanderne i Silkeborg var, foruden værtsskolen, Skive og Århus Katedralskole. RA's hold vandt over Skive, men blev slået af Silkeborg og Århus Katedralskole. RA har flere års øvelse i at tage placeringen som nr. næstsidst med godt humør, vi ved jo at vi er gode, så vi tager det pænt, at der er nogle, der er bedre.

Louise Wickmann Matthiessen

Basketball

Det har været et flot år for skolens baskethold. 1.g og 2.g holdene for både piger og drenge har vundet de lokale turneringer. Skoleholdet for drenge under 18 kom i landsfinalen, hvor de tabte til Kildegårdens Gymnasium. 3.g drengene nåede frem til kvartfinalerne, hvor de tabte til Århus Akademi. Vore 3.g piger har klaret sig flot; de har nået landsfinalen, hvor de blev nr. 3 efter Virum og Høje Tåstrup.

Ole Peter Andersen

RA-LEGENE 92

Den 17-9-92 så en nyskabelse dagens lys på Risskov Amtsgymnasium. De første RA-lege i skolens historie. RA-legene er en idrætsaktivitets-dag for hele skolen, med eleverne som idrætsudøvere og lærerne som dommere og officials. Derfor var det ikke lige på selve skolen, at nyskabelsen så dagens lys, men i det nok så vigtige Idrætscenter på den anden side af Tranekærvej.



Hele RA var mødt op kl. 8.30 i Vejlbj-Risskovhallen, og det hele startede med en flot forestilling, opført af Dansequilibrium. Så sørgede Katja for at få skolens elever op på dupperne med en god gang aerobic-opvarmning, og derefter spredtes elever og lærere over hele idrætscentrets område til drabelige dystre i tovtrækning, fodbold, sækkeløb, badminton, petanque, volley, agility, basket, cykelstafet, tchouk-ball, sjippestafet o.s.v. Dansequilibrium sørgede for en inspirerende og velbesøgt danseworkshop, og Knud Mikkelsen stillede materiel og ekspertise til rådighed, så vi kunne tilbyde bueskydning som demonstrationsidræt. Tak til dansegruppen og tak til Knud Mikkelsen. Hele arrangementet var begunstiget af strålende solskinsvejr. Tak til rette vedkommende. Sportskonkurrencer ender altid med, at man finder en vinder, og sådan endte RA-legene også. Og selvom det siges, at det er vigtigere at være med end at vinde, så er det nu flot at vinde, ikke sandt, 3x.

Louise Wichmann Matthiessen

Årsskriftet blev redigeret af:

Peer Kjær Andersen
Søren Hede
Bo Kirketerp
Inger Nyborg
Jens Spliid

Fotos:
Finn Christiansen

Script:
Kirsten Seidel

Forside:
Claus Holm

Tryk:
AKA-Print Aps.

AFGANGSKLASSER 1993



3.a

Ragna Maria Aradottir, Susanne Beyer, Kristian Trap Bitzer, Kytte Kaas Borup, Anne Birgitte Døssing, Maiken Eriksen, Heidi Glensnov, Lars Dalum Granild, Rebecca Hardy Graversen, Katja Gullitz, Peter Christian Gulmann, Andreas Alling Hare, Lotte Nishanthi Kjeldsen, Søren Vilhelm Kjær, Anna Krarup, Anne-Mette Agermark Madsen, Krasna Outey Mea, Christina Friis Mørch, Rune Lykkeberg Nielsen, Tine Fuglsang Nielsen, Tina Løkkegaard Poulsen, Morten Helborg Rasmussen, Malene Strømkjær, Bente Wissing.



3.b

Peter Deuleran Andersen, Brian Poul Andreasen, Malene Borch, Jacob Gjørtz, Maria Wiberg Hald, Stine Hjulgaard Grønkjær Hansen, Mille Toft Jensen, Signe Knudsen, Katrine Louise Leiding Kølvrå, Maya Britta Gilham Mørch, Karen Sophie Pilegård Nielsen, Louise Lyngbye Pedersen, Jonas Qvesel, Søren Rasmussen, Line Bøgh Svendsen, Ulrik Degn Søndergaard, Linda Thorden, Birgitte Torntoft, Mette Venge, Lisbeth Voldby, Rune Westberg, Jannie Wurtz.



3.c

Marie Aabenhus, Ditte Marie Bruun, Carina Vincent Christensen, Camilla Nybro Christiansen, Mikkel Hubertz Eriksen, Line Friis, Anja Engholm Iversen, Susanne Jastrup, Martin Skytte Jensen, Mette Schacht Laursen, Jakob Andreasen Ljungberg, Nanna Motzfeldt Lumbholt, Ann-Mari Østergaard Møller, Søs Sinnerup Olesen, Camilla Ottesen, Nikolai Møller Petersen, Jeanette Skovsbjerg Spring, Silja Kristina Sonnesen, Karoline Thorsøe, Johannes Katate Wilhelm.



3.d

Sebasitan Rind Andersen, Rikke Sondrup Bachmann, Peter Kjør Baggsgaard, Christian Anders Baunvig, Iben Serritzlev Bedsted, Annette Carlsen Bracher, Tania Brogaard, Domenico Consoli, Maja Sonne Damkjær, Trine Ganer, Kirstine Josefine Graversen, Susan Hartvigsen, Anne Mette Hjortshøj, Margit Perlt Jensen, Camilla Mose Holm Jespersen, Nikki Lone Kerchlango, Henrik Marcussen, Eva Nørskov Pedersen, Mads Bloch Pedersen, Mette Petersen, Rikke Aagaard Petersen, Mia Stochholm Sørensen, Marianne Tobiesen.



3.x

Camilla Aagesen, Marie Louise Bach, Jacob Emil Bang, Anders Bruun, Bekka Anina Ozer Christensen, Yoko Dupont, Jacob Elgaard, Mads Friis, Lasse Halliday, Mette Kromann Hansen, Torsten Mikael Holmboe, Sofie Dahl Jeppesen, Kristian Damgaard Kilt, Matias Greve Lindholm, Sune Worm Mortensen, Katrine Nymark, Martin Petersen, Jens Rud, Bernd Schittenhelm, Ariel Soukam, Marie Louise Sjølie Thygesen, Morten Vinther, Rikke Vinther, Susanne Margrethe Vissing, Morten Willert.



3.y

Anne Bregnhøj, Stefan Böttzauw, Charlotte Green Carlsen, Tobias Viskum Damgaard, Kasper Svane Eriksen, Mette Agger Eriksen, Katja Maria Heinemeier, Niels Holst, Line Holm Jensen, Christian Nikolai Just, Michael Madsen, Niels Oddershede Mejlgård, Søren Melgaard, Karen Møllekær, Morten Nitzche Nisker, Mads Pedersen, Lisbet Poulsen, Claus Hancke Rossel, Jesper Green Schou, Jens Stockmar, Majbrit Sørensen, Chris Brahe Thomasen, Karen Thybo.



3.z

Gojko Johansen Barjamovic, Kasper Beck, Mette Hartvig Bendixen, Jesper Skjoldager Dietz, Sune Elmose, Anders Walthersdorf Frederiksen, Morten Gamborg, Thomas Geneser, Rasmus Harving, Ingrid Haug, Tine Christina Horst, Ib Christian Henricson, Helle Pagter Kristensen, Mette Kristiansen, Bjarke Lippert, Rasmus Ildsvad Nedergaard, Galina Kjørseth Plesner, Camilla Poulsen, Thomas Halfdan Scheving, Sigge Stenild, Pernille Iben Sørensen, Jacob Toft-Jensen, Rasmus Ørndrup.



3.u

Helle Tirsgård Frenzt, Ulrik Grønberg, Mikkel Kjær Hansen, Stine Marie Grome Hansen, Pernille Hartmann, Katrine Holm-Nielsen, Tine Rau Jacobsen, Rikke Jensen, Charlotte Kjeldsen, Anna Luise Langguth, Merete Lemke, Jacob Spange Mortensen, Line Mørkbak, Steffen Juul Nicolaisen, Louise Stampe Rasmussen, Anders Rathcke, Toke Falk Sabroe, Rikke Schaal-Jensen, Steen Schutze, Anne Mette Skottun, Christel Nørnberg Stigaard, Peter Henrik Frost Sørensen, Kasper Thomsen, Mette Christina Wenneberg.



3.v

Jakob Bode, Rune Christensen, Kristine Rikke Christiansen, Jacob Peder Frickelton, Mark Frøslev, Betina Helles, Charlotte Ørsted Jensen, Peter Jensen, Tilde Kelp, Michael Haugaard Laursen, Lise Saksø Mortensen, Kristian Nabe-Nielsen, Martin Ege Nielsen, Morten Nissen Nielsen, Anja Ohlsson, Thomas Rasmussen, Rasmus Carlsen Ravnmark, Trine Scheving, Mette Silkjær, Louise Simonsen, Anne Vium Skaarup, Casper Kvitzau Sørensen, Claus Grønlund Thomsen, Jette Vindum.



3.w

Martin Bang, Marie Grønnegaard Christensen, Anders Gerstrøm, Simon Rom Gjerø, Thomas Heintzelmann, Jasper Mohr Holm, Mads Paasch Jensen, Peter Leth Karmann Jensen, Stephan Stoltze Jensen, Sofie Louise Laura Koch, Sune Kristensen, Charlotte Ladegaard, Rasmus Leth-Miller, Mette Louise Møller, Jacob Nørmark, Birthe Hvid Pedersen, Anders Rønnau, Lars Klynsner Sindberg, Helene Selmer Sørensen, Sanne Sørensen, Patricia Maria Todo-Bom.



Knud Ahlmann-Lorentzen,
(AL), adjunkt,
historie, idræt,
Lucernevej 6. st. tv.
8200 Århus N.
tlf. 86 10 54 54



Lis Klestrup Andersen,
(LA), lektor,
musik, historie,
Slænbakken 17,
8520 Lystrup.
tlf. 86 22 27 97



Ole Peter Andersen,
(OA), lektor,
musik, biologi,
Holmetoften 43,
8270 Højbjerg.
tlf. 86 27 19 61



Peer Kjær Andersen,
(KA), lektor,
musik, fransk,
Elstedvænge 27,
8520 Lystrup.
tlf. 86 22 24 33



Per Max Askløf,
(PA), adjunkt,
fysik,
Postvej 65, Foldby,
8382 Hinnerup.
tlf. 86 91 11 98



Kirsten Bach,
(KB), adjunkt,
fysik, spansk,
Fabersvej 47,
8210 Århus V.
tlf. 86 16 30 98



Birthe Balleby
(BB), rektor,
historie,
Tingstedet 92,
8220 Brabrand
tlf. 86 26 28 84



Henrik Ballund
(HB), lektor,
fysik, kemi,
naturfag, matematik,
Kokildehøjen 2,
8800 Viborg
tlf. 86 67 58 85



Knud Børge Bendtsen,
(B), lektor,
engelsk, dansk,
Encmærket 62,
8240 Risskov.
tlf. 86 21 40 03



Erik Brandtoft,
(EB), lektor,
geografi, idræt,
Skåde Højgårdsvej 30,
8270 Højbjerg.
tlf. 86 27 20 97



Poul Breum,
(PB), lektor,
biologi, geografi,
Thorsagervej 27,
Falkærgårde,
8544 Mørke.
tlf. 86 37 73 03



Ole Jensen Bonnerup,
(OB), lektor,
engelsk, fransk,
Højkolvej 37,
8210 Århus V.
tlf. 86 15 74 14



Leif Christensen,
(Ch), lektor,
geografi,
Klokkefaldet 88,
8210 Århus V.
tlf. 86 15 83 40



Finn Christiansen,
(C), lektor,
matematik, fysik, kemi,
naturfag,
Kanchaven 77,
8240 Risskov.
tlf. 86 21 12 33



Jens Damm,
(Da), lektor,
historie, engelsk,
Kaløvej 53,
8541 Skødstrup.
tlf. 86 99 96 02



Peter Dau,
(PD), lektor,
engelsk, old,
Aage Bergsvej 17,
8240 Risskov.
tlf. 86 17 45 71



Leif Dierks,
(LD), lektor,
historie, idræt,
Stationsgade 23,
8240 Risskov.
tlf. 86 17 83 63



Svend Birke Espesgård,
(E), lektor,
dansk, russisk,
Lyngsvinget 31, Tilst,
8381 Mundelstrup.
tlf. 86 24 20 58



Bjarne Frederiksen,
(BF), lektor,
Samf., historie,
Enebærvej 9,
8240 Risskov.
tlf. 86 17 43 88



Hugo From
(HF), adjunkt,
datalogi,
Vestervang 21.2,
8000 Århus C.
tlf. 86 18 92 85



Allan Vendelbo Gori
adjunkt,
dansk,
Majsmarken 98,
8520 Lystrup.
tlf. 86 22 15 94



Karina Hansen
(KH), adjunkt,
idræt,
Ørvadsvej 25A,
8220 Brabrand



Bente Tjerrild Hansen,
(BH) adjunkt,
biologi,
Kildehøjen 160,
8240 Risskov.
tlf. 86 21 02 10



Tina Lund Hansen
(TL), adjunkt,
dansk, spansk,
Fynsgade 3.st,
8000 Århus C.
tlf. 86 13 04 19



Birgit Lükén-Hansen,
(BL), adjunkt,
tysk,
Råhøjparken 145,
Stavtrup,
8260 Viby J.
tlf. 86 28 73 68



Anni Haugaard,
(AH), adjunkt,
tysk, fransk,
Kildehøjen 100,
8240 Risskov.
tlf. 86 21 51 61



Søren Hede,
(SH), lektor,
billedkunst,
Egegade 14,
8200 Århus N.
tlf. 86 10 07 25



Karin Holmboe,
(Ho), lektor,
tysk, latin, old,
Rouloen 15,
8250 Egå.
tlf. 86 22 07 35



Hans Mikael Holt,
(Ht), lektor,
historie, religion, old,
Espedalen 15,
8240 Risskov.
tlf. 86 21 48 18



Jørgen Humlum
(Hu), adjunkt
samfundsfag, historie
Olaf Rudesvej 13,
8270 Højbjerg
tlf. 86 27 61 28



**Kirsten Holmgaard
Jakobsen,**
(HJ), lektor,
matematik, datalogi,
Marselis Boulevard 32,8.,
8000 Århus C
tlf. 86 12 92 53



Peter Jensen,
(PJ), lektor,
musik, fransk,
Tulstrupvej 91,
8680 Ry,
tlf. 86 89 26 21



Sine M. Johannsen,
(SJ), adjunkt,
tysk, idræt,
Nyborggade 2,2.tv.,
8000 Århus C.
tlf. 86 18 56 63



Bente Friis Johansen,
(FJ), lektor,
latin, græsk, old,
Lortebakken 38,
8240 Risskov.
tlf. 86 17 51 10



**Inge Hornbech
Kaufmann,**
(IK), lektor,
kemi, fysik, naturfag,
Vestervang 36.1.,
8000 Århus C.
tlf. 86 12 56 38



Bo Kirketerp,
(Ki), adjunkt,
dansk, spansk,
Hirsevangen 7,
8200 Århus N.
tlf. 86 10 81 29



Henna Elsebeth Kjær.
(Kj), lektor,
musik, dansk,
Herredsvej 79,
8210 Århus V.
tlf. 86 15 69 67



Kirsten Elers Koch.
(EK), adjunkt,
historie, idræt,
L.P. Bechsvvej 25,
8240 Risskov,
tlf. 86 17 33 47



Hanne Krarup.
(HK), lektor,
dansk, religion,
Rislandsvej 16,
8240 Risskov,
tlf. 86 17 91 31



Ebbe Larsen,
(EL), lektor,
geografi, erhvervsøk.,
Damtoften 1, Stilling,
8660 Skanderborg,
tlf. 86 57 22 48



Niels Holm Larsen.
(HL), lektor,
matematik,
Espenhøjvej 33,
8220 Brabrand,
tlf. 86 26 11 27



Per Bjørn Larsen,
(PL), adjunkt,
dansk, old,
Gartnervænget 44,
8680 Ry,
tlf. 86 89 35 28



Birgitte S. Madsen,
(BM), adjunkt,
engelsk, religion,
Aldersvej 37, 3.tv.,
8200 Århus N,
tlf. 86 10 73 59



Lisbeth Kusk Madsen,
(LK), lektor,
biologi,
Kastaniegade 5,
8200 Århus N,
tlf. 86 16 38 56



Helge Marcussen
(Ma), adjunkt
matematik, fysik,
Illerupvej 17, 1. tv.,
8200 Århus N
tlf. 86 16 97 36



**Louise Wichmann
Matthiessen,**
(LM), adjunkt,
idræt, fransk,
Enøvænget 44,
8381 Mundelstrup.



**Knud Frank
Mikkelsen,**
(KM), lektor,
historie, religion,
Dalsagervej 8,
8250 Egå,
tlf. 86 22 42 68



Birgit Mogensén,
(Mo), lektor,
fransk, spansk,
Højrisvej 5,
8240 Risskov,
tlf. 86 17 64 33



Henrik Møller,
(HM), adjunkt,
musik, dansk,
Fåborggade 4. st.,
8000 Århus C.
tlf. 86 19 20 76



Bjarne Nielsen
(BN) adjunkt
matematik, fysik, naturfag
Flintebakken 177,
8240 Risskov
tlf. 86 21 91 59



Dorote Nielsen,
(DN), lektor,
biologi,
Gerdorffsundsvej 5,
8300 Odder.
tlf. 86 55 64 86



Finn Jørgensen Nielsen
(FN) adjunkt,
religion,
Tranekarvej 58, v. 86,
8240 Risskov
tlf. 86 21 06 79



Lea Nielsen,
(Ni), lektor,
fysik, matematik,
naturfag,
Ørnevej 7,
8210 Århus V.
tlf. 86 15 16 32



Niels I.W. Nielsen,
(IW), adjunkt,
fysik, kemi, naturfag,
Klintevej 9 B,
8240 Risskov.
tlf. 86 17 50 21



Ole Wang Nielsen,
(WN), lektor,
matematik,
Tranevej 25,
8240 Risskov.
tlf. 86 17 78 01



Peter Køcks Nielsen,
(Kø), adjunkt,
fysik, matematik,
Chr. Købkesvej 16. I.tv.,
8000 Århus C.
tlf. 86 76 09 54



Lars Nilsson,
(LN), lektor,
dansk,
Korshøjen 82,
8240 Risskov.
tlf. 86 21 27 55



Inger M. Nyborg,
(IN), adjunkt,
fysik, matematik,
naturfag,
Flintebakken 189,
8240 Risskov.
tlf. 86 21 91 47



Trine Nybroe
(TN), adjunkt
spansk,
Skt. Anna Gade 7. I.tv.
8000 Århus C
tlf. 86 18 20 71



Gerhard Offenberg,
(GO), lektor,
matematik, fysik,
Bymosevej 41,
8210 Århus V.
tlf. 86 15 23 98



Anne Marie Olesen,
(AO), adjunkt,
filosofi,
Jens Baggensensvej 18,2.tv.,
8210 Århus V.
tlf. 86 16 94 43



Aksel Pedersen,
(AP), lektor,
samfundsfag, historie,
Tammerisvej 41,
8240 Risskov.
tlf. 86 17 32 82



Erik Sejer Pedersen,
(SP), lektor,
engelsk, fransk,
Flakvej 30,
8240 Risskov.
tlf. 86 17 90 97



Inge Wendell Pedersen,
(We), lektor,
matematik,
Klintevej 35 D,
8240 Risskov,
tlf. 86 17 62 65



**Helene Clemens
Petersen,**
(CP), adjunkt,
musik, dansk, fransk,
Højrisvej 3,
8240 Risskov.
tlf. 86 17 42 02



**Jens Christian
Plougheld,**
(JP), lektor,
dansk, engelsk,
Højrisvej 9,
8240 Risskov.
tlf. 86 17 58 17



Kurt Funch Poulsen,
(Po), lektor,
kemi, fysik,
Agerbækvej 8 H,
8240 Risskov.
tlf. 86 17 50 57



Linda Poulsen,
(LP), lektor,
matematik,
Dalsagervej 24,
8250 Egå.
tlf. 86 22 41 10



Ulla Poulsen,
(UP), adjunkt,
Rødkløvervej 12 K,
8200 Århus N.
tlf. 86 16 36 81



Jette Schjørring,
(JS), lektor,
fransk, religion,
Enemærket 26,
8240 Risskov.
tlf. 86 21 48 44



Erik Rahbek Schmidt,
(RS), lektor,
dansk, russisk,
Ørnevej 7,
8210 Århus V.
tlf. 86 15 16 32



Astrid Sloth,
(AS), lektor,
engelsk, idræt,
Bækkelundsvej 11,
8240 Risskov.
tlf. 86 17 88 39



Jens J. Spliid,
(JJ), adjunkt,
dansk, idræt,
Tordenskjoldsgade 33,
8200 Århus N.
tlf. 86 16 33 50



K. Steffensen,
(St), lektor,
dansk, old,
Rønnevej 10,
8240 Risskov.
tlf. 86 17 59 17



Dorrit Svendsen,
(DS), adjunkt,
fransk, idræt,
Mejlgade 43 D,
8000 Århus C.
tlf. 86 18 45 45



Per Spang Sørensen,
(PS), adjunkt,
Ørvadsvej 25 A,
8220 Brabrand.
tlf. 86 26 09 07



Preben Torntoft,
(PT), lektor,
historie, engelsk,
Bækkelundsvej 11,
8240 Risskov.
tlf. 86 17 88 39



Bente Virring
(BV), lektor,
fransk, tysk, engelsk,
Løjstrupvej 31,
8870 Langå
tlf. 86 46 24 25



Dierk Wieneke,
(DW), lektor,
tysk, engelsk,
Agerbæksvej 8, i,
8240 Risskov.
tlf. 86 17 63 74



Inge Pugh Windehølle,
(Wb), lektor,
engelsk, latin,
Skolevej 4 B,
8250 Egå.
tlf. 86 22 32 94



Ingrid Gravesen,
(IG), sekretær,
Jakob Adelborgs Alle 17,
8240 Risskov.
tlf. 86 17 92 45



Annemarie B. Poulsen,
(BP), sekretær,
Espøgårdsvej 10,
8260 Viby J.
tlf. 86 11 22 14



Kirsten Seidel,
(KS), assistent,
Hindbærvej 30,
Ugelbølle,
8410 Rønde.
tlf. 86 37 34 60



Inger Sørensen,
(IS), butiksbestyrelser,
Flintebakken 148B,
8240 Risskov.
tlf. 86 21 91 50



Henrik Sørensen,
(HS), pedel,
Filosofgangen 5,
8240 Risskov.
tlf. 86 21 42 72



Leif Møller Nielsen,
(MN), pedel,
Dalsagervej 11,
8250 Egå.
tlf. 86 22 28 40



Inge Kühlwein Krøger,
kantinebestyrer,
Bredkildegade 4,
8240 Risskov.
tlf. 86 21 44 61



Dorte Gjørret Børjesson,
kantinemedhjælper



Bente Helen Schriver
kantinemedhjælper



Susanne Fakkenor
kantinemedhjælper og
rengøringsassistent



Edith Bendixen
rengøringsassistent



Lisbeth Ebbesen
rengøringsassistent



Sonja E. Jensen
rengøringsassistent



Jytte Pedersen
rengøringsassistent



Anna-Lise Petersen
rengøringsassistent



Jacqueline Ann Shawe
rengøringsassistent

Det nye skoleår starter mandag den. 9. august 1993.
1.g. møder kl. 09.00, mens 2. og 3.g. møder kl. 10.00

