



## **Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek**

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

### **Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor**

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### **Ophavsret**

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre publicering og distribution uden for husstanden er ulovlig.

### **Links**

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

DE HØJERE ALMENSKOLER I KØBENHAVN

Meddelelser

om

Sundby højere Almenskole

1916—17



København

N. C. Roms Bog- og Stentrykkeri

1917

**TRÆFFETID:**

Hver Skoledag Kl. 2—3, Øresundsvej 7.

**TELEFONTID:**

Hver Skoledag Kl. 10—11 (Telefon Amager 664).

Frk. Clausen: Byen 5362 y (helst Kl. 6).

Paa Grund af de stærkt forhøjede Priser paa Papir og Bogtrykarbejde har De københavnske højere Almenskoler anset det for rigtigst i Aar at indskrænke Skolernes Aarsberetning betydeligt.

# Sundby højere Almenskole

Juni 1917

## MEDDELELSER

om

# Sundby højere Almenskole 1916—17.

---

---

### I. Afgangsprøverne 1916.

Som Censorer havde Ministeriet beskikket:

Kommunelærerinde Frk. Pagh (skriftlig Dansk ved Realeksamen; skriftlig og mundtlig Dansk ved Mellemskoleeksamen). Cand. phil. Frk. Gunst (Engelsk ved Realeksamen). Adjunkt Dietrich Petersen (skriftlig Tysk ved Realeksamen). Kommunelærer Westerkjær (Fransk ved Realeksamen). Professor Foldberg (skriftlig Regning og Matematik ved Mellemskoleeksamen). Professor Heegaard (mundtlig og skriftlig Regning og Matematik ved Realeksamen). Skoleinspektør Lynge (Naturhistorie ved Realeksamen).

Udenfor Skolens Lærerkreds gjorde desuden følgende os den Ære at være Censorer:

Gymnasielærer cand. theol. og mag. Niels Hansen (Dansk ved Realeksamen og Engelsk ved Mellemskoleeksamen). Bibliotekar Raphael Meyer (mundtlig Tysk ved Realeksamen). Mag. art. D. Rønne (Geografi ved Realeksamen). Skoleinspektør Lynge (Naturhistorie ved Mellemskoleeksamen). Faglærerinde Frk. Siegrid Friis (mundtlig Regning og Matematik ved Mellemskoleeksamen). Mag. art. Brøndal (Historie ved Mellemskoleeksamen og Realeksamen). Faglærerinde Fru Gerda Olsen (Tegning ved Mellemskoleeksamen). Cand. phil. Th. Petersen (Fysik ved Realeksamen og Mellemskoleeksamen).

Til Realeksamen, der holdtes i alle Fag, indstillede Skolen 15 Elever, der alle bestod, med følgende Resultater:

|   |      |
|---|------|
| Astrid Valborg Andersen.....                | 4,00 |
| Ester Andersen .....                        | 4,73 |
| Kai Aage Frantz Christophersen .....        | 5,38 |
| Helga Marie Fick.....                       | 4,46 |
| Thorvald Emil Gerhard .....                 | 5,81 |
| Ebba Ketty Hammer.....                      | 4,46 |
| Euricho Feodor Ernst Hansen.....            | 5,77 |
| Olaf Herman Richard Hansen.....             | 4,54 |
| Edvin Johannes Jansen .....                 | 4,88 |
| Thorkild Axel Christian Marius Jensen ..... | 5,31 |
| Carl Knud Enevold Knudsen .....             | 5,08 |
| Cornelius Martin Petersen .....             | 5,71 |
| Einar Christian Petersen.....               | 5,19 |
| Knud Christian Rydman .....                 | 4,77 |
| Hans Preben Witthaus.....                   | 4,73 |

Til Mellemskoleeksamen, der ligeledes holdtes i alle Fag, indstillede Skolen 11 Elever, der alle bestod, med følgende Resultater:

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Aage Agerlin Petersen.....            | 5,14 |
| Dagny Bardrum .....                   | 5,25 |
| Ragna Bendix .....                    | 5,32 |
| Wilhelm Geschwendtner .....           | 4,43 |
| Ellen Marie Gerner .....              | 4,12 |
| Egil Johannes Hasselbalch Hansen..... | 4,68 |
| Gunhild Doris Agnete Jørgensen .....  | 5,64 |
| Johannes Kildahl.....                 | 4,43 |
| Steffen Lindberg Hansen.....          | 5,50 |
| Hildur Ella Rosenberg.....            | 5,04 |
| Ellen Mariane Marie Torp .....        | 5,11 |

## II. Skolens Lærere i det nye Skoleaar.

Stud theol. Ambye (Religion). Eksamineret Lærerinde Frk. Brest (Regning, Geografi, Engelsk). Frk. Ida

Christiansen (Skrivning, Sløjd). Faglærerinde Inspektrice Frk. Clausen (Tysk, Fransk). Eksamineret Gymnastiklærer Fabricius. Løjtnant Garmer (fast Vikar). Pastor Grøn. Kommunalærerinde Fru Engeline Hansen (Haandarbejde). Frk. Ingeborg Hansen (Tegning). Kommunalærer Morten Hansen (Naturhistorie). Stud. polyt. Hostrup Nielsen (Regning, Matematik). Gymnasielærerinde Frk. Hattensen (Engelsk). Pastor Hauch. Eksamineret Lærerinde Frk. Jansen. Skolebestyrer Klauman. Organist Lieberkind. Frk. Madsen (Historie, Dansk). Frk. Mortensen (Haandarbejde). Fru Olsen (Dansk). Stud. mag. Albert Olsen (Historie, Engelsk, Tysk). Stud. mag. Philipsen (Naturhistorie, Fysik). Magist. scient. Jul. V. Pio (Matematik, Fysik). Eks. Gymnastiklærerinde Fru Rørbye. Frk. Rasmussen (Børnehave). Cand. mag. Jerome Salto (Engelsk). Gymnasielærer I. C. Schiødte (Historie, Dansk). Eksamineret Lærerinde Frk. Schrayh. Eksamineret Lærer Saabye (Geografi).

### III. Eleverne.

Skolen har 430 Elever, nemlig 255 Drengene og 175 Piger. Alle Skolens Klasser undtagen Realklassen, IV Mellemklasse og II Mellemklasse er delt i to Dele.

### IV. Undervisningen.

Skolens Undervisningsplan er i Hovedsagen ens fra Aar til Aar, og der kan derfor henvises til, hvad der har været skrevet i vore tidligere Aarsberetninger. Nogle oplysende Bemærkninger kan der dog være Anledning til at gøre. Skolen har en Børnehave, 5 Underklasser, 4 Mellemklasser og en Realklasse og forbereder

til Mellemskoleeksamen og Realeksamen, der begge tages paa Skolen.

\*

Idet man ser bort fra Børnehaven, er der, som det vil ses, paa Skolen 10 Klasser. Naar en Elev i 6 Aars Alderen kommer ind i Skolens 1. Underklasse og normalt gaar alle Klasser igennem, vil Mellemskoleeksamen blive bestaaet i 15 Aars Alderen og Realeksamen i 16 Aars Alderen.

\*

Børnehaven er ingen Skole og intet Asyl, har den end Lighed med begge. Det er ikke alene dens Opgave at have Opsigt med Smaabørn, til de naar Skolealderen, men tillige at give dem passende Virksomhed, styrke Legemet ved Bevægelse, saa vidt muligt i fri Luft, og beskæftige den vaagnende Aand. Man søger lidt efter lidt at lede deres Sind og Hjerte ad gode Veje. Skolens Børnegrave er et stort, lyst og luftigt Lokale med Vinduer baade mod Nord og mod Syd, beliggende i Stueetagen, Øresundsvej 9. Foran er en lille Have, bagved Legepladsen. Børnene beskæftiges 9—1 paa hver Skoledag afvekslende med Haandgerning, Sang, Leg, Gymnastik og Forstandsøvelse.

\*

I Bibelhistorie, hvor der begyndes i 1. Underklasse, lærer Eleverne ved at gaa Underskolens 5 Klasser igennem alle de vigtigste Fortællinger og Skikkelser i det gamle og det ny Testamente at kende. Læreren fortæller, og Eleverne genfortæller. Det hele sker ad mundtlig Vej. I Mellemskolen bruges Bog, og Eleverne lærer efter Bog det samme, som de i Underskolen har hørt om — blot med større Udførlighed.

Med Geografi gaar vi ud fra samme Princip. I



Underskolen læres hele Jordens Geografi, men uden Bog, altsaa udelukkende efter Landkort og selvfølgelig kun i store Træk. I Mellemskolen og Realklassen bruges geografiske Lærebøger. Paa Geografi begyndes der i 2. Underklasse.

Fædrelandshistorie begynder ogsaa i 2. Underklasse, og hele Fædrelandshistorien tages i Underskolen. Først med I Mellemlasse begynder vi paa Verdenshistorien.

Naturhistorie begynder egentlig allerede i Børnehaven, hvor dette Fag, ligesom i Skolens første Klasser, er Iagttagelseslære. I de højere Underklasser bliver det ligefrem Naturhistorie; men vi bruger ikke Bog og ene Genstande og Billeder, indtil Mellemskolen begynder.

I Regning er det i Underskolen Hovedsagen at faa lært de fire Regningsarter med benævnte og ubenævnte Tal. Og det, hvorpaa det her absolut kommer an, er at kunne med Sikkerhed *den lille Gangetabel!* Der er Børn, for hvem det, at lære Tabel, falder meget svært, og Børn bør derfor ikke plages mere end nødvendigt med Tabel, saa de f. Eks. ikke besværes med at lære den store Gangetabel. Men den lille Gangetabel maa man kunne. Paa Hjemmeregning begynder vi ret tidlig. Det er en Øvelse i Orden. Og uden Orden vil man ofte regne galt.

Paa Geometri begynder man i II Mellemlasse og paa Aritmetik i III Mellemlasse.

Med Hensyn til Dansk bemærkes, at Eleverne baade selv skal lære at læse op, saa man kan forstaa, hvad de læser, og de skal lære at kunne forstaa, naar der læses noget for dem. Der bør altsaa vekselvis læses højt af Læreren for Eleverne og af Eleverne selv. Og her er det af stor Vigtighed, at Eleverne vænnes til at

tale højt, saa man kan høre, hvad de siger. Med Hensyn til Stil, lader vi først Eleverne skrive af efter Læsebogen, derefter begynder vi med Diktat, saa Genfortælling og Fristil. Dansk Grammatik drives i Underskolen som en Form for Forstandsøvelse.

Med Tysk begynder vi i 4. Underklasse, med Engelsk i 5. Underklasse og med Fransk i IV Mellemskoleklasse. Om vor Fremgangsmaade ved Undervisningen i disse fremmede Sprog skal vi nærmere udtale os i en senere Aarsberetning.

\*

Drengene i Underklasserne undervises en Time om Ugen i Sløjd, naar Pigerne har Haandarbejde. Sløjd-undervisningen skærper Ordenssansen i al Almindelighed, og Sløjdtimen plejer at interessere Eleverne meget. I 2. Underklasse begynder Drengene paa Tegning, medens Pigerne først begynder i 3. Underklasse. Tegning og Sløjd træder saaledes hos de mindre Drengene i Stedet for Haandarbejde hos Pigerne.

Undervisningen i Gymnastik er ledet efter den af Ministeriet autoriserede Haandbog i Gymnastik.

Naar Vejret tillader det, drives der i September, Oktober, Maj og Juni Maaned Boldspil i Gymnastiktimerne paa Skolens Boldplads.

Ved Sangundervisningen læres i Underskolen enstemmige og i Mellemskolen 2- og 3-stemmige Sange.

Til Skolen er der knyttet en Musikskole, hvor Undervisningen, der ledes af Fru Vogel-Jørgensen, foregaar paa Skolen og saa vidt muligt i Flugt med Undervisningen, saa Eleven ikke først skal gaa hjem og derefter til Musikundervisning.

## V. Oplysninger for Hjemmene m. m.

### a) Om „Fællesundervisning“.

Som ved næsten alle Statens Skoler er Sundby højere Almenskole baade for Drengene og Piger, der undervises sammen i de allerfleste Fag.

Denne Fællesundervisning har efter Skolens Erfaring en heldig Indflydelse paa Eleverne, idet den gør disse mere naturlige i Færd, Tale og Tankegang. Ogsaa i økonomisk Henseende har det sin Betydning, at Broder og Søster kan gaa i Skole sammen, idet man ikke saa ofte behøver at anskaffe nye Bøger, og man har Fordelen af den Moderation, som gives, naar flere Søskende besøger Skolen.

Paa den anden Side kræves i Fællesskolen et ret kraftigt Tilsyn og megen Disciplin — ikke mindst i Frikvartererne —, og Skolen maa fordre, at de Paabud, den giver, nøje overholdes. Der gives saa faa af dem som muligt; men de, der gives, bør absolut følges.

### b) Udvidelser af Skolen.

Skolen købte i 1915 Øresundsvej 9, der støder op til Skolebygningen. Der har vi faaet en god Legeplads, Børnehave og Pedelbolig. I 1917 har Skolen købt Øresundsvej 11 og 13, og naar Tiderne bliver til det, faar vi en stor og moderne Skolebygning.

### c) Om Indmeldelse i og Udmeldelse af Skolen.

Naar en Elev indmeldes i Skolen, bedes Vaccinationsattest samt Daabs- og Fødselsattest medbragt.

I 1. Underklasse kan Elever — for saa vidt Skolen har Plads — optages til alle Tider. Men helst maa Skolegangen i denne som i andre Klasser begynde med

Sommerferiens Ophør, og for nye Elever i 1. Underklasse skal der i August kun betales for en halv Maaned.

Naar en Elev ønskes udmeldt af Skolen, bedes Meddelelse om Udmeldelse givet skriftlig, og denne Meddelelse maa altid gives med mindst en fuld Maanedes Varsel.

Elever i IV Mellemskoleklasse og Realklassen kan ikke udmeldes, før Skoleaaret slutter.

#### **d) Sygdomme.**

Hold ikke Børnene fra Skole paa Grund af Ildebefindende, naar der ikke er absolut Grund dertil! Det sker ofte, at man ikke befinder sig helt vel om Morgen; men lader man være med at give efter derfor, men staar op og begiver sig til sin Gerning, glemmer man helt sin Sygdom, saa man op ad Dagen ikke generes deraf.

Gyldig Forsømmelsesgrund fra Skole er egen Sygdom, smitsom Sygdom i Hjemmet, Lægebesøg, nærstaaende Slægtnings Begravelse eller stor Familiehøjtid, f. Eks. Forældres Sølvbryllup.

Ugyldige Forsømmelsesgrunde er f. Eks. daarligt Vejr, Flytning, egen eller andres Fødselsdag, usmitsomme Sygdomme i Familien, Selskabelighed, andres Konfirmation o. lign.

#### **e) Om Skolens Fester og Udflugter.**

Som det vil være bekendt, holder Skolen flere aarlige Fester, navnlig en Vinterfest med Komædie og Bal og saa en Sommerudflugt. Skolen søger aldrig at overtale den enkelte Elev til at deltage deri, dels fordi der kan være særlige Grunde for en til at holde sig tilbage, og dels fordi Deltagelsen altid af sig selv er

stor nok. Men i al Almindelighed anbefaler Skolen at deltage og ikke holde sig tilbage. For det første bør man i slige Ting være med til, hvad de andre er med til — der er noget, der kan kaldes Skolepatriotisme — og desuden har man godt af at komme ud paa egen Haand og prøve Vingerne lidt.

#### f) Om Karaktergivning m. m.

Eleverne faar altid Karakterbog hjem til Oktoberferien, Jul, Paaske, Pinse og efter Eksamen.

Ved Juleferien staar der i Karakterbogen Skolens Vidnesbyrd om Eleven.

Ved Oktober-, Paaske- og Pinseferien faar Eleven Karakter i hvert Fag. Her indføres ogsaa de Bemærkninger — rosende eller dadlende —, Skolen ønsker at gøre om Elevens Forhold i det hele: Standpunktet i Klassen, Dygtighed, Flid, Opførsel. Fra 4. Underklasse af finder i hver Klasse Sammentælling Sted, og har man 5,00 og derover, er det flinkt, har man 5,50 og derover, er det særdeles flinkt.

Efter endt Eksamen faar man atter Karakterbog hjem, og der er saa anført to Karakterer i de fleste Fag, nemlig først en Aarskarakter og saa en særlig Eksamenskarakter.

I enkelte Tilfælde faar en Elev sin Karakterbog hjem udenfor de almindelige Tider. Men det er sjælden noget godt Tegn. Saa er det oftest, fordi Skolen har noget at klage over.

Karakterbogen skal forevises i Hjemmet og undertegnes af Elevens Forældre eller Værge. Men iøvrigt kan Forældrene faa Besked om Tingene naarsomhelst paa Skolen. Træffetid hver Skoledag Kl. 2—3. Telefon Amager 664.

### g) Fripladser.

De københavnske højere Almenskoler bortgiver Stipendier til flinke, ubemidlede Elever. Ansøgningsblanketter hertil og Oplysninger herom faas hos Skolens Bestyrer. Stipendiet gives for eet Aar ad Gangen og maa saa atter søges næste Aar. En Elev maa mindst i eet Aar have været paa Skolen, før Stipendium kan faas. Ansøgning maa hvert Aar indsendes inden 1. April.

### h) Frikvarterer.

Skolen har til Ophold i Frikvartererne store og lyse Kælderrum samt to Legepladser. Enhver Elev, der ikke ønsker at komme ud, har Lov til i Frikvarteret at opholde sig i Kælderrummet, der er indrettet med Siddepladser. Her maa ikke leges. De Elever, der vil ud i frisk Luft, kan være paa Legepladserne, af hvilke den ene er beregnet til de smaa Elever og den anden til de store Elever, og de store Elever maa ikke opholde sig paa de smaas Legeplads.

I Klassen kan en Elev derimod ikke være i Frikvarteret. Dels er der nemlig intet Opsyn, og dels skal der luftes ud, saa Ophold i Klassen ikke modvirker, men snarere bevirker Forkølelse. Men i Kælderen kan Eleven være i Frikvarteret, og efter skriftlig Anmodning fra Hjemmet kan man ogsaa fritages for ved Frikvarterets Slutning at stille op paa Legepladsen.

### i) Om at samle.

Elever holder meget af at optræde som Samlere. At Børn samler paa Frimærker, kan have sin Betydning, idet det bringer Tankerne til at færdes i de forskellige Egne af Jorden, det kan kort sagt give Interesse for

Geografi. Det kan ogsaa være en god Ting at samle Planter. Derimod sætter Skolen ikke Pris paa, at Eleverne giver sig af med at samle Dyr. Børnene forstaar ikke paa en smertefri Maade at dræbe Dyrene, og Skolen har selv en saa righoldig zoologisk Samling, at Eleverne har Dyr nok at se paa. Desuden bliver slige zoologiske Samlinger, som Børn paabegynder, i Almindelighed næsten aldrig til andet end Pjank. Derimod kan det meget godt have moralsk uheldige Følger for Barnet. At samle Æg er aldeles meningsløst, da Æg ingensomhelst Rolle spiller i Undervisningen, og det samme gælder om at samle Fuglereeder.

#### j) Om Konfirmation.

Skolen ser helst, at Eleverne gaar til Præst om Sommeren, saa de konfirmeres om Efteraaret.

Naar en af Skolens Elever bliver konfirmeret, har Skolen den Skik, at det giver Ret til to Fridage efter eget Valg, f. Eks. Mandagen og Altergangsdagen eller ogsaa Lørdag og Mandag. Altergangsdagen kan saa blive en Søndag.

### VI. Ordensregler.

Eleverne bør om Morgenens møde paa Skolen tidligst et Kvarter og senest 5 Minutter før Kl. 9.

Alle Skolesager skal være mærket med Navn, og Skolen kan intet Ansvar paatage sig for Ting uden Navn. Bliver noget borte, bør det straks meldes til Læreren.

Eleverne maa ikke lade Penge ligge i deres Overtøj eller Pulte. Penge skal — navnlig for mindre Elever — opbevares af Læreren eller Lærerinden. Og i al

Almindelighed maa Eleverne ikke gerne have Penge med paa Skolen.

Indsamling af Penge maa ikke finde Sted mellem Eleverne uden Tilladelse.

Naar en Elev bliver holdt tilbage efter Skoletid, medbringes en skriftlig Meddelelse til Hjemmet om Grunden. Denne Meddelelse maa næste Dag forevises med Underskrift fra Hjemmet.

Elevernes Overtøj bør være forsynet med en solid Strop. Store og bredskyggede Hatte er meget upraktiske.

Uden Tilladelse maa ingen Elev i Skoletiden forlade Skolen.

Skal en Elev undtages fra Skolens almindelige Regler, bedes der medbragt en skriftlig Meddelelse herom, ligesom der efter en Forsømmelse maa medbringes en Seddel, hvor Grunden angives.

I Sangtimerne gælder den Regel, at ogsaa de Elever, der ikke har Stemme, bør deltage i Sangundervisningen. Thi dels er det jo bekendt, at Stemmen kan komme, og dels har det absolut sit Værd at høre nogen Sang og Musik.

## VII. Af Skolens Dagbog.

Translokationen 1916 holdtes den 6. Juli under meget stor Tilslutning. Gymnastiksalen var aldeles fyldt med Elever, Forældre, Lærere og andre interesserede. Vejret var udmærket, Døre og Vinduer fjernede, og mange Mennesker havde faaet Plads i Skolegaarden og overværede paa denne Maade Skoleaarets Afslutning; ogsaa i de omliggende Ejendomme saas i de aabne Vinduer Hoved ved Hoved i næsten alle Etager.



Der blev sunget Sange, Opflytningerne meddelt, Karakterbøger uddelt, og Eksamensresultater meddelt. Til dem, der forlod Skolen, udtalte Skolens Bestyrer sig saaledes (Talen meddeles efter Opfordring):

Da vi i Tirsdags var til Ende med Eksamen, sagde vi hverandre Farvel; nu siger jeg Jer igen Farvel, og i Eftermiddag skal vi atter ved en lille Fest sige Farvel til hverandre — alle gode Gange er tre. I Aften vil saa nok ovenikøbet, efter hvad jeg har hørt, tidligere Elever hilse paa Jer, og Gerhard, der blev Nr. 1, skal have overrakt den Præmie, der er udsat for den, der bliver Nr. 1.

Om dette sidste vil jeg først sige et Par Ord. Jeg synes, at dette er en smuk Tanke af tidligere Elever; det vidner om, at de mindes deres Skoletid, og det er der Grund til at glædes ved og takke for. Det er jo ofte saa, at naar man forlader Skolen, saa bryder man de Baand, der har været knyttet og maaske stundom har kunnet trykke, faar nye Interesser og nye Venner, brænder — eller sælger — sine Bøger og tænker ikke paa de Aar, der gik, og den Tid, der svandt. Og saa er dog intet smukkere, end naar et Skolevenskab kan bevares gennem Aarene.

Vi her paa Skolen har kaldt Jer Realklassen. Vi kender Jer som en Helhed, som en Klasse. Men nu foregaar der som en Sprængning, hver gaar sin Vej, hver lever sit Liv, hver faar sin Fremtid; for nogle bliver den lysere, for andre mørkere. Jeg vil ønske Jer en Ting, og det er dette, at I altid i Eders Færd maa være saadan, at I i kommende Dage frejdige og glade kan se gamle Skolekammerater i Øjnene, naar I møder dem, saa I ikke behøver at skamme Jer for dem. Hvis I om nogle Aar gaar om ad en Sidegade, naar I møder en Skolekammerat, saa er det vist ikke med Jer, som det skal være.

Her paa Skolen har vi som sagt kendt Jer som en Klasse, og Arbejdet har været lagt til Rette for Jer af Skolen og af os Lærere. I har haft Jeres Skema, I har haft Jeres Lektier, og I har haft Jeres Fritid. Resultatet har været godt. Jeg tror ikke, at mange Skoler har en saa smuk Realeksamen i Aar som vi, og saa har I jo dog ikke i sin Tid været anset for særlig dygtige og flittige Elever. Tværtimod har I til Tider været regnet for en noget vanskelig Flok. Men Enden blev god, og

jeg maa sige, at jeg personlig har haft Glæde af at læse med Jer i Jeres sidste Skoleaar. Nu bliver alt ikke saadan lagt til Rette for Jer mere. Nu maa I gøre det selv. Nu maa I selv lægge Jeres Skema, og det er af den allerstørste Vigtighed, at I lægger det med Forstand, saa der bliver Plan — og fornuftig Plan — i Jeres Liv og Jeres Arbejde. Dette er en stor Ting, og det er meget mere dette, end det er de store Evner, hvorpaa det kommer an. Der er Mennesker, der ikke driver det til noget, og naar de bliver gamle, har de ikke faaet noget ud af deres Liv, og saa er Ulykken i Virkeligheden ikke andet end den, at de ikke har faaet en fornuftig Plan lagt for deres Liv, for deres Arbejde —, og saa kommer der ikke noget ud deraf. Jeg advarer Jer mod at have for store Tanker om Jer selv: ingen Pralerier, ingen falsk Forfængelighed. Men I skal paa den anden Side heller ikke være altfor beskedne — det kan man ogsaa være — men vide at gøre Jer gældende for at komme frem, vide, at I er saa gode som de andre, og staa paa Jeres Ret, naar I har Ret. Faar I en drøj Plads til at begynde med, ja, saa er det maaske ikke saa galt. Det er ikke altid det bedste at komme *altfor* let ind i noget fast. Man har jo godt af ogsaa at prøve lidt af Livets Vanskeligheder, blot de da ikke slaar en for meget ned, saa man faar for store Skrammer deraf.

Og dermed siger jeg Jer saa: *Til Lykke og Levvel!*

\*

Den 2. Dec. indbødes Mellemskolens Drengene til et Møde i Kristelig Forening for unge Mænd. Mødet holdtes i Gothersgade og var besøgt af over 100 af Skolens Elever, der stiftede en Afdeling af Foreningen.

\*

Sidste Skoledag før Jul samledes om Morgenen Skolens Lærere og Elever om et Juletræ i den festligt smykkede Gymnastiksal. Her sang vi Julesalmer, og Juleevangeliet fortaltes. Derefter uddeltes der Knas til de smaa Elever. Salen var smykket og Træet pyntet af de store Elever. Desuden havde vi en lille fornøjelig Trylleforestilling, ved hvilken en behændig og be-

kendt Tryllekunstner overraskede store og smaa. Om Aftenen havde de 5 øverste Klasser deres sædvanlige lille Julebal i Skolens Gymnastiksal.

\*

Den 18. Januar inspiceredes Skolens Tegneundervisning af Tegneinspektøren.

\*

Den 4. Februar holdtes den store Skolefest i Prins Wilhelms Palæ. Nuværende og tidligere Elever spillede Komædie, der dansedes i to Sale, Festen varede til den lyse Morgen, og Efterspørgslen efter Billetter var enorm. Lange Tider før Festdagen var alt forudbestilt.

\*

Den 15. April var op imod 100 Elever i det kongelige Theater og saa Erasmus Montanus og Rescencenten og Dyret. Forestillingen gaves for Elever fra Byens højere Skoler. For dem, der overværede den, vil det være en værdifuld Erindring i de kommende Dage.

\*

Den 22. April overværede 180 af vore Elever Opførelsen af Carit Etlars „Tordenskjold i Dynekilen“ paa Sønderbros Theater, der havde indbudt Eleverne. Ogsaa af denne Eftermiddagsforestilling havde Eleverne megen Glæde.

\*

Den 3. Maj — Store Bededags Aften — holdtes Forældremøde i Skolens Gymnastiksal. Tidligere Medlem af Forældre kredsen, Theaterdirektør Chr. Petersen, læste op, kgl. Operasanger Ingvar Nielsen, der er Medlem af Forældre kredsen, sang, og Hr. Skuespiller Florentz, der ogsaa er Medlem deraf, baade sang og læste op. Desuden spillede Skolens Lærere, Organist Lieber-

kind, Fru Vogel Jørgensen og Frk. Brest paa Harmonium, Flygel og Violin. Efter Aftenunderholdningen holdtes Forældrekredsens Generalforsamling. Den gamle Bestyrelse genvalgtes, og Bestyrelsen bestaar af: Ingeniør Wibrandt, Fuldmægtig Larsen (Formand), Urtekræmmer Stripp og Lærer Corneliussen.

\*

Skolens Udflugt foregaar den sidste Skoledag før Pinse. De smaa Elever skal i Zoologisk Have, Søndermarken, Frederiksberg Have, paa Udsigtstaarnet, sejle i Kanalerne og drikke Chokolade. De store Elevers Tur gaar denne Gang til Sorø.

\*

*I de tre øverste Klasser er den skriftlige Eksamen d. 4., 6., 7. og 8. Juni. I og II Mellemlasse faar skriftlig Eksamen sidst i Juni. Underklasserne faar ingen skriftlig Eksamen.*

*Med Hensyn til mundtlig Eksamen henvises til Opslagene paa Skolen. De tre øverste Klassers mundtlige Eksamen begynder straks efter den skriftlige, de andre Klassers Eksamen er den 3., 4. og 5. Juli. Stilebøger, Skrivebøger, Tegnebøger, Sløjdarbejder, Børnehavens Arbejder og Pigernes Haandarbejder er fremlagt den 3. og 4. Juli i Gymnastiksalen.*

*Alle, der interesserer sig for Skolen og dens Gerning, er velkomne til at bese Arbejderne og overvære Eksaminerne, ligesom ogsaa til den 6. Juli Kl. 10 at overvære Translokationen, hvor Eksamensresultater og Opflytninger i nye Klasser meddeles.*

Skoleaaret 1917—18 begynder Tirsdag den 21. August Kl. 9.

## Ferier og Fridage i Skoleaaret 1917—18.

Efteraaarsferie fra 14. til 17. Oktober,  
Juleferie fra 23. December til 6. Januar,  
Paaskeferie fra 27. Marts til 2. April.  
Pinseferie fra 18. til 26. Maj,

} begge Dage  
medregnet.

Enkelte Fridage: Mandag den 12. November, Onsdag den 6. Marts.  
Lørdag den 27. April og Lørdag den 15. Juni.

---

## Skolebetalingen.

(Gældende Indtil 31. Marts 1918.)

Reglerne for Skolebetalingen er for Elever, der er indmeldt inden 1. August 1917, den samme som i April 1917, hvorimod Elever, der er indmeldt efter 1. August 1917, betaler efter følgende Skala:

|                           | 1. Barn | 2. Barn | 3. Barn |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Realklassen.....          | 18 Kr.  | 10 Kr.  | 10 Kr.  |
| IV Mellemskoleklasse..... | 18 -    | 10 -    | 10 -    |
| III do. ....              | 18 -    | 10 -    | 10 -    |
| II do. ....               | 17 -    | 9 -     | 9 -     |
| I do: ....                | 17 -    | 9 -     | 9 -     |
| 5. Underklasse.....       | 16 -    | 8 -     | 8 -     |
| 4. do. ....               | 16 -    | 8 -     | 8 -     |
| 3. do. ....               | 14 -    | 7 -     | 7 -     |
| 2. do. ....               | 12 -    | 5 -     | 5 -     |
| 1. do. ....               | 10 -    | 3 -     | 3 -     |

4. og følgende Barn gaar frit.

I Børnehaven betales 5 Kr. for 1. Barn og 3 Kr. for hvert følgende Barn. Børn, der har Søskende i Skolen, betaler ligeledes kun 3 Kr.

Betalingen for Brændsel vil først kunne fastsættes i det nye Skoleaar efter nærmere Forhandling med Ministeriet.