



## **Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek**

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

### **Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor**

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### **Ophavsret**

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre publicering og distribution uden for husstanden er ulovlig.

### **Links**

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



~ Rysensteen Gymnasium. ~

TIL SKOLENS NYE ELEVER 1971

## Lidt om skolens historie

Vores skole er grundlagt af Laura Engelhardt, der den 1. sept. 1881 begyndte med én elev i sin lejlighed på hjørnet af Stormgade og Vestervoldgade på 1. sal (Laura Engelhardts billede hænger i vores skole i stueetagen mod vest. Hendes navn står sammen med navnene på skolens rektorer på mindetavlen ved rektors kontor.)

Skolen voksede hurtigt: 1886 fik den ret til at afholde præliminæreksamen, og 1903 udgik de fem første studenter fra den.

I 1895 var Laura Engelhardts lejlighed blevet for lille til skolen, som så fik sit eget hus i Rysensteensgade. Navnet R. skriver sig fra, at denne gade var anlagt der, hvor Rysensteens bastion, en del af Københavns gamle befæstning, der sløjfedes kort forinden, lå. Rysensteens bastion er skolens bmærke.

Indtil 1919 var skolen en privat pigeskole. De offentlige gymnasier, latin-skolerne, var længe forbeholdt drenge. Skulle piger have en højere skoleuddannelse, måtte forældrene betale. Men i 1919 overtoges en del private skoler af kommunerne eller af staten, og vores skole blev på den måde et af Københavns kommunes gymnasier.

I 1932 var bygningen i Rysensteensgade blevet for lille, og vores skole flyttede så her til Tietgensgade. Bygningen her er fra 1886 og var indtil 1932 almindelig distrikts-kommuneskole. (Øverst oppe på vesttrappen hænger et stort maleri, malet af tegnelæreren på Tietgensgade skole, som den hed – det er fra engang i 1920'erne og viser os en boldspiltime i den gamle kommuneskole. Gården er vores vestgård.)

I 1958 blev Rysenstein fællesskole. De første drenge herfra blev studenter i 1961. Skolens elevtal er nu 360, og der er godt 30 lærere. Vi er altså et lille gymnasium – og det synes vist de fleste af os er rart. Vi har 16 klasser i skoleåret 1978/79 fordelt på den sproglige og den matematiske linie, der fra 2.g deler sig i nysproglig gren, samfundssproglig gren, matematisk fysisk gren, samfundsmat. gren og naturfaglig gren. Såvel sproglige som matematikere kan vælge mellem fransk og russisk og fra 2.g mellem musik og formning.

*K.M.N.*

## Til de nye 1. g'ere

Vi vil hermed byde jer velkommen til Rysensteens Gymnasium.

I skolens årsskrift i denne folder kan I finde en række oplysninger om skolen. Når I går i gang med undervisningen, vil I blive gjort bekendt med bestemmelserne om de forskellige fag.

Gymnasiet forandrer sig jo hele tiden, og i de sidste år er der kommet nogle nye bestemmelser om undervisningens tilrettelæggelse. Undervisningen skal planlægges af lærere og elever i fællesskab. Ved skoleårets begyndelse forelægger læreren klassen sine tanker om, hvordan undervisningen skal foregå, hvilke emner der skal gennemgås, og hvordan man skal nå de mål, der er fastsat for faget. I denne omgang kan eleverne nok ikke få stor indflydelse på undervisningens udformning. Det er læreren, der kender kravene, det er læreren, der har viden og erfaring. Men det er lærerens opgave at arbejde på, at eleverne kan komme til at spille en større og større rolle ved undervisningens tilrettelæggelse.

Når der er gået et par måneder af skoleåret, skal man foretage en vurdering af undervisningen og diskutere forløbet og se, om man har nået de mål, man har sat sig. Her kan eleverne spille en stor rolle, og efter at have prøvet det nogle gange vil de kunne få mere og mere indflydelse på undervisningens tilrettelæggelse. Samtidig får de naturligvis større ansvar for, hvordan det hele foregår.

Disse nye bestemmelser kræver et stort samarbejde mellem lærere og elever, og det har hverken lærere eller elever tilstrækkelig erfaring i endnu, så det kan nok vare nogen tid, inden der rigtig kommer liv i bestemmelserne.

Men vigtigt er det, at bestemmelserne gerne skulle modvirke den sidste rest af det kedsommelige modsætningsforhold mellem lærere og elever, som man somme tider har hørt om. Det er fagene og deres problemer, der er den fælles „fjende“. Fagene afspejler jo forskellige sider af tilværelsen, og det, der er det store mål bag hele undervisningen, er at give indblik i og forståelse af vores tilværelses vilkår. For at nå dette mål må man gøre sig klart, at der både kræves viden og forståelse, og den enkelte elev må derfor hele tiden være opmærksom på, om han eller hun får tilegnet sig den nødvendige viden og forståelse på de forskellige trin i undervisningen. I den henscende har hver enkelt selv et stort ansvar, og derfor må I spørge, hvis der er noget, I ikke forstår – ja, I har ligefrem pligt til det. – Vi glæder os til det fælles arbejde i de kommende år.

*Birthe Christensen, rektor.*

# Praktiske oplysninger

## *Statens uddannelsesstøtte:*

Om reglerne se uddelte brochure. Ansøgningsskemaer fås på skolens kontor fra torsdag den 10. august. Stipendienævnet træffes i spisefrikvarteret på rektors kontor fra torsdag den 10. til tirsdag den 15. august. Her vil I kunne få råd og vejledning.

## *Mødepligt:*

Der er mødepligt til undervisningen i alle fag (se dog de særlige bestemmelser for gymnastik). Som årsag til fravær anerkendes i almindelighed kun sygdom. Fravær skal dokumenteres af forældre eller værge, hvis man er under 18 år, og ved en skriftlig erklæring på en blanket, som udleveres på rektors kontor, hvis man er over 18 år. Der føres en forsømmelsesprotokol. Den omtalte dokumentation skal foreligge den første dag, man kommer i skole efter fravær.

Retten til at gå op til eksamen med begrænset pensum er betinget af, at undervisningen har været passet stabilt. Hvis forsømmelserne – også i enkelte timer og naturligvis også i de fag, hvor der ikke aflægges eksamen – overstiger det forsvarlige, kan eleven henvises til at aflægge eksamen med fuldt pensum i alle fag ved eksamenskommissionen for privatister. Et uforsvarligt antal forsømmelser i 1. og 2. g kan medføre, at eleven ikke kan indstilles til studentereksamensfagene i disse klasser, og eleven må derfor gå klassen om. Følgende ministerielle regler gælder for fritagelse for gymnastik/idræt: Ved skriftlig anmodning fra hjemmet, eller hvis eleven er fyldt 18 år fra eleven selv, kan man fritages for en uge ad gangen, dog højst i 4 sammenhængende uger. Skal fritagelsen gælde ud over 4 uger, skal man have en lægeattest, der af ens egen læge udstedes på en blanket, man får på skolen. Udgiften hertil kan ikke betales af skolen.

Reglerne siger endvidere, at man ved kortere fritagelse skal overvære timerne. Ved fritagelse ud over 4 uger kan man blive fri for dette, hvis skolen går ind herfor.

## *Karakterer og oprykning.*

Normalt gives der karakterer i december og marts, samt årskarakterer i maj. I maj/juni holdes oprykningsprøver eller repetitionskurser.

Karaktererne er ligesom prøverne vejledende, idet eleverne selv må vælge, om de vil fortsætte i næste klasse eller gå om.

Gennem lærer-elev-konsultationer forsøger vi at give eleven muligheder for at vurdere sit standpunkt, og inden eleven beslutter, om han eller hun vil fortsætte i næste klasse, finder der en rådgivning sted både fra lærerrådet og fra rektor. Det endelige ansvar for fortsættelse i næste klasse påhviler eleven og dennes forældre. Der er ingen tvivl om, at denne ordning er medvirkende til at give eleverne medansvarsfølelse overfor deres skolearbejde.

#### *Løst og fast.*

I skolens årsskrift, som alle nye elever har fået tilsendt, kan du læse om nogle af de aktiviteter, der i årets løb er foregået på skolen. Men vi håber i det kommende skoleår at kunne gennemføre nogle nye initiativer. Især venter vi os meget af nogle temadage, hvor det skulle være muligt at beskæftige sig med et eller to emner. Et udvalg af lærere og elever skal planlægge dagene.

Vi håber også at få oprettet en dramatikgruppe, som kan arbejde med et stykke i vinterens løb med henblik på en forestilling til foråret.

#### *Bøger.*

Du vil få udleveret gratis bøger og papir. Det papir, du får udleveret, skal række til hele året, så du må selv holde hus med dit forbrug.

De bøger, du får udleveret, låner du af skolen. Til gengæld beder vi dig passe på dem, og lægge bind om. Bøgerne skal også forsynes med navn. Bliver en bog væk skal du selv erstatte den.

Roginspektør, som du kan henvende dig til hvis en bog bliver væk, hedder Henriette Prag. Hun træffes i bogdepotet på de der anførte tidspunkter.

#### *Rengøring.*

Der bliver ryddet op og gjort rent på skolen hver eneste dag. Ofte virker det som om skolens brugere tager dette som en selvfølge og ikke skænker det en tanke at det er et stort og besværligt arbejde at rydde op og gøre rent efter 400 mennesker.

Derfor når I forlader lokalerne så ryd op efter jer. Stolene skal sættes på plads og papir anbringes i papirkurven.

Overholder man ikke disse regler, kan man ikke med rimelighed forlange, at de pågældende lokaler vil blive rengjort af andre end dem, der sidst har benyttet dem.

### *Ringetider.*

1. lektion : 8.10 - 8.55
2. » : 9.05 - 9.50
3. » : 10.00 - 10.45
4. » : 11.15 - 12.00
5. » : 12.10 - 12.55
6. » : 13.05 - 13.50
7. » : 14.00 - 14.45
8. » : 14.55 - 15.40

### *Skolens kontorer.*

er i stueetagen. Indgang til rektors kontor og sekretærens kontor er på østsiden (østsiden er den med de lige klasseværelsesnumre).

Boginspektors kontor er i stueetagen mod vest.

Skolens sekretær hedder Else Rude. Hun tager sig af befordringsgodtgørelse, Statens Uddannelsesstøtte, tandlægeregninger o.lign.

Til hende skal meddeles adresseforandringer.

### *Elevtelefon*

findes lige inden for døren på østsiden.

### *Varmdriksautomater*

findes på første sal på hver trappe.

### *Glemte sager*

kan søges i glasskabet ved siden af boginspektors kontor.

### *Mælk*

uddeles gratis til 1.g'ere. Nærmere orientering ved en særlig tryksag.

### *Elevstuen*

i kælderen er i almindelighed tilgængelig hele skoledagen. Man kan lave the og kaffe. Det påhviler eleverne selv at holde elevstuen i en pæn orden dagen igennem.

### *Tyveri og skade på private ting*

kan ikke erstattes af skolen. Penge kan man få opbevaret i skolens pengeskab på sekretærens kontor.

### *Briller*

som bliver odelagt i gymnastiktimerne erstattes. Henvendelse til skolens sekretær.

### *Korsang*

er hver onsdag kl. 14-15. Nærmere ved opslag.

### *Frivillig idræt for drenge*

er hver torsdag kl. 14-16. Nærmere ved opslag.

### *Forældremøder,*

hvor forældre kan tale med de enkelte lærere, finder sted i november og i februar/marts. I øvrigt kan forældrene nårsomhelst ringe til skolen — bedst kl. 12-13 og aftale samtale.

### *Studievejledning*

er nu indført for 1. g og 3. g.

Det er studievejledernes opgave at hjælpe eleverne med at planlægge og gennemføre gymnasieforløbet og med at planlægge et efterfølgende uddannelsesforløb. Eleverne kan derfor henvende sig til studievejlederne med problemer af studiemæssig, økonomisk, social og personlig karakter.

Studievejledere er Karen Marie Nielsen og Holger Nørby. Af et opslag ved inspektorkontoret (stuen vest-gennem gangen) fremgår, hvornår de træffes.

## **RYS-NYT**

RYS-NYT udkom første gang i september 1970, og det er siden da kommet med et nummer hver måned i tidsrummet august-maj. Bladet har til opgave at bringe meddelelser og synspunkter, der har interesse for alle, der har tilknytning af den ene eller den anden art til Rysensteen Gymnasium. Her kan man læse om arbejdet i skolens nævn, udvalg og foreninger, om kurser, studiekredse og skolerejser og om bekendtgørelser og andre officielle meddelelser. Man kan finde indlæg og diskussioner, digte og anmeldelser. Kort sagt: man kan følge med i skolens liv.

**TIL NYE ELEVER:** Læs RYS-NYT, vis det til dine forældre og hav altid sidste årgang af RYS-NYT ved hånden.

Første nummer kommer i slutningen af august. På gensyn.

*Redaktionen.*