



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

17

Leif F.



1952-53

*Til at overvære undervisningen
onsdag d. 17. og torsdag d. 18. juni indbydes
børnenes forældre eller værger
samt enhver, der har interesse for
skolen og dens arbejde.*

Meddelelser til hjemmene.

Skolens tilblivelse.

Som følge af det stadigt stigende børnetal med den deraf følgende overfyldning af Bispebjerg skole, Emdrup skole og Grundtvigskolen blev det nødvendigt for Københavns kommune at tage fat på opførelsen af en ny skole, så en aflastning kunne finde sted. Stedet blev Frederiksborgvej 214, hvor kroen „Emdruplund“ lå, og skolen kom til at hedde Holbergskolen.

Den første begyndelse til skolens opførelse gjordes tidligt på foråret 1952; men selv om skolen opførtes i rekordtempo, blev dens første del — indeholdende 11 klasseværelser, lægeværelse, lærerværelse og kontor — dog først klar til indflytning mandag den 27. oktober 1952. I tiden fra skoleårets begyndelse til indflytningen blev det nødvendigt at lade skolens 16 klasser indlogere på de 3 naboskoler: Bispebjerg skole, Emdrup skole og Grundtvigskolen. Der skal ved denne lejlighed lyde en hjertelig tak til inspektører og viceinspektører ved de 3 gæsteskoler for al den venlighed og hjælpsomhed, vi mødte.

Selv om vi den 27. oktober rykkede ind i vort eget hus, fortsattes den nære forbindelse med Grundtvigskolen, vor moderskole, og vi takker hr. skoleinspektør Mart. Eskesen for den varmende tillid, han hele tiden har vist os og vort arbejde.

Indrykningsdagen blev for os alle en uforglemmelig oplevelse. Ganske vist var skolen langt fra helt færdig, men det var dejligt at have fået foden under eget bord. Hver dag i de følgende måneder skete der små fremskridt, men endnu meget længe måtte vi undvære gymnastiksalen. Først tirsdag den 17. februar 1953 kunne vi for første gang tage salen i brug.

Vi føler trang til at rette en varm tak til hr. inspektør Wahlqvist på „Emdruplund-kro“. Han har på enestående måde vist skolen venlighed og interesse. Ved indrykningen stillede han kroens festsal til rådighed, og når vi i tiden derefter måtte rømme lokaler i skolebygningen, for at håndværkerne kunne gøre sig færdige, stillede hr. Wahlqvist beredvilligt lokaler til disposition i kroen. Ved juleafslutningen lånte vi atter festsalen, og hr. Wahlqvist trakterede alle skolens elever med gratis chokolade og juleboller.

Nu er kroen revet ned, og Holbergskolens øvrige afsnit vil i løbet af de kommende måneder skyde i vejret, hvor der før var kro og krohave. Pengene til skolens fuldførelse er bevilget, og hvis byggeterminerne kan overholdes, skulle næste afsnit af skolen — indeholdende 12 klasseværelser — kunne tages i brug hen på efteråret 1953 og hele resten i eftersommeren 1954.

Elevtal.

Den 1. marts 1953 havde Holbergskolen 463 elever, 246 drenge og 217 piger, fordelt i 16 klasser: 1. kl. (7), 2. kl. (3), 3. kl. (4) og 5. kl. (2).

Personalia.

Skolens leder: Erik Jørgensen.

Lærere: Poul Andersen, Kjeld Hansen, N. K. Johansen og C. Lund Lavesen.

Lærerinder: Frk. Alice Hansen, fru G. Kjeldsen Hansen, fru Kirsten Ludvigsen, fru Ellen Nielsen, fru Tove Aadal Rasmussen og fru Anni Støvring-Jensen.

(Vore to 5. kl. er af Oluf Nexø — ansat ved Emdrupborg skole — blevet undervist i sløjd på Emdrup skole og Emdrupborg skole).

Skolelæge: Dr. Elin Fog.

Skolesundhedsplejerske: Frk. Lilli Larsen.

Vakant skolebetjent: Karl Mortensen.

Sociale forhold.

Skolebespisning.

341 elever har fået skolefrokost og 107 mælkeydelse.

Badning.

Da der endnu ikke er indrettet badekælder, har eleverne ikke kunnet få det sædvanlige renselsesbad hver 14. dag.

Lægetilsyn.

Alle børn tilses, vejes og måles regelmæssigt af skolelæge og sundhedsplejerske. Skolelægen indstiller børn til svagbørnskoloni. Calmettevaccination finder sted på alle de børn, der reagerer negativt, såfremt forældrene ikke modsætter sig det. Vaccinationen udføres af en af centralstationens læger.

Det er af stor værdi, at forældrene efterkommer skolelægens indbydelse til at være til stede ved undersøgelserne.

Skolelægen træffes på lægeværelset hver lørdag kl. 9.15—10.15. Personligt møde med skolelægen bedes venligst aftalt forud med skolesundhedsplejersken.

Skolesundhedsplejersken træffes på lægeværelset hver onsdag kl. 11—15 og hver lørdag kl. 8—15.

Tandbehandling.

Normalt behandles alle børn 2 gange årligt, men på grund af mangel på tandlæger har man i de senere år ikke kunnet gennemføre denne regel.

Da skolen ikke har egen klinik, er børnene blevet behandlet på klinikken på Nyboder skole, men kun een gang i dette skoleår. Børnene er blevet hentet og bragt tilbage klassevis i turistbiler.

Ambulant tandbehandling har fundet sted på klinikken på Emdrup skole.

Ferieophold, beklædningshjælp etc.

Alle henvendelser om rejsebilletter, feriepladser, ophold på ferie- og svagbørnskolonier, om beklædningshjælp og julehjælp fra „Børnenes kontor“ og om uddeling af træsko rettes til barnets klasselærer.

Sparemærker.

Salget forestås af skolens leder, der gennem klasselærerne — fra den 1. november 1952—1. april 1953 — har udleveret mærker for i alt kr. 3000,00.

Salget foregår kun lørdag og mandag.

Livet i skolen.

Undervisning i færdselslære.

Overbetjentene Vang Jensen og Laursen har i årets løb givet undervisning i færdselslære. Denne undervisning er foregået klassevis, dels på skolen, dels på gaden (børnene var ude at køre i en stor politibil). Forhåbentlig har undervisningen gavnet.

Skolepatrulje-drenge.

I begyndelsen af januar 1953 indførte vi patruljetjeneste. En del fornuftige drenge fra 5. A blev udtaget til dette særlige arbejde og blev instrueret af betjent Kirk og kommunelærer C. Lund Lavesen om deres særlige arbejde og pligter. Drengene, der bærer hvidt bandoler, er i virksomhed i god tid før kl. 8 og igen kl. 11, netop på de tidspunkter, hvor størsteparten af vore mindste elever skal til og fra skole og passere det farlige kryds Frederiksborgvej—Emdrupvej/Grønnemoseallé. Ca. 130 af disse børn kommer med sporvogn til og fra skole og skal ydermere krydse kørebane og cyklesti for at komme til og fra fortovet. Patruljedrengene har på en smuk måde løst deres opgaver og derigennem været en værdifuld hjælp for politiet og skolen.

Musikundervisning.

Statsprøvet musikpædagog, fru Magda Lauesen, har siden slutningen af februar givet undervisning i klaverspil her på skolen. 32 af vore elever har deltaget i denne undervisning.

Frivillig svømning.

Hr. C. Lund Lavesen har hver onsdag eftermiddag undervist 16 elever fra 5. A og 5. B i svømning i svømmehallen ved Statens højskole for legemsøvelser ude i Nørre allé.

Skolescenen.

21 elever fra vore to 5. kl. har deltaget i Dansk skolescenens forestillinger. Også til de biografforestillinger, som Skolescenens Bio har indbudt til, har der været god tilslutning fra disse klasser.

Forældreuge.

I dagene tirsdag den 17., onsdag den 18. og torsdag den 19. februar 1953 var skolen åben for forældrebesøg. Mange forældre benyttede sig af denne lejlighed til at følge undervisningen og tale med klasselærerne, der desuden holdt klasseforældremøder om aftenen tirsdag den 17. februar. Samme aften holdtes i gymnastiksalen et stort forældremøde, hvor viceskolelederen Otto V. Nielsen talte om „Skolebyggeriet

i København i fortid, nutid og fremtid". Det både interessante og fornøjelige foredrag ledsagedes af en række glimrende lysbilleder.

Vi benytter her lejligheden til at takke forældrekrædsen og skolenævnet for den store interesse og forståelse, der er vist skolen i det forløbne år.

Fester og lignende.

Medens vi endnu var fordelt på de 3 gæste-skoler, lykkedes det os af få samlet alle vore elever på een gang, og det skete i aulaen på Grundtvigskolen mandag den 22. september 1952. Ved denne lejlighed foreviste Jørgen Bitsch sin pragtfulde farvefilm „Tværs gennem Afrika“. Det blev en strålende oplevelse.

Da Holbergskolens egen bygning skulle tages i brug mandag den 27. oktober 1952 foregik det på festlig måde. Børnene mødte på den skole, de hidtil havde gæstet. Efter at der var taget afsked med gæsteskolens, fik alle børnene et dannebrogssflag i hænderne, og der marcheredes til sporvognssløjfen ved hjørnet af Emdrupvej/Frederiksborgvej, hvor grupperne fra de 3 skoler forenedes for i samlet trop at marchere til festsalen på „Emdruplund“. Adskillige forældre fulgte med. Efter en lille højtidelighed — der blev blandt andet talt af viceskolelederen Otto V. Nielsen — rykkede alle børnene ind i den nye skole, hvor de, inden de hjemsendtes, trakteredes med en chokoladefrø. En uforglemmelig dag for alle.

Mandag den 22. december 1952 holdtes juleafslutning. Børnene mødte i 2 hold. Først var børnene i deres klasseværelse og derefter til juletræ på „Emdruplund“.

Tirsdag den 17. februar 1953 samledes alle eleverne i den nye gymnastiksal for første gang. Danmarkssamfundet havde skænket skolen en smuk fane, som blev indviet ved en meget smuk højtidelighed. Skolenævnet var til stede. 1. søm blev slået i fanestangen af inspektør Mart. Eskesen, 2. af overbetjent Vang Jensen (medlem af skolenævnet) og 3. af skolens leder. Vi takker endnu en gang Danmarkssamfundet for den smukke gave.

Museumsbesøg.

Hr. Kjeld Hansen har med 3 a og 3 A aflagt besøg på Nationalmuseet (Oldtidssamlingen).

Indsamlinger.

I dagene 6., 7., 8. og 9. februar 1953 foranstaltede vi en indsamling af tøj og legetøj til gavn for „Hollandshjælpen“ og resultatet blev smukt. Røde kors afhentede et helt vognlæs.

Gaver.

Da „Emdruplund“-kroen lukkede ved nytår, skænkede inspektør Wahlqvist og fabrikant Kaj Verner Nielsen skolen et billede, der viser, hvorledes kroen og krohaven så ud, da etablissementet havde sin glansperiode. Billedet havde hængt i et af lokalerne; nu har det fået sin plads på skolens kontor.

Praktiske oplysninger.

Skolens kontor

er åbent hver skoledag kl. 12—13 og desuden onsdag aften kl. 18—19. Skolens telefon er Søborg 7275.

Forsømmelser og fritagelser.

Forældrene bedes straks — enten pr. brev eller pr. telefon — sende meddelelse til skolen, hvis børnene må forsømme p. g. a. sygdom. Bortset fra visse epidemiske sygdomme, forlanges der kun lægeattest, når skolen tilsender hjemmet en blanket til udfyldning af lægen. Hvis et barn mere end een gang inden for en måned forsømmer på grund af sygdom, kan skolen straks kræve sygemelding med lægepåtegning.

Forsømmelser i anden anledning end sygdom kan kun finde sted efter forud indhentet tilladelse hos barnets klasselærer.

Fritagelse for deltagelse i gymnastik og gymnastikbad (dette sidste fra 4. kl. og opefter) kan i reglen kun ske på grundlag af lægeattest.

Det tillades i almindelighed ikke eleverne at blive inde i bygningen i frikvartererne. Når særlige grunde taler for det, og skriftlig anmodning medbringes fra hjemmet, kan et barn få tilladelse til at opholde sig i gangen uden for lærerværelset og kontoret. Forkølelse er ikke tilstrækkelig grund til at opnå denne tilladelse.

Meddelelsesbogen.

Karakterbogen kaldes nu meddelelsesbog. Den tilhører skolen og udleveres ikke ved barnets udskrivning. Denne bog er det naturlige meddelelsesmiddel fra skolen til hjemmet, således at der herved skabes en samlet oversigt over de forskellige bemærkninger til barnets forhold, skolen har at give. Bogen hjemsendes regelmæssigt hver måned. Fire gange om året, nemlig inden efterårsferien, inden juleferien, i slutningen af marts og efter årsprøven, indeholder meddelelsesbogen tillige standpunktskarakterer i de forskellige fag.

Glemte sager.

Alt over- og hovedtøj bør mærkes med navn — og frakker tillige med strop, så de kan hænge på børnenes knager.

Værdisager (armbåndsure, fyldepenne, smykker etc.) bør børnene ikke medtage på skolen, og denne fralægger sig ethvert ansvar over for sådanne sager (kan ikke erstatte dem, hvis de mistes).

Glemte værdisager opbevares på skolens kontor.

Alle øvrige glemte sager opbevares i „glemmekassen“. Udlevering af sager fra denne foretages af fru G. Kjeldsen Hansen. Henvendelse må ske enten mandag, onsdag og fredag kl. 9.40—9.50 eller tirsdag, torsdag og lørdag kl. 12—12.10.

Skolens bøger.

Alle de af skolen udleverede bøger skal forsynes med barnets navn og klasse samt årstal. Der skal lægges smudsbind om dem, og skolen kan kræve erstatning, når der foreligger forsætlig beskadigelse af bøgerne, eller de bortkastes.

Sporvognskort.

For at et barn skal kunne opnå gratis sporvognskort, må afstanden fra hjemmet til skolen (den nærmeste vej) være mindst $2\frac{1}{2}$ km. Ansøgning må fremsendes til skoledirektionen gennem skolens kontor. Det afgøres i hvert enkelt tilfælde inde i skoledirektionen, hvorvidt der skal gives sporvognskort.

En undtagelse fra reglen om de $2\frac{1}{2}$ km blev i vinter truffet af skoledirektionen for vore 1. klassers vedkommende. Alle de elever, der bor længere væk end linien krematoriet/Tagensvej, fik bevilget sporvognskort i de 3 mørke vintermåneder.

Tilladelse til at cykle til skole

gives kun til de elever, der bor længst væk fra skolen, og kun efter skriftlig anmodning fra hjemmet til skolen. Der er for tiden ingen overdækket cyklestald, så cyklerne må henstå i det fri. Indtil videre skal alle cykler stilles op ad plankeværket ind til „Emdrupgård“. De skal aflåses, og skolen fralægger sig ethvert ansvar for børnenes cykler. Tyveri af cykler må omgående meldes til politiet.

Week-end ordning.

I tiden fra den 1. maj til 30. september lukker skolen kl. 14 om lørdagen. I stedet for 8 normaltimer læses der 8 lektioner på følgende tider: 8.00—8.40, 8.40—9.20, 9.30—10.10, 10.10—10.50, 11.20—12.00, 12.00—12.40, 12.50—13.25 og 13.25—14.00.

Afslutning på skoleåret.

Der gives forældrene lejlighed til at overvære undervisningen i de forskellige klasser onsdag den 17. juni og torsdag den 18. juni efter omstående skema.

Elevernes opgaver fra de skriftlige prøver er fremlagt i de lokaler, hvor undervisningen finder sted de to nævnte dage.

Tegninger, træsløjdarbejder, håndarbejder m. m. er fremlagt i gymnastiksalen. Udstillingen kan beses de to nævnte dage kl. 10.30—11 og onsdag aften tillige kl. 19—20.

Fredag den 19. juni er omflytningsdag.

Det nye skoleår

begynder onsdag den 12. august. De nye 1. klasser møder dog først torsdag den 13. august kl. 9.

Skolenævnet.

Skolenævnet for Grundtvigskolen fik anmodning fra skoledirektionen om at virke som skolenævn for Holbergskolen, indtil almindelig valg kan finde sted. Skolens leder og lærerstab havde en vanskelig opgave og meget arbejde, som de gik til med megen ildhu, for skolens første del var knapt færdig, da den blev taget i brug i oktober 1952. Det er en glæde at se, hvordan alle vanskeligheder er blevet overvundet både ved tålmodighed fra forældrenes side og ved lyst og interesse fra lærerstabets side. Da skolen i februar i år kunne tage gymnastiksalen i brug, mødte en stor forældrereds frem, og der er ingen tvivl om, at der mellem skolen og dens forældre vil kunne skabes et samarbejde, der vil få betydning for børnene, som her har kunnet tage en del af en af de mest moderne skoler i brug.

Skolenævnet har et godt samarbejde med skolen — det har i et par tilfælde kunnet være til hjælp og har her vist sin eksistensberettigelse, og det har man været glade for.

Det gælder nu om at få næste del af skolen klar til brug efter sommerferien, så der straks fra det nye skoleårs begyndelse bliver arbejdsro for leder, lærerkræfter og børn, ikke mindst de sidste, så vil der også blive mulighed for at gennemføre de former for undervisning, der har været diskuteret og talt om, men som er vanskelige at praktisere, når pladsmangel og andre ting stiller sig i vejen. Skolenævnet glæder sig til fortsat samarbejde med alle parter, der har del i og interesse for Holbergskolen.

Solveig Christensen,
skolenævnets formand.

Skolenævnets medlemmer :

Assistent fru *Solveig Christensen*, Magistervej 23², Ægir 1140.

Overbetjent *Vang Jensen*, Tomsgårdsvej 98, Taga 4034 u.

Sadelmager *Louis Mogensen*, Magistervej 56, st.

Isenkræmmer *Børge Fals*, Tagensvej 169, Ægir 208.

Kontorassistent *Vera Madsen*, Toldskrivervej 6¹, Taga 9693.

Årsafslutningen 1953.

(Besøgsdage).

ONSDAG DEN 17. JUNI

		Lærer.	Gæstelærer.
1 A	(nr. 3)	kl. 8—9 ⁵⁰ dansk	} hr. C. Lund Lavesen
		- 9—9 ⁵⁰ regning	
1 D	(nr. 6)	kl. 8—8 ⁵⁰ dansk	} - Kjeld Hansen
		- 9—9 ⁵⁰ regning	
2 A	(nr. 9)	kl. 8—8 ⁵⁰ dansk	} - Poul Andersen
		- 9—9 ⁵⁰ regning	
2 B	(nr. 4)	kl. 8—8 ⁵⁰ dansk	} fru Ellen Nielsen
		- 9—9 ⁵⁰ regning	
5 B	(nr. 2)	kl. 8—8 ⁵⁰ dansk	} hr. N. K. Johansen
		- 9—9 ⁵⁰ regning	
			fru Støvring-Jensen
			- Aadal Rasmussen
1 a	(nr. 10)	kl. 8—8 ⁵⁰ dansk	} fru G. Kjeldsen Hansen
		- 9—9 ⁵⁰ regning	
1 u	(nr. 5)	kl. 8—8 ⁵⁰ dansk	- Aadal Rasmussen
		- 9—9 ⁵⁰ regning	- Støvring-Jensen
3 a	(nr. 11)	kl. 8—8 ⁵⁰ dansk	} frk. Alice Hansen
		- 9—9 ⁵⁰ regning	
3 c	(nr. 8)	kl. 8—8 ⁵⁰ dansk	} fru Kirsten Ludvigsen
		- 9—9 ⁵⁰ regning	

Kl. 10 holdes for eleverne i ovennævnte klasser og de fremmødte forældre en lille højtidelighed i gymnastiksalen som afslutning på skoleåret.

TORSDAG DEN 18. JUNI

1 B	(nr. 1)	kl. 8—8 ⁵⁰ dansk	} hr. N. K. Johansen
		- 9—9 ⁵⁰ regning	
3 A	(nr. 3)	kl. 8—8 ⁵⁰ dansk	- C. Lund Lavesen
		- 9—9 ⁵⁰ regning	- Kjeld Hansen
5 A	(nr. 7)	kl. 8—8 ⁵⁰ dansk	} - Poul Andersen
		- 9—9 ⁵⁰ historie	
			hr. Kjeld Hansen
			frk. Alice Hansen

Lærer.

1 b	(nr. 4)	kl. 8—8 ⁵⁰	dansk	} fru <i>Ellen Nielsen</i>
		- 9—9 ⁵⁰	regning	
1 c	(nr. 8)	kl. 8—8 ⁵⁰	dansk	} - <i>Kirsten Ludvigsen</i>
		- 9—9 ⁵⁰	regning	
2 u	(nr. 11)	kl. 8—8 ⁵⁰	dansk	frk. <i>Alice Hansen</i>
		- 9—9 ⁵⁰	regning	fru <i>Støvring-Jensen</i>
3 b	(nr. 2)	kl. 8—8 ¹⁰	dansk	- <i>Støvring-Jensen</i>
		- 9—9 ⁵⁰	regning	- <i>G. Kjeldsen Hansen</i>

Kl. 10 holdes for eleverne i ovennævnte klasser og de fremmødte forældre en lille højtidelighed i gymnastiksalen som afslutning på skoleåret.

Holbergskolen, juni 1953.

Erik Jørgensen.

