



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



1953-54

*Til at overvære undervisningen
på besøgsdagen torsdag den 17. juni indbydes
børnenes forældre eller værger
samt enhver, der har interesse for
skolen og dens arbejde.*

DANMARKS
PÆDAGOGISKE
BIBLIOTEK

Meddelelser til hjemmene.

Skolens videreførelse.

Grundet forskellige omstændigheder blev 2. afsnit af Holbergskolen ikke påbegyndt før hen på efteråret 1953. På nærmeste hold fik vi alle — børn og voksne — lejlighed til at følge fældningen af de mange træer på byggepladsen, udgravningen af grunden, det omfattende piloteringsarbejde o. s. v. Det blev en interessant oplevelse at se alle de mange tekniske hjælpemidler i funktion, en slags „levende anskuelserundervisning“. Da frosten satte ind i begyndelsen af februar i år, måtte murerne imidlertid standse arbejdet; de kom atter i gang midt i marts. Vi håber dog, at denne forsinkelse på ca. 6 uger må kunne overvindes, således at 2. afsnit af skolen kan være klar til at tages i brug ved det nye skoleårs begyndelse. Med denne udvidelse på 14 klasseværelser og 1 gymnastiksal omfatter Holbergskolen derefter 25 klasseværelser og 2 gymnastiksale. Sidste afsnit af skolen — afsnit 3 — regnes at stå færdig til at tages i brug efter sommerferien 1955, hvorefter skolen kan indvies.

På de omstående sider vises dels en plan over hele skolekomplekset, dels en detail-tegning, der viser den moderne udformning af klasseværelserne (Holbergskolen er den første skole i Danmark med denne udformning!)

Det påbegyndte byggearbejde bevirkede, at skolens indgang fra Frederiksborgvej indtil videre måtte nedlægges. I stedet etableredes en midlertidig indgang — en sti — fra Nøkkerosevej 16.

Skolen vil aldrig få egen sportsplads — dertil er det til rådighed værende grundareal ikke stort nok. I stedet har kommunen truffet en ordning med ledelsen af K.F.U.M.'s store idrætsanlæg på Nøkkerosevej, Emdrupparken, således at vore klasser i sommerhalvåret går derover og driver sport. Etableringen af indgangsstien til skolen fra Nøkkerosevej har gjort det betydeligt nemmere for vore klasser at komme over i Emdrup-parken.

Forsinkelsen af skolens videreførelse fik til følge, at der blev undervisning i samtlige lokaler på skolen hele dagen igennem, og at 2 FA (drengene) måtte indlogeres på Bispebjerg skole. De fleste klasser fik mange „sene“ dage. Der skal ved denne lejlighed lyde en tak til forældrene og personalet for den smukke måde, hvorpå de mange ulemper, som en sådan belægning af skolen har medført, er blevet taget året igennem. Også Bispebjerg skole skal takkes for de gode indlogeringsforhold, der blev ydet 2 FA.

Når dette skoleår er til ende, vil Holbergskolen i alle måder være en selvstændig skole, og det er derfor naturligt ved denne lejlighed at rette en varm tak til chefen for vor „moderskole“, inspektør Mart. Eskesen, Grundtvigskolen, for et fortræffeligt samarbejde.

Nu glæder vi os alle til den kommende udvidelse af skolen og takker forældre-kredsen for den levende interesse, der altid — både i hverdag og i fest — vises skolen og dens arbejde.

Elevtal.

Den 1. marts 1954 havde Holbergskolen 689 elever, nemlig 386 drenge og 303 piger, fordelt i 24 klasser: 1. kl. (4), 2. kl. (8), 3. kl. (6), 4. kl. (4) og 2. fri mellem (2).

Personalia.

Skolens leder: Skoleinspektør Erik Jørgensen.

Lærere: Willy Bracher, Erik Foghmar, C. Lund Lavesen, Sigurd Tiensuu, Poul Andersen, Kjeld Hansen, Kurt Hansen og Olaf Hansen.

Lærerinder: Fru Caroline Refslund, fru Ellen Nielsen, fru G. Kjeldsen Hansen, fru Tove Aadal Rasmussen, fru Karen Bracher, fru Kirsten Ludvigsen, frk. Alice Hansen og fru Inge Høgh.

Faste vikarer: Pr. 1. august 1953 Niels Erik Rekvad og Bent Østerberg, der begge indkaldtes til militærtjeneste pr. 11. november 1953, derefter fra samme dato Poul Petersen og pr. 1. januar 1954 frk. Ellen Ganneskov. De to sidstnævnte vikarer læser begge vakante timer.

Skolelæge: Dr. Elin Fog.

Skolesundhedsplejerske: Indtil efterårsferien havde vi frk. Lilli Larsen, derefter frk. Ida Sommer Andersen. Sidstnævnte er fast knyttet til Holbergskolen.

Maduddeler: Fru Ester Hansen.

Honorarlønnet skolebetjent: Karl Mortensen.

Den 20. juni 1953 afgik overlærer N. K. Johansen ved døden. Derved mistede skolen en særdeles dygtig lærer og retlinet personlighed.

Den 1. november 1953 rejste lærerinde fru Anni Støvring-Jensen fra skolen, idet hun tiltrådte et embede i provinsen.

Sociale forhold.

Skolebespisning.

464 elever har fået skolefrokost og 207 mælkeydelse.

Badning.

Da der endnu ikke er indrettet badekælder, har eleverne ikke kunnet få det sædvanlige renselsesbad hver 14. dag.

Lægetilsyn.

Alle eleverne tilses, vejes og måles regelmæssigt af skolelæge og sundhedsplejerske. Skolelægen indstiller børn til ophold på svagbørnskoloni. Calmettevaccination finder sted på alle de børn, der reagerer negativt, såfremt forældrene da ikke modsætter sig det. Vaccinationen udføres af en af centralstationens læger.

Det er af stor værdi, at forældrene efterkommer skolelægens indbydelse til at være til stede ved undersøgelserne.

Skolelægen træffes på lægeværelset hver lørdag kl. 11—13, skolesundhedsplejersken hver mandag og torsdag kl. 8—16 og hver lørdag kl. 8—14.

Tandbehandling.

Skolen har endnu ikke egen klinik. Al ambulans tandbehandling har fundet sted på Emdrup skoles tandklinik. Det årlige eftersyn af tænderne på samtlige elever

skulle have fundet sted på Nyboder skoles klinik — som tilfældet var i fjor. Grundet overvældende meget arbejde på denne klinik og sygdom blandt personalet har dette eftersyn også fundet sted på Emdrup skole.

Ferieophold, beklædningshjælp etc.

Alle henvendelser om rejsebilletter, feriepladser, ophold på ferie- og svagbørns-koloni, om beklædningshjælp og „julehjælp“ fra „Børnenes kontor“ og om uddeling af træsko rettes til barnets klasselærer.

Sparemærker.

Salget forestås af skolens leder, der gennem klasselærerne — i tidsrummet fra den 1. april 1953 til den 31. marts 1954 — har udleveret mærker for i alt kr. 6500,00.

Salget foregår *kun* lørdag og mandag.

Holbergskolens elevfond.

Ved overskuddet fra forskellige arrangementer i årets løb er det lykkedes at tilvejebringe et beløb på ca. 300 kr., der danner den første spæde begyndelse til et fond, hvis midler tænkes anvendt til gavn for skolens elever. Lærerrådet vil lade udarbejde statutter for pengenes anvendelse.

Livet i skolen.

Undervisning i færdselslære.

Politibetjentene Feddersen og Knudsen har i december 1953 givet undervisning i færdselslære.

Skolepatrulje-piger.

Hele dette skoleår har 10 piger fra 2 fa udført patruljetjeneste i det farlige gadekryds Frederiksborgvej/Emdrupvej/Grønnemoseallé kl. 8 og kl. 11, netop på de tidspunkter, da størsteparten af vore små elever skal til og fra skole. De store piger fortjener tak for den udmærkede måde, på hvilken de har løst deres opgave, til gavn for deres små kammerater.

Musikundervisning.

Statsprøvet musikpædagog, fru Magda Lauesen, har i dette skoleår undervist i alt 37 af skolens elever i klaverspil m. m. her på skolen.

Frivillig svømning.

10 af vore drenge har gået til svømning hver onsdag eftermiddag ude i svømmehallen ved Statens højskole for legemsøvelser.

Skolescenen.

16 elever har deltaget i Dansk skolescenes teaterforestillinger, 35 i Skolescenes Bio-forestillinger og 102 meldte sig til forevisningen af den smukke farvefilm „Danmarks oldtid“ (kun beregnet for elever i 3. kl.).

Fester o. lign.

7. september 1953: *Besøg i Zoologisk have.*

27. oktober 1953: *Skolens fødselsdag* (filmsforevisning).

3. december 1953: *Holbergs fødselsdag* (skuespilleren Kaj Holm spillede nogle scener af et par af Holbergs komedier og en deputation af større elever nedlagde en blomsterhilsen ved Holbergs statue foran Det kgl. teater).

22. december 1953: *Julefest* (stort juletræ i gymnastiksalen).

16. januar 1954: *Filmsforestillinger*.

27. februar 1954: *Amatørforestillinger* (egnede elever optrådte for forældre og kammerater).

3. marts 1954: *Forevisning af filmen „Juledrømmen“* for alle skolens elever i forbindelse med forældremødet samme dags aften.

Erhvervsvejledning.

Mandag den 12. april 1954 holdt erhvervsvejleder Watt Boolsen et udmærket foredrag: „Hvad vil du være?“ ledsaget af lysbilleder for eleverne i vore 2 afgangsklasser og deres forældre.

Skolebiblioteket.

Dette består foreløbig kun af en småbørnsafdeling med en samling på 423 bind (118 forskellige titler). Disse bøger lånes af børnene til hjemlån hos deres klasse-lærerinde eller -lærer, og siden 1. oktober har der været 3775 hjemlån af 369 børn.

Desværre er der endnu ikke en børneafdeling (for 4. kl. og opefter), idet biblioteket først er udbygget, når skolen er helt færdig. Til den tid vil der da være et bibliotek med småbørns-, børne- og ungdomsbøger samt læsestue med diverse håndbøger og blade og tidsskrifter.

Gaver.

Nogle af skolens elever har skænket følgende til samlingerne: Stålorm i sprit, konkylier, hvaltand, stenøkse, pren og grønlandske sten med aftryk af planter. Der skal også her lyde en tak for disse ting.

Forældreuge.

I dagene mandag den 2., tirsdag den 3. og onsdag den 4. november var skolen åben for forældrebesøg i hver enkelt classes 2 første undervisningstimer. I alt 370 besøgende fra 350 hjem benyttede sig af denne lejlighed til at følge undervisningen og tale med klasselærerne.

Klasseforældremøder.

Sådanne møder har været afholdt i flere klasser. I nogle tilfælde har klasselæreren indbudt forældrene og fortalt dem om arbejdet, evt. „kørt“ for dem en båndoptagelse af en „time“ i klassen. I andre tilfælde har børnene været med hende på skolen om aftenen sammen med forældrene, og disse har fået lejlighed til at overvære børnenes undervisning og bagefter samtale med klasselæreren om arbejdet i klassen. I begge tilfælde har tilslutningen fra forældrene været meget stor, og møderne har i høj grad bidraget til at styrke forbindelsen mellem hjem og skole.

Forældremøder.

I årets løb har der været afholdt 3 store forældremøder, hver gang med ca. 400 deltagere.

7. oktober 1953 talte tegneinspektør Poul Fatum om emnet „Hvorfor tegner børn sådan?“ Foredraget ledsagedes af en række fortræffelige lysbilleder.

21. januar 1954 talte børnebogsforfatteren Alfred Johnsen om „Vore børns fritidslæsning“.

3. marts 1954 holdt børnepsykologen fru Ellen Siersted et foredrag om „Børn og film“. Foredraget ledsagedes af en række båndfilmsoptagelser og til slut vist en „rigtig“ film „Juledrømmen“. Efter foredraget var der en udmærket diskussion.

Samtalekredse.

I oktober 1953 indbød vi forældrene til at deltage i nogle samtalekredse om skole- og opdragelsesproblemer. Der meldte sig 102 deltagere; de blev fordelt i 3 kredse og ledet af lærere ved skolen. Der holdtes i alt 10 møder. Den 10. februar sluttedes der af ved et fællesmøde. Først rullede tonefilmen „Børn på afveje“, derefter samledes de ca. 60 deltagere til fælles kaffebord, sang m. m.

Personalets egne pædagogiske sammenkomster.

I løbet af skoleåret har personalet været samlet til 5 pædagogiske aftenmøder:

November 1953: Tegneinspektør Poul Fatum: Børns skabende arbejde.

December 1953: Overlærer Børge Larsen: Kristendomsundervisning.

Januar 1954: Overlærer Ellen Rasmussen: Arbejdet i småbørnsklasserne.

Februar 1954: Skolepsykolog, cand. psych. Erik Eriksen: Arbejdet på Skolepsykologisk kontor.

April 1954: Overlærer Helge Hvidt Rasmussen: Skriftlig dansk.

Disse møder har givet friske impulser og styrket fællesskabet.

Afslutning på skoleåret.

Der gives forældrene lejlighed til at overvære undervisningen i de forskellige klasser torsdag den 17. juni efter omstående skema.

Denne dag gæstes skolen af lærere og lærerinder fra Emdrup skole; de er placeret rundt om i klasserne som gæstelærere.

Elevernes opgaver fra de skriftlige prøver er fremlagt i de lokaler, hvor undervisningen finder sted på besøgsdagen.

Tegninger, håndarbejder m. m. er fremlagt i gymnastiksalen. Udstillingen kan beses torsdag den 17. juni kl. 9,30—11,30 og om aftenen kl. 19—20.

Fredag den 18. juni er fredag.

Lørdag den 19. juni er omflytningsdag.

Det nye skoleår

begynder torsdag den 12. august. De nye 1. klasser møder dog først fredag den 13. august kl. 9.



Situationsplan over det fuldt færdige skolekompleks.

Skolens arkitekt: Carl H. Nimb.

Færdigbygget 1952/53:

Blok V 12 klasseværelser + 1 samlingsrum (depot). Indtil blok II er færdigbygget er 1 klasseværelse dog ombygget til kontor for skolelederen, lærerværelse m. m. Samlingsrummet bruges som lægeværelse.

Blok VI Gymnastiksal nr. 1.

Blok VII Omklædningsrum med gymnastikbad.

Ventes færdigbygget august 1954:

Blok IV 12 klasseværelser + 1 samlingsrum (depot).

Blok VIII 2 klasseværelser.

Blok IX Omklædningsrum med gymnastikbad.

Blok X Gymnastiksal nr. 2.

Ventes færdigbygget august 1955:

Blok I Fyrkælder, bolig for skolebetjent, kontor for viceskoleinspektrice, skolebibliotek (læsestue + udlån + magasin for samling af classesæt), faglokaler for sløjd, håndgerning og fysik samt 1 samlingsrum (depot).

Blok II Skolebad, rytmiksal (forsamlingssal), kontorer for skoleinspektør og viceskoleinspektør, arkiv, lærerværelse, skolekøkken (2-delt) og 1 klasseværelse.

Blok III Lokaler for skolelæge, skolesundhedsplejerske og tandlæge samt 2 klasseværelser.

Endvidere kommer blokken til i nederste etage at rumme gårdtoiletter.



Detailtegning af et klasseværelse.

Alle de almindelige klasseværelser på Holbergskolen er udformet efter et helt nyt princip. Planerne til skolen blev udarbejdet af arkitekter og skoleautoriteter i forening. Man var blevet klar over, at der var et pædagogisk behov for en ny type klasseværelser. Resultatet blev, som tegningen viser. Man har opnået meget større mulighed for at kunne realisere de mere moderne undervisningsmetoder, dels fordi man har indrettet 2 arbejdskroge (den ene inde i klasseværelset i en særlig udbygning ud på gangen), den anden ude på selve gangarealet, dels fordi man har forsynet klasseværelserne med mere hensigtsmæssigt inventar.

De på tegningen anførte numre angiver følgende:

1. Fast arbejdsbord (over bordet vindue ud til gangen).
2. Brede, rummelige skabe med skydedøre.
3. Bord til arbejdsgruppe.
4. Reoler med forskydelige hylder.
5. Bord til arbejdsgruppe.
6. Fast bæk.
7. Håndvask.
8. Vægtavle (grøn!).
9. Stor opslagstavle.
10. Lærers arbejdsbord.

De moderne elevborde med løse stole muliggør ændrede bordopstillinger, f. eks. som vist på planen.

Endvidere skal det lige nævnes, at luften i klasseværelserne fornyes 3—4 gange i hver time, takket være et udmærket elektrisk udsugningsanlæg.

Praktiske oplysninger.

Skolens kontor

er åbent hver skoledag kl. 12—13 og desuden onsdag aften kl. 18—19. Skolens telefon er Søborg 7275. Skolens postadresse er Frederiksborgvej 214, NV.

Indgangen til skolen er indtil videre Nøkkerosevej 16.

Forsømmelser og fritagelser.

Forældrene bedes straks — enten pr. brev eller pr. telefon — sende meddelelse til skolen, hvis børnene må forsømme p. g. a. sygdom. Bortset fra visse epidemiske sygdomme, forlanges der kun lægeattest, når skolen tilsender hjemmet en blanket til udfyldning af lægen. Hvis et barn mere end een gang inden for en måned forsømmer på grund af sygdom, kan skolen straks kræve sygemelding med lægepåtegning.

Forsømmelser i anden anledning end sygdom kan kun finde sted efter *forud* indhentet tilladelse hos barnets klasselærer.

Fritagelse for deltagelse i gymnastik og gymnastikbad (dette sidste er obligatorisk fra 4. kl. og opefter) kan i reglen kun ske på grundlag af lægeattest.

Det tillades i almindelighed ikke eleverne at blive inde i bygningen i frikvartererne. Når særlige grunde taler for det, og skriftlig anmodning fra hjemmet medbringes, kan et barn få tilladelse til at opholde sig i gangen uden for lærerværelset og kontoret. Forkølelse er ikke tilstrækkelig grund til at opnå denne tilladelse.

Meddelelsesbogen.

Karakterbogen hedder nu meddelelsesbog. Den tilhører skolen og udleveres ikke ved barnets udskrivning af skolen. Denne bog er det naturlige meddelelsesmiddel fra skolen til hjemmet, således at der herved skabes en samlet oversigt over de forskellige bemærkninger til barnets forhold, skolen har at give.

Bogen hjemsendes regelmæssigt hver måned. Fire gange om året, nemlig inden efterårsferien, inden juleferien, i slutningen af marts og efter årsprøven, indeholder meddelelsesbogen tillige standpunktskarakterer i de forskellige fag.

Glemte sager.

Alt over- og hovedtøj bør mærkes med navn — og alle frakker desuden forsynes med en stærk *strop*, så de kan hænge på børnenes knager. Værdisager (armbånds-ure, fyldepenne, smykker etc.) bør børnene ikke medtage på skolen, og denne fralægger sig ethvert ansvar over for sådanne sager (skolen kan altså ikke erstatte dem, hvis de mistes).

Glemte værdisager opbevares på kontoret.



Facaden mod legepladsen.



Facaden mod Nøkkerosevej.



Arbejdskrogen i klasseværelserne.



Holbergs buste.

Alle øvrige glemte sager opbevares i „glemmekassen“, der indtil videre er anbragt i kælderetagen neden for trappen. Udlevering af sager fra „glemmekassen“ foregår i følgende frikvarterer:

Mandag kl. 9,40—9,50, tirsdag kl. 13,00—13,15, onsdag kl. 9,40—9,50, torsdag kl. 13,00—13,15 og fredag kl. 9,40—9,50 og ikke i andre frikvarterer.

Skolens bøger.

Alle de af skolen udleverede bøger skal forsynes med barnets navn og klasse samt årstal i det dertil beregnede firkantede stempel foran i bøgerne. Der skal desuden lægges smudsbind (ikke de dyre, farvestrålende, da de smitter af) om dem, og skolen kan kræve erstatning, når der foreligger forsætslig beskadigelse af bøgerne, eller de bortkastes.

Et par af de vigtigste ordensregler.

1. Børnene må tidligst møde i frikvarteret umiddelbart før deres første time, om morgenen tidligst kl. 7,45 (klokken markerer tidspunktet).
2. Kasten med snebolde el. lign. er forbudt. Det er heller ikke tilladt at lave glidebaner.
3. Hinkeruder må kun tegnes med en rå kartoffel; sjipling og enhver form for boldspil er forbudt. Det er tilladt at spille med kugler.
4. Ved hjemgangen fra skolen skal børnene vise respekt for villaejernes hegn og haver, ligesom de ikke må skrå over det lille anlæg ved C. J. Frandsensvej.

Tilladelse til at cykle til skole.

En sådan tilladelse gives kun til de elever, der bor længst borte fra skolen, og kun efter skriftlig anmodning fra hjemmet til skolen. Cyklerne skal *trækkes* ind og ud ad stien (børnene må altså heller ikke „stå“ på pedalen), og de skal henstilles aflåsedede enten i cykleskuret eller, når alle pladser her er optaget, op ad de lange støttestolper. Skolen fralægger sig ethvert ansvar for børnenes cykler. Tyveri af cykler må omgående meldes til politiet.

Hvis et barn ikke overholder de oven for skitserede regler for cyklingen til skole, kan tilladelsen tages tilbage enten for bestandig eller for en kortere eller længere tid. I sådanne tilfælde vil hjemmet få skriftlig meddelelse.

Week-end ordning.

Der er nu indført fast week-end ordning hele året.

Skolelægen.

Som skolelæge ved en stor københavnsk skole, har man de bedste betingelser for at yde børnene det lægetilsyn, som er en fortsættelse af de regelmæssige spædbørns- og småbørnsundersøgelser i de første barneår.

Støttet af en dygtig skolesundhedsplejerske, der gør det forberedende arbejde inden selve lægeundersøgelsen og varetager det forefaldende sygeplejearbejde i ugens løb, bliver børnenes legemlige og åndelige helbredstilstand iagttaget og vurderet i samråd med den pædagog, der har mest kontakt med børnene.

I et yderkvarter, som det hvori Holbergskolen ligger, fremtræder børnene overvejende som veludviklede og sunde skolebørn, der ikke kræver henvisning til behandling i større grad. Vi kan godt være børnenes fysiske sundhedstilstand bekendt.

En anden ting vi derimod i mindre grad kan være stolte af, er visse mentalhygiejniske mangler. Jeg tænker her på den ofte omtalte voldsomme optræden, som mange skolebørn viser overfor hinanden på legepladsen, når de ikke er lige i lærerens synsfelt. Disse voldsomheder afstedkommer ofte ulykker som ituslåede fortænder, hjernerystelser, næseblod o. s. v. Samlet hos skolelægen er resultaterne af disse voldshandlinger ikke få og medfører for stor svie og smerte og kostbare tandbehandlinger.

Skal jeg ønske en sundhedsmæssig fremgang for børnene, må det være på det mentalhygiejniske område — lad os alle med pædagoger og forældre lære børnene hensynsfuldhed og mildhed, således at disse voldelige handlinger og deres følger undgås.

Hver dag bør dette indprentes børnene !

Elin Fog.



I hvert klasseværelse findes håndvask m. m.

Skolenævnet.

Skolenævnet har ikke mange bemærkninger at knytte til skolelederens beretning udover, at det har været en glæde og fornøjelse at arbejde sammen med skolens leder og lærerstab, og ikke mindst glædeligt er det at konstatere den interesse, som forældrene viser skolen, hvad enten der kaldes til foredrag, klasse-møder, samtalekredse eller amatørforestillinger m. m.

Det er meget opmuntrende, at Holbergskolen lige fra sin start har fået sit eget „ansigt“ indenfor de københavnske skoler, har skabt sine „traditioner“, og at man dér mærker en friskhed og modtagelighed, som der er grund til at tro vil bevares. For det kommende skolenævn bliver der et fint grundlag at arbejde videre på, og fra det skolenævn, som nu går af, kan der kun lyde tak til forældre, skoleleder og lærerstab for godt samarbejde.

Solveig Christensen,
skolenævnets formand.

Der skal også fra skolens side lyde en hjertelig tak til skolenævnet for den var-mende tillid og interesse, der altid er blevet vist os og vort arbejde. Tak for god hjælp og støtte, når vi har bedt om det. Også vi håber på, at det fortræffelige sam-arbejde, vi har haft med det afgående skolenævn, må blive videreført med det kom-mende, til gavn for vor skole, til gavn for børnene.

Det ny skolenævn (Holbergskolens eget) består af følgende :

Valgt af kommunalbestyrelsen :

Kontorleder, fru *Solveig Christensen*, Magistervej 23², NV, Ægir 1140.
Fru *Kirstine Christensen*, Emdrup Engvej 2, NV.

Valgt ved skolenævnvalget den 4. maj 1954 (fredsvalg) :

Husmoder, fru *Hertha Nielsen*, Skovløbervej 3³, NV.
Kriminalbetjent *Preben Andersen*, Frederiksborgvej 143¹, NV.
Former *Jens Schirmer Nielsen*, Filosofvænget 22, NV.

Ved det konstituerende skolenævns-møde mandag den 24. maj blev fru *Solveig Christensen* valgt til formand.

Årsafslutningen 1954.

(Besøgsdagen).

TORSDAG DEN 17. JUNI

		Lærer.		Gæstelærer.
1 A	(nr. 4)	kl. 8 — 8 ¹⁵	regning	fru <i>Ellen Nielsen</i>
		- 8 ⁴⁵ — 9 ²⁵	dansk	hr. <i>Olaf Hansen</i>
1 u	(nr. 5)	kl. 8 — 8 ⁴⁵	dansk	} - <i>Poul Andersen</i>
		- 8 ⁴⁵ — 9 ²⁵	regning	
2 A	(nr. 3)	kl. 8 — 8 ⁴⁵	dansk	} - <i>C. Lund Lavesen</i>
		- 8 ⁴⁵ — 9 ²⁵	regning	
2 B	(nr. 2)	kl. 8 — 8 ⁴⁵	dansk	} - <i>Poul Petersen</i>
		- 8 ⁴⁵ — 9 ²⁵	regning	
3 C	(nr. 8)	kl. 8 — 8 ⁴⁵	dansk	- <i>S. Tiensuu</i>
		- 8 ⁴⁵ — 9 ²⁵	regning	- <i>Erik Foghmar</i>
1 a	(nr.10)	kl. 8 — 8 ⁴⁵	dansk	} fru <i>Inge Høgh</i>
		- 8 ⁴⁵ — 9 ²⁵	regning	
1 v	(nr. 1)	kl. 8 — 8 ⁴⁵	dansk	} - <i>C. Refslund</i>
		- 8 ⁴⁵ — 9 ²⁵	regning	
2 c	(nr. 9)	kl. 8 — 8 ⁴⁵	dansk	} - <i>Hildur Rose</i>
		- 8 ⁴⁵ — 9 ²⁵	regning	
2 u	(nr. 6)	kl. 8 — 8 ⁴⁵	dansk	- <i>T. Aadal Rasmussen</i>
		- 8 ⁴⁵ — 9 ²⁵	regning	- <i>Ellen Nielsen</i>
3 a	(nr. 7)	kl. 8 — 8 ⁴⁵	religion	hr. <i>Olaf Hansen</i>
		- 8 ⁴⁵ — 9 ²⁵	dansk	fru <i>Karen Bracher</i>
4 a	(nr.11)	kl. 8 — 8 ⁴⁵	dansk	frk. <i>Alice Hansen</i>
		- 8 ⁴⁵ — 9 ²⁵	geografi	hr. <i>Kjeld Hansen</i>
2 C	(nr. 2)	kl. 9 ³⁵ —10 ²⁰	dansk	} - <i>Willy Bracher</i>
		- 10 ²⁰ —11	regning	
2 D	(nr. 6)	kl. 9 ³⁵ —10 ²⁰	dansk	- <i>Kjeld Hansen</i>
		- 10 ²⁰ —11	regning	fru <i>C. Refslund</i>
3 A	(nr. 5)	kl. 9 ³⁵ —10 ²⁰	dansk	} hr. <i>Poul Andersen</i>
		- 10 ²⁰ —11	regning	
3 B	(nr. 1)	kl. 9 ³⁵ —10 ²⁰	regning	fru <i>T. Aadal Rasmussen</i>
		- 10 ²⁰ —11	dansk	hr. <i>Erik Foghmar</i>
3 D	(nr. 4)	kl. 9 ³⁵ —10 ²⁰	dansk	} - <i>Kurt Hansen</i>
		- 10 ²⁰ —11	regning	
3 E	(nr. 7)	kl. 10 ²⁰ —11	dansk	frk. <i>Alice Hansen</i>

		Lærer.		Gæstelærer.
4 A	(nr. 3)	kl. 10 ²⁰ —11	dansk hr. <i>C. L. Lavesen</i>	hr. <i>Otto</i>
2 FA	(nr. 3)	kl. 9 ³⁵ —10 ²⁰	dansk - <i>S. Tiensuu</i>	- <i>Ewald Andersen</i>
2 a	(nr. 8)	kl. 9 ³⁵ —10 ²⁰	dansk } fru <i>Kjeldsen-Hansen</i>	
		- 10 ²⁰ —11	regning }	
2 b	(nr.10)	kl. 9 ³⁵ —10 ²⁰	dansk } - <i>Ellen Nielsen</i>	
		- 10 ²⁰ —11	regning }	
4 b	(nr.11)	kl. 9 ³⁵ —10 ²⁰	regning hr. <i>Poul Petersen</i>	frk. <i>Kold Svendsen</i>
		- 10 ²⁰ —11	dansk frk. <i>Ellen Ganneskov</i>	- <i>Kappel Kristensen</i>
4 c	(nr. 9)	kl. 9 ³⁵ —10 ²⁰	geografi fru <i>Inge Høgh</i>	- <i>Duurloo</i>
		- 10 ²⁰ —11	dansk - <i>Hildur Rose</i>	- <i>Brandt Jørgensen</i>
2 fa	(nr. 7)	kl. 9 ³⁵ —10 ²⁰	dansk - <i>Karen Bracher</i>	- <i>Gylling-Jensen</i>

Frikvarter kl. 9,25—9,35.

Lærere og lærerinder fra Emdrup skole gæster skolen og overværer undervisningen i de forskellige klasser.

Kl. 10,20—11,00 holdes i gymnastiksalen en afslutningshøjtidelighed for eleverne i 2 FA og 2 fa. Forældre og andre interesserede indbydes venligst til at overvære højtideligheden.

Holbergskolen, juni 1954.

Erik Jørgensen.



Skoleborgmesteren besøger skolen.

