



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

HEIMDAL

MEDLEMSBLAD · FOR · FORENINGEN · HEIMDAL

NR. 5

NOVEMBER · 1915

I. AARG.

Diskussion.

Sidste Aar lavede Bestyrelsen nogle Diskussionsmøder, og jeg vilde ønske, at den vilde fortsætte med dem i Aar, da jeg mener, at Medlemmerne ved disse faar en god Øvelse i at diskutere. Vi har jo allesammen Brug for „at have Ordet i sin Magt“, som man populært kalder det at kunne forme sin Tale og belægge sine Ord saaledes, at de bliver et klart Udtryk for det, man har til Hensigt. At vi her i „Heimdal“ har Brug for at kunne diskutere, det er der vel ingen Tvivl om; tænk blot paa vore Generalforsamlinger. Hvor mange er der ikke, der vil foreslaa et eller andet. men saa, af Generthed eller fordi de ikke har Øvelse i at tale, undlader dette. Hvor mange er der ikke ogsaa, der har et eller andet at kritisere over, men undlader dette grundet paa, at de ikke har tilstrækkelig Færdighed i at diskutere.

Ordet Diskussion er af latinsk Oprindelse og betyder det samme, som det franske Ord Debat, nemlig en mundtlig Udveksling af Meninger. I Foreninger, hvor der ikke er fastsat nogen bestemt Forretningsorden, følger man gerne de parlamentariske Regler, som jeg i det følgende gerne vil komme lidt nærmere ind paa.

Før Diskussionen begynder, vælger man en Dirigent, som derefter giver Ordet til Indlederen eller Forslagsstilleren. Naar Indlederen er færdig, bliver Ordet givet til de hos Dirigenten indtegnede Talere i den Orden, de er indtegnet, dog med den Undtagelse, at Indlederen til enhver Tid kan forlange Ordet for at besvare Fore-

spørgsler o. s. v. Saalænge Diskussionen varer, maa ingen afbryde Talerne eller udveksle Meninger med dem; det kan i det højeste tillades at komme med Sympathi- eller Antipathitilkendegivelser, der dog i Tilfælde af, at de skaber for megen Forstyrrelse, kan paatales af Dirigenten. Hvis en Taler udtaler sig om noget paa en usømmelig Maade, eller hvis han kommer for langt udenfor det diskuterede Emne, skal Dirigenten paatale det. Vedbliver en Taler at være uefterrettelig overfor Dirigentens Paataalelser, kan Ordet fratages ham gennem en Beslutning af Forsamlingen. Naar der ikke er flere, der ønsker at udtale sig, saa gaar man til Afstemning eller hvis en saadan ikke skal foretages, erklærer Dirigenten Diskussionen for afsluttet. Naar Tiden er langt fremskreden, kan der indgives Forslag om Afslutning med de indtegnede Talere, d. v. s. at kun de Talere, der er indtegnede hos Dirigenten, kan faa Ordet. Efter Afslutningen af en Diskussion kan der kun udveksles personlige Betragtninger om den omhandlede Sag; ingen af disse kan komme i Betragtning eller forandre noget ved en Afstemning. Man bruger saa vidt muligt ikke i en Diskussion at nævne Navnene paa Talerne, naar man omtaler dem, men bruger istedetfor Udtryk saasom, den ærede Indleder, den ærede sidste Taler eller lignende.

Dette var nogle af de vigtigste parlamentariske Regler, og man ser deraf, at det er Dirigentens Hverv at sørge for, at der er Ro og Orden under Diskussionen. Jeg synes, at dette Hverv er blevet røgtet meget daarligt af en Del af Dirigenterne ved vore Generalforsamlinger. Meget af det Virvar og den Uorden, der hersker ved

vore Generalforsamlinger, kunde undgaas, hvis Dirigenterne havde en Smule Kendskab til at lede en Diskussion. Men der vilde jo være en god Anledning for Medlemmerne til at øve sig i at være Dirigent, hvis der blev lavet nogle Diskussionsmøder.

Idet jeg haaber, der vil blive lavet saadanne Diskussionsmøder, vil jeg henstille til Medlemmerne at møde flittigt til disse.

Med Tak for Optagelsen.

Rettef.

Gullasch.

(Fortsat.)

— — — I det samme begyndte mit Vækkeur at kime 6 og kaldte mig bort fra min Drøm til Dagens Gerning. Min Drøm stod tydelig for mig, jeg erindrede hver Enkelthed, som om jeg havde læst det paa Tryk.

Hvorledes Dagen gik, behøver jeg ikke at beskrive, naar blot jeg fortæller, at da jeg kom fra Arbejde, traf jeg et Bestyrelsesmedlem. Hans første Udtalelse var: „Hvorfor var du dog ikke med i Gaar, det var en udmærket Aften, Hr. X lavede Tryllekunster, og Salen var fyldt til sidste Plads. Efter Aftenunderholdningen var der Dans til Kl. 1, og tænk, jeg havde den Fornøjelse at danse med en af mine Lærerinder fra Skolen. „Det var dog et underligt Sammen-træf“, bemærkede jeg, „jeg har just drømt om „Heimdal“ i Nat, men det minder mig ikke meget om, hvad du fortæller“.

Jeg fortalte ham Drømmen; han blev meget vred og sagde: „Det har du blot, fordi du næsten aldrig kommer i „Heimdal“. Jeg vil fortælle dig et lille Eksempel, som maaske siger mere end mange Ord. Værten paa „Gimle“ og forresten mange Steder, hvor vi har forhørt os, nægter os Salene om Lørdagen, jeg antager at det er fordi, vi nyder for lidt, saa at Tjenerne truer med at gøre Strejke, det er dog lidt af en anstændig Reklame. Angaaende din Drøm, da er det blot, fordi du gaar og opelsker falske Hjærnespind om, at „Heimdal“ skulde være en 3die Klasses Forening, selv disse modbydelige Tanker forlader dig ikke om Natten, men som sagt, kom med til vore Fester og se selv“.

Efter at have talt om dit og dat skiltes vi. Jeg grundede om Aftenen meget over hans Ord, og i mine Tanker gav jeg ham til sidst Ret, jeg kendte faktisk for lidt til „Heimdal“ til at kunne bedømme den.

Nu vil man maaske undre sig over, at jeg har bedt om at faa dette trykt; det er som Titlen siger, jo kun Biksemad, men mit Hovedformaal er (det kunde dog hælde, at en eller anden tænkte om Foreningen, som jeg i min Drøm) at bede de Medlemmer eller Forældre, som endnu ikke har faaet Øje for „Heimdal“s Formaal, at komme til vore Fester for ved Selvsyn selv at dømme.

Med Tak for Optagelsen

Hoppe.

Orienterende Bemærkninger.

Paa given Foranledning skal jeg henlede Opmærksomheden paa § 2 i Foreningen „Heimdal“s Love:

„Formaålet søges opnaaet ved selskabelige Sammenkomster med Foredrag, Oplæsning, Musik, Sang, Dans, Udflugter m. m.“

Derefter paa Beretningen om Foreningens Virksomhed i Regnskabsaaret 1914-15, saaledes som den blev aflagt paa den ordinære Generalforsamling.

Foreningen har i nævnte Aar haft 20 (tyve) Sammenkomster, nemlig 3 Cykleture, 2 Udflugter, 2 Garten party, 7 (syv) Foredrag og Oplæsninger, 1 Sang- og Musikaften, 3 (tre) Soiréer og 2 (to) Baller.

Desuden er der afholdt 4 Diskussionsmøder, Gymnastik for Herrer 1½ Md. — afbrudt paa Grund af Lærerens Sygdom — og for Damer i 5 Mdr.

Endelig gør jeg opmærksom paa, at Foreningen ledes af 5 (fem) af Generalforsamlingen valgte Bestyrelsesmedlemmer, at Ledelsen foregaar efter moderne parlamentariske Regler, og at Bestyrelsesmedlemmerne fuldtud er deres Ansvar bevidst.

A. Madsen.

Udmeldelser.

Undertegnede har modtaget følgende Skrivelse:

Til Foreningen „Heimdal“!

Undertegnede udmelder sig herved af Foreningen. Jeg har betalt Kontingent for indevæ-

rende Kvartal, og regner altsaa med at være udmeldt fra 1. Januar 1916.

Jeg ønsker at begrunde min Udmeldelse med følgende:

Foreningen har efter min Mening mistet sin Berettigelse, naar man betragter den som et Bindeled mellem Skolen, d. v. s. Lærerne, og dens gamle Elever. Frk. K. Nielsen og jeg søgte det første Aar at realisere Foreningens Formaal og ofrede mange Aftener og Søndage derpaa.

Frk. Rosendal og Hr. V. Nielsen fortsatte derefter et Aar, og hvis Lærerne saaledes to og to vilde have fortsat dette Arbejde, skulde jeg gerne, naar Turen var naaet rundt, have taget min Tørn igen. Jeg kalder det nemlig at tage en Tørn, thi naar man har travlt fra Morgen til Aften og man har Familie, kan man ikke blot for sin Fornøjelses Skyld gaa i „Heimdal“ Aften efter Aften og om Sommeren Søndag efter Søndag. Da nu Skolens øvrige Lærere ikke mener at kunne ofre den fornødne Tid til efter Tur at (kunne) være noget for Foreningen, og da dennes nuværende Bestyrelse leder anderledes end jeg synes om (Foreningen gør ikke stort andet end danse; Foreningsbladet gør Skade i Stedet for Gavn — spec. Artiklen „Gullasch“ i sidste Nr. o. s. v.), saa har Foreningen mistet sin Berettigelse — i alt Fald i sin nuværende Skikkelse. Altsaa bør den enten opløses eller ogsaa maa den omdannes til en Forening udelukkende for Eleverne; vi Lærere kan ikke være bekendt vedblivende at yde Bidrag til en Forening som vi slet ikke tager os af, og som anvender sine Midler til Ting, vi ikke synes om.

(sign.) H. Mønsted.

Undertegnede, der deler Hr. Mønstedes Opfattelse, udmelder sig herved af Foreningen „Heimdal“.

(sign.) Dorte Rosendal

(sign.) Louise Thaarup

(sign.) Ellen Femmer

(sign.) H. Juul-Jensen

(sign.) V. Nielsen.

Til „Begrundelsen“ af ovenstaaende Udmeldelser vilde jeg gerne, her i Medlemsbladet, gøre et Par Bemærkninger.

Hr. Mønsted synes, at Foreningens Formaal „at vedligeholde Forbindelsen mellem forhenværende Elever og deres tidligere Lærere og Lærerinder ved Mellemskole- og Realklasserne“, paa Godthaabsvejens Kommuneskole i høj Grad misforstaas. Hr. Mønsted synes at mene, at Lærerne og Lærerinderne ogsaa indenfor Foreningen stadig skulde være de ledende, medens Forholdet naturligvis er dette, at her indenfor er baade Lærere og tidligere Elever alle uden Undtagelse almindelige Medlemmer med lige Ret og lige Ansvar. Generalforsamlingen, hvortil alle har Adgang, vælger den Ledelse, som den mener, Foreningen bedst er tjent med, og synes man, at det har været et uheldigt Valg, ja saa møder man paa næste Generalforsamling og over sin Kritik og gør sit til at faa valgt Repræsentanter, som man mener repræsenterer de Anskuelser, som man selv nærer. Selv om man ikke altid kan faa sat sit eget personlige Synspunkt til Højbords, saa bliver man og over stadig sin Kritik, er denne sund og god, ja da skal det nok blive gennemført. Lærerne og Lærerinderne kender jo „Heimdal“s Medlemmer, og den Opdragergerning, de har ofret for disse, skulde jo ikke gerne bringe det Resultat, at disse er blottet for sund Sans og Omdømme, de vokser nu til og er yderligere blevet skolede i det praktiske Livs Arbejde.

Blandt andet skriver Hr. Mønsted: „Foreningen gør ikke stort andet end danse, Foreningsbladet gør Skade i Stedet for Gavn.“

Til det første skal jeg bemærke, at det passer ikke, vi har jo haft mange Sammenkomster, rigtig brillante Sammenkomster med Foredrag, Diskussion eller god Underholdning, uden at der er blevet danset, og at andre Sammenkomster er sluttet med Dans, vil der med Rette næppe kunne kritiseres over. At Foreningsbladet gør Skade i Stedet for Gavn, ja det kan der jo diskuteres om, det er jo endnu paa Prøvelsens Stadium, og her vilde jo netop Lærere og Lærerinder rigtig kunne gøre deres Bekæring og Vejledning gældende ved at tilsende Redaktionen Artikler til Optagelse, som jo altid vil finde Plads, da disse sikkert vilde have saadan Værdi, at de vilde være særlig velkomne.

„Foreningens nuværende Bestyrelse leder an-

derledes, end *jeg* synes om, saa har Foreningen mistet sin Berettigelse, — i alt Fald i sin nuværende Skikkelse“, skriver Hr. Mønsted endvidere. Men tror Hr. Mønsted ikke, at hvis Foreningen blev ledet, som han syntes om, ja saa var der andre, som mente, at saa havde den ingen Eksistensberettigelse. Det var der sikkert nok; men jeg tror og haaber imidlertid, at det store Flertal af „Heimdal“s Medlemmer altid vil se saadan paa det, at er der noget forkert, ja saa vil de sætte al deres Indflydelse ind paa, at faa det rettet til det bedre.

„Altsaa bør den enten opløses eller ogsaa maa den omdannes til en Forening udelukkende for Eleverne,“ skriver Hr. Mønsted ogsaa, „vi Lærere kan ikke være bekendt vedblivende at yde Bidrag til en Forening, som vi slet ikke tager os af, og som anvender sine Midler til Ting, vi ikke synes om.“

At den ikke bør opløses, fordi Hr. Mønsted og enkelte andre ikke synes om Ledelsen, som den er for Tiden, er sikkert flere Lærere og saa godt som alle Elever enige om, og skulde den være en Forening udelukkende af Elever, ja saa var jo egentlig hele Formaalet ude af Verden, og at Hr. Mønsted med flere ikke vedblivende kan være *bekendt* at yde deres Bidrag (her menes vel Medlemskontingent) bliver jo et for dem privat Spørgsmaal.

Ellen Christensen,
Kasserer.

Soiréen d. 2. Oktober.

Lørdagen den 2. Oktober havde vi paa Gimle en lille Soiré. Hr. Bang underholdt med Tryllekunster og blev som altid i „Heimdal“ belønnet med velfortjente Klapsalver for sine smaa fikse Tricks. Skade, at kun alt for faa Medlemmer overværede Underholdningen, trods det, man dog først begyndte $\frac{1}{2}$ Time efter Bestemmelsen. Senere forøgedes dog Forsamlingen, og under den efterfølgende Dans naaede vi op til c. 55 Deltagere. I Tiden før Pausen var Humøret lidt mat, men vi kom os, og senere paa Aftenen var Stemningen usædvanlig god.

Hvorofte skal det være nødvendigt at indprente Medlemmerne om at møde præcist? Til vore Sammenkomster. Man kan i en Forening ikke ret godt være bekendt at lade de optrædende Kræfter vente halve Timer, fordi der næsten ingen er mødt. For det første er det at komme forsent til noget en Uskik, som ingen ordentlige Mennesker kan være bekendt at have siddende paa sig, og for det andet sætter alle Sinkedorterne de førstankomne, og ikke mindst d'Hrr. Optrædende i gnavent Humør. Man skal ikke hjemme hos sig selv sige: „Aa, det haster saamænd ikke, naar bare jeg er der $\frac{1}{2}$ Time over Tiden, saa er det tidsnok, for før kommer der jo alligevel ingen“. Nej, hvis blot hver især vilde lade være med at bryde sig om, hvad alle de andre gør, men selv sørge for at være præcis, undgik vi dette Smøleri, som vi maa have udryddet inden for „Heimdal“.

Sekretær.

Foreningsmeddelelser.

Nyt Medlem: Georg Weitzmann, Folkets Allé 11.

Program for November.

Onsdag den 24. Novbr. Kl. 8 $\frac{1}{4}$. pr. paa Godthaabsvejens Skole, Hr. Vilhelm Rasmussen:

Grundloven m. Lysbilleder.

Før Foredraget afleveres de Tegninger, Kort m. m., som Hr. Rasmussen laante til en Udstilling.

Onsdag den 8. December Kl. 8 $\frac{1}{4}$ i Gymnastiksalen paa Godthaabsvejens Skole:

„Heimdal“-Aften.

Fælles Kaffebord. Store Overraskelser.

Husk at anmelde Flytning til Kassereren.

C. Jensens Ølforretning

6 Eversvej 6

Anbefaler sig med alle gangbare Ølsorter

Specialitet

Hafnia Skattefri Porter og Citronvand

Telefon Godthaab 785 y

Vogne overalt i Byen