



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

MELLEM-
OG
REALSKOLEN
FOR
SKÆRBÆK OG OMEGN



1949-50

ÅRSBERETNING

1949-50

FRA MELLEM- OG REALSKOLEN FOR
SKÆRBÆK OG OMEGN

VED
R. JØRGENSEN



1950

TH. LAURSENS BOGTRYKKERI
TØNDER

Skolens bestyrelse

Mellem- og realskolen for Skærbæk og omegn er en *selvejende institution*, hvis bestyrelse består af:

Gårdejer *N. Obling*, Skærbæk, formand.

Sognerådsformand *P. Paulsen*, Skærbæk.

Fru dr. *Ulfbeck-Petersen*.

Købmand *E. Bendesen*, Skærbæk.

Arkitekt *Skodborg*, Skærbæk.

Gårdejer *A. Degn*, Astrup.

Fru *Emma Hansen*, Vinumgård.

Murermester *V. Jensen*, Skærbæk.

Cigarhandler *P. Møller*, Skærbæk.

De fire første bestyrelsesmedlemmer er valgt af skolens garantanter, de tre næste af elevernes forældre og de to sidste af Skærbæk sogneråd.

Fra skoleåret 1949-50

Den 28. november afholdt skolen sin årlige generalforsamling. På denne aflagde formanden følgende årsberetning:

Skoleåret begyndte med 220 elever.

Mellemskoleklasserne og de to øverste klasser i underskolen er fuldt besatte, derimod er der færre elever i de to laveste klasser end i de foregående år.

Der har i årets løb været afholdt tre bestyrelsesmøder, men der har ikke været sager af større betydning på dagsordenen.

Den sædvanlige reparation er udført, men særlig gymnastiksalen, der led meget under besættelsen, er blevet godt istandsat. I det store og hele er skolen nu i god stand, men der er også i de sidste tre år ofret meget på den. De to første år efter besættelsen blev der ikke gjort meget ved den, fordi vi regnede med muligheden af en snarlig ombygning.

Af tilskud har skolen modtaget, foruden det lovfæstede statstilskud, 4000 kr. fra Skærbæk sogn, 500 kr. fra Tønder amt og 500 kr. fra Danmarks-samfundet. Til flidspræmier har vi modtaget 50 kr. fra Cordt Traps legat og 25 kr. fra Elevforeningen samt bøger fra hr. boghandler Møller, Skærbæk, og fra en dame i København. Elevforeningen har betalt 325 kr. til årsberetningen.

Pensionsordningen, der ved den ny lønningslov var bleven forældet, er nu løst, så der udbetales samme pensioner ved de private som ved de offentlige skoler. Til pensioneringen betaler lærerne 6 pct. af grundlønnen, alderstillæg og pensionsgivende tillæg. Også retsregler angående retsforholdet mellem skolerne og lærerne er ved at blive ordnet, idet sådanne regler er udarbejdet ved forhandling mellem lærerforeningen og bestyrerforeningen og for tiden ligger i ministeriet for at blive godkendt af dette.

Som det vil være forsamlingen bekendt, kunne skolen ved skoleårets begyndelse i sommer have fejret 30 års jubilæum, hvad der egentlig godt kunne have været grund til, idet Skærbæk realskole vel nok er noget af det bedste, vi fik ved genforeningen, og som ikke alene vi her i Skærbæk by, men hele egnen har nydt uvurderlig gavn af; men skolens bestyrer ønskede, at det skulle gå stille af, hvad vi selvfølgelig respekterede.

Men derfor er vor taknemlighed overfor skolen lige stor, og jeg vil derfor benytte lejligheden til på bestyrelsens og egne vegne, ja, på hele forsamlingens vegne at rette en hjertelig tak, ja, en varmtfølt tak til hr. og fru Jørgensen.

De fleste er vist ikke klar over det store arbejde, det har været, at bringe skolen frem til det, den er i dag, og som vi kun kan takke dem for.

Til slut vil jeg gerne takke alle, som har støttet skolen i det forløbne år, og da særlig skolens lærere og lærerinder for deres arbejde i skolens tjeneste.

Efter formandens årsberetning fremlagde skolebestyrer Jørgensen det reviderede regnskab, der balancerede med kr. 97 563,76 og udviste et underskud på kr. 192,96. Status balancerede med kr. 44 767,23.

Beretning og regnskab godkendtes.

Til bestyrelsen genvalgtes gårdejer N. Obling og købmand E. Bendesen, og i stedet for fru pastor Jørgensen, der er rejst fra byen, valgtes fru dr. Ulfbeck-Petersen.

Til revisor genvalgtes sparekassebestyrer A. Svendsen.

Formanden sluttede generalforsamlingen med en tak til alle, der har støttet skolen, og da særlig tak til lærerpersonalet og til fru pastor Jørgensen, der i 30 år — altså siden skolens oprettelse — har siddet i bestyrelsen og altid har været et interesseret og virksomt medlem af denne.

Den 14. februar havde skolens bestyrelse et møde med et kommunalt udvalg, der forelagde ønsket om, at realskolen skulle nedlægge underklasserne. Skolens bestyrelse gik med til at foreslå på en ekstraordinær generalforsamling, at man i løbet af de tre følgen-

de år nedlægger de tre nederste underskoleklasser, hvorimod man ønskede at beholde 4. u. Udvalget gik med til denne ordning.

6. marts afholdtes en ekstraordinær generalforsamling med eneste punkt på dagsordenen: Nedlæggelse af 1., 2. 3. u. i løbet af tre år.

Forslaget mødte modstand fra en del forældre, men efter at være anbefalet af bestyrelsen og skolebestyrer Jørgensen blev det vedtaget med 31 stemmer mod 21.

Samme aften antog bestyrelsen lærer Kortsen, der i 15 år har været lærer ved skolen, som leder af denne fra 1. august 1950.

Af festligheder har skolen haft de sædvanlige to, nemlig underskolens fest den 7. december, hvor elever fra 4. u. spillede: „Snehvide og de 7 dværge“ samt fremførte forskellige små optrin fra scenen — og mellemskolens og realklassens fest den 2. marts, hvor elever fra 4. m. og r. opførte følgende tableauer: „Eleonora Christina i blåtårn“, „Guldhornene“, „De sønderjydske piger“, „Danmark“ og „De fem svaner“. — Ved begge fester var tilslutningen som sædvanlig meget stor. Af overskudet overførtes 200 kr. til skolens legat.



Et farvel og en tak

Det vil sikkert være bekendt af de fleste, der modtager denne årsberetning, at vi — min kone og jeg — forlader Skærbæk realskole fra 1. august, efter at vi har haft vor gerning her ved skolen i 31 år — nemlig fra dens oprettelse den 2. september 1919.

Vi kan da se tilbage på en lang og lykkelig tid, der for os har bragt så mange glæder og fyldt os med tak, fordi vi har fået lov til at være med i det genforeningsarbejde, der er øvet her i vort genvundne land, hvor beskedent det end har været.

Det var en stor oplevelse at være med fra den første begyndelse, og de minder, vi har fra den tid, vil derfor altid stå for os som noget af det rigeste og største, vi har oplevet.

Unge var vi og opfyldt af glæden over det store hverv, der var os betroet. Hvor var det spændende. Mon vore evner og kræfter slog til, og magtede vi at give vor skole den rette kurs? Det var det

store og dybt alvorlige spørgsmål. Men vi blev mødt med en tillid og modtaget med så megen venlighed, at det forekom os ganske overvældende, og det gav os mod.

Det gik da også langt over forventning. Ikke, at vi altid havde medgang; men troen og håbet havde vi altid med og dertil kom i stedse højere grad kærlighed til arbejdet og til den lille venlige vestkystby samt hele den egn og de mange hjem, vi gennem vor gerning var bleven knyttet til.

Vi har da kun grund til at sige tak til de mange, der har hjulpet os. Tak til skolens bestyrelse for det gode samarbejde, vi har haft med den, tak til lærerne, hvoraf flere har været vore gode hjælpere næsten fra den første dag, tak til de mange hjem, der har betroet deres børn til os, og tak til de mange gamle elever, der så trofast har holdt forbindelsen vedlige med deres gamle skole. Ja, der var nok mange flere, vi har grund til at sige tak til. Nu ønsker vi ret af hjerter, at det, vi har begyndt, må vokse og trives godt under den nye ledelse, men med de gamle prøvede kræfter, så man med tillid kan se hen til Skærbæk realskole.

Vi vil da slutte med disse ord af fru Anna Wad:

*Gud, han gav os bliden bør
med trøst og tugt i sinde
åbner for os mangen dør,
hvor selv vi gik i blinde.*

Ottilia og R. Jørgensen.

Skolens elever maj 1950

Realklassen (10 elever).

Andreas Agerholm (Husm. A., Frifelt), Vagn Beyer Clausen (Sparekassefuldm. Cl., Skærbæk), Gerda Ewald (Husm. E., Brøns), Cathrine Freudendahl (Landm. F., Mjolden), Christian Langhorn Hansen (Overbetjent H., Ribe), Henry Karstoft (Handelsm. K., Gesing), Peter Kromann (Overpostb. K., Skærbæk), Leif Lambertsen (Dampskibsfører L., Sønderho), Hans Petersen (Slagterm. P., Skærbæk), Kirsten Wind (Skræderm. W., Bredebro).

4. m. (21 elever).

Sigvard Bennedsen (Cementstøber B., Spandet), Peter Brockdorff (Urmager B., Skærbæk), Lillian Christensen (afd. arb. C., Skærbæk), Karen Hansen (Førstel. H., Ballum), Tage Hansen (Gårdejer H., Vinumgård), Louise Hørlyck (Gårdejer H., Skærbæk), Ingeborg Jacobsen (Arb. J., Harres), Mettelise Jacobsen (Gdr. J., Gasse), Anne Margrethe Jensen (Slagteriarb. J., Skærbæk), Lilli Jensen (afd. arb. J., Frifelt), Preben Kjeldsen (Redaktør K., Skærbæk), Petrus Lassen (Gdr. L., Hjemsted), Iris Petersen (Mejerib. P., Skærbæk), Marianne Rejkjær (Hovedagent R., Skærbæk), Erik Rosenberg (Købm. R., Skærbæk), Bodil Schmidt (Dr. phil. S., Skærbæk), Anna M. Skodborg (Arkt. S., Skærbæk), Niels Truelsen (Gdr. T., Birkelev), Tove Thomsen (Gdr. B. T., Vangsbo), Terkel Toft (Cigarh. T., Skærbæk), Anna Marie Wesenberg (forh. gdr. W., Gånsager).

3. m. (21 elever).

Anders Andersen (Arb. A., Bredebro), Gurli Bech (Bagerm. B., Brøns), Margrethe Bertelsen (Repræsentant B., Skærbæk), Knud E. Brodersen (Dyrlæge B., Skærbæk), Else Degn (Gdr. A. D., Astrup), Jenny Freudendahl (Landm. F., Mjolden), Carl O. Fücksel (afd. Bager F., Skærbæk), Knud Hansen (Ledningsarb. H., Skærbæk), Kurt Holm (Tømmerhandl. H., Skærbæk), Erling Jacobsen (Købm. J., Frifelt), Gudrun Jensen (Slagteriarb. J., Skærbæk), Per El Jørgensen (Biograf-ejer J., Skærbæk), Charles Madsen (Købm. M., Harres), Ejvind Petersen (Gdr. P., Brøns), Marie Petersen (Arb. P., Hjemsted), Christian Raunkiær (Købm. R., Ø. Aabling), Asmus Schmidt (Husm. S., Geilbjerg), Hans P. Simonsen (Husm.

Jepsen, Astrup), Truels Truelsen (Gdr. T., Birkelev), Hanne Ulfbech-Petersen (Dr. U.-P., Skærbæk), Inga Wolfsberg (Skomagerm. W., Skærbæk).

2. m. (32 elever).

Kaj Andersen (Tarmm. A., Skærbæk), Christian Andersen (Arb. A., Bredebro), Christian Berndt (Arb. B., Øbjerg). Henry Bollmann (Købm. B., Havervad), Magnus Buch (Opsynsm. B., Vraaby), Ruth Christensen (Farver C., Bredebro), Gert Christiansen (Snedkerm. C., Skærbæk), Lis Clausen (Sparekassfuldm. C., Skærbæk), Elisabeth Degn (Gdr. A. D., Astrup), Christa Hansen (adf. gdr. H., Kjøpslund), Herle Marie Hansen (Gdr. H. M. H., Ottersbøl), Frede Jacobsen (Tømrerm. J., Skærbæk), Svend Jacobsen (Købm. J., Ballum), Detlef Jensen (afd. arb. J., Frifelt), Otto Jensen (afd. arb. J., Frifelt), Birthe Jepsen (Installatør J., Bredebro), Ester Johansen (Gdr. J., Forballum), Gerda Knudsen (Liniem. K., Skærbæk), Jørgen Nicolajsen (Sognepræst N., Ballum), Annelise Nørgaard (Møllejeer N., Ballum), Niels W. Ockens (Gdr. O., Arrild), Dinnes Oksen (Gdr. O., Frifelt), Else Petersen (Forpagter P., Barsbøl), Rasmus Petersen (Gdr. P., Vinum), Sonni Petersen (Bogh. P., Skærbæk), Niels Chr. Schmidt (Bygm. S., Skærbæk), Knud Scholz (Købm. S., Vinum), Meta Schramm (Husm. H. J. Ballum), Lis Steffensen (Købm. S., Skærbæk), Peter Stigsen (Gdr. S., Ø. Gasse), Gytt Sørensens (Lærerinde fru S., Skærbæk), Finn Tønder (Førstelærer T., Sønderby).

1. m. (33 elever).

Sonni Andersen (Install. A., Skærbæk), Svend Andresen (Bagerm. A., Skærbæk), Øjvind Brink (Entrep. B., Skærbæk), Holger Christiansen (Smedem. C., Mjolden), Niels Christiansen (Barberm. C., Skærbæk), Karl Dela (Mekaniker D., Bredebro), Willy Detlef (Teglværksb. D., Vinum), Vita Fromsejer (Gartner F., Skærbæk), Truels Hansen (Gdr. H., Mosebøl), Hans P. Jacobsen (Gdr. J., Drengsted), Gudrun Jensen (Statsskovf. J. Arrild), Kurt Jensen (Gdr. J., Sejstrup, Åspe), Vagn Kjær (Kommunek. K. Skærbæk), Ervin Kohl (Mekaniker K., Skærbæk), Hans Lagoni (Murer L., Døstrup), Anton Johansen (Vognm. J., Skærbæk), Johanne Lassen (Gdr. L., Hjemsted), Bjarke Madsen (Købm. M., Harres), Sine Marcussen (Arb. M., Mjolden), Henry Olesen (Skræderm. O., Døstrup), Anna C. Petersen (Tømrerh. P. Skærbæk), Birgit Petersen (Viktualieh. P., Skærbæk), Frieda Petersen (Drogist P., Skærbæk), Margit Petersen (Slagterm. P., Skærbæk), Mona Pinkowski (Gartner P., Skærbæk), Johannes Rahlf (Kornh. R., Frifelt), Thelse Schmidt (Landm. S., Birkelev), Helmuth Simonsen (Tømrer S., Døstrup), Jens Svendsen (afd. lokomotivf. S. Skærbæk), Rigmor Sørensens (Bagerm. S. Skærbæk), Truels Thyssen (Forpagter T., Birkelev), Jes Tæstensen (Karetm. T., Skærbæk), Hans Wesenberg (fhv. gdr. W., Gånsager).

4. u. (37 elever).

Ruth Åskov (Murer Å., Frifelt), Åse Andersen (Købm. A., Skærbæk), Erik Andresen (Kommunek. A., Bredebro), Erik Hommel Andresen (Lærer A., Harres),

Tove Andresen (Lærer A., Harres), Niels Bollmann (Købm. B., Havervad), Else Marie Brandt (Vognmand B., Skærbæk), Erik Clausen (Vognmand C., Skærbæk), Georg Clausen (Gdr. C., Mjolden), Jacob Clausen (Gdr. C., Vinum), Søren Degn (Gdr. D., Astrup), Helga Eskildsen (Husm. E., Skærbæk), Frederik Hansen (Bogh. H., Skærbæk), Tage Hansen (Chauffør H., Skærbæk), Inge Lise Holm (Direktør H., Skærbæk), Ingrid Højbjerg (Arb. H. Skærbæk), Anne Marie Høy (Overbetjent H., Gånsager), Alice Jacobsen (Købm. J., Frifelt), Karl Jensen (Købm. J., Skærbæk), Hans Kjærgård (Murer K., Skærbæk), Børge Knudsen (Inkassator K., Skærbæk), Inge Knudsen (Liniem. K., Skærbæk), Lisa Krog (Dyrlæge K., Skærbæk), Søren Lassen (Gdr. L., Hjemsted), Georg Karstens (pens. postbud K., Frifelt), Carl Obling (Slagterm. O., Frifelt), Kirsten Oksen (Landm. O., Astrup), Åse Petersen (Gdr. P., Mjolden), Peter Obling Petersen (Forpagter P., Barsbøl), Truels Petersen (Gdr. P., Døstrup), Kirsten Rejkjær (Hovedagent R., Skærbæk), Alfred Schmidt (Landm. S., Birkelev), Bente Terkildsen (Gdr. T., Ottersbøl), Hans Helge Beck Thomsen (Gdr. B. T., Vangsbo), Inge Toft (Vejm. T., Vodder), Ole Ulfbeck-Petersen (Dr. U.-P., Skærbæk), Ulla Winter (Købm. W., Skærbæk).

3. u. (32 elever).

Solveig Beier (Gdr. B., Gånsager), Ester Bossen (Gdr. B., Barsbøl), Kirstine Brink (Husm. B., Søndernæs), Egon Brockdorff (Barberm. B., Skærbæk), Conny Dam (Mekaniker D., Skærbæk), Ingrid Fromsejer (Gartner F., Skærbæk), Anna Jepsen (Gdr. J., Mjolden), Birthe Jensen (Købm. J., Skærbæk), Hans Aksel Jensen (Slagteri-*arb.* J., Skærbæk), Birthe Johansen (Vognm. J., Skærbæk), Marie Johansen (Gdr. J., Gasse), Nelly Kjeldsen (Redaktør K., Skærbæk), Holger Kortsen (Lærer K., Skærbæk), Ulla Krog (Dyrlæge K., Skærbæk), Lis Ludvigsen (Købm. L., Skærbæk), Bente Madsen (Uddeler M. Gasse), Vagn Mikkelsen (Gdr. M., Vodder), Ebbe Madsen (Mekaniker M. Mjolden), Jytte Lydixen (Uddeler L. Gånsager), Erik Oksen (Landm. O., Astrup), Werner Petersen (Tømrerm. P., Skærbæk), Ellen Pedersen (Bogh. P., Skærbæk), Bent Schmidt (Landm. S., Birkelev), Karen Schmidt (Dr. phil. S., Skærbæk), Karl Schmidt (Landm. S., Birkelev), Søren P. Schmidt (Bygm. S., Skærbæk), Henry Scholz (Købm. S., Vinum), Erling Skodborg (Arkitekt S., Skærbæk), Hans Svendsen (afd. lokomotivf. S., Skærbæk), Bent Tryk (Skomagerm. T., Skærbæk), Dagny Simonsen (Portør S., Vollum), Jytte Wolfsberg (Skomagerm. W., Skærbæk).

2. u. (12 elever).

Ove Andersen (Købm. A., Skærbæk), Ingeborg Bendesen (Købm. B., Skærbæk), Jan Kåre Brink (Entreprenør B., Skærbæk), Karla Brink (Husm. B. Søndernæs), Christian Eskildsen (Husm. E., Skærbæk), Christa Holm (Tømmerh., H., Skærbæk), Ulla Jørgensen (Biograftejer J. Skærbæk), Leni Leu (Barberm. L., Skærbæk), Erik Rode (Købm. R., Skærbæk), Svend Schmidt (Dr. phil. S., Skærbæk), Inge-marie Svendsen (Gdr. S., Mosebøl), Uwe Thomsen (Bogh. T., Skærbæk).

1. u. (16 elever).

Nicolaj Bossen (Gdr. B., Barsbøl), Tage Brockdorff (Barberm. B., Skærbæk), Holger Degn (Gdr. D., Astrup), Else Eskildsen (Husm. E., Skærbæk), Finn Block Hansen (Sadelmagerm. H., Skærbæk). Knud Hansen (Gdr. H., Mosebøl), Oda Frisk Jacobsen (Arb. J., Skærbæk), Kirsten Jensen (Slagteriarb. J., Skærbæk), Per Laursen (Købm. L., Skærbæk), Krista Madsen (Udd. M., Gasse), Ulla Madsen (Uddeler M., Gasse), Christa Petersen (Drogist P., Skærbæk), Lilly Petersen (Bogh. P., Skærbæk), Signe Petersen (Forpagter P., Barsbøl), Knud Pinkowski (Gartner P., Skærbæk), Ingemarie Winter (Købm. W., Skærbæk).

Ialt 214 elever.



REALEKSAMEN 1949.

Censorer.

Skriftlig dansk: Rektor Christensen, Herning og undervisningsinspektør Bjørneboe, København. *Mundtlig dansk:* Overlærer Chr. Winther, Rødding. *Skriftlig engelsk:* Lektor Holst, Charlottenlund og lærerinde fru Poulsen, Åbybro. *Mundtlig engelsk:* Overlærer frk. Elna Nielsen, Horsens. *Mundtlig tysk:* Lektor Kondrup, Tønder. *Skriftlig regning-matematik:* Lektor H. C. Sørensen, København og skolebestyrer Pedersen, Odder. *Mundtlig regning-matematik:* Seminarielærer Utoft-Sørensen, Tønder. *Fysik:* Viceskoleinspektør Kåe, Nordborg. *Historie:* Skoleinspektør Skovmand, Løgumkloster. *Geografi:* Overlærer Sørensen, Åkirkeby. *Naturhistorie:* Kommunelærerinde frk. K. Petersen, Rødding. *Fransk:* Lærerinde frk. Lindegård, Skærbæk. *Håndgerning:* Kommunelærerinde fru Kronhøj, Skærbæk. *Sløjd:* Kommunelærer Nygård, Gasse.

Eksamensresultater.

Inger Åbling, Skærbæk mg ÷ (13,47). Svend Åge Degn, Astrup g+ (12,66). Ruth Hansen, Døstrup, mg+ (14,18). Svend Åge Kjær Hansen, Skærbæk, mg ÷ (13,22). Hans El Jørgensen, Skærbæk, mg+ (14,26). Anna Kathrine Mikkelsen, Vodder, mg+ (14,32). Jens Erik Petersen, Skærbæk, g+ (12,68). Birte Rejkjær, Skærbæk, mg (13,86). Birte Skodborg, Skærbæk, mg (14,12). Else Merete Ulfbech-Petersen, Skærbæk, mg (14,11).

MELLEMSKOLEEKSAMEN 1949.

Censorer.

Skriftlig dansk: Kommunelærer Em. Andersen, København. *Mundtlig dansk:* Overlærer Back, Gram. *Tysk:* Skoleinspektør Schultz, Skærbæk. *Geografi:* Overlærer

Sørensen, Åkirkeby. *Naturhistorie*: Kommunalærer J. Chr. Hansen, Toftlund. *Fysik*: Viceskoleinspektør Kåe, Nordborg. *Skriftlig regning-matematik*: Viceskoleinspektør Langgård, Odense. *Mundtlig regning-matematik*: Overlærer Andersen, Skærbæk. *Skrivning*: Pens. lærer Haugård, Skærbæk. *Tegning*: Kommunalærer Kronhøj, Skærbæk. *Håndgerning*: Kommunalærerinde fru Kronhøj, Skærbæk. *Sløjd*: Kommunalærer Nygård, Gasse.

Eksamensresultater.

Andreas Agerholm, Frifelt, mg+ (14,19). Hans Uwe Bech, Skærbæk, mg+ (14,47). Vagn Beyer Clausen, Skærbæk, mg÷ (13,12). Gerda Ewald, Brøns, mg+ (14,31). Cathrine Freudendahl, Mjolden, mg+ (14,45). Ane Marie Hansen, Døstrup, mg÷ (13,59). Asta Hansen, Vinum, mg÷ (13,07). Dani Jensen, Skærbæk, g (12,11). Henry Karstoft, Skærbæk, mg (14). Peter Hansen Kromann, Skærbæk, g+ (12,79). Leif Lambertsen, Brøns, mg÷ (13,60). Martin Lydiksen, Birkelev, mg (13,84). Svend Erik Mortensen, mg÷ (13,55). Hans Petersen, Skærbæk, mg÷ (13,29). Kirsten Wind, Bredebro, mg÷ (13,09).

LÆRERNE OG FAGFORDELINGEN.

R. Jørgensen: Regning-matematik i r., fysik i 4.m.-r. og 1.m.-2.m., geometri i 2.m.
Fru O. Jørgensen: Dansk 1.m. og 1.u.

Overlærer Grønlund: Religion 3.m.-4.m., dansk 3.m.-r., engelsk 4.m.-r., fransk r., naturhistorie 4.m.-r., sang 2.m.-3.m.

Frk. Lindegård: Engelsk 1.m.-3.m., tysk 2.m.-r., gymnastik 2.m.-r.

J. Chr. Kortsen: Historie 2.m.-r., geografi r., fysik 3.m., regn.-mat. 3.m.-4.m., sløjd 4.u.-r., gymnastik 4.m.-r.

Frk. Rübner-Petersen: Dansk 3.u.-4.u., regning 1.m.-2.m., skrivning 2.m.-3.m., håndgerning 1.u.-r., gymnastik 3.u.-1.m.

E. Bjørn: Religion 2.m., dansk 2.m., geografi 1.m.-4.m., naturhistorie 1.m.-3.m., tegning 4.u.-4.m., gymnastik 3.u.-3.m., sang 3.u.-1.m.

Fru Jensen: Religion 3.u.-1.m., historie 3.u.-1.m., regning 2.u.-4.u., skrivning 4.u.-1.m., geografi 3.u.-4.u.

Fru Sørensen: Religion 1.u.-2.u., dansk 2.u., naturhistorie 3.u.-4.u., regning 1.u., skrivning 1.u.-3.u., tegning 3.u., sløjd 1.u.-3.u., gymnastik 1.u.-2.u., sang 1.u.-2.u.

SKOLEPENGENE

er 14 kr. om måneden i underskolen og 22 kr. i mellemskolen og realklassen. Søges skolen af flere børn fra samme hjem, betales kun halvt for det andet barn, og de følgende søskende går gratis.

I brændselspenge betales 9 kr. om året. Er der flere søskende betales kun for to.

I de klasser, i hvilke der undervises i sløjd, betaler drengene 6 kr. om året for materiale.

Elever, der indstilles til eksamen, betaler 12 kr. til mellemskoleeksamen og 20 kr. til realeksamen.

Ansøgning om friplads eller nedsættelse af skolepengebetalingen indsendes til skolens bestyrelse inden 15. juni. Ansøgningsskema fås på skolen.

Skolens elever er ulykkesforsikrede under deres ophold på skolen og under deres gang eller rejse til og fra skole. Desuden har skolen tegnet en ansvarsforsikring.

Den mundtlige del af mellemskole- og realeksamen afholdes i tiden fra 31. maj til 21. juni, og årsprøven fra 21. til 23. juni.

Lørdag den 24. juni

kl. 15,30 er der afsluttende møde, ved hvilket eksamensresultaterne meddeles.

Til at overvære eksamen indbydes elevernes forældre og værger samt enhver anden, der interesserer sig for skolen.

Det ny skoleår begynder den 14. august kl. 9.

R. Jørgensen.

ÅRSSKRIFT

UDGIVET AF

SKÆRBÆK REALSKOLES

ELEVFORENING



ELEVFORENINGENS BESTYRELSE

Christian Beyer Clausen, sparekassefuldmægtig, Skærbæk, formand.
Math. Bendesen, købmand, Skærbæk, næstformand.
 Frk. *Anna Beck*, kontorist ved E. S. A .V., Skærbæk, kasserer.
Jens Chr. Kortsen, lærer ved realskolen.

ELEVFORENINGENS REGNSKAB 1948-49

Indtægter:

Kontingent	428,16	
Indgået til legatet	25,00	
Indtægt ved festen	96,50	
Renter	6,02	555,68

Udgifter:

Elevhæftet	325,00	
Indbetalt til legatet	25,00	
Flidspræmie	25,00	
Musik til festen	110,00	
Tryksager, papir, porto m. m.	170,09	655,09
Underskud 1948-49		99,41

Beholdning 1. 12. 1948	698,99	
÷ underskud 1948-49	99,41	
	599,58	

Kassebeholdning	104,22	
Bankbeholdning, folio	487,80	
Postgirokontoret	7,56	
Beholdning 30. 11. 1949	599,58	

Desuden henstår der på bankkonto for livsvarige medlemmer	100,00	
--	--------	--

Skærbæk, den 30. november 1949

Anna Beck, kasserer

Beretning og meddelelse

Som der blev gjort rede for ved fremsendelse af en meddelelse sidst i april måned, er der i år endnu ikke afholdt nogen generalforsamling eller fest. Fra bestyrelsens side var det ellers planlagt at afholde festen i fastelavn, men da vi i januar måned erfarede, at hr. og fru Jørgensen ved skoleårets slutning ville trække sig tilbage, mente vi det rigtigst at udsætte generalforsamlingen og festen til den 24. juni, samme dag som skoleåret slutter. Aftenen skulle så forme sig som en afskedsfest for bestyrerparret.

Festen afholdes på Nørbys Hotel kl. 20,30 præc.

Der bliver fælles kaffebord, generalforsamling ifølge vedtægterne, underholdning og dans.

Der opfordres til at møde talrigt, så vi kan få en fornøjelig og hyggelig aften sammen med bestyrerparret.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.

NB. Vi beder alle gamle elever lægge godt mærke til datoen for festens afholdelse, da yderligere meddelelse ikke bliver fremsendt.



LEGATETS REGNSKAB 1. 8. 1948—31. 7. 1949

Bankbeholdning den 1. 8. 1948	1 380,95	
Gaver til legatet	62,08	
Overskud fra skolefesterne	175,00	
Udbytte af 5 andele i „skræderklin- ten“	25,00	
Renter pr. 11. 12. 48 ibanken ...	18,00	
Renter pr. 1. 1. 49 af oblg.	100,00	
Renter pr. 1. 7. 49 af oblg.	130,00	
Modtaget fra skolen	600,00	873,00
		<hr/>
Købt 1500 kr. 4 % sønderj. kreditf. oblg. 95		1 376,87
Bankbeholdning den 31. 7. 1949		1 114,16
		<hr/>
	2 491,03	2 491,03
		<hr/>

Ovenstående regnskab er revideret. Kassebeholdningen er i overensstemmelse med bankbeholdningen.

C. B. Clausen

Legatets formue er nu — 22. maj 1950: 5 andele i „Skræderklienten“, værdi kr. 500,00. Kr. 7 800,00 4% sønderj. kreditf. oblg. 95. og en bankbeholdning på kr. 348,84.

Legatets formål er at yde hjælp til uddannelse, og det kan søges af ubemidlede, dygtige mænd og kvinder, der har taget realeksamen ved Skærbæk realskole med mindst mg i gennemsnit.

Det kan søges to gange, dog senest i det 6. år efter bestået realeksamen. Ansøgningsskemaer fås på skolen inden 1. dec.

En hilsen og tak til bestyrerparret inden de nu forlader skolen

For de „gamle“ elever, der ikke har haft nogen nærmere kontakt med skolen i de senere år, kommer det jo nok som en smertelig overraskelse, at de gennem denne årsberetning erfarer, at vort afholdte bestyrerpar nu lægger op og overlader ledelsen af skolen til yngre kræfter.

For os, der bor nærmere og derfor lettere har haft en vis kontakt, kommer den endelige beslutning ikke så overraskende. Vi så jo, hvordan navnlig de fem besættelsesår sled på kræfterne, og senere gjorde hr. Jørgensens plagsomme indreørelidelse ham flere gange totalt uarbejdsdygtig i perioder, så han alene af den grund måtte overveje, om det ikke var til skolens bedste at tiltræde et velfortjent otium. Det har jo nok lettet noget at tage den store beslutning, da bestyrerparret kunne se lærerparret Kortsen som efterfølgere. (Det nye bestyrerpar har nu mange (15) års virke ved skolen at se tilbage på og nyder begge stor agtelse og anseelse for deres udmærkede tag på ungdommen og deres store arbejdsevne og hidtidige indsats både på skolen og udenfor denne). Men i denne omgang var det fru og hr. Jørgensens indsats ved Skærbæk realskole jeg skulle prøve at skildre.

Jeg husker endnu tydeligt den begejstrede og initiativrige familie, der ankom, endnu før det tyske gendarmeri helt havde opgivet ævred, og tog fat på deres udmærkede stykke genforenings- og oplysningsarbejde med en stadig voksende flok af børn med de mest forskellige (eller snarere manglende) forudsætninger for at få del i dansk mellemenskoleundervisning. De kom fra den naturskønne og smilende Skan-

derborgegn til vor flade, dengang fattige og udpinte „Vestkant“ og skabte en skole, der nu er selvejende institution med alle en dansk eksamensskoles rettigheder og pligter. Der var ingen offentlige kasser at ty til, og dengang var det ikke god latin, at en udgift er for nul at regne, når bare en anden kasse betaler. Nej, de havde kun deres egen energi, optimisme og tro på sagen for at føre den igennem. Og hvor de sled, ikke blot med os elever, men med og for alle, der blot ville modtage vejledning og kundskaber, og samtidig gav de os deres rige personlighed, der jo umærkeligt og derfor netop så usigeligt og forunderligt virker både direkte og indirekte og huskes og fornemmes den dag, de meddelte kundskaber er gået nok så meget i glemmebogen.

Men de kunne også andet end slide i det. Hvor kunne de også gøre det festligt og fornøjeligt for os, når skolen festede, enten det nu var skovture, skoleballer, elevfester på skolens årsaftslutningsdage eller senere, når de som ærværdige ærkesmedlemmer kastede glans over elevforeningens fester. Og der har vi jo da lov til at håbe, at vi kan træffe dem begge i mange år endnu. Det er nu min overbevisning, at det stadigvæk er den måde, vi gamle elever bedst kan vise vor taknemlighed mod vort nu snart gamle, elskelige bestyrerpar og vor skole, ved så ofte som muligt at møde op og hilse på dem der.

Personlig vil jeg ikke undlade at fremføre min hjertelige tak for god påvirkning i enhver henseende i en periode af mit liv, hvor der skulle træffes afgørende valg for hele min udvikling og fremtid.

Jeg kan ikke lade være med at slutte med at ønske for det nye bestyrerpar, at deres arbejde for skolen må lykkes lige så godt som Jørgensens, så skal vor gamle skole nok klare sig.

J. Roued.

Ændret udgave af
»MIT LIVS EVENTYR«

I april 1935 — samme år som Mussolinis flyvemaskiner drøede ind over Abcssiens vilde bjerge — luntede Thybanens bumletog, som jeg havde oplevet det så ofte før, langsomt og adstadigt gennem Thylands blødtvungne bakkedrag.

For mig havde rejsen dog denne gang en særlig betydningsfuld karakter. Jeg skulle til stævnemøde. Vi skulle mødes på banegården i Horsens. Ældre elever vil derfor forstå min højtidelige sindsstemning.

Selv om det gik en del hurtigere end i hin tid, da man ifølge „Blæksprutten“ måtte være belavet på, at hvis man rejste fra Thisted med et nyfødt barn, ville dette være nået konfirmationsalderen ved ankomsten til København, ligesom man måtte forudse, at faderens skæg på dette tidspunkt ville konkurrere slemt med Noahs, så var der dog stadig på denne strækning god tid til at filosofere over tilværelsen.

Det var dog ikke på Thybanen, hvad nogen måske kunne føle sig fristet til at tro, at man havde de to lokomotiver „Gallilei“ og „Luther“. Disse Navne kom af, forklarede togpersonalet, at Gallilei som bekendt sagde: „Den bevæger sig dog alligevel“, mens Luther nøjedes med: „Her står jeg. Jeg kan ikke andet.....“

Men trods alt var der god tid til at fordybe sig i sig selv, og min betagelse af situationen gjorde det naturligt for mig at lade mit dengang 26-årige unge liv passere revy i tankerne, mens toget asede den lange vej mod Horsens, mine længslers mål.

Jeg mindedes min gamle lærer, der nu hviler på kirkegården der-

hjemme i Vesløs, nabobyen til Johan Skjoldborgs Øsløs, og mindedes ham som lærer og menneske med den største taknemmelighed. Han gjorde den for mig trøsterige opdagelse, at jeg ikke var så dum, som jeg desværre så ud til. Han lovede derfor at læse lidt ekstra med mig — den nærmeste realskole lå temmelig langt væk — hvad far omend tøvende gik med til, da han alligevel ikke havde stor tiltro til, at en bogorm kunne opdrages til at rode ordentlig i jorden.

Jeg besluttede så senere at læse til lærer og kom på seminariet i Silkeborg, hvor jeg tilbragte fire dejlige ungdomsår i de skønneste naturomgivelser i den skov- og søkransede by. Forstander Vinther gjorde med sit rige lune, sit frie livssyn og sin kærlighed til litteraturen et dybt indtryk på mig som på så mange andre unge lærere.

Forstander Vinther skaffede mig efter min dimission i 1930 plads på Antvorskov højskole hos daværende forstander Fr. Nørgård. I de tider, da der var 50 ansøgere til et vikariat, var det et stort held straks at få arbejde, især når man som jeg ikke engang kunne bestride vugge- langt mindre kirkesang.

Jeg tilbragte en hyggelig vinter på højskolen og tog derfra til Askov sløjdlærerskole, hvor jeg tog lærereksamen i sløjd. Forstanderen i Askov skaffede mig så plads på Vestbirk Efterskole. Her skulle jeg bl. a. undervise i sløjd. Hos forstander C. Ross Petersen og frue befandt jeg mig så godt, at jeg først efter at have aftjent min værnepligt i sommeren 1934 bestemte mig til at søge noget andet.

Som soldat gjorde jeg tjeneste i hjælpetropperne ved Geodætisk Institut, og sammen med 11 kammerater var jeg så heldig at blive udtaget til tjeneste ved opmåling på Island.

Det blev en herlig tur, da søsygen først var overstået. I fire måneder fartede vi rundt i det nordøstlige hjørne af Island, delt i hold på 1 officer og 2 menige. Vi boede i telte og red rundt på små islandske heste. Min kammerat var hestepasser, mens jeg selv var kok og skriver, ansvarsfuldt hverv, ikke mindst det første; men min kokekunst stod sin prøve — det drejede sig nu også mest om at koge konserves. Vi stod den alle tre igennem. Hestepasseren mente, at det mere skyldtes vort jernhelbred end mine kvalifikationer. Vi havde i øvrigt mange spændende oplevelser, men det er en anden historie.

Imidlertid måtte jeg afbryde disse selvbiografiske betragtninger. Toget var nu endelig nået til Horsens.

Tankerne fik en anden retning. Hvordan ville mit stævnemøde spænde af? Ville jeg møde genstanden for min længsel, eller ville skuffelse blive min lod som så mange andres i lignende tilfælde?

Min frygt viste sig at være ubegrundet. En herre, der godt kunne ligne og hurtigt viste sig at være en realskolebestyrer, stod på perronen. Han præsenterede sig som R. Jørgensen, Skærbæk og bød mig på kaffe i ventesalen.

Kort tid efter så jeg for første gang fra toget syd for Ribe de egne, som jeg i de følgende år skulle blive ret fortrolig med. Jeg kan ikke sige, at det var kærlighed ved første øjekast. Den skulle først indfinde sig senere. På dette tidspunkt gav jeg digteren villigt ret, når han synger: „For en fremmed barskt og fattigt er vort Land.....“

Da jeg var ankommen til Skærbæk, var „store Aksel“ en af de første, jeg traf på realskolen. Den selvfølgelige hjemmenvanthed, hvormed han optrådte på skolen, lod formode, at han var noget ved musikken. Jeg så ham i ånden som en fremtidig kollega. Jeg blev beroliget ved at høre, at han kun blev sat til det udvendige arbejde på skolen.

Jeg havde ikke været i Skærbæk ret længe, før det gik op for mig, at jeg befandt mig godt, og denne følelse er i de ca. 15 år, der er gået siden dengang, bleven yderligere styrket. Den voksede sig snart så stærk, at jeg helt opgav tanken om at søge andetsteds hen, da jeg tvivlede meget på, at jeg nogen steder ville befinde mig bedre eller blot lige så godt.

Hertil har der været flere grunde. Lad mig først nævne selve arbejdet ved eksamensskolen. Den målbevidste arbejdsmetode, man er nødt til at anlægge ved denne skoleform, tiltalte mig straks.

Den lidelse og elendighed som eksamen — efter hvad man fra visse sider har fundet ud af — skulle føre med sig, har jeg aldrig set noget til, end ikke i drømme. Derimod har jeg endda i selve eksamenstiden, når de onde kræfter rasede krigssvangert, set mange glade børn. Hvis de led, forstod de ihvert fald at skjule det. De bar i så fald i sandhed med smil deres byrde.

Også børnene, de små sønderjyder, kom jeg hurtigt til at synes om. Ganske vist forstod jeg i begyndelsen ikke altid deres for mig den-

gang ret besynderlige sprog. Det var ikke fri for, at jeg betragtede dem med en blanding af ærefrygt og forvirring, når de som små profeter talte om, hvor der var sket i morgen. Senere skulle jeg lære, at „i morgen“ slet ikke er i morgen, men i morges.

Snart lærte jeg dem at kende som djærve skud af den fædrene stamme. Jeg husker bl. a. drengen, der gav sin målmand følgende alvorlige irettesættelse: „En sku trow, du ha' slugt æ fostann a en kow“, da denne ikke holdt buret rent.

Hurtigt kom jeg til at sætte pris på deres lune. En af disse lunets sønner spurgte mig en lørdag med højtidsfuld alvor på bredt sønderjydske: „Skal De på jagt i morgen, hr. Kortsen?“ Jeg rankede mig en kende, idet jeg tog hans alvor som en slags ærefrygt. Det kunne jo tænkes, at han havde hørt noget om mine jagtlige præstationer. Jeg bekræftede lige så højtidelig, at jeg havde tænkt mig at tage ud at skyde et par harer og således sprede skræk og død omkring mig. „Ja,“ fortsatte han stadig lige alvorligt, „så kommer vi vist til at tage vores køer ind i morgen.“ Jeg gav skyndsomst ordre til lidt mere fart i omklædningen.

Også mine kolleger ved skolen kom jeg snart til at synes om. De gjorde alt for at hjælpe mig uerfarne til rette i begyndelsen, og senere har vi altid haft det bedste samarbejde.

Men hvem jeg til syvende og sidst kan takke for, at min tid ved Skærbæk realskole hidtil har formet sig så lykkelig, som tilfældet er, er skolens leder i de svundne år, hr. Jørgensen.

Det var først og fremmest hans måde at lede skolen på, der gjorde den til et sted, hvor der var godt at være. Den frihed, han har givet sine lærere i deres arbejde, har gjort, at man hele tiden har følt sig tryk og været glad for at udføre det.

Friheden var selvfølgelig ikke ensbetydende med, at han ikke stillede krav. De største krav stillede han dog altid til sig selv.

Gennem sin kærlighed til skolen og sin glødende interesse for alt, hvad der vedrørte den, viste han os medarbejdere det smukkeste eksempel til efterfølgelse.

Det var sikkert denne ildhu for skolen, der bragte hr. Jørgensen gennem den tunge sorg ved sønnen, Åge Rübner Jørgensens død i 1943. Den holdt ham som oftest oppe og i arbejde trods svigtende

helbred. Den fik ham til at tage affære ved angreb på skolen. Sidst tvang den ham til at arbejde for nedlæggelsen af underskolen, fordi han derved mente at tjene skolens sande tarv.

Alt dette er sket på en måde, der har aftvunget os, der kender hr. Jørgensen, den dybeste respekt. Vi beundrer den beherskelse, hvormed han har taget livets tunge tilskikkelser, den rolige dygtighed, hvormed han har tilbagevist angreb på skolen, og den saglige klarhed, der trods de sidste års træthed, altid prægede ham, når han talte sin kære skoles sag. Vi ønsker for hans modstandere, at de må få lykke til at udføre deres arbejde lige så uegennyttigt og dygtigt, som hr. Jørgensen har udført sit for Skærbæk realskole og fru Jørgensen ikke mindre.

Jeg vil hermed sige hr. Jørgensen hjertelig tak for de 15 år, der er gået, siden jeg traf ham første gang i Horsens.

Fru Jørgensen skal også have sin del af takken. Hun har altid bestræbt sig for, at skolen ikke blot skulle være en arbejdsplads, men også et hjem for børn og lærere. Ikke mindst efter, at jeg er blevet gift, har min kone og jeg nydt godt af hendes store gæstfrihed og uselviske hjælpsomhed i stort og småt. Vi er hende begge stor tak skyldig.

Som det sikkert vil være bekendt, trækker hr. og fru Jørgensen sig tilbage nu til sommerferien, og jeg overtager ledelsen af skolen fra 1. august.

Jeg vil gerne i denne anledning fremkomme med forskellige ønsker for skolen og dens fremtid.

For det første vil jeg håbe, at vi på skolen endnu i mange år må få glæde af den indsigtsfulde viden et livs erfaring i skolens tjeneste har bragt hr. Jørgensen og at vi ofte på skolen må se hr. og fru Jørgensen i de kommende år.

Et andet stort ønske er, at hvad seks års krig og fire efterkrigsår hindrede hr. Jørgensen i at virkeliggøre, nu inden alt for mange år må blive til virkelighed, og den før krigen projekterede ombygning og udvidelse af skolen må blive gennemført.

Ligeledes håber jeg stærkt, at det gode samarbejde, der hidtil har været mellem mine kolleger og mig, må fortsætte ind i fremtiden, og at vi i fællesskab må gøre skolen værdig til forældrenes tillid som hidtil under hr. Jørgensens ledelse.

Jeg håber, at vi må gøre den til en skole, som forældrene trygt kan sende deres børn til, og hvor børn, der vil lære noget, må blive glade for at være.

Jeg håber så iøvrigt, at mødet i sin tid i Horsens kun må få gode følger for Skærbæk realskoles fremtid.

Til slut de venligste hilsener til alle gamle elever, både dem før og efter 1935.

J. Kortsen.

Syv måneder i Svejts

Når man har siddet på skolebænken i 12 år, kan det forekomme en, at man nu har siddet på det samme sted længe nok, og man får lyst til at komme ud at se sig om. Da der imidlertid ikke er mange muligheder for at opholde sig længere tid i udlandet, hvis man ikke har en uddannelse bag sig, bestemte jeg mig til at tage plads som ung pige i huset i Svejts.

Efter at have fået forbindelse med et ungt præstepar i Schaugnau, i Kanton Bern, rejste jeg sammen med en veninde den 17. november 1947. Næste dags aften nåede vi efter den lange, men interessante rejse gennem Tyskland til Bern, hvor min veninde blev, mens jeg måtte videre til Schaugnau. Jeg nåede dog den næste dag at opleve Bern, som er en meget smuk By. Går man gennem de gamle gader med buegange og springvand, føler man sig hensat til Middelalderen og ville knapt nok undre sig, hvis en ridder i fuld rustning kom ridende. Gennem byen slynger floden Aare sig med små vandfald; flere broer fører over floden ind til den indre by, hvor den smukke, gotiske domkirke og rigsdagsbygningen, „Bundespalast“, rager op. I horisonten ser man alpernes sneklædte tinder, et betagende syn, når man er vant til at bo i markslandet.

De næste syv måneder var jeg så i præstegården i Schaugnau. Der var meget at bestille, kun lidt fritid, hvad der er almindeligt i Svejts, så jeg vil ikke just råde unge piger, som er indstillet på at holde ferie eller er forvænt med de, i sammenligning hermed, gode danske for-

hold, at tage plads i huset i Svejts. Man må være forberedt på at tage fat. Er man det, bliver det trods alt en stor oplevelse, og jeg har aldrig fortrudt det. At leve sig ind i et fremmed folks skikke og levevaner, lære et fremmed sprog grundigt og have en skøn og fremmedartet natur for øje hver dag, opvejer det meget arbejde. Desuden var præsten og hans kone tiltalende og interessante mennesker, som man kunne have megen glæde af at være sammen med.

Schaugnou ligger i Emmenthal, omgivet af bjerge på begge sider. I bunden af dalen løber floden Emme, nogle steder med brusende vandfald, andre steder stille rislende. Selvom der er forbindelse med omverdenen, ligger byen alligevel temmelig isoleret, hvad der også sætter sit præg på befolkningen, som ikke har meget udsyn, men arbejder, fra de står op ved 4—5-tiden om morgenen, til de går i seng ved 9—tiden om aftenen. Der må også arbejdes hårdt, da terrænet er vanskeligt, og jorden ikke nær så frugtbar som i Danmark. Der er ikke skarpe skel mellem gårdmænd og husmænd, skellet går snarere mellem agerbrugere og kvægavlere, skønt det efterhånden udviskes. Men enkelte er der dog endnu, som ejer meget kvæg, som de om foråret driver op på græsgangene. Køerne går med store klokker om halsen, som klinger i de stille sommeraftener. Gårdene er bygget i tre ctager, men har til gengæld kun een længe. Til højtiderne ser man mange i nationaldragt, især de unge piger, men også mændene går om sommeren i hvide bluser med sorte fløjlsjakker over til deres arbejde. De taler langsomt og tungt på det underlige svejtsertysk, som i begyndelsen er umuligt at forstå, men man lærer det ret hurtigt.

Vinteren er lang og streng, men foråret og sommeren i Svejts er noget af det skønneste, man kan tænke sig. Alt spirer og grønnes; selv op ad de grå fjeldsider gror grønt græs, hvor der om vinteren altid lå sne. Overalt i dalen myldrer blomsterne frem, en mangfoldighed af arter. Luften er høj og klar, blæst er der ikke meget af, når man er vant til Danmarks vestkyst, — bjergene giver læ.

I slutningen af juni kom min far og hentede mig. Vi rejste rundt nogle dage på rundrejsebillet, hvor vi så en hel del af landet, Zürich, Lausanne, Genève, Freiburg, Thun, Lugano og Luzern, hvorfra vi sejlede på Vierwaldstättersøen. Genfersøen var strålende blå og skøn, men især var det en stor oplevelse at komme til Lugano i den italienske

del af Svejts. På vejen dertil kørte vi gennem alperne over Sct. Gotthard-passet, gennem en uendelig lang tunnel. Nord for alperne var vejret vådt og koldt, men syd for var der det dejligste solskin. Lugano var helt sydlandsk med palmer.

Den 29. juni vendte vi næsen hjem og nåede velbeholdne Mjolden næste dags eftermiddag, en stor oplevelse rigere. Dog måtte jeg, da jeg igen gik i de grønne enge ved Bredeå, sande det gamle ord: „Øst, vest, hjemme bedst“.

Birte Helms.



MILITÆRFLYVER

Jeg blev for nogen tid siden bedt om at fortælle lidt om flyvning til clefskriftet, idet jeg har taget springet fra trafikassistent ved DSB til militærflyver. Det vil jeg i det følgende søge at give en forklaring på, og samtidig fortælle lidt om uddannelsen.

Allerede fra barn havde jeg beundret flyvningen og søgt at sætte mig ind i dens mysterier gennem bøger og tidsskrifter. Interessen svækkedes ikke, da jeg blev ældre, og var der stadig, da jeg i 1943 tog realeksamen i Skærbæk, men krigen så imidlertid ud til at ville lægge en hindring i vejen for mine planer, så jeg søgte istedet til jernbanen efter en kort tid at have prøvet landvæsenet. Men selv da jeg blev gift, ville min lyst til at komme på vingerne ikke forsvinde, så mens jeg aftjente min værnepligt ved sjællandske flyverafdeling, hvor man jo dagligt så på flyvningen uden selv at flyve, lovede jeg mig selv, at nu eller aldrig skulle det være. Mens jeg lå på kornet-skolen på Kronborg, søgte jeg ind på flyverskolen. De fleste mennesker rådede mig på det kraftigste fra at søge, da det blev sagt at være livsfarligt at flyve, kun for eventyrere, vovehalse osv. Men min kone støttede mig, og så var alt i den skønneste orden. Nå, da jeg senere hørte, at der var ca. 900 ansøgere, var der vel ikke noget at

sige til, at man regnede sine chancer for meget små, navnlig da der kun skulle bruges et halvt hundrede mand.

Men alt gik imidlertid, som det skulle, jeg kom med til optagelsesprøverne, der først og fremmest bestod af lægeundersøgelser; hvis man fejlede noget på legeme eller sjæl, så — —!! Kort sagt, man blev undersøgt fra A—Z. Endvidere var der arvebiologiske undersøgelser, psykotekniske og karakterologiske prøver m. m. — En meget morsom prøve var i trykkammeret. Det er en stor, lufttæt beholder med plads til 6 mand. Her blev man lukket ind sammen med et par læger, der hele tiden målte blodtryk og puls. I løbet af ca. 20 minutter blev lufttrykket i kedlen sat ned til halvdelen af det normale tryk ved jordoverfladen, eller svarende til det atmosfæriske tryk i 6000 m højde. Det var ganske pudsigt at se reaktionen hos de forskellige, når iltindholdet i luften faldt, nogle besvimede, andre oprådte, som de var let berusede, og en ting som at stove og skrive blot et lille ord som f. eks. violin, kunne volde store kvaler, og det skrevne var oftest ulæseligt for andre. — Prøverne strakte sig over en uge, og hver dag dumpede nogen! Jeg klarede mig heldigvis igennem, og en dag kom meddelelse om, at jeg var optaget på flyverskolen og skulle møde i Værløse den 7. januar 1949 til teorikursus. Dette kursus varede i 2 måneder og afsluttedes med eksamen, hvor et par mand dumpede; men det blev til mange, inden vi var færdige på skolerne. Nå, vi flyttede så til Avnø på Sydsjælland, hvor den egentlige flyvning skulle begynde.

Vi var imidlertid begyndt at få det kammeratskab frem, som jeg tror er ganske specielt imellem flyvere, velsagtens fordi vi er meget afhængige af hinanden. Hvem møder man så? Ja, faktisk alle fag møder man, een har været fyldepennereparatør, een styrmand, dekoratør, smed, erhvervsflyver, studenter, kontorfolk osv., et bundt prægtige fyre.

Flyvningen begyndte på en åben skolemaskine, den danske KZ II trainer, og senere fløj vi den velkendte „Lærke“, som mange herhjemme har fået deres luftdåb i. Men vi bestilte også andet end at flyve; vi udvidede den grundlæggende viden, vi havde fra kursus i Værløse, og hvad lærte vi? Luftnavigation, meteorologi, motorlære, aeroplanlære og flyvergeografi, hvor man faktisk skulle lære sit land

at kende, så man endte med at have danmarkskortet i hovedet. Et andet vigtigt fag var fjernkending af luftfartøjer, hvor vi i meget få sekunder skulle kunne genkende ethvert fly af betydning. Det siger sig selv, at så hurtigt som muligt skal militærflyveren i krigstilfælde kunne se, om han står over for ven eller fjende.

De første timer, man flyver, er med instruktør og går med at vænne sig til at flyve og lære landingsøvelser, indtil man en dag får lov at gå alene i luften efter at være prøvet af chefen. Det er en stor dag på en flyverskole; kammeraterne står spændt og ser, om han nu også kan klare den alene, og hvordan bliver hans landing? Jo, den var fin, så frem med blomsterne, som overrækkes den lykkelige af chefen; men om aftenen må „stakkelen“ bløde for det i messen.

En dag fandt vi ud af, at der måtte skaffes penge, så vi kunne holde en afslutningsfest. Pengene kunne lettest skaffes gennem et bødesystem, hvor alle elever kunne dømme og tillige idømmes bøder. Man kunne få bøder for næsten alt, og vovede man så at protestere, var taksten dobbelt. Hvis en mand snorkede om natten, fik han bøde, tabte han cigaretaske på gulvet, lavede han en dårlig landing, fløj han ureglementeret, spurgte han læreren om noget efter timens afslutning, osv., alt sammen noget, der gav penge i kassen.

Nå, der var naturligvis ikke lutter spøg, en hel del gode kammerater måtte forlade skolen på grund af uegnethed til flyvning. Vi afsluttede med eksamen i både teori og flyvning. I det sidste fag var certifikationsprøver, kunstflyvning m. m.

Dette var elementærflyverskolen, og man opdagede her rigtigt, hvor smukt et land Danmark er set fra luften, og hvor dejligt det er at flyve. Man må sande et gammelt ord, der siger: „Een gang flyver, altid flyver!“ når man en dag med smukt vejr hernede kravler over skyerne og ser det storslåede panorama, som skylandskabet er.

Efter at være færdig på Avnø, drog vi til Karup, hvor vi fløj „Harvard“, en fin fin amerikansk træningsmaskine, der var betydelig større og tungere end de maskiner, vi hidtil havde fløjet, og så gik den betydelig hurtigt.

Vi havde nu den grundlæggende træning til jagerflyvningen, f. eks. til luftkampøvelser, hvor man i stedet for at skyde med skarpt filmer sin modstander, så man kan se på filmen, når man er landet,

om han nu også blev skudt ned. Formationsflyvning og natflyvning havde vi også.

Men stadigvæk blev teorien udvidet, der kom engelsk, sang og dans, ja, en flyver skal kunne begå sig overalt. — Vi havde nu så meget at gøre, at en del af undervisningen blev lagt om aftenen, og da vi ydermere havde natflyvning et par gange om ugen, kan enhver regne ud, hvornår der var fritid!! Nej, det var slid, men interessant, og jeg tror ikke, mange skoler kan prale med så arbejdslystne elever, som en flyverskole.

Til sidst kommer man på løjtnantsskole og får her navnlig krigskunst af forskellig slags som hovedfag, ved siden af at vi fløj en tomotoret maskine.

Så kommer endelig den dag, hvor man er færdig, bliver udnævnt til løjtnant og ved en parade får overrakt „Vingen“, som var målet, idet den kendetegner, at nu er man flyver.

Et sådant hold klarer sig ikke igennem skolerne uden skrammer; vi havde et par uheld, hvor det ene endte med døden for en god kammerat. Men over halvdelen dumpede, da de blev fundet uegnede til fortsat uddannelse.

Efter skolerne bliver man så delt ud til eskadriller og luftflotiller, hvor nogen kommer til at flyve jagere, en del bliver instruktører, og andre kommer til at flyve tunge maskiner. Jeg valgte selv de sidstnævnte.

Tro nu endelig ikke, når man er færdig med skolerne, at man så er færdig med at lære noget, nej, der kommer stadig nyt, og når man skal flyve en ny type, skal man sætte sig ind i dens egenskaber, motorbehandling osv., og meget andet må man simpelthen repetere for ikke at glemme det.

Men lad nu ikke dette være afskrækkende og tro ikke, at det er næsten umuligt at blive flyver. Enhver rask ung mand vil altid have chancer, og det er et job, som absolut er alt andet end kedeligt. Næste sommer flyver jeg, om alt går vel, til Grønland og skal flyve deroppe i nogle måneder som et led i kortlægning af vor store koloni, men det er fremtidsmusik, som måske en anden gang giver stof til en ny artikel i elevskriftet.

K. A. Sørensen.

MEDLEMSFORTEGNELSE for Skærbæk Realskoles Elevforening

Livsvarige medlemmer:

Andersen, Hans, landmand, „Virkelyst“, Brøns.

Degn, Peter, bankassistent, Bremensgade 25, København S.

Jørgensen, Ottilia.

— R., skolebestyrer, Skærbæk.

Kruse, Karin, lærerinde, Aalykkegade 13, Kolding.

Petersen, Ejner, konstruktør, Konsul Jensensgade 1, Horsens.

Aabling, Inger, tandtekniker, Tøndervej, Skærbæk.

Andersen, Hanne, f. Schou, Nissumsgade, Skærbæk.

— Annelise, kontorist, adr. fru Kronstrøm, Carl Bernhardsvej 11 4 sal, Kbhv. V.

— Meta, sygeplejeelev, S. A. 573, Københavns amts sygehus, Gentofte.

— Johs., seminarieelev, Drengsted, Døstrup S.

— Bent, væver, Skyttevej, Gram.

— Ruth, ekspeditrice, Borgergade 21, Esbjerg.

— Laura Elsiné, f. Hansen, Sportscaféen, Toftlund.

— Carl, mekanikerlærling, Gasse, Skærbæk.

Andresen, Hans A., toldassistent, Ribe.

— Werner H., toldassistent, Aabenraa.

— Inger, plejerske, Hagagård, Ski St., Oslo.

— Anna Grethe, tandtekniker, Skærbæk.

Antonius, Hans, Øster Aabølling, Frifelt.

Appel, Gunvor, lærerinde, Emdrupvænge 182, København Ø.

Bastian, Niels, førstelærer, Gaansager, Frifelt.

Bay, Erik, civilingeniør, Kaplevej 23, Lyngby.

Beck, Anna, kassererske, E. A. S. V., Skærbæk.

— Birte, barneplejerske, Østrupgård børnehjem, Otterup.

— Niels, radiomekaniker, Ribe.

Beier, Jens, vognmand, Vollerup, Bolderslev.

— Signe, f. Beier, Kongelundsvej 12, København S.

— Christian, gårdbestyrer, Roager.

- Bendesen, Helga, f. Schmidt, Andst.
 — Mathias, købmand, Magasin du Nord, Skærbæk.
- Bennedsen, Hanni, telefoncentralen, Højby, Fyn.
 — Anders, kasserer, Eksportslageriet, Skærbæk.
- Bertelsen, Johanne, barneplejerske, Teglværksgade 3, København Ø.
 — Hans, ekspedient, Frederikssundsvej 403, København N.
- Bjørn, E. lærer, Realskolen, Skærbæk.
- Boesen, Holger, landmand, Astrup, Brøns.
 — Peter, politibetjent, Grønlandsvej 9a1, Slagelse.
- Bogh, Ejner, toldmedhjælper, Farversmøllevvej 43, Aabenraa.
 — Hans, lærer, Farversmøllevvej 43, Aabenraa.
 — Jørgen, lærer, Adelgade 102, Skanderborg.
 — Holger, toldassistent, Teglværksvej 2, Svendborg.
 — Henning, postelev, Sønderborg.
- Boisen, Boe, lærer, Tønder.
 — Christiane, f. Rossen, Tønder.
- Bojsen, Misse Stamp, f. Stamp, Hiort Lorentzensvej 30, Haderslev.
- Boldt, Herluf, Havedgård, Rejsby.
- Bollerslev, Karen, Strucksalle, Tønder.
- Borner, Jørgen, ekspedient, Skærbæk.
 — Per, ekspedient, Skærbæk.
- Brammer, Svend, sømandsskolen, Frederikshavn.
- Brandt, Christian, chauffør, Skærbæk.
 — Niels, chauffør, Skærbæk.
 — Jens, handelslærling, Bredebro.
- Brink, Johs., officersaspirant, Søndernæs, Brøns.
- Brodersen, Sigrid, fabriksingeniør, Kystvejen 271, Aarhus.
- Brondbjerg, Ingrid, f. Boldt, Hammel boghandel, Hammel.
- Bruun, Thyge, journalist, „Modersmålet“, Haderslev.
- Bunkeflod, Else, cand. pharm. Kongsgårdsvej 23, Viby J.
- Bøgesvang, Henry, kommis, Sejstrup, Gredstedbro.
- Carl, Marius, stud. med., Amager Boulevard 128a2, København S.
- Carlsen, Ella, f. Ravn, Rødovrevej 201, Vanløse.
- Christensen, Emma, f. Thyssen, Skodborg J.
 — Anna, f. Petersen, Kirkevej, Skærbæk.
 — Ida, Kløjing, Arrild.
 — Amalie, Gassevej 3, Skærbæk.
- Christiansen, Aage, bankassistent, Hovedgade 46, Søborg.
 — Fritz Lund, styrmand, Dickens Alle 26, Søborg.
 — Inge Lise, børnehospitalet, Martinsvej 7-9, København V.
- Clausen, Chr. Beier, sparekassefuldmægtig, Skærbæk.
 — Jens, mekaniker, Skærbæk.
 — Inger, Ribevej, Skærbæk.
- Debell, Holger, disponent, Jagtvej 64, Odense.

- Degn, Willy, overtoldbetjent, Kongsmark, Rømø.
 — Svend Aage, Astrup, Brøns.
 Dissing, Niels, førstelærer, Grasten, Thurø.
 Dransfeldt, Karen, f. Brink, Søndernæs, Brøns.
 Dyremose, Grethe, f. Schmidt, Ved Diget st. tv., Kastrup.
 Ebsen, Niels, kommunekasserer, Frifelt.
 Fabricius, Astrid, f. Christensen, Gasse, Skærbæk.
 Fink, Kristen, arkitekt, Nexø, Bornholm.
 Frederiksen, Jean Vind, Niels Finsensallé 98, Søborg.
 Fredslund, Sigrid, f. Hansen, lærerinde, Tornerosevej 37 st., Herlev.
 Fromsejer, Elsie, f. Juhler, Gesing, Skærbæk.
 — Peder, landmand, Gesing, Skærbæk.
 Gaeng, Carla, kontorist, Eksportslagteriet, Skærbæk.
 Gjerlev, Signe, f. Lorensen, Skovvejen 45, Silkeborg.
 Gerts, Leo, mekaniker, Ballum.
 Gram, Rigmor, telefonist, Suldrup, Støvring.
 Grønlund, E., overlærer, Realskolen, Skærbæk.
 Hålløf, Inger, f. Feilberg Jørgensen, lærerinde, Sdr. Boulevard 38, Odense.
 Hansen, Else, bogholderske, Skærbæk.
 — Elsie, Paduavej 182, København S.
 — Hans R. L., cand. polyt, Bagsværdvej 221, Bagsværd.
 — Gerda, f. Schmidt, Bagsværdvej 221, Bagsværd.
 — Hans, bagersvend, Esbjerg.
 — Knud, købmand, Skærbæk.
 — Hans Brøsen, gårdejer, Tøvring, Døstrup S.
 — Jens, montør, Dronningensgade 13, Odense.
 — Jes, møllersvend, Døstrup S.
 — Knud Aage, cand. polyt, Øster Aabølling, Frifelt.
 — Kirstine, plejermøder, Aandssvageanstalten, Ribe.
 — Peter, bankassistent, Bankskolen, København.
 — Gunnar, ekspedient, Magasin du Nord, Skærbæk.
 — Anders, landmand, Døstrup S.
 — Per, stud. theol., Sct. Jacobsgade 31th., København Ø.
 — Maria Banke, f. Knudsen, lærerinde Sdr. Landevej 43², Sønderborg.
 — Nis Emil, radiotekniker, Parkvej 5, Haderslev.
 — Anna Mathilde Lohmann, f. Helms, Magistervej 21⁴, København N. V.
 — Bothilde, Bunti, Ballum.
 — Pål, sømand, Vesterende skole, Ballum.
 — Thomas, mejeriet, Branderup.
 — Tage, kontorist, Skærbæk.
 — Peter Høy, Havedal, Ribe.
 — Niels, kommis, Roager.
 — Jørgen, tandlægestuderende, Vinumgård, Døstrup S.
 — Marne, Kjeplund, Skærbæk.

- Tage, kontorist, Eksportslagteriet, Skærbæk.
- Rud, lærer, Munkebo skole, Dræby.
- Gerda Dyrbye, f. Knudsen, Middelfartsgade 6 st., København Ø.
- Asta, ekspeditrice, Skærbæk.
- Anne Marie, Døstrup S.
- Svend Aage, kontorist, Skærbæk.
- Ruth, kontorist, D. S. B. Skærbæk.
- Hellenberg, Rosa, broderiforretning, Storegade, Skærbæk.
- Helms, Ingrid, lærerinde, Hesseløgade 4 st. th., København Ø.
 - Christian, fodermester, Damgård, Hillerød.
 - Birthe, stud. mag. Hesseløgade 4, København Ø.
- Henningsen, Elisa, f. Jessen, Gaansager, Frifelt.
- Holdt, Signe, indendørsarkitekt, adr.: Svendsen, Nakskovvej 42, Valby.
 - Grethe, syerske, K. F. U. K., Bredgade, Kolding.
- Holm, Jakob, dyrlæge, Skodborg J.
- Høeg, Ingeline, kontorist, Bispekontoret, Ribe.
- Højland, Astrid, f. Rasmussen, Havevej, Skærbæk.
- Hørlyck, Ingwart, seminarieelev, Gassevej, Skærbæk.
- Ibsen, Vilh., klitassistent, Rømø.
- Jacobsen, Jacob, forpagter, Nr. Skærbæk, Skærbæk.
 - Marie, f. Küllerich, Byvängen 4, Sækkøbing.
- Janstrup, Hansine, f. Richter, Skolegade, Skærbæk.
- Jensen, K. Chr., sognepræst, Starup, Haderslev.
 - Thorvald, lokomotivfører, Wørrishoffersgade 29, Nyborg.
 - Anna, f. Freiberg, Aalekistevej 46² th., Vanløse.
 - Peter, snedker, Bredebro.
 - Knud, Husum, Ballum.
 - Annelise, klinikdame, Skærbæk.
 - Cathrine, tandtekniker, Rønne, Bornholm.
 - Rita, Nissumsgade, Skærbæk.
 - Dagny, f. Aabling, Gassevej, Skærbæk.
 - Søren Thim, mekaniker, Rejsby.
 - Cathrine, f. Brink, lærerinde, Skolegade, Skærbæk.
 - Jens, smedelærling, Rejsby.
 - Dani, telefonistinde, Skærbæk.
- Jeppesen, Tinne, f. Stamp, cand. pharm., Fortevej 26, Riisskov.
- Jepsen, Diderik, kornhandler, Brede, Bredebro.
- Jessen, Niels K., bankassistent, Tønder.
 - Erik, landmand, Vraaskov, Frifelt.
 - Valborg, Vraaskov, Frifelt.
 - Signe, f. Andersen, Vestergade 49, Tønder.
- Johansen, Anna, f. Obling, Buddingevej 72 C, Lyngby.
 - Gertrud, f. Schmidt, Havevej, Skærbæk.
 - P. Godtfred, landmand, Ullerup, Skærbæk.

- Johnsen, John, adjunkt, Bistrupvej 8, Birkerød.
- Dagmar, f. Stamp, Mesinge centralskole, Mesinge, Fyn.
 - Ellen, f. Rübner Jørgensen, Bistrupvej 8, Birkerød.
- Juhl, Svend Aage, Boligmonteringen, Perlegade 37, Sønderborg.
- Jørgensen, Aksel Rübner, adjunkt, Rødegaardsvej 104, Odense.
- Elisabeth Rübner, sygeplejerske, Vodroffsvej 51³, København F.
 - Anders Feilberg, lektor, Hillerød.
 - Niels J. Feilberg, cand. jur., Spejderbakken 7, Rungsted.
 - Johs. Feilberg, politifuldmægtig, Slotsvænget 9, Hillerød.
 - Ester, Sygehuset, Holstebro.
 - Laura, Jernbanegade, Skærbæk.
 - Hans, gymnasieelev, Biografen, Skærbæk.
- Karstens, Adser, landmand, Gaansager, Frifelt.
- Kiilerich, Agnete, barneplejerske, Strandvej 119, Hellerup.
- Hans, disponent, Graasten.
- Kjems, Aase, f. Dahl, „Klithytten“, Hviding.
- Kjær, Anders, direktør, Roald Amundsensvej 16, Aarhus.
- Knudsen, Carl lærer, Jagtvej 212, København Ø.
- Henning O., civilingeniør, Østergaardsalle 7, Fruens Bøge, Odense.
 - Didde, f. Schmidt, Gassevej, Skærbæk.
- Kock, Gerda, Farvermøllevej 39, Aabenraa.
- Kofoed, Ingeborg Munk, f. Højer-Hansen, Thorsvej 2, Lyngby.
- Kollbaum, Martha, f. Bonde, Rolighedsvej 29, Haderslev.
- Kortsen, J. Chr., lærer, Realskolen, Skærbæk.
- Krog, Niels, gårdejer, Astrup, Brøns.
- Signe, f. Bastian, Astrup, Brøns.
 - Hugo, gårdejer, Branderup.
 - Marie, f. Vodder, Branderup.
 - Valdemar, gårdejer, Astrup, Brøns.
 - Schack, dyrlæge, Skolegade, Skærbæk.
- Kromann, Thomas, exam. postelev, Valdemarsgade 26, København V.
- Kudsk, B. P., intendant i marinen, Suensensgade 27, København K.
- Kærn, Ole, civilingeniør, Bastebrostræde 17, Nykøbing Fl.
- Lange, Hanne Grethe, f. Beier, Hanstholm.
- Lassen, Niels P. G., gårdejer, Hjemsted, Skærbæk.
- Georg, smedemester, Jernbanegade, Skærbæk.
- Lauritsen, Gerda, f. Bøgh, Svinget 11, Holbæk.
- Svend Aag., skibsreder, Havnegade 53, København K.
- Lauritzen, Tinne, f. Svendsen, lærerinde, Skrydstrup.
- Lehmann, Gustav, lærer, Lime skole, Mørke.
- Lindgaard, Emma, lærerinde, Realskolen, Skærbæk.
- Lodbjerg, Tove, sygeplejerske, Øresundshospitalet, Helsingør.
- Lorenzen, Helen, defektrice, Vesterbrogade 72, København V.
- Lund, Sophia, f. Dircksen, Rylen 2-3, Sønderborg.

- Lundsager, Inger, f. Rübner Jørgensen, Hiort Lorenzensvej, Haderslev.
- Lydicksen, Martin, mekanikerlærling, Skærbæk.
- Løbner, Anton, kommis, Havnegade 114, Esbjerg.
- Madsen, Astrid, f. Sørensen, lærerinde, Sofiedal 6 Sindal.
- Poul, dekoratør, Nyhegn, Esrum.
 - Jørgen, landmand, Harres, Bredebro.
- Malling, Grethe, sygeplejeelev, præstegården, Brøns.
- Kirsten, gymnasieelev, præstegården, Brøns.
- Martinsen, Viggo, kommis, Nygade 28, Vamdrup.
- Matthiesen, Anne, kontorist, Sydjysk Landmandsbank, Ribe.
- Marie, Vollum, Bredebro.
- Mikkelsen, Math., landmand, Vodder, Frifelt.
- Maren, f. Lassen, Vodder, Frifelt.
 - Anna Kathrine, Vodder, Frifelt.
- Mortensen, Sofie, ekspeditrice, Burmeistergade 10, København K.
- Svend, Hvidding.
- Møller, Svend Aage, bankassistent, Slotsbakken 26, Graasten.
- Magda, f. Thomsen, Slotsbakken 26, Graasten.
 - Anders, stud. polyt., Kærgård, Brøns.
 - Rita, Tatol, Skærbæk.
- Nicolajsen, Laura, ekspeditrice, Grundtvigsvej 8a st. th., København V.
- Nielsen, Chr. Winther, repræsentant, Vigerslevvej 320, Valby.
- C. A., toldassistent, Skovsvinget 47, Klampenborg.
 - Kaj Svane, postelev, Frodesgade 104, Esbjerg.
 - Kristian Svane, overpakmester, Vesterbrogade 107a København V.
 - Hans Carl, stud. med., Saltgade, Ribe.
 - Hilli, f. Domack, Nymarksvej 20, Fredericia.
 - Anders, politibetjent, Herles 4, Graasten.
 - Elisabeth, f. Bogh, Herles 4, Graasten.
 - Carl, snedker.
 - Gurli, Aablings hotel, Skærbæk.
 - Marie, bankassistent, Estersvej 32¹, Hellerup.
- Nissen, H. P., prokurist, Kastanieallé 39, Sønderborg.
- Nørgaard, Adser, grosserer, Frederiksborggade 39, København K.
- Nyborg, Marie, centralbiblioteket, Esbjerg.
- Olesen, Otto, murermester, Brøns.
- Oksen, Jens, civilingeniør, Berlingsbakke 3, Charlottenlund.
- Erik, Hyldegaardsvej 34d, Charlottenlund.
 - Svend, stud. jur., Kollegiet 208/5, Universitetet, Aarhus.
- Paulsen, Mads, politibetjent, Bindeleddet 25, Bagsværd.
- Svend, assistent, Frederiksborggade 29, Roskilde.
- Petersen, Frede, skolebestyrer, Sdr. Næraa, Aarslev.

- Pedersen, Maren Kjær, f. Handevigt, Mølholm, Vejle.
- Niels, købmand, Høkkerup, Tørsbol.
 - Walter, landmand, Døstrup S.
 - Kristian, husmand, Døstrup S.
 - Inger Marie, husholdningskonsulent, Nr. Boulevard 45, Randers.
 - Gerda, f. Hansen, Paduavej 18², København S.
 - Kirsten, f. Rübner Jørgensen, Brugsforeningen, Storegade, Skærbæk.
 - Christine, f. Bendesen, Storegade, Skærbæk.
 - Anton, kontorist, Havevej, Skærbæk.
 - Ingeborg, Bredebro.
 - Erika, Vinum, Døstrup S.
 - Niels, tømrer, Bredebro.
 - Jens E., urmagerlærling, Skærbæk.
 - Telma, ekspeditrice, Skærbæk.
- Prinds, Margrethe, fotograf, Tønder.
- Andreas, mekaniker, Brøns.
 - Louise, damefrisør, Jernbanegade 17, Aalborg.
- Pørksen, Marie, sygeplejerske, Mjolden, Døstrup S.
- Niels, landmand, Mjolden, Døstrup S.
 - Broder, gårdejer, Sydfelt, Møgeltønder.
 - Johs., kontorist, Skærbæk.
- Ravn, Jacob, bager, Storegade, Skærbæk.
- Bruno, bagermester, Storegade 149, Esbjerg.
 - Kaj, Krogs farvehandel, Tønder.
- Rejkjær, Birte, bankelev, Skærbæk bank, Skærbæk.
- Riber, Erling, bogholder, eksportslagteriet, Skærbæk.
- Richter, Kaj, kasserer, Sønderjysk Lånefond, Tønder.
- Rosenberg, Fedder M., købmand, Tørring.
- Boy, stud. polyt., Ræbildvej 22, København F.
 - Hans Chr., gymnasieelev, Skærbæk.
- Rosenbom, Anton, kommis, Vibeholmen 8, København Valby.
- Carl, radiotelegrafist, Skærbæk.
- Rossen, Peter, tømrermester, Ullerupvej, Skærbæk.
- Christian, repræsentant, Sønderborg.
 - Anne Marie, f. Thyssen, Ørderup, Toftlund.
 - Ingvar, murer, Vollum, Døstrup S.
- Roued, Jørgen, specialfæge, Bispegade 17, Haderslev.
- Mette, boghandlerelev, Skærbæk.
 - Inge, Skærbæk.
- Ryge, Anna Elisabeth, direktice, Gartnergade 35, Sønderborg.
- Johan Chr., Styrmand, Sønderborg.
 - Poul, postassistent, Ægirsvej 13, Fredericia.
- Rübner-Petersen, Helga, lærerinde, realskolen, Skærbæk.
- Schmahr, Lilian, f. Petersen, Boserupvej 5, Brønshøj.

Schmidt, V. Blume, uddeler, Gjesten.

- Hans Jørgen, slagter, Tangeparken, Ribe.
- Kaj, dekoratør, Holmegaardsvej, Hillerød.
- Ella, tandtekniker, Vinum, Døstrup S.
- Vagn, Andelsboligerne, Markedsgade, Ikast.
- Niels, udenlandsk assistent, Husumgade 12, København N.
- Sofie, bogholderske, Esbjerg.
- Edith, defektrice, Frederiksgaardsalle 12, København F.
- Elisabeth, ekspeditrice, Skærbæk.
- Frode, urmagerlærling, Skærbæk.
- Egon, handelslærling, Hellevad.
- Rigmor, Salling Ungdomsskole.

Schou, Else, barneplejerske, København, p.t. Italien.

Silberbauer, Ejner, snedker, Ribe.

Simonsen, Carl, købmand, Døstrup S.

- Olga, kontorist i undervisningsministeriet, Amagerbrogade 145, København S.

Skade, Niels, handelslærling, Bredebro.

Skodborg, Birte, Tøndervej, Skærbæk.

- Niels, gymnasiast, Skærbæk.

Snitgaard, Anders, kontorelev, Bredebro.

Sommerlund, Chr., student, værnepligtig, Sønderborg.

Stamp, Anders, stud. jur., Vandrevej 9, Hellerup.

- Johan, landmand, Ullerup, Skærbæk.

Steffensen, P., lærer, Danmarksgade 19, Lemvig.

Stenger, Albert, skrædder, Storegade, Skærbæk.

- Carl, kontorist, andelsslægteriet, Randers.

Steenberg, Knud Schack, Formosevej 21, København S.

Studsgaard, Josef, bankassistent, Annasvej 3, Hellerup.

Svendson, Else, lærerinde, Ballum.

- Gerda, Hjemsted, Skærbæk.

Søndergaard, Jørgen, Ribevej 50, Skærbæk.

Sørensen, Wendela, f. Müller, Mellemforts Alle 2, København S.

- Meta, f. Hansen, Gassevej, Skærbæk.
- Jesper, Kirkeby, Roager.
- Sonja, fru, lærerinde, realskolen, Skærbæk.
- Inger, f. Kjærgaard, Englandsgade 25, Esbjerg.
- Knud, Flyverløjtnant, Luftmarinestationen, København.

Terkildsen, Ingvert, Sekondløjtnant, Fredericia.

Thalwitzer, Norman, agenturforretning, Sundquistgade 3, Sønderborg.

Thomsen, Fritz, bankassistent, Skærbæk Bank, Skærbæk.

- Lorentz, førstelærer, Brøns.
- Erling Wind, lærer, Trustrup.
- Maria Wind, kontorist, Dronningsholmsvej 19, Svendborg.

Thorsen, Anna, f. Terkildsen, Randerup, Ballum.

Thyssen, Viggo, bankbestyrer, Bramminge.
— Doralise, kontorist, Skærbæk Bank, Skærbæk.
Tofterup, Beate, f. Jensen, realskolen, Brande.
Tolderlund Hansen, Petrea, f. Petersen, Svendborg Avis kontor, Ringe.
Tryk, Birgitte, f. Schreiber, Storegade, Skærbæk.
Tygesen, Hans, lærer, Ringgade 182, Sønderborg.
Ulfbeck-Petersen, Else Merete, Skolegade, Skærbæk.
Urup, Frieda, f. Haase, brugsforeningen, Højer.
Uhr, Olga, f. Schou, Franksville, R. I. Wiscousin, U. S. A.
Vodder, Broder, handelsmand, Skærbæk.
— Ditlev Lausen, landmand, Ottersbøl, Skærbæk.
Westergaard, Ole, trafikmedhjælper, D. S. B., Skærbæk.
Wiborg, Ellen, Forsløvs hotell, Forsløvsholm, Skåne, Sverrig.
— Svend, elektrikerlærling, Søndergade 5, Bramminge.
Wilhelmsen, Bothilde, f. Schjøtt, Sdr. Hygum.
Willadsen, Peter, arkitekt, Vesterbrogade 96, København V.