



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Skoleprog.
ex 1

Marie Jørgensens Skole



100 år



*Marie Jørgensen
skolens stifter*

Marie Jørgensens Skole gennem 100 år ved Viggo Bach

Den 1. september 1979 skal vi fejre skolens 100 års fødselsdag. I forældre-kredsen er det vist efterhånden en kendt sag.

I forbindelse med skolens 50 års og 75 års dag er der tidligere blevet udarbejdet afsnit af skolens historie, og i dette hæfte vil jeg fortsætte dette, således at jeg først trækker et par linier tilbage i de svundne år, som er beskrevet, og derefter navnlig vil dvæle ved de sidste 25 år. Men allerførst skal jeg tillade mig en lille korrektion til det, som er skrevet tidligere.

I forbindelse med både 50-års dagen og 75-års dagen nævnes det, at skolens elevtal i begyndelsen var så lavt som 3 elever. Det er ikke i overensstemmelse med de gamle protokoller. Der er 11 elever, som har betalt skolepenge for september måned 1879. Men der er flere af dem, som kun deltager i et, to eller tre fag. Det var en skole for voksne piger, og alle på elevlisten er omkring

20 år. Den sidste på listen har dog navnet Frits, og har jo nok været en ung mand. Han gik på skolen de to første år. En ren pigeskole var det altså ikke.

Der findes en annonce fra juli 1879, som lyder således:

2 Smaapiger helt ikke under 12 Aar kunde efter Sommerferien blive Deltagere i Privatundervisning hos mig. Elevtallet vil ikke komme til at overstige 4.

Marie Jørgensen
Vestergade 78.

Det er nok denne annonce, som har forvirret. Men den handler sikkert slet ikke om elever til skolen, men om Marie Jørgensens forsøg på at tjene lidt på anden måde i de første vanskelige måneder. Om denne privatundervisning overhovedet er kommet i gang, foreligger der intet om.

Den skole, Marie Jørgensen startede, uddannede privatlærerinder og var også en højskole, men fra 1881 blev der optaget børn i skolen. De første elever i børneskolen var 3 drenge og 3 piger – altså var det en skole med blandede hold. Meget hurtigt kom en eksamensafdeling til, for allerede i 1885 fik Marie Jørgensen eksamensret. Man kunne tage Alm. Forberedelseksamen (præliminæreksamen) ved skolen, og efter 1903 også realeksamen.

Skolen begyndte sin virksomhed i Overgade 60, men pladsen blev hurtigt for trang og skolen flyttede til Albanigade 15 og senere til naboejendommen nr. 13. I 1893 stod den første del af bygningerne på Skt. Hans Plads færdig, og skolen flyttede dertil. Eleverne var nu for langt de flestes vedkommende piger, og behovet for en drengeskole meldte sig. Det fremgår af den gamle indmeldelsesprotokol, at der pr. 1. august 1895 er blevet indmeldt 6 børn af en ingeniør Terp. Af disse 6 var de 4 drenge, og det kan have været stødet til oprettelsen af en drengeklasse. Det var dog kun den største af drengene, som straks kom i drengeklassen, han hed Olaf og kom til at gå sammen med Vilhelm Appelt, som var Marie Jørgensens søstersøn, hvis forældre opholdt sig i Australien, og drengen blev sendt hjem for at gå i skole hos sin moster.

Drengeskolens oprettelsesår er officielt 1895, idet Marie Jørgensen nævner dette navn i sin indberetning til ministeriet for dette år. Samtidig indføres navnet Marie Jørgensens Pigeskole.



»Den store skolegård« i Marie Jørgensens tid.

MARIE JØRGENSENS DRENGESKOLE OG KURSUS AF 1878

(Efter oplysninger fra Vilhelm Jørgensen)

Elevtallet i Drengeskolen må være vokset ret hurtigt, for allerede i 1896 lejedes et lokale i Vindegade, hvor drengeskolen havde til huse i de næste 4 år. I år 1900 blev bygningen ved Nyenstad færdig, og drengeskolen rykkede ind deri. Allerede i 1914 solgte Marie Jørgensen Drengeskolen, og fra den tid udviklede de to skoler sig hver for sig uden ret megen forbindelse med hinanden.

Den første leder af drengeskolen efter salget var lærerinde Marianne Madsen. Under hendes ledelse førtes skolen frem til en skole med over 200 elever. Marianne Madsen ledede skolen med myndighed og havde et godt tag på arbejdet med drengene.

I 1944 afstod Marianne Madsen sin skole til lærer Vilhelm Jørgensen, som i de følgende 25 år førte skolen videre i samme ånd som sin forgænger. Marianne Madsen var Vilhelm Jørgensens moster, og allerede som 11-årig kom

Vilhelm Jørgensen til skolen, først som elev, senere i 16 år som lærer og endelig i 1944 som skolens leder. Elevtallet voksede stadig og nåede omkring 1950 op på over 400 elever. Man må undres over, at de kunne være i huset. Mange drenge har fået deres skoleuddannelse her og mindes deres skoletid med glæde.



*Gymnastiksalen i
Marie Jørgensens tid*

I Vilhelm Jørgensens tid som skoleleder kom der endnu en undervisningsinstitution med under skolens ledelse, nemlig Kursus af 1878. Dette kursus forberedte voksne unge af begge køn til alm. forberedelseseksamen og var, som navnet siger, endnu ældre end skolen.

Det var oprettet af nogle officerer, som på den tid havde behov for at supplere en ikke alt for rigelig gage, og derfor begyndte de denne kursusvirksomhed i deres egne hjem. Det var under små forhold og med få elever, men det fungerede.

Indtil 1909 var det udelukkende militærpersoner, som underviste på kurset, men i dette år ansattes Emmy Bloch, og hun kom til at spille en meget stor rolle i kursets historie, idet hun i 1919 købte kurset og ledede det i over 40 år. Frk. Bloch lejede lokaler til sit kursus på Marie Jørgensens Drengeskole, og flere af skolens lærere blev også lærere på kurset. Da frk. Bloch trak sig tilbage fra ledelsen i 1960, købte skolebestyrer Vilhelm Jørgensen kurset og førte det videre.

Ved dannelsen af den selvejende institution i 1965 indgik Kursus af 1878 deri sammen med Drengeskolen, Pigeskolen og Odense Studenterkursus og var dermed blevet en del af Marie Jørgensens Skoler.

Efter vedtagelsen af skoleloven af 1975 er forholdene for private kurser på dette undervisningstrin blevet så dårlige, så kurset i hvert fald indtil videre er lukket.

Marie Jørgensens Pigeskole og Odense Studenterkursus

ved Kaj V. Møllerup

I 1954 fejrede Marie Jørgensens Pigeskole sit 75-års jubilæum i stor stil. Pigeskolen havde på det tidspunkt over 400 elever, hvoraf de fleste kom fra Odenses omegnskommuner. Odense Studenterkursus havde godt 60 elever, hvoraf de fleste var udenbys. Institutionen var således i høj grad baseret på at tilbyde ungdommen fra Odenses emegn en chance for at opnå en eksamen. Hertil bidrog også skolens beliggenhed nær jernbanestationen; det var en tid, hvor befolkningen stadig var indstillet på at benytte jernbanen som transportmiddel.

Under disse vilkår trivedes både skolen og kursus godt, indtil skoleloven af 1958 blev vedtaget af rigsdagen. Denne lov gav mange mindre kommuner økonomisk mulighed for en ekspansion på skoleområdet. Fra 1960 begyndte omegnskommunerne at bygge nye centralskoler med eksamensafdelinger, hvorfor tilgangen af elever fra landet langsomt blev mindre og mindre. I 1959 begyndte Vestfyns Gymnasium i Glamsbjerg og i 1962 omdannedes realskolen Mulernes Legatskole til et nyt kommunalt gymnasium her i Odense. Den status Odense Studenterkursus havde haft de sidste år som en slags reserve-



»Den runde bæk« i naturfagslokalet.

gymnasium her på Fyn var derfor ikke til stede mere i samme grad som før. Heldigvis var de store børneårgange netop i disse år kommet i eksamensalderen, hvorfor både skole og kursus stadig fik den nødvendige tilgang af elever. Arbejdet kunne derfor fortsætte på sædvanlig god og betryggende måde – ikke mindst fordi vi som privat institution havde lettere ved at indrette os efter forholdene end mange offentlige skoler.

Indadtil måtte skolen først i tresserne i løbet af få år tage afsked med ikke mindre end 4 af skolens trofaste medarbejdere: overlærerne Mathilde Kruise, Ida Jespersen og Christine Christensen havde alle været lærere ved skolen i over 40 år og Andrea Hedegaard i over 27 år – det var næsten som om skolen ændrede fysiognomi.

Men også udadtil skete der noget med institutionen i disse år. Siden 1914 har drengeskolen og pigeskolen ligget her ved Kongens Have som to selvstændige skoler med hver sin leder. I disse år blev man på skolerne klar over, at det ikke mere var relevant med drenge og piger i hver sin skole. Blandt andet derfor blev de to skolars ledelser enige om at begynde samarbejde for at omdanne skolerne til een selvejende institution. Efter mange forhandlinger



Kostelever i spisestuen 1911.

med Undervisningsministeriet og de to skolars forældre kredse blev resultatet, at »Den selvejende institution Marie Jørgensens Skoler« blev dannet den 1. april 1965. Institutionen bestod fra starten af de to skoler, Odense Studenterkursus og Kursus af 1878, som var et realeksamenskursus. Institutionens bestyrelse bestod af repræsentanter fra de to skolars forældre kredse og af tidligere elever dels fra studentekursus, dels fra realkursus.

Indenfor denne nye ramme fortsatte alle afdelingerne deres arbejde som før med de samme gode medarbejdere. Første i august 1969 skete der noget nyt, idet skolebestyrer Vilhelm Jørgensen fra drengeskolen (som også var leder af realkursus) trak sig tilbage efter 25 år som skolebestyrer. Samtidig fratrådte undertegnede som leder af pigeskolen og de to skoler blev integreret til en fællesskole med overlærer Viggo Bach fra pigeskolen som skolebestyrer. Undertegnede fortsatte ved institutionen som rektor for Odense Studenterkursus og Realkursus af 1878 i endnu 3 år, hvorefter rektorstillingen blev overtaget af lektor ved Odense Katedralskole J. J. Koch, der tidligere i en del år var ansat ved studenterkursus.

Til sidst kun nogle få mere personlige bemærkninger. Min kone og jeg forlod institutionen i 1972 efter at jeg havde været knyttet til den i 29 år, min kone siden 1950, de sidste 22 år boede vi på skolen. Hvor har vi mange gode minder fra skolen ved Kongens Have: personlige bånd blev knyttet til mange gode medarbejdere, samarbejdet med forældre kredsen gav mest glæde – og det samme gjaldt samarbejdet med andre skoler, Odense Skolevæsen, Undervisningsministeriet – og ikke mindst institutionens bestyrelse fra 1965.

Bedst mindes vi dog de mange glade pigeansigter, det fynske tungemål, umiddelbarheden og fortroligheden når sorg eller glæde brændte på.

29 lykkelige år for os begge – derfor tak (også for udfordringen med opbygningen af Odense Studentekursus) og alt godt i fremtiden for den gamle skole.

Kaj V. Møllerup

Den selvejende institution

MARIE JØRGENSENS SKOLER

1965 - 1979

Den 10. december 1964 afholdtes et møde på Industripalæet i Odense. Mødet var indkaldt af skolebestyrerne Vilh. Jørgensen og Kaj V. Møllerup. Til mødet var indbudt skolernes forældrekræfter samt tidligere elever på Odense Studenterkursus og Kursus af 1878. Hensigten med dette skolemøde var at få dannet den selvejende institution Marie Jørgensens skoler for bedst muligt at sikre den fremtidige drift og sikre de bedste økonomiske vilkår i fremtiden.

Forsamlingen vedtog enstemmigt oprettelsen pr. 1. april 1965, ligesom de forelagte vedtægter blev godkendt og en bestyrelse valgt. Denne første bestyrelse konstituerede sig senere med landsretssagfører Erik Varn som formand. Erik Varn varetog denne post til 1971.

Ifølge vedtægterne er det den selvejende institutions formål at fortsætte driften af skolerne og kurserne efter samme retningslinier som tidligere og i overensstemmelse med den til enhver tid gældende skolelovgivning.



Sløjdsalen 1972.



Elektronik 1979.

Institutionens højeste myndighed er skolekredsmødet, hvortil bestyrelsen indkalder mindst een gang årligt. På dette møde aflægges beretning om institutionens virksomhed, herunder også økonomien. Bestyrelsen har det økonomiske og administrative ansvar for institutionens drift, mens det pædagogiske og faglige ansvar er overdraget til skole- og kursuslederne, som er ansvarlige overfor undervisningsministeriet.

Der skete således ingen nævneværdige ændringer i skolers og kursers indre liv og virksomhed. Med udgangen af skoleåret 1968–69 tog skolebestyrer Vilh. Jørgensen sin afsked af helbredsmæssige grunde og sluttede dermed 25 års virke som leder af og 41 års samlet gerning ved drengeskolen.

Bestyrelsen vedtog – og fik godkendt på skolekredsmødet en ændring af institutionens vedtægter, således at drenges- og pigeskolen blev slået sammen under fælles ledelse til en blandet skole. Som skolebestyrer antoges overlærer Viggo Bach, der har ledet fællesskolen siden da. Rektor Møllerup overtog ledelsen af de to kurser og fortsatte hermed indtil udgangen af skoleåret 1971–72. Der blev hermed sat punktum for et næsten 30 årigt virke ved Marie Jørgensens skoler. Først som forstander – siden rektor – for Studenterkursus og derefter også som leder af Marie Jørgensens pigeskole indtil 1969.

Som ny rektor ansattes lektor ved Odense Katedralskole, Jens Jørgen Koch, som i flere år havde undervist på kursus. Dette rektorat skulle ikke blive af så lang varighed, idet tidernes ugunst og uheldige tilskudslove for de private studenterkurser samt realeksamens bortfald medførte, at Odense Studenterkursus måtte ophøre med at eksistere pr. 31. juli 1978. Kursus af 1878 omdannedes pr. 1. august samme år til et grundskolekursus. Skolen fortsatte uændret sin eksistens.

Der kan være al mulig grund til på denne plads at rette en tak til alle medarbejdere, tidligere og nuværende, for et dygtigt og godt arbejde ved institutionen på den plads, hver især har indtaget i kortere eller længere tid.

I de forløbne år siden den selvejende institution blev dannet i 1965 er der foregået visse ændringer på det bygningsmæssige område ved skolerne. Det har været bestyrelsens mål at sørge for så gode rammer som muligt for den undervisning, som finder sted i skoler og kurser, men ikke altid har de økonomiske muligheder svaret til bestyrelsens ønsker. Den tilskudslov, som de private skoler lever med i øjeblikket, er rimelig god, men kvoten til udlån af statsmidler til nybyggeri og investeringer er langt fra steget med prisudviklingen. Det er dog lykkedes os – ikke mindst af brandsikringsmæssige hensyn – at forbedre adgangen til skolen gennem bygningen af det såkaldte trappetårn, der skaffede skolen en helt ny hovedindgang. Ligeledes er der foretaget væsentlige investeringer i forbedringer af faglokalerne på skolen, nyt biologilokale i den tidligere rektorbolig og nyt fysiklokale.

Det er glædeligt at tilgangen af elever til skolen har været stærkt stigende de sidste år, og det er bestyrelsens håb og ønske, at de økonomiske vilkår for den private skole fremover må blive sådan, at også denne skole, hvad udstyr og indretning angår må kunne stå mål med tidens krav og ønsker. Skoleloven af 1975 afskaffede realeksamen, men prøverne blev dog ikke afskaffet og bestemmelsen i denne lovs formålsparagraf, at opgaven er »i samarbejde med forældrene at give eleverne mulighed for at tilegne sig kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, som medvirker til den enkeltes alsidige udvikling«, er et formål, man gerne vil være med til at opfylde på Marie Jørgensens skoler.

Som slutning på denne korte redegørelse for årene siden 1965 vil jeg gerne rette en tak fra skolens side til de myndigheder og forvaltningsgrene, som vi på den ene eller anden måde har forbindelse med i skolens virksomhed. En speciel tak skal her lyde til Odense kommune for den velvilje de private skoler

møder på forskellig måde, ikke mindst den økonomiske støtte, der ydes som fripladstilskud til forældre i visse tilfælde.

Ved et 100-års jubilæum er det nødvendigt og naturligt, at man retter blikket mod fortiden og søger den grund, hvorpå vi bygger i dag. Men om Marie Jørgensens skoler må jeg have lov at sige, at vi har sandelig også blikket rettet mod fremtiden. Vi har mod til at gøre en gerning i den danske skoleverden. Marie Jørgensens skole er et tilbud om en alternativ skoleform, hvor der gives mulighed for at tage sig af den enkelte elev og støtte denne både i undervisnings- og udviklingsmæssig henseende. Vi håber på forældrenes fortsatte støtte og opbakning til skolen og dennes linje og fremtid.

Jørgen Larsen
Formand for skolens bestyrelse.



Meddelelser vedrørende skoleåret 1979/80

I skoleåret 1979-80 har skolen følgende klasser:

Børnehaveklasse, hovedskole med 1. til 9. klasse samt 10. klasse. I. 8., 9. og 10. klasse gives kursusdelt undervisning i engelsk, tysk, matematik og fysik/kemi, og der kan vælges mellem forskellige valgfri fag, som skoleloven af 1975 foreskriver.

I børnehaveklassen optages børn, som har et år igen, inden de er undervisningspligtige; hvis der er plads, kan vi dog optage børn, som fylder 5 år inden 1. august det pågældende år. Børn fra børnehaveklassen fortsætter normalt i 1. klasse året efter.

Elever fra andre skoler kan optages i enhver af skolens klasser, hvis der er plads. Aftale herom træffes med undertegnede.

Viggo Bach
skolebestyrer

MARIE JØRGENSENS SKOLE
SKT. HANS PLADS 3-5 . 5000 ODENSE C

Skolebestyrer Viggo Bach
Træffetid 13-14 (undtagen lørdag) eller efter aftale
Telefon (09) 12 46 71
Giro 5 10 18 75

INSTITUTIONENS LEDELSE:

Bestyrelsen:

Gas- og vandmester *Asger B. Husted*, Odense.

Ingeniør *Bent Jørgensen*, Odense.

Sognepræst *Jørgen Larsen*, Mesinge (Formand).

Fru *Ulla Marcussen*, Odense.

Lærer *Hans Jørgen Rasmussen*, Odense.

Isenkræmmer *P. Skov Hansen*, Odense.

Offentlig tilsynsførende for hovedskolen:

Sognepræst *J. E. Madsen*, Odense.

Skolens daglige ledelse:

Skolebestyrer *Viggo Bach*.

Viceskoleinspektør *Bodil Fuglsang*.

Skolevejleder *Vagn Olsen*.

Telefoner:

Skolens kontor: 12 46 71

Viceinspektør – skolevejleder: 12 20 74

Lærerværelset: 13 77 74



10. kl. a 1979.



10. kl. b 1979.

Skolens undervisningsplan for 1979-80

Klasse	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<i>Obligatoriske fag:</i>										
Dansk	9	8	7	6	6	6	6	6	6	6
Klassens time	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Regning/matematik	4	4	4	4	4	4	4	4*	4*	4*
Idræt	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3
Kristendomsfag/religion	1	1	1	2	2	2	—	1	1	—
Formning	1	2	2	2	1	—	—	—	—	—
Musik	1	1	1	2	1	—	—	—	—	—
Historie	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—
Geografi	—	—	3	3	3	2	2	—	—	—
Biologi	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—
Håndarbejde	—	—	—	2	2**	—	—	—	—	—
Sløjd	—	—	—	—	2**	2	—	—	—	—
Hjemmekundskab	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—
Engelsk	—	—	—	—	3	3	3	3*	3*	3*
Fysik/kemi	—	—	—	—	—	—	2	2	2*	2*
Samtidsorientering	—	—	—	—	—	—	—	3	3	3
<i>Tilbudsfag:</i>										
Tysk	—	—	—	—	—	—	4	4*	4*	4*
Fransk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Latin	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—
<i>Valgfrie fag:</i>										
Maskinskrivning	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2
Hjemmekundskab	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2
Sløjd	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2
Elektronik	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—
Historie	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2
Geografi	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2
Biologi	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2

** 5 kl. kan vælge håndarbejde eller sløjd.

* Kursusdelt – matematik og fysik/kemi kan bortvælges i 10. klasse.

Praktiske oplysninger

SKOLEPENGE

I de senere år har vi brugt mange penge på at forbedre skolens bygninger, og det har naturligvis haft indflydelse på skolepengenes størrelse. Det er dog stadig vort mål at holde skolepengene på et så rimeligt niveau, at ingen af den grund må opgive at få deres børn ind i skolen.

Skolepengene betales i 11. rater, idet der ikke betales i juli måned..

Skolepengene dækker forældrenes andel i alle udgifter ved den daglige skolegang. Der er også indregnet udgifter til leje af skolebøger og til det almindelige forbrug af papir og andre undervisningsmidler. Der kan dog blive tale om yderligere betaling, når klassen skal på lejrskole, rejse eller udflugt. Hvis elever i de ældste klasser fremstiller en større ting i sløjd eller håndarbejde, skal der betales for materialerne.

Fra 1. januar 1979 ændredes skolens regnskabsår i lighed med statens regnskabsår, så det fremover falder sammen med kalenderåret. Derfor er nedestående skolepengeater fastsat for tiden fra 1. januar 1979 til 31. december 1979.

Skolepengeater for tiden 1. januar 1979 til 31. december 1979:

Børnehaveklassen	kr. 155,00 pr. md.
1. klasse til og med 5. klasse	kr. 190,00 pr. md.
6. og 7. klasse	kr. 210,00 pr. md.
8., 9. og 10. klasse	kr. 240,00 pr. md.

For at modvirke, at udgiften bliver for stor for familier med flere børn i skolen, gælder følgende regler for søskendemediation:

For det næstældste barn betales $\frac{2}{3}$ af den normale rate.

For det tredieældste barn betales $\frac{1}{3}$ af den normale rate.

For det fjerdeældste barn betales der intet.

Beløbene afrundes dog altid opad til nærmeste kronebeløb, som er deleligt med fem.

Skolepengene indbetales på giro 5 10 18 75 inden den 10. hver måned. Giroblanketter udleveres fra skolen.

Restancer, som henstår et år fra forfaldsdato, forrentes med 10 % p. a.

FRIPLADSER

I lighed med tidligere år yder Odense Kommune et beløb til fripladser på de private skoler.

Fripladsordningen dækker nu elever i hele det undervisningspligtige skoleforløb (1.–9. skoleår) samt børnehaveklassen. Friplads kan opnås, hvis forældrenes indægt er under en vis grænse.

Ansøgningsblanket fås på skolen i begyndelsen af skoleåret.

Skolen er Odense Byråd aknemlig for denne ordning, som skulle betyde, at alle har økonomisk mulighed for at lade deres børn gå i en privat skole.

For elever i 1. til 10. skoleår, som ikke bor i Odense Kommune, findes der andre muligheder for at søge tilskud.

Elever i 10. klasse har hidtil kunnet opnå hjælp fra Statens Uddannelsesstøtte, men med den nye lov om ungdomsydelser er dette bortfaldet. Herefter er de eneste, som har mulighed for at opnå støtte i 10. klasse, elever, som fylder 18 år i løbet af skoleåret, og de er vist kun ganske få.

UDMELDELSE

sker – af hensyn til revision – skriftlig. Der betales for den måned, hvori udmeldelse sker, og den følgende.

BEFORDRINGSGODTGØRELSE

Efter den nye skolelov har eleverne ret til fri befordring til skolen, hvis de opfylder en af følgende betingelser:

1. *Elever i bh.-kl., 1., 2. og 3. klasse* kan få gratis befordring, hvis de bor mellem 2,5 km og 12,5 km fra skolen.
2. *Elever i 4., 5., 6., 7., 8. og 9. klasse* kan få gratis befordring, hvis de bor mellem 6 km og 16 km fra skolen.
3. *Elever i 10. klasse* kan få gratis befordring, hvis de bor mellem 7 km og 17 km fra skolen.

Elever, som bor mere end henholdsvis 12,5 km, 16 km og 17 km fra skolen, har ret til gratis befordring de første 12,5 km, 16 km eller 17 km.

Elever, som kan bruge Odense bytrafiks buslinier, får buskort på skolen, hvis forældrene afgiver bestilling derpå til skolen.

Elever, som bruger andre trafikmidler, kan få godtgørelse efter de regler, som gælder i deres hjemkommune. Alle, som tilfredsstillt ovennævnte betingelser, har ret til befordringsgodtgørelse, men det ordnes forskelligt i de forskellige kommuner, som vi modtager elever fra. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse på skolens kontor.

FERIEPLAN FOR SKOLEÅRET 1979-80

Sommerferien slutter: 12 august.

Efterårsferie: 13. oktober - 21. oktober.

Juleferie: 22. december - 6. januar.

Dronning Ingrid's fødselsdag: 28 marts.

Påskeferie: 29. marts - 7. april.

Dronning Margrethe II's fødselsdag: 16. april.

Store Bededag: 2. maj.

Kristi Himelfartsdag: 15. maj.

Fridag: 16. maj.

Pinseferie: 24. maj - 26. maj.

Grundlovsdag: 5. juni.

Sommerferien begynder: 21. juni.

(de nævnte dage incl.).

Skoleåret 1980-81 begynder mandag den 11. august 1980.

KONFIRMATIONSFORBEREDELSE

Efter aftale med sognepræst J. E. Madsen, Skt. Hans Kirke, kan alle elever i vore 7. klasser gå til konfirmationsforberedelse i kirken over for skolen.

Konfirmationsforberedelsens mødetider er ikke fastlagt, men vil indgå i timeplanen.

Konfirmationen kan foregå enten forår eller efterår efter aftale med præsten.

ELEVFORSIKRING

Skolen har tegnet en forsikring, som på forskellige områder dækker det ansvar, skolen påtager sig i forbindelse med den daglige virksomhed.

Tyveri: Elevernes tøj, cykler og andre værdigenstande er dækket, hvis de er anbragt på det sted, som skolen anviser dertil, og hvis de ikke er dækket af anden forsikring f. eks. en familieforsikring, som forældrene har tegnet. Knalserter kan ikke forsikres.

Penge og værdigenstande må ikke efterlades i overtøjet.

Ansvar: Tøj som ødelægges ved uheld i skolen er forsikret under samme vilkår, som for tyveri.

Forsikringen dækker også som ulykkesforsikring, idet elever, som kommer til skade på skolen og får varige mén, tilkendes en erstatning, hvis størrelse fastsættes i forhold til den skete skade i hvert enkelt tilfælde.

Dete har især interesse i forbindelse med skade på tænder.

FORSKELLIGT UDSTYR 1979-80

Bøger og hefter udleveres på skolen, men eleverne skal stadig selv anskaffe:
Pennalhus med nødvendige skrivesager og tegnerekvisitter
efter anvisning fra faglærerne.

Gymnastiksko og gymnastikdragt samt håndklæde.

Badedragt til svømning (kun 4. og 5. klasse).

Farver og farvelade efter aftale med formningslæreren.

Alle ejendele skal være tydeligt mærket med navn, men intet bør mærkes, før det er godkendt af faglæreren.

Også overtøj, som eleverne benytter på skolen, bør være mærket med navn.

LEJRSKOLEN 1979

6. a og 6. b drager i lejrskole i ugen fra den 17. september til den 21. september.

Igen i år besøger vi Hornstrup-Centret ved Vejle. Det er de private skolers eget lejrskolecenter, og vi ved fra de foregående år, og det er et godt sted.

Prisen for deltagelse er 130 kr. pr. elev. Alle elever skal deltage, med mindre særlige årsager gør sig gældende, og i så fald må der træffes aftale med skolen.

FORÆLDRE- OG LÆRERFORENINGEN MARIE JØRGENSENS SKOLE

I det forløbne år har foreningen forestået flere arrangementer på skolen. 11. oktober afholdtes den ordinære generalforsamling. Der var et ganske pænt fremmøde, og efter den egentlige generalforsamling var der en livlig samtale om, hvordan man kunne få flere forældre til at bakke op om foreningens arbejde. Den 26. januar arrangerede foreningen et stort bankospil med ænder og andre ting, som gevinster, og i pausen spillede lærer Frøslev til fællessang, hvor vi fik opfrisket mange gamle viser. Det blev en vellykket aften med et stort fremmøde. Skolens elevforening var med i arrangementet, og derfor var også en del tidligere elever mødt og satte deres præg på aftenen.

Den 23. februar – fredag før fastelavn – havde vi, som traditionen byder, fastelavnsfest for 4. og 5. klasse. Foreningens bestyrelse og klasselærerne stod i fællesskab for arrangementet, og aftenen fik et fint forløb.

Skolen takker foreningen for et godt arbejde i det forløbne år.

Forældre- og Lærerforeningen er også stærkt engaget i forberedelserne til skolens 100-års dag, og uden den hjælp, vi får derfra, ville det blive svært at gennemføre de planer, vi har med denne dag.

Foreningen modtager intet kontingent, og har derfor ikke andre penge at arbejde med, end dem, der kommer ind ved de forskellige arrangementer, derfor skal jeg opfordre forældrekrederen til at slutte op om, hvad foreningen indbyder til.

Viggo Bach

Lærere ved skolen 1978-79

- Grete Andersen:* Dansk, historie og geografi.
Karen Margrethe Bach: Pædagogisk medhjælp i børnehaveklassen.
Jane Brinkløv: Dansk, tysk, engelsk og fransk.
Ruth Brandt: Dansk, matematik og religion.
Karen Merethe Bundgaard: Børnehaveklasse, formning.
Knud Frøslev: Engelsk, orientering og musik.
Bodil Fuglsang: Matematik, engelsk og religion – viceskoleinspektør.
Elly Hansen: Dansk, tysk og latin.
Kurt Preben Hansen: Sløjd.
Magna Holst: Dansk, tysk, matematik og religion.
Jens J. Jensen: Matematik.
Poul Knudsen: Dansk, engelsk, religion, gymnastik og orientering.
Kim Kristiansen: Geografi.
Robert Larsen: Samtidsorientering, matematik og biologi.
Finn Lystlund: Fysik/kemi, matematik, religion og orienteringsfag.
Johanne Madsen: Dansk, religion og ordblindeundervisning.
Villy Bartholin Madsen: Tysk, engelsk, gymnastik, religion og musik.
Sonja Madsen: Håndarbejde.
Alice Mosegaard: Dansk, religion, formning og ordblindeundervisning.
Rita Nielsen: Husgerning.
Vagn Olsen: Dansk, historie, gymnastik og samtidsorientering. Skolevejleder.
Miriam Rasmussen: Dansk, gymnastik, formning og orientering.
Elisabeth Lehn Simonsen: Gymnastik, formning og maskinskrivning.
Kaj Therkelsen: Dansk, matematik, historie og religion.
Viggo Bach: Fysik/kemi og elektronik, skolebestyrer.

af skolens dagbog 1978-79

- 7. august: Skoleåret begynder.
- 16. august: Forældremøde i 9. b vedrørende norgestur.
- 21. august: Forældremøde i 1. klasse.
- 30. august: Forældremøde i 6. a og 6. b vedrørende lejrskole.
 - 4.- 9. september: 9. b på rejse i Norge.
- 11.-15. september: 6. a og 6. b på lejrskole i Hornstrup-Centret.
- 18. september: Forældremøde i 7. b.
- 22. september: Klassefest for 7. b.
- 28.-30. september: 7. b på rejse til Ærø.
 - 2. oktober: Forældremøde med elever i 7. a.
- 6. oktober: Ryste-sammen-fest for 8.-10. klasse.
- 6. oktober: 9. a rejse til Berlin.
- 1. november: Skolekredsmøde.
- 20.-24. november: Terminsprøver for 9. og 10. klasse.
- 27. november: Forældrekonsultation 7. b.
- 28. november: Forældremøde i 5. a.
 - 5. december: Forældrekonsultation i 7. a.
- 8. december: Julehygge i børnehaveklasse og 1. klasse.
- 15. december: Alle elever får karakterbøger med hjem.
- 22. december: Juleafslutning i Skt. Hans Kirke.
- 23. januar: Forældremøde i 7. kl. - orientering om kursusdeling og valgfag i 8. klasse.
- 24. januar: Forældremøde i 10. b.
- 26. januar: Forældre- og lærerforeningen arrangerer bankospil med visesang i pausen.
- 29. januar: Forældrekonsultation i 8. a og 8. b.
- 30. januar: Forældremøde i 9. a og 9. b.
- 31. januar: Forældrekonsultation i 5. b.
 - 5. februar: Konsultation for forældre og elever i 7. a vedrørende valg af kursus og valgfri fag i 8. klasse.
- 6. februar: Samme konsultation i 7. b.
- 7. februar: Forældrekonsultation i 6. a.
- 8.-11. februar: 10. b på rejse til Viborg-egnen.
- 13. februar: Forældrekonsultation i 10. a.
- 23. februar: Forældre- og lærerforeningen arrangerer fastelavnstest for 4. og 5. klasse.
- 26. februar: Børnehaveklasse, 1., 2. og 3. klasse slår katten af tønden.
- 20. marts: Repræsentant for Kirkernes Verdensråd fortæller om arbejdet blandt flygtninge og ofre for naturkatastrofer.
- 26.-30. Terminsprøver i 9. og 10. klasse.
- 27. april: Fest for 8., 9. og 10. klasse.
- 23.-26. april: Skriftlige prøver for 9. og 10. klasse.

28. maj – 20. juni: Mundtlige prøver for 9. og 10. klasse.
 31. maj: 5. a og 5. b på udflugt til Fyns Akvarium og Terrariet i Vissenbjerg.
 8. –9. juni: 7. a på tur til Helnæs.
 11.–15. juni 8. b på sejltur med lejrskoleskibet »Frem«.
 22. juni: Afslutning på skoleåret.

Udover det her nævnte har der været udflugter og ture på flere klassetrin samt forældremøder, som ikke er registreret.

Fortegnelse over skolens elever pr. 1. juni 1979

Børnehøjsklasse

Bramsen, Carsten Bo R.
 Christoffersen, Wickie Maria
 Deist, Peter Besser
 Hansen, Jannich John
 Hansen, Karina Otto
 Hansen, Lars Skov
 Kjærulff, Henrik
 Mortensen, Poul Ravnsbæk
 Naamansen, Hans Peter Kruse
 Nielsen, Heidi Schandorff
 Nielsen, Henrik Hjernø
 Poulsen, Marina
 Rasmussen, Pernille Sanderhoff
 Rasmussen, Thomas Birch
 Risumfeldt, Maj-Britt Sharon
 Røhe, Lotte
 Saleem, Per Ndeem
 Ørtvig, Brian

1. klasse

Christiansen, Michael Ruben Hjerup
 Hansen, Laila Møller
 Hasselgren, Kristine Bjørnshauge
 Ifill, Ditte
 Jensen, Jan Hartmann
 Krusenstjerna-Hafstrøm, Ann Christina
 Nidorff, Charlotte Patricia
 Nielsen, Stina Sander
 Pedersen, Bettina Daniella B.
 Petersen, June Maria
 Rønnev, Michela
 Schultz, Rikke
 Søndergaard, Anne Mette
 Thomsen, Tina Lindekilde Møller
 Thorkilsen, Heidi
 Wisborg, Melina

2. klasse

Buchhave, Eddie
 Christensen, Henrik Storm
 Gundtoft, Lisbeth
 Horvath, Gjörgy
 Jokumsen, Jackie Bo
 Knudsen, Jan Lutryn

Knudsen, Klaus Kristian
 Misrahi, Mark Allain
 Møller, Pia
 Nielsen, Bo Dan
 Nielsen, Lars Søndergaard
 Nielsen, Michael Lyholm
 Ovesen, Christina Heldgaard
 Saleem, Naeem Waseem
 Thomsen, Casper
 Vilhelmsen, Betina Seberg
 Winther, Jeanette

3. klasse a

Arsos, Allan Studsgaard
 Buchhave, René
 Jensen, Thomas Krister
 Leduc, Pepina Lorien
 Mogensen, Jens
 Pedersen, Charlotte Krichau
 Petersen, Anja Roholdt
 Rasmussen, Brian Hundtofte
 Tejsing, Dann
 Wright, June
 Ørtvig, Sussie Christina

3. klasse b

Axelsen, Thomas
 Buchholz, Helle
 Christensen, Dan
 Fürstenberg, Maiko Anita
 Larsen, Anette
 Lund, Wicki Jønck
 Mortensen, Anders Møller
 Petersen, Henrik
 Petersen, Mette Marie
 Rasmussen, Rikke Sanderhoff
 Spinner, Peter Vind

4. klasse

Bertram, Stefan
 Bramsen, Claus
 Brandenburg, Lotte
 Held, Kenlen Emil
 Jacobsen, Kim
 Johansen, Anette Lyholm

Langton, Michael
Marcussen, Kirsten
Nielsen, Karin Schandorff
Pedersen, Lone Winther
Pedersen, Steen Erik
Petersen, Jeanette Roholdt
Rasmussen, Renate
Sørensen, Gitte
Wagner, Rikke
Wandrup, Michael Kenneth
Wisborg, Pernille

5. klasse a

Cimpu, Maria
Dabbagh, William Basam Mahmaud
Henriksen, Lisbet Ingrid
Hansen, Henrik Busch
Knudsen, Ole
Masood, Kanwal
Mogensen, Niels
Rasmussen, Steen Bjerre
Rasmussen, Stine Birch
Röhe, Mette
Sølvest, Janne

5. klasse b

Granly, Charlotte Astrup
Hansen, Claus Gøtke
Hansen, Kim Lundsted
Iversen, Morten
Jensen, Grete Lykke Hessellund
Jørgensen, Flemming
Larsen, Claus Jann
Larsen, Jørn Rauff
Larsen, Trine Asvig
Nielsen, Marianne Lyholm
Overgaard, Anne Kathrine
Papp, Katalin
Puglielli, Pia Patricia

6. klasse a

Hansen, Jesper
Iversen, Palle Johansen
Kildemoes, Martin Henrik
Klok, Frank
Marcussen, Elisebeth
Masood, Urfan
Mortensen, Thomas Møller
Nielsen, Dan Bjerre
Nielsen, Gitte Søndergaard
Nielsen, Tom Wiese
Pedersen, Henrik Roholdt
Rasthøj, Dorte Højerup
Weis, Jane

6. klasse b

Andersen, Margit Moreau
Axelsen, Søren
Backlund, Alberto Gonzalez

Christensen, Hanna Juul
Dyhr, Kim
Hendriksen-Nielsen, Lill N. C.
Jensen, Allan Hartmann
Jensen, Anette Kristin
Jørgensen, Anna Mette
Jørgensen, Michael Steen
Kjærsgaard, Kent
Ludvigsen, Poul
Meisner, Kent
Rasmussen, Pernille
Thomsen, Susanne

7. klasse a

Birch, René Barth
Boller, Aage
Embacher, Thomas
Gluud, Birthe
Hendrisen-Nielsen, Bian Peter
Jahren, Ann-Kitt
Jørgensen, Pia
Laursen, Bo
Lægteskov, John
Nielsen, Jan Brian
Nielsen, Keld
Nielsen, Peder Strømborg
Pedersen, Jan Leslie
Rasmussen, Lene
Schultz, Karina Altenburg
Sørensen, Karen Valborg Søndergaard
Sørensen, Anne-Mette Povlsen

7. klasse b

Amin, Jen Lars
Jensen, Gitte Lundager
Jespersen, Jeanette Fich
Johansen, Jørgen Kjær
Juul, Peter
Jørgensen, Bo Eigil
Jørgensen, Jeanette Dines
Jørgensen, Liselotte Hindsgaul
Kristensen, Jens Vibskov
Madsen, Carsten Bender
Marcussen, Sven Arne
Nielsen, Lisbeth Sass
Noes, Mikael
Pedersen, Henrik
Pedersen, Jesper Winther
Pedersen, Lars Ole
Rasmussen, Jan
Søgaard-Sørensen, Jette Møller

8. klasse a

Andersen, Dorte Leerberg
Boller, Jette
Brandenburg, Ken
Christensen, Tommy
Embacher, Jeanne
Fuglsang, Kirsten
Gøtke, Christian Weche

Hansen, Hanne Moth
Jensen, Birgitte
Jensen, Susanne Agergård
Jensen, Thomas Markmann
Larsen, David Gert
Larsen, Lars
Larsen, Lars Chr. Hedekær
Limkilde, Karsten
Pedersen, Frank Brødsted
Rettmer, Steen Claus James
Simonsen, Bent
Sørensen, Michael
Tank, Jesper

8. klasse b

Andersen, Annelise Paulin
Andersen, Palle Steen
Clausen, Per
Gregersen, Lars Dyrmann
Hansen, Merete Bjarnø
Jensen, Lars Bo
Kristensen, Karen Rørby
Langkilde, Bjørn
Larsen, Henrik
Lauridsen, Helle
Lommer, Jens
Meisner, Charlotte
Pedersen, Anne Simone
Petersen, John Adler
Petersen, Nina Egesborg
Rasmussen, Berit Rødsgard
Rasthøj, Slaus Højerup
Sørensen, Tina Svenning
Thomsen, Henrik
Westermann, Gitte

9. klasse a

Andersen, Mette
Andersen, Mikael
Bennike, Kristian
Bjergmose, Peter Jacob
Bjørn, Mette
Bregnemose, Kenneth Richard
Damkjær, Anette
Horn, Eric Chr.
Jensen, Kirsten
Jørgensen, Hanne
Nielsen, Lars Grønlund
Nielsen, Mads Julius
Nygaard, Jens
Pedersen, Bettina Lund
Pedersen, Susan Hein
Pedersen, Tina Charlotte
Rosendahl, Frank
Seebach, Ann
Stasiak, Gabriele
Thomsen, Claus Henning
Weis, Tine

9. klasse b

Andersen, Michael
Bakholt, Kurt Laursen
Eskesen, Suzanne
Filtzenborg, Kirsten
Geisler, Søren Haubro
Hansen, Chr. Bruus
Hansen, Jan Stig
Hansen, Peer Bergmann
Horvath, Jozef Gyola
Iversen, Tina
Jakobsen, Pia Fabrin
Jensen, Lars-Erik
Larsen, Gitte Janni
Larsen, Mette B. Hedekær
Mortensen, Uffe
Mørck, Michael
Rasmussen, Martina Bianca
Storgaard, Bo

10. klasse a

Ambech, Lene
Andersen, Bjørn Leth
Hansen, Marianne
Jensen, Michael Bruun
Johansen, Maj-Britt
Jokumsen, Donald Kenneth
Jørgensen, Inge
Landholt, Eva
Larsen, Peder Asvig
Møller, Henrik
Pedersen, Steen Vang
Rheinländer, Connie
Simonsen, Frank
Vejs-Petersen, Hans Peter

10. klasse b

Albertsen, Ann Junker
Bendtsen, Klas Martin
Drevsfeldt, Michael
Ehlert, Jan
Eriksen, Lene
Hansen, Conrad Tornvig
Hansen, Torsten Emde
Jensen, Bente Find
Jensen, Lise Nees
Nielsen, Charlotte Dall
Nielsen, Mette Sass
Norup, Yvonne Egebjerg
Petersen, Hendrik Bjørn
Rasmussen, Charlotte
Rasmussen, Marianne Svan
Rasmussen, Søren Christian

25 års jubilarene 1979

REALEKSAMEN 1954

Pigeskolen – hold A

Andres, Kate
Bjerregaard, Annie
Detlevsen, Grethe Maria
Gram, Inge Lise
Hansen, Inge Lawetz
Jørgensen, Birgit Marstrand
Jørgensen, Elise Becher
Jørgensen, Margit Hanne
Kjærsgaard, Anne-Marie
Kristensen, Jytte Lundbæk
Kristiansen, Birgit
Larsen, Karen Tvede
Madsen, Lissi
Nielsen, Inge
Nielsen, Kirsten Lisbet
Pedersen, Inge-Lise
Pedersen, Frida
Stovgaard, Lida
Wilhelm, Jette

Pigeskolen – hold B

Andersen, Connie Herold
Borch, Lis
Frandsen, An-Mari
Gade, Lillian
Greve, Edith Helene
Hansen, Birthe
Jensen, Birgit
Jensen, Kate
Justesen, Hanne
Knage, Ragnhold Marie
Knudsen, Tove
Larsen, Ingrid
Nielsen, Elisabeth Erni
Rasmussen, Myrna
Støvring, Karen Margrethe Grave
Wohlleben, Kirsten Maren

Drengeskolen klasse A 1954

Andersen, Erik
Christensen, Ole
Frederiksen, Carl Lohmann
Hansen, Mogens
Hoyer, Kaj Nørregaard
Jacobsen, Børge
Jensen, Mogens Kurt
Jensen, Niels Elsåe
Maare, Jens
Nielsen, Kurt Heller
Nielsen, Jørgen Waage
Nielsen, Niels Erik
Olsson, Erik
Pihl, Hans Severin
Rasmussen, Mogens Boje
Skovhaug, Erik
Svenningsen, Ole Normann

Drengeskolen klasse B 1954

Andersen, Lars Jørgen Normann
Andersen, Poul
Bundegaard, Poul
Hansen, Harry Egstrøm
Hansen, Jimmy Knud Børge
Hansen, Jørgen Aage Fischer
Jensenius, Fritz Ole
Jeppesen, Frede Buhl
Knudsen, Flemming Frederik
Kongstad, Mogens
Lauridsen, Henning Ahrendt
Møller, Benny
Nielsen, Egon
Pedersen, Corny
Pedersen, Jørgen Chr. Tornbjerg
Paarup, Niels Jørgen
Østervig, Mogens

