



## **Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek**

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

### **Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor**

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### **Ophavsret**

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre publicering og distribution uden for husstanden er ulovlig.

### **Links**

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

MEDLEMSBLAD FOR

# RØNNE STATSSKOLES ELEVSAMFUND

---

Nr. 1

MAJ

1918

---

**S**TATSSKOLEN I RØNNE indvier den 8 Maj d. A. sin nye Skolebygning; den nordre Fløj har været nedreven og er paa den gamle Grundmur opført som en Bygning med to Etager; i hver Etage er der syv Værelser, og i Loftsetagen er der indrettet en Tegnesal; Indvielsesdagen er sat til den 8 Maj, fordi „Rønne lærde Skole“ (nu: Statsskolen i Rønne) er oprettet if. en kgl. Anordning af 8 Maj 1818. Skolen har gennem disse hundrede Aar været besøgt af 2025 Disciple, 1633 mandlige og 392 kvindelige. Som et Bindeled mellem de mange af disse, der lever rundt om i Verden, har et Blad som det, Rønne Statsskoles Elevsamfund vil udgive, sin store Berettigelse.

I Skolens Indbydelsesskrift for 1901 findes en Fortegnelse over samtlige Disciple indtil den Tid, og til hvert Navn er føjet biografiske Notitser; Fortegnelsen er suppleret i Indbydelsesskriftet for 1903; Forfatteren er min Fader, afd. Rektor Koefoed. Jeg ved, at mange af Skolens forhenværende Elever var og er meget glade ved i disse Optegnelser at kunne faa Besked om gamle Kammerater. At fortsætte og supplere disse Optegnelser i Bladet vilde føre for vidt og tage for megen Plads, men en Rubrik med Plads for hvad der af almindelig Interesse hænder Folk, som har været Skolens Elever, maa ikke gerne savnes; den vil kunne gøre Regning paa stor Interesse fra Læseres Side. Det er nu en Gang saaledes, at Barndomstidens Minder omgærdes af de stærkeste og bedste Følelser. Og det er netop derfor, at Skoletiden — den kan have været trang nok — og Skolekammerater altid erindres med Glæde; hvor ofte befinder man sig ikke, naar en Del Kammerater fra Skoletiden er sammen, midt i det kendte: „Og husker I . . . . .“, og saa kommer den ene Skoleoplevelse efter den anden. Og bevares den indbyrdes Forbindelse mellem Skolens forhenværende Elever, vil det ogsaa paa anden Maade kunne virke til Gavn. Vi ved jo alle, hvor svært Livet kan forme sig for den enkelte, og vi ved, at det kan hænde, at en og anden uforskyldt kan komme i Nød. Jo fastere det Baand føles, som knytter Skolens gamle Elever til hverandre, des større bliver Udsigten til, at der i paakommende Tilfælde kan ydes Hjælp i Raad og Daad.

Paa denne Maade vil en saadan Rubrik i et Blad, der henvender sig til en Elevkreds, som udgaar fra en enkelt Skole, kunne virke; og Stoffet behøver jo ikke at holde sig til Skolen; hvad der vedrører Bornholm, Rønne,