



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



AARSBERETNING

1946

Aarsafslutningen

holdes Lørdag den 22. Juni Kl. 14¹/₂ paa Hotel Isefjord.

Nyt Skoleaar

begynder Tirsdag den 13. August Kl. 9.

Holbæk private Mellem- og Realskole

(Sindbæks Skole)

oprettet 1846, er en statsanerkendt Skole med Ret til Afholdelse af Mellemskoleeksamen og Realeksamen.

Skolen omfatter tre Afdelinger: Underskolen (5-aarig), Mellemskolen (4-aarig) og Realskolen (1-aarig).

UNDERSKOLEN

Her optages Børn i 6—7 Aars Alderen og forberedes gennem 5 Klasser til Optagelse i Mellemskolen ved 11-Aars Alderen.

Ved Optagelse i de lavere Underklasser er der i det væsentlige kun Tale om Børn fra Holbæk og nærmeste Omegn, men vi anbefaler Forældre boende længere borte paa et ret tidligt Tidspunkt at drøfte med den lokale Skoleleder og Skolen her, hvornaar en Overflytning her-til vil være mest betimelig.

MELLEMSKOLEN

forbereder gennem sine 4 Klasser til Mellemskoleeksamen.

Denne Eksamen vil almindeligvis være bestaaet ved 15-Aars Alderen.

Eleven kan herefter ophøre med sin Skolegang eller søge Optagelse paa et Gymnasium (3-aarig) for at faa

Studentereksamen eller gaa over i denne Skoles tredje Afdeling:

REALKLASSEN

I denne Klasse uddybes det i Mellemskolen lærte Stof, især i Sprog og Matematik.

Klassen slutter med Realeksamen.

I mange Tilfælde er det raadeligst for Eleven at tage Realeksamen, forinden Optagelse paa et Gymnasium søges.

Realeksamen vil blive forlangt af dem, som ønsker Ansettelse i Statens Tjeneste (Post-, Telegraf-, Jernbane- og Toldvæsen). — Desuden ønsker Handel, Industri og Haandværk gerne Lærlinge med Realeksamen. Seminarierne regner Realeksamen lige med Forberedelsesaaret, naar den er bestaaet med mindst 14,00 i Gennemsnit.

Skolen sorterer direkte under Undervisningsministeriet, og Undervisningen kontrolleres af Undervisningsinspektøren for Mellem- og Realskolerne og dennes faglige Medhjælpere.

Skolens daglige Ledelse paahviler undertegnede, til hvem alle Henvendelser rettes.

Skoleaaret 1946—47 begynder 13. August Kl. 9.

Indmeldelser til det nye Skoleaar modtages hver Dag Kl. 15—16. Telefon 1215.

H o l b æ k, i Maj 1946.
Blegdammen 4.

M. Sindbæk.



Lærerinde Agnes Meyer Johansen

Ved Frk. Meyers bratte Død den 6. April fik Strofen »Ingen kender Dagen, før Solen gaar ned« en næsten lam-mende Aktualitet for os alle paa Skolen.

Tilsyneladende rask forlod Frk. Meyer Skolen den 5. April. Næste Morgen ramtes hun af en voldsom Hjerne-blødning, der inden Aften afbrød hendes Livsbane.

Ved Bisættelsen den 13. April var Kirken fyldt af de mange Venner, Frk Meyer gennem 32 Aars trofast Virke ved Skolen havde vundet, og som ønskede at sige hende et kærligt Farvel. Ogsaa her skal Frk. Meyer mindes med Tak for trofast og opofrende Virke i Skolens Tjeneste. — Langt ud i Fremtiden vil hun blive husket og savnet

Æ r e v æ r e h e n d e s M i n d e.

M. Sindbæk.

Frk. Meyer er død. Det synes os ufatteligt; Arbejds-glæden selv og en inderlig Glæde ved alt festligt og smukt her i Livet var i saa høj Grad en Del af hendes Person-lighed. Selv om Tilværelsen sikkert ikke havde sparet hende for Sorger og Skuffelser, saa mærkede vi andre dog kun denne milde venlige Hjertelighed, der udsprang af et lyst og glad Sind.

I sit Virke i Skolen gennem de mange Aar har Frk. Meyer haft Betydning for en stor Kreds, der nu er blevet gamle Holbækkere. Mild og venlig stod hun hvert Aar ved Skolens Port og tog imod de smaa nye Mennesker, som hun nansomt førte ind i den sælsomme Verden paa Godt og Ondt, som er Skolen og bliver til Samfundet. Hvert Aar fik Frk. Meyer flere og flere Elever, thi selv om hun maa-ske stod de smaa nærmest, saa slap hun dog aldrig helt de store. Ud fra en Trang, der stammede fra hendes Hjertes store Godhed, søgte hun stadig at følge dem, hvor de fær-de i Livet, og hun var aldrig gladere, end naar hun

maatte faa Lov til at forny sit Venskab for en gammel Elev.

Derfor stod Frk. Meyer i sine sidste Aar som et Bindeled mellem os ældre Elever og Skolen. Som hendes Død er et Tab for den Skole, hun elskede, og hvor hun lagde sit Arbejde, er den et umaaleligt Tab for vor Elevforening, der vilde have foreslaaet hende som Æresmedlem paa Skolens 100 Aarsdag. Der er vist saa mange, der gerne vilde have sagt Frk. Meyer Tak.

Niels A. Christiansen.

Betaling for Undervisning

Skolepenge betales maanedvis forud. 1. Juni betales dog for Juni og Juli Maaneder. — De normerede Satser er for 1946—47:

1. Underklasse	11 Kr. maanedlig
2. »	12 » »
3. »	13 » »
4. »	14 » »
5. »	15 » »
I Mellemskoleklasse	17 » »
II »	19 » »
III »	21 » »
IV »	23 » »
Realklassen	23 » »

Indtil videre forhøjes disse Satser med 2 Kr.

Moderation:

Som statsanerkendt Mellem- og Realskole kan Skolen af de Midler, som den i Henhold til Lov af 4. April 1928 oppebærer, tildele Børn af mindrebemidlede Forældre hel eller delvis Friplads. Ansøgning om saadan Moderation sendes til Skolens Bestyrer inden 1. August og skrives paa Skema, der udleveres paa Skolen.

A n s ø g n i n g m a a f o r n y e s h v e r t A a r.

Herved er Skolen sat i Stand til at kunne yde Undervisning til Børn, som ellers af økonomiske Grunde vilde være udelukket fra at modtage Mellem- og Realskoleundervisning.

Brændselspengene fastsættes efter Brændselspriserne pr. 1. Oktober (i Aar 30 Kr. pr. Elev) og opkræves pr. 1. November og 1. Februar.

Drengene betaler i Sløjdpenge 5 Kr. (til Materialer og Vedligeholdelse af Værktøj).

Brændselspenge og Sløjdpenge betales ogsaa af de Elever, som har opnaaet Moderation i Betalingen.

Eksamensgebyret er fastsat til 25 Kr. pr. Elev til Mellemkoleeksamen og 30 Kr. pr. Elev til Realeksamen. Dimittenderne betaler Skolepenge til Skoleaarets Udgang (31. Juli).

Udmeldelse af Elever maa finde Sted ved fuld Maanedes Varsel til Skolens Bestyrer. Der betales Skolepenge for Udmeldelsesmaaned og den følgende.

Udmeldelse efter 1. April er først gyldig til 31. Juli.

Skolepenge betales uden Hensyn til Ferier og Forsømmelser. Strækker en Elevs Sygdom sig ud over længere Tid, betales kun for den Maaned, hvori Sygdommen begynde, og den følgende. Denne Regel finder ogsaa Anvendelse paa Elever, der maa holdes borte fra Skolen paa Grund af Sygdom i Hjemmet. Skulde Skolen under en Epidemi blive beordret lukket af Amtslægen, betales Skolepenge for dette Tidsrum.

Biblioteksordning

Med Centralbiblioteket er særlig Aftale gældende om, at alle Skolens Elever skal have Lov til at benytte det, uanset om de er hjemmehørende i Holbæk eller Oplandet.

I Vinterens Løb har Elever fra 5. og I aflagt Besøg paa Biblioteket, hvor der er blevet undervist i Benyttelsen af Kartoteker, og hvad der ellers er paakrævet for at kunne orientere sig i et moderne Bibliotek.

For den Velvilje og Hjælp, Skolen i den Anledning har mødt hos Personalet, bringer vi herved vor Tak.

Følgende Regler er gældende for Udlaan:

1. Elever i 1.—4. laaner paa Skolen, fra en Bogkasse, der er stillet til Raadighed.
2. Elever i 5.—III (inclusive) benytter Centralbibliotekets Børnebibliotek.
Mandag Kl. 15—19 og Torsdag Kl. 14—18.
3. Elever i IV og R. har Adgang til Centralbibliotekets Hovedafdeling og Læsestue.

Realeksamen 1945

1. Christensen, Benny (Foderm. C., Hagedsted)	12,42 g ×
2. Clausen, Lissa Smidt (Gaardejer C., Aagerup) ...	14,38 mg ×
3. Flindt, Esther (Repræsentant Fl., Hørby)	14,56 ug ÷
4. Friis, Karen Vibeke (Civilingeniør Fr.)	13,95 mg
5. Hansen, Inger (Førstelærer H., Hørby)	14,35 mg ×
6. Jensen, Karl Ulrik (cand. pharm. J.)	12,87 g ×
7. Jensen, Paul Frede (Smed J., Søstrup)	13,66 mg ÷
8. Nielsen, Ole Schøning (Gdr. Sch. N., Bredetved)...	14,17 mg ×
9. Pedersen, Jytte (Blikkenslagerm. P.)	13,26 mg ÷
10. Pedersen, Kaj (Tømrerm. P.	14,46 mg ×
11. Petersen, Anne Marie Jansen (Direk. J.-P.)	13,41 mg ÷

Mellemskoleeksamen 1945

1. Andresen, Leif (Tandlæge A.)	13,53 mg ÷
2. Bernsteen, Else (Sognepræst B., Undløse)	12,80 g ×
3. Christiansen, Karin (Direktør C., Vallestrup) ...	13,48 mg ÷
4. Funck, Jørgen (Vognm. F., Udby)	14,22 mg ×
5. Hansen, Else (Proprietær H., Frederikshøj)	12,25 g
6. Hansen, Walter (Malerm. A.)	12,98 g ×
7. Jensen, Jytte (Købmand J., Ll. Grandløse)	14,07 mg
8. Jensen, Birthe (Bagerm. J.)	13,99 mg
9. Jensen, Børge (Maskinm. J., Knabstrup)	14,52 ug ÷
10. Larsen, Ida (Gaardejer Madsen, Aagerup)	14,30 mg ×
11. Mortensen, Tove (Bager M., Knabstrup)	14,13 mg
12. Nielsen, Frode (Fru N., Knabstrup)	13,55 mg ÷
13. Pedersen, Lise (Murerm. P.)	14,18 mg ×
14. Pedersen, Karen Inge (Førstelærer P., Søstrup)...	14,54 ug ÷
15. Rørbech, Ellen (Provst R., Kundby)	13,89 mg
16. Vind, Simon (Konsulent V., Tuse)	14,32 mg ×

Aarsafslutningen

holdtes paa Hotel Isefjord den 23. Juni Kl. 14¹/₂. Der uddeltes følgende Præmier:

1. »Norden«s Bogpræmie tildeltes Karen Inge Pedersen, IV.
2. Skolens Boglegat: Ida Larsen, IV.
3. Lærernes Flidspræmie til en Elev i Underskolen: Inge Duetoft, 5.
4. Lærernes Flidspræmie til en Elev i Mellemskolens tre første Klasser: Else Jensen, II.
5. Henningsens Boghandel: Præmie til den dygtigste Realist: Esther Flindt.
6. Elevforeningens Flidspræmie: Inger Hansen, Real.
7. Elevforeningens Præmie for den bedste danske Stil: Kaj Pedersen, Real.

Af Skolens Dagbog

14. **August.** Skoleaaret begynder.
12. **September** Skovtur til Skarriksø.
14. **September.** Inspektør Jeppesen besøger Skolen.
26. **September.** Realklassen genoptager Traditionen med at besøge København Kongens Fødselsdag.
5. **November.** Inspektør Ottar overværer Gymnastikundervisningen.
12. **November.** Museumsdirektør Hansen, Herning, fortæller om jysk Almue i IV og Real.
5. **December.** Skolen overværer 1. Folkekoncert.
7. **December.** Frk. Uldall Jessen fortæller om Sydslesvig.
12. **December.** Skolefest paa Hotel Isefjord.
17. **December.** Den svenske Forfatter Sixten Dahlberg læser op for IV og Real.
22. **December.** Afslutning i Kirken. — Pastor Schrøder taler.
11. **Januar.** Inspektør Baltzer besøger Skolen.
19. **Januar.** Lektor Kruckenberg, Stockholm, læser for III, IV og Real

1. **Februar.** Skolen overværer 2. Folkekoncert.
8. **Februar.** Inspektør Christiansen besøger Skolen.
1. **Marts.** Skolen overværer 3. Folkekoncert.
6. **April** Frk. Meyer bliver syg og dør.
9. **April.** Vore faldne i Frihedskampen mindes.
13. **April.** Frk. Meyer bisættes. Skolen deltager i Sørgenhøjtideligheden
1. **Maj.** Sang- og Gymnastikfest i Badmintonhallen.
21. **Maj.** Fodboldkamp Stenhus I og II mod vore I og II. 1—4.

Skolelægens Beretning

Lægeundersøgelsen har i Skoleaaret 1945—46 omfattet 86 Elever, hvoraf de 62 havde deltaget i Undersøgelsen det foregaaende Aar. Af de efter sidste Undersøgelse til Læge henviste Børn var flere taget under Lægebehandling, og 2 havde faaet Brilller.

Ved Undersøgelsen fandtes følgende sygelige Tilstande:
 Hudsygdomme hos 13, heraf 2 henvist til Læge (h. t. L.).
 Holdningsfejl hos 8 (1 h. t. L.).

Platfod hos 24 (3 h. t. L.).

Øjne: Nedsat Synsstyrke hos 8 (3 h. t. L.), andre Øjenlidelser hos 1.

Øren: Nedsat Hørelse hos 5 (2 h. t. L.).

Talen: Snøvlen hos 2, observeres for adenoide Vegetationer.

Næse — Svælg: Forstørrede Mandler hos 18 (1 h. t. L.).

Kirtler: Kirtelvulst hos 20, alle Smaakirtler uden større Betydning.

Brystorganer: Lettere stetoskopiske Forandringer ved Hjertet hos 3. Bronchitis hos 2 (1 h. t. L.).

Underlivsorganer: Brokskade hos 3, andre Lidelser hos 3.

Urinen: Albuminuri hos 1 (h. t. L.).

Tænder: Af de første Gang undersøgte havde kun 5 helt gode Tænder. 2 havde daarligt vedligeholdte Tænder og opfordredes til at søge Tandlæge.

Der er foretaget Tuberkulinprøve paa saa mange af Eleverne som muligt; det lykkedes at gennemføre Prøven paa 115 af Børnene, heraf reagerede 112 negativt og 8 positivt; desuden reagerede 12 Børn positivt ved tidligere Undersøgelser, og 1 Barn var lige calmittevaccineret.

Af de saaledes ialt 133 undersøgte Elever reagerede 20 positivt, d. v. s. 15 pCt.

Af disse blev 13, der var slaaet om fra negativ til positiv Reaktion i Løbet af de sidste to Aar, nærmere undersøgt paa Holbæk Amts Tuberkulosestation, hvorfor Skolen gerne vil rette en Tak til Tuberkulosestationen for den villige Assistance

Der fandtes ikke Tegn paa aktiv Tuberkulose hos nogen af de undersøgte.

Holbæk, den 21/3 1946.

I. Bangert,
Skolelæge.

1. Maj frattraadte Dr. Bangert sin Stilling grundet paa Bortrejse. Dr. Bangert er antaget som Lægemissionær i Sudanmissionen.

Skolen ønsker herved at give Udtryk for en oprigtig Tak for det omhyggelige og dygtige Arbejde, Dr. Bangert har udført i de to Aar, Ansættelsen varede.

I Dr. Bangerts Sted er fra 1. August antaget Dr. Rømeling, som vi herved gerne vil byde velkommen til Gerningen.

M. Sindbæk.

Ferier og Fridage

De i Loven af 23. April 1903 om højere Almenskoler m. m. omhandlede Ferie- og Fridage, som i et Skoleaar i Reglen ikke tilsammen maa udgøre mere end 63 Søgndage fordeles saaledes:

1. Sommeferien begynder 22. Juni og varer til 13. Aug.
2. I Midten af Oktober eller kort efter skal der gives en Ferie, bestaaende af 6 Hverdage mellem 2 Søndage.
3. Juleferien skal begynde d. 23. December (denne Dag medregnet) og regelmæssigt vare 14 Dage. Hvis Un-

dervisningen efter denne Regel paany skulde begynde paa en Lørdag, afkortes Ferien med een Dag, saaledes at Undervisningen begynder om Fredagen.

4. Paaskeferien varer fra Onsdagen før Skærtorsdag til den paafølgende Tirsdag, begge Dage medregnet.
5. Pinseferien skal omfatte 2 Søgnedage i Tilslutning til de to Helligdage efter Lederens nærmere Bestemmelse.
6. Kongens Fødselsdag, Skolens Fødselsdag (4. Novb.), Fastelavnsmandag, Kr. Himmelfartsdag, Lørdag efter Store Bededag, Grundlovsdagen og Valdemarsdagen (Genforeningsdagen) er Fridage.

Udstilling af Elevarbejder finder Sted i Dagene 15.—20. Juni Kl. 9—16. Arbejderne skal afhentes og laante Bøger afleveres den 21. Juni til sædvanlig Skoletid.

Afslutningen holdes Lørdag den 22. Juni Kl. 14½ i Hotel Isefjords store Sal.

Alle, der har Interesse for Skolens Arbejde, indbydes til at overvære saavel Eksaminer som Afslutningen.

Gaver

Mappe over de forenede Stater. United States Information Service.

Litteraturhistorisk Danmarkskort. Boghandler Wulff. Skolebøger. Hanne og Britta Duetoft. III.

Palæstinakort. Politimester Arbøll.

TAK!

Indsamlinger

Foruden mange Rationeringskort indkom 155 Kr. til »Red Barnet« og en Mængde Tøj til Sydslesvig.

Elevfortegnelse 1. Maj 1946

Realklassen.

1. Andresen, Leif (Tandlæge A.)
2. Christiansen, Karen (Direktør C., Vallestrup).
3. Funck, Jørgen (Vognmand F., Udby).
4. Hansen, Walther (Malerm. H.).
5. Jensen, Birthe (Bagermester J.).
6. Jensen, Børge Bang (Maskinm. B. J., Knabstrup).
7. Jensen, Jytte (Købmand J., St. Grandløse).
8. Larsen, Ida (Gaardejer Madsen, Aagerup).
9. Nielsen, Frode (Fru N., Knabstrup).
10. Pedersen, Karen Inge (Førstelærer P., Søstrup).
11. Vind, Simon (Konsulent V., Tuse).

IV. Mellemskoleklasse.

1. Andersen, Emmy (Arbmd. A., Søstrup).
2. Becher, Inger (Boelsmd. B., Tuse).
3. Brinth, Torben (Dyrlæge B., Alkestrup).
4. Duetoft, Kai (Købmand D.).
5. Flindt, Birgit (Repræsentant F., Hørby).
6. Gluch, Helene (Arbejdsmand G., Knabstrup).
7. Hansen, Birgit (Købmand H., Søstrup).
8. Hansen, Erik (Gaardejer H., Maarsø).
9. Jensen, Aase (Gaardejer J., Hørby).
10. Jensen, Egon (Gaardejer J., Holløse).
11. Pedersen, Birgit (Blikkenslagermester P.).
12. Rasmussen, Git Prim (Entreprenør P. R., Maarsø).
13. Strange-Hansen, Agnethe (Sognepræst S.-H., Hagedsted).
14. Thomsen, Lise (Overlæge, Dr. med. Th.).

III. Mellemskoleklasse.

1. Andresen, Erik (Tandlæge A.).
2. Christensen, Jørn (Kordegner C.).
3. Duetoft, Britta (Købmand D.).
4. Duetoft, Hanne (Købmand D.).
5. Ebbesen, Margit (Bogholder E., Knabstrup).
6. Hansen, Anni (Direktør Fru H.).
7. Hansen, Else Merete (Overlæge, Dr. med. Th. H.).
8. Hansen, Esther Bruun (Skorstensfm. B. H., Knabstrup).
9. Hansen, Jytte (Værkfører H., Knabstrup).
10. Hansen, Karin (Malermester H.).
11. Heskjær, Else (Stationsforstander H.).
12. Jensen, Arne (Vært J., Søndersted).

13. Jensen, Asger (Gaardejer J., Søstrup).
14. Jensen, Bente Skafdrup (Gaardejer J., Skimmede).
15. Jensen, Else (Arkitekt J.).
16. Jensen, Karen Lise (Købmand J., Knabstrup).
17. Jensen, Tage (Fru J.).
18. Jørgensen, Jørgen (Maskinsmed J., Grandløse).
19. Larsen, Frank (Musiker L.).
20. Nielsen, Birthe Schøning (Gaardejer Sch. N., Bredetved).

II. Mellemskoleklasse.

1. Christensen, Rosa (Arbejdsmand C.).
2. Christensen, Jytte (Købmand C.).
3. Dyrberg, Finn (Regnskabsfører D.).
4. Fugl, Else (Fru F., Orø).
5. Hansen, Birgit Loft (Konditor L. H.).
6. Hansen, Børge (Husmand H., Butterup).
7. Hansen, Jørgen (Tømrer H., Allerup).
8. Hansen, Tom (Gasværksbestyrer H.).
9. Hoppe, Else (Lærer H., Grandløse).
10. Jacobsen, Helga (Fru Gross. J.).
11. Jensen, Gunnar (Købmand J., Knabstrup).
12. Jensen, Ingrid (Købmand J., Orø).
13. Jensen, Mogens (Bagerm. J.).
14. Jørgensen, Carlo (Handelsmand J., Ll. Grandløse).
15. Larsen, Aage (Købmand L., Tuse).
16. Lindegaard, Johanne (Gaardejer L., Særløse).
17. Mortensen, Bent (Uddeler M., Kvanløse).
18. Olsen, Anni (Gaardejer O., Udby).
19. Olsen, Vagn (Direktør O., Ll. Frydendal).
20. Ottosen, Kaj (Uddeler O., Hørby).
21. Petersen, Arne (Gaardejer P., Hørby).
22. Petersen, Nina (Snedker P.).
23. Sano, Ellen (Tandlæge S.).
24. Svenne, Edite (Husm. S., Udby).
25. Sørensen, Edith (Gartner S.).

I. Mellemskoleklasse.

1. Becker, Poul (Boelsmand B., Tuse).
2. Bendixen, Margrethe (Arbejdsmand B.).
3. Carstensen, Ruth (Organist C.).
4. Dalgaard, Grethe (Overlærer D., Mørkøv).
5. Dam, Birte (Sognepræst D., Udby).
6. Duetoft, Inge (Købmand D.).
7. Hansen, Dorthe (Malermester H.).
8. Hansen, Lissa (Gaardejer H., Syvendekøb).

9. Jørgensen, Vera (Gaardejer J., Ny Hagedsted).
10. Knudsen, Jørgen (Urmager K.).
11. Larsen, Tage (Lærer L., Søndersted).
12. Laursen, Anne Lise (Købmand L.).
13. Madsen, Elisabeth (Ingeniør M., Allerup).
14. Mahler, Marie (Boelsmand M., Mørkøv).
15. Nielsen, Erling (Mejeribestyrer Jørgensen, Udby).
16. Pedersen, Erik (Forvalter P., Hagedsted).
17. Pedersen, Grethe (Arbejdsmand P., Grandløse).
18. Rikhof, Preben (fhv. Landm. R.).
19. Rosenstand, Peter (Farvermester R.).
20. Rosenstand, Poul (Farvermester R.).
21. Steglich, Lise-Lotte (Fabrikant S., Hørby).
22. Sørensen, Inge (Slagterm. S.).
23. Sørensen, Laust (Rejsemekaniker S.).
24. Ullerichs, Paul Jørn (Købmand U.).
25. Wünsche, Gudrun (Fru W., Knabstrup).

5. Underklasse.

1. Aagesen, Aage (Frøavlsleder Aa., Torbenfeldt).
2. Arbøl, Hanne (Politimester A.).
3. Christensen, Svend Aage (Direktør C.).
4. Christiansen, Georg (Mekaniker C.).
5. Hansen, Vibeke (Arbejdsmand H., Orø).
6. Hansen, Margit (Arbejdsmand Jensen, Orø).
8. Hansen, Linda (Forretningsm. H.).
9. Hjorth, Margrethe (Lærer H.).
10. Larsen, Henning (Børstenbinder L., Tuse).
11. Michaelsen, Ella (Fru M., Orø).
12. Nielsen, Otto (Arbejdsmand N.).
13. Pedersen, Henning (Gaardejer P., Asmindrup).
14. Præst, Ole (Buntmager P.).
15. Steglich, Rolf (Fabrikant S., Hørby).

4. Underklasse.

1. Christensen, Birgit Bjerregaard (Forvalter B. C.).
2. Børgesen, Lise (Direktør B.).
3. Døcker-Smith, Lisette (Fotograf D.-S.).
4. Fleischer-Hansen, Sinikka (Overlæge Dr. med. Fl.-H.).
5. Hildsgaard, Knud (Hotelejer H., Orø).
6. Jensen, Jørgen (Produktthandler J.).
7. Lyck, Gunnar (Direktør L.).
8. Nielsen, Børge (Stenhuggermester N.).
9. Olsen, Karen Margrethe (Gaardejer O., Markeslev).
10. Quist, Anette (Amtsraadssekretær Q.).

11. Rohde, Lizzi (Slagtermester R.).
12. Stauning, Erik (Gaardejer St., Orø).
13. Steenstrup, Peter From (Fru S.).
14. Sørensen, Ole (Pedel S.).
15. Thomsen, Jens Erik (Skræderm. Th.).
16. Weng, Jørgen (Læge W.).

3. Underklasse.

1. Christensen, Finn Bjerregaard (Forvalter B. C.).
2. Frederiksen, Torben (Direktør F.).
3. Hansen, Irene (Møbelhandler H.).
4. Hansen, Lissi (Malerm. H.).
5. Højerslev, Hans (Løjtnant H., Arnakke).
6. Hansen, Kirsten (Guldsmed H.).
7. Jagild, Lilian (Isenkræmmer J.).
8. Jensen, Birgit (Arkitekt J.).
9. Lyck, Aage (Direktør L.).
10. Madsen, Ellen (Ingeniør M., Allerup).
11. Pedersen, Mildred (Plantageejer P., Allerup).
12. Schmidt, Peter (Kaptajn S.).

2. Underklasse.

1. Christensen, Ole Bjerregaard (Forvalter B. C.).
2. Jørgensen, Mona Handelsmand J., Grandløse).
3. Larsen, Hans Ulrik (Direktør L.).
4. Olsen, Kirsten Dilling (Fabrikant Madsen).
5. Ostfeldt, Anette (Dr. med. O.).
6. Ostfeldt, Benedikte (Dr. med. O.).
7. Sillesen, Jørgen (Forretningsbestyrer S.).
8. Sindbæk, Holger (Skolebestyrer S.).

1. Underklasse.

1. Brigelsgaard, Lone (Repræsentant B.).
2. Didriksen, Flemming (Repræsentant D.).
3. Hansen, Lisbeth Hartmann (Gaardejer H., Merløse).
4. Hjorth, Agnete (Lærer H.).
5. Hansen, Mogens (Guldsmed H.).
6. Højerslev, Jørgen (Løjtnant H., Arnakke).
7. Laursen, Leif (Fabrikant L.).
8. Nielsen, Lis (Assurandør N.).
9. Rohde, Jørgen (Slagtermester R.).
10. Sørensen, Lissie (Telegrafbud Pedersen).

For Børn fra Holbæk er Hjemstedbetegnelse udeladt.

Ialt 156.

Skolerekvisitter og Bøger

Alle Eleverne fra 4. Under- til og med Realklassen skal være i Besiddelse af Kirkesalmebogen.

Eleverne i Underskolen skal have en Oktavbog med Linier til Karakterer og Vidnesbyrd.

Eleverne i Mellemskolen skal have den af Skolen udgivne Karakterbog.

Desuden skal alle Elever være i Besiddelse af en Meddelelsesbog, en Oktavbog i stift Bind til Anvendelse for Meddelelser mellem Hjem og Skole.

Til skriftlige Arbejder anvendes Hefter med Skolens Navn paatrykt. Eleverne fra og med II. Mellem skal have en Passer og en Vinkelmaaler.

Alle Bøger skal være i Papiromslag, som skal skiftes, naar det er blevet slidt eller snavset.

I Skrivning anvendes H. C. Pedersen og Ernst Thomsens Skrivehefter.

I Tegning anvendes Tegneblok, Farvestifter og Vandfarver efter Anvisning af Faglæreren.

Til Gymnastik maa Pigerne have Gymnastikdragt og Sko, Drengene et Par korte Benklæder samt Trøje med korte Ærmer og et Par Sko.

Alle Byens Boglader har givet Tilsagn om at føre de af Skolen anvendte Bøger og Rikvisitter.

Bogliste for Underskolen

1. Underklasse:

Dansk: Ole Boles A. B. C. og senere Oles første Læsebog.

Regning: Dagliglivets Regning I. A. og B.

Sang: Forskolens Sangbog.

2. Underklasse:

Dansk: Heltoft m. fl.: Dansk Læsebog. 2. Skoleaar. Øvelser i skriftlig Dansk for 2. Skoleaar ved Jensen og Noesgaard.

Regning: Dagliglivets Regning II.

Sang: Forskolens Sangbog.

3. Underklasse:

Dansk: Børnenes danske Læsebog II. Øvelser i skriftlig Dansk for 3. Skoleaar ved Jensen og Noesgaard.

Regning: Dagliglivets Regning III.

Sang: Forskolens Sangbog.

4. Underklasse:

Kristendomslære: Brodthagen og Jørgensen: Bibelhistorie for Grundskolen.

Dansk: Børnenes danske Læsebog III. Øvelser i skr. Dansk for 4. Skoleaar ved Jensen og Noesgaard.

Regning: Dagliglivets Regning IV.

Geografi: C. C. Christensen: Lille Geografi. Christensen og Krogsgaard: Atlas for Folkeskolen.

Naturhistorie: Balslev: Naturhistorie for Folkeskolen.

Historie: Nic. Helms: Danmarkshistorie.

Sang: Kongesangbogen.

5. Underklasse:

Kristendomslære: Som 4. Underklasse.

Dansk: Børnenes danske Læsebog IV. Øvelser i Skr. Dansk for 5. Skoleaar ved Jensen og Noesgaard.

Regning: Dagliglivets Regning V.

Historie:

Geografi: } Som 4. Under.

Naturhistorie: }

Sang: Højskolesangbogen (sidste Udgave).

I Mellem:

Kristendomslære: Brodthagen og Jørgensen: Bibelhistorie Nr. 2. Loft: Lærebog.

Dansk: Hansen og Heltoft: Dansk Læsebog I for Mellemskolen. Jensen og Noesgaard: Øvelsesstykker i dansk Sprog-lære for Mellemskolen, og skr. Dansk for Mellemskolen.

Engelsk: O. Friis Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for Mellemskolen I med Øvelseshefte.

Historie: L. Schmidt: Lærebog i Historie for Mellemskolen I.

Geografi: C. C. Christensen: Geografi for Mellemskolen I (sidste Udg. v. Sofie Pedersen). Christensen og Krogsgaard: Atlas for Mellemskolen.

Zoologi: Stockmar og Bøving Petersen: Zoologi for Mellemskolen I.

Botanik: Abrahamsen og Balsløv: Botanik for Mellemskolen I og V. Rasmussen og Simonsen: Lille Flora.

Regning: Friis-Petersen og Jessen: Mellemskolens nye Regne-bog I.

Fysik: Th. Sundorph: Fysik for Mellemskolen I.

Sang: Højskolesangbogen (sidste Udgave).

II. Mellem:

Kristendomslære: Brodthagen og Jørgensen: Bibelhistorie 2. Ny Testamente. Loft: Lærebog.

Dansk: Hansen og Heltoft: Dansk Læsebog II for Mellemskolen, ellers som I. M.

Engelsk: O. Friis Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for Mellemskolen II med Øvelseshefte.

Tysk: Kaper og Nielsen: Deutsch für Anfänger I. Hauken og Stenbjerre: Stiløvelser for Mellemskolen. Skov Jensen: Lille tysk Grammatik.

Historie: }

Geografi: } Som I. Mellem.

Zoologi: }

Botanik: Abrahamsen og Balsløv: Botanik for Mellemskolen II og V. Rasmussen og Simonsen: Lille Flora.

Regning: Friis-Petersen og Jessen: Mellemskolens ny Regnebog II.

Aritmetik: Jessen og Smith: Aritmetik for Mellemskolen I.

Geometri: Friis-Petersen, Jensen og Jessen: Mellemskolens ny Geometri.

Fysik: Th. Sundorph: Fysik for Mellemskolen I.

Sang: Som I. M.

III. Mellem:

Kristendomslære: Kappel Bøcker: Bibelhistorie, ellers som II. Mellem.

Dansk: Hansen og Heltoft: Dansk Læsebog III for Mellemskolen, ellers som I. M.

Svensk: Ida Falbe Hansen: Svensk Læsebog f. Mellemskolen.

Engelsk: O. Friis Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for Mellemskolen III med Øvelseshefte.

Tysk: Kaper og Nielsen: Deutsch für Anfänger II, Skov Jensen: Lille tysk Grammatik.

Historie: L. Schmidt: Lærebog i Historie for Mellemskolen II.

Geografi: C. C. Christensen: Geografi for Mellemskolen II (sidste Udgave v. Sofie Pedersen). Christensen og Krogsgaard: Atlas for Mellemskolen.

Zoologi: Stockmar og Bøving Petersen: Zoologi for Mellemskolen II.

Botanik: Abrahamsen og Balsløv: Botanik for Mellemskolen III og V. Rasmussen og Simonsen: Lille Flora.

Regning: Friis-Petersen og Jessen: Mellemskolens ny Regnebog III.

Aritmetik: Jessen og Smith: Aritmetik for Mellemskolen II.

Geometri: Som II Ml.

Fysik: Th. Sundorph: Fysik for Mellemskolen I, Julius Petersen: Kemi for Mellemskolen.

Sang: Som I. Mellem.

IV. Mellem:

Kristendomslære: Kappel Bøcker: Den kristne Kirkes Historie.

Dansk: Hansen og Heltoft: Dansk Læsebog IV. Desuden et Par Litteraturprøver efter nærmere Opgivelse, ellers som I Mellem.

Svensk: Som III Mellem.

Engelsk: O. Friis-Hansen og Chr. Jensen: Engelsk for Mellemkolen IV.

Tysk: Kaper og Nielsen: Deutsch für die mittlere Stufe. Skov Jensen: Lille tysk Grammatik.

Historie:

Geografi: } Som III Mellem.

Zoologi: }

Botanik: Abrahamsen og Balsløv: Botanik for Mellemskolen IV og V. Rasmussen og Simonsen: Lille Flora.

Regning: Friis-Petersen og Jessen: Mellemskolens ny Regnebog IV. H. C. Christiansens Eksamensopgaver B.

Aritmetik: Jessen og Smith: Aritmetik for Mellemskolen III.

Geometri: Som III Mellem.

Fysik: Th. Sundorph: Fysik for Mellemskolen II, Julius Petersen: Kemi for Mellemskolen.

Realklassen:

Kristendomslære: Biblen.

Dansk: Hansen og Heltoft: Dansk Læsebog V. Jensen og Noesgaard: Øvelsesstykker i Dansk Sproglære for Realklassen.

Engelsk: O. Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for Realklassen. Egekvist og Helweg-Møller: 50 engelske Realeksamensopgaver. Gyldendals røde Dansk-Engelsk Ordbog.

Tysk: Hansen-Christensen og Brüel: Realklassens Tysk.

Fransk: Blinkenberg og Svanholt: Fransk Begynderbog.

Historie: K. Theill: Historien efter 1848. Samfundslære for Realklassen. Ingv. Nielsen m. fl.

Geografi: Hellner og Humlum: Erhvervsgeografi. Atlas som Mellemskolen.

Biologi: Jørgensen og Andersen: Biologi for Realklassen.

Regning: Dagliglivets Regning for Realklassen.

Matematik: Jessen og Smith: Matematik for Realklassen.

Foldberg og Johnsen: Regnetavler. Christiansen: Eksamensopgaver.

Fysik: Th. Sundorph: Fysik for Realklassen I og II.

Realeksamen 1946

Dato	Tid	Fag	Censor
23. Maj	8	Fysik	Lærer Kaaberbøl, Fredericia
27. —	9½	Fransk	Kommunelærer Holg. Hansen, Holbæk
1. Juni	9½	Matem.	Lærer Grønnow, Svinninge
4. —	11	Dansk	Skolebestyrer Amdal, Frederikssund
7. —	9½	Biologi	Lærer Atterup, Kalundborg
11. —	9½	Geografi	Kantor Bech-Jensen, Holbæk
13. —	9½	Engelsk	Inspektør Simonsen, Ballerup
18. —	9½	Tysk	Lærerinde Frk. Falbe-Hansen, Kalundborg
20. —	8	Historie	Kom.lærer Viktor Pedersen, Kbhvn.
		Skriftlig Dansk	Skoleleder Frk. Bolt Jørgensen, Roskilde, og Lektor Willer, Horsens
		Skriftlig Engelsk	Lektor Frk. Valentiner, København, og Lærerinde Fru Paulsen, Aabybro
		Skr. Regn. & Matem.	Skolebestyrer Rytter, Søborg, og Lektor Rønnau, København

Mellemskoleeksamen 1946

Dato	Tid	Fag	Censor
1. Juni	9½	Dansk	Lærerinde Frk. Sørensen, Jyderup
7. —	12	Naturh.	Lærer Atterup, Kalundborg
11. —	9½	Geografi	Skolebestyrer Knudsen, Jyderup
13. —	9½	Tysk	Lærerinde Frk. Nehammer, Holbæk
18. —	9½	Engelsk	Overlærer Dalgaard, Mørkøv
20. —	9½	Fysik	Kom.lærerinde Frk. Møller, Holbæk
		Skr. Dansk	Kom.lærer H. Christensen, Gentofte
		Skr. Regn. & Matem.	Kom.lærer S. E. Petersen, Korsør
Sløjd	IV og R.		Forstander Møller, Holbæk
Haandgerning	IV og R.		Kom.lærerinde Frk. Saxtorph, Holbæk
Skrivning	IV		Kantor Bech Jensen, Holbæk
Tegning	IV		Viceinspektør Christophersen, Holbæk

Åarsprøven 1946

Dato	Tid	Klasse	Fag
11/6	9¼	III	Dansk
12/6	9¼	III	Engelsk
		II	Dansk
		I	Engelsk
		5	Geografi
13/6	9¼	III	Historie
		II	Fysik
14/6	9¼	III	Tysk
		II	Engelsk
		I	Historie
		5	Dansk
		4	Historie
		3	Historie
	11	3	Historie
17/6	9¼	III	Regning og Matematik
		II	Tysk
		I	Naturhistorie
		4	Regning
		3	Dansk
		2	Regning
	11	5	Historie
	1	Dansk	
19/6	9¼	III	Naturhistorie
		II	Geografi
		I	Dansk
		5	Regning
		4	Dansk
		3	Regning
		2	Dansk
	11	1	Regning

Fra

ELEVFORENINGEN



I bagerste Række fra venstre: 1. Bertel Nyrup, Svinninge. (Arkitekt, København). 2. Nenne Lütchen Lehn, Hørby. (G. Simonsen, Stege). 3. Gudri Christiansen, L. Frydendal. (G. Hulgaard, Grønnehavegaard, Kr. Eskilstrup). 4. Knud Olsen, Tjebberup. (Maskinmester, Holbæk). 5. Folmer Knudsen, Nr. Jærnløse. (Grosserer, København.) 6. Margrethe Fenger, Udby. (Sygeplejerske, København). 7. Anne Marie Thøgersen. (G. ? Aarhus). — I forreste Række fra venstre: 8. Gudrun Tulinius, Snertinge. (G. Walther, Pedersminde, Ugerløse). 9. Lilli Nielsen, Markedslev. (Lærerinde, Holbæk). 10. Gerda Kristensen, Holbæk. (Sygeplejerske, K. H., København). 11. Ragnhild Rasmussen, Nr. Jærnløse. (G. Appel, Askov). 12. Jens Viggo Madsen, Knabstrup. (Værkfører, Vestre Værk, Brønderslev). 13. Ingrid Petri, Nr. Jærnløse. (G. Witter, Esbønderup).

Fra Aargang 1921

Jeg har staaende paa vor Reol nogle smaa tynde Bøger — i kedelige Bind — og med barnlig Skrift udenpaa.

Det er mine Karakter- og Vidnesbyrdbøger. De er til stor Moro for mine Børn, naar de har kigget i dem.

Men det er sundt at gemme dem; saa frier man sine Unger for mange Formaninger om — at saadan noget gjorde Mor aldrig, da hun var Barn — for det gjorde hun altsaa.

Ind imellem »Flink« og »ret flink« og lign. er der smaa opmuntrende Bemærkninger — som — at N's gode Humør hindrer hende i at være flittig til enhver Tid — eller: — flink, men undertiden lidt for underholdende i Timerne osv. — Og hist og her er der ogsaa en lille Randbemærkning i Karakterbøgerne. Altsammen Vidnesbyrd om et lidt for livligt Temperament . .

Men Bemærkningerne i Bøgerne er skrevet med forskellig Haandskrift, og det faar een til at tænke paa Personerne bag Skriften.

I den første Bog fra de mindre Klasser er det nu mest Lærereinder, der har skrevet, Frk. Christensen og Frk. Meyer. Sidstnævnte er jo død for nylig — og det var med Vemod, jeg læste Dødsannoncen — med hende forsvandt den sidste fra vor Tid paa Skolen.

Jeg gik vist i tredje Klasse, da Frk. Meyer afløste Frk. Himmelstrup. Sød og venlig og altid i godt Humør var hun en udmærket Lærerinde for os smaa. Vi er sikkert mange, der vil minde hende med Glæde og Taknemmelighed.

Senere blev det Frk. Christensen, Frk. Ankersen og Hr. Nordow, der tog den værste Tørn med os — og endelig i de sidste Aar, Hr. Thøgersen.

Frk. Christensen var et fint og elskværdigt Menneske — altid sød og hjælpsom og retfærdig som ingen anden. Og der er vel intet, Børn respekterer som Retfærdighed — langt mere, end de voksne aner. Hendes lille muntre Latter og hendes sirlige Person glemmer man aldrig.

Dernæst Hr. Nordow med sin temperamentsfulde Undervisning. Men sikken Dansktimer; de var ikke kedelige. Han gik op i sit Fag som faa. De staar for mig som de bedste og morsomste Timer. Var man lidt kvik i Replikken, vankede der et ekstra ug — hvad der jo kun gav en »Blod paa Tanden«.

Men Lynet kunde ogsaa slaa ned, og ve den arme Synder, det gik ud over. Men hvis det havde medført en Uretfærdighed — det kunde det jo — og man bagefter gjorde Hr. N. opmærk-

som paa det, var han aldrig bange for at give vedkommende en uforbeholden Undskyldning. Et ikke helt almindeligt Træk hos en Lærer — men vi kunde lide ham for det. — Den Dag i Dag kan det slaa ned i mig — hvis jeg skriver et eller andet ukorrekt: »Hvad mon Hr. Nordtow vilde sige?«

Og saa Hr. Thøgersen — Leder af Skolen: — En imponant Skikkelse — altid i graa Jaket. Vi havde ham i Matematik og Fysik. Det første havde hans Interesse, saa der sled han med os — ikke mindst det sidste Aar.

Endelig skal Hr. Ludvigsen have et Par Ord. Han var vor særdeles afholdte Klasselærer, selv om jeg aldrig har tilgivet ham, at — da vi tre mest urolige Pigebørn i Klassen engang havde reddet os en Anmærkning, — tiggede og bad vi — om vi ikke nok maatte faa en Lussing i Stedet og være fri for at faa det i Karakterbogen med paafølgende Ubehageligheder hjemme. Den gik ikke — han slog ikke paa det »svage« Køn — og vi var rasende . .

Men midt i alt dette — lidt Lærdom, megen Morskab; i hvert Fald mindes man bedst det morsomme — voksede der i Klassen et udmærket Kammeratskab op, saa godt, at da vi for nogle Aar siden mødtes en Sommerdag i Holbæk, var det, som om vi kun havde været adskilt en lang Sommerferie, og der var dog gaaet over 20 Aar.

Og nu i Aar er det altsaa 25 Aar siden — ubegribeligt.

Lærdommen har jeg unægtelig glemt en Del af, men noget er da blevet hængende.

— Men Kammeratskabet vilde jeg ikke have undværet for meget..

Stege, Maj 1946.

N. Th. S.

Saa er der altsaa rundet 25 Aar, siden vi tog Realeksamen fra Thøgersens Skole, som den dengang kaldtes. Jeg kom fra Landsbyskolen ind i II. Mellem, saa Forandringen var stor, men selv om jeg i den første Tid længtes en Del tilbage, faldt jeg snart til i de nye Omgivelser og blandt Kammeraterne, men jeg var nu ogsaa kommet ind i den allerbedste Klasse i hele Skolen, det syntes vi i hvert Fald selv, og lærte hurtigt at sætte Pris paa Lærerne og Lærerinderne, der søgte at lede og lære os under saa frie og gode Former som muligt.

I Geografi og Gymnastik havde vi Frk. Basballe, der altid var ladet med en saadan Energi og Virkelyst, at det næsten ikke kunde undgaa at smitte os Elever. I Sang og Tegning Hr. Fischer, hvis store Interesse for Tegning gjorde, at man maatte »være med«, selv om man, som jeg f. Eks., var forholdsvis umu.

lig og næppe kunde se, om to Linier skulde løbe sammen eller fra hinanden. Hr. Thøgersen, som vi havde i Fysik og Matematik, var vi vel nok lidt bange for i Begyndelsen, men det gik nu hurtigt over. I Historie og Engelsk Frk. Ankersen, der ogsaa var meget energisk, men som man vist nok helst skulde lære at kende udenfor Skolen for rigtigt at indse, hvor stærkt det laa hende paa Sinde at hjælpe sine Elever paa Vej; selv er jeg hende megen Tak skyldig for al den Hjælp, hun ydede mig, da jeg i Engelsk var et helt Aars Pensum bag efter Klassen.

I Religjøn Hr. Bech Jensen, for hvem det var en Hjertesag at aabne vort Sind for Kristendommens Sandheder, og hvem det laa stærkt paa Sinde at faa os til at undre os over dens Kraft og Hemmeligheder; vi glædede os altid til disse Timer. I Geografi en nybagt Lærer, der var alt for overbærende med os uartige Unger i III. Mellem — vi var alt andet end elskværdige mod ham den første Tid, efter at han havde afløst Frk. Basballe; bagefter indsaa vi nok det forkerte i vor Opførsel, men vi var nu engang i Lømmelalderen, senere blev det ogsaa bedre, om det saa var Lærerens eller Elevernes Skyld. I Dansk og Naturhistorie Hr. Nordow, der for mig staar som Idealet af en Lærer, baade hvad Kunnen, Orden og Punktlighed angaar, selv i sine sidste Lærepraar gik Hr. N. aldrig til en Time uden at have forberedt sig meget grundigt, og han havde en saa glimrende Orden i sine og vore Ting og var saa præcis i et og alt, at vi ikke kunde andet end beundre ham og selv prøve at være ligesaa. Endelig i Tysk, Fransk og Haandarbejde Frk. Julie Christensen, som siden har staaet som det lysende Eksempel for mig, især da efter, at jeg valgte Lærerindegerningen. Mage til den Ro og Orden, der var i hendes Timer, har jeg aldrig siden været præsenteret for, vel at mærke uden Anvendelse af nogen Form for Skænd eller Straf, altid blid, venlig og smilende, vi følte, at hun altid vilde os det bedste, og vi gjorde ikke Frk. C. imod med vor gode Vilje. Desuden virkede ved Skolen Frk. Nehammer og Frk. Meyer, men da jeg ikke havde dem som Lærerinder, kom jeg vel først til at lære dem at kende senere, da jeg havde mit Præparandaar paa Skolen, det var da for største Delen hos dem, jeg modtog min første Praktikundervisning, hvorfor jeg har Grund til at takke dem. Senere har jeg haft den Glæde i nogle Aar at virke ved Skolen sammen med dem, alt fo faa, synes jeg; de efterlod begge en tom Plads. I det hele staar Skoletiden nu, i Mindernes Glans, som nogle dejlige Barndomsaar, blandt gode Kammerater og med Lærere, der havde Forstaaelsen af, at Livet er andet og mere end blot og bar Kundskabstilegnelse. Fortælle om Skole-

oplevelser — det er umuligt, for hvor begynde og hvor slutte — der er et saadant Væld af Oplevelser baade mørke, gode og glade, flest af de sidste, og flere rent ud overstadigt lystige imellem, som jeg helst ikke vil røbe min Part i — hvad vilde »mine« Børn sige —, men dem er vi jo desuden fælles om; derfor vil jeg slutte med en Tak, ikke til Lærerne, for de er desværre, paa enkelte Undtagelser nær, ikke mere, men til Kammeraterne for hvert dejligt Minde, hver især har vært Oprindelse til.

Lilli Nielsen.

Naar man ser tilbage paa sin Skoletid, synes jeg, at man trods alt kun kan mindes den med Glæde; vi har jo sikkert alle haft vore forskellige Ubehageligheder at kæmpe med, men vi har ogsaa haft dejlige Timer.

Jeg har læst mange Skoleromaner, og jeg tænkte, mon du nu vil opleve noget nyt og spændende, naar du skal i Skole paa Blegdammen! Naa, de fleste ved sikkert hvilken Fornemmelse, man har, naar man bliver sluppet ind i en Klasse, hvor man ikke kender een eneste; der gaar dog ikke ret mange Dage, saa er man faldet ind i Koret, og snart gaar det lystigt.

Kan I huske? — Ja, kan I huske alt det, vi har bedrevet, da vi sloges om Skolegaardens Kroge bag den vagthavende Lærers Ryg, eller naar vi sloges med Sne, det foregik jo ogsaa i det skjulte. — Ja, kan I huske, naar der vankede Buksevand, jeg troede det var noget gammeldags noget, som man kun læste om, men ogsaa dette oplevede jeg paa den gamle Skole. Skulde yngre Læsere falde over dette, da skal I vide, lad for alt i Verden være med at skyde med Elastikker i Timerne, det kan koste en af de dejlige Eftermiddagstimer. — Kan I saa huske i Gymnastiktimerne, naar vi skulde ned paa Ryggen, det lød, som naar en Sæk Kartoffler falder ned ad en Trappe. — Ja, det sagde Læreren altsaa.

Det er ganske morsomt at læse sine gamle Vidnesbyrd igennem, for dem gemmer man selvfølgelig; de første Udtalelser om een var jo gerne skrappe, og der kunde f. Eks. staa: »Det vilde gavne, hvis o. s. v.«, eller »det vilde ikke skade, at følge med hele Timen«, men man tog det med godt Humør (ja, gjorde vi nu det) og haabede paa, at det skulde blive bedre næste Gang. Saa var der Eksamenstiden, den var nu spændende, hvem kender ikke den Fornemmelse, naar man staar uden for Døren og venter paa at komme til Fadet (det grønne Bord). — Naar man saa var kommet ud, stod man næsten paa Naale, for at faa at vide, hvor naadigt man var sluppet igennem Skærsilden.

Naa endelig oprandt Timen, da vi skulde forlade Skolen. Var vi glade? — Ja, dengang var vi vel, men nu kan man af og til savne Skolen og Kammeraterne. Mine Kammerater og jeg kom naturligvis ind i Elevforeningen for dog at have Forbindelse med vor gamle Skole, men jeg har tit tænkt, at havde vi været nogle faa Aar tidligere, saa havde der ikke været nogen Elevforening, og Afskeden med Skolen havde været dobbelt brat.

Ja, det er mærkeligt, nu er Skolen snart 100 Aar, ja, det er maaske ikke saa mærkeligt, som at Elevforeningen kun er et Spædbarn ved Siden af Skolen, idet det var midt under Danmarks tunge og mørke Tid, at nogle gamle Elever tog Initiativet til at oprette Holbæk private Relaskoles Elevforening.

Man siger, at sent er bedre end aldrig; er Elevforeningen kommet bagefter Skolen, lad os da ønske, at den nu maa følge med.

Olav B. Pedersen.

Hundrede Aars Jubilæet

Det er altsaa i Aar, d. 4. November, Skolen runder Hundredaaret som Institution. I det Festskrift, som Elevforeningen agter at udsende i den Anledning, og som jeg gerne her vil bringe min varmeste Tak for paa Forhaand, vil Skolens Historie blive fortalt. Den Side af Sagen lader jeg derfor ligge.

Men vi agter fra Skolens Side at markere Dagen ved en Festlighed.

Programmet hertil vil i Løbet af Efteraaret blive udsendt til alle, hvis Adresse vi kan opspore, men vi beder om, at alle, der gennem nærværende modtager Meddelelsen, vill lade det gaa videre til Kammeraterne, da vi ikke tør regne med at opspore alle.

Vi er klar over, at for mange gamle Elever vil Skolens Forhold i Dag være fremmed og ukendt. Nye Lærere, ny Ledelse. Men Skolen er den samme, Kastanietræerne blomstrer som for mange Aar siden, og en og anden vil maaske endnu kunne finde det Bord, hvorved han gennem Lyst og Nød fulgte Skolens Undervisning.

Vi glæder os til at se mange den 4. November. Vi glæder os til at fejre Dagen og byder alle, der vil være med til Festen, et hjerteligt Velkommen.

Venlig Hilsen

Elsø og M. Sindbæk.

Om at skrive Skolehistorie

I Aar fylder den gamle Skole 100 Aar. Hvordan kan man paa den mest varige og højtidelige Maade markere denne Begivenhed? Mon ikke ved at skrive Skolens Historie? Ved en Række ulykkelige samtræffende Begivenheder blev det overladt undertegnede at gaa i Lag med dette Stykke Arbejde.

Det er nemlig slet ikke saa nemt, som det ser ud til. Havde saa Skolen haft et Festskrift for 50 Aars Jubilæet at falde tilbage paa og en sammenhængende Række af Aarsberetninger — ja, saa havde det været en let Sag. Men den Slags eksisterer jo slet ikke. Aarsprogrammerne er faa og spredte, og de smaa Rids, der findes af Skolens Historie, er ganske kortfattede. Man maa begynde helt paa bar Bund.

Hvad der findes i Skolens Arkiv før Skolebestyrer Sindbæks Tid er yderst lidt. Nogle gamle guldene Dokumenter fra Aarene omkring Skolens Stiftelsesaar 1846, en Protokol om Skolebygningens Tilblivelse ca. 1896—1908 og en Elevprotokol, paabegyndt ca. 1906 med enkelte Elever tilbage fra 1896 samt enkelte gamle Aarsberetninger. Det er altsaa nødvendigt at gaa paa Jagt selv.

Nu er det saa uheldigt, at Privatskolernes Tilsynsforhold var noget uklare. En gammel Skolekommissionsprotokol for Holbæk Købstad i Landsarkivet kunde kaste nyt Lys over de bevægede Forhold omkring Skolens Stiftelse, men Fortsættelsen for de følgende Aar formodedes at være gaaet tabt; efter en Del Søgen blev den dog fundet frem i Holbæk, men synes foreløbig ikke at indeholde eet Ord om Skolen. Ogsaa Folketællingslisterne i Rigsarkivet kan muligvis fortælle et Par enkelte Ting, bl. a. hvor Skolen laa i den første Tid, og det er muligt, at der ogsaa findes andet Stof. Men ellers er der ikke andet at gøre end at ty til Pressen; Holbæk Amts Avis begyndte 1848, og de andre følger 1869, 1880 og 1904. Det tager foreløbig en halv Time med hver Aargang — saa der sidder jeg for Tiden godt fast!

Men der er ogsaa Lyspunkter. Man lærer at skønne paa vore to Æresmedlemmer, to elskværdige ældre Skolekammerater: Fru Boghandler Henningsen har Erindringer tilbage til Frk. Knuthzens ældre Periode og Fru Kofoed til 1870 i Søstrene Worsøes Tid. Saa kan en Tilfældighed pludseligt give store Resultater. Søstrene Worsøes Tid var det store blanke, ukendte Rum i Skolens Historie, hvorom man næsten intet vidste. Jeg fandt da en Aften paa at ringe til alle, der hed Worsøe i Telefonbogen — en Række elskværdige og forekommende Menne-

sker, men uden andet Resultat end at der var to, der ikke svarede. Jeg tænkte paa at opgive, men næste Dag tog jeg alligevel de to. Den første gav intet Resultat — men den næste: Søstrene Worsøe? Jo, dem kender vi da godt; det er Tanter til min Mand. Nej, vi har ikke noget videre af Erindringer om dem, kun en Snes Breve, en Adresse, de fik, da de rejste fra Skolen, nogle Papirer med Personalopgivelser, nogle morsomme Skoletegninger og — det forlængst med Sorg opgivne — Fotografier af dem alle tre! Vor Viden om ca. en Trediedel af Skolens Historie var paa en Gang tidoblet.

Der foreligger allerede nu saa meget Stof, at det med Sikkerhed kan siges, at der kan skrives en Skolehistorie om vor 100-aarige Skole og de Folk, der var dens Bestyrere. Det skulde ikke gerne bliver bare Aarstal og Navne. Saa skulde der ogsaa gerne nogle morsomme gamle Billeder med. Bare der nu kan blive Tid nok til det.

Niels A. Christiansen.

Bestyrelsen for Holbæk private Realskoles Elevforening

Købmand *A. Holm Hansen*, Formand, Kasernevej 14. Tlf. 43.
Adjunkt *Niels A. Christiansen*, Næstformand, Roskilde Kate-
dralskole. Tlf. Holbæk 112.

Bankrevisor Frk. *Ebba Lavdal*, Kasserer, Diget 26, Tlf. 612.

Lærerinde Frk. *Lilli Nielsen*, Hørby. Tlf. Udby 162 y.

Stadsdyrlæge *Holten Rasmussen*, Roskildevej 13, Tlf. 845.

Musiklærerinde, Sekretær Frk. *Ester Holm-Hansen*, Vimmel-
skaftet 11. Tlf. 1319.

Løjtnant *Chr. Ditlev Lunn*, Strentbjerggaard, Tlf. Knabstrup 4.

Gymnasiast *Werner Larsen*, Smithsvej 11.

Hvor intet andet er angivet, er Adressen Holbæk.

Forretningsudvalget bestaar af de 4 førstnævnte.

Lærerinde Frk. *Lilli Nielsen* er af de gamle Elever valgt
som Repræsentant for Skolens Lærere.

Nye Medlemmer

Benny Christensen,	Hagedsted.
Lisa Smidt Clausen,	Aagerup.
Karen Vibeke Friis,	Dragerup.
Inger Mahler Hansen, Bankelev,	Hørby.
Karl Ulrik Jensen,	Bakkekammen, Holbæk.
Poul Frede Jensen,	Borup pr. Holbæk.
Ole Schøning Nielsen,	Bredetved.
Kaj Pedersen, Bankelev,	Chr. Hansensvej 4, Holbæk.
Eise Bernsteen,	Undløse.
Eise Hansen,	»Freedrikshøj«, Knabstrup.
Tove Mortensen,	Knabstrup.
Ellen Rørbeck,	Kundby.
Henry Petersen, Automobilforhandler,	Ahlgade 53, Nykøbing Sj.
Daisy Petersen, Fru (f. Hassing- gaard),	Ahlgade 53, Nykøbing Sj.
Gunnar Hartmann Hansen, For- pagter,	»Bredmosegaard«, Tv. Merløse.
Rigmor Hansen, Lærerinde,	Østergade 16, St. Hedinge.
Olga Tafdrup, Fru (f. Claudi),	Nr. Asmindrup.
Lise Pedersen,	Markedspladsen 10, Holbæk.
Inge Lise Treschow, Fru (f. Hoppe),	Toftholm pr. Mørkøv.
Mogens Sørensen, Prokurist,	Magasin »Special«, Kolding.
Gudrun Walther, Fru (f. Tulinius),	»Petersminde«, Ugerløse.
Svend Sano, Kommis,	Sofievej 3, Holbæk.
Bente Ulrik Christensen, Fru (f. Thorndahl),	Limfjordsvej 38, København.

Medlemstallet 1. Juni 1946: 178

Fritagelse for Gymnastik

kan kun finde Sted ved skriftlig Henvendelse til Skolen. Strækker Fritagelsen sig ud over en Uge, maa der udfærdiges en Lægeattest. — Blanketter hertil faas paa Skolen.

Forsømmer et Barn

Skolegangen paa Grund af Sygdom, medbringes den første Skoledag derefter skriftlig Meddelelse herom.

Ønskes et Barn af en eller anden Grund fritaget for Skolegang en enkelt Dag, maa Skolen underrettes i Forvejen.

Ønskes et tilrejsende Barn fritaget for Ekstratimen, skal Skolen underrettes derom skriftlig eller pr. Telefon (1215).

Konfirmationsforberedelsen

ønskes saa vidt muligt henlagt til III Mellem, men Aftale herom bedes i god Tid truffet med Skolen.

Til Underretning for Hjemmene

om Elevernes Standpunkt meddeles 7 Gange i Aarets Løb Karakterer. — I December og Marts gives tillige Vidnesbyrd.

Afgangsklasserne faar Aarskaraktererne meddelt ved Afslutningen af Skolegangen sidst i Maj.

De øvrige Klasser faar efter Aarsprøven Aarskarakterer og Eksamenkarakterer.

