



# Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

## Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

1986

RØNDE KURSUS

DANMARKS  
PÆDAGOGISKE  
BIBLIOTEK

RØNDE-GYMNASIUM

14

ÅRSSKRIFT  
FOR  
RØNDE GYMNASIUM  
1986



ÅRSSKRIFT  
FOR  
RØNDE GYMNASIUM  
1986

REDAKTION:

*Rektor Poul Møller Petersen*

## INDHOLDSFORTEGNELSE

Orientering fra bestyrelsen .....	7
Årets dimittender .....	9
Årets gang.....	17
Erik Hagens – mellem politik og fortælling .....	36
Årets udvekslingsstudenter.....	42
Temadage .....	44
Fra fælleslærerrådet.....	47
Elevere foreningen »Dionysos« .....	49
Concordia.....	50
RKG .....	51
Skolens legater .....	52
Bestyrelsen.....	54
Ansatte ved skolen.....	55
Regnskaber .....	60
Medlemsfortegnelse .....	63

## Orientering fra bestyrelsen



I år var det den studenterårgang, jeg tilhører, der kunne fejre 25 års jubilæum. Det var både festligt og meget interessant igen at være sammen med dem, der i 1961 forlod Rønde Kursus med en studenterhue. Der er sket meget for os og med os i den forløbne periode. Det var let at se, at tiden ikke har stået stille.

Og det har den heller ikke, når det gælder skolen. Vi, der har kunnet følge udviklingen forholdsvis tæt og har kunnet registrere ændringerne, efterhånden som de kom, ser nok ikke forandringen så tydeligt som dem, der vender tilbage til skolen efter 25 år. Hvor er de mennesker, der dengang prægede skolen? Hvor er de mange voksne elever? Hvad er der blevet af foreningslivet på kostskolen? Hvad er der blevet af muligheden for at tage præliminæreksamen på 2 år og tilsvarende studentereksamen på 2 år? Hvad er der blevet af den klassisk-sproglige linje? Sådanne spørgsmål stiller jubilarer og kalder dermed et billede frem, som næsten helt er blevet fortid.

Det kan så være nærliggende at sammenligne dengang med nu, og det er forståeligt, at den, der med glæde tænker tilbage på opholdet på Rønde Kursus for de ca. 25 år siden, kan give udtryk for et ønske om, at det stadig var omtrent som dengang. Men det er det altså af mange grunde ikke. En række forudsætninger har ændret sig i de forløbne år. Det vil nogle måske beklage, men vigtigere er, at vi gør os de ændrede forudsætninger klart og ser udfordringen og mulighederne i de vilkår, der gælder for skolen i dag.

Den dag, vi ikke længere kan se udfordringen og mulighederne og opgaven og sætte noget ind på at leve op til dem, er skolen ved at have udspillet sin



rolle som privatskole, og så kunne der være grund til at ønske sig tidligere tider tilbage. Men dertil er vi ikke kommet. Vi er overbevist om, at der er behov for en skole, der ser det som en vigtig opgave at give eleverne den bedst mulige faglige uddannelse. Der er en opgave for en skole, der lægger vægt på, at eleverne trives, og i en tid, hvor »de livsanskuelsesmæssige fronter er i bevægelse«, er der en opgave for en skole, der ønsker at vedkende sig en kristen livsforståelse.

Sammenlignet med situationen for 25 år siden er eleverne blevet yngre, og flere kommer fra lokalområdet. Det har den naturlige konsekvens, at vi fra skolens side ønsker at udbygge kontakten med forældrene, og der har da også i det forløbne år været indbudt til nogle arrangementer på skolen, og det er tanken at gøre det samme i det kommende år. Bestyrelsen ønsker også at tilskynde forældrene fra lokalområdet til at melde sig ind i støttekredsen, så de bliver rimeligt repræsenteret i denne.

Bestyrelsen har et væsentligt ansvar for skolens fysiske rammer. De er ikke, som de burde være. Vi er dog, siden den sidste beretning blev skrevet, kommet et skridt videre, idet renoveringen af værelsesfløjen (sydfløjen) er tilendebragt. Men vi har endnu ikke fået tilsagn om økonomisk støtte, der gør det muligt at gå i gang med en tiltrængt og gennemgribende renovering af nordfløjen (langs Skolevej), ligesom et nybyggeri indeholdende bl.a. nogle faglokaler må vente. Vi håber meget snart at kunne komme i gang med at løse disse opgaver, så de nedslidte lokaler og trange forhold kan afløses af nogle mere tidssvarende.

Bestyrelsens arbejde er nødvendigt og i den forstand også vigtigt. Ingen kan dog være i tvivl om, at det er den indsats, der i det daglige øves af de ansatte – og her tænkes på alle kategorier af ansatte – der for alvor betyder noget for en skole. Derfor glæder bestyrelsen sig over hvert udtryk for, at det prioriteres højt, at eleverne får nogle gode og udbytterige år på skolen.

Der vil også om 25 år være gamle elever, der med taknemlighed tænker tilbage på tiden på skolen.

*Helge Kjær Nielsen*



## STUDENTEREKSAMEN 1986

### *SPROGLIGE*

#### *3. a*

Heidi Ebbrecht, Rønne.

Lene Refshauge Foged, Rønne.

Tanja Hansen, Muscat, Oman.

Jens Jakob Holst, Knebel.

Marina Bakmand Jensen, Rønne.

Lars Jeppesen, Hornslet.

Anette Møller Korfitsen, Kolind.

Henriette Kristensen, Rønne.

Annette Brus Mikkelsen, Ebeltoft.

Carsten Niels Møller, Rønne.

Christel Rugaard Møller, Knebel.

Pia Leth Møller, Rønne.

Tove Stenholt Nielsen, Mørke.

Inger Klynsner Olesen, Ryomgaard.

Jette Søgård Poulsen, Ebeltoft.

Lone Nørgaard Poulsen, Nykøbing M.

Malene Salbøg, Hammel.

Anne-Marie Skovsen, Rønne.

Jens Arne Sveigaard, Århus V.

Else Bak Svendsen, Trige.

Charlotte Vangsgaard, Hurup.

Hanne Westerkam, Egå.



### MATEMATIKERE

3. x

Lene Albæk, Ebeltoft.

Søren Bruus, Rønede.

Anne Kathrine Clausager, Rønede.

Anne Jacobsen Dollerup, Hårby.

Anne Rønnest Giversen, Ebeltoft.

Peter Godrim, Rønede.

Tommy Hjorth, Rønede.

Carsten Schmidt Jensen, Rønede.

Lars Reimer Jensen, Thule, Grønland.

Inge Jensen-Gadegaard, Århus C.

Søren Kjerulf, Ebeltoft.

Helle Kronstedt, Ebeltoft.

Nina Munch Larsen, Rønede.

Bent Sloth Lave, Rønede.

Charlotte Malte Nielsen, Ebeltoft.

Thomas Kjær Nielsen, Rønede.

Karen Outzen, Glesborg.

Christine Bock Pedersen, Rønede.

Hans Pedersen, Knebel.

Tua Preuss, Rønede.

Anne Louise Haahr Rasmussen, Rønede.

Annette P. Rasmussen, Rønede.

Steffen Ringgaard, Vinderup.

Peter Sand, Ebeltoft.

Annette Secher, Rønede.

Niels Borgbjerg Sejersen, Ebeltoft.

Anita Søholm, Rønede.





## MATEMATIKERE

3. y

Lars Arge, Ebeltoft.

Tina Graff Blichfeldt, Ebeltoft.

Morten Krøll Breiner, Rønede.

Jens Brøgger, Ebeltoft.

Mette Børsting, Rønede.

Erik Andreas Cayre, Luxembourg.

Pia Høgh Christensen, Rønede.

Helle Birgitte Espersen, Rønede.

Charlotte Hansen, Rønede.

Dorte Harvig, Ebeltoft.

Birgitte Sørensen Helbo, Rønede.

Peder Grauslund Holmriis, Ebeltoft.

Anita Bramsen Jensen, Ryomgård.

Charlotte Kjær Jensen, Rønede.

Bettina Meineche Laursen, Ebeltoft.

Lone Ogner Løvschall, Muscat, Oman.

Jacob Høgh Mikkelsen, Knebel.

Solveig Brus Mikkelsen, Ebeltoft.

Henrik Jensen Møll, Ebeltoft.

Charlotte Pihlkjær Olesen, Rønede.

Bettina Thybo Petersen, Knebel.

Carsten Bezaleel Raunsbæk, Tranbjerg.

Anne Leth Sørensen, Knebel.

Henning Sand Sørensen, Rønede.

Peter Lund Sørensen, Ebeltoft.

Marian Damsgaard Thorsted, Thisted.

Hanne Udsen, Rønede.



## FOLKESKOLENS UDVIDEDE AFGANGSPRØVE

10. a

Christian Kjær Andersen, Ebeltoft.  
 Merete Boutrup Andersen, Skødstrup.  
 Søren Bech, Skødstrup.  
 Mads Begtorp, Ebeltoft.  
 Tina Braüner, Tirstrup, Ebeltoft.  
 Henrik Casper, Egå.  
 Peter Vang Christensen, Egå.  
 Claus Møller Frandsen, Rønne.  
 Marlene Gebauer, Rønne.  
 Mikkel Holm, Ebeltoft.

Jan Munch Larsen, Rønne.  
 Thomas Ågård Nielsen, Rønne.  
 Kirsten Bichel Nørbæk, Ebeltoft.  
 Dorte Petersen, Mårslet.  
 Helle Dam Petersen, Rønne.  
 Lars Peter Kragh Rasmussen, Skødstrup.  
 Bine Soelberg, Egå.  
 Torben Svendsen, Rønne.  
 Hanne Hermann Sand Sørensen, Rønne.  
 Lars Leth Sørensen, Knebel.



## FOLKESKOLENS UDVIDEDE AFGANGSPRØVE

10. b

Helle Strunge Christiansen, Aalborg.

Erik Dhin, Skødstrup.

Valentin Havbo, Skødstrup.

Mogens Bonde Hougaard, Egå.

Jens Erling Jensen, Egå.

Claus Høyrup Johansen, Ebeltoft.

Torben Nygaard Mikkelsen, Knebel.

Tinh Duc Nguyen, Horsens.

Henning Nørregaard, Hornslet.

Lars Olesen, Antwerpen, Belgien.

Helle Varny Pedersen, Hasselager.

Jørn Poulsen, Knebel.

Trine Stampe Rasmussen, Knebel.

Camilla Mona Reilly, Morud.

Palle Normann Rosenvinge, Brædstrup.

Karen E. Kjenli Shutt, Nibe.

Isabel Silva, Tirstrup, Ebeltoft.

Karen Marie Zinck, Svenstrup.





## FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVE

### 9. a

Christina Aggersbjerg, Egå.

Claus Brandt, Hjortshøj.

Lotte Bøjstrup, Skødstrup.

Eva Sofie Henning, Ebeltoft.

Camilla Thyboe Jensen, Egå.

Thomas Jensen, Hjortshøj.

Marianne Nyholm Kristensen, Rønede.

Trine Salbøg Kristensen, Rønede.

Christian Aage Laursen, Kejlstrup, Rønede.

Sara Lindhardt, Kejlstrup.

Henrik Leth Møller, Kolind.

Niels Martin Pedersen, Rønede.

Niels Kaalund Retbøll, Skødstrup.

Svend Løfgreen Tveden-Jørgensen, Rønede.



## FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVE

9. b

Lone Andreasen, Skødstrup.

Per Falk Christiansen, Ebeltoft.

Mimi Eggert-Hansen, Skødstrup.

Lars Erik Foged, Egens Rønne.

Jens Christian S. Hansen, Risskov.

Maren Grauslund Holmriis, Ebeltoft.

Anne Jensen, Skødstrup.

Jeanette Würtz Kastруп, Ebeltoft.

Lisbet Kierkegaard, Risskov.

Jakob Kodal, Egå.

Heidi Munkholm Kristensen, Hjortshøj.

Jette Jensen Møll, Ebeltoft.

Jens Malte Nielsen, Tirstrup, Ebeltoft.

Urs Torben Pedersen, Ebeltoft.

Claus Rasmussen, Rønne.

Anne Grethe Borup Risager, Knebel.

Susanne Vittrup Schultz, Skødstrup.

Morten Højer Simonsen, Skødstrup.

Vibeke Ware, Egå.





## FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVE

### 9. c

Line Fauerholm Christensen, Knebel.

Trine Højer Christensen, Nuuk, Grønland.

Kim Arkalo Edvard Fleischer, Egedesminde, Grønland.

Niels Blidorf Frederiksen, Nuuk, Grønland.

Kate Pramgård Jensen, Rønne.

Søren Binow Lassen, Ebeltoft.

Lisbeth Lauersen, Skødstrup.

Elin Hald Nielsen, Skødstrup.

Anne Mette Ladefoged Pedersen, Skødstrup.

Puk Svensson, Dundas, Grønland.

Elisabeth Norskov Sørensen, Skødstrup.

Søren Thygesen, Århus.

# Årets gang

Endnu engang sendes skolens årsskrift ud til elever, forældre, medlemmer af skolens støttekreds, skoler m.m. Vi håber, at læsningen af skriftet vil give et indtryk af den mosaik af store og små begivenheder, som er indtruffet i løbet af året, og som tilsammen har udgjort en stor del af skolens dagligdag. Mange af de begivenheder, som der fortælles om, består af sociale aktiviteter i forbindelse med skolegangen, og det kunne måske føre til den misforståelse, at de udgør hovedsigtet med skolens undervisningstilbud. Den gode og solide undervisning er naturligvis det centrale i skolens hverdag, men vi håber samtidig gennem et åbent og trygt miljø at kunne skabe de bedst mulige forudsætninger for såvel elevernes udvikling som indlæring.

I forbindelse med juleferien dec. 1985 trådte skolens mangeårige pedel Aksel Thomsen tilbage på grund af alder. Der skal lyde en stor tak til ham for hans medarbejderskab, som har indbefattet en høj grad af tjenstvillighed over for såvel lærere som elever. Han opnåede gennem årene i den grad at blive et faktum på skolen. Dette blev således også demonstreret ved elevernes varme og bragende afsked med ham i forbindelse med julerevyen.

Ud over de gængse forældre-skole arrangementer har bestyrelsen samt et udvalg af lærerne i løbet af året stået for en række aftenarrangementer som et tilbud til forældre kredsen og byens og omegnens befolkning, arrangementer som skulle forsøge at tage emner op, som er væsentlige i tiden, og som kan være med til at give en profil af skolens baggrund og målsætning. I forbindelse med at flygtninge er blevet indkvarteret på egnen, afholdtes en flygtningeaften, diskussionen om genetisk manipulation blev draget frem en anden aften, ligesom skolens mål og midler blev diskuteret ved et tredje arrangement. Det er vort fortsatte ønske, at skolen ud over selve undervisningsforpligtigelsen også i bred forstand må være en kulturfaktor, som kan kendes og genkendes.

*Poul Møller Petersen*

## 8. a på Bornholm

1/6 - 5/6: Vores klasse havde lang tid i forvejen planlagt, hvordan turen skulle foregå. Den skulle foregå på cykel, og vi skulle bo i telt, fordi vores klasselærer, Inger Egerrup og vores gymnastiklærer, Per Dalbach mente, at vi havde godt af lidt friluftsliv, men også fordi vi gerne selv ville. Den første dag, vi var på



Bornholm, fik vi vores cykler i Rønne, hvorefter vi straks cyklede af sted for at se nogle af Bornholms mange attraktioner, for senere at ankomme til Sandvig-Allinge, hvor vi skulle overnatte. Af de attraktioner, vi så, var der både Hammershus og Jons Kapel som i sig selv var fantastisk flotte. Den næste dag cyklede vi videre til Gudhjem, hvor vi så Helligdomsklipperne, hvor der engang har været en hellig kilde. Dagen efter skulle vi ud og se Christiansø og Frederiksø; der kunne man se resterne af det fantastiske fæstningsværk, som Christian den 5. byggede i 1684, man kunne også se mange edderfugle, de lå næsten overalt på øerne, så vi måtte passe på, at vi ikke faldt over dem, når de lå på reden. Den sidste dag, vi var på Bornholm, skulle vi cykle tilbage til Rønne. På vejen mod Rønne kørte vi gennem Almindingen, som er Danmarks tredjestørste skov. I Almindingen så vi Ekkodalen, hvor man kunne se, hvilke enorme kræfter, isen har haft under istiden.

I Rønne tog vi båden til København, hvorefter vi tog toget hjem.

Vi havde en god tur til Bornholm, bortset fra at det regnede næsten hele tiden, mens vi skulle cykle og bo i telt. *Chresten og Charlotte 8. a.*



## 8. b's lejrskole til Helsingør.

2/6 - 6/6: 8. b var på lejrskole sammen med to lærere, nemlig Carl Johan Moelsby og Karin Vilhelmsen

Den lange køretur i tog forløb med højt humør, og efter at have gået de 2 km med fuld oppakning fra stationen til Helsingør Vandrerhjem, var mange begejstrede for at kunne springe i Øresunds kolde bølger.

Vi havde nogle gode, udbytterige dage. Blandt andet var vi på cykletur i Nordsjælland med Louisiana, Humlebæk, som mål. Cyklerne var lejet hos turistbureauet, og de 5 tandemere, vi blandt andet fik stillet til rådighed, vakte vild jubel. Kunstmuseet havde en sær-udstilling: »Primitiv og moderne kunst«, som vakte blandet beundring.

Turens højdepunkt var nok besøget i København. Vi var i Rundetårn, på Strøget og i Tivoli.

Af Helsingørs serværdigheder så vi Teknisk Museum, som har en fin sam-



ling af maskiner og apparater fra dansk industris første dage. Der var mulighed for at se mange af tingene i funktion. Vi var rundt om Kronborg og nød udsigten ud over sundet. Der blev også travet ture i Helsingørs gamle bydel og omkring havneanlægget. En eftermiddag var vi med en af færgerne til Helsingborg.

Om aftenen var der mulighed for at snakke med de andre klasser, der boede på vandrerhjemmet. En aften var der bål på plænen, og vi sad rundt om det sammen med en tysk klasse og spillede guitarer og sang. En anden aften gik vi en tur. Og så var der jo fodbold-VM i fjernsynet.

Vandrerhjemmet var godt, maden var fin, og vi var trætte, da vi kom til Jylland igen! Men vi havde en virkelig god tur.

### *Læsø-tur!*

18/9 - 23/9: Onsdag den 18. september kl. 07.01 mødtes det berygtede biologihold på Århus Hovedbanegård, mere eller mindre vågne og belæst med rygsække, gummistøvler, fiskestænger, grovboller, kartofler og gulerødder. Vort fællesmål var Læsø.

Jette havde været så letsindig at stille sin Rolls-Royce til rådighed, og med



en hastighed på 20 km/t p.gr.a. overlæs nåede også den til Frederikshavn, hvor vi alle i samlet trop drog med færgeren til det udvalgte rejsemål.

Formålet med turen på det rent faglige område var at studere følgerne af den olieforurening, som havde ramt Læsøs kyst kort forinden. Vi havde hjemmefra delt os ind i grupper, som skulle undersøge henholdsvis dyr og planter på havbunden, stranden, strandengen og i havet. De nærmere studier af smådyr og lignende foregik i det i Jettes bil transporterede biologilokale!

Transporten rundt på øen foregik på lejede cykler, dog var Jettes bil altid fyldt op af hypokondere og svage sjæle. De lange cykelture gavnede både kondien og appetitten, hvilket gav sig udslag i en fast folkevandring til spisekammeret, hvis indhold hurtigt forsvandt. De medbragte grovboller krævede dog mere og mere the til at blive skyllet ned med for hver dag, der gik, og der lød en evig skrigen på the inde fra spisestuen, som efterhånden havde udviklet sig til en ren spille-bule.

Lørdag aften benyttede vi til at studere Læsøs kulturliv. Men efter at have tilbragt 1 time på Byrum kro med at høre fede danskpop-melodier på jukeboxen og snakke med nogle eksemplarer af lokalbefolkningen, vendte vi slukørde hjem.

Før afrejsen var det ikke svært for holdets 20 piger at blive enige om, at hol-





dets 4 drenge skulle stå for rengøringen. Dette slog dog ikke drengene af pinden, idet de ved lejligheden lod deres skjulte sangtalenter komme til udtryk i den danske Afrika-sang.

Da vi kom hjem mandag eftermiddag, bar vi alle tydeligt præg af søvnmangel og grovbolleallergi, også Jettes bil kom hjem i forbavsende god stand. Vi havde spenderet en bilvask på det brune lyn, hvilket Jette desværre ikke observerede – nu ved du det, Jette! At turen var fuldt ud vellykket, behøves der vist ikke nærmere argumentation for, og vi håber, at vore efterfølgere vil få mulighed for at komme på lignende ture.

*Hilsen 3xyN*

*1/10:* Aftenarrangement. »De fremmede iblandt os«. Sekretær i flygtningehjælpen, John Nicholson og lærer Else Buus fortalte om arbejdet blandt flygtningene som oplæg til en samtale mellem mødedeltagerne.

### *Berlin – 3. g'ernes studietur*

*5/10 - 11/10:* På trods af diverse forviklinger drog 3. g'erne i studieugen i år af sted til Berlin. Vi kørte derned i to busser, og i den ene bus blev stemningen meget hurtigt høj. I den anden bus blev stemningen dog noget trykket af, at 3a insisterede på at synge deres slagsang »Sig tiden nærmer, da jeg skal væk«. Vi nåede i fin stil over grænsen, hvor vi gjorde holdt ved en grænsekiosk for at skaffe forsyninger til den videre rejse. Næste stop var den østtyske grænse, hvor alle pænt måtte indtage deres reglementerede pladser i alfabetisk orden. Ordnung muss sein. Vi kom da også over grænsen efter en passende ventetid, og efter et kort besøg i en intershop og vores første konfrontation med ægte østtyskere nåede vi i god behold frem til Berlin. På hotellet fik vi efter lange diskussioner med værtinden, (som senere blev navngivet Madonnawetter) fik vi udleveret nøglerne til vores værelser. Derefter gik den ene halvdel af alfabetet over i Schlimmerstube (navnet alene burde have været en advarsel) for at forsøge at få noget at spise. Mange ville bagefter betegne forsøget som mislykket. Da vi havde overstået dette møde med det berlinske køkken, gik vi ud for at se på byen og finde et sted, hvor man kunne få pizza. Det lykkedes heldigvis ret hurtigt.

Efter, hvad de fleste synes, var en meget kort nat, tog vi næste dag af sted på en byrundtur. Turen endte i Rigsdagen, hvor vi igen blev udsat for berlinsk kogekunst. Resten af eftermiddagen tilbragte nogle af os sammen med rektor i zoologisk have, mens andre tog hjem for at hvile ud inden nattens strabadser.

Natten gik på traditionel vis, og bortset fra et foredrag om Berlin havde vi mandagen fri til at udforske Berlins butiksliv. Vi spredtes derfor for alle vinde,



men på et eller andet tidspunkt løb vi allesammen ind i hinanden igen på vej op og ned af Kurfürstendamm. Berlin er lille, når man er turist. Om tirsdagen hørte vi et foredrag om DDR, og efter en meget hurtig frokost, tog de forskellige grenhold på forskellige byrundture. På grund af Madonnawetters trusler om at smide os ud af hotellet, fik vi denne aften besked på at være tilbage kl. 23. Måske havde det givet færre problemer, hvis vi allesammen var blevet ude hele natten.

Onsdag skulle vi stå op på et aldeles umenneskeligt tidspunkt, for at komme af sted så tidligt, at vi kunne komme over grænsen til Østberlin uden at vente mere end en times tid. I Østberlin viste en meget charmerende guide os Østberlins mest moderne bygningsværker, og mens nogle af os distraherede hende, lykkedes det nogle at hugge et flag, som blev forsvarligt gemt under busens tæppe. Efter et besøg i en KZ-lejr skulle vi så forsøge os med østtysk mad. Vi opdagede hurtigt, at det ikke kun er spioner, der bliver udvekslet mellem øst og vest, det er også madopskrifter. Vi var dog allesammen så sultne, at vi spiste det, indtil Bent fandt en snegl i sin salat. Efter dette styrkende måltid, besøgte vi et museum for tysk historie, som vi så skulle sammenligne med, hvad vi havde set i vesten. Det var lidt svært, da meget af det stod på russisk. På museet glemte Inger Pedersen sit pas, så mens den ene bus styrede mod vesten, måtte den anden blive tilbage for at vopo'erne kunne konstatere, at Inger virkelig var Inger.





*Parken ved Sans Souci, Potsdam*

Da vi allesammen var kommet lykkeligt tilbage til hotellet, skulle vi høre fodboldkamp. På et af værelserne sad der så mange, som der nu kunne proppes derind, omkring en radio, og resten af os havde ingen problemer med at følge kampens gang ud fra de forskellige råb, der kunne høres over hele hotellet. Hvis Danmark havde scoret, havde vi sikkert måttet sove på gaden resten af ugen.

Om torsdagen var vi også i DDR, men da de fleste af os efterhånden var ved at være for trætte til at kunne forstå tysk, er der ikke ret mange, der kan huske, hvad vi egentlig lavede. I hvert fald nåede vi til sidst tilbage til vesten, hvor vi skulle have det fulde udbytte af den sidste af Berlins berømte lange nætter.

Næste dag væltede vi allesammen mere eller mindre udmattede ud i bussen, og efter at have gjort de sidste indkøb i intershop og grænsekiosk, nåede vi tilbage til den gamle skole. Forude ventede en hårdt tiltrængt efterårsferie.

*Anne Louise Rasmussen*

## *10. klasserne i København*

*8/10 - 11/10:* Tirsdag den 8. oktober efter normal skoletid rejste begge 10. klas-

ser til København med Christiane Sahel, Carl-Johan Moelsby og Jakob L. Lønstrup.

Vi ankom til København midt på aftenen og tog straks ud til vandrerhjemmet i Brønshøj, godt trætte efter den lange dag.

Onsdag formiddag tog vi ud til Carlsberg og fik den traditionelle rundvisning. Bagefter med s-tog og bybus til Rosenborg, hvor vi selv gik rundt og så på herlighederne. Derfra gik turen gennem Kastellet til Frihedsmuseet, Den lille Havfrue og senere Nyhavn. Om aftenen valgte nogle at se landskampen Danmark - Schweiz i fjernsynet, mens de øvrige gik en tur i biografen.

Torsdag formiddag tog vi ind til Christiansborg, hvor vi blev vist rundt. Efter frokost fulgte vi fra tilhørerpladserne folketinget i arbejde, og om aftenen var alle i Folketeateret for at se operetten »Piraterne fra Penzance«.

Fredag var til fri disposition indtil afrejsen klokken 15. På færgen over Kattégat oplevede vi efterårets første storm. Det var en oplevelse.

24/10: 1 by så musicalen »A Chorus Line« på Århus Teater sammen med E. Kolstrup.

2/11 - 3/11: Elevforeningen Dionysos afholdte elevstævne for tidligere elever.

5/11: Aftenarrangement. »Fremtidens børn«. Med udgangspunkt i en fremvisning af filmen »Fremtidens børn« ledede Eva Nordentoft, Århus, diskussionen omkring gensplejsning og de etiske konsekvenser heraf.

18/12: Fællestime. Thyge Christensen, Hinnerup, fortalte om oplevelser i forbindelse med en 14 mdr's cykeltur til Afrika.

7/1 1986: Fællestime. Biskop Keili, den anglikanske biskop i den vestafrikanske stat Sierra Leone besøgte skolen og talte om forholdet mellem kristendom og islam.

13/1: Fællestime. Elever fra Paderup Amtsgymnasium opførte rockmusical'en Kim's Kim.

20/2: 1 by og EK fik en lang næse, da vi skulle se Marathondansen i Scala og fik at vide, at forestillingen var aflyst p.g.a. sygdom. Vi gik i biografen i stedet for, men det var jo ikke det, vi havde planlagt.

25/2: 30 elever og lærere var til generalprøve på operaen Madame Butterfly i Musikhuset. Forestillingen fik overbevist nogle om, at opera ikke er det værste, man har.

3/3: Aftenarrangement. »Lille gymnasium – hvad nu?«. Med udgangspunkt i filmen »Gymnasiet – en skoleform« fremlagde lektor Jan Lindhardt, Århus Universitet, nogle af sine overvejelser om gymnasiet som skoleform.

13/3: Årets begivenhed, forårskoncerten.

Alle gymnasieklasserne, koret og flere musikgrupper bidrog til en overordentlig veloplagt og festlig forestilling. Der var som sædvanlig stuvende fuldt i Høj-skolens teatersal.

## *Londonturen 1986*

21/3 - 27/3: I et forsøg på at gentage succesen fra 1984 blev Blixenkrone-Møller overtalt til endnu en gang at arrangere en tur til millionbyen London. 52 lærere og elever endte altså med at tilbringe deres påskeferie i denne byernes by, som bekendt er så rig på udfoldelsesmuligheder af enhver art.

Efter en lang men underholdende tur over søen, ankom vi til London, hvor de fodboldinteresserede straks tog hen for at overvære kampen Arsenal-Coventry, og samtidig opleve det interessante engelske publikum. De følgende dage var der flere valgmuligheder med hensyn til ture til de forskellige berømte seværdigheder, og disse foregik under ledelse af en af de 4 lærere.

Greenwich, British Museum, Guinness World of Records, St. Pauls, Madame Tuseau og Buckingham Palace er blot udsnit af mulighederne, aftenerne tilbragte man på forskellig vis, dog gik der en vis sport i at prøve så meget forskelligt slags mad som muligt, det være sig kinesisk, græsk, tyrkisk, indisk, arabisk (you name it). Dette fik dog visse konsekvenser som mavesmerte og diarré hos et par af deltagerne.

De berømte engelske pubs var desuden et yndet udflugtsmål, som manganen gymnasiellev fik set indefra.

De deltagere, der var i besiddelse af en tålmodighed, der rakte til at stå i kø i 2 timer, oplevede den engelske teaterkultur og fik en oplevelse for livet.

Alt dette plus et hotel, der var langt bedre, end vi havde betalt for, satte rammen om 5 dejlige dage i London, som endnu engang havde stået model til Rønde Gymnasium, og som vi alt for hurtigt måtte sige farvel til.

Fra elevernes side siger vi lærerne tak for en spændende og indholdsrig tur.

## *Skolekomedie*

18/4: Som den sindrige person, jeg må siges at være, er det helt naturligt, at jeg fuldstændig egenhændigt fortæller om årets skolekomedie.

Ja forresten, jeg vil lige præsentere mig: Jeg er Francisca Ronzoni, indehaver af teaterskrædderiet Ronzoni. Og som min salige – nu afdøde – forlovede plejede at sige: »Francisca, du er i alle henseender den bedste: Den største modeskaber i Europa, smuk og intelligent!« Intelligensen beviser min sindrigt udtænkte plan i »smid ikke liget ud, før damen er klædt af« med al ønskelig tydelighed, sagt i al beskedenhed. Og så er jeg netop ved det, jeg egentlig var i gang med: Skolekomedien. Nogle 2. g'ere af nogle amatører med instruktøren Dorte Langguth i spidsen satte sig for at udfylde mig (i min identitet af hovedrolle) og mine rollekolleger: gardister, mænd i jaketter, mænd/kvinder, bedemænd og klienter af undertegnede. Hr. Henrik, som af og til – når han hu-



sker det – også spillede instruktør, var dog tydeligvis lidt mindre amatøragtig (ja, havde det stået til mig, havde han overtaget alle roller!) Nå ja, de gjorde da deres bedste: sled i det, det gjorde de virkelig, de små stakler! time efter time! og ikke bare skuespillere og instruktører, men også kostumedesignere, kulissemalere, sminkøser, fritider og cameler. Ja ja – de gjorde skam deres bedste. Og så efter mange ugers øvelse, hvor 1. instruktøren var syg, 2. instruktøren blev væk, skuespillerne gjorde ditto, ikke kunne replikkerne (»hov, lige netop den kan jeg altså ikke!«), byttede rundt og op og ned, åd alle småkagerne, camelen (Jesper) fik klaustrofobi (sufflørkassen var fuld af Camel, alle skændtes, en vis mr. Q også havde sine problemer med at blive færdig (som alle andre), (bemærker De det totale kaos, ærede læser?), og Guderne må vide hvad ellers, så oprandt den store dag, som man så smukt siger. Da kulisse-malerne så omsider havde forladt scenen ca. 2 min. efter tæppefald, (ja ja, resultatet var såmænd ikke så ringe endda), blev den indtaget af skuespillerne. Og de kære væsener gjorde virkelig igen, hvad de kunne. Andet kan man ikke sige, og Gud bevare mig vel, det ærede publikum klappede da også i deres små hænder og lod da også, som om de morede sig vældigt undervejs, men min kære fader, Dario, ville nu vende sig i sin grav..., (hvis han var død). Jeg VIL altså håbe, at mine kolleger og jeg får lov at hvile et par år, før endnu et hold små gymnasieelever øver vold mod os igen! Ja og må himmelen hjælpe



dem til den tid, og desuden de, som måtte forsøge noget næste år og næste og... De stakler får utvivlsomt brug for den hjælp!

Ærbødigst og med højagtelse

*Deres Francisca Ronzoni*

(i dette tilfælde alias Annemarie, Astrid og Lars 2a.)

### *Søsætning*

18/4: En dag først i april mødtes en stor flok af skolens elever og lærere i Marinaen nede ved Nappedam. Vi ventede på skolens nyerhvervelse, en juniorbåd til øvelsessejlads. Næsten på slaget dukkede den op på ladet af en stor lastbil. Forud var der gået nogle hektiske dage med afslibning, lakering og klargøring. Med assistance fra Verner Damm, Ole Bollesen og Niels Blixenkro-ne-Møller blev den hurtigt søsat, og idet Johanne fra 1b. og Malene fra 1a. overøste den med ægte Dansk Vand gav de den navnet GYMMER og ønskede den lykkelig sejlads med god vind i sejlene fremover.

Særlig festlig blev dagen ved, at distriktschefen Erenreich var mødt for at overrække skolen en check fra Tuborgfondet på 10.000 kr., som bidrag til køb af skibet. Vor lokale Provinsbank glemte os heller ikke denne gang, her mødte



Jørgen Dahl Madsen og Annalise Kongsbak med en kæmpecheck, der kunne læses af selv de længst borte stående. Den lød på 2500 kr. til køb af redningsudstyr, nødraketter, redningsvest og kasteline. En lille klenodie fik vi foræret af Annalise Kongsbak, nemlig en af de første instruktionsbøger for juniorbåde, den vil blive studeret flittigt. Alle gaverne var ledsaget af en lille tale og gode ønsker for fremtiden. For yderligere at sætte kolorit over begivenheden havde Tuborg sørget for læskedrik til alle, af hvad art man nu havde lyst og trang til.

Vi er alle givnerne meget taknemmelige og kan garantere, at skolens elever vil få det tidobbelte ud af det gennem de mange glæder og oplevelser, som venter forude.

Vi vil her ikke glemme at takke skolens blæsertrio, som lod de glade toner fra deres trompet, tuba og trækbasun lyde ud over pladsen og vandet, det var med til at give en virkelig feststemning. Kort sagt det var en søsætning, som vi vil mindes i lange tider, og som indvarsler en ny æra for skolen og dens sejl-skole.

*J.T.*

11/5 - 13/5: 1 by var sammen med historielæreren Blixenkroner-Møller og dansklæreren E. Kolstrup på ekskursion til København, Helsingør og Helsingborg. Vi havde studeret emnet Øresund og Københavns byudvikling i begge fag og skulle nu se på tingene i virkeligheden.

Søndag morgen kl. 7 startede vi fra Rønde, og en af de gamle Kalundborg-færger bragte os sikkert over Kattegat. Efter ankomsten til København tog vi straks til Amager, hvor vi indkvarterede os på det udmærkede vandrerhjem over for Bellacentret. Vi skyndte os ind til byen og tilbragte eftermiddagen med en udbytterig byvandring i den indre by, hvor eleverne på skift fortalte om seværdigheder, de havde studeret derhjemme. Vi var bagefter godt ømme i fødderne af denne kraftpræstation og havde fortjent vores pizza. Om aftenen var vi i Tivoli, som på grund af det kølige vejr ikke var overfyldt. De fleste havde købt turpas og drønedet rundt og fik prøvet alle de kørende forlystelser indtil flere gange, men alle oplevede også atmosfæren i den gamle forlystelseshave med Tivoligården og festfyrværkeri. En pragtfuld aften.

Mandag morgen tog vi tidligt af sted til Helsingør, hvor vi så på Kronborg slot fra kælderen med den nyomstøbte (og forhåbentlig fra nu af uforgængelige) Holger Danske til slottets sale med pragtfulde malerier og vægtæpper. Vi gjorde det så godt og grundigt, at vi måtte stryge det planlagte besøg i Mariekirken og Karmelitterklostret. Derefter tog vi med de svenske færger til Helsingborg for at se på Kronborgs svenske modstykke, Kärnan. Vi tog de mange trapper op gennem tårnet og nød den imponerende udsigt over byen og Øresund. Inden vi tog hjem, havde vi et par timer til fri rådighed i Helsingborg. Om aftenen

var vi i Det Kongelige Teater, hvor de fleste så lystspillet »Frøer på Viften« på Ny Scene, og nogle få så operaen »Saul og David« på Gamle Scene.

Tirsdag var også en myreflittig dag, hvor eleverne om formiddagen beskæftigede sig med de emner, som de i grupper havde arbejdet med på skolen. Kl. 12.30 mødtes vi alle på Christiansborg, hvor vi overværede folketingets arbejde i ca. 1 ½ time. Der var livlig aktivitet i salen, mens vi var der. Derefter foretog vi en sidste byrundtur til fods omkring Nyhavn, Amalienborg og Frihedsmuseet, og først på dette tidspunkt på turen blev vi overfaldet af regn. Vi tog fra København kl. 17.18 og nåede hjem inden midnat efter en på alle måder vellykket tur.

*Elisabeth Kolstrup*

20/5 - 24/5: 9.c prøver, hvad det vil sige at ro i kano.

Vi var på kanotur i Sverige fra 20. - 24. maj. Vi tog af sted natten til tirsdag med fuld oppakning, (måske for meget). Sejlturen tog ca. 6 timer. Nogle prøvede at få tiden til at gå ved at sove. Per Dalbach og Inge Kjær Nielsen, som var de perfekte børnehavepædagoger, prøvede at holde styr på os.

Den første dag skinnede solen fra en skyfri himmel, og vi spiste frokost på





et lækkert klippe-fyldt sted. Så var det af sted igen og denne gang mod slusen. Da vi kom dertil, måtte vi tage al bagagen op af kanoerne og bære det hele over, og det var temmelig hårdt. Da vi kom til det sted, hvor vi havde planlagt at slå lejr, var der optaget af en anden klasse. Altså måtte vi sejle videre til et andet sted, som viste sig at være noget af en sump. Der måtte vi blive det meste af næste dag, fordi det regnede og blæste for meget til, at vi kunne sejle. I stedet for gik nogle af os til den nærmeste »by« Kalv. Den tur blev i øvrigt noget længere, end vi havde regnet med (ca. dobbelt så lang). Om aftenen kom vi endelig af sted, og ved tolv-tiden slog vi lejr på en halvø, efter at ha' sejlet i måneskin det meste af aftenen.

Næste dag, som var den sidste dag, vi skulle ro, stormede det, og da vi kom af sted, var bølgerne værre, end vi havde troet, de ville være, men heldigvis havde vi kun 3 km tilbage. Da vi slog lejr for sidste gang, var nogle af os temmelig våde, så det var rart at få tørt tøj på og blive varmet ved bålet. Næste dag skulle vi med båden kl. 14.00. Nogle sad og hyggede sig, mens andre morede sig på diskoteket.

Alt i alt gik turen ret »suverænt«.

9c.

## *Sejlerskolen 1986*

21/6 - 28/6: Efter skippermøde lørdag morgen var der afgang klokken 10 fra Nappedam med kurs mod Hov. I alt var vi 24 deltagere fordelt på 5 både – deriblandt gymnasiets egen juniorbåd »Gymmer«. Skipperne var i år Morten O., Michael K., Thomas A., Helle R. og Blixenkronen. I et dejligt solskinsvejr med solbadning på dækkene gik det bare sydpå.

Søndag sejlede vi i et lige så fint vejr til Snaptun, hvor vi provianterede. Natten tilbragte vi for svaj ved Hjarnø.

Mandag friskede vinden op, så vi startede med at sejle til Snaptunhavn for at få fyldt brændstof på og for at finde ud af næste destination. I god vind med masser af sol ankom vi til Æbleø. Her travede vi en tur på stranden og samlede brænde til aftenens sankthansbål. Ved bålet blev der stegt kød, bagt snobrød, sunget osv. Den friske besætning fra »Gymmer« tilbragte natten under åben himmel på stranden.

Tirsdag sejlede vi videre til Odense i frisk vind og megen sol. Da denne strækning tog os godt 11 timer, var vi godt trætte og sultne, så vi gik ind på banegårdens burgerbar.

Onsdag badede og provianterede vi i Odense, hvorefter turen gik til Korshavn i blikstille vejr. Denne aften lå bådene imellem tyske lystsejlere, der så fodboldkampen imellem Frankrig og V. Tyskland. Efter V. Tysklands overra-





skende sejr hørte en tysker »tilfældigvis« nogle af Rønde sejlerskoles deltagere juble over sejren, og tyskeren bød derfor straks på en forfriskning.

Torsdag gik turen via Kolby Kås til Tunø, hvor vi holdt en hyggelig aften dels på »Det gamle Mejeri« og dels på campingpladsen og i bådene.

Fredag gik turen hjemad i godt vejr. Nogle sejlede direkte til Nappedam og andre via Egå for at aflevere en af de lejede både (Gam).

En god tur i et fantastisk godt vejr var resultatet af dette års sejlerskole.

På sejlerskolens vegne  
*Lone og Helle fra »Nilaus«*

### *Rejsebrev fra Paris*

28/6 - 4/7: Paris, c'est fou! stod der på den T-shirt, Thomas købte i en butik nær ved Eiffeltårnet. Det dækker vel på det nærmeste det første indtryk af den by, som vi havde læst om i årets løb i fransktimerne. Vi havde set frem til denne rejse i starten af sommerferien og blev hurtigt klare over, at det bestemt ikke var sidste gang, »turen gik til Paris«.

Vi havde kun haft fransk et år og var spændte på, hvordan i alverden det skulle spænde af at blive sluppet løs i den store fremmede stad. Som et kuld

nyudklækkede ællinger væltede vi os i vandet efter andemor og svømmede minsandten ovenpå, som om vi aldrig havde bestilt andet. Og hvor var det herligt at få sit franske prøvet af. Vi blev oven i købet forstået. Vi var ikke til at standse. Fransk fungerer altså som sprog.

Vi havde sparet op siden efteråret og blev enige om at tage turen med DSB for at prøve strabadserne i toget og ankomme på den kæmpestore GARE DU NORD. Det samme gjorde den svenske au-pair pige Marie, som vi havde læst om. Vi fik så samtidig en forsmag på »inter-rail livets« glæder.

Efter et solidt morgenmåltid på banegården med vort livs herligste juice og mange spændende mennesker, der nu kun talte fransk, tog vi metroen til vort lille men absolut hyggelige hotel i 15. arrondissement nær Eiffeltårnet. Det var et godt kvarter med typisk franske gader, mange butikker og cafeer. Mange gange om aftenen, når vi vendte hjem efter en lang dag, tog vi os selv i at sige: »Så er vi hjemme igen.«

Vi så så meget, kørte, gik og oplevede i den grad, at der kun er plads til opremsninger. Metroen blev vort alfa og omega, den er uundværlig og i øvrigt sjov at køre med. Her ser man vaskeægte franskmænd på nært hold. Den er



hurtig og billig. 2F75 (ca. 3,25) for en billet med utallige omstigninger, blot man ikke går ud af undergrundsbanen. Til sammenligning koster Århus Sporveje 8,75 kr.

Vi ankom søndag den 29/6 kl. 8.38 og tog metroen samme eftermiddag ind til Triumfbuen og Champs-Élysées. Paris' hovedgade er virkelig imponerende med sine mange kørebaner, træer, butikker, restauranter, cafeer, biografer osv. Her kom vi også forbi LA MAISON DANOISE, det danske kulturhus lige ved Triumfbuen. Om aftenen tog vi metroen til Latinerkvarteret og dumpede tilfældigvis ind på den restaurant, hvor førstnævnte Marie spiste frokost med Mme Coliche, nemlig L'ALSACE A PARIS.

Latinerkvarteret er en oplevelse, her kom vi flere gange om aftenen for at spise og bare kigge på. Vi fandt en restaurant, som fik alle »kokkehuerne«. Den var græsk, pragtfuld og billig.

En dag gik vi fra dette kvarter op for at kigge på »les bouquinistes« (antikvarboghandlere) ved Seins kajer. Det skal opleves. Vi handlede med dem og fandt en gammel LE FIGARO fra foråret 1945, som Henrik skal have i skifferamme hjemme på værelset. Trine købte et vittighedsblad fra 1901 med pragtfulde tegninger til far og mor derhjemme. På vejen til »les bouquinistes« gik vi en smutvej gennem en lille afspærret gade, »rue de Bièvre«, hvor der stod politivagter. Det undrede os lidt, så vi spurgte et ældre ægtepar, som slikkede solskin uden for gadedøren. »Præsidenten bor derhenne«, lød svaret. Et ganske almindeligt etagebyggeri i en lille sidegade. Som bekendt logerer Mitterand jo ikke i Elysées Palæet.

Montmartre med Sacré-Coeur, Place du Tertre og den lille Place du Calvaire, hvor vi spiste frokost, Moulin Rouge, Boulevard de Clichy og de små skrånende gader er et pragtfuldt kvarter. Halvdelen af vores lille gruppe valgte at smutte derop igen om eftermiddagen, inden vi tog toget hjem fredag aften den 3/7. Imens tilbragte vi andre eftermiddagen på Seineøen L'ILE DE LA CITE, hvor vi kiggede nærmere på domkirken NOTRE-DAME, blomstermarkedet, LA SAINTE-CHAPELLE og hvilede ud i den lille park på øens spids, hvor vi blev svalet af den friske brise fra Seinen i den stærke sommervarme på omkring 30 grader. Dernæst gik turen forbi HOTEL DE VILLE (rådhuset) til CENTRE POMPIDOU i nærheden. Byggeriet virker som lidt af et flip midt i det gamle Paris.

»Paris by night« er flot set fra de kæmpestore »Bateaux-Mouches« (turistbåde på Seinen). Vi tog turen, som er de 25F værd. Det oplyste Eiffeltårn står som mejslet ind i den kulsorte nattehimmel. Et uvirkeligt syn.

Vi nød os ikke med kun at se kendte kvarterer og bygningsværker. LE JARDIN DE LUXEMBOURG med Senatsbygningen, sit væld af blomster og pragtfulde springvand dannede rammen om vor »frokost i det grønne« en dag. Tho-

mas måtte desværre blive hjemme i sengen, han havde fået hedeslag, så den franske læge beordrede udgangsforbud og rigeligt med væske. Heldigvis var han så klar til at tage med i LE BOIS DE BOULOGNE i Paris' udkant, hvor vi tilbragte en eftermiddag, vi sent glemmer. Vi dumpede ved et tilfælde ind i en lokalgruppe af yngre og især ældre franske mænd, som spillede »la pétanque« (boccia). Det er et yndet tidsfordriv på disse breddegrader. Vi kom i snak med dem og blev helt accepteret i gruppen. Mens Helle D. og Henrik blev, gik vi andre videre hen til søen og stak fødderne i vandet, mens vi kiggede på robådene.

Vi så selvfølgelig også L'ALLIANCE FRANCAISE, hvis vi skulle få brug for den, LE PANTHEON, HOTEL DES INVALIDES og meget mere.

Kort og godt var vores 11-mands tur til »Byernes By« vort 16-17 årige livs oplevelse. Bortset fra Thomas' hedeslag, Mikkels tendenser i samme retning – som vi kurerede ved at sætte ham på en caféstol og hælde vand eller cola på ham, samt veksleproblemer, havde vi ingen problemer. Et godt råd næste gang: Tag franske rejsechecks eller franske kontanter med, det er det eneste bankerne tager. Spørg bare Mikkel!

Der var dog et minus ved turen. Nemlig afskeden med hinanden på Århus Banegård, efter at Trine var blevet sat af i Fredericia. Det var et antiklimaks. Vi havde gået op og ned af hinanden fra den 28. juni til og med den 4. juli, oplevet så meget og haft det utrolig sjovt sammen, at det var svært at sige farvel og spredes for alle vinde. Kun få af os fortsætter på Rønde Gymnasium efter ferien.

Kærlig årsskriftshilsen fra  
*10. classes franskhold*



## *Erik Hagens – mellem politik og fortælling*

Midt i virvarret af skinner, motorveje, biler og sporvogne står en noget mistrøstlig udgave af den berømte romerske ulvinde og minder mest af alt om den lige så velkendte hund i et spil kegler. Men hvis ikke det var for hende, Romulus' og Remulus' fostermor, ville det være svært at se, at det netop er Rom, der er motivet for en stor farvekridttegning, der sammen med ti tilsvarende blev erhvervet af Vejle Kunstmuseum i 1984, og som gav ideen til at lave en udstilling med billeder fra maleren og grafikerens mange rejser.

Farvekridttegningerne – der er 14 i alt – stammer fra Erik Hagens' ophold i Rom i efteråret 1982 og de er blevet til i en nedlagt pumpestation ude i Roms østlige forstæder, ikke langt fra den store oldkristne basilika San Paolo Fuori le Mura. Et par af dem viser udsigten fra pumpestationen – et kig ud over Tiberen og ét over til en stor kraftstation, der forsyner det meste af Rom med el – men ellers er tegningerne baseret på skitser fra Roms andre yderkvarterer og fra byens undergrundsbane – et enkelt motiv stammer fra Genova, et andet fra et jernstøberi i Norditalien.

Tegningerne er meget store – de fleste ca. 1x1,5 – og overskrider herved næsten papirets skrøbelige materiale, men en tegning lader sig lettere transportere end et maleri og i alle tilfælde synes deres store format næsten at være dikteret af de mægtige scenerier, de viser. Motorvejsudfletninger, banegrave, undergrundsstationer og højspændingsanlæg folder sig ud i vældige panoramaler og blander sig stedvis med de enorme rester af akvadukterne og den aurelianske bymur fra antikken. Disse skildringer af trafikken og industriens storslåede, kaotiske og dynamiske Rom synes på én gang at være i slægt med filminstruktøren Fellinis »Roma« og 1700-tals grafikerens Piranisis fantasier over byens antikke ruiner – også hvad den åbenlyse fascinationen over motivet angår. Hvadenten Hagens har gjort dynamikken næsten påtagelig ved store diagonaler i rumflugt eller har betonet tyngde, vægt og konstruktion, lyser der en begejstring over det, han har set, ud af disse tegninger. Det er måske betegnende, at de er blevet til i en slags »raptus«, hvor Erik Hagens fuldførte én til to tegninger om dagen.

På baggrund af det traditionelle Rom-billede – guldalderkunstens såvel som postkortets – med dets fokusering på byens historiske monumenter og maleriske folkeliv kan Erik Hagens' skildringer af den grimme, larmende og forurenede storby måske opleves som noget af en provokation, men sådan er de ikke ment: tegningerne er typiske udtryk for den stærke og vedvarende interesse

for miljøerne på samfundets bagside, der altid har været til stede i Erik Hagens' kunst, hvad enten han har arbejdet i København, Rom eller Lima. Mexico City's motorvejsudfletninger, La Paz' bølgeblikbyer, byggelegepladsen »Byggeren« på Nørrebro, havnefronten i Genua, Københavns vinterbane i Forum er nogle af de steder, der gennem årene, fra slutningen af 60'erne til i dag, har leveret motiver til tegninger, fotos, film, grafik, plakater og malerier.

Denne optagethed af subkulturen og de folkelige miljøer er ikke noget, Erik Hagens har haft med sig hjemmefra. Han kommer fra et typisk københavnsk middelklassehjem, men som for så mange fra samme miljø bevirkede 60'ernes ungdomsoprør og den ledsagende politiske radikaliserings, at han fik øjnene op for undertrykte samfundslags og befolkningers situation. For den unge Hagens fik denne sociale åbning en slags bekræftelse af hans daværende lærer på Kunstakademiet, maleren og grafikerens Søren Hjorth Nielsen. Udover den næsten obligatoriske indføring i det københavnske værtshusliv, der var en central del af Hjorth Nielsens undervisning, var noget af det, der gjorde størst indtryk på Hagens, at han en dag overværede de pænt klædte herrer, professor Hjorth Nielsen og Reidar Magnus genoptrykke noget af deres grafik fra 30'erne, med motiver, Hagens aldrig havde set før: skinneslibere og folk på

*Motorvejsindføringen ved Via Prenestina  
(Pastell/papir, 150x100 cm, Rom 29. november 82)*



spisehuse – scenerier, han selv først skulle møde igen flere år senere i Syd-Amerika.

I modsætning til Hjorth Nielsen og i øvrigt de fleste socialt indstillede kunstnere har Erik Hagens ikke bare ladet det blive ved reportagen. I overensstemmelse med ungdomsoprørets opfattelse af et samfundskritisk engagement som noget, der involverede hele personen, har han også gang på gang bidraget aktivt til kampen mod undertrykkelsen. Mens Hagens i slutningen af 60'erne og starten af 70'erne var virksom inden for Vietnam-bevægelsen, har han i slutningen af 70'erne været involveret i modstanden mod saneringspolitikken i det indre København, herunder kampen mod nedlæggelsen af »Byggeren«, og har således gjort den danske venstrefløjs udvikling med. Som kunstner i en politisk kamp har Erik Hagens især anvendt plakaten som kommunikationsmiddel: den kommer hurtigt rundt, bliver set af mange, er billig at lave og – sidst men ikke mindst – som billedkunstner er det nærliggende at sætte sig ind i dens fremstillingsproces. Det er nemlig Erik Hagens opfattelse, at politisk kunst i høj grad bør omfatte produktionsaspektet, og såvel hans uddannelse som litografisk trykker i midten af 70'erne som hans medvirken ved oprettelsen af Eks-skolens trykkeri må til en vis grad ses som resultat af hans forestilling om, at det politisk set er lige så vigtigt at beherske den nødvendige trykkes teknik som at tegne plakaten og skrive bogen. Denne opfattelse af politisk kunst som noget der griber ind i – og måske på længere sigt bemægtiger sig og ændrer – den samfundsmæssige produktionsmåde, er en optimistisk forestilling Hagens deler med flere af de kunstnere, der brød igennem i 60'erne, bl.a. Bjørn Nørgaard og Poul Gernes, som han har arbejdet sammen med i udstillingssammenlutningen »Arme og Ben« og under udstillingen »Blomster til Vejle« på Vejle Kunstmuseum i 1984, hvor det netop var ideen, at forslagene til byudsmykning skulle realiseres inden for den eksisterende byggeproduktion.

I modsætning til de fleste af sine samtidige har Erik Hagens imidlertid også været meget bevidst om modtagergruppens betydning. Hvis ikke der er en vis overensstemmelse mellem billedets meddelelse og publikums holdninger, mister billedet sin politiske gennemslagskraft, og derfor har Hagens da også gang på gang stillet sig til rådighed for bestemte interessegrupper: Vietnambevægelsen, Demos, VS, beboersammenlutninger, BZ'ere mv. Ulempen ved denne stærke binding til bestemte politiske sammenhænge og kanaler er naturligvis, at billederne bliver utroligt sagsorienterede og til trods for Hagens forsikringer om at han primært har betragtet sig som kunstner, kan han ikke siges at have været helt fri for den puritanisme og formålsrettethed, der prægede venstrefløjen i 70'erne.

I sine bestræbelser på at kommunikere med et publikum, der ellers ikke be-



skæftiger sig med kunst, søger Erik Hagens at udtrykke sig i et sprog, der er let tilgængeligt. Farverne er stærke, motiverne er genkendelige, men formerne er også grove og karikerede og afspejler herved det hårde gademiljø, billederne skildrer og ofte er bestemt til. Med deres panoramakarakter og mange detaljer giver Erik Hagens store malerier desuden rige muligheder for at gå på opdagelse, og ikke for ingen ting kan billeder som »Sommer i Den sorte Firkant« (1975), »Palads« (1979) og »Københavns Vinterbane« (1979) godt få én til at tænke på den populære nederlandske 1500-tals maler Pieter Brueghel den Ældre og hans skildringer af de samtidige bønders dagligdag, fester og forestillinger i form af et detaljeret »verdensteater« set i fugleperspektiv.

Udover den umiddelbare lighed er der imidlertid også nogle grundholdninger, der forbinder Erik Hagens med hans berømte forgænger. Mens Brueghel spotter menneskelige dårskaber som grådighed, overtro og liderlighed, er Hagens – også når han er kunstmaler – en skarp kritiker af den danske selvtilstrækkelighed og forbrugersmentalitet (»Efter lukketid«, 1972), underholdningsindustriens hektiske og fremmedgørende verden (»Palads«, »Københavns Vinterbane«) og den offentlige planlægnings blindhed over for minoriteternes alternativer (»Sommer i Den sorte Firkant«). Men ligesom hos Brueghel er det, når alt kommer til alt, ikke moralen, men derimod fortælleglæden, der er den vigtigste drivkraft bag Erik Hagens' lyst til at lave billeder. I årene efter Akademitiden forsøgte han sig i en periode med et abstrakt formsprog, men opgav det hurtigt, fordi verden omkring ham og alt det, der foregår i den, var så meget mere spændende.

Det er en voldsom trang til at opsøge og fortælle om spændende steder og begivenheder, der har gjort dét at rejse til dét at leve for Erik Hagens, og som i næste omgang har medført, at han har betragtet sine rejsebilleder som andet og mere end et arbejdsmateriale. Som hans bogudgivelser »Rejsedagbog fra Perú« (1973) og »Ude og Hjemme« (1985) dokumenterer, er den hurtige skitse og det tilfældige snap-shot et lige så vigtigt – og måske endnu vigtigere – medie end maleri og grafik, fordi disse reportagebilleder i eminent grad har oplevelsens autencitet over sig og dermed styrker fortællingens gennemslagskraft. Man er »on location« med reporteren.

Det er også i langt højere grad reporteren end samfundskritikeren, der tager os med ned på gaden, om i slumkvarteret og ud i byens natteliv. Det er nemlig *her* tingene sker, for her slår folk sig løs på en helt anderledes og kontant måde end i de pæne borgerlige miljøer, hvor man har så travlt med at skjule sine følelser og behov. Der er næsten ikke tid til at få det hele med, men Erik Hagens gør, hvad han kan, og hans billeder vrimler med alle mulige mennesketyper og episoder, dramatiske, tragiske, fredelige, humoristiske. I »Palads« er der skåret hul i arkitekturen, så vi også kan se, hvad der foregår indendøre; det



er seks ugers begivenheder, der er sammenfattet i »Sommer i Den sorte Firkant« og »Københavns Vinterbane« var også et forsøg på at gengive så mange spil som muligt.

Hvordan går Erik Hagens fortællerglæde så i spænd med det politiske eller humanistiske engagement, der jo er den anden side af hans kunst. Dårligt, vil man måske sige og hævde, at Hagens i lighed med så mange andre politiske eller socialt bevidste kunstnere, når alt kommer til alt, alligevel blot er en tilskuer, en »voyeur«, der snylter på elendigheden for at bruge den til at lave billeder af. Hertil kan man selvfølgelig indvende, at en vis distance er nødvendig, hvis man skal kunne skildre noget som helst. Men et langt vigtigere argument, der retter sig direkte mod en for snæver opfattelse af den politiske kamp, kommer fra en anden politisk engageret kunstner og humanist, George Orwell, der engang svarede på spørgsmålet om glæden over foråret ikke havde en tendens til at fremkalde politisk uvirksomhed: »Det er rigtigt, at vi bør være utilfredse, vi bør ikke udelukkende prøve at få det bedste ud af dårlige forhold, men hvis vi på den anden side dræber al glæden ved selve livsprocessen, hvilken fremtid skaber vi så for os selv? Hvis et menneske ikke kan glæde sig over forårets

*Busstationen* (Blæk/dagbogstegning, 31×20,5 cm, »Ude og Hjemme« Eks-skolens Forlag 1985, Rom 15. november 82)



komme, hvordan skulle han så blive lykkelig i et kommende Utopien?»

*Nils Ohrt*

I oktober 1983 modtog skolen med stor glæde som gave fra Ny Carlsberg-fundet 2 store pasteltegninger af Erik Hagens, som er blevet ophængt i »Hulen«. I maj – august 1986 har billederne været udstillet på Vejle Kunstmuseum på udstillingen: »Erik Hagens. Fra Afsked til Verdens Ende«.

Nils Ohrts artikel er aftrykt fra bogen af samme titel, som er udgivet i tilknytning til udstillingen, og den giver en god introduktion til skolens 2 billeder.

## *Interview med årets udvekslingsstudenter*

Rønde Gymnasium er ved at blive en international skole. I 1985/86 har vi haft to udvekslingsstudenter fra USA: Joan fra New York, som går i 1b og Cathy fra Florida, som går i 2a.

De fortæller begge to, at de er glade for at være her, selv om det selvfølgelig også kan være svært at tilpasse sig til Danmark og danskerne. I begyndelsen var det svært at komme i kontakt med de andre elever på grund af sprogproblemer, men nu går det bedre. Både Joan og Cathy var vant til at dyrke sport på skolerne, de kom fra, og det er noget, de savner meget. De synes somme tider, at der er for få muligheder for fritidsaktiviteter, men det er måske, fordi danske elever laver så mange lektier. De kan godt lide det afslappede forhold, vi har mellem elever og lærere, men i begyndelsen var det lidt chokerende.

Hvis amerikanske elever opførte sig sådan, ville de blive smidt ud af skolen. De var også overraskede over, at danskere kan begynde at drikke så tidligt. I de fleste stater i USA skal man være over 21. I det hele taget synes de, at



unge i Danmark har mere frihed og flere muligheder for at komme frem med deres meninger.

De er meget imponerede over de mange gamle ting i Danmark. Joan fortalte, at hun blandt andet syntes, at det er flot, at man kan se stendysser rundt omkring på markerne. Det er der nok ikke så mange af os, som tænker over. Cathy var meget begejstret for den danske jul og især for maden. Indimellem savner de dog også amerikansk mad, som er mere varieret end den danske. Især savner de amerikansk radio. I USA er der mange radiokanaler med musik døgnet rundt, mens man i Danmark risikerer at måtte vælge imellem et program om, hvordan man dyrker roser, og et indslag om folkemusik i 1700tallet. Dansk fjernsyn er heller ikke særligt spændende.

Når de kommer tilbage til USA, regner de begge to med at skulle begynde på college, men de er alligevel blevet så glade for Danmark, at de gerne vil vende tilbage hertil måske som au pairs.



# Temadage

Mandag og tirsdag den 26. og 27. august blev der holdt temadage på skolen. Formålet med arrangementet var gennem fælles aktiviteter at forbedre såvel skolens ydre som indre miljø.

Eleverne, der på tværs af klasseskel, var delt op i 29 grupper, beskæftigede sig med alt fra fliselægning og madlavning til billedvævning og lysestøbning. Alle grupperne arbejdede ihærdigt, og skolen oplevedes i disse dage levende og engageret på en mere synlig måde.

Tirsdag aften afsluttedes med fællesspisning og loppemarked, hvortil forældrene var inviteret.

I temadagenes avis skrev en elev følgende:

## *En kreativ afslutning*

Tirsdag aften blev kulminationen på temadagene. I grundskolebygningen var der loppemarked, hvor loppegruppen solgte de mærkelige ting, de havde fundet under deres indsamling. De virkelige fund blev dog gemt til auktionen. Samtidig blev der i gymnastiksalen solgt pizza, pitabrød med den berømte hvidløgss dressing og et bjerg af kager. Efter maden kunne vi så gå rundt og kig-



ge på de forskellige gruppers kreative præstationer, som var til salg; men papirklip, malerier og blomsterkranse kom dog ikke helt til deres ret, fordi alle var optaget af at lytte til musikgruppen. Musikgruppen havde øvet næsten uafbrudt i de to dage, og det bar deres forestilling tydeligt præg af.

Kl. 20 begyndte auktionen af alt – fra et karlekammervaskefadsstativ til egen avl fra nyttehaven (squash). Verner Damm ledede auktionen med Jakob 3y som mannequin, og han fik solgt det hele – med sin sans for, hvad hver enkelt lærer måtte have brug for.

Derefter kom aftenens andet kunstneriske indslag. Temadagene har været fulde af eksempler på, hvordan vi kunne anvende det, vi lærer til daglig, til et praktisk formål. Stykket »Her er dit liv, Odysseus«, som teatergruppen fremførte, var et enestående eksempel på anvendt oldtidskundskab. Indledningen og slutningen var som taget ud af en oldtime, som vi alle kender den, og gengivelsen af Odysseus' hjemrejse fra Troja var så grinagtig, at selv skuespillerne somme tider havde svært ved at holde masken.

Aftenen blev afgjort en succes også økonomisk. Loppemarkedet, madsalget, auktionen og salget af de forskellige gruppers produkter i alt ca. 7000 kr. Ganske vist er der i løbet af de to dage blevet brugt 16.500 kr., men når jeg ser, hvor meget kønnere skolen er blevet, må jeg sige, at de penge er givet



godt ud. Jeg synes bestemt, at temadagene er noget, vi bør gentage. Især når dagene giver så tydelige og varige resultater som disse.

*Anne Louise Rasmussen*



## *Fra fælleslærerrådet*

Gymnasieafdelingen er grundskolens storebror. I gymnasiet er der omkring 220 elever og denne afdelings lærergruppe fylder godt i lærerværelset – så naturligt nok har skiftende gymnasielærere siden 1974 også siddet i lærerrådets formandsstol. Sidste år valgte man mod sædvane en lærerrådsformand fra grundskoleafdelingen. Med fare for at overfortolke kan der måske siges, at man hermed pointerede, at nok er vi to skoleafdelinger under samme tag, men vi tilstræber stedse at blive en enhedsskole fra 8. klasse til 3.g.

Efter denne tiltalende gestus gik lærerrådet straks i det nye skoleår i gang med en større strukturomlægning af lærerrådsarbejdet. Efter mange livlige debatter blev det i december besluttet, at der fremover skal fungere et dellærerråd for hver skoleafdeling plus et fælles organ – fælleslærerrådet, hvor enhedsskoletanken så især vil blive dyrket. Alt andet lige vil denne strukturomlægning nok betyde, at grundskolen for fremtiden vil få en øget indflydelse i lærerrådsarbejdet.

Ved siden af de rutinemæssige arbejdsopgaver har lærerrådet også i det forløbne år engageret sig i en anden sag, nemlig skolens aktuelle byggeplaner. Hvad var først påkrævet: En renovering af nordfløjen eller hovedbygningen? Ledelsen og bestyrelsen pegede på nordfløjen, mens lærerrådets byggeudvalg mente, at hovedbygningen skulle klares først. Et snævert flertal i lærerrådet var dog enig med ledelsen og bestyrelsen. Byggeplanerne blev dog af økonomiske årsager beklageligvis senere stillet i bero.

I sidste skoleår var alle gymnasielærerne på et EDB-kursus. I efteråret og vinteren var det grundskolelærernes tur. Kurset foregik på skolen, og der blev slidt og slæbt; men mon ikke kursusedtagerne blev enige om, at EDB-undervisning i skolen er for faguddannede lærere. Vi andre skal være glade, hvis vi kan finde ud af at bruge få af maskinernes muligheder, f.eks. tekstbehandling i sprogfagene. Mange af vores elever i 8. klasse har bestemt ikke de samme problemer med den ny teknik. Med lidt undervisning og meget entusiasme er disse 14 årige elever lysår foran flertallet af deres lærere.

Et andet emne fortjener også at blive nævnt, selv om grundskolens dellærerråd først lige er gået i gang med det. Problemet er, at der er afstukket nye retningslinier for organiseringen af undervisningen i 10. klasse. Før opererede man med obligatoriske fag, valgfag og tilbudsfag, og den enkelte elev skulle have mindst 16 ugentlige timer. Fra og med næste skoleår er dette minimum sat op til 24 timer. Til gengæld bliver de hidtidige obligatoriske fag tilbudsfag



med undtagelse af klassens time. Skolerne får dog mulighed for at sammensætte blokke af fag, som eleverne skal vælge imellem. Et udvalg under dellærerrådet er gået i gang med arbejdet. Udvalget skal i det kommende år komme med forslag til hvor mange blokke, der skal tilbydes og hvilke fag, de skal indeholde. Senere skal udvalget også beskæftige sig med hele forløbet 8. til 10. klasse – hvilken skole vi gerne vil være, hvilke holdninger vi gerne vil stå for osv. Udvalgets arbejde vil blive forelagt lærerrådet og skolens bestyrelse næste år, således at vi kan stå rustede til de kommende års skærpede konkurrence.

*Jakob Lunde Lønstrup*  
fælleslærerrådsformand



Foreningen Dionysos optager alle tidligere elever, tidligere og nuværende lærere/ansatte på Rønde Gymnasium mod indbetaling af kontingentet på kr. 20,-. Som medlem inviteres man til det årlige elevstævne, der i 1986 afholdes i weekenden 1. - 2. november- så sæt X i kalenderen!

Foreningens primære formål er selvfølgelig at arrangere et stævne, hvor der er bedst mulige rammer for at møde gamle klassekammerater og lærere under afslappede former. Derudover vil der blive arrangeret diverse underholdning, bl.a. festmiddag og dans/hygge lørdag aften. Programmet for dette års weekend er endnu ikke endelig fastlagt, men arrangørerne vil bestræbe sig på at gøre indslagene så spændende som muligt.

Har du spørgsmål eller ideer vedr. Dionysos' arbejde, er du velkommen til at kontakte medlemmer af præsidiets, der p.t. består af:

Søren Fog (årg. '82)  
Emmasvej 26, 2.tv.  
8220 Brabrand  
Tlf. 06 25 47 04

Otto Jørgensen (årg. '81)  
Dyrhøjvej 26, Egens  
8410 Rønde  
Tlf. 06 36 51 58

Else-Marie Hansen (årg. '82)  
Skelagervej 197  
8200 Århus N  
Tlf. 06 10 97 32

Kirsten Hanne Nielsen (årg. '84)  
Kildehøjen 19 st.  
8240 Risskov  
Tlf. 06 21 23 47

Kasserer:

Olaf A. Nielsen (årg. '81)  
Herningvej 5, st. 54  
9220 Aalborg Øst  
Tlf. 08 15 72 28

# *Elevforeningen Concordia*

Concordia er skolens største elevforening. Den arbejdede sidste år uafhængigt af skolen, dog benyttedes skolens lokaler til visse af foreningens arrangementer.

Blandt disse arrangementer var sidste år en aften med Allan Olsen, et arrangement med Green Peace-organisationen, et julearrangement til fordel for SOS tørmælk, filmaftener samt 2 elevfester.

Elevforeningen vil i år forsøge at indlede et samarbejde med fællesudvalget. Dette vil betyde, at noget af foreningens uafhængighed går tabt, men fordelene ved evt. at kunne bruge skolens gymnastiksal + scene til eksempelvis fester, vil opveje »tabet«.

Fordelen ved at være medlem af Concordia er, at entré for medlemmer kun er en brøkdel af den entré, ikke-medlemmer betaler, hvis der er tale om et arrangement, hvor også ikke-medlemmer kan deltage.

Prisen for medlemskab var sidste år kr. 50,-, men det bliver op til den nye bestyrelse at fastsætte dette års kontingent.

*På Concordia's vegne  
Anders Huusom*

Traditionen tro startede RKG skoleåret med et aftenarrangement, for at både gamle og nye elever skulle få chancen for at finde ud af hvilke mennesker, der gemmer sig bag de tre bogstaver.

Fredag d. 9 august kl. 19.30 mødtes to RKG'ere forventningsfulde på samleren, men glæden forsvandt hurtigt. Kun en person mødte op!

Tirsdag d. 10 december havde vi arrangeret en aften for den lokale KFUM og KFUK forening på samleren. P. C. Overgaard var blevet kapret som aftenens taler. Emnet var »Bibelens største gyser«. Overgaard formåede i 45 minutter at holde 32 unge mennesker i ånde. Derefter sang og spillede unge fra Rønde KFUM og KFUK. Det var en god aften med sang og latter.

Ved vores generalforsamling blev vi enige om midlertidigt at nedlægge foreningen RKG, da ingen af os var gamle nok til at overtage en formandspost eller en kassererpost.

Derefter talte vi lidt om tolv-sang. Vi blev enige om at lave »hver dag kl. 12.00« om til »mandag, onsdag og fredag kl. 12.00«, da nogle af os syntes, at det var for meget at skulle komme hver dag.

Vi har i løbet af året ikke haft noget program uden for skoletiden, da vi, der kommer til tolv-sang, er dagelever og RKG er ikke kun dagelevernes forening men også kostelevernes!

Onsdag d. 21 maj havde vi tolv-sang for sidste gang i år. Vi glæder os til at se nye ansigter efter sommerferien!

*Venlig hilsen*

*Lisbeth Schmidt Sørensen*



# *Skolens Legater*

*Jensine Pedersens Legat:* (1 port. à kr. 1.000,-)

Lisbeth Schmidt Sørensen, 1. b.

*Jens Lund Thomsens Mindelegat:* (2 port. à kr. 1.000,-)

Lars R. Henning, 2. a og Britta Gribsholt, 2. x.

*N. P. Møllers Legat:* (4 port. à kr. 850,-)

Lene Schmidt Sørensen, 8. b, Anne Grete Risager, 9. b, Mikkel Holm, 10. a og Torben Mikkelsen, 10. b.

*Sidsel Marie Rasmussens Legat:* (2 port. à kr. 850,-)

Kristian Færch, 1. x og Ane Simonsen, 1. y.

*Karen og Kr. Herskinds Mindefond:* ( 14 port. à kr. 1.000,-)

Susan R. Knudsen, 8. a, Ann Malene Roed, 9. a, Anette Olesen, 9. c, Merete Andersen, 10. a, Jørn Poulsen, 10. b, Jesper Bønning, 2. a, Jesper Schmidt, 2. x, Ingrid Marie Koefoed, 2. y, Mads Olsen, 2. y, Lars Jeppesen, 3. a, Tove S. Nielsen, 3. a, Charlotte M. Nielsen, 3. x, Steffen Ringgård, 3. x og Tina Blichfeldt, 3. y.

Fripladstilskud til nedsættelse af skolepenge (elever under 18 år) udgjorde kr. 30.600,00.

Statsstøtte til kostophold (for elever under 18 år) udgjorde kr. 138.300,00.

Af Statens uddannelsesstøtte (for elever over 18 år) bevilgedes i dette skoleår kr. 1.263.852,00.

## UDDELT TIL TIDLIGERE ELEVER

*Legat af 1962:* (9 port. à kr. 2.000,- og 20 port à kr. 1.000,-)

Inge Henning, Anne Dahl Jacobsen, Niels Ovesen, Karen Poulsen, Irene Højmark, Bente Rasmussen, Henrik Kjær Nielsen, Anne Marie Andersen, Helle Ladegaard, Birgitte B. Andersen, Else Marie V. Laursen, Susanne Kruse, Vagn Christensen, Else Marie Hansen, Vivian P. Hansen, Søren Fog, Hanne B. Andersen, Alex Dahl Nielsen, Henrik Steninge, Michael Busk Sørensen, Svend Erik Hougaard, Olaf Nielsen, Tove Brandenburg, Karen Margrethe Nielsen, Jan Kallestrup, Ingrid G. Jørgensen, Inger D. Pedersen, Marianne Gram og Peter Rasmussen.

### *Legat af 1962*

Der kan af dette legat ydes hjælp til videregående studier for tidligere elever.

Tidligere elevers børn har fortrinsret til ovennævnte ydelser, der kan tildeles samme elev to eller flere år.

Legatet af 1962 kan desuden give særlig hjælp til skolen.

Ansøgninger om legatstøtte sendes inden den 1. november til legaternes regnskabsfører, overlærer Peter L. Knudsen, Rønde Gymnasium. Der findes ikke ansøgningsskema, men ansøgningen bør indeholde en kort orientering om studieforløb og om de økonomiske forhold. Legatportionerne har i de senere år været af størrelsesordenen 1.000 - 2.000 kr.

Vi håber, at tidligere elever, der har behov for en lille ekstra hjælp til studierne, med denne orientering får mulighed for at blive hjulpet gennem dette legats midler.

På bestyrelsens vegne

*Knud E. Mygind*

Formand

# *Bestyrelsen*

Stud. theol. Arne Aa, Hammel.

Landinspektør Carsten Bitsch, Silkeborg.

Sygeplejerske Gitte Buus, Rønde.

Prokurist Jørgen Børsting, Rønde.

Direktør Mogens Dall, Allingåbro, næstformand.

Stud. theol. Poul B. Fihl, Århus N, sekretær.

Sygeplejerske Ruth Foged, Rønde.

Husholdningskonsulent Karen Marie Germann, Skive.

Inga Hjøllund, Risskov.

Lærer Karen Laursen, Rønde.

Civilingeniør Henning Møller, Rønde.

Lektor Helge Kjær Nielsen, Rønde, formand.

Skovtekniker Jørgen Langdahl Olesen, Vejle.

# Ansatte ved skolen



Adjunkt  
*Finn Salbøg Birkelund*  
Kemi, fysik, inspektør  
Tlf. 06 37 17 57



Adjunkt  
*Niels Blixenkron-Møller*  
Engelsk, historie, kostinspektør  
Tlf. 06 37 26 59



Adjunkt  
*Ole Bollesen*  
Historie, idræt  
Tlf. 06 35 20 49



Lærer  
*Briand Bæklund*  
Dansk, religion, historie,  
kostinspektør  
Tlf. 06 37 12 97



Adjunkt  
*Inger de la Cour*  
Fransk, dansk, spansk,  
kostinspektør  
Tlf. 06 15 50 90



Lærer  
*Per Scheel Dalbach*  
Idræt, matematik, fysik,  
data-lærer, kostinspektør  
Tlf. 06 99 34 79



Adjunkt  
*Verner F. Damm*  
Biologi, studievejledning  
Tlf. 06 36 53 09



Lektor  
*Karl-Erik Danielsen*  
Historie, oldtidskundskab, musik  
Tlf. 06 37 18 85





Adjunkt  
*Helge Dethlefsen*  
Fysik, matematik, datavejleder  
Tlf. 06 99 30 14



Overlærer  
*Inger Egerrup*  
Dansk, historie, skolevejleder  
Tlf. 06 37 17 77



Lærer  
*Pia Eriksen*  
Ildræt, samtidsorientering,  
historie, matematik  
Tlf. 06 20 18 20



Adjunkt  
*Elisabeth Ibsen-Hansen*  
Fransk, studievejledning  
Tlf. 06 49 53 00



Overlærer  
*Erik Jensen*  
Tysk, matematik  
Tlf. 06 37 14 27



Sekretær  
*Gudrun Jensen*



Oldfrue  
*Karla H. Jensen*



Studielektor  
*Hans Jørgen Jordt*  
Fysik, kemi  
Tlf. 06 16 43 70



Overlærer  
*Peter L. Knudsen*  
Matematik, økonomiinspektør  
Tlf. 06 37 14 37



Lektor  
*Elisabeth Kolstrup*  
Musik, dansk  
Tlf 06 27 26 79



Lærer  
*Lis Kristensen*  
Fysik, matematik, data-lære,  
elektronik, kostinspektør  
Tlf 06 37 29 14



Adjunkt  
*Dorte Langguth*  
Tysk, dansk  
Tlf 06 37 24 31



Adjunkt  
*Jette Laursen*  
Biologi, idræt  
Tlf 06 37 17 10



Lærer  
*Jakob Lønstrup*  
Dansk, engelsk, historie,  
samtidsorientering  
Tlf 06 33 92 32



Adjunkt  
*Tom Martensen*  
Samfundsfag, geografi, kostinsp  
Tlf 06 19 26 09



Lærer  
*Carl-Johan Moelsby*  
Engelsk, samtidsorientering,  
historie, religion  
Tlf 06 21 43 89



Adjunkt  
*Helle S. Mortensen*  
Geografi, oldtidskundskab  
Tlf 06 22 19 38



Lærer  
*Inge D. Nielsen*  
Tysk, dansk, håndarbejde  
Tlf 06 37 13 26



Sekretær  
*Lilian Olsen*



Lektor  
*Poul Chr. Overgård*  
Latin, oldtidskundskab, religion  
Tlf. 06 37 11 92



Lektor  
*Inger Pedersen*  
Tysk, fransk  
Tlf. 06 17 54 52



Rektor  
*Poul Møller Petersen*  
Historie, religion  
Tlf. 06 37 20 97



Lektor  
*Frode Poulsen*  
Matematik  
Tlf. 06 22 41 10



Adjunkt  
*Hans Qvesel*  
Dansk, oldtidskundskab, kostinsp.  
Tlf. 06 21 27 85



Adjunkt  
*Agnete Rasmussen*  
Engelsk  
Tlf. 06 37 18 24



Adjunkt  
*Annette Wigant Rousing*  
Engelsk, dansk  
Tlf. 06 10 37 93



Lærer  
*Christiane Sahel*  
Engelsk, tysk, fransk, kostinsp.  
Tlf. 06 12 89 66





Adjunkt  
*Niels Jørgen Skouboe*  
Matematik, fysik  
Tlf. 06 15 06 83



Køkkenleder  
*Inger-Lise Stigsen*



Pedel  
*Poul Erik Thomsen*



Adjunkt  
*Hans Peter Thøgersen*  
Matematik  
Tlf. 06 12 82 75



Lærer  
*Karin Vilhelmsen*  
Dansk, matematik  
Tlf. 06 32 75 16



Overlærer  
*Tove Vægter*  
Dansk, engelsk, tysk  
Tlf. 06 37 25 13

Inspektør: adjunkt Finn Salbøg Birkelund  
Økonomiinspektør: overlærer Peter L. Knudsen  
Bibliotekar: overlærer Inger Egerrup  
Boginspektør: lektor Karl-Erik Danielsen  
A V-inspektør: adjunkt Helge Dethlefsen



## Sammendrag af resultatopgørelse for perioden 1/1 - 31/12 1985

### INDTÆGTER

Statstilskud - foreløbigt beregnet.....	9.408.612
Lejeindtægter.....	71.107
Renteindtægter.....	245.457
Skolepenge.....	1.984.413
Indtægter for ophold og kost.....	1.217.984
Diverse indtægter.....	45.000
	<u>12.972.573</u>

### UDGIFTER

Lønninger til ledere og lærere.....	7.237.623
Vedligeholdelse af bygninger m.v. ....	959.719
El, vand og varme .....	430.956
Rengøring.....	689.683
Skatter, afgifter og forsikringer vedr. bygninger ..	67.275
Renter af lån med pant i fast ejendom.....	367.010
Honorarer, kontorløn og pedel .....	413.801
Tjenesterejser, uddan. af personale, eksamens- udg., bestyrelsesudg., diverse tilskud m.v. ....	142.709
Kontorudgifter, annoncer og papir.....	95.813
Andre administrationsudgifter.....	76.548
Materialer til undervisning.....	184.517
Inventar, møbler m.v.....	44.429
Bøger til bibliotek.....	20.337
Bøger til elever .....	230.245
Andet undervisningsmateriel .....	20.126
Leje af lokaler.....	111.584
Revisionshonorar .....	66.730
Kostforplejning incl. løn.....	850.762
Vask .....	5.606
Anskaffelser og vedligeholdelse i kostafd.....	160.880
Rektors grundskolehonorar .....	18.767
Repræsentation .....	15.005
Fripladser og søskendemoderation .....	24.337
Fritidsaktiviteter .....	26.482
Diverse .....	3.482
Afskrivninger, inventar .....	197.122
Afskrivninger, bygninger .....	305.189
	<u>12.766.737</u>

INDTÆGTER I ALT.....	12.972.573
UDGIFTER I ALT.....	12.766.737
OVERSKUD.....	<u>205.836</u>

der overføres til egenkapitalen.

Balance pr. 31. december 1985

<b>AKTIVER</b>		<b>PASSIVER</b>	
<i>Omsætningsaktiver</i>		<i>Kortfristet gæld</i>	
Kassebeholdning.....	4.475	Forudbetalt statstilskud vedrørende 1986.....	778.700
Bankbeholdning.....	727.279	Kreditorer.....	666.374
Giro.....	10.459	Skyldig revision.....	61.000
Obligationer til kursværdi.....	1.268.745		<u>1.506.074</u>
Pantebreve, nom. værdi.....	1.000		
Aktier til kursværdi.....	4.650	<i>Langfristet gæld</i>	
Tilgodehavende hos elever og kommuner.....	49.436	Prioritetsgæld - kreditforening og bank.....	2.326.117
Forudbetalte lønninger.....	222.832	Gæld i alt.....	<u>3.832.191</u>
Diverse forudbetalinger m.v.....	79.167		
Tilgodehavende statstilskud.....	53.029		
	<u>2.421.072</u>		
 		<b>EGENKAPITAL</b>	
<i>Anlægsaktiver</i>		Saldo pr. 1/1 1985.....	14.765.719
Ejendomme (ejd. værdi pr. 1/4-85 12.345 tkr.)....	15.801.685	Overskud.....	205.836
Inventar.....	97.123	Kursregulering på værdipapirer.....	207.511
Undervisningsmateriel.....	516.088		<u>15.179.066</u>
Kontormaskiner.....	171.861	Balancesum.....	<u>19.011.257</u>
Diverse aktiver.....	3.428		
	<u>16.590.185</u>		
Balancesum.....	<u>19.011.257</u>	Der påhviler skolen en pensionsforpligtelse, der kan kapitalise-	
		res til 24.000 kr.	

*Revisionspåtegning:*

Vi har revideret årsregnskabet for 1985 for Rønde Gymnasium. Revisionen er udført i overensstemmelse med Undervisningsministeriets instruks af 19. september 1984 og har omfattet de revisionshandlinger, som vi har anset for nødvendige.

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflægning og giver efter vor opfattelse et retvisende billede af skolens aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultatet.

Århus, den 4. april 1986

REVISIONSKONTORET I AARHUS

AKTIESELSKAB

*Henning Olesen*

statsaut. revisor

Driftsregnskab for perioden 1/1 1985 — 31/12 1985 for støttekredsen

INDTÆGTER		UDGIFTER	
Kontingent .....	10.455,00	Udsendelse af årsskrift .....	9.231,25
Renter af giro .....	10,67	Udsendelse af BLADET, april 1985.....	892,50
Renter af bankbog .....	<u>16,38</u>	Udsendelse af BLADET, sept. 1985.....	<u>765,00</u>
	10.482,05		<u>10.888,75</u>
Underskud på drift .....	<u>406,70</u>		
	<u>10.888,75</u>		

Status pr. 31/12 1985

AKTIVER		PASSIVER	
Girobeholdning .....	94,80	Skyldig skolen.....	588,75
Bankbeholdning .....	<u>243,69</u>		
	<u>338,49</u>	<i>Egenkapital</i>	
		Saldo pr. 1/1-85.....	156,44
		÷ underskud .....	<u>406,70</u> ÷ 250,26
			<u>338,49</u>

Rønø, den 8. august 1986

Støttekredsens regnskab er d.d. revideret. Bilagene fundet i overensstemmelse med de førte posteringer og girobeholdning og bankbeholdning i overensstemmelse med ovenstående.

*Ole Skovgård Sørensen*  
Revisor for støttekredsen

# Medlemsfortegnelse

Aa, Arne, Bakkedraget 9, 8450 Hammel.  
Abbott, Peter, Lottesvej 15, st., 8220 Brabrand.  
Alstrup, Jørgen og Tutli, Esby Strandvej 5, 8420 Knebel.  
Andersen, Ejnar, Ved Diget 5, 7430 Ikast.  
Andersen, Hanne Bonde, Kærvej 1, 8832 Skals  
Andersen, K. Haaning, Skovbjergengen 7, 7400 Herning.  
Andersen, Marianne, Gl. Landevej 43, 3. sal, 7400 Herning.  
Andersen, P. og Anna Brogård, Anumvej 4, 6900 Skjern.  
Andersen, Poul-Ejnar S., Bispehavevej 87, 3. sal th., 8210 Århus V.  
Andersen, Tage Bloch og Erna, Sivestedvej 46, Sivested, 8560 Kolind.  
Andersen, Verner, Kaalundsvej 14, 7000 Fredericia.  
Bach, Niels, Vesterbrogade 29, 4. sal, 8000 Århus C.  
Balling, Hanne, Bülowsgade 37, 3. sal th., 8000 Århus C.  
Beim, Bent, Strædet 6, Gørslev, 4100 Ringsted.  
Bentzen, Jørgen, Amerikavej 48, 9500 Hobro.  
Bentzen, Tommy, Grøndalsvej 35, 1. sal tv., 9500 Hobro.  
Birkelund, Lis Saibøg, Slotsparken 32, 8410 Rønde.  
Bitsch, Carsten, Sprogøvej 5, 8600 Silkeborg.  
Bitsch, Oluf og Vibeke, Moltkesvej 14, 1. sal mf., 8260 Viby J.  
Bock, Hans, Nore, 3629 Numedal, Norge.  
Bohlbro, Lars og Jonna, Grenåvej 517 D, 8250 Egå.  
Bohlbro, Tove, Bregnerødvej 22, 3460 Birkerød.  
Bomholt, Ulla Rytter, Kongsbakken 5, Kongsgårde, 8420 Knebel.  
Boyter, Mogens og Fay, Søtoften 19, 8250 Egå.  
Brouer, Nina, Nørreskovvej 3, 8410 Rønde.  
Brøgger, Poul, Skelhøjevej 1, 8400 Ebeltoft.  
Buus, Daniel og Gitte, V. Fasanvej 37, 8410 Rønde.  
Buus, Lena, V. Fasanvej 37, 8410 Rønde.  
Bøgh, Kjeld, Holger Drachmannsvej 14, 8400 Ebeltoft.  
Børsting, Jørgen og Hanne, V. Fasanvej 38, 8410 Rønde.  
Carstensen, Dennis Klindrup, Molsbjergvej 10, Basballe, 8400 Ebeltoft.  
Christensen, Ellen B., Købmagergade 13, 4700 Næstved.  
Christensen, Jesper Rodenberg, Villesløj 1, lejl. 5, Dråby, 8400 Ebeltoft.  
Christensen, Karen S., Rughaven 37, Thorsager, 8410 Rønde.  
Christensen, L. E., Toftegade 27, 9870 Sindal.  
Christensen, Linda, Rokvej 6, 8520 Lystrup.  
Christensen, Minna Stenhøj, Bredmøgevej 9, 8740 Brædstrup.  
Christensen, Vagn M., Slotsgården 19, 3630, Jægerspris.  
Christiansen, Ellen Juhl, Kanehaven 77, 8240 Risskov.  
Clausager, Ib og Karen, Molsvej 76, Egens, 8410 Rønde.  
Dalgaard, Helga, Skanderborgvej 19, st. tv., 8000 Århus C.  
Dall, Mogens og Karen, Solhøj 18, Vivild, 8961 Allingåbro.  
Damholt, Olav, I. Hvidtfeldtsgade 63, 8200 Århus N.  
Dollerup, Willy og Vibeke, Pilevej 12, 5683 Hårby.  
Ejdal, Erik, Søndergade 23, 2. sal, 8600 Silkeborg.  
Enevoldsen, Ib, Akelejevej 4, 8410 Rønde.  
Fihl, Poul B., Kløvermarksvej 4, 8200 Århus N.  
Fog, Søren, Hjortebjergvej 3, 8410 Rønde.  
Foged, Ruth og Jørgen, Molsvej 59, Egens, 8410 Rønde.  
Frandsen, Niels, Jægersborgvej 18, 2800 Lyngby.  
Frederiksen, Helle, Sundbyvestervej 65, 1. sal tv., 2300 København S.



Frederiksen, Kirsten, Nødagervej 33, Nødager, 8560 Kolind.  
 Friis, Paul, Christian d. X'svej 12 B, 8260 Viby J.  
 Frydendal, Janne, Gråkildevvej 14, 7700 Thisted.  
 Gaarn-Larsen, Keld, Emdrupvej 68, 1. sal th., 2400 København NV.  
 Gade, Karen Marie, Jættegården 45, st. tv., 7500 Holstebro.  
 Gade, Peter, Østervej 1, Kejlstrup, 8410 Rønde.  
 Germann, Jens, Kjærgårdsvej 31, 6740 Bramminge.  
 Germann, Karen Marie, Citronvej 97, 7800 Skive.  
 Gorritzen, Anne Marie, Strandelhjørn Bygade 36, 6500 Vojens.  
 Gram, Peder og Bente, Rosenhøjvej 23, Ugelbølle, 8410 Rønde.  
 Grauert, Ida, Åstrupparken 33, 8500 Grenå.  
 Gregersen, E. M., Ewaldsensvej 6, 1. sal tv., 2000 København F.  
 Grud, Poul og Lissi, Bøgebjergvej 2, 8600 Silkeborg.  
 Grøn, Egon, Nygårdsvej 15, Lyngby, 8570 Trustrup.  
 Grøn, Kristian Sølvsten, Sejerøgade 15, 4. sal th., 8000 Århus C.  
 Hald, Jens Ole, Grundtvigsallé 125, 6400 Sønderborg.  
 Haldrup, Jenny, Esrumvej 39, 3230 Grædsted.  
 Hansen-Hauge, Olga, Frederiksalldé 18, 8410 Rønde.  
 Hansen, Arne Klintebjerg, Herningvej 10, 6870 Ølgod.  
 Hansen, Bente K., Koutrup 2, 8560 Kolind.  
 Hansen, Birgitte M., Tjørnagervej 17, 8220 Brabrand.  
 Hansen, Else Marie, Nørreskovej 5, 8410 Rønde.  
 Hansen, Hans Bo, Nødagervej 33, Nødager, 8560 Kolind.  
 Hansen, Jens Christian og Frida, Nørreskovej 5, Rostved, 8410 Rønde.  
 Hansen, Jens Møller, Byvænget 9 A, Bjødstrup, 8420 Knebel.  
 Hansen, Karen M., Nygårdsvænget 5, 8410 Rønde.  
 Hansen, Lars Gebert, Silkeborgvej 226, 3. sal tv., 8230 Åbyhøj.  
 Hansen, P. Victor og Else T., Vestborgvej 7, 8240 Risskov.  
 Hansen, Peter L., Christine Dalsvej 21, Skovby, 8464 Galtén.  
 Hansen, Ulla Hedeholm, Kanslergade 15, st. th., 5000 Odense C.  
 Hansen, Verner Paulin, Skovbrynet 19, 6400 Sønderborg.  
 Haun, Ole P., Nørre Langgade 75, 8840 Rødkærsbro.  
 Hede, Svend, Jens Bangs Stenhus, 9000 Aalborg.  
 Henning, Bente, Ravnkildevej 29, 9220 Aalborg Ø.  
 Henning, Else, Nøruplundvej 15, Tirstrup, 8400 Ebeltoft.  
 Henning, Grete, Nøruplundvej 15, Tirstrup, 8400 Ebeltoft.  
 Henning, Hans, Nøruplundvej 15, Tirstrup, 8400 Ebeltoft.  
 Henning, Inge, Nøruplundvej 15, Tirstrup, 8400 Ebeltoft.  
 Henriksen, Jørgen Stig, Havremarken 42, 7730 Hanstholm.  
 Hertz-Jensen, Carl, Øster Hassingvej 18, Langholt, 9310 Vodskov.  
 Hjælland, Inga, Kastaniebakken 5, 8240 Risskov.  
 Holm, Birthe, Aalborggade 16, 4. sal th., 2100 København Ø.  
 Holmriis, Arne, Nørreport 1, 8400 Ebeltoft.  
 Horslund, Niels, Kystparkvej 25, 8250 Egå.  
 Hou, K. Kærgaard, Ll. Sct. Pederstræde 2 D, 8800 Viborg.  
 Hvas, Jens, Dybbølgade 44, 7500 Holstebro.  
 Høgh, Bitten, Lindhøjvej 23, 8420 Knebel.  
 Høgh, Erik, Lindhøjvej 23, Begtrup, 8420 Knebel.  
 Høgh, Flemming, Vangen 19, 8270 Højbjerg.  
 Højberg, B., Kirkevej 129, 9870 Sindal.  
 Højlund, Christian og Annette, Vestergade 36, 8600 Silkeborg.  
 Højmark, Irene, Thorsgade 54, Thorsager, 8410 Rønde.  
 Iversen, Bernt, Kvædparken 6, 9500 Hobro.  
 Iversen, Hans Raun, Hovgårdsgade 9, 4. sal th., 2100 København Ø.  
 Jacobsen, Chresten, Sigsgårdsvej 30, 9293 Kongerslev.  
 Jacobsen, E. Dahl, Byvænget 5, Bjødstrup, 8420 Knebel.  
 Jacobsen, Kirsten, Enghavevej 7, 9530 Støvring.  
 Jacobsen, Kirsten Jul, Byvænget 5, Bjødstrup, 8420 Knebel.  
 Jakobsen, Tom Ebbe, Højagervej 8, 8240 Risskov.

Jensen, Esther, Box 65, F. Fahara, Tanzania.  
 Jensen, Gunnar Bonde, Stationsvej 20, 8361 Hasselager.  
 Jensen, Ingrid Terp, Jegstrupvænget 215, 8310 Tranbjerg.  
 Jensen, Jørn, Salbovej 10, 8585 Glesborg.  
 Jensen, Kaj Anker og Hanne, Ådalhaven 94, 6700 Esbjerg.  
 Jensen, Kaj E., Lindevænget 5, 7361 Ejstrupholm.  
 Jensen, Lars Rand, Birkevungen 16, 6715 Esbjerg N.  
 Jensen, Leo, Grenåvej 689, 8541 Skødstrup.  
 Jensen, Mogens, Kirkegade 5, 7200 Grindsted.  
 Jensen, Niels K., Als, 9560 Hadsund.  
 Jensen, Peter Høeg og Kirsten, Vestagervej 12, Galsted, 6541 Bevtoft.  
 Jensen, Tage Holm og Mona, Engdalen 24, 8500 Grenaa.  
 Jensen, Tove Helbo, Mylius Erichsensvej 18, 7400 Herning.  
 Jensen, Vita D., August Kroghsvej 117, 8500 Grenaa.  
 Jeppesen, Arne, Klitrosevej 5, 7500 Holstebro.  
 Jeppesen, K. K., Klostergade 11, 4200 Slagelse.  
 Johansen, Oluf, Nyvej 27, 8543 Hornslet.  
 Johansen, Vilhelm Merrild, Lundgårdsparken 28, 7490 Aulum.  
 Juncker-Hansen, Ruth, Skrejrupvej 31, Thorsager, 8410 Rønde.  
 Justesen, Randi, Anemonevej 24, 8500 Grenaa.  
 Jørgensen, Holger, Gattensmindevej 2, 9670 Løgstør.  
 Jørgensen, Ingrid G., Nørre Allé 75, Vær. 767, 2100 København Ø.  
 Jørgensen, Kirsten Trollegård, Molsvej 138, Lyngsbæk, 8400 Ebeltoft.  
 Jørgensen, Otto, Dyrhøjvej 26, Egens, 8410 Rønde.  
 Jørgensen, Ruth, Asylvej 3, 8240 Risskov.  
 Kaag, Ester, Søborg Hovedgade 201, 3. sal, 2860 Søborg.  
 Kaag, Niels, Hedelyngen 8, 2730 Herlev.  
 Kahr, Ove, Århusvej 28, Ugelbølle, 8410 Rønde.  
 Kallestrup, Astrid Mette, Århusvej 4, 8382 Hinnerup.  
 Kallestrup, Jan, Helge Rodesvej 11, 1. sal th., 8210 Århus V.  
 Kjeldsen, Marie, Præstehaven 25, 8210 Århus V.  
 Kjærgaard, Aase, Søtrupvej 12, 9881 Bindlev.  
 Klausen, Tove, Finsensgade 71, 8200 Århus.  
 Knudsen, Inger, Gammelstrupvej 35, Vestbirk, 8752 Østbirk.  
 Knudsen, Kirsten, Lillerupvej 13, 8410 Rønde.  
 Kolstrup, Per, Gudmevej 100, Vårst, 9260 Gistrup.  
 Kristensen, Egon, Mads Kjærsvæg 6, 7620 Lemvig.  
 Kristensen, Henrik, Skrødstrupvej 22, 9550 Mariager.  
 Kristensen, Margit, Sandgrav, 6980 Tim.  
 Kristensen, Michael Blomm, Nørregade 1 B, Thorsager, 8410 Rønde.  
 Kristoffersen, Arne, Glentehøj 3, 8410 Rønde.  
 Krog-Meyer, Peter, Smouenvej 13, 8410 Rønde.  
 Krogh, J. K., Buskhøjvej 37, 6330 Padborg.  
 Kruse, Jørgen, Tved Bygade 36, 8420 Knebel.  
 Langdahl, Svend Erik, Nis Petersensvej 26, 7620 Lemvig.  
 Larsen, Evan Mark, Sct. Jørgensvej 26, 2. sal th., 8800 Viborg.  
 Larsen, Gerda, Engdalsvej 71, st. th., 8220 Brabrand.  
 Larsen, Svend Erik, Kærlundsvæg 14, 9000 Aalborg.  
 Larsen, Svend M. og Ruth, Glentehøj 22, 8410 Rønde.  
 Lauridsen, Jørn, Sandgade 3, 8900 Randers.  
 Laursen, Anette N., Frellingvej 33, 8560 Kolind.  
 Laursen, Carl og Sigrid, Kejlstrup, 8410 Rønde.  
 Laursen, Gunner, Farstrup, 9240 Nibe.  
 Laursen, Karen og Arne, Gartnervangen 3, 8410 Rønde.  
 Laursen, Ole R. og Ellen, »Hvidkærgård«, Kejlstrup, 8410 Rønde.  
 Laursen, Rene, Skelagervej 72, 8200 Århus N.  
 Lausted, Niels, Klintinvej 2, 6830 Nørre Nebel.  
 Lave, Torben Sloth, Solsortevej 11, 8410 Rønde.  
 Lind, Doris, Møllegade 10, 6640 Lunderskov.

Loftager, Per og Kirsten, Kongeåvej 6, 6771 Gredstedbro.  
 Lorenzen, Jørgen H., Dyrehavevej 41, 8000 Århus C.  
 Lund-Sørensen, H. A., Vestergade 7, 7770 Vestervig.  
 Lund, Aage, Hørhavevej 42 D, 8270 Højbjerg.  
 Lundsgård, Gunvor, Jul. Blomsgade 37, 1. sal, 2200 København N.  
 Lønskov, Annette, Haslevej 47, 8230 Åbyhøj.  
 Madsen, Edvard og Nanna, Grønningen 17, 7620 Lemvig.  
 Madsen, Holger, Rosenhøjvej 19, Ugelbølle, 8410 Rønde.  
 Madsen, Johannes Jehøj, Østerled 4, 6500 Vojens.  
 Madsen Linda, Sundvej 32, Elevboligen, 8700 Horsens.  
 Madsen, M. Møller, 8586 Ørum Djurs.  
 Madsen, Peter Schack, Jyllands Allé 10, 3. sal th., 8000 Århus C.  
 Mathiesen, Th., Kantorparken 6, 2. sal, 8240 Risskov.  
 Meyer, Pernille, Lyngbygårdsvej 126, 1. sal, 2800 Lyngby.  
 Michelsen, Carsten og Lisbeth, Lyngevej 12, Nørre Herlev, 3400 Hillerød.  
 Mikkelsen, Jeppe Bjerg, Grønholt 10, 7100 Vejle.  
 Mikkelsen, Kjeld og Grete Brus, »Askelund«, Molsvej 108, 8400 Ebeltoft.  
 Mortensen, Ellen, Skyttevænget 14, 2791 Dragør.  
 Mortensen, Jytte Lund, Blåmejsvej 36, kld., 8210 Århus V.  
 Mortensen, Lars, Højskolevej 42, 5882 Vejstrup.  
 Mygind, Bente, Grønningen 3 B, 2. sal th., 1270 København K.  
 Mygind, Johanne, Skolevej 7, 8410 Rønde.  
 Mygind, Knud E., Mølleskoven 15, 9260 Gistrup.  
 Mygind, Marie, Hovedgaden 79, 8410 Rønde.  
 Mølgaard, Jan og Ketty, Grønhøj 33, Egsmark Strand, 8400 Ebeltoft.  
 Møller, Anne Christina, Langelinie 16, 5230 Odense M.  
 Møller, Henning og Anna Elsebeth, Rosenhøjvej 11, Ugelbølle, 8410 Rønde.  
 Nepper-Christensen, S., Strandparksvej 12, 1. sal tv., 2900 Hellerup.  
 Nielsen, Alex Dahl, Grøfthøjparken 165, 1. 8., 8260 Viby J.  
 Nielsen, Bent, Christoffers Allé 70, st., 2800 Lyngby.  
 Nielsen, Helge Kjær, Slotsparken 10 A, 8410 Rønde.  
 Nielsen, Henning og Karen Margrethe, Hulgaden 1, Hyllested, 8400 Ebeltoft.  
 Nielsen, Henrik Vallø og Mona, Enghavevej 29, 8543 Hornslet.  
 Nielsen, J. Malte, Ballevej 28, Tirstrup, 8400 Ebeltoft.  
 Nielsen, Johannes Østerlund, Brandstrupvej 94, 8840 Rødkærbsbro.  
 Nielsen, Niels Ole, Alleen 215, 8260 Viby.  
 Nielsen, Olaf Ammitzbøll, Herningvej 54, st. 54, 9220 Aalborg Ø.  
 Nielsen, Sten Østergren, Århusvej 4, 8382 Hinnerup.  
 Nielsen, Viggo og Kirstine, Mågevej 4, 8410 Rønde.  
 Noe, Jens, Lemvigvej 56, 9220 Aalborg Ø.  
 Noe, Jens Kristian, Ballevej 7, Tirstrup, 8400 Ebeltoft.  
 Nyborg, Inge, Skæring Hedevej 108, 8250 Egå.  
 Nygaard, Johannes, Vibæk Strandvej 28, 8400 Ebeltoft.  
 Nørgaard, Olaf, Skivevej 9, 7500 Holstebro.  
 Olesen, Finn Ahlmann, Slotsvej 2, 3000 Helsingør.  
 Olesen, Jørgen Langdahl og Grethe, Øster Skovvej 92, Leerbæk, 7100 Vejle.  
 Ovesen, Willy og Inger Lis, Mågevej 6, 8410 Rønde.  
 Palle, Lars V., Langelandsgade 210, st., 8200 Århus N.  
 Pedersen, A. Vilhelm, Mosevang 8, 4690 Haslev.  
 Pedersen, Bendt, Skodshøjen 35, 8240 Risskov.  
 Pedersen, Birgit, Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup.  
 Pedersen, Birgith, Randersvej 2, 8544 Mørke.  
 Pedersen, Elund, Randersvej 2, 8544 Mørke.  
 Pedersen, Heinrich og Lilian, Helge Rhodesvej 11, 8210 Århus V.  
 Pedersen, Jytte, Ths. Thårupsparken 6, 8260 Åbyhøj.  
 Pedersen, Jørgen, Rodskovvej 4, 8543 Hornslet.  
 Pedersen, Lisette S., Alsikkevej 10, 8410 Rønde.  
 Pedersen, Mikael Skak, Sct. Hansgade 31, 2. sal tv., 4000 Roskilde.  
 Pedersen, S. M. Torp, Dalsagervej 26, 8250 Egå.

Pedersen, Sigfred, Frederiks Alle 24, 8410 Rønde.  
Pedersen, Kirsten Stadel, St. St. Blichersvej 14, 8230 Åbyhøj.  
Petersen, Richard, Klostervej 1 A, 4640 Fakse.  
Petersen, Stig Tang, Rostvedvej 13, 8410 Rønde.  
Poulsen, Erik Fangel, Lottesvej 12, 2. sal mf., 8220 Brabrand.  
Poulsen, Høgner, Fulalåg 13, 3800 Torshavn.  
Poulsen, Inga, Solskrænten 52, Ugelbølle, 8410 Rønde.  
Poulsen, Kirsten, Uhrevej 80, 7470 Karup.  
Poulsen, Peter Guldberg, Savmøllen 22, 6800 Varde.  
Poulsen, Svend og Ellis, Wegnersvej 4, 7400 Herning.  
Povlsen, Lars Peter, Hindbærvej 5, Ugelbølle, 8410 Rønde.  
Primdahl, Jens T., Gl. Skolevej 5, 8444 Balle.  
Purup, Søren, J. Michaelsensgade 2, 4. sal, 8000 Århus C.  
Rahbek, Niels H., Højrupvej 78, 7000 Fredericia.  
Rand, Gudrun, Als, 9560 Hadsund.  
Rasmussen, Arne, Gartnervangen 7, 8410 Rønde.  
Rasmussen, Carsten, Gl. Kirkevej 2, 8420 Knebel.  
Rasmussen, Jytte, Lufthavnsvej 6, Feldballe, 8410 Rønde.  
Rasmussen, Karen, Gl. Kirkevej 2, 8550 Ryomgård.  
Rasmussen, Knud, Degnebakken 52, 8230 Åbyhøj.  
Rasmussen, Peter, Risdalsvej 38, vær. 30, 8260 Viby J.  
Rasmussen, Peter og Henny, L. Jørgensens Allé 1 B, 8410 Rønde.  
Riisager, Anna, St. Kirkestræde 15, 9800 Hjørring.  
Riis, Karl og Anna, Gartnervangen 13, 8410 Rønde.  
Risgård, Inge, Præstemarken 4, Sdr. Onsild, 9500 Hobro.  
Ross-Hansen, Hans-Christian, Bøgevangen 71, 9330 Dronninglund.  
Rüsz, Edel, Nørdamvej 3B, 9632 Møldrup.  
Samuelson, Aase, Østervej 1, Kejlstrup, 8410 Rønde.  
Schaumann, Svend og Birthe, Quelstrupvej 1, Quelstrup, 8420 Knebel.  
Schmidt, Aase Dahl, Gjellerupbakken 20, Gjellerup, 7400 Herning.  
Schmidt, Jørn og Ingrid, Feldballe Præstegård, 8410 Rønde.  
Schmidt, Preben, Strandelhjørn Bygade 36, 6500 Vejens.  
Simonsen, H. J. og Inge, Lem Præstegård, 7861 Balling.  
Skårstad, Ragnhild, Strandgårdsvej 6, 8400 Ebeltoft.  
Sletved, Bue og Ann, Ruten 9, 1. sal th., 2700 Brønshøj.  
Stensgaard, Verner, Kirkebakken 1, Vejrslev, 7980 Vils.  
Svendsen, Frede H. og Annelise, Lødderup Præstegård, 7900 Nykøbing M.  
Svendsen, Villy, Nauhøvej 29, Rostved, 8410 Rønde.  
Svensson, Karl, 3970 Dundas.  
Søgaard, Svend Erik, Vinkelvej 3, 8410 Rønde.  
Søndergård, Niels E., Præstehaven 12 A, Gjellerup, 7400 Herning.  
Sønderkær, Peter, Tambosundvej 21, 1. sal tv., 9220 Aalborg Ø.  
Sørensen, Aage Busk og Lis, Kr. Herskindsvej 2, 8410 Rønde.  
Sørensen, C. O. Sand, Nyvej 1, Felballe, 8410 Rønde.  
Sørensen, Hans Henrik, Nordvej 5, st. tv., 3000 Helsingør.  
Sørensen, Harald Sander, Sdr. Boulevard 53, 9600 Års.  
Sørensen, Knud, Højeloft Vænge 43, 3500 Værløse.  
Sørensen, Michael Busk, Dronningsgade 57, st., 5000 Odense C.  
Sørensen, Niels Meldgård, Sverige.  
Sørensen, Ole Skovgaard, Marstrandsgade 25, 3. sal tv., 8000 Århus C.  
Sørensen, Per Leth, Kirkevangen 2, Vrinners, 8420 Knebel.  
Sørensen, Søren Christian, Fasanvej 34, 9700 Brønderslev.  
Therkelsen, Arne, Residense le castel, 1837 Chateau doex CH.  
Thomsen, N. Bækgaard, Stendyssen 118, 9230 Svenstrup J.  
Thomsen, Thorkild, Grønfeld Bygade 2, 8400 Ebeltoft.  
Thomsen, Verner Lind, Skjærvej 183, 7500 Holstebro.  
Tranholm-Mikkelsen, V., Halsvej 272, Vester Hassing, 9310 Vodskov.  
Vigsø, Inge Hvidberg, Vester Sætrupvej 18, 9600 Års.  
Vægter, Knud, Baunevænget 25, 8410 Rønde.



Wehner, Klaus, Vestergade 55, 9400 Nørresundby.  
Weisbjerg, Ellinor, Poppelvej 8, 8740 Brædstrup.  
Wilbeth, Maiken Kjærsgård, Højskolevej 7, 8410 Rønde.  
Withøft-Rasmussen, Anny, Stadionvej 17, 3390 Hundested.  
Øbro, Kaj, Ravnevej 2, 8410 Rønde.  
Ørsnæs, Mona, Vestervang 12, Durup, 7870 Roslev.

