



# Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

## Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

GUNNAR JØRGENSENS  
SKOLE.

1945—46.



# Det tiende Aar —



9. April 1946 I

En Sommerferie-Hilsen  
til Elever, Lærere og Forældre.



*Du Skolehjem bag Blomsterhæk,  
bag Bolger — blaa og brede —  
et frit og muntert Fugletræk  
skal fostres i din Rede.  
Luk Solen ind i Barnets Bog,  
gor Sindet rent, gor Tanken klog,  
fang Lykken ind i Lege  
langs lyse Barneveje!*

*Vi ved, at Livets Alvors-Lov  
er Smil og bitre Taarer,  
at Vejrlig grønner Eng og Skov  
— dog grønnest, naar det vaarer ....  
Giv Barnesindet Voksekaar,  
gor Daad af Drom, mens Dage gaar,  
saa Barnehjertet banker  
i Ly af glade Tanker.*

*I Barnets Smil og Barnets Leg  
— som alt og intet aner —  
en Længsel gror og finder Vej  
ad nye Længsles Baner —  
Kun den, der lytler Dag for Dag  
til Barnets stille Hjerteslag  
og følger glad dets Færden,  
har Ret i Barnets Verden.*

*Du Skolehjem bag Blomsterhæk  
— et Ly for Smil og Smerte —  
lad Vaabnet være Pen og Blæk,  
men Virket Sind og Hjerte!  
Lad Glæden gro i Barnebryst,  
saa Vovemod og Virkelyst  
— det høje og det jævne —  
gor Evighed af Evne!*





„Skoleliv er Menneskeliv...“

H. C. Frederiksen.

Naar Talen er om *Opdragelse*, maa man først og fremmest gøre sig klart, at Børn og unge ikke er ensartede Flasker, hvorpaa der blot skal klistres officielle Etiketter, og ikke smaa Lerklumper, som skal formes efter et forud autoriseret Mønster. Børn er levende Mennesker, der har Krav paa at faa respekteret de særprægede Kræfter, der bor i dem.

En skæbnesvanger Fejl bliver begaaet, hvis man med Vold og Magt vil beskære og beklippe de unge Planter for at gøre dem til pæne og pyntelige Havehegn, der ser nette og nydelige ud, men har mistet ethvert Personlighedspræg. — *Ensretning* har vi haft nok af i disse Mørkets Aar! — En Verden, der i din Dagligdag ikke har Plads for „Undtagelser“, men ser det som sin eneste Opgave at gøre Per og Poul og Jane og Jytte til fire Alen ud af eet Stykke, har ikke forstaaet, hvad *Menneskeliv* er — og fortjener ikke at se Solen staa op over sin graa og fattige Tilværelse!

Skoleliv er Menneskeliv ...! Det er et stort og krævende Motto at sætte over den daglige Gerning, naar man betænker, hvad Ordet „Menneske“ og Ordet „Liv“ hvert for sig rummer af anede og uanede Muligheder. Og dog maa den, der daglig omgaas Børn og unge, forstaa, at netop i *Respekten for det enkelte Menneske* lig-

ger „Opdrageren“s Kald. — Der er nu engang Forskel paa „ydre Dressur“ og saa dette: at give unge Sind Mulighed for at folde sig ud og møde Livet med Undren og Glæde! — Naturligvis er en Skole et Sted, hvor Kundskab og Viden og Lærdom sættes til Højbords — men Skolen gav kun sine Disciple Stene for Brød, hvis ikke den *samlidig* med at opøve dem til den Samfundsgerning, der venter dem, fik aabnet deres Øjne for en anden og højere Verden, hvis Rigdom ikke lader sig omsætte i Gloser og Tal, og hvis Skønhed ikke lader sig indfange i Eks-amensbevisets Rubrikker. — *Grundtvig* var Vismand, da han lærte os, at det gælder om at leve „med Øjet, som det skabtes, himmelvendt ... lysvaagent for alt skønt og stort herved ... men med de dybe Længsler velbekendt, kun fyldestgjort af Glans fra Evigheden ...“

— At arbejde sig fremad og opad mod dette Maal — ydmygt, tillidsfuldt og i urokkelig Tro paa *det godes* Sejr — *det* kræver selvsagt Kamp og bereder Skuffelser, men kaster samtidig Solskin ind over Dagene — *det* Livets Solskin, der lyser og varmer overalt, hvor Børn og voksne mødes i *gensidig* Forstaaelse og Respekt ...

Gunnar Jørgensen.



En Langboldtime. — Hr. Torrild underviser. — Fra Haandarbejdsklassen. — Frikvarter!



*Hvor Skolen begyndte —*

## De ti Aar —

**D**et begyndte den 18. August 1936 i den hvide Villa, Svanemøllevej 122. I straalende Solskin samledes vi i den lille Skolehave, hvor Flaget vajede mod en blaa Himmel. 44 forventningfulde Piger og Drengs sad bænket mellem Forældre, Lærere, Venner og Bekendte og lyttede pænt og andægtigt til „Skolemesteren“, der — med Stentrappen som Talerstol — bød Velkommen. Efter at Pastor K. E. Nielsen og Forlagsboghandler Steen Hasselbalch havde talt og Operasangerinde Ellen Laub havde sunget „Du Skolehjem bag Blomsterhæk —“, var Indvielsesfesten Slut ... og Skolen en Kendsgerning. — I Solskin og under blaa Himmel var vi startet — og glædede os til at tage fat.

— Og saa begyndte syv lykkelige Aar i den hvide Villa ...

Mange er de Minder, der knytter sig til dette Sted. Her fyldte lyse Foraarsdage Luften med Fuglesang, mens blomstrende Guldregn og duftende Syrener gjorde Skolehaven til en lille fredlyst Plet, hvor det var godt at være — og her stred vi os tappert gennem kolde Isvintre, hvor Legepladsen fæg til med meterhøje, hvide Driver og Sneboldene fløj os om Ørene som hvinende Haandgranater. Her hyggede vi os inden Døre i de „dagligstueagtige“ Klasseværelser og holdt Fysiktimer i „Køkkenet“ og Diskussionsmøder paa „Kontoret“, der var *saa* diminutivt, at der daarligt kunde stille *ret* mange ad Gangen „til Klø hos Inspektøren“!!

Nogle spredte Minder fra disse Skolens første Solskinsaar? — Nuvel da: Vi var en saare broget Flok, der kom fra vidt forskellige Hjem og vidt forskellige Skoler og sled bravt i det med Dagens



*Fra en Fodboldtime. — Ved Furesøen. — Fabriksbesøg. — En Time i det fri.*

Lektier. Og vi opnaede da ogsaa helt pæne Resultater ved Eksaminerne, skønt disse dengang foregik paa Universitetet med fremmede Eksaminatorer og kæmpestore Pensa! Det ligesom „laa i Luften“, at *det daglige Arbejde* var en naturlig Ting, der nu engang hørte sig til, hvis Skolegangen overhovedet skulde have nogen Mening.

Men ind mellem Dagligdagernes skemamæssige Pligter fik vi dog Tid til mangt og meget, der nu staar i Erindringen som glade og festlige Minder. Hvem af de „gamle“ fra de første Aar glemmer nogensinde de solfyldte Morgener, naar de store, gule Turistbiler rullede op foran Havelaagen for at køre os ud i Sjællands skønneste Egne — hvad enten Turen saa gik til Dronningemølle, Jægerspris og Dejligheden eller sydpaa gennem nyudsprungne, anemonehvide Foraarsskove til Bregentved, Holmegaard, Stevns og Køge! Og hvem vil ikke altid mindes de mange muntre og hyggelige Julemarkeder, hvor Bygningen et Par Dage stod paa gloende Pæle og Klasseværelserne blev til straatækte Bøndergaarde! Eller Skoleaftenerne med deres traditionelle Lejrbaal, Tedrikning, Films og Sang! For slet ikke at tale om de ugentlige Keramiktimer med „Fritz“ og „Lilo“ ... Sangtimerne med Bernhard Christensen ... Ekskursionerne med Steiner ... Lejrturen med Torrid ... Fastelavnsturene for Fru Meylings Forberedelsesklasser ... Cykleturene til Nøddebo paa Majestæts Fødselsdag o. s. v., o. s. v. Og ind mellem disse „store“ Oplevelser: smaa hyggelige Spadsereture i Fri-kvartererne (rundt om Kirken!) og stille, festlige Øjeblikke under Morgensangen — baade ved Foraarstide, naar Fuglene kvadrede med ude fra Haven, eller i December Maaned, naar Lysene tændtes eet for eet i den grønne Pyramidestage og Stuerne duftede af



Gran ... Jo, vist var der Hygge og Idyl i hine „længstforsvundne“ Dage!

— Men ogsaa *Alvoren* taler i Minderne fra den hvide Villa!

Her oplevede vi den 9. April ...! Mens tyske Flyvere kredsede over fredelige Hellerup-Haver som skæbnesvangre Ulykkesørne, mødtes vi til Morgensang og gik denne mærkelige Dag i Danmarks-historien — og en uvis Fremtid! — i Møde med „Altid frejdig!“ og „I Danmark er jeg født! Dér har jeg hjemme!“

Aarene, der fulgte, blev paa mange Maader prægede af Tidens dystre Alvor. — Mørklægningen lagde Hindringer i Vejen for Skoleaftnerne — og paa Skovturene naaede vi nu kun pr. Cykle eller Tog til Furesø og Omegn! — Men selv om vi maatte lære at „give Afkald“ og „undvære“, fik vi dog ogsaa i disse Aar Lov at opleve mange festlige og glade Stunder — med Idrætskampe og Alsangstimer, Højskoledage og Kongefester! Vi lærte at staa sammen og fik mere end nogensinde Øjet op for, hvad det vilde sige at være DANSK!

— — Saa kom det ottende Aar! En Milepæl paa Vejen! Ikke blot opnaaede vi *Eksamensret*, men ved gode Venners Hjælp lykkedes det os at erhverve  *eget Hus* med rummeligere Pladsforhold, samtidig med at en Forældrekræds traadte sammen og skænkede Skolen en fyldig og righoldig naturhistorisk og fysisk Samling. — I den gavtakkede, røde Bygning paa Svanemøllevej Nr. 85 begyndte et nyt Afsnit af Skolens Historie, alt imens Elevtallet øgedes — saa vi efterhaanden talte ikke færre end 175!

— Men samtidig strammede Krigen sit Jerngreb om Danmarks Strube — og Dagene, der kom, bar — *trods daglige Glæder under Arbejdet og i Skolelivet* — paa mangfoldige Maader Præg af Mørke-



Julemarked. — Marcipan-Kursus. — Paa Fodboldbanen. — Julemarked.

tidens Uhygge. Gang paa Gang maatte vi „i Kælderen“, naar Sirenerne tudede. Og i Skolens nærmeste Nabolag lød der skarpe Skud fra Hipo-Biler og drønende Brag fra Sabotage-Bomber. Kri-gen var rykket os nær. Aviser og Radio meldte om Razzianer, Døds-domme, Mord ... Hvor kunde det andet end slide paa Nerverne og gøre Dagene til et flimrende Virvar af Oplevelser, der var fyldt med Spænding, men ogsaa fulde af Gru.

Men saa kom den 4. Maj 1945 —! Hin uforglemmelige Aften, hvor det store Under skete! *Danmark var atter frit!* — Havde Skoleaarets første Maaneder været fyldt med bange Anelser, saa fejedes Him-len med eet fri — og vi aandede op efter „Herrefolket“s Kvælertag! — Det var en glad og lykkelig Skare Elever, Lærere og Forældre, der den niende Maj 1945 samledes til *Fest-Morgensang* mellem rød-hvide Flag og lysegrønt Bøgeløv og lyttede til Svend Meth-lings mandige Recitation af Helge Rodes skønne Ord om *det Dan-mark, hvis Frihed vi til evig Tid vil værne!*

Hine lykkelige, lyse, forarsfyldte Majdage — med kærkomne Besøg af gamle Elever, der vendte hjem fra Sverrig, Frøslev, Vestre, Neuengamme og Theresienstadt, og med korte Lynvisitter af raske Frihedskæmpere med tre-farvede Armbind og Maskinpistol over Skulderen — vil i Erindringen staa som mild Morgensol og tin-drende Stjerner over den røde Skolebygning paa Svanemøllevej!

#### TILLID — ARBEJDSGLÆDE — KÆRLIGHED

*De Ord har været det uskrevne Motto over Skolen i de ti Aar, der er gaaet. — Maatte de lyse over Aarene, der kommer ...*

Maj 1946.

G. J.



*Fra en Festdag i den gamle Skole.*



Fra en Fysiktime.

## Af Skolens Dagbog.

**21. Juni:** Sommerfest for Aarets Realister og Mellemskoleelever. — *Gleissner* fortalte egne Oplevelser fra Besættelsestiden. — *Asger Ribers* smukke Frihedskæmper-Billede afsløredes. — Sange, Taler, Is — og Dans i den lyse Sommeraften ...

**23. Juni:** Aarsafslutning i Festsalen, der var smykket i allierede Farver. — Taler af Professor *E. K. Henriksen* og *Bent Krarup*. — Sommerferie-Stemning!!

**15. August:** Paa selvste V-I-Dagen begyndte det nye Aar. Med „Lysets Engel gaar med Glans ...“ bød vi hinanden velkommen hjem fra en dejlig Sommer i et frit Danmark. — Pastor *Feveile* og *Poul Henningsen* talte — og vi gik i Gang med Aarets Arbejde.

**18. August:** Skolens 9-aarige Fødselsdag fejredes ved en lille hyggelig Fest, hvor *Knud Heglund* læste op.

**29. August:** Dagen mindedes ...

**1. September:** Fra Sverige modtog alle Danmarks Skolebørn en Sending *rigtige* Karameller. — *Vi* var ikke længe om at fortære *vor* Part af Gaven. — Tak, Sverige!

**4. September:** I straalende Septembersol cyklede vi paa Skovtur til Jægerhuset og nød Formiddagens Timer ved Furesøens Vover.

**8. September:** To Piger fra 5. Forberedelsesklasse — *Helle* og *Lisbeth* — arrangerede Filmsaften til Fordel for Hollands-Hjælpen. — Resultat: *Kr. 135,35*.

**12. September:** Vore flinke „Sælgere“ var ude med Høstblomster og slog alle tidligere Rekorder, idet de solgte for ialt *Kr. 1127,25*.



Arne Bertelsen underviser.

**14. September:** IV Mellem aflagde det aarlige Besøg paa Gentofte Kommunes Bibliotek og fik et to Timers Kursus i Bøgers Brug.

**19. September:** Dagen mindedes . . .

**25. September:** *Kongefest* i Anledning af Majestætens 75-Aars Fødselsdag. Oplæsning af *Hanne* og *Vibeke* og — *Svend Methling!!* — En gammel Elev — *Birte Larsen* — glædede os med en Klaverkoncert.

**10. Oktober:** Chokolade og Bananer var kommet til Byen . . . Butikkerne stormedes i Spisefrikvarteret!!

**17. November:** Fest for gamle Elever.

**21. November:** Den aarlige „Højskoledag“, hvor Lektierne for en Gangs Skyld bliver lagt paa Hylden og kun *Sangbogen* bringes med som „Indgangsbillet“, er efterhaanden blevet en Tradition, som vi med stor Glæde holder i Hævd. — Pastor *K. E. Nielsen* talte om Dostejewsky og Tegneren *Viggo Bang* om Beduiner. Efter et Par belærende — og en munter — Film læste *Knud Heglund* tre nordiske Noveller op. — En Dag til blankt *ug!*

**DecemberMaaned** var hyggelig og festlig som altid. Stemningen voksede med Dagene. Den 6. holdt vi stort *Julemarked*, hvis Overskud (Kr. 1000,00) efter Afstemning blandt Eleverne gik til Hollands-Hjælpen. — Den 21. December Julefest i en gransmykket Festsal for Elever og Forældre.

**23. Januar:** Skøjtefri —!

**26. Februar:** Snefri —!

**28. Februar:** I Alsangstimen holdt *Eiler Foss* (IV M.) Foredrag om „Støv“.

**2. Marts:** En saare munter *Fastelavnsfest*, hvor de yngste Elever — i spraglede Dragter og med frygtindgydende Masker — slog Katten af Tønden, mens de store saa til. Hvem der morede sig bedst, er svært at afgøre!

**12. Marts:** Realklassen aflagde Nationalmusæet et interessant og belærende Besøg.

**21. Marts:** Dagen mindedes ...

**9. April:** Mens Kirkeklokkerne kimede over Villabyen og Flagene vøjede paa halv til Ære for Danmarks Døde, samledes vi i Festsalen, hvor vi i Sang, Digt og Tale mindedes Dagen. Derefter gik vi alle ned i Skolehaven. Til Tonerne af „Der er ingenting, der maner ...“ gled Flaget til Tops.

**16. April:** *Paaskeafslutning* — med Foraarssol og Foraarssange ...

**4. Maj:** Dagen fejredes ved en fælles „Skoletime“ for alle Eleverne. Efter at *Svend Methling* dernæst havde læst op af „Niels Ebbesen“, samledes vi om Flagstangen i Haven og indviede vort nye Flag.

**15. Maj:** III Mellem afholdt en lille munter Aftenfest.

**Morgensangen** har gennem Aarene været Dagens glade Optakt. — I Aar har Fredags-Morgensangen haft et særlig festligt Præg, takket være *Arne Bertelsen!* — Om Lørdagen har Skolens yugste Elever glædet os med munter Solo- og Korsang.

**Alsangstimerne:** En Gang om Ugen har vi haft Alsangstime, hvori hele Skolen har deltaget.

**Klubaftener:** Realklassen har afholdt et Par hyggelige Klubaftener, hvor Bølgerne gik højt under Diskussioner om „Religion“, „Pædagogik“, „Musik“ og andre store Emner.

**Skoleaftener:** Fire stærkt besøgte Skoleaftener har været afholdt i Aarets Løb — med Lejrbaal, Films, Sketchs, Is — og Dans for de ældste Klassers Elever.

**Skoleescenen:** I Aarets Løb har ca. 80 Elever overværet Opførelsen af „Den stundesløse“, „Nej“, „Soldaterløjer“ og „Helligtrekongersaften“. — Realklassen har paa Det kgl. Teater set „Før Cannæ“, „Den lange Julemiddag“ og „Bolero“. — Endvidere har de fleste af Mellemskolens Elever overværet „En Skærsommernatsdrøm“, „Farvel, Mr. Chips“ og „Lloyds of London“ i Strandteatret.

**Indsamlinger:** Som naturligt er, har Aaret staaet i Indsamlingernes Tegn, og Eleverne har gjort et godt og dygtigt Arbejde. Her er Resultaterne: Norgeshjælpen: *Kr. 107,65*, Høstblomsten: *Kr. 1127,35*, Børnehjælpsdagen: *Kr. 553,28*, Sydslesvigske Børn: *Kr. 159,51*, Dansk Ungdoms Europahjælp: *Kr. 186,83* samt 7 Smørmærker og 18 Sukkermærker, Red Barnet: *Kr. 150,00*, Hollands-Hjælpen: *Kr. 1135,35*, Julestjernen (to Drenge): *Kr. 50,00*, Dybbølmærket: *Kr. 289,38* — ialt: *Kr. 3759,35*.



## Gaver.

I Aarets Løb har vi haft den Glæde at modtage følgende Gaver til Skolen og dens Samlinger: Hønekranie (*Erik W.*), Sten (*Prof. Henriksen*), Muslinger etc. (*Poul B.*), Kohorn (*Erik C.*), Drossel (*Steen M.*), Batterimodtager (*Harald Finn*), Andekranie (*Kirsten C.*), Zoologisk Tavle (*Allan*), Geologiske Aftryk (*Hans V.*), Pindsvin etc. (*Fritz Th.*), Moskugler etc. (*Jorn C.*), Maaleglas (*Jorn Chr.*), Bøger, Hulspejl (*Birte L.*), Kranie etc. (*Otto S.*), Mineralier (*Min. Museum*), Lom (*Viggo Bang*), Herbarium (*Erik Sorensen*), Savfisk (*Flemming R.*), Kemikalier, Gærdesmutte (*Jorgen V.*), Passer (*Niels S.*), Flagermus, Søpapegøje, Tejs (*Prof. Harald Bohr*), Fasanvinger (*Jorgen S.*). — For disse — og muligt ikke nævnte! — Gaver bringer vi Skolens hjerteligste *Tak!*

\*

## Mellem- og Realskoleeksamen.

Følgende Elever bestod Juni 1945 henholdsvis Mellemskole- og Realskoleeksamen:

Ulla Abrahamsen, Ole Finsen, Elise Gandil, Vibeke Hoffmann, Tage Larsen, Ulf Lehwald, Nanna Mansted, Dan Møllmann-Ibsen, Inger Møllmann-Ibsen, Kaj Nørredam, Birgit Overgaard, Bibi Bloch Schrøder, Ulla Simonsen, Fritz Thiele, Hanne Windfeld-Hansen.

Carl Erik Aller, Hans Erik Breyen, Svend Henriksen, Jytte Jespersen, Kirsten Kjær, Bent Krarup, Mette Malling, Poul Møller, Carl Holger Pape, Knud Rasmussen, Kirsten Stausgaard.

\*

## Det nye Skoleaar

begynder *Fredag den 16. August Kl. 10.*

### *Skolemærket -*

Der staar en Birk paa min Faders Grav,  
hentet fra Barndommens Have.  
Har Livet mødt mig med Kamp og Krav  
— min Barndom var: *idel Gave!*

Gud give, Fugle maa finde Ly  
i Birkens glitrende Krone  
og ane *Genskær at Villaby*  
og *Foraar* i Løvet's Tone — —

— maa vokse frigjort i Sol og Vind  
og tro paa et *Kald*, der kommer —  
— og flyve bort med et *Solskins-Sind*,  
der varsler *Ungdom* og *Sommer* . . .

