



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Støvsugereren.

Nr. 3.

Torsdag den 9. Oktober.

2. Aarg.

Rundskuedagen.

— o —

Toppen paa „den danske Uge“s Kransekage var Rundskuedagen. Vel havde mange af os haabet paa, at der skulde skulde vanke en Fridag; men vi blev altsaa berøvet dette Haab. Ergo maatte vi benytte de faa Timer, der var fra det af, at Skolen „lukkede sine Porte“ til Kl. 5. Grundet paa den korte Tid, kunde vi altsaa ikke naa at faa alt at se; men enhver gik jo saa for at se, hvad der var mest interessant for ham. — Og sandelig, der var meget at se. Særlig interessant var det at se de store Maskinanlæg paa „Trifolium“, de to store Dampmaskiner, Kølemaskinen og Dynamoen. Det bedste var dog, at man, inden man gik bort, blev beværtet paa det bedste. Det vise Trifolium serverede nemlig Kiks, godt dansk Græssmør og fineste Schweizer- og Ejdammerost for de besøgende. — Vi behøver vel ikke at bemærke, at vi fandt Indfaldet rent ud „genialt“. Paa Slagteriet serveredes ligeledes Pølser og Rund-

stykker, men da undertegnede ikke naaede at komme derved, vil vi ikke opholde os længere ved det. Et Besøg paa Elektricitetsværket var interessant og lønnede sig, især for de Elever, der har Elektricitetslæren med i Fysikpensum'et. Den store Dieselmotor med Dynamo vakte almindelig Beundring. Men Klokkerne lakkede imidlertid ad 5, og da vi nødig vilde undvære et „Rundskue“ fra Vandtaarnets Top, ilede vi derop. Og vi fortrød heller ikke, at vi var gaaet derop. Rigtignok var det lidt taaget i Horisonten; men vi kunde dog svagt skimte Konturerne af Ringsted og Sigersted Kirker. Men alene for at se Haslev i Fugleperspektiv er det værd at gaa derop. Man ser rigtig Haslevs „umaaelige“ Størrelse ved at se Byen ovenfra. Men det mørknes, Udsigten bliver mindre, og vi stiger derfor ned for at begive os ned paa Udstillingen. At beskrive hver enkelt Anretning er næsten umuligt; men alt var smukt og smagfuld anrettet. Kun vil vi udtale vor Glæde over de mange Skilte, der var paatrykt: „Hunde maa ikke

medtages!“ Men hvorfor Udstillingskomiteen særlig ved denne Lejlighed har fundet Anledning til at paaminde Folk om ikke at mishandle deres Hunde, ved vi ikke.

Quidam.



Cykleture gennem det skønne Danmark.

—0—

Redaktionen agter i de følgende Numre at bringe Artikler om ovenstaaende Emne, idet vi haaber de vil interessere Læserne.

I dette Nummer begynder vi med

En Cykletur gennem Midt- og Sydsjælland.

Det er en tidlig Sommermorgen. — Solen skinner ned fra en klar August-Himmel og Duggen perler paa Græs og Straa. Vi sætter os paa Cyklen og glider ud af en Landsby et Stykke Vej fra Sorø. Lidt efter kommer vi ud til Sorø-Næstved Landevejen og nu gaar det ned ad Bakke, ned i Susaa-Dalen, og vi passerer nu Susaaen ved Næsby Bro. Nu gaar det atter opad, indtil vi bøjer af fra Landevejen ind mod Glumsø, og snart er vi i denne købstadlignende Landsby. Den er i Sandhed Haslev Nr. 2 med sine mange Manufakturhandlere, Købmænd, Læger og sit Apothek. Dog har vi ikke Tid til at

opholde os længe her; vi har en lang Vej at tilbagelægge. Vi kører nu igennem Glumsø østre Skov — det er altid saa dejligt at komme gennem en Skov paa en Cykletur, det virker saa rart afkølede — thi selv om det endnu ikke var ret højt op paa Dagen, saa varmede Solen dog helt godt. Nu er vi nær ved det gamle Herresæde Ravnstrup, der med sine tykke Mure ligger solidt i Landskabet. Ved Siden ligger den moderne Avlsgaard, der med sin Vindmotor og andre moderne Indretninger danner en stærk Modsætning til den middelalderlige Herreborg. Vi nærmer os nu Landsbyen Herlufmagle ved Ringsted-Næstved Landevejen. Den har Posthus og Kro; men vi føler os ikke sultne nok endnu til at indtage „Mellem-maden“ der, og vi fortsætter derfor ad Vejen mod Øst, og lidt efter drejer vi mod Syd, forbi „Viborggaard“. Nu kører vi forbi „Mosen, hvor Tørvene gro“ : Holme-gaards Mose, og snart er vi ved det Sted „Hvor Fensmark hæver sit Kirketelt med sin røde Top imod Sky“ Lille og uanselig ligger Kirken, og dens Top rager ikke langt mod Sky; men vi tænker paa Chr. Winther, der henlevede sine Barn-domsaar i denne By, og vi ser nu det samme Syn, som han saa paa sin femte Fødselsdag: Mosen, Broksø og endelig Gisselfeld med sine røde Mure. I det fjerne dukker Haslevs hvide Vandtaarn op over Horisonten; men Vesteregede By ser vi ikke noget til. Efter at have været

inde paa Glasværket kommer vi nu til Holmegaard i hvis Borggrav Folmer Sanger i „Hjortens Flugt“ kaster Nøglerne ned. — Vi antog dog ikke, de laa der endnu. — Vi naar nu Holme-Kro og indtager her Frokosten med god Appetit. Det lakker svært ad Middag og vi sætter nu Kursen over Toksværd-Ravnsbjerg til vi naar Dysted. Her er en vældig Udsigt; man ser i det fjerne Smaalandsøhavet, og Magle-Mølle i Næstved spyer Røgmasser ud over Omegnen. Efter at have passeret Raade- og Taageskovgaardene kommer vi nu ud til Kongevejen Taastrup-Vordingborg. Vi glider rask ned ad den, kommer forbi Brøderup Højskole, og nu ligger der et smukt Syn udbredt foran os. Man ser i Sydøst Præstøfjorden udbredt foran en som et stort blaat Spejl; hist og her sejler Fiskerkutterne med deres røde Sejl. Længere ude strækker sig „det lange, smalle Fedd“, ogsaa kendt fra „Hjortens Flugt“. I Tappernøje bøjer vi af mod Øst og kommer ud til Bugten og følger nu Landevejen forbi Herregaarden Nysø lige ind til Præstø. Maalet for vor Tur. — — Men da hældede ogsaa allerede Dagen, og vi havde nu ogsaa tilbagelagt ca 8 Mil.

Quidam.



En Meddelelse.

—o—

Ogsaa denne Gang maa vi stikke de ærede Læsere en Undskyldning fordi Bladet

Nr 2 ikke udkom til den rette Tid, men Grunden hertil er, at en Sygdom har hjemsøgt Realen og lagt flere uundværdige Elever paa Sottesengen. Dog kunde Bladet maaske godt være udkommet til rette Tid, hvis et bestemt, ungt, overernæret Menneske ikke havde udvist Tegn til Dovenskab. — Men alligevel lod det til, at Abonnenterne ikke tog denne Forklaring for gode Varer; thi straks, da det blev bekendt, at „Støvsugeren“ ikke udkom før Mandag, begyndte nogle af Eleverne, særlig Hans Peter, at udslynge den ene haarde Bebrejdelse imod os efter den anden med en saadan Iver og Veltalenhed, at vi hurtigst muligt maatte retirere.

Eleverne maa dog huske paa, at der med Udgivelsen af et Blad ogsaa følger en hel Del Besvær. Derfor burde de ikke, naar saadanne forholdsvis smaa Uheld indtræffer, tage saadan paa Vej, som f. Eks. Hans Peter gjorde.

k.—n.

Bekendtgørelse.

—o—

Da Redaktionen gerne vil gøre noget for „Dansk Arbejde“ har den besluttet at henvise de ærede Læsere til d'Hrr Bent Saurbrey og Sven Amt. Nielsen, ifald de skulde faa Brug for en god dansk Vittighed eller Løgnehistorie. Disse vil da i Løbet af kort Tid fabrikere saa mange,

som Vedkommende har Brug for, og disse vil absolut staa paa samme Standpunkt som de udenlandske, ja maaske endnu højere!

k.—n.



Begrebsbestemmelser.

— 0 —

Da der i den nylig udkomne „Smith og Lange: Skriftlig Dansk“ forekommer en Stilopgave som ovenstaaende, vil en af vore Medarbejdere i det følgende vise for Eleverne, hvordan man bærer sig ad:

1. *At være grøn* er det samme som at være meget ung.
2. *At være fedtet*. Man er fedtet, naar man vil indsmigre sig hos en.
3. *At være blød* er det samme som ikke at have det godt i øverste Etage.
4. *En Hvalp* vil sige en Dreng i 12 - 13 Aars Alderen.
5. *En Dunk* er en Soldat, der er taget til Oppasser.
6. *Et Lem* er en af Fattighusets Beboere.
7. *En Snørestøve* er en meget sær Person.
8. *Et Plåster* er et Slag, hvorved man faar et blaåt Øje.

n.—e.



Dit og Dat.

I Søndags var her Konfirmation, og ogsaa her fra Skolen var der flere unge

Mennesker, der traadte ud paa Livets Bane med dens mange Skuffelser. Med Ønsket om at disse ikke maa blive for mange, sender vi dem vor bedste Lykønskning i Dagens Anledning

* * *

Nu er Kartoffelferien forbi. Den varede ganske vist ikke længe; men vi haaber, at den har været lang nok til for Læserne at samle Kræfter i, saa de nu med frisk Mod kan tage fat igen.



Humor.

Petersen og og hans Kone spiser til Middag: Boller i Sellerisauce.

Fruen: „Er det ikke dejlige Boller, Frederik“?

Herren: „Storartede! De minder mig for Resten om mine Bukser“.

Fruen: Saah, hvordan det?

Herren: „Jo, for mine Bukser er der ogsaa Seler—i“.

* * *

En Kellner ser, at en Gæst i den anden Ende af Restauranten vil stikke af uden at betale. Han raaber da til den anden Kellner: „Du, pas paa, der gaar en Kotelet med Blomkaal og to Pilsner“.

* * *

— Nu har Folketinget anskaffet en ny Talerstol. Den er vist fin?

— Det kan du tro. Den bliver betrukket med dansk Mundlæder.

Haslev Bogtrykkeri. — C. Bagger.