



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

X 11

Ryomgaard Realskole

1946

*Skolens Telefoner: Nr. 2 Ryomgaard
Nr. 55 Ryomgaard*

Skolebestyreren træffes paa Skolen hver Dag
fra Kl. 15,30—16,30 — undtagen Lørdag — el-
ler efter Aftale.

Det nye Skoleaar begynder Onsdag den 14.
August Kl. 9,15.

MEDDELELSER

FRA

Ryomgaard Realskole

1946

VED

ERIK MUNCH



Ryomgaard Boghandel



Optaget til andet Formaal

Af Skolebestyrer Erik Munch

Overskriften er kendt; vi har set den tit og ofte i Besættelsesaarene i Dagbladene, og vi har altid forbitrede følt vor Magtesløshed. Paa Ryomgaard Realskole skete der foreløbig intet. Der kom engang i 1942 et Par tyske Officerer for at se paa Lokaliteterne, som de fandt meget indtagende; den gamle Sognefoged var med. Tyskerne selv var flinke nok; den ene af dem var Lærer; han besaa med Interesse den danske Skole, men meget fik han nu ikke at vide, for jeg kan ikke tale Tysk, saa det duer noget. Efter Besøget var den gamle Sognefoged af den Mening, at vi slap for Indkvartering denne Gang; og det gjorde vi ogsaa.

Saa kom vi til Aaret 1944. Det var i Juni Maaned. Høet var sat i Stakke, og nede i de grønne Enge o. s. v. —, saa ringede Tyskerne paa Døren en Aften Kl. 22. De kom fire Mand stærk og en Chauffør, som var dansk og rasende, fordi de havde tvunget ham til at køre for sig.

De vilde tale med Sogneraadsformanden om Logi til 400 Mand. Jeg beklagede mig over det sene Tidspunkt, de indfandt sig paa, og det kunde de i og for sig godt forstaa. Der blev ikke noget videre ud af det den Aften, men den næste Dag, da vi havde Eksamen i Historie med Amtsskolekonsulent Stegger Nielsen som Censor, kom de igen. De forlangte nu, at jeg skulde køre med ud i Kommunen og se paa Lokaliteterne, og det var jeg saa nødt til; det vilde i alle Tilfælde være det heldigste. Jeg tog Frk. Weiner med som Tolk, og saa kørte vi af Sted i Tyskernes Bil. Børnene var ikke helt sikre paa, at de saa os igen; de var derfor noget betænkelige ved det og kom med forskellige Spørgsmaal desangaaende til min Kone, men hun beroligede dem jo. Og vi kom ogsaa igen. Tyskernes Aktion resulterede i, at de beslaglagde Marie Magdalene Kom-

muneskole, den smukke nye Skole, som jeg selv som Sogneraadformand havde været med til at bygge i Aaret 1938; men det var selvfølgelig, fordi den var ny og pæn, at de tog den; og saa tog de ogsaa Forsamlingshuset paa Marienhoff. De irafaldt altsaa Kravet om Plads til 400 Mand, for saa mange kunde der ikke være de to Steder; Kommuneskolens Børn og Lærere blev husvilde, men der blev stillet Lokaler til Raadighed for dem her paa Realskolen, saa Skolegangen kunde fortsættes over hele Kommunen.

Saa kom Attentatet paa Hitler den 20. Juli 1944, og saa fik Tyskerne travlt med at komme bort. Den 1. August var der ikke en Tysker tilbage, og efter Sommerferien kunde Kommuneskolen atter tages i Brug til sit egentlige Formaal.

Vi haabede nu paa, at Tyskerne havde faaet nok af Ryomgaard, men det blev ved Haabet. Rygterne svirrede; de blev bekræftede, og de blev afkræftede, og endelig blev de til bitter Sandhed og kold Virkelighed. Den 12. December 1944 kom de og forlangte Plads til Indkvartering af Tropper. Jeg sagde, at Skolen her var en privat Institution; de virrede med Hovederne og sagde: „Keine Interesse“; men saa gik de, og vi følte os lettede og fortsatte med at haabe.

Men den 16. December skete det saa. Der indfandt sig en fire—fem Tyskere; den ene af dem kunde tale Dansk; de meddelte mig, at Skolen — hele Skolen skulde afleveres med det samme. Jeg forklarede atter at, Skolen var en privat Ejendom; Keine Interesse; jeg gjorde saa gældende, at Skolen saa maatte standse sin Virksomhed, eftersom der ikke kunde skaffes Lokaler i Ryomgaard, der var saa store — eller talrige — at de kunde rumme os, ydermere at Kommuneskolerne baade i Pindstrup og Marie Magdalene ogsaa var taget. Endelig gjorde jeg opmærksom paa, at en 4—5 Familier vilde blive brødløse, hvis man forhindrede Skolegangen paa Ryomgaard Realskole, eftersom der jo ikke kunne udbetales Lønninger, naar Skolen ophørte. Det var navnlig det sidste, der gjorde et vist Indtryk paa de strenge Herrer — tilsyneladende. Sagen blev udsat til den paafølgende Dag; og da de saa kom, fik jeg at vide, at Skolen naadigst kunde beholde østre Fløj og den gamle Skole; Resten skulde stilles til Raadighed.

Endvidere forlangte man oprettet en Kontrakt angaaende de beslaglagte Lokaler. Tyskerne, der optraadte her paa Eggen, yndede kontraktmæssig Udlejning i Stedet for Be-

slaglægningsdekret — uvist af hvilken Aarsag, for Resultatet blev jo det samme — de tog de Lokaler, de vilde, og rejste sluttelig uden at betale. Naa, men jeg havde jo intet Valg. Jeg maatte være himmelglad ved, at Skolen kunde faa Lov at fortsætte.

Vi havde forberedt os paa Julen. Skolen var som sædvanlig smykket med Gran i Søjlegangen og paa Altanen foran Foredragssalen. Niende Klasse havde indøvet Komedie. De havde indøvet „Aprilsnarrene“, og de havde lagt et stort Arbejde her; nu var det altsammen forgæves. Der blev givet Juleferie straks, og Julepynten blev pillet ned, for ellers kunde Tyskerne jo maaske misforstaa Situationen og tro, at det var for dem, der var pyntet. Misforstaaelser af den Slags havde man jo hørt om andre Steder.

Den 31. December kom saa den tyske Transport, og den beslaglagte Del af Skolen blev taget i Besiddelse. Jeg stod paa Bakken og saa dem komme vrimlende med deres Skrammel. I Løbet af 10 Minutter var vor smukke Skolegaard forvandlet til en Svinesti; og i Foredragssalen, paa Gangene og i Gymnastiksalen lød tunge Støvlers Tramp til Skrig og Skraal.

Dagbogens korte Bemærkning giver Stemningen: „Den sidste Dag i det gamle Aar. Tyskerne tog den beslaglagte Del af Skolen i Besiddelse. Det er ikke let for mig at se paa, men kan jeg nøjes med det, de har taget, maa jeg vel være glad“. Og for næste Dag, den 1.-1.-1945: „Det er det smukkeste Nytaarsvejr, man kan tænke sig, men Tyskerne er her jo, og vi er ikke længere Herrer i vort eget Hus; det kniber med at holde det ud“.

Og saa var de her altsaa. Og saa begyndte Besværlighederne, og de var talrige. Det var ikke alene Ryomgaard Realskole, jeg havde Ansvaret for; det var ogsaa for Kommunens Bygninger, jeg som Sogneraadformand maatte sørge, og de blev ogsaa taget. Da de saa var installerede i den Grad, at der næsten ikke var Plads til os selv, spurgte jeg dem, om det saa var nok, og det svor de paa, det var. men det blev aldrig nok; den næste Dag kom de igen og vilde have noget mere, og saadan gik det hele Tiden. Det var de utroligste Ting, de vilde have. Engang kom de og vilde have min Skrivemaskine. Jeg sagde Nej; de forlangte den alligevel, men gav sig dog til sidst, da jeg forlangte Beslaglæggelsesdekret fra Silkeborg. Men andre Steder i Byen tog de Skrivemaskinerne.

Dagbogen siger: „Besøg paa Kontoret af en tysk Officer, der — meget venligt — meddelte mig, at de maatte have

Kommunekontoret til Lazaret. Der var intet at gøre". Og for den 7.-1.-1945 staar der: „Skolens Fødselsdag, den bliver i Dag 32 Aar. Dagen indledtes med Flagning. Tyskerne prøvede et Maskingevær paa Stadion. En saadan Salut har Skolen ikke før været udsat for paa sin Fødselsdag; gid det maa blive sidste Gang, det sker“.

Og saa gik Dagene; og den 12. Januar var jeg ude for et værre Optrin. Jeg stod i Fred og Ro paa Kontoret og passede mit Arbejde, da der blev banket paa og en „Unterofficer“ kom ind og forespurgte, om Kommandanten maatte hilse paa „der Bürgermeister“. Jeg holdt ikke af det, men han stod udenfor; der var intet at gøre, og saa kom hans Herlighed med Brask og Bram. Først kom to Gefreitere, som stillede sig op og afgav Hitlerhilsen. Saa kom han i fuld Mundering. Jeg stod ved Skrivebordet. Midt i Kontoret gjorde han Holdt, smækkede Hælene sammen, rakte den ene Arm i Vejret og gav sig til at tale. Da han var færdig, spurgte den tilstedeværende Tolk, om jeg havde forstaaet det, hvilket jeg sagde Ja til. Tolken sagde da: „Der Bürgermeister hat es verstanden“. Kommandanten rakte atter Armen i Vejret, gjorde omkring og gik. Alle de andre larmede paa samme Maade og forsvandt. Optrinnet havde varet nogle Minutter. Formaalet med denne Høflighedsvisit kender jeg ikke, den blev i hvert Tilfælde ikke gengældt. Tyskerne forsøgte en enkelt Tilnærmelse til Befolkningen. De foranstaltede en Koncert i Kolind, og der blev udstedt Indbydelse til mange — bl. a. til mig, — men der kom ikke ret mange til Koncerten, og Forsøget blev ikke gentaget.

Det daglige Liv blandt Tyskerne gik nogenlunde. Børnene holdt sig fra dem. Vi har jo heldigvis Plads nok her paa Skolen, saa selv om Tyskerne lagde Beslag paa hele Skolegaarden, hvilket skete, saa havde vi jo Bakken. Toiletforholdene var de værste, navnlig fordi Tyskerne var saadan nogle Grise.

De fik overladt WC-erne i Drengenes Udhus, og Drengene fik saa Lærernes. Det kunde godt gaa, men Tyskerne ødelagde Arrangementet. De fyldte Kummerne med Madrester — Sardindaaser — itubrudte Gaffler og Skeer m. v., saa det hele stoppede i Løbet af ganske kort Tid. Saa maatte vi have Rørene op, og det gentog sig Gang paa Gang. Paa de Toiletter, Skolens Elever skulde benytte, stod „Wermacht verboten“, og det respekterede de. Naar saa deres egne Toiletter var stoppede, og der paakom dem en naturlig Trang, tog de en Spade paa Skulderen og begav sig

op over Bakken, ud paa Statshusmændenes Marker; der gravede de et Hul i Jorden, og der satte de sig saa — stormomsuste —. Jeg mødte engang een, der var paa Vej; og jeg spurgte ham, om det ikke var for koldt, men han forsikrede, at Metoden var udmærket; saadan gjorde de altid i Rusland. Kornet og Roerne paa Husmændenes Marker stod godt den Sommer.

Det var værst i Januar og Februar Maaned — i den kolde Tid. Der laa 180 Mand paa Skolen, og om Natten blev Gaarden og Vejen op til Villaen tilsvinet; de gad ikke gaa hen paa Toiletterne. Pedellen maatte op en Time for end ellers for at faa Gaarden rensed, til Eleverne kom; og undertiden maatte jeg hjælpe ham. Herrefolket tilsvinede kun.

Saa rejste de pludselig allesammen den 3.-2., og vi aandede lettede op og mente os fri for videre Tiltale — men vi tog fejl. Næste Hold rykkede ind, og de samme Besværligheder gentog sig. Samtidig blev Køreplanen lavet om, saaledes at Togene først gik fra Ryomgaard Kl. 18 og kun hver anden Dag. Og saa begyndte Jernbanesabotagen for Alvor. Det skete mere end een Gang, at Børnene var kommet her hen, men ikke kunde komme tilbage; de blev saa kørt hjem i Bil; de var henrykte.

Det andet Hold Tyskere, som kom her, havde en Leutnant, som var renligt indstillet; han satte Soldaterne til at gøre rent, og han tog endvidere et vist Hensyn, saaledes at baade Soldater og Elever kunde være i Skolegaarden. Det var en almindelig Skik, at Tyskerne stegte Flæsk paa deres elektriske Varmeplader; det kunde Installationen i Skolen selvfølgelig ikke holde til, og Propperne sprang, saa det var en Lyst. Det blev forbudt af bemeldte Leutnant.

Dette Hold rejste saa fra Skolen den 23.-3.-1945. Da de var rejst, fandt jeg et Gevær oppe paa Bakken — eet, de havde glemmt. Jeg var skikkelig nok til at aflevere det til en Soldat, som endnu ikke var taget af Sted. Han forsvandt skrækslagen og taknemlig med det. Jeg gjorde det for den flinke Leutnants Skyld.

Saa kom det tredie Hold; der blev nu lavet lidt om paa Forholdene; der blev saaledes oprettet Kontor her paa Skolen. Oberleutnanten, som ledede Kontoret, var Præst i det civile Liv, og det prægede ham i nogen Maade. Mandskabet bestod hovedsagelig af Drengene paa en 16-17-18 Aar. De gik jo Vagt med Gevær omkring Skolen; jeg var ikke glad ved at have dem gaaende mellem Børnene, men der skete jo heldigvis ingenting; derimod skete det et Par Gange, at Geværet gik af for dem inde i Foredragssalen.

Saa bankede Underofficeren Synderen, men det nyttede jo ikke noget.

Undertiden var det vanskeligt for Vagten at lade være med at deltage i den Leg de andre foranstaltede. Jeg saa saaledes engang een, der satte Geværet og løb efter de andre. Herregud — det var jo kun Børn.

I denne Periode var jeg ude for en mærkelig Oplevelse. Det var den 24. Marts. Min Kone kom op i 6. B, hvor jeg havde Time, og sagde, at der var en Herre, der absolut vilde tale med mig. Nu er jeg meget utilbøjelig til at gaa fra mine Timer, men da det var min Kone, der kom, gik jeg, men ikke i straalende Humør.

Nede i Korsgangen stod saa en Herre. Han indledede med, at han skulde hilse mig fra Forstander Laursen, Lyngby Højskole. Jeg maatte meddele ham, at jeg ikke kendte Forstanderen personlig, saa jeg kunde vente nogen Hilsen. Jeg vidste, hvem Forstanderen var, men vi havde næppe vekslet et Ord. Han fandt dette meget beklageligt, og det kunde jeg forsaavidt holde med ham i, men jeg sagde til ham, at han vel næppe var kommet herind for at bringe mig den Hilsen. Nej — det var han da ikke; han var sendt fra Frihedsraadet. Naa — ja det var jo noget ganske andet. Ja — der skulde dannes en Modstandsgruppe her i Ryomgaard, og den Sag vilde man have mig til at sætte mig i Spidsen for. Nu var der paa dette Tidspunkt en Modstandsgruppe her i Ryomgaard. Jeg spurgte Manden om, hvad han hed, for at jeg kunde nævne ham ved Navn; han sagde, at han hed Karlens. Jeg sagde saa til ham, at Sagen ikke laa saa godt. Han kom her og kaldte mig ud fra mit Arbejde for at hilse mig fra en Mand, som jeg ikke kendte, og for at affordre mig et Svar, som, hvis han var Stikker, hvilket jeg jo ikke kunde vide, kunde koste mig i hvert Tilfælde Friheden; han kunde nok forstaa, at paa det Grundlag kunde jeg ikke give ham noget Svar. Han indrømmede, at jeg havde Ret og spurgte saa, om Doktoren var hjemme. Det kunde jeg jo ikke vide, men han vilde saa ud for at se efter. Imidlertid kørte han den forkerte Vej, hvad enten det nu var med Vilje eller ikke, og jeg naaede at komme hen til Doktoren, som jeg fik sat ind i Sagen, før han kom. Hos Doktoren gentog dei samme sig. Var han Stikker — eller var han det ikke??? I alle Tilfælde var den Maade, han kom frem med sit Ærinde paa, meget klumpet.

Tyskerne havde nu fundet paa at benytte Bakkeskraaingerne som Øvelsesplads; de var gode at storme op ad.

De ødelagde Skraaningerne paa den Maade, og jeg gik til Obersten. Jeg fik det ogsaa ordnet, saa der blev opsat Skilte paa Skraaninger med Indskriften: „Das betreten der Abhänge ist verboten“, og det hjalp ogsaa.

Vidnesbyrdsuddelingen den 27. Marts foregik oppe i Teatret. Vejret var saa dejligt, at det kunde lade sig gøre.

Den 26. April forsøgte Tyskerne saa at stjæle Elevernes Cykler. Begge Cykleskurene var fulde, og om Eftermiddagen stod en Gefreiter med 3 Menige alle svært bevæbnede med Maskinpistoler nede paa Gaden foran Skolen og standsede Folk og tog deres Cykler.

De fik Øje paa Skolens af Cykler fulde Cykleskure, og det var jo Mad for Mons; de begyndte at trække Cyklerne ud paa Vejen. Hr. Bent Andersen, som havde opdaget det, fo'r først i Hovedet paa dem, men det nyttede ikke noget; saa kom Inspektøren op til mig, og jeg bevægede mig saa saa hurtigt som muligt — fulgt af Tolken Frk. Weiner — ned til Tyskerne; men de var hvenken til at hugge eller stikke i. Jeg forklarede, at Børnene ikke kunde komme hjem, hvis deres Cykler blev taget fra dem, at de heller ikke kunde sælge deres Cykler, da de ikke kunde modtage Penge. Alt forgæves: „Das ist ein Befehl“, sagde Gefreiteren, og de fortsatte. Jeg har aldrig i mit Liv været saa magtesløs og saa rasende, det var en forfærdelig Situation. Saa kom en ung Leutnant cyklende i Spidsen for en Kolonne. I min Kvide raabte jeg ham an; jeg kendte ham slet ikke. Han viste sig imidlertid at være af den rigtige Støbning. „Was ist das für ein Bolchevikbenhmen“, sagde han til Gefreiteren, om han i Rusland havde haft Oplevelser, der berettigede ham til denne Udtryksmaade, skal jeg lade være usagt, men saadan sagde han altsaa. Gefreiteren slog nu Hælene sammen og aflagde Beretning, men Leutnanten gik op paa Tyskernes Kontor paa Skolen, og kort Tid efter var Sagen ordnet. Børnene fik deres Cykler, og Dagen efter fik de oven i Købet Ausweis, saa de kunde køre til og fra Skolen uden at blive forulempet.

Oberleutnanten — altsaa Præsten — som udstedte bemeldte Ausweis, forsikrede Frk. Weiner, som i den Anledning var oppe paa Tyskernes Kontor (i Fysiksalen), at han var meget imod Tyskernes Aktion vedrørende Cyklerne.

Saa rejste Tyskerne den 30.-4.-1945, og saa fulgte Begebenhederne Slag i Slag, indtil vi om Aftenen den 4. Maj modtog Meddelelsen om, at Danmark var fri — Tyskerne havde kapituleret, og saa kom Danmarks Frihedsdag den 5. Maj.

Det er jo kun lidt, vi her paa Skolen har døjet, men vi har alligevel været med — baade paa den her skildrede Maade og saa navnlig gennem vore Elever. Orla Andersens Billede hænger nu i Foredragssalen. Han døde for Danmark, og mange af vore Elever har deltaget i Frihedskampen, Lektor Niels Foged, Odense, Inspektør Janus Bach, København, Ib Andersen, Kolind, Erik Rasmussen, Fjellerup, Poul la Cour, Pindstrup, Ove Larsen, Ryomgaard, og af Skolens Lærere deltog Hr. Bent Andersen. Jeg kan heller ikke slutte denne Artikkel uden at mindes Hans Gerstrøm, der faldt for en vildfarende Kugle den 5. Maj

Den onde Tid er endt. Danmark er atter sig selv, og jeg har den Tro, at den nye Tid, der vokser frem, bliver Danmark værdig.



Skolebestyreren i Skolens Kontor

Episoden i Nørre Snede

Af Inspektør M. Dynesen

(Fra 1849)

I Krigsaaret 1849 foretog General Rye sit berømte Tilbagetog gennem Jylland. Hans specielle Opgave var at dække Nørrejylland og søge at forhindre Fjendens Udbredelse over Halvøen, samt forhindre Brandskatning af Befolkningen. Det var under Løsningen af denne Opgave, følgende Begivenheder fandt Sted.

En Eskadron under Ritmester Nicolaj Brock sendtes til Gern Herred og indtraf den 6. Juni 1849 paa Frisenborg. Med Eskadronen fulgte en Infanteristyrke paa 50 Mand. Straks efter Ankomsten fik Brock Meddelelse om, at en fjendtlig Infanteristyrke paa ca. 100 Mand paa Vogne bevægede sig sønden for Mossø og Salten Langsø for at inddrive Kontributioner. Eskadronen afmarcherede samme Dags Aften Kl. 9 for ved Daggry at være i Eggen ved Vissing og Vinding syd for Salten Langsø. Men da man naaede Laasby, gik der Rygter om, at det fjendtlige Kommando var kørt over Silkeborg. Det blev derfor nødvendigt at udsende Civilpersoner, der kunde skaffe nøjagtig Underretning om Vognkolonnens Bevægelse. Det viste sig som sædvanligt, at Rygterne intet havde paa sig, men Tiden var gaaet, og Kuppet maatte opgives. Eskadronen red tilbage til Frisenborg. Men om Natten mellem den 7. og 8. Juni modtog Brock en Løbeseddel fra Herredsfoged F. A. Manzati, hvorefter han straks rekvirerede Vogne til Infanteriet og derefter afmarcherede med hele sin Styrke. Løbesedlen havde følgende Forhistorie:

Den 6. Juni Kl. 4 om Morgenen var et kurhessisk Husarkommando paa 75 Mand under en Ritmester, 2 Løjtnanter og en Læge afmarcheret fra Horsens for at inddrive Naturalier i 18 Sogne nordvest og Vest for Horsens. Disse Naturalier var udskrevet til Depotet i Skanderborg, men de danske Bønder havde ikke leveret dem. Om Eftermiddagen

den 7. Juni kom Kurhesserne til Bredstrup. Undervejs havde man inddrevet Kontributioner, og der var afgivet enkelte Husarer til at eskortere Varerne til Skanderborg, saa der var kun ca. 70 Mand tilbage. Herredsfogeden i Bredstrup var Kancelliraad Hunderup, men han var i København som Medlem af Rigsdagen. I hans Sted var Herredsfuldmægtig F. A. Mazanti konstitueret som Herredsfoged. Til ham henvendte den kurhessiske Ritmester Grau sig om Indkvartering — og anmodede ham om Assistance de følgende Dage, idet han bemærkede, at han forventede velvillig Assistance, da han ellers maatte bruge den stærkeres Ret. Samtidig viste han Mazanti en Liste over de Steder, hvor de skulde hen. Mazanti regnede nu ud, at Nørre Snede maatte blive det Sted, hvor Kommandoet vilde komme til at overnatte. I et ubevogtet Øjeblik skrev han en Seddel med Beretning om Kommandoets Ankomst og Styrke, at det havde afsadlet, og at det formodentlig næste Nat vilde gøre Ophold i Nørre Snede. Efter den Aftale, som General Rye havde med alle civile Myndigheder, var der altid nogle Karle, som var parat til at fungere som Stafetter, saa der hurtigst kunde bringes Meddelelser til Korpset. Mazanti gav nu Sedlen til en saadan ung Mand og sagde til ham, at hvis han blev anholdt af Tyskerne, maatte han endelig ikke give Sedlen fra sig, men hellere i god Tid ødelægge den paa en hvilken som helst Maade og saa besørge Ærinde det mundtligt. Karlen satte sig op paa sin Hest og red lige forbi Tyskerne, og skønt selveste Officererne saa ham, var der ingen, der tænkte paa at lægge ham Hindringer i Vejen. Han naaede uhindret til Silkeborg, hvorfra Sedlen bragtes til Hammel, og derfra sendte Premierløjtnant Bramhelt den videre til Ritmester Brock. Det var altsaa den Seddel, der gav Anledning til hele Ekspeditionen.

Næste Dags Morgen begav Kurhesserne sig afsted ledsaget af Mazanti. De kom til Nabobyen Grædstrup, hvor Sognefogeden fik Ordre til at samle saa meget som muligt sammen, saa det den følgende Morgen sammen med det øvrige kunde sendes til Horsens under Bedækning af et Par Husarer. Saa marcherede man videre og naaede aile-rede ved Middagstid til Nørre Snede. Det var jo alt for tidligt, og Mazanti foreslog, at man skulde drage videre til Ejstrup, der laa en Mils Vej Vest derfor. Nørre Snede vilde derimod være det bedste Sted at overnatte. Ritmesteren fandt dette Forslag saare fornuftigt. Imidlertid var Sognefogeden kommet til Stede. Han fik Ordre til at ordne Indkvarteringen, og under Samtalen fik Mazanti Lejlighed til

at beordre ham til at sende et ridende Ekspresbud til Herredskontoret i Bredstrup med Meddelelse om, at Kommandoen overnattede i Nørre Snede. Da han saaledes havde forberedt alt paa det omhyggeligste, red han atter hen til Ritmesteren, der imidlertid var blevet noget mistænksom, og spurgte, hvad al den Praten med Sognefogeden skulde betyde. Mazanti svarede i en let Tone, at han havde aftalt alt fornødent om Indkvarteringen. Saa red man til Ejstrup, men ogsaa her blev man altfor tidligt færdig, saa atter maatte Mazanti til at finde paa noget, som kunde trække Tiden ud. Han fik da de Ejstrup Folk til at invitere Kurhesserne paa Kaffe og foreslog, at Hestene skulde have Havre, men de Ejstruppere erklærede, at det fandtes der ikke der i Byen, men det kunde skaffes andet Steds fra. Paa den Maade gik der $1\frac{1}{2}$ Time, og saa var der ikke andet at gøre end at vende tilbage til Nørre Snede og overnatte der.

Ritmesteren, Grau, Lægen, hvis Navn var König, og Mazanti blev indkvarteret paa Kroen, mens de to Løjtnanter fik Kvarter i Præstegaarden. Det havde blæst haardt hele Dagen; alle trængte til Hvile. Ritmesteren tillod hele Mandskabet at sadle af; og alle gjorde sig det saa bekvemt som muligt. Mazanti havde bestilt et godt Middagsmaaltid, og dette samt den gode Vin, gjorde de tre Herrer til de bedste Venner i Verden. Da traadte pludselig de to Løjtnanter ind, og den ene af dem gik lige hen til Mazanti og beskyldte ham for at have sendt Stafet til Viborg med Underretning til de derværende danske Tropper. Dette kunde Mazanti jo med rolig Samvittighed benægte. Løjtnanten blev imidlertid ved sit og beskrev ganske nøjagtig den Stafet, som Mazanti Dagen i Forvejen havde afsendt fra Bredstrup. Ritmesteren var dog blevet saa indtaget i Mazanti, at han stodelede mere paa ham end paa sin egen Løjtnant, saa det pinlige Intermezzo fik derfor heldigvis ingen Betydning. Man følte sig endog saa tryk, at der slet ikke blev udstillet nogen Vagtpost.

Endelig blev det Tid at begive sig til Ro. Doktoren og Mazanti skulde dele Værelse, medens Ritmesteren skulde sove i Værelset ved Siden af. Idet de skiltes, ytrede Lægen Ønsket om, at de maatte sove godt, hvis de Danske da ikke overfaldt dem. Dertil svarede Ritmesteren, at hvis det skete, vilde han straks lade Mazanti arrestere, men denne riposterede, at Hr. Ritmesteren i saa Fald jo selv vilde være Arrestant, hvorover de alle morede sig hjerteligt, og saa gik man til Ro.

Men der var en, der ikke sov, og det var Mazanti. Var hans Melding naaet frem til Bestemmelsesstedet, eller var den faldet i Tyskernes Hænder? Vilde de Danske komme, og hvis de kom, hvad vilde der saa ske? Han laa jo fuldstændig værgeløs mellem Fjenderne.

Tiden gik, og han begyndte at tvivle om, at der vilde komme noget Resultat ud af det hele. Trætheden oven paa den anspændte Dag overmandede ham, og han var ved at synke hen i en Slags Dvaletilstand, da han pludselig fo'r op. Hvad var det? Var det ikke Hestetrampen? Den dumpe Lyd, var det ikke Lyden af Kavalleri? Han kastede sig ned i Sengen og lod, som om han sov fast.

Som alt bemærket havde Ritmester Nicolaj Brock rigtigt modtaget Mazantis Melding ved Totiden, og ved Halvfemtiden satte han sig i March med Eskadronen og den dertil hørende Infanteristyrke. Kl. 6-7 om Aftenen naaede man til Vrads, hvor man fik bekræftet, at Fjenden vilde overnatte i Nørre Snede. Der marcheredes nu til Palsgaard, hvor der kom en Sognefoged, som var afsendt af Mazanti. Sognefogeden forklarede, hvorledes Nørre Snede saa ud, og hvor de fjendtlige Soldater var indkvarterede, idet han tegnede et Kort over Byen i Vejsandet, og han kunde ogsaa fortælle, at der ingen Poster var udstillet. Ritmester Brock kunde nu træffe sine Dispositioner. En Underofficer med 6 Heste beordredes helt igennem Byen til Sikring mod Syd, en stærk Deling holdtes i Reserve nord for Byen under Eskradonchefen selv. Resten deltes i fire Grupper til hvert af de fire Indkvarteringssteder. Det var klart Maaneskin, klarere end ønskeligt til en saadan Ekspedition. Eskadronen brød op fra Palsgaard, saa den var ved Nørre Snede ved Midnatstid. Overalt herskede den dybeste Stilhed. Alt gik programmæssigt. Gaardene blev omringede, og man havde ikke andet at gøre end purre den sovende Fjende ud.

Mazanti lod altsaa, som om han sov fast. Først efter at Lægen flere Gange havde raabt, at der var Fjender i Gaarden, sprang han op, kiggede ud af Vinduet og meddelte, at det var danske Dragoner. Ritmesteren kom springende i bar Natskjorte. Han var helt fortumlet, og i denne lidet flatterende Tilstand blev han taget til Fange af Løjtnant Frederiksen. Bedre gik det heller ikke de to Løjtnanter i Præstegaarden, der i dybeste Neglige blev taget til Fange af Premierløjtnant Bramhelt. Mandskabet kom ud, hyllet i deres Dækkener. Vaabnene var ophængt paa eet Sted, Skydevaabnene var uladede. Alt var saa lidet krigsmæs-

sigt som vel muligt. Man havde betragtet sig saa sikker som i Abrahams Skød.

Mazanti blev ogsaa arresteret af vore Soldater. De troede nemlig, at han var en tysk „Sprogmeister“ — Tolk — og først da han fremviste sit Politiskilt, fik han Lov at gaa.

Da alt var samlet sammen, begav Eskadronen sig paa Tilbagetoget. Undervejs kom endnu en fangen Kurhesser til. Han havde skjult sig paa Kroens Høloft, men undgik ikke sin Skæbne. De to Husarer, der Dagen før var efterladt i Grædstrup, blev ligeledes taget til Fange, og Ritmester Nicolaj Brock kunde saaledes aflevere til General Rye en tilfangentagen Styrke paa 1 Ritmester, 2 Løjtnanter, 1 Læge, 9 Underofficerer, 3 Trompetere, 1 Fanesmed, 42 Husarer, 4 Oppassere, ialt 63 Mand, samt 66 Heste, et ganske pænt Resultat. Den tyske Ritmester erklærede, at man intet havde at bebrejde sig, naar man som han havde gjort sin Pligt, men den kurhessiske Krigsret, der blev sat over ham, var aabenbart ikke af samme Mening, thi han blev fuldstændig kasseret og dømt til at betale 10000 prøjsiske Daler i Erstatning til den kurfyrstelige Kasse.

For de Bønder i Nørre Snede fik Episoden imidlertid et ubehageligt Efterspil. En af de tyske Husarer der havde været indkvarteret i Præstegaarden, havde nemlig set sit Snit til at forputte sig, og efter flere Hændelser naaede han tilbage til Horsens, hvor han fortalte, at Beboerne i Nørre Snede maatte have fralistet Husarerne deres Vaaben, mens de sov. Thi da de udsatte Poster gjorde Anskrig og Folkene vilde gribe til Vaaben, var de borte. Den tyske Overkommando sendte derfor en Styrke paa 1600 Mand, hovedsagelig Kurhessere, til Nørre Snede for at straffe den forræderske By. Kancelliraad Hunderup, Herredsfogeden i Bredstrup, søgte at skaffe Hjælp. Det mislykkedes imidlertid. Saa forsøgte han ved personlig Henvendelse til det tyske Detachements Chef, Oberst v. Urff, at afvende Straffen. Obersten forsikrede, at der intet ondt skulde vederfares de Nørre Snede Bønder, men aldrig saa snart var Kancelliraaden taget bort, før der begyndte en hel Række Voldshandlinger, idet Byens Gaarde blev fuldstændig udplyndrede, og da nogle af Soldaterne var blevet berusede, søgte de at ødelægge alt, hvad de ikke havde Brug for eller kunde føre med sig. Efter ved denne vel udførte Bedrift at have hævnnet den Formædelse, som var overgaaet dem ved deres Husarers Tilfangetagelse den 8. Juni, og saaledes glimrende havde genoprettet deres Vaabens Krigerære, afmarcherede de atter den 13. Juni for at drage ud til nye store Bedrifter.



Skolen

Han døde for Danmark



Orla Andersen

Elev paa Ryomgaard Realskole fra 1.-8.-1928 - 1.-8.-1932

Under Mærket: »VÆR BEREDT«
du for Danmark døde
rolig, som du havde set
Sejrens Morgenrøde.

Moden gik du, ung af Aar,
Smertens Vej tilende:
Altid frejdig, naar du gaar
Veje, Gud tør kende.

Fjenden havde ingen Magt.
Du var selv den stærke
med et Fadervor i Pagt
under Liljens Mærke.

Kransen, Fædrelandet gav,
visner ingensinde
paa de faldne Sønners Grav:
HÆDER OM DIT MINDE

Erik Munch

Hans Gerstrøm

Elev paa Ryomgaard Realskole fra 1.-8.-1918—1.-8.-1926

Da Friheden sidste Aar bruste ind over Danmark, døde Hans Gerstrøm. Der var Skyderi i Aarhus, og et Projektil fo'r ind gennem et Vindue i en Stue, hvor han intetanende sad, og dræbte ham.

Meddelelsen herom gjorde et meget stærkt Indtryk paa alle os her paa Skolen, som kendte Hans.

Han var, medens han gik her, en Elev, der blev lagt Mærke til; min Broder satte ham personligt meget højt, og alle kunde lide ham. I mange Aar kom han her paa Skolen som en kær Gæst.

Senere optog hans Gerning ham, og vi saa ham kun sjældent, men vi huskede ham altid.

Min Broder skrev engang til ham:

*Dog ønsker jeg, at ikke
du selv helt ny maa blive,
men haaber, at vor gamle Hans
maa holde sig i Live.*

*At intet af det gamle
maa glide ganske fra dig;
for ser du, saadan, som du er,
vi alle holder af dig.*

Hans er død; men „den gamle Hans“, som vi kendte, ham vil vi altid mindes i Venskab.

Erik Munch



Udsigt over Stadion mod Skolen



Fra »Teatron« Talerstolen

cand. mag. Svend Erik Sørensen

Svend Erik Sørensen er død.

Det var den første November, jeg talte over hans Grav paa Vejlby Kirkegaard ved Allingaabro, men endnu er jeg ligesom ikke paa det rene med, at det virkelig *er* sandt — at han virkelig *er* død.

Han var saa nær knyttet til Skolen paa saa mange Maader. Der var mange Baand, der bandt, og Venskabets Baand var et af de stærkeste.

Han tog Eksamen her fra Skolen i Aaret 1920, og senere fortsatte han jo som bekendt Studierne og tog Skoleembedseksamen.

Sin Lærergerning begyndte han ogsaa her paa Skolen, men sin Manddomsgerning som Lærer øvede han i Aarhus, hvor han først var Lærer ved Kirkegaards Realskole og siden, da nævnte Skole gik over til Forældreskolen, ved denne.

I sin Lærergerning som i alt det øvrige, han beskæftigede sig med, var han dygtig. Det er noget, alle, der kender ham, ved, at det Arbejde, han paatog sig at udføre, blev udført med en sjælden Nøjagtighed og Dygtighed. Selv kender jeg ham i saa Henseende fra flere Omraader — ikke mindst fra Arbejdet med den Botanik, han og jeg udgav sammen.

Og hvem husker ham ikke fra Elevforeningsfesterne, naar han rejste sig og affyrede eet af sine noksom bekendte morsomme Causerier, som han var en Mester i at holde.

Højt begavet var han paa flere Omraader — ikke mindst paa det musikalske; men det, som overfor Skolen prægede ham mest, var hans Trofasthed i Venskabet. For hans Trofasthed og for hans Venskab bragte jeg ham en Tak hin Novemberdag ved hans aabne Grav, over hvilken Elevforeningens fane vajede.

Jeg gentager den Tak her. At han ikke er mere, er uforstaaeligt. Vi syntes han havde saa meget at leve for endnu, og han var jo saa ung — kun 40 Aar.

Men vor Ven og Fælle Svend Erik Sørensen *er* død; han *er* ikke mere; men han vil længe blive mindet.

Erik Munch



19. Gerda Sodemann (Gaardejer S., Veggerslev).
20. Polly Mørch (Proprietær M., Ørbækgaard).
21. Ole Knudsen (Gartner K., Kolind).
22. Karl Krogh (Murerm. K., Stenvad).
23. Bent Degn (Gaardejer D., Stenvad).
24. Karl Jørgensen (Husejer J., Nimtofte).
25. Ellen Tolsgaard (Sognepræst T., Ørum, Djurs).
26. Klaus Andersen (Dyrlæge A., Ørum, Djurs).
27. Knud Walter Sørensen (Vognmand S., Ørum, Djurs).
28. Niels Nielsen (Førstelærer N., Fjellerup).
29. Finn Thue (Fiskehandler T., Fjellerupstrand).

S. Klasse.

1. Preben Lemvigh Jørgensen (Læge L.-J., Nimtofte).
2. Henning Steffensen (Købmand S., Tranehuse).
3. Ella Sørensen (Købmand S., Ryomgaard).
4. Stig Andersen (Sagfører A., Ryomgaard).
5. Lauge Bundgaard (Mejeribest. B., Ryomgaard).
6. Jørgen Staunskjær (Konsulent S., Kolind).
7. Poul Jensen (Enkefru J., Nimtofte).
8. Frank Jensen (Blikkenslager J., Kolind).
9. Arne Sørensen (Slagtermester S., Kolind).
10. Polly Schou Hansen (Overass. H., Gjerrild).
11. Kaj Bjerregaard (Mekaniker B., Auning).
12. Frede Rasmussen (Landpost R., Nimtofte).
13. Axel Andersen (Sognepræst A., Marie Magdalene).
14. Henning Dyrby (Uddeler D., Ommestrup).
15. Vagner Jensen (Mekaniker J., Nimtofte).
16. Martin Krogh (Cementstøber K., Mørke).
17. Jens Jørn Lorentzen (Dr. med. L., Stenvad).
18. Mayner Tetsche (Handelsmand T., Trustrup).
19. Per Bülow Sørensen (Malermester S., Mørke).
20. Sigrid Bergmann Larsen (Installatør B. L., Mørke).
21. Ella Nielsen (Mekaniker N., Kolind).
22. Torben Jensen (Bankbestyrer J., Mørke).
23. Aage Jacobsen (Førstelærer J., Kolind).
24. Kirsten Nielsen (Bankbestyrer N., Rønde).
25. Helge Augustesen (Førstelærer A., Stenvad).
26. Axel Sodemann (Gaardejer S., Veggerslev).
27. Poul Martin Jensen (Blikkenslager J., Ryomgaard).
28. Karna Christensen (Gaardejer Fru Chr., Koed).
29. Niels Anker Jensen (Gaardejer J., Bojen).
30. Orla Krogh Petersen (Arbmd. P., Fjellerup).
31. Else Sørensen (Gaardejer S., Dystrup).
32. Inger Feifer (Snedkermester F., Mørke).



Ved Birkene

33. Edith Rasmussen (Fabrikant R., Rønde).
34. Arne Rasmussen (Mejeribestyrer R., Glæsborg).

7. Klasse A.

1. Grethe Olesen (Skorstensfejer O., Ryomgaard).
2. Villy Kjær Hansen (Vognmand H., Ryomgaard).
3. Ingeborg Vester-Petersen (Proprietær P., Sivestedodde).
4. Margit Bach Andersen (Skotøjshandler A., Ryomgaard).
5. Jørgen Karlsson (Driftsleder K., Løvenholm).
6. Birgit Bach Andersen (Cyklehandler A., Kolind).
7. Holger Nielsen (Bankdirektør N., Kolind).
8. Erik Elkjær Madsen (Købmand Justesen, Ryomgaard).
9. Thomas Kold Jensen (Hestehandler J., Auning).
10. Walter Kjær Mikkelsen (Smedemester M., Nimtofte).
11. Inge Werkmeister (Fru W. Auning).
12. Jørgen Christensen (Karetmager Chr., Nimtofte).
13. Jørgen Jørgensen (Kontrolass. J., Ryomgaard).
14. Rita Andersen (Murermester A., Mørke).
15. Jytte Thykær (Gartner T., Mørke).
16. Jacob Tolsgaard (Sognepræst T., Ørum Djurs).
17. Johannes Tolsgaard (Sognepræst T., Ørum Djurs).
18. Emmy Steffensen (Købmand S. Tranehuse).
19. Hans Otto Graversen (Førstelærer G., Glæsborg).
20. Erling Christiansen (Kørelærer Chr., Auning).
21. Vagn Laursen (Arbmd. L., Auning).
22. Marius Kvist (Garagemester K., Pindstrup).
23. Tage Petersen (Husmand P., Tranehuse).
24. Ida Poulsen (Vognmand P., Mørke).
25. Bente Petersen (Chauffør P., Stenvad).

7. Klasse B.

1. Else Kristensen (Frisørinde K., Glæsborg).
2. Ole Nielsen (Gartner N., Ørum Djurs).
3. Johannes Munk Hansen (Uddeler H., Stenvad).
4. Kaj Hansen (Uddeler H., Attrup).
5. Tove Jørgensen (Førstelærer J., Marie Magdalene).
6. Niels Erik Møller (Landmand M., Veggørslev).
7. Anna Louise Lorentzen (Diakon L., Kolind).
8. Sven Erik Jensen (Gaardejer J., Mørke).
9. Tage Foged (Købmand F., Thorsager).
10. Ruth Hansen (Snedkermester H., Fjellerup).
11. Tove Mørch (Sognepræst M., Fjellerup).
12. Bodil Rasmussen (Uddeler R., Fjellerup).
13. Anna Marie Therkildsen (Gaardejer T., Fjellerup).
14. Lillian Thuun (Gaardejer T., Langby).

15. Pouli Jensen (Statshusmand J., Thorsager).
16. Tøve Knudsen (Købmand K., Skiffard).
17. Bente Andersen (Mekaniker A., Ørum, Djurs).
18. Hans Jørgen Jepsen (Slagtermester J., Ulstrup).
19. Elise Torst Nielsen (Statshusmand N., Tøstrup).
20. Ruth Sørensen (Boelsmand S., Tøstrup).
21. Henry Høgh Rasmussen (Sogneraadformand R., Skiffard).
22. Ove Andersen (Banevagt A., Ryomgaard).
23. Else Pedersen (Sygeplejerske Frk. Josefsen, Voldby).

6. Klasse A.

1. Ole Nissen (Uddeler N., Kolind).
2. Hector Estrup (Hofjægermester E., Fjeld).
3. Frits Madsen (Handelsmand M., Kolind).
4. Ole Jensen (Mælkehandler J., Kolind).
5. Flemming Eskildsen (Handelsmand E., Ryomgaard).
6. Hans Peter la Cour Christensen (Forpagter Chr., Ringsø).
7. Annemarie Tordrup (Ægekspertør T., Allingaabro).
8. Jørgen Madsen (Repræsentant M., Kolind).
9. Uffe Roland Jensen (Lærer J., Attrup).
10. Jørgen Laursen (Købmand L., Kolind).
11. Martha Laursen (Boelsmand L., Ørum, Djurs).
12. Jonna Nielsen (Fru N., Thorsager).
13. Gerda Karen Larsen (Diakon L., Ryomgaard).
14. Hardy Hansen (Arbejdsmand H., Mørke).
15. Henning Bæk (Boelsmand B., Dystrup).
16. Niels Andersen (Førstelærer A., Ramten).
17. Ellen Schmidt (Mejeribestyrer S., Stenvad).
18. Bent Nyborg Pedersen (Landmand P., Sundby).
19. Viggo Buhl Jensen (Gaardejer J., Koed).
20. Inger Bisp Therkildsen (Landmand T., Sundby).
21. Jørgen Westmark (Cementstøber W., Stenvad).
22. Edith Bonde Rasmussen (Hotelejer R., Ramten).
23. Bente Petersen (Smedemester P., Veggervlev).
24. Hanne Maibjerg (Kaptajn M., Benzon, Gjerrild).

6. Klasse B.

1. Normann Jensen (Telefonmontør J., Mørke).
2. Ruth Elsig (Forpagter E., Højholt).
3. Asger Jensen (Bankbestyrer J., Mørke).
4. Bent Kjærgaard Petersen (Tømremester P., Ørum).
5. Ib Mønsted (Gaardejer M., Sivested).
6. Jytte Wenzel Jensen (Proprietær J., Kragelund).
7. Kitty Schmidt Rasmussen (Arbejdsmand R., Mørke).
8. Esther Christensen (Mejeribestyrer C., Mørke).



Skolegården



Udsigt til Blæsenborg

9. Gerda Sørensen (Gaardbestyrer S. Ommestrup).
10. Else Brøgger (Statshusmand B. Ramten).
11. Leif Jacobsen (Førstelærer J., Kolind).
12. Vagn Jacobsen (Førstelærer J., Kolind).
13. Inge Møgensen (Vognmand M., Thorsager).
14. Inge Henriksen (Slagtermester H., Mørke).
15. Inga Petersen (Chauffør P., Mørke).
16. Ella Kjær (Gaardejer K., Dystrup).
17. Eskild Laursen (Førstelærer L., Thorsager).
18. Kaj Andersen (Statshusmand A. Nimtofte).
19. Niels Nielsen (Gaardejer N., Lunden).
20. Christa Sørensen (Mekaniker S., Stenbjergholt).
21. Erling Augustesen (Førstelærer A., Stenvad).
22. Tove Legarth (Proprietær L., Stenvad).
23. Niels Fogh (Hotelejer F., Mørke).
24. Benny Klitgaard Madsen (Prokurist M., Mørke).

5. Klasse A.

1. Henning Skelde Petersen (Assistent P., Mesballe).
2. John Abildgaard Christensen (Mejeribest. C., Allingaabro).
3. Henning W. Sørensen (Propr. Sognerdsfmd. S. Benzönhøj).
4. Elli Hald (Kontorist H., Ryomgaard).
5. Viggo Pedersen (Snedkermester P., Ryomgaard).
6. Erik Wraae (Læge W., Ryomgaard).
7. Kjeld Sørensen (Værkfører S., Pindstrup).
8. Per Pind (Kæmner P., Ryomgaard).
9. Ulf Andersen (Sagfører, Sogneraadsfmd. A., Ryomgaard).
10. Leif Christensen (Fabriksarbejder C. Pindstrup).
11. Inger Marie Jensen (Postbud J., Ryomgaard).
12. Inger Petersen (Skomagermester P., Kolind).
13. Inge Nørgaard (Bagermester N., Kolind).
14. Kirsten Staumskjær (Konsulent S., Kolind).
15. Ib Fisker Christensen (Gaardejer C., Tjerrild).
16. Lissy Andersen (Målermester A. Kolind).
17. Helmer Andersen (Sognepræst A., Marie Magdalene).
18. Bruno Therkildsen (Gaardejer T., Veggerslev).
19. Jens Peter Jacobsen (Arbejdsmand J., Pindstrup).
20. Kurt Hougaard (Gaardejer H., Ramten).
21. Herdis Bonde Rasmussen (Hotelejer R., Ramten).
22. Kaj Højholt (Statshusmand H., Georgsminde).
23. Bodil Treue (Tandlæge T., Allingaabro).
24. Ole Danielsen (Snedkermester D., Kolind).
25. Niels Lindhardt Andersen (Barber A., Thorsager).
26. Kaj Nielsen (Værkfører N., Pindstrup).
27. Elise Petersen (Sygeplejerske Frk. Josefsen, Voldby).

28. Inga Hansen (Snedkermester H., Ryomgaard).
29. Kristian Schou (Tømrermester S., Stenvad).

5. Klasse B.

1. Peter Bang (Sognepræst B., Mørke).
2. Tove Madsen (Mejeribestyrer M., Sivested).
3. Bent Høgh Nielsen (Gaardejer N., Veggerslev).
4. Benny Andersen (Mekaniker A., Ørum).
5. Karen Margrethe Andersen (Sadelmager A., Auning).
6. Aage Fogh (Hotelejer F., Mørke).
7. Arne Jacobsen (Førstelærer J., Kolind).
8. Bent Christiansen (Gaardejer C., Korupskov).
9. Inger Hansen Graver H., Koed.
10. Helge Olsen (Installatør O., Ørum).
11. Torkild Jensen (Telefonmontør J., Mørke).
12. Aase Kofoed (Repræsentant K., Ryomgaard).
13. Erik Gert Poulsen (Boelsmand P., Mørke).
14. Bente Hansen (Vognmand H., Kolind).
15. Bente Knudsen (Kontorist K., Thorsager).
16. Ruth Christiansen (Gaardejer C., Ommestrup).
17. Betty Larsen (Cyklehandler L., Ørum).
18. Egon Andreasen (Arbejdsmand A., Auning).
19. Bodil Prebensen (Manufakturhandler P., Auning).
20. Ninna Laursen (Statshusmand L., Ørbæk).
21. Henning Nielsen (Husmand N., Ramten Hede).
22. Astrid Petersen (Gaardejer P., Attrup).
23. Kirsten Høgh (Muremester H., Gjerrild).
24. Niels Erik Høgh Petersen (Gaardejer P., Ryomgaard).
25. Ruth Jørgensen (Muremester J., Ørum).
26. Niels Schneider Hansen (Gaardejer H., Veggerslev).
27. Peter Møller (Gaardejer M., Bønnerup).
28. Arne Møgeltofte Jacobsen (Gaardejer J., Koed).
29. Bent Nielsen (Arbejdsmand N., Veggerslev).
30. Karen Mikkelsen (Arbejdsmand M., Mørke).
31. Anna Marie Bøystrup (Gaardejer B., Knie).
32. Karen Tolsgaard (Sognepræst T., Ørum).

4. Klasse.

1. Birte Rønn Mikkelsen (Assistent M., Tranehuse).
2. Jørgen Schou (Manufakturhandler S., Ryomgaard).
3. Tage Petersen (Arrestbetjent P., Ryomgaard).
4. Benthe Petersen (Politibetjent P., Kolind).
5. Ellen Balle (Forretningsfører B., Nimtofte).
6. Gudrun Christiansen (Fabrikant C., Ryomgaard).

7. Finn Buch Møller (Fabrikant M., Ryomgaard)
8. Lillian Eskildsen (Handelsmand E., Ryomgaard).
9. Anne Dorthe Møller (Gaardejer M., Thorsager).
10. Yrsa Petersen (Cyklehandler P., Ryomgaard).
11. Bodil Rygaard (Gaardejer R., Pindstrup).
12. Lenne Bang (Manufakturhandler B., Kolind).
13. Knud Erik Als (Bestyrer A., Kolind).
14. Hakon Schou Jensen (Gaardejer J., Skarresø).
15. Eva Quist Pedersen (Gaardejer P., Brunmose).
16. Jørgen Bang Sørensen (Gaardejer S., Koed).
17. Ingrid Foged (Købmand F., Thorsager).
18. Ruth Foged (Købmand F., Thorsager).
19. Eigil Uno Kristensen (Smedemester K., Thorsager).
20. Kai Gori (Førstelærer G., Koed).
21. Bent Møller Petersen (Cementstøber P. Kolind).
22. Nancy Jensen (Vognmand J., Thorsager).
23. Marie Hougaard (Hotelejer H., Kolind).
24. Hother Kjeld Poulsen (Vognmand P., Mørke).
25. Lars Carøe Nielsen (Bankbestyrer N., Rønde).
26. Ejvind Ejlersen (Gaardejer E., Kærende).
27. Vibeke Christensen, Ørum.
28. Svend Erik Andersen (Gaardejer A., Sivested Østergaard).
29. Johannes Bjarnason (Missionær B., Ryomgaard).

3. Klasse.

1. Bent Staunskjær (Konsulent S., Kolind).
2. Oluf Mikkelsen (Bestyrer M., Ryomgaard).
3. Tove Hindberg (Skovejer H., Ryomgaard).
4. Karin Jürgensen (Revisor J., Ryomgaard).
5. Vilhelm Estrup (Hofjægermester E., Fjeld).
6. Astrid Hauge Nielsen (Bankdirektør N., Kolind).
7. Annelise Breinegaard Madsen (Repræsentant M., Kolind).
8. Jørgen Thygesen (Hestehandler T., Kolind).
9. John Hallager Nielsen (Smedemester N., Ryomgaard).
10. Karen Bakmann (Savværksejer B., Tranehuse).
11. Birthe Iversen (Købmand I., Mørke).
12. Ove Wenzel Jensen (Proprietær W. J., Kragelund).
13. Finn Arild Nielsen (Værkfører N., Pindstrup).
14. Ib Krarup Mogensen (Vognmand M., Thorsager).
15. Jytte Pedersen (Skomagermester P., Kolind).
16. Poul Tordrup (Ægeksportør T., Allingaabro).
17. Nancy Andersen (Arbejdsmand A., Brunmose).
18. Aase Bang (Kontorist B., Pindstrup).
19. Irene Holz (Enkefru H., Ryomgaard).
20. Emma Olesen (Barbermester O., Allingaabro).

21. Matthias Bjerre (Museumsforvalter B., Gl. Estrup).
22. Bitten Andersen (Rørlægger A., Pindstrup).
23. Anny Svejstrup Hansen (Arbejdsmand H., Ryomgaard).
24. Kurt Sørensen (Landmand S., Maarup).
25. Leif Christensen (Kørelærer C., Auning).

2. Klasse

1. Sven Hove Nielsen (Proprietær H. N., Ny Ryomgaard).
2. Poul Andersen (Cementstøber A., Ryomgaard).
3. Peter Thygesen (Hestehandler T., Kolind).
4. Birgit Olesen (Skorstensfejer O., Ryomgaard).
5. Inger Christiansen (Skomager C., Ryomgaard).
6. Marna Kjær Mikkelsen (Smedemester M., Nimtofte).
7. Aase Rønn Mikkelsen (Assistent M., Tranehuse).
8. Yvonne Hald (Mekaniker H., Ryomgaard).
9. Olaf Wraae (Læge W., Ryomgaard)
10. Benny Christensen (Telegrafarbejder C., Ryomgaard).
11. Fritz Treue (Tandlæge T., Allingaabro).
12. Elsebeth Andersen (Sagf. Sogneraadsmnd. A., Ryomgaard).
13. Knud Rasmussen (Arbejdsmand R., Pindstrup).

1. Klasse

1. Børge Petersen (Tømrermester P., Ryomgaard).
2. Erland Frederiksen (Vognmand F., Ryomgaard).
3. Poul Erik Brandstrup (Købmand B., Ryomgaard).
4. Lis Christiansen (Skomagermester C., Ryomgaard).
5. Peter Staunskjær (Konsulent S., Kolind).
6. Theodora Lemvig Jørgensen (Læge L. J., Nimtofte).
7. Else Svenningsen (Malermester S., Ryomgaard).
8. Rudi Jürgensen (Revisor J., Ryomgaard).
9. Agnete Balle (Forretningsfører B., Nimtofte).
10. Bruno Adelsbøll (Arbejdsmand A., Ryomgaard).
11. Inger Rank (Arbejdsmand R., Ryomgaard).
12. Kaj Meldgaard (Arbejdsmand M., Ryomgaard).
13. Lise Lotte Treue (Tandlæge T., Allingaabro).
14. Birthe Würtz Andersen (Vognmand A., Ryomgaard).
15. Per Christoffersen (Stationsforstander C., Kolind).
16. Elise Hvitved Hansen (Arbejdsmand H., Ryomgaard).
17. Margit V-Petersen (Realskl. Handelssk. frst. V-P., Ryomgrd).
18. Hanne Nielsen (Overmontør N., Ryomgaard).
19. Leif Deleuran (Installatør D., Allingaabro).

Eksamensresultaterne 1945

1945	Skriftlig Dansk	Mundtlig Dansk	Engelsk	Tysk	Historie	Geografi	Regning	Aritmetik	Geometri	Natur- historie	Fysik	Orden	Points
1. Orla Bach	ug +	mg +	ug +	ug +	mg	mg	ug	mg	mg	mg +	mg	mg	199 ¹ / ₃
2. Poul la Cour Christensen	ug +	ug	ug +	ug	ug +	ug	ug	ug	ug	ug	ug	mg +	222 ² / ₃ Udm
3. Svend Erik Christensen	mg	mg +	ug	mg	ug	ug +	mg	mg +	ug	mg +	mg	mg	203
4. Lis Dornonville de la Cour	mg +	mg +	ug +	mg	ug	mg +	ug +	ug +	ug +	mg	ug +	mg	183 ² / ₃
5. Margit Eskildsen	mg +	ug +	mg +	ug +	ug	ug +	ug	ug +	ug +	mg +	mg +	mg +	216 ¹ / ₃
6. Gunnar Dalsgaard Hansen	mg +	ug +	mg +	ug +	ug	ug	ug	ug	ug	ug	ug	ug +	221 Udm
7. Hans Hansen	mg +	mg +	ug +	ug +	mg	mg	ug	mg +	mg +	mg	mg	mg +	203 ¹ / ₃
8. Tofte Hansen	ug +	mg	ug +	mg	mg +	mg +	mg +	ug +	ug +	mg +	mg +	mg	193
9. Viggo Precht Hansen	mg +	mg	ug	ug	ug +	ug +	ug	ug +	ug	mg	mg +	mg +	205 ¹ / ₃
10. Gunver Roland Jensen	mg	mg	ug	mg +	mg	mg	ug	mg +	ug +	mg +	mg +	ug +	209 ² / ₃
11. Annagrethe Bæk Karlsson	mg +	ug	mg +	ug +	mg +	ug +	ug +	mg +	ug +	ug +	ug +	mg +	218 ¹ / ₃ Udm
12. Bent Erik Larsen	mg	ug +	ug +	ug	ug	ug +	ug +	mg +	mg +	ug +	ug +	ug +	217 ² / ₃ Udm
13. Jytte Larsen	mg +	ug	mg +	ug	ug	ug	ug	ug +	ug	ug +	ug	ug +	221 Udm
14. Folmer Møller	mg +	ug +	mg +	ug	ug	ug	ug	ug	ug +	ug	ug +	mg +	220 ¹ / ₃ Udm
15. Curt Hallager Nielsen	mg	mg	mg +	ug	ug	ug +	ug	ug +	ug +	mg	ug +	mg +	216 ² / ₃
16. Gertrud Hauge Nielsen	mg +	ug +	mg +	ug +	mg	ug +	ug	ug	ug	mg +	mg	ug +	218 Udm
17. Poul Nielsen	mg +	mg +	mg	mg +	ug	ug +	ug	ug	ug +	ug	mg	mg +	210 ¹ / ₃
18. Svend Aage Nielsen	mg +	mg +	mg	mg +	mg	ug +	mg +	mg +	mg	mg	mg	mg +	210 ¹ / ₃
19. Inger Høgh Pedersen	mg	ug +	mg +	ug +	ug +	ug +	mg	mg +	mg +	mg	mg +	mg +	211 ¹ / ₃
20. Else Rasmussen	ug +	ug	mg	ug +	mg	mg +	ug	ug +	ug +	ug	ug	ug +	219 ¹ / ₃ Udm
21. Tove Rasmussen	ug +	ug	ug	ug	ug	ug	ug	ug	ug +	ug	ug	ug +	223 ¹ / ₃ Udm
22. Erland Skovbjerg	mg +	mg +	mg +	ug	mg +	mg +	mg	ug	mg +	mg	mg +	mg	204 ² / ₃
23. Bent Erik Solgaard Sørensen	mg +	mg +	mg +	mg	mg	ug +	ug	ug	ug	mg +	mg +	mg	211 ² / ₃

Lærerne 1945-46.

- Hr. Skolebestyrer Erik Munch, Lærereksamen, Alm. Forberedelseseksamen.
- Hr. Inspektør Marius Dynesen, Lærereksamen, Realeksamen.
- Hr. Søren Vester-Petersen, (Forstander for Handelsskoleafdelingen), Lærereksamen, Faglærereksamen, i Matematik, Studentereksamen, mat. naturvskb., Alm. Forberedelseseksamen.
- Hr. Peder Thorup Pedersen, Lærereksamen, Alm. Forberedelseseksamen.
- Hr. Bent Andersen, Lærereksamen, Studentereksamen, nysprgl.
- Hr. Anton Eriksen, Lærereksamen, Alm. Forberedelseseksamen.
- Fru Dagmar Munch, Lærereksamen, Realeksamen,
- Frk. Thyra Weiner (Skolens Sekretær) Lærereksamen, Realeksamen.
- Frk. Anne Kristensen, Forskolelærerindeeksamen.

Ryongaard Realskole

Skolen oprettedes den 7. Januar 1912. Den underviser Børn mellem 7 og 16 Aar og fører sine Elever frem til alm. Forberedelseseksamen.

Forsømmelser

I Almindelighed er Sygdom den eneste gyldige Grund til Forsømmelse; dog kan Skolen i enkelte Tilfælde fritage Barnet, men Skolen fordrer *bestemt*, at Hjemmet forinden omhyggelig har konfereret med Skolen.

Skolen bogfører alle Forsømmelser, og viser de sig for Barnets Vedkommende at være for talrige, *kan Skolen ikke længere paatage sig at undervise Barnet.*

Ferier

Skoleaaret begynder med Sommerferiens Slutning. De faste Ferier er: Juleferien, Paaskeferien, Pinseferien, Sommerferien og Efteraarsferien; deres Længde er fastsat i Loven. Alle Helligdage er Fridage, desuden Kongens Fødselsdag, Valdemarsdagen, Grundlovsdagen, Fastelavns-Mandag, Store Bededag; desuden giver Skolen i de Maaned, der ikke findes Ferier eller Fridage, een Dags Maanedslø.

8. Klasse

Hvis en Elev opflyttes i 8. Klasse stiller Skolen det Krav til Hjemmet, at Eleven gaar hele Klassen igennem. Ønsker man Undervisningen afbrudt f. Eks. til November, henvises Eleven til 7. Klasse. — Undervisningen i 8. Klasse slutter med 8. Klasses Eksamen.

Har Eleven bestaaet den, kan han opflyttes i 9. Klasse, idet Lærerraadet dog bestemmer Opflytningen.

Konfirmationsforberedelsen

Konfirmationsforberedelsen kræver sin Tid, og det kan ikke undgaas, at Skolegangen i nogen Maade lider herunder.

Skolen gør, hvad den kan, for at raade Bod herpaa og maa derfor henstille, at Eleverne paabegynder deres Konfirmationsforberedelse om Foraaret, medens de gaar i 7. Klasse, og afslutter den om Efteraaret, medens de gaar i 8. Klasse.

Indmeldelser

Indmeldelser modtages helst ved Skoleaarets Begyndelse, men iøvrigt kan Børn uden større Vanskelighed indmeldes i Underskolen til enhver Tid af Aaret.

I 5. Klasse kan Indmeldelser ogsaa ske i Skoleaaret, men Eleven maa da have en Del Ekstratimer i Engelsk.

I 1. Realklasse modtages kun Elever, naar ganske særlige Omstændigheder taler for deres Optagelse, og i de øvrige Klasser modtages kun Elever, der overflyttes fra en tilsvarende Klasse i en anden Realskole.

Følgende Attester maa medbringes ved Indmeldelsen:
Fødselsattest og Koppeattest.

Ved Indmeldelsen spiller Børnenes Alder en stor Rolle; der gælder her den (af Ministeriet fastsatte) Regel, at Børnene i første Underklasse skal fylde 8 Aar, i femte Underklasse altsaa 12 Aar.

Embedsmænd

Hvert Aar, naar ældste Klasse sidste Dag er i Skole, udnævner Skolen nye Embedsmænd, hvis Opgave er paa forskellig Maade at tage Del i Skolens daglige Administration.

Duksen ringer Timen ind og ud. — Han opnaar den Ære at faa sit Billede ophængt paa øverste Gang og faa sit Navn indgraveret paa Klokken.

Sekretæren har sit Arbejde paa Kontoret.

Hushovmesteren, som kaldes Rigens Hofmester, har al Orden paa Gange og Trapper under sig og raader desuden over Underklassernes Fritimer.

Dørvogteren passer østre Dør og Gang.

Anneksdirektøren passer vestre Dør og Gang, desuden Gymnastiksalens Omlædningsrum og Badeværelser.

Tegneinspektøren passer Tegnelokalet.

Laboranten passer Fysikværelset og Vandvæsenet.

Konservatoren passer Samlingen.

Kortbevareren passer G. H.

Registratoren arbejder i Elevregistret, indsamler Vidnesbyrdsbøger (ofte meget besværligt), indsætter Prøver saavel i Registerskabet som i Klasseskabene.

Færdelsesbetjenten har om Morgenen Plads paa Vejen foran Skolen.

Depotforvalteren indsamler hver Dag efter Skoletiden „glemte Sager“, som han anbringer i Depotet. — Næste Dag i Middagsfrikvarteret møder han med dem i Foredragssalen, hvor de uddeles.

Gymnastik, Haandbold, Bad

Skolen maa henlede Opmærksomheden paa, at Elever, der udover 14 Dage ønskes fritaget for Gymnastik eller Haandbold i Følge de ministerielle Bestemmelser skal møde med Lægeattest. — Skolen er overfor Ministeriet forpligtet til at paase, at dette overholdes.

Til Gymnastik og Haandbold er det nødvendigt, at Eleverne har en særlig Dragt, idet de ikke maa gøre Gymnastik eller spille Bold i deres Skoletøj. — Drengene i det mindste skal skifte fra yderst til inderst. Skolen henstiller, at man forsyner Drengene med 2 Dragter, saa at der altid er en rede til Skift. En Dragt bestaar af et Par Benklæder og Trøje. Efter Legemsøvelserne kan Eleven faa Styrtebad, Haandklæde skal medbringes. Hjemmene skal naturligvis selv bestemme, om de ønsker Eleven i Bad eller ej. Skolen vil dog gerne have skriftlig Meddelelse, hvis Bad ikke ønskes.

Skolepenge

Der betales i de 5 øverste Klasser 20 Kr. om Maa-

neden. I 4. og 3. Underklasse betales 10 Kr. om Maaneden. I 1. og 2. Underklasse betales 5 Kr. om Maaneden. Der betales for 12 Maaneder. Skolepenge for Juni og Juli opkræves den 1. Juni. Skolepenge for August opkræves pr. Giro den 1. August.

I Indskrivningspenge betales 5 Kr.

I Brændselspenge betales 25 Kr. pr. Elev (5 Kr. i August, 5 Kr. 1. September, 5 Kr. 1. Oktober, 5 Kr. 1. November, 5 Kr. 1. December).

Eleverne i ældste Klasse betaler 35 Kr. i Eksamenspenge, som opkræves den 1. Februar.

Ved Udmeldelser betales der for den Maaned, i hvilken Udmeldelsen sker, samt for den næste. Umeldelser til 1. Juni og 1. Juli modtages ikke.

Skolepengene vil saa vidt muligt ikke blive forhøjede paa Grund af de vanskelige Tider. Kun hvis det bliver meget nødvendigt, vil en Forhøjelse finde Sted. Da denne i saa Fald vil ske i Skoleaaret, vil Meddelelse derom i god Tid blive tilstillet Forældrekredsen.



Skolens Samlinger

Den naturhistoriske Samling

Samlingen omfatter 50 Pattedyr, 417 Fugle, 660 Insekter, 68 Kranier, 103 vaade Præparater, og 26 tørre.

Den fysiske Samling

Samlingen omfatter: Mekanisk Fysik 115 Apparater. Varme 8 App. Lyd 8 App. Magnetisme 12 App. Elektricitet 87 App. og Lys 14 App. Et Skab med Kemikalier til Kemiundervisning.

Den arkæologiske Samling

Samlingen omfatter: Stenalderen: 4 Køkkenmøddingefund med 150 Økser, Bor, Knive, Hamre m. m.

Votivfund: 91 Økser, Knive, Hamre m. m.

Broncealderen: Votivfund: 13 Stk. Knive, Naale, Sværd og 6 Urner.

Jernalderen: 8 Stk. Spyd, Økser, Bidsler, Hestesko, 4 Gravfund — nemlig 2 Brandpletter og 2 Grave, desuden forskellige Kar, ialt 37 Stk.

Den etnografiske Samling

Samlingen indeholder: Dansk: 52 Stk. Bankestok, Mangletræ, Rok, Fyrtøj m. m.

Udenlandsk: 4 Dansemasker fra Ceylon og en Kafferbue med 2 Pile.

Den geologiske Samling

Samlingen indeholder: Indenlandsk Geologi, 100 forskellige Præparater. Mineralier 40 Stk., Malme 28, Bjergarter, vulkanske Genstande og Kulformationer 11.

Møntsamlingen

Samlingen indeholder: 16 Medaljer, 200 danske og 750 udenlandske Mønter. 14 Mønter fra den romerske Oldtid og en Samling Sedler fra Genforeningen og Verdenskrigen.

Billedsamlingen

Samlingen indeholder: 1000 Lysbilleder til Geografiundervisningen, 98 historiske Billeder, 34 kunsthistoriske, 38 etnografiske, 158 naturhistoriske og 21 litteraturhistoriske.

Elevernes Bibliotek

Biblioteket omfatter 546 Bind. Der har sidste Vinter været udlaant ialt 604 Bøger.

Lærernes Bibliotek

Faglitteratur: 1654 Bind.

Skønlitteratur: 1388 Bind.

Til Skolens Samlinger er i det forløbne Aar indkommet: Dolk fra Jernalderen, Ib Fisker. Ravkors, Skolen. Stenøkse, Ole Nielsen. Spritprimus, Boyles Ventil, Svinningkreds med tre Spoler, Glimlampe med Kondensator, Kemisamling, Skolen. Fyrresvamp, Henning Wester Sørensen. Ræv, Skolen. Bæverkranium, Ole Nissen. Tjur, Axel og Gerda Sodemann. Plankton, Skolen. Svalehale, Hr. Musæumsass. Simonsen. To Forsteninger, Tove Mørck. Børnebiblioteket: 6 Bøger, Skønlitteratur: 43 Bøger, Faglitteratur: 209 Bøger, Skolen. 31 franske og tyske Mønter, Bent Kjærgaard. Fyrresvamp (Mosefund), Kjeld Jørgensen. Tand af Ulv, Sven Erik Jensen. Vildsvinekranium, Musæumsass. Simonsen.



Piger

Af Skolens Dagbog

Skoleaaret 1914-15

- 23.-3. Tyskerne rejste fra Skolen, men der kom andre Tyskere.
- 27.-3. En tysk Oberleutnant var her for at forespørge om forskelligt. Jeg benyttede Lejligheden til at anmode ham om at foraarsage, at Bakkens Skraaninger bliver skaanede.
- 27.-3. Vidnesbyrduddeling. Den kunde paa Grund af det straalende Vejr finde Sted i Teatron.
- 26.-4. En tysk Kommando stod uden for Skolen og standsede Folk og tog deres Cykler. Endvidere begyndte de at trække Børnenes Cykler ud af Cykleskurene. Jeg gik derned sammen med Frk. Weiner, og ved længere Forhandling lykkedes det mig at faa udvirket, at Børnenes Cykler blev skaanede, saa de kunde komme hjem.
- 30.-4. Tyskerne har forladt Skolen, og den blev frigivet paa Gymnastiksalen nær. Der saa rædsomt ud efter dem.
- 5.-5. Danmarks Frihedsdag. Skolen fri.
- 7.-5. Norge er befriet.
- 9.-5. Fridag i Anledning af den europæiske Fred.
- 14.-5. Skriftlig Eksamen begynder.
- 22.-6. Fru Munch i Silkeborg som Statens beskikkede Censor i Geografi ved de stedlige Kursus.
- 23.-6. Skolens Aarsafslutning. Ved Translocationen talte foruden Skolebestyreren Bankdirektør Nielsen, Kolind, Sogneraadsformand, Lærer Meller, Dagstrup, Direktør la Cour, Pindstrup og Elev i 9. Klasse, Folmer Meller. Direktør la Cour overrakte Skolen en Donation paa 500 Kr. til Samlingen eller til Skolens Udsmykning.
- 25.-6. Fru Munch i Aarhus som Statens beskikkede Censor i Geografi ved Præliminæreksamen paa Akademisk Kursus, og den 27. og 28. Juni i samme Anledning i Rønde.
- 30.-6. Orla Andersens Begravelse paa Hornslet Kirkegaard. Elevforeningen mødte med Fane. Skolebestyreren talte ved Graven.
- 27.-7. Elevforeningens Sommerfest paa Ryomgaard Realskole. Professor Skautrup talte om Frihed. Efter Foredraget afsløredes et Billede af Orla Andersen, der som Frihedskæmper var faldet for Danmark. Skolebestyreren foretog Afsløringen i Skolens Foredragssal. Spejderorkesteret fra Hornslet spillede. Orla Andersens Moder talte.

Skoleaaret 1945-46

Skoleaaret begyndte under de sædvanlige Former med 287 Elever. Man samlede i Foredragssalen, og der blev nedlagt Blomster ved Skolebestyrer Axel Munchs Mindesten.

- 15.-8. Verdensfreden en Virkelighed. Fridag.
- 18.-8. Skolen havde Besøg af sin Engelskcensor Hr. Kommuneleærer Hansen, Aarhus, der i sidste Time paa en udmærket og interessant Maade holdt et Lysbilledforedrag for Eleverne.
- 31.-8. Skolen modtager Soluhret, der var indkøbt for Direktør la Cours Gave. Det er af Bronze paa en Søjle af hvidt Ergolit.
- 14.-8. Skolen erhverver et kunstnerisk udført Fuglebad for Direktør la Cours Gave.
- 15.-8. Skolen sender sit Fodboldhold til Trustrup Realskole til Kamp. Trustrup vandt med 2 Maal mod Nul.
- 22.-8. Skolen har Besøg af forskellige Sportshold fra Allingaabro Realskole, nemlig 2 Haandboldhold og et Fodboldhold. Skolen vandt Kampene.
- 2.-10. Folkeskolelærerne holdt Kursus paa Skolen ved Amtsskolekon-sulent Stegger Nielsen. Instruktører var: Tegneinspektør E. Han-sen og Skolepsykolog Magister Holck Hansen.
- 8.-10. Skolebestyrer Axel Munchs Fødselsdag. Han vilde være fyldt 60 Aar. Der blev nedlagt Blomster ved Mindestenen fra Skolen og 9. Klasse. Endvidere talte Skolebestyreren om sin Broder ved Tolvsang.
- 9.-10. Skolen havde Besøg af cand. mag. Langballe, som holdt Fore-drag ledsaget af Lysbilleder. Foredraget hed: Det lyder som et Eventyr. Det var overordentlig godt.
- 13.-10. Der gives Oktoberferie.
- 27.-10. Inspektør Dynesen taler om Atomer og Atombomber. Skolens gamle Elev og nære Ven, cand. mag. Svend Erik Sørensen død, Skolebestyreren mindes ham ved Tolvsang.
- 1.-11. Ved Svend Erik Sørensens Begravelse. Elevforeningen mødte med Fane. Skolebestyreren talte ved Graven.
- 3.-11. Foredrag med Lysbilleder i Foredragssalen. Vester-Petersen talte.
- 5.-12. Undervisningsinspektør Bjørnebo besøger Skolen.
- 15.-12. Den norske Skuespiller, Peter Sigurth læser op for Eleverne.
- 22.-12. Skolens Julefest. Den forløb efter de traditionelle Former. Ele-ver fra 9. Klasse opførte paa en udmærket Maade Intrigerne af Hostrup.
- 26.-12. Elevforeningsfest. Spisning paa Hotellet. Taler bl. a., af Folke-tingsmand Jens Foged.
- 7.-1. Skolen begynder efter Juleferien paa Skolens Fødselsdag. 9. Klasse nedlægger Blomster ved Skolebestyrer Axel Munchs Mindesten.
- 15.-1. Elev Nr. 300, Margit Vester-Petersen, møder i Skolen. Dagen efter var der Fridag.

- 2.-2. Hr. Vester-Petersen taler i Foredragssalen om Storke og Insekter i Brasilien. Foredragene ledsages af Lysbilleder.
- 7.-2. Skolen har Besøg af Inspektør i Undervisningsinspektionen Hr. Christensen. Han inspicerer Regning, Fysik og Matematik.
- 7.-2. Skolen har Besøg af Jugoslaven, Redaktør Pakaci, der holder Foredrag og viser Lysbilleder i Foredragssalen
- 7.-2. Skolen deltager i det pædagogiske Selskabs og Statens pædagogiske Studiesamlings Undersøgelse af Børns og unges Læsning.
- 16.-2. Foredrag om Hørren med Lysbilleder ved Hr. Vester-Petersen.
- 4.-3.—9.-3 Skolebestyreren besøger som Statens beskikkede Censor i Dansk de kommunale Skoler i Vøjens, Rødding, Toftlund, Gram og Løgumkloster.
- 12.-3.—14.-3. Inspektør Dynesen besøger som Statens beskikkede Censor i Historie de kommunale Skoler i Skanderborg, Silkeborg og Ikast samt det private Kursus Kornmod i Silkeborg.
- 23.-3. Hr. Anton Eriksen taler om Dannevirke. Skolen lukker paa Grund af Influenza i Dagene den 26. 27. og 28. Marts.
- 30.-3. Skolebestyreren nedlægger sit Hverv som Sogneraadformand i Marie Magdalene-Koed Kommune efter at have bestridt Hvervet i 9 Aar og i 17 Aar at have været Medlem af Sogneraadet.
- 6.-4. Vidnesbyrdsuddeling.
- 10.-4. Et Orkester paa 37 Mand fra Aarhus spiller for Eleverne. Orkesteret spillede bl. a. de to Ryomsange: Mestersangen og Natten hun gaar.
- 13.-4. Hr. Vester-Petersen taler om Danmarks Dyr. Foredraget ledsages af Lysbilleder.
- 16.-4.—23.-4. Paaskeferie.

Endvidere er der blevet holdt Foredrag med Lysbilleder af Hr. Magnusson og Fru Munch.

Bogliste 1946—47

Dansk:

- Hansen og Hedtoft: Dansk Læsebog for
 Præliminærskolens ældste Klasser
 do. Dansk Læsebog III
 do. do. II
 do. do. I
- Fossing, Skarvig og Sørensen:
 Dansk Læsebog Tredie Del
 do. Anden Del
 do. Første Del
 do. For de mindste
- Espersen og Pinholt: ABC Bogen
 Axel Munch: Dansk Sproglære
 do. Staveord

Engelsk:

- Hansen og Magnussen:
 Eng. Eksamensversioner
- J. K. Petersen: Engelsk Lærebog III
 2. Udg. ved Svend Haderup
- Jespersen og Sarauw: Engelsk Beg. b. 2
 do. do. 1
 20. Udg. ved Sv. Briiel
- Sv. Briiel: Engelsk Øvehæfte 2
- Chr. Jørgensen: Engelske Stiløvelser for
 Mellemskolen
- Lund: Engelsk Grammatik
 Boysen: Engelske Digte
 P. Riis-Jacobsen: Engelsk Grammatik og
 Engelske Stiløvelser

Tysk:

- Ellen Lange:
 Tysk Begynderbog med Samtaleøvelser
 go. Gløser og Opl. til T. B.
- M. Dahl Mikkelsen:
 Tysk Læsebog for Præliminærskoler
 do. Gløser og Noter
- Tysk Grammatik for Mellem- og Realsk.
 H. Reincke: Tysk Læsebog f. Mellemsk.
 do. Tysk Grammatik for
 Mellemsk. og Realkl.
- Houken og Stenbjerre: Tyske Stiløvelser
 for Mellemskolen.

Historie:

- Ludvig Schmidt: Lærebog i Historie f.M. 2
 do. do. 1
- Axel Munch: Dansk Samfundskære
 Gerløf: Mit Fædrelands Historie

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Hansen og Hedtoft: Dansk Læsebog for Præliminærskolens ældste Klasser									
do. Dansk Læsebog III									
do. do. II									
do. do. I									
Fossing, Skarvig og Sørensen: Dansk Læsebog Tredie Del									
do. Anden Del									
do. Første Del									
do. For de mindste									
Espersen og Pinholt: ABC Bogen									
Axel Munch: Dansk Sproglære									
do. Staveord									
Hansen og Magnussen: Eng. Eksamensversioner									
J. K. Petersen: Engelsk Lærebog III									
2. Udg. ved Svend Haderup									
Jespersen og Sarauw: Engelsk Beg. b. 2									
do. do. 1									
20. Udg. ved Sv. Briiel									
Sv. Briiel: Engelsk Øvehæfte 2									
Chr. Jørgensen: Engelske Stiløvelser for Mellemskolen									
Lund: Engelsk Grammatik									
Boysen: Engelske Digte									
P. Riis-Jacobsen: Engelsk Grammatik og Engelske Stiløvelser									
Ellen Lange: Tysk Begynderbog med Samtaleøvelser									
go. Gløser og Opl. til T. B.									
M. Dahl Mikkelsen: Tysk Læsebog for Præliminærskoler									
do. Gløser og Noter									
Tysk Grammatik for Mellem- og Realsk.									
H. Reincke: Tysk Læsebog f. Mellemsk.									
do. Tysk Grammatik for Mellemsk. og Realkl.									
Houken og Stenbjerre: Tyske Stiløvelser for Mellemskolen.									
Ludvig Schmidt: Lærebog i Historie f.M. 2									
do. do. 1									
Axel Munch: Dansk Samfundskære									
Gerløf: Mit Fædrelands Historie									

Geografi:

C. C. Christensen: *Geografi Nr. 4*
 Albert Christensen: *Folkeskolens Geografi*
 C. C. Christensen: *Geografi for Mellem- og
 Realskolen II ved Lektor Sofie Petersen*
 do. do. I
 Christensen og Krogsgaard: *Atlas f. Mlsk.
 Geografih. udarb. paa Ryomg. Realskole*

Regning:

Friis Petersen og Jessen:
Mellemskolens nye Regnebog I
 do. II
 do. III
 do. IV
 Staller, Tousing og Wilster:
Grundskolens Regnebog 4
 do. 3
 do. 2
 do. 1

Matematik:

Axel Munch: *Geometri*
 do. *Aritmetik*
 Marcussen og Thøgersen: *Opg. fra alm.
 Forberedelseseksamen nyeste Udg.*
 do. *Mellemskoleeksamen nyeste Udg.*
 A. K. Erlang: *Firecifret Logaritmetable B*

Naturhistorie:

Erik Munch: *Repetitionshæfte i Zoologi*
 Munch og Sørensen: do. *i Botanik*
 Rasmussen og Simonsen: *Lille Fløra*
 : *Organisk Kemi*
 Som *Huandb. anb. Alb. Bjerre:*
Zoologi for Realskolen

Fysik:

Sundorph: *Fysik for Realskoler*

Kemi:

Rasmussen og Simonsen:
Uorg. Kemi for Mellemsk. sidste Udg.

Religion:

I. M. Hertz: *Bibelhistorie f. Mellemsk.*
 Balslevs *Lærebog*
Det nye Testamente

Sang:

„Den danske Sang“, *Sange og Salmer*
 f. S.o.H. *Ryomske Sange*

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
C. C. Christensen: <i>Geografi Nr. 4</i>				"					
Albert Christensen: <i>Folkeskolens Geografi</i>								"	"
C. C. Christensen: <i>Geografi for Mellem- og Realskolen II ved Lektor Sofie Petersen</i>									
do. do. I					"	"			
Christensen og Krogsgaard: <i>Atlas f. Mlsk. Geografih. udarb. paa Ryomg. Realskole</i>			"	"	"	"	"	"	"
Regning:									
Friis Petersen og Jessen:									
<i>Mellemskolens nye Regnebog I</i>					"				
do. II						"			
do. III							"		
do. IV								"	"
Staller, Tousing og Wilster:									
<i>Grundskolens Regnebog 4</i>				"					
do. 3			"						
do. 2		"							
do. 1	"								
Matematik:									
Axel Munch: <i>Geometri</i>							"	"	"
do. <i>Aritmetik</i>							"	"	"
Marcussen og Thøgersen: <i>Opg. fra alm. Forberedelseseksamen nyeste Udg.</i>								"	"
do. <i>Mellemskoleeksamen nyeste Udg.</i>							"	"	"
A. K. Erlang: <i>Firecifret Logaritmetable B</i>								"	"
Naturhistorie:									
Erik Munch: <i>Repetitionshæfte i Zoologi</i>					"	"	"	"	"
Munch og Sørensen: do. <i>i Botanik</i>					"	"	"	"	"
Rasmussen og Simonsen: <i>Lille Fløra</i>			"	"	"	"	"	"	"
: <i>Organisk Kemi</i>								"	"
Som <i>Huandb. anb. Alb. Bjerre:</i>									
<i>Zoologi for Realskolen</i>									
Fysik:									
Sundorph: <i>Fysik for Realskoler</i>						"	"	"	"
Kemi:									
Rasmussen og Simonsen:							"	"	
<i>Uorg. Kemi for Mellemsk. sidste Udg.</i>									
Religion:									
I. M. Hertz: <i>Bibelhistorie f. Mellemsk.</i>			"	"	"	"	"	"	"
Balslevs <i>Lærebog</i>					"	"	"	"	"
<i>Det nye Testamente</i>									
Sang:									
„Den danske Sang“, <i>Sange og Salmer</i>		"	"	"	"	"	"	"	"
f. S.o.H. <i>Ryomske Sange</i>		"	"	"	"	"	"	"	"

Opmærksomheden henledes paa, at *brugte Bøger* ofte forekommer i saa gamle Udgaver, at de er *ganske uanvendelige*. Hvis man køber brugte Bøger, er det *absolut nødvendigt*, at man sikrer sig, at det er en ny eller ret ny Udgave, man bliver forsynet med, Skolen maa forbeholde sig Ret til at kassere de uanvendelige Udg.

Ryomgaard Realskoles Handelsskoleafdeling

Ryomgaard Handelsskole

Skolen oprettedes 1. September 1944. Der undervises efter Linie A i Fagene Dansk, Regning, Skrivning, Forretningspapirer, Bogføring, Handelslære og Produktionslære. Skolen fører sine Elever frem til Handelsmedhjælper-Eksamen.

Undervisningstid

Skoletiden er tre Vintre à 7 Maaneder med een Dags Undervisning om Ugen fra Kl. 14,50—20,00. Tredie Klasse undervises desuden een Aften om Ugen fra Kl. 18,20—20,00. Der gives Juleferie i den første Uge af December.

Indmeldelser

Enhver, der er udmeldt af Børneskolen, kan optages i Handelsskolen — baade Lærlinge og Ikke-Lærlinge. Lærlinge **skal** søge en Handelsskole, og det paahviler Læremesteren at sørge for, at dette sker. Skolegangen skal begynde samtidig med Læretidens Paabegyndelse.

Indmeldelser modtages hele Aaret, men helst ved Aarets Begyndelse i August. Elever med Alm. Forberedelseksamen eller en ligestillet Eksamen kan optages i 2. Klasse og fritages for Undervisning og Eksamen i Dansk.

Skolepenge

Der betales 10 Kr. pr. Maaned i 7 Maaneder, og saa vidt muligt vil dette ikke blive hævet.

Eleverne faar af Skolen udleveret alt af Bøger og Papir.

Rejseudgifter

Elever, der skal rejse til Skolen, kan gennem Skolen søger Ministeriet om Rejsegodtgørelse.

Ordensreglementet

Modetid

Eleverne skal møde paa Skolen 5 Minutter før første Lektions Begyndelse.

Forsømmelser

Normalt er kun Sygdom Undskyldning for Forsømmelser og maa da straks meddeles Skolen. Andre Forsømmelser maa kun ske efter først indhentet Tilladelse hos Forstanderen.

Frikvarterer

Eleverne maa ikke forlade Skolens Grund uden Tilladelse.

Affald

Affald henvises til de dertil indrettede Steder.

Tobaksrygning

Rygning henvises til Gange og Gaard. I det store Frikvarter er Rygning tilladt i Frokoststuen.

Optræden

Skolen forventer en høflig og rolig Optræden af Eleverne.

Forsømmelser

Alle Forsømmelser bogføres og meddeles Principalerne, som returnerer Meddelelsen i underskrevet Tilstand.

Det henstilles indtrængende, at der sker saa faa Forsømmelser som muligt, da disse gaar meget ud over Undervisningen, da denne er henlagt til een Dag om Ugen. Iøvrigt henvises til Ordensreglementet.

Prøver

Ved Aarets Slutning afholdes en Aarsprøve, hvis Resultater tilsendes Principalerne. I Aarets Løb tages stadig Stikprøver for at sikre sig, at Eleverne har tilegnet sig det læste Stof.

Eleverne

2. Klasse

- 1 Orla Bach, Kbm. Brandstrup, Ryomgaard
- 2 Inger Høgh Pedersen, Pindstrup Mosebrug
- 3 Erland Skovbjerg, Uddeler Skovbjerg, Nimtofte
- 4 Hans Bundgaard, Mejeribestyrer Bundgaard, Ryomgaard
- 5 Per Knudsen, Uddeler Welling, Nørager
- 6 Aage Rasmussen, Uddeler Nissen, Kolind
- 7 Søren Christiansen, Kommunekontoret, Ryomgaard
- 8 Henning Brink, Uddeler Knudsen, Mesballe
- 9 Helga Sams, Boghandler Andersen, Kolind
- 10 Inge Steen Jørgensen, Førstelærer Jørgensen, Marie Magdalene
- 11 Jørgen Kær Andersen, Uddeler Andersen, Pindstrup
- 12 Else Bjerre, Pindstrup Mosebrug
- 13 Preben Glinvad, Kbm. Enevoldsen, Rønede
- 14 Jørgen Alstrup, Købmændene Gay og Møller, Kolind.

1. Klasse

- 1 Aage Pedersen, Kbm. Sørensen, Ryomgaard
- 2 Jørgen Basse, Kbm. Nielsen, Kolind

- 3 Gunhild Krestensen, Manufakturh. Bang, Kolind
- 4 Jørgen Sejersen, Uddeler Dolmer, Marie Magdalene
- 5 Jørgen Kroer, Kbm. Juul, Auning
- 6 Henning Sørensen, Mejeribestyrer Bundgaard, Ryomgaard
- 7 Jens A. Nielsen, Kbm. Pedersen, Glatved.
- 8 Erik Langkilde Larsen, Kbm. Enevoldsen, Rønde
- 9 Annelise Nørskov, Pindstrup Mosebrug
- 10 Eigil Kragh Pedersen, Kbm. Pedersen, Kolind
- 11 Elise Bonde, Grisehandler Sørensen, Ryomgaard
- 12 Carlo Jensen, Kbm. Laursen, Kolind

Lærerpersonalet

Forstander S. Vester-Petersen: Regning
 Inspektør M. Dynesen: Handelslære og Produktionslære
 Realskolelærer P. Th. Pedersen: Bogføring, Forretningsp. og Skrivning
 Realskolelærer Bent Andersen: Dansk

Skolens Dagbog 1945-46

- 16.-8. Skolen begynder
 4.-10. Film
 1.-11. Inspektør Sigesmund, København, besøger Skolen
 6.-12. Juleafslutning, Tale: Hr. Vester-Petersen, Oplæsning: Hr. Bent Andersen, Film
 6.-12.—10.-1, Juleferie
 28.-2. Film
 21.-3. Aarsprøve
 28.-3. Aarsafslutning: Musikalsk »Hvem ved hvad«. Oplæsning: Hr. B. Andersen. Tale: Hr. Vester-Petersen
 Sommerferie til 15. August. Tredie Klasse undervises i April og Maj for kun at møde een Gang om Ugen i de værste Vintermaaneder
 8.-4. Eksamen i Dansk

Det nye Skoleaar begynder Torsdag d. 15. Aug, Kl, 14,50

Handelsskolens Telefon: Ryomgaard 47 [Bedst Kl, 19—20]