



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

AARSSKRIFT

FOR

FORENINGEN ANKERHUS

1925

UDGIVET AF
FORENINGEN ANKERHUS

SORØ

BORD BODTRYKKERI (AKTIESELSKAB) VED RABHUSSEN - KROGH.

1925.

Aaret 1925.

Af *Magdalene Lauridsen.*

—o—

Naar Sneen allerede i November Maaned dækker Jorden, Snedriver standser Færdsel med Jernbane og paa Landeveje, Frosten kommer stærk og streng og Aviserne hver Dag melder om flere og flere Mennesker, der er blevne arbejdsløse, og man véd, hvad det betyder for Hjem og Børn, véd, hvad det betyder for de mange unge Mennesker, der gerne vil tage fat, hvis Arbejde og Kræfter, der ikke synes at være Brug for — ja, da bliver man let mismodig. Men kommer man saa til at blade i Skolens Protokoller, hvad man jo maa, naar man skal til at skrive Aarsberetning — ja saa blive man frimodig for saa stiger Billederne frem af alle de mange unge Piger, der har været hos os paa Ankerhus, unge Kvinder, der kan og vil noget, og som der er Brug for i Hjemmene som Hjælpere for Mor og Husmødre, som der er Brug for paa Skoler som Assistenten og Lærerinder, som man tror paa vil kunne skabe gode Hjem, fordi de har Kærlighed til og Respekt for Hjemmets Gerning.

Paa Seminariet begyndte til Maj 16 unge Kvinder første Aars Lærerindekursus, 15 fortsatte paa andet Aars Kursus og 10 Husholdningslærerinder dimitteredes d. 31. Marts. — Som sædvanlig har der ogsaa i det forløbne Aar været mange hospiterende Husholdningsinteresserede paa Semi-

nariet, navnlig fra Udlandet. Derimellem en af Skolens tidligere Elever, Sigurdsborg Kristjansdotter, der er udset til at lede den store nye Landhusholdningsskole, som skal oprettes paa Island.

Paa Husholdningsskolen har vi haft 52 unge Piger paa det alm. 5 Mdr.s Kursus, 19 paa et 3 Ugers Kursus, der blev holdt i Januar og 14 paa det sædvanlige Oktoberkursus. Lærerindelevernes Øvelsesskole har haft „fuldt Hus“, 6 ganske unge, men meget interesserede unge Piger, der sikkert har øget de vordende Lærerinders Lyst til at virke som Husholdningslærerinder.

Men dernæst har vi haft den Oplevelse at have haft 114 københavnske Arbejderhustruer paa 4 Uges Kursus. — Det var sidste Efteraar, hvor det syntes, at det husøkonomiske Oplysningsarbejde, vi fra Begyndelsen af Aarhundredet havde været med til at rejse og lede Landet over, skulde begrænses provinsvis og vor Arbejdsmark derfor indskrænkes, at vi følte Trang til at se os om efter Steder, hvor der var Brug for vor Hjælp og Arbejdsevne. Og da jeg altid har syntes, at det var urimeligt, at de store Byers ubemidlede Husmødre ikke kunde faa Adgang til gratis Kursusvejledning, som Mænd og Kvinder fra Landet har haft det fra 1902, faldt det ganske naturligt at søge Landbrugsministeriet om et Tilskud fra Landbrugs-
lotteriets Overskud til Afholdelse af Husholdningskursus paa Ankerhus for københavnske Husmødre. I Landbrugsministeriet, saavel som i Finansudvalget stillede man sig overmaade venligt til Andragendet og der blev af 33. Serie bevilget Ankerhus 3000 Kr. til Kursus for 50 Arbejderhustruer. Da Overskudet for næste Serie skulde uddeles søgte ogsaa Fru Suhr-Majland om en tilsvarende Bevilling og fik den, samtig med at der atter bevilgedes Ankerhus Midler til Kursus paa Skolen for 50 Husmødre fra København.

Foruden disse nye Kursus har vi ogsaa haft den Glæde i Sorøegnen gennem Landbo- og Husmandstforeninger, at faa indført en fast maanedlig *Husholdningsdag* i 10

Kredse og mener derigennem at have fundet en blivende Form for husøkonomisk Vejledning og Samarbejde.

Skolen har i Sommertiden som sædvanlig været besøgt af mange Foreninger og morsomt er det, at for hvert Aar der gaar, kommer der flere og flere Husholdningsforeninger, hvilket tyder paa mere og mere Samarbejde og Forbindelse Husmødre imellem. — Ligeledes faar vi ogsaa den Glæde at se flere og flere Venner og Kendinger fra gammel Tid, det skyldes vel nok Bilerne, der letter Samfærdslen saa meget, og disse Gæster er man jo særlig glad for at kunde vise det, man syntes er godt paa Ankerhus. Men vi har ogsaa haft mange udenlandske Besøgende i Aar. Og trods Sprogvanskelighederne er disse Besøg blevne meget fornøjelige og lærerige.

Et af de Besøg, der dog senest glemmes er det, vi havde af Danmarks Afholdsforening, der holdt Aarsmøde i Slagelse og saa som Led i dette Møde tog en Tur til Sorø, hvor Bestyrelsen havde vedtaget at nedlægge Kranse ved Peter Dams Mindesten og paa Eline Eriksens Grav, hvilket gav hele Besøget et vist højtideligt Præg. Det og alle de mange gode Ord, der blev talt, dels da man samledes paa Skolens store Plæne, dels da der blev slaaet Kreds om Dams Mindesten i Bibliotekshaven, og Mødet med alle de mange af min Mands Venner og Kollegaer, der var med, virkede saa betagende, at jeg daarlig kunde faa den Tak frem, som følte stærk og inderligt. Mellem de 4—500 Repræsentanter, der var med paa Turen, var foruden Formanden, Overlæge Ottosen, Skodsborg, Claus Johansens Søn, mange Rigsdagsmedlemmer og andre landskendte Mænd og Kvinder ogsaa af Veteranerne for Afholdssagen, Vognmand A. Jensen, Viborg, Borgmester Borresen, Mariager, Fru Thora Drøhse, Randers, William Petersens Enke, Fru Nathalie, Bogtrykker L. D. Petersen o. m. fl.

Vore unge Piger tog glade imod de mange Gæster, eftersom Bilerne rullede frem, og sørgede for dem med Kaffe, saa godt som de kunde. Dr. Ottosen glædede mig meget ved i sin Tale at fremhæve den store Betydning

for Afholdssagen, Ankerhus gennem sit Arbejde havde haft, men det, der glædede mig mest, var dog den Ære, der vistes Dams Minde og for de personlig prægede Ord, Vognmand A. Jensen udtalte som Tak, hvad hans gamle Ven, min kære Mand, havde ydet i trofast Venskab og Arbejde.

Foruden de mange Festdage, Skolen har haft Vinter og Sommer, maa dog særlig nævnes den 31. Marts, da Prof. N. A. Larsen dimitterede de sidst uddannede Lærerinder, da vi samledes med Skolens Hjælpere og gode Venner i festligt Lag, for at ønske de unge Lærerinder til Lykke med deres Flid og Stræben, ønske dem et fortsat trofast Arbejde, som giver Ro og Tryghed, ønske dem den Magt, aandelig og økonomisk, som Dygtighed giver.

Under sin Tale til de unge Lærerinder, fremsatte Prof. Larsen nogle Betragtninger om, hvad Eksamen er værd. Der skal ikke saa megen Kløgt til at finde Skyggen og Svagheden ved Eksamensvæsenet, sagde han. De ved Eksamen opnaaede Resultater bruges ogsaa vidt forskelligt. For nogle, de bedste er det kun et Skridt paa Vejen fremad, for andre er det Afslutning, og de betragter sig som værende færdig med Uddannelse og Udvikling. Men det er ikke Eksamens Skyld, thi noget lignende har man ogsaa kunnet træffe blandt Højskoleelever. Der kan ogsaa siges noget godt om Eksamen, saa dette, at den er overstaaet, er ikke det eneste gode. Forberedelsen opøver baade Hukommelse og Tænkeevne, opøver Opmærksomhed og Koncentration. Der har været nogen Tilbøjelighed til at skille Hukommelse og Tænkning, saa det første regnes for noget grovere, og Tænkningen for noget finere, men begge Dele er nyttige og begge Dele kræver Materiale at tumle med. Den dygtigste Tømrersvend kan ikke arbejde uden at have Tømmer saavel som Økse. Det ene er lige saa vigtigt som det andet. Eksamen er ikke Hukommelse alene, men Eksaminator har let ved at stikke Søgeren ind i Tankerne og prøve dens Livlighed. Efter Eksamen hører man saa mange Undskyldninger for, at

det er gaaet mindre godt dér eller dér. Men Bagklogskab er ikke saa meget værd som Aandsevnernes rette Brug paa rette Sted og i rette Tid. Eksamen er som selve Livet, der ogsaa kræver Aandsnærværelse.

Menneskene er jo forskellige. Nogle rankes og aabner sig, naar de møder uventede Opgaver, andre dukker og lukker sig. Men de første er ikke blot gode Eksamensmennesker, de er ogsaa bedst rustede for Livet.

Eksamen har ogsaa sin Værdi som Maal. I det store og hele sætter vi selv vore Maal og dette har de ogsaa gjort, som nu har afsluttet denne Uddannelse. Der er ogsaa noget solidt ved at finde sig en Plads indenfor et begrænset Omraade, som denne Eksamen anviser, og at kunde belære og vejlede andre er Kronen paa Værket.

— — —

For 30 Aar siden, Maj 1895, begyndte Eline Eriksen og jeg Sorø Husholdningsskole som den første i sin Slags. Og selv om det var med Tro paa en saadan Skoles Berettigelse, var det alligevel med Bæven og med et ydmygt Sind, at vi tog fat, og det samme maa jeg have Lov til at sige endnu.

Men ligesom en Hustru, en Mor, kan signe sin Mands, sit Barns Arbejde ved at følge det med Interesse og med Kærlighed, saaledes tror jeg, at den Godhed, den Interesse mange, og sikkert mange flere, end vi ved, har fulgt vort Arbejde med, den har signet Gerningen og hjulpet os til at bevare den og føre den videre. Og det, at Pastor K. Bjerre og hans Hustru, Fru Elise, i Aar som før 30 Aar siden kunde staa ved min Side og byde de unge Kvinder velkommen til Sommeren og det nye Skoleaars Kursus, tager jeg som et Tegn derpaa.

Lidt fra min lille Verden.

—o—

Det er vel nok egenkærligt af mig at sende dette til Aarsskriftet; men det er paa Fru Lauridsens Anmodning, og jeg gør det saa gerne. Min 70-aars Fødselsdag ifjor indledede et fuldstændigt Jubilæumsaar for mig. Dette er det bedste Aar jeg længe har haft. Og efter at have ladet Takken stige op til alle gode Gavers Giver, og efter at have stræbt at udtrykke min Tak til Fru Lauridsen selv og hendes Hjælper, føler jeg nu ogsaa en inderlig Trang til at takke den store Kreds af kærlige Venner, der hver paa sin Maade har bidraget til at skabe dette Jubel-
aar for mig. Fødselsdagen 1924 kom som et stort Forundringstegn i mit Liv. Intet var ventet ud over det almindelige. Saa „vækkede“ Eleverne mig med Morgensang her nedenfor Vinduet, mens Fru Lauridsen og Frk. Tarp sad herinde hos mig. Man skal staa meget tidligt op for at vække mig. Jeg hører afgjort til Morgenmenneskene. Dejlig Frugt og Blomster bragte de unge, og ind i Hallen kom de, og vi vekslede gode Ord. Saa gik de næste tolv Timer med Visiter. To Deputationer mødte først med morsomme Adresser. Den første mødte paa Lærerpersonalets Vegne med en Guldsyldepen, og den har gjort hele Skrivetjenesten i dette Aar. Den næste mødte paa tidligere Elevers Vegne, Elever igennem de mer end 17 Aar, jeg havde gjort Tjeneste ved Ankerhus. Navnene paa alle de gode Givere var nedskrevet paa Adressen og Gaven var en smuk Guld Halsurkæde, som nu altid er paa ved festlige Lejligheder. Saa fyldtes Sengen af Breve, Kort og Pakker, og Dagen igennem Telegrammer nær og fjærn fra. Da Aftenen kom, var jeg træt og mæt; men Fru Lauridsen sagde: „Det er ikke forbi endnu“. Og de Ord gik der Trold i, som man siger. Langt ind i Januar endnu kom der gode Ord til mig. Og jeg laa og forbausedes Dag for Dag. For jeg havde virkelig ikke fortjent en bitte Brøkddele af al den Godhed og Kærlighed, der saaledes østes ud over mig. Men takke for

det, vil jeg stedse gøre. Vinteren gik jo let og godt paa den Maade. Det var nu ogsaa en dejlig Vinter for gamle og skikkelige Mennesker. Og Kræfterne kom, og dermed ligesom lidt Luft under Vingerne. Og naar saa Fru Lauridsen sendte Bil eller Jumbe efter mig, saa kørte jeg paa Ankerhus til et Par Timers Samvær. Det var stort og uforudset at kunne det. Saa fik jeg da været med til Eksamensafslutningen sidste Marts, og jeg fik ogsaa været med ved Aabningsmødet i Maj. Ligeledes overværede jeg atter engang Elevmødet i Sommer.

Mit lille Arbejde herhjemme med Eleverne blev atter optaget i Maj og fortsattes I Sommer kunde jeg sidde oppe ved Undervisningen, som foregik i Hallen — et festligt Lokale, ikke sandt? Jeg følte ellers ogsaa altid som en Fest, de Timer derude. Jeg læser Psychologi og Pædagogikens Historie med ældste Hold og giver baade ældste og yngste Hold Del i mine Erfaringer og Synspunkter, saavel om Sundheden, som om Ernæringen. Ældste Hold er herovre 2 Gange i Ugen, yngste 1 Gang, og jeg tænker at fortsætte trods Alderen, saalænge Fru Lauridsen synes, jeg er nogenlunde brugbar. At se og høre kniber det med, men I ved, at saaledes var det ogsaa i Eders Tid. Saa i Sommer fik jeg realiseret paa egen Bekostning et meget længe nærret Ønske, nemlig, at faa mit Skema over Psychologien maskinskrevet. Jeg fik saa mange Eksemplarer, at ogsaa tidligere Elever kan faa dem at købe, men kun ved Henvendelse til mig selv. De er ikke i Handelen. Det har lettet Elevernes Arbejde i en væsentlig Grad og har, synes mig, ogsaa højnet Undervisningen. Jeg kan bedre faa uddybet de enkelte Sætninger ved Samtale. Dette regnede jeg ogsaa for en af Jubelaarets Glæder.

Den 1ste Juli var det 18 Aar siden, jeg kom til Arbejde paa Ankerhus. Vi festede derovre ved Frokosten. Jeg naaede i Sommer at gaa saa langt som til Ægir — én eneste Gang. Jeg gaar godt, men langsomt. Sommeren var jo ogsaa vidunderlig i Aar, og jeg nød den i fuldt Maal. Saa den 1. Oktober blev jeg alvorligt forkølet og

maatte sige Timen af og blive i Sengen. Det blev en Influenza, og egentlig er jeg endnu ikke kommen over den. Naar man er 70 Aar, gaar det ikke saa hurtigt at komme til Kræfter. Jeg tilbringer altsaa den sjette Vinter inden Døre, dog med Arbejdet i Gang og haaber paa Vaaren. Jeg lever nu i mest mulig Ro, det trængte mine Nerver til, men har mit dejlige Hjem og en udmærket Hjælper i Huset, ogsaa en Gave, der i Jubilæumsaaret er faldet ned til mig.

Nu stunder Julen til, og jeg siger Eder alle: Tak for Aaret, der svandt og en velsignet Jul for os alle. Gud signe ogsaa det nye Aar for Ankerhus og os alle.

Caroline Sten.

Aarsmødet.

—o—

Aarsmødet afholdtes den 5. og 6. Sept. og forløb paa den festligste Maade. Gamle Elever samledes som sædvanlig til Middagen om Lørdagen, og efter at denne var indtaget var der Lørdag Eftermiddag en Sammenkomst, hvor Husholdningslærerinde Frk. Ulla Christensen fortalte om Ungdomsarbejdet i Amerika, og sine Indtryk af dette fra sin Studierejse derovre. Fru Lauridsen fortalte om „Husholdningsdagene“, d. v. s. hvorledes man ved Fastsættelse af en maanedlig Mødedag kan arrangere Møder rundt i sin Egn, Amt, Landboforening eller hvor stort Omraade man nu kan faa at arbejde paa, paa disse Møder samles Kvinderne, der bliver holdt Foredrag, Forevisninger, diskuteret og Husmødrene faar derved noget at vide om det nye, der er fremme i Tiden, om Ernæring, Madlavning o. s. v. Et saadan Husholdningsarbejde er fra Ankerhus taget op i Sorøegnen i ca. 10 forskellige Kredse og ledes nu i Vinter af Frk. Margaret Lauridsen.

Lørdag Aften samledes Mødets Deltagere med Skolens Elever til selskabelig Sammenkomst og Underholdning i Gymnastiksalen. Her blev spillet Komædie. — Paa Kastels-

volden og ligeledes blev der spillet en Scene af „Nej“ og til Slut gav et Par af Eleverne en lille Demonstration i, hvorledes Fru Lauridsen og Frk. Tarp optræder, naar de er ude at holde Husholdningsdag, en Demonstration, der vandt Tilskuernes udelte Bifald.

Om Søndagen var Generalforsamlingens 1. Punkt paa Dagens Program. Formanden aflagde Beretning om Foreningens Virksomhed og Medlemstal, der er ca. 450, og opfordrede til at indløse Aarsskrifterne og ikke udmelde sig af Foreningen Ankerhus. Regnskabet blev fremlagt og godkendt.

Derefter foretoges Valg af Bestyrelse, Frk. Tarp, Frk. Tejlbjerg, og Undertegnede stod paa Valg, alle blev genvalgt og Bestyrelsen suppleredes med Frk. Hanne Kjær Kristoffersen fra Rislev og Frk. Ingefred Juul Andersen fra Mosegaard, for ogsaa at have nogle Repræsentanter for de senere Aarganges Elever.

Om Eftermiddagen, efter at Middagen var nydt i Gymnastiksalen og Kaffen ved Besøg paa Gaarden og i Skolekøkkenet, samledes alle til Foredrag og Koncert i Gymnastiksalen.

Adjunkt Langballe, Haslev, holdt et meget smukt Foredrag om Ingemann ledsaget af Musik af sin Hustru, Fru Langballe, ligesom Koncertsanger Ottesen sang flere Ingemanns Sange.

Det var en meget smuk og stemningsfuld Underholdning, som alle følte sig betaget af og med disse skønne Indtryk sluttede det vellykkede Aarsmøde. I Tanken sender vi alle venlige Tanker og Hilsener til Ankerhus og vor Forening. Det falder jo ikke altid lige let at komme afsted til Sorø, men for dem, der kan, er det altid en Oplevelse man er glad for, vi har jo sikkert alle mange gode Minde, der knytter os til Sorø, og da særligt til Ankerhus.

Derfor, kom til Aarsmødet saa mange som mulig, vi ved, vi er velkomne til Ankerhus.

Næste Aarsmøde afholdes 4. og 5. September 1926.

Margrete Pedersen.

p. T. Formand,

Husholdningskemien Betydning i Undervisning og Hjem.

—o—

Af alle de teoretiske Fag der undervises i paa en Husholdningsskole er Kemi en sikkert det vanskeligste. Ikke alene saaledes at forstaa, at det er det vanskeligste at lære, men ogsaa, at det er det vanskeligste at faa Eleverne til at forstaa at der er Grund til at lære. Og saa er Forholdet jo i Virkeligheden det, at Kemi er det mest nødvendige af alle Teorifagene, fordi det danner Grundlaget for Forstaaelsen af alle de andre Fag, baade de praktiske og de teoretiske.

Nu skal man jo ikke fremsætte en saadan Paastand uden at kunne bevise den, og det skal jeg da forsøge at gøre i det følgende.

I og for sig behøver man blot at tænke over, hvad Kemi egentlig er: nemlig Læren om Stofferne. Thi Husmoderens Opgave ligger jo netop for en meget stor Del i at behandle Stofferne. I Madlavningen har hun at gøre med Næringsmidlerne, der er sammensat af Næringsstofferne, og med Nydelsesmidlerne, der indeholder alle de mange forskellige mer eller mindre gavnlige — eller skadelige — Piringsstoffer. I Vaskekælderens bruger hun Rengøringsmidlerne, i Stuer og Køkken Brændselsstofferne. Og dertil kommer saa Konserveringsmidler, Desinfektionsmidler, Hævningsmidler, Plettafnings- og mange andre Midler. Og mon vi ikke let kan blive enige om, at den første Betingelse for at kunne anvende de Stoffer, vi arbejder med rigtigt er, at vi kender dem, ved hvad de egentlig er, og hvordan de under de givne Forhold vil opføre sig.

Jeg skal lige anføre nogle Eksempler paa, at Kendskab til Kemi kan finde direkte praktisk Anvendelse: En Husmoder har en Aluminiumskedel og en Kobberkedel, der skal renses for Kedelsten. Da nu Kemi fortæller os, at Aluminium er uopløseligt i Salpetersyre og Kobber

i Saltsyre, medens Kedelsten kan opløses i begge disse Syrer, vil hun ikke være i Tvivl om, hvad hun skal bruge, om hun har lært Kemi. Eller: En Husmoder er i Tvivl om, hvorvidt hun skal gaa over til at bruge de saa stærkt opreklamerede Persil Vaskepulvere i Stedet for Sæbe og Sode. Men har hun lært Kemi, saa ved hun, at Persil bare bestaar af Sæbe, Soda og Natriumperborat, og at hun ved Hjælp af Natriumperborat, som hun iøvrigt kan købe meget billigere i Haandkøb end gennenu Persil — kun opnaar at faa Tøjet bleget og paa samme Tid ætset og mørnet, idet det ved Forsøg har vist sig, at Tøj, hvortil der anvendes saa store Mængder af Natriumperborat, kun holder halvt saa længe, som naar det vaskes i Sæbe og Soda.

Der kunde nævnes mange lignende Exempler paa praktisk anvendt Kemi, men størst Betydning faar Kemiundervisningen dog derigennem, at den sætter os i Stand til at forstaa alle de mange kemiske Processer, som en Husmoder hver eneste Dag arbejder med. Thi for at holde af sit Arbejde, for at være interesseret i det, maa man først og fremmest forstaa det. Det vil aldrig være tilfredsstillende kun at vide, at saadan og saadan skal et Arbejde nu gøres, nej, man maa ogsaa vide *hvorfor* det netop skal gøres saadan, hvorfor man f. Eks. ikke maa rense Marmor med Syre, hvorfor Tøjet skal skylles godt, naar man har brugt Blegevand til det, hvorfor der ikke maa komme Fugtighed til Bagepulveret, kort sagt, man maa kende Grundlaget for sit Arbejde, før man kan naa til at udføre det tilfredsstillende. Vel sandt: der er mange dygtige Husmødre, der aldrig har lært Kemi, men de har ogsaa møjsommeligt maattet arbejde sig frem til deres Viden og Forstaaelse, ofte gennem dyrekøbte Erfaringer og meget Slid, som kunde være undgaaet, hvis de havde faaet den elementære teoretiske Undervisning.

Kan der end saaledes ikke være Tvivl om, at Kemien bør indtage en fremskudt Plads i den teoretiske Husholdningsundervisning, saa kan det dog ikke nægtes, at man

støder paa mange Vanskeligheder ved denne Undervisnings Tilrettelægning. Saalænge Størstedelen af Husholdnings-elevernes Tid gaar med at lære den praktiske Madlavning Stuepigegegning, Vask o. s. v, kan der højst afses et Par Timer ugentlig til Undervisningen i Kemi. Og dette er for lidt. Det er umuligt i Løbet af 30—36 Timer at give Eleverne andet end et vagt Begreb om Kemi, naar de samtidig skal have Rede paa de mest nødvendige praktiske husholdningskemiske Forhold, i Særdeleshed da man i høj Grad savner en brugelig Lærebog, og derfor maa bruge en stor Del af Tiden til Opskrivning. Kunde man faa 4 Timer om Ugen i Stedet for 2, saa kunde man naa noget, og da det jo heldigvis er saadan, at jo mere man ved om et Fag, des mere interesseret bliver man, saa vilde det større Timeantal og den udvidede Undervisning betyde en større Interesse og et bedre Arbejde fra Elevernes Side.

Hvad selve Undervisningen angaar, da bliver jeg mere og mere overbevist om, at man, naar Grundbegreberne først er forstaaet, hovedsageligt maa arbejde med den specielle Husholdningskemi, som Eleverne jo har mest Brug for, og derfor ogsaa vil være mest interesserede i. Man kan saaledes omtale Vaskemidlerne som en Gruppe for sig, Blegemidlerne som en anden Gruppe, Konserveringsmidlerne som en tredie, Brændselsmidlerne som en fjerde o. s. v. Og det skulde da helst være saaledes, at man lod Teori og Praxis følges ad, saaledes at den praktiske Undervisning i Køkken og Vaskeri gik Haand i Haand med den teoretiske Undervisning i Kemi, Næringsmiddel-lære, Fysiologi og Bakteriologi, og blev belyst gennem denne.

Med Hensyn til Husholdningslærerindernes Kendskab til Kemi, saa gaar Tendensen, som naturligt er, i Retning af at kræve mere og mere. For det første maa man jo forlange, at Lærerinderne foruden selv at have et grundigt Kendskab til dette Fag, ogsaa maa kunne undervise i det, og i Erkendelse heraf, har vi her paa Ankerhus i de sid-

ste to Aar, begyndt at lade Lærerindeeleverne holde selv stændige Forelæsninger i Kemi, hvad vi har haft megen Fornøjelse af. Skulde det ønskede Fortsættelseskursus paa Statens Lærershøjskole blive til Virkelighed, kan man sikkert gaa ud fra, at anvendt Kemi vil blive et af Hovedfagene. Da det endvidere er indlysende, at vi i høj Grad mangler et husholdningskemisk Laboratorium, hvor Husmødrene Landet over kan henvende sig om Oplysninger, har vi saa smaat begyndt at foretage Vareundersøgelser og kvantitative Vareanalyser, idet 2det Aars Lærerindelever hver Lørdag har arbejdet med dette i 3—5 Timer, paa vort nye, men endnu meget beskedne Varelaboratorium. I dette Arbejde støder vi dog stadig paa Vanskeligheder, baade af den ene og den anden Art — det er baade Mangel paa forskellige kostbare Apparater og Mangel paa Øvelse og Tid, der gør sig gældende — men Vanskeligheder er jo til for at overvindes, og jeg haaber, at vi med Tiden kan faa et virkelig godt og tidssvarende Varelaboratorium indrettet.

Lad mig til Slut prøve at ramme en Pæl igennem det fæle Spøgelse, der hvert Aar skræmmer vore stakkels Lærerindeelever med Fortællinger om Kemiens Vanskelighed og Forfærdelighed. For Tiden arbejder jeg med det femte Hold siden den nye Ordning, og jeg kan sige, at skønt vi stiller stadig større Krav til Elevernes Kundskaber i Kemi, saa har jeg endnu ikke truffet en eneste Elev, der ikke kunde lære Kemi, — jeg har truffet mange, der ikke troede de kunde, og enkelte, der ikke vilde, men det er jo en anden Sag. Jeg er sikker paa, at ethvert normalt begavet Menneske kan lære Kemi, og jeg er lige saa sikker paa, at har man først fattet den, saa vil man snart lære at indse Nødvendigheden af, at den faar en fremskudt Plads i Husholdningsundervisningen.

Folmer Dam.

Lidt om vore udenlandske Gæster og hvad de har fortalt os.

—o—

Fra den internationale Højskole har der i Aar som sædvanlig været mange Besøgende. Saaledes havde vi i Juni Maaned et fornøjeligt 2 Dages Besøg, hvori deltog tre engelske Damer, to unge Piger fra den irske Fristat, fem Svenskere, en Tysker og en amerikansk Dame, Miss *Wulthe*, fin og yndig, klædt i brunt Silke, men lige saa sort, som hun efter sit Navn skulde være hvid, hun var nemlig Neger.

Senere fik vi et hyggeligt og interessant Besøg af en belgisk Husholdningslærerinde, en Mll. *Detaille*, der var Professor i Mælkerilære ved det store Institut i Laeken ved Brüssel, som den belgiske Regering har oprettet til Uddannelse af Husholdningslærere for deres Kolonier, og hvortil er knyttet en meget betydelig Landbrugsafdeling.

Derefter kom der en polsk Delegation bestaaende af 14 Mænd og Kvinder, Akademikere og Bønder, hvoraf nogle klædt i Nationaldragter. De kom en Dag, da vi afsluttede et Kursus for københavnske Husmødre, og Mødet mellem de mange forskellige Mennesker blev sikkert af gensidig Interesse. — De fortalte os, at i Polen skulde der, for at ophjælpe Landets Økonomi, bl. a. oprettes 40 Husholdningsskoler aarlig i 10 Aar. De havde været paa Studierejse i flere Lande og betroede en af Lærerne her, at de ogsaa havde besøgt den berømte Skole i Belgien, men fundet Ankerhus endnu mere ideel.

Under Ledelse af Frk. *Ulla Christensen* fra Vordingborg, der det sidste Aar med Understøttelse fra Rockefellerfondet har studeret husøkonomiske Foranstaltninger og Clubarbejdet i Amerika, kom her en Dag, da Skolen havde Besøg af 25 Husmandskoner, der ogsaa var paa Studierejse, 11 amerikanske Husholdningskonsulenter, der som Tak for vel udført Arbejde var givet en Studierejse til Europa. Deres og vort Arbejde faldt saa naturligt sammen, at det blev som et Besøg af Kolleger, og at de ogsaa har følt det samme, beviser ikke alene de mange Hilsener, vi stadig modtager fra dem, men ogsaa et morsomt lille Træk, idet, en ung finsk Husholdningslærerinde, der af sin Regering var sendt til England, traf dem derovre og fik saa meget at vide om Arbejdet paa Ankerhus, at hun sporenstrengs rejste over Nordsøen til Sorø, kom desværre i Ferien, hvor alt var lukket og pakket, men fra de amerikanske Damer vidste hun, hvad vi havde i hver en Krog.

Saa havde vi ogsaa et andet overmaade interessant Besøg fra Amerika, nemlig af Rektor *Mann* fra Cornell-Universitetet i Staten

New York. Han har været Forstander for nævnte Universitets Landbrugs- og Husholdnings-Fakultet og rejste nu for at studere Husholdningsbevægelsen i Danmark og andre europæiske Lande og var meget stærkt interesseret i en Udveksling af Lærerkrafter.

En Søndag Fornmiddag fik vi ogsaa et interessant Besøg af to japanske Herrer. Den ene, *Hirondo Hirabajashi*, der skrev sig for Skolelærer og Spejderdirektør var nok af Fyrsteslægt, den anden *Kogoro Hjemura* indtog en betydelig Stilling i det japanske Handelsministerium. De fortalte, at i Japan havde man de sidste 10 Aar taget fat paa at indføre Gymnastik og Skolekøkkenundervisning i alle Landsbyskoler, og at Skolerne paa Landet nød saa megen Anseelse, at man fra Byerne sendte sine Børn derud. — Nogle Dage efter, at de havde været her, sendte de os et yndigt haandmalet Billede, en lyserød japansk Rose, vi glæder os over den, over dens Duft af Skønhed og den Samhørighed, den bærer Vidne om, og som trods alt, dog endnu findes i Verden.

Af de mange Englændere, der har besøgt Ankerhus i Aarets Løb, var Mr. *Cobbalt* pensioneret Lærer fra Cornwall, sikkert den mest originale. Han, der er 73 Aar, var cyklet fra England gennem Belgien og Tyskland til Helsingør, og han kom ogsaa cyklende fra Helsingør ned til os, paa en antik Cykle, behængt med Kasseroller, Tæpper, Spritapparat o. m. a. til Livets Ophold. Han blev her nogle Dage og var meget interesseret.

Sidst i November kom tre Englændere paa Besøg. Det var Brødrene *Elmhirst*, den ældste Millionær, den yngste Kontrolassistent, og Mr. *Roger Morel*, en Søn af den bekendte Fredsven. E. D. Morel. Den ældste Mr. Elmhirst har nylig købt en Herregaard i Grevskabet Devon i Sydengland, hvor han vil oprette en Kostskole for Piger og Drengene i Alderen fra 12 til 16 Aar. Et af Hovedfagene skal for Pigerne Vedkommende være Husholdning, og Mr. Elmhirst syntes saa godt om Lærerindeuddannelsen paa Ankerhus, at han bad os finde en Lærerinde til hans Skole blandt vore Elever. Han ønsker ogsaa at indføre det danske Andelssystem i England, i hvilken Anledning han opfordrede Folmer Dam til at komme over til hans Skole og sætte et System af Andelsvirksomheder i Gang i Omegnen. Morsomt var det, at Mr. Elmhirst og Folmer Dam var Kammerater fra den engelske Hær, men ikke anede det, før de saa hinanden igen efter syv Aars Forløb. — Verden er lille.

Hadsten Husholdningsskole.

—o—

En af Ankerhus's tidligere Elever og mangeaarige Hjælpere, Frk. Margrete Pedersen, begyndte, som de fleste af Dem vel ved, en Husholdningsskole i Hadsten for godt to Aar siden og begyndte sin Virksomhed i den da nybyggede Haandværkerskole.

Sidste November flyttedes Skolen ind i en helt ny, til dette specielle Brug moderne og velindrettet Skolebygning. Skolen ligger højt og den ligger smukt, omgiven af Skov, som den er til de tre Sider og med vid Udsigt over det smukke Landskab mod Syd. Den præsentable og hyggelige Skole blev taget i Brug ved en festlig Indvielse den 7. November. Frk. Pedersens nærmeste Slægt og Venner var til Stede, ialt en Flok paa ca. 100 Mennesker. Foruden Frk. Pedersen selv, talte ved denne Lejlighed Forstander Hauch, Asmildkloster Landbrugsskole, Pastor Hans Vedde, der indtil for nylig har været Forstander for Hadsten Højskole og Frk. Marence Tarp, Ankerhus.

Saavel her som ved den paafølgende Middag, hvor Taler og Sang vekslede, blev der udtalt mange gode Ønsker for Frk. Pedersen og hendes nydelige Skole. Frk. Pedersen var taknemlig og glad for at have naaet sit Maal, forsaavidt, og faaet sin egen Skole, og den kan ogsaa kun hilses med Glæde, fordi man ved, at her vil alle Evner og Kræfter blive sat ind paa at faa Arbejdet med de unge Piger ført frem paa en god Maade.

Hadsten Husholdningsskole fik sin Indvielse i et Jubilæumsaar, lad det være et godt Varsel. Det er Jubilæumsaar i dobbelt Forstand indenfor Husholdningssagen. Det er nemlig 30 Aar siden, den første Husholdningsskole her i Landet begyndte her i Sorø, og det er 25 Aar siden, at Kursusarbejdet for Husmødre begyndte ogsaa med Fru Magdalene Lauridsen i Spidsen og som gennem Landboforeningerne banede sig Vej ud over det ganske Land.

Frk. Pedersens Skole er rejst som et Led i dette for

Hjem og Folk saa betydningsfulde Arbejde, der da blev begyndt — og Frk. Pedersen, der sidder inde med et Overskud af Vilje og Energi nøjes heller ikke med den ene Side af Sagen, med Arbejdet paa sin Skole, men staar ogsaa midt i Arbejdet for Husholdningssagen, Kursusarbejdet for Husmødre, deroppe i Skolens nærmeste Omkreds.

Vi, der kender Frk. Pedersen, følger sikkert hende og hendes Arbejde med de bedste Tanker og Ønsker.

M. T.

Til de unge Husmødre.

—o—

Gamle Elever fra Husholdningsskolerne har en vis Forpligtelse til at være med i det Arbejde, der gøres rundt om i vort Land for at tjene Hjemmene, saa Husmødrene kan blive dygtigere og mere økonomiske og de unge Piger faa Lyst og Interesse for det huslige Arbejde og alle de Fag, der hører de huslige Kvinder til.

Gamle Husholdningselever har denne Forpligtelse, fordi de selv har været paa Husholdningsskole, og der har faaet en hel Del at vide om Ernæringssspørgsmaal, Hygiejne, Havebrug, Økonomi, praktisk Madlavning, Syning o. s. v., og hvis de har været vaagne og taget godt ved Lære, saa har de fra Husholdningsskolen faaet noget med sig hjem, som kommer dem selv og deres Hjem til Nytte hver eneste Dag. Men „man skal ikke sætte sit Lys under en Skæppe“, eller beholde al sin Lærdom for sig selv, man skal lade andre faa Nytte af den Lærdom, og den bliver derved friskere, rigere og mere værdifuld for en selv. Først skal vi tænke paa den Ungdom, vi har i Hjemmene, de unge Piger, husk, I unge Husmødre, I har der en Opgave og et Ansvar, vær med til at vække gode Interesser hos de unge, lær dem at udnytte Tiden, lær dem at blive dygtige Hjælpere, saa de faar Lyst til endnu mere Dygtiggørelse, saa vil de ogsaa blive dygtige Husmødre

siden. Og gamle Husholdningselever maa hjælpe videre ude i Husholdningsforeninger og Husholdningskredse, der jo snart findes over det ganske Land, vil de ogsaa tit kunde yde værdifuld Hjælp, dels ved at ordne og planlægge Arbejdet, dels ved selv at give Undervisning i forskellig vedrørende Husholdning

Deltagelse i saadant Arbejde holder en frisk og tvinger en til at følge med i, hvad der er fremme i Tiden og det skulde gerne kunde kendes i Hjemmene, at gamle Husholdningselever er dygtige, økonomiske, flittige Husmødre, der kan være Nr. 1 hver paa sin Plads.

*Margrete Pedersen,
Hadsten Husholdningsskole.*

Ønsket om en glædelig Jul og et godt nyt Aar sendes alle gamle Elever, — M, P.

Hvad vi har og bør have.

—o—

Da Rektor Mann fra Cornell-Universitetet i Amerika besøgte Ankerhus, spurgte han mig om, hvad vi i Danmark havde til Fremme af det Arbejde, jeg stod som Repræsentant for — og hvad jeg vilde svare, hvis han som en af dets Ministre spurgte mig, om hvad vi yderligere ønskede. Jeg svarede da, at vi af Hensyn til den Betydning dygtige, maaltbevidste Husmødre havde for Landets Økonomi og Kultur havde og burde have:

1. **Skolekøkkenlokale** i hver Kommune.
 - a. hvor Pigebørnene fra de ældre Skoleklasser i 12—14 Aars Alderen knnde meddeles Skolekøkkenundervisning.
 - b. hvor Sognets unge Piger kunde faa Efterskoleundervisning.
 - c. hvor Egnens Husmødre kunde samles om deres Anliggender, til Kursus og Diskussion.

2. Skolekøkkenundervisning i Folkeskolen

for at alle Smaa piger, den opvoksende Ungdom, de vordende Husmødre, kan faa en grundlæggende Undervisning i huslig Gerning.

NB. Skolekøkkenundervisning gives i de fleste store Købstæder, men endnu ikke i Stationsbyer og paa Landet.

3. Efterskoleundervisning overalt

for alle unge Piger mellem 14—18 Aar. Gives adskillige Steder, som Regel 4—5 Timer en Eftermiddag om Ugen. Afholdes de fleste Steder af Kommunen, enkelte Steder af private Foreninger — Staten afholder $\frac{3}{4}$ af Udgifterne til de første, $\frac{1}{2}$ til de sidste, mod at Undervisningen er gratis.

4. Fagskoler i Husholdning

med Understøttelse til ubemidlede Elever. — Findes men flere og større Understøttelser tiltrænges.

5. Husholdningsseminarier

statsunderstøttede og med Stipendium til Eleverne. — Findes.

6. Uddannelse af Skolekøkkenlærerinder

d. v. s. af exm. Lærerinder til Barne- og Efterskolen. — Findes paa Statens Lærerhøjskole i København. — Ankerhus ønsker et tilsvarende Kursus for Lærerinder fra Landet.

7. Fortsættelsesundervisning for Husholdningslærerinder.

8. Instruktionskursus for Husholdnings- og Skolekøkkenlærerinder.

9. Pension for Husholdningslærerinder

— der som Regel maa arbejde for en ringe Løn — og for at beholde de ældre og dygtige i Arbejdet.

10. Sammenslutning af Husmødre.

Findes, dels gennem selvstændige Husholdningsforeninger og Landboforeningers Husholdningsafdelinger, dels i Købstæder under saakaldte Husmoderforeninger.

11. En fast maanedlig Husholdningsdag

i hver Kreds eller Sogn, for at Husmødrene stadig kan blive holdt underrettet, om hvad der er af Interesse i Øjeblikket for hendes Hjem og Virksomhed — er paabegyndt i Sorøegnen.

12. **Kursus for Husmødre**
findes, og ubemidlede Deltagere fra Landet kan gennem Understøttelse faa gratis Kursus. Kursusunderstøttelse savnes endnu til Kvinder fra Købstæderne.
13. **Vandrelærerinder**
til vandrende Kursus og Forevisninger i Foreninger. Findes.
14. **Husholdningskonsulenter**
i Lighed med Landbrugets raadgivende Konsulenter og statsunderstøttede som disse savnes.
15. **Præmiering**
af velførte, regnskabsunderbyggede Husholdninger.
16. **Forsøgsstationer**
til Undersøgelse af Næringsmidler og Husgeraad.
17. **Ernæringsfysiologiske Forsøg**
foretages af Læge M. Hindhede med Støtte fra Staten.
18. **Husholdnings-Bureau**
findes for Kursus-Undervisning. Savnes for alm. Husholdningssspørgsmaal.
19. **Huslig Uddannelse som Ægteskabsbetingelse.**
20. **Husholdnings-Fakultet ved Universitetet.**

Til Fremme og Støtte for nævnte Foranstaltninger burde Regeringen give Hjemmenes Kvinder et Husholdningsministerium, som jeg tillod mig at foreslaa 1920. Indtil dette en Gang gives os, burde Socialministeren en Gang aarlig indbyde Husmødrenes Repræsentanter til et Forhandlingsmøde paa Rigsdagen, i Folkets Hus, for i Fællesskab at faa fremmet noget af det, der i Øjeblikket har sin praktiske og sociale Betydning.

Magdalene Lauridsen.

Husholdningsdagen.

— o —

Husholdningsdagen er et nyt Begreb, der forhaabentlig om føje Tid vil være det selvfølgeligste af alt; nemlig en bestemt Dag i hver Maaned da Husmødre, hver i sin Kreds, samles for at drøfte det, der ligger for af Interesse for Hjem og Husførelse.

Ordnungen eller Systemet i Husholdningsdagen er til dels den samme, som der anvendtes i Landbdforeningens Husholdnings-Aftenskoler, der paabegyndtes i Aar for 25 Aar siden, og som saa at sige har været afholdt Landet over. I Husholdningsaftenskolerne havde man en bestemt ugentlig Undervisning Vinteren igennem, — gennem Husholdningsdagen en maanedlig Aaret rundt.

Det, at en Undervisnings- eller Samlingsdag er fastlagt, gør det hele saa langt lettere og billigere. Husmødrene kan tilrettelægge deres Arbejde derefter, der er ingen Udgifter til Bekendtgørelser, og Undervisningen er ikke nær saa anstrengende for Lærerinden, der desuden lettere faar Forbindelse og Samarbejde med Husmødrene, naar hun har Lejlighed til at mødes med dem Maaned efter Maaned, end hvis hun kun skulde give enkelte Forevisninger.

Udgifterne kan begrænses til 10 Kr. pr. Deltager for et helt Aar = 12 Gange, naar der gennemsnitlig er 35 Deltagere i hver Kreds, og denne selv sørger for Lokale. Og da det sjællandske Kursusudvalg principielt har godkendt Husholdningsdagen, kan mindre bemidlede Husmødre vente at faa 2 Trediedele af Betalingen som Kursushjælp, hvorved man faktisk kan faa alle med, der ønsker det.

Undervisningen maa selvfølgelig være saa aktuel som vel muligt, saaledes at den bliver som en Art Instruktion for Deltagerne. Den gives bedst om Eftermiddagen, ca. 3 Timer og bør omfatte:

1. Spørgsmaal af produktiv Karakter (Havebrug, Fjerkræ-avl) Varefremstilling (Gær, Bagepulver, Sæbe o. l.).
2. Madlavning, Anvendelse og Opbevaring af de forhaandenværende Fødemidler.
3. Teoretisk Viden med Hensyn til Økonomi, Ernæringslære, Hygiejne, samt Fremvisning af nye Husholdningsmaskiner og andre Hjælpe midler.

Gennem Forevisningen og Føredragene bør Læreren, der leder den egentlige Undervisning, referere, hvad der er fremme og kommen frem gennem Tidsskrifter, Forsøgsberetninger paa de forskellige Omraader. Men efter at den egentlige Undervisning er sluttet, skulde det gerne blive saaledes, at Husmødrene indbyrdes drøftede det, der laa for i Øjeblikket.

Paa Sorøegnen er Husholdningsdagen det sidste halve Aar indført 10 Steder. Ankerhus har ledet Undervisningen og sender Lærerinder ud til de Steder, der ønsker at faa en Husholdningsdag indført, men ellers vil man mange Steder kunne faa en Lærerinde fra en stedlig Husholdningsskole, ligesom man ofte ogsaa vil kunne faa Undervisning givet af bosiddende Husholdningslærerinder. Naar en af disse blot tager ud en Eftermiddag om Ugen, vil de jo kunde tage 4 Kredse, og derved ogsaa faa en pæn Bindtægt. Skal man have en Lærerinde udelukkende til Husholdningsdage, maa der være 20 Kredse, men det kan jo let ordnes i vore Dage, hvor Automobilerne letter Samfærdslen saa meget. Og saa bør Lærerinden selvfølgelig, ligesom Konsulenten, have sin egen Bil, hun kan da medbringe det fornødne Undervisningsmateriel, hvorved det hele ogsaa lettes.

Foruden den Fordel det er, at en saadan fast ordnet Undervisning kan hvile i sig selv, ingen Statsunderstøttelse behøver, giver den ogsaa Husholdningslærerinden forholdsvis gode Kaar, saaledes at hun gennem sit Arbejde ikke alene kan tjene til Livets Ophold, men ogsaa skabe sig et Hjem. Som Løn kan hun have 3000 Kr. aarlig, 2000 Kr. i Befordringsgodtgørelse, 1400 til Kr. Produkter til Under-

visningen, 600 Kr. til Undervisningsmateriel. Disse Beløb fremkommer, naar der er 20 enkelte Lokalkredse med 35 Deltagere, der hver betaler 10 Kr., hvilket udgør ialt 7000 Kr.

Lærererinder, der skal medvirke ved Husholdningsdage, bør samles den sidste Lørdag i hver Maaned og af de respektive Husholdnings-Ledere og af Statens Konsulenter og Forsøgsledere faa meddelt, hvad de i den kommende Maaned i Hovedtrækkene bør tage frem. Derved udnyttes alle gode Kræfter, og mellem Hjem og Hjem, Foreninger og Organisationer skabes Forbindelse og Samarbejde, der kan blive af baade social og økonomisk Betydning.

En Beretning om Husholdningsmaskiner.

—o—

Dette skal ikke være en Anmeldelse af en Beretning, som endnu i dette Øjeblik ikke er udkommen — men kun et Par Ord for at gøre dem opmærksom paa, at der i den allernærmeste Fremtid — antagelig lige efter Nytaar — vil komme en Beretning om en Afprøvning af Husholdningsmaskiner.

Indkøb af Husholdningsmaskiner og forsaavidt ogsaa andre Hjælpemidler og Redskaber er tit et Lotterispil. Det kan være umaadelig vanskeligt at afgøre, hvad der er godt og brugbart og hvad der er daarligt, og Erfaring vil her, som næsten i alle Tilfælde være en dyr Læremester.

Husholdningsskolerne har haft Øjet aabent overfor dette vanskelige Spørgsmaal og har formaaet Statens Redskabsudvalg til at tage sig af Sagen.

De Husholdningsmaskiner og Apparater, denne første Prøve har omfattet og som der nu snart vil foreligge Beretning om, er følgende: Vaskemaskiner til Brug i større og mindre Hjem, Opvaskermaskiner, Kartoffelskrællemaskiner, Farsrorere og elektriske Apparater og Ovne.

Da jeg har været en lille Smule med i Arbejdet, kan jeg vel tillade mig at antyde enkelte Forhold. Der er jo et helt Aar til vi igen kan faa Aarsskriftets Læsere i Tale.

For det første vil Beretningen indeholde en Forteg-

nelse over de prøvede Maskiner med Pris og Adresse paa Forhandler. Desuden gives der en Beskrivelse af Maskinens Form, Størrelse, Bygning o. lign. Tillige en Beskrivelse af, hvordan Prøven er udført og derefter vil saa følge Dommernes Udtalelse.

Selv om man ikke kan udlede et ganske bestemt Svar paa, hvilken Maskine der saa er den bedste i alle Maader, thi det kan man vist ikke, da der er Fejl og Fortrin ved de fleste af Maskinerne og dertil kommer, at Fordringerne ofte vil være forskellige, vil Beretningen dog kunne give en Oversigt, Viden og Oplysning, som man ellers vanskelig vil kunne skaffe sig. En Værdi i det Øjeblik man staar overfor Indkøb.

I anden Henseende skulde dette Arbejde ogsaa gerne have sin Betydning derved, nemlig, at man vel tør haabe, at en Paapegen af Fejl og Fortrin maa have til Følge, at Fejlene bliver fjernede og Fortrin øgede og samlede, saa vi tilsidst faar noget helt ideelt frem — ogsaa uden, at det bliver alt for dyrt.

Der er mange gode, om ikke helt ideelle Maskiner fremme, som det vil være en Hjælp for Husmoderen i det daglige at være i Besiddelse af, men man vil jo i mange Tilfælde synes, at de er dyre, men, er det nu ikke mest fordi, man ikke er vant til at spendere saa meget paa de daglige Arbejdslokaler indenfor Hjemmets Døre, som Mændene ser sin Fordel ved at anskaffe indenfor deres Arbejdsfelt, jeg tror det.

Det er et stort, omfattende og ret bekosteligt Arbejde at foretage en saadan Afprøvning, men et Arbejde som alle Husmødre og ligesindet interesserede maa hilse med Glæde og haabe paa maa blive fortsat ad Aare.

Paa hvilke Betingelser Beretningen kan faas, kan jeg desværre ikke sige i Øjeblikket, men den vil sikkert kunde faas ret billigt. Meddelelse herom vil udgaa bl. a. i „Tidskrift for Husholdning“.

Marence Tarp.

Husholdningslærerindens Sang.

Skæmtevisе af F. D.

Mel.: I Skoven skulde være Gilde.

Hvad en Husholdningslærerinde
 skal kunne Piger smaa,
 jeg lægger jer paa Sinde,
 at det jer godt maa gaa.
 Ja, lytter til min Stemme
 og mine vise Ord.
 Hvis I dem aldrig glemme,
 saa naar I vidt paa Jord.

Først maa hun kunde lave,
 den allerbedste Mad,
 som selv en kræsen Mave,
 kan gøre rigtig glad,
 og brygge maa hun kunde
 en dejlig Kaffetaar,
 en saadan ingenlunde
 Censorerne forsmaar.

Dernæst maa hun en Stue
 ku' gøre smukt i Stand,
 og tænde Arnens Lue
 ved Hjælp af en Kop Vand,
 vide hvordan en Bluse
 man smukkestrøget faar,
 og hvordan man skal kruse
 paa sidste Mode Haar.

I Haven maa hun være hjemme,
 som nogen Gartnersvend,
 hun skal forstaa at stemme
 naar der er Valg igen,
 og ordret skal hun huske
 den nye Giftelov,
 og hun maa kunne luske
 sig til en Smule Sjøv.

En Unge maa hun kunne svøbe,
 og stoppe sammes Skraal
 og lade Munden løbe
 paa flere Tungemaal,
 og hun maa kunde grave
 og røre Griseblod,
 og en Undskyldning have
 parat paa staaende Fod.

At passe Høner mange
 hun kan som ingenting,
 saavel som lave Sange
 og lede Henkogning.
 og nysselig servere
 en daarlig Viltighed,
 samt vide at brilliere
 til rette Tid og Sted.

Af Taler maa hun kunde holde
 paa 14 Dage en Snes.
 og sagtens kan hun solde,
 saa det kan ikke ses.
 Komodie kan hun spille,
 saavel som paa Klaver,
 men ikke Næse pille,
 naar nogen paa det ser

Hvad H₂O betyder
 hun ogsaa vide bør,
 hvordan man skrupper Gryder
 og lettest smelter Smør,
 hvor Skulderbladet sidder
 hun ikke glemme maa,
 hvad Hvidkaalssuppe hedder
 paa fransk hun maa forstaa.

Se alle disse Dyder
 og mindst et Hundred fler
 hun har, men fri for Lyder
 vi hende altid ser,
 saa gør vor Stand hun Ære
 og viser hver en Mand.
 at Kvinderne kan bære
 vort gamle Fædreland.

Husholdningskursus for københavnske Husmødre.

—o—

Af de Kursus vi i det forløbne Aar har haft paa Ankerhus fortljener de, der ved Tilskud fra Landbrugslotteriets Overskud er afholdt for københavnske Arbejderhustruer, en særlig Omtale. Ikke alene fordi de repræsenterer „nyt Land“, en ny Forbindelse, men navnlig fordi de blev saa fornøjelige og vellykkede i alle Maader, fik et Værd, som vi slet ikke havde tænkt os. — Men vi var virkelig lidt nervøse da vi skulde begynde paa det første Kursus, da vi Mandag Morgen den 8. December 1924 efter at have hejst Flaget, stod paa Trappen og ventede paa at Bergstrøm (Omnibilen) skulde komme med „Konerne“, et Kælenavn vi ynder at bruge om vore københavnske Husmødre. Og jeg antager at de københavnske Kursusdeltagere ogsaa var lidt spændte paa hvorledes det hele skulde forløbe. Men da vi først havde faaet sagt ordentlig Goddag til hverandre var Tilliden der ogsaa. I alle Tilfælde gik Kursusugen let og fornøjeligt for os der skulde undervise, og Deltagerne var saa interesserede og lydhøre, at det virkede helt inspirerende paa os alle. Tog alt i bedste Mening og var virkelig interesserede i det de burde, i Økonomi og hvad dermed hører til, og i Diskussionen om Husføring, Ernæring og Hjemmets Hygiejne var der baade Fut og Fart. Og som de kunde synge. Paa Stationen troede man at det var Højskolepiger, da de der forkortede Ventetiden med at synge vore smukke Fædrelandssange. Mange viste sig at være meget belæste, hvilket vel skyldes baade de mange Studiekredse der findes i København og den lette Adgang til Læsning gennem Biblioteker. Og da de rejste fra Ankerhus var vi enige om, at den Forskel der siges at være paa Interesserne i By og paa Land var uvæsentlige, som Husmødre tænkte vi i det store hele ens, følte ens, havde den samme Interesse for Hus og Hjem, Mænd og Børn, Land og Samfund.

Undervisningen blev givet gennem Forevisninger og Foredrag. Frk. Tarp gav hver Dag en Forevisning i god, sund og billig Mad, fortrinsvis fremstillet af Landets egne Produkter. En Dag tog hun saaledes Paalæg frem, en Dag Formad, en Dag Eftermad, en Dag Opbevaring. Frk. Jensen Bagning. Frk. Ring tog Vask og Vaskemidler frem, Frk. Reppien Tøjrensning, Frk. Boldsen Behandling af Møbler, Fru Richardt Presning af Herretøj. Læge Fru Dalmark holdt en Række Foredrag om Sundheds-, Børne- og Sygepleje, som Deltagerne ogsaa var meget optaget af. Fru Lauridsen havde hver Dag Timer vedrørende Husførelsen og Ernæringsspørgsmaalet, Folmer Dam holdt Foredrag om Indkøbsforholdene og Havebrugskonsulent Gram om Udnyttelse af Kolonihaver. Hver Dag var Deltagerne en Tur ude for at se Sorø's historiske Steder, som de havde megen Sans for, og Redaktionssekretær Elnegaard viste dem Sorø og Omegn i Lysbilleder. Om Aftenen besøgte de skiftevis Skolens forskellige Afdelinger, saa Dagene var stærkt optagne. Den sidste Aften legede man paa god gammeldags Maner i Gymnastiksalen.

Deltagerne fik Kursuset fuldstændig gratis, Rejse iberegnet. Skolen havde søgt og faaet et Beløb paa 3000 Kr. til 50 Deltagere, gennemsnitlig 60 Kr. til hver, deraf blev saa Rejsen betalt frem og tilbage og deres Logi. De blev nemlig indkvarterede hos Omegnens Husmødre, hvorfor Skolen betalte 10 Kr. og fik saaledes for Ophold og Undervisning 40 Kr., hvilket svarer nøjagtig til det der beregnes for korte Kursus hvortil Deltagere fra Landet faar Kursushjælp ved Ansøgning gennem Landbo- eller Husmandsforeninger. —

Kursuset varede fra Mandag Morgen til Lørdag Eftermiddag. Deltagerne kunde derfor lige naa at komme hjem og faa købt ind til om Søndagen.

Sekretær Hansen i Arbejdernes Fællesorganisation, Frederiksborggade 41, var saa venlig at hjælpe os til Rette, udleverede Ansøgningssekemaer og var med til at uddele Fripladser sammen med Husholdningsskolernes Tilsynsfø-

rende, Fru Magda Freuchen, hvilket var vanskeligt nok da der kom saa mange, mange flere Ansøgninger, end der kunde imødekommes. Sendte ogsaa gennem Kontoret Meddelelse ud til de, der kunde faa Kursuset.

Efter at Kursusdeltagerne er kommen hjem og i de gamle Folder igen, er mange af dem mødtes, dels i private Hjem, dels i Samlingslokaler for at drøfte det i Sorø oplevede, og det har været meget morsomt at faa Hilsener fra disse Sammenkomster, saavel som fra de enkelte Kursusdeltagere, og vi haaber, at der skal blive Lejlighed til at faa en fast maanedlig Husholdningsdag i København for de Husmødre, der har været paa Ankerhus, og ønsker det.

— — —

Vi har en Lov af 23. Maj 1902, revideret 8. Maj 1908 om Statstilskud til Landbrugskursus, der giver mindre bemidlede Mænd og Kvinder fra Landet Ret til Understøttelse til korte Kursus i Landbrugets Bierhverv, Landbrug, Havebrug, Husholdning, dels gennem korte Kursus paa dertil anerkendte Skoler, dels til vandrende Kursus.

Vi bør i Aaret 1926 have en Lov, der giver Husmødre fra Hovedstaden og Købstæderne et tilsvarende Gode.

M. L.

—————

De gamles By.

—o—

En gammel Kone sagde en Dag, da hun spadserede med sin Søn i Skovene ved Sorø: „Ved du, at den fredeligste Plet i Verden er Byen her med Skov og Sø og grønne Marker?“ Sønnen nikkede „Ja og kønt er her, som intel andet Sted“ sagde han, og saa lo de begge lo og gik glade videre.

„Den fredeligste og kønneste Plet i Verden“ sagde de. Det var nu deres By, det Sted, hvor de var født. Der hvor man har sit Hjem, føler man er skønnest. Men Ordene: „Den fredeligste Plet i Verden“ — Aah nej, de klang ej heller falske i Vandringsmandens Øre, en Aftenstund, da han standsede paa Torvet i den lille By og sølte Søens friske Pust gennem Gaderne. Hvor var her stille og tyst, — saa fredeligt — En Drossel fløjtede — højt oppe i et Lindetræ over røde Tage sad den — og nede i Gaderne var der et Barn, som græd, en Mor, der hyssede!

Og nu, en Flok af unge, glade Drenge og Piger, som satte Baad i Sø og sang:

»Og Søen blank og rolig staar
med Himlen i sin Favn,
paa Dammen fjerne Vogter gaar
og lover Herrens Navn« —

Vandringsmanden lyttede, og gik saa gennem Byen, langs Søen, gennem Skovene. „Hvor er her stille“ sagde han „hvor er her kønt i de gamles By“.

Ja, det var Vandringsmandens Ord: „De gamles By“ og dem griber jeg, naar en som elsker den Plet, hvor Land og By mødes, har bedt mig skrive lidt om Sorø By, Sø og Skove. De gamles By! Jeg ved slet ikke andet at skrive, end at Skønhed og Harmoni strømmer én i møde naar man færdes i Byen her, om Søen og i de lune Skove. Skønhed og Harmoni saa vist som man møder gamle Folk i hver af Byens Gader, gamle Folk, som er født her, og gamle Folk, som har trukket sig tilbage her, for at leve paa en Plet, hvor deres Alderdoms Fred og Skønhed harmonerer med en Natur, der maa fryde gammel og ung, saa at man med Digteren Ingemann kan synge:

»Fred hviler over Land og By,
ej Verden larmer mer,
fro smiler Maanen til sin Sky,
til Stjerne, Stjerne sera«.

Vandringsmanden.

Kursusdeltagere 1925.

—0—

Husholdningslærerinder, dimitterede ^{31/8} 1925.

28. Hedvig Andersen, Dalegaard, Allinge, mg
29. Inger Marie Dall, Hygum, mg×
30. Kristine Serup-Hansen, Fuur, mg×
31. Valborg Hjortsoe, Aaside, Snesere, ug?
32. Anna Margrethe Holm, Saxild, Odder, mg×
33. Katrine Madsen, Gelsted, mg
34. Margrethe Mortensen, Yppernegaard Bornholm, mg
35. Anna Brink-Nielsen, Esbjerg, mg
36. Inga Olsen, Valby, g
37. Johanne Sørensen, Oldrup. Hundslund, mg
- NB. Som Skolekøkkenlærerinde dimitteredes med ug? des-
Lærerinde, Fru Margrete Thou-Jensen-Herning, ligesom
Thorbjørg Thorvadsen, Hvifsdal, Isaffjord, Island, bestod
Prøven i Næringsmiddellære og Undervisning med mg?.

Elever bestaaet Seminaricts 1ste Aars Eksamen i praktisk Husgerning.

40. Clara Birkeland, Hornnæs, Norge.
41. Anna Erni Kristiansen, Haderslev.
42. Inge Damgaard, Randers.
43. Emilie Fladaas, Inderøen, Norge.
44. Johanne Hansen, Brenderup.
45. Karen Harrekilde, Taastrup.
46. Margrethe Hjelme, Hjelm, Stege.
47. Johanne Kirk, Lemvig, p. T. Sorø.
48. Marie Kristensen, Pilegaards Mølle, Brønderslev.
49. Ingeborg Larsen, Frederikssund.

50. Margrethe Mathiesen, Bülovsvej 38, København.
51. Ellen Dam-Mikkelsen, Kildegaard, Odense.
52. Kirsten la Cour Overgaard, Wilhelmsdal, Guldborg.
53. Sigrid Pedersen, Ny Himmelev, Roskilde.
54. Thea Rasmussen, Sorø.
55. Ingeborg Stamer, Urenholdt, Hadsund.
56. Anna Steffensen, Skallerup, Sønderlev.
57. Margrethe Touborg, Øster Assels.

Elever paa 1ste Aars Lærerindekursus fra Maj 1925.

- Eli Bendixen, Kongsvang, Aarhus.
 Elinborg Brynjulffdottir, Reykjavik, Island.
 Margrethe Christensen, Holstebro.
 Margrethe Grønberg, Nr. Saltum.
 Hansine Hansen, Thorshavn, Færøerne.
 Agnes Henriksen, Sørbymagle, Slagelse.
 Dagny Jensen, Drastrup, Volk Mølle.
 Magdalene Jensen, Kamstrup, Roskilde.
 Zathilde Jensen Kvivik, Færøerne.
 Erika Marie Mouritzen, Lustrup, Ribe.
 Anne Marie Nielsen, Kjærgaard, Hundslund
 Marie Nyboe, Slagelse.
 Agnes Pedersen, Tersløse, Dianalund.
 Mary Pedersen, Strøby, Køge.
 Thyra Røy, Bygholm, Fredericia.
 Margrethe Skaarup, Lærerinde, Alløsted.
 Marie Wejling, Struer.

Fortsat fra 5 Mdr.s Kursus.

- Kristiane Sørensen, Breidablik, Aarhus.
 Sigrid Gudmundsdottir, Akureyri, Island.

5 Mdr.s Husholdningskursus fra 3. November 1924.

653. Mette Marie Pedersen, Guldforhoved, Bording.
654. Marie Dinesen, Mogenstrup, Jebjerg.
655. Johanne Hansen, Egeslevmagle, Skelskør.
656. Anna Jensen, Magleby, Skelskør.
657. Elly Jensen, Kildebrønde, Taastrup.
658. Steinuun Jonasdottir, Aukureyri, Island.
659. Sigrun Melsted, Tramnes Skerdsen, Island.
660. Marie Rasmussen, Strandgaarden, Bogense.
661. Astrid Nielsen, Snøde, Langeland.
662. Elna Jørgensen, Skovlænge, Søllested.

- 663. Thrine Jensen, Lillehedinge, Rødvig.
- 664. Ella Hansen, Skafterup, Rude.
- 665. Ingeborg Rud, Kongsvang, Aarhus (til Nytaar).
- 666. Agnete Clausen, Jægerspris.
- 667. Anna Andersen, Løgstør.
- 668. Sigga Magnussen, Saxen, Færøerne.
- 669. Irma Kauffman, Storgade 79, Flensborg.
- 670. Helene Clausen, L. Sørslevgaard, Snertinge.

5 Mdr.s Husholdningskursus fra 3. Maj 1925.

- 671. Mary Andersen, Brandelev.
- 672. Rigmor Nielsen, Tune, Hedehusene.
- 673. Inger Sørensen, Munkegade 5, Kolding.
- 674. Kirsten Jensen, Ballerup.
- 675. Ingeborg Glem, Roskilde.
- 676. Gerda Mertz Nielsen, Aalborg.
- 677. Ragnhild Hoffmeyer, Sorø.
- 678. Kristine Christiansen, Jørslev, Karise.
- 679. Marie Jørgensen, Hømb, Ringsted.
- 680. Kamma Jakobsen, Brandes Allé 15, København V.
- 681. Esther Pedersen, Bjerregade 90, Fredericia.
- 682. Ragnhild Jensen, Engbjerg, Strande St.
- 683. Karen Poulsen, Saunte.
- 684. Sigrid Gudmundsdottir, Aukureyri, Island.
- 685. Anna Nielsen, Krogstrup, Skodborg.
- 686. Grethe Rømer, Søndervang, Aalestrup.
- 687. Margret Simonar, Skagafjord, Island.
- 688. Markilde Hansen, Herfølge.
- 689. Ellen Haslund, Sorø.
- 690. Anna Olsen, Skovvejen, Saxkøbing.
- 691. Marie Rasmussen, Haraldsgade 4, København L.
- 692. Elly Larsen, Højgaard, Eskildstrup St.
- 693. Gudrun Walsted, Faaborg.
- 694. Ella Christensen, St. Hansgade, Roskilde.
- 695. Margrethe Petersen, Svedstrup, Ølstykke.
- 696. Lina Petersen, Haderslev.
- 697. Esther Svendsen, Tønder.
- 698. Esther Jensen, Gammelby, Nakskov.
- 699. Margrethe Hansen, Hørret, Maarslet St.
- 700. Agnes Nielsen, Søruplund, Taars, Hjørring.
- 701. Astrid Malthesen, Iglso, Stoholm.
- 702. Berdine Jakobsen, Levring, Kjellerup.
- 703. Rigmor Christensen, Sunds.
- 704. Olga Nielsen, Vestergade, Køge.

3 Ugers Kursus fra 5. Januar 1925.

- 243. Elisabeth Jensen, Kjeldstrup, Slagelse.
- 244. Minna Lorentz Jensen, Holsteinborg, Rude.
- 245. Karen Frida Henriksen, Ørebjerggaard, Sandved.
- 246. Eva Franzman, 6. Julivej, Fredericia.
- 247. Anna Olsen, Pedersborg.
- 248. Marie Schmidt Jensen, Sorterup, Slagelse.
- 249. Astrid Kirkebjerg, Vollerup, Flakkebjerg.
- 250. Anna Hansen, Halkevad, Flakkebjerg.
- 251. Kirstene Jensen, Broager.
- 252. Mary Jensen, Vejleby, Hørve.
- 253. Valborg Pedersen, Næsby v. Str., Slagelse.
- 254. Inger Christensen, Løjesbjerg, Ruds-Vedby.
- 255. Karen Olsen, Tystemose, Fodby.
- 256. Jenny Jakobsen, Hauskov, Gudum.
- 257. Ella Mortensen, Kastrupgaard, Haraldsted.
- 258. Agnes Sørensen, Solrød, Haudrup.
- 259. Anna Margrethe Larsen, Orup, Fakse.
- 260. Helga Jensen, Svallerup, Kalundborg.
- 261. Laura Jakobsen, Kærby, Kalundborg.

3 Ugers Kursus fra 5. Oktober 1925.

- 262. Karen Larsen, Vejby, Helsingø.
- 263. Zitha Andersen, Verup, Dianalund.
- 264. Agnes Petersen, Indsløv Taarup, Ejby St.
- 265. Kristiane Sørensen, Husted, Lunde.
- 266. Jenny Nielsen, Langdalsgaard, Holbæk.
- 267. Marie Poulsen, Gjesing, Auning, Randers.
- 268. Marie Bjørn, Dalby, Kerteminde.
- 269. Agnes Fenger, Bording.
- 270. Agnes Andersen, Grevegaarden, Nr. Broby.
- 271. Dortehea Hansen, Krogsgaard, Nr. Broby.
- 272. Kathrine Andersen, Idum, Holstebro.
- 273. Marie Jensen, Jonstrup, Nr. Saltum.
- 274. Signe Tobiasen, Oksbøl, Varde.
- 275. Marie Roued, Skærbækgaard, Tønder.

Øvelsesskolen Oktober—December 1925.

- 109. Edith Bøgh, Magleby, Skelskør, Oktober.
- 110. Gerda Pedersen, Atterup, Vedde, November, December.
- 111. Ingeborg Hansen, Nytorv 19, Skelskør.
- 112. Dagny Klim Hansen, Fjenneslev.

113. Hedvig Jensen, Østervang St.
 114. Erna Norlev, Askø,
 115. Signe Stenbæk, Askov, Vejen.

Kursusgæster.

Husholdningslærereinder,

- Frk. Eva Tillisch, Stabæk, Norge, December.
 Frk. Anna Nøkleby, Toodeu, Kraby, Norge, Jan.—Febr.
 Frk. Sigurdsborg Kristjansdottir, Mula, Island, Oktober.
 Lærerinde, Frk. Anna Petersen, Asnæs, Febr.—Marts.
 Frk. Julie Bennedsen, Lunde, Aug.—Septbr.
 Fru Ulla Bojsen Møller, Rødkilde, Oktbr.

Husholdningskursus for københavnske Husmødre

fra 8.—13. December 1924.

1. Ida Cardol, Brobergsgade 9⁴.
2. Banca Ebert, Raadmandsgade 12⁴.
3. Gerda Smidt, Hillerødsgade 12³.
4. Nielsine Raagefeldt, Hyben Allé 18, Kastруп.
5. Ingeborg Petersen, Poppelgade 8⁴, N.
6. Vanda Møller, Thorsgade 23⁴, L.
7. Alma Olsen, Sølvgade 14³, K.
8. Mary Looft, Studiestræde 33³, K.
9. Marie Hansen, „Karlsro“, Hvidovre, Valby.
10. Ingeborg Nielsen, Holbækgade 6², Ø.
11. Agnes Flies, Ryesgade 72³, Ø.
12. Karla Ohlsen, Vestergaardsvej 28 C, Brønshøj.
13. Marie Sørensen, Absalonsgade 33³, B.
14. Meta Carstensen, Norgesgade 46⁵, S.
15. Helga Johannesen, Nordbygade 4 St., Str.
16. Ingrid Burckal, Frederiksvej 32⁴, F.
17. Anna Bjerregaard, Skyttegade 11², N.
18. Aline Thomsen, Vølundsgade 9¹, L.
19. Laura Jensen, Tranevej 1², L.
20. Poula Laursen, Nikolajgade 23², K.
21. Esther Neist, Bangs Allé 249¹, Brønshøj.
22. Agnes Lynglund, Arnesvej 11, Brønshøj.
23. Marie Holbæk, Laurids Skaugade 11², N.
24. Astrid Asmussen, Trekronersgade 9 St., Valby.
25. Olga Andresen, Vendersgade 17³, K.

12.—17. Januar 1925.

1. Ellen Boisen, Norgesgade 5 B.
2. Stella Gjerland, Griffenfeldsgade 28.

3. Agnes Melchior, Aaboulevard 66.
4. Mathilde Jensen, Købmagergade 59, St. o. G.
5. Thora Andresen, Tagensvej 35 B, St.
6. Mathilde Hansen, Badensgade 21², S.
7. Kristine Jensen, Guldbergsgade 37¹, F.
8. Laura Henriksen, Langøgade 14, Str.
9. Karen Frederiksen, Nordbygade 4 St., Str.
10. Valborg Knudsen, Knapstrupvej 22, Brønshøj.
11. Marie Hald, Hørholmegade 22, L.
12. Edith Anthonson, Amagerbrogade 29 St., C.
13. Kristine Melchior, Kronprinsesse Sofiesvej 10⁴, F.
14. Frida Palmqvist, Valby Langgade 200, Valby.
15. Klara Skou, Tønnesvej 34, S.
16. Olga Mogensen, Overgade o. V., 94 a⁴, C.
17. Petra Rasmussen, Prinsesse Charlottegade 23³, N.
18. Louise Sørensen, Æblevej 15, Brønshøj.
19. Catharine Folden, Dosseringen 26 B³, N.
20. Kristine Rasmussen, Vølundsgade 16 B St., N.
21. Anna Jørgensen, Estlandsgade 9³, B.
22. Emilie Palming, Guldbergsvej 23³, F.
23. Anna Hansen, Dronningensgade 46 A², C.
24. Marie Larsen, Valby Langgade 127³, Valby.
25. Hilma Hammer, Hellebækgade 17³, L.

fra 6. Juli til 11. Juli 1925.

1. Henrikka Jørgensen, Syriensvej 1, S.
2. Elise Pedersen, Haraldsgade 106, Str.
3. Edith Sørensen, Dannebrogsgade 51 St., B.
4. Christine Hansen, Aldersrogade 2 St., Str.
5. Harriet Jørgensen, Holmbladsgade 7 St., Str.
6. Alfa Jensen, Norgesgade 56, S.
7. Emmy Jensen, Prinsesse Charlottegade 1¹ o. G., N.
8. Karen Nielsen, Holbergsgade 28², C.
9. Ingeborg Iversen, Holbergsgade 28¹, C.
10. Ragnhild Petersen, Gladsaksevej 43 St., Søborg.
11. Alfa Sørensen, Rørholmegade 11 Kæld., K.
12. Kirsten Pind, Faaborggade 7 St., Ø.
13. Carla Lyngby, Strandboulevard 146 St., Ø.
14. Inger Lanken, Otto Liebes Allé 8, Kastруп.
15. Christine Christensen, Nordbygade 3, Str.
16. Marie Klangenberg, Andreas Bjørngade 7³, C.
17. Anna Hansen, Jagtvej 100¹, N.
18. Dagmar Nielsen, Enghavevej 29⁴, B.
19. Dagmar Andersen, Thingvej 30 A², S.

20. Gudrun Ipsen, Nyvej 4¹, Valby.
21. Gerda Laursen, Rosengaarden 7 St., K.
22. Edith Haagensen, Hammershusgade 4¹, Ø.
23. Helga Jensen, Hejrevej 35², L.
24. Anna Christensen, Rigensgade 8 A ³, K.
25. Martha Larsen, Rigensgade 25⁵, K.
26. Petrine Andersen, Valdemarsgade 36⁴, V.
27. Dagmar Petersen, Skyttegade 11, N.
28. Juliane Sthur, Amagerbrogade 165⁴, C.
29. Jensine Hansen, Bjelkes Allé 13 St., L.
30. Lydia Lind, Uranienborg Allé 16, Søborg.
31. Sofie Poulsen, Broderskabsvej 5¹, F.
32. Augusta Sørensen, Jakob Danefærdsvej 8 St., V.
33. Ella Andersen, Valby Langgade 127³, Valby.
34. Alma Larsen, Bentzonsvej 4³, F.
35. Marie Munk, Emilievej 10², V.
36. Vera Christensen, Stengade 11 A ¹, N.
37. Laura Larsen, Harrestrupvej 25¹, Valby.
38. Lydia Nielsen, Strandgade 85, Helsingør.
39. Karen Willadsen, Kurlandsgade 6², S.

fra 6. September til 12. September 1925.

1. Karen Petersen, Toftegaardsallé 21¹, Valby.
2. Marie Højby, Holbergsgade 28², K.
3. Betty Skaaning, Gartnergade 5 St., N.
4. Vilhelmine Fællé, Stefansgade 5², L.
5. Else Bodal, Landemærket 15¹, K.
6. Martha Jensen, Vigerslev Allé 89, Valby.
7. Karen Larsen, Aarhusgade 60 Kæld., Ø.
8. Margrethe Andersen, Plumsvej 1 A St., L.
9. Marie Enevoldsen, Valdemarsgade 70³, B.
10. Anna Madsen, Dagmarsgade 8³, N.
11. Ellen Nielsen, Liflandsgade 9³, S.
12. Ingeborg Alfast, Baldersgade 43⁴, L.
13. Anna M. Petersen, Drogdensgade 2⁴, S.
14. Jensine Sørensen, Thorsgade 23³, L.
15. Marie Andersen, St. Nikolajvej 10², F.
16. Anna Brun, Bergsallé 7, Valby.
17. Olga Ellegaard, Husungade 32⁴, L.
18. Jakobine Klingemann, Langøgade 14 St., Str.
19. Laura Hansen, Enghavevej 29⁴, B.
20. Esther Olsen, Sumatravej 22, S.
21. Anna Petersen, Hellerupvej 24, Hellerup.

22. Johanne Hansen, Aarhusgade 64³, Ø.
 23. Karen Bjerregaard, Ægirsgade 31¹, L.
 24. Karoline Grønhøj Andersen, Lünebergsgade 20⁴, S.
 25. Kristine Jørgensen, Thurøvej 21, F.
 Lise Hansen, Nytorv 19, Skelskør.

Mellem de 114 Deltagere var der
 31 over 20 Aar, 32 over 30 Aar,
 35 over 40 Aar, 16 over 50 Aar.

Af disse var

- 11 gift med Maskinarbejdere,
 16 " " Tømrer og Snedkere.
 10 " " Elektrikere og Mekanikere.
 12 " " Sporvognsfunktionærer.
 7 " " Postbude og -Assistenten.
 4 " " Malere.
 6 " " Skotøjsarbejdere og Skræddere.
 11 " " Arbejds mænd.
 25 " " Mænd i andre og forskellige Stillinger.
 12 var Husbestyrerinder, Syersker eller Enker.

Tak og Hilsen.

—o—

Naar man nærmer sig Afslutningen af en Tidsperiode eller et Aar og ser tilbage paa den Tid, der er gaaet, saa føler man paany den Venlighed og Godhed, man har mødt, en Følelse, der uvilkaarligt omsættes i Glæde og Tak for Livet og i Haab og Fortrøstning til den kommende Tid, det nye Aar.

Gennem Udsendelsen af Aarsskriftet vil vi jo gerne bringe Bud og Hilsen til Venner og tidligere Elever. Derigennem vil jeg ogsaa gerne paa Skolens, paa mine gode Medhjælperes og egne Vegne sige Tak for al Venlighed og Godhed mod os paa Ankerhus.

Glædelig Jul!

Magdalene Lauridsen.



Det første afholdte Kursus for københavnske Husmødre.

Paa Ankerhus

afholdes 1926

2 Aars Kursus til Uddannelse af Husholdningslærere
inder fra Maj.

5 Mdr.s alm. Husholdningskursus fra Maj og fra Novbr.

6 Mdr.s udvidet Kursus for tidligere 5 Mdr.s Husholdnings elever fra 5. Oktober.

3 Mdr.s Kursus for ganske unge Piger i Seminariets Øvelsesklasse fra 5. Oktober. Undervisningen er gratis.

Feriekursus for Husmødre den første Uge i Juli, September og Februar.

3 Ugers Kursus fra 5. Oktober.

Besøgende Elever modtages efter Aftale.

NB. Statsunderstøttelse til de forskellige Kursus søges 4 Mdr. forud.

MAGDALENE LAURIDSEN: Frugt- og Grøntbogen, Pris 2,50 Kr., Husmoderens Regnskab 2,25 Kr. faas gen-Svegårds Boghandel, Sorø.

Dr. STEENS hektograferede Psykologi, Pris 3 Kr., faas ved Henvendelse til Dr. Steen. Adresse: Skovhytten, Sorø.