



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



ÅRSSKRIFT

FOR

ANKERHUS

1982

ÅRSSKRIFT

FOR

ANKERHUS

1982

Udgivet af
ELEVFORENINGEN ANKERHUS

TILLID

Jens Christensen – præst i Pedersborg – har skrevet denne julehilsen til årsskriftets læsere.

I de nære forhold mellem mennesker møder vi hinanden med umiddelbar tillid. Det nære forhold mellem børn og forældre kan beskrives som umiddelbar tillid. Det samme kan siges om et godt og lykkeligt ægteskab; også her er den umiddelbare tillid en selvfølgelighed. Den umiddelbare tillid behøver man ikke diskutere, den er der bare hver eneste dag. Med rette føler vi, at denne nære tillid, som også kan erfares mellem gode venner, er baggrund for, at vi kan sige, at livet lykkes for os.

Men også i andre forhold – udenfor kredsen af de nærmeste – er der brug for tillid, selvom den næppe kan være så umiddelbar og selvfølgelig som dér. I mange arbejdssituationer er vi afhængige af at kunne stole på, at enhver gør sin særlige indsats. I en undervisningssituation stiller eleverne med en forventning om at lære noget, og tilliden til underviseren opbygges efterhånden, som dette erfares. Omvendt forventer underviseren interesse og samarbejde fra elevernes side, så at tilliden kan blive gensidig. I vort samfund er der mange situationer, hvor forskellige parter må gøre en indsats for at vise sig værdige til tillid.

Men både den umiddelbare tillid og den tillid, vi først må vise os værdige til, kan svigtes. I de nære forhold opleves det særlig smerteligt, netop fordi der var så selvfølgelig en forventning om umiddelbar tillid. Men også i de mange samfundsmæssige situationer kan tillidsforholdet brydes, fordi en af parterne ikke lever op til den tillid, der vises fra den anden part.

Vi kan også bruge ordet tillid i forholdet mellem Gud og mennesker. Egentlig er det en vældig tillid, Skaberens viser os mennesker, at han betror os hele den øvrige skabte verden. Alt andet liv forvaltes af os. Men også det, at vi i vidt forskellige former for menneskeligt samfundsliv har så stor selvstændighed til at udfolde os, er udtryk for Skaberens tillid. Vi må altid spørge os selv, om vi er Guds tillid værdige, og ofte må vi indrømme, at vi svigter denne tillid – både i vort forhold til den øvrige skabning og i vort forhold til andre mennesker.

Men Gud svigter aldrig os. Tværtimod fastholder Gud sin tillid. Det kommer helt afgørende frem i Jesu sendelse til verden: »Således elskede Gud verden, at han gav os sin søn, den eenbårne«. Når Guds søn kommer til os som menneskesønnen, så siger Gud dermed sit ja til os, som vi er, et ja, der er eet med det gode budskab om syndernes forladelse.

At være kristen er at møde Guds tillid og at svare derpå med tillid til Gud. Denne dobbelte tillid er det fredens sted, hvorfra også ny forståelse, tillid og kærlighed kan gro i menneskers verden.

Jens Christensen.



Året 1982

Ved *Gustav Nedergaard.*

Året 1982 blev året, hvor vi fortsatte vor moderniseringsplan, idet vi i sidste del af 1981 fik en uventet bevilling til at gøre etape 3 på seminariet færdigt.

Dette bestod i, at lokaliteterne ved indgangen til Salen blev renoverede – vi har fået en dejlig forhal med god garderobeplads, rimeligt med toiletter, og der er alligevel så meget tilbage af det »tidligere ØK«, at der er et udmærket anretterkøkken til brug for arrangementer i Salen og til fremstilling af kaffe til lærerværelset.

I sidste øjeblik – og ved en tilfældighed, blev der endda plads til et mindre kunstværk – et relief af keramiske fliser udført af vor lokale kunstner J. Chr. Ebbestad.

Nu er indgangsforholdene ved Salen dette lokale værdigt, og vi glæder os meget over det.



Interiør fra den nye forhal ved Salen med J. Chr. Ebbestads relief.



Interiør fra den nye forhal ved Salen

Men etappen omfattede også indretning af nye kontorer til lærere og rektor i det tidligere seminariekøkken.

Jeg sidder derfor i det »sydøstre hjørne« af det gamle seminariekøkken og skriver dette – i et nyt og stort kontor, der foruden skrivebord rummer et konferencebord og et »nostalgisk hjørne«, med det gamle skrivebord fra Dollerup Mølle, som i mange år stod på Folmer Dams kontor.

Udover dette er der indrettet 4 lærerkontorer og et dejligt kopirum (i det gamle bryggers).

På grund af krævede brandværnsforanstaltninger i forbindelse med elevværelserne på 1. og 2. sal af Hovedbygningen, var det tillige nødvendigt at foretage en forandring i hallen og indgangspartiet. De gamle svingdøre er fjernet, og herved står de smukke murbuer mere frit, og rummet er blevet større.

Et vindfang skulle kunne spare os energi ved at modvirke træk m. v.

I dette nye, smukke rum har vi så anbragt Stefan Viggo Pedersens maleri af Magdalene Lauridsen.

Det er således rigtigt kommet til sin ret – og jeg tror, at alle vil mene, at seminariet nu har fået en værdig hovedindgang, og så skal det understreges, at selv med disse store forandringer er det væsentlige interiør i rummene bevaret.!



Interiør fra rektors kontor med det gamle skrivebord.



Et kig ind i et af de nye lærerkontorer.



Maleriet af Magdalene Lauridsen i nye omgivelser.



Maleriet af Magdalene Lauridsen i nye omgivelser.

Året 1982 blev også året, hvor problemerne vedrørende arbejdsløsheden blev et meget omtalt problem – også hvad angår husholdningslærerne.

Der har været megen debat om arbejdsløshedsprocenter – der har været angivet tårnhøje værdier, der ikke var realistiske – men selvom de officielle tal siger, at 6,3 % af husholdningslærerne er arbejdsløse – så er situationen bekymrende. Husholdningslærerforeningen har i 1982 udsendt en rapport om »Husholdningslærernes nuværende og kommende placering på arbejdsmarkedet«, og heri kan man bl. a. læse om de meget svingende arbejdsløshedsprocenter. Størst er de i Frederiksberg kommune og i Frederiksborg og Vestsjællands amter.

Men vi prøver da på at gøre noget!

Vi kæmper for kvalifikationer på EFG-området – vi forsøger at gøre noget, for at få etableret stillinger som kostkonsulenter i kommunalt regi – vi forsøger at få startet de pilotprojekter på forbrugeroplysningsområdet, som Industriministeren har foreslået. Altsammen naturligvis i samarbejde med den faglige organisation Husholdningslærerforeningen.



En gruppe af dimittender fra januar 1982.

Den lokale PR-gruppe er skam heller ikke på den lade side.

I forbindelse med dimissionen i januar syntes gruppen og de kommende nye husholdningslærere, at der skulle ske noget m.h.t. dagspressen – og det lykkedes at interessere en medarbejder ved Berlingske Tidende til at komme herved med fotograf og det hele.

En gruppe fra dimittenderne forklarede om deres fortrinlige uddannelse og om alt det, som folk ikke ved om den.

Der kom også et nogenlunde udmærket stykke i Berlingeren – nogen tid efter. Jo, der kan gøres noget.

Fotografen tog en masse glimrende billeder, og et af dem vises her.

De aktive ses i laboratoriet i gang med en videnskabelig undersøgelse – eller hvad?

Tilgangen til seminariet har i 1982 været nogenlunde tilfredsstillende. Vi optog 23 studerende til februar og 37 til august.

Vore officielle kvoter er imidlertid 50 til begge tidspunkter – så vi har ikke opfyldt de tildelte kvoter – hvilket måske ikke gør noget med beskæftigelsessituationen i erindring!

Det kan også siges at være karakteristisk for 1982, at det blev året, hvor vi begyndte med dimission til såvel januar som juni. Dette er en helt naturlig følge af, at vi i 1979 begyndte med 2 gange optagelse, idet juni 1982 var 3½ år fra januar 1979! Til beroligelse kan det fastslås, at det samlede antal dimittender derved ikke er øget. Januar 1982 gav 20 og juni 1982 gav 12 nye husholdningslærere – og 32 nye kandidater pr. år har vi meget ofte tidligere produceret, og mange flere til!

Et skoleår har jo sine faste begivenheder, og 1982 har ikke bragt den store uorden i dette forhold.

Årets gang

Der blev i november holdt den traditionelle Mortensaften med stort traktement, som 1. semester stod for – herunder også underholdning og dans.

Også det traditionelle »Fætterbal«, som 7. semester inviterer til, blev afholdt i slutningen af november – men på grund af Salens ombygning måtte vi låne lokaler af Husholdningsskolen! Det gik imidlertid fortrinligt, og de »gamle« beredte os en fin fest – som sædvanligt – med mad, vin, sang og taler!

Også den tilbagevendende juleafslutningsfest blev afholdt – selvom den måtte henlægges til Lediggangen m. tilstødende lokaler.

Der var skam rigtig julehygge, og ved hjælp af lidt højtaler anlæg kunne årets »præst«, Elna Bækdorf, underholde os med vanlig succes!

Eksamen har vi jo nu både til jul og juni – så medens julefesten forberedes, er både 2. og 3. semester begyndt på eksamen – så'n er livet.

Vi havde som nævnt dimission i januar for 20 nye kandidater, og denne fest måtte også holdes i husholdningsskolens lokaliteter, men det gik fint. Når spisesalen derovre »slås op«, er der en ganske stor sal.

Dimission
januar 1982

Jeg kunne i min dimissionstale citere den tidligere undervisningsdirektør – nu præst i Farum, Asger Baunsbak-Jensen, der i dagspressen havde udtalt, at: Krisen er vejen til nye folkelige værdier! Han påpegede, at der ofte i krisetider opstår nye »rørelser« udsprunget af det folkelige fællesskab.

Det er vigtigt som nyuddannet pædagog at kunne tage temperaturen på det samfund, man skal virke i – og mange af de »rørelser« der kan konstateres, er interessante – også for en husholdningslærer! Om ændrede kostformer – om ændrede bo- og partnerformer, om et kritisk syn



Dimittender januar 1982.



To studerende fra 2. semester søger at kvalificere sig i institutionskøkkendrift i Regenskantinen.

på industrisamfundets struktur – med forurening, teknik og automation.

Jeg kunne også henvise til, at Miljøminister Erik Holst i en udtalelse lagde meget vægt på Danmarks tilslutning til de fællesnordiske ernæringsråd og bebudede en række tiltag på det ernæringspolitiske område – en interessant udvikling for en nyuddannet husholdningslærer, hvis intentionerne blot følges op?

Forårssemester

Denne periode bragte ikke noget særligt udover, at det foregik i den længste og mest stabile vinter, vi længe har haft! Der var skiføre og hvid sne i en meget lang periode – og da den var ved at være overstået, fejrede vi den 6. marts, at ombygningsarbejdet næsten var færdigt – og at det havde været fastelavn.

Kort sagt alle kræfter forenedes i en kombineret fastelavns- og indvielsesfest, og det blev naturligvis alle tiders!

Det skal dog også nævnes, at januar 1982 blev karakteriseret ved at institutionen fra denne dato havde lejet Pedersborghjemmet og tog det i brug for 9 studerende på seminariet og 10 elever fra husholdningsskolen.

Bygningen tilhører Kolonien Filadelfia og blev ledig på grund af am-

tets omlægning af den sociale forsyning, og derfor har vi lejet den som en midlertidig foranstaltning til 1984.

Så snart maj er passeret, er der ikke længe til, at eksamen begynder, men vi nåede dog i de sidste skemauger at få arrangeret et interessant møde med en lærer og en gruppe elever fra Gerlev Idrætshøjskole, der netop havde gennemført en faste-kur.

Eksamen igen!

Selv om synspunkterne var forskellige, er der mange betydelige berøringspunkter til de nye bevægelser om kost og sundhed – kort sagt sundhedspædagogiske eksperimenter.

Eksamen er jo altid barsk – det var denne også, men vi nåede dog frem til den første dimission i juni siden 1976!

12 nye husholdningslærere blev færdige – og det var det samme antal, som blev optaget i januar 1979 – men langt fra de samme personer!

Ved denne dimissionstale var jeg inde på spørgsmålet om, hvorfor vores uddannelse mangler identitet – ideologi og image! Denne påstand



Dimittender juni 1982.



Et rollespil ved temadage i efteråret 1982: Som et undervisningsforløb ikke skal være.

havde været fremme i den nærliggende faglige presse – Husholdningslæreren.

Jeg kunne her spørge om årsagen til husholdningens lave status skal findes i den kendsgerning, at der ikke forskes på husholdningsområdet – at der ikke uddannes videnskabeligt direkte på området! Den husholdningshøjskole, som Magdalene Lauridsen foreslog allerede i 1918, er nok blevet etableret, men på fællesnordisk basis, og har derfor ikke givet faget det niveau, som andre faglige discipliner har. Jeg kunne nævne, at vi i repræsentantskabet for Specialkursus netop havde foreslået, at der knyttes forskning til institutionen – og at der efterhånden etableres kandidatuddannelser!

Så drager de nye kandidater afsted fra skolen – ikke alle til et job, men alligevel en del – og i de følgende måneder spørger vi tit til de nye – nu har den fået job – og vi glæder os. I denne forbindelse har Husholdningslæreren indført en god, ny praksis med en lille spalte »Hvem fik jobbet?«.

Sommerferie Så står højsommeren for døren – og hvilken sommer?

I fulde 5 uger var det solskin fra morgen til aften – og det mest fantastiske var, at der ikke var tørke, men tværtimod gik det mod den største høst i mands minde!

Når vi derfor klager over de dårlige danske somre, så må vi huske sommeren 1982 som en undtagelse af de gode!

Derfor vendte vi alle solbrune tilbage til jobbet og studierne.

Lærerrådet indledte med en »pædagogisk dag«, hvor temaet var noget om livskvalitet og kvinderoller – og det har affødt temadage for hele seminariet, som netop løber af stabelen, mens dette skrives!

På baggrund af etableringen af de nye lærerkontorer og i det hele taget, at nu var ombygningen *helt færdig*, holdt lærerrådet en festlig indvielse af de nye lokaliteter, hvor vi bl. a. spiste i den nye forhal – 50 mennesker!

En morsom konkurrence viste, at man hurtigt glemmer, hvad der engang var »Den Grønne Stue«, »Det Nye Køkken«, hvornår Regensen blev bygget og meget andet. Godt, at vi har årsskrifterne til at verificere hukommelsen.

En skolestart er altid vigtig – især for den nye studerende.

Der er nu efterhånden en god tradition for, at der i introduktionsugen indlægges en »Hyttetur«, der i år gik til Skælskør – til en fin FDF-hytte.

Her forsøger man at »kende hinanden«, og rusudvalget, der består af ældre studerende, gør forsøg på at indføre de nye i problemerne.

Fællesudvalget arrangerer desuden en fest – »Ryste sammen-arrangement« – der i år var et overdådigt spisegilde med folkedans til det lokale band – Flyvehavre!

Og så går efterårssemesteret videre med travlhed på alle fronter – der er politisk uro både ude og hjemme! Vi stiller stadigvæk spørgsmålet: Er krisen vejen til nye folkelige værdier?

Foruden at der er indrettet nyt rektorkontor, er administrationen udvidet med endnu 2 medarbejdere, nemlig en EFG-elev fra oktober i år – Vivi Svendsen, og efter bestemmelserne om beskæftigelse for arbejdsledige er Guri Hansen ansat fra september.

administrationen

Vi forsøger nu at køre et system ind med første- og andet-års elev, og det ser ud til at gå udmærket.

Desuden kan det vel også siges, at biblioteket i nogen grad hører med til administrationen, og her er der sket den væsentlige ændring, at der pr. 1. september er ansat dels en deltidsbibliotekar – Karen Lendal – og dels en kontormedhjælper – Lone Lupnaav.

Dette er en følge af en særlig bevilling, som de 2 husholdningsseminarier fik med finansloven for 1982, og vi er særdeles glade for denne for-



EFG-elev Vivi Svendsen.



EFG-elev Anna Munch.



Biblioteksmedhjælper Lone Lupnaav.



Bibliotekar Karen Lendahl.

bedring, som jeg er sikker på vil komme både de studerende og lærerne til gode.

Lærerrådet Her er der i årets løb sket mindre ændringer, idet vi med finansloven for 1982 fik bevilget yderligere een fast stilling. Denne blev tildelt det sociologiske-psykologiske område – herunder familiekundskab – og blev pr. 1. august besat med cand. psyk. Mikael Olsen, Sorø.

På denne baggrund var der ikke mere timer til følgende timelærere: Lars Winter Larsen, der have undervist et år i psykologi, samt Elna Bækdorf og Bent Hyldegaard-Pedersen, der de sidste år havde delt familie-kundskab.

En stor tak især til Elna Bækdorf for mange års indsats.

Omlægningen er et led i de bestræbelser, der fra alle sider gøres for at skære ned i overtimer og i heltidsansattes beskæftigelse i andet job – og dernæst håber vi, at den nye stilling vil give gode muligheder for en tværfaglig sammenhæng mellem 3.-4.-5. og 7. semester!

**Kostafdeling
og kantine**

Året 1981-82 har været et godt år for kantine og kostafdelingen. Den nye ordning med kantinens drift er nu vel afprøvet og fungerer til alles tilfredshed. Det er mit indtryk, at de studerende betragter kantinen som deres egen – og det er godt. Bl. a. har de forleden vedtaget, at der ikke må ryges under den første del af kaffe- og spisetiden. Det er sket, uden at hverken kantinens leder eller jeg er blevet spurgt, så man føler sig



Vor nye lærer i psykologi m. v. Mikael Olsen.

godt hjemme. Seminariets værelser er alle lejet ud i hele året. Så snart der bliver eet ledigt, står der flere på venteliste, og det gælder også den nye afdeling – Pedersborghjemmet.

I driftsmæssig henseende har vi stadigvæk uløste problemer, hvad angår husholdningsskolens brug af hovedbygningens værelser, ligesom der nok vil opstå problemer vedrørende den fremtidige drift af den tidligere rektorbolig, der blev ledig til juli i år.

I den forbindelse har en arbejdsgruppe, som Undervisningsministeriet har nedsat til at løse fordelingsproblemer i blandede institutioner, meldt sin ankomst til Ankerhus i efterårsferien. Vi håber derved at få klaret en del af disse driftsproblemer.

I kollegiebyggesagen er der sket den udvikling, at der nu er nedsat en egentlig kollegiebestyrelse bestående af:

3 repræsentanter for Sorø kommune – købmand Erik Larsen, gård-ejer Poul Hansen og skoleinspektør Einar Storm – 2 repræsentanter for Ankerhus – Margrethe Spanggaard, der er formand, og undertegnede. Desuden sidder som repræsentant for de uddannelsessøgende Susanne Hammershøj, 5. semester.

På baggrund af indførelse af indekslån er der nu nye muligheder for at få projektet »op at stå« – og der er indsendt fornyet ansøgning her i eftersommeren. I øvrigt har kollegiet fået et officielt navn: ABILD-GÅRDEN, Abildvej 4, 4180 Sorø.

Året har ikke medført særlig stor rejseaktivitet. Dog har Sigrid Willadsen været på en studierejse i Sverige – især Göteborg og Uppsala – for at studere forholdene omkring ernærings- og diætetikuddannelse og litteratur. En del af rejsen betalte tipsmidlerne.

Derudover har Else og jeg været på en Islandsrejse i september i forbindelse med NHH-mødet i Reykjavik.

En meget fin tur med gode kontakter, og et Island i strålende septembersol.

De hjemlige, udadvendte aktiviteter har koncentreret sig på 2 områder – husholdningslærernes kvalifikationer på EFG-området, som allerede er nævnt, og Specialkursus i Husholdning ved Århus Universitetet.

Hvad angår Specialkursus, har mit medlemsskab i såvel forsøgsudvalg som repræsentantskab medført en ret stor arbejdsbyrde.

Vi har nu afleveret en rapport med en indstilling til Undervisningsministeriet og forventer et svar herpå sidst på året.

Det foreslås, at Specialkursus får mulighed for en mere forsknings-

Udadvendte
aktiviteter

præget aktivitet – og med tiden tillige at kunne gennemføre kandidatuddannelse.

Planerne om oprettelse af en konsumentøkonomisk linie i forbindelse med NHH er ikke kommet videre end sidste år.

Vi (NHH) har søgt om midler til at foretage en behovsanalyse i de nordiske lande og havde håbet på, at Nordisk Embedsmandskomité for konsument spørgsmål ville have imødekommet vor ansøgning. Det skete imidlertid ikke, og efter det oplyste skyldes afslaget især modstand fra de danske repræsentanter i det underudvalg, der skal indstille ansøgningerne til godkendelse i embedsmandskomiteen. Det var trist at erfare – specielt fordi det egentlig hermed er 2 husholdningslærere, der har bremset denne aktivitet for en stund! Men vi arbejder videre med sagen.

Hermed er beretningen for 1982 skrevet fra min side.

Det er beretningen om det firsindstyvende år på seminariet – idet september 1902 var startåret!

Vi har dog ikke fejret dette, men blot noteret, at selv med de fire snese på bagen, så fungerer Ankerhus Seminarium godt!

Sorø Lærerindeskole i husgerning – Husholdningsseminariet Ankerhus – Ankerhus Seminarium – gennem tiderne!

Tak til alle for godt samarbejde i dette 80'år.

Gustav Nedergaard.



Året 1982

Ved *Nanna Hørlück Hansen.*

Efterårsferien og bidrag til elevskriftet er for mig nøje kædet sammen. Fra de ti tidligere indlæg ved jeg, at det er svært, nærmest umuligt at beskrive skolens hverdag. I løbet af et år sker der mange større og mindre ting, som tilsammen udgør en kostskoles kursusperiode. Elever og medarbejdere i sammenspil får de enkelte kurser til ikke at være lig hinanden.

Efteråret har præget hverdagen med dertil knyttede aktiviteter i og udenfor undervisningstiden. 1981

Af specielle arrangementer skal nævnes »fætter-weekend« omkring den 31. oktober. Almenholdets elever havde inviteret hver en gæst, som deltog i forberedelse og gennemførelse af en god dag og aften. Forældredagen for køkkenledereleverne afvikledes også i november, og som til de øvrige forældredage var fremmødet stort.



Almenholdet 1982.



Almen hold, jan. 1982.

Efteråret var også præget af introduktionskurser for 9. klasse elever. I samarbejde med andre skoler og Vestsjællands amt har vi åbnet skolen, således at 9. klasse elever i en uge følger EFG-eleverne. Erfaringen har dog lært os, at vi helst kun skal have 4 hold pr. halvår.

Alle tre hold sluttede den 18. december. Det er altid sværest at sende almenholdets elever hjem, dette skyldes to årsager: Vi ser dem ikke som elever igen, vi ved ikke, om det lykkes for dem alle at komme i gang med den ønskede uddannelse eller arbejde.

1982 Holdet, som rejste til jul, var større end de hold, vi modtog den 4. januar. Ialt ankom 80 elever.

Desværre var der ikke tilstrækkelig tilslutning til husholdnings-teknikker-kurset, så desværre måtte vi lægge det store forarbejde til side. Det første kursus afholdes dog nu, til vores store glæde, på Århus-egnens Husholdningsskole. Næste kursus/kurser starter til januar 1983.

I løbet af foråret fik vi yderligere »to elever«, disse to piger præstere-de, som det blev udtrykt af andre elever, at sove fra det meste af undervisningen.

Køkkenlederelevernes tværfaglige uge var i år en studierejse til Sverige.

I løbet af foråret var der bl.a. foredrag af Else Elbæk, Erhardt Riis



Rengøring i anretterkøkken.



Grundlæggende køkkenleder-kursus august 1982.

og Mellemfolkeligt Samvirke. Derudover afholdtes folkedanseaften, fætterbal og møde bl.a. med Økonomaforeningen.

I maj afholdtes praktikværtssdag for køkkenleder og efg-elever. Ved at placere disse arrangementer så sent på kurset fik praktikværterne mulighed for at lykønske eleverne med den næsten overståede uddannelse.

Maj var i øvrigt præget af prøver: Folkeskolens afsluttende prøve i engelsk og fysik, HF-kemi og køkkenledernes afsluttende prøve. Alt forløb tilfredsstillende.

Alle tre kurser sluttede med en festlighed den 28. maj.

En gruppe færdiguddannede køkkenledere afholdt weekend-kursus hos os i februar, ialt 44 deltagere.

Husholdningsskolen var ramme omkring bespisning af deltagerne ved HLF's generalforsamling.

Sommeren 1982

Moderne husførelse lejede, desværre for sidste gang, husholdningsskolen i 14 dage.

Villaen skiftede lejere, Ingelise, Carsten og Thomas flyttede til eget hus, og i stedet flyttede Liselotte og Nicholas ind.

Efteråret 1982

Den 26. juli modtog vi almen- og efg-holdet, og en uge senere kom køkkenlederholdet, grunden til den senere ankomst er 1. års praktikaf-talen fra 1/8-31/7.



Heins børn og Sune hjælper med reparation af stole.

Almenholdet har på nuværende tidspunkt haft et par emneuger. Fætterweekenden er også afholdt, og elevernes kommentar var: Den var god – festen sluttede for tidligt – inviter os med næste gang.

I dette efterår afholdes alle tre forældrearrangementer på fredag aften efter ønske fra eleverne. Vi er spændte på, om tilslutningen vil være lige så god som til lørdagsarrangementer.

Køkkenledernes forældreaften er afholdt i september.

Af øvrige aktiviteter kan nævnes: Elevarrangerede fællesaftener herunder orienteringsløb, hyggeaftener og Jakob Holsts »Amerikanske billeder«. Foredrag af Klausbøl og Mellempøls Samvirke.

Igen i år har vi vovet at arrangere en periode med temaet: »Miljørigtig husholdning« for alle skolens elever. Temadagene strækker sig over 8 undervisningsdage. Eleverne valgte, på baggrund af et provokerende Noah indlæg, de underemner, de ønskede at beskæftige sig med. Blandt underemner skal nævnes: Levevaner, borgerkultur, helsekost/naturmedicin, landbrug, gartneri, havebrug og affald/genbrug.

Hver dag i temaugen mødtes vi til morgensamling, således at alle kunne orientere om afholdte ekskursioner m. m., samt fortælle om evt. udstillinger.



»Biblioteket« i emneugen.



EFG - Jan.-maj 1982.



Hold E - EFG - 1982.



Hold F - EFG - august 1982.



»Nye elever«, jan. 1982.

Paneldeltagere var repræsentanter fra landbruget, landbrugsuddannelserne, alternativ kost/biodynamisk, levnedsmiddelkontrollen, genbrugscentralen og Noah. En meget vellykket afslutning på nogle gode dage, men desværre havde vi afsat for kort tid til paneldiskussionen.

Medarbejderne

Pr. januar tog vi, som aftalt, afsked med Lone Kristensen og Inger Bødker på grund af færre elever i foråret. Inger fik i februar en datter.

Bente Ladefoged fødte i november en datter, og Marianne Riishøj Henriksen var vikar for Bente.

Helen Jensen, vores engelsklærer, rejste i februar, i stedet ansatte vi Grethe Rasmussen.

Fra august har vi foruden de faste lærere ansat Ilse Asmussen, Liselotte Krøyer og Marianne Riishøj Henriksen på deltid og Kirsten Schrøder på halv tid. Kirsten har indtil nu været timelærer. Ingelise Christensen er i den periode, hvor hun er formand for Husholdningslærerforeningen ansat på deltid. Vi er glade for, at Ingelise blev valgt til det vanskelige og krævende job, men ved også, at Ingelise kan klare det.

Åse Christiansen har været syg i dette efterår, men vi glæder os til at gense hende efter efterårsferien. Lone Kristensen har været ansat som vikar.

Igen i år har vi haft mange lærere på kursus, det er dejligt, men ikke helt problemfrit.

For mig har 1982 været et år, hvor jeg har haft knap så mange aktiviteter uden for skolen, altså mere tid på skolen og tid til at deltage i emnekursus.

Byggeri

1982 var et år uden mange håndværkere, hverken byggeri eller ombygning.

Fra januar 1982 fik vi dog mulighed for at leje Pedersborghjemmet sammen med seminariet. Vi har nu 10 enkeltværelser derude. Desværre ligger Pedersborghjemmet godt en kilometer fra skolen.

Igen i år vil jeg sige mange tak til medarbejdere for det store arbejde, de gør til gavn og glæde for Ankerhus Husholdningsskole og dermed for eleverne.

Rigtig glædelig jul til alle.

Elevmødet 1982

Dette års elevmøde tegnede til at skulle forløbe lidt anderledes end andre elevmøder. For det første skulle vi i år, i følge programmet, have en organiseret diskussion omkring en evt. ændring af elevmødet, og for det andet var det et såkaldt »lille« elevmøde. At disse to ting hænger sammen, tror jeg næppe, men i en resourceknapp tid vil det kun være naturligt at skære ned på de aktiviteter, som ikke kommer flertallet til gode.

Men for vi, der drog til Sorø, blev det en god dag, og for bestyrelsen startede den kl. 10 med et lille bestyrelsesmøde. Kl. 13 kunne Henny Bjerre (formand) så byde velkommen i Salen, og vi indledte elevmødet med at synge: »Velkommen til fest under høstens himmel«. Derefter blev der budt velkommen til dagens foredragsholder fr. Else Topsøe Jensen fra Korsør, der havde følgende titel på sit foredrag - »Indvandrere - og hvad så?«. Else Topsøe Jensen er lærer i Korsør og underviser især tyrkiske børn i folkeskolen. Et arbejde, der har hendes hele og fulde hjerte, det fornemmede man tydeligt. Men mange af de problemer, der kæmpes for og med, er jo stort set de samme, uanset om disse indvandrere kommer fra Pakistan, Tyrkiet eller Jugoslavien, de fleste er kommet for at blive - de skal integreres i det danske samfund, og det skal vi hjælpe dem med. Men vi har også brug for hjælp, en hjælp som hidtil har været lidt vanskelig at få øje på.

Et glimrende foredrag som sluttede af med spørgsmål fra tilhørerne.

Efter foredraget gik vi over til næste punkt på programmet - generalforsamling - uden pause!! - Ren og skær taktik fra bestyrelsens side, men dels ville formanden under generalforsamlingen komme med et oplæg til diskussion med efterfølgende gruppearbejde omkring evt. ændring af elevmødet, og dels var det vigtigt, at så mange som muligt deltog i dette gruppearbejde.

Formanden indledte generalforsamlingen med velkomst til æresmedlemmerne, derefter valgtes Gustav Nedergaard til dirigent.

Jubilarene hædres med en lille buket roser, der er i år fire 50 års jubilarer, nemlig Henny Langkjær, Karoline Buckhøj, Johanne Jørgensen og Paula Ege-mose og endvidere fra husholdningsskolen kunne fr. Nico Dam fejre 60 års jubilæum.

Derefter aflagde formanden beretning, og som altid var den kort og præcis. Herfra kan vi referere, at ca. 200 gæster havde tilmeldt sig elevmødet, lidt færre end tidligere år, men det må nok tilskrives den almindelige afmatning.

Medlemstallet er reduceret med et lille 100 stykker, lidt kedeligt, men mere trist er, at den ikke betalende gruppe er steget til ca. 170. Imidlertid reducerer de famøse rykkerskrivelser dog dette tal til ca. halvdelen.

Endvidere kunne formanden fremvise den nydelige folder, som er blevet lavet om mindestuerne og takkede Ingeborg Højer og Gustav Nedergaard for det sto-

re arbejde og interesse, de har lagt i denne sag og håbede, at der ville finde lidt afsætning sted under elevmødet. Folderen koster 2 kr., og her kan jeg indskyde, at vi fik solgt mange under elevmødet, og det siger vi tak for.

Som en del sikkert ved, blev det maleri stjålet, som elevforeningen forærede seminarieret for nogle år siden. Det er nu blevet erstattet af et nyt af samme kunstner, nu afdøde Aage Øbro, indkøbt for forsikringssummen og hænger på samme plads. Det stjalne var jo et efterårsmotiv fra stormen i 67, medens det nye er et forårsmotiv, men skam også et dejligt maleri.

Kollegiebyggeriet har været lidt i modvind, men det ser nu ud til at kunne begynde, hvis ikke den nye regering spænder ben. I skrivende stund er der dog noget, der tyder på, at de kan finde på hvad som helst, når blot det giver en besparelse på statsbudgettet. Der er nedsat en kollegiebestyrelse med Margrethe Spanggård som formand.

Så har Ingrid Krabbe Larsen været på valg og er blevet genvalgt som lærerrådets repræsentant i elevforeningen.

I årets løb har elevforeningen markeret sig ved Marie Broholms 90 års fødselsdag samt Julle og Søren Anton Lundgaards guldbryllup, og jeg kan fortælle, at alle tre deltog i elevmødet.

Formanden sluttede sin beretning og takkede sin bestyrelse. Derefter aflagde kassereren regnskab, hertil ingen kommentarer. Beretning og regnskab godkendtes under ét.

Kassereren foreslog kontingentforhøjelse på 5 kr. med de stigende portoudgifter som motivation. Forhøjelsen vedtoges.

På valg var i år Lisbeth Skafte Christensen og suppleant Bente Jegstrup. Begge blev genvalgt.

Under eventuelt gennemgik formanden de spørgsmål, som i forbindelse med eftermiddagskaffen ønskedes diskuteret og besvaret som gruppearbejde. At vi fandt denne diskussion nødvendig, begrundede formanden med følgende, som bringes i sin helhed:

En bestyrelse har undertiden stort behov for i en speciel situation at vide, hvad dens medlemmer mener om den pågældende sag.

Baggrunden for den diskussion, vi gerne ønsker i dag, er, at vi ofte de sidste par år er blevet konfronteret med det problem, at husholdningsskolens elever undertiden føler, at elevmødedagens arrangementer er dem lidt uvedkommende. Sagt med lidt andre ord, så føler de ofte, at der er for lidt tid og mulighed for dem til at være på deres skole og tale med tidligere lærere og kammerater, hvilket er en væsentlig ting, når man deltager i et elevmøde.

År tilbage, hvor elevantallet på begge skolens afdelinger ikke var så stort, som tilfældet er i dag, var man mere sammen om hverdagen både det undervisningsmæssige og også i fritiden.

I dag har begge skoleafdelingerne udviklet sig til 2 store selvstændige afdelinger, og det er nok derfor, at husholdningsskolens elever, når de deltager i elevmødet, føler, at der foregår for lidt på deres skole, og de har derfor svært ved at engagere sig i det samlede arrangement.

I 1979 gik vi over til at fordele kaffearrangementet 2 steder – men dette er muligvis ikke nok. Middagen har vi endnu fælles.

Vi vil fra bestyrelsens side gøre alt for, at alle foreningens medlemmer føler sig godt tilpas, og vi har selvfølgelig drøftet forskellige ændringer ved elevmødedagen og omkring foreningen i dens helhed.

Men nu er det, vi siger, alle er medansvarlige for at løse denne opgave.

Vi vil derfor appellere til jer alle om at deltage i den lille diskussion omkring nogle emner, som vi har nedfældet på et stykke papir.

Tanken var, at vi nu deler os op i mindre grupper, diskuterer emnerne og mødes igen for at høre de forskellige gruppers resultater.

Efter at Henny Bjerre Christensen havde omtalt emnerne, man ønskede diskutert, sluttede hun med at sige: Man kunne tænke sig forandringer – små og større – på selve elevmødedagen, men også mere dramatiske løsninger som deling af elevforeningen.

Det er som sagt jer medlemmer, vi nu i bestyrelsen gerne vil bede om et godt råd fra. God fornøjelse.

Efter dette indlæg kunne vi afslutte første del af generalforsamlingen, hvorefter man gik til de respektive lokaler for at indtage den tiltrængte eftermiddagskaffe, og samtidig skulle der også arbejdes lidt.

Der var livlig diskussion rundt omkring i kroene – nogle gik selvfølgelig mere seriøst til opgaven end andre, men der var afsat god tid, og der skulle også være tid til at tale om andre ting.

Anden del af generalforsamlingen handlede stort set om referat fra gruppearbejdet. Ca. 150 personer fordelt på 23 grupper deltog i gruppearbejdet.

Hvis der overhovedet skal ændres på elevmødeformen, hvilket nu nok alligevel bliver resultatet, er det efter referanterne at dømme, mildt sagt, en lidt vanskelig opgave, bestyrelsen har påtaget sig, da synspunkterne var meget forskelligartede. Men hvis jeg skal vove at sige noget om, hvor tendensen peger hen, så ønsker man fortsat at drikke kaffe både på Gl. Ankerhus og Seminariet.

Lidt over halvdelen ønsker også, at middagen skal deles.

Flertallet ønsker ingen underholdning under middagen eller kun meget lidt.

Elevmødets form som helhed fandt flertallet i orden, som det er, flere synes dog, det var en god ide at lægge generalforsamlingen umiddelbart efter foredraget. Flertallet vil gerne bibeholde foredraget, og man ønsker, det skal være et underholdende aktuelt orienterende alment fagligt foredrag!! – (der skulle vel ikke tilfældigvis være nogen, der kender personer, der kan holde foredrag på de betingelser?).

På spørgsmålet om, hvorfor kun ca. 70 deltager i generalforsamlingen, var svaret ganske enkelt: Tidnød – man vil hellere bruge den tid til at snakke sammen og kigge sig omkring.

Når dette årsskrift læses, har bestyrelsen i november holdt et arbejds møde for at bearbejde materialet fra dette gruppearbejde. Hvad udfaldet end må blive af dette, vil evt. ændringer ske under hensyntagen til gruppebesvarelserne.

Efter en kort pause kunne vi afslutte dette års elevmøde med middag i Salen. Køkkenledereleverne havde stået for det praktiske arrangement – mad, borddækning og servering. De bød på jægergryde m/ris og salat samt yoghurttrifli m/mandarin, hertil kaffe. En dejlig velsmagende middag.

Under middagen kunne vi ligeledes glæde os over den traditionsrige præsentation af diverse jubilarer samt tale fra 25 års jubilarerne. Den mere planlagte underholdning blev i år varetaget af Olav Nielsen (violin) og Ole Worm (klaver), som underholdt os med et varieret udvalg af danske sange kombineret med fællessang, og Ole Worm sluttede af med at give den som kommunens afskedigede talepædagog, og det gjorde han nu rigtig godt.

Til slut har jeg kun at sige tak til alle, der deltog i elevmødet – tak til alle, der hjalp til samt skolernes ledelse, og velkommen til næste års elevmøde – den første lørdag i september.

Lisbeth Skafte Christensen.



Magdalene Lauridsens Fond

Fondets formue er pr. 31. december 1981 kr. 99.418.

Som sædvanlig har vi kunnet glæde studerende på seminariet og unge under uddannelse på Ankerhus Husholdningsskole med en legatportion, idet der er uddelt 5000 kr. af skolelegatet. Ligeledes er der uddelt en legatportion på 3000 kr. af familielegatet.

Britta Lambæk.



Magdalene Lauridsens stuer på Ankerhus

Véd bladets læsere, at elevforeningen har udgivet en lille – synes vi selv – nydelig folder om Magdalene Lauridsens stuer på Ankerhus.

Det lille skrift er blevet til med hjælp fra frk. Ingeborg Højer og Gustav Nødergaard, hvilket vi takker dem begge for.

Folderen taler i skrift og billeder om Magdalene Lauridsens liv og virke i de mange år på Ankerhus. Ligeledes kan man læse om starten på Ankerhus i 1902, og selvfølgelig beskriver folderen også de tre stuer på gl. Ankerhus – Havestuen, Mellemstuen og frk. Lauridsens Kontor – som nu efter bestyrelsens beslutning – bevares som mindestuer.

Den lille folder kan købes for 2 kr. pr. stk. og kan fås ved henvendelse til Elevforeningen Ankerhus, 4180 Sorø. Husk at medsende frankeret kuvert (A5).

Det er et lille stykke Ankerhus-historie, som vi alle bør eje.

Mindestuerne kan også beses af enkeltpersoner eller grupper. Oplysninger kan fås ved henvendelse til skolens kontor.

Henny Bjerre Christensen.

Referat fra køkkenledernes ekskursion til Sverige 16/3–19/3 1982

Da vi var på Ankerhus Husholdningsskole i 1980, bestemte vi os til at bruge vores tværfaglige uge til ekskursion, og stedet skulle være Sverige, fordi de er læn- gere fremme bespisingsmæssigt end os.

Da vi kom i 1982, blev det endelig bestemt, og vi nedsatte et udvalg på 6 perso- ner til planlægning. De fandt i fællesskab med lærerne ud af, hvad vi ønskede at se, og der blev sendt forespørgsler afsted. Svarene vi fik, var alle positive.

Nu begyndte planlægningen for alvor, vi skulle have så meget med hjemme- fra, for turen skulle gøres så billig som muligt. Der blev bestilt bus for alle dage- ne og vandrehjem i Malmø.

Mandag den 15/3 blev vi delt op i grupper, som henholdsvis skulle lave spørgsmål til de steder, vi skulle besøge, lave middagsmad, bage og pakke til alle 3 dage.

Tirsdag den 16/3 startede vi tidligt her fra Ankerhus, vi sejlede fra Helsingør til Helsingborg. Det første sted, vi skulle besøge, var Helsingborg sygehus. Der blev vi pænt modtaget af instruktionsøkonomaen og økonomaen. Vi blev budt på kaffe i personalekantin, imedens vi hørte om sygehuset.

Der bliver lavet mad til 4000 daglig, hvoraf de ca. 2200 portioner bliver leveret ud af huset til skoler, børnehjem, plejehjem og et brandvæsen. I løbet af 5 år regner de med at komme op på 10.000 portioner daglig.

De følger en 5 ugers madplan, som gælder alle sygehuse i området, det er det mest besparende.

Der er 2 køkkener, 1 distributions- og 1 produktionskøkken, der er ansat 75 ialt, hvoraf de 22 er på deltid.

I produktionskøkkenet bliver maden lavet dagen i forvejen og kølet ned, så bliver maden den næste dag kørt i lastbiler fra produktionskøkkenet til distribu- tionskøkkenet, hvor den bliver varmet op og delt ud på bånd og sat ind i en mad- vogn til de forskellige afdelinger.

Hygiejnen var stor, der var rent og pænt overalt. De brugte højtryksrensere. De gjorde meget ud af arbejdsstillinger, hvad vi alle syntes var godt. Det så i det hele taget ud til, at det hele fungerede godt. Alle virkede meget venlige og afslap- pede.

Det næste sted, vi besøgte, var Findus. Findus er en af landets største levned- middelfabrikker med ialt ca. 2000 ansatte, 60 % kvinder og 40 % mænd.

De ansatte er bl.a. uddannede kemiingeniører, levnedsmiddelteknikere og husholdningslærere.

Der blev fremstillet ca. 400 forskellige varenumre, der var bl.a. babymad, marmelade, juice, saft, pizza, forårsruller, færdiglavede middagsretter (en og flere portioner). Der kommer ca. 40 nye om året.

Råvarene kommer fra mange forskellige steder. Både i Sverige og udlandet, f.eks. kan nævnes, at fiskene kommer bl.a. fra Bornholm, Frederikshavn, Karlskrona og Hammerfest.

Findus har eget laboratorium, hvor der tages bakteriologisk og kemisk kontrol af alle råvarerne. Der er ansat en veterinærkontrol.

I fabrikkationshallerne var der små områder, hvor der blev bedømt smag, konsistens og udseende.

Varerne forhandles bl.a. i Sverige, Danmark og Norge, ca. 9 % eksporteres.

Siden 1962 har Findus været et datterselskab af Nestlé, som har fabrikker i 53 lande. I 1981 var omsætningen 980 mill. kr.

Da vi havde set fabrikken Findus og fået svar på alle vores spørgsmål, kørte vi til Malmø og blev indlogeret på vandrehjemmet.

Næste dag, onsdag, tog vi igen til Helsingborg ud til Frederiksdal skolen for at høre om skolebespisning.

Vi fik en god modtagelse og rundvisning i et af centralkøkkenerne for de 5 centralkøkkener.

Skolebespisningen i Sverige startede i 50'erne, men blev fast i 1965.

Grunden til, at man har skolebespisning i Sverige, er at forældrene er på arbejde hele dagen, og så skal børnene have et ordentligt måltid hver dag.

På skolen spiser fast 1000 børn, men der bliver lavet 6000 portioner daglig, og de bliver fordelt ud på 17 andre skoler.

På skolen var der en skolemor, der går rundt blandt eleverne og hjælper dem til rette, hvis der er problemer. Børnene skal deltage i hvert måltid. De har 20-25 min. til spisningen.



Ekskursion, Sverige.



Ekskursion, Sverige.

Børnene virker meget glade og tilfredse, de er rolige under spisningen.

På skolen bliver der hængt madplaner op, så børnene kan se, hvad menuen står på, maden er varierende og ernæringsrigtig, og middagsprisen er 3,80 Sv. kr. for et måltid mad.

På grund af skolebespisninger er slikforbruget faldet meget i Sverige. Der har Danmark noget at leve op til.

Efter at vi var færdige, kørte vi lidt nordpå. Vi var bl.a. oppe og se Høganäs, en stor keramikfabrik, det var meget interessant. Derefter kørte vi til Malmø igen, der havde vi lidt sjov med lærere og elever om aftenen, forskellige konkurrencer m.m.

Næste dag torsdag, afrejsedag, var vi på besøg på Kockumværftet, et stort skibsværft i Malmø. Vi blev modtaget af økonomichefen og køkkenchefen, som viste os rundt og fortalte alt om værftets historie og funktion.

Der beskæftiges 4000 mennesker, hvoraf de 1000 er tjenestemænd. Der findes 10 madsale på det 2,5 km store område, hvoraf de 4 er med køkken.

I de 10 madsale og køkkener er der ansat 65 personer, deraf 4 tjenestemænd, en køkkenleder, økonomichef, køkkenchef og automatmester, alle mandlige.

Der bliver taget meget hensyn til ernæringen, kostberegning hver dag.

Prisen pr. måltid er 12,50 Sv. kr., men køkkenchefen skal indkøbe råvarer, så prisen ikke overstiger 7,30 Sv. kr. I lunchen er iberegnet varm mad, knækbrød, kage, kaffe eller the. Differencen mellem 7,30 og 12,50 er fortjeneste (el, varme, drift m.m.).

Vi bemærkede bl.a. en meget positiv ting, alle madsalene var meget varme og hyggelige med forskellige farver, gulvtæpper m.m.

Efter besøget gik turen mod Danmark igen. Vi var alle meget trætte, da vi kom hjem, men var enige om, at det havde været en virkelig god tur.

Fredag afsluttede vi så turen, skrev rapport, diskuterede turen m.m. Skrev til stederne og takkede for den fine behandling og gæstfrihed, de havde vist os alle steder.

Vi var enige om, at det var en god måde at bruge den tværfaglige uge på. Vi fik oplevet og set en masse ting både positive og negative, bl. a. skolebespisningen syntes vi godt om og håber, at dette også kan blive aktuelt i Danmark inden så længe, og så det at de alle steder tog meget hensyn til ernæringen.

Vi havde en virkelig god tur og kan kun anbefale andre at gøre noget lignende, da det er rart at komme lidt væk fra skolen et par dage og opleve hinanden på en lidt anden måde, det giver et bedre sammenhold.

Jette Pedersen, køkkenleder 1982.



»HVAD NU?«

*3 år i faste rammer
dejligt!
Varme og sikkerhed!*

*Forår, lyst og grønt,
men alligevel koldt.
Angst og usikkerhed!*

*Rystende hænder,
hjertebanken.
Tanken – HVAD NU?*

*Fra varmen, ud i kulden
og om hjørnet
venter – ARBEJDSLØSHED!*

*Marts 1982,
Lene Haugaard Pedersen,
køkkenleder.*

Om at være studerende ved Nordisk Høgskole for Husholdsvitenskap

Hanne Bøgholm Hansen dimitteret Ankerhus 1979 og
Ulla Hardt dimitteret Ankerhus 1980 skriver fra Oslo til årsskriftet
kort før de afslutter deres studier til
Nordiske husholdningskandidater.

Vi nærmer os afslutningen af 2½ års studium ved ernæringslinien. Dette indlæg omfatter: 1. Uddannelsens struktur og videreuddannelsesmuligheder, 2. Træk af studielivets indhold, 3. Vort syn på uddannelsen samt 4. Det at være studerende i Oslo.

1. Uddannelsens struktur og videreuddannelsesmuligheder

Studiets varighed har hidtil været 2½ år. Fra høsten 1982 er uddannelsen lagt om og udvidet til 3 år for *ikke* husholdningslærere. Varigheden er stadig 2½ år for husholdningslærere. Nedenfor har vi skitseret strukturen for de 5 semestre, vi har gennemgået:

<i>Semester</i>	<i>Hovedemne</i>	<i>Andre emner</i>
1	Kemi	
2	Biokemi	Anatomi
3	Fysiologi	Statistik, næringsmiddelhygiejne og mikrobiologi
4	Ernæringslære	Næringsmiddelovgivning
5	Ernæringslære	

Ved den nye studieordnings ikrafttrædelse er studiet forlænget med et semester (E-100), hvis placering ligger forud for de oprindelige 5 semestre. E-100 giver en generel indføring i levnedsmiddellære, kostundersøgelser, kostplanlægning/vurdering, ernæringslære samt kemi. Officielt hedder det, at de studerende i løbet af E-100 skal bringes op på et niveau som tilsvare det, husholdningslærerne kommer med! Dette kan selvfølgelig diskuteres, men vi er af den opfattelse, at den nye studiestruktur vil være til gavn for alle parter.

På nuværende tidspunkt foreligger der ingen detaljeret undervisningsvejledning for den 3 årige uddannelse, hvorfor vi må være svar skyldig. Fremover vil man sigte mod at integrere undervisningen, så de hidtil skarpe faggrænser nedbrydes. »Slutproduktet« efter den nye ordning skal fortsat være det samme.

Angående videreuddannelse er der teoretisk set to muligheder. For de, som vil

gå i klinisk retning med henblik på arbejde indenfor hospitaalsektoren findes der »Linien for Næringssterapi« i Gøteborg. Studiet tager 1½ år. Der er mulighed for støtte midler gennem Statens Uddannelsesstøtte, da uddannelsen i lighed med ernæringslinien også er fællesnordisk.

Den anden mulighed er at læse ernæring som hovedfag (cand. scient) ved Universitetet i Oslo. Studiet tager 1½ år. Denne uddannelse er ren norsk, hvorfor vi ikke ved, hvordan støttemulighederne er for danske studerende.

2. Træk af studielivets indhold

Af praktiske ting er kun få ting medtaget; ting som kan have generel interesse for læserne eller ting, som vi har oplevet som noget specielt.

Sprog

Al undervisning på ernæringslinien foregår på norsk. Dette har ikke haft betydning for forståelsen af det faglige. For os tog det kun kort tid at blive dus med det norske sprog. I det sprog, vi snakker heroppe, indgår mange norske ord og vendinger, så vi står i den situation, at vi hverken snakker dansk eller norsk!

Langt de fleste lærebøger, vi anvender, er på engelsk, men også her er det et spørgsmål om vane.

Til eksamen, ved mundtlig fremstilling eller i skriftlige arbejder står det helt frit, hvilket af de nordiske sprog (eller engelsk) vi vil anvende.

Studieform

Hvert semester har vi haft 8–12 forelæsninger pr. uge. Umiddelbart lyder det ikke af ret meget, men studiet lægger meget op til selvstudium. Dertil kommer øvelserne. I de tre første semestre er der ca. tre øvelser pr. uge. Udførelsen af dem kan tage lang tid, hvorefter følger bearbejdelsen af resultaterne samt rapportskrivningen. Mens disse forsøg har stået på, har alle i klassen op til flere gange været at finde i laboratoriet på alle tidspunkter af døgnet – også lørdag og søndag.

Balanceforsøget

I ernæringssemestrene indgår et humant nitrogen-balance-forsøg, hvori to forsøgspersoner indgår. Kort sagt går forsøget ud på at bestemme forsøgspersoners N-balance dvs. undersøge, om den indtagne N-mængde (N i kosten) er lig den udskilte N-mængde (N i urin og N i feces). Vi meldte os frivilligt som »forsøgskaniner«, dels fordi vi synes, det kunne være interessant og ikke mindst lærerigt. Tillige opfyldte vi kravet om at have tilnærmelsesvis samme energiforbrug, fødevalg samt kostmønster. Vores anslåede, daglige energiforbrug var blevet bestemt i en tidligere øvelse vha indirekte calorimetri og tidsaktivitetsstudier.

I forsøgsperioden, 10 dage, blev vi af praktiske hensyn installeret på to hybler med bad og toilet nede på universitetet. Derfor var det også vigtigt, at vi kendte hinanden meget godt, idet vi skulle bo dør om dør på godt og ondt.

Dagskosten, hvis indhold vi selv havde bestemt, indeholdt 2000 Kcal (8,4 MJ) og bestod hovedsagelig af vegetabilier. Denne dagskost spiste vi hver dag i 10 da-

ge uden på noget tidspunkt at blive træt af den, tværtimod. Maden var på forhånd afvejet og tilberedt i den grad, det var muligt, indpakket og dybfrosset. Vor opgave var at spise maden kvantitativt og til de angivne tidspunkter. Væske (vand og standardiseret te) kunne nydes ad libitum. Spisningen udgjorde imidlertid kun »halvdelen« af forsøget. Tilsvarende skulle vi opsamle urin og feces kvantitativt for hver dag.

Vi fandt hurtigt ud af, at udførelsen af disse helt fundamentelle ting tog forholdsmæssig lang tid. I forsøgsperioden nåede vi stort set ikke mere end det samt at følge forelæsningerne.

Selvsagt opstod der mange sjove situationer undervejs, efterhånden som forsøget kom i gang, og de praktiske problemer dukkede op. Der hersker ingen tvivl om, at disse 10 dage vil vi næppe glemme.

3. Vort syn på uddannelsen

Ris

Undervisningsoplægget har på mange måder været mangelfuldt. Det skyldes nok, at der ikke findes en undervisningsvejledning, hvori retningslinierne for de enkelte fag beskrives. Tillige har timeplanen ofte været mangelfuld og genstand for talrige ændringer. For os som studerende er det en stor utilfredsstillelse, idet



Dyreforsøg er vigtige indenfor ernæringsforskning. Som eksempel på disse gjorde vi et protein evalueringsforsøg med rotter i vækst, hvor vi bestemte NPU og PER. Billedet viser burene, som rotterne boede i under forsøget. Under selve buret hænger opsamlingsanordning til urin og feces.

det har været umuligt at lægge en realistisk læseplan samt at planlægge et Danmarksbesøg. Undervisningsforløbet har virket tilfældigt og ukoordineret med det resultat, at vi enten har fået timer i to fag samtidig, eller at dagens forelæsninger udsættes på ubestemt tid.

Af andre ting kan nævnes: få og dårligt udstyrede undervisningslokaler og anvendelse af mikroskopiske overhead.

Ros

Et stort plus ved uddannelsen er de mange øvelser. Her bliver teorien eksemplificeret, hvorved forståelsen kommer i takt med gennemførelsen af forsøget. Fysiologiøvelserne mindes vi nok som de mest interessante, idet vi ofte selv var »forsøgskaninerne« eksempelvis ved undersøgelsen af hjerte- eller lungefunktionen. Uden øvelserne ville studiet være mangelfuldt. Øvelserne »krydrer« teorien på en inspirerende og lærerig måde.

Holdenes størrelse på ca. 17 personer gør, at både lærere og studenter er forholdsvis godt kendt med hinanden. Forelæsningserne er ikke kun envejs kommunikation, og der er tid til spørgsmål fra studenterne. Dette gør, at omgangstonen mellem lærere og studenter generelt er særdeles god.

I forhold til husholdningslæreruddannelsen udmærker ernæringslinien sig ved den direkte kontakt med forskningen. Lærerne er selv forskere og anvender i stor udstrækning egne og andres forskningsresultater i undervisningen. Med baggrund i dette er vores vurderingsbaggrund skærpet, og vi stiller os i dag mere kritisk overfor brugen af forskningsmateriale f.eks. i forbindelse med behovsfastsættelse af de forskellige næringsstoffer.

4. Det at være studerende i Oslo

Klassen

Vi er godt 17 sammensvejsede studenter i klassen i alderen 21-46 år. Heraf er 5 husholdningslærere og 1 folkeskolelærer. De øvrige er almindelige studenter. Studiet er populært blandt norske studenter, og kun de med topkarakterer kommer ind på ernæringslinien. Danske studenter kan også søge direkte ind på ernæringslinien på lige fod med norske studenter. De fleste, som optages, har forinden læst et par år ved universitetet eller ved Norges Landbrugshøjskole eller er folk, som supplerer tidligere afsluttet uddannelse.

Sammenholdet i klassen må siges at være særdeles godt. Der er ingen klikedannelse og ej heller nogle lederpersoner. Alle kan samarbejde med alle, og i tilspidsede situationer arbejder en enig klasse for sin sag.

Findes der ikke en anledning for at fejre noget, ja, så skaber vi den selv! Den svenske vaffeldag (indført af vor svenske student) markerer vi ved at bage vaffer i mange variationer. Tilbehøret findes også i et rigt udvalg. Det er fast tradition, at fødselsdagsbarnet medbringer hjemmebag, og at sidste øvelse i et semester afsluttes med noget spiseligt eksempelvis røget og gravad laks.

Boligforhold

Der findes flere studenterbyer i Oslo. Her kan studenterne ved højere læreanstal-

ter søge hybel eller familieejlighed. Vi er begge friluftsmennesker, så det faldt naturligt at søge hybel i Kringsjå Studenterby, som ligger i Oslos nordlige udkant med umiddelbar adgang til udstrakte naturområder – bjerge, søer og skov. Her bor ca. 2000 mennesker fordelt på 12 boligblokke på 4–10 etager. Studenterbyen er opført i begyndelsen af 70-erne, og værelserne er gode. De fleste har dublet (2 personer har hvert sit værelse, men deler bad og toilet). Køkken deles af 6–7 personer. I studenterbyen findes en række fællesaktiviteter: pejsstue, TV-rum (farve), motionsrum, sauna og vaskeri. Tillige findes der posthus, varehus, cafeteria samt vuggestue og børnehave.

Kringsjå Studenterby ligger 4 km fra universitetet. Vi har mest praktiseret at gå eller cykle derned, selvom der findes gode offentlige transportmidler (trikk).

Fritidsmuligheder

Vores mest afholdte fornøjelse har været at stille bøgerne på hylden, smutte ned ad trappen, og så afsted på tur i Nordmarka gående, løbende eller allerhelst på ski. Har tiden været knap, er vi vendt hjem friske og fornøjede efter en time eller to. I weekenden har det ofte drejet sig om halv- eller heldagsture, hvor vi har aflagt de populære sæterhytter et besøg. Der har vi nydt medbragt mad og suppleret med friske vafler, hjemmebag og solbærtoddy.

Idræt

Der foregår mange idrætsaktiviteter tilrettelagt af Student Samskipnaden ved universitetet i Oslo. Medlemskab af kvindelige Studenters Idrætsklub giver mulighed for at vælge blandt de fleste former for idræt og trim alt efter evne, lyst og tid. Disse aktiviteter foregår fra tidlig morgen til sen aften.



Vintersøndag ved Ullevålsæter.

Hver vinter afholdes der skikursus for udenlandske studenter, hvor ihærdige og muntre instruktører underviser i de grundlæggende teknikker. Komplet skidstyr kan tillige lejes for hele skisæsonen for en meget rimelig pris.

Forholdet til nordmændene

Selv føler vi os ikke som udlændinge i Norge, og vi føler heller ikke, at vi bliver betragtet som sådanne.

I begyndelsen kan nordmændene virke lidt reserverede og svære at komme i kontakt med. Ved eget initiativ overvindes denne »barriere« i langt de fleste tilfælde.

Økonomi

Økonomien er vel det sorteste punkt ved at bo i Norge. I øjeblikket koster de fleste fødevarer mindst det samme i norsk mønt som i dansk til trods for, at vi betaler ca. 1,3 dKr. for hver 1,0 nKr.

Takket være midler fra Ingefred Juul Andersens Legat og Johanne Kirstine Sørensens Legat har vi holdt skindet på næsen. Denne støtte er vi yderst taknemlige for.

Kulturliv

Oslo har et blomstrende kulturliv, som vi desværre ikke har haft tid og penge til at benytte os ret meget af. Her arrangeres mange koncerter i alle musiske retninger samt udstillinger m. m. Teatertilbudet er stort, og studerende ydes 50 % rabat, så billetprisen bliver den samme som en biografbillet.

Seværdigheder

Har vi haft besøg fra Danmark, har der altid været mere end rigeligt at vise gæsterne, som for eksempel:

- Tryvannstårnet med udsigt over Oslo, Nordmarke, ja helt til Sverige.
- Tur med en af de gamle trikk'er til Holmenkollen.
- Bygdøy med bl. a. Folkemuseet, Kon-Tikki- og Ra-museerne, Vikingskibene og Fremmuseet.
- Oslo rådhus.
- Vigelands parken.
- Heini Onstad Centret med skiftende kunstudstillinger.
- Munch museet med udstilling af den kendte malers malerier.

Afslutning

Som det fremgår af afsnittet om vort syn på uddannelsen, har undervisningen skuffet vore forventninger på en række punkter. Disse mangler må udbedres, hvis ernæringslinien skal leve op til sit formål som videreuddannelsesinstitution for husholdningslærere. Med omlægningen af uddannelsen fra efteråret 1982 ser det umiddelbart ud som om, at positive ændringer er på vej. Men helt sikkert er det, at jo flere husholdningslærere, som benytter sig af uddannelsen, jo mere kan vi præge undervisningen i den retning, vi ønsker.

4. semesters kulturorientering, juni 1982

Som afslutning på 4. semester havde vi en uge med kulturorientering.

Det overordnede emne for ugen blev Mad & Kultur med speciel henblik på landbokvinden.

Ugens program forløb med at se film, foredrag, diskussioner omkring emnet og en praktisk præget dag i Lejre (v. Roskilde) på historisk-arkæologisk forsøgscenter.

Vi vil her fortælle jer lidt om vore oplevelser fra denne dag i Lejre.

Her fra Ankerhus startede vi, 20 studerende og 1 lærer, onsdag morgen kl. 9 i bus mod Lejre.

Efter ankomsten til forsøgscenteret gik vi et lille stykke vej og var så ca. 2000 år tilbage i vor tidsregning.

Vi blev modtaget af husholdningslærer Dorthe Nielsen, som er ansat ved centret.

I et af jernalder-landsbyens huse, placeret rundt om ildstedet, hørte vi bl.a. om følgende: forsøgscenets baggrund og fremtiden, en husholdningslærers arbejdsområde og ikke mindst om datidens spisevaner, madtilberedning, opbevarings- og forråds-kamre og agrenes udnyttelse.



- en tog imod tilbudet om at lære at pløje med ard.

På vej over markerne fik vi en beskrivelse af opbygning samt anvendelse af ovne, som var lavet af kampesten og ler i jorden.

Markpløjningen foregik med stude, der trak jernalderploven – også kaldet arden – efter sig. Arden har et plovskær af hårdt træ (evt. påsat små flintesten).

Forrest gik en mand, der både trak og styrede studene og bagest en mand, der styrede og pressede plovskæret ned i jorden.

Efter en god medbragt madpakke i de dejlige omgivelser vandrede vi mod landbohusene – vi skriver nu år 1850.

Husene hedder Tystruphuset og Hørhavehuset. Efter ankomsten hertil fik vi en lille rundvisning med meget spændende fortælling om husenes historie og deres indretning, hvorefter vi alle blev sat i aktivitet. Vi blev delt i to grupper – en tekstilgruppe og en madgruppe.

Tekstilgruppen, som fik til huse i Tystruphuset, blev indstuderet i uldens behandling, og vi startede med at karte ulden.

Derefter skulle ulden spindes på rok, det var lettere sagt end gjort – men, efter mange gode forsøg nåede vi alle at få prøvet kræfter. Ulden var nu klar til forskellige anvendelsesmuligheder.

Der blev mulighed for at væve på en god gammel trampevæv (som er en gave fra Ankerhus), på båndvæve, knyttede alle mange forskellige bånd m. v.



Imens der blev fortalt og indstuderet meget grundigt var der mange fine museumsting – natskjorter, huer, strømper og særke – at more sig over samt mange forslag til spændende litteraturlæsning.

I Hørhavehuset var ovnen opvarmet og dejen lagt til hævnning i forvejen, så de 16 brød blev hurtigt slået op, flyttede gløderne fra ovnen ind i bilæggeren og kom brødene i den varme ovn.

Ovndøren blev hentet i gadekæret. Der var lidt andemad på den, men en spand rent vand fra vippebrønden blev hældt over . . . HOV! Der løb andemaden ned i brønden . . .

Tiden løb alt for hurtigt, og kl. 17 ventede bussen for at bringe os tilbage til Ankerhus



Med venlig hilsen
5. semester (E 80).



Efter lukningen af ovnen
kærnedede vi smør.

Brødene blev taget ud af ovnen, støvet af for aske og sat til afkøling, mens kaffevandet blev bragt i kog.



Nabohuset blev inviteret på husmandskaffe, hvilket var kaffe m. grums, dertil nybagt brød med smør.



Karen Ingrid Lund Nielsen, dimitteret 1970, ansat i oplysningsafdelingen på Statens Husholdningsråd, skriver her om sit ophold i Tanzania.

Fra et ophold i Tanzania

Det er den 29. august 1980. Endelig står vi i lufthavnen, Rune på knap 2 år og jeg og venter på udkald til flyet mod Dar-es-Salaam. Vores far har allerede været der i 3 måneder og med sine breve gjort forventningerne større.

Det sidste indkøb er gjort – chokolade, tyggegummi og lakrids. Lidt vel meget kunne jeg se på mine medhandlende – men det er til et helt år, skynder jeg mig at sige.

Om 14 timer vil vi så være der og starte på en helt anderledes tilværelse.

Jeg havde fået orlov fra Husholdningsrådet, men jeg regnede bestemt med at fortsætte mit oplysningsarbejde. Der var nok at tage fat på, men desværre nåede jeg aldrig så langt.

Derfor handler min artikel ikke om en husholdningslærers arbejde i et U-land, men derimod om, hvordan det er at være »hjemmegående« med ung mand i huset i Tanzania.

Danida finansierede det vandforsyningsprojekt, min mand sammen med mange andre arbejder på. Projektet omfatter 3 regioner – Mbeya, Iringa og Ruvuma, som tilsammen dækker et areal på knap 5 gange Danmarks. Målet var at finde frem til en økonomisk og effektiv måde at sikre befolkningen i landdistrikterne vandforsyning på.

Klima

Vi boede i Mbeya, der ligger ca. 850 km fra Dar-es-Salaam og ca. 1 times kørsel fra Zambia. Det er en meget smuk egn med et behageligt klima p.g.a. den høje beliggenhed, 1800 m over havets overflade.

Dagtemperaturen ligger mellem 22 og 28° C året rundt, mens nattemperaturen om vinteren går helt ned til et par graders varme. Dette er for koldt for afrikanerne, som derfor indtager deres morgenmad iført overfrakke, halstørklæde, strikket hue og vanter – inden døre. Vi klarede kulden ved at sætte os ved varmluftsblæseren. Det samme gjorde Juma – vores houseboy – når han kom om morgenen.

Regntiden begynder i november og fortsætter til slutningen af maj med opholdsvejr i januar. Det er befriende at høre den første regn og opleve, hvordan det hele vågner til nyt liv. Og børnene nød de stadig voksende vandpytter.

Dagens længde er næsten den samme året rundt ofte med sol fra 7 morgen til 7 aften. Skiftet fra dag til »nat« tager mindre end 1 time, men så er det også bælgeomørkt.

Bolig

Den første måned tilbragte vi på Mbeyas bedste hotel. Det var så godt, at vi aldrig senere vendte tilbage heller ikke for at spise. Aldrig har jeg vidst, der var så mange ben og så lidt kød på en kylling – og at oksekød kan være så sejt.

I løbet af den måned havde vi koner nok at gøre med at male i lejlighederne og gøre parat til indflytning. Malingen var sendt ned fra Danmark. Det samme var køle- og fryseskabe, komfurer, service, køkkenudstyr, lamper og sengeudstyr, mens møblerne var fra den lokale snedker.

Det blev til 6 »næsten« danske hjem puttet ind i et pænt hus ude på en mark med tanzanianere som nærmeste naboer. Om natten passede 4 godt bevæbnede mænd (efter tanzanianske forhold) på os – 2 foran huset og 2 bagved. Vi havde en svag mistanke om, at de også gjorde deres dag til nat.

I begyndelsen kom der mange og søgte arbejde, som regel med flere anbefalinger fra europæere. Det var få, som forstod engelsk, så Juma og jeg måtte også klare os med flittigt brug af ordbog, fagter og små demonstrationer – og det kom der meget sjov ud af.

Juma

Jeg var meget heldig med Juma. Han var lærenem, proper, hurtig, og vi kunne stole på ham. Jeg har kun set ham ked af det, da han mistede et af sine børn. Ellers var han altid glad og smilende. Ved vores afrejse var jeg derfor meget glad over, at han kunne begynde hos en norsk familie.

Juma klarede vask (pr. håndkraft), strygning (alt skulle stryges p.g.a. faren for mangolarveæg), opvask, rengøring og i den sidste tid bagning. Tilbage til mig selv blev indkøb, madlavning og Rune og at være »madmor« for tilrejsende på projektet.

Rune var meget glad for Juma og foretrak at nyde sin frokost med ham i strygeværelset. De sad side om side, og snakken gik, selv om de hver især talte deres eget sprog.

Juma havde udviklet en speciel teknik, ved hjælp af hvilken han kunne spise et spejlæg med fingrene og så endda få det hele med. Rune lærte ham snart kunsten af.

Juma måde at vaske på synes Rune også godt om, for så er der mulighed for at vaske med.

Mens jeg skriver dette, ser jeg ham for mig iført en blå skidragt og gul strikket hue – aflagt tøj, som jeg havde tiltænkt hans børn, men som han pressede sig ned i. Og stolt var han.

Indkøb

Det er ikke spor billigt at leve i Tanzania. Fx. koster 1 liter råmælk 5 kr., æg 2,50 kr./stk., kylling 64 kr./kg og smør 100 kr./kg. En dagløn for en ufaglært var 15 kr.

Fødevarer-situationen i Mbeya var som regel god, men i perioder kunne der være mangel på varer som fx. hvedemel og sukker. Så måtte bageren bare lukke for en tid.

Forretningerne var enten indisk ejede eller stats-ejede. Inderne favoriserede os, hvis der var mangel på noget, men vi var også gode betalere. Udbuddet af varer i de statsejede var lille, og man vidste aldrig, hvad de havde. Når en af os fandt en velforsynet butik, skyndte vi os alle derned. Hvornår der næste gang ville komme fx. toiletpapir og sæbepulver, vidste ingen.

Markederne kunne tilbyde os frugt, grøntsager og kartofler, mange slags bælgfrugter, hvedekorn og ris m. v. Jeg har aldrig smagt så mange forskellige slags bananer og med så forskellig smag.

De lokale købte også deres oksekød på markedet, men blot synet holdt os tilbage.

Selvfølgelig bød markedet også på overraskelser som en uvedkommendes hånd i tasken eller lommen, og det kom nogle af os til at mærke.

I nærheden af Mbeya ligger et landbrugscenter, som køres som et fælles nordisk projekt. Her fik vi bl.a. rugkerner, så der blev fremstillet rugbrød i massevis. Produktionen af rugkerner er nu sat ned, for tanzanianerne vil ikke bruge rug.

Børnene nød at være der og se på køer og heste og på det liv, der udfoldede sig på stedet.

Vi kom også i kontakt med en schweizisk farmer, som hver uge leverede os mejeriprodukter, grøntsager og frugt (også jordbær). Hans varer kunne vi trygt nyde rå.

I et statsejet frysehus købte vi oksekød, som straks efter slagning blev frosset ned uindpakket. At overvære denne partering med panga (en forvokset brødkniv, som anvendes til alt), gjorde næsten helt ondt. Alt blev næsten slået til »plukfisk« og solgt som beef. Dog skånede man filet og mørbrad. Det er forståeligt, vi fik meget hakkemad. Enkelte gange lykkedes det dog med kødmørner at få oksefileten tyggeværdig.

Samme sted fik vi kylling og fisk, og det er dejlige og spændende fisk, Tanzania kan byde på.

Mbeya har sit eget svineslagteri, som er et par småhuse uden døre og vinduer og med lergulv. Efterhånden som vi vænnede os til at skræve over strømmen af blod, overse og overhøre slagtingen, blev det til et ugentligt besøg. Vi viste selv »slagteren«, hvilke stykker, som skulle i kurven, og da prisen var den samme, var det ikke tæer og hoved, der blev købt mest af.

Denne handel kunne let tage et par timer, for »dyrlægen« skulle først sige god for kødet. Hvad der skete med det kasserede, vidste vi alle. Duften af stegt orne prøvede de fleste af os at have i køkkenet.

Det var ingen sag at være husmor, når først alt var købt ind – og dog. Vandmangel var ikke en sjældenhed, ej heller mangel på strøm. Indtil i begyndelsen af januar var strømforsyningen overladt til byens generatorer, men da de blev dårligere og dårligere for i en periode på 9 dage totalt at svigte, fik vi vores egen sendt ned fra Danmark. Det var en glædens dag, og begivenheden blev filmet ivrigt. P.g.a. oliemangel blev den slukket nogle timer formiddag og eftermiddag og som regel hele natten.

Nu synes vi sikkert alle, det var en charme mere at stå op natten til juleaften,

fordi der kom strøm, og sætte julestegen i ovnen. Men godt var det, for juleaften oprandt uden strøm, så julegåsen måtte lunes over primus.

For at gøre julen færdig, kan jeg fortælle, at vi alle havde et meget vellignende juletræ, som blev smukt pyntet og tændt tidligt. Det til under træet nåede også ned fra Danmark.

Juma morede sig meget over det træ midt i stuen og alle juletingene, der forvandlede stuen til en rigtig julestue.

Der var en butik i byen, som viste tegn på jul. Her stod de afrikanske børn i timervis. Det ville vores såmænd også gerne, men vi har nu engang travlt op til jul, selvom julebagværket først kom i ovnen 1. juledag.

Naturen omkring Mbeya

Mbeya ligger, hvor den østlige og vestlige gren af Rift Valleyen støder sammen, hvilket har resulteret i et frodigt vulkansk område med seværdige kratere, nogle med søer i. Den højeste vulkan, Rungwe Mountain, når op til 3000 m's højde. Det vulkanske område er omgivet af gamle plateauer i ca. 2½ km's højde. Området er derfor meget naturskønt, og en eftermiddagstur giver mange naturoplevelser. Er der en hel dag til rådighed, kan man tage til Lake Nyasa og svømme eller ud at fiske bækkørreder. Vejenes karakter kræver dog, at man har en landrover til sin rådighed.





Rune har lige været med børnehaven i Zoologisk Have, og han så på dyrene, som havde han kendt dem altid. Jeg tror, han vil huske meget fra Tanzania.

Udflugter

I januar måned havde vi besøg fra Danmark og tog i den anledning en tur til dyreparkerne i det nordlige Tanzania, en tur på ca. 20 timers kørsel. De mest kendte er Serengeti og Ngorongoro. Her kiggede vi på elefanter, løver, giraffer, zebraer, gnuer o.s.v. alt, hvad savannaen har at byde på. Mange meter film blev skudt af, og dem nyder vi meget nu.

På vejen tilbage tog vi op på Kilimanjaro, dog kun så langt, man kunne komme i bil. Traveturen til toppen er en 5 dages tur og ikke noget for os utrænede.

Den meget spændende dyrepark i Ruaha, som ligger en lille dagsrejse fra Mbeya, besøgte vi flere gange. Her boede vi i hytter, som lå smukt ned til floden. Et pragtfuldt sted og lige midt i et fascinerende dyreliv. Elefanterne passerede tæt forbi hytterne, når de skulle have vand. Det samme gjorde de andre dyr, men elefanten er ikke sådan til at overhøre. Nattens lyde skulle jeg vænne mig til, for jeg følte, alle dyrene befandt sig inde i hytten. Vi prøvede også at have en flok elefanter efter os. Det er ikke spor sjovt, mens det står på, men spændende at tænke tilbage på.

Der var mange steder at tage hen, men det var jo ikke ferie, vi var på.

Om dér viser sig en mulighed en anden gang, må tiden vise.

Jens Bøggild Pedersen, der nu går på 7. semester, har her beskrevet den situation, en kørestolsstuderende befinder sig i som studerende på seminariet. Jens er samtidigt en habil tegner og har selv illustreret sin artikel.

Handicappet som studerende ved Ankerhus Seminarium

Seminariet er absolut et af de bedre uddannelsessteder i landet for handicappede, selv om det er forbundet med problemer at udføre en vis del af de obligatoriske øvelser. F. eks. at kravle op på en hylde, når de andre på øvelsesholdet skal afprøve skuremaskinen!

Der er sket store forandringer på seminariet, siden jeg startede i efteråret -79. De gamle madlavnings- og levnedsmiddellærekøkkener er flyttet fra hovedbygningen til den nye undervisningsafdeling, så man kan køre lige ind i kørestol uden at skulle op og ned ad trappen. Arbejdsgangen i en kørestol er dog stadig meget u-ergonomisk. Der er kommet et handicap-toilet, og en slisk er blevet lavet ind til Salen i forbindelse med restaureringen af denne, men - trappetrinnet ved biblioteket er stadig intakt for ikke at tale om trinnet ved den nyindrettede lukkede gård.

De undervisningslokaler, der volder problemer at komme til både i kørestol og på krykker, er modelkøkkenet, Hovmands laboratorium, lejligheden og kælderen. Ofte har der dog været nogle stærke kvindeskuldre til at hjælpe mig op eller ned, men ikke så få gange har jeg fejlet trapperne (ikke for at kritisere Heins rengøring) med den bageste del af mine bukser. Af selvsamme grund har jeg kun været oppe i svalereden, når det har været bydende nødvendigt, f. eks. ved klasens julefrokoster.

Da jeg startede på seminariet foregik madlavningsøvelserne i Kristas køkken i hovedbygningen. Når jeg i dag skal op i hovedbygningen, skal det være vigtigt, ellers nøjes jeg med at sidde udenfor og pifte efter dem, jeg vil i kontakt med. Inge-Meretes nye forslag er at kaste med kastanier, så jeg håber ikke, det varer længe, før Leif har sat en kurv op nedenfor trappen indeholdende det førnævnte kontaktmiddel. Da Gustav nu er flyttet om på samme side med sit nye kontor, er det nemmere at få fat på ham.

Det er næsten strategisk planlægning at regne ud, hvordan jeg nu får fat i den ting, eller hvordan jeg får fat i en bestemt person. Det gælder om at få flere ting klaret ved en given lejlighed, hvor jeg allerede skal et eller andet, f. eks. at få snakket med Britta ovre på hendes kontor samtidig med, at jeg alligevel skal på biblioteket, og så kan jeg da også lige så godt tage den ting med, som jeg har brug for fra AV-rummet. Så kan man indvende, gør det noget, at jeg skulle afsted sådan den ene gang efter den anden, det skal I andre jo? Nej - i og for sig ikke - og dog alligevel. Det er *alt* for besværligt, det hele bliver for surt, bukserne bliver våde og beskidte bagpå, og jeg bliver irriteret. Det er ikke altid sjovt, hvis

jeg skal have kaffe fra automaten, først at skulle finde en person, der vil trække den for mig. Det tager for lang tid at komme over til kantinen, og der er 4-5 trappetrin! Desuden kræver det en vis opfindsomhed at skulle sige tak på 1000 måder til den person, som har holdt døren for mig, uden at det lyder forslidt og lige taknemmeligt hver gang. Hver morgen, når jeg kommer, håber jeg, at de to yderdøre til lediggangen er åbne, da det er noget af en prøvelse at åbne dem stående på en krykke på det glatte marmorgulv. Yderligere hopper mit hjerte en gang af glæde, når jeg ser, at døren ved lediggangen ved telefonboksen den dag ikke er lukket. Marmorgulvet er en sand prøvelse at gå henover på krykker, faktisk går jeg så forsigtigt, som har jeg ... i bukserne. Da man taler så meget om, at forandring fryder, vil jeg hermed stille forslag til motiveret dagsorden for at ændre navnet »Lediggang« til »Skøjtebane«.



Hvordan har det nu været at gennemføre øvelserne på 1., 2. og 3. semester i en kørestol?

Det kræver faktisk noget af en akrobat at skulle holde ting i den ene hånd – en varm gryde, en bakke med mel eller et glas saltsyre og med den anden hånd køre stolen, da en rullestol fra naturens side kører rundt i cirkel, hvis der kun bliver skubbet på det ene hjul. Dertil må man medregne, at en god kørende stol også følger hævnninger eller sænkninger på et ikke helt plant gulv.

På 5. semester kan det være lidt besværligt at vride en wet-mop fra en kørestol eller afprøve, hvordan specialredskabets effektivitet er m.h.t. at fjerne støv oven

på loftlamperne. Da vi ikke efter endt uddannelse skal ud og være rengøringsassistenter, men kommanderende tilsynsførende, må jeg indrømme, at disse øvelser gav mig en god indsigt i det, evt. siddende på en hyld eller på et bord hævet over tæpperenserens skumfrådende mundstykke.

M.h.t. afprøvning af diverse gulvklude var det en helt anden sag: Man anbringer en veldyppet gulvklud på gulvet, sætter den handicappede ovenpå, hvorefter 2 af øvelsesgruppens øvrige medlemmer griber fat i hver sit ben. Jeg vil mene, at denne metode er meget arbejdsbesparende, og med god succes kan anbefales »De Danske Rengøringselskaber«, da udskridningen især i svingene ved en hastighed på omkring 20 km i timen har mulighed for at komme godt ud i hjørnerne. Desværre nåede vi ikke at afprøve denne metode på øvelsesholdene på 5. semester; men det kunne være et forslag til at integrere fremtidige handicappede studerende mere i øvelserne.

Nå, spørg til side! Man kunne stille spørgsmålet om uddannelsesstedet Ankerhus, og husholdningslæreruddannelsen er praktisk mulig og relevant for fremtidige studerende, der er handicappede! Det vil være muligt, eventuelt i samråd med nogle handicappede, ved forholdsvis få ændringer af indretningen på seminariet at give studerende med et handicap rimelige fysiske muligheder for at gennemføre uddannelsen, selv om der sikkert stadig vil være problemer med afstanden mellem undervisningslokaler, trapper ved hovedbygning, kantine og svalerede. Afstanden imellem undervisningslokaler kan især om vinteren med sne volde problemer.

Det andet spørgsmål, om uddannelsen er relevant for fysisk handicappede? Der er nok nogle job, jeg må se mig afskåret fra at søge, hvilket jeg erfarede både via uddannelsesforløbet og i de pædagogiske praktikker på 4. og 7. semester, samt i specialmesterets praktik. Jeg vil aldrig søge en stilling, hvor jeg skal stå for et køkken fx. ved et revalideringscenter. De fleste køkkener er ikke handicapvenlige og ofte alt for små, med et depot som ligger i kælderens nederste etage og masse trapper. Et job som tilsynsførende ved rengøring vil jeg heller aldrig søge,



da der også vil være for store komplikationer især i forbindelse med de praktiske funktioner af jobbet.

Derimod vil job som konsulent ved et forbrugerkontor, erhvervsvejleder, undervisning på frie skoler, visse dele af EFG, andre job inden for det offentlige, og der vil sikkert også være en del job inden for det private erhvervsliv, som jeg vil have mulighed for at fungere i.

Jeg vil slutte her og ønske de studerende på seminariet en god, sveddryppende eksamen, og jer andre en GOD!

Jens. 7. sem.

Assens kommune

Genopslag

»Selv Bo«

Leder/ medarbejder

Da der på nuværende tidspunkt ikke er indkommet et tilstrækkeligt antal ansøgninger genopslås stillingen som leder/medarbejder ved den selvejende institution »Selv Bo«, Dankwart Dreyersvej 1 A, 5610 Assens. Stillingen ønskes besat snarest muligt.

»Selv Bo« er et bo-kollektiv for i alt 8 personer med psykiske eller fysiske handicaps, men ingen er dog svært handicappede.

Lederen behøver ikke nødvendigvis at være forsorgsuddannet, men et vist kendskab til omgang med handicappede er ønskeligt.

Der vil blive lagt vægt på at lederen er en person, der er i stand til at forstå, handicappedes problemer, kunne vejlede beboerne, opretholde ro og orden i institutionen, kunne samarbejde omkring beboernes problemer med socialforvaltning, læger, værksteder m.v.

Endvidere ønskes, at lederen skal kunne udvik-

le beboerne med henblik på senere udslusning til en mere selvstændig bo-form.

Bestyrelsen har besluttet at stille som betingelse for ansættelse, at lederen tilflytter Assens by, idet bopæl i nærheden af institutionen anses for at være en nødvendig forudsætning. Endvidere skal der gøres opmærksom på, at arbejdstiderne hovedsaglig er om aftenen og i week-enderne. Det kan overvejes at stillingen besættes med en 30 timers ansat.

Nærmere oplysninger om stillingen, herunder beskrivelse af stillingen og arbejdsstedet kan indhentes ved henvendelse til fuldmægtig Egon Andersen, Social- og sundhedsforvaltningen, Rådhuset, 5610 Assens. Tlf. (09) 71 13 31, lokal 278.

Løn efter kvalifikationer.

Ansøgning, bilagt eksamensbeviser og eventuelle anbefalinger m.v., bedes indsendt senest den 18. oktober 1982 til:

Bestyrelsen for

»Selv Bo«

**Social- og
sundhedsforvaltningen**

Rådhuset

5610 Assens

En måske for en husholdningslærer utraditionel stilling, jeg ville have søgt, hvis ikke den skulle have været besat snarest mulig, er vist her. Jeg er jo først færdig sidst i januar (forhåbentlig da).

Ved husholdningslærer *Ingelise Christensen*, formand for Husholdningslærerforeningen.

Organisationsarbejde

I april måned 1982 blev jeg valgt til formand for Husholdningslærerforeningen – dvs. formand for ca. 1600 organiserede husholdningslærere med mange forskellige arbejdsområder.

Det er klart, der ligger grundige overvejelser bag ved en beslutning om at opstille. Kan man nu klare det – fagligt og menneskeligt? Hvordan mon det går i spænd med familielivet? Er man villig til helt eller delvis at opgive andet fritidsarbejde? Kan man klare både formandshverv og halvtidsarbejde? Det sidste var aktuelt for mig, da formandshvervet alene giver halv løn.

Stærkt med i mine overvejelser var desuden min egen holdning til organisationsarbejde, fx. fagforeningsarbejde. Jeg mener, vi alle sammen må tage en tørn, må bidrage, så arbejdet ikke skal gøres af de få »Tordenskjolds soldater«. Bredde er efter min mening en basal forudsætning for et troværdigt organisationsarbejde.

Dette årsskrifts »kunder« er primært kvinder, fordi kvinderne fortsat er alt dominerende på både seminarier og husholdningsskolen. Og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sende jer alle en kraftig og kærlig opfordring til også at tage fat. Der er brug for jer.

Kvindernes deltagelse i samfundslivet er stadigvæk af meget beskedent omfang, selvom vi trods alt sådan cirka udgør halvdelen af befolkningen. Kvinde-sagsforkæmpere eller ej, så kan de fleste nok være enige med mig i, at der er behov for større aktivitet fra kvindernes side.

Vi må holde op med vore mere eller mindre dårlige undskyldninger. Jeg tror, vi efterhånden har brugt dem så tit, at de næsten har fået karakter af den rene skindbarlige sandhed. Vi må lære at turde, selv om vi på forhånd er usikre og bange for ikke at slå til. Vi må lære, at organisationsarbejde er vor allesammens ansvar, vi skal bare ikke slå os til tåls med, at det klarer de andre for os.

Mine foreløbige erfaringer kan kortfattet udtrykkes således:

- det er hårdt; men også spændende
- det er ensomt; men også menneskeligt givende
- det er til tider træls; men også udfordrende.

Et forhold, der betyder meget – som gør, at jeg klarer det – er min families, min arbejdsplads og mine kollegers opbakning. Jeg vil derfor tillade mig ved slutningen af dette lille indlæg at sende mine kolleger på Ankerhus Husholdningsskole en hjertelig hilsen og en tak for støtte, opmuntring og konstruktiv kritik. Også en tak til Institutionen Ankerhus for velvilligt tilsagn om halvtidsansættelse i formandsperioden.

Kære Ankerhus'ere! Mange venlige hilsener – og husk nu, der er behov for og så jeres indsats et eller andet sted. For selvfølgelig kan I!

De væsentlige aktiviteter i D.S.R.

i 1981-82

Arbejdet i D.S.R. har i studieåret 1981/82 været præget af faglige og praktiske emner. Det har været fra planlægning af introduktionsuge til salg af trøjer og bukser.

Der har igen i år været et stort frafald af studerende både på Ankerhus og på Suhrs Seminarium. Suhrs Seminarium har forsøgt at efterforske de studerendes motiver til at forlade studiet. Generelt ser det ud til, at problemet er en kombination af studiefamiliemæssige og økonomiske forhold. D.S.R.-Ankerhus har på baggrund af dette haft et lille samarbejde i gang med Suhrs Seminarium. Seminarierne har sammen ansøgt Undervisningsministeriet om oprettelse af en studievejlederstilling på ca. 6 timer om ugen pr. seminarium. Forhåbentlig får vi snart et positivt svar, da det viser sig, at de studerende ikke kommer til D.S.R. med personlige problemer.

D.S.R. står for at arrangere introduktionsuge for de nye studerende to gange årligt. Der er i år blevet udarbejdet nogle helt præcise retningslinier for de studerende, der har lyst til at tilrettelægge ugen. De får et økonomisk tilskud af undervisningsministeriet. De studerende, der arrangerer RUS-ugen, behøver ikke at sidde i D.S.R., men der skal være mindst et D.S.R.-medlem med på hytteturen. Arrangørerne skal lave en detaljeret plan i samarbejde med den koordinerende lærer, skal revidere og trykke Ankerhus-Håndbogen og i øvrigt stå for de praktiske problemer.



D.S.R. arrangerede også i år julehygge. Det skete i samarbejde med PR-gruppen, som lavede et lille indlæg midt i julegløggen og juleklipperiet.

Da vi nåede fastelavn, skulle der traditionen tro laves en fastelavnsfest. Da moderniseringen af hovedbygningen var færdig på samme tid, var det meget passende at lave en stor fest. Det var en meget vellykket og festlig aften.

En arbejdsopgave har været at fortsætte salget af trøjer og bukser med påskriften ANKERHUS. Der kan nu også købes T-shirts i et utal af farver.

Salget af kosttabeller går så godt, at der i foråret kom et nyt oplag på 5.000 stk., som D.S.R. distribuerer.

Danmark var i år værtsland for studenterudveksling mellem de nordiske lande. Der kom i alt fem husholdningslærerstudierende. De var på Suhrs Seminarium i to dage og på Ankerhus i tre dage.

Vore gæster ankom til Sorø onsdag den 28. april om eftermiddagen. De blev modtaget af D.S.R. repræsentanter samt deres indkvarteringsværter. Der gik ikke lang tid, før vore gæster følte sig hjemme og begyndte at fortælle. Det var en meget hyggelig eftermiddag.



Torsdag og fredag fulgte vore gæster undervisningen på seminariet. Torsdag aften arrangerede D.S.R. middag i kantinen for gæster, værter og D.S.R.-medlemmer. Derefter var hele seminariet inviteret til at høre om husholdningsuddannelsen i de nordiske lande.

Det var en meget god oplevelse. Gæsterne var meget interesseret i at høre om vores uddannelsesforløb og i at fortælle så meget som muligt om deres egen uddannelse. Forhåbentlig vil dette samarbejde fortsætte.

I samarbejde med sektion Vestsjælland arrangerede vi en debataften i tilknytning til HLF's generalforsamling den 17. april 1982.

Emnet lød »Hvad vil vi med HLF«? Der var en meget fin tilslutning af såvel uddannede husholdningslærere samt studerende. Det var en meget hyggelig og lærerig aften.

Ud over de omtalte aktiviteter har mange andre emner i forbindelse med vores studium været belyst og drøftet på D.S.R.-møderne.

Til slut vil vi gerne ønske det nye D.S.R. et rigtig godt arbejdsår.

Toni Muurmand Christensen - Helle Færch Jacobsen.



Gl. Ankerhus Sommerpiger 1958

Ja, har I mon tænkt over, at det i år er os, der har 25 års jubilæum. Vi må have oplevet noget siden da.

Lad os mødes den 3. september 1983 til jubilæumsfest på Gl. Ankerhus og snakke og genopleve gamle minder og se, hvor meget nyt der er vokset op omkring Gl. Ankerhus.

Venlig hilsen

Åse, Elly, Tove, Kirsten og Gudrun.

Til brug ved tilmelding!

*Min adresse er: Tove Rasmussen,
Præstemarken 39,
Eggeslevmagle,
4261 Dalmose.*

Noter og Nyt

Året 1982 bragte et hav af runde fødselsdage og andre mærkedage i kredsen omkring Ankerhus:

Den 22. maj kunne Julle og Søren Anton Lundgaard fejre deres guldbryllup, og vi mødte naturligvis op til morgensang og syning af æresport. Begge var ude for at tage imod sammen med Anker Lundgaard + familie.

Den 22. maj kunne pedel Leif Hansen fejre sin runde dag – 50 år – og igen mødte vi op sammen med Sorø Brandkorps til festlig morgenkaffe og en lille een.

Allerede den 28. maj måtte nogen af os afsted igen – denne gang var det Sorø bys borgmester og bestyrelsens næstformand, Ib Trojaborg, der rundede de første 60 år af sin tilværelse. I et stort træhus i haven på Asser Riigsvej samledes det meste af Vestsjælland til reception.

Den 16. juni drog et udvalgt hold af lærerrådet i 2 Mercedes'er til Bagsværd – og årsagen var den, at Inga Kristoffersen denne dag rundede de tre snese. Hun blev udnævnt til »Lady of Ancherhouse« og gav da så også lidt til de sultne provinsboere.

Og så blev Marie Broholm 90 år den 27. juni. Det var imponerende at opleve en så frisk 90-årig – og der blev afleveret mange pakker, flasker og hilsener på Lillemarksvej.



Men det var langt fra slut endnu.

Den 9. september holdt Thea Rasmussen »åbent hus« på Holbækvej i anledning af, at hun fyldte 80 år den dag! Ak ja – tiden går. Men også denne fødselar var usædvanlig frisk.

Det samme kan i høj grad siges om den næste 80-årige – Nico Dam – der den 2. oktober lukkede dørene op på Peter Damsvej nr. 1. Det myldrede ind med gratulanter, men det var nok Nico Dams største oplevelse, at Ole Dam arriverede fra USA. Det var 8 år siden, Ole havde været hjemme – og 15 år siden han drog over dammen.

Og så er det måske rigtigst at slutte af med et tillykke til en kommende fødselar – Ester Pedersen – der den 19. november efter sigende runder 70 år. Men da er årsskriftet forhåbentlig i trykken.

Der sker jo altid et og andet overraskende i løbet af et år.

Een af dette års overraskelser var jo nok den nye firkløverregering, der dannedes i september.

Det medførte nemlig, at vor tidligere timelærer i familiekundskab – Bent Hyldegaard-Pedersen (Tinas mand) blev konstitueret som rektor for gymnasiet i Høng, idet Tom Høyen blev grønlandsminister.

Ankerhus – husholdningsskolen og seminarieret – husede i april generalforsamlingen for Husholdningsslærerforeningen.

Der var efter sigende på et tidspunkt 240 deltagere i Salen – og næsten lige så mange spiste frokost i husholdningsskolens spisesal. Det gik fortrinligt.

Det formandsudvalg, der fulgte med generalforsamlingen, gav til resultat, at Ingelise Christensen, lærer på husholdningsskolen, blev valgt til foreningens nye formand.

Efter i 26 år at have boet i Dr. Steens skolehjem, der fra 1966 derfor blev kaldt



Slagelsevej 56, rektorboligen, Dr. Steens Skolehjem i vintersne.

rektorboligen, flyttede vi den 26. juni til Molbechs Alle 13, som vi har købt.

Det har været vemodigt at flytte fra det dejlige hus, men det er jo stort, og engang skal vi jo til det alligevel. Bestyrelsen forstod disse begrundelser og lod os fraflytte tjenesteboligen.

Den skulle naturligvis bruges til noget. Da ingen af de faste lærere havde ønsker om at bo der, blev den i hast omdannet til bolig for 6 studerende – og nu kan man sige, at huset igen fungerer som et skolehjem!

Men Danmarks flotteste blodbøg står der endnu!

Som nævnt andetsteds var Else og jeg i september en tur i Island i anledning af, at NHH. holdt sit halvårige møde der.

I den anledning var der arrangeret et ernæringsseminarium – og jeg havde anledning til at holde forelæsning på Islands Universitet om ernæringspolitik og levnedsmiddelforbrug i Danmark.

Vi havde også lejlighed til at besøge vore gode venner deroppe ikke mindst den tidligere forstander på Islands Husholdningsseminarium, Vigdis Jonsdóttir.



Danmarks flotteste blodbøg i 1982-vinteren.

Ansatte på Ankerhus Seminarium i 1982

Lærere:

Lisbeth Allesø	Karen Jørgensen	Mikael Olsen
Magny Andersen	Inga Kristoffersen	Roger Kopp Pedersen
Hanne Christoffersen	Ingrid Krabbe Larsen	Hanne Hellberg Poulsen
Aage Hovmand	Kurt Larsen	John Richard
Tina Hyldegaard-Pedersen	Else Nedergaard	Tove Secher
Inger Marie Jørgensen	Britta Lambæk Nielsen	Mette Trojel
Gustav Nedergaard	Sigrid Willadsen	

Andre medarbejdere:

Ingelise Andersen	Rita B. Jeppesen	Anna Munch
Esther Christiansen	Anders Jørsum	Inge Merethe Olsen
Ludvig Fischer	Poul Anker Kofoed	Else Marie & Valdemar
Leif Hansen	Karen Lendahl	Hein-Pedersen
Guri Hansen	Lone Lupnaav	Vivi Svendsen
Doris E. Tofte		



Ansatte på Ankerhus Husholdningskole 1982

Lærere:

Nanna Hørlück Hansen	Bente Balle Jegstrup	Kirsten Ll. Sørensen
Ruth Vædele Jensen	Lis Henriksen	Kirsten Egholm Pedersen
Aase Christiansen	Kirsten Schrøder	Ingelise Christensen
Bente Ladef. Pedersen	Jytte Herget	Vibeke Jørgensen
Mette Henningsen	Ilse Asmussen	Torben Friis
Marianne R. Henriksen	Karen Koldsø	Liselotte Krøyer
Bent Pedersen	Grethe Rasmussen	

Andre medarbejdere:

Hanne Henriksen	Sonja Johansen	Jytte Bagge
Alice Jørgensen		

Regnskab for Elevforeningen Ankerhus

1. september 1981-31. august 1982

	<i>Indtægter</i>	<i>Udgifter</i>
Kontingent for 1072 medlemmer	25.561,67	
Renter	1.608,57	
Salg af folder	1.100,00	
Elevmødet 1981	7.750,00	10.742,00
Årsskrift		21.891,91
Anskaffelse af folder		6.710,00
Kontorudgifter		39,00
Bestyrelsen		1.225,00
Gaver		208,90
Legater		1.500,00
Beholdning af folder	5.610,00	
Ialt	41.630,24	42.316,81
Årets driftsunderskud	686,57	
	<u>42.316,81</u>	<u>42.316,81</u>

Status pr. 31. august 1982

Indestående i Privatbanken		18.043,58
Indestående i Privatbanken		365,25
Indestående på giro		300,25
Kontantbeholdning		2,66
Beholdning af folder		<u>5.610,00</u>
Formue pr. 31. august 1982		24.321,74
Årets driftsunderskud		686,57
Formue pr. 1. september 1981	25.008,31	
	<u>25.008,31</u>	<u>25.008,31</u>

Ankerhus jubilæumsfond

Indestående i Privatbanken		6.844,91
Indestående på giro		<u>76,82</u>
Fondens formue pr. 31. august 1982		<u>6.921,73</u>

Ingrid Krabbe Larsen

Kasserer

Regnskabet er dags dato gennemgået, bankbog, giro- og kassebeholdning kontrolleret, og alt er fundet i orden.

Fjenneslev, den 20. august 1982.

Sign. Gunhild Ørnstrup / Ingrid Larsen.

Studerende på seminariet

Studerende i 1. årgang fra august 1982

- E-8201 Birgitte Hornbeck Frandsen, Vordingborg
- E-8202 Kirsten Møth, Rønnede
- E-8203 Inge Bachmann Gissel, Aalborg
- E-8104 Birgitte Dahl, Holbæk
- E-8204 Liselotte Enevold Hansen, Århus
- E-8205 Ellen Holmgaard Nielsen, Tranekær
- E-8206 Jette Lone Larsen, Slagelse
- E-8207 Lizzi Bøgen, Assens
- E-8208 Bente Nielsen, Tørsbøl
- E-8209 Else Lydixen Paulsen, Egersund
- E-8210 Dorte Gaarn Andersen, Nørager
- E-8211 Karen Skovrider Eriksen, Vrå
- E-8212 Heidi Hansen, Otterup
- E-8213 Ulla Lundstrøm Andersen, Risskov
- E-8214 Astrid Marie Lauridsen, Skjern
- E-8215 Peter Ove Lassen, Lyngby
- E-8216 Lone Juul Pedersen, Randers
- E-8217 Jonna Sørensen, Varde
- F-8209 Kåre Lindberg, Roskilde
- F-8212 Hanne Nielsen, Horslunde
- E-8218 Lene Johansen, Brønshøj
- E-8220 Dorte Lyder, Gudbjerg
- E-8221 Lis Elsa Henriksen, Sorø
- E-8222 Merete Richard Møller, Ringsted
- E-8223 Jette Nissen, Nr. Asmindrup
- E-8224 Birgitte Sværke Hansen, Jyderup
- E-8225 Jette Rebien, Dianalund
- E-8226 Jonna Pedersen, Sorø
- E-8227 Alis Margrethe Pedersen, Viby Sj.
- F-8218 Mogens G. Lange, København

Studerende i 1. årgang fra januar 1982

- F-8201 Marianne Merete Engsbro, Svinninge
- F-8202 Karin Fisker, Skanderborg
- F-8203 Lis Dahl Frandsen, Hvidovre
- F-8205 Tove Joan Jensen, Næstved
- F-8206 Leo Mølgaard Jensen, Sorø
- F-8207 Nanna Fossum Bernsdorf Sørensen, Slagelse
- F-8208 Susanne Schou Larsen, Slagelse
- F-8210 Helga Madsen, Lunderskov
- F-8211 Lars du Jardin Nielsen, Sorø
- E-8116 Carsten Nøhr Keinicke, Slagelse
- E-8121 Charlotte Lindahl, Køge
- E-8122 Birgit Wittrock Madsen, Slagelse
- F-8213 Else Ovesen, Århus
- F-8214 Annabelle Petersen, Herning
- F-8215 Pia Rokkjær, Lemvig
- F-8216 Dorte Schiller, Sorø
- F-8217 Dorrit Charlotte Stenaee, Kokkedal
- F-8219 Susanne Baungaard Thomsen, Slagelse
- E-8133 Eva Marie Suikkanen, Næstved
- E-8124 Ellen Marie Baastrup Nielsen, Klemensker
- e-8127 Johnna Angelise Møller Ovesen, Slagelse
- E-8136 Helle Rehn Thisted, Højbjerg

Studerende i 2. årgang fra august 1981

- E-8101 Jane Andersen, Sorø
- E-8102 Vibeke Bagge, Hjortshøj
- E-8103 Dorthe Beth Blankschøn, Hellerup
- E-8107 Connie Fuhlendorff, Århus
- E-8108 Helle Vang Hansen, København
- E-8111 Bente Nørregaard Jensen, St. Merløse
- E-8113 Karin Lise Jensen, Hvidovre
- E-8114 Lene Sønderkær Jensen, Løkken
- E-8117 Susanne Bay Kjærsgaard, Brønderslev
- E-8118 Else Birgitte Haderup Kristensen, Skive
- E-8119 Gitte Larsen, Nykøbing Falster
- E-8120 Vibeke Larsen, Holbæk
- E-8123 Tinna Schmidt Mikkelsen, Hobro
- E-8125 Mette Vang Nielsen, Sorø
- E-8126 Vivian Højlund Nielsen, Havndal
- E-8129 Susanne Elman Pedersen, Odense
- E-8130 Inga Poulsen, Brønderslev
- E-8131 Anne Grethe Elm Rasmussen, Frederiksværk
- E-8132 Peter Schmidt, Slagelse
- E-8134 Inge Søndergaard, Brønderslev
- E-8135 Anne-Mette Sørensen, Årslev
- E-8137 Lotte Thomsen, Åbenrå
- E-8138 Inge Toft, Hjørring
- F-8118 Hanne Sørensen, Maribo
- E-8140 Helge Paulin, Odense
- E-7515 Kristine Himmelsbach, København

Studerende i 2. årgang fra januar 1981

- F-8103 Kirsten Christensen, Herlufmagle
- F-8105 Susanne Hjorth Hansen, Silkeborg
- F-8106 Helle Just Jacobsen, Asnæs
- F-8107 Nanna Berit Jensen, Roskilde
- F-8108 Ingrid Jühne, Korsør
- F-8109 Ane-Marie Jøhnk, Silkeborg
- F-8116 Else Daugaard Ravnløkke, Århus
- F-8110 Dorrit Lassen, Odense
- F-8112 Helle Mortensen, Sorø
- F-8113 Lene Mortensen, Marslev
- F-8117 Christine Stokkebye, Odense
- F-8119 Ulla Thorndal, Næstved

Studerende i 3. årgang fra august 1980

- E-8001 Bodil Brocksted Andersen, Otterup.
- E-8003 Jette Arnoldsen, Ulfborg.
- E-8004 Hanne Vedel Bundsgård, Odense M.
- E-8006 Toni Muurmand Christensen, Risskov.
- E-8008 Johanne Frederiksen, Birkerød.
- E-8009 Jorunn Gustafsson, Hafslsfjord, Norge.
- E-8010 Susanne Hammershøj, Odense NV.
- E-8011 Elsebeth Aalbæk Hansen, Kolding.
- E-8012 Helle Færch Jacobsen, København.
- E-8015 Karenlise Gudmann Jensen, Slagelse.
- E-8018 Susanne Kromann-Jørgensen, Idestrup.
- E-8019 Bodil Brath Laursen, Randers.

E-8020 Inga Juhl Madsen, Løgumkloster.
E-8021 Helle Mariager, Tølné.
E-8022 Kristin Myklebust, Sola, Norge.
E-8024 Hanne Guldbæk Nielsen, Slagelse.
E-8028 Anne Margit Hoffmann Sørensen, Vedde.
E-8029 Bente Elisabeth Kallehave Sørensen, 4220 Korsør.
E-8030 Gitte Zandra Edelgaard Winther, Næstved.
F-8001 Anny Bodil Christensen, Svinninge.

Studerende i 3. årgang fra januar 1980

F-8002 Anne Mette Christiansen, Ulstrup.
F-8003 Karen Marie German, Skals.
F-8004 Christina Juul, Højbjerg.
F-8006 Gitte Emborg Kristensen, Risskov.
F-8011 Maria Slott Nielsen, Ringsted.
F-8013 Karl Vinther Christensen, Holstebro.
E-7915 Ellen Margrethe Gammelgård, Haderslev.
E-7818 Karin Britta Jørgensen, Sorø.
F-7905 Tove Bak Jensen, Frederikshavn
E-7907 Hanne Hansen, Otterup

Studerende i 4. årgang fra august 1979

7804 Helle Vibeke Bagge, Korsør.
7902 Ellen Christensen, Sorø.
7903 Helle Christensen, Århus.
7908 Lise Møller Hansen, Skårup.
7909 Helle Gertrud Krabbe Hilligsø, Christiansfelt.
7910 Annemette Frandsen, Lystrup.
7913 Lis Hovertoft, Vejle.
7914 Dorte Jepsen, Højbjerg.
7917 Annie Knudsen, Gørløse.
7920 Jens Bøgild Pedersen, Århus.
7921 Bodil Petersen, Åbenrå.
7926 Lena Therkildsen, Borris.
7927 Annette Støttrup Thomsen, Dronninglund.

Husholdningslærere juni 1982

F-7901 Ilse Asmussen, Holbøl.
F-7902 Karen Christensen, Varde.
F-7903 Anne Marie Fogh, Kr. Såby.
F-7904 Jette Jacobsen, Hjørring.
F-7906 Ulla Maach Kristensen, Haarlev.
F-7907 Helle Laila Kristiansen, Vedde.
F-7912 Kirsten Ingrid Torell, Gråsten.
E-7821 Erik Gordon Lunn, Sorø.
E-7834 Margrethe Seiersen, Højbjerg.
E-7827 Birgitte Plouheld Olsen, Allerslev.
E-7802 Kirsten Andersen, Fåborg
E-7808 Jonna Hansen, Svenstrup

Husholdningslærere januar 1982

E-7803 Pia Mirella Apostoli, Hovedgård.
E-7806 Grethe Esbensen, Brønderslev.
E-7807 Jessie Frederiksen, Holbæk.
E-7810 Bente Elisabeth Vines, Ringsted.
E-7814 Lene Elisabeth Jensen, Åbybro.
E-7815 Lise Lykke Jensen, Varde.
E-7817 Bodil Jørgensen, Stenlille.
E-7820 Nina Birgit Klausen, Østermarie.
E-7824 Marianne Mogensen, Odense.
E-7826 Anne Marie Skov Nielsen, Randbøl.
E-7829 Susanne Elisabeth Krogh Pedersen, Skanderborg.
E-7822 Anne Marie Weber Madsen, Skårup.
E-7828 Mariane Louise Kunter Pedersen, Kolding.
E-7832 Vibeke Rømer, Sindal.
E-7833 Bodil Randi Seemann, Esbjerg.
E-7835 Lis Vinther, Ishøj.
E-7836 Else Wehner, Ribe.
E-7825 Mette Neesgaard, Sorø.
E-7710 Anne Hartmann Grotrian, Silkeborg.
E-7734 Inge Vibeke Nielsen, Ikast.

Elever på husholdningsskolen

EFG - januar 1982

Berit Andersen, Anders Rasmussensvej 13, Ejby, 4070 Kr. Hyllinge.
Inge Madsen, Poppelvej 1, 3320 Skævinge.
Sanny Andersen, Markmosen 1, 4220 Korsør.
Jeanette Maglegaard, Kanehøj, Møllevvej 175, 4230 Skælskør.
Lis Beyer, Brydes Allé 38, 4200 Slagelse.
Heidi Nielsen, Stellavej 2 A, 2630 Tåstrup.
Marianne Christiansen, Ørebjergvej 28, Gundsømagle, 4000 Roskilde.
Jette Nielsen, »Bakkehuset«, Klosterbanken 19, 4200 Slagelse.
Ulla Jacobsen, Ringparken 37, 4000 Roskilde.
Lone Nielsen, Bjergbygade 99, 4200 Slagelse.
Berit O. Hansen, Næstved Landevej 363, Lundby, 4230 Skælskør.
Ulla Pedersen, Bachsvej 10, 4200 Slagelse.
Lone Skovgaard Jensen, Rosenkildevej 18, 4200 Slagelse.
Pernille Saunte, Hirsetofte 7, Ganløse, 2760 Måløv.
Inge Andersen, Korshavevej 23, 2640 Hedehusene.
Tina Madsen, Sankt Mikkelsgade 24, 4200 Slagelse.
Hanne Axelsen, Kildemosevej 25, Ågerup, 4000 Roskilde.
Birgit Z. Nielsen, Hestehavevej 77, 4720 Præstø.
Lisbeth Christiansen, Strindbergsvej 55, 2500 Valby.
Helle Nielsen, Nysøgård 137, 4230 Skælskør.
Birthe From, Køgevej 7 st. 101, 4000 Roskilde.

Lene Nielsen, Svends Allé 8, 4400 Kalundborg.
Birgitte Jørgensen, Sorøvej 3, 4250 Fuglebjerg.
Anne Grethe Pedersen, Kalvehave 58, Sneslev, 4100 Ringsted.
Joan Jensen, Ryelvej 9, 4220 Korsør.
Helle Randrup, Kallerupvej 107, 4400 Kalundborg.
Susanne Jensen, Birkevænget 12, 4200 Slagelse.
Joan Sørensen, Krotoften 13, 4140 Borup.

Afsluttende køkkenledere jan/maj 1982

Lise Andersen, Rødtjørnevej 15, 3300 Frederiksværk.
Lone Andersen, Snoldelevvej 14, Tune, 4000 Roskilde.
Vibeke Bertelsen, Engtoften 32, 7330 Brande.
Inge Christensen, Holbækvej 14, 4180 Sorø.
Merethe Christensen, Krungerupvej 14, 4990 Saksøbing.
Dorthe Engel, Bukkevejen 30, 3720 Åkirkeby.
Kirsten Hansen, Strandstræde 2, 4500 Nykøbing Sj.
Mona Foged Hansen, Ibsvej 13, 4750 Lundby.
Lone Hansen, Skovsbovej 7, 5350 Rynkeby.
Pia Borchersen Hansen, Hejmdalsvej 50, 4873 Væggerløse.
Birthe Jensen, Hornemannsvej 1, 4660 Store Heddinge.
Marianne Jønsson, Assensvej 109, 5750 Ringe.
Bente Kristensen, Turøvej 9, Vollerslev, 4100 Ringsted.
Jette Nielsen, Nyvej 6, Fensmark, 4700 Næstved.
Christiane Matthiessen, Slogsherredsvej 52, 6372 Bylderup-Bov.
Lis Mortensen, Fugledevej 8, 4490 Jerslev.
Bodil Nielsen, Johannedalsvej 13, 4200 Slagelse.
Githa Nielsen, Ubberup Mark 18, 4400 Kalundborg.
Inge Nielsen, Kirkevejen 245, 4930 Maribo.
Ingrid Nielsen, Stårlingevej 14, 4731 Brandelev.
Susanne Nielsen, Hovvej 34, Ubby, 4490 Jerslev.
Janni Olsen, Nordhøjvej 31, Smerup, 4653 Karise.
Ise Pedersen, Bastbjergvej 1, 4293 Dianalund.
Jette Pedersen, Rs. Andersensvej 7, 5580 Nørre Aaby.
Lene Haugaard Pedersen, Stabelvej 3, Hårby, 8660 Skanderborg.
Marianne Skov Pedersen, Alminde 21, 4652 Hårlev.
Helle O. Rasmussen, Rennebæksvej 4, 4960 Holeby.
Kirsten Schmidt, Fruetoften 14, Brændsted, 7000 Fredericia.
Birgit Specht, Fuglebjerglundvej 27, 4250 Fuglebjerg.
Charlotte Sørensen, Bækkeskovstræde 28, 4733 Tappernøje.
Helle Sørensen, Assensvej 39, 5560 Årup.
Charlotte Wittrock, Forsingevej 3, 4400 Kalundborg.

Almen kursus - januar 1982

Gitte Lolk Christensen, Bresemanns Allé 67, 4900 Nakskov.
Tina Hansen, Færøvej 10 II tv., 4200 Slagelse.
Britta Jørgensen, Hedeparken 171, st. tv., 2750 Ballerup.
Bill Lehmann, Lilletoften 10 st. tv., 2740 Skovlunde.
Karin Leitisstein, Fr. 3850 Runavik, Færøerne.
Jonna Madsen, Skårupgård, 8520 Lystrup.
Marianne Madsen, Hovedvejen 25, 4733 Tappernøje.
Susanne Nilas Nielsen, Nørregade 68, 3390 Hundested.
Birgit Riborg Olsen, Hillerødsholmsallé 133, 3400 Hillerød.
Kirsten Oddershede, Strandvejen 117, 3300 Frederiksværk.
Lise Petersen, Grevsengade 35, 4220 Korsør.
Joan Quottrup, Hedeparken 149 st. tv., 2750 Ballerup.
Birgit Simonsen, Lundebjerggårdsvej 98 st. th., 2740 Skovlunde.

Conni Steffensen, Langesøvej 30, 4913 Horslunde.
Pia Stille, Rødager Allé 107, 2610 Rødovre.
Else Sørensen, Hovedgaden 32 A, 4270 Høng.
Lene Thøgersen, Lykkesholms Allé 31, København V.

EFG - aug./dec. 1982

Karen Abrahamsen, Dr. Abildgårds Allé 4, 1955 København V.
Troels Allerelli, Hyldegårdsvej 21, 4300 Holbæk.
Githa Andersen, Kierulffsvej 54, 4200 Slagelse.
Lilian Andersen, Engdalen 4, 4690 Haslev.
Claus Cederberg, Kornbakken 23, 4700 Næstved.
Helle S. Christensen, Neergårdsparken 20 st. th., 4000 Roskilde.
Marianne Christensen, Herslevvej 39, Gevninge, 4000 Roskilde.
Gitte Christiansen, Sasserbrovej 14, 4173 Fjenneslev.
Janne Christiansen, Brørdrupvej 45, 4621 Gadstrup.
Pia Claussen, Knudsbjergvej 24, 3670 Veksø Sj.
Tina Dideriksen, Åkirkebyvej 123, 3700 Rønne.
Ulla Funch, Baunevej 9, Pedersker, 3720 Åkirkeby.
Helle Gedtek, Finlandsvej 5, 4293 Dianalund.
Hanne F. Hansen, Kalundborgvej 104, 4300 Holbæk.
Heidi Hansen, Kildemarken 78, 4622 Havdrup.
Karin Hansen, Klørvænget 11, 4550 Asnæs.
Marianne Hansen, Selsøvej 30 E, 4050 Skibby.
Herdis Hessellund, Sct. Mikkelsgade 1 B, 4200 Slagelse.
Annette Jensen, Smedestrædet 2, Skrosbjerg, 4682 Tureby.
Tina Jensen, Spættevej 3, 4370 St. Merløse.
Trine Jensen, Postgade 7, 3740 Svaneke.
Yvonne Jensen, Midtvej 8, 3730 Nexø.
Kirsten Johansen, Bystævnet 10, Aunslev, 5800 Nyborg.
Heidi Jørgensen, Nordkranvej 21, 3540 Lyngø.
Jeanette Jørgensen, Hammelvej 1, 4600 Køge.
Kirsten Kristensen, Sct. Mikkelsgade 1 B, 4200 Slagelse.
Lone Landin, Strandvejen 63, 3700 Rønne.
Susanne Lindstorff, Charlotteager 24 st. tv., 2640 Hedehusene.
Birgitte W. Meincke, Nysøvnæget 32, Terslev, 4690 Haslev.
Linda Mieritz, Købmandsvænget 6, 4130 Viby Sj.
Dorthe Meyer, Gyvelvej 71, 1. tv., 4000 Roskilde.
Jane K. Mortensen, Strædet 14, Græse, 3600 Frederikssund.
Mona Møller, Hovvej 4, Ubby, 4490 Jerslev.
Charlotte Neermann, Plutovej 24, 4040 Jyllinge.
Ulla Nielsen, Klørvæj 12, 4600 Køge.
Ellen Olsen, Bognæsvej 16, Markeslev, 4300 Holbæk.
Helle Olsen, Ny Østergade 3, 3700 Rønne.
Tina Olsen, Dalen 1, 4130 Viby Sj.
Lea Petersen, Terrasserne 3, Himmelev, 4000 Roskilde.
Vibeke Petersen, Bygmarken 111, Kr. Sonnerup, 4060 Kr. Saaby.
Mie Sonne, Nymøllevej 41, 4652 Haarlev.
Susan Tabassum, Vejlebrovej 134, 3. tv., 2635 Ishøj.
Lisbeth Aagaard, Tjørnevej 13, 4140 Borup.
Lisbeth Rasmussen, Kierulffsvej 44, st. tv., 4200 Slagelse.
Mette Christiansen, Heilmannsvej 49, 4230 Skælskør.

Grundlæggende køkkenlederkursus - aug./dec. 1982

Tina Abrahamsen, Sønderskovvej 7, 4180 Sorø.
Susan Andersen, Bogø Hovedgade 142 A, 4793 Bogø By.

Vibeke Ellesøe, Kallerupvej 175, 4400 Kalundborg.
Ann-Charlotte Emmertsen, Højtoftevej 9 A, 8940 Risskov.
Charlotte Gandrup, Kongelyset 66, 4200 Slagelse.
Gitte Granhøj, Nyborgvej 54, 5772 Kværndrup.
Jane Gravesen, Møntmestervej 7, 3400 Hillerød.
Anne-Marie Hansen, Brandsbyvej 27, 5932, Humble.
Bente Hansen, Bygmærksvej 6, 6500 Vojens.
Birthe Hansen, Birketvej 148, 4930 Maribo.
Dorthe Hansen, Herredsvej 205, 4944 Fejø.
Karin Hansen, Hjorthøjvej 10, 4291 Ruds Vedby.
Margit Thorskov Hansen, Skovhusvej 66, 4350 Ugerløse.
Marianne Ipsen, Bedegadevej 18, 3782 Klemensker.
Mette Jacobsen, Egevej 6, 4100 Ringsted.
Anni Jensen, Sorøvej 40, 4250 Fuglebjerg.
Vibeke Jensen, Klintevej 49, 4000 Roskilde.
Krista Jollmand, Måjbøllevej 10, 6400 Sønderborg.
Eva Jørgensen, Tværvej 5, 4800 Nykøbing F.
Ulla Karil, Nymærksvej 5 A, 4780 Stege.
Tina Larsen, Majsvej 10, 5500 Middelfart.
Lene Mortensen, Skovholmvej 1, Osager, 4320 Lejre.
Susanne Olling, Ryggårdsvej 2, 4000 Roskilde.
Elisabeth Pedersen, Ballingevej 8, 5750 Ringe.
Eva Wulff Petersen, Erantivænget 2, 3390 Hundested.
Lene Petersen, Hvidsværmervej 142, 2610 Rødovre.
Bente Poulsen, Runddyssen 36, 4700 Næstved.
Diana Rasmussen, Fuglebakken 13, 4291 Ruds Vedby.
Lene Rasmussen, Alleen 1, 4894 Ø. Ulslev.
Marianne Rasmussen, Tunøvej 15, 4200 Slagelse.
Sharon Stensman, Kofoed Anchersvej 103, 2. tv., 3060 Espergærde.
Jytte Drechsler Sørensen, Lindebjergvej 10, 4300 Holbæk.
Anne Wittrock, Helsingevej 44, 4281 Gørlev.

Almen hold - aug./dec. 1982

Anni Stauby Andersen, Frederiksbergvej 14, 4180 Sorø.
Susanne Holland Andersen, Peder Syvvej 18, Hellested, 4652 Haarlev.
Jane Bengtsen, Bognæsvej 30, Herslev, 4000 Roskilde.
Helle Ellen Billing, Buskevej 6, 4330 Hvalsø.
Anette Christiansen, Byskov Allé 35, 4200 Slagelse.
Anita Garde, Abildlunden 30, 3460 Birkerød.
Kirsten Østergård Hansen, Bygmestervej 7, Gislev, 5856 Ryslinge.
Marianne Lene Hauritz, Havrevænget 4, 4330 Hvalsø.
Anette Hasseriis, Ørslev Kirkevej 9, 4230 Skælskør.
Betina Heide, Elmevej 33, 4171 Glumsø.
Anne Elisabeth Jensen, Haragervej 26, 3200 Helsingø.
Lisbeth Jensen, Kirkeskovvej 25, Tåstrup, 4672 Klippinge.
Karina Larsen, Fredskovhellet 25, 3400 Hillerød.
Kirsten Irene Larsen, Enghavevej 7, 4520 Svinninge.
Lotte Larsen, Rudsgade 10 a, 4291 Ruds Vedby.
Quach Muoi, Søndermarksvej 21, 2. tv., 4200 Slagelse.
Annette Kronil Nielsen, Øresundsvej 16, 2300 København S.
Krista Nielsen, Hedeparken 79, 2750 Ballerup.
Kirsten Marie Olsen, Jenslevvej 55, Jenslev, 4070 Kr. Hyllinge.
Susanne Paulsen, Nyvej 83, 2620 Albertslund.
Britta Munk Petersen, Solholmsvej 15, 4520 Svinninge.
Merete Rasmussen, Næstvedvej 365, 4750 Lundby.
Dorthe Jørgensen, Toftevængen 90 B, 3200 Helsingø.
Hanne Korsgård Sørensen, Rugvænget 43, 4293 Dianalund.