



# Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskernes Bibliotek

## Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Å R S S K R I F T

FOR

A N K E R H U S

1978

*Udgivet af*

ELEVFORENINGEN ANKERHUS

# Kommet til os

Ved sognepræst *Benni Nordberg-Hansen*, Sorø.

*Lovet være du, Jesus Krist!  
at du menneske vorden est,  
født af en jomfru ren og skær,  
gladelig hilst af Himlens hær!  
O, Gud ske lov!*

Når vi læser eller hører juleevangeliet, lægger vi først mærke til, hvordan fortællingen er forankret i historien. Vi befinder os i nogle ganske bestemte år i hele menneskeslægtens historieførløb, nemlig på kejser Augustus' tid (29 f. Kr. – 14 e. Kr.), da Kvinius (bl. a. omtalt i året 6 e. Kr.) var legat, vicekejser, i Syrien, og da kejseren gav ordre til at foretage en folketælling i den kejserlige provins Syrien-Palæstina. Det andet, vi lægger mærke til, er en skildring, som ikke har noget med det historiske at gøre, men som tværtimod gengiver hændelser, der ligger uden for vort erfaringsområde. Der fortælles om engle, som forkynder, at menneskenes frelser er født, og som lovpriser Gud for hans kærlighed til alle mennesker. To verdener sætter i den mærkelige julenat hinanden stævne: Guds evige verden og vor historiske verden. De mødes i Jesus-barnet i Betlehem. Det guddommelige og det menneskelige forenes i Jesus.

»Født af en jomfru ren og skær« er en digterisk gengivelse af den urkristne bekendelses ord: Født af jomfru Maria. Det ejendommelige ved denne bekendelse er, at den i den kristne menighed har skiftet karakter, så at den fra at sige eet er kommet til at stå for det diamentralt modsatte. I oldkirken fandt man ikke noget unaturligt i, at Guds udsendte var født af en jomfru. Man lagde derimod vægt på, at han var født ind i denne verden, at han var blevet menneske som alle andre mennesker på jorden, og man formulerede udtrykket om Jesus: »Sandt menneske«. I den middelalderlige menighed lagde man derimod vægt på det guddommelige under: At jomfruen blev gravid og fødte en søn, og man fornyede tankerne om Jesus som »sand Gud« og gav dem en dybde og et indhold, som man kan øse af den dag i dag.

Sand Gud og sandt menneske er netop de ord, der kort gengiver juleevangeliets fortælling om mødet mellem den guddommelige verden og vor menneskeverden i barnet, som fødtes i stalden i Betlehem. Men følger vi evangeliernes skildring af Jesus, ser vi, hvordan de evangeliske beretninger udvikler det tema, som er angivet i julefortællingen. Som sandt menneske hørte han til i en bestemt familie med forældre og søskende, han voksede op i Nazaret og fik tømreruddannelse. Før han trådte frem med sit budskab, måtte han kæmpe med tvivl, og han blev fristet til ikke at følge Guds vej til at skabe gudsriget blandt menneskene, men til derimod at gå sine egne veje. Hans forkyndelse og adfærd var for landets ledere så foruroligende, at de lod ham henrette som forbryder. Før arrestationen var han i den grad grebet af angst og fortvivlelse, at han »med høje råb og heftig gråd bestormede« Gud om at frelse ham fra døden, og på korset råbte han: »Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?«.

På den anden side møder vi også fortællinger i evangeliene, der klart vil vise, at Jesus er sand Gud. Apostlen Johannes siger om sit evangelium, at denne bog »er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn«. Det samme kunne alle de øvrige evangelister sige, ja, enhver der har skrevet noget i det nye testamente.

Når mennesker mødte Jesus, var der ganske vist nogle, der ikke kunne se andet i ham end »en frådser og dranker«, ven med toldere og syndere, een som med djævelsk trolddomskraft greb forstyrrende ind i menneskers liv, og som med sygelig radikalisme ophævede al sund fornuft. Men andre mødte ham som en Natanael, der kaldte ham »min Herre og min Gud«, eller som en Peter, der bekendte: »Du er Kristus, den levende Guds søn«.

Barnet i krybberummet, sand Gud kommet til os som sandt menneske, er altid udfordringen til os. Han vil altid stille det samme spørgsmål til os, som han stillede til sine disciple: »Men I, hvem siger I, at jeg er?«. Svaret vil altid afhænge af den overbevisning, som vort møde med ham gennem alle beretningerne om ham, vil give os. Juleevangeliets tale er klar og personlig: I Jesus kommer Gud, himlens og jordens skaber, til dig som dit livs skaber. Han viser sin kærlighed til dig som en kærlighed, der er større end alt andet, du møder her i verden, og han vil, at denne kærlighed skal være grundlaget for det liv, du skal leve på godt og ondt, sådan at du altid kan stole på ham som din hjælper både i lyst og i nød. *Benni Nordberg-Hansen.*



*Regensen fra 1910. »På Bakkens Top Regensen Står«.*

## ÅRET 1978

*Ved Gustav Nedergaard.*

Det bliver naturligvis ikke let at få vor årsberetning for 1978 til at fremtræde så festligt som tilfældet var i årsskriftet for 1977 – hvor det store 75 års jubilæum helt naturligt dominerede.

Men alligevel. På seminariet har vi igen haft en stor begivenhed at arbejde med. Regensens restaurering – der netop nu er færdig, og i disse dage, hvor dette skrives, planlægges en stor intern indvielse for lærere og studerende. Ved indvielsen benytter vi en gammel sang, der er blevet »forlænget« ved hjælp af nuværende studerende. Vi kan følge lidt af regensens historie ved at se på nogle af versene:

*1907: På bakkens top Regensen står  
med udsigt ned mod skoven,  
en klippet hæk, en gruset gård,  
en himmel blå foroven,  
en kalket væg, et tag af strå,  
hvor svaler gerne bygge,  
en rede til de kære små,  
for her er fred og hygge.*





*3. årgang bager peberkager.*

1932: Om de studiners stille bo  
Regensen danner rammen.  
En lille tid vi her i ro  
skal sanke visdom sammen,  
skal dygtiggøre til vort fag  
– for blandt de unge kvinder  
vi skulle gerne stå en dag  
som gode lærerinder.

1978: Det meste skulle rives ned  
i hvert fald inden døre.  
Og som det hele fremad skred,  
vi kunne se og høre.  
Nu blev der kun lokaler få,  
men plads til meget mere.  
Her kan studinerne m/k  
i flere år husere.

Det hele først og fremmest gjaldt  
lidt plads til flere bøger.  
Nu kan man måske finde alt,  
hvad man nu lige søger.  
Vi fik her hylder op og ned,  
hvor vi kan bøger samle.  
Regensen står nu altså med  
nyt indhold i det gamle!



*2 orienteringsløbere fra Ankerhus.*



*4. årgang laver tippe-job.*

Regensen har altså haft mange funktioner – nu er det blevet til alle tiders Regens-bibliotek, AV-rum eller pædagogisk værksted, kontorer for bibliotekar og lærer, gruppe lokaler, DSR-rum samt et dejligt opholdsrum, der netop har fået navnet Mellemrummet. Navnet skal betegne, at det ligger mellem DSR-lokalet og den øvrige del, men også at det skal være et sted, hvor man udnytter sine mellemrum under studierne. Også den udvendige del af regensen har fået en ansigtsløftning, og jeg tror, at det vil glæde både mange ældre og yngre Ankerhusere, at Regensen er bevaret, og nu igen har fået en virkelig nyttig og forhåbentlig livskraftig funktion.

#### *Årets gang*

Den sidste del af 1977 og den første måned af 1978 var naturligvis først og fremmest præget af det afsluttende 7. semester, der gennemførtes for første gang – og eksamen på en helt ny måde og en 1. dimission efter den nye uddannelse. Om eksamen kan det siges, at den forløb tilfredsstillende, men selvfølgelig var den præget af, at det var første gang, man gennemførte et sådant arrangement ved denne ud-



dannelse. De studerende skal i december aflevere undervisningsplanen for det tema, de allerede i oktober måned har valgt. Undervisningsplanen er et helt lille speciale for sig selv, og det danner så grundlag for en mundtlig eksamination, der består både i en praktisk demonstration af undervisningsmaterialer evt. sekvenser af undervisningslektioner samt en diskussion mellem eksaminand, eksaminator og censorer om de pædagogiske problemer, der knytter sig til undervisningsprojektet. En spændende eksamensform, der sikkert med forskellige afpuksninger kan blive en udmærket og værdig afslutning på de forudgående 7 semestre.

Alting ændrer sig jo også med hensyn til dimissionsfester. På grund af de nedskæringer, der sker i statens konti med hensyn til festligheder, bespisninger m. v., kan vi ikke mere indbyde til en dimissionsfrokost. Dimissionen blev derfor afholdt i Salen med de obligatoriske dimissionstaler ved rektor og undervisningsinspektør, overrækkelse af eksamensbeviser, og derefter fik alle en lille forfriskning i form af et glas hvidvin med lidt mundgodt til. Det var afslutningen på dimissionen, og vi kunne sige farvel til alle de officielle gæster. Der var så på foranledning af dimittenderne arrangeret en frokost i de nye undervisningslokaler – kun for dimittender med pårørende og seminari-



*Der skrives speciale.*



*Dimittender - Januar 1978*

ets lærere. – Det var egentlig en udmærket og hyggelig fest, og tiden vil vise, om dette arrangement skal danne mønster for kommende dimissionsfestligheder. Jeg skal ikke lægge skjul på, at årstiden spiller ind med hensyn til dimissionsfestligheden. Det er nu festligere med en solbeskinnet junidag end en sne- eller regnfylt januardag, men det er naturligvis kun et ydre synspunkt.

Det helt afgørende og store problem er naturligvis spørgsmålet: Er der beskæftigelsesmuligheder for de nyuddannede? Jeg måtte også i min dimissionstale beskæftige mig med dette problem og fremsatte en forsigtig spådom, der lød på, at de 12 nye husholdningslærere i løbet af foråret og forsommeren vil sive ud på arbejdsmarkedet! Såvidt vi har kunnet følge den lille flok, har spådommen nogenlunde slået til, og vi har fået beretninger om spændende jobs, men herom kan man læse andetsteds i årsskriftet.

Med forårssemesteret begyndte så et nyt specialsemester med 34 studerende, der hver havde valgt deres specialer nogenlunde jævnt fordelt på de 4 hovedområder: undervisning, vejledning og oplysning, informationsspredning og forsøgs- og undersøgelsesarbejde. Vi

kan da også sige, at alle havde mere erfaring både hvad vejledning og strukturering af specialesemesteret angår. Efter introduktionsvejledning og udarbejdelse af dispositioner, der blev meget grundigt diskuteret mellem kammerater og vejledere, går man ud på de forskellige arbejdsmarkeder, hvor man har fundet et praktiksted, og så gik ellers den vilde jagt med at få sine 40-60 sider med bilag udformet og struktureret således, at de kunne få lærers og censors korte, men klare stempel: godkendt. Det lykkedes ikke for alle, men det er heller ikke meningen, at et speciale uden videre godkendes. Efterhånden som vi får et mere generelt erfaringsgrundlag med bedømmelse af specialer, skal vi nok forsøge at fastlægge nogle mere strikte retningslinier. Men der er mange spændende områder, og jeg har lyst til også for den historiske side af sagen at anføre titlerne på de specialer, der blev indleveret den 10. juni 1978.

11-16 åriges lommepenge.

Hvilke muligheder har ældre for at få hjælp fra det offentlige, og hvilken hjælp kan de få?

Vejledning  
og oplysning



*Marianne Stürup lærer 1. årgang de »franske« kneb.*





*En rigtig gyser!*

Problemer omkring dele af bistanstloven.

Farvestoffer i levnedsmidler og deres betydning for forbrugeren.

Forbrugeroplysning vedrørende køkkenindretning.

forbrugerkrav til detailemballage – specielle krav til detailemballage til dybfrosne grøntsager.

Oplysning om overvægt og mirakelkure.

Vejledning i kostsammensætning og kosttilberedning – Ældres kost – til ufaglært køkkenpersonale.

Diabetes mellitus – materiale til oplysning og vejledning af diabetikere.

Overvægt.

**Undervisning** Husholdningsskolen, en almindelig undervisning med særlig henblik på hjem og familie.

Undervisning af rengøringsassistenter.

Undervisning af voksne i faget rengøring.

**Informations-  
spredning** Udbredelse af kendskabet til et mejeriprodukt – Kvang Natural  
5+.

Forbrugerens informationsøgning ved køb af hårde hvidevarer.



Forbrugeroplysning i TV.

Udbredelse af kendskabet til varefakta – en analyse af kommunikation, indkøbsadfærd og medievarer.

Laktosespaltning i mælk og muligheder for mælkenes anvendelse.

Fiskemel til menneskeføde.

Anvendelse af soyaprotein i køttfars.

Modningens og tilberedningsmetodens indflydelse på mørheden i svinekam.

Norsk bygg som mattkorn.

En beskrivelse og undersøgelse af faktorer, der påvirker familiens køb af dagligvarer.

Lettere åndssvages kost og kostvaner.

Grønlandske skolebørns kost og kostvaner med hensyn til morgen-, formiddag-, frokost- og eftermiddagsmåltidet – alder 9–12 år.

Kostundersøgelse af ældre enlige, som modtager det varme måltid udefra, contra ældre som selv tilbereder det.

Kostundersøgelse blandt udearbejdende forældre såvel enlige som familiepar med 1–2 børn i alderen 3–13 år.

Forsøgs- og  
undersøgelses-  
arbejde



*Surmælksprodukterne analyseres i levnedsmiddellære.  
Else Nedergaard og 1. årgang.*



*Madlavning i seminariekøkkenet v/ Krista Laursen.*

Forårssemesteret rummer jo også 4. semester, hvor man starter med de pædagogiske aktiviteter, ikke mindst med time- og periodepraktik dels på vor faste øvelsesskole, dels rundt omkring i landet på mange forskellige supplerende øvelsesskoler. I det 4. semester har man også en hel del andre aktiviteter, bl. a. fordi der jo er tale om 40 lektioner i ajourføring, og de giver anledning til mange forskellige studieaktiviteter – i år koncentreret dels om ernæringsproblemer dels om forbrugerproblemer.

Når man først gennem 1. og 2. semesters ernæringsundervisning har fået et rimeligt grundlag at bygge videre på, er det meget spændende at møde folk med et afvigende syn på ernæring, hvad enten det gælder vegetarkost eller en kost, der sikrer, at folk med allergi ikke bliver alt for plaget af denne lidelse. Det er netop sådanne problemer, der bliver taget op i 4. semester. Dette semester rummer også kultur-orientering, der i år blev lagt allersidst i semesteret – i juni måned. – Her arbejdede 4. semester med problematikken omkring det at være fremmed i Danmark. Man tog grønlændernes problem

op, man tog jugoslaviske fremmedarbejderproblemer op, og man gik oven i købet så vidt, at man gik ind i spise- og ernæringsvaner for disse grupper fremmede i Danmark.

Om 1. og 2. semester skal der i år kun berettes om bestræbelser på at gøre eksamensformen lidt mere effektiv, og det blev gennemført med godt resultat i form af afskaffelse af forberedelsestid og den megen litteratur til denne – og mere konkret, man kunne måske sige gammeldags eksamensfacon – der tilsyneladende faldt ud til de flestes tilfredshed. Det skal dog også nævnes, at der i aktiviteterne specielt i forårssemesteret eksisterer et fænomen, der hedder frilæsning. I følge bekendtgørelsens § 33 kan der arrangeres frilæsning, enten som fri kursus eller som studiekredsundervisning, der har betydning i arbejdet som husholdningslærer. Den største interesse har knyttet sig til praktisk betonede og gastronomiske emner, og således har vi kørt emner som det franske køkken og som udløber heraf grøn gastronomi.



*Man hygger sig med den franske mad og Marianne Stürup.*





*Man er da stadigvæk på botaniktur i regnvej.*

### *Strukturudvalg*

Selv om uddannelsen endnu er relativ ny, og selv om strukturen er fastlagt temmelig meget i den nuværende bekendtgørelse, blev der som en udløber af den debat i 1977 nedsat et strukturudvalg bestående af studerende og lærere. Formålet skulle være at finde frem til en efter alles mening bedre struktur, hvor det primære er gået ud på mere tid til ernæringsfagene og en bedre tilknytning til de teknisk betonede fag. Strukturudvalget har nu arbejdet intenst i et helt år og må netop afgive et materiale, der skal bearbejdes, hvorefter det bliver indsendt til undervisningsdirektøren med anmodning om tilladelse til at gennemføre uddannelsen efter strukturudvalgets retningslinier som forsøgsundervisning efter bekendtgørelsens forsøgsparagraf. Det skal nævnes allerede nu, at det foruden en slags sammenlægning af 1., 2. og 5. semester indeholder et stærkt ønske om, at specialesemesteret må blive placeret sidst i uddannelsen. Samtidig kunne man opnå, at 4. og 7. semester slås sammen, således at man får en sammenhængende pæd./psyk.-uddannelse.



### *Ny-ordning af ansøgningerne til husholdningsseminarierne*

Undervisningsministeriet bestemte i løbet af foråret 1978, at husholdningsseminarierne skulle tilsluttes den såkaldte koordinerede tilmelding til samtlige videregående uddannelser. Systemet går i kort-hed ud på, at man sender ansøgningsskemaer, der er fælles for samtlige videregående uddannelser til uddannelsesinstitutionen – i vores tilfælde til Seminariet, og samtidig går der et tilmeldingsskema til sekretariatet, og formålet er at sikre, at en studerende ikke søger optagelse, vel at mærke kan blive optaget på flere forskellige uddannelsessteder. Systemet fungerer for så vidt udmærket, men betyder, at ansøgningsfristen er 1. juli, og at endelig afgørelse om optagelse først er færdig den 28. juli. Dette giver selvsagt problemer, idet vi starter forkursus til 1. august! Vi må alligevel erkende, at systemet virkede upåklageligt og p. g. a. en forhåndsorientering til optagende, lykkedes det alligevel at starte forkursus i kemi. Dermed kan man sige, at antallet af optagne blev lidt af en skuffelse. Vi havde 71 ansøgere, og det resulterede i 38 optagne, hvilket er skuffende, når kapaciteten i



*1. årgang opfører kriminallystspil til Mortens fest.*



*Vaskekælderen i Hovedbygningen er midlertidigt AV-rum.*

realiteten er 50. Det hænger nok sammen med en tilbageholdenhed med at gå i gang med uddannelser, men også i en stærkere tendens til, at man søger til de større uddannelsesbyer, mens de små provinsinstitutioner har svært ved at få fyldt op med ansøgere.

Det ser dog udmærket ud for 1. årgang, som er kommet godt i gang med arbejdet, så vi har ikke noget principielt at klage over. Skoleåret startede mandag den 14. august med 4 årgange fordelt i 8 klasser, så der er trængsel, også selv om vi har fået nye lokaler. Der fremkom også i foråret og forsommeren 1978 et ønske fra undervisningsministeriet om, at husholdningsseminarierne kunne udvide kapaciteten! Dette blev endeligt bestemt ved skrivelse i juli måned således, at de to seminarier i januar 1979 skal optage et spor d. v. s. for vort vedkommende 24 studerende, og det er antydnet, at denne optagelse til forårssemesteret skal forøges, således at vi både til august og januar optager to spor eller 50 studerende pr. gang. Forøgelsen af kapaciteten er et led i bestræbelserne på at øge tilgangen til de kortere uddannelser og som kompensation for adgangsbeholdningen til de længerevarende uddannelser. Vi må så blot håbe, at der bliver arbejde nok til det større antal husholdningslærere, der vil blive uddannet. Det vil for vort vedkommende betyde, at vi skal have ansat flere lærere. I første omgang bliver der opslået en stilling som heltidslærer i ernæringsfagområdet.

### *Kursusvirksomhed – udadvendt virksomhed*

Vi har i forbindelse med den nye uddannelse afholdt kurser for vore praktiklærere arrangeret af lærerne i den pædagogiske faggruppe helt på seminariets eget initiativ uden egentlig støtte udefra. I 1978 har der udover disse kurser været afholdt såkaldte pædagogiske inspirationskurser for husholdnings- og syskolernes lærere. Kurserne er afholdt under undervisningsministeriets regi med Britta Lambæk som kursusleder under medvirken af flere af seminariets lærere. Disse kurser blev så stor en succes, så de måtte fordobles i forårssemesteret, og det næste, det 3. af denne slags, afholdes i november måned, så det må formodentlig være en stor succes. Udover dette arbejdes der intenst med at få videreuddannelsesaktiviteter og specialkurser i husholdning på Århus Universitet gennemført efter de planer, der ligger i det materiale, som bliver udarbejdet af arbejdsgrupper afleveret i 1977. Det var en fornøjelse at være formand for arbejdsgruppen, og det er mit håb, at undervisningsministeriet kan konfirmere planerne og derved give en ny insprøjtning til specialkurser til gavn for både ældre og nye husholdningslærere. Der er endvidere brugt megen tid på arbejdet med uddannelsesplaner for kliniske diætassistenter. Som det er visse bekendt, har der på specialkursus foregået 3



*Der grilles kyllinger Sct. Hans aften – Hans og Britta.*





*Hvem hilser han mon på?*

forsøgs kurser, hvor der optages dels økonomaer, dels husholdningslærere for en videre uddannelse til klinisk diætassistent. Der er blevet nedsat en ny arbejdsgruppe under indenrigsministeriet, der skal overveje, hvorvidt uddannelsen skal være permanent, og i bekræftende fald hvilket indhold den skal have, og hvor den skal placeres. Eftersom det er et rigeligt arbejdsområde for husholdningslærere, bestræber jeg mig naturligvis på at tilgodese den gruppes interesser i dette udvalgsarbejde, og vi håber at få et godt resultat ud af det.

#### *Vedligeholdelsesarbejder*

Foruden de vedligeholdelsesarbejder, der er fulgt i kølvandet med Regensbibliotekets etablering, bl. a. en del udvendige arbejder med maling af vinduer og døre med murværkets pleje, har vi gemmenført følgende større vedligeholdelsesarbejder.

MODELKØKKENETS modernisering er færdiggjort, således at det nu fremtræder som et faglokale til kostvurdering og diætetik. Der er indrettet et kontor til vor »EDB-central«, som er fremkommet ved at lægge toiletet og det lille mini-kontor sammen, og så er der til gengæld indrettet et nydeligt toilet, hvor der tidligere var vaskeri.



Endvidere er den øverste del af køkkenet ændret, således at der nu er arbejdspladser til 12 studerende samt en teoriafdeling med plads til ca. én klasse.

LÆRERKONTORER er en anden aktivitet på vedligeholdelsesfronten. De koordinerende lærere har hver fået indrettet eget kontor, således at de herfra kan udføre det specielle administrative arbejde, som påhviler disse lærere. Hertil hører naturligvis en skrivemaskine, en telefon og et skrivebord – så nu kan vi fra kontoret kalde indtil ni lokalnumre på vort eget telefonsystem – der jo forresten også hører ind under vedligeholdelserne.

Vi håber, at vi i slutningen af dette år får indrettet baderum i Hovedbygningens kælder til de studerende, der har øvelser i køkkener m. v.

En anden og mindre »nyanskaffelse« vi har fået i årets løb er en »lysdæmper« i Salen – den blev indviet til elevmødet og virkede fantastisk godt. Nu kan vi dæmpe det skarpe lys ned til rødtligt hyggelys, hvilket er særdeles godt i forbindelse med fester o. l.

KOSTAFDELINGEN på seminarieret har konstante økonomiske problemer. Det sidste, der er sket i sagen, er, at undervisningsministeriet har nægtet at godkende den leje, som husholdningsskolen be-



*2 nordiske gæster i den udvidede indkørsel.*

taler for værelser til seminariets kostafdeling – og dette lejebeløb har været sikkerheden for at kantinen kunne drives.

Som situationen ser ud for øjeblikket, må vi se i øjnene, at der skal findes en løsning – der måske består i, at husholdningsskolen overtager kantinen, idet der herved kan skabes en baggrund for, at driften kan sikres.

Begrebet seminariets kostafdeling vil hermed forsvinde, idet de 11 værelser på undervisningsafdelingen ikke vil kunne udgøre en selvstændig enhed, og de må derfor inkorporeres i seminariets egentlige driftskonto i lighed med tjeneste- og lejeboliger.

Lærerstaben kan ses på billedet sammen med alle vore andre medarbejdere på seminariet – og så manglede der endda nogle enkelte!

Der er ikke sket væsentlige ændringer i årets løb. Vores lærer i ergonomi – Grethe Thon Hansen – fik andet heltidsjob, og i stedet har Mette Trojel, også fysioterapeut, overtaget jobbet.

Desuden har *Bent Hyldegaard-Pedersen* (Tinas mand) overtaget en del af familiekundskaben sammen med Elna Bækdorf, men han var jo i forvejen kendt på stedet.

Det er rart, når et godt lærerteam kan fortsætte uden de store ændringer, men vi må til at udvide lærerstaben, når vi til januar 1979 overtager et nyt hold studerende og herved øger kapaciteten med 50 % – set på længere sigt.

Et nyt ANKERHUS-år er gået – et år med travlhed, fremgang og godt samarbejde – jeg ville være et utaknemmeligt skarn, såfremt jeg ikke sluttede denne beretning med en stor tak til alle på Ankerhus – alle der arbejder sammen om opgaven – at uddanne unge til at varetage stillinger i samfundet langt ind i det 21. århundrede.

Hjertens tak til alle!

*Gustav Nedergaard.*

## ÅRET 1978

Ved *Nanna Hørlück Hansen.*

Det forløbne år har som mange af de forløbne år været præget af meget store elevhold og byggeri. Arbejdsløsheden blandt ungdommen mærkes stadig tydeligt på husholdningsskolerne, idet der er meget stor søgning til almen-kurserne og kun lille frafald blandt køkkenleder- og EFG-assistent-eleverne.

Den 4. november afholdtes licitation på bygning af to elevboliger med hver otte værelser, opholdsrum m. m.

I november deltog køkkenleder-eleverne i en tema-dag om skolemad på Fensmarkskolen ved Næstved. Køkkenleder-eleverne foreviste diverse sunde og usunde spiser og beskrev spisernes næringsindhold, pris m. m.

Et »advents-arrangement« gennemførtes for anden gang. Elever og

Efteråret  
1977



*Øvelsesskolen forår 1978.*





*Køkkenleders, afsluttende hold maj 1978.*

ansatte med ægtefæller og børn samledes den 6. december til en hyggelig aften med mandelgave, sang, bankospil og livlige børn.

Køkkenledernes praktiske prøve i december med lærestedsrådgiver Karen Kronborg som censor forløb som de forrige år godt.

EFG-elevernes traditionsrige julefrokost den 7. december var forløber for elevernes afrejse den næste dag.

Forår 1978

22 EFG-køkkenassistent-elever og 26 køkkenleder-elever ankom den 5. januar. Almenkursus begyndte den 1. februar med 25 elever, og dermed var også værelserne på Gl. Ankerhus besat.

Fastelavn fejredes med karneval, og der var lagt stor fantasi for dagen i dette fællesarrangement.

I februar flyttede fru Eriksen fra lejligheden i villaen og boede på Pedersborg Alderdomshjem, til hun døde den 13. september.

Rejsegilde på de nye elevhuse afholdtes den 10. april. Rejsegildet blev holdt i de nye huse, men desværre slog det gode vejr om midt på dagen. Det blev koldt, hvorfor gildet kun blev af kort varighed.

Temauger

Tema-ugerne for køkkenleder-eleverne og almen-eleverne afvikledes i april. Køkkenleder-elevernes emne var »Det franske køkken«.

Almen-elevernes emne var »Hvordan skal vi leve?« Halvårs-eleverne var opdelt i grupper. De enkelte grupper skulle udover be-





*EFG afsluttende hold juni 1978.*



*»Frokost i det grønne«. Øvelsesskolen forår 1978.*



*Køkkenledere maj 1978 efter mundtlig prøve – endelig.*

spisning afklare flest mulige forhold omkring en række tænkte »personers« eller »familiers« situation. En af de tænkte »personer« var en lærling, der boede på et værelse uden køkkenadgang, men med køgeplade. En af de tænkte »familier« var et pensionist-ægtespar, hvor konen havde sukkersyge.

Fætterbal

Fætterbal afvikledes for alle skolens tre hold den 29. april med middag, sang og dans. Det var eleverne, som arrangerede og var værter ved denne vellykkede fest.

Afslut-

ningerne

Efter skriftlig prøve den 12. maj og mundtlig prøve den 24. maj afsluttede køkkenlederne deres uddannelse den 26. maj.

Almen-holdet havde afslutning den 9. juni, og ved denne lejlighed blev Elevforeningens legat uddelt til tre elever.

EFG-køkkenassistenterne afsluttede deres uddannelse den 14. juni. På trods af arbejdsløsheden havde de fleste nyuddannede job, da de rejste fra skolen.

I juni afholdt Fællesudvalget for huslig uddannelse kursus på Ankerhus for lærere og lærerstedsrådgivere. Et af de behandlede emner var arbejdsmiljø-loven.

Efteråret

1978

I indeværende efterår har vi 90 elever (30 køkkenleder-, 35 EFG- og 25 almen-elever). Det meget store elevantal har stillet store krav til lærerne, da skolens lokaler ikke var beregnet til så store elevhold. Eleverne bebor de nye elevboliger, første og anden sal i Seminariets





*Køkkenledereleverne på »Københavnertur«.*



*Forældreaften med ris og pinde.*



*Almen holdet august 1978.*

Hovedbygning samt 8 værelser på Gl. Ankerhus. Sidstnævnte værelser har vi af Sorø kommunes tekniske forvaltning fået dispensation til at benytte i endnu ét år mod at brandsikre og modernisere lokalene.

Køkkenleder-eleverne forestod madlavning og serveringen ved elevmødet. Som skolens og Elevforeningens tak for dette arbejde inviteredes køkkenleder-eleverne på Københavnertur i september. Dagen afsluttedes med en tur i Det kongelige Teater.

Bålaftenen i august var optakt til dette efterårs fællesaftener. Vi afholder i år to typer fællesaftener. Den ene er en fællesaften, hvor alle deltager. Eleverne på de enkelte »gange« forestår sammen med en lærer hver én aften. Den anden type fællesaftener arrangeres for mindre grupper og kan have specialemer som f. eks. kjolesyning, svømning og »Ankerhus-vogtning« (vægtvogtning).

»1. sal«s fællesaften bestod i underholdning og forevisning af de to Ankerhus-film fra 1934 og 1972. Aftenen var meget morsom.

Fællesaftenen før efterårsferien var en fornøjelig musikaften. Elevernes repertoire spændte fra Elvis Presley til »Ankerhus Musikforsyning«. Aftenen afsluttedes med visesang.

Almen-kursets undervisning gennemføres nu i videst muligt om-





*EFG august 1978.*



*K kkenlederelever august 1978.*



*Oprydning efter fællesaften.*

fang efter den nye undervisningsvejledning for almene kursus. I følge vejledningen er formålet med undervisningen at give deltagerne mulighed for at arbejde med opgaver og problemstillinger, der knytter sig såvel til familiegruppen som til det enkelte menneske. Der lægges vægt på, at deltagerne får mulighed for at tilegne sig færdigheder, der giver erfaringer og baggrund for at vurdere deres egen situation i forhold til samfundsmæssige spørgsmål.

EFG-køkken-  
assistent-  
uddannelsen

I juni 1977 vedtoges loven om erhvervsfaglig grunduddannelse. I denne lov står bl. a., at EFG-eleverne skal have en praktik-aftale for at kunne påbegynde 2. del af uddannelsen. I 1977 dispenseredes fra denne regel, da det var umuligt for alle elever at sikre sig en praktik-aftale inden 1. august.

De unge, der ønskede at påbegynde EFG-køkkenassistent-uddannelsen pr. august 1978, havde næsten alle en praktikaftale. De få, der ikke havde en sådan, opnåede den inden september.

I september i år påbegyndte nogle EFG-køkkenassistenter den nye økonomauddannelse.

Køkkenleder-  
uddannelsen

Fællesudvalget for huslig uddannelse, som forestår køkkenleder-uddannelsen, har ikke påbegyndt den nedtrapning af uddannelsen, som var meget på tale for et par år siden. Dette skyldes bl. a., at der



ikke har været mulighed for at henvise interesserede unge til andre lignende uddannelser.

Merete Mørk Madsen fratrådte den 1. april sin stilling efter eget ønske. Ankerhus Husholdningsskole er Merete Mørk Madsen megen tak skyldig for det store arbejde, hun har udført i bl. a. Fællesudvalget for huslig uddannelse.

Kirsten Arve Jensen forlod skolen efter et års ansættelse for at tiltræde stillingen som forstander for Sorø Husholdningsskole. Tillykke med det nye job. Vi glæder os til fortsat godt samarbejde.

Ingelise Christensen (Suhr 1972), er ansat som lærer fra august og skal især undervise i familie- og samfundsfag.

Bente Ladefoged Petersen, som i 1977 var ansat som timelærer, er fra august ansat som kvotalærer til at undervise på almenkurserne.

Norma Grønlund er timelærer i faget maskinskrivning, og Jytte Herget underviser i kemi.

Byggeriet af de to elevboliger har krævet mange byggemøder. Byggeriet blev ikke færdigt til den planlagte tid, men værelserne kunne tages i brug i august. Husindvielsen fandt sted den 25. oktober. Bygningerne har fået navnene »Petrol« og »Oliven«.

Gangen og lejligheden på 1. sal i villaen er nu istandsat. Ingelise Christensen med familie bor nu på 1. salen.

Jeg vil sluttelig takke alle skolens medarbejdere for godt samarbejde og medvirken til at gøre det forløbne år til et godt år for skolen.

Lærerne

Byggeriet

Villaen



*Fællesaften - september.*



## De, der gik bort i 1978 – mindeord

Ikke mindre end 3 af de mange tidligere medarbejdere gik bort i 1978, og her skal der flettes en mindekrans for de 3 – Marence Tarp, Anna Eriksen og Svend Olsen.



*Marence Tarp.*

Mandag den 11. september 1978 døde Marence Tarp, Esbern Snaresvej – 93 år gammel. Hermed gik endnu en af Ankerhuspionerne bort.

Marence Tarp stammede fra Lunderskoveggen i Jylland og fik sin uddannelse på Ankerhus i 1906. Hun blev en af de første berømte vandrelærerinder, der holdt kurser rundt om i landsognene i rationel husførelse.

For Marence Tarps vedkommende var det på Ribe-egnen og i Malt Herred i årene 1906 til 1913, og i en del af disse år var hun samtidig lærer på Korinth Landbrugsskole om sommeren.

I 1913 vendte hun på opfordring af Magdalene Lauridsen tilbage til Ankerhus – blev fast lærer ved seminariet og virkede her til 1955 – altså i 42 år.

Hun fik efterhånden status som bestyrerinde, og det er ikke for meget sagt, at hun i en menneskealder var Magdalene Lauridsens højre hånd – den sikre hånd der kunne styre hjemlivet på skolen, selv om den travle forstanderinde var optaget af andre gøremål.

Hvad hun har betydet for Ankerhus kan ikke beskrives i korthed,

hun var en del af institutionen og var det i kraft af sin faglige dygtighed, sin omsorg for elever og sin enestående trofasthed mod skolen. Denne trofasthed rakte helt op til de allersidste dage, før hun døde. Vi måtte savne hende ved elevmødet i forrige weekend – men der var naturligvis en hilsen til mødet fra Marence Tarp – og hun blev stærkt savnet af alle – ikke mindst 25-års jubilarene.

Sin sidste store tale holdt hun ved elevmødet i 1976, da hun selv var 70-års jubilær – og skænkede en smuk malmklokke til Salen.

Hun sad i Institutionens bestyrelse fra 1938 til 1955 – hun var blandt de »3 store«, der overtog ledelsen af seminariet efter dets overgang til selveje i 1938 (Folmer Dam, Johanne Ville-Jørgensen og Marence Tarp).

Hun sad i mange år i bestyrelsen for Foreningen af husholdningsskoler, i elevforeningens bestyrelse, hvor hun i adskillige år refererede elevmødet i årsskriftet særdeles levende.

For sin store indsats for Ankerhus og for hele husholdningssagen blev hun i 1952 ved skolens 50-års jubilæum hædret med den kgl. belønningsmedalje af 1. grad med krone.

Om hendes trofasthed og utrolige omsorg vidner måske stærkest, at hun i adskillige år – både på Ankerhus og på Esbern Snaresvej – havde sin yngre søster Julie i god og kærlig pleje.

Den stoute Marence Tarp er ikke mere – æret være hendes minde.



*Anna Eriksen og  
Margaret Lauridsen.*

Anna Eriksen døde den 13. september efter kort tids sygdom, 85 år gammel.

Anna Eriksen, »Mester Erik« var Margaret Lauridsens tro følge-

svned og medhjælper gennem en livslang årrække og boede fast på Gl. Ankerhus fra 1945.

Selvom hun var husholdningslærer – uddannet på Ankerhus i 1920 – var det egentlig ikke det huslige, men derimod jord og planter, der optog Anna Eriksen så levende.

Hun underviste i mange år i havebrug, og hun dyrkede blomster og planter næsten til det sidste. Fra sin opvækst i Vendsyssel var hun eet med jord og jorddyrkning, og hun fortalte med stor begejstring endnu på sine sidste dage om sin tid som forpagter af »Alderslyst«. Anna Eriksen betød uendeligt meget for Margaret Lauridsen, »for herskabet«, som hun altid sagde. Men hun betød også meget for skolelivet på Husholdningsskolen, og det er givet, at mange gamle elever vil sende denne uendelig trofaste Ankerhus-medarbejder en tanke og en tak.



*Svend Olsen med et hold elever.*

I juni måned døde Ankerhus' tidligere gartner, pedel og fyrmester Svend Olsen efter kort tids sygdom.

Svend Olsen trak sig tilbage fra sit omfattende job den 1. januar 1976 og fik således kun godt 2 år, hvor han kunne nyde sit otium i huset på Slagelsevej 80 – det yderste af de 24 tdr. land fra 1902.

I over 40 år var han overalt på Ankerhus – og jeg har ikke kendt nogen, der har kunnet arbejde så effektivt som Olsen.

Han var en mand, der respekterede arbejdet – og han ventede også,



at andre respekterede, at det skulle udføres – at man ikke nedvurderede det praktiske arbejde.

Under hans ledelse – og væsentligst ved hans personlige indsats – blev Ankerhus holdt i en prisværdig fin stand – og det er mange anlæg af fliser m. v., som Svend Olsen var mester for.

Svend Olsen underviste i mange år seminariets elever i praktisk havebrug, og han havde altid det bedste forhold til dem.

Svend Olsen var en institution i institutionen, hans sejlivethed og store hengivenhed overfor Ankerhus vil blive husket længe – det er en indsats af den slags, der gør det muligt af drive en skole.

De tre personer, der her er beskrevet, var meget forskellige – men én fælles egenskab hos dem var åbenlys – trofasthed overfor kald og virke.

*Nedergaard.*



## ELEVMOØDET 1978

Der har atter været afholdt elevmøde på Ankerhus. Den 1. lørdag i september bar i år præg af et usædvanligt stort fremmøde, hvilket i sig selv er med til at gøre en elevmødedag festlig. Alligevel kan jeg ikke lade være med at tænke på alle de Ankerhuspiger, der også ville være kommet, hvis ellers vejrguderne havde været lidt venligere stemt overfor landmændene, men man bør være, hvor man gør fyldest.

I Sorø var vejret fint - næsten som det plejer, og efter velkomst og sang i Salen kunne Henny Bjerre Christensen byde velkommen til en veloplagt foredragsholder, nemlig Henning Skårup som er direktør for Statens Informationskontor. Henning Skårups foredrag hed »Sproget som redskab«, et aldeles storartet foredrag, og så humoristisk og belærende, at næppe mange tænkte på eftermiddagskaffe. Men programmet skal jo helst overholdes, så Henny Bjerre Christensen takkede på forsamlingens vegne for et meget inspirerende foredrag og overrakte 6 flasker rødvin i trækasse.

Derefter kunne medlemmerne købe kaffe og hjemmebagt kringle. Der var i år dækket op i syv lokaler + lediggang, da mere end 300 havde meldt sig til kaffe, så der var mange, der fik sig en god snak.

Generalforsamlingen blev afholdt umiddelbart efter kaffen. Ca. 110 deltog, stort set samme lille skare år efter år, men generalforsamlingen er også for dig, så prøv at stikke hovedet indenfor til næste år, bestyrelsen vil gerne have så mange medlemmer som muligt bag sig, når der træffes beslutninger, ligesom vi er meget lydhøre overfor gode ideer af enhver art. Gustav Nedergaard blev valgt til dirigent og gav straks ordet til Henny Bjerre Christensen, der i sin beretning omtalte sidste års elevmøde, bl. a. foredraget af pastor Elna Bækdorf, valgets udfald samt at fremmødet ikke havde været så stort.

Der har i år ikke været nogen 50 og 60 års jubilarer af hædre. Foreningens tæller nu 1160 medlemmer, heraf ca. 145 ikke betalende. Da vi ved, at mange ikke ønsker at glide ud af foreningen, bruges der meget unødvendig tid på at sende rykkerskrivelser hvert år, så forsøg at holde girokortet øverst i »bunken«, indtil det er betalt. Endnu et lille hip skal lyde, og det gælder indlæg af forskellig art, som efterlyses fra medlemmerne. Tidsfristen er hvert år *1. oktober*.

Endvidere kunne formanden berette, at elevforeningens repræsentant i seminariets bestyrelse, som er formanden selv, har været på valg og er blevet genvalgt (dette valg foretages af elevforeningens bestyrelse).

Endvidere har lærerrådets repræsentant i elevforeningen, som er Ingrid Krabbe Larsen (kasserer), været på valg og er blevet genvalgt.

Der har været megen repræsentation i årets løb i form af fødselsdage.

Tø legatportioner er udbetalt til henholdsvis Seminariet og Husholdningsskolen. Endvidere kunne formanden fortælle, at det økonomiske vedrørende bevarelsen af mindestuerne endnu ikke er klarlagt, sagen ligger

fortsat i ministeriet. Havestuen er indtil videre inddraget som kontor for husholdningsskolens forstander, og møblerne er midlertidigt opmagasineret.

Så kan det meddeles, at gartner Svend Olsen er død. Elevforeningen har i anledning af elevmødet sendt en hilsen til fru Olsen. Olsen var jo i mange år særdeles involveret i afviklingen af elevmødet.

Sluttelig rettede Henny Bjerre Christensen en tak til Ingeborg Højer, der havde stået for alle de smukke blomsterarrangementer, som prydede skolens lokaler på elevmødedagen. Ligeledes passer Ingeborg Højer også blomsterne ved mindestenen.

Derefter aflagde kassereren rengskab. Beretning og regnskab godkendtes. Næste punkt på dagsordenen var fastsættelse af kontingent. Dette blev foreslået forhøjet til 25 kr., som blev enstemmigt vedtaget. Nyuddannede betaler 10 kr. for medlemsskab året ud.

På valg var Lisbeth Skaftte Christensen, som repræsenterer de yngre husholdningslærere, og suppleant Bente Jegstrup. Begge blev genvalgt.

Undet evt, fortalte formanden, at der pludselig er dukket et maleri op af Magdalene Lauridsen. Billedet er malet i 1941 af malerinden Kirsten Kjør og var i anledning af elevmødet hentet til Ankerhus og hængt op, for at vi kunne få en reaktion fra medlemmerne. Det kom der sandelig også – en meget negativ reaktion, mange syntes ligefrem, at det var et skrækkeligt maleri. Alligevel er det jo nok rigtigt, at hvis maleriet overhovedet skal hænge nogen steder, må det blive på Ankerhus' vægge, men i skrivende stund er der endnu ikke faldet nogen afgørelse om dets videre skæbne.

Endvidere har foreningen om ni år 75 års jubilæum. Vi har i bestyrelsen drøftet, om man skulle oprette en jubilæumsfond. Der kom enkelte positive reaktioner fra forsamlingen, så vi vil i bestyrelsen pusle videre med den tanke.

Henny Bjerre Christensen sluttede af med at appellere til medlemmerne om at overholde tidsfristen for tilmelding, ligesom man kun kan deltage i elevmødet, hvis man er medlem.

Efter en kort pause fortalte Nanna Hørlück og Gustav Nedergaard nyt om skolevirksomheden, herom kan læses mere andetsteds i bladet. Men interessant at høre, at man stiler mod, at hver lærer får sit kontor, hvilket de jo nok har manglet i årevis.

Derefter var der tre kvarters rundgang i de nye lokaler. Nu er der nok nogen, der vil spørge sig selv, om de kan blive ved at have nyt at vise rundt i, men det er faktisk tilfældet, og det vil der fortsat være i årene, der kommer.

Elevmødet sluttede med festmiddag i Salen, som var fyldt til bristepunktet.

Middagen bestod af en skive ananas med rejer og kaviar, hertil kuvertbrød. Hamburgerryg i fad med champignon og ærter, løse ris og grøn salat m. ymerdressing. Kanelæbletærte m. flødeskum og kaffe. Altsammen arrangeret, tilberedt og serveret af køkkenledereleverne, som alle havde blå



cowboynederdele og hvide bluser på med et blåt tørklæde om halsen – dygtige er de, og nydelige så de ud.

Under middagen var der foruden taler og sange et lille kulturelt indslag i form af et børnekor fra Sorø Musikskole under ledelse af Frank Guldagger på klaver. De underholdt os med sange både fra Rusland, Sverige og Israel og gjorde det så nydeligt. De sluttede af med en række børnesange, der var fikset lidt op og tilsat rumbarytme – en dejlig oplevelse, som de høstede meget bifald for.

Til slut en hjertelig tak til skolens ledelse og lærere samt alle de, der mødte op og var med til at festligholde denne dag.

Vel mødt til elevmødet den 1. lørdag i september 1979.

*Lisbeth Skafte Christensen.*



# Erfaringer fra en »ny« husholdningslærer

Ved *Jette Gregersen*, Silkeborg Husholdningsskole.

Den 14. januar 1978 udklækkedes det første hold husholdningslærere med den nye uddannelse fra seminariet – og dermed var jeg nyuddannet husholdningslærer.

Der gik dog ca. ½ år, inden jeg tiltrådte min nye stilling. I den tid erfarede jeg, at det som nyuddannet kan være svært at få arbejde. Nok dels p. g. a. manglende arbejds erfaring, og at der er for lidt erfaring om vores uddannelse ude omkring, og dels p. g. a. hele arbejds situationen.

Den 1. august begyndte jeg på Silkeborg Husholdningsskole, hvor jeg er heltidsansat og underviser i kostfag.

Det var med nogen spænding, jeg påbegyndte arbejdet. Jeg havde fra forskellig side hørt, at den nye uddannelse indeholdt for lidt praktisk arbejde – især m. h. t. madlavning, og jeg skulle jo bl. a. også undervise i praktisk madlavning. Men jeg må konstatere, at det faktisk er gået smertefrit. Jeg har ikke følt, at mit praktiske grundlag er utilstrækkeligt – selvfølgelig mangler jeg erfaring, men det kan jeg kun opnå ved hver dag at arbejde med tingene.

Jeg kom til skolen samtidig med, at man her startede med at undervise efter de nye undervisningsplaner. Det har sikkert været et plus for mig, da jeg



*Travlhed i køkkenet.*

på grund af omlægningen naturligt har fået større indflydelse på planlægningen af hele undervisningen, og vi har på skolen løbende diskuteret undervisningens tilrettelæggelse og forløb for at finde frem til den form, vi mener, fungerer bedst. Det er selvfølgelig ikke problemfrit at indkøre den nye undervisning, og man støder desværre mange gange på begrænsninger, som f. eks. kostforplejningen, tiden o. s. v.

Selv om jeg kendte en del til husholdningsskoler i forvejen, er jeg blevet overvældet af, hvor megen tid arbejdet som lærer på en husholdningsskole kræver. Al begyndelse er svær. – Det kræver megen tid derhjemme til forberedelse o. s. v. Ind imellem er der vagter, hyggeaftener og andre arrangementer på skolen. Disse kostskoleaktiviteter har den fordel, at man kommer til at kende eleverne meget godt, hvilket også fremmer samarbejdet med dem i undervisningen.

Når man kommer til en ny arbejdsplads, møder man en masse nye ting. Det har derfor også her i begyndelsen været en stor fordel for mig, at der på skolen i forvejen var husholdningslærere med forskellige erfaringer, idet jeg har kunnet få støtte og hjælp fra mine kolleger. De har medvirket til, at jeg har fået en ret blid start på mit arbejde. Samtidig har arbejdet også åbnet for en masse nye og spændende udfordringer.



Bestyrelsen for Elevforeningen »Ankerhus« ønsker medlemmerne og andre læsere af bladet en glædelig jul og et godt nytår.

*Elna Hjort Jensen.*

*Lisbeth Skafte Christensen.*

*Ingrid Krabbe Larsen.*

*Kirsten Lillelund Sørensen.*

*Hanne Holm Hansen.*

*Henny Bjerre Christensen.*

---

## Indbydelse

Alle der er færdiguddannet på ANKERHUS i 1919 (60 års jubilar) og i 1929 (50 års jubilar) er Elevforeningens gæster ved elevmødet 1979.



# Fransk mad – Tværfaglig opgave april 1978

v/ *Ruth Vædele Jensen* –  
underviser køkkenledere på Gl. Ankerhus

I lighed med tidligere år arrangerede vi en tværfaglig uge for vore køkkenlederelever. Dette er en mulighed indlagt i uddannelsen på sidste teorikursus, og det giver en inspirerende pause fra den almindelige undervisning både for elever og lærere.

Vi har nu prøvet disse opgaver nogle gange, og vor erfaring siger os, at noget med mad »fænger« bedst. Efter megen hovedbrud valgte vi emnet: »Fransk mad«.

Hvorledes skulle vi så gribe et sådant emne an? Vi ville gerne dække så meget af Frankrig som muligt, og vi ville benytte lejligheden til at orientere eleverne om fransk vin og spiritus, et emne der ikke indgår i den daglige undervisning.

Et problem, vi støder på hvert år, når vi skal afholde den tværfaglige uge, er: »Hvorledes får vi motiveret eleverne til at tænke i helt andre baner end den daglige«? Problemet blev løst ved, at vi fik en ekspert i »det franske køkken« til at indvi eleverne i flere finesser indenfor fransk kogekunst. Marianne Stürup fortalte inspirerende, levende og med mange personlige oplevelser om emnet og drejede vore tanker i den rigtige retning. Dette foredrag afholdtes i ugen før den tværfaglige, så eleverne kunne indstille sig på opgaven i god tid.

Vi skabte på forhånd lidt fransk stemning ved at pynte et klasseværelse med frankrigskort, plakater og en lille udstilling med »fransk kogegrej«.

Ugens program så således ud:

*Mandag og tirsdag:* Det franske landkøkken – teori og praktik.

*Onsdag og torsdag:* Det nye franske køkken – teori og praktik.

*Fredag:* Bellacentrets udstilling: »Vært og gæst« med mange franske indslag.

Eleverne blev inddelt i 6 grupper, og de første to dage arbejdede de med hver en provins. Disse var Normandiet, Provence, Dorgogne, Bourgogne, Bretagne og Lorraine. Opgaven lød på at sammensætte én for provinsen typisk middag, bage en kage samt tilberede en ret til aften.

Udover dette skulle de tilegne sig viden om lokale særpræg, specielle afgrøder, erhverv m. m., og formidle denne viden ved hjælp af udstilling til de øvrige elever. Den 3. og 4. dag blev brugt til »Det nye franske køkken«, og her blev hovedrettens kødsort opgivet på forhånd. Ialt blev okse-, svine-, kalve-, lammekød, fjerkræ og fisk repræsenteret for at variere middagene så meget som muligt. Ud fra det givne skulle så middagene sammensættes, og resultatet blev 6 meget forskellige middage.

Eks. på en middag:

Omelet med champignon  
Tyndsteg med hvidløgssmør  
Grønsagssauté  
Brie med druer og appelsin  
Jordbærtærte

Prisen for denne middag blev 36 kr. pr. person tillavet til 10 personer.

I en dags opgave indgik foruden middagen kage og aftenret, og det kan vel så ikke undre nogen, at prisen pr. person kunne »snige« sig op på ca. 47 kr. pr. dag!

I ugens løb blev eleverne desuden orienteret om forskellige franske varer og om franske vine, sidstnævnte var ikke det mindst populære. For at undgå diskussion havde vi på forhånd bestemt, at der til maden skulle serveres en god daglig vin ens for alle. De finere vine og mere stærkere drikke blev præsenteret og prøvesmagt onsdag eftermiddag med anvisning om korrekt brug og servering.

Ugen sluttede med besøg i Bella-Centret, en værdig afslutning, da megen fin kokkekunst var repræsenteret derinde sammen med mange franske varer. Disse blev nok studeret med en større interesse, end tilfældet ellers ville have været.

Hvorledes forløber en sådan uge?

Hvad får eleverne ud af et sådant arrangement?

Hvad vil vi lærere opnå?

Der er mange spørgsmål at tage stilling til, idet det både er en meget arbejdskrævende, men så sandelig også en meget dyr uge – bliver anstrengelserne så honoreret? Om eleverne bliver bedre til at lave mad ved jeg ikke; set med mine øjne oplever og lærer de en masse (blot står det ikke i kartoteket). Det svirrer i luften med udtryk som Saucer – pateér – timbaler – tærter – cremer – garniturer – buket garni osv. Eleverne spærrer øjnene op, når de ser æggemængderne, smørmængderne, det store antal retter ved middagen, og den tid det tager at fremstille maden, de lærer at »simrekoge« og ikke »buldreko«. De undrer sig over, at menuén mange gange først bestemmes, når franskmændene ser, hvilke råvarer der er bedst i øjeblikket, og de fornemmer hvilken omhu maden tilberedes og serveres på. Når først eleverne er kommet i gang, bliver de opslugt af emnet, og resultatet bliver i sidste ende, at middagen serveres med franske kokkehatte, på ternede bistroduge og med øje for, at det hele skal smages, og som eneste skår i glæden – vi kan ikke konversere på fransk. Alt i alt tror jeg en lærerig uge, hvor vi er sammen om noget helt andet og alligevel holder os indenfor interesseområdet.

Mit ønske er at åbne elevernes øjne for glæden ved, midt i jouletællingens, rationaliseringens og fiberkostens tidsalder at tilberede og servere vel-tillavet mad.

Til slut vil jeg ønske jer alle en rigtig glædelig jul.

*Ruth Vædele Jensen.*

## 1978 – Udvekslingernes år

De opgaver, som det nyligt afgåede DSR har haft at arbejde med i 1978, adskiller sig en del fra de foregående års opgaver. DSR arbejder som bekendt for de studerende og tager sig af de interne problemer eller ønsker, som måtte opstå i løbet af studietiden. Det bearbejdede emne videreføres til f. eks. lærerråd eller seminariets rektor.



*Karin fra Umeå. Rolf fra Stabekk. Christa fra Helsingfors. Gustav fra Ankerhus.*

Vores arbejde har været langt mere udadventt, idet vi har haft besøg af studerende fra Skandinavien og fra England, nærmere betegnet Wales.

Det første besøg, som fandt sted i begyndelsen af april måned, er en ordning af ældre dato. Denne tjener til at skabe et bedre kendskab og kontakt til de andre husholdningslærerstuderende i Norge, Sverige, Finland og Island. Hvert andet år bliver der sendt en studerende her fra Ankerhus til et af de nordiske lande, hvor de i en uge skal følge undervisningen på det pågældende seminarium. Det går således på tur at være værtsseminarium, og planlægningen for udvekslingen foregår mellem de pågældende seminarieres rektorer. DSR blev således spurgt, om vi ikke ville tage os lidt af gæsterne i deres fritid og om aftenen, hvilket vi selvfølgelig gerne ville. Der kom tre studerende på besøg: Karin Reinklou fra Umeå i Sverige, Rolf Sjøen fra Oslo i Norge og Christa Korhonen fra Espoo i Finland. Sammen med dem fik vi mange hyggelige timer og også et godt indblik i deres uddannelse, som på nogle områder var foran os, men på andre bagefter. Vi finder, at det





*De nordiske gæster Krista, Karin og Rolf rejser fra Ankerhus.*

er en meget god måde at skabe nye impulser og ideer til omstrukturering af vor egen uddannelse, så den engang med tiden bliver bedre og bedre. Programmet i øvrigt vil vi ikke omtale nærmere her, idet det minder en hel del om Wales-programmet.

Hvordan vi i det hele taget kom i kontakt med »Home Economics Teacher Trading College« i Cardiff, Wales, er en lang og indviklet historie. For oversigtens skyld skal det gøres meget kort. Det var waliserne, som tog initiativet og henvendte sig til os, dvs. efter diverse omadresseringer. En af deres lærere, Nora Hind, havde flere gange været i Danmark og kunne egentlig godt tænke sig at uddybe kendskabet til den danske husholdningslæreruddannelse. Nedergaard modtog derfor i begyndelsen af 1978 et brev, hvori der blev spurgt, om vi var interesseret i en eventuel udveksling mellem studerende fra Wales og Danmark. Herefter fik DSR overdraget denne invitation, og siden har en lille gruppe arbejdet videre med sagen og ordnet den fornødne korrespondance og planlægning. Dette arbejde mundede ud i, at vi for nylig har haft besøg af en lille prøvedelegation fra Wales i 1½ uge. Den bestod af to lærere: Nora Hind og Joan Gregory og tre studerende Linda Jones, Carol Williams og Rhian Jones, hvoraf sidstnævnte var den eneste, der kunne tale walisisk. Det er klart, at det tog en hel del tid at få et sådant program til at køre, men med hjælp fra både lærere og studerende blev deres besøg ganske vellykket.

For at de kunne få et indblik i vores uddannelse, fulgte de undervisningen på de forskellige semestre, men i længden blev det jo nok lidt kedeligt, idet de jo ikke forstod dansk. Øvelseslektionerne var forståeligt nok de mest vel-lidte. For ikke det hele kun skulle dreje sig om skolen, blev de inviteret hjem hos forskellige studerende, som traktered dem med et væld af hjem-mebagt brød og kager – til walisernes begejstring! Ved samme lejlighed blev der under afslappede forhold snakket om de studerendes situation i begge lande og om, hvad man gjorde i sin fritid.

De deltog også i invielsen af Regensen og fik her stiftet bekendtskab med, hvordan der festes på Ankerhus – og inden vi så os om, var også de ude på dansegulvet.

Ud over seminariet blev der aflagt besøg på Husholdningsskolen, Sorø Akademi, en ungdomsskole, Øernes, Slagteriskolen og Slagteriernes Forsk-ningsinstitut i Roskilde og på egen hånd i Sorøs forretninger.

Fællesudvalget havde arrangeret en filmaften, og der blev vist en film af Fassbinder, og selvom den var på tysk, forstod vore gæster Fassbinders budskab.

I lighed med de nordiske studerendes besøg blev der afholdt en fællesaf-ten, hvor der blev orienteret om begge uddannelser på engelsk. Herefter blev der så hyggesnakket over en kop the eller kaffe med kage, og i aftenens løb kom nogle interessante oplysninger frem om forskelle mellem de to ud-dannelser. Her i Danmark er der kun én måde at blive husholdningslærer på, i England er der adskillige!

Den sidste dag, de var på Ankerhus, blev der arrangeret en bustur rundt i omegnen for alle interesserede. Bjernede Rundkirke blev først aflagt et be-søg, og her blev meget levende fortalt, på ægte midtsjællandsk, om kirkens historie, men det var desværre meget svært at oversætte til engelsk, så vores gæster fik nok ikke så meget ud af det. Dernæst gik turen til Fjenneslev kir-ke og videre til et besøg på et hønseri. Her blev vi vist rundt i silende regn-vejr, hvorefter vi blev trakteret med kaffe og boller. Lige inden vi gik inden-for, fortalte gårdmanden: »Yesterday there was 4000 steares sitting on the roof . . .«, hvorefter vore gæster så helt forkerter ud i hovedet. Sprogkyndige vil vide, at steares ikke betyder stære, men stude!! Sidste ophold på vor lille tur var Holmegård Glasværk, hvor vi også fik rundvisning. Der blev ind imellem lejlighed til at besøge Glass-shoppen, og der blev ganske givet købt mange julegaver efter de mange poser at dømme.

Herefter var 1½ uge gået, og de sidste fire dage skulle tilbringes i Køben-havn på Suhr. Som resultatet af besøget blev, at der drager fem studerende fra Ankerhus til Cardiff i efterårsferien og den efterfølgende uge, og vi ven-ter alle spændt på at høre om deres oplevelser. Udvekslingen mellem Wales og Danmark er blevet en realitet!

Iechyd da (walisisk og betyder good health).

*Ulla Hardt.*

# Nye husholdningslærere - nye arbejdspladser?

Ved *Bent Olsen.*



På opfordring fra redaktionen fra årsskriftet ANKERHUS er jeg blevet bedt om – som nyuddannet husholdningslærer – at komme med dette indlæg.

Der er vist ingen tvivl om, at det var med stor spænding, at vi nye husholdningslærere forlod vores trygge tilværelse på seminarierne – for at tage del i kampen om arbejdspladserne. Det er dog lykkedes de fleste af os at få et meningsfyldt arbejde, og det nok takket være vor alsidige uddannelse.

Nu er spørgsmålet så: har den nye uddannelse givet nye arbejdsområder? Det er nok for tidligt at svare klart på dette spørgsmål, men der viser sig måske nogle få tendenser her og der, specielt på det private arbejdsmarked. Det er her, at mit job kommer ind i form af en lidt ny kombination. Mit arbejdsområde kommer efter endt prøvetid til at omfatte produktudvikling af nye typer levnedsmidler samt særlig marketingsarbejde. Inden jeg beskriver dette nærmere, så vil jeg nævne, at man her har set muligheden på at bygge videre på en uddannelse, som foruden et teknisk/praktisk indhold også har en pædagogisk/psykologisk del – hvilket er meget vigtigt i dette tilfælde, hvor der er megen kundekontakt.

Jeg blev pr. 1. maj ansat hos Grindstedværket i Brabrand for at udføre produktudviklingsarbejde i et nystartet forsøgs køkken. Grindstedværket er en meget stor virksomhed med datterselskaber over det meste af verden, hvilket betyder megen kontakt med udenlandske kunder. Grindstedværket producerer dels medicinalvarer og dels hjælperåstoffer til levnedsmiddelindustrien, og det er disse hjælperåstoffer, som jeg arbejder med. De kan deles i to hovedgrupper, nemlig emulgatorer og stabiliseringsmidler og er alle produceret ud fra forskellige råvarer – dels fedtstoffer, proteiner og dels plante- og algetyper. Disse hjælperåstoffer kan anvendes i levnedsmidler som enten indeholder fedt eller vand; det vil faktisk sige alle typer levnedsmidler.



midler. Det betyder også, at forsøgskøkkenet får mange spændende opgaver i form af såvel danske som udenlandske produkter.

Da Grindstedværket ønsker, at der skal være en tæt kontakt mellem teknikere og kunder, betyder det også, at jeg har en hel del marketingsarbejde. Som eksempel herpå kan nævnes det tilfælde, hvor et firma henvender sig til Grindstedværket for at få hjælp til udvikling eller forbedring af deres produkter. For at få de bedste oplysninger og kontakter til kunden, sendes en tekniker ud til det pågældende firma – herved fås et bedre indblik i firmaets produktønsker, og man kan derfor også meget lettere løse den pågældende opgave. Her er det af betydning for teknikeren at have en pæd./psyk. baggrund, så kundebetjeningen kan blive så god som mulig. Min første opgave blev at indrette det nystartede forsøgskøkken i et 80 m<sup>2</sup> tidligere laboratorium, og efterhånden synes jeg, at vi har fået et dejligt lokale. Det er blevet mit ansvar at sørge for driften af forsøgskøkkenet, herunder kontoansvar og beskæftigelse af to assistenter.

Forsøgskøkkenet arbejder meget tæt sammen med de øvrige laboratorier, hvor der bl. a. findes »pilot plants« til fremstilling af icecreme, margarine og bageriprodukter. Grindstedværkets forsøgs- og udviklingsafdeling i Brabrand beskæftiger ca. 120 mennesker, bl. a. mejeriingeniører, civilingeniører bromatologer, spec. fagfolk og altså en enkelt husholdningslærer.

Til slut vil jeg gerne bekræfte de mere erfarne husholdningslæres udtalelser om, at man til stadighed må uddanne sig og bygge videre på sin allerede erhvervede viden. For mit vedkommende har det betydet, at jeg især har studeret en hel del levnedsmiddelkemi, teknologi og maskinlære, og fremover må påregne at bygge mere til min husholdningslæruddannelse.

Med venlig hilsen

*Husholdningslærer Bent Olesen, Århus.*

## Magdalene Lauridsens fond

Fondets formue er pr. 31. december 1977 kr. 59.151,74.

Der er i 1977 indkommer 1275 kr. i gaver.

Som omtalt i fjor arvede fondet 2 pantebrevbreve efter Margaret Lauridsen. Der er nu afregnet med boet, og fondets arv udgør kr. 29.096,25. Da undervisningsministeriet har givet tilladelse til, at arveafgiften – kr. 3.486 – tages over driften, vil der ikke blive uddelt legater, før regnskabet for 1978 foreligger.

Else Thomsen er valgt som suppleant for Elna Dam.

*Thea Rasmussen.*

# Ansatte på Ankerhus i 1978

## *Seminariet, lærere:*

Lisbeth Allesøe

Elna Bækdorf

Inga Kristoffersen

Krista Laursen

Britta Lambæk Nielsen

Tina Hyldegaard-Petersen

Sigrud Willadsen

Magny Andersen

Hanne Christoffersen

Kurt Larsen

Else Nedergaard

Anne Birgitte Nielsen

John Ricard

Åge Hovmand.

Karen Brinkmann

Torben Christoffersen

Ingrid Krabbe Larsen

Gustav Nedergaard

Bent Hyldegaard-Petersen

Mette Trojel

## *Andre medarbejdere:*

Poul Ancker Kofoed

Leif Hansen

Rita Borlund Jeppesen

Jytte Bagge

Inge Merethe Olsen

Ludvig Fischer

Anita Høy Hansen

Doris Tofte

Ingeborg Højer

Eva Holm

Ingelise Andersen

Else Marie og

Valdemar Hein Pedersen.



1. række fra venstre: Anita Høy Hansen, Rita Borlund Jeppesen, Hanne Christoffersen, Else-Marie Hein Pedersen, Britta Lambæk, Else Nedergaard, Gustav Nedergaard.

2. række fra venstre: Jytte Bagge, Ingrid Krabbe Larsen, Ingeborg Høyer, Tina Hyldegaard-Pedersen, Krista Laursen, Kurt Larsen, Åge Hovmand.

3. række fra venstre: Magny Andersen, Elna Bækdorf, Eva Holm, Inge Merethe Olsen, Sigrud Willadsen, Karen Brinkmann, Torben Christoffersen.

4. række fra venstre: John Richard, Valdemar Hein-Pedersen, Ludvig Fischer, Poul Ancher Kofoed.

## Ansatte på Ankerhus Husholdningsskole 1978

### Lærere:

Nanna Hørlück Hansen	Bente Balle Jegstrup	Kirsten Ll. Sørensen
Ruth Vædele Jensen	Kirsten Egholm Pedersen	Lis Henriksen
Aase Christiansen	Else Marie Kristensen	Ingelise Christensen
Bente Ladef. Petersen	Sofie Larsen	Claus Jørgensen
Bodil Høgenhaven	Birgit Amstrup	Hanne Petersen
Jytte Herget	Norma Grønlund	

### Andre Medarbejdere:

Hanne Henriksen

Anna Larsen



*Forrest fra venstre:* Lis Henriksen, Aase Christiansen, Else Marie Christensen, Hanne Henriksen.

*2. række fra venstre:* Kirsten Egholm Petersen, Sofie Larsen, Bente Ladefoged Petersen.

*3. række fra venstre:* Ruth Vædele Jensen, Bente Jegstrup, Nanna Hørlück Hansen.



## Noter og Nyt

Denne overskrift er jo egentlig noget forpligtende, idet den faktisk indebærer, at *alt* bliver noteret ned i årets løb, og det kniber det noget med, men der bliver alligevel en del mærkedage og begivenheder, som ikke bliver medtaget i de respektive beretninger.

Der har for eksempel igen været en hel del mærkedage, som naturligvis er blevet behørigt fejret.

Den 10. marts rundede Regenskantinens ihærdige leder Ingrid Krabbe Larsen de tre snese. Der var åbent hus på Frihedsvej, og mange nuværende og tidligere Ankerhus'ere benyttede sig af lejligheden.

Poul Anker Kofoed – den nuværende leder af kontoret – blev »voksen« den 17. juni, det vil sige, at han fyldte 50 år. Det var jo lige i eksamenstiden, men der blev da tid til at få en kop morgenkaffe i Kantinen med en »lille een« til – hvor Kofoed var vært!

Den 21. august kunne vi drage til Frederiksberg og gratulere Else la Cour Hansen med 70-års dagen. Hun trives godt ved pensionisttilværelsen og havde dagen før haft et kæmpe familiegilde. Vi ser heldigvis Else Hansen af og til som tilsynsførende ved eksamener m. v.

Amtmand, baron V. Wedel-Wedellsborg, der i mange år har været et trofast medlem af institutionens bestyrelse og senest i forretningsudvalg og næstformand, fyldte 70 år den 12. november. Amtmanden fratræder stillingen den 1. december og flytter til København. Der blev derfor på bestyrelsesmødet i november taget afsked med ham som medlem af bestyrelsen og som Sorø-borger.

En anden af forretningsudvalgets medlemmer, Tove Lindbo Larsen, fylder den 25. december 50 år. Det er en travl organisationskvinde, der hermed bliver »voksen«! Et udpluk af hvervene er: medlem af folketinget, formand for husholdningslærerforeningen, formand for pensionisternes samvirke, medlem af FDB.s hovedbestyrelse o. m. m.

Også de almindelige skoledage afbrydes heldigvis af forskellige fester og små markeringer.

Det hold, der blev færdige i januar 1978, forlystede os i december med en morsom sidste skoledag kort før jul – og viste med stor sans for kreativitet, hvad de ventede sig af fremtiden, idet de spillede roller som arbejdsløse eller ved jobs, som ikke just var produkt af uddannelsen – heldigvis blev chancerne betydeligt bedre, end det så ud til i december – det kan bl. a. læses af Bent Olesens indlæg andetsteds – han spillede hin december-morgen »toilet-mand« på Hovedbanegården.

Som en udløber af spillemandsmusik ved den store indvielsesfest i 1976, havde vi en spillemandsaften på seminariet i februar, og det blev en stor succes – sådan en ganske almindelig onsdag aften. Det bringer tankerne tilbage til de tider, hvor folkedansen blev dyrket rundt om i forsamlingshuse.

Også den »bildende kunst« bliver der tænkt lidt på. Vi fik jo i jubilæums-gave 2 fine malerier – og penge til fotostater fra gamle tider på Ankerhus.

Siden har vi udvidet samlingen beskedent med dels enkelte Heerup billeder og senest Arnoldi i de nye lokaler på Regensen. Det skyldes for en del, at vi har fået et grafisk atelier til Sorø, idet Galleri Stubtoft åbnede i september i Søgade i et nyrestaureret dobbelthus. Stubtoft kommer fra Høng, og vi har i de sidste par måneder haft et samarbejde om både bogtryk og grafik.

Yderligere fik vi mulighed for at skaffe os 6 eksemplarer af grafiske malerier – Maya-kultur – af Carl-Henning Petersen.

Herudover har vi stillet seminariets 5 klasseværelser til rådighed for en kunstudstilling i efterårsferien – Vestsjællands Kunstnersammenslutning udstiller med en meget stor produktion, der kan ses!

Fællesudvalget sørger for seminariets sceniske oplevelser ved at arrangere teaterture til København for billige penge og er samtidig begyndt af lave filmaftener med seriøse film.

Og det er måske nok værd at notere, at Sct. Hans aften igen i år blev fejret på Ankerhus, idet De Studerendes Råd inviterede til en festlig aften med grillede kyllinger på græsplænen og derefter bål ved sportspladsen – afsluttende med dans i »Lediggang«. Men uheldigvis begyndte 1978's regnfulde sommer den aften – midt i de grillede kyllinger begyndte regnen at styrte ned!

Samfundspolitisk har det også været et spændende år med kommunevalg og folkeafstemning om 18-års valgret. Og det har vi selvfølgelig også interesseret os for her på Ankerhus – nogen af os lidt for meget!

Valget resulterede i, at Else Nedergaard blev genvalgt til byrådet og til posten som formand for det kulturelle udvalg.

Jeg selv blev opfordret til at nedlægge min post på Ankerhus, og denne opfordring kom fra en af de lokale Glistrup-fans, der ikke kunne lide, at jeg havde skrevet i avisen, at jeg synes, at en partileder med en skattedom burde gå sin vej i stilhed! Nej, politik er en farlig levevej.



# Regnskab for Elevforeningen Ankerhus

1. september 1977-31. august 1978.

	<i>Udgifter</i>	<i>Indtægter</i>
Kontingent for 1019 medlemmer . . . . .		14.678,06
Renter . . . . .		1.700,92
Salg af sangbøger . . . . .		60,00
Anonym gave . . . . .		1.000,00
Elevmødet 1977 + indbydelse og forsendelse 1978 . . . . .	7.940,18	5.215,00
Årsskrift 1977, incl. porto . . . . .	16.392,80	
Kontorudgifter . . . . .	53,95	
Bestyrelsen . . . . .	408,90	
Gaver . . . . .	608,60	
Legater . . . . .	1.000,00	
	Ialt	
Årets driftsunderskud . . . . .	26.404,43	22.653,98
		<u>3.750,45</u>
		<u>26.404,43</u>

*Status pr. 31. august 1978*

Indestående i bank . . . . .	13.083,33
Indestående på giro . . . . .	189,88
Kontant beholdning . . . . .	<u>178,99</u>
Formue pr. 31. august 1978 . . . . .	<u>13.452,20</u>

*Ingrid Krabbe Larsen*  
kasserer

Dags dato gennemgået regnskaber – bankbøger – giro og kontant beholdning kontrolleret – alt i orden.

Sorø, den 14. august 1978.

*Sign. Ellen Petersen/Rebekka Astrup Jørgensen.*



# Kursusdeltagere

## Dimittender januar 1978

- 7401 Elsebeth Clausen, Slagelsevej 170, Ladby, Næstved.
- 7402 Ulla Margret Fleischer, Borgmesterfinksgade 14, Åbenrå.
- 7403 Ketty Honoré, H. C. Andersensvej 65, 2., Næstved.
- 7404 Jette Gregersen, Vanget 3, Nørresundby.
- 7406 Janne Hæstrup Hansen, Kileparken 4, Tilst, Mundelstrup.
- 7407 Birgitte lund, Ørsløvvestervej 77, Fjenneslev.
- 7408 Anne Munk Madsen, Bøgevej 6, Odder.
- 7410 Bent Olesen, Strandbygade 75, Esbjerg.
- 7411 Elin Pedersen, Bredgade 61, Tårs.
- 7412 Grethe Høvertoft Pedersen, Hover, Vejle.
- 7414 Birthe Høyer Svendsen, Stationsvej 3, Munkebo.
- 7415 Bodil Vestergaard, Kollekolle, Vig.

## Studerende i 4. klasse fra august 1978

- 7501 Lissi Andersen, Mølmarksvej 12, 5700 Svendborg.
- 7502 Karen Bastholm, »Faurholt«, 9230 Hjallerup.
- 7503 Ingrid Bertelsen, Hvedevangen 24, 8200 Århus N.
- 7504 Annie Fabricius Christensen, Skovboulevarden 29, Stevnstrup, 8870 Langå.
- 7505 Jessie Christensen, Østervang 5, 4970 Rødby.
- 7506 Ann Birgitte Clement, Tværtøften 44, Lind, 7400 Herning.
- 7507 Lone Pinstoft Deleuran, »Regeruphøj«, 4171 Glumsø.
- 7508 Kirsti Eikre, Jønsberg Landbruksskole, 2310 Stange, Norge.
- 7510 Anne-Birgitte Grønval, Hovedgaden 35, Pedersker, 3720 Åkirkeby.
- 7512 Hanne Bøgholm Hansen, Årestrupvej 6, 5000 Odense.
- 7513 Lene Dalsgaard Hansen, »Hjemdalsgaarden«, Parnasvej 56, 4180 Sorø.
- 7514 Jeannette Henriksen, Kirkealle 12, 4970 Rødby.
- 7516 Anne Marie Hjort, Bøgeallé 25, Skodborg, 6600 Vejen.
- 7518 Bente Johnsen, Åbakkevej 5, 5464 Brandrup, Fyn.
- 7520 Elin Gitte Koch, Meelse, 4871 Horbelev.
- 7521 Dorrith Bro Larsen, Flintinge Langgaard, 4891 Toreby L.
- 7523 Randi Larsen, Staslundevej 28, Udby, 4300 Holbæk.
- 7524 Lisbeth Laursen, Tjørnebakken 3, 8500 Grenå.
- 7525 Lisbeth Ørum Meier, Hyldevej 8, 7100 Vejle.
- 7526 Anne Camille Mikkelsen, Øsløs, 7742 Vesløs.
- 7528 Else-Kamie Nymann, Ingstrupvej 31, Rødding, 8800 Viborg.
- 7529 Anette Nørgaard, Hovedgaden 17, Uggerløse.
- 75041 Birgit Poulsen, Enighedsvvej 9, 4180 Sorø.
- 7531 Jens Poulsen, Hobrovej 431, 9200 Skalborg.
- 7532 Ellen Margrethe Rasmussen, Aptrupvej 79, Sall, 8450 Hammel.
- 7533 Margot Rolland, 5240 Valestrandsfossen, Norge.
- 7535 Britt-Johanne Skullbru, 8375 Skullbru, Norge.
- 7536 Anne Staunsbæk, Brorholtevej 25, Præstegården, 8430 Vadum.
- 74039 Jette Steensgaard, Stenild, 9500 Hobro.
- 7538 Helene Svendsen, Ll. Strandvej 1A, 2900 Hellerup.
- 7539 Lisbeth Søgaard, Egelund, 7470 Karup J.
- 7541 Inger Thomsen, Boddum, 7760 Hurup, Thy.
- 7542 Susanne Vænggaard, Lindebjergvej 19, 4180 Sorø.

### Studerende i 3. klasse fra august 1978

- 7602 Kirsten Jul Johansen, Lyholmvej 10, Magentbølle, Vissenbjerg.  
7603 Margit Hedegaard Andersen, »Lykkensro«, 8765 Klovborg.  
7604 Tove Lundstrøm Andersen, Højvangsvej 91, 8260 Viby J.  
7606 Hanne Berg, Stollig Bygade 12, 6200 Åbenrå.  
7608 Annemette Thy Christensen, Østergade 26, 6500 Vojens.  
7609 Birgit Christensen, Tåstrupgaard, Hyllinge, 4700 Næstved.  
7610 Lone Merethe Christensen, Enghavegården, Stude, 4241 Vemmeløv.  
7611 Nancy Ann Egede-Jensen, Herslevgaard, Herslevvej 8, 4270 Høng.  
7612 Rikke Eltzholtz, Erantisvej 34, 9400 Nørresundby.  
7614 Jane Kathrine Hansen, Nørby, Visby, 6270 Tønder.  
7615 Ulla Hardt, Apolløvej 3, 4780 Stege.  
7616 Kamma Serup Hedegård, Kirkevej, Øls, 9500 Hobro.  
7617 Jane Lund Henriksen, Rolighedsvej 44, 5900 Rudkøbing.  
7515 Kristine Himmelsbach, Sagasvej 12, 1861 København V.  
7619 Marit Smalbro Jacobsen, Hjørnehusvej 17, 4720 Præsto.  
7620 Egon S. Jensen, Starup, 7200 Grindsted.  
7621 Eva Elisabeth Jensen, Gl. Skovvej 89, Søby, 4300 Holbæk.  
7622 Kitzzi Mönichen Jensen, Stenstrupvej 2, 4180 Sorø.  
7624 Jette Kiel, Erritsø Bygade 26, 7000 Fredericia.  
7625 Anne Marie Lauridsen, Havnsøvej 32, 4591 Føllenslev.  
7626 Inga Lund, Stennervej 8, Ny Gesinge, 5700 Svendborg.  
7627 Bente Fogh Mortensen, Tolstrup, 8500 Grenå.  
7628 Else Neergård, Lysholtevej 139, 7100 Vejle.  
7629 Ann Tind Nørskov, Vinkelvej 212, Vinkel 8800 Viborg.  
7630 Erling Skovsbo Pedersen, Lyngen 26, Ejerslev, 7900 Nykøbing M.  
7632 Knud Erik Mosegård Pedersen, Nervøvej 15, 9430 Vadum.  
7634 Lisbeth Petersen, Skortskær 7, 4591 Føllenslev.  
7635 Birgitte Ingemann Rasmussen, Birkebakken 5, 4850 Stubbekøbing.  
7638 Anne Gertrud Holm Svensson, Bindernæsvej 9, Rødby Havn, Rødby.  
7641 Else Skou Thirup, Kløvervangen 69, 8541 Skødstrup.  
7618 Karen Holt, Fuglemosevej 17, 2970 Hørsholm.  
7511 Frede Dalgaard Hansen, Enghavevej 13, 6100 Haderslev.

### Studerende i 2. klasse fra august 1978.

- 7701 Dorthe Andersen, Hampehaven 19 Randers.  
7702 Dorthe Østergaard Andersen, Hovedgaden 30, Ørnhøj.  
7703 Hanne Birthe Woller, Karlemosevej 105, 2. tv., Køge.  
7704 Lone Merete Andersen, Skipper Clementsvej 10, Åbybro  
7709 Dorte Boel Friis, Goldsiggaard, Volsted, Støvring.  
7711 Kirsten Bach Hansen, Overmarken 9, Haldrup, Horsens.  
7712 Anne Knudsen, Chr. Lunds Allé 56, Fr. Bøge.  
7714 Bente Henriksen, Møllebakken 15, Slagelse.  
7716 Annette Kirstine Jensen, Mejlbyvej 664, Mejlby, Hjortshøj.  
7718 Merete Jensen, Gråstensvej 16, Felsted, Åbenrå.  
7719 Susanne Elberg Jensen, Valmuevej 21, Slagelse.  
7721 Hanne Kjærulff, Svendborgvej 50, Ringe.  
7723 Susanne Bagge Hansen, Vestre Landevej 210, Stokkemarke.  
7723 Karin Jytte Seiding, »Svanevig«, Brandholm, Maribo.  
7725 Lene Kring, Frifeltvej 13, Håstrup, Fredericia.  
7727 Lisbeth Rask Larsen, Skansevej 15, Reersø, Gørlev.  
7728 Jette Laursen, Høstrup, Haderup, Skive.  
7729 Jytte Murmann, Frejasvej 20, Randers.

- 7730 Ann Møller, Myrehøjvej 27, Svendborg.  
 7731 Annette Drud Kirkegaard Nielsen, Thulevej 26, Ålborg.  
 7732 Birgitte Karstoft Nielsen, Høgsholt Skovgård, Vejle.  
 7733 Inge Lybecker Nielsen, »Nittebjerggård«, Sundbylillevej 11, Frederikssund.  
 7735 Inger Nielsen, Vistorp, Sunds.  
 7737 Birgitte Wismer-Pedersen, Frederiksborgvej 88 B, Roskilde.  
 7739 Kirsten Rasmussen, Svendborgvej 25, Kværndrup.  
 7740 Else Marie Severinsen, Tøstrupvej 43, Nemtofte.  
 7732 Berit Jul Sørensen, Dyssevænget 14 A, Brønshøj.  
 7746 Jette Vilhelmsen, Stollig Bygade 2, Åbenrå.  
 7747 Anne Mette Thiesson Wollesen, Ligustervænget 6, Ringsted.

## Studerende i 1. klasse fra august 1978.

- 7801 Gitte Jul Andersen, Schleppegrelsgade 55, 3. th., 9000 Ålborg.  
 7802 Kirsten Andersen, Priceshavevej 16, 5600 Fåborg.  
 7803 Pia Mirella Apostoli, Kærsholmvej 3, Grumstrup, 8732 Hovedgård.  
 7804 Helle Vibeke Bagge, Dyrhaugevej 8, 4220 Korsør.  
 7805 Anette Bramming, Storgade 96, 6052 Viuf.  
 7806 Grethe Esbernsen, Stavadvej 32, 9700 Brønderslev.  
 7807 Jessie Frederiksen, Ladegårdsparken 69, 3.tv., 4300 Holbæk.  
 7808 Jonna Hansen, Gunderupvej 262, 9230 Svenstrup.  
 7809 Susanne Margrethe Hansen, Parkvej 6 C, st. th., 4230 Skælskør.  
 7810 Bente Elisabeth Vines, Ægirsvej 5, 4100 Ringsted.  
 7811 Eva Haugaard, Skyttevej 6, 5591 Gelsted.  
 7812 Helen Hjertholm, Højrupvej 22, Taulov, 7000 Fredericia.  
 7813 Birthe Jensen, Gyvelvej 3, 6670 Holsted.  
 7814 Lene Elisabeth Jensen, Lundergårdsvej 21, 9440 Kås, Åbybro.  
 7815 Lise Lykke Jensen, Kongsgårdsvej 6, 6800 Varde.  
 7816 Inge Bonde Jespersen, Norgesvej 31, 6000 Kolding.  
 7817 Bodil Jørgensen, Sorøvej 64, 4295 Stenlille.  
 7818 Karin Britta Jørgensen, Kontorparken 10, 1.th., 2400 København NV.  
 7819 Hanne Kjemstrup, Vestbygade 27, Haverslev, 9510 Arden.  
 7820 Nina Birgit Klausen, Havrehøjvej 8, 3751 Østermarie.  
 7821 Erik Gordon Lunn, Viborgvej 199, 9670 Løgstør.  
 7822 Anne Marie Weber Madsen, Skovmøllevvej 24, 5881 Skårup.  
 7823 Per Thun-Madsen, Sandalsparken 16, 1. tv., 5700 Svendborg.  
 7824 Marianne Mogensen, P. M. Madsensvej 19, 5260 Odense.  
 7825 Mette Neesgaard, Svinkløvvej 91, Kollerup, 9690 Fjerritslev.  
 7826 Anne Marie Skov Nielsen, Hærvejen 47, 7183 Randbøl.  
 7827 Birgitte Plougheld Olsen, Mønvej 110, 4734 Allerslev.  
 7828 Mariane Louise Kunter Pedersen, Heimdalsvej 1, 6000 Kolding.  
 7829 Susanne Elisabeth Krogh Pedersen, Skovvej 27, Stilling, 8660 Skanderborg.  
 7830 Karen Funch Poulsen, Agerbæksvej 8, H, 8240 Risskov.  
 7831 Maj-Britt Riget, Gyldenløvesgade 12, 1369, København K.  
 7832 Vibeke Rømer, Gyvelvej 1, 9870 Sindal.  
 7833 Bodil Randi Seemann, Sdr. Fovrfeldtsvej 15, 6700 Esbjerg.  
 7834 Margrethe Seirsen, Solbrinken 15, 8270 Højbjerg.  
 7835 Lis Vinther, Jægervangen 22, 2635 Ishøj.  
 7836 Else Wehner, Sønderportsgade 12, 6760 Ribe.  
 7739 Lene Roel Kjeldsholm, Brønlands Alle 19, 2900 Hellerup.  
 7710 Anne Hartmann Grotrian, Åhavevej 50, 8600 Silkeborg.  
 7734 Inge Vibeke Nielsen, Norgesgade 39, 7430 Ikast.



## Afsluttende kursus E. F. G. – 2. del trin 2. januar 1978.

Pia Christiansen, Tornemarksvej 1, 4700 Næstved.  
Eva Ditlevsen, Mikkelhøj 56, 4736 Karrebæksminde.  
Åse Behrentz Frederiksen, Hanebakken 35, 9520 Skørping.  
Lisbeth Hvidtfeldt, Mosevangen 19, 4220 Korsør.  
Anne Birgitte Juul, Volsted, 9530 Støvring.  
Johanne Kahlia, Kungmiut, 3913 Angmagssalik.  
Pia Knudsen, Rødhøjvej 24, Svenstrup, 4220 Korsør.  
Britta Larsen, Toftevænget 14, 9300 Sæby.  
Susanne Larsen, Obovej 5, 3650 Ølstykke.  
Nina List, Højgårdstøften 336, 2630 Tåstrup.  
Ena Merrald, Kamstrupvej 7, Vor Frue, 4000 Roskilde.  
Bente Mortensen, Birkedhøjvej 3, 4130 Viby Sj.  
Lis Møller, Jernbanevej 4, 4330 Hvalsø.  
Margit Nielsen, Møllevang, Mejrup, 7500 Holstebro.  
Hanne Pedersen, Vejlbysgade 14 B, 8240 Risskov.  
Hanne Wilken Petersen, Højgårdsvej 198, 2630 Tåstrup.  
Anne-Marie Klarskov Rasmussen, Ahornvej 6, Fensmark, 4700 Næstved.  
Lis Rasmussen, Vallerbækvej 50, 7470 Karup.  
Kirsten Sørensen, Fiskens Kvarter 1 D, 2620 Albertslund.  
Kirsten Sørensen, Søbjerggård, Vindinge, 4000 Roskilde.  
Karen Thomasen, St. Valbyvej 221, 4000 Roskilde.  
Ninna Thygesen, Ganløsevej 28, 2760 Måløv.

## Afsluttende køkkenledere, januar/maj 1978.

Conny Albrechtsen, Rønnesholm 30, 4200 Slagelse.  
Gitte Blichfeldt Andersen, Himlingøjevej 1, 4652 Hårlev.  
Anette Bendixen, Hygumvej 56, 7300 Jelling.  
Maja Frahm Carlsen, Vestermarksvej 1, Hygum, 7300 Jelling.  
Anette Christensen, Lilletoftevej 10, Gamtofte, 5610 Assens.  
Alis Christoffersen, Sorøvej 61 B, 4100 Ringsted.  
Mette Drøhse, Bellevue 65, 5900 Rudkøbing.  
Lis Etzerodt, Asmindrup 11, 4400 Kalundborg.  
Brith Hansen, Ålebæk Strandvej 3, 4791 Borre.  
Irene Hansen, Ll. Myregård, Nylars, 3700 Rønne.  
Kirsten Bremsøe Hansen, Skarridsøgade 39, 4450 Jyderup.  
Eva Nelson Jensen, Violvej 2, 4773 Stensved.  
Rikke Dyrlov Jensen, Togårdsvej 8, Køng, 4750 Lundby.  
Jane Johansen, Benløseparken 69, 2.tv., 4100 Ringsted.  
Lisbeth Kruse, Skelstrupvej 46, Købelev, 4900 Nakskov.  
Eva Larsen, Kanalvej 37, Grænge, 4891 Toreby L.  
Vita Skovgård Larsen, »Skovgård«, 3330 Gørlose.  
Karen Madsen, Trangtrappevej 5, Kollerup, 7300 Jelling.  
Birgit Møller, Bredegade 67, 4200 Slagelse.  
Anne Dorte Nielsen, Teglværksvej 7, Sandby, 4171 Glumsø.  
Hanne Nielsen, Tuse Skovvej 6, 4531 Mårsø.  
Hanne B. Nielsen, Bramsløkkevej 4, 4880 Nysted.  
Lise-Lotte Olsen, Alminde 11, 4652 Hårlev.  
Jette Bjørg Pedersen, Segelckesvej 6, 5000 Odense.  
Jytte Elm Pedersen, Jens Foxvej 1, Gundsømagle, 4000 Roskilde.  
Inga Schultz, Søndergade 27, 2.tv., 4280 Sorø.

## Øvelsesskolen feb/jan. 1978.

Kirsten Albrecht, Rosenhøj 8, 1. th., 2650 Hvidovre.  
Anne-Mette Andersen, Gurrehaven 10, Skærød, 3200 Helsingø.  
June Hrefna Andersen, Ærøvej 40, 1. tv., 4200 Slagelse.  
Hanne Broberg Christensen, Ydergårdsvej 33, Ørslev, 4760 Vordingborg.  
Birgitte Schou Hansen, Nyrupvej 1, 4534 Hørve.  
Lone Kaas Hansen, Holbækvej 4, 4572 Nr. Asmindrup.  
Ella Winther Hentze, Bøkjara Brekka 13, 3815 Thorshavn.  
Bodil Æs Hårbøl, Møllevænget 8, 5800 Nyborg.  
Frida Jacobsen, Jonas Brøncksgøta 10, 3815 Thorshavn.  
Dorthe Lundemann Jensen, Halsebyvej 25, 4220 Korsør.  
Lone Skovgård Jensen, Parkvej 42, Sørbymagle, 4200 Slagelse.  
Eva Jægerfelt, Ægirsvej 42, 4200 Slagelse.  
Susanne Kjøbeløv, Skellet 2, 4200 Slagelse.  
Kate Kofoed, Stavsdalvej 21, 3760 Gudhjem.  
Britta Lindkvist Kristensen, Adelgade 99, 5400 Bogense.  
Ulla Kristensen, Adelgade 99, 5400 Bogense.  
Gitte Larsen, Gormavej 15, 4900 Nakskov.  
Lea Priess Laustsen, Lærkevej 18, 4220 Korsør.  
Susanne Fensholdt Nielsen, Elledelvej 193, 4400 Kalundborg.  
Inger Kirsten Pedersen, Jørgen Roedsvej 5, st. tv., 4100 Ringsted.  
Kirsten Magdalene Pedersen, Broveshøjvej 18, Lille Heddinge, 4673 Rødvig.  
Yvonne Beyer Pedersen, I Bakkerne 33, Årsdale, 3730 Neksø.  
Aase Riis Rasmussen, Skovlindevej 7, Lille Linde, 4652 Hårlev.  
Hanne Vesløv, Blykobbevej 47, 3700 Rønne.  
Kaj Karl Wendt, Ole Kirks alle 13, 4900 Nakskov.

## E. F. G. 2. del trin 1. aug/dec. 1978.

Bente Kirsten Andersen, Ravnsbjergvej 8, 4560 Vig.  
Lis Slouborg Andersen, Søndergade 22, 4100 Ringsted.  
Ruth Angelika Andersen, Næsbyvej 38, 4171 Glumsø.  
Jette Arnoldsen, Harbogade 7, 6990 Ulgborg.  
Karin Anitte P. Blom, Østervang 14 1., 4180 Sorø.  
Anne Bøgestrøm, Lærkevej 10, Glostrup.  
Lillian Carlsson, Kirkebyen 39, 3790 Hasle.  
Mette Siemen Ersking, Rylevej 15, 4300 Holbæk.  
Britt Grønholdt, Sønderkovgyde 141, 5370 Mesinge.  
Birgit Nygård Hansen, Grønlandsvej 17 A, 4200 Slagelse.  
Gitte Hansen, Ravnhøjvej 25, Kornerup, 4000 Roskilde.  
Hanne Limkilde Hansen, Sønderøvej 63, 5492 Vissenbjerg.  
Lilian Winther Hansen, Nørrevej 20, 4960 Holeby.  
Helle Lervad Hjortkjær, Vestergade 19, 5881 Skaarup Fyn.  
Karen Grethe Hrenczuk, Langeagrevej 16, 5981 Dunkær.  
Dorrit Elisabeth Jensen, Sønderskov 8, Lov, 4700 Næstved.  
Lene Marianne Jensen, Ordrupvej 13, Ordrup, 4370 St. Merløse.  
Majbrit Lyng Jensen, Ørningsvej 23, 4140 Børup.  
Susanne Dalsgård Jensen, Bakkevej 20, 4294 Vedde.  
Grethe Justesen, Bygaden 12, Bovense, 5800 Nyborg.  
Anni Birgitte Jørgensen, Mellehaven 9, 5600 Faaborg.  
Merete Baunedal Jørgensen, Fruerstuevej 19, 5700 Svendborg.  
Dorte Kofod, Elisabeth, Haregade 21, 3720 Åkrikeby.  
Bente Christoffersen, Hasselvænget 8, 4330 Hvalsø.

Solveig Saabye Krogh, Valmosevej 9, Rislev, 4160 Herlufmagle.  
 Helle Lundgren, Mørbjergparken 54, Vindinge, 4000 Roskilde.  
 Birgitte Nygaard, Akacievej 9, 4060 Kirke Aåby.  
 Dorte Olsen, Årsleffsgade 13, 4760 Vordingborg.  
 Kitty Lærke Pedersen, Stagsted, 9320 Hjallerup.  
 Laila Pedersen, Godhedsmindevej 33, 5260 Odense.  
 Bente Lykke Pedersen, Hyttebakken 22, 3400 Hillerød.  
 Susanne Gunhild Pedersen, Indelukket 7, Mulstrup, 4100 Ringsted.  
 Dorte Storm, Vibevej 12, 5000 Odense.  
 Conni Tofte, Nellemosevej 28, 1. th., 4550 Asnæs.  
 Iben B. Bjerre Trolle, Maglevej 14, 4300 Holbæk.

### Grundlæggende køkkenlederuddannelse, aug/dec. 1978

Bente Blomquist Bay, Arningevej 36, 4900 Nakskov.  
 Anne Birch, Harrested Skovvej 15, 4700 Næstved.  
 Birthe Braklov, Strandvej 40, 4281 Gørlev.  
 Lene Caspersen, »Langerødgård«, 4300 Holbæk.  
 Anette Christophersen, Kraneledvej 35, 4791 Borre.  
 Elsebeth Frendsen, Bredstrupvej 20, Åle, 7160 Tørring.  
 Birgit Frederiksen, Karensmindevej 5 E, 4300 Holbæk.  
 Susanne Funch, Kisserupvej 3, Udby, 4300 Holbæk.  
 Lone Gaardsdal, Sportsvej 2, 8643 Ans By.  
 Anne-Grethe Hansen, Skolevej 15, 4490 Jerslev.  
 Kirsten Hansen, Nihøjvej 4, 4734 Allerslev.  
 Lene Kjærgaard Hansen, »Kysgård«, Hyse, 4700 Næstved.  
 Maja Holst, Holbækvej 11, 4180 Sorø.  
 Annette Bang Jensen, Dyssevej 2, Døjringe, 4180 Sorø.  
 Lene Jensen, Rødsvinget 15, 4660 St. Heddinge.  
 Hanne Jonassen, Avernakø, 5600 Fåborg.  
 Helle Juul, Pilekrogen 11, Håstrup, 5600 Fåborg.  
 Helle Klarsk. Jørgensen, Kjøbmagerg. 19, Kyndelse, 4070 Kr. Hyllinge.  
 Annette Nielsen, Militærvej 6, 4700 Næstved.  
 Birgit Schmidt Nielsen, Fælledvej 2, Buerup, 4291 Ruds-Vedby.  
 Birthe Nielsen, Vestergade 4, 4600 Køge.  
 Eva Nielsen, Møsegårdsvej 17, 5380 Dalby.  
 Karen Nielsen, Åglimt 25, Gravens, 6040 Egtved.  
 Pia Nielsen, Køgevej 249 A, 2635 Ishøj.  
 Susan Møller Nielsen, Kobbelsøvej 19, Gedesby, 4874 Gedser.  
 Hanne Voigt-Pedersen, Klauseballevej 9, 5953 Tranekær.  
 Henny Pedersen, Ørslevvestervej 71, 4173 Fjenneslev.  
 Dorte Kofod Pind, Gryderupvej 194, 4242 Boeslunde.  
 Inge Rasmussen, Larsegade 15, 3700 Rønne.  
 Conny Severinsen, Rækkerbjergvej 281, 9800 Hjørring.  
 Hanne Sørensen, Banevej 24, Hyllested, 4261 Dalmose.  
 Kirsten Bach Sørensen, Houlbjergvej 6, 8870 Langå.  
 Karin Birch Simonsen, H. C. Andersensvej 12, 8900 Randers.



## Øvelsesskolen august/december 1978.

- Mette Bægård, Digestykket 89, 2730 Herlev.  
Iben Blichfeldt Lund Clausen, Kofod Anchersvej 121, st. tv., 3060 Espergærde.  
Merete Dirach, Chr. Winthersvej 30, 2800 Lyngby.  
Charlotte Fassel, Strøby Præstegård, 4671 Strøby.  
Iben Fogh, Selveje alle 6, 2500 Valby.  
Lis Daugaard Hansen, Skeevej 134, 4174 Jystrup.  
Jette Jacobsen, »Eriksminde«, Vidstrup, 9800 Hjørring.  
Margit Frydensbjerg Jacobsen, Kalbyvejen 25, 3720 Aakirkeby.  
Else Jensen, Grundtvigsvej 31, 4500 Nykøbing Sj.  
Lene Dahl Jensen, Bygaden 79, 4671 Strøby.  
Lene Fjelsted Jensen, Ringstedvej 606, 4100 Ringsted.  
Lotte Jensen, Gartnervang 18, 2. tv., 4000 Roskilde.  
Karen Margrethe Kjeldsen, Almstoftevej 37, Sneslev, 4100 Ringsted.  
Lene Klingsholm, Alsvej 93, 2970 Hørsholm.  
Heidi Thornam Madsen, Kildemosen 1, Kelstrup, 4200 Slagelse.  
Mette Keiser-Nielsen, Haraldsborgvej 7, 7000 Roskilde.  
Anne-Mette Olsen, Tornbyvej 8, 4600 Køge.  
Bente Ottendahl Olsen, Hallenslevvej 41, 4281 Gørlev.  
Kirsten Olsen, Bybjergvej 60, Tystofte, 4230 Skælskør.  
Kirsten Bang Pedersen, Sæbvvej 54, 4291 Ruds-Vedby.  
Tina Rath, Rensdyrvej 2, Ejby, 4623 Ll. Skensved.  
Gitte Riis, Nygade 7, 3720 Aakirkeby.  
Jane Svinth, Bjælkerupvej 70, 4660 Store-Heddinge.  
Joan Lindskov Sørensen, Krotoften 13, 4140 Borup.  
Lise Lagerbon Sørensen, Søndervangsvej 76, 1. tv., 2600 Glostrup.