



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

„Hver 14de Dag.“

Medlemsblad

for

„D. C. L. M.“

Nr. 11.

Lørdag d. 15de Juni 1901.

1. Aargang.

„En Dag af mit Landliggerliv.“

Af e. f.

Jeg er sat paa Græs, skønt jeg ikke er Vegetarianer, jeg ligger paa Landet, som det hedder, for ved Hjælp af frisk Luft, Mælk og meget andet at vinde Kræfter for bedre at kunne modstaa Livets Genvordigheder. Mit »Land« ligger ved en lille Købstad »S—« paa Sjælland, og er kun i ringe Grad egnet til at yde Erstatning for det muntre Liv i Kjøbenhavn. Den ene Dag ligner den anden fuldstændig — undtagen paa Navnene; Ro og Fred er alt hvad det byder, og selv om det i mange Tilfælde netop kun er det, der forlanges, saa, man kan jo ogsaa faa for meget af det gode, ønsker man tit en eller anden Adspredelse i den daglige Slendrian. Ingen har maaske mere end jeg ønsket en saadan Adspredelse, og da jeg derfor en Dag i det lokale Blad læste følgende to Avertissementer, var jeg henrykt. — paa en Maade. Avertissementerne lød som følger:

Marked

i S — — — —

Lørdagen den 18de Maj.

Kreaturmarkedet afholdes paa Markedspladsen nord for Byen,

Krammarkedet paa Torvet.

Markedskomiteen.

Kun 2 Dage

paa

Torvet i S — — — —

Lørdag den 18. Maj og Søndag den 19. Maj fra Kl. 4. Jeg kommer denne Gang med en Nyhed, som aldrig før er set i Danmark:

En Søstorm til Lands; allersidste Nyhed.

Ærbødigst

Ernst Winlamb.

Karusel--Gynge og Søstorm's Ejer.

Søndag Morgen blev jeg vækket ved Spørgsmaalet: »I Dag skal De vel ned og finde Dem en Markedskæreste?« Det var Pigen med min Morgendrik, der spurgte om dette; straks var jeg ikke med, men efter at være bleven hel vaagen forstod jeg snart hendes Mening og svarede: »Ja.« — »Jeg faar vel nok en Karruseltur?« vedblev hun. »Ja! er der ikke mere De ønsker?« — »Jo! en Seddel fra Lykkeposen.« — »Skal 'ske som De ønsker,« var mit Svar, hvorpaa jeg vendte mig om for at sove videre. Det lykkedes imidlertid ikke, thi hvert Øjeblik forstyrredes jeg af flerstemmige Brøl, der stammede fra nogle meget intelligente Dyr — nemlig Køer. Det var nemlig saaledes, at den i Avertissementet omtalte »Markedsplads nord for Byen« laa ligeoverfor Huset jeg boede i, der var kun Landevejen imellem. Da jeg tilsidst blev klar over, at disse Køer led af en beklagelig Mangel i deres Op-

dragelse, nemlig en fuldstændig Uvidenhed om, at man skal tage Hensyn til sine »Medmenneskers« Nerver, stod jeg hastig op og gjorde et meget omhyggelig Toilette, for at gøre tilstrækkeligt godt Indtryk paa »Markedskæresten«. Da jeg traadte hen til Vinduet mødte der mig et Syn, der snarere var beregnet for Guder end for mig, saa ophøjet et Skue var det. Ovre paa Marken stod opstillet vel en Snes Køer, alle venligst viftende med deres dertil indrettede Haler over til mig, som om de paa den Maade. i Forbindelse med deres Brøl, vilde byde mig »God Morgen«. Rundt omkring stod Klynger af »Agrarer«, for ikke at sige Bønder, og besaa disse Dyrs Yndigheder, idet de tillige med Kenderes overlegne Miner og Haandbevægelser afgav en knusende Kritik for hvert enkelt Dyr, i den Hensigt at søge at slaa Prisen ned. Efter forgæves at have søgt efter noget, der blot tilnærmelsesvis kunde kaldes idyllisk eller malerisk ved dette Syn, trak jeg mig tilbage for at nyde Morgenavisen i Haven. Den laa lige op til Vejen, og der var en lille Høj med Bord og Bænke. Fra denne Høj havde man Udsigt over hele Vejen og jeg satte mig derfor derop. Hvert Øjeblik rullede Vogne forbi, alle vare de fyldte med pyntede Markedsgæster, Cyclister for raslende og kimende forbi og Agrarer kom trækkende med Køer, der saa ud til at have gennemgaaet en større Renselsesproces. Hen paa Formiddagen opvartedes jeg med Musik, der bragte Mindet om Kjøbenhavn og dets »Herligheder« frem i mine Tanker, — der kom en Positivspiller med sin Lirekasse og aflirede nogle rædsomme Melodier i en endnu grufuldere Takt. »Spinn Spinn, Spinn Tochter mein« blev spillet i Galop og »Min Sol« kom i Firspring. Hen paa Eftermiddagen gik jeg ned i Byen for at se nærmere paa Festen, og Fest var der, skal jeg love for; to Karruseller, deraf var den ene den i Avertissementet omtalte »Søstorm til Lands«, hvilket vil sige, at den var saaledes indrettet, at den ene Halvdel under Bevægelsen befandt sig oppå i Luiten, me-

dens den anden Halvdel var nede ved Jorden, den bevægede sig altsaa i bølgeformig Bevægelse. Desuden var der en Snes forskellige Telte, et med 2 Bjørne, 2 Kæmpulve og en hel Del Abekatte, hvilket efter Udraaberens Mening var »en enestaende Rovdyrgruppe, fuldstændig Dressur, værs'go mine Damer og Herrer. Entren er kun 25 for Voxne, 10 Øre for Børn.« Et andet Telt fremviste en underskøn Boerkvinde, »der saa tappert forsvarede Præsident Krügers Æresfane og var bleven gennemboret af flere Dum-Dum Kugler«. I otte andre Telte kunde man blive halv Millionær ved at skyde Papegøjen, kaste med Ringe og Plader, eller slaa Terninger: »Den Dristige skal komme frem i Verden, bare ikke bange for at gaa paa, halløj! halløj! 25 Øre er vunden, værs'go mine Herrer, hvem skal vinde næste Gang?« saaledes raabte Manden i et af Teltene. En anden tilbød alle dem, der var bange for at tabe Indsatsen, at de skulde faa Pengene tilbage, hvis de græd, og hvis Taarene trillede ned ad Kinderne og vare saa store som Hasselnødder, skulde de oven i Købet faa en Hundredkroneseddél i Tilgift. Udenfor et af Teltene hoppede og sprang tre smaa Abekatte, der vare lænkede til et Bord. Et Sted var en Fonograf: »Værs'go kun 10 Øre, den sættes i Gang med det samme.« En gennemsigtig Dame var mindre hyggelig at se paa, hun kostede ogsaa kun 10 Øre. Der var en forfærdelig Spektakel paa Pladsen, og der var næsten uudholdeligt for Varme, Støv, Spektakel af Vognenes Rumlen, Karruselmusiken, Udraabernes Skrig og Skraalen, en af dem stod endog og slog løs paa et Messingfad. En Mængde Mennesker var paa Benene, nogle drev omkring mellem Teltene, andre stode maabende udenfor, andre igen havde travlt med at købe Markedsgaver, der bestod af Trompeter, Fløjter og — Honningkager, der hele Dagen havde ligget paa et Bord i et aabent Telt udsat for Sol og Støv. Jeg ønskede dem i mit stille Sind »velbekomme«. Det hele var en Dyrehavsbakke en miniature. Men inde i Byens For-

retninger gik Handelen livlig. Foraarstøjet, Pintsetøjet, skulde købes, Sommerhatte og hvide Kasketter stod i høj Kurs. Byens to eneste Politibetiente tronedede majestætiske paa Torvet og — lod Folk gøre hvad de vilde. Kl. 10 om Aftenen var Festen paa det højeste, alle Butikker i Byen var lukkede, saa nu var Byens Folk ogsaa mødte, saa hvis man havde sine unge Fødder kær gjorde man bedst i at trække sig tilbage i Stilhed. Det gjorde jeg, og det sidste Indtryk jeg fik, var, at der vist rundt om vilde blive en god Del Hovedpine-Tømmermænd imorgen. Da jeg var kommen hjem og var faldet i Søvn, drømte jeg kun om, at jeg var Millionær, men Politibetjentene og alle Rovdyrene kom og tog Pengene fra mig. Da jeg vaagnede næste Morgen skinnede Solen mildt og venligt ind til mig, Fuglene kvadrede lystigt rundt omkring, der var intet Spor af den foregaaende Dags Larm og Spektakel. Jeg stod op og gik hen til Vinduet, i Stedet for Køernes Brølen fik jeg Kirkeklokkernes Kimen til God Morgen.

I Morgenavisen stod at læse:

»Markedet i S. var tilført c. 15 Stk. Hornkvæg og Handelen var livlig med gode Priser. Kvier betaltes med 70—115 Kr., ældre Køer med 90—100 Kr. Pattegrise 11—13 Kr.

Krammarkedet var som sædvanlig; hen paa Eftermiddagen ankom en Del Ungdom til Byen.«

Næste Sammenkomst

Torsdag d. 20de Juni Kl. 7¹/₂
hos Restauratør C. V. Petersen, Hjørnet af Pilealléen og Roskildelandevej.

Sammenkomsten den 3. Juni var begunstiget af et straalende Vejr. Kl. 7¹/₂ samledes vi som sædvanlig hos Restauratør Petersen i Pilealléen. Klokken omtrent 8¹/₂ gik vi over i Søndermarken, hvor vi morede os paa bedste Maade, først ved Leg og

siden ved at afsynge Fædrelandssange, medens vi spadserede rundt i Søndermarken; vi drak derefter Kaffe hos Petersen og ved Kaffebordet havde vi Fornøjelsen at se vor kære gamle Inspektør Rønne med Frue som livlige tog Del i Sammenkomsten. Iøvrigt var det første Gang, at man saa Emblemet blive baaret af Medlemmerne og det glædede os at se, at næsten alle dem der vare samlede havde anskaffet sig Emblemet, som den Aften kunde faas hos Bestyrelsen.

Kl. 11 sluttede Sammenkomsten og hver gik til sit.

Igen d. 9de s. M. tog Foreningen fat med Sammenkomst og det var denne Gang en lille Frokosttur til Skoven. Vejret var den Dag meget daarligt, det regnede lige til vi skulde tage afsted, og det havde vel ogsaa til Følge, at kun faa vare mødte. I Charlottenlund spiste vi Frokost og spadserede derfra til Klampenborg og paa Kildeøen drak vi Kaffe. Da der efter Kaffen var nogle, der mente det var for tidlig at tage hjem, medens andre holdt paa at det kun var en Frokosttur, hævdede Formanden Turen og man skiltes.

Emblem.

Vi har modtaget følgende:

Til Bestyrelsen!

Ihvorvel jeg paaskønner Bestyrelsens Udarbejdelse af Emblemet, saa maa jeg tillade mig at gøre nogle Bemærkninger.

Emblemet blev udarbejdet i Sølv til Medlemmerne og i Guld til Æresmedlemmerne, samtidig synes Bestyrelsen aabenbart at de ogsaa skulde have det i Guld; det kunde jo ogsaa være meget heldigt, saa kan man jo kende dem fra de ordinære Medlemmer; men der er jo ogsaa andre som det kunde være rart at kende fra de ord. Medlemmer, og som saa kunde faa Emblemer i forskellige Variationer. Jeg vil henstille følgende Forslag til den ærede Bestyrelse.

Hvad siger den f. Eks. til, om Suppleanten havde sit Emblem saaledes: det halve Sølv og det halve Guld eller Revisoren Sølvemblem med en forgyldt Tværstriben paa Midten og Suppleant-Revisoren — aa, om Forladelse, jeg huskede ikke paa vi ingen Suppleant-Revisor har. Maaske en Eorglemmelse? Naa, saa behøver jeg ikke at foreslaa et Emblem til Vedkommende. Men saa er der f. Eks. de kontingent Medlemmer, hvad om de fik deres i Kobber og saa for 50 Øre? Saa kunde man da kende dem, hvis de tager sig den Dristighed at aflægge Uniformen paa en Mødeaften.

Endnu et Par Variationer kunde tænkes realiseret, f. Eks. den afgaaede Bestyrelse kunde have et Sølvemblem med Guldkrans, og saa Redaktørerne dem glemmer jeg ikke, skønt de kommer til sidst. De kunde jo faa det i Sølv med Classens Billede i Guld. — Hvis Emblemerne bleve saaledes, kunde man sige, det er en Bestyrelse med Sans for Variationer. Og jeg tror den har Sans derfor, og jeg vil nok i nærmeste Fremtid se D'Herrer, jeg har foreslaaet et andet Emblem spadsere rundt i Foreningen med et saadan »med Guld og Sølv«, eftersom det nu er fordelt. Til Slut vil jeg bemærke, at jeg tror, det vil glæde flere, bl. andet den afgaaede Bestyrelse; thi saa ser man straks hvem der sad i den.

Redaktørerne tror jeg nu nok man kunde kende selv om de ikke havde Emblem i »Sølv med Classens Billede i Guld«, thi de bliver tilstrækkeligt stemplede paa Mødeaftenerne af Bestyrelsen til at man ikke skulde kende dem, men de ere jo en lille Smule mere i Foreningen end ret og slet ord. Medlemmer, saa jeg synes de skulde udmærkes med et Emblem som omtalt.

Deres i al Ærbødighed

V.

Efterlysning.

Herved bekendtgøres for Slægt og Venner, at et sjældent Eksempel af Redaktør-racen er bortkommet og bedes afleveret paa dette Blads Kontor.

Signalement:

Højde: 55 Tommer.

Drøjde: Staar i omvendt Forhold til Højden.

Teint: Niggerfarvet.

Haar: sort, forvildede Krøller.

Skæg: glatbarberet, sorte Tjavser paa Hagen.

Øjne: 2 Par; det ene brunt det andet farveløst.

Næsen: lille, mellem alle 4 Øjne.

Temperament: livlig.

Særlige Kendetegn: holder af at sværme i Maaneskin.

Han er sidst set i forrige Uge kørende paa Cykle paa Vej til Russerne.

Alle Oplysninger om ham modtages med Tak paa dette Blads Kontor.

En Ducør for hans Tilvejebringelse udloves

af hans dybtsørgende

Kollega

i samme Fag.

Avertissement.

Et smukt Klaver sælges billigt hos Kontorchef *Blom*, der er opretstaende, revnet lidt i Bagklædningen og endelig skrabet en Smule paa de tre Ben.

Bladet

vil for Fremtiden udgaa den 1ste og 15de i hver Maaned.

Klager med Hensyn til Forsendelsen bedes **skriftlig** meddelt Redaktionen.

Redaktionens Kontor er Overgaden o. Vandet 10, 1. Sal, hvortil alle Meddelelser bedes sendte.

Udgivet af »Den Classenske Legatskoles Minde«.

Redigeret af H. Goos og A. Rasmussen.

F. C. Christensens Tryk. Grønnegade 23.