



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

FRA NR. NISSUM HØJSKOLE



Juni 1949

„Bed og arbejd.“

41. årgang nr. 6

Lidt til Eftertanke

„Herrens Velsignelse gør rig“.
Ordsp. 10, 20.

Ja, men før du kommer til Gud, maa du komme til dig selv. Gør du det, vil du finde, at du er fattig paa alt godt, fuld af urene Tanker, usande Ord og ukærlige Handlinger. Vedgaar du det, priser Gud dig salig, thi der staar skrevet: „Salige er de fattige i Aanden, thi Himmeriges Rige er deres“. Hvorfor dog? Fordi det er sandt, og fordi det første Trin paa Himmelstigen hedder Sandhed.

Herrens Velsignelse falder i tre Dele.

Første Del hedder Dom; thi det er en stor Lykke at komme fra egen og andres Dom ind under Guds Dom, der baade er sand og retfærdig. Jeg er jo ikke mere værd, end hvad jeg er værd i Guds Øjne. Derfor vender et Guds Barn

sig til Gud og spørger den himmelske Fader om hans Mening om mig og alle.

Anden Del viser mig en naadig og barmhjertig Gud, der paa mit store Synderegister skriver „betalt“. Naade er jo Tilgivelse i Stedet for Straf. Ingen Regning betales mere end een Gang. Ankeret kastes uden for Skibet.

„Da lød hans Ord: Det er fuldbragt.
Og bedre Ord blev aldrig sagt.
Nu staar mig aaben Himlens Port,
for mig har Jesus fyldestgjort“.

Tredie Del af Velsignelsen er daglig Hjælp. Bibelen er mit Adelsbrev, der til alle Tider under alle Forhold viser Vej til Himlen.

„Fattig paa alt godt,
rig i Kristus blot“.

Th. Rendtorff, Helsingør.

ELEVFEJSTEN 1949

2.—4. juli.

Så indbyder vi alle tidligere elever og andre, der er interesserede i højskolen og efterskolen, til elevfest. Det vil være en stor skuffelse for os, om der kommer få, og en meget stor glæde, om der kommer mange.

Vi venter, at festen vil forløbe efter følgende program; men vejret og besøgets størrelse kan naturligvis medføre visse ændringer.

Program for festen.

Lørdag den 2. juli.

Kl. 20,30 Aftenkaffe, velkomst, andagt og indkvartering.

Søndag den 3. juli.

Kl. 7,30 til 9,15 morgenmad.

Kl. 8,00 Flaget går til tops.

Kl. 9,30 Altergangsgudstjeneste.

Kl. 12,00 Middagsmad.

Kl. 14,00 Elevforeningens generalforsamling.

Kl. 14,30 Eftermiddagskaffe.

Kl. 15,30 Møde ved forstander Kaag. Sangkoret.

Kl. 18,00 Aftensmad.

Kl. 19,00 Underholdning.

Kl. 20,30 Aftenkaffe og afslutning ved A. Kristensen.

Mandag den 4. juli.

Kl. 8,00 Flaget hejses. Morgenmad.

Kl. 9,00 Fjordtur. Bibeltime.

Kl. 12,00 Middagsmad. Afrejse.

I er lige velkomne lørdag aften og søndag morgen, men lørdag aften (og nat) er dog nok værd at få med. Vi vil rigtig gerne, om mange vil blive og tage mandag formiddag med.

Indkvarteringen.

Mændene må regne med at skulle ligge i hø, og det er klogt at medbringe tæpper. Vi håber, at der kan skaffes sengeplads eller Madras til kvinderne, men så må de foruden

tæpper også medbringe lagener eller sovepose, og de må regne med to i enkeltseng. Mænd, der ikke kan tåle at ligge i hø, skal vi skaffe en seng til, men husk lagener. Husk også håndklæder og andre nødvendige toiletartikler. — Alle, der let kan skaffe sig privat logi, må gerne gøre det.

Rutebilerne

kører efter følgende planer. — NB! Meddel endelig, om De ønsker plads i rutebil og hvilke.

Lemvig—Elmely—Humlum—Struer og omv.

Af. Lemvig	5,05	9,10	13,00	17,15	19,40	†23,00
- Elmely	5,18	9,30	13,20	17,35	20,00	†23,20
- Humlum	5,35	9,50	13,40	17,55	20,20	†23,40
An. Struer	5,50	10,05	14,00	18,15	20,35	†24,00
Af. Struer	0,25	10,35	14,20	18,30	†20,45	
- Humlum	0,35	10,50	14,35	18,45	†21,00	
- Elmely	0,52	11,10	14,55	19,05	†21,20	
An. Lemvig	1,10	11,35	15,15	19,30	†21,40	

† Kun søn- og helligdage.

SPISEREDSKABER

Alle må medbringe ske, teske, kniv og gaffel.

Betalingen

bliver 8 kr. for hele festen og 6 kr. for søndagen alene. Eventuelt overskud kommer alene højskolen til gode, ligesom den må bære det eventuelle underskud.

Rationeringsmærker.

Der skal afleveres 35 gr. smør og 50 gr. sukker pr. dag, for hele festen bliver det ca. 60 gr. smør og ca. 90 gr. sukker. Er der flere fra samme hjem, kan der afleveres et halvt eller et helt sukkermærke, og ellers kan sukkeret medbringes i en pose.

Indmeldelsen

må sendes senest den 25. juni og helst før. Kan mærker og betaling sendes samtidig, vil det være udmærket. Det er kedeligt at have alt for travlt på festdagen med den slags.

Måske

tager vi lidt amerikansk lotteri. Den slags kan være meget fornøjeligt, og pengene skal gå til sommerskolens elever. Er der nogen, der med glæde vil sende en lille ting til bortlodningen, siger vi tak.

Hjertelig velkommen til elevfest.

Os alle på skolen.



Sommerskolen 1949

- Forreste række* fra venstre: Hanne Stejner Nielsen, Grejsdalen. Gudrun Iversen, Tapdrup. Gerda Poulsen, Timring. Grethe Olsen, Timring. Leila Lave, Vinkel. Nellie Hansen, Kalundborg. Helga Preklase, Thureby. Gerda Andersen, Glæsborg. Kirsten Ingrid Jakobsen, Midstrup. Marie Schmidt, Fårdal. Astrid Christensen, Barde. Hanne Christensen, Barde, Kirstine Pedersen, Møborg. Kirstine Mogensén, Møborg. Mary Hald.
- 2. række:* Betty Søndergaard, Flade Mors. Grete Iversen, Reernæs Bandholm. Anna Jakobsen, Grejsdalen. Irma Petersen, Årup. Fru Lindskov Rasmussen, Lærer Lindskov Rasmussen. Fru Kristensen, Forstander Kristensen. Frk. Mikkelsen, Frk. Thomsen, Gudrun Hansen, Ørum Dj. Thyra Cordsen, Ladelund. Ester Søgaard, Lihme. Rigmor Hansen, Vrå. Asta Munk, Alma Lauritsen.
- 3. række:* Gerda Øgendahl, Møborg. Marie Rasmussen, Tommerup. Johanne M. Christensen, Tolne. Marie Schæfing, Flensborg. Annelise Moeslund, Gudum. Ingrid Jeppesen, Sevel. Karen Villumsen, Fredericia. Christa Frandsen, Ejstrup. Hanne L. Petersen, Borris. Lydia Jakobsen, Rimsø. Inga Andersen, Skovsborg. Britta Jensen, Gunslevmagle. Ina Lorentsen, Hoven. Ejvind Svendsen, Kristian Flugt.
- 4. række:* Frida Sloth, Glæsborg. Else Andersen, Todbøl. Ruth Pedersen, Nr. Hede Savværk. Kis Østergaard Nielsen, Lomborg. Meta Nielsen, Tolstrup. Frida N. Nielsen, Ejstrupholm. Ragnhild Simonsen, Bedsted. Edel Kristensen, Rønbjerg. Anne Christensen, Hornum. Birthe Østerbye, Durup. Zita Mathiesen, Skern. Helga Rehm, Flensborg. Nora Jensen, Astrup. Martha Jeppesen, Tarm. Hannalore Hansen, Ladelund.



Øboerne.



De fire fra Sydslesvig.

Vi har haft en dejlig maj. Har der været lidt med solskin ude, så har vi til gengæld haft ene solskin inde.

Der er arbejdet flinkt og godt over hele linien, lige fra skolekøkkenet og op til husflidssalen. I klasserne får vi mere musik til sangen, end vi før har fået. Klaveret står i dagligstuen; men når vi åbner dørene ind til den store klasse, går musikken fint igennem, og vi er så heldige, at der er flere, der forstår at mestre et sådant instrument. Det store orgel har gennemgået en større reparation, og det har nu fået sin plads i den lille klasse; medens det lille nu står i spisestuen, hvor det bruges ved morgenandagterne.

Eleverne er begyndt at holde deres egne møder, og det er vi så taknemmelige for; idet vi tror mere på vidnesbyrdets magt end på prædikens. Den 3. maj begyndte vi med sangen: „Ånd fra himlen kom med nåde“, og det er vor stadige bøn. Naturligvis er det en stor ting, at vi har det godt og fornøjeligt sammen, men hvis ikke Gud sender os sin ånd, så vil det hele alligevel blive en skuffelse, for vi tror, der er kommen mange, som forventede det bedste.

Så er der vor egen avis. Den er for-

Hjemme

længst i gang, og man må indrømme, at den svarer til sit navn. Den hedder „Tordenskyen“, og der er mange nedslag, ja — selv skikkelige folk kan ofte føle sig ramt.

Vi har haft en udflugt til Hjerl hede i forbindelse med stævnet i Vinderup. Vi var glade for begge dele, og vi takker alle, der kom til stævnet. —



*Tredie generation
(og halvdelen af vor hest).*



Søskende til



„Molboerne”.



Anden generation.

fra Skolen

Morsings konditori var fuldt både for oven og for nedent, og det er dejligt at være mange.

Folketingsmand Vesterager har besøgt os, og vi har også haft besøg af en foredragsholder fra Dansk Aluminiumsindustri. Vi venter besøg af lærer Schnell fra kolonien Filadelfia, og vi glæder os til et fem dages besøg af

kinamissionær fru Høgsgård.

Om få dage begynder besøgene af folk, der er på udflugt, og det lader til, der kommer en mængde.

Vore tanker er meget ved elevfesten og den store udflugt. Vi regner med, det bliver en tre dages tur til Sønderjylland og Fanø. Den 29. juni er vi alle inviteret til Lomborg.

Sommeren er flygtig, og vi er glade for, at flertallet af eleverne bliver i fem måneder, men vi havde endnu hellere set, at de alle var bleven.

Skulle der være nogen af de tidligere sommerelever, der vil være med i august—september, er de meget velkomne.

Med hensyn til vinterskolen er der endnu kun lidt at fortælle. Vi har en del forespørgsler og nogle få indmeldelser. I dag kom der tre forespørgsler, hvoraf den ene angik sommerskolen 1950.

I går, den 7. juli, havde vi bestyrelsesmøde. Vi fik ordnet en del praktiske forhold, og det er rart at se vor bestyrelse på skolen. Lærer A. C. Nielsen og Sognefoged Chr. Iversen var ikke mødte, og lærer Nielsen er desværre syg. Vi er mange — især fra 28—31, der vil tænke på ham.

Højt humør i „Gryden”



tidligere elever.



Hvorfor er du taget på højskole

og hvad venter du dig?

Højskolen har den fordel frem for andre skoler, at den ikke er en eksamensskole; den vil hjælpe eleverne til at finde de virkelige værdier her i livet, f. eks. prøve at fremelske hos dem kærlighed til land og folk, kærlighed til alt det smukke og underlige, der sker i naturen, kærlighed til sang og musik og god litteratur, ja i det hele taget vække eleverne til at se alt det smukke, der gør livet værd at leve.

Hvorfor jeg er taget på højskole? — ja, hvorfor? Vel fordi jeg syntes, jeg trængte til det. Jeg har i hele mit liv så godt som ikke været hjemmefra; siden jeg kom ud af skolen, har jeg været pige hjemme, så der har i de ydre forhold ikke været stor omvæltning. — Men der er vel noget i os alle, der længes ud mod det nye og ukendte, selv om de forhold, hvorunder vi lever, egentlig er meget gode, hvad mad og klæder angår. Der er længsler og drømme i os — mod hvad ved vi vel knap; men det vi alle jager efter, er vel at finde den største lykke. Hvori den består, er jo et stort spørgsmål. Nogle sætter sig det mål at arbejde sig op, blive noget stort, vinde ære og anseelse, fordi de synes, at det er den største lykke. Andre slipper helt tanken på jordisk gods og lykke og ønsker kun det ene: at tjene Gud i al deres færd. Så er der vel igen nogle, der prøver at gå den gyldne middelvej; de synes ikke, at de, når blot de tjener så meget, at de kan få føden hver dag, og ellers mere sig lidt engang imellem, kan kræve mere af livet.

Endvidere tog jeg på højskole, fordi jeg der håbede at finde jævnaldrende kammerater, med hvem jeg kunne tale om alt. — Hvorfor jeg troede, det var lettere at komme i kontakt med piger på en højskole end andre steder? — Jo,

fordi jeg kunne tænke mig, at de fleste af os, der kommer, netop kommer, fordi vi søger noget. Vi er ikke helt tilfredse med vort liv, vi håber at møde noget, der kan sætte os i gang, så vi kan få vor livsbane begyndt på den rigtige måde. Derfor mener jeg, vi er særlig åbne for alt, hvad der foregår omkring os, og gerne vil hjælpe hinanden med at finde det, vi hver især søger. Da jeg læste programmet for højskolen, blev jeg særlig glad, da jeg så, at vi også skulle have litteratur. I den synes jeg nemlig, vi kan finde noget af det, vi søger. I en bog lærer vi menneskene at kende helt til bunds. Der møder vi dem, som de er. Vi ser deres trang til godhed og kærlighed, vi er med dem i deres fald og nederlag, og vi ler og græder med dem, hvis ellers forfatteren, der har skrevet bogen, forstår at gøre menneskene i den levende for vort indre blik. Men der er også stor forskel på litteratur, og jeg håber, at jeg på højskolen kan finde den fornødne hjælp til at skelne mellem de gode og de dårlige bøger, for lige så opbyggeligt det kan være at læse noget godt, lige så nedbrydende er det også, hvis det er nogle dårlige bøger, man læser.

Så venter jeg også, at jeg på højskolen kan blive åndeligt opbygget og få noget af alt det i bibelen, jeg ikke forstår, klarlagt; for har man først en fast tro og tillid til Gud og regner med, at han har en mening med vor tilværelse, kan det vel aldrig gå helt galt.

Endvidere venter jeg på højskolen at finde en så stærk fædrelandskærlighed, at den må finde genklang i mit hjerte, for det er, ligesom man sådan i det daglige ikke rigtig tænker over, hvad det egentlig vil sige, at vi er et frit folk, der har lov at tænke og tale frit. Under besættelsen forstod vi vel lidt af, hvad det vil sige at være under tvang; men vi er vist allerede ved at sove sødeligt ind igen. Vi tager vor frihed som en selvfølge.

Men skal det lykkes for os hver især

at få det ud af vort højskoleophold, som vi håber, må vi være villige til at slippe vort eget jeg og prøve på at hjælpe hinanden så godt, vi formår; og gør vi det, tror jeg også, at eleverne fra sommeren 1949, når de om mange år tænker tilbage på den tid, de tilbragte på Nr. Nissum højskole, da vil mindes den med glæde og taknemmelighed i hjertet.

En sommerfugl af 1949.

En tak og et ønske!

„Man kan næsten ikke overkomme at læse alle de blade, man får”. — Ofte høres denne bemærkning, og efterhånden er vi måske ved at nynne med på samme melodi; men — der er nu et lille blad, som læses frivilligt og gerne, det er den hilsen, der kommer fra N. N. H. og E. i hver måned.

Mon ikke vi alle føler ens her, at det, der læses, er stadig noget, som kommer os ved! Også netop fordi det drejer sig om den plet i Guds riges vingård, som hedder højskole. Og det må vi arbejde med, os, som har set ind i denne gerning og oplevet velsignelsen af den.

„Fra Nørre Nissum højskole”!

Jeg føler trang til i dag at sige det en tak — derfor gør jeg det! Det kom ofte med et bud, der var lyst, dybt alvorligt — fornøjeligt og sandt — og så kom det med en hilsen fra livet på skolen deroppe mod nord. — Vi fik lov at følge med i det hele.

Med forstanderskifte blev det også redaktørskifte; derfor vil jeg gerne rette en hjertelig tak — og lykke og velsignelse til. — Et bindeled med skolen må vi have, så vi kan se, om alt er vel i lave. Vi skønner på bladet rundt omkring, dog bør vi have pennen lidt mere i sving. — Et indlæg fra en ven, en veninde er, hvad man alt for sjældent kan finde. — Men tak for de mange og fyldte sider; vi læser dem selv i de travleste tider.

Hjertelig hilsen

Christine Hejsel (40).

NB.! De fleste af os går vel i disse skønne forsommerdage og nynner en „kjøn melodi”,

for det er der grund til — trods alt; men jeg hører ikke en eneste sanglærke fra 40.

Sig mig, hvor henne slår I jeres triller?

BOGANMELDELSER

Bøger fra Lohse

Ingrid Lang: Når nye veje bliver brudt! En virkelig god og virkelighedstro bog, som man med glæde kan give en ung pige især i hånden uden at skulle sige det sædvanlige: husk, at livet og romanerne er to meget forskellige ting.

Godtfred Schwarz: Skyld og straf.

Adolf Hansen: Vejen hjem.

Johanne Branner: Sølvsnoren, tre samlinger småfortællinger, hvoraf en enkelt vil stå som noget varigt til oplæsning.

Kristian Früs: Højt lyder over dal og skov. Strofen får tankerne til at strejfe søndags-skolen, og bogen er en gennemgang af tekster til søndagsbørnegudstjenesterne.

Py Sørmann: I hans nærhed. En samling fortællinger fra Jesu tid i lighed med Ricards af samme slags.

Lægen Adolf Sell. En bog om stifteren af kolonien Filadelfia, skrevet af V. Visby og H. P. Stubbe Teglbjerg. J. M.

HØJSKOLEPOST

MØDER

Den 5. juli i Bonnesig, Resen, A. Kristensen.

Den 14. juli i Sinding. A. Kristensen.

VANDREMAPPERNES BESØG

„Guldsnoren” 41 den 26. maj.

Vandremappen 36—37 den 4. juni.

Frk. Ingeborg Jensen (46) og hr. Martin Kristensen, Sjørslev, vies den 17. juni i Levring kirke. Bopæl: Skovsborg, Rødkærbo.

Til lykke!

Vi har været til Nissumstævne i Vinderup den 22. Maj, hvorefter vi er samlet hos Arne Jensen, Bjert. Vi har haft en fornøjelig Dag, og vi sender Forstanderfamilien samt Lærere og Kammerater en hjertelig Hilsen.

Marius Mogensen (45-46), Kristian Mogensen, Aage Bæk, Albert Dahl, Ruth og Marthinus Kristensen, Grethe og Arne Jensen, alle af 41-42.

HALLO! — ARGANG 1925.

Frk. Anne Sørensen, jeres veninde, rejste til USA i 1926, men er nu hjemme på besøg og kommer til elevfesten som Mrs. Anne Mikelsen. Det var vel nok en skam, om hun ikke traf nogle af jer!

Hendes adresse er i tiden: Ræhrgård, Glæde, Frøstrup.

Indmeldesseddels

indsendes senest Lørdag den 25. Juni til Højskolen, Nr. Nissum. — Er De ked af at klippe Bladet i Stykker, skriv saa en tilsvarende Anmeldelse og send den. — Tak!

Undertegnede.....
 Navn

.....
 Tydelig Adresse

der var Elev Vinteren/Sommeren/Efteraaret
 Aar indmelder sig som Deltager i
 Elevfesten 1949.

Jeg medtager som min(e) Gæst(er):

.....
 Navn(e)

Jeg venter at komme pr. Rutebil/Cykle/Personbil

..... dag den Juli Kl. og
 at rejse dag Kl.

Skal Højskolen sørge for Natlogi? Ja/Nej

Kan De taale at ligge i Halm eller

paa Sovesal? Ja/Nej

Med denne Indmeldelse følger Rationeringskort til g Smør, g Sukker medbringes. Sukkerkort vedlægges.

Udfyldes ved Tilføjelser og Overstregninger.

Adresseforandringer

Sommerskole:

1947 Frk. Esther Riis, Vium Mølle, Jebbjerg. — E. R., Balling, Balling St. — Frk. Tonna Thomassen, c/o Læge Holm, Brand. — T. T., Nørregade, Snedsted. — Frk. Gerda Jensen, Rognstrup, Løgstrup. — Fru Gerda Pedersen, Lille Vestergårdhus, Fabjerg. — Frk. Anne Østergaard, Lindet, Vesterlund. — A. Ø., Fortevej 72, Risskov. — Frk. Karen Stejner Sørensen, Steensensvej 5, Vejle. — K. S. S., Gl. Kongevej 11, Vejle.

1946 Frk. Margrethe Laursen, Frederiksdal, Kjellerup. — M. L., Missionshotellet, Drewsensvej, Silkeborg. — Frk. Gerda Helligsøe, Ø. Farimagsgade 93, København Ø. — G. H., Nr. Holmegaard, Møborg, Bækmarksbro. — Frk. Margrethe Hansen, Krogerup, Ruds-Vedby. — Fru tømrer Margrethe Andersen, Høng.

1942 Frk. Hansa Mørch, Marthahjemmet, Thunøgade 35, Aarhus. — H. M., Frederiksgade 56, Skive. — Frk. Ruth Kæsser, Stormkilde, Nr. Alslev. — R. K., c/o Hr. Dr. Sørensen, Nr. Alslev.

1941 Frk. Ingrid Sloth Mortensen, Lomborg, Ramme. — I. S. M., Ejsing Brugsforening, Vinderup.

1938 Fru overbetjent Ellen Hansen, Frøslev, Padborg. — samme, c/o Chr. Mogensen, Hedevang, Ramme.

1936 Fru Gerda Jensen Femhøj, Vedersø, Ulfborg. — G. J. F., Over Uglkjær, Tvis

Løvrigt Frk. Ruth Trelborg, Pilgaard, Resen, Struer. — Fru Ruth Kaag, Aagaard, Skjærk, Aulum. — Frk. S. Andreasen, Dr. Margrethesvej 5^a, Aarhus. — S. A., Lindevej 6^a, Kongsvang, Aarhus.

Vinterskole:

48/49 (43/44) Hr. Alfred Emil Markussen, Storup, Ø. Assels. — A. E. M., Villa „Høj-en“, Vestergade, Aalestrup.

45/46 Hr. H. Chr. Steffensen, Landbrugsskolen, Haslev. — H. C. S., Svaleholm, Gungsmagle, Roskilde.

42/43 Hr. Hans Hindbo, Kongevej 38, Skern. — H. H., Vardevej 66^a, Skern.

41/42 Hr. M. Aagaard Madsen, Vestbanevej 12^a th., København, Valby. — M. Aa. M., Langdraget 23^a, København, Vanløse.

40/41 Hr. Valdemar Østerby, Andelsmejeriet, Gredstedbro. — V. Ø., A/M Kløvergård, Fasted, Sdr. Hygum.

39/40 Hr. Jørgen Krabbe, Nr. Esp, Tim. — J. K., Søgård, Filskov.

38/39 Hr. Ernst Lystbæk, Madumkjærgaard, Ulfborg. — E. L., Granly, Brejning, Spjald.

Udgivet af

Nr. Nissum Højskoles Elev- og Venneforening
 Redigeret af Forstander A. Kristensen