



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

J. Kristensen

Statens pæd. Studiesamling

FRA NR. NISSUM HØJSKOLE



Maj 1950

„Bed og arbejd.“

42. årgang nr. 5

Lidt til Eftertanke

Den rigeste mand i landsbyen

En godsejer red en dag forbi en fattig mand, der glad og syngende huggede sten til vejen. »Hvor kan du være saa glad og synge ved så svært et arbejde?« spurgte godsejeren. »Jo, herre«, svarede stenhuggeren, »selv om jeg må æde mit brød i mit ansigts sved, så giver Gud dog stadig dagligt brød og et glad hjerte«. Godsejeren red hjem i dybe tanker. Det var som om en stemme sagde til ham: »I nat skal den rigeste mand i landsbyen dø«. Da greb dødsangsten ham, for dette budskab kunne jo kun gælde ham.

Han tilkaldte en læge. Denne sagde: »De er ganske rask, slå de griller ud af hovedet«. Det hjalp ikke, hele natten lå han og ventede på døden. Om morgenen traf han en mand, der sagde: »I nat er stenhuggeren død«. Da faldt der som et skæl fra godsejerens øjne, og han sagde: »Jeg store dåre, hvorfor indså jeg ikke, at trods mine penge er jeg den fattigste mand i landsbyen.« Nu søgte han Gud af hele sit hjerte, fandt ham, blev nu også rig i Gud ved troen på Jesus Kristus.

»Penge er en magisk nøgle, der åbner alle døre, undtagen himlens; et tryllemid-

del, der kan skaffe alt i verden, undtagen lykke«.

»Penge uden kærlighed er lige så lidt værd i Guds øjne som kærlighed uden penge«.

*

»Lykkelig den, som har fred med sig selv.
fred med sin Gud og fred med sin næste.
Går det i verden så op eller ned,
han har af lykken dog vundet det bedste«.

Venlig hilsen!

Th. Rendtorff.

Hjemme fra skolen

Så kom vi over april, og flere steder har vi fået pyntet op. Vi synes selv, der er bleven pænt fra gymnastiksal til husflidssal, idet trappe, gelænder, vinduer, døre og vægge har fået en omgang. Dagligstuen har ogsaa gennemgået en stor forandring til det bedre. Det er dejligt at få pyntet op; men det koster forfærdeligt, og vi må derfor nøjes med at gøre i stand der, hvor det er hårdest tiltrængt.

Den 3. maj kom så vore sommerfugle af årgang 1950 og tog skolen i besiddelse. Vi havde sagt ja til 64 og nej til nogle stykker, der blev henvist til andre af Indre Missions ungdomsskoler. Når vi stoppede ved 64, var det, fordi vi syntes, at dem havde vi plads til på elevgangen + væ-

relserne ved husflidssalen og de kunne også lige være i spisestuen.

Foruden de 64 elever er vi 2 lærere, 1 ung lærer og familien på 3 personer, hvilket giver ialt 70, og så er det bestemt ikke rart med flere.

Vi er nu godt i gang. Der er 32 højskoleelever, hvoraf 13 er med i køkkenundervisningen, og saa er der altså også 32 efterskoleelever.

Velkomstfesten forløb som sædvanligt, og dagen efter tog vi alle fat. Vi synes, vi har fået en dejlig begyndelse; men natten har også gjort sit bedste. Varmen har lokket ungdommen ud i haven, hvor våren har pyntet op med frisk græs, grønne blade og dejlige blomster.

Vi har haft den glæde at have besøg af søster Kirsten Vind fra Lukasstiftelsen, og igår deltog vi i stævnet i Vinderup, efter at vi i forvejen havde aflagt besøg på Rydhave og Hjerl Hede samt nydt gæstfrihed i et elevhjem.

Det er dejligt at mærke, at skolens gamle venner er trofaste, og næst Gud takker vi jer, fordi vi har skolen så fuldt besat.

Vil I nu også bede Gud gøre sin gerning iblandt os. Tak!

Stævnet i Vinderup

Søndag d. 14. maj havde vi vort årlige stævne i Vinderup.

Først på dagen blæste det kraftigt, hvilket sikkert har holdt en del hjemme, og endvidere var der den dag soldatervennestævne både i Ryde og i Struer, så jeg håber, det er forklaring på, at vi den dag var knapt så mange, som vi plejer at være.

Kl. 15 samledes vi på Morsings kon-ditori, og der udveksledes mange faste håndtryk. Jo, for det er dejligt at se ansigter, der vækker gode minder.

Lærer A. C. Nielsen bød os velkommen med nogle morsomme bemærkninger og gjorde os opmærksom på, at vi nu var samlede til det nittende stævne i Vinderup.

Efter kaffen fortalte forstanderen lidt fra højskolen, og frk. Mikkelsen talte over emnet: »Hvorledes skal vi møde fremtiden?»

Så var der pause. Man gik tur i anlægget, man spiste sin madpakke, og der blev snakket om gammelt og nyt.

Om aftenen var der ungdomsmøde i kirken, hvor Lindskov Rasmussen og forstanderen talte, og der indkom en gave til skolen paa 100 kr. udover det, der var brugt til annoncer. Jo, de vinderupfolk de kan.

Det er tanken, at vi til næste år, skal se at få arrangeret en forhandling; for vi vil gerne høre, hvad vore venner kan have at sige til os på skolen.

Det ville også være rart, om der var nogle, der havde noget at sige til os alle sammen, og dette kan bedst ske ved at skrive et stykke til vort elevblad.

Det ville jeg heller ikke...

Nylig blev følgende fortalt om en dreng, som var kommen tidlig ud at tjene, og som led meget af hjemve.

Han havde endelig fået fri, så han kunne besøge sit hjem. Han var på turen hjem hverken med tog eller bil, ej heller cyklede eller gik han; men han løb.

Da han var kommet et stykke vej, var han dygtig svedig og forpustet, og han passerede nu et selskab, der sad i grøften, hvor de spiste mellemvader og drak soda-vand. De råbte til drengen om at hvile lidt hos dem og få lidt at spise og drikke; men drengen, som nok kunne trænge til deres gæstfrihed, fortsatte sit løb. »Det var da en underlig dreng«, sagde folkene i grøften. »Det var da sært, at han ikke ville standse lidt for at hvile og få en tår at drikke«. Men så var der en lille dreng, som hørte til Selskabet, der sagde:

»Det ville jeg heller ikke have gjort, hvis det var mig, der skulle hjem«.

Dette lille træk har noget at sige os, der har begyndt på løbet mod hjemmet oven til, for der er så meget — også meget, der i og for sig kan være godt, der vil standse os. Må jeg nævne een eneste ting: vort travle arbejde.

Mon ikke også den lille fortælling har noget at sige til dig, der aldrig fik påbegyndt løbet mod hjemmet.

Når man har høstet

Det er sært at tænke sig, at det første en bonde gør, når han har bjerget sin høst, er at berede jorden til en ny.

Som ungt menneske spekulerede jeg ofte på, hvordan det kunne være, at der altid var noget at bestille på en bondegård, og nu har jeg gjort den opdagelse gennem 20 år, at der også altid er noget at bestille på en højskole. I tiden skal vi naturligvis passe vor sommerskole; men samtidig må vi tænke meget på vinterskolen, der begynder 3. novbr. Den første henvendelse desangående kom sammen med en julehilsen, og efterhånden har vi fået en del forespørgsler og nogle få indmeldelser; men det ville unægtelig være rart om vore venner også snart begyndte for alvor at tænke på vinterskolen; da det sædvanligt er den, det lettest kniber med.

Skolen har nye programmer, som vi gerne sender. Vi har nydelige prospektkort, der desværre koster 25 øre pr. stk., men det var nok værd at faa dem spredt ud over landet. Vor unge lærer E. Sørensen bliver her også til vinteren, og vi synes, at vi kan byde vordende vinterelever de bedst mulige forhold.

Så vil vi da bede og arbejde for, at skolen må få en god høst d. 3. novbr.

Anmeldelse

»Nordisk Missions Historie«. De Unges forlag, 1950. 413 Sider.

Atter her møder man et vidnesbyrd om det store offer, de mænd og kvinder, der står ude på missionsmarkerne, bringer, og om de kampe, de første missionærer har været ude for. Man føler sig så lille og ubetydelig overfor ordene: »Gå ud i alverden«.

En repræsentant for hver af de fire nordiske lande har skrevet hvert sit lands afsnit; fra Danmark er det generalsekretær i D.M.S., Harald P. Madsen, og man føler tydeligt, at det, de skriver, er en hjertesag for dem.

Bogens første afsnit er i korte rids en skildring af kristendommens komme til Norden, meget spændende og velskrevet.

Bogen er anvendelig både som studiekreds bog — som håndbog eller til højtlesning — kort sagt en bog alle kan få glæde og udbytte af. E. S.

Farvel, forår!

Foråret nu sin afsked tager,
travlhed nu alle folk forjager,
sommeren i stedet sig lister ind,
og fredfyldt er mangt et sind.
Mens »storken sidder på bondens tag«,
er ungdom samlet i festligt lag.
De drøfter de kommende sommerdage,
de glæder sig til, at solen rigtig vil bage.
Fuglenes lyd vi hører fra oven,
anemoner så smukt titter frem i skoven.
Luften er så skøn og blid,
jo, nu nærmer sig sommerens skønne tid.

Venlig hilsen til 49erne fra Ralle.

HØJSKOLEPOST

Elevfesten

bliver i år *Søndag d. 2. juli*. — Det er bedst at komme lørdag aften og blive til mandag kl. 13. Nærmere bekendtgørelse i næste nr.

Vandremappernes besøg

»Kontakten« 46/47 den 4. maj. A. K.

Sydslesvigerne

Også i år har vi elever fra Sydslesvig, og også i år må elevforeningen hjælpe dem. Og så er det jeg har fået en stor tanke: I er nogle stykker, som endnu ikke har betalt kontingent. Hvad om nu I sendte lidt ekstra. Så betaler I en lille bøde, og så får elevforeningen noget at hjælpe med.
Tak!
A. K.

Forstander Kristensen

kommer for første gang på besøg i nissumkredsen i København. Lad os trods sommer og ferietid møde talrigt op. Rigtig hjertelig velkommen alle nissumitter og nissumvenner til samvær på diakonissestiftelsen, P. Bangsvej 1, Søndag den 18. juni kl. 20. Indgang: Kir. afdeling.

Marie Rasmussen.

Kære venner fra 35-36!

Et livstegn fra »Glade Dage«, den ligger hos mig. Jeg har haft den længe, men på grund af så meget har der ikke været tid til at få den sendt igen. Jeg vil nu bede jer om at skrive en hilsen til »Glade Dage« og sende den til mig omgående, så kommer der en frisk hilsen i fra os alle, og så bliver den sendt ud d. 1. juni. Jeg er, som I har set i adresserne, flyttet fra Lolland til Herup pr. Vinderup. I er velkommen her!

Venlig hilsen! Kjeld Hansen.

Samlede til konfirmandfest i Tolstrup pr. Løgstør sender vi alle bekendte en hjertelig hilsen.
 Ebba Møller 32. Tage Møller 37/38.
 Oskar Møller 37/38. Stinne Møller 43.
 Stinne Larsen (f. Johansen) 46.
 Niels Nøhr 47/48. Johs. Poulsen 47/48.
 Metha Nielsen 49. A. Kristensen 28/50.
 Desuden var Niels Møller 33/34 repræsenteret ved sin bedre halvdel.

Vandremappen for sommeren 1937 efterlyses.
 Du har den vel ikke?

Agnes Kristensen, højskolen.

Til lykke!

Hr. Søren Steffensen (40/41), Stauning, Skern, viedes d. 13. maj til frk. Karen Pallesen, Skærup, Børkop. Bopæl: Stauning, Skern.

Forlovelse er indgået mellem hr. Verner Gregersen (48/49), Vesløs, og frk. Ellen Pedersen, Frøstrup.

Vore møder

- 4. Juni Herrup (Ungdomsmøde). L. R.
- 5. — Holstebro (Grundlovs-møde). L. R.
- 8. — Hjern (Ungdomsmøde). A. K.
- 18. — Hillerød (Sct. Hansmøde i Missionshusets have kl. 15 og 17) A. K.
- 23. — Bølling (Sct. Hansmøde). L. R.
- 25. — Hodsager. A. K.

Adresseforandringer

Sommerskole

- 1949 Frk. Gerda Andersen, højskolen, Nr. Nissum — Frk. G. A., Ry sanatorium, Ry st.
 Frk. Anne Christensen, Bredgade 27, Langå — Frk. A. C., c/o læge Rendtorff, Middelgade 3, Randers.
 Frk. Anna Bang Jakobsen, »Mortensminde«, Børkop — Frk. A. B. J., »Lysholtgaard«, Vejle.
 Frk. Hanne Steiner Nielsen, Tidsvilde, Andkær, Børkop — Frk. H. St. N., Ny Damgaard, Grejs østermark, Lindved, Vejle.
 Frk. Irma Pedersen, Bæring pr. Assens — Frk. I. P., sygehjemmet »Solvang«, Orevej 33, Vordingborg.
- 1948 Frk. Dagmar Haaning, vaskeriafd., sygehuset, Holstebro — Frk. D. H., Snoghøj, Gimsing, Struer.
- 1947 Frk. Bodil Jensen, kolonien »Filadelfia«, Dianalund — Fru sekretær B. Christensen, Søsterhuset, Christiansfeld.
 Frk. Elna Jeppesen, Sølyst, Sevel, Vinderup — Frk. E. J., Saugstrup drengehjem, Skave pr. Holstebro.
 Frk. Esther Laursen »Ny Østerskov«, Ryde, Vinderup — Frk. E. L., Tingedal, Skave pr. Holstebro.

- 1944 Frk. Oda Skovhus Nielsen, Gullev, Bjerringbro — Fru O. Skovhus Jørgensen, Stormgade 26, Bjerringbro.
- 1943 Frk. Olga Sørensen, skolen, Vildbjerg — Frk. O. S., Remmerhus, Barde, Herning.
 Frk. Anna Nørgaard, Holstebrovej 23, Skive — Frk. A. N., Rønbjerg.
 Frk. Johanne Marie Andersen, Vraa — Fru Johanne M. Møller, Storegade 17², Varde.
- 1942 Frk. Marie K. Christensen, Ahle Kjærgaard, Barde, Herning — Frk. M. K. C., Høstdøre 16⁴, Odense.
- 1941 Frk. Kristine Andersen, Østergade 26, Skern — Frk. K. A., V. Ryssensten, Bøvlingbjerg.
- 1939 Frk. Marie Rasmussen, Holløse pr. Fodby — Frk. M. R., Tommerup højsk. pr. Knarreborg.
- 1936 Fru Inger Andersen (f. Lovmand), Aargab, Ringkøbing — Fru I. A., Ryesvej 24, Holstebro.
 Frk. Anna Nørgaard, c/o K. Kristensen, V. Jølby, Erslev, Mors — Frk. A. N., c/o G. Kjær, Hvornum, Hobro.
- 1929 Frk. Edna Sørensen, Østergade 42, Ringkøbing — Frk. E. S., »Børnegården«, Plantagevej, Silkeborg.

I øvrigt:

Fru Astrid Mikkelsen, Møllerup, Laven — Fru A. M., Møllerup, Silkeborg.
 Fru Jenny Pedersen, Ryparken 92¹, København Ø — Fru J. P., Ryparken 58¹ tv., Københ. Ø.

Vinterhold

- 47/48 Jørgen Larsen, »Mineralkilden«, Aalborgvej, Hjerring — J. L., Øster Fuglsang pr. Kvissel.
- 46/47 Eivind A. Sørensen, Lødderup pr. Nykøbing M. — E. A. S., »Skovly«, Vils, Mors. Mg. 19/49 Brun, 4/9 B., kasernen, Viborg — Andreas Brun, Brøndum, Fjerritslev.
 Ejner Schmidt, Faardal, Ørum (Sdl.) — Kontrolassistent E. S., Møldrup.
- 46/47 Jens Madsen, Bjert, Vinderup — J. M. c/o Marius Jensen, Baastrup, Ø. Snede pr. Hedensted.
- 45/46 Bestyrer Karl E. Andersen, »Djærnæshus«, Frøstrup — Gårdejer K. E. A., Tømmerby pr. Frøstrup.
- 42/43 Poul Børge Jensen, c/o M. Lauritsen, Studsgård — P. B. J., co. Rich. Jensen, »Ravnholt«, Bording.
- 41/42 Martin Aagaard Madsen, Langdraget 23³, Vanløse — Landbrugs-kandidat M. Aa. M., Nygade 6, Aulum.
- 39/40 Købmand H. Andersen, Aargab, Ringkøbing — Repræsentant H. A., Ryesvej, Holstebro.

I øvrigt:

Gårdejer J. Jacobsen, »Kokholm«, Ølby, Struer — Gårdejer J. J., Ølby Stad, Struer.