



# Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

## Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

# FRA NR. NISSUM HØJSKOLE



Oktober 1950

„Bed og arbejd.“

42. årgang nr. 10

## DE SORTE FUGLE

Blicher sang:

»Jeg skulle sunget lidt mer maaske,  
måske vel også lidt bedre;  
men mørke dage jeg måtte se,  
og stormen rev mine fjedre«.

»Mørke dage«, det er ikke hverdagene, selv om de er grå, nej, det er sygdommens, sorgens, rædselens dage. Er vi stedt midt i dem, så længes vi efter en almindelig hverdag med slid og måske fattig kost, takker for dem, vi har haft, og beder om flere.

»Mørke dage!« Da er man alene, om man end er midt i skaren, da er man ude på de dybe vande, båden er meget, meget, lille, og bølgerne er vældige i størrelse og i kraft. Han har ret, Blicher, da er sandgens vælde indtørret, da forstummer alle glade klange.

En bog blev lagt ind på mit bord. Den var fra en, der syntes, at den kunne jeg nok have godt af at læse. Jo, det havde jeg nok også. Jeg læste i hvert fald noget i den, som jeg ikke glemmer igen.

Om Elias ved bækken Krit.

Der havde Gud nu anbragt ham, det var hans plads, mens trængselen gik hen over hans folk.

Så kom ravnene flyvende, *de sorte fugle*.

Dem kunne profeten da sikkert ikke lide, og de havde vel ikke noget godt at bringe.

Men se, de sorte fugle kom med føde til ham, med gaver til ham fra Gud.

»De mørke dage«, de sorte fugle, kan vi ikke lide, der er uhygge over dem, vi venter os ikke noget godt fra den kant.

Så kan det ske, det *kan* ske, at de kommer med gaver til os fra Gud.

Hvilke gaver?

Har jeg ikke antydnet noget i den retning?

Taknemmelighed over alle de velsignede hverdage, da man sled godt, spiste godt og sov godt natten derpå.

Taknemmelighed over »de meget skønne dage«, man også fik.

Den lille hyrdedreng oplevede midt i

sin grå og ensformige tilværelse det, dig-  
teren har sagt: »Da gik dagen selv syn-  
gende over jorden. Da strømmede lys og  
liv igennem ham, syngende, som var han  
en kilde, og han gik i en drømmende  
halvdøs af toner og lykke«.

Taknemmelighed over dem, man har,  
og det, man har.

Taknemmelighed over de sande og gode  
venner.

Stilhed, en sang, der lukker sig op, en  
bog, der giver en noget.

Måske stort sagt, meget stort sagt: »Nær-  
mere Gud til dig«.

Jo, de sorte fugle kom med gaver fra  
Gud.

»De mørke dage« har også deres mis-  
sion.

*A. C. Nielsen, lærer, Vinderup.*

## Hjemme fra skolen

Så er vi midt i oktober, og der er gået  
en måned, siden jeg sidst fortalte vore  
venner, hvordan alt stod til her.

Det, der er alt overskyggende, er nu  
vinterskolen. Til efterskolen kan vi ikke  
forsvare at tage flere end 30, og dem har  
vi haft længe. Til højskolen havde vi 18  
midt i september mod 12 i fjor; og da vi  
sidste år nåede 20, syntes jeg, at alt så godt  
ud i år. Den svundne måned har ikke gi-  
vet en eneste indmeldelse, så vi har stadig-  
væk 18, og i fjor ved samme tid 16.

Hvad vil de sidste 14 dage give?

Vi skulle gerne have 5 højskoleelever.

Vi er ca. 1500, der får bladet, så det  
skulle synes overkommeligt at skaffe de  
5 (eller 7) elever, som vi gerne skulle have.

Skriv efter program. De, der fylder 18  
år inden 1. april 1951 eller er ældre, kan  
måske endnu søge amtsunderstøttelse.

Siden sommerskolens afslutning, som

er omtalt særskilt, har vi haft en stor og  
god oplevelse her på skolen. D. M. S.  
har afholdt en week-end-lejr for unge i  
dagene 7. til 9. oktober. Det var et dejligt  
samvær, og især vil vi huske det, som  
kinamissionær frk. Olga Kristensen, der  
har været ude i 40 år, fortalte os.

Vore hjerter blev fyldt med tak til Gud.

Tilslutningen til denne lejr burde have  
været meget større. Vi var ca. 80, da vi var  
flest, og det var naturligvis søndag aften.

Da lejren var overstået tog jeg til Fyn  
til 3 højskoleaftener. Det var en fornøje-  
lig og god tur. Jeg fik hilst på mange af  
vore få fynboer, og jeg havde fornøjelsen  
at være sammen med andre af Indre Mis-  
sions højskolefolk.

Desværre lader det ikke til, at det står  
forholdsvis bedre til paa de andre højsko-  
ler end her. Vi vil vist gerne have nogle  
flere elever over hele linien.

Med sommerskolen sker der jævnlig  
noget, og heldigvis kan de forholdsvis  
små hold få lige så rig en oplevelse som  
de store; men for skolens økonomi er det  
af stor betydning med mange elever.

Vort arbejde i mark og have er meget  
hæmmet af den omtrent stadige regn. Vi  
var heldige med kartoflerne; dem fik vi i  
godt vejr; men nu ville vi jo gerne have  
roetoppen ensileret i ren tilstand.

Vor gode ko nåede at give 266 kg smør  
i 269 dage; men desværre har hun nu  
kastet af en eller anden ubekendt årsag.  
Godt, at vi har kviekalven fra i vinter.  
Den ko, der vist er vor ringeste, har givet  
209 kg smør, dels efter 2. og dels efter 3.  
kalv, og hun har kælvet normalt. Så er der  
3 køer tilbage. De har været meget sene  
til at blive drægtige efter 1. kalv; men  
alligevel har navnlig de 2 ydet så meget,  
at det er køer, vi er glade for.

Inden døre gør vi rent over hele linien, så det er rart nok, at man somme tider skal af sted. Men det er bestemt også rart at se, hvor rent og pænt det bliver efterhånden.

Til at undervise til vinteren bliver vi lærer Sørensen og lærer Lindskov Rasmussen samt undertegnede. Frk. Mikkelsen erstattes af fru Lindskov Rasmussen og lærer Linderoth, der hver får nogle timer. Begge karlene bliver og kokkepigen ligeledes. De to søstre fra Sjørslev, Ragnhild og Marie Kristensen (50), samt en ung pige fra Nr. Nissum rykker ind i stedet for Asta, Mary og Kis.

## Tak og farvel!

Fredag den 29. septbr. sluttede vor 5 måneders sommerskole. Det var anden gang, vi skulle slutte, da vi jo også havde afskedsfest en af de sidste dage i juli af hensyn til vore 3 måneders elever.

Hvordan skal vor anden afskedsfest forme sig? Ja, sådan tænkte vi tit, og så gik det så godt, det hele lagde sig til rette næsten af sig selv.

Der var fra anden side ordnet en ungdomsgudstjeneste i kirken den aften, og vi fik så taleren, pastor Buus fra Gjellerup, til at afslutte med altergang.

Det gik sådan, at vi fik en forunderlig rig stund i kirken, en sjælens højtid. Jeg er sikker på, at mange af os følte sandheden i det gamle vers af Grundtvig:

»Tusinde døgne, verdslige, søgne,  
gyldne for kød,  
kan de vel ligne een dag af dine,  
som vi dem nød,  
når under sang med det vingede ord  
sjælen af by over stjernerne før«.

Efter gudstjenesten samledes vi ved et festligt kaffebord på skolen. Vi havde in-

gen revy; men vi sad og havde det godt sammen. Det var ingen sørgefest, fordi vi skulle skilles, men snarere en takkefest for den gode tid, vi havde haft sammen.

Naturligvis var det ikke uden vemod, vi sad sammen. Vi var kommen til at holde af jer, og »nødtigt sige vi farvel«. Det var også dette, om vi nu havde sagt jer det og vist jer det, som Gud ville, vi skulle sige og vise jer. Derfor siger vi også til jer: tilgiv os, hvad vi har forsømt. Men fortrøstningen var alligevel stærkere end vemoden, for vi vidste, at vi havde peget hen på vor Herre og Frelser og søgt at vise jer vejen hen til ham og hans herlighedsrigdom.

I fik intet navn. I var så forskellige, og det navn skal ikke hænges på jer. I må nøjes med at blive kaldt 50erne; men dette navn er også nok til hos os alle at fremkalde et væld af minder. Minder med ganske få skyer og en herlig masse solskin, minder, der kalder takken og bønnen frem i vore sind.

Vi håber, I husker en hel del, der kan være jer til gavn og glæde. Vi håber og beder, at I må huske at sige Jesus alt.

Vi håber at se jer alle ved elevfesten første søndag i juli 1951. Vi håber, I altid må kunne føle jer hjemme på skolen, og vi glæder os til at hilse på jer, når vi kommer ud til møder og stævner.

Så beder vi da hele sommerholdet — alle vore 63 unge piger — modtage vor hjerteligste hilsen og tak fra os alle på skolen.

NB. Husk, vi mangler nogle højskoleelever til vinterskolen. Vort traktorkursus, som sidste år afholdtes i december, vil vi forsøge at få afholdt i november.

## Kolding højskolekreds

Lørdag den 28. oktbr. kl. 20 taler lærer Møller Pedersen, Haslev højskole, på KFUM.

Emne: Er det skumring eller gry?

Alle er velkommen. P. u. v.

Tage Sanden.

## HØJSKOLEPOST

Samlede til elevstævnet i Herning d. 17. sept. sender vi hilsen til kammeraterne fra 49.

Ruth Overgård. Nora Jensen. Kiss Østergård.

Astrid Christensen. Hanna Christensen.

Gerda Poulsen. Edel Kristensen.

Frida Nygård. Prik og Zita.

Efterlysninger:

»Mindekæden« 1942.

Magda Jørgensen, f. Mikkelsen. Elna Kristensen.  
Oda Vendelbo, f. Olesen.

Vandremappen 1943.

Johanne Jensen Else Poulsen.

Hallo — København kalder!

Efter et meget inspirerende højskolelærerstævne i skolebyen Haslev, hvor vi drøftede tidens og højskolens problemer, er jeg nu indstalleret og i gang med læsningen. Det var betydelig lettere at gå i gang i år, jeg er allerede i gang med at skrive stile og glæder mig til vinterens studier. Med ønsket om alt godt for elevbladets læsere og særlig 50erne, sender jeg de bedste hilsener.

»Mikkelt«, Nylandsvej 71, st. th. København F.

Fredag den 10. novbr. vies: Frk. Esther Søgård, (49) til hr. landmand Jens Nielsen, Vinderup. — Adresse på bryllupsdagen: Malmkær: Ejstrupholm. Til lykke!

Vore møder.

- 29. oktbr. Lemvig. L. R.
- 14. nov. Holstebro. L. R.
- 15. — Vildbjerg. A. K.
- 21. — Skern. A. K.
- 21. — Måbjerg. L. R.
- 22. — Naur. A. K.
- 25. — Vinderup. A. K.
- 25. — Snejbjerg L. R.

Vandremappernes besøg.

- 13/9 »Brevduen 1931.
- 15/9 »Budbringeren II« 41/42.
- 17/9 Vinteren 49/50.

5/10 »Lille Peter Edderkop« 1948.

6/10 Sommeren 1941. A. K.

## Adresseforandringer

Sommerskole:

- 1949 Frk. Anne Christensen, Middelgade 3, Randers — fru Anne Bach Petersen, Langaa.
- 1949 Frk. Britta Jensen, Lidstrup, Tingsted — B. J., »Hannenu«, Eskildstrup.  
Frk. Edel Kristensen, Rønbjerg st. — E. K., c/o Peter Knudsen, Selde, Roslev.
- 1947 Frk. Anna Vestergaard, Barde pr. Herning — Seminarieelev frk. A. V., Sønderg. 23, Haslev.
- 1946 Frk. Petra Hansen, Sejrup, Thyregod — Fru Petra Nissen, Høgsholtvej 18, Urhøj, Vejle.  
Frk. Thea Jensen, Lånrum, Stoholm J. — fru Thea Hedegård, Overgård, Stoholm J.
- 1943 Frk. Else Poulsen, Tværgade 4, Herning — frk. E. P., Julemærkehjemmet, Hobro.
- 1942 Frk. Lis Madsen, Asylgade 7, Frederikshavn — fru Lis Randrup, Fiskergade 7, Frederikshavn.  
Sygepl. Frk. Anna J. Nielsen, Sindssygehuset, Slagelse.
- 1939 Lærerinde frk. Marie Rasmussen, Tommerup højskole, Knarreborg — samme, Ny Jernbanevej 11, Næstved.
- 1935 Frk. Magda Christensen, Frilands alle 18, Valby, København — M. C., Alstrup, Pårup, Engesvang.
- 1924 Frk. Kirstine A. Andersen, Brøns Mølle, Brøns (Sønderjyll.) — K. A. A., Asgersminde, Brøns (Sønderjyll.).

Vinterskole:

- 45/46 Rasmus P. Rasmussen, Rønde kursus, Rønde — stud. teol. R. P. R., Gothersgade 145<sup>1</sup>, København K.
- 45/46 Hr. Karl Erik Pedersen, Nørlem maskinværksted, Lemvig — K. E. P., Kattenhøj, Møborg, Bækmarksbro.
- 41/42 Hr. Jens Chr. Vestergaard, Fuglsang, Barde, Herning — J. C. V., Højgaard, Herborg.
- 40/41 Hr. kontrolassistent Svend Aage Nielsen, Tvis — samme, Feldborg, Skive.

I øvrigt:

Lærerinde frk. Johanne Mikkelsen, Højskolen, Nr. Nissum — Nylandsvej 71 st. th., København F.  
Frk. Astrid Jørgensen, c/o Johs. Pedersen, Tyvkær, Ikast — fru Astrid Lyngård, Tyvkær, Ikast.

Udgivet af  
Nr. Nissum højskoles elev-og venneforening.  
Redigeret af forstander A. Kristensen

M. CHRISTENSENS BOGTR. STRUER