



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

NØRRE NISSUM EFTERSKOLE



JUNI – 2005

2

Bestyrelsens beretning ved repræsentantskabs- mødet d. 29. april 2005

Vi lever i en nutid, hvor der endnu engang fra politisk hold rettes et frontalangreb på 10. klasses eksistensberettigelse. Der barsles med tanker om, at det kun er de dårligst bogligt begavede, dvs. 30% af en årgang, der skal gå i 10. klasse. Alle andre elever skal videre med en ungdomsuddannelse efter 9. klasse. Vi synes at kvaliteterne ved 10. klasse er evidente og til at få øje på, ikke mindst på NNE. Vi vil slås for 10. klasse – det år er for mange af uvurderlig betydning. Det kvalificerer i høj grad de unge både menneskeligt og uddannelsesmæssigt til at gå fremtiden i møde.

Men det er ikke den umiddelbare fremtid der skal indgå i bestyrelsens beretning, selv om vi i bestyrelsen naturligvis også indgående drøfter fremtiden og forsøger at forvalter på en sådan måde, at vi lever op til det gode motto om »rettidig omhu«. Bestyrelsens beretning drejer sig naturligvis om hvilke opgaver, der har været at løfte i det forgangne år. Og vi må konstatere at et år går hurtigt.

Jeg har valgt at samle beretningen i følgende punkter:

1) Møde mellem bestyrelse og ansatte

Torsdag d. 21. oktober blev der afholdt møde mellem bestyrelsen og de ansatte på NNE.

Især to punkter var til drøftelse:

- 1) Udenlandsture på NNE
- 2) Prioritering af bygge- og renoveringsopgaver.

Både bestyrelse og ansatte oplevede det særdeles konstruktivt, at sætte sig ved samme bord til en fri drøftelse om holdninger og prioriteringer både hvad angår indholds siden og bygningssiden. Det vil vi gerne fortsætte med at gøre. Det er vigtigt med en god dialog, mellem os der skal afstikke rammer og dem der i det daglige skal være med til at fylde rammerne ud.

2) Ny dagligstue

Allerede på det første bestyrelsesmøde efter sommerferien, luftede Martin tanker om at skolen manglede en daglig-

stue for eleverne. Etableringen af en sådan dagligstue stod meget højt på ønskesedlen hos ledelse og lærere på skolen. Torve-området var blevet renoveret med nyt møblement, men eleverne manglede et sted med sækkestole og bløde møbler. Der blev foreslået at bruge klasseværelserne under tørvet i gallerigangen til at etablere en sådan dagligstue. 14. januar stod den klar til indvielse. Vi er overbeviste om at det var en rigtig beslutning, selv om at der ikke var afsat budgetmidler til det. Udgifterne blev ca. 200.000 kr.

3) Værelsesrenovering

Det viste sig også ved samtalerne mellem bestyrelse og ansatte, at der var enighed om, at der skulle sættes turbo på værelsesrenoveringen. Det har vi gjort i indværende år. Det er en sag, som også er højt prioriteret i fremtiden.

4) Selvevaluering og skolens status:

Skolen mangler stadig at få udarbejdet en evalueringsplan, altså et instru-

ment til at måle, om vi på NNE lever op til det værdigrundlag, vi har indfældet i vores vedtægter. Selvevalueringen er lovpligtig. Bestyrelsen har nedsat en evalueringsgruppe bestående af Gitte og Peder fra bestyrelsen samt Martin og Kristian fra skolen. Evalueringsgruppen forventes at komme med et udspil inden jul, således at vi inden næste repræsentantmøde skulle leve op til lovens bogstav også på dette punkt.

Bestyrelsen har drøftet om NNE skal være en almen efterskole med megen idræt eller en idrætsefterskole. Der er ingen ønsker om i bestyrelsen at ændre NNE's status som almen efterskole.

5) Økonomi

Det er ikke en ønskeposition, som bestyrelse, at fremlægge et regnskab med røde tal. Slet ikke. Men vi kan bevare smilet og ser med optimisme mod fremtiden. Skolens økonomi er lige så sund som den altid har været. Vi vil se sorte tal de kommende år. Underskuddet skyldes udelukkende salget af »Elmely«, der blev til et minus på 542.801 i forhold til købsprisen.

Hertil kommer at vi har tilladt os at etablere den nævnte dagligstue, samt renovere flere værelser. Det har vi i år fundet væsentligere end at kunne præsentere et regnskab med et overskud på 1 million.

Og så til slut:

TAK står der på mange gravsten. Men det er ikke kun der, man kan skrive det ord.

Det er også dette ord jeg vil mejsle ind i bestyrelsens beretning til sidst. TAK skal der stå med store blokbogstaver. TAK til alle ansatte på skolen, for jeres iver og entusiasme for at gøre skolen til en god kristen efterskole, der gør noget værdifuldt ved vores unge mennesker. TAK



Skolemor og skolefar på plænen med alle »ungerne« på idrætsdagen.

FORÆLDREDAG

Solvej Bjerre, mor til Anette i 10.a, fortæller om den tilbagevendende forældredag på NNE:

Forældredag på NNE er blevet en hyggelig tradition for os. Det summer af liv på hele skolen. Et dejligt sted som vi altid glæder os til at gense ved de forskellige arrangementer, som bliver holdt i årets løb. Vores piger har ved sådanne lejligheder ofte ringet hjem og sagt: »I skal sidde sammen med min venindes forældre ved spisningen.« Nye mennesker som vi så har lært at kende. Også vore egne venner og bekendte har fået den gode ide at sende deres unge mennesker på NNE. Der er altid nogen man, måske i ha-

ven, får en god hyggesnak med, deriblandt Gunnar pedel. Ham har vi hørt om i alle årene, (Familien Bjerre har nu deres 4. datter på NNE) og som vores nuværende elev siger: »Han er sådan en hyggelig Bedstefartype.«

Der er også lagt mange timers arbejde i optræden på de skrå brædder med skuespil af forskellig art, det er altid spændende at se de unges frimodighed, også selvom det måske er første gang et stykke prøves. Fodboldkampen mellem elever og forældre er jo,

ikke at forglemme, også en af traditionerne på forældredagen. Gymnastikopvisningen er også et af højdepunkterne for mig, det er rigtig dejligt at se hele flokken aktive på gulvet.

Det var i år vores sidste forældredag på NNE. Tak for de indblik vi har fået i skolens liv gennem årene. At være/have en elev på en efterskole er en livsstil, som vi godt kan lide.



Af Anette Damgaard og Rikke Schrader

Friluftstur i nattens mulm og mørke

Fredag d. 29. april var der repræsentantskabsmøde på NNE, hvor alle vi elever opførte vores gymnastikopvisning. Dagen efter var en alle-lørdag, og det betød, at vi kunne se frem til en dag sammen med alle elever på skolen. Jan gjorde sit bedste for at få os til at tro, at vi skulle campere i haven, men der ventede os en overraskelse. Det var, at vi i stedet fredag aften blev kørt ud i Klosterheden. Vi var delt op i grupper af ca. 10 personer. Hver gruppe fik udleveret nogle praktiske ting såsom en bærel, et stort stykke plastik, to lys og et kort over området. Undervejs skulle grupperne løse nogle opgaver ved forskellige poster såsom ægge-kastning, bueskydning og svømning over en sø. Blandt eleverne var

der ingen sure miner, alle var opsat på, at det skulle blive en god tur. Efter en længere gåtur i tåge, mulm og mørke nåede vi frem til det sted, hvor vi skulle overnatte. Vi havde håbet på, at vi kunne få lov til at bruge de shelter, der var på stedet, men nej. Vi skulle selv bygge en bivuaak af vores grej, så efter indtagelse af et frossent

pølsehorn, smækkede vi en bivuaak op i stearinlysets skær. Vi fik lov at sove til klokken 5, hvor vi hurtigt skulle pakke og videre. Efter flere kilometers gang og endnu nogle poster kunne vi endelig, tidligt lørdag morgen, blive kørt hjem til skolen, hvor der ventede varm kakao, boller og en god »nats« søvn.

VI ER
GODT NOK TRÆTTE,
MEN LIDT BÅLHYGGE VIL VI
ALTSÅ HOLDE OS VÅGNE TIL



Der bygges og indrettes et shelter.



FORÅRET...

FORÅRET SET GENNEM



Thomas M. i røg og damp med sin guitar ved MGP



Det regionale MGP blev afholdt På Rydhave Slots Ungdomsskole og stemningen var helt i top



HMMM
- HVIS JEG NU FLYTTER
DEN RØDE 5'ER, SÅ...

Traditionen tro holdes der bryllup på NNE. Her danser brud og gom bryllupsvals



Seje sild tager en dukkert i skolens svømmehal



KAMERAET



Jonas C. kæmper for skolens ære ved idrætsdagen



Foryggende Line-dancing ved westernfest arrangeret af 9.b



Tillykke til Martin Ravn Jensen med de 50 år

SÅ ER DER SKUMBAD



Fart over feltet, da Redningsringen leverede vand og skum en aften i juni

Skolen for livet

Skolen for livet, det kom til at passe på mit liv, såvel i tid som i indhold. I hvert fald for det liv, jeg har haft indtil nu.

Jeg kan ikke huske tilbage til, før jeg hvert år skulle pakke skoletaske og pen-alhus. Hver gang har det været med fryd og forventning. Hvordan var de lærere, vi fik? Og senere, hvordan var de elever, vi fik? Den første kategori skuffede oftere end den sidste. Jeg må indrømme, at mit sind hvert eneste år har været opladt til nye muligheder, nye synsvinkler.

Men nu er det altså slut, og mit hjerte bløder derved.

Jeg skal ikke længere spidse blyanter og pakke skoletaske ved skoleårets start.

Sidst jeg spidsede blyanterne, var da jeg skrev udtalelser til 10.a, som altså blev mine sidste elever. Jeg brugte ord som: hjælpsom, omsorg, nysgerrig, ær-

lig, glad, humor, tillid og engagement. Disse ord har jeg altid haft i anvendelse om afgangselever, og med så store værdiladede ord på elever, så kan man da kun hæfte ord som taknemlighed og privilegeret på sig selv –

og min sidste elev tog hinanden i hånden, så vil de finde ud af, at der er gået ganske lang tid. (Ellers kan de bare se på deres lærer på klassebilledet.)

At være lærer kan mærkes og opleves.

Det har været svært, sjovt, givende og forhåbentlig

gavnligt: et fantastisk skoleliv, og min taknemlighed over for Gud, elever og kolleger på Nørre Nissum Efterskole og Skovbakke-skolen i Odder kender ingen grænser.

Mit håb er, at elevers færdigheder fremover ikke skal testes, men mærkes i deres fortsatte liv og være næring til følelser og for-



på den lærerrolle, som jeg i 40 år har befundet mig så vel i.

I min skoletid har der aldrig hersket almindelig stilstand. I skolen kan et langt forløb ikke mærkes, for den ene tid har taget den næste i hånden, og sådan skal det være. Men hvis min første elev

stand.

Og hør så lige efter, der er endnu en besked!

»Favn kun trøstigt, hvad Gud har givet. Løft dit hoved og tak for livet«

Ved Inga Houkjær

Andagt på forældredagen – Kristi Himmelfartsdag 2005

I dag Kristi Himmelfartsdag handler teksten om afsked – det er lige præcis det, den handler om, ikke en bedrøvelig, sorgfyldt, smertende afsked; men en helt nødvendig og uundgåelig afsked. En afsked, der havde været 40 dage, en lang afsked, næsten mere, end der var til at bære..

Måske var det også en befrielse, for alle vidste jo, at tilstanden ikke kunne vare ved. Jesus måtte tilbage til sin Himmel, og disciplene måtte tilbage til deres hverdag, tilbage til deres daglige liv.

Det havde været en intens tid de 40 dage, tæt på Jesus og tæt på afskeden. Vi kender det godt, hvis vi ved en afsked skal finde sted, så må det lige pludselig godt være. At sende vores børn hjemmefra er en svær afsked, men jo også en nødvendig afsked, for at alle skal overleve. Men det er en stærk følelse af forladthed og sorg, men altså også en lettelse på samme tid.

Det særlige ved Jesu Himmelfart er, at den jo har Jesu opstandelse som baggrund. Jesus døde langfredag, men stod op igen påskedag og viste sig for menneskene. Men derefter måtte han hjem til sin far

Det er altid vigtigt, hvordan en afsked falder. Det er altid vigtigt at tage or-

dentlig afsked, enten det er med en, der ikke kommer mere eller en, vi snart skal se igen.

Om 40 dage skal vi tage afsked her på NNE. Den afsked er også afgangende, den er svær og den er nødvendig. Vi håber så, at vi har fået, sagt noget af det til jer, som Jesus sagde til disciplene. Han sagde:

»I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer« Der er vi heldigere stillet. Disciplene får besked på at vente til pinse. Det skal vi ikke vente på. Helligånden har vi modtaget i dåben, og det håber jeg, vi fik slået fast for alle jer, der snart skal tage afsked.

Jesus fortalte dem også, hvad de skulle gøre, når han var borte, de skulle gå ud og skabe liv, det fantastiske er, at de ikke skulle gøre det ved egen kraft, men ved Helligåndens kraft, og det er jo lige bestemt det, vi også skal.

Jesus peger frem mod pinse, inden han forlader dem. Den begivenhed, der forklarer, at vi har Guds ånd og kraft i os. Vi må videre og skabe liv, kærlighed og vækst på trods af afsked og savn.

Jeg kan huske, da mine forældre boede på en ø, og vi skulle sejle derfra. Et af mine børn kunne slet ikke klare af-

skeden med sin mormor og morfar. Jo længere vi kom fra kysten, jo mindre blev de to, der vinkede på kajen. Hun græd over afskeden, så længe sejlturen varede og troede aldrig, hun skulle se dem igen, hun troede det var en virkelig afsked. Havet betød måske en større adskillelse end landevejen. Vi måtte fortælle hende, at vi snart kom igen, men det var lige så svært for hende at forstå, som det var for disciplene, at Jesus ville komme igen efter at være taget væk. Men når mormoderen på øen sagde: »Det går som Gud vil«, så stolede hun på det og lagde afstanden i Mormors og Guds hånd, men græd videre.

»I skal være mine vidner, skabe liv, være liv og forkynde«, sagde Jesus. Derfor er Himmelfarten glad – og fri af langfredagsmørket.

Derfor er Pinse en meget stor højtid, min den bedste, i julen ved vi ikke så meget om, at Jesus skal blive Kristus, og der er noget, der hedder julesorgen. I påsken ser vi døden og opstandelsen, men hvordan skal vi komme videre. Påsken handler om smerte. Men pinsens evangelium melder, at I AL SIN GLANS NU STRÅLER SOLEN, lige nu altså.

Elevstævne 3. sep. - 4. sep. 2005

Invitation

Alle tidligere elever og alle andre med interesse for skolen er velkomne. Hvis du ønsker at overnatte på skolen, skal du medbringe såvel underlag som sovepose, da alle gæster skal sove i klasseværelser.

Jubilæumshold

Hold, der har afsluttet deres kursus her i 2000, 1995, 1990, 1985 osv. har jubilæum i år. Det betyder normalt, at der så er ekstra stort fremmøde til elevfesten.

Alle jubilæumshold har mulighed for at spise sammen, idet der vil være skilte med 5, 10, 15, 20-års jubilæum osv. Som de nuværende repræsentanter er opført:

- 5 år** Lone Bak
Jakob Andbæk Nielsen
- 10 år** Trine Kruse Larsen
Ivan Sørensen
- 15 år** Peter Volder Østerby
Kim Ulrich
- 20 år** Birgit Gøtzsche
Merethe Toft Sigh
- 25 år** Jan Meldgaard Andersen
Lars Iversen
- 30 år** Hans Peder Ilkjær
Johan Ejler Andersen
- 35 år** Gunnar Hestbæk Dalgaard
Lis Nielsen
Bodil Overgård

- 40 år** Elly Lauritsen
Bent S. Kristoffersen
- 45 år** Holger Hoffmann
Kaj Bjerg
- 50 år** Jenny Hansen
K. og Jens Thode Nielsen
- 55 år** Johannes Olesen
Rosa og P. M. Jacobsen
- 65 år** Johannes Saabye Nielsen

Program:

- Lørdag:**
20.00- Ankomst
- Søndag:**
9.00 Morgenmad
10.00 Gudstjeneste
12.00 Middag i hallen, velkomst og nyt fra skolen
14.00 Foredrag
15.00 Jubilæumskaffe i spisesalen, fotografering af jubilæumshold, valg af repræsentanter, ta' selv kaffe i salen.
18.00 Aftensmad i salen, kaffe og afslutning.

Søndag aften:
Mulighed for at deltage i idræt og hyggeligt samvær. Svømmehallen åbner.

Betaling:

Hele weekenden 100,- kr.

Søndag:
Middag 35,-, Kaffe 10,-, Aftensmad 35,-,
Jubilæumskaffe gratis

Tilmelding:

Tilmelding er nødvendig – også til lørdag aften – senest mandag den 22. august pr. brev eller på telefon 9789 1004.

Af hensyn til forberedelserne af elevstævnet åbnes dørene ikke før kl. 19.00 lørdag aften, hvilket bør respekteres.

VEL MØDT!

Årgang	Navn	Sæt X					
		Lørdag aften	Logi	Morgenmad	Midag	Jubilæumskaffe	Aftensmad

Kalender

August

- 13. gamle elever ankommer
- 14. velkomst for nye elever
- 28. familiedag

September

- 4. elevstævne
- 16. ingen undervisning
- Uge 38: tur-uge
- 24.-25. alle-weekend
- 25. Efterskolernes dag

Oktober

- Uge 42: efterårsferie
- Uge 44: praktik-uge



Nyt bestyrelsesmedlem

Ellen Staal Nybo, Aulum

Redaktionen ønsker alle en god sommer!

Nørre Nisum Efterskole

Kirkebyen 16-18, 7620 Lemvig
Tlf. 97 89 10 04 Fax 97 89 18 70.
Mail: nne@nissum.dk

Forstander: Martin Ravn Jensen.

Formand for bestyrelsen: Sognepræst, Niels Arne Christensen
Kabbelvej 5 A, 7620 Lemvig, tlf. 97 82 35 90.

Nørre Nisum Høj- og Efterskoles Elevforening

Redaktion: Martin Ravn Jensen (ansvarsh.)
Redaktionsudvalg: Elin Enghalm Knudsen og Lisbeth Kristiansen

Adresseændringer meddeles postvæsenet i den by man flytter fra.

Ind- og udmeldelser til: Skolen

Skolens gironummer: 544 21 25.

Christensens Bogtrykkeri, Bogtrykkergården as, Struer.

Nye Adresser

5/97
Martin Bro
Sct. Pedersgade 31 2. th
9400 Nørre Sundby

02/03
Jens Rasmussen
Lindegårdsvej 2
Klelund
6682 Hovborg

63
Ester Madsen
Bymidten
Østergaardsallé 3,
2 0001
7490 Aulum

45/46
Johs Kankelborg
Broen 2, 1 0003
7900 Nykøbing M

39/40
Johs Saabye Nielsen
Smedegårdsvej 12
8800 Viborg

01/04
Peter Bjørkman Jensen
Østerbrogade 40
Humlum
7600 Struer

88/90
Peter Volder Østerby
Herningvej 76
7480 Vildbjerg

Farvel til Hanne og velkommen til Dorte

Den 30. april havde jeg min sidste arbejdsdag på Nørre Nisum Efterskole, idet jeg pr. 1. maj startede som fuldtidsansat Kordegn på Odder kirkekontor.

Det blev til 7 rigtig gode arbejdsår på NNE. Jeg vil tænke tilbage på alle jer – søde elever som dejlige kolleger, der krydsede min vej og blev en del af min arbejds hverdag. En velment Tak til alle med ønsket om »god vind« for skolen fremover!
Mange hilsner – Hanne Odgaard

Vi har bedt Dorte skrive lidt om sig selv:

Jeg er gift med Hans og har en søn, Sebastian, på 11 år, samt 4 katte. Jeg har boet i Struer de seneste 15 år, men kommer oprindeligt fra Esbjerg. Før jeg kom til NNE har jeg været beskæftiget i den finansielle sektor. 22 år i Danske Bank, derefter ca. 2 år i Dansk Supermarked, hvor jeg tog mig af långivning til private kunder i Bilka Holstebro. Jeg har altid ønsket mig at komme til at arbejde på en skole, og det er nu gået i opfyldelse. Jeg glæder mig til de nye udfordringer.



91928 ARC 127 000
DANMARKS PÆDAGOGISKE BIBLIOTEK
EMDRUPVEJ 101
2400 KØBENHAVN NV 2400 o 1/3 1



TAK FOR I ÅR



JONAS OG INGER
FÅR SIG EN SVINGOM
VED GALLAFESTEN



RICCO OG RASMUS
I TIVOLI FRIHEDEN
PÅ 3-DAGESTUREN



SMUKKE UNGE MENNESKER
I GALLA-DRESSET

