



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

1960-61



FREDERIKSSUNDSVEJENS SKOLE

Til forældrene.

De indbydes til at overvære Deres barns undervisning efter omstående skema. Enhver, der har interesse for skolens arbejde, er ligeledes velkommen.

Tirsdag den 20. juni kl. 8-13 og 18-19 og onsdag den 21. juni kl. 8-14 er elevarbejder udstillede, håndarbejder og tegninger i skolens lille gymnastiksal og sløjdarbejder i sløjdsalen.

Torsdag den 22. juni er omflytningsdag. Der skal afleveres bøger, ryddes op i skabe, flyttes til nye klasseværelser o. s. v.

Sommerferien begynder den 23. juni, og første skoledag efter ferien er 14. august. Børnene, der skal begynde i de nye 1. klasser, møder dog først mandag den 21. august kl. 9 i den store gymnastiksal.

Afslutningen.

Onsdag den 21. juni kl. 19 tager vi afsked med de elever, der går ud af skolen. Forældre og andre pårørende er hjertelig velkomne.

Skolefterretninger.

Eleverne.

Ved skoleårets begyndelse i august 1960 havde skolen 1304 elever. Vi havde 48 klasser, 1 drengeklasse og 3 pigeklasser, resten af klasserne var blandede klasser.

Personalet.

Personalet bestod i det forløbne skoleår af: skoleinspektør fru Ellen Christoffersen, viceskoleinspektørerne frk. Else Christiansen og hr. H. Askegaard, skolekøkkeninspektør fru Lily Sivertsen. Overlærerne: fru Rigmor Andersen, hr. H. Carlsen, hr. Knud Christensen, hr. O. Dam, frk. Bente Dentrup, hr. Knud Fredfeldt, hr. Erhard Hansen, hr. Frants Hansen, hr. Gert Hansen, hr. Georg Sønderlund, frk. Ruth Harboe, hr. O. Hoffmann, hr. H. Højsteen, fru Maja Høm, hr. Sv. Jensen, hr. V. O. Jensen, hr. W. Kandler, fru S. Koch, hr. J. Kruse, frk. Karen Lauritzen, fru Gerda Marcussen, frk. Bertha Nielsen, frk. Ellen Nielsen, frk. Ellen Olesen, fru H. Palmqvist, frk. A. H. Pedersen, hr. H. Fr. Pedersen, hr. H. Røpke, fru Elly Svendsmark, fru Gerda Sønderlund, hr. G. Sønderlund, fru Gudrun Smith, hr. H. Scheller, hr. Poul Steller, frk. Asta Warming og hr. Chr. N. Weje. Lærerne: fru Edith Christensen, fru Birthe Kruse, hr. Erik Husum, hr. Kai Manniche, hr. Dick Nielsen og hr. Ib Telving. Timelærer fru Agnes Bæ-

rit. Vakancelærerne: fru M. K. Almar, hr. H. Billesholm, fru Mimi Bjerregård, frk. E. Heje, hr. Leif Christiansen, fru H. Skousen, fru Åse Wigh og fru Gudrun Vinkel. Faste vikarer: hr. Ib Olesen og fru Susanne Moltke.

Formand for lærerrådet: hr. Poul Steller, næstformand fru Elly Svendsmark. Lærerrådets repræsentanter i skolenævnet: frk. Ellen Nielsen og hr. Poul Steller.

Skolebetjent: hr. P. Bauditz.

Skolelæge: dr. Ane Madsen; skole-sundhedsplejerske: frk. Edith Hillersborg.

Skoletandlæge: fru Ebba Bisgård; klinikassistent: fru Vibeke Zeuthen-Aagaard.

Skolens tandlæge frk. Margrethe Jensen tog ved skoleårets slutning 1960 sin afsked på grund af sygdom. Vi havde håbet, at frk. Jensen skulle kunne have overvundet sin sygdom, så hun igen kunne have begyndt arbejdet, det blev ikke tilfældet. Vi takker frk. Jensen for årene herude, hvor hun gennem sit dygtige arbejde og venlige væsen blev afholdt af os alle, både børn og voksne. Vi ønsker frk. Jensen god bedring.

Vi byder fru Bisgård og fru Zeuthen-Aagaard velkommen og glæder os over at vor tandklinik igen er igang.

Ved skoleårets slutning 1960 måtte vi også tage afsked med to af skolens lærerinder, fru V. Hilmark og fru B. Brodde.

Vi takker fru Hilmark for de mange år her ved skolen. Fru Hilmark var en ualmindelig dygtig lærerinde. Hun forlangte meget af sine elever, men hun gik selv forrest i arbejdet og smittede eleverne med sin energi og arbejdsivrighed, som ikke kan have været større den første dag, hun stod i en klasse, end den var det den sidste dag, da hun måtte sige farvel til sin lille 2. klasse og sine store elever i eksamensmellemskolen. Vi ved, at mange af fru Hilmarks elever tænker med glæde på timerne hvor man lærte at arbejde, og på turene ud i naturen, hvor fru Hilmark søgte at åbne børnenes øjne for den skønhed og rigdom, der findes her. Vi vil savne fru Hilmark og ønsker hende mange gode år,

hvor hun kan få tid til at dyrke sine mange interesser.

Fru Bente Brodde havde kun været ved skolen i 5 år og forlod os nu, da hun blev gift og helt ville hellige sig sit hjem. I de år fru Brodde arbejdede her hos os fik hun stor betydning for skolen. Fru Brodde underviste i gymnastik og håndarbejde. Det var altid en oplevelse at se fru Brodde arbejde med pigerne i gymnastiksalen, hvad enten det var ved en forårsfest eller i en ganske almindelig time; der arbejdedes med interesse og glæde, og pigerne fulgte deres dygtige, unge lærerinde med begejstring. Vi takker fru Brodde for årene her og ønsker hende hjertelig til lykke.

Ved skoleårets begyndelse i august fik vi to nye lærerkræfter: fru H. Skousen og hr. Leif Christiansen. Vi byder dem begge velkommen og håber på et godt samarbejde.

Skoleåret 1960-61.

Den 12. august begyndte skolen igen efter en sommerferie, der havde været våd og kølig, og eftersommeren blev ikke bedre, så det var helt rart at komme i skole. Den 19. august begyndte de nye 1. klasser skolen. Det er hvert år en oplevelse at tage imod de små, nogle er lidt benovede, andre er bare glade, enkelte lidt angst for det nye, de nu skal begynde på, men for dem alle og for deres forældre og for os på skolen er det en stor dag.

Vi fik ved skoleårets begyndelse lov til at benytte vore to pavilloner, efter at de en tid havde været benyttede af Haldagsskolen for Piger. Både børn og voksne er glade for at arbejde i de venlige og næsten landlige omgivelser.

Den 7. september var der idrætsdag. Vejret var køligt, men det holdt tørt, og det var godt spillevej. Vore basketball piger kvalificerede sig til det afsluttende stævne i Idrætsparken, hvor de vandt deres kampe og hjemførte 3 fanepalder.

Den 14. september var vi i Zoologisk Have. Alle klasser til og med 5. klasse skal med på denne tur, men også en del af de store klasser havde valgt at gå med. De fleste store klasser benyttede dog dagen til ekskursioner eller museumsbesøg.

Den 27. september afholdtes møde for forældre med børn i de nye 1. klasser. Den 9. november var der møde for forældre med børn i 5. klasse, og den 5. april var der orientering om undervisningen i 8. og 9. klasse for forældre, der havde børn i 7. klasse.

I januar havde vi besøg af en svensk og en norsk rejselektor. Det er en op-

levelse og en afveksling i skolehverdagen at få disse besøg fra vore nabolande.

2. marts havde vi skolebal. Det var en meget festlig aften. Salene var pyntede med dejligt farvestrålende malerier, som eleverne havde lavet under ledelse af deres tegnelærere. I musikernes pause underholdt forskellige talentfulde elever deres kammerater. De gjorde det udmærket og fik stort bifald. Naturligvis var dansen det vigtigste, og der blev danset med liv og lyst aftenen igennem.

De sidste dage i februar og de første dage i marts spillede 5 u under ledelse af frøken Bente Dentrup „Folk og Røvere i Kardemommeby“ for de klasser, der ikke var med til skoleballet. Det blev en stor succes.

Den 27. april holdtes Forårsfesten. Vi ville ønske, at vi denne aften rådede over et meget større lokale end vore 2 gymnastiksale, så kunne vi få plads til alle de mange, som vi nu desværre må afvise på grund af pladsmangel. Det er en fest, som mange gerne vil overvære, og det er også en fornøjelse at se vore raske drenge og piger vise, hvad de har lært i vinterens løb i gymnastik og sang.

Den 14. marts havde vi vor årlige erhvervsorienteringsaften for eleverne og deres forældre. Vi havde den glæde, at der i år var meget stor tilslutning, ca. 300 havde efterkommet indbydelsen. Hr. N. E. Søndergaard fra erhvervsvejledningen indledede.

Derefter havde forældre og børn lejlighed til at stille spørgsmål til de mange repræsentanter for forskellige fag, som denne aften havde stillet sig

til rådighed for skolen. Vi takker de mange fra forældre kredsen, der år efter år har hjulpet os denne aften. Og sidst, men ikke mindst, takker vi skolenævnets medlemmer for det store arbejde, de med formanden i spidsen gør, for at denne aften kan blive til gavn for vore elever.

Skolepatruljerne har også i år været på deres post hver skoledag. Hvad enten det har regnet, stormet, sneet eller solen har skinnet har de stået op mindst 10 minutter, før de ellers ville behøve det, for at komme hen og følge deres kammerater sikkert over de stærkt befærdede gader. Vi er glade for, at vi har piger og drenge, der vil påtage sig det ansvarsfulde arbejde, og vi siger jer tak, fordi I gør det så godt.

Vi havde en del klasser på *lejrskole*, og III x var på tur til Norge med hr. og fru Carlsen.

Første uge efter sommerferien 1960 foretog IV vs under ledelse af hr. og



fru Scheller lejrskoletur til Vollerup, Als. Herfra foretoges rundture på øen; endvidere til Dybbøl, Slesvig og Dannevirke, samt til Marsken ved Tønder og ved Højer Sluse. Opholdet og turene var meget vellykkede og humøret det bedste, selv om indkvarteringsforholdene på vandrerhjemmet viste sig lidet ideelle for denne arbejdsform.

7 au var på Bornholm under ledelse af deres klasselærer hr. Knud Fredfeldt og hr. Ib Telving. Her fortæller Hanne om en tur til Christiansø.

Sidste sommer havde vores klasse- og regnelærere arrangeret et lejrskoleophold på Bornholm. En af dagene var vi på en tur til Christiansø.

Vi stod op klokken 7, og ved 9-tiden kom der en bus og hentede os. Vi kørte først til Neksø og derefter til Svaneke havn, hvor postbåden „Peter“ lå og ventede på os. Vi fik sandelig noget for pengene; båden vippede lystigt op og ned på bølgerne. Det kneb med pladsen ved rælingen til alle dem, der ikke var søstærke.

1½ time efter gik vi i land på Christiansø. Efter at vi havde spist vor mad, spadserede vi rundt på øen. Vi



Hanne skriver.

var bl. a. oppe i Storetårn, hvorfra vi kunne se ud over Ertholmene.

Derefter skulle vi over at se Frederiksø. For at komme derover måtte vi

over en bro, som kun kunne tage 10 mennesker ad gangen. På Frederiksø så vi Lilletårn, men vi var ikke oppe i det.

Da der var gået godt 3 timer, tog vi hjem igen med postbåden. Vi sang hele vejen, for så mærkede vi ikke, at båden vippede; derimod blev vi, da vi nærmede os Bornholm, overraskede af en byge, og vi blev alle drivvåde.

Vi skyndte os op til bussen, som kørte os hjem til kolonien, og en dejlig dag fuld af oplevelser var til ende.

Hanne Schlosser,
7 au.

Birgitte Schlie-Larsen, 7 bv:
Min Bornholmertur!

Da vi efter sommerferien var kommet tilbage til skolen, hvor vi nu gik i 7 bv, blev vi enige om at tage en tur på lejrskole.

Det blev så bestemt, at vi skulle til Bornholm, og den 10. september rejste



Skolen i skoven.



vi om aftenen med bornholmerbåden, hvor vi tilbragte en udmærket nat i vore soveposer på dækket, og næste morgen kl. 7 var vi i Rønne. Herfra kørte vi med en bus til Dueodde, hvor vi skulle bo på kolonien Østerstrand i 4 dage.

Den første dag tog vi det med ro og så os lidt omkring på stedet. På kolonien var der 2 ledere, hr. Husum og frøken Dentrup. Det var i Olympiade-tiden, og den første aften var der en spændende fodboldkamp, som vi var så heldige at få lov til at se i fjernsynet hos nogle rare mennesker.

Næste dag var det søndag, hvor vi gik ture, legede og badede, og om aftenen sad vi ved pejsen og sang og hyggede os, og derefter vankede der chokolade og lagkage, for en af kammeraterne havde fødselsdag. Men forinden havde vi skrevet dagbog og stille, sådan som vi gjorde hver dag.

Den 3. dag var vi en tur i bus rundt på øen for at se de smukkeste steder og de største seværdigheder. Vi kørte blandt andet gennem den store skov Almindingen, hvor vi besøgte Rytterknægten og Ekkodalen, derfra kørte vi over Hasle til Hammeren, hvor vi så Hammershus Ruiner og Løvehovederne. Herfra gik turen til Helligdomsklippen og videre til Østerlars, hvor vi var inde at se en af Bornholms 4 rundkirker. Vort sidste ophold var i Brændegårdshaven, der er et forlystelsessted med både, svævebane og meget andet, og herfra kørte vi så direkte til kolonien. Om aftenen havde vi derfor selvfølgelig travlt med at skrive dagbog.

Den følgende dag gik vi alle en lang tur til Snogebæk, hvor vi var inde i et silderøgeri, det var meget interessant.

Det var vores sidste dag på kolonien, og kl. 7 kom en bus og kørte os til Rønne. Herfra sejlede vi med dam-



peren til København, hvor vi ankom næste morgen.

Vi var alle enige om, at vi havde haft en dejlig tur, hvor vi havde set og lært en hel masse og tillige havde haft det morsomt.

III x's Norgestur sommeren 1960.

En dag efter sommerferien 1958 kom hr. Carlsen op til Ix i godt humør og spurgte, om vi havde lyst til en klassetur til Norge. Det havde vi selvfølgelig stor lyst til og var meget glade for forslaget. Vi skulle samle aviser og betale 2 kr. hver måned. Da den sommerferie, hvori vi skulle afsted, nærmede sig, viste det sig, at vi ikke havde penge nok til de 12 dage, vi skulle rejse. Vi fik derfor en skrivelse med hjem, hvori der stod, at vi skulle betale 230 kr. til turen.

Det første sted, vi overnattede i Norge, hed Dalheim. Det var Sankthansaften, derfor foreslog ejeren af herberget, at vi skulle lave et bål nede

ved elven i stedet for at tage ind til Larvik, der var nemlig så langt. Der var også en anden dansk klasse på vandrerhjemmet, og de underholdt os med sang og guitaraspil, mens bålet brændte ned. Næste morgen var drenge i vandet med hr. Carlsen. Det var en meget kold, men oplivende dukkert. Den største oplevelse, vi havde i Norge, var, da vi besteg Gaustatoppen. Vi tog afsted om morgenen fra Rjukan rutebilstation.

Vi kørte til Svineroi, som ligger 900 m o. h. Nok var der kun 900 m i lodret højde, ad vejen var der 6 km stadig stigning. Svineroi viste sig at være en stor bjælkehytte, hvori der var en restauration. Fra Svineroi gik vi videre af vejen, til vi kom til nogle lave røde huse, hvor der boede en ingeniør med sin kone og børn. Ved husene holdt vejen op og videre op mod Gaustatoppen måtte vi gå efter nogle sten, hvorpå der var malet nogle røde mærker. Halvvejs oppe satte vi os ned og hvilte vores trætte ben. Da vi havde siddet der og hygget os et kvarters-tid, blev det meget tåget, og hr. Carlsen sagde, at de, der ikke ville med





mere, skulle vende om nu. Der var en del piger og en dreng, som ikke havde „lyst“, og de gik ned sammen med vores klasselærers kone. Vi andre fortsatte videre op. Da vi havde gået en halv timestid, var der nogle af drengene, som var kommet langt foran resten af klassen. De elever, som fulgte med Carlsen, gik roligt opad. Efter en times møjsommelig vandren nåede vi

toppen. Her lå der et hus, hvor man kunne spise sin mad og købe postkort. Da vi havde spist, gik det nedad mod Svineroi. Halvvejs nede lå der en bræ. Hr. Carlsen gik først ud på bræen for at mærke, om vi kunne gå på den. Men det fik vi aldrig at vide, for pludselig gled han og kurede ned ad bræen. Vi lo og prøvede turen med samme resultat som læreren. Da vi kom ned til ingeniørens hus, holdt der en varevogn. Pludselig opdagede vi, at der manglede tre piger, og hr. Carlsen gik ind til ingeniøren for at spørge, om han havde set dem. Det havde han ikke, men han ville gerne køre os ned til Svineroi. Hr. Carlsen takkede for tilbudet, og vi blev „stuvet“ ind i vognen. Pludselig dukkede tre våde skikkelser op, det var de savnede, og således endte det hele i fryd og gammen.

Dette er kun et par af de mange dejlige oplevelser på vores vellykkede Norgestur.

Bjørn Nielsen og Flemming Eflund.



Vi havde den glæde at modtage en samling tropiske sommerfugle fra vort adoptionsskib »Angola«. Den er blevet indlemmet i vor naturhistoriske samling. Her beundrer elever fra IV u gaven.

Skolebiblioteket.

„Et af skolens største mål må være at give eleverne en sådan kærlighed til bogen, at de senere i livet stadig søger hen til bøgerne for at hente belæring, oplevelse – ja, også trøst i nøden,“ skriver en af pionererne (S. P. Fredebo) for skolebiblioteksbevægelsen, og han fortsætter: „Ønsket om at bringe livets rigtige bøger ind i skolen og føre de unge ind i bøgernes verden, så deres boghunger ikke mættes, men næres – det er det, der har skabt skolebiblioteksbevægelsen.“ – Disse ord står stadig ved magt, og enhver ansvarsbevidst lærer vil se det som et af sine mål at realisere dem.

Derfor har vor skole som et af sine vigtigste lokaler: læsestuen (boglaboratoriet), hvor børnene i den daglige undervisning har mulighed for at arbejde med bøgerne og blive fortrolig med dem.

Også i fritiden står læsestuen åben – 16. september til 15. april: tre gange om ugen à to timer – og benyttes af mange elever til f. eks. lektielæsning – stilskrivning – løsning af bogopgaver – hobby-læsning (frimærker – skak m. m.).

Sidste år var der 2176 børn på læsestuen i fritiden, i år har der været 2137 børn – altså stort set det samme antal.

Fritidsudlånet er ordnet således, at børnene i 1.-3. klasse „bytter bøger“ en bestemt dag om ugen i klasseværelset, hvor klasselæreren administrerer et udstationeret sæt frilæsningsbøger

fra skolens bibliotek. En fortræffelig ordning, fordi klasselæreren netop ud fra sit kendskab til børnene er i stand til at vejlede det enkelte barn på en effektiv måde.

Der bliver lånt mange bøger ud på denne måde. Almindeligvis ligger antallet af udlån pr. år for f. eks. 2. og 3. klasse på 600–700 bind – i hver enkelt klasse. Fra 4. klasse (evt. 3. klasse) får børnene deres blå lånerkort, hvis de har lyst til at låne bøger på skolens fritidsudlån – eller Brønshøj børnebibliotek – idet kortet giver adgang til at låne begge steder.

Desværre ser det ud til, at læseinteressen er i stadig dalen. Børnene forlanger mange billeder og kraftig spænding, og disse krav er almindeligvis svære at honorere.

Og tallene viser med al ønskelig tydelighed, hvordan landet ligger: I 1960 blev der udlånt 9500 bind til 555 lånere, i 1961 blev der udlånt 9000 bind til 480 lånere. Selv om nedgangen m. h. t. antallet af udlånte bøger ikke er katastrofal, ses det, at antallet af lånere er gået en del tilbage. Det er meget beklageligt, og derfor må man håbe, at skole og hjem må kunne stå sammen om „at trække børnenes læseinteresse op, så den ikke går i stå.“

Det er endnu ikke for sent, og vi håber for det nye skoleår, at boghungeren må vende tilbage med fornyet kraft efter flere års stilstand og tilbagegang – til stor glæde for alle parter.

Skolenævnets virksomhed.

Skolenævnet har igen i år bestræbt sig på at skabe et så godt samarbejde mellem hjem og skole som det har været muligt, og vi synes selv, at dette går støt og roligt frem. Skolenævnet kan se tilbage på et år med et godt samarbejde med skolens inspektør og lærerpersonalet.

Men – der er endnu mange forældre der ikke ved hvad skolenævnet er for noget, de færreste er klare over, at skolenævnet er forældrenes tillidsrepræsentanter – tillidsrepræsentanter, der har til opgave at føre et vist tilsyn med skolen og pligt til at være hjemmenes og elevernes talsmænd i skolesager.

Skolenævnet ved Frederikssundsvejens skole har gennem årene forsøgt at varetage sin opgave på bedste måde. Vi ønsker ikke at være en „kommission“, der bare lader problemerne ligge, men vi ønsker, at vort arbejde vil fremme samarbejdet mellem skole og hjem på en sådan måde, at begge parter kommer til at forstå hinanden. Vort ønske er, at frugten af denne forståelse må blive endnu bedre forhold for børnene i skolen.

Vi håber, at endnu flere forældre vil hjælpe os i dette arbejde, at endnu flere forældre vil møde op, når skolen og skolenævnet kalder til møde. Her er det altid de mest aktuelle skoleproblemer, der bliver sat under debat, noget der altid burde interessere forældrene.

Vi vil også bringe alle interesserede forældre en tak for den interesse, de har vist vort arbejde.

Skolenævnet kan se tilbage på et godt arbejdsår. Foruden forældremøder og erhvervsvejledningsmødet for de store elever har der været mange opgaver at løse, og alle sammen opgaver, der er blevet løst på den bedste måde, til fuld tilfredshed for både hjemmene og skolen.

Skolenævnet takker skolens inspektør og lærerpersonalet for et godt samarbejde i det forløbne år.

Hansjorn Hansen.

Skolenævnets medlemmer:

Magasinarbejder *Hansjorn Hansen*,
formand. Frederikssundsvej 115, 3.
ÆGir 7217.

Repræsentant *Chr. Drejø Christensen*,
sekretær. Sokkelundsvej 12, 1.
TAgA 8209.

Forretningsfører *Helge Nielsen*, MF,
Vibevej 73, 1. ÆGir 42.

Fabrikant *K. Ellegård*, Frederiks-
sundsvej 103, 1. TAgA 2089.

Husmoder fru *Olga Petersen*,
Markevej 1. GOthåb 5218x.

Vi fra skolen vil gerne sige skolenævnet tak for samarbejdet i året, der gik. Vi har altid fra skolenævnets side mødt stor hjælpsomhed og forståelse, når vi sammen har skullet løse problemerne, og vi er glade for den interesse for skolens arbejde, vi føler hos alle nævnets medlemmer.

Praktiske oplysninger.

Skolens kontor (tlf. TAga 565) er åbent hver skoledag kl. 12–13 og desuden hver onsdag kl. 17³⁰–18³⁰.

Sundhedsplejen: Skolelægen træffes torsdag kl. 11–12.

Sundhedsplejersken træffes hver dag kl. 8 og kl. 13.

Skoletandlægen: Tandlægen træffes på skolen hver dag mellem kl. 8³⁰–14³⁰, lørdag dog kun til kl. 13³⁰.

Glemte sager: Børnene er stadig meget glemsomme, og der ligger meget uafhentet tøj i vort „glemmerum“. Der er åbent hver dag kl. 10⁴⁰ for de små børn i 1. klasse og kl. 12 for de store.

Cykler: Børn, der bor langt fra skolen, har tilladelse til at henstille cykler i stativerne under halvtaget. Det sker på eget ansvar, og der kan ikke opnås erstatning for stjålne eller ramponerede cykler.

Skolebespisningen. Alle elever i de 7 yngste klasser kan hele skoleåret få $\frac{1}{4}$ l sødmælk gratis.

Sparemærkesalget. Salget af sparemærker forestås af viceinspektørerne. Der blev i år solgt mærker for ca. 6500 kr.

Indskrivning i skolen. Indskrivningen af børn til ny 1. klasser begynder den 1. september. Indskrivningspligtige er børn, der ved det nye skoleårs begyndelse, den 12. august 1961, er fyldt 7 år. Børn, der fylder 7 år senest den 31. januar 1962, kan inskrives, hvis forældrene ønsker det.

Udskrivning af skolen. Undervisningspligten ophører ved udgangen af et skoleår for de børn, der på dette tidspunkt er fyldt 14 år.

Under denne hovedregel medtages børn, der fylder 14 år i tiden 1.–11. august.

Elever, der fylder 14 år inden 31. januar 1962, kan udskrives, hvis de har gået 7 år i skole.

Skolens distrikt omfatter: Blytækervej, Brofogedvej, Frederiksborgvej (ulige numre fra 1–45), Frederiksundsvej (fra 31–115 og 28–104), Glasvej, Glentevej (fra 61 og 58), Houmanns Allé, Hulgårdsplads, Hulgårdsvej (fra 135 og 108), Kæmnervej, Lærkevej, Mågevej (fra 75 og 72), Musvågevej, Peter Ibsens Allé (1–25 og 2–24), Provstevej (1–9 og 2–10), Snejpevej, Stærevej (1–29 og 2–24), Thorasvej, Tomsgårdsvej 2–20), Tranevej, Uglevej, Vibevej (2–30), Ørnevej (fra 31 og 32).

Ordensbestemmelser.

Hvor mange mennesker færdes, må der være klare bestemmelser for, hvad man må, og hvad man ikke må. Det gælder for gadens trafik, det gælder også for kontoret og arbejdspladsen, og det gælder også for skolen. Vi håber, at De vil hjælpe os med at få Deres barn til at overholde bestemmelserne.

1. Børnene bør sendes hjemmefra i så god tid, at de kan være i rette tid på skolen. Hvis barnet en dag er kommet for sent af sted hjemmefra, beder vi Dem give det en seddel med, hvorpå De anfører grunden til forsinkelsen.

2. Hvis barnet ikke kan komme i skole, beder vi Dem om så hurtigt som muligt at give os besked om grunden til forsømmelsen. Når det på grund af sygdom holdes hjemme i mere end tre dage, vil vi sende Dem en blanket. Denne udfyldes af lægen og sendes tilbage til skolen.

Fritagelse for længere tid for gymnastik og gymnastikbad kan kun ske på grundlag af en læges udtalelse.

Undtagelsesvis kan et barn få fri en enkelt eller nogle få dage, men der må i forvejen træffes aftale med skolen.

3. Deres barn kan få tilladelse til at cykle i skole, hvis det bor langt fra skolen. Vi må dog gøre opmærksom på, at vi ikke kan påtage os noget ansvar for cyklen.

4. Vi beder Dem indprente Deres barn, at det skal færdes roligt og stilfærdigt på vej til og fra skole.

5. Børnene må kun medbringe, hvad de skal eller har tilladelse til at bruge på skolen.

6. Væn barnet til at være ordentlig med sit tøj. De ville blive forbløffet, hvis De vidste, hvad der til daglig glemmes på en skole. Læg derfor mærke til, om barnet har husket at få alt med hjem.

7. Vær interesseret i Deres barns hjemmearbejde, forsøg at give det ro og tid til at gøre arbejdet. Væn det til at behandle sine bøger omhyggeligt.

Til disse ordensbestemmelser behøver vi Deres direkte hjælp. De ordensbestemmelser, vi på selve skolen må kræve overholdt, håber vi De indirekte vil hjælpe os med at få gennemført ved at vise forståelse for dem.

Årsafslutningen 1961.

(Besøgsdage).

TIRSDAG DEN 20. JUNI

		Eksaminator.		Censor.	
III u (nr. 19)	kl. 8 - 10 ⁴⁵	tysk	hr. <i>Dick Nielsen</i>	hr. <i>E. Husum</i>	
III v (nr. 23)	kl. 8 - 10 ⁴⁵	historie	- <i>O. Dam</i>	frk. <i>B. Dentrup</i>	
III x (nr. 29)	kl. 8 - 10 ⁴⁵	historie	- <i>Fra. Hansen</i>	fru <i>G. Sønderl. Hansen</i>	
		Lærer.		Gæst.	
3 fu (nr. 15)	kl. 8 - 8 ⁵⁰	dansk	} hr. <i>J. Kruse</i>	hr. <i>W. Kandler</i>	
	- 9 - 9 ⁵⁰	geografi		frk. <i>E. Nielsen</i>	
	- 10 - 10 ⁴⁵	engelsk		- <i>Erh. Hansen</i>	fru <i>Aase Wigh</i>
dr. (drs.)	- 11 ¹⁵ -12	gymnastik	- <i>C. N. Weje</i>	- <i>H. Palmquist</i>	
pg. (pgs.)	- 11 ¹⁵ -12	gymnastik	fru <i>M. Bjerregaard</i>	hr. <i>Gert Hansen</i>	
3 fv (nr. 28)	kl. 8 - 8 ⁵⁰	dansk	- <i>E. Christensen</i>	frk. <i>K. Lauritzen</i>	
	- 9 - 9 ⁵⁰	regning	hr. <i>K. Christensen</i>	hr. <i>H. Billesholm</i>	
	- 10 - 10 ⁴⁵	historie	- <i>I. Olesen</i>	fru <i>S. Koch</i>	
dr. (drs.)	- 11 ¹⁵ -12	gymnastik	- <i>C. N. Weje</i>	- <i>H. Palmquist</i>	
pg. (pgs.)	- 11 ¹⁵ -12	gymnastik	fru <i>M. Bjerregaard</i>	hr. <i>Gert Hansen</i>	
7 au dr. (drs.)	kl. 8 - 8 ⁵⁰	gymnastik	hr. <i>H. Carlsen</i>	frk. <i>A. H. Pedersen</i>	
pg. (pgs.)	- 8 - 8 ⁵⁰	gymnastik	fru <i>H. Skousen</i>	hr. <i>H. Scheller</i>	
(nr. 34)	- 9 - 9 ⁵⁰	dansk	hr. <i>K. Fredfelt</i>	fru <i>G. Marcussen</i>	
(nr. 16)	- 10 - 10 ⁴⁵	naturhistorie	} - <i>V. O. Jensen</i>	- <i>G. Smith</i>	
(nr. 34)	- 11 ¹⁵ -12	engelsk		hr. <i>L. Christiansen</i>	
7 av dr. (drs.)	kl. 8 - 8 ⁵⁰	gymnastik	- <i>H. Carlsen</i>	frk. <i>A. H. Pedersen</i>	
pg. (pgs.)	- 8 - 8 ⁵⁰	gymnastik	fru <i>H. Skousen</i>	hr. <i>H. Scheller</i>	
(nr. 18)	- 9 - 9 ⁵⁰	fysik	hr. <i>H. F. Pedersen</i>	- <i>L. Christiansen</i>	
(nr. 25)	- 10 - 10 ⁴⁵	dansk	- <i>K. Christensen</i>	frk. <i>A. H. Pedersen</i>	
	- 11 ¹⁵ -12	regning	- <i>H. Carlsen</i>	fru <i>S. Koch</i>	
7 bu (nr. 25)	kl. 8 - 8 ⁵⁰	tysk	fru <i>S. Koch</i>	hr. <i>H. Røpke</i>	
	- 9 - 9 ⁵⁰	dansk	hr. <i>G. Sønderl. Hansen</i>	fru <i>G. Smith</i>	
dr. (drs.)	- 10 - 10 ⁴⁵	gymnastik	- <i>H. Carlsen</i>	frk. <i>K. Lauritzen</i>	
pg. (pgs.)	- 10 - 10 ⁴⁵	gymnastik	fru <i>M. Bjerregaard</i>	hr. <i>C. N. Weje</i>	
(nr. 23)	- 11 ¹⁵ -12	engelsk	hr. <i>H. Røpke</i>	- <i>H. Billesholm</i>	

			Lærer.	Gæst.
7 bv (nr. 18)	kl. 8 - 8 ⁵⁰	fysik	hr. <i>H. Fr. Pedersen</i>	} fru <i>B. Kruse</i>
(nr. 2)	- 9 - 9 ⁵⁰	geografi	- <i>P. Steller</i>	
dr. (drs.)	- 10 - 10 ⁴⁵	gymnastik	- <i>H. Carlsen</i>	frk. <i>K. Lauritzen</i>
pg. (pgs.)	- 10 - 10 ⁴⁵	gymnastik	fru <i>M. Bjerregaard</i>	hr. <i>C. N. Weje</i>
(nr. 28)	- 11 ¹⁵ -12	dansk	hr. <i>E. Husum</i>	frk. <i>E. Olsen</i>
6 au (nr. 7)	kl. 8 - 8 ⁵⁰	geografi	- <i>C. N. Weje</i>	hr. <i>K. Fredfeldt</i>
dr. (drs.)	- 9 - 9 ⁵⁰	gymnastik	- <i>H. Carlsen</i>	fru <i>E. Svendsmark</i>
pg. (pgs.)	- 9 - 9 ⁵⁰	gymnastik	fru <i>M. Bjerregaard</i>	hr. <i>H. Røpke</i>
(nr. 7)	- 10 - 10 ⁴⁵	historie	hr. <i>G. Sønderl. Hansen</i>	fru <i>E. Christensen</i>
	- 11 ¹⁵ -12	engelsk	- <i>H. Askegaard</i>	hr. <i>Fra. Hansen</i>
6 av (nr. 38)	kl. 8 - 8 ⁵⁰	geografi	fru <i>Aase Wigh</i>	fru <i>M. Høm</i>
dr. (drs.)	- 9 - 9 ⁵⁰	gymnastik	hr. <i>H. Carlsen</i>	- <i>E. Svendsmark</i>
pg. (pgs.)	- 9 - 9 ⁵⁰	gymnastik	fru <i>M. Bjerregaard</i>	hr. <i>H. Røpke</i>
(nr. 38)	- 10 - 10 ⁴⁵	historie	hr. <i>H. Scheller</i>	- <i>W. Kandler</i>
	- 11 ¹⁵ -12	dansk	- <i>I. Olesen</i>	frk. <i>R. Harboe</i>
5 x (nr. 14)	kl. 10 - 10 ⁴⁵	dansk	} - <i>H. Højsteen</i>	- <i>B. Nielsen</i>
	- 11 ¹⁵ -12	historie		fru <i>H. Skousen</i>
	- 12 ¹⁰ -13	geografi		- <i>E. Husum</i>
4 v (nr. P ₁)	kl. 8 - 8 ⁵⁰	dansk	fru <i>B. Nielsen</i>	- <i>Sv. Jensen</i>
(nr. 16)	- 9 - 9 ⁵⁰	naturhistorie . .	hr. <i>V. O. Jensen</i>	fru <i>R. Andersen</i>
(nr. P ₁)	- 10 - 10 ⁴⁵	regning	frk. <i>A. Warming</i>	- <i>H. Skousen</i>
4 x (nr. 36)	kl. 8 - 8 ⁵⁰	regning	fru <i>R. Andersen</i>	hr. <i>K. Christensen</i>
	- 9 - 9 ⁵⁰	dansk	frk. <i>A. H. Pedersen</i>	fru <i>M. Høm</i>
	- 10 - 10 ⁴⁵	naturhistorie . .	hr. <i>L. Christiansen</i>	- <i>H. Palmquist</i>
4 y (nr. P ₃)	kl. 8 - 8 ⁵⁰	dansk	frk. <i>E. Nielsen</i>	hr. <i>K. Manniche</i>
	- 9 - 9 ⁵⁰	regning	- <i>E. Olsen</i>	- <i>Sv. Jensen</i>
	- 10 - 10 ⁴⁵	naturhistorie . .	fru <i>M. Almar</i>	- <i>K. Fredfeldt</i>
3 u (nr. P ₃)	kl. 11 ¹⁵ -12	regning	frk. <i>E. Nielsen</i>	
	- 12 ¹⁰ -13	dansk	- <i>E. Olsen</i>	
3 v (nr. P ₂)	kl. 11 ¹⁵ -12	regning	fru <i>G. Smith</i>	
	- 12 ¹⁰ -13	dansk	hr. <i>O. Dam</i>	
3 y (nr. 9)	kl. 8 - 8 ⁵⁰	geografi	fru <i>H. Palmqvist</i>	
	- 9 - 9 ⁵⁰	dansk	hr. <i>W. Kandler</i>	
3 z (nr. P ₄)	kl. 11 ¹⁵ -12	dansk	- <i>P. Steller</i>	
	- 12 ¹⁰ -13	regning	frk. <i>A. Warming</i>	
2 y (nr. 12)	kl. 11 ¹⁵ -12	regning	- <i>B. Nielsen</i>	
	- 12 ¹⁰ -13	dansk	fru <i>Aase Wigh</i>	
1 u (nr. 8)	kl. 8 - 8 ⁵⁰	dansk	- <i>M. Almar</i>	
	- 9 - 9 ⁵⁰	regning	hr. <i>Erh. Hansen</i>	
1 x (nr. 3)	kl. 11 ¹⁵ -12	dansk	fru <i>E. Svendsmark</i>	
	- 12 ¹⁰ -13	regning	hr. <i>I. Olesen</i>	
1 y (nr. 6b)	kl. 8 - 8 ⁵⁰	dansk	frk. <i>A. Warming</i>	
	- 9 - 9 ⁵⁰	regning	fru <i>A. Baerit</i>	

ONSDAG DEN 21. JUNI

		Eksaminator.	Censor.
III u (nr. 16)	kl. 8 - 10 ⁴⁵	naturhistorie .. fru <i>E. Christensen</i>	hr. <i>K. Fredfeldt</i>
III v (nr. 23)	kl. 8 - 10 ⁴⁵	engelsk hr. <i>Erh. Hansen</i>	- <i>V. O. Jensen</i>
III x (nr. 29)	kl. 8 - 10 ⁴⁵	engelsk - <i>P. Steller</i>	- <i>H. Røpke</i>
		Lærer.	Gæst.
4 fu (nr. 21)	kl. 8 - 8 ⁵⁰	tysk hr. <i>W. Kandler</i>	hr. <i>H. Billesholm</i>
	- 9 - 9 ⁵⁰	dansk - <i>Dick Nielsen</i>	fru <i>E. Svendsmark</i>
	- 10 - 10 ⁴⁵	regning - <i>C. N. Weje</i>	- <i>G. Smith</i>
	- 11 ¹⁵ -12	engelsk - <i>V. O. Jensen</i>	frk. <i>K. Lauritzen</i>
7 a (nr. 6c)	kl. 8 - 8 ⁵⁰	geografi frk. <i>R. Harboe</i>	hr. <i>H. Højsteen</i>
	- 9 - 9 ⁵⁰	dansk } fru <i>M. Høm</i>	fru <i>M. Almar</i>
	- 10 - 10 ⁴⁵	regning }	- <i>S. Koch</i>
	(pgs.) - 11 ¹⁵ -12	gymnastik - <i>B. Kruse</i>	hr. <i>G. Olesen</i>
7 ax (nr. 20)	kl. 8 - 8 ⁵⁰	geografi } - <i>R. Andersen</i>	- <i>L. Christiansen</i>
	- 9 - 9 ⁵⁰	dansk }	- <i>W. Kandler</i>
	(nr. 20) - 10 - 10 ⁴⁵	regning hr. <i>K. Manniche</i>	- <i>H. Billesholm</i>
	dr. (drs.) - 11 ¹⁵ -12	gymnastik - <i>C. N. Weje</i>	- <i>H. Billesholm</i>
	pg. (pgs.) - 11 ¹⁵ -12	gymnastik fru <i>B. Kruse</i>	- <i>I. Olesen</i>
6 ax (nr. 2)	kl. 9 - 9 ⁵⁰	geografi } hr. <i>Sv. Jensen</i>	fru <i>Aase Wigh</i>
	(nr. 27) - 10 - 10 ⁴⁵	dansk }	frk. <i>R. Harboe</i>
	(nr. 16) - 11 ¹⁵ -12	naturhistorie .. - <i>Erh. Hansen</i>	fru <i>M. Almar</i>
	(nr. 27) - 12 ¹⁰ -13	engelsk frk. <i>K. Lauritzen</i>	hr. <i>H. Scheller</i>
6 bu (nr. 22)	kl. 9 - 9 ⁵⁰	regning hr. <i>Gert Hansen</i>	frk. <i>A. Warming</i>
	dr. (drs.) - 10 - 10 ⁴⁵	gymnastik - <i>J. Kruse</i>	fru <i>G. Marcussen</i>
	pg. (pgs.) - 10 - 10 ⁴⁵	gymnastik fru <i>B. Kruse</i>	hr. <i>W. Kandler</i>
	(nr. 20) - 11 ¹⁵ -12	dansk - <i>H. Palmquist</i>	- <i>O. Hoffmann</i>
	(nr. 16) - 12 ¹⁰ -13	naturhistorie .. - <i>M. Høm</i>	fru <i>A. Baerit</i>
6 bv (nr. 18)	kl. 8 - 8 ⁵⁰	fysik hr. <i>H. Fr. Pedersen</i>	frk. <i>A. Warming</i>
	(nr. 27) - 9 - 9 ⁵⁰	historie - <i>O. Dam</i>	fru <i>H. Skousen</i>
	dr. (drs.) - 10 - 10 ⁴⁵	gymnastik - <i>J. Kruse</i>	- <i>G. Marcussen</i>
	pg. (pgs.) - 10 - 10 ⁴⁵	gymnastik fru <i>B. Kruse</i>	hr. <i>W. Kandler</i>
	(nr. 27) - 11 ¹⁵ -12	dansk hr. <i>J. Kruse</i>	frk. <i>E. Olsen</i>
6 bx (nr. 34)	kl. 8 - 8 ⁵⁰	dansk fru <i>G. Sønderl. Hansen</i>	hr. <i>Dick Nielsen</i>
	(nr. 18) - 9 - 9 ⁵⁰	fysik hr. <i>K. Manniche</i>	- <i>H. Højsteen</i>
	(nr. 34) - 10 - 10 ⁴⁵	historie - <i>G. Sønderl. Hansen</i>	fru <i>H. Palmquist</i>
	- 11 ¹⁵ -12	geografi - <i>P. Steller</i>	frk. <i>B. Dentrup</i>
5 u (nr. 42)	kl. 10 - 10 ⁴⁵	dansk frk. <i>B. Dentrup</i>	hr. <i>Gert Hansen</i>
	- 11 ¹⁵ -12	historie hr. <i>L. Christiansen</i>	fru <i>G. Marcussen</i>
	(nr. 2) - 12 ¹⁰ -13	geografi - <i>I. Olesen</i>	frk. <i>E. Olsen</i>
5 v (nr. 40)	kl. 8 - 8 ⁵⁰	regning hr. <i>Sv. Jensen</i>	hr. <i>K. Christensen</i>
	dr. (drs.) - 9 - 9 ⁵⁰	gymnastik - <i>H. Carlsen</i>	- <i>I. Olesen</i>
	pg. (pgs.) - 9 - 9 ⁵⁰	gymnastik fru <i>M. Bjerregaard</i>	- <i>H. Scheller</i>
	(nr. 40) - 10 - 10 ⁴⁵	dansk - <i>A. Baerit</i>	- <i>L. Christiansen</i>

			Lærer.	Gæst.
y	(nr. 11)	kl. 8 - 8 ⁵⁰	geografi fru <i>A. Baerit</i>	frk. <i>B. Nielsen</i>
	dr. (drs.)	- 9 - 9 ⁵⁰	gymnastik hr. <i>H. Carlsen</i>	hr. <i>I. Olesen</i>
	pg. (pgs.)	- 9 - 9 ⁵⁰	gymnastik fru <i>M. Bjerregaard</i>	- <i>H. Scheller</i>
	(nr. 11)	- 10 - 10 ⁴⁵	dansk hr. <i>H. Scheller</i>	frk. <i>A. H. Pedersen</i>
u	(nr. 30)	kl. 8 - 8 ⁵⁰	naturhistorie . . - <i>K. Manniche</i>	hr. <i>I. Olesen</i>
		- 9 - 9 ⁵⁰	dansk frk. <i>E. Christiansen</i>	- <i>J. Kruse</i>
		- 10 - 10 ⁴⁵	geografi fru <i>E. Svendsmark</i>	- <i>H. Carlsen</i>
a	(nr. 9)	kl. 8 - 8 ⁵⁰	dansk } - <i>G. Marcussen</i>	
		- 9 - 9 ⁵⁰	regning }	
x	(nr. P1)	kl. 11 ¹⁵ -12	dansk hr. <i>Gert Hansen</i>	
		- 12 ¹⁰ -13	regning frk. <i>B. Dentrup</i>	
u	(nr. 10)	kl. 10 - 10 ⁴⁵	regning hr. <i>E. Husum</i>	
		- 11 ¹⁵ -12	dansk frk. <i>R. Harboe</i>	
v	(nr. 10)	kl. 8 - 8 ⁵⁰	regning - <i>E. Olsen</i>	
		- 9 - 9 ⁵⁰	dansk - <i>E. Nielsen</i>	
x	(nr. 5)	kl. 8 - 8 ⁵⁰	regning hr. <i>E. Husum</i>	
		- 9 - 9 ⁵⁰	dansk frk. <i>K. Lauritzen</i>	
z	(nr. 5)	kl. 11 ¹⁵ -12	regning - <i>A. Warming</i>	
		- 12 ¹⁰ -13	dansk hr. <i>V. O. Jensen</i>	
v	(nr. 4)	kl. 8 - 8 ⁵⁰	regning fru <i>G. Smith</i>	
		- 9 - 9 ⁵⁰	dansk frk. <i>B. Nielsen</i>	
z	(nr. 6a)	kl. 10 - 10 ⁴⁵	dansk fru <i>R. Andersen</i>	
		- 11 ¹⁵ -12	regning frk. <i>A. H. Pedersen</i>	

Frederikssundsvejens skole, juni 1961.

Ellen Christoffersen.