



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret


Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

1980



**RONDE GYMNASIUM &
STUDENTERKURSUS**

ÅRSSKRIFT
FOR
RØNDE GYMNASIUM
& STUDENTERKURSUS

ÅRSSKRIFT
FOR
RØNDE GYMNASIUM
& STUDENTERKURSUS
1980

REDAKTION:

Rektor Poul Møller Petersen

INDHOLDSFORTEGNELSE:

Stat magni nominis umbra, af Johs. Mygind	6
Religion, af P. C. Overgård	8
Årets dimittender	11
Fra skoleåret	14
Studierejse til Italien, af Olaf og Kim, 2. g 1979	20
Idrætsundervisning på Rønde Gymnasium & Studenterkursus	24
Frivillig musik i skoleåret 1979-80, af E. Kolstrup og Karl-Erik Danielsen	26
Fra bestyrelsens vindue, af Jørgen Østergaard	27
Fra elevrådet	30
Concordia	32
KFS	36
RKG	38
SOS Tørmælk	39
Legater	40
Bestyrelsen	42
Lærerrådet	43
Lærerfortegnelse	44
Regnskaber	46
Medlemsfortegnelse	49

Stat magni nominis umbra

Over indgangsdøren til en af Djurslands herregårde har den fromme bygmester ladet følgende vers anbringe:

Vi bygge os borg, vi bygge os feste,
endog vi ere ej blivende gæste.
Gud unde os her at bygge og bo
og hisset at finde den evige ro.

Det er jo ikke den eneste bygning, der har en inskription. Siden 1836 har der på Københavns Universitets facade med ørne-skulpturen stået: Coelestem adspicit lucem (den ser mod det himmelske lys) og på samme universitets talerstol står ordene fra Johs. 4,23: en pneumati kai aletheia (i Ånd og sandhed).

Også mange højere skoler og læreanstalter har en devise over indgangsdøren, f. eks. denne: ut discat juvenus sapere et loqui (for at ungdommen kan lære at tænke og at tale), et fortrinligt valgsprog for en skole.

Under så stor tilstrømning, at arkitekten ængstelig gik omkring og holdt øje med bjælkerne i etageadskillelserne, om de nu også holdt, blev hovedbygningen på Rønde Kursus indviet i 1917 med devisen: stat magni nominis umbra over hoved-



døren, og da sætningen stadig står der, skal der her gives en lille forklaring, der søger at give svar på spørgsmålene, hvorfra kommer det, hvordan kom det til at stå der, og hvad skal det sige til os i dag.

Citatet er klassisk latin. Historieskriveren Lucanus, der levede på Neros tid, skrev et værk om Borgerkrigen. I dette værk, Pharsalia, I Bog, vers 135, står sætningen. Han omtaler Gnæus Pompejus. Idet han først bruger et billede fra naturens verden, et mægtigt træ i fuldt flor, som kommer ud for den vanskæbne, at rødderne skades, så træet ikke længere står så fast, og at grene brydes og visner, så træet kun giver ringe skygge, udtaler han om Pompejus, der er træt og med ringe initiativ, *stat magni nominis umbra*, han står som skyggen af et stort navn, eller måske rigtigere oversat, han står som skyggen af *sit* store navn (Pompejus havde jo tilnavnet Magnus, den store).

At sætningen kom til at stå over hoveddøren på Rønde Kursus har følgende forklaring. Skolens grundlægger, Kristen Herskind, var meget glad for at rejse udenlands, især til Tyskland og England, og han hjembragte mange ting til skolen fra disse ophold i udlandet. Vi vidste, at når ferien startede, og eleverne rejste hjem, havde K. Herskind også kufferten pakket. På en sådan ferierejse i England så han inskriptionen stå over en engelsk højere skole. Det var mens han var højskoleforstander, men han gemte sætningen i sit sind for at den kunne være til nytte ved en eventuel senere lejlighed, som jo også kom. Han fandt, at når ordet *umbra* skiftede kasus fra nominativ til ablativ, og når det store navn ikke blev Pompejus Magnus, men navnet over alle navne, så ville det netop være den inskription, han ønskede over sin nye skole: Den står i det store navns skygge.

I 48 år fik også jeg lov at virke under denne devise. Jeg har så stor agtelse for det klassiske, at jeg aldrig kunne tænke mig at ændre noget i ordlyden. Men i mit stille sind har jeg ændret lidt: Bogstavet *a* til *e* i ordet *stat*. Så bliver det tydeligt, at det ikke drejer sig om en konstatering, men om en bøn. Og så bliver der fin harmoni mellem det klassiske citat med ændret grundled og den gode danske salmedigter Timm: Under dine vingers skygge, Herre, lad mig bo og bygge.

Johns. Mygind.

Religion

– *Hele livet består af forsøg på at undgå at tænke på døden.*

(*Samuel Johnson*).

Undertiden har jeg som censor været ude for forbavsede reaktioner fra kollegers side, når man hørte, at der ikke fandtes religionsundervisning på Rønde Studenterkursus. (Underforstået: man troede, det var et sted, hvor størstedelen af dagen gik med andagtslignende øvelser!)

Siden sommerferien 1979 har vi med indførelsen af det 3-årige gymnasium i 1978 religionsundervisning i 2. og (i næste skoleår) 3. g. med henholdsvis 1 og 2 timer ugentligt. Derfor disse linjer fra den ene af gymnasiets to religionslærere – den anden er rektor Møller Petersen.

Mange har sære forestillinger om faget religion, så jeg vil prøve at antyde lidt, der måske kan virke klargørende.

Som dansk og historie har religion noget at gøre med nogle *tekster*, som skal læses, kommenteres og vurderes. Om læseren er »religiøs« – hvad det så er – interesserer mindre. Men om man kan læse *loyalt* med forsøg på indlevelse i den religion eller livsholdning, man arbejder med – det er det afgørende.

Det, der ligger bag alt arbejde med religiøse tekster, er et ønske om at få noget at vide om det fundamentale og altid aktuelle: *at være menneske*.

Men man arbejder ikke ud i den blå luft. Der foreligger som i andre gymnasiefag bestemmelser om de forskellige tekstgrupper, som skal behandles i undervisningen. F. eks. arbejder vi med naturreligion (indianerne) og nogle vigtige skriftreligioner (buddhisme, islam, jødedom, kristendom etc.). En meget vigtig del af faget, som specielt tages op i 3. g., er »filosofiske, ideologiske og religiøse tekster«. Inden for denne pulje kan man tage vidt forskellige temaer op: visse lidt modebestemte emner som kristendom – marxisme, terrorisme, sexualitet, fri abort, økologi eller tidløse størrelser som kærlighed, ondskab, død etc.

Faget står nok over for den vanskelighed, som det deler med andre fag, at de almene, kulturelle forudsætninger er vigende,

takket være de »kulturbærende«(!) fags svækkede stilling i Folkeskolen. Sagt ligeud: levende – og dermed engagerende – fortællekunst i dansk, historie og religion er ikke noget selvfølgeligt. Mange elever har vanskeligt ved at finde inspiration i de nævnte fag hos nogle lærere, der måske selv er meget usikre eller direkte negative over for »værdier«, som for generationer før var mindre problematiske. For nogle er blot det med begejstring at synge med på vor danske sangskat et problem.

Grundtvig sagde det meget stærkt sådan, at når et folk ikke vidste, hvad de fundamentale, menneskelige værdier betød (hjem, hjemstavn, fædreland, forsvarsvilje, historie, det danske sprog), så var kristendommens budskab også kun »tomme lyde«.

Nu har jeg nævnt visse vanskeligheder i forbindelse med elevernes forudsætninger for at modtage undervisning i religion.

Positivt må jeg så også sige, at det er, som om der er ved at blive sprækker hos den helt unge generation i de kollektive, noget bombastiske og »rigtige« meninger, man så tit blev præsenteret for op gennem 70'erne. Det er, som nuancerne, de lidt mere personlige vurderinger og holdninger, er ved at blive mere værdsat.

Bedre forudsætning end *åbenhed*, vilje til at lade sin forhåndsindstilling korrigere, kender faget ikke.

Lad mig slutte med et eksempel på en sådan åbenhed, som jeg værdsætter.

Det er historien om missionsmanden (m/k), der nok var enig med Jesus i meget, men dog syntes, at Jesus var lige vel »fri-sindet«.

Dette kalder jeg en sund holdning. Den mand har ikke bare tegnet sin religionsmester i sit eget billede (hvad der ellers vist er det helt almindelige), men har måttet respektere de tekstmæssige vidnesbyrd om Jesus så meget, at den troende mand altså måtte antyde, at Jesus og han nu ikke var enige om alt ...

P. C. Overgård.



STUDENTEREKSAMEN 1979

Klassisk-sproglige:

Fyhn, Villy Engholm, Holsted.
Jørgensen, Ida Kirstine, Ribe.
Kolstrup, Per Johan, Højbjerg.
Madsen, Kurt Refslund, Vamdrup.

Nysproglige:

Christensen, Charlotte S., Knebel.
Grøn, Ruth, Nykøbing Mors.
Jacobsen, Kirsten Juul, Knebel.
Jepsen, Dorte K., Ugelbølle, Rønde.
Knudsen, Margit M., Kolind.
Krog-Meyer, Peter, Rønde.
Larsen, Marianne, Nykøbing F.
Marcussen, Lisbeth A., Strands, Knebel.
Myrvang, Olaug G., Melhus, Norge.
Nielsen, Birthe Skovgård, Hammel.
Nielsen, Søren Stubbe, Ulfborg.
Rasmussen, Dagmar N., Ulfborg.
Rasmussen, Frits M., Ikast.
Sørensen, Birthe Bonde, Rønde.
Thomsen, Ellen Margrethe, Vejle.
Thorstensen, Vibeke B., Ulfborg.

Matematisk-fysisk:

Andersen, Hans Jørgen, Nimtofte.
Andersen, Henning Chr., Brabrand.
Andreassen, Dorte A., Rønde.
Beim, Bent Erik, Løgumkloster.
Blach, Christian, Skive.
Hansen, Søren K., Rønde.
Hvidkjær, Jette Vad, Vistoft, Knebel.
Jensen, Finn Årslev, Vrå, Knebel.
Jensen, Preben, Ll. Skensved.
Langdahl, Gerda, Rønde.
Langdahl, Helga, Suldrup.
Laursen, Poul Erik, Thorsager, Rønde.
Renbo, Honni, Bogense.
Sørensen, Mark Hedebo, Nr. Nebel.
Brøgård, Solveig, Holstebro.
Germann, Karen Marie, Skals.
Hansen, Dorte S. M., Horsens.
Helbo, Ninna Sørensen, Dejret, Knebel.
Jensen, Helle Hvidkjær, Tved, Knebel.
Jensen, Inger Ellegård, Børkop.
Jensen, Martin, Egtved.
Jensen, Svend-Erik H., Horsens.
Jensen, Tove Helbo, Hornslet.
Jessen, Margit Elsa, Salinas, USA.
Jørgensen, Kim Peter, Horsens.
Lønskov, Annette, Rønde.
Madsen, Peter Schack, Egtved.
Nielsen, Karen T., Kolind.
Pedersen, Kirsten Berg, Århus C.
Risgård, Inge, Sdr. Onsild, Hobro.



FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVE

Bentzen, Per, Rønde.
Danielsen, Michael Bo, Skødstrup.
Ebdrup, Per, Skødstrup.
Felby, Mette, Holbæk.
Hansen, Helle, Hedeskov, Rønde.
Hansen, Rikke, Skødstrup.
Højmark, Irene, Thorsager, Rønde.
Jensen, Hanne Skovgård, Skanderborg.
Jensen, Jens Blirup, Egå.
Jensen, Marlene G., Herning.
Jensen, Tinna, Frederikshåb.
Larsen, Stig B., Rodskov, Skødstrup.
Laursen, Peter, Skødstrup.
Lüttichau, Bettina, Møllerup, Rønde.
Mathiassen, Susan, Kolind.
Nielsen, Charlotte, Balskov, Rønde.
Nystrup, Peter, Godthåb.
Poulsen, Frank T., Fjellerup, Tranchuse.
Purup, Søren, Skødstrup.
Toft, Kirsten, Rønde.
Tornbjerg, Henrik, Egå.

FOLKESKOLENS UDVIDEDE AFGANGSPRØVE

Bork, Anne, Trustrup.
Falling, Henriette, Knebel.
Frey, Ane Birgitte, Åbyhøj.
Henning, Inge Rygård, Tirstrup.
Jensen, Hanne Lindholm, Hasselager.
Jensen, Vinni Overgård, Dejret, Knebel.
Jørgensen, Per Brink, Høring, Randers.
Kjærulf, Peter, Rønde.
Ladegård, Karen Charlotte, Ry.
Ottosen, Bente, Glostrup.
Pedersen, Inger Øeby, Ørum Sdl.
Poulsen, Henrik Schytt, Ebeltoft.
Sandvad, Jytte Birgit, Ebeltoft.
Schmidt, Elin, Ørum Sdl.
Andersen, Dan Bøge, Rønde.
Bentzen, Tommy H., Rønde.
Carlsson, Christina, Ebeltoft.
Jensen, Pia Harbo, Hundslund.
Larsen, Pia Sylvest, Egå.
Lauridsen, Ulla, Eg, Knebel.
Nielsen, Marianne Ågård, Nølev, Odder.
Nielsen, Søren Ågård, Nølev, Odder.
Nørlem, Martha, Ø. Doense, Hobro.
Siersbæk, Holger, Bevtoft.
Thrane, Christian, Højbjerg.

Fra skoleåret

- 7/9 2 x var sammen med adjunkt Dorte Langguth på Århus Kunstmuseum for at se på ekspressionistisk – og anden – kunst. Vi var så heldige at blive vist rundt af en herboende vesttysk kunstner, som kunne give os både tekniske oplysninger og sin personlige vurdering af de udstillede varer.
- 27/9 Fællestime. Violinist Anker Buch optrådte med et program, der hed »Fra Barok til Nutid«.
- 26–28/9 II mF på feltarbejde i biologi med adjunkt Verner Damm. Formålet var en økologisk undersøgelse af en sø. Nærmere betegnet Surkær på Mols. Alle, dvs. elever, lærer og den lokale bondemand, havde hver på sin måde stor fornøjelse og udbytte af arbejdet. For eleverne indgår undersøgelsen som speciale i biologi.
- 9/10 I sN, I a og I mF på geografieekskursion med adjunkt Verner Damm. Den traditionelle tur på Djursland.



Dette herlige område har et væld af geografiske og geologiske lokaliteter. Derudover er der også mange historiske lokaliteter, hvilket også blev udnyttet, idet historielærerne deltog.

- 11/10 Fællestime. Vicepolitimester Lars Rand, København, holdt et foredrag med titlen: Kriminalpolitik/Kriminalprævention.
- 4/11 Forældredag, hvor der udover mere seriøse indslag blev opført et humoristisk syngespil af eleverne.
- 8-9/11 Temadage 1979.

Som noget nyt i skolens historie blev der, på elevopfordring, afholdt to temadage i efteråret 1979. Inspireret af børneåret valgte en komite af elever og lærere det overordnede emne BØRN.

Ideen bag det at holde temadage var bl. a. at forsøge at arbejde på tværs af de traditionelle skel mellem lærere/elever, grundskole/gymnasium, skole/ikke-skole; at lade eleverne arbejde selvstændigt, med et ikke eksamensrettet stof, i en sammenhæng, hvor det eneste krav er solidaritet med den gruppe, man indgår i. Altså i høj grad en social funktion af temadagene snarere end en faglig.

Forarbejdet til temadagene, hvilket startede et par måneder før de skulle løbe af stablen, var i begyndelsen temmeligt dif-fust, da ingen på skolen havde erfaringer med arrangementer af denne art, men efterhånden kom der mere form på det. Som optakt, og for at berede stemningen, dekoreredes hele skolen med plakater med børn i alle mulige sammenhænge. En foto-udstilling med børn fra alverdens lande blev opstillet på Sam-leren, og en anden fotoserie med samme emne ophængt på gan-gen uden for lærerværelset, ligesom Concordia i tilknytning til temaet arrangerede et foredrag om børn i den 3. verden.

Elever og lærere valgte sig ind på et af de opstillede 37 un-dertemaer, af hvilke kan nævnes i flæng: Børnepsykologi, Børn på institution, Undervisning i øst- og vestlande, Ungdoms-kriminalitet, Børn og legetøj, Børn i gamle dage, Børn og reli-gion, Flygtningebørn, UNICEF.

De således dannede grupper mødtes et par gange før selve temadagene for at drøfte en strategi, indsamling af materialer, bestilling af film osv.

For trods alt at have lidt samling på tropperne var der et fællesarrangement på Samleren begge dagene, først et foredrag om Rim og remser, ved Flemming Mouritzen, og dagen efter en kostskolefilm. Men det var langt fra alle grupperne, der kunne deltage, idet en del havde forlagt arbejdsområdet til uden for skolen med besøg på forskellige børneinstitutioner, på et kollektiv for at studere børn i alternative familiefomer osv.

Specielt på andendagen var der en livlig aktivitet i grupperne; der blev skrevet rapporter; der blev klippet, klistret og tegnet, og – ikke mindst vigtigt – der blev drukket kaffe og hygget: mange, som dårligt nok kendte hinanden før, var blevet rystet grundigt sammen i grupperne.

Da de mange farvestrålende plancher og rapporter i løbet af eftermiddagen var blevet hængt op, var der næppe en ledig plet på skolens vægge, og der var her lekture til adskillige frikvarterer, hvorfor plancherne også fik lov til at blive hængende et par uger, så man lidt efter lidt kunne nå dem alle sammen igennem.

Temadagene sluttede festligt med fællesspisning – flæskesteg i anledning af Mortensaften – efterfulgt af forskellig underholdning, arrangeret af diverse kreative grupper. Der var børneteater, som allerede var blevet opført om eftermiddagen for et udsøgt publikum af byens børn; man lærte og legede



gamle og nye børnelege; musikgruppen havde komponeret et par børnesange, som truede med at blive en landeplage; og der blev danset folkedans. En vellykket aften som afslutning på et par dage, der stort set havde været en succes. Dette indtryk blev bekræftet af de overvejende positive reaktioner, der kunne læses ud af de omdelte evalueringsskemaer. Stemningen var for en gentagelse, og der er allerede nedsat et nyt temadagsudvalg.

- 6/12 2 y på ekskursion med adjunkt Karl-Erik Danielsen til Rosenholm og Moesgård (arkitektur), etnografisk udstilling på Moesgård (monopolkapitalismen og udnyttelsen af den tredje verden) og endelig Den gamle By (dagligliv, uld til tøj/klæder i 18.–19. århundrede).
- 5–7/12 foretog 2 x en ekskursion med adjunkt P. C. Overgård til København (oldtidskundskab – religion). I forbindelse med oldtidskundskab så vi de for læreren alt for kendte ting i den indre by. I religion drejede det sig om tre skriftreligioners gudstjenestelokaler.
1. Synagogen i Krystalgade. Her fik vi et langt spændende foredrag af en ung jødinde, der næsten undskyldte (hvad hun slet ikke behøvede!), at hun ikke var en mand. Egentlig sømmede det sig ikke helt for en kvinde at stå nede i synagogen og fortælle. Ved sabbatsgudstjenesten var hendes plads oppe på kvindernes balkon – pænt tilbagetrukket. »Hvorfor«? spurgte eleverne. »For at ingen mænd nede i synagogen skulle lade sig distrahere og tænke på andet under oplæsningen af tora'en, Moseloven.«
 2. Moskeen i Hvidovre. Den iranske leder af det islamiske kultsted holdt et timelangt foredrag på engelsk, hvor han pointerede en række lighedspunkter i forhold til kristendommen. Politik blev det også til, og der blev lagt klar og tydelig luft til det såkaldte islamiske styre i Iran.
 3. Kristendommen koncentrerede vi os om i en nyrestaureret Vor Frue Kirke i København. Et eksempel på en folkekirkepræst mødte vi på Christiansborg, hvor vi havde en samtale med pastor Margrethe Auken, der havde problemer med dronningen, i alt fald med at nævne hende i kirkebønnen.

- At opfatte dronningen som et centralt symbol på folk og fædreland sagde ikke fru Auken noget.
- 10/12 Julekoncert i Bregnet Kirke med Århus Studiekor. Der opførtes bl. a. Heinrich Schütz: Juleoratorium for soli, kor og orkester.
- 11/12 Fællestime. Gruppen »Kulturbroen« opførte en collage om Tanzania i billeder, lyd og dans.
- 12/12 2 a på ekskursion med adjunkt Karl-Erik Danielsen til Fyrkat og Jelling (centralmasten i vikingetiden, Trelleborg-problemet) og Moesgård (dagligliv, hus-typer, erhvervsforhold).
- 14/1 Fællestime. Alkoholkonsulent Erhard Riis indledte en diskussion om emnet alkohol og alkoholmisbrug.
- 31/1–
2/2 var II sK på ekskursion til Hovedstaden (græsk) med adjunkt P. C. Overgård.
- Efter at have indsuget alt, hvad vi kunne finde i relation til klassisk, græsk kunst i diverse museer i København, havde vi aftalt en samtale med den socialdemokratiske folketingsgruppes ordfører i forsvarsspørgsmål om dansk sikkerhedspolitik efter besættelsen af Afghanistan. Desværre udeblev politikeren, men en meget vidende, erfaren folketingsbetjent var en glimrende erstatning. Han førte os rundt i det store hus og fortalte os lidt korridor-politik, som ikke er den mindst spændende.
- II sK, som består af en halv snes individualister (3: små personligheder) fungerede som en harmonisk gruppe, hvorfor ekskursionen blev meget vellykket.
- 28/2 Fællestime. Folkesangeren J. J. Dion gav en koncert.
- 27/2–1/3 Sammen med Dorte Langguth var »tyskerne« fra 1 x på et – som rektor ved det gymnasium, vi besøgte, understregete – »uofficielt« besøg i Kiel.
- Vi var indkvarteret privat og havde lejlighed til at gøre studier i anvendt tysk pædagogik, idet vi fulgte en matematik- og en tysklærer gennem en ganske almindelig skoledag.
- En anden dag brød en af klasserne på skolen – der som vistnok den eneste i Forbundsrepublikken kan tilbyde dansk som valgfrit fremmedsprog – skemaet op, for at vi kunne udveksle referater om en mængde me-

get forskellige emner lige fra Kim Larsen over Livet på Rønde Gymnasium og Studenterkursus til Politiske partier i Forbundsrepublikken.

I fritiden var vores tyske værter utrættelige. Der var ikke mange pusterum i det program, de havde lagt for vores besøg i Kiel. Således nåede nogle af os også at tilbringe en hel eftermiddag i Lübeck, mens en anden flok havde Schleswig på sit program.

Dagene i Kiel var lange og fulde af indtryk. Da vi nåede Rønde igen omkring midnat den 1. marts, var vores øjne betydelig meget mindre, end da vi kun tre dage før forlod byen, humøret derimod var endnu lige højt og vores tyske ordforråd mere blomstrende.

19/3 Fællestime. Globetrotter Jørgen Bitsch viste lysbilleder og fortalte om »Hovedjægerne på Borneo«.

22/4 Fællestime. Lektor Henry Nielsen, Fysisk Institut ved Århus Universitet, talte om emnet: Energi problemer.

Fra henholdsvis syngespil og karneval



Studierejse til Italien

Fra den 14. til den 26. oktober 1979 foretog 24 elever fra Århus amts 12 gymnasier en studierejse til Milano, Italiens vigtigste industriby, som er hovedstad i den nordlige provins, Lombardiet. Formålet med turen var at få et indblik i Italiens kultur med særlig henblik på skoleforholdene.

For at komme tæt ind på livet af italienerne var vi enkeltvis indkvarteret hos private familier. Værtsfamilierne havde alle et barn, som gik i det italienske gymnasium, og som vi 4 dage fulgte med i skole.

Ud over gymnasier besøgte vi en lang række af Milanos mest kendte seværdigheder, bl. a. domkirken »Duomo«, byens centrum og mest imponerende bygningsværk. I kirken »Santa Maria Della Grazia« så vi L. da Vinci's sidste nadverbillede, »Cenacolo«.

Fritidsidyl ved landsted (udflugt til Milanos omegn).



Vi var også til koncert på »Teatro alla Scala«, vel nok verdens mest kendte operahus.

Her er ikke plads til at nævne flere seværdighedsbesøg, men derudover skal nævnes, at vi havde megen fritid til at besøge byen og iagttage italienernes særpræg. Vi så Milanos gamle og nye bydele og oplevede italienernes hverdag. Vi var til topklasse sportskampe i fodbold (Inter – FC Milan) og basketball.

Men frem for alt var vi alle italienske familiemedlemmer for 10 dage og deltog i familiens hverdag.

Gennem de 4 dage vi mødte på skolen, fik vi et godt billede af skolesystem og -forhold.

En italiener med »studentereksamen« har gået i skole i 13 år. De første 5 år er en primær-skole efterfulgt af 3 års mellem-skole. Derpå kommer gymnasiet, som strækker sig over 5 år, hvoraf de sidste 3 år ca. svarer til det danske gymnasium.

Ud over tegning og filosofi er gymnasiefagene faktisk de samme som her hjemme. De har en sproglig og en matematisk gren, men undervisningen er ikke så specialiseret som i Danmark (f. eks. er latin også obligatorisk for matematikerne). De vigtigste fremmedsprog er fransk og engelsk. Tysk spiller en mindre rolle.

Den mere almene undervisning mener eleverne ikke er nogen

Strejke. Afstemning. Skal vi gå hjem, eller skal vi fortsætte arbejdet?



fordel. I stedet er gymnasieundervisningen et for spinkelt grundlag til at søge ind på de højere læreanstalter, siger de.

Eksamensformen er også anderledes. De har ingen eksamen lige før sommerferien, hvor de skal gøre rede for en større del af pensummet, men de har løbende prøver, ca. en gang om måneden, hvor kun det sidst nye stof fremlægges. Disse prøve-karakterer vil så udgøre deres endelige eksamen. Hvis denne karakter er mistænkeligt lav, vil eleven komme til en eksamen nogenlunde som den danske.

Vores umiddelbare indtryk af det italienske gymnasium kan udtrykkes med et ord, »Kaos«. Det billede man får af den iltre italiener på gaden går igen i skolen. Alt virker uorganiseret og tilfældigt, lærerne har svært ved at styre eleverne, de råber og skriger, som det passer dem (eleverne altså).

Med arbejdsløsheden som alternativ søger ca. 80% af de unge italienere hvert år til gymnasierne. En klasse med 35 elever er ikke ualmindelig. Det giver et stort antal umotiverede elever – ud over italienernes almene væremåde er denne høje klassekvotient nok årsagen til »larmen«.

Oven i dette kommer en lang række strejker. Løst sat strejker de vel 1/5 af skoletiden (så går de til gengæld også i skole om lørdagen).

Mange elever er politisk engagerede. Strejkens årsag er ikke nødvendigvis opstået på skolen. Hvis man finder det nødven-



digt, strejker man f. eks. også, hvis bønderne på Sicilien får for lidt for deres æg.

Ens overvejelser går hurtigt i retning af, hvordan de overhovedet lærer noget. Men det gør de faktisk, så der må alligevel være styr over tingene.

Til sidst skal nævnes, at der ofte er 2 lærere i hver klasse: en lærer plus en assistent. (Vi oplevede sågar en kemitime med 3 lærere. I dette tilfælde var assistentens hjælper ansat til at vaske reagensglas og andre »vigtige« ting.)

I løbet af en skoledag har de kun et frikvarter på 1/2 time (middagsfrikvarteret). Mellem de andre timer har man kun afsat tid til at skifte lokale og lignende.

En skoledag varer lige som her hjemme fra kl. 8 til kl. 2-3 om eftermiddagen.

Vi har erhvervet vores kendskab til skolen gennem samtaler med elever og overværelse af undervisning. Måske har nogen oplevet noget, der ikke svarer til vores erfaringer, men en ting tror vi, alle kan blive enige om, selv om det måske for nogen lyder mærkeligt: vi bør være nogenlunde tilfredse med vores skolesystem og skoleforhold i Danmark.

Olaf og Kim, 2g 1979.

Idrætsundervisning på Rønde Gymnasium & Studenterkursus

Interview af idrætslærerne Ole og Tine Bollesen. Spørger: elevrådsformand Ole Haun.

Ole Haun: Hvilke idrætsmuligheder er der her på Rønde Gymnasium & Studenterkursus?

Ole B: Selve idrætsfaciliteterne på skolen er ikke fantastisk gode – vi har en ret lille gymnastiksal, men den bliver til gengæld udnyttet til det yderste, og den fungerer ganske udmærket. Desuden har vi i år haft mulighed for at leje Røndehallen 2 eftermiddagen om ugen.

Ole Haun: Hvilken skolegruppe er disse idrætstilbud beregnet for?

Ole B: Det er naturligvis et tilbud til alle skolens elever – altså ikke kun til grundskolens og gymnasiets elever, der har idræt til hverdag. Det er også i høj grad et fritidstilbud, der er beregnet for *kursuseleverne*, der jo ikke har mulighed for at »røre« sig inden for deres almindelige skema. Desuden vil jeg gerne understrege, at idrætstilbudene henvender sig til de elever, der er gode til en eller anden idrætsgren, men tilbudene gælder bestemt også de elever, der dels er interesseret i at lære en idrætsgren, dels blot er interesseret i at få motion.

Ole Haun: Hvilke enkelte idrætsdiscipliner har eleverne mulighed for at deltage i?

Tine B: Volleyball har været en stor succes på skolen, og hver torsdag eftermiddag har mellem 25–30 elever deltaget i denne idrætsgren nede i Røndehallen. Dels har vi haft det hyggeligt socialt – men vi har også forsøgt at blive gode på det sportslige område, så vi har kunnet klare os i de forskellige turneringer, vi har deltaget i. Derudover er der trampolin – skolen har købt 2

store trampoliner. Der er en enkelt aften, hvor vi spiller basketball, og desuden har der været fodbold, håndbold, vægtløftning, bordtennis, og i et par måneder har vi også haft folkedans, hvor et par af skolens lærere akkompagnerede på henholdsvis harmonika og violin.

Ole B: Ja, det var nogle meget hyggelige aftener, hvor alle fik sved på panden, og nogle fik blå tæer!

Men vi har haft endnu mere på programmet: svømning f. eks., der dog er hæmmet lidt af, at vi skal køre til Auning for at få svømmelejlighed. Til gengæld kan Tine og jeg som idrætslærere tilbyde eleverne undervisning og eksamen i livredning – hvad der jo nok er værd at overveje med hensyn til sommerferiejob som livredder.

Ole Haun: Jeg har hørt lidt om en sejl-skole for eleverne – hvad er det for noget?

Ole B: Ja, det er noget helt nyt, vi prøver i år. Det skal foregå i den første uge af skolens sommerferie – og vi har et forhåndstilsagn om, at vi må lægge lejren på østsiden af selve Kalø, hvor der er dybt vand. Foreløbig er der tilmeldt 12 deltagere og 5 sejljoller, og det er meningen, at deltagerne skal lære lidt om praktisk sejlkundskab, navigation, sikkerhed til søs, og så er vi så heldige, at en af skolens lærere er meteorolog, og han vil komme og fortælle lidt om vejr og vind.



Frivillig musik i skoleåret 1979-80

Eleverne har i årets løb kunnet synge i skolens kor og deltage i instrumentalsammenspil.

Koret og sammenspilsgruppen har flere gange medvirket ved arrangementer på skolen. Her kan nævnes forældredagen den 4. november.

Ved juleafslutningen i Bregnet kirke opførte koret Buxtehudes julekantate »In dulci jubilo«. S sammenspilsgruppen underholdt ved den sidste morgensang før juleferien med bl. a. sydamerikansk julemusik.

Ved åbningen af elevernes kreativudstilling den 29. februar sang koret nogle sange. Årets største musikbegivenhed var sang- og musikaftenen på Rønde Højskole den 6. marts under Rønde Kommunes kulturuge. Vi havde ligesom sidste år fået et samarbejde i gang mellem gymnasiekoret og Rønde Højskoles kor og Kaløskolernes kor. De enkelte kor fremførte her deres eget program og sluttede med et fælles korprogram, som indeholdt bl. a. klassisk dansk kormusik og nyere sange. Også sammenspilsgruppen medvirkede med både klassisk musik, folkemusik og nyere rytmisk musik.

Den 24. april afholdes skolens forårskoncert. Alle skolens gymnasieklasser vil bidrage med sang og musik og andre kreative indslag. Vi vil gerne give et indtryk af, hvad der foregår i gymnasiets musiktimer. Desuden vil koret og sammenspilsgruppen fremføre et fælles program.

Det er et stort ønske fra musiklærerne, at koret til næste år vil blive endnu større.

*Elisabeth Kolstrup,
Karl-Erik Danielsen.*

Fra bestyrelsens vindue

Tidligere har jeg kaldt tilsvarende indlæg i årsskriftet: Fra bestyrelsens arbejdsmark. Når jeg har ændret det til: Fra bestyrelsens vindue, er det ikke blot for forandringens skyld, men også for derved at tilkendegive, at vi i bestyrelsen ikke har følt os bebyrdet af de store og epokegørende spørgsmål, vi skulle træffe bestemmelse om.

Dette er ikke ensbetydende med, at det bare kører derud af, men at vi er i den lykkelige situation, at ledelsen og medarbejderstaben tager hånd om tingene på en sådan måde, at vi sjældent eller aldrig behøver at tage stilling til de daglige problemer. Jeg vil gerne benytte denne anledning til gennem disse linier at bringe bestyrelsens tak for godt og veludført arbejde på det pædagogiske område, som vi hverken kan eller må blande os i, og det menneskelige, der gør vor skole til et godt sted at være for vore elever.

Især to ting har jeg dog lyst til at beskæftige mig med; dels noget, vi nu må tage afsked med, og dels noget, vi stærkt håber, snart må kunne realiseres.

Hvad angår det første, vil jeg minde om, at jeg tidligere har givet udtryk for, at jeg vanskeligt kunne forestille mig min gamle skole uden den klassisk-sproglige linie. Ikke sådan at forstå, at alt stod eller faldt med den, men vi ved, hvor meget forstander Kristian Herskind i sin tid satte ind på at få den oprettet, og at det han ville med den, nemlig, at den skulle være et godt tilbud især til dem, der i en nogenlunde moden alder besluttede sig for teologien, virkelig lykkedes. Kirkelig Håndbogs fortegnelse over teologiske kandidater taler sit klare og utvetydige sprog derom; og her må jeg melde mig som en af dem, der nødtigt ville have været årene i 1. og 2. k foruden. Som forholdene tegner sig nu, bliver de foreløbigt sidste klassisk-sproglige studenter dimitteret fra Rønde i år. Tilgangen, som var alt for lille i 1979, har helt svigtet dette år, og derfor

er vi i den situation, at vi er tvunget til at lade den udgå af skolens regie, og vi må altså nu indstille os på, at et kapitel er skrevet færdigt. Om der ad åre kan komme en fortsættelse, er det naturligvis umuligt at spå om, jeg har i hvert fald mine meget store tvivl, især fordi jeg ofte hører unge teologer give udtryk for, at de i deres studium har stærkt brug for de moderne sprog.

Nuvel, vi skal ikke græde over det, der nu er ved at være forbi, men sige tak for, at vi fik lov til at beholde det så længe, som tilfældet er, og give os i kast med det, der ligger for, og som trænger sig stadig stærkere på. Og her er det især pladsforholdene, der skal nævnes. Med beslutningen om og tilladelserne til at oprette først den matematisk-fysiske linie og siden det 3-årige gymnasium og med den tilgang, der har været og stadig er til gymnasierne, står vore rammer over for at sprænges. Byggeplaner har vi som bekendt arbejdet med længe, men på et vist tidspunkt blev de standset i undervisningsministeriet – og godt det samme, fordi foreliggende forslag i dag slet ikke ville svare til vor nye struktur.

Sidste efterår lod ministeriet os imidlertid vide, at byggeplanerne kunne tages op igen, idet der var udsigt til en bevilling inden for en overskuelig fremtid. Det er klart, at dette tilsagn blev modtaget med stor glæde, men det fremkom på et så sent tidspunkt, at vi har måttet søge anden og forhåbentlig midlertidig udvej for at klare problemerne. Derfor er det besluttet at rejse to pavilloner på den anden side af Kr. Herkindsvej, og derved bruger vi blot den samme løsning, som mange andre skoler har måttet benytte sig af.

Desværre kan vi ikke gøre os fri af frygten for, at denne ordening bliver mere permanent end ønskeligt er. Mens dette skrives, tales der om drastiske spareforanstaltninger også på vort område, og selv om vi har set en enkelt bevilling her på det sidste (Johannesskolen), har i hvert fald jeg det indtryk, at det var en éngangsforeteelse. Vi får se; bestyrelsen slipper i hvert fald ikke sagen, med mindre den bliver tvunget dertil.

De såkaldt »glade år« er tydeligvis nu forbi, og det kan vi prøve at lukke øjnene for, skælde ud over eller opgive ævred over; resultatet vil i alle tre tilfælde blive det samme. Derfor vil jeg meget hellere pege på den fjerde og i virkeligheden eneste mulighed: at vi, nuværende og tidligere elever, medarbejde-

re, ledelse og bestyrelse, står sammen om at bevare vor skole inden for de rammer, der bliver os tildelt, og at vi – ikke mindst – gør det i den ånd, som de, der var før os, ønskede, at den skulle leve af og med.

Jørgen Østergaard.

Fra elevrådet

På elevforsamlingen den 8. oktober 1979 blev det besluttet at adskille Concordia og elevrådet. Baggrunden for denne beslutning skal hovedsagelig søges i strukturmæssige ændringer.

En del af skolens samlede elevgruppe udgøres i dag af dag-elever, dvs. elever som modtager undervisning, men som ikke bor på skolen, og disse elever har selvsagt ikke samme fordel af Concor diamedlemsskab som kosteleverne. Før den 8. oktober 1979 optrådte elevrådet – der er et organ for alle skolens elever – som bestyrelse for Concordia, men under hensyntagen til den ændrede elevsammensætning vil det være modstridende fortsat at lade elevrådet varetage bestyrelsen af Concordia, hvis medlemmer primært tælles blandt kosteleverne. Endelig har adskillelsen betydet, at de to organisationer nu kan lægge hele arbejdsindsatsen på hvert sit felt, hvilket giver mulighed for en endnu mere omhyggelig forvaltning af arbejdsopgaverne. Det bør dog fremhæves, at der foregår et nært samarbejde Concordia og elevrådet imellem, da opgaverne på flere områder danner en naturlig baggrund for dette.

Elevrådet er et væsentligt kommunikationsled i skolens hverdag. Informationer til og fra elevrådet løber i en stadig strøm. Derfor er elevrådet et naturligt led i det samarbejds kredsløb, som er en forudsætning for en velfungerende skole. Således er elevrådet repræsenteret i Fællesudvalget (tidl. Samarbejdsudvalg), som er et kontaktorgan mellem rektor, lærerråd og elever. Endvidere deltager elevrådet uden stemmeret i lærerrådsmøder og bestyrelsesmøder samt i dennes forretningsudvalg.

Et aktuelt begreb som medindflydelse har således en positiv klang og relevans i det daglige elevrådsarbejde.

For at skabe en åben og levende debat, og for at få en sag belyst fra flest mulige sider, er det nødvendigt at alle deltagere i et samarbejde yder deres bidrag. Elevrådet vil fremover fort-

sat beflitte sig på at varetage repræsentationen i skolens forskellige samarbejdsfunktioner, for herigennem at være med til at yde sit bidrag.

Med venlig hilsen til årsskriftets læsere!

f. elevrådet
Ole P. Haun

Concordia

Året 79/80 har været et historisk år for elevrådet og elevforeningen Concordia, idet der på efterårsgeneralforsamlingen blev vedtaget en fuldstændig adskillelse af elevrådet og elevforeningen til to forskellige foreninger. En årsag til adskillelsen er det ændrede klientel på skolen, med forholdsvis mange dag-elever. Dette bevirker, at ikke alle skolens elever har samme behov for fritidsinteresser i forbindelse med Concordia-arrangementer og dermed ikke er interesserede i medlemskab af elevforeningen Concordia. Derfor har man fra skolens elevers side ønsket at adskille de to foreninger, også økonomisk, da elevrådet, som navnet siger, må være for alle skolens elever, medens kun medlemmer bør have indflydelse i Concordia.

Der blev valgt en bestyrelse bestående af fem medlemmer til at varetage foreningens interesser og til koordinering af udvalgenes beslutninger. Bestyrelsen har siden brugt en del af sin tid på at få fastlagt en arbejdsgang for den selvstændige forening.

Fra bestyrelsens side skal der lyde en tak til elevrådet for det gode samarbejde både før og efter adskillelsen og hermed ønsket om, at det må fortsætte i årene fremover.

Der skal også lyde en stor tak til de respektive udvalg, som har gjort et virkeligt stort stykke arbejde for at få tingene til at glide ved overgangen til selvstændig forening.

Hvad de enkelte udvalg under Concordia arbejder med, får de selv lov til at beskrive her nedenfor.

Programudvalget

er et arbejdsudvalg under Concordia, som har til opgave at forsøge at arrangere forskellige fritidsaktiviteter på skolen. Vi viser film, skaffer foredragsholdere, musik m. m. Af arrangementer fra dette skoleår kan fremhæves et foredrag af etnolog Jens Pindholt om børns forhold i et primitivt samfund på en ø i Sa-

lomon-ø-gruppen. Højskolelærer Poul Erik Bech talte om sin tid som u-landsfrivillig i Indien. I slutningen af februar havde vi kreativ-udstilling af eleverarbejder, som vi arrangerede sammen med Rønde Høj- og ungdomsskole. Marts måned bød på tankelæser Geo Moleni. Og endelig i april kom folkesangeren Erik Grip.

SKUHL-udvalget

SKUHL står for: Sprogskolen, Kursus, Ungdomsskolen, Højskolen og Landboskolen.

2 repræsentanter fra hver skole trådte sammen første gang i efteråret 1978 med de 2 mål for øje, at et samarbejde på tværs af de 5 skoler, som findes her i Rønde, ville kunne give os 1) en bedre økonomi til fællesarrangementer, som fortrinsvis er fællesudstillinger, turneringer, foredrag, film osv., og 2) det at vi simpelthen mødtes til disse fællesarrangementer.

Udvalget har altså nu bestået i 2 år, og vi er kommet over de »vørste børnesygdomme« og synes nu at have fået etableret et stabilt samarbejde.

Aktivudvalget

I stærkt samarbejde med gymnasiets gymnastiklærere er der igen i år blevet arrangeret forskellige sportsgrene, som omfatter: volley-ball, basketball, fodbold, håndbold, badminton,

Kanotur til Sverige 1979



bordtennis, trampolin, vægtløftning, og som sidste nye skud på stammen: folkedans. Herved skulle de fleste interessegrupper være dækket ind. Der har desværre ikke været økonomisk baggrund for at få arrangeret svømning, men det skulle gerne kunne lade sig gøre næste år.

De fem skoler imellem har der været trænings- og turneringskampe, og der foruden har vi været ude i Fuglsø og spille volley-ball mod Mols IF.

Apropos turneringskampe kan vi da lige nævne, at R.G.&S. vandt trekant-turneringen i år.

Batik

Som et fritidstilbud fra Concordia har der i år været mulighed for at lave batik her på skolen. Vi har arrangeret flere »batik-eftermiddage«, hvor alle, der havde tid, lyst og lejlighed, kunne komme og udfolde deres kunstneriske evner. Samtidig var der mulighed for at få råd og hjælp til f. eks. voksbatik eller blanding af farvade, hvis man ikke var helt så øvet ud i faget. Desuden har man hele året kunnet købe stof, batik-farver, voks m. v. hos os og så selv farve, når man havde tid.

I årets løb er der blevet fremstillet mange pæne, sjove og spændende ting. Især voksbatik har været populært. Der er blevet lavet gardiner, duge, vægophæng m. m. Mange af disse ting kunne i øvrigt ses på Kreativudstillingen fra den 29.2. til den 2.3.

Interessen for batik var ganske naturligt størst før jul (især i december måned), fordi folk gerne ville lave deres julegaver selv. Efter jul har vi måttet konstatere, at interessen er dalet noget. Vi håber dog, at der også til næste år vil være folk, der vil bakke batik op, for det er en teknik, der byder på mange spændende muligheder.

Batikudvalget

*v/ Helle Haastrup Pedersen
og Birthe Holm.*

Trekantturneringen

Trekantturneringen plejer at være skoleårets store sportsbegivenhed. Det blev det også i år. Programmet var klemmt hårdt sammen på grund af tidsnød hos de tre skoler. Trods det store tidspres udviste både spillere og heppere en kæmpeindsats.

Alle ydede deres bedste under hele turneringen, hvilket også gav bonus. Vi vandt vandrepokalen for et år.

Det var i det hele taget en god turnering. Der blev virkelig kæmpet fra alle tre skoler. Som noget nyt i år blev de tre skolars elever inviteret til en afslutningsfest på Højskolen, hvor der først var lærerkampe i volley-ball til stor fryd for eleverne. Senere var der pokaloverrækkelse, folkedans og diskotek. Vi håber, at et lignende arrangement vil indgå i traditionerne ligesom turneringen.

KFS - Kristeligt Forbund for Studerende og Skoleungdom

KFS er et frivilligt arbejdsfællesskab, som har det formål at forkynde Bibelens budskab til personlig tro på Jesus Kristus, og styrke det kristne fællesskab blandt eleverne på skolen. Vi bygger vort arbejde på Bibelens grund og i tro på at Jesus er den eneste, som kan frelse os fortabte mennesker. KFS bygger på den danske folkekirkes evangelisk-lutherske bekendelse som sand og forpligtende tolkning af de bibelske skrifter.

Her i Rønde KFS har vi igen i år fået lov at opleve et fællesskab om det største her i livet, nemlig Jesus Kristus. Vi vil her fortælle lidt om arbejdet og aktiviteterne, vi har.

Som vi plejer startede vi i den første skoleuge med velkomstaften sammen med RKG. Her blev alle de nye budt velkommen, og vi forsøgte at lære hinanden at kende. Den næste uge havde vi ungdomsgudstjeneste i Bregnet Kirke, hvor Helge Kjær-Nielsen talte over emnet »Den gode Hyrde«. Efter disse to møder sammen med RKG startede vi med hver vort program.

Hveranden onsdag holder vi møde på Samleren, hvor vi har en taler udefra. Af talere og emner kan bl. a. nævnes J. O. Christensen, København, som talte over emnet »Jeg tror – hjælp min vantro«. »Gud ja – men Jesus« ved rejsesekretær Kurt Larsen, Ålborg, og »Håb om evigt liv« ved Per Weber, Århus. Efter møderne samles vi i »Hulen«, hvor vi efter kaffen har haft lejlighed til at stille spørgsmål, har haft boganmeldelser og sunget sammen.

Bedemøderne er i år flyttet til torsdag grundet sammentræf med RKGs arrangementer. Ved bedemøderne har vi oplevet bønnens fællesskab, og her har vi mødt stor trofasthed.

Der har igen i år været fire bibelgrupper, som uafhængig af hinanden har været samlet hos elever i byen hveranden mandag. Vi har sammen med Bibelen benyttet forskellige pjecer, og

her igennem har vi været i stand til at styrke og hjælpe hinanden i troen.

Hver dag fra kl. 12,40–12,50 holder vi tolvsang på Samleren, hvor vi hører et par tekster fra Bibelen og synger en salme og velsignelsen. Det er skønt at samles daglig om Guds ord og herigennem blive styrket.

Hver lørdag aften traver vi ned på Rønde alderdomshjem, hvor søndagens tekst læses op, og de ældre har lejlighed til at foreslå salmer, som vi synger i fællesskab.

En gang om måneden har vi åbent hus. Vi har haft forskellige arrangementer såsom filmforevisning, konkurrencer, talere m. m. Lørdag den 15/12 prøvede vi noget nyt. Vi samledes tidligt om eftermiddagen og gik sammen ned i skoven efter gran til juledekorationer (en dejlig tur skønt det var snestorm). Da vi kom hjem, blev vi delt op i 4–5 hold, som fik forskellige opgaver, f. eks. bagning af pebernødder og pyntning af »Hulen«, andre lavede juledekorationer. Efter at vi havde spist de medbragte »klemmer«, så vi filmen »Du skal elske«. Herefter samledes vi i »Hulen«, hvor vi bl. a. diskuterede filmen, sang julesalmer, spiste julegodter etc.

Mange andre programpunkter kunne nævnes, men da de ikke afviger så meget fra de forrige år, vil vi slutte her. Dog må vi sige, at det igen i år har været et godt år i KFS. Ikke uden problemer, men Gud har velsignet arbejdet for os, og de er blevet løst. Nu er vort ønske og vor bøn da, at Han også fremover vil velsigne arbejdet og lade sin Ånd råde iblandt os.

RKG

Formålet med Rønde Kristelige Gymnasiastforening er at styrke det kristne fællesskab gennem forkyndende og oplysende arbejde.

Vi har i det forløbne år haft en del arrangementer, mere eller mindre utraditionelle. Bl. a. vil vi gerne prale lidt af det loppe-marked, vi holdt i oktober måned, hvor der takket være mange aktive menneskers store indsats blev rettet op på vores ret så dårlige økonomi. Af andre ting bør nævnes en vellykket weekend-tur med temaet »Treenigheden«, en aften med den hollandske pige, Rieche Winther fra South for Christ, og besøg af »Det jyske Kor« fra Den Apostolske Kirke, som vi for øvrigt selv besøgte sidst på året.

Hveranden mandag har vi holdt bibeltime hos elever ude i byen. Vi har arbejdet med en KFUM og K pjece, der omhandler »Døden«, hvad der har givet anledning til mange indholds-rige diskussioner.

I fællesskab med KFS har vi desuden haft velkomstfest, tolv-sang, sang på alderdomshjemmet og ungdomsgudstjeneste, og vi vil gerne sige KFS tak for et fantastisk godt samarbejde i det forløbne år.

*Lene Hansen
Jeppe Bjerg Mikkelsen
Klaus Wehner
Lene Jørgensen.*

SOS Tørmælk

Abbé Pierres Børnehjælp er en selvejende institution, hvis aktion »SOS Tørmælk« blev stiftet i 1965 på Abbé Pierres opfordring med det formål at hjælpe børn navnlig i slumkvartererne i Indien og Bangladesh. Denne hjælp gives i form af regelmæssige, månedlige forsendelser af ca. 12 tons sødmælkspulver og vitaminpiller til ca. 10.000 børn, og erfaring har vist, at den danske mælk har bevaret disse mange børns sundhed og givet dem kræfter til at lære noget.

Penge indsamlet på RGS går ubeskåret til Mother Teresa, hvis arbejde udelukkende er rettet mod at hjælpe de fattigste af de fattige. Hun lever blandt de fattige, holder af dem og kender deres behov. I vor materialistiske verden, hvor alle er mere eller mindre fortravlede, har Mother Teresa ved sit eksempel et værdifuldt budskab at bringe os alle. Hun giver sig tid til at standse op og vise kærlighed og omsorg for det enkelte menneske, der er i nød. Hun viser, at en sådan kærlighed ikke blot kan nytte, men at den kan udvirke mirakler.

I det forløbne skoleår er der på Rønde G. & S. indsamlet 7500 kr. til arbejdet. Indsamlingen har fungeret ved månedlige klasseindsamlinger foretaget af en klasseindsamler fra hver klasse. Der skal lyde en tak til alle, der har givet bidrag eller været med til at samle ind, samtidig med at alle skolens elever og lærere opfordres til at støtte hjælpearbejdet – også til næste år.

Bidrag kan sendes til SOS Tørmælk, Frimodtsvej 11, 2900 Hellerup, giro 5 40 13 21.

Vagn M. Christensen.

Legater

UDDELT TIL SKOLENS ELEVER

Jensmine Pedersens Legat: (2 port. à kr. 550,00)

Birthe Holm, 2 y. – Birthe Mortensen, 2 x.

Jens Lund Thomsens Legat: (3 port. à kr. 300,00)

Pia S. Larsen, I mF. – Gunnar Nielsen, 1 y. – Anette Larsen, 10. kl.

N. P. Møllers Legat: (5 port. à kr. 300,00)

Mariann Ottesen, 2 y. – Marianne Andersen, II sN. – Jørgen Olesen, II mF. – Linda Jensen, 10. kl. – Jens Henning, 9. a.

Sidsel Marie Rasmussens Legat: (2 port. à kr. 300,00)

Otto Jørgensen, 2 a. – Bitten Mikkelsen, I mF.

Legatet af 1962: (10 port. à kr. 300,00)

Lene Jørgensen, II sN. – Oluf Bitsch, II mF. – Kim L. Nielsen, 2 a. – Mogens D. Petersen, 2 x. – Tine Kelkjær, I mF. – Mette M. Nielsen, 1 a. – Bjarke Toft, 1 x. – Michael Nielsen, 9. a. – Bente Rynning, 8. kl. – Katrine Nielsen, 8. kl.

Karen og K. Herskinds Mindefond: (9 port. à kr. 600,00)

Inger Kristine Christensen, 1 a. – Birgit Pedersen, 1 y. – Birgitte Andersen, I sN. – Signe H. Petersen, I sN. – Ane M. Koldsen-Zederkof, II mF. – Inger Knudsen, 1 y. – Lars Kjeldgaard, 10. kl. – Kim Rasmussen, 9. a. – Kirsten L. Christensen, 2 a.

I alt uddelt legater for kr. 12.500,00.

Fripladstilskud til nedsættelse af skolepengene (elever under 18 år) udgjorde kr. 17.944,00.

Statsstøtte til kostophold (for elever under 18 år) udgjorde kr. 158.882,00.

Af Statens Uddannelsesstøtte (for elever over 18 år) bevilgedes i dette skoleår til 84 elever kr. 707.531,00.

UDELTE TIL TIDLIGERE ELEVER

Legatet af 1962 (8 portioner à kr. 1.500,00)

Stud. theol. Poul Sundgaard Pedersen, Århus. – Stud. theol. Chr. Jensen, Århus. – Stud. mag. Anders Bonde, Århus. – Stud. theol. Orla Villekjær, Århus. – Stud. theol. Henning Nielsen, Århus. – Stud. theol. Arne Mortensen, Århus. – Stud. mag. Karen Strandgaard Christensen, Århus. – Stud. mag. Annelise Ledet, Århus.

Bestyrelsen

Sognepræst Jørgen Østergaard, Århus, formand.

Lektor Helge Kjær Nielsen, Rønde, næstformand.

Stud. theol. Poul B. Fihl, Århus, sekretær.

Generalsekretær Verner Andersen, Fredericia.

Pastor Chr. Højlund, Viby J.

Advokat Carsten Michelsen, Århus.

Bankbestyrer Aksel Mortensen, Risskov.

Lærer Ellen Dall Pedersen, Ålborg.

Gårdejer E. Quist Rasmussen, Kolind.

Fru Ingrid Schmidt, Rønde.

Stud. theol. Jens-Arne Skjøtt, Århus.

Bogholder Åge Busk Sørensen, Rønde.

Sognepræst V. Tranholm-Mikkelsen, Vodskov.

Stud. theol. Orla Villekjær, Århus.

Lærerrådet

Formand: adjunkt Niels Jørgen Skouboe. Næstformand: overlærer Erik Jensen. Sekretær: adjunkt Inger Pedersen.

I efteråret 1979 har cand. mag. Bente Grey Sørensen gennemført kursus i praktisk pædagogikum i fagene dansk og engelsk under vejledning af adjunkterne Elisabeth Kolstrup, Hans Qvesel og Agnete Rasmussen. Mag. art. Jette Horn Hansen har gennemført kursus i faget dansk med adjunkterne Elisabeth Kolstrup og Hans Qvesel som vejledere, og cand. scient. Peer Jørn Kornum Nielsen i faget matematik med adjunkterne Frode Poulsen og Niels Jørgen Skouboe som vejledere.

I foråret 1980 har cand. mag. Jens Villiam Jensen gennemført kursus i praktisk pædagogikum i fagene historie og tysk under vejledning af adjunkterne Ole Bollesen, Karl-Erik Danielsen, Dorte Langguth og Inger Pedersen. Cand. mag. Brian Møller Jensen har gennemført kursus i faget religion med rektor Poul Møller Petersen og adjunkt P. Chr. Overgård som vejledere. Cand. phil. Lone Lindequist har gennemført kursus i faget dansk med adjunkterne Elisabeth Kolstrup, Dorte Langguth og Hans Qvesel som vejledere.

Lærerfortegnelse

Adjunkt Finn Birkelund: kemi, fysik	22 17 99
Adjunkt Niels Blixenkron-Møller: engelsk	37 93 40
Adjunkt Ole Bollesen: historie, idræt	41 51 81
Timelærer Tine Bollesen: idræt	41 51 81
Adjunkt Inger de la Cour: fransk	19 97 47
Adjunkt Verner F. Damm: biologi, geografi, studievejledning	36 53 09
Adjunkt Karl-Erik Danielsen: historie, oldtidskundskab, musik	37 18 85
Overlærer Inger Frederiksen: dansk, religion, skolevejleder	37 17 77
Adjunkt Palle F. Hansen: matematik	16 90 25
Adjunkt Elisabeth Ibsen-Hansen: fransk, studievejledning	38 72 19
Adjunkt Allan V. Jensen: geografi	22 37 17
Overlærer Erik Jensen: tysk, matematik	37 14 27
Studielektor Hans Jørgen Jordt: fysik, kemi	16 43 70
Lærer Jens-Erik Jørgensen: matematik, fysik, samtidsorientering, elektronik, maskinskrivning	37 12 97
Overlærer Peter L. Knudsen: matematik, fysik, biologi, fotolære	37 14 37

Timelærer Helle Kofoed:	12 24 09
dansk	
Adjunkt Elisabeth Kolstrup	27 26 79
dansk, musik	
Adjunkt Dorte Langguth:	37 24 31
tysk, dansk	
Adjunkt Allan Lund	37 19 18
latin, oldtidskundskab	
Lærer Jakob Lønstrup	10 50 74
engelsk, samtidsorientering, historie, idræt, religion	
Lærer Inge D. Nielsen:	37 13 26
latin, tysk, idræt, religion	
Adjunkt Poul Chr. Overgård:	37 11 92
latin, græsk, oldtidskundskab, religion	
Adjunkt Inger Pedersen:	17 54 52
tysk, fransk	
Rektor Poul Møller Petersen:	37 20 97
historie, religion	
Adjunkt Frode Poulsen:	22 41 10
matematik	
Adjunkt Hans Qvesel:	21 27 85
dansk, oldtidskundskab	
Adjunkt Agnete Rasmussen:	37 18 24
engelsk	
Lærer Alice G. Rasmussen:	37 11 29
dansk, tysk	
Adjunkt Niels Jørgen Skouboe:	15 06 83
matematik, fysik	
Adjunkt Inger Margrethe Thamdrup:	36 70 44
biologi	

Administrativ inspektør: overlærer Peter L. Knudsen

Bibliotekar: overlærer Inger Frederiksen

Boginspektør: adjunkt Karl-Erik Danielsen

Kostinspektør: lærer Jens-Erik Jørgensen

Sekretærer: Gudrun Jensen og Lilian Olsen

Oldfrue: Karla H. Jensen

Økonoma: Else Bentzen

Pedel: Aksel Thomsen

Sammendrag af resultatopgørelse for perioden 1/1 — 31/12 1979

INDTÆGTER:

Statstilskud – foreløbigt beregnet	4.519.658
Lejeindtægter	45.551
Renteindtægter	47.405
Skolepenge	800.379
Indtægter for ophold og kost	1.028.821
	6.441.814

UDGIFTER:

Lønninger til leder og lærere	3.851.439
Vedligeholdelse af bygninger m. v.	216.795
El, vand og varme	280.021
Rengøring	411.871
Skatter, afgifter og forsikringer vedr. bygninger	27.444
Leje af lokaler	20.460
Renter af lån med pant i fast ejendom	167.606
Honorarer, kontorløn og pedel	271.249
Tjenesterejser, eksamensudgifter, bestyrelsesud-	
gifter, tilskud til elevråd, RKG og KFS m. v. ...	35.845
Kontorudgifter, annoncer og papir	66.995
Andre administrationsudgifter	34.373
Materialer til undervisning	62.033
Inventar, møbler m. v.	13.843
Bøger til bibliotek	15.178
Bøger til elever	179.358
Andet undervisningsmateriel	35.221
Revisionshonorar (incl. moms)	34.799
Kostforplejning incl. løn	638.448
Vask	5.606
Anskaffelser kostafdeling	78.520
Repræsentation	6.143
Fripladser	2.263
Diverse	514
Renter	8.000
Afskrivninger	77.027

6.541.051

Indtægter i alt

6.441.814

Udgifter i alt

6.541.051

Underskud

99.237

der dækkes af egenkapitalen.

AKTIVER:

Omsætningsaktiver:

Kassebeholdning	2.778
Bankbeholdning	249.338
Giro	15.011
Obligationer til kursværdi	209.937
Pantebreve, nom. værdi	105.738
Tilgodehavende hos elever og kommuner	36.006
Tilgodehavende statstilskud	93.381
Forudbetalte lønninger	115.157
	<u>827.346</u>

Anlægsaktiver:

Ejendomme til ejendomsværdi	11.165.800
Inventar	68.301
Undervisningsmateriel	607.908
Kontormaskiner	10.655
Diverse aktiver	6.384
	<u>11.859.048</u>

Balancesum 12.686.394

Revisionspåtegning og revisionsberetning:

Foranstående årsregnskab har vi revideret.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse. Efter vor opfattelse indeholder årsregnskabet de oplysninger, som er nødvendige til bedømmelse af skolens økonomiske stilling.

Århus, den 25. marts 1980.

GÆLD:

Kortfristet gæld:

Forudbetalt statstilskud vedrørende 1980	439.400
Kreditorer	504.790
	<u>944.190</u>

Langfristet gæld:

Prioritetsgæld – kreditforening og bank	1.302.290
Prioritetsgæld – private	73.494
	<u>1.375.784</u>

Gæld i alt 2.319.974

EGENKAPITAL:

Saldo pr. 1/1 1979	8.319.420
÷ underskud	99.237
vejbidrag	1.575
musikanskaffelser	5.618
+ kursgevinst på obligationer	3.430
opskrivning af ejendom til ny ejendomsværdi	2.150.000
	<u>10.366.420</u>

Balancesum 12.686.394

Der påhviler skolen en pensionsforpligtelse, der kan kapitaliseres til 26.100 kr.

REVISIONSKONTORET I AARHUS
 AKTIESELSKAB
 K. Ravn Nielsen
 statsaut. revisor

Støttekredsens regnskab for 1979/80

INDTÆGTER:

Saldo pr. 1/4 1979		482,44	
Medlemskontingent	6.775,00		
Legat af 1962	2.000,00		
Renter	41,57	8.816,57	
		<u>9.299,01</u>	

UDGIFTER:

Udsendelse af årsskrift maj 1979	6.318,00	
Udg. i forbindelse med uds. af årsskrift	75,00	
Udgifter i alt	<u>6.393,00</u>	
Saldo pr. 1/4 1980		<u>2.906,01</u>

Rønde, den 30. marts 1980.

Støttekredsens regnskab er d. d. revideret. Bilagene fundet i overensstemmelse med de førte posteringer, og girobeholdningen i overensstemmelse med kontoudtog nr. 77.

Ole Skovgaard Sørensen
revisor for Støttekredsen

Medlemsfortegnelse

- Agerskov, Else, Rendsborggade 31 st. tv., 7500 Holstebro.
Andersen, Anna Brogaard, fru, Ånumvej 4, 6900 Skjern.
Andersen, Anne Marie Nygård, Jernbanegade 6, 9510 Arden.
Andersen, Ejnar, Ved Diget 5, 7400 Ikast.
Andersen, Erna, fr., Sivested, 8560 Kolind.
Andersen, K. Haaning, lærer, Degnekrogen, Arnborg, 7400 Herning.
Andersen, Karen Marie, Centralsygehuset, Bolig 4 vær. 404, 7500 Holstebro.
Andersen, Lars Toft, stud. theol., Thunøgade 22² 8000 Århus C.
Andersen, Lis, Thunøgade 46, IV, 8000 Århus C.
Andersen, P. Brogaard, sognepræst, Ånumvej 4, 6900 Skjern.
Andersen, N. Gudmund, overlærer, Trynbakker, 9881 Bindslev.
Andersen, Peter, cand. jur., Skovvejen 59, 8800 Viborg.
Andersen, Ruth Søgård, lærer, Grønnegade 10, 6950 Ringkøbing.
Andersen, Verner, generalsekretær, Castorvænget 4, 7000 Fredericia.
Andersen, Tage Bloch, gdr., Sivested, 8560 Kolind.
Bach, Niels, stud. art., Korning Gammelby 23, 8700 Horsens.
Bang-Madsen, H., sognepræst, 8783 Hornsyld.
Bech, Anna Grethe, adjunkt, Nørregade 14, 7430 Ikast.
Beim, Bent, Elmeallé 11, 6240 Løgumkloster.
Bergstrøm, Wenche, stud. psych., Smedehuset, Egsmark, 8400 Ebeltoft.
Birkegård, Harry, sognepræst, Kirkevej 1, 6280 Højer.
Bisgård, Benedicte, stud. mag., Lundingsgade 7, 3. sal th., 8000 Århus C.
Bisgaard, Lilian, Helge Rodesvej 11, 2. sal, 8210 Århus V.
Bock, Hans, sognepræst, N 9620 Kvalsund, Norge.
Bodilsen, Janne, Bredgade 9, 8600 Silkeborg.
Bohlbro, Lars og Jonna, stud. techn. Falstersgade 3, 4. tv., 8000 Århus C.
Bomholt, Ulla Rytter, stud., Vrinner, 8420 Knebel.
Bonde, Anders, stud. mag., Åboulevarden 43¹, 8000 Århus C.
Brandenburg, Tove G., stud., Stationsvej 63, Thorsager, 8410 Rønne.
Breüner, Søren I., sognepræst, Skovfyrren 28, 8620 Kjellerup.
Brogård, Solveig, Nr. Birkmosevej 2, Skave, 7500 Holstebro.
Bøgh, Kirsten, sygeplejerske, Vestervang 39, 7. sal, 8000 Århus C.
Christensen, Anders Kruse, stud. theol., Reykjaviksgade 12a, 8200 Århus N.
Christensen, Ellen B., fr., Købmagergade 13, 4700 Næstved.
Christensen, Helga, sygeplejerske, Enghøjen 3, 6700 Esbjerg.
Christensen, Johs., socialrådgiver, Krogsmindevej 14, 7100 Vejle.
Christensen, Karen S., Lyngvejen 1, Hedeskov, 8410 Rønne.
Christensen, L. E., lærer, Toftegade 27, 9870 Sindal.
Christensen, Linda V., Elstedhøj 1, II th., 8520 Lystrup.
Christensen, Marianne S., Marselis Boulevard 32, 2. tv., 8000 Århus C.
Christiansen, Ellen Juhl, cand. theol., Kanehaven 77, 8240 Risskov.
Christoffersen, Johs., stud. theol., Bentesvej 69, 1. sal tv., 8220 Brabrand.
Christoffersen, Birgit, sygeplejerske, Bentesvej 69, 1. sal tv., 8220 Brabrand.
Dall, Mogens + Karen, underdirektør, Solhøj 18, Vivild, 8961 Allingåbro.
Damholt, Konrad, lærer, Slotsparken 1, 8410 Rønne.
Damm, Bent Oluf, P. M. Møllersvej 1 A, 8000 Århus C.
Degn, Ulla, bankass., Øervej 18, 8400 Ebeltoft.
Ettrup, Inger Marie, sygeplejerske, Præstegården, Hørby, 9500 Hobro.

Ettrup, Niels, Præstegården, Hørby, 9500 Hobro.
 Fihl, Poul B., stud. theol., Katrinebjergvej 52, 8200 Århus N.
 Frandsen, Niels, Jægersborgvej 18, 2800 Kgs. Lyngby.
 Frederiksen, Keld, lærer, Mosevænget 3, 8410 Rønde.
 Fredgård, Linda, Kirkehøjvej 5, Nr. Bork, 6893 Hemmet.
 Fredslund, Rasmus, Øse Nordenskov, 6800 Varde.
 Freltoft, Johs. + Lilian, sognepræst, Rubjerg Præstegård, 9480 Løkken.
 Friis, Paul, Chr. Xs Vej 12 b, 8260 Viby J.
 Fyhn, Villy Engholm, »Fyhminde«, Råkjærsholmvej 4, 6670 Holsted.
 Gade, Peter, stud. art., Østervej 1, Kejlstrup, 8410 Rønde.
 Germann, Karen Marie, Peter Damsvej 1, 4180 Sorø.
 Gjørup, Karin, Jernbanegade 4, 8840 Rødkærsbro.
 Gorritzen, Anne Marie, Frederiksvej 11 A, III tv., 2000 København F.
 Grauert, Ida, Mellemstrupvej 27, 8500 Grenå.
 Gregersen, E. M., sognepræst, Ewaldsensvej 6, 1. sal tv., 2000 København F.
 Grud, Lissi, Bøgebjergvej 2, 8600 Silkeborg.
 Grud, Poul Bøgebjergvej 2, 8600 Silkeborg.
 Grøn, Kr. Sølvsten, stud. theol., V. Strandallé 112, 8240 Risskov.
 Grøn, barbermester, Lyngby, 8570 Trustrup.
 Grøngård, Else, Dortheasvej 8, 7171 Ulum.
 Gaarn-Larsen, socialrådg., Emdrupvej 68, 1. sal th., 2400 København NV.
 Hald, Jens Ole, Oldenborggade 68, 7000 Fredericia.
 Haldrup, Jenny, Stensgårdvej 1, Blære, 9600 Års.
 Hansen, Arne Klintebjerg, Bøgevænget 28, 4293 Dianalund.
 Hansen, Bente Kolind, Koustrupgård, 8560 Kolind.
 Hansen, Dorte Svane Møller, Dalgasvej 18, 8700 Horsens.
 Hansen, Else, lærer, Vesborgvej 7, 8240 Risskov.
 Hansen, Erik, sognepræst, 6690 Gørding.
 Hansen, Hans Bo og Kirsten Frederiksen, Skolevænget 9, Nybøl, 6400 Sønderborg.
 Hansen, Hans-Henrik, stadsingeniør, Solvangsvej 43, 8400 Ebeltoft.
 Hansen-Hauge, O., overlærer, Frederiksallé 18, 8410 Rønde.
 Hansen, Ingeborg, lektor, Rønneallé 8410 Rønde.
 Hansen, Manna, fru, L. Jørgensensallé 9, 8410 Rønde.
 Hansen, Nina B., Vigerslevvej 289, 2500 Valby.
 Hansen, Ole, Højvængen 44, 8800 Viborg.
 Hansen, P. Nedergaard, kordegn, Esbern Snaresvej 14, 8900 Randers.
 Hansen, Peter Lundberg, Jernaldervej 257 B, 1. sal, 8210 Århus V.
 Hansen, Poul Viktor, lærer, Vesborgvej 7, 8240 Risskov.
 Hansen, Th., gartner, L. Jørgensensallé 9, 8410 Rønde.
 Hejsel, Rasmus, Langenæsallé 55, 3. sal, 8000 Århus C.
 Helweg-Møller, K., overlærer, Egsmark pr. 8400 Ebeltoft.
 Henriksen, Ing., gdr., Grønfeld, 8410 Rønde.
 Henriksen, Jørgen S., dommerfuldmægtig, Gellerupholmsvej 11, 6800 Varde.
 Henriksen, Olga, fru, Grønfeld, 8410 Rønde.
 Hilligsø, Helle, Kobberstedvej 62, 6070 Christiansfeld.
 Hjorth, Erik, salgsdirektør, Hans Rostgårdsvej 16, 3050 Humlebæk.
 Hjøllund, Inga, fru, Svinget 8, 6800 Varde.
 Hou, Kristen Kjærgaard, pastor, Fortuna Allé 61, 6700 Esbjerg.
 Hvas, Jens, sognepræst, Dybbølsgade 44, 7500 Holstebro.
 Hunsdahl, Karen S., tale-høre-pædagog, Brudager, 5882 Vejstrup.
 Høgh, Flemming, stud. theol., Vængen 19, 8270 Højbjerg.
 Højberg, Janne, Svinget 5, Koldby, 7752 Snedsted.
 Højberg, P. B., sognepræst, 9891 Tolne.
 Højgaard, Inger, stud., Sandingsvej 11, Ejsing, 7830 Vinderup.
 Højlund, Annette, stud. mag., Karensmindevej 31, 8260 Viby J.
 Højlund, Chr., pastor, Karensmindevej 31, 8260 Viby J.
 Iversen, Bernt, Øster Bordingvej 5, 8600 Silkeborg.
 Iversen, Hans, cand. theol., Graven 5, Skjolddelev, 8471 Sabroe.
 Jacobsen, Kirsten, Støvringsparken 6, 9530 Støvring.

Jacobsen, Kirsten Juul, Byvænget 5, Bjødstrup, 8420 Knebel.
 Jakobsen, Inger-Lise, Birkebakken 8, Gjessø, 8600 Silkeborg.
 Jakobsen, Poul Ebbe, salgschef, Birkebakken 8, Gjessø, 8600 Silkeborg.
 Jensen, Aage, sognepræst, 6990 Ulfborg.
 Jensen, Birgit, fru, Præstegården, 6990 Ulfborg.
 Jensen, Carl Hertz, pastor, Øster Hassingvej 18, Langholt, 9310 Vodskov.
 Jensen, Elsebeth, fru, Skolegade 21, 9632 Møldrup.
 Jensen, Ester, Remstrupvej 29, 1. sal, 8600 Silkeborg.
 Jensen, Finn Årslev, Vråvej 7, Vrå, 8420 Knebel.
 Jensen, Gunnar Bonde, skoleelev, Kladderhøjvej 1, Bjødstrup, 8410 Rønde.
 Jensen, Hanne, fru, Brammersgade 11, 1. sal, 8000 Århus C.
 Jensen, Helle Hvidkjær, Tved Bygade 19, 8420 Knebel.
 Jensen, Helmer H., adjunkt, Lyngbakken 10, 7100 Vejle.
 Jensen, Inger Ellegård, Kæragervej 9, Gårslev, 7080 Børkop.
 Jensen, Inger Margrethe, Haurumvej 43, Haurum, 8762 Flemming.
 Jensen, Inger Marie, Lyngbakken 10, 7100 Vejle.
 Jensen, Ingrid Terp, Østerlidevej 1, 7100 Vejle.
 Jensen, Jens Viggo, Møllegade 91, vær. 15, 8660 Skanderborg.
 Jensen, Kaj, Brammersgade 11, 1. sal, 8000 Århus C.
 Jensen, Kaj Engedal, lærer, Lindevænget 5, 7361 Ejstrupholm.
 Jensen, Karen Stampe, Herningvej 11, lejl. 102, 9220 Ålborg Ø.
 Jensen, Kirsten M., Solitudevej 14, 2. tv., 2200 København N.
 Jensen, Kristen, dyrlæge, Skolegade 21, 9632 Møldrup.
 Jensen, Lars Rand, sekretariatschef, Rosenvængetsallé 10, 1. tv., 2100 København Ø.
 Jensen, Martin, Egtvedvej 63, 6040 Egtved.
 Jensen, Merete Holm, Engdalen 24, 8500 Grenå.
 Jensen, Mogens, pastor, Kirkevej 60, 9310 Vodskov.
 Jensen, Mona, Engdalen 24, 8500 Grenå.
 Jensen, Niels K., boghandler, Højskolevej, 8410 Rønde.
 Jensen, Niels Mandøe, Nørregade 69, IV, 6700 Esbjerg.
 Jensen, Preben, Bygmarken 8, 7600 Resen pr. Struer.
 Jensen, Sv. Erik Hougaard, Gludvej 101, Sønderly, 8700 Horsens.
 Jensen, Tage, urmager, Engdalen 24, 8500 Grenå.
 Jensen, Tove Helbo, Estrupvej 9, Søby, 8543 Hornslet.
 Jensen, Vita Dalsgaard, fr., Aug. Kroghsvej 117, 8500 Grenå.
 Jeppesen, Arne, lærer, Klitrosevej 5, 7500 Holstebro.
 Jeppesen, Karl Kristian, landinspektør, Klostergade 11, 4200 Slagelse.
 Jeppesen, Peter Schrøder, Føllevej 1, 8410 Rønde.
 Johansen, Jan, stud. med., F. C. Ågårdsvej 22, 8270 Højbjerg.
 Johansen, Vilh. Merrild, sognepræst, 7560 Hjerm.
 Juncker-Hansen, Ruth, Skrejrupvej 31, Thorsager, 8410 Rønde.
 Jørgensen, Ida K., Marcusallé 24, 6000 Kolding.
 Jørgensen, Ingrid G., stud. theol., Egmont H. Petersens koll., vær 763, Nørreallé 75, 2100 København Ø.
 Jørgensen, Kim, Nansensvej 27, 8700 Horsens.
 Jørgensen, Kirsten T., Rønde Kursus, 8410 Rønde.
 Jørgensen, L. S., sognepræst, Lohsesvej 24, 2635 Ishøj.
 Jørgensen, Ruth, Cort Adellersgade 17, 4. sal, 8200 Århus N.
 Kandah, Samir, Skolevej 2, 8410 Rønde.
 Kistrup, Carl J., slagtermester, Stenvej 10, Rinkenæs, 6300 Gråsten.
 Kjeldsen, Marie, seminarirektor, Præstehaven 25, 8210 Århus V.
 Kjærgaard, Aase, Lufthavnsvej 6, Feldballe, 8410 Rønde.
 Knudsen, Charlotte, Blåbærvej 9, Ugelballe, 8410 Rønde.
 Knudsen, Inger, fru, Kejlstrup, 8410 Rønde.
 Knudsen, Kirsten, lærer, Lillerupvej, 8410 Rønde.
 Knudsen, Margit M., Fynsgade 2, 8560 Kolind.
 Knudsen, Rudolf, gdr., Kejlstrup, 8410 Rønde.
 Koppitz, Manja, Willemoesgade 33, 8200 Århus N.
 Kousholt, Flemming, Tannebækvej 24, 7620 Lemvig.

Kristensen, Egon, diakon, De gamles Hjem, 7673 Harboør.
 Kristensen, Henrik, lærer, Nygade 22, 6900 Skiern.
 Kristensen, Lillian, Hostrupsgade 4, 8600 Silkeborg.
 Kristensen, Margit, lærer, Sandgrav, 6980 Tim.
 Kristoffersen, Arne, stud. theol., Willemoesgade 60, 1. tv., 8200 Aarhus N.
 Krog-Meyer, Peter, 8410 Rønde.
 Krogh, J. H., overtrafikass., Buskhøjvej 37, 6330 Padborg.
 Kaag, Ester, sygeplejerske, Søborg Hovedgade 201, 3. sal, 2860 Søborg.
 Kaag, Niels, lærer, Hedelyngen 8, 2730 Herlev.
 Langdahl, Helga, »Damgård«, Østermarkvej 3, 9541 Suldrup.
 Langdahl, Aage og Gerda.
 Langdahl, Sv. Erik, sognepræst, Øster Snede, 8723 Løsning.
 Larsen, Ejnar, sognepræst, Rantzausgade 51, 2200 København N.
 Larsen, Evan, skoleelev, Skovgade 17, 7900 Nykøbing Mors.
 Larsen, Gerda, sygeplejerske, Engdalsvej 71 A, 8220 Brabrand.
 Larsen, Godtfred og Sinikka, stud. theol., Jakob Knudsensvej 41, 7400
 Herning.
 Larsen, M. Romby, fru, Frederiksalldé 28, 8410 Rønde.
 Larsen, P. Romby, papirhandler, Frederiksalldé 28, 8410 Rønde.
 Larsen, Svend Erik, missionssekr., pastor, Frejasvej 19, 6070 Christiansfeld.
 Larsen, Tommy, Lundevej 30, 6900 Skjern.
 Lauridsen, Jørn, Tousvej 99, 8230 Åbyhøj.
 Laursen, Carl, gårdejer, Kejlstrup, 8410 Rønde.
 Laursen, Gunner, viceskoleinspektør, Farstrup, 9240 Nibe.
 Laursen, Sigrid, fru, Kejlstrup, 8410 Rønde.
 Lind, Doris, Anlægsvej 4, 6640 Lunderskov
 Loftager, Jane, stud., Strandgårdshøj 10, 8400 Ebeltoft.
 Loftager, Per, stud. med. vet., Solitudevej 14, 2. tv., 2200 København N.
 Lorentzen, Jørgen H., Langenæsallé 57⁹, 8000 Århus C.
 Lund, Aage, stud. polyt, Asger Rysgade 1, 1. sal tv., 1727 København V.
 Lund-Sørensen, A., advokat, 7770 Vestervig.
 Lønskov, Annette, Bannislund, 8410 Rønde.
 Madsen, Edvard, provst, Grønningen 17, 7620 Lemvig.
 Madsen, Johs. Jehøj, sognepræst, Præstegårdsvej 8, 6070 Christiansfeld.
 Madsen, M. Møller, sognepræst, 8586 Ørum Djurs.
 Madsen, Nanna G., fru, Grønningen 17, 7620 Lemvig.
 Madsen, Peter S., Ådalsvej 50, Ø. Starup, 6040 Egtved.
 Marcussen, Anders, Risdalsvej 36, 8260 Viby J.
 Marcussen, Lisbeth, Græsbjergvej 1, Strands, 8420 Knebel.
 Mathiesen, Th., pastor, Kantorparken 6, 2. sal m., 8240 Risskov.
 Meidahl, A., pastor emer., Rolighedsvej 4, Feldballe, 8410 Rønde.
 Meidahl, Ester, Rolighedsvej 4, Feldballe, 8410 Rønde.
 Meldgård, Thea, lærer, Seminarievej 48, Nr. Nissum, 7620 Lemvig.
 Meyer, Pernille, fodterapeut, Glaciset 27, 2800 Lyngby.
 Michelsen, Carsten, advokat, og cand. theol. Lisbeth, Kornmodsbakken 62,
 8210 Århus V.
 Mikkelsen, Dagny, Rantzausgade 40, 9000 Ålborg.
 Mikkelsen, Krista Nygård, »Damgård«, Vile, 7870 Roslev.
 Mikkelsen, Per, Skovparken 53, 6000 Kolding.
 Mortensen, Aksel, bankbestyrer, Nøkkerosevej 2, 8240 Risskov.
 Mortensen, A. M. Quist, sygeplejerske, Nøkkerosevej 2, 8240 Risskov.
 Mortensen, Arne, stud. theol., Engblommevej 15, 8410 Rønde.
 Mortensen, Hanne S., Mørkevej 4, Thorsager, 8410 Rønde.
 Mortensen, Lars J., Claudisvej 16, 7430 Ikast.
 Mortensen, Solbjørg, Elragardur 2, 3800 Torshavn, Færøerne.
 Mumm, Tove Lohmann, Kirkestien 4, 6740 Bramminge.
 Mygind, J., fru, Skolevej, 8410 Rønde.
 Mygind, Johs., rektor, Skolevej, 8410 Rønde.
 Mygind, Knud E., civilingeniør, Mølleskoven 15, 9260 Gistrup.
 Mygind, Marie, overlærer, Skolevej, 8410 Rønde.

Myrvang, Olaus, Drammelstrupgård, 8961 Allingåbro.
 Nedergård, Ole, Søndergade 23, 8382 Hinnerup.
 Nepper-Christensen, S., domprovst, Strandparkvej 12, I tv., 2900 Hellerup.
 Nielsen, Alex Dahl, stud. theol., Klokkefaldet 23, 8210 Århus V.
 Nielsen, Bent R., Haraldslundvej 38, vær. 46, 2800 Lyngby.
 Nielsen, Bjarne Kvist, Alvejen 348, Klim Holme, 9690 Fjerritslev.
 Nielsen, Ernst, handelsskolelærer, Færøvej 10, 7200 Grindsted.
 Nielsen, Harald, sognepræst, Kirkestien 1, 8260 Viby J.
 Nielsen, Helge Kjær, lektor, Frederiks Allé 26, 8410 Rønde.
 Nielsen, Henning, stud. theol., Bygaden 52, 8420 Knebel.
 Nielsen, Inger Kvist, Alvejen 348, Klim Holme, 9690 Fjerritslev.
 Nielsen, Johs. Østerlund, stud. theol., Jens Baggesensvej 108, 1. th., 8200
 Århus N.
 Nielsen, Karen, Bygaden 52, 8420 Knebel.
 Nielsen, Kirsten Tscherning, Enighedsvej 12, 8963 Auning.
 Nielsen, Kirstine, fru, Mågevej 2, 8410 Rønde.
 Nielsen, Margit J., Sodegade 16, 6100 Haderslev.
 Nielsen, Ole Juel, stud., Hovedgaden 3, 8410 Rønde.
 Nielsen, Rita, Kirkestien 1, 8260 Viby J.
 Nielsen, Sanne Kvist, Alvejen 348, Klim Fjordholme, 9690 Fjerritslev.
 Nielsen, Signe, fru, Skolevej 11, 8410 Rønde.
 Nielsen, Viggo, lektor, Mågevej 2, 8410 Rønde.
 Noe, Jens Kr., pastor, Tirstrup, 8400 Ebeltoft.
 Noe, Viggo, Samsøgade 62, 8000 Århus C.
 Nybo, Carsten, Egebæksvej 92, 8270 Højbjerg.
 Nykjær, Envold, sognepræst, Søndre Boulevard 37, 9600 Års.
 Nørgaard, Else, Birkevej 7, 6100 Haderslev.
 Nørgaard, Olaf, læge, Skivevej 9, 7500 Holstebro.
 Olesen, Finn Ahlmann, provst, Stefansgade 2, 2200 København N.
 Olesen, Peter Friis, Rydevænget 29, 3, 8210 Århus V.
 Olsen, Gunvor Ehlers, Abildgårdsgade 4, st., 2100 København Ø.
 Olsen, Jette, Bakkebo 5, 8766 Nr. Snede.
 Olesen, Kim Rønde, Gethersvej 8, 8900 Randers.
 Palle, Lars V., Langelandsgade 21C, st., 8200 Århus N.
 Pedersen, Bendt, amanuensis, Skodshøjen 35, 8240 Risskov.
 Pedersen, Birthe, Gudumvej 6, Nr. Nissum sem., 7620 Lemvig.
 Pedersen, Edel R., Lufthavnsvej, Feldballe, 8410 Rønde.
 Pedersen, Ellen, lærer, Duebrødrevej 11, 9000 Ålborg.
 Pedersen, Else Damhus, fru, Nattergalevej 8, 8410 Rønde.
 Pedersen, Finn Rasch og Ulla, Kirkehuset, Rolsøgård, 8420 Knebel.
 Pedersen, Fredlev Skak, overlærer, Nattergalevej 8, 8410 Rønde.
 Pedersen, Hans, pastor, Duebrødrevej 11, 9000 Ålborg.
 Pedersen, Heinrich, Helge Rhodesvej 11, 8210 Århus V.
 Pedersen, Johs., gdr., Laenvej 44, 8585 Glæsborg.
 Pedersen, Kirsten, fru, Laenvej 44, 8585 Glæsborg.
 Pedersen, Peder Svejgaard, Rydevænget 21, 2. th., 8210 Århus V.
 Pedersen, Poul Erik, Svalevej 1, 8210 Århus V.
 Pedersen, S. M. Torp, fhv. sognepræst, Dalsagervej 26, 8250 Egå.
 Pedersen, V., lektor, Mosevang 8, 4690 Haslev.
 Petersen, Birgitte Møller, cand. mag., Skolevej 6, 8410 Rønde.
 Petersen, Kirsten Stadel, sikr., Olaf Rudesvej 2 B, 8270 Højbjerg.
 Petersen, Rich., sognepræst, Hylleholt, 4654 Fakse Ladeplads.
 Poulsen, Ellis, sygeplejerske, Lyøgade 4, 3. sal tv., 8200 Århus N.
 Poulsen, Erik Fangel, Lottesvej 12, 8220 Brabrand.
 Poulsen, Høgni, Fulalåg 13, 3800 Torshavn, Færøerne.
 Poulsen, Kirsten, Herningvej 31, Kølvrå, 7470 Karup.
 Poulsen, Peter Guldborg, Nicolai Kirkestræde 11 A, 6800 Varde.
 Poulsen, Svend, stud. med., Lyøgade 4, 3. tv., 8200 Århus N.
 Primdahl, Jens T., lærer, Gl. Skolevej 6, 8444 Balle.
 Rahbek, Niels H., Rosenvængets Sideallé 5, 2100 København Ø.

Rand, G., lektor, Højskolevej, 8410 Rønde.
 Rasmussen, Arne, møbelfabrikant, Hovedgaden 48, 8410 Rønde.
 Rasmussen, E. Jytte, lærerinde, Lufthavnsvej 6, Feldballe, 8410 Rønde.
 Rasmussen, E. Quist, gdr., »Karlsminde«, 8560 Kolind.
 Rasmussen, Ellen, fru, »Karlsminde«, 8560 Kolind.
 Rasmussen, Peer Lousdal, Fuglebakkevej 120, 2. sal th., 8210 Århus V.
 Rasmussen, Peter og Henny, ingeniør, Vestervej 32, 8544 Mørke.
 Renbo, Honni, Havnen 9, 5400 Bogense.
 Riis, Anna, fru, Gartnervangen 13, 8410 Rønde.
 Riisager, Anna, fru, St. Kirkestræde 15, 9800 Hjørring.
 Rindom, Erik, Jens Baggesensvej 26, 9000 Ålborg.
 Risgård, Inge, Præstemarken 4, Sdr. Onsild, 9500 Hobro.
 Rode-Møller, Inge, lærer, Augustenborggade 23 E, 6. sal tv., 8000 Århus C.
 Rode-Møller, O., kaptajnløjtnant, Augustenborggade 23 E, 6. sal tv., 8000 Århus C.
 Ross-Hansen, Hans-Chr., Fyrkildevej 6, 1. tv., 9220 Ålborg Ø.
 Ross-Hansen, Poul, Karensmindevej 31, 8260 Viby J.
 Rütz, Edel, sygeplejerske, Toften 1, Gravens, 6040 Egtved.
 Salomonsen, Martin, pastor, 2391 Wallsbüll ü. Flensborg.
 Samuelsen, Aase, kontorelev, Østervej 1, Kejlstrup, 8410 Rønde.
 Sarnæs, Alfred, provst, Gammel Kongevej 15, 6000 Kolding.
 Schmidt, Aase Dahl, lærer, Gjellerupbakken 20, Hammerum, 7400 Herning.
 Schmidt, Claus M., c/o Friis Sørensen, Themsvej 42 b, 8240 Risskov.
 Schmidt, Ingrid, fru, Præstegården, Feldballe, 8410 Rønde.
 Schmidt, Jørn, sognepræst, Præstegården, Feldballe, 8410 Rønde.
 Schmidt, Laurids, Nøddelunden 53, 6800 Varde.
 Schmidt, Preben, Tubjerggård, Strandelhjørnvej 6, 6500 Vojens.
 Schou, Hans, Aug. Kroghsvej 11, 8500 Grenå.
 Simonsen, Hans Jørgen, sognepræst, Lem Præstegård, 7862 Brodal.
 Skjøtt, Jens-Arne, stud. theol., Montanagade 47, 2., 8000 Århus C.
 Skov, Erling, sognepræst, Lejrskov, 6640 Lunderskov.
 Sletved, Bue Wøldike, Provst Benzonsvej 87, st. tv., 2860 Søborg.
 Sletved, Anne-Marie, Provst Benzonsvej 87, st. tv., 2860 Søborg.
 Sparre, Thorben, Åboulevarden 100, 8000 Århus C.
 Stensgaard, V., sognepræst, Vejrslev, 7980 Vils.
 Storebjerg, Niels, sognepræst, 7830 Vinderup.
 Svendsen, Annelise, fr., Lødderup præstegård, 7900 Nykøbing Mors.
 Svendsen, Frede H., pastor, Lødderup præstegård, 7900 Nykøbing Mors.
 Svith, Søren, skovarbejder, Østenfjeldvej 4, 8581 Nimtofte.
 Søb, Johs., provst, Hvedevænget 2, 7500 Holstebro.
 Søb, Kirsten Margrethe, Thunøgade 46 kl., 8000 Århus C.
 Søndergaard, Niels Erik, lærer, Hammerum Hovedgade 104 E, st. th., Hammerum, 7430 Ikast.
 Sønderkær, Peter, Hesselballevej 27, 7171 Uldum.
 Sørensen, Aage Busk, bogholder, Kr. Herskindsvej 2, 8410 Rønde.
 Sørensen, Asger Dahl, sognepræst, Vinding, 7550 Sørvad.
 Sørensen, Eskild, gdr., »Justegården«, Kejlstrup, 8410 Rønde.
 Sørensen, Hans-Henrik, præstegården, 7861 Balling.
 Sørensen, Harald Sander, pastor emer., Sdr. Boulevard 53, 9600 Års.
 Sørensen, Johs., sognepræst, 7680 Thyborøn.
 Sørensen, Knud, kontorchef, cand. jur., Højeloft Vænge 43, 3500 Værløse.
 Sørensen, Lis Busk, Kr. Herskindsvej 2, 8410 Rønde.
 Sørensen, Niels Meldgård, Sjøviks Sätsegård, 570 60 Österbymo, Sverige.
 Sørensen, Ole Skovgård, Bentesvej 69, 2. sal, 8220 Brabrand.
 Sørensen, Søren Chr., pastor, Fasanvej 34, 9700 Brønderslev.
 Sørensen, Aage Busk og Lis, bogholder, Kr. Herskindsvej 2, 8410 Rønde.
 Therkelsen, A., lrs., Residence Le Castel, 1837 Chateau d'Oeux, Voud Schweiz.
 Thomsen, Birgit, Dronningensvej 30, 2000 København F.
 Thomsen, Niels Bækgaard, sognepræst, Grønlands Torv 4, 9000 Ålborg.

Thomsen, Verner Lind, Skjernvej 183, 7500 Holstebro.
Thorgaard, Johs. sognepræst, Låstrup, 8832 Skals.
Thorstensen, Vibeke, Ullsgade 1, 6990 Ulfborg.
Tofterup, Bodil, stud. mag., Grøfthøjparken 17, 1. sal, 8260 Viby J.
Tranholm-Mikkelsen, V., sognepræst, Vester Hassing, 9310 Vodskov.
Tybjerg, Kristian, overbibliotekar, Hirtshals Bibliotek, 9850 Hirtshals.
Uhre, Poul Erik + Else Marie, Østerlarsvej 4, 8210 Århus V.
Ulbrichsen, Sanne, Mercurvej 30, 8700 Horsens.
Vedel, Bente, lærerinde, Vodshøjvej 12, 8240 Risskov.
Vedel, O., læge, Vodshøjvej 12, 8240 Risskov.
Vibholt, Villy, Jyllandsallé 39, 8000 Århus C.
Villekjær, Esther, stud. mag., Ny Munkegade, 8000 Århus C.
Villekjær, Orla, Ny Munkegade, 8000 Århus C.
Vingborg, Ernst E., diakon, Thorup Hvilehjem, 8420 Knebel.
Vingborg, Ester M., fru, Thorup Hvilehjem, 8420 Knebel.
Vinther, Chr. Ilsøe, pastor, Rughaven 5, Thorsager, 8410 Rønde.
Vitthøft-Rasmussen, Anny, fru, Stadionvej 17, 3390 Hundested.
Væggemose, Jens, Tietgens Plads 11, 3. th., 8000 Århus C.
Væggemose, Sigrid, Hvejselvej 38, Hvejsel, 7300 Jelling.
Weisbjerg, Ellinor, lærer, Poppelvej 8, 8740 Brædstrup.
Ørnsholt, Arne, dyrlæge, Elmevej 22, 9500 Hobro.
Ørsnæs, Mona, børnehavepædagog, Durup, 7870 Roslev.
Østergård, Grethe, Anbækvej 28 A, 8450 Hammel.
Østergaard, Jørgen, sognepræst, Ellemarksvej 19, 8000 Århus C.