



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

1984

RØNDE KURSUS

**DANMARKS
PÆDAGOGISKE
SEMESTER**
RØNDE-GYMNASIUM &
STUDENTERKURSUS

ÅRSSKRIFT
FOR
RØNDE GYMNASIUM &
STUDENTERKURSUS

ÅRSSKRIFT
FOR
RØNDE GYMNASIUM &
STUDENTERKURSUS
1984

REDAKTION:

Rektor Poul Møller Petersen

INDHOLDSFORTEGNELSE

Orientering fra bestyrelsen	7
Årets dimittender	9
Årets gang.....	16
EDB i gymnasiet	39
Studiekredse i EDB og astronomi	42
Udvekslingsstudenter	45
Elevrådet.....	48
RKG	49
SOS-tørmælk	51
Skolens kor.....	52
Elevforening	53
Skolens legater.....	55
Bestyrelsen.....	57
Regnskaber	58
Medlemsfortegnelse.....	61

Orientering fra bestyrelsen



Det år, der er forløbet, siden jeg sidst skrev beretning til årsskriftet, har på flere måder været et godt år for skolen. Der kan naturligvis sagtens nævnes forhold, der giver anledning til en vis bekymring; det gælder således den faldende søgning til gymnasieskolerne. Når der ses tilbage på året, der er gået, vil det imidlertid være rigtigt at lade det positive være det mest fremtrædende.

For det første er der truffet en tilfredsstillende afgørelse i sagen vedrørende den gennem længere tid diskuterede henvisningsordning, idet amtet har besluttet at videreføre ordningen for så vidt angår elever, hvis forældre er bosiddende i Rønde kommune eller i Molsskolens distrikt. Det skal i den forbindelse nævnes, at det for skolen har været meget opmuntrende i det forløbne år at have registreret en bred lokal opbakning.

For det andet har vi af byggedirektoratet fået tilladelse til at optage et lån med rentetilskud, og det gør det muligt at gå i gang med en meget tiltrængt renovering af den gamle sydføj – værelsesfløjen. Resultatet bliver færre, men til gengæld meget bedre værelser og bedre faciliteter i det hele taget. I indeværende år vil halvdelen af renoveringen finde sted, og arbejdet vil så blive tilendebragt næste år.

I øvrigt er der i det forløbne år også blevet udarbejdet planer for nybyggeri og ombygning i undervisnings- og administrationsafdelingen, og der er indsendt ansøgning om tilladelse til at optage statslån.

For det tredje finder jeg det positivt, at der i indeværende skoleår er begyndt en bevidst og struktureret drøftelse af, hvordan vi som skole er, og

hvordan vi ønsker at være. Det er en drøftelse, der er begyndt blandt lærere (incl. rektor), men hvori også bestyrelsen inddrages. Jeg vil gerne på dette sted udtrykke bestyrelsens anerkendelse af det engagement og de kræfter, lærerpersonalet har lagt i dette projekt.

Hvad der bliver konklusionerne på disse drøftelser, kan vi endnu ikke vide meget om. Ét synes dog klart – nemlig at der er erkendt et behov for at sætte flere ressourcer ind på skolens kostafdeling, og hermed tænkes ikke alene på økonomiske, men i lige så høj grad på menneskelige. Det er bestyrelsens håb, at vi i fællesskab kan løse denne for skolen og dens kostelever vigtige opgave.

Yderligere en opmuntrende begivenhed fra det forgangne år skal nævnes, nemlig oprettelsen af en elevforening. En sådan har aldrig tidligere eksisteret. Hvis de intentioner, som initiativtagerne har haft, bliver retningsgivende for denne forening, vil den blive en gevinst for skolen, idet den vil bidrage til at opretholde en række forbindelseslinjer ud i landet – og måske endnu længere ud.

Det har været et travlt år for bestyrelsen. Det beklager dog ingen af os. Dels har vi kunnet glæde os over et godt samarbejde med rektor og med alle andre på skolen, og dels er vi optaget af, hvordan vi kan være med til at gøre skolen til et endnu bedre sted at være.

Helge Kjær Nielsen



STUDENTEREKSAMEN 1983

2-årigt studenterkursus

Matematisk-fysiske

Jane F. Bugtrup, Mørke.

Dennis K. Carstensen, Ebeltoft.

Minna S. Christensen, Brædstrup.

Torben Dalhof, Kolind.

Mads Peter Gede, Skødstrup.

Jytte S. Hansen, Kolding.

Jens Anders Henning, Tirstrup.

Anette Hoe, Allingåbro.

Hanne Lykke Nielsen, Kolind.

Mikael Skak Pedersen, Dianalund.

Kate Dam Sørensen, Rønde.

Ingrid Thisgaard, Jelling.

Michael V. Thomsen, Års.

Boris Østergaard, Vorbasse.



3-årigt gymnasium

SPROGLIGE

3. a

Nysproglige

Susanne Blæsbjerg, Risskov.
Simone Cuers, Rønde.
Marianne E. Gram, Ugelbølle.
Anne C. Jacobsen, Bjødstrup.
Lene Lorentzen, Viborg.
Birgit Pedersen, Mørke.
Bente Rasmussen, Mørke.
Irene Sortberg, Rønde.

Samfundssproglige

Malene Bak, Rønde.
Lilli F. Hansen, Kjellerup.
Hans W. Horneman, Sønderborg.
Astrid Kallestrup, Rønde.
Anna Sophie Kristensen, Malaga, Spanien.
Anne Sophie Lüttichau, Møllerup.
Bettina Lüttichau, Møllerup.



MATEMATIKERE

3. x

Matematisk-fysiske

Søren Kruse, Termestrup.

John Mathiasen, Rønde.

Michael Nielsen, Silkeborg.

Niels Ovesen, Rønde.

Klaus M. Pedersen, Ebeltoft.

Carsten Poulsen, Knebel.

Lone V. Poulsen, Termestrup.

Kim Rasmussen, Rønde.

Samfundsfaglige

Hans-Henrik Andersen, Fjerritslev.

Klaus Clausen, Randers.

Kirsten Horslund, Egå.

Pia Riis Pedersen, Knebel.

Thorvald Pedersen, Hobro.

Søren Purup, Skødstrup.

Naturfaglige

Helle Bang, Viby.

Ulla Johannsen, Nyborg.

Anne Mette Knudsen, Rønde.

Peter H. Kristensen, Begtrup.

Ulla Lønskov, Rønde.

Lene Norup Madsen, Ugelbølle.



MATEMATIKERE

3. y

Matematisk-fysiske

Hanne Bonde Andersen, Knebel.
 Mads Christensen, Egå.
 Dora Grauballe Jensen, Knebel.
 Henrik Dissing Jensen, Ugelbølle.
 Marianne Jensen, Hinnerup.
 Per Loumand, Vrinnars.
 Jytte Lund Mortensen, Vojens.
 Karen Margrethe Poulsen, Ugelbølle.

Naturfaglige

Karin Christensen, Thorsager.
 Kirsten Jane Foged, Rønde.
 Lars Kjeldgård, Anholt.
 Anette Lauridsen, Dejret.
 Anette N. Laursen, Kolind.
 Lone Schmidt, Thorup.

Samfundsfaglige

Anna-Maria Frost Jensen, Brædstrup.
 Kirsten M. Laursen, Knebel.
 Peter Madsen, Ugelbølle.
 John Sørensen, Egens.



GRUNDSKOLEN

10. a

Dan Boyter, Egå.

John Bräuner, Tirstrup.

Kim F. Christensen, Egå.

Anne Kathrine Clausager, Egens.

Lene Botha Eriksen, Ebeltoft.

Tommy Hyldahl, Lystrup.

Nikolaj Jacobsen, Ebeltoft.

Inge Jensen Gadegaard, Safat, Kuwait.

Karen O. Jensen, Glesborg.

Thorsten Johannsen, Skanderborg.

Malene B. Kristensen, Thorsager.

Lars Chr. Larsen, Thisted.

Nina Munch Larsen, Rønde.

Pia Laursen, Ebeltoft.

Lotte Magnussen, Egå.

Bo Møngaard, Ebeltoft.

Lars Kramer Nielsen, Vejle.

Anne-Mette Nygaard, Ebeltoft.

Anne-Mette Pedersen, Hjerm.

Morten R. Pedersen, Bjødstrup.

Jesper Stausholm, Egå.

Carsten Svendsen, Rønde.

Henning Sand Sørensen, Feldballe.

Ole Sørensen, Ebeltoft.



GRUNDSKOLEN

10. b

Berit Bødker, Rønde.

Niels Henrik Hansen, Rønde.

Martin Havmøller, Rønde.

Birgitte Sørensen Helbo, Bjødstrup.

Alice Højmark, Thorsager.

Lene M. Jacobsen, Rønde.

Marina B. Jensen, Feldballe.

Morten U. Jensen, Egå.

Rene Mønsted Jensen, Risskov.

Lars Jeppesen, Hornslet.

Henriette Kristensen, Rønde.

Eric B. Larsen, Rodskov.

Hanne Lauersen, Skødstrup.

Susanne V. Madsen, Thorsager.

Dan M. S. Nielsen, Ugelballe.

Helle M. Nielsen, Allingåbro.

Morten F. Nielsen, Korup.

Ole Møller Nielsen, Thorsager.

Michael D. Olsen, Rønde.

Helle Tang Petersen, Rønde.

Gitte J. Sletskov, Ugelballe.

Anne Leth Sørensen, Vrinnars.

Lise-Lotte H. Sørensen, Skæring.

Henrik Munk Thomsen, Grønfeld.

Lone Thrane, Løgten.

GRUNDSKOLEN

9. a

Erik K. Boyer, Egå.
Preben H. Jacobsen, Egå.
Peter L. Jacobsen, Egå.
Helle Kronstedt, Gravlev.
Henrik Jensen Møll, Ebeltoft.
Jan Møller, Hjortshøj.
Charlotte Malte Nielsen, Tirstrup.
Sten Rynning, Ugelbølle.
Martin Windeløv, Hjortshøj.

9. b

Linda Margrethe Andersen, Esbjerg.
Tina Andreasen, Egå.
Hanne Buus, Rønde.
Mette Børsting, Rønde.
Pia Høgh Christensen, Rønde.
Heidi Ebbrecht, Rønde.
Peter Godrim, Rønde.
Charlotte Kjær Jensen, Rønde.
Bent Sloth Lave, Rønde.
Sten Møller, Egå.
Anne-Mette Rask, Egå.
Jan Vestergård Sørensen, Skanderborg.
Janni H. Ulrich, Aalborg.
Vibeke Wærum, Horsens.

Årets gang

Ulvetider

I oktober 1983 havde vi den store glæde på skolen, at vi fra Ny Carlsberg-fondet som gave modtog i alt 8 malerier, raderinger og pasteltegninger. 5 raderinger af Inge-Lise Kofoed med titlen »Samspil«, som er blevet ophængt i TV-stuen, 2 store pasteltegninger af Erik Hagens »Efterårsvejr« og »Via Pre-nestina Rom«, som er blevet ophængt i den nye »hule«, samt et stort maleri



*Anette
Abrahamssons
»Ulvetider«
(Dagbladet Djursland)*

malet af Anette Abrahamsson, og som har titlen »Ulvetider«. Det er blevet ophængt i forhallen og er blevet et dagligt memento til os alle om, at tiderne på mange måder strammer til også inden for vores egen skoleverden.

Det faldende børnetal, den indskrænkede henvisningsordning for vore kommende gymnasieelever samt kraftige besparelser på privatskoleområdet gør, at vi må erkende, at det vil blive vanskeligt i de kommende år at drive skole. Da det selv fra politisk hold er blevet tilkendegivet, at det skal være søgningen til den enkelte skole, som skal afgøre, om denne på længere sigt skal bevares, er initiativet i høj grad spillet skolens medarbejdere i hænde, og jeg tror, at vi alle føler, at vi hver for sig og sammen har et direkte medansvar for skolens fremtid.

Vi har da også i lærerkollegiet haft en tilbagevendende debat om målet med skoledriften.

Den mundede foreløbig ud i, at hele lærerkollegiet 24.-25. februar tog væk fra skolen og ud på Auninghallernes kursuscenter for gennem en særdeles effektiv og dybdeborende proces at pejle sig frem til weekendens tema: Hvem er vi? Som en opfølgning heraf er en projektgruppe, nedsat blandt lærerne, i gang med at sammenskrive konklusionerne og forsøge at perspektivere dem med henblik på et fortsat arbejde og med det overordnede tema: Hvem vil vi være?

Jeg tror, at de fleste føler, at det har været noget positivt, at den kollektive bevidsthed omkring skolens mål og midler er blevet styrket, og at den rigtigt anvendt kan blive en væsentlig faktor til at give skolen en sund og god placering i det kommende skolebillede.

I forlængelse af denne debat er det blevet klart, at kostafdelingen fortsat vil være af væsentlig betydning for skolen. Derfor skal vi også her gennemtænke og nyformulere hvilke mål, vi har for udformningen af livet på kostskolen, ligesom det er stærkt påkrævet, at de fysiske rammer forbedres.

Det er derfor en stor glæde, at vi i sommer kan påbegynde ombygningen i den såkaldte sydføj.

Ulvetider er den uheldsvangre titel på det nye maleri i forhallen. Og at tiderne strammer til, er vi også begyndt at kunne mærke, men jeg tror, at mange af os har fået en sikrere fornemmelse af, at vi kan få en nok så stor indflydelse på, hvorledes fremtiden skal udvikle sig. Og heri ligger den egentlige udfordring.

Poul Møller Petersen

22/3-25/3: var de to 10. klasser på ekskursion til København med Christiane Sahel, Peter Knudsen, Carl-Johan Moelsby og Alice Rasmussen.

Vi indlogerede os på Brønshøj Vandrerhjem, hvorfra vi foretog ekskursioner til det indre København.

Første dag spadserede vi på Langelinie, fortsatte gennem Kastellet og ankom til Frihedsmuseet, hvor vi fik en rundvisning. Senere besøgte vi Nationalmuseet og Carlsberg for så at afslutte dagen med premieren på filmen »Zappa« med efterfølgende besøg på Rådhuspladsens pizzeria.

Næste dag gik vi gennem Nyhavn til Amalienborg Slotsplads, hvor vi så vagtskiftet for så præcist kl. 13.00 at overvære en spændende folketingsdebat. – Derfra kørte vi til Zoologisk Museum, og om aftenen overværede vi »Maskerade« på Det kgl. Teater.

Den sidste dag i hovedstaden blev der tid til på egen hånd at gå strøgtur og foretage indkøb, før vi over middag rejste hjem til »hovedlandet« efter at have oplevet 4 spændende dage.

I begyndelsen af maj prøvekørte en gruppe matematikere – »tyskerne« – fra 2x skolens nyetablerede venskabs- og udvekslingsforbindelse med gymnasiet Lornsen Schule i Slesvig. Besøget faldt uden for de officielle rammer;





Menschliche Kontakte stehen im Vordergrund

Besuch aus Dänemark, und zwar aus der Stadt Rønne (in der Nähe von Aarhus), hatte gestern die Lornsenschule. Dies ist der offizielle Beginn einer Schulpartnerschaft zwischen Lehrern und Schülern der Lornsenschule und des Rønner Gymnasiums. Wie Oberstudieninspektor Tims Dalmann (ganz rechts im Bild) und seine dänische Kollegin Dorle Languth (ganz links) in einem Gespräch übereinstimmend betonten, stünden bei dieser Partnerschaft menschliche Kontakte im Vordergrund; erst in zweiter Linie wolle man pädagogische

oder wissenschaftliche Ziele verfolgen. Wichtig erscheint ihnen, daß die Schulpartnerschaft von Lehrern wie Schülern in gleichem Maße mit Leben erfüllt wird.

Zwischen Schleswig und Rønne liegen etwa 300 km — keine allzu große Distanz also. Dennoch sei das Interesse an dem jeweils anderen Kulturkreis groß, sagten Lornsenschullektor Dalmann und Dorle Languth, die an ihrer Schule Deutsch und Geschichte unterrichtet.

Geplant sind bei den gegenseitigen Besuchen Exkursionen. Da nach Möglichkeit längerfristige Beziehungen anstrebt werden sollen, will man sich bemühen, für die Gäste stets Privatquartiere zu beschaffen.

Finanzielle Unterstützung durch die öffentliche Hand ist vorerst nicht zu erwarten; die Partnerschaft wird jedoch sowohl vom Kreis als auch vom Land ausdrücklich begrüßt. Der nächste Besuch ist für den Herbst vorgesehen; er fällt in die Petermarktwoche, so daß ein Programmpunkt also schon mal feststeht...

men vores tyske venner åbnede med spontan gæstfrihed og varme deres hjem og deres skole for den lille flok, der godt ville afprøve deres møjsommeligt sammenstykkede tyskkundskaber uden for klasseværelse nr. 55.

Dorte Langguth og 2x'erne

5/5-7/5 var 1y på en Sønderjyllandsekskursion med Ole Bollesen og Elisabeth Kolstrup.

Inden turen havde vi i både historie og dansk studeret emner med tilknytning til Sønderjylland og Sydslesvig, f.eks. krigen 1848-50, 1864 og 1.

verdenskrig, og grupper i klassen forberedte sig på specielle emner og seværdigheder, som vi skulle se på turen, så vi kunne fungere som guider for hinanden.

Torsdag morgen tog vi velforberedte og veloplagte toget direkte til Sønderborg. Der manglede kun en ved afgang, men han sluttede sig til selskabet om aftenen. Vi så Sønderborg Slot og skanseanlæggene på Dybbøl og spiste vores medbragte mad i det grønne. Heldigt nok for os var vi af sted de tre eneste dage med solskin og forårsvejr i hele maj måned. Vi tog med bus til Kollund Vandrerhjem og tilbragte en meget hyggelig aften med lejrball ved stranden.

Fredag morgen blev vi hentet af Fischers Busser i Tønder af en meget velorienteret chauffør, som kunne fortælle alt om de Sønderjyske landskaber m.m. Først besøgte vi Frøslevlejren, den danske koncentrationslejr fra besættelsestiden. Det var meget udbytterigt. Her tog vi afsked med Ole Bollesen, som dog ikke blev sendt hjem på grund af dårlig opførsel. Vi kørte så tværs gennem Sønderjylland til Rømø og besøgte bl.a. Rømdæmningen og det store turist- og feriecenter ved Lakolk. Rømø var ikke helt så spændende, som vi havde ventet. Derefter kørte vi langs vadehavskysten sydpå til Højerluserne og det fremskudte dige og prøvede at danne os et indtryk af virke-

1y ved Dybbøl Mølle



ligheden bag den voldsomme miljødebat for og imod det fremskudte dige, som vi havde læst om derhjemme. Vi skulle spise aftensmad i Rudbøl Vandrerhjem, men vi satte først vores bagage af og lod bussen køre os over den tyske grænse til Nolde-museet, som vi fik set, selvom mange i klassen hjemmefra var nået til den overbevisning, at Noldes malerier er rædselsfulde. Vi skulle så gå den lille hyggelige spadseretur på ca. en halv time hjem ad stien til Rudbøl, men oh rædsel! vi fik at vide, at broen over en af de utallige kanaler i marsken var under reparation, og bussen var kørt, så vi måtte gå hjem ad landevejen, en omvej på ca. 9 kilometer, så vi afsluttede det lille kulturindslag med halvanden times kappgang i det flade marskland, mens lærkerne sang. Så vi nåede grundigt sultne og kulturtrætte til Rudbøl Vandrerhjem, som er overordentlig hyggeligt. Om aftenen så vi på grænsebyen med storerede og grænsehandel.

Lørdag morgen kørte vi sydpå langs de tyske diger og »koger«, hvor det vrimlede med fugle. Ved Husum kørte vi mod øst til Dannevirke, hvor vi blev sat af og gik en tur på den gamle vold. Derefter besøgte vi Hedeby, der var noget af en skuffelse, da vi havde regnet med, at man kunne overskue voldanlægget og bese de arkæologiske fund, men det store museumsanlæg var ikke færdigt og åbnet for publikum. Vores sidste aktivitet var et besøg på Gottorp Slot, som er meget imponerende, samt vikingskibsmuseet. Derefter var vi mættede med indtryk og kultur, og vi kørte direkte til toget i Padborg. Der var nogen, der ikke fik brugt deres sidste D-Mark inden grænsen, og det var de meget sure over. Vi havde hjemmefra aftalt, at grænseturen skulle være alkoholfri, og aftalen blev holdt lige til toget hjem.

Det var en fin tur.

Efter hjemkomsten gjorde grupperne deres skriftlige rapporter færdige.

1y og EK

17/5-21/5: 8. a har været på en vellykket – lidt utraditionel – lejrskole sammen med Peter Ove Sørensen og Tove Vægter. Den foregik på cykel, og det var den nordlige del af »Hærvejen«, der var målet for turen. Den var tilrettelagt af klassens lærere i samarbejde med et skolerejseselskab.

Der deltog 21 elever i turen. De havde i perioden op til lejrskolen arbejdet med dels historisk stof om »Hærvejen« og dels med kortlæsning. Desuden omfattede forarbejdet også værker af St. St. Blicher, hvis fortællinger for en dels vedkommende foregår omkring den nordlige del af »Hærvejen«.

Nogle af forældrene sørgede for transporten til Viborg, hvorfra turen tog sit udgangspunkt. Og ved turens endemål i Vejle blev eleverne og deres transportmidler hentet af forældre. Overnatningen på turen fandt sted på kroer og hoteller langs »Hærvejen«.



8. a på lejrskole ved »Hærvejen«

Turen gik bl.a. omkring Gudenåens udspring og Blicher-museet i Torning. Men den største oplevelse var naturen på strækningen. Og at det var regnvejrr i en stor del af tiden gav kun små skår i glæden og den uforglemmelige oplevelse.

27/5: 8. b på ekskursion med Jakob L. Lønstrup: Selv om det regnede de 8 af turens 9 timer, blev det alligevel en udbytterig dag. Først så vi Mønsted Kalkgruber, hvor Anker Buch viste rundt og fortalte om grubernes historie. Midt på dagen ankom vi til Hjerl Hede, der bestemt er et besøg værd. Før hjemturen fik vi lejlighed til at se det gyldne alter i Sahl kirke.

Sejlerskolen 1983

Det var lørdag den 18. juni – den første rigtige sommerdag. Hele foråret havde det pjaskregnet, men den dag blev det sommer. I flere uger havde jeg håbet på, at vejret ville blive godt på denne dag, hvor sejlerskolen ved Rønde Gymnasium skulle starte.

Vi skulle ud at sejle – 18 sejlglade mennesker. Ikke til Middelhavet eller Caribien, men til det fynske. Ikke i skibe på størrelse med Troels Kløvedals el-

ler Erik Wedersø's, men i 4 ganske almindelige sejlbåde på fra 22 fod til 26 fod.

Ikke en vind rørte sig, så vi gik ud af havnen for motor. Lige syd for Århus havn forsøgte vi at sætte sejl og kunne lige præcis holde styrefart. Det gav os ro til at prøve vores 4 »walkies«. De virkede perfekt, men pludselig var der nogle folk på kanalen, der brugte en masse underlige udtryk. Det viste sig, at det var folk, der hjalp med ved en rockfestival inde ved Tangkrogen, og lidt senere kunne vi da også tydeligt høre rockens dejlige rytmer flere sømil ude på vandet. Lidt senere stod en af besætningen ude foran og så ned i



Solskin om bord

vandet. Et råb fra ham fik os andre til at spejle ned i de glitrende bølger. Ganske rigtigt: Et marsvin fulgte behændigt båden – krydsede fra side til side med en utrolig dristighed.

Vinden faldt igen, og hen på eftermiddagen nåede vi til Hov for motor. Nu havde vi tomme benzindunke og skulle blot have disse fyldt op på en tankstation. Men ak – Hov havde lige fået sin eneste tankstation nedlagt – så vi måtte se at komme ind til Odder. Heldigvis var den lokale Fordforhandlers frue så venlig at køre os hele vejen.

Søndag morgen: Igen ingen vind, men vi havde jo god tid – lå lidt og drev af sted og kom flere gange på meget tæt hold af nogle sæler. Ved middagstid bandt vi de 4 både sammen og lå og badede i vore redningsveste – men pludselig begyndte bådene at drive: Der var kommet vind – endda fra nord-vest, så vi satte hurtigt spileren og sejlede sydpå med ganske god fart. Hen på eftermiddagen nåede vi »Tragten«, indsejlingen til Lillebælt, og det lykkedes at komme under den nye bro for sejl, mens vi måtte starte motoren for at komme under den gamle bro. I modlyset fra en køn aftensol nåede vi om i Fænøsund – et fantastisk smukt farvand, og her kastede vi anker for natten ved det gamle færgested.

Mandag: Alle var solskoldede, og vi måtte have en mand op på Middelfart apotek efter noget lindrende. Solen er meget hård ude på havet, og p.g.a. det våde forår var næsten alle blege, da vi startede turen – men nu var vi sandelig alle lyserøde som små grise.

Stadig næsten ingen vind, men sidst på eftermiddagen kunne vi holde spileren oppe i farvandet mellem Bågå og Assens. Alle 4 både samledes i Assens og de 3 små både besluttede at gå et par mil sydpå for at ligge for svaj natten over ved Torø. Der var utroligt dybt vand ind til kysten, og vi kunne have stævnen direkte ind på stranden, således at vi kunne komme tørskoede i land. Der gik nogle halvvilde heste omkring, og jeg holdt mig i betryggende afstand på båden, men et par af de hesteglade piger var henne at klappe dem. Lidt senere hørte vi en spæd klokke, og kort efter kunne vi høre nogle børn synge aftensang med en udtalt københavnsk dialekt. (Samme lejrskole vækkede os i øvrigt næste morgen ved at synge morgensang.)

*På sejlernes vegne
Adjunkt Ole Bollesen*

26/8-4/9: 2 a i Slesvig på besøg på venskabs-gymnasiet, Lornsenschule. Vi tog af sted fra Rønde uden Mark den 29. august, men han joinede os i Århus, hvorfra vi skulle med toget. Vi var alle meget spændte på vore »nye familier«, som vi havde korresponderet med i et stykke tid, enkelte vidste dog

ikke engang, hvor de skulle bo. Togturen gik godt, og vi blev hver især afhentet af »vor familie« på banegården.

De følgende dage lavede vi en masse forskellige ting. Vi var på sightseeing i Slesvig, hvor vi så bl.a. domkirken og Gottorp slot. Vi var også på vandretur til Hedeby, hvor vi på vejen for vild 100 gange p.g.a. Frodes manglende evne til at finde vej, og til sidst blev vi nødt til at spørge en ko om vej. Da vi endelig fandt den rigtige vej, tog vi en hårdt tiltrængt svømmetur i Slien.

En dag var vi på udflugt med bus til Nolde-museet og til vadehavet, hvor vi sejlede ud til en Hallig – en vadehavssø, der er beskyttet af diger mod stormflod – på sejlturen hjem sad vi og sang den ene danske nationalsang efter den anden.

Om fredagen holdt vi klassefest – mens flere, både lærere og elever, lå hjemme og var syge p.g.a. en eller anden virus – det var meget morsomt. Lørdag var der den store Peermarkt-fest i øsende regnvejr – det siges at være et hestemarked, men vi så ikke en eneste hest – det var hylesjovt. Mette Døssing charmede sig til vin og champagne i et skydetelt, og Frode var ved at blive snuppet af politiet, da han kørte i den forkerte retning i en ensrettet gade.



Der blev oprettet »spændende forhold« med det modsatte køn for adskilliges vedkommende, så det blev en sørgelig afsked for nogle, da vi tog hjem ad søndag den 4. september. – Hjemturen i toget gik lystigt til.

Tyskerne kommer og besøger os i maj måned, og det glæder vi os meget til.

Studietur til Alsace-Lorraine den 7. - 14. okt.

Fredag den 7/10 rejste 3 a med adjunkt Elisabeth Ibsen-Hansen fra Rønde Gymnasium.

Da vi havde forberedt turen gennem et intensivt tværfagligt samarbejde (fransk, dansk, historie, tysk) lige siden sommerferien, følte vi os parate til at komme ud og opleve det, vi havde gennemgået så grundigt.

Igennem et år havde vi sparet op til turen, så økonomisk var det ikke nogen pludselig belastning for os.

Da vi havde planlagt studieturen sammen med 3 u fra Århus Katedralskole, tog vi dem med fra Domkirkepladsen sammen med deres lærer, adjunkt Kirsten Olsen, hvorefter vi fortsatte turen til Frankrig, kun afbrudt af kortere spisepauser.

Efter en lang og drøj tur på 17 timer i bus, nåede vi Sainte- Mines, hvor vi boede på vandrerhjem under hele opholdet. Der fra lavede vi udflugter, og



vores fordel var, at vi hele tiden havde den samme bus, hvis chauffør, Lars Rønde, var alletiders. Vi besøgte bl.a. et fransk gymnasium, Europaparlamentet, en vinbonde, Haut-Koenigsbourg, Verdun, Strasbourg (katedralen) samt rådhuset i Sainte-Marie-aux-Mines.

Besøget på gymnasiet var en overraskende oplevelse; vi tog hjemmefra med forventninger om et virkeligt strengt og disciplinært skolesystem, men erfarede, at selv om undervisningen var meget forskellig fra vores, havde eleverne alligevel det samme forhold indbyrdes, som vi kender det i Danmark.

Verdun var derimod lidt af en skuffelse. Vi havde forberedt dette besøg grundigt hjemmefra, men vore forventninger blev ikke opfyldt – fordi vi efter en køretur på seks timer var trætte, og fordi vi ikke så den egentlige seværdighed: skyttegravene.

Det er faktisk temmelig hårdt at være på studietur: der skal nås meget på nogle få dage, og man er træt, når man kommer hjem. Trods det var turen virkelig vellykket og forløb harmonisk, takket være vore to meget flexible ledere: Kirsten Olsen og Elisabeth Ibsen-Hansen.

Til slut vil vi gerne sende en hilsen til 3 u på Århus Katedralskole med tak for godt kammeratskab og mange muntre oplevelser.

Birgitte Mølgård, Katrine Malte, Anne Katrine Jensen, 3 a

10/10-14/10: 3xyN's biologitur til Ringkøbing Fjord.

Da vi jo ikke er 3xyN for ingenting, tog vi initiativ til en biologitur til Ringkøbing Fjord. Formålet med dette var dels at lave speciale og dels – men ikke mindst – at slippe væk fra skolen og lektierne i en uges tid.

Efter mange overvejelser og snakken frem og tilbage, var de vigtigste praktiske problemer løst, og turen var en realitet. Dramaet skulle udspille sig ved Ringkøbing Fjord i skønt efterårsvejr – troede vi. Efter ankomst til Bork Havn blev værelserne og omgivelserne inspiceret, og der var stor tilfredshed især med den »enorme« svømmehal og den fælles sauna (m/k?).

Vores første opgavedag var en udpræget succes. Blyholdet havde mudderbad, og Bente, som skulle undersøge dyrelivet i Ringkøbing Fjord, fandt kun nogle sten. Rensningsanlægs-holdet fandt mere nitrit før end efter spildevandsudløbet, og okker-holdet havde vejret imod sig, så det var ikke kun opmuntrende ting, der blev leveret hos Jette om aftenen.

Efter denne mindre succesrige dag kom holdene dog i gang med deres for-søg, og dagene skred frem med såvel gode som dårlige oplevelser!

En meget blandet oplevelse fandt sted tirsdag formiddag. Holdet, der skulle på jagt efter blyhagl, pakkede bilen med vaders, sier, spader m.v. og drog af sted. Efter lang tids kørsel fandt vi endelig et sted, hvor det måske var mu-

ligt at tage en stikprøve. Vi steg ud af bilen – og det begyndte at øse ned (mildt sagt!) Da regnen stilnede af, travede vi målbevidste mod vort (foreløbige) mål. Det viste sig imidlertid, at det her var umuligt at tage en stikprøve (med mindre man havde dykkerudstyr med i bagklommen) altså vendte vi om og sjokkede tilbage til transitten. Efter en længere køretur og diverse problemer med tyndingen af et kort endte vi på en ret så ujævn markvej, der kunne give selv de mest robuste biologer tarmslyng, og som iflg. kortet skulle føre til lavt vand. På trods af problemerne med maven fortsatte vi ufortrødent gennem det vestjydske landskab. Da vi efter et godt stykke tid stadig ikke så andet vand end det, der var i vandpytterne, spurgte vi den hidtil eneste modkørende til råds. Han fortalte, at vi bare skulle fortsætte – han havde godt nok ikke været der ude hele sommeren, men han *plejede* at kunne køre igennem. Vi kørte videre, og vi kørte, og vi kørte, og vi kørte. På et tidspunkt bestod vejen af én stor vandpyt, men efter en kort diskussion blev vi enige om, at vi sagtens kunne køre igennem, så vi kørte, men denne gang kun ½ meter – så sad vi fast! Og vi *sad* fast. Den næste time tilbragte vi i de omliggende mudderhuller. En gang kom vi op af et utrolig stort mudderhul, men blot for at holde foran en dyb grøft. Hvad gør man så? Vi kørte tilbage til mudderhullet igen. Stedet virkede efterhånden ret absurd, så vi blev enige om at forlade såvel transit som mudderhuller.



Provianten bestod af en pakke Sorbits og nogle Gajoler, så vi led ingen nød.

Efter 10 km's tid (mindst) så vi en landmand i horisonten, og farten blev sat væsentligt op. Lige inden han kørte, nåede vi forpustede frem. Et kvarter senere stod vi igen i mudderhullet, men denne gang sammen med landmanden og hans traktor. Overraskende hurtigt blev transitten trukket op af hullet, og udmattede vendte vi hjemad. Pludselig – for at gøre turen endnu mere fuldendt – så vi et skilt i »vejkanten«: Jagt forbudt. Så specielt mange blyhagl havde vi sikkert ikke fundet, hvis vi havde udført vores undersøgelser.

Torsdag morgen og eftermiddag var Jette ikke, som hun plejede, (rolig og velovervejet). Der var en mærkelig længsel i hendes blik. Hendes mand, Karsten, skulle komme om aftenen, og da han endelig kom, kunne 10 vilde heste ikke holde hende tilbage fra hans varme favn.

Det lykkedes Karsten at proppe lidt viden om Vadehavet og om de grumme miljøsvin ind i vore hoveder, selv om vi var mærkede af at have været på farten hele dagen.

Om onsdagen blev teorien efterprøvet i praksis på vores ekskursion til Vadehavet. Det var en god tur, men vi orkede ikke at få styr på fugle, sand, vand, planter, insekter, dyr, landvindinger, dæmninger, fremskudte diger m.v., når vi vidste, at vores egen opgave end ikke var halvt løst.

Vi kom trætte men levende tilbage til Bork Havn, hvor der ventede os en pragtfuld middag.

Efter en god, social, men såvel psykisk som fysisk krævende tur vendte vi tilbage til Rønde for at holde en tiltrængt efterårsferie.

Vi takker for herlig assistance fra Jettes mor, Jettes mand samt, og ikke mindst, vores egen herlige m.m. Jette!



3xy S's Bornholmertur

I ugen før efterårsferien 1983 var 3xyS på geografistudietur til Bornholm. Turen startede perfekt, Tom kom for sent. Da han ankom, udviste han allerede tydelige tegn på aggressioner ved at rive døren af sin bil. Han undskyldte selvfølgelig straks med, at hængslerne var rustne. Vi ankom om aftenen til København, hvor vi på hyggelig vis slog et par timer i hjel, inden turen gik videre med Bornholmerbåden kl. 23. Bl.a. blev Tom overtalt til at gå på McDonald.

Efter en udmarvende tur med Bornholmerbåden (fyldt med råbende børnehæbørn og *fortvivlede* pædagoger) ankom vi til Rønne, hvor vi blev præsenteret for vores landrover. Vi mener, at Tom senere fandt ud af, at der *var* stereoanlæg i bilen.

I udkanten af Rønne havde vi lejet et sommerhus, der de følgende dage fungerede som udgangspunkt for vore utallige ekspeditioner ud i de bornholmske stenbunker (*tro os, der er* mange grusgrave og stenbrud). Vi var opdelt i 3 grupper, der hver skulle koncentrere sig om sin tidsperiode. 1) Prækambrium, 2) Palæozoikum, 3) Mesozoikum.

Landroveren bragte os ud til alle hjørner og afkroge af Bornholm. Vi kørte både rundt på vejene og afvejene. Tom's kørselsteknik er i øvrigt et helt studium værdigt.



Vi var de fleste dage i et vældigt humør, man bliver jo helt social af at sidde spærret inde i en lille kasse på 4 hjul. Dette gav sig udtryk i, at mange bornholmere endnu tror, at der findes syngende biler, endda engelske biler, der synger på fransk.

Vi stod selv for madlavningen, men vi kunne ikke rigtig finde ud af, hvad en madration består af. Resultatet blev da også, at Anders konstant løb rundt og var sulten (stakkels hans mor). Apropos mad, Peters koteletter er særdeles anbefalelsesværdige (lykkelig være hans evt. kone). Da der om morgenen kun var varmt vand til de første 3 personer, blev resultatet, at *alle drengene* efterhånden trængte til et bad (underligt nok). Vi tog derfor et par gange i ugens løb ind i Rønne Svømmehal, hvor det værste snavs blev fjernet. Desuden fik de barnlige sjæle afreageret i svømmehallens rutchebane.

Ud over det faglige blev der også en aften tid til at gå i byen. Efter Tom's strenge formaninger om, at vi skulle opføre os ordentligt, tog vi på diskotek »Sølvknappen«. Af uransagelige årsager blev Tom 3 timer senere smidt ud. Han havde udtrykt sine aggressioner for anden gang.

Det var ikke kun Bornholms geologi, vi nåede at se. Den første dag tog vi op nordpå for at se Hammershus. Et imponerende bygningsværk. Desuden, ingen tur til Bornholm uden en røget Bornholmer. Desværre var det lidt uden for sæsonen, så det lykkedes os kun at få fat i nogle »næsten« nyrøgede Bornholmere; men de smagte nu også strålende.

Torsdag aften skulle vi igen hjem. Vi skulle dog først rengøre sommerhuset. Vi diskuterede dette problem igennem længe og med store ord. Løsningen blev den traditionelle, men nok for os den eneste løsning: pigerne sørgede for rengøringen, og næsten alle var tilfredse.

Turen hjem gik stille og roligt; dette skyldtes til dels pengemangel, men det er nu også anstrengende at rejse. 3xyS

11/10: Ekskursion 2x til Finderup og Viborg.

Klassen havde gjort omhyggelige studier omkring det uhyggelige mord hin novembernat for så mange år siden. Man besøgte mordstedet – »lade«, kapelkirke, og man besøgte liget, som jo ligger i Viborg Domkirke. Til domkirken var der yderligere stillet opgaver vedrørende beliggenhed, grundplan, stilelementer, økonomisk grundlag, katolske kirke og feudaltvæsen.

KD

12/10-15/10: Der var engang en meget kvik og opvakt klasse, en 3xyF, hvis lærere holdt så uendelig meget af den, at de gerne ville ofre noget fritid på dens elever. Denne 3xyF skulle på ekskursion – man skulle til staden; den store stad, København. Med møje og besvær fremskaffede de fattige stu-

denterhueaspiranter den nødvendige kapital: hvad er vel ussel mammon mod kundskaber? Thi formålet med turen var udbytterig lærdom og ikke, som mindre moralske mennesker måske måtte tro, tant og unødigt fjas.

Det var med opvakte hjerter og fremadrettede sjæle, denne klasse via bus, tog og færge drog af sted mod hovedstaden. Rejsen forløb til alles tilfredsstillelse. Sådan var dét. Det program, som i de kommende dage skulle give vores liv mening, indeholdt elementer fra fagene fysik og biologi. Vi startede med at besøge Det Naturvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet, hvor vi mødte en tilsyneladende nydelig ung mand, som havde viet sit liv til studiet af solsortens sang – ved at påføre en fugl uanede lidelser kunne han få den til at synge i forskellige rækkefølger, hastigheder og tonehøjder, og på den måde kunne man lære en hel masse om solsortens seksualliv. Ikke dårligt. Efter dette seriøse indslag besluttede vi at gøre en patriotisk indsats ved at gå til fodboldkamp og heppe Danmark frem til en 6-0 sejr over Luxembourg. Indtrykket havde måske nok været en smule bedre, hvis vi havde kunnet se selve grønsværen, men hvad – det vigtigste er at være til stede, ikke at kunne følge med.



Dixit! En urolig nat førte os til torsdag, hvor vi besøgte medicinalfabrikken NOVO. Her fik klassen serveret sodavand og lysbilleder og så på forsøgsdyr (en såkaldt charmetur). I biologi havde vi talt en del om gensplejsning og kunne nu anvende vores viden til at stille begavede spørgsmål til herren fra NOVO. Sig så ikke, at man ikke lærer noget i gymnasiet, som man kan bruge! Vi fortsatte til DTH, Danmarks Tekniske Højskole, hvor vi også talte om gener (vi generede os ikke, høhø), kiggede i elektronmikroskop m.m. – et glimrende indslag for både biologi og fysik. Aftenen gik i fredelig sameksistens med en lille, hyggelig selskabsleg.

Fredag kom turens clou: et 8 timers fysikforsøg (9-17) på atomforsøgsstationen RISØ. Med al respekt for biologien, så er fysik nu engang vores hovedfag, og dette var både meget svært og meget underholdende. Vi prøvede selv at »lege« med kontrolstængerne i den »lille« reaktor – dog under kyndig bevogtning. Der blev ikke taget chancer En dødtræt klasse lavede et socialt råhyggepølsegilde om aftenen på et motel i Roskilde og rundede RISØbesøget af næste dag med et foredrag og en rundvisning på stedet. Imponerende var det. Derpå: hjemad til kødgryderne.

Med fare for at lyde sentimentale vil vi i 3xyF anno '84 gerne rette en varm tak til vores eskorte: Verner Damm, klassens i enhver henseende biologiske samlingspunkt, og Helge Dethlefsen, fysikkens svar på Søren Spætte. I gjorde et godt stykke arbejde. I er gode nok.

*Tak for alt
3xyF*



24/10: Ekskursion til »GenlyD«-studiet i Århus.

I disse elektroniske tider er det nødvendigt at få et overblik over de tekniske muligheder, der findes i forbindelse med et pladestudie. Derfor havde vi bestilt både en teknisk-musikalsk og en økonomisk gennemgang af faciliteterne. Til slut havde vi mulighed for selv at indspille et bånd med sang og instrumenter, samt at lytte til de muligheder der er for at ændre klangbilledet. Dette ændrede og reviderede bånd blev så hjembragt til evigt minde.

KD

b
å
d
t
e
a
t
r
e
t

Hjertets søde morgendrøm

eller

TIL KAMP MOD DØDBIDERIET

af Ebbe Kløvedal Reich & Ejvind Larsen



22/11: Fællestimerangement: Bådteatret opførte: »Hjertets søde morgendrøm/til kamp mod dødbideriet«.

7/12: Deltagelse i kirkekoncert i Sct. Mortens Kirke i Randers.

Skolens kor havde hele efteråret trænet/øvet i korsatserne til Messias med henblik på denne store koncert, som skulle være sammen med 4 kirkekor, solister og Randers Byorkester. Jeg tror, at vi alle syntes, det var et slid at lære, og jeg er sikker på, vi alle havde glemt alt om det, da den samlede kor-klang lød ved den første af fællesprøverne. Også selve koncerten var en stor oplevelse. Hændel og Messias stod igen distancen, og vi måtte synge Halleluja-koret igen – det lød også flot!!

EK + KD

9/1: Fællestime: Vælgermøde med folketingskandidater fra Ham-melkredsen.

2/2: 3a var med E. Kolstrup i Svalegangen, hvor vi så Charlotte Doro-thea Biehls komedie »Den listige optrækkeske«.

3/2: 2y var med E. Kolstrup på virksomhedsbesøg på Morgenavisen Jyllands-Posten som led i et undervisningsforløb om dagspressen. Vi fik en grundig rundvisning og mulighed for at stille alle tænkelige spørgsmål.

20/2: Fællestime: Jazzkoncert med kornettisten Thad Jones og Nord-jydsk Jazzkvartet.

22/2: Fællestime: Folkesangeren Allan Olsen underholder.

Jazzkoncert med kornettisten Thad Jones og Nordjydsk Jazzkvartet



30/3: Forårsfest.

2.g'ernes skolekomedie 84: H.M.S. Pinafore.

Vi startede efter jul for at videreføre skolens tradition om at opføre en skolekomedie i foråret.

Efter megen møje og besvær blev vi enige om at vælge et syngespil »H.M.S. Pinafore«. Vi øvede og øvede og øvede, men kom ikke rigtig nogen vegne, men da tiden nærmede sig, kom der efterhånden skub i tingene – sikkert på grund af lampefeber og andres store forventninger.

De sidste 14 dage var der næsten tale om desertering, idet 90% af mandskabet led under den farlige skibsppest – influenza. Og da en af primadonnaerne, Anne Skovbro, gik ned med flaget med 40° i feber, lykkedes det at overtale Tina Blichfeldt fra 1.y til at springe til for at redde forestillingen, hvilket hun klarede særdeles brilliant.

Igen i år kom Lis Birkelund og gjorde skuespillerne mere eller mindre ukendelige, og resultatet var især synligt på Sisse Overgaard alias Sir Joseph Porter og Lars Stilling alias Dick Deadeye. Den febrilske instruktør og sufflør Blixenkron-Møller sad buret inde i den snævre sufflørkasse og var mere nervøs end de øvrige medvirkende til sammen.

Til slut vil vi opfordre de nuværende 1.g'er til at føre traditionen videre,



idet vi har haft mange morsomme timer ved forberedelserne.

Forårsfesten blev en strålende succes, som vil blive husket mange år frem i tiden.

I dagene 4/4-10/4 tog vi et spring ud i det uvisse. Vi indledte nemlig i samarbejde med den tyske realskole Kreyenbrück i Oldenburg en udveksling mellem 9. klasser. Rejsen var grundigt forberedt, da vore elever i undervisningen havde arbejdet med tyske samfundsforhold, historie, geografi samt skrevet breve til deres tyske værts-elever. Nu skulle sprogfærdighederne prøves af, og det blev de.

Der var stor modtagelse ved skolen, hvor det danske flag var hejst (lånt hos det tyske militær!) Derefter gik det slag i slag med bl.a. modtagelse på Rådhuset, heldagstur til museumsbyen Cloppenburg, deltagelse i undervisning, sportsturneringer og fest med diskotek på skolen. Der var også rig lejlighed til at være sammen med de tyske kammerater og deres forældre.

Fra alle sider blev der givet udtryk for, at udvekslingen har været meget vellykket. En del elever blev inviteret til at komme igen i sommerferien; men der blev også aftalt private besøg i Danmark. Genbesøg fra den tyske skole finder sted i september. Det er vort håb, at der med denne udveksling er taget et lille skridt hen mod bedre international forståelse og gensidig respekt.

Jakob Lønstrup, Tove Vægter og Inge Kjær Nielsen



13/4: Fællestime: Lysbilledshow, som i billeder og musik illustrerer temaet »Påske«.

London '84

Efter måneders utålmodig venten og planlægning, med stigende spænding var tiden endelig inde til vores tur til London (13. - 19. april).

Der var i forvejen arrangeret besøg til flere af de berømte turistattraktioner, hvor vore medbragte guider, BM, FL, KL, VD, IP og IC, efter bedste evne fortalte mere eller mindre om stedernes historie. Vi fik mange oplevelser på vore ture, der udgik fra Sussex Gardens, hvor vi var blevet installeret på to hoteller (kønsopdelt!)

Første dag fik fodboldentusiasterne en glimrende start på turen med besøg på White Hart Lane, hvor Tottenham slog Luton 2-1. Vi kom alle uskadte derfra uden buler i nakken af ølflasker el. lign. »Evita« var der delte meninger om, storslået, svær at finde ud af, men sæderne var gode, så mangen en tap- per London Explorer fik set øjenlågene indefra, – vi var trætte efter rejsen og de nye indtryk. Tower, Buckingham Palace, St. Pauls' var med på programmet, ægte Engelsk morgenmad ligeså, men øvrige kost måtte vi selv sørge for. Vi spiste på Mc. Donald, Wimpy & Wendy burgerbarer, men fik også prøvet fish & chips.

Programmet var stramt, men med Explorerkort gik det hurtigt med Tube & bus – det var faktisk nemt at benytte undergrunden. Desværre gjaldt kortet ikke på vores »local«, hvor vi mødtes hver aften. Englænderne var venlige og rare at snakke med, så alt i alt forløb turen uden problemer. Kammeratskabet var i top, og alle var enige om, at turen var alle pengene værd. I skulle prøve at gentage den!

Vi skylder vore ledere, Karen og Blix, stor tak for initiativ og planlægning, de gav os et fint program, men mulighed for at vi kunne lave andet også. Tak til dem, det var en fin måde at opleve London på.

The London Explorers
Britta, Jacob, Lars

EDB i gymnasiet

Informatik, videospil, edb-registre, RAM, rationalisering, kilobyte, teknologifortælling, bliv båt, bredbåndsnet. Alle taler om det. Der behøves næppe en nærmere dokumentation for at vise, at udviklingen inden for mikroprocessorteknologien vil få omfattende konsekvenser for samfundsudviklingen inden for de næste 10-15 år. Der gøres for øjeblikket store anstrengelser inden for uddannelsessektoren for at imødekomme kravene til kvalifikation af den nødvendige arbejdskraft.

Der har på de fleste af landets gymnasier igennem den seneste halve snes år stået én eller flere mikrocomputere. Disse maskiner har ofte været opstillet i forbindelse med fysikafdelingen og har da også hovedsageligt været anvendt som hjælpemiddel, dvs. som avanceret regnemaskine, netop i de naturvidenskabelige fag. Der kan peges på i hvert fald to årsager hertil. Mens selve mikrocomputerne fysisk set har været ganske effektive og potentielt har budt på mange anvendelsesmuligheder, har der været en katastrofal mangel på egnede programmer. Lærerne har derfor været henvist til selv at udarbejde programmerne. Det er derfor naturligt, at maskinerne først er blevet anvendt af de lærere, der fra uddannelsestiden har et forhåndskendskab til programmering. For det andet er udviklingen af programmer til løsning af matematiske og fysiske problemstillinger væsentligt lettere og mindre omfattende end arbejdet med at udarbejde gode programmer til f.eks. sprogfag. Ovennævnte forhold har ført til, at datalære og edb hidtil er blevet identificeret med de naturvidenskabelige fag.

Fra skoleåret 1984/85 indføres der et obligatorisk 30 timers kursus for alle 1. g elever. I beskrivelsen af kursets indhold er der lagt vægt på at behandle edb i et meget bredere perspektiv:

»Sigtet med kurset er:

- 1) at indføre eleverne i edb's samspil med individ, kultur og samfund.
- 2) at give eksempler på et edb-systems muligheder og begrænsninger.
- 3) at sætte eleverne i stand til at afvikle færdige programmer på skolens eget udstyr.
- 4) at lære eleverne at skelne mellem programmel og maskinel samt at give dem en orientering om hver af delene.
- 5) at give eleverne et indtryk af et edb-system, der anvendes i en virksomhed eller institution.«



Det bemærkes, at det ikke er hensigten at lære eleverne at programmere, men at kurset derimod sigter mod at sætte eleverne i stand til at *anvende* edb og at *forholde* sig til samspillet mellem edb og samfundet. Udover fælleskurset på 30 timer for alle eleverne i 1. g er det hensigten at fortsætte undervisningen i edb i 2. g og 3. g inden for de eksisterende fag. I denne fase er der store muligheder for at specialisere sig inden for forskellige aspekter af edb-teknologien:

- »Det videre arbejde tager udgangspunkt i fælleskurset og kan sigte imod:
- a) at eleverne får bedre muligheder for at analysere og vurdere forudsætninger for og konsekvenser af informationsteknologiens udbredelse og anvendelse, herunder dens konsekvenser for forskellige samfund, for erhvervsstrukturen og for det enkelte individs erkendelse af sig selv og dets omverden.
 - b) at eleverne ved at udnytte edb som værktøj, hvor faglige problemstillinger gør det naturligt, opnår bedre forståelse af informationsteknologiens muligheder og begrænsninger.
 - c) at eleverne opnår et dybere kendskab til datamaskinens og edb-systemers funktion samt til datalogiske metoder og grundbegreber.«

For øjeblikket har skolen 2 mikrocomputere, hver med en dobbelt diskette-station men med en fælles printer. Som omtalt andetsteds har der i foråret været afholdt en studiekreds i edb. Erfaringerne herfra viser, at 2 arbejdspladser er for få til at gennemføre en hensigtsmæssig undervisning af hold på 20-30 elever. Vi håber derfor på snart at kunne udvide til 8-10 arbejdspladser, idet dette må betragtes som et rimeligt minimum.

Helge Dethlefsen

Citaterne er hentet fra »Skrivelse om forsøg med anvendelse af og undervisning i edb i gymnasiet«. Denne skrivelse ventes at danne grundlag for den kommende bekendtgørelse.



Studiekredse

Studiekreds i EDB

For at prøve kræfter med skolens nyanskaffede edb-anlæg afholdtes der i februar-april en 10-timers studiekreds i edb. Forhåndsinteressen var meget stor, idet mere end 40 havde tilmeldt sig. Vi så os dog nødsagede til at reducere dette antal til 30 ved kursets start. I løbet af kurset skrumpede antallet yderligere ind til en hård kerne af 12-15 elever.

Hensigten med studiekredsen var at lære deltagerne så tilpas meget om programmering i COMAL-80, at de ved hjælp af lærebog, håndbog, computer og en god portion energi ville være i stand til selvstændigt at løse programmeringsopgaver.

Undervisningen var bygget op omkring tre aktiviteter: 1) forelæsninger om programmering i COMAL-80 og brug af computeren, 2) gruppearbejde omkring løsning af små og store programmeringsopgaver, 3) arbejde ved skolens to mikroer. Det sidste arbejde var af praktiske grunde – 30 elever om 2 maskiner – fordelt over mange eftermiddage. Til dette arbejde blev vi godt hjulpet af Søren, 1.x, Peder og Lars, 1.y. Studiekredsen afsluttedes med omtale af en autentisk anvendelse af edb, nemlig til amternes kollektive trafikplanlægning. Vi legede trafikplanlæggere, korrekturlæsere, chefer, politikere og salgskonsulenter. Til slut afholdt vi en ekskursion til PLS Consult, som har udviklet edb-systemet til denne trafikplanlægning.

*Helge Dethlefsen
og Frode Poulsen*

Astronomistudiekredsen og der omkring

Som tidens hule tand løsnes, har menneskeheden efterhånden sagt landet farvel og er gået over til at udfolde og slå samme folder i byerne. Dette har på en måde indskrænket artens nattesyn voldsomt. Mere eller mindre ufrivilligt er man blevet vænnet til sådan set, at se ligeud eller se ned – det vækker opsigt, hvis man står og ser op, man bli'r måske ligefrem set skævt til (prøv selv at se). Butiksruder og biltrafik, grillbarer og gadeliv, film og fjernsyn – de to jordbundne dimensioner lægger beslag på al opmærksomheden. Sker

det endelig, at folk bøjer nakken tilbage, er det sjældent udendørs. Og hvad kan i øvrigt nattehimmelen stille op mod tosekassekiggerracens krav om larm og gang i den.

For at gøre en kort historie lang: Vi var en samling elever + en lærer, som med rektors velsignelse besluttede os til at støve den tredje dimension af og se himlen nærmere efter i sømmene. Ikke i bibelsk forstand, men astronomisk.

En 10-timers studiekreds i astronomi løb af stabelen for de interesserede elever. Den formede sig som en række smagsprøver på forskellige sider af astronomien:

Fup og fakta i »stenalderastronomi«, ægyptisk, babylonsk og græsk astronomi i oldtiden, hvordan man i praksis orienterer sig på stjernehimmelen, vort solsystem, planeter og måner, asteroider (som fejlagtigt kaldes asteroider, de hedder korrekt planetoider), kometer og meteorer. Stjerner, deres fødsel, liv og død, neutronstjerner, sorte huller (ikke dem man har, når man bliver hørt), galakser og galaksehobe, universets udvidelse og »big bang«, et nulpunkt for tiden som vi kender det for tryk og temperatur?

Vi nåede langt omkring. Næsten ud til universets stoflige grænse, og ind til Videnskabshistorisk Museum og Ole Rømer Observatoriet i Århus. Sidste af-



ten havde vi besøg af den tidligere formand for amatørastronomerne, opfinderen Mogens Blichfeldt. Mange fik sig her en levende forestilling af, hvordan en Einstein eller en Bohr kunne have været at omgås. Han var til tider ganske vanskelig at forstå, men ind imellem også jordnær, og i øvrigt ganske håndfast, da han erfarede, at skolens 70 mm kikkert var uskarp og vist altid havde været det: Med nogle kraftige greb løsnede han linsen, og dermed var den overraskende nok pludselig perfekt. Man kunne nu lige på en studs se en edderkop i en lygtepæl, på 100 m afstand, mangle et ben. En højst usædvanlig mand.

Efter studiekredsens ophør har der været meget stille, men vi har dog foranstaltet almindelige forevisninger af solpletter og solens rotation, og i de tidlige sommermåneder vil vi kigge på planeter om aftenen, bl.a. og måske især Saturn med sin ring.

Det var noget om astronomistudiekredsen. Så det....

Henning Fisker Langkjer

Udvekslingsstudenter

Vores første udvekslingsstudent her på RGS er Dianne Lister fra Australien. Hun deltager i Rotarys internationale udvekslingsprogram og har været her siden februar i år. I løbet af sit ophold på ca. 1 år vil Dianne komme til at bo hos tre forskellige værtsfamilier, og hendes første hjem er hos læge D. Buus her i Rønde. Hendes faste holdepunkt vil blive RGS, hvor hun følger undervisningen i 2aS.

Følgende er et uddrag af et interview med Dianne. Spørgerne er engelskholdet fra 2aS og undertegnede.

Vi spurgte Dianne:

Hvorfor er du blevet udvekslingsstudent?

Jeg ville gerne prøve noget andet et år efter min afsluttende eksamen fra highschool, og jeg ville gerne rejse. Problemet var at skaffe penge til det, og da min mor så læste i avisen om Rotarys udvekslingsprogram, foreslog hun, at jeg skulle søge det.

Dianne besvarer spørgsmål



Hvorfor valgte du Danmark?

Det gjorde jeg heller ikke direkte. Rotary havde en liste over mulige værtslande, og ud fra den valgte jeg Canada (den fransktalende del), Sverige og Danmark, fordi jeg gerne ville prøve noget helt nyt i et andet sprogområde end det engelske. Det blev jo altså Danmark, som jeg i øvrigt havde hørt om gennem en veninde, som havde været her på et 3-måneders udvekslingsophold. Fra hende vidste jeg, at her er koldt, at I laver dejlige oste, og at I har en dronning. Det var mere end min veninde vidste, da hun kom, for hun troede, at Danmark var hovedstaden i Sverige.

Hvad har du så lært om Danmark og danskerne i de to måneder, du har været her?

Her er rart at være. Folk er venlige og hjælpsomme, og jeg kan godt lide det afslappede forhold mellem drenge og piger, på den måde at I kan være kammerater og venner uden absolut at tænke på ægteskab i 20-års alderen, som det ofte er hos os. I har friere samværsformer. Det har jeg især bemærket i skolen, som virkelig var en overraskelse for mig. På min australske skole, som er en dag- og kostskole som jeres og med samme aldersgrupper, var disciplinen meget streng. Vi havde tvungen lektielæsning både eftermiddag og aften, og i de perioder måtte vi ikke forlade skolen. Kl. 21.30 blev vi samlet til navneopråb for at kontrollere, at alle var til stede, og derefter blev dørene låset.

Vil det sige, at I skulle spørge, hvis I f.eks. ville i biografen en aften?

Jamen, det måtte vi slet ikke. Lørdag aften viste skolen en film for os. Vi var også på skolen i weekenden og kom kun hjem i ferierne. – Men den største forskel er i forholdet mellem lærere og elever, som er meget anderledes hos jer. På min skole var det f.eks. utænkeligt at være på fornavn med lærerne, og når en lærer kom ind i klassen rejste man sig op. Jeg kan bedre lide stemningen i den danske skole, hvor jeg har indtryk af, at lærerne behandler eleverne som ligeværdige, voksne mennesker. Jeg tror, man lærer mere på den måde, og eleverne får større selvdisciplin og bliver mere selvstændige.

Har du slet ikke noget negativt at sige om os?

Jo, jeres rugbrød!! Og så savner jeg den australske sol. Jeg er vant til solskin næsten hver dag, og selvom det har været sjovt at se sne her, er jeres vejr ret trist, og hvor er her koldt.

Længes du hjem?

Lidt nu, mere end i begyndelsen. Jeg savner min familie, især min lillesøster på to. Hun lærer så meget lige nu, og jeg går glip af så mange søde, sjove ting med hende. I det hele taget savner jeg små børn, dem ser man ikke mange af her.

Hvordan klarer du dig på dansk?

Jeg synes, jeg forstår meget efterhånden, men jeg kan ikke nok til at følge undervisningen i f.eks. samfundsfag og historie, endnu. I min værtsfamilie er vi begyndt at tale udelukkende dansk, så det hjælper nok også. Det er et svært sprog.

Hvad er dine fremtidsplaner?

Når jeg kommer hjem til Australien, skal jeg fortsætte min uddannelse. Måske ender jeg med at blive lærer, men allerhelst tror jeg, at jeg vil være børnebibliotekar.

Hvad håber du at få ud af dit udvekslingsophold her?

Frihed til at udvikle mig, at blive mere selvstændig, og få større viden om andre kulturer. Jeg vil også gerne være en god repræsentant for mit land. Ideen med udvekslingsprogrammet er jo at fremme mellemløselig forståelse, så verden kunne blive mere fredelig.

To af vore egne elever er i 83-84 på udveksling i USA med organisationerne AFS og YFU. Det er Anne-Marie Skovsen fra 1a og Anne Louise Rasmussen fra 1x. De er i henholdsvis Ohio og Michigan, hvor de nu snart et år har boet hos hver sin amerikanske familie, mens de har fulgt undervisningen i ældste klasse på deres lokale highschool. Begge piger fortsætter i 2g på RGS efter sommerferien. AR

*Anne Louise
i skolebladets redaktion.*

*Anne-Marie i internationalt selskab.
Fra venstre: Chi fra Italien, Deane fra
USA, Anne-Marie og Kazumi fra Japan.*



Elevrådet

Det har været et mærkeligt år for elevrådet, idet der har været vendt op og ned på mange ting.

Således startede skoleåret – efter et par uger – med det første elevråds-møde, hvor der blev valgt en ny elevrådsbestyrelse, (dette er i tidligere år sket, før den gamle bestyrelse gik af.) De første møder forløb ganske tilfredsstillende – med mødeprocenter på mellem 80 og 90.

På disse første møder blev der vedtaget forskellige demokratiske »reformer« i forbindelse med arbejdsgang og -form i elevrådet. Samtidig har skolens elever i modsætning til tidligere år, ikke i det forløbne år ønsket medlemsskab af nogen af de tre landsdækkende elevorganisationer: LAK, GLO og LOE.

Elevrådsmøderne ændrede efterhånden form. Hvor der før havde været noget der lignede maksimal deltagelse, faldt deltagelsen nu til ca. 30 - 40%. Om dette ringe fremmøde skal tages som et udtryk for elevernes generelle tilfredshed, eller om det skal tages som et udtryk for manglende interesse, skal jeg lade være usagt.

Det har også været et »spændende« år på andre punkter, bl.a. har elevrådet fungeret som rektors »stand-in« for kollegierådet, indtil dette blev oprettet – ultimo januar. Dette har primært betydet, at elevrådet har måttet gribe til handling i et par af kostafdelingens mere prekære affærer.

Sluttelig skal jeg sige, at hvor unormalt og til tider ubehageligt, det forløbne år end har været, så må det siges at have været et ganske lærerigt år. Det er blevet klart for størstedelen af skolens elever og størstedelen af kosteleverne, hvor vigtigt det er, at elevdemokratierne, i henholdsvis elev- og kollegieråd, fungerer.

Det har ikke udpræget været et dårligt år – blot et usædvanligt år.

På elevrådets vegne
Don Nöhr Markussen,
elevrådsformand

Vi lagde, 2 dage efter skoleårets start, ud med en velkomstaften. Vi havde planlagt det helt store, da det jo var klart, at alle skolens elever var helt vilde med at høre om RKG. Men efterhånden, som aftenen nærmede sig, mistede aftenens underholdning det meste af glansen, fordi der ikke var nogen, der havde tænkt særligt meget over arrangementet i sommerferien. Ideerne var smuldret væk. Vi fik dog et program op at stå, som var helt godt, syntes vi selv, desværre var kun få elever interesserede i »os«, så vi kaldte aftenen vores 1. fiasko. Revance fik vi dog hurtigt, for de næste mange arrangementer blev rigtig gode, både indholdsmæssigt og med hensyn til fremmøde. Bl.a. havde vi en dramaaften i »junglen« samt en diskussionsaften om glæde.

Den 9. - 11. sept. havde vi weekend-tur, der i år gik til Helgenæs, til Jens-Erik Jørgensens sommerhus. Det blev en fornøjelig weekend med Alice Pedersen, KFUM & K's landssekretær, som taler. Temaet over weekenden var »tro - en bekendelse«, et emne som gjaldt os alle. Om søndagen havde vi la-

Vi holder de »grimmes fest«, hvor vi kom så grimme, som vi var!!!



vet vores egen gudstjeneste med temaet »at have tid til Gud«. Det blev vellykket.

I oktober havde vi en diskussionsaften, som trak mennesker til. Peter Ove Sørensen (lærer) havde lavet et oplæg over »bøn og handling«, der bevirkede dannelsen af tre små grupper, som diskuterede på højeste plan/toneleje.

Vores generalforsamling havde vi i år flyttet til 2. november, da bestyrelsen bestod af afgangselever, der gerne ville have megen tid fra jul til eksamen til lektierne. Denne aften blev den sørgeligste i RKG's historie, for der kom kendsgerningerne frem. Vi havde kun 2 medlemmer, som fortsatte efter sommerferien, og ingen af dem var over 18, men vi fandt råd, for Peter Ove (lærer) lovede at passe kassen. Desuden snakkede vi en del om det nye år, for hvad med RKG? Skulle RKG helt gå ned? Det håber vi så sandelig ikke, for det vil jo være en skam, at Rønde Gymnasium skal stå uden en kristen forening.

Resten af skoleåret kørte med et ret afvekslende program, bl.a. havde vi YFC fra Århus herude, vi har vist »Pilgrimsvandringen«, vi har prøvet at spille volleyball, men desværre kom der kun 4, så det var lidt umuligt. Vi har vist tegnefilm for børn og barnlige sjæle. Vi har, traditionen tro, haft ICHTHYS ude for at spille gospel musik. Op til påske havde vi påskelege med påskeharen, der havde gemt æg i haven. Hver eneste dag i tolvfrikvarteret har vi holdt tolvssang.

Dette år med RKG – er det mon det sidste? Vær med til at bede for foreningen. Det har været et godt år, med gode og dårlige sider, men vi har alle fået et kristent venskab til evig arv og eje, og må Guds velsignelse komme over os alle.

Venlig hilsen
RKG

SOS-tørmælk

Vi har her på RGS også i år samlet penge ind til SOS-tørmælk, – et hjælpearbejde, som Mother Teresa organiserer til fordel for børn i Indien. Foruden den månedlige indsamling i klasserne, holdt vi den 20. dec. 1983 den traditionelle pakkefest, arrangeret af RKG, Concordia og SOS-tørmælk. Ved auktionen af pakker indkom således 1900 kr., som jeg på hjælpearbejdets vegne takker for.

Pengene, som gives, bliver bl.a. brugt til vitaminer, tørmælk samt til hjælp til bygning af skoler og børnehjem.

Man er meget velkommen til selv at sende et bidrag, hvilket kan ske på følgende adresse: Abbé Pierres Børnehjælp, SOS-tørmælk, Baunegårdsvej 41, II tv., 2820 Gentofte. Giro 5 40 13 21.

Jeg vil hermed på »SOS-fondens« og egne vegne sige tak for et godt samarbejde.

Grete Henning



Skolens kor

Alle skolens elever uanset skoleafdeling kan synge i koret, som arbejder med både klassisk og moderne rytmisk musik.

Koret underholdt ved skolens forældredag den 2/10 med et let og blandet program. Derefter koncentrerede vi os om en større opgave. Vi medvirkede i en opførelse af Händels Messias i Sct. Mortens Kirke i Randers sammen med Randers Byorkester og kirkekor fra Randers. Det var en stor oplevelse at være med i den vellykkede opførelse. Ved vores egen juleafslutning i Bregnet kirke sang vi et par af satserne fra Messias.

Efter disse kraftanstrengelser fortsatte koret efter jul som pigekor. Det skyldes nok væsentligst, at skolens syngende drenge var stærkt engagerede som syngende matroser i skolekomedien »Pinafore«. Koret optrådte sidste gang i denne sæson ved forårskoncerten den 10. april.

*Elisabeth Kolstrup
og Karl Erik Danielsen*

Program

G. F. Händel: Oratoriet »Messias« (1741) for soli, kor
(1685-1759) og orkester
Elisabeth Rehling, sopran
Hedvig Rummel, alt
Hans Jørgen Laursen, tenor
Michael W. Hansen, bas

Kor fra:

Skt. Andreas Kirke, Sct. Clemens Kirke,
Sct. Mortens Kirke, Sct. Peders Kirke
og Rønde Gymnasium

RANDERS BYORKESTER

Dirigent:

Jesper Grove Jørgensen

Ved cembaloet: *Birgitte Baur*

Elevforening stiftet den 24.-25. marts i år

I weekenden den 24-25. marts blev der afholdt stiftende generalforsamling for en elevforening på Rønde Gymnasium og Studenterkursus. Der var fremmødt ca. 150 tidligere elever hovedsageligt fra de sidste 4-5 årgange. Arrangementet varede fra lørdag frokost til søndag eftermiddag. Skolen havde indbudt os til at overnatte der, og på en tilmelding inden kunne vi spise med på skolen.

Vi havde et meget fyldigt program. Om eftermiddagen var der mulighed for at gå tur til Kalø, danse folkedans og deltage i Workshops, hvor man bl.a. kunne snakke med nogle fra elevrådet, Concordia og RKG/KFS, dette var ment som en idé-udveksling, der var også en gruppe, der lavede underholdning til om aftenen. Inden den stiftende generalforsamling gav skolen eftermiddagskaffe. På generalforsamlingen var der diskussion af oplægget til vedtægter for foreningen. Den efterfølgende festmiddag var starten på stævnefesten, det var et par virkelig dejlige timer med »TV-avis« og sang, desuden blev foreningen navngivet v.h.a. et »klaptometer«, og navnet blev til »Dionysos«. Kl. 20 løb »Now listen, Jacob« af stabelen, et musikdramatikstykke, hvor musik og handling var udført i samarbejde mellem nuværende og tidligere elever. Derefter var der fest med musik og dans. Søndag formiddag var der en mini-gudstjeneste, atter udført af tidligere elever. Efter frokost var der stævne-evaluering. Her fremkom en del gode råd og ideer til de fremtidige stævner. Der var en positiv stemning for afholdelse af stævner i tilsvarende form uden de store ændringer.

Behovet for, at gamle elever, specielt fra de sidste årgange, skulle mødes, har vist sig på de sidste par støttekrebsmøder, hvor mange af de yngste er mødt op og måske ønskede sig et arrangement af mere social karakter. Man vil gerne mødes og høre, hvordan det går med kammeraterne, snakke og have mere tid til at hygge sig sammen.

På den baggrund skal den nystiftede forening ses: En forening med det primære formål at arrangere elevstævner. Arrangementerne er dog ikke kun for de yngste årgange, men det er blot der, jeg tror, at behovet for sådanne arrangementer er størst.

Hvorfor skal der så stiftes en forening blot for at holde elevstævner? Det faktum, at vi er spredt over hele landet, og at det er praktisk med nogle til at koordinere og have ansvaret for arrangementerne gør, at en forening er nødvendig. Hertil valgtes et præsidium på 4 personer bestående af Marlene Jen-

sen (Nørager), Ole Haun (Århus), Henrik Steninge (Århus) og Lisette Pedersen (København).

Medlemskabet og dermed kontingentet er nødvendigt for at have økonomi til at sende indbydelser ud til gamle elever. Det er altså kun medlemmer af foreningen, der modtager indbydelser til stævnet. Som nævnt i vedtægterne kan alle tidligere elever, lærere og personale fra skolen blive medlem for 10 kr. for 1984, som sendes til kassereren Olaf A. Nielsen, Herningvej 5, st. 54, 9220 Aalborg Ø., gironummer 9 39 83 84.

Den nystiftede forening er ikke ment som en konkurrent til støttekredsen, hvis funktion er at være en støttende kreds af venner af skolen, og har herigennem indflydelse på skolens overordnede ledelse. Elevforeningen skal fungere uafhængigt af støttekredsen og har kun til opgave at afholde elevstævner.

Til sidst vil jeg gerne sige tak til de mange, der har været medvirkende til, at stævnet kunne afholdes, og vi alle fik en dejlig weekend.

*En af initiativtagerne
Carsten Bitsch, (Aalborg)*

Skolens Legater

Jensine Pedersens Legat: (1 port. à kr. 1100,-)
Flemming Lundager, II mF.

Jens Lund Thomsens Mindelegat: (2 port. à kr. 550,-)
Pia Møller, 1. a og Peter Kyndal, 9. a.

N. P. Møllers Legat: (2 port. à kr. 1100,-)
Rene Laursen, II mF og Henriette Bräuner, 10. b.

Sidsel Marie Rasmussens Legat: (2 port. à kr. 450,-)
Helle Kronstedt, 1. x og Hans Pedersen, 1. x.

Legatet af 1962: (5 port. à kr. 900,-)
Hans Ingildsen, 10. a, Klaus Sørensen, 10. b, Lone Meineche, 9. b, Lisbeth Sørensen, 8. a og Anne Marie Lundgaard, 8. b.
Støttekredsen ved Rønde Gymnasium & Studenterkursus kr. 2000,00.

Karen og Kr. Herskinds Mindefond: (9 port. à kr. 900,-)
Hanne Sørensen, 3. a, David Mikkelsen, 3. x, Eva Larsen, 3. y, Charlotte L. Nielsen, 3. y, Dorthe Bang, 2. a, Charlotte Møller Nielsen, 2. x, Søren Sejer- sen, 2. y, Anette Korfitsen, 1. a og Carsten Raunsbæk, 1. y.

Fripladstilskud til nedsættelse af skolepengene (elever under 18 år) udgjorde kr. 16.100,00.

Statsstøtte til kostophold (for elever under 18 år) udgjorde kr. 107.800,00.

Af Statens Uddannelsesstøtte (for elever over 18 år) bevilgedes i dette skoleår kr. 1.165.217,00, statslån kr. 114.136,00 og statsgaranterede lån kr. 144.604,00.

UDDELT TIL TIDLIGERE ELEVER

Legatet af 1962:

(4 port. à kr. 2.000,-)

Otto Jørgensen, Dyrhøjvej 26, Egens, 8410 Rønde.

Alex Dahl Nielsen, Grøfthøjparken 165, Is. nr. 8, 8260 Viby J.

Kristian Sølvsten Grøn, Willemoesgade 60, kldr., 8200 Århus N.

Jeppe Bjerg Mikkelsen, Magnoliavej 28, 8260 Viby J.

(5 port. à kr. 1.500,-)

Helle Frederiksen, Svinget 7, Nr. Nissum, 7620 Lemvig.

Peter Schack Madsen, Borgm. Jørgensensvej 7, lejl. 16, 9000 Aalborg.

Anne Christina Møller, Gyldenløvesgade 17, II th., 5000 Odense C.

Michael Busk Sørensen, Åløkkehaven 24, 5000 Odense C.

Per Laursen, Tambosundvej 28, st. th., 9220 Aalborg Ø.

(4 port. à kr. 1.000,-)

Klaus Wehner, Gl. Gugvej 25, 9000 Aalborg.

Oluf Bitsch, Spobjergvej 46, vær. 1., 8220 Brabrand.

Carsten Bitsch, Ravnkildevej 29, 9220 Aalborg Ø.

Karen Strandgaard, Lyngvejen 1, Hedekov, 8410 Rønde.

Legatet af 1962

Der kan af dette legat ydes hjælp til videregående studier for tidligere elever.

Tidligere elevers børn har fortrinsret til ovennævnte ydelser, der kan tildeles samme elev to eller flere år.

Legatet af 1962 kan desuden give særlig hjælp til skolen, f.eks. hjælp til udgivelse af dette årsskrift.

Ansøgninger om legatstøtte sendes inden den 1. november til legaternes regnskabsfører, overlærer Peter L. Knudsen, Rønde Gymnasium & Studenterkursus. Der findes ikke ansøgningssekema, men ansøgningen bør indeholde en kort orientering om studieforløb og om de økonomiske forhold. Legatportionerne har i de senere år været af størrelsesordenen 1.000-2.000 kr.

Vi håber, at tidligere elever, der har behov for en lille ekstra hjælp til studierne, med denne orientering får mulighed for at blive hjulpet gennem dette legats midler.

På bestyrelsens vegne

Knud E. Mygind

Formand

Bestyrelsen

Lektor Helge Kjær Nielsen, Rønde, formand.

Direktør Mogens Dall, Allingåbro, næstformand.

Stud. theol. Poul B. Fihl, Århus, sekretær.

Pastor Verner Andersen, Fredericia.

Studerende Carsten Bitsch, Aalborg.

Sygeplejerske Gitte Buus, Rønde.

Sygeplejerske Ruth Foged, Egens, Rønde.

Inga Hjøllund, Risskov.

Studerende Peter Høeg Jensen, Sønderborg.

Lærer Jørn Lauridsen, Randers.

Gårdejer Carl Laursen, Kejlstrup, Rønde.

Lærer Karen Laursen, Rønde.

Civilingeniør Henning Møller, Ugelbølle, Rønde.

Bogholder Aage Busk Sørensen, Rønde.

Sammendrag af resultatopgørelse for perioden 1/1 – 31/12 1983

INDTÆGTER Statstilskud – foreløbigt beregnet 8.554.210 Lejeindtægter 74.127 Renteindtægter 187.493 Skolepenge 1.983.120 Indtægter for ophold og kost 1.209.390 <u>12.008.340</u>	UDGIFTER Lønninger til leder og lærere 6.903.065 Vedligeholdelse af bygninger m. v. 604.421 El, vand og varme 320.602 Rengøring 660.041 Skatter, afgifter og forsikringer vedr. bygninger ... 52.780 Leje af lokaler 100.360 Renter af lån med pant i fast ejendom 321.600 Honorarer, kontorløn og pedel 443.748 Tjenesterejser, eksamensudgifter, bestyrelsesud- gifter, tilskud til elevråd, R.K.G. og K.F.S. m. v. . 96.641 Kontorudgifter, annoncer og papir 92.143 Andre administrationsudgifter 141.077 Materialer til undervisning 147.872 Inventar, møbler m.v. 32.168 Bøger til bibliotek 20.356 Bøger til elever 298.755 Andet undervisningsmateriel 20.601 Revisionshonorar 45.700 Kostforplejning incl. løn 806.526 Vask 7.999 Anskaffelser og vedligeholdelse i kostafdelingen . 31.354 Repræsentation 12.581 Fripladser 17.136 Fritidsaktiviteter 9.620 Diverse 5.089 Afskrivninger, inventar 183.792 Afskrivninger, bygninger 281.404 <u>11.657.431</u>
INDTÆGTER I ALT 12.008.340	UDGIFTER I ALT <u>11.657.431</u>
	OVERSKUD <u>350.909</u> der overføres til egenkapitalen.

Balance pr. 31. december 1983

AKTIVER		GÆLD	
<i>Omsætningsaktiver</i>		<i>Kortfristet gæld</i>	
Kassebeholdning.....	3.271	Forudbetalt statstilskud vedrørende 1984.....	727.700
Bankbeholdning.....	276.657	Kreditorer.....	641.136
Giro.....	17.338	Skyldigt statstilskud.....	<u>82.161</u>
Obligationer til kursværdi.....	1.634.795		<u>1.450.997</u>
Pantebreve, nom. værdi.....	38.063		
Aktier til kursværdi.....	3.520	<i>Langfristet gæld</i>	
Tilgodehavender hos elever og kommuner.....	25.709	Prioritetsgæld – kreditforening og bank.....	1.979.702
Forudbetalte lønninger.....	185.713	Prioritetsgæld – private.....	<u>9.491</u>
Diverse forudbetalinger.....	<u>64.808</u>		<u>1.989.193</u>
	<u>2.249.874</u>	Gæld i alt.....	<u>3.440.190</u>
<i>Anlægsaktiver</i>		EGENKAPITAL	
Ejendomme (ejd. værdi 17. alm. vurd. 15.513,-).....	15.101.212	Saldo pr. 1/1 1983.....	13.960.640
Inventar.....	74.330	+ overskud.....	350.909
Undervisningsmateriel.....	446.491	+ kursregulering på værdipapirer m.v.....	150.726
Kontormaskiner.....	24.436		<u>14.462.275</u>
Diverse aktiver.....	<u>6.122</u>		
	<u>15.652.591</u>	Balancesum.....	<u>17.902.465</u>
Balancesum.....	<u>17.902.465</u>		

Revisionspåtegning:

Foranstående årsregnskab har vi revideret.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse. Efter vor opfattelse indeholder årsregnskabet de oplysninger, som er nødvendige til bedømmelse af skolens økonomiske stilling.

Århus, den 14. marts 1984

REVISIONSKONTORET I AARHUS
AKTIESELSKAB

K. Ravn Nielsen
statsaut. revisor

Arne B. Jepsen
statsaut. revisor

Der påhviler skolen en pensionsforpligtelse, der kan kapitaliseres til 25.560 kr.

Støttekredsens regnskab 1/1-83 – 31/12-83

INDTÆGTER		UDGIFTER	
Saldo pr. 1/1-1983	5.615,97	Udsendelse af årsskrift, maj 1983	9.636,02
Kontingent	7.680,00	Kontorhjælp ved ovenst.	<u>314,36</u>
Renter af giro	105,65		9.950,38
Legat af 1962	2.000,00	Saldo pr. 1/1-1984	<u>5.482,10</u>
Renter af bankbog.....	<u>30,86</u>		
	<u>15.432,48</u>		<u>15.432,48</u>
Indestående på giro 31/12-1983	251,24		
Indestående i bank 31/12-1983	<u>5.230,86</u>		
Beholdning i alt	<u>5.482,10</u>		

Støttekredsens regnskab er d.d. revideret. Bilagene fundet i overensstemmelse med de førte posteringer, girobeholdning i overensstemmelse med kontoudtog nr. 100 og bankbeholdning i overensstemmelse med kontooversigt nr. 1.

Rønde, den 12. april 1984

Ole Skovgård Sørensen
revisor for støttekredsen

Medlemsfortegnelse

- Abbott, Peter, Lottesvej 15, st., 8220 Brabrand.
Agerskov, Else, Enghavevej 2, 7500 Holstebro.
Alstrup, Jørgen A., direktør, og fru Tutli Alstrup, Esby Strandvej 5, 8420 Knebel.
Andersen, Curt Brøgger, fabrikant, og Inger Andersen, S. Bauditzvej 21, 8230 Åbyhøj.
Andersen Ejnar, Ved Diget 5, 7430 Ikast.
Andersen, K. Haaning, lærer, Skovbjergengen 7, Arnborg, 7400 Herning.
Andersen, Marianne, Gullstrupvej 10, 7400 Herning.
Andersen, P. Brogård, sognepræst, og fru Anna Brogård Andersen, Ånumvej 4, 6900 Skjern.
Andersen, Peter N., stud., Kaløvej 6, 8560 Kolind.
Andersen, Poul-Ejnar S., Bispehavevej 87, 3. salth., 8210 Århus V.
Andersen, Tage B., gårdejer, og fru Erna Andersen, Sivested, 8560 Kolind.
Andersen, Verner, pastor, Teglværksvej 29, 7000 Fredericia.
Bach, Niels, stud. art., Korning Gammelby 23, 8700 Horsens.
Beim, Bent, Vindegårdvej 21, 4632 Bjæverskov.
Bentzen, Jørgen, assurandør, Glentehøjvej 6, 8410 Rønde.
Bentzen, Tommy H., Glentehøj 6, 8410 Rønde.
Bisgaard, Lilian, Helge Rodesvej 11, 2. sal, 8210 Århus V.
Bitsch, Carsten, Ravnkildevej 29, 9220 Aalborg Ø.
Bitsch, Oluf, og Vibeke E., Dortesvej 25, 3. sal tv., 8220 Brabrand.
Blæsbjerg, Susanne, Flakvej 33, 8240 Risskov.
Bock, Hans, sognepræst, 3629 Nore i Numedal, Norge.
Bohlbro, Lars, ingeniør, og Jonna Bohlbro, Elleparken 136, 8520 Lystrup.
Bohlbro, Tove, Bregnerødvej 22, 3460 Birkerød.
Bomholt, Ulla Rytter, Kongsbakken 5, Kongsgårde, 8420 Knebel.
Bonde, Anders, sognepræst, Levring Præstegård, 8620 Kjellerup.
Boyter, Mogens, direktør, og fru Fay, Søtoften 19, 8250 Egå.
Brandenburg, Tove G., stud., Stationsvej 63, Thorsager, 8410 Rønde.
Breüner, Ingvor, sognepræst, Skovfyrren 28, 8620 Kjellerup.
Brogaard, Solveig H., Kornager 44, Bredballe, 7100 Vejle.
Buus, Daniel, læge, og sygeplejerske Gitte Buus, V. Fasanvej 37, 8410 Rønde.
Buus, Lena, V. Fasanvej 37, 8410 Rønde.
Børsting, Jørgen og Hanne, V. Fasanvej 38, 8410 Rønde.
Carstensen Dennis Klindrup Molsbjergetvej 10, Basballe, 8400 Ebeltoft.
Christensen, Ellen B., Købmagergade 13, 4700 Næstved.
Christensen, Karen S., Bülowsgade 59, 1. sal., 8000 Århus C.
Christensen, Kirsten Strandgård, Bülowsgade 59, 1. sal, 8000 Århus C.
Christensen, L. E., lærer, Toftegade 27, 9870 Sindal.
Christensen, Linda V., Elstedhøj 1, 2. sal th., 8520 Lystrup.
Christensen, Minna Stenhøj, Lærkevej 2, 8410 Rønde.
Christensen, Vagn M., Engbækvej 108, 7260 Sdr. Omme.
Christiansen, Ellen Juhl, cand. theol., Kanehaven 77, 8240 Risskov.
Clausager, Ib og Karen, Molsvej 76, Egens, 8410 Rønde.
Dalgaard, Helga, Skanderborgvej 19, st. tv., 8000 Århus C.
Dall, Mogens, direktør, og sygeplejelærer Karen Dall, Solhøj 18, Vivild, 8961 Allingåbro.
Damholt, Olav, Slotsparken 1, 8410 Rønde
Damhus, Lene, Skolebakken 53, Handest, 8990 Fårup.
Damm, Bent Oluf, Brammersgade 11, st., 8000 Århus C.
Dollerup Willy, landinspektør, og sygeplejerske Vibeke Dollerup, Pilevej 12, 5683, Hårby.
Ejdal, Erik, lærer, Søndergade 23, 3. sal., 8600 Silkeborg.
Enevoldsen, Ib, forretningsfører, Akelejevvej 4, 8410 Rønde.
Falling, Svend, mejeribestyrer, Thorup, 8420 Knebel.
Fihl, Poul B., stud. theol., Kløvermarksvej 4, 8200 Århus N.
Fog, Søren, Hjortebjergvej 3, 8410 Rønde.
Foged, Ruth og Jørgen, Molsvej 59, Egens, 8410 Rønde.
Foged, Kirsten Jane, Molsvej 59, Egens, 8410 Rønde.

Frandsen, Niels, Jægersborgvej 18, 2800 Kgs. Lyngby.
 Frederiksen, Helle, »Troja«, Svinget 7, Nr. Nissum, 7620 Lemvig.
 Frederiksen, Henning, Mosevænget 3, 8410 Rønde.
 Frederiksen, Kirsten, Nødagervej 33, Nødager, 8560 Kolind.
 Freltoft, Johs., sognepræst, og fru Lilian Freltoft, Rubjerg Præstegård, 9480 Løkken.
 Friis, Paul, Chr. d. X'svej 12 B, 8260 Viby J.
 Gade, Peter, Østervej 1, Kejlstrup, 8410 Rønde.
 Gade, Karen Marie, Jættegården 45, st. tv., 7500 Holstebro.
 Germann, Karen Marie, Citronvej 97, 7800 Skive.
 Gorritzen, Anne Marie, Assendrupvej 101, 8300 Odder.
 Gram, Peder, overlærer, og lektor Bente Gram, Rosenhøjvej 25, Ugebølle, 8410 Rønde.
 Grauert, Ida, Åstrupparken 33, 8500 Grenå.
 Gregersen, E. M., sognepræst, Ewaldsensvej 6, 1. sal tv., 2000 København F.
 Grud, Poul, og fru Lissi Grud, Bøgebjergvej 2, 8600 Silkeborg.
 Grøn, Egon, barbermester, Lyngby, 8570 Trustrup.
 Grøn, Kr. Selvsten, stud. theol., c/o A. Kristophersen, Willemoesgade 60, 8200 Århus N.
 Grøngaard, Else, Dortheasvej 8, 7171 Uldum.
 Gaarn-Larsen, Keld, socialrådgiver, Emdrupvej 68, 1. sal th., 2400 Kbh. NV.
 Hald, Jens Ole, Nørremøllevej 14, Øster Snogbæk, 6400 Sønderborg.
 Haldrup, Jenny, Aggebovej 30, Valby, 3200 Helsingø.
 Hansen, Anne Marie Møller, Teglværksgade 20, 3. sal tv., 8000 Århus C.
 Hansen, Arne Klintebjerg, Pernillevej 1, 4293 Dianalund.
 Hansen, Bente Kolind, Bygmarken 45, 8560 Kolind.
 Hansen, Birgitte M., Graven 4, st. 8000 Århus C.
 Hansen, Else Marie, Nørreskovvej 5, 8410 Rønde.
 Hansen, Erik, sognepræst, 6690 Gørding.
 Hansen, Hans Bo, Nødagervej 33, Nødager, 8560 Kolind.
 Hansen, Jens Chr., chauffør, og fru Frida, Nørreskovvej 5, Rostved, 8410 Rønde.
 Hansen, Jens Møller, gårdejer, og Tove Møller Hansen, Byvænget 9 A, Bjødstrup, 8420 Knebel.
 Hansen, Laurits, smedemester, Gyden 13, 8410 Rønde.
 Hansen, Lilli, Dorthesvej 7, st. tv., 8220 Brabrand.
 Hansen-Hauge, O., overlærer, Frederiksallé 18, 8410 Rønde.
 Hansen, Ole, Højvængen 44, 8800 Viborg.
 Hansen, P. Nedergaard, kordegn, Esbern Snaresvej 14, 8900 Randers.
 Hansen, Per K., Gyden 13, 8410 Rønde.
 Hansen, Peter Lundberg, Jernaldervej 257 B, 1. sal, 8210 Århus V.
 Hansen, Ragnhild Skorstad, hjemmesygeplejerske, Strandgårdsvej 6, 8400 Ebeltoft.
 Hansen, Ulla Hedeholm, Bakkevej 24, 5210 Odense NV.
 Hansen, Verner Paulin, afdelingschef, Skovbrynet 19, 6400 Sønderborg.
 Hansen, P. Victor, lærer, og lærer Else T. Hansen, Vestborgvej 7, 8240 Risskov.
 Haun, Ole P., Elmelundsvej 4-2106, 5200 Odense.
 Hede, Svend, læge, Jens Bangs Stenhus, 9000 Aalborg.
 Henning, Bente, Ravnkildevej 29, 9220 Aalborg Ø.
 Henning, Hans, gårdejer, Nøruplundvej 15, Tirstrup, 8400 Ebeltoft.
 Henning, Inge, Nøruplundvej 15, Tirstrup, 8400 Ebeltoft.
 Henriksen, Jørgen Stig, dommerfuldmægtig, Gellerupholmsvej 11, 6800 Varde.
 Hertz-Jensen, Carl, Øster Hassingvej 18, Langholt, 9310 Vodskov.
 Hilligsø, Helle, Kobberstedvej 62, 6070 Christiansfeld.
 Hjorth, Erik, salgsdirektør, Hans Rostgårdsvej 16, 3050 Humlebæk.
 Hjælland, Inga, fru, Kastaniebakken 5, 8240 Risskov.
 Holm, Birthe, Ålborggade 16, 4. sal th., 2100 København Ø.
 Horslund, Niels, konsulent, Kystparken 25, 8250 Egå.
 Holmriis, Arne, Nørreport 1, 8400 Ebeltoft.
 Hou, K. Kærgaard, pastor, Ll. Sct. Pederstræde 2 D, 8800 Viborg.
 Hvas, Jens, pastor, Dybbølgade 44, 7500 Holstebro.
 Hyldahl, Poul Erik, og Bente Hyldahl, Bygmarken 23, 8520 Lystrup.
 Høgh, Bitten, Begtrup, 8420 Knebel.
 Høgh, Erik, købmand, Begtrup, 8420 Knebel.
 Høgh, Flemming, stud. theol., Vængen 19, 8270 Højbjerg.
 Højberg, Janne, fru, Svinget 5, Koldby, 7752 Snedsted.
 Højberg, P. B., sognepræst, 9891 Tolne.
 Højgård, Inger, Peter Bangsvej 1, 2000 København F.
 Højlund, Christian, pastor, og cand. mag. Annette Højlund, Vestergade 36, 8600 Silkeborg.
 Højmark, Irene, Thorsgade 54, Thorsager, 8410 Rønde.

Iversen, Bernt, Kvædparken 6, 9500 Hobro.

Iversen, Hans Raun, lektor, Hovedgårdsgade 9, 4. sal th., 2100 København Ø.

Jacobsen, Chresten, Sigsgårdsvej 30, 9293 Kongerslev.

Jacobsen, Dahl, fru, Byvænget 5, Bjødstrup, 8420 Knebel.

Jacobsen, Kirsten, socialrådgiver, Enghavevej 7, 9530 Støvring.

Jacobsen, Kirsten J., Byvænget 5, Bjødstrup, 8420 Knebel.

Jacobsen, Tom Ebbe, Højagervej 8, 8240 Risskov.

Jensen, Dora Grauballe, Tved Bygade 25, 8420 Knebel.

Jensen, Esther, missionær, Box 65, F. Fahara, Tanzania.

Jensen, Gunnar Bonde, Toftelvej 30, 8362 Hørning.

Jensen, Helle Hvidkjær, Morbærhaven 4-54, 2620 Albertslund.

Jensen, Helmer H., lektor, og fru Inger Marie Jensen, Lyngbakken 10, 7100 Vejle.

Jensen, Ib, restauratør, Nørregade 2, 9900 Frederikshavn.

Jensen, Ingrid Terp, Jegstrupvænget 215, 8310 Tranbjerg.

Jensen, Kaj Anker, pastor, og Hanne Jensen, Ådalshaven 94, 6700 Esbjerg.

Jensen, Kaj E., lærer, Lindevænget 5, 7361 Ejstrupholm.

Jensen, Kirsten Høeg, Helgolandsgade 32 D, 6400 Silkeborg.

Jensen, Kirsten H., Rønneallé 10, 8410 Rønde.

Jensen, Lars Rand, politimester, Birkevængen 16, 6715 Esbjerg N.

Jensen, Lone, Udbyhøjvej 485, Tvede, 8900 Randers.

Jensen, Marianne, Bakkefaldet 7, Noring, 8382 Hinnerup.

Jensen, Martin, Skanderborgvej 19, 4. sal th., 8000 Århus C.

Jensen, Merete Holm, Møllegade 13 B, 8600 Silkeborg.

Jensen, Mogens, pastor, Kirkegade 5, 7200 Grindsted.

Jensen, Niels K., Als, 9560 Hadsund.

Jensen, Peter Høeg, Helgolandsgade 32 D, 6400 Sønderborg.

Jensen, Susanne, Skovvej 45, Kragelund, 8723 Løsning.

Jensen, Sv. Erik Hougaard, Regenburgsgade 8, 4. sal th., 8000 Århus C.

Jensen, Tage Holm, urmager, og Mona Jensen, Engdalen 24, 8500 Grenå.

Jensen, Tove Helbo, Estrupvej 9, Søby, 8543 Hornslet.

Jensen, Vita D., overass., Aug. Kroghsvej 117, 8500 Grenå.

Jeppesen, Arne, lærer, Klitrosevej 5, 7500 Holstebro.

Jeppesen, K. K., landinspektør, Klostergade 11, 4200 Slagelse.

Johansen, Oluf, overlærer, Nyvej 27, 8543 Hornslet.

Johansen, Vilh. Merrild, sognepræst, 7560 Hjørring.

Juncker-Hansen, Ruth, Skrejrupvej 31, Thorsager, 8410 Rønde.

Jørgensen, Hans, Dyrhøjvej 26, Egens, 8410 Rønde.

Jørgensen, Helge B., »Nitriskær«, 6534 Agerskov.

Jørgensen, Holger, vvs-beregner, Gattensmindevej 3, 9670 Løgstør.

Jørgensen, Holger Hørby, Elsvvej 256, Frøslev, 7900 Nykøbing M.

Jørgensen, Ingrid G., Egmont H. Petersens Koll., vær. 763, Nørre Allé 75, 2100 København Ø.

Jørgensen, Kirsten Trollegård, ergoterapeut, Kr. Herskindsvej 6, 8410 Rønde.

Jørgensen, L. S., sognepræst, Lokesvej 24, 2633 Ishøj.

Jørgensen, Lene, Jellingevej 3, 7100 Vejle.

Jørgensen, Otto, Dyrhøjvej 26, Egens, 8410 Rønde.

Jørgensen, Ruth, Asylvej 3, 8240 Risskov.

Kahr, Ove, købmand, Ugelbølle, 8410 Rønde.

Kallestrup, Astrid Mette, Gammelgårdsvej 16, 8230 Åbyhøj.

Kistrup, Carl Jørgen, slagtermester, Stenvej 11, Rinkenæs, 6300 Gråsten.

Kjeldsen, Marie, seminarirektor, Præstehaven 25, 8210 Århus V.

Kjærgaard, Aase, Trynebækker 17, 9881 Bindslev.

Knudsen, Inger, Gammelstrupvej 35, Vestbirk, 8752 Østbirk.

Knudsen, Kirsten, lærer, Lillerupvej, 8410 Rønde.

Knudsen, Margit M., Fyngsgade 2, 8560 Kolind.

Knudsen, Morten, Fredenshjem, Ejer, 8660 Skanderborg.

Knudsen, Rudolf, gårdejer, og sygepl. Inger Knudsen, Kejlstrup, 8410 Rønde.

Koldsen-Zederkof, Ane Marie, Hovedgaden 65, 8410 Rønde.

Kolstrup, Per, bibliotekar, Gudmevej 100, Vårst, 9260 Gistrup.

Kristensen, Anna Sophie Hyttel, Bondropsgade 2, 9400 Nr. Sundby.

Kristensen, Egon, diakon, Nørregade 4, 7673 Harbør.

Kristensen, Henrik, lærer, Skrodstrupvej 22, 9550 Mariager.

Kristensen, Lillian, FALLEVEJ 39, 8800 Viborg.

Kristensen, Margit, lærer, Sandgrav, 6980 Tim.

Kristensen, Michael Blom, Nørregade 1 B, Thorsager, 8410 Rønde.

Kristoffersen, Arne, stud. theol., Willemoesgade 60, 1. sal tv., 8200 Århus N.
 Krog-Meyer, Peter, Smouenvej 13, 8410 Rønde.
 Krogh, J. K., overtrafikass., Buskhøjvej 37, 6330 Padborg.
 Kruse, Jørgen, slagtermester, Tved Bygade 36, 8420 Knebel.
 Kaag, Ester, sygeplejerske, Søborg Hovedgade 201, 3. sal, 2860 Søborg.
 Kaag, Niels, lærer, Hedelyngen 8, 2730 Herlev.
 Langdahl, Svend Erik, sognepræst, Skovbakkevej 19, 9000 Aalborg.
 Langdahl, Aage, og fru Gerda Langdahl, K.F.U.M.'s soldaterhjem, box 150, 6800 Sønderborg.
 Larsen, Evan, Jyllandsgade 7, 8800 Viborg.
 Larsen, Gerda, sygepl., Engdalsvej 71, st. th., 8220 Brabrand.
 Larsen, Gotfred, stud. theol., og sygepl. Sinikka Larsen, Jakob Knudsens Vej 41, 7400 Herning.
 Larsen, Sv. Erik, pastor, Frejasvej 19, 6070 Christiansfeld.
 Larsen, Svend M., underdirektør, og provisor Ruth Larsen, Glentehøj 22, 8410 Rønde.
 Larsen, Tommy Højland, Bækkelundsvej 15, 8240 Risskov.
 Lauridsen, Jørn, Sandgade 3, 8900 Randers.
 Lauridsen, Sigfred, forstander, og sekretær Ellen Lauridsen, Trillegårdsvej 185, 8210 Århus V.
 Laursen, Anette N., Frellingvej 33, 8560 Kolind.
 Laursen, Arne, tandlæge, og Karen Laursen, lærer, Gartnervangen 3, 8410 Rønde.
 Laursen, Carl, gårdejer, og fru Sigrid Laursen, Kejlstrup, 8410 Rønde.
 Laursen, Gunnar, viceskoleinspektør, Farstrup, 9240 Nibe.
 Laursen, Per, Tambosundvej 28, st. th., 9220 Aalborg Ø.
 Lausted, Niels, læge, 6830 Nr. Nebel.
 Lave, Torben Sloth, Solsortevej 11, 8410 Rønde.
 Lind, Doris, Møllegade 10, 6640 Lunderskov.
 Loftager, Per, og Kirsten M., Magnoliavej 72, 6. sal tv., 2500 Valby.
 Lorenzen, Jørgen H., Dyrehavevej 41, 8000 Århus C.
 Lorentsen, Lene Elisabeth, Sct. Mathiasgade 49, 8800 Viborg.
 Lund, Charlotte, Janesvej 43, 8220 Brabrand.
 Lund-Sørensen, H. A., advokat, 7770 Vestervig.
 Lund, Aage, Hørhavevej 42 D, 8270 Højbjerg.
 Lundsgård, Gunvor, Jul. Blomsgade 37, st., 2200 København N.
 Lønskov, Annette, Tage Hansensgade 2, 412, 8000 Århus C.
 Madsen, Edvard, provst, og fru Nanna Madsen, Grønningen 17, 7620 Lemvig.
 Madsen, Holger, lærer, Rosenhøjvej 19, 8410 Rønde.
 Madsen, Johs. Jehøj, sognepræst, Østerled 4, 6500 Vojens.
 Madsen, Linda, Kildevej 15, 7430 Ikast.
 Madsen, M. Møller, sognepræst, 8586 Ørum Djurs.
 Madsen, Peter Schack, Borgm. Jørgensensvej 7, lejh. 16, 9000 Aalborg.
 Matthiesen, Th., pastor, Kantorparken 6, 2. sal, 8240 Risskov.
 Meidahl, A., pastor emer., og fru E. Meidahl, Rolighedsvej 4, Feldballe, 8410 Rønde.
 Meller, Regnar M., Bygaden 28 A, Fejrup, Helgenæs, 8420 Knebel.
 Meyer, Pernille, Lyngbygårdsvej 126, 1. sal, 2800 Lyngby.
 Michelsen, Carsten, advokat, og cand. theol. Lisbeth Michelsen, Vartegøte, 3800 Torshavn.
 Mikkelsen, Jeppe Bjerg, Jens Munksvej 22, 8200 Århus N.
 Mortensen, Aksel, bankbestyrer, og sygeplejerske Anne Marie Mortensen, Ålholmparken 5. vej, nr. 14, 3400 Hillerød.
 Mortensen, Arne, Dyreager 9, V. Sottrup, 6400 Sønderborg.
 Mortensen, Birthe, Strandelhjørnebygade 3, 6500 Vojens.
 Mortensen, Jytte Lund, Strandelhjørnebygade 3, 6500 Vojens.
 Mortensen, Lars, Mørkevej 4, Thorsager, 8410 Rønde.
 Mortensen, Solbjørg, Argjavegen 17, 3800 Torshavn, Færøerne.
 Mygind, Bente, lektor, Grønningen 3 B, 2. sal th., 1270 København K.
 Mygind, J., fru, Skolevej 7, 8410 Rønde.
 Mygind, Knud E., civilingeniør, Mølleskoven 15, 9260 Gistrup.
 Mygind, Marie, overlærer, frk., Skolevej, 8410 Rønde.
 Mølgaard, Ketty og Jan, Grønhøj 33, Egsmark Strand, 8400 Ebeltoft.
 Møller, Anne Christina, Hvidkløervej 10, 5210 Odense NV.
 Møller, Henning, civilingeniør, og fru Anna Elsebeth, Rosenhøjvej 11, Ugelbølle, 8410 Rønde.
 Møller, Kirsten, kontorass., Molsvej 57, Egens, 8410 Rønde.
 Nepper-Christensen, S., domprovst, Strandparksvej 12, 1. sal tv., 2900 Hellerup.
 Nielsen, Alex Dahl, Grøftehøjparken 165, 1. sal, 8, 8260 Viby.
 Nielsen, Bent, civilingeniør, Christoffers Allé 70 st, 2800 Lyngby.
 Nielsen, Harald, sognepræst, og fru Rita Nielsen, Kirkestien 1, 8260 Viby J.
 Nielsen, Helge Kjær, lektor, Slotsparken 10 A, 8410 Rønde.

Nielsen, Henning, sognepræst, og fru Karen Margrete Nielsen, Hyllested Præstegård, 8400 Ebeltoft.

Nielsen, Henry Steiner, gårdejer, og fru Ruth Nielsen, Hovedgaden 22, Hvam, 9620 Ålestrup.

Nielsen, Inger Kvist, Alvejen 348, Klim Holme, 9690 Fjerritslev.

Nielsen, J. Malte, læge, Ballevej 28, Tirstrup, 8400 Ebeltoft.

Nielsen, Johs. Østerlund, Brandstrupvej 94, 8840 Rødkærstro.

Nielsen, Knud, fabrikant, Bangholm Keramik, Ugelbølle, 8410 Rønde.

Nielsen, Olaf Ammitzbøll, Herningvej 5, st. 54, 9220 Aalborg Øst.

Nielsen, Sanne Kvist, frk., Alvejen 348, Klim Fjordholme, 9690 Fjerritslev.

Nielsen, Sten Østergren, Gammelgårdsvej 16, 8230 Åbyhøj.

Nielsen, Viggo, lektor, og fru Kirstine Nielsen, Mågevej 4, 8410 Rønde.

Noe, Jens, sognepræst, Lemvigvej 56, 9000 Aalborg Øst.

Noe, Jens Kr., pastor, Tirstrup, 8400 Ebeltoft.

Nybo, Carsten, Højgårdsvej 37, st., 8362 Høring.

Nyborg, Inge, Skæring Hedevej 108, 8250 Egå.

Nygaard, Johs., ejendomsmægler, Videbæk Strandvej 28, 8400 Ebeltoft.

Nørgaard, Olaf, læge, Skivevej 9, 7500 Holstebro.

Olesen, Finn Ahimann, domprovst, Slotsvej 2, 3000 Helsingør.

Olesen, Jørgen Langdahl, skovteknikerelev, og Grethe, Asskovvej 9, 1. sal, Abildå, 6973 Suldrup.

Olesen, Peter Friis, Rydevænget 29, 3. sal, 8210 Århus V.

Ovesen, Willy, overlærer, og overlærer Inger Lis Ovesen, Mågevej 6, 8410 Rønde.

Pagers, Per, Lykkeholmsallé 61, 8260 Viby J.

Palle, Lars-V., Langelandsgade 210, st., 8200 Århus N.

Pedersen, A. Vilh., lektor, Mosevang 8, 4690 Haslev.

Pedersen, Bendt, amanuensis, Skodshøjen 35, 8240 Risskov.

Pedersen, Birgit, Hedevej 10, Iller, 8643 Ans By.

Pedersen, Birgit, Randersvej 2, 8544 Mørke.

Pedersen, Birthe, lærer, 3850 Saltangør, Runavik, Færøerne.

Pedersen, Elund, møbelhandler, Randersvej 2, 8544 Mørke.

Pedersen, Fredlev Skak, overlærer, og fru Else Pedersen, Nattergalevej 8, 8410 Rønde.

Pedersen, Heinrich, Helge Rhodesvej 11, 8210 Århus V.

Pedersen, Helle H., Fredensgade 22, 1. sal, 8800 Viborg.

Pedersen, Jytte, overlærer, Ths. Thårupsparken 6, 8230 Åbyhøj.

Pedersen, Jørgen, Rodskovvej 4, 8543 Hornslet.

Pedersen, Lisette S., Alsikkevej 10, 8410 Rønde.

Pedersen, Lone Svanholm, Grønnegade 52, 4800 Nykøbing.

Pedersen, Mikael Skak, Åvænget 15, 4293 Dianalund.

Pedersen, P. Duedahl, landskonsulent, Havhusevej 9, 8410 Rønde.

Pedersen, Peder Svejgaard, Rydevænget 21, 2. sal th., 8210 Århus V.

Pedersen, Poul Erik Kammersgaard, Svalevej 1, 8210 Århus V.

Pedersen, S. M. Torp, fhv. sognepræst, Dalsagervej 26, 8250 Egå.

Pedersen, Sigfred, Fr. Allé 24, 8410 Rønde.

Petersen, Arne, gårdejer, og fru Inger Petersen, Silleballe 28, 8791 Tranebjerg, Samsø.

Petersen, Kirsten Stadel, Marselisborg Allé 4 A, 2. sal tv., 8000 Århus C.

Petersen, Rich., sognepræst, Hyllesholt, 4654 Fakse Ladeplads.

Petersen, Stig Tang, Røstvedvej 13, 8410 Rønde.

Poulsen, Erik Fangel, stud., Lottesvej 12, 2. sal mf., 8220 Brabrand.

Poulsen, Høgni, sognepræst, Fulalæg 13, 3800 Torshavn, Færøerne.

Poulsen, Inga, sekretær, Solskrænten 52, Ugelbølle, 8410 Rønde.

Poulsen, Kirsten, Uhrevej 80, 7470 Karup.

Poulsen, Peter Guldberg, Savmøllen 22, 6800 Varde.

Poulsen, Svend, og fru Ellis, Wegnersvej 4, 7400 Herning.

Povlsen, Lars Peter, Hindbærvej 5, Ugelbølle, 8410 Rønde.

Primdahl, Jens T., lærer, Gl. Skolevej 6, 8444 Balle.

Purup, Søren, Strandmarksvej 15, 8240 Risskov.

Rahbek, Niels H., stud. theol., Rosenvængets Sideallé 5, 2100 København Ø.

Rand, Gudrun, Als, 9560 Hadsund.

Rasmussen, Arne, snedker, Hovedgaden 48, 8410 Rønde.

Rasmussen, Carsten, Gl. Kirkevej 2, 8420 Knebel.

Rasmussen, Gerda, køkkenassistent, Lindeallé 28, 8963 Auning.

Rasmussen, Jytte, lærer, Lufthavnvej 6, Feldballe, 8410 Rønde.

Rasmussen, Karen, lærer, Sandmarkvej 15, 8544 Mørke.

Rasmussen, Knud, adjunkt, Degnebakken 52, 8230 Åbyhøj.

Rasmussen, Peer Lousdal, Bentesvej 67, 1. sal th., 8220 Brabrand.

Rasmussen, Peter, Risdalsvej 38, vær. 30, 8260 Viby J.

Rasmussen, Peter, ingeniør, og Henny Rasmussen, L. Jørgensensallé 7, 8410 Rønde.
 Riis, Karl, fhv. lektor, og Anna Riis, Gartnervangen 13, 8410 Rønde.
 Riisager, Anna, fru, St. Kirkestræde 15, 9800 Hjørring.
 Risgård, Inge, Præstemarken 4, Sdr. Onsilid, 9500 Hobro.
 Rode-Møller, O., kaptajnløjtnant, og overlærer Inge Rode-Møller, Augustenborqgade 23 E, 6. sal, 8000 Århus C.
 Ross-Hansen, Hans-Chr., Valmuevej 15, 9330 Dronninglund.
 Rüz, Edel, Fjordvænget 20, 8832 Skals.
 Salomonsen, Martin, pastor, 2391 Wallsbüll, ü Flensburg.
 Samuelsen, Aase, Østervej 1, Kejlstrup, 8410 Rønde.
 Sarnæs, Alfred, provst, Gammelkongevej 15, 6000 Kolding.
 Schaumann, Birthe, cand. jur., og Svend Schaumann, proprietær, Quielstrup, 8420 Knebel.
 Sparre, Aase Dahl, lærer, Gjellerupbakken 20, Hammerum, 7400 Herning.
 Schmidt, Jørn, sognepræst, og fru Ingrid Schmidt, Præstegården, Feldballe, 8410 Rønde.
 Schmidt, Preben, Assendrupvej 101, 8300 Odder.
 Simonsen, H. J., sognepræst, og lærer Inge Simonsen, Lem Præstegård, 7861 Balling.
 Skovenborg, Inger Ellegård, Barthsgade 12, 8200 Århus N.
 Sletved, Bue Wøldike, og Anne-Marie Sletved, Provst Bentzonsvej 87, st., 2860 Søborg.
 Sparre, Torben, stud. theol., Jens Baggesensvej 96, 6. sal tv., 8200 Århus N.
 Stensgaard, V., sognepræst, Vejslev, 7980 Vils.
 Svendsen, Frede H., pastor, og fru Annelise Svendsen, Lødderup Præstegård, 7900 Nykøbing Mors.
 Svendsen, Villy, matros, Naunhøjvej 29, Rostved, 8410 Rønde.
 Svenningsen, Margit, fru, Dejret Bygade 23, 8420 Knebel.
 Svensson, Karl, spedtør, 3970 Dundas, Grønland.
 Søgaard, Svend Erik, Vibevej 17, 8410 Rønde.
 Søndergård, Niels E., lærer, Præstehaven 12 A, Gjellerup, 7400 Herning.
 Sønderkær, Peter, Tambosundvej 21, 1. sal tv., 9220 Aalborg Ø.
 Sørensen, Aa. Busk, bogholder, og Lis, Kr. Herskindsvej 2, 8410 Rønde.
 Sørensen, C. O. Sand, flyvemekaniker, Nyvej 1, Feldballe, 8410 Rønde.
 Sørensen, Eskild, gårdejer, Justegården, Kejlstrup, 8410 Rønde.
 Sørensen, Hans Henrik, Præstegården, 7861 Balling.
 Sørensen, Harald Sander, pastor emer., Sdr. Boulevard 53, 9600 Års.
 Sørensen, Johs., sognepræst, 7680 Thyborøn.
 Sørensen, Knud, kontorchef, cand. jur., Højeløft Vænge 43, 3500 Værløse.
 Sørensen, Marie, Stensballe Strandvej 129, 8700 Horsens.
 Sørensen, Michael Busk, Ålykkehaven 24, 5000 Odense C.
 Sørensen, Niels Meldgård, Sjøviks Sætesgård, 570 60 Österbymo, Sverige.
 Sørensen, Ole Skovgård, Klostertorv 6 8, 4. sal., 8000 Århus C.
 Sørensen, Per Leth, skovtekniker, Kirkevængen 2, Vrinners, 8420 Knebel.
 Sørensen, Søren Chr., pastor, Fasanvej 34, 9700 Brønderslev.
 Therkelsen, A., Irs., Residence Le Castel, 1837 Chateau d'Oeux, Voud Schweiz.
 Thomsen, N. Bækgaard, sognepræst, Grønlands Torv 4, 9210 Aalborg SØ.
 Thomsen, Rita, Yrsavej 35, 8900 Randers.
 Thomsen, Thorkil, købmand, Grønfeld Bygade 2, 8400 Ebeltoft.
 Thomsen, Verner Lind, Skjærvej 183, 7500 Holstebro.
 Thorgaard, Johs., sognepræst, Låstrup, 8832 Skals.
 Tornbjerg, Henrik, Skæringhavvej 25, 8230 Egå.
 Tranholm-Mikkelsen, V., sognepræst, Vester Hassing, 9310 Vodskov.
 Ulbrichsen, Sanne, Mercurvej 30, 8700 Horsens.
 Vibholt, Villy, stud. mag., Jyllandsallé 39, 8000 Århus C.
 Villekjær, Orla, sognepræst, og fru Esther, Skolegade 13, 7280 Sønder Felding.
 Væggemose, Jens, Vardevej 1 F th, 7100 Vejle.
 Vægtter, Knud, lærer, Baunevænget 25, 8410 Rønde.
 Wehner, Klaus, Dalgasgade 6, 9000 Aalborg.
 Weisbjerg, Ellinor, lærer, Poppelvej 8, 8740 Brædstrup.
 Wilbeth, Maiken, Glentehøj 6, 8410 Rønde.
 Withthøft-Rasmussen, Anny, fru, Stadionvej 17, 3390 Hundested.
 Øbro, Kaj, Ravnevej 2, 8410 Rønde.
 Ørsnæs, Mona, Vestervang 12, Durup, 7870 Roslev.
 Østergård, Ewald J., el-installatør, Søndergade 14, 7470 Karup.
 Østergaard, Grethe, lærer, Anbækvej 28 A, 8450 Hammel.
 Aa, Arne, Bakkevej 8, Ugelbølle, 8410 Rønde.

