



# Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskernes Bibliotek

## Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

# AALBORG KATEDRALSKOLE



1991

**AALBORG  
KATEDRALSKOLE**



**1991**

## Schola Cathedralis Alaburgensis

2. september 1538 udsendtes kirkeordinansen. Heri bestemmes: Udi hver Købstad skal være en Latin Skole.

26. august 1540 nævnes skolen første gang. 1553 bliver Aalborg stiftsby, og 21. juli 1554 overdrog kong Christian III østfløjen i Helligåndsklostrets sydlige gård (Brødregården) til skolen, der forblev her i næsten 300 år. 1848 flyttedes den til Jomfru Ane Gade (nuværende nr. 14) og 1889 til bygningen i Saxogade, nu Sct. Jørgens Gade nr. 5.

### AALBORG KATEDRALSKOLE

Sct. Jørgens Gade 5,

9000 Aalborg

Tlf. 98 13 57 66

Skolenr. 851 060

Træffetid: kontoret åbent 08.00-14.00

                  rektor træffes 8.15- 9.00

Efter sommerferien starter skolen påny mandag den 12. august 1991.

1.g og 1.HF møder kl. 9.00.

2.g og 3.g samt 2.HF møder kl. 11.00.

Årsskriftsudvalget har i år følgende sammensætning: Karen Bonde Eriksen, Karin Olesen, Torben Hjorth og Aage Schmidt.

Redaktør: Lektor Aage Schmidt.

Illustrationerne på side 29,32 og 39 er tegnet af elever på mellemniveauholdet i billedkunst.

Fotografierne på side 20,25,27,34 og 44 er taget af Ralf Bjerring Sørensen og adjunkt Jens Kristensen.

Vignetten på omslagets forside og bagside viser skolens segl som afbilder Helligåndsklostrets østfløj - Aalborg Katedralskoles hjemsted 1554-1848.

Titelbladets vignet viser Apollon. E. Utzon-Franks udkast til udsmykningen af facaden til Det kgl. Teatrets nye scene 1930-31. Deponeret på skolen af Utzon-Franks arvinger.

## Årsskriftet 1991

Det svundne år har bragt meget nyt, men på Aalborg Katedralskole vil det nok fremover blive omtalt som jubilæumsåret. De mange mennesker, der dagligt færdes på skolen, fik ved deres fælles indsats, trods besparelser og stramt budget fejret jubilæet højtideligt, flot og festligt både på skolen og i Aalborghallen. Deres indsats føjede sig som musikernes i et orkester sammen så tiden og stedet kom til at passe.

I år, hvor de næste 450 år af skolens historie starter, har skolen fået en bestyrelse men ikke en, der bevarer tidligere tiders tilknytning til kirken. Bestyrelsen er, som fastsat i forbindelse med gymnasiereformen, sammensat af repræsentanter for amt, kommune, elever, forældre og lærere. Den kan få betydning som det sted, hvor parterne lærer hinanden at kende. Det "nye" gymnasium skulle bygge bro mellem sprog og naturfag. Et godt udtryk for dette er indførelsen af faget filosofi, der efter starten at dømme er kommet for at blive.

De elever, der bliver studenter i år, har i høj grad haft brug for både dristighed og videbegær for at fuldføre deres uddannelse, da de har været pionerårgangen og ofte har været færdige med ting, før det helt blev klart, hvordan reglerne egentlig var tænkt. De studerende, der starter på HF i år, vil være i samme situation. Til gengæld giver det en særlig stemning at være de første, der prøver noget nyt, og at være med til at sætte sit præg på det.

Samarbejde, viden om, hvad der foregår på skolen, og lyst til at være med i det kan ikke undværes og må fremmes på mange måder. I det kommende år vil vi gøre det nystartede informationsblad endnu bedre, og der vil være klasselærer til alle klasser. Den ny tjenestetidsaftale for lærerne har gjort det muligt at afsætte tid til, at lærerne kan gå ind i det arbejde. Hvad aftalen iøvrigt angår, er der endnu meget, der skal afprøves.

Bindeleddet mellem alle begivenheder er som altid det daglige arbejde med fagene. Studieture, gæstelærere, udvekslingsstudenter og ikke mindst skolekomedie kommer som andre arrangementer kun til deres ret på denne baggrund.

Velkommen til alle nye lærere og elever, der næste år vil være med til at skabe både det daglige liv og de brogede indslag i det.

Tak til alle nuværende elever og lærere, der med deres engagement og optimisme har gjort også dette spareår til endnu et godt skoleår.

*Ulla Kürstein Jensen, rektor*

## KRONIKKONKURRENCE

*Kronikkonkurrencen blev i år vundet af Nadia Bawalsa fra 3.b. For sin tankevækkende kronik - hvis baggrund er vinterens krig i Golfen - modtager Nadia kr. 400,- fra Aalborg Katedralskoles Fond.*

*Redaktionen benytter lejligheden til at takke alle, der har indsendt bidrag til konkurrencen. Det er spændende - og fornøjeligt - at læse Jeres indlæg, men vi kan jo kun udpege én vinder.*

### Mellemøsten som fjendebillede

Den vestlige verden og ikke mindst USA har af en eller anden grund altid dyrket fjendebilleder. Ofrene for disse fjendebilleder har til forskellige tider været negre, indianere, jøder, tyskere, asiater, kommunister, latinamerikanere, iranere og gennem de seneste år har det tydeligvis været arabere. Interessant nok synes fjendebilledet denne gang ikke kun at omfatte araberne selv men også deres religion Islam. Det står mig ikke rigtig klart, om et fjendebillede skabes af medierne eller af politikerne. Et fjendebillede kan muligvis være nyttigt for en general i kampøjemed, men bortset fra denne situation er fjendebilleder forløjede, fordummende og uværdige.

Grundet mit tilhørsforhold til den arabiske verden (min far er jordanner) føler jeg mig kaldet til at reagere på den ofte unuancerede fremstilling og dermed følgende opfattelse af den arabiske verden. Fra jeg var ganske lille, har jeg tilbragt samtlige somre i Jordan, der som bekendt er et arabisk/muslimsk land. Jordan er dog et relativt åbent land, hvor de muslimske traditioner håndhæves med mindre ildhu end i visse andre arabiske lande. Jeg holder utrolig meget af dette lille land og ikke mindst af dets befolkning. Til trods for min "ikke-muslimske" baggrund og min vestlige opdragelse kan jeg ikke mindes, at jeg under mine mange ophold i Jordan har været ude for kultursammenstød, der var større, end at de kunne klares via humor.

Det gør derfor ondt langt ind i min sjæl, når jeg ser mediernes behandling af Jordan, den øvrige arabiske verden, Islam og Golfkrigen i det hele taget. Jeg savner hos medierne (med undtagelse af Information) en langt dyberegående behandling af baggrunden for krigen, ligesom jeg hos medierne savner viden om og indsigt i områdets historie, kultur og komplicerede politiske forhold. Den smagløse servering af

Golfkrigen som mediebegivenhed har hos seere og læsere yderligere fasttømret det billede, som flertallet i forvejen havde af en civiliseret verdens heroiske og effektive kamp for at få sat skik på dele af de arabiske udvidende og fanatiske masser.

Jeg føler mig overbevist om, at gennemsnitsdanskere ved ordet "araber" automatisk tænker på fanatikere og terrorister, flerkoneri, håndsafhugning, forbud og intolerance. Det kan vel kun skyldes, at disse begreber nævnes igen og igen, når der tales om den arabiske verden. Jeg benægter ikke, at nævnte begreber forekommer, men de er ikke almindeligt forekommende. Personligt har jeg aldrig i Jordan mødt en mand med flere koner, hørt om håndsafhugninger eller oplevet terrorisme. Forbud og henstillinger har jeg naturligvis mødt i det omfang, som Islam dikterer, men da jeg i forvejen har et moderat alkoholforbrug og har for vane at beholde badedragten på ved strandbesøg, er disse indgreb i min personlig frihed til at leve med. Fanatisme og intolerance møder man overalt i verden - også i Danmark.

Mit personlige valgsprog "længe leve mangfoldigheden" ville jeg gerne dele med mange flere i den vestlige verden. Omverdenen har det imidlertid ikke med at prise kulturforskelle, snarere tværtimod. Hvis et kulturmønster er uforståeligt og ikke bliver forklaret, så skræmmes man og tager generelt set afstand. I disse tider, hvor det er underholdningsstof og begivenheder, der "sælger", er der i medierne langt mellem de oplysende indlæg, som kunne hjælpe på forståelsen. Uvidenhed er i store dele af verden tilgivelig, - i vor del af verden er den imidlertid mindre tilgivelig.

Fjendebilledet styrkes via vore egne ekstremisters udtalelser (man kan selv sætte navn på diverse personer fra den politiske yderste højrefløj og præstestanden) samt via fjernsynsoptagelser, der viser store demonstrerende arabiske grupper, der råber "død over Vesten". De arabiske ledes taler oversættes ofte direkte til dansk, hvilket er katastrofalt, idet enhver, der beskæftiger sig bare en smule med Mellemøsten, ved hvor forskellig den arabiske retorik er fra vor egen. Den er fyldt med religiøse citater, floromvundne floskler og vendinger, som er håbløst uforståelige, når de oversættes direkte til dansk.

Man konstaterer, at araberne åbenbart ikke kan lide den vestlige verden, men man beskæftiger sig ikke rigtigt med hvorfor. Vestlige koloniseres tilfældige grænsedragninger, udbytning og undertrykkelse er ikke glemt af araberne, som føler sig trådt på, nedgjort og ydmyget. Man er i Mellemøsten særdeles bevidst om, at det netop er herfra, verdens første store kultursamfund stammer. Fordums storhedstider er ikke glemte og beskæmmelsen over, hvor lidet flatterende den arabiske verden i dag fremstår i verdenssammenhæng er for mange arabere næsten uudholdelig. Først når man kender arabernes utrolige stolthed, forstår man, hvor stort dette problem er for dem. De ved meget vel, at var det ikke fordi hovedparten af verdens olieresourcer tilfældigvis ligger på eller ved den Arabiske Halvø samt for placeringen af Israel, ville Vestens interesse for den arabiske verden formentlig ligge på niveau med interessen for Afrika.

Min egen familie i Jordan er dybt berørt af den kendsgerning, at man stort set kun hører om den arabiske verden i forbindelse med krig og uro. En af mine onkler sukkede under en samtale sidste sommer dybt og sagde: ”Hvornår har vi arabere i nyere tid bidraget med noget som helst inden for videnskab, teknologi eller kunst”. Og han har ret. Det siges, at der i hele den arabiske verden ingen nævneværdig forskning forekommer. Når man dømmes, skal man imidlertid huske, at alle lande i Mellemøsten er ”unge” nationer, som kun har haft en kort årrække til at finde egne ben at stå på.

I Jordan samt i et par andre arabiske lande er demokratiet på vej. I de øvrige lande er der stadig intet demokrati og befolkningen må trækkes med mere eller mindre uduelige ledere, som de ikke selv har været med til at vælge. Mange kæmper for at komme demokratiet nærmere, og mange kæmper for, at fundamentalisternes fremgang bremses, men samtidig kæmper mange også for, at den vestlige livsform ikke bliver et forbillede.

Man kæmper på mange fronter - f.eks. også med at bibringe store grupper af efterkommere af stolte beduiner den holdning, at håndens arbejde ikke er en skamfuld ting. Generationsforskelle, der ellers tales så meget om i Danmark, er her latterlig små i sammenligning med, hvad jeg møder i Jordan. Det gamle kulturmønster med de fornemme beduintraditioner nedbrydes; de unge forlader beduintilværelsen og



søger arbejde i byerne, - men de medbringer de urgamle traditioner, som imidlertid er upraktiske og svære at leve efter i bysamfund. Den brede befolkning har tilstrækkeligt at kæmpe med, så det smerter mig, at den også må kæmpe med den vestlige verdens had og foragt samt mangel på forståelse.

At stå med et ben i hver lejr og hælde til både den ene og den anden side kan være både berigende og udviklende men også frustrerende. Jeg oplever mig selv forsvare Vesten, når jeg opholder mig i Jordan, mens jeg her oplever mig selv forsvare den arabiske verden. Når jeg går i forsvarsposition begge steder, er det formentlig, fordi de synspunkter, jeg møder, så ofte er unuancerede og fordomsfulde.

Jeg har et håb om, at et af resultaterne af Golfkrigen vil blive igangsætning af en demokratiseringsproces i samtlige arabiske lande. Dette kunne måske tage brodden af Mellemøsten som fjendebillede. Det skal derefter blive interessant at se, hvor og hvornår næste fjendebillede dannes.

*Nadia Bawalsa*

*NB: Mit indlæg må på ingen måde tolkes som et indpakket forsvar for Iraqs overgreb på Kuwait, som jeg kun kan tage afstand fra, men udelukkende som en bøn om en mere nuanceret holdning til og præsentation af kulturmønstre og adfærd, som er os fremmed.*

# SKOLEN SOM ARBEJDSPLADS

## Elevstatistik

Det samlede elevtal ved skoleårets start var 687, klassetallet 28. I gymnasiet var der 333 piger og 185 drenge, på HF 124 piger og 45 drenge. Opstillingen viser, hvorledes eleverne pr. 1. september 1990 var fordelt på klasser.

1.g Sproglig linje	:	3 klasser med 79 elever
1.g Matematisk linje	:	4 klasser med 104 elever
2.g Sproglig linje	:	3 klasser med 71 elever
2.g Matematisk linje	:	4 klasser med 104 elever
3.g Sproglig linje	:	3 klasser med 64 elever
3.g Matematisk linje	:	4 klasser med 96 elever
Gymnasiet i alt	:	21 klasser med 518 elever
1.HF	:	3 klasser med 83 elever
2.HF	:	4 klasser med 86 elever
HF i alt	:	7 klasser med 169 elever
Skolen i alt	:	28 klasser med 687 elever

Den gennemsnitlige klassekvotient var i gymnasiet 24,67 (21 klasser), og på HF 24,14.

På HF oprettedes der pr. 1. januar 1991 tilvalghold i engelsk, fransk, russisk, spansk og fysik.

2. HF'erne fordelte sig på følgende tilvalg: engelsk, fransk, russisk, spansk, datalære, samfundsfag, biologi, matematik, fysik, kemi, psykologi, idræt og formning.

På HF vil der i skoleåret 1991/92 være oprettet følgende tilvalgs hold: engelsk, tysk, fransk, spansk, russisk, datalære, samfundsfag, biologi, matematik, fysik, kemi, psykologi, musik, idræt og billedkunst.

Pr. 1. august 1991 oprettes der ved skolen 3 nye 1.g-klasser på den sproglige linie, 4 nye 1.g-klasser på den matematiske linie samt 4 nye 1.HF- klasser.

Klassetallet bliver således uændret 28, idet 10 klasser (3 sproglige og 4 matematiske samt 4 HF) forlader skolen i juni 1991. Ved optagelsen til 1.g foråret 1991 var det nødvendigt af afvise 9 sproglige, 4 matematiske og 27 HF ansøgere på grund af pladsmangel. De kommende 2.g'ere har på grund af 3 sproglige og 4 matematiske klasser fordelt sig således på valgholdene på højt niveau: 1 musik, 2 samfundsfag, 1 kemi, 1 fransk overgangsordning, 1 latin og 1 biologi.

De kommende 3.g'ere har på grundlag af 3 sproglige og 4 matematiske klasser fordelt sig således på valgholdene på højt niveau: 1 musik, 2 samfundsfag, 1 fransk overgangsordning, 1 fransk begynder, 1 spansk, 1 russisk, 1 kemi, 1 biologi, 4 engelsk, 1 tysk fortsætter, 1 fysik og 4 matematik. På mellemniveau oprettes: 2 biologi, 2 billedkunst, 1 datalogi, 1 design, 1 filosofi, 1 idræt, 1 musik, 1 samfundsfag, 1 kemi, 1 geografi, 1 matematik og 1 erhvervsøkonomi.

*Anne-Dorte Nielsen*



## Skolens Administration

Rektor	: Rektor Ulla Kürstein Jensen
Rektors stedfortræder	: Lektor Anne-Dorte Nielsen
Forkvinde for pædagogisk råd	: Lise Nørgaard
Inspektion	: Lektor Anne-Dorte Nielsen : Lektor Jens Peder Pedersen : Lektor Aage Schmidt
Boginspektør	: Lektor Jens Peder Pedersen
Biologisk samling	: Lektor Anker Clausen
Fysisk samling	: Lektor Hans Henrik Lyngø Ottosen
Geografisk samling	: Adjunkt Søren Munthe
Kemisk samling	: Adjunkt Johanne Jensen
AV-inspektion	: Adjunkt Angela Schou : Lektor Jørgen Pedersen
Bibliotek	: Lektor Bjarne Troelsen
Skemalægning	: Lektor Henning Jensen : Lektor Bent Marschner
Studievejledere i gymnasiet	: Adjunkt Søren Frei : Lektor Henning Jensen : Lektor Jette Bay Rasmussen
Studievejledere HF	: Lektor Berit Haugaard : Adjunkt Mads Møllgaard
Datavejleder	: Adjunkt Karin Olesen
Sikkerhedsrepræsentant	: Lektor Kaj Kunstmann
Studielektor	: Lektor Kaj Kunstmann
Sekretærer	: Assistent Jytte Echtermeyer : Assistent Kirsten Hansen : Assistent Bente Bo Orlien
Pedel	: Mark Pedersen
Pedelmedhjælper	: Kurt Lundgren Knudsen
Kantinen	: Jytte Jensen
Lærerkøkkenet	: Jette Eriksen.

## Lærerkollegiet

Ved skoleårets start opnåede følgende fast ansættelse:

cand.mag. Ulrik Damgård Eskildsen, cand.mag. Jens Kampmann og cand.mag. Ivan Ladegaard.

Ud over skolens faste stab af lærere har der i hele skoleåret 1990/91 været undervist af følgende:

cand.mag. Poul Eriksen (religion og geografi), cand.mag. Lena Hansen (fransk og spansk), cand.mag. Uffe Steen Pedersen (dansk, filosofi og historie), cand.phil. Agnes Schmidt Rosell (musik og idræt), cand.phil. Anette Møller Svendsen (musik), cand.mag. Birgitte Leth Sørensen (dansk og engelsk) og cand.mag. Niels Christian Thostrup (samfundsfag og geografi).

Som timelærere i instrumentalmusik på HF-tilvalg fungerede Jan Granfeldt Thomsen (guitar), Anette Møller Svendsen (klaver) og Inge Dorete Birkemose (klaver).

Under adjunkt Johanne Jensens barselsorlov har cand.scient. Marianne Jørgensen undervist i biologi. Under adjunkt Judith Jensens barselsorlov har cand.mag. Jens Viggo Fjord Nielsen undervist i spansk og cand.mag. Lisbet Jørgensen i engelsk. Cand.mag. Ole Uttrup Hansen har undervist i musik under cand.phil. Anette Møller Svendsens barselsorlov og idrætslærer Jette Jacobsen har som barselsvikar for cand.phil. Agnes Schmidt Rosell undervist i idræt.

Kursus i praktisk undervisningsfærdighed (pædagogikum) blev i dette skoleår gennemført ved Aalborg Katedralskole af: cand.scient. Poul Henrik Wiene (fysik i efteråret og matematik i foråret) og cand.scient. Mogens Christensen (fransk i efteråret og tysk i foråret). Begge havde studielektor Kaj Kunstmann som tilsynsførende.

*Kü*

## Skolens lærere pr. 1. august 1990

LA	Adjunkt Lene Andersen, tysk/dansk
CA	Lektor Claus Andresen, historie/samfundsfag
BB	Adjunkt Birgit Bak, biologi/idræt
Be	Lektor Verner Beck, matematik/fysik/naturfag
DB	Lektor Inge Dorete Birkemose, musik
GB	Adjunkt Gunhild Boysen, fransk/tysk
IB	Lektor Inge Busse, dansk/tysk
VB	Lektor Vibeke Bøgh, historie/dansk
DC	Adjunkt Dorthe Christensen, historie/samfundsfag
AC	Lektor Anker Clausen, biologi
E	Lektor Jens Ejsing, fysik/matematik/naturfag
HE	Adjunkt Henning Erhardsen, engelsk/dansk
KBE	Lektor Karen Bonde Eriksen, dansk/psykologi
PE	Årsvikar Poul Eriksen, religion/geografi
UE	Adjunkt Ulrik Eskildsen, tysk/idræt
ME	Adjunkt Mette Ewald, dansk/musik
SF	Adjunkt Søren Frei, latin/oldtidskundskab
TF	Adjunkt Torben Frische, dansk/oldtidskundskab
JF	Adjunkt John Frismodt, engelsk/idræt
MF	Adjunkt Marianne Frøsig, biologi/dansk/teknikfag
HBH	Lektor Hanne Brøgger Hansen, dansk/religion
LH	Årsvikar Lena Hansen, fransk/spansk
H	Lektor Berit Haugaard, engelsk/idræt
AH	Adjunkt Anne Hindkjær, dansk/idræt
TH	Adjunkt Torben Hjorth, engelsk/historie
Hv	Lektor Karsten Hviid, historie/fransk
J	Lektor Henning Jensen, matematik
Jo	Adjunkt Johanne Jensen, biologi/kemi/naturfag
JJ	Adjunkt Judith Jensen, engelsk/spansk
KW	Adjunkt Kirsten Windfelt Jensen, fransk/billedkunst/design
Kü	Rektor Ulla Kürstein, matematik/fysik/naturfag
NLJ	Lektor Niels Lauge Jørgensen, geografi/samfundsfag
JK	Adjunkt Jens Kampmann, billedkunst/engelsk/design
K	Lektor Kaj Kunstmann, kemi/matematik/naturfag
IL	Adjunkt Ivan Ladegaard, dansk/religion
L	Lektor Arne Lietzen, musik/historie
BM	Lektor Bent Marschner, engelsk/idræt

UM	Adjunkt Ulla Mortensen, historie/dansk
SM	Adjunkt Søren Munthe, kemi/geografi/naturfag
MM	Adjunkt Mads Møllgaard, dansk/idræt
ADN	Lektor Anne-Dorte Nielsen, fransk/spansk
Rø	Lektor Jette Røddik Nielsen, historie/engelsk
LN	Adjunkt Lise Nørgaard, tysk/matematik
OI	Adjunkt Karin Olesen, matematik/datalære
O	Adjunkt Kirsten Olesen, samfundsfag/idræt
Ot	Lektor Hans Ottosen, fysik/matematik/naturfag
JPP	Lektor Jens Peder Pedersen, historie/religion/oldtidsk.
JøP	Lektor Jørgen Pedersen, historie/engelsk
KP	Adjunkt Karen Kirk Pedersen, engelsk/spansk
UP	Årsvikar Uffe Steen Pedersen, dansk
ILP	Lektor Inge-Lise Petersen, fransk/matematik
R	Lektor Børge Rasmussen, matematik/fysik/naturfag
JBR	Lektor Jette Bay Rasmussen, engelsk
AR	Årsvikar Agnes Rosell, musik/idræt
KS	Lektor Kristen Sandahl, dansk/fransk
ABS	Adjunkt Aase Bregnedal Schaltz, fransk/idræt
AaS	Lektor Aage Schmidt, samfundsfag/historie
AS	Adjunkt Angela Schou, tysk/russisk
SS	Lektor Søren Skytte, fysik/matematik/naturfag
Sp	Lektor Birgith Springborg, matematik
TS	Lektor Niels Thyge Steffensen, geografi
AMS	Årsvikar Anette Møller Svendsen, musik
BS	Lektor Bent Sørensen, fysik/matematik/naturfag
BLS	Adjunkt Birgitte Leth Sørensen, dansk/engelsk
JS	Adjunkt Jørgen Sørensen, fysik/matematik/naturfag
PS	Lektor Preben Sørensen, dansk/russisk
RS	Adjunkt Ralf Sørensen, biologi
NT	Årsvikar Niels Thostrup, samfundsfag/geografi
T	Lektor Bjarne Troelsen, dansk/religion/oldtidskundskab
Vi	Adjunkt Kim Vilstrup, tysk/latin
AV	Adjunkt Allan Vokstrup, dansk/formning
EW	Lektor Eva Wulff, engelsk



**FREDAG DEN 7. SEPTEMBER 1990**

*Foto: Grethe Dahl ▶*





## I anledning af jubilæet ...

Redaktionen har søgt at samle indtryk fra de festlige dage i september, hvor skolen fejrede sit 450 års jubilæum. Omend kalejdoskopiske håber vi, at bidragene kan være med til at cementere det indtryk, at det var nogle festlige dage.

### Fødseldagsreceptionen.

Endelig oprandt den store dag. Efter måneders hektiske forberedelser kunne Aalborg Katedralskole fejre sit 450 års jubilæum.

Festivitassen begyndte med en reception i sportshallen, hvor elever, personale, skolens venner samt repræsentanter for amt og ministerium var indbudt.

Ikke mindst eleverne bidrog til, at arrangementet fik et både historisk og nutidigt indhold.

Allerede ved ankomsten blev gæsterne mødt af en lille gruppe peblinge, som under afsyngelse af latinske klagesange håbede på en almisse til fremtidig fotokopiafgift.

Senere uropførte en stor del af skolens nuværende elever en kantate, som var skabt specielt til denne lejlighed. Elevernes begejstring over musik og tekst smittede i høj grad af på tilhørerne.

Også skolens lærere bidrog til underholdningen med en eventyrrevy, hvor Bertel Hardware kæmpede heroisk for at få sin stedsøn til at indgå en alliance med et profitabelt EF-parti. Efter bifaldet at dømme gik pointerne rent ind, og selv undervisningsminister Bertel Haarder syntes at more sig.

Men der var også taler. Blandt andet af skolens to forhenværende rektorer Kaj Løber og Henning Spure Nielsen, som med ord og utraditionelle gaver hyldede skolen.

Efter yderligere taler og gaveoverrækkelse fra skolens venner traktede eleverne med punch og en hjemmebagt MEGA- kagemand - en festlig afslutning på jubilæets første arrangement.

*Karen Bonde Eriksen og Preben Sørensen*

Foto: Jens Astrup ▶



## Open Air på Katedralskolen

Skolens 450 års jubilæum blev også fejret behørigt af skolens nuværende elever, idet vi fredag d. 7 september afholdt Open Air på sportspladsen ved skolen.

Vi tog en stor chance, da vi i foråret besluttede at lave et udendørs arrangement, men vi troede hele tiden på ideen og håbede på vejrguderne gunst.

Dagene op til fik dog vores hjerter til at banke: spredte byger, lidt titende solskin og ikke for meget blæst. Da dagen oprandt, havde jeg mere lyst til at finde en pistol end at tage ind på skolen: Det øsregnede, og vi kunne forudse, at selvom vi havde solgt de fleste billetter i forsalg kunne det blive meget svært at fastholde tilskuerne til ca. 7 timers musik. Vi satte dog vores lid til, dels at vejrguderne skulle blive venligere stemt op ad dagen, dels til det store telt, som 2x heroisk havde kæmpet med at få stillet op.

Og guderne blev mildere! Mens vi holdt lydprøve under Bertel Haarders tale i sportshallen klarede det op, og da Auscultation gik på scenen kom solen frem. Den holdt sig på himlen og skabte en meget lun stemning, mens Hang Over, Ten to Death, Ancient Tribe og til dels Uhæmmet Jysk spillede, og først da hovednavnet Effy og Eliten spillede endte det hele i bedste Roskilde-stil i regnvejr og mudderbad.

Selvom arrangementet gav underskud (fingeren til dem, der smuglede øl ind) synes vi fra arrangørside, at det blev alletiders festival og et værdigt nutidigt indslag i festligholdelsen af 450-årsjubilæet.

En tak til alle deltagerne fra os, der knoklede med af få det til at køre, og særskilt tak til naboerne, som holdt P.A. udstyret fra Midtjylland ud.

På vegne af Ydun, aktivisterne og lærerne

*Allan Vokstrup*

## Festen for gamle elever og tidligere lærere

Forberedelserne til denne store fest begyndte allerede i 1987, da daværende rektor Henning Spure Nielsen tog initiativ til forberedelserne, og selv om vi mente at vi var ude i god tid med at bestille Aalborghallen en lørdag i september 1990 var hallen optaget 3 ud af 4 lørdage, og datoen d. 8/9 1990 blev af den grund bestemt, som den dag det store gilde skulle stå.

I starten af skoleåret 89/90 blev der nedsat et festudvalg, der skulle stå for selve forberedelserne. Vi havde tidligt besluttet, at vi ville forsøge at nå ud til så mange som muligt med budskabet om festens afholdelse. For at nå dette mål valgte vi at opspore mindst en elev fra hver klasse fra hver årgang tilbage til 1922. Dette blev et større detektivarbejde, end vi havde forestillet os. Men alt i alt et arbejde, som både var meget spændende og meget givtigt. Desværre var ikke alle de "tilfældigt" fundne lige villige til at opspore og videresende materialet, hvorfor nogle årgange var dårligt informeret. Derfor blev der af flere omgange også informeret i dagspressen både via annoncer, artikler og kronikker om skolens historie. Selv om vi beklageligvis ikke nåede ud til alle, nåede vores budskab verden rundt. Der var således deltagere fra 11 lande i Europa, fra Grønland, USA og Singapore.

Det springende punkt var imidlertid: Hvad skulle en sådan aften indeholde? Hvad forventer man af en sådan fest, når man kommer fra den anden side af kloden eller fjorden, når man er 18 eller 88, når man er gammel elev eller lærer? Det vigtigste var vel at møde gamle bekendte under passende rammer. Der skulle være taler, sang, musik, mad og glade mennesker. Talerne skulle være formelle og uformelle, sangene højtidelige og uhøjtidelige, musikken for gamle og unge, og maden skulle alle kunne lide. Nogle svære krav at opfylde. Det lykkedes med hjælp fra store dele af skolens personale, nuværende elevgruppe og dygtig bistand fra Papegøjehavens restauratør Peter Mouritzen at sammensætte et program, der kunne rumme det hele.

Sidste og hektiske del af forberedelserne var bordplanen for ca. 1150 mennesker, der skulle fordeles efter klasser og årgange og samtidig skulle der tages højde for bordstørrelser, placering i forhold til musikken og maden. Ekstra kompliceret blev det, da der indtil få timer før



festen til stadighed meldte sig nye deltagere, som vi forsøgte at få plads til. Ganske få blev afvist til spisningen, da de forsøgte at købe billet ved selve festens start.

Egentlig startede dagen med åbent hus på skolen om eftermiddagen, hvor der samtidig var afhentning af billetter til den store fest om aftenen. Der var ivrig valfart til skolen fra kl. 13.00, og udbrud som: ”Jammen, er det ikke....?” efterfulgt af håndtryk og omfavnelser var en hyppig oplevelse.

Mange havde ikke set hinanden siden eksamen 1922, 1935, 1947, 1963 osv. og mødte denne eftermiddag så pludselig en gammel sidekammerat eller kæreste fra dengang..Billederne på skolens gang af diverse studenterårgange blev grundigt studeret og personerne herpå blev næsten levendegjort.

Mange nød tillige gensynet med den gamle skole og benyttede sig af det gode vejr til en passiar og en øl i skolegården.

Om aftenen samledes man så i Aalborghallen, hvor der først blev budt på en velkomstdrink, og hvor det fra start var muligt at træffe ”sin” årgang, før dørene blev slået op til den store sal, som var smukt pyntet og oplyst af ene levende lys.

Som optakt til festen i hallen bød rektor Ulla Kürstein Jensen velkommen og en lille skare af skolens lærere sang dele af kantaten skrevet i forbindelse med indvielse af bygningerne i Sct. Jørgensgade i 1889. Skolens store elevkor leverede herefter deres bidrag, nemlig den nye kantate skrevet i forbindelse med dette 450 års jubilæum.

Fra Washington kom festens hovedtaler, Sven Burmester, som formåede via sin tale at få alle disse ”gamle” Aalborgensere til at føle, at Aalborg var verdens navle.

Under middagen blev gæsterne underholdt med stille musik fremført af lektor Arne Lietzen på flygel, mens snakken gik ved bordene om ”dengang”.

Endelig blev ballet åbnet på hallens store scene, hvor en del af skolens 3.g elever indledte dansen til musik med gruppen "Chili", hvis muntre rytmer hurtigt lokkede mange op på dansegulvet.

Senere gjorde jazzorkesteret "Gabadela" sin entre og formåede ligeledes at få folk op fra stolene og ud på dansegulvet.

I "garderobegaden" var der senere på aftenen dans til gruppen "Rockmaskinen", som mere var beregnet på de unge deltagere, hvilket dog ikke hindrede de "ældre" i at deltage.

Det blev en dejlig fest og en særlig aften, som man sent glemmer, hvilket også mange af deltagerne har givet udtryk for. Skolen har modtaget breve og blomster med tak for arrangementet; dette har varmet meget og medvirket til, at det var alle anstrengelserne værd.

Festudvalget foreslår derfor, at næste fest bliver september år 2000 og at vi herefter mødes hvert 10. år til gensyn og glæde.

*Lise Nørgaard.*

## Lærer comeback

Hvordan var det så igen at side på katederet efter 15 års otium? Egentlig ikke så meget anderledes end i de gode gamle dage. Man kunne nok mærke, at eleverne havde færre forkundskaber på visse områder. f. eks. nordisk mytologi, der jo var børnelærdom for tidlige generationer. Til gengæld ved de meget mere på andre felter. Var de også endnu mere tilbøjelige til at mumle i stedet for at tale tydeligt, eller var det mig, der ikke havde samme høreelse som før? Så meget større var da glæden over, at der dog var nogle, der talte så klart, at man forstod hvert ord - jeg mindes med glæde Marianne!

Tider skifter, moden skifter, omgangsformer skifter; men bag alt det udvendige er eleverne såmænd de samme elskværdige og modtagelige unge mennesker, som de altid har været. De timer, jeg havde med dem i jubilæumsugen blev derfor - i al fald for mig - en oplevelse, Jeg mindes med taknemmelighed. Jeg håber, at eleverne gør det samme!

*Svend Sørensen, katedralskolelærer 1935-75.*

*Foto: Grethe Dahl ▶*





## Stedet og tiden

Aalborg Katedralskole har en 100 år gammel kantate, og selvom tiden for længst er løbet fra værkets tone- (og) sprog, er selvsamme kantate ofte blevet støvet af, pudset op og genbrugt ved diverse lejligheder. Sidst i forbindelse med festligholdelsen af hovedbygningens 100 års fødselsdag.

Skulle Katedralskolens 450 års jubilæum også kunne høres, krævede det et musikværk af en ganske anden dynamisk og tidssvarende kaliber. Især hvis eleverne skulle være med.

Adskillige fonde og instanser blev ansøgt om støtte. Kunstfonden afviste vores ansøgning med begrundelsen: af lejlighedskompositioner ikke regnedes for Kunst. C. W. Obelfonden valgte i stedet at støtte en af skolens bogudgivelser. Amtet var imødekommende, og skolens fødselsdagsfestudvalg supplerede med et betragteligt beløb. Økonomien var således i orden. Nu manglede vi blot en komponist og en tekstforfatter. Valget faldt på Jens Johansen, Kordirigent, komponist, universitetslektor og århusianer. Teksten overlod han til Morten Kyndrup.

”Stedet og tiden” blev resultatet. Et lettilgængeligt og fængende rytmisk korværk, som 200 velsyngende, til tider rappende og konstant engagerende elever tilegnede sig i løbet af ganske få uger.

Kantaten opførtes 2 gange i forbindelse med jubilæet. På skolen og dagen derpå i Aalborghallen. Begge gange med komponisten som dirigent.

Få måneder efter jubilæet udgav musikforlaget Egtved korværket, oven i købet i abonnementsserien, hvilket betyder at stort set alle gymnasier, skoler og musiklærere ligger inde med et eksemplar af vores kantate. Det forlyder også, at enkelte gymnasier allerede har været på strandhugst og har opført dele af ”Stedet og tiden”.

Succesen kom i hus, og derfor var vi også noget betænkelige, da forskellige personer opfordrede os til at afholde endnu en koncert. Denne gang med forældre som publikum. Hvis vi skulle kunne engagere og motivere de mange elever endnu en gang, ville det være nød-

vendigt at piben fik en anden lyd. Koncerten skulle med andre ord tilføjes et perspektiv ud over det at genopføre kantaten.

Gunner Pedersen, kordirigent og medarbejder ved DR's nordjyske afdeling blev kontaktet. Han var meget interesseret i at optage korværket. Eleverne støttede projektet. Den 5. december mødtes et kor på 150 elever DR. Mødet fandt sted på Aalborghus gymnasium, der ganske uden videre stillede deres sal til rådighed. Jens Johansen dukkede igen op og blev modtaget af et topmotiveret kor. Lydoptagelsen krævede dyb koncentration af de mange medvirkende. Et suk, et øjenbryn, der løftedes, kunne betyde, at hele optagelsen måtte gøres om. Det var pragtfuldt af opleve 150 elever arbejde så disciplineret i 8 stive klokketimer. Og hvad der var endnu skønnere: Koret var blevet dygtigere. Så måske bygges der videre på samme "kormateriale" næste år. Det har vi overvejet ....

*Anette Møller Svendsen og Mette Ewald*



## Biblioteket

Skolens 450 års jubilæum i september gav naturligt nok anledning til en sand gaveregn, hvoraf nogle forsvarlige stænk også nåede biblioteket. Blandt de mere sjældne boggaver, der påkalder sig en særlig opmærksomhed, kan nævnes originaludgaverne af Grundtvigs forordninger af de to store historieværker fra middelalderen, Saxos Danmarks Krønike og Snorres Norges Konge Krønike fra hhv. 1818 og 1819, som skolens tidligere rektor, Henning Spure Nielsen, der nu er rektor på Århus Katedralskole, havde med som gave fra sin nye arbejdsplads.

En bog fra 1593, en samling latinske taler af en vis Marcus Antonius Maioragius (formodentlig en renæssance-retoriker), forsynet med Katedralskolens gamle stempel, fandt ved jubilæet tilbage til skolens bibliotek takket være direktør, cand. pharm. N. E. Justesen (student 1945), som har fundet og skænket bogen. Den blev i 1943 solgt til Rosenkilde & Bagers Antikvariat sammen med en lang række andre gamle bøger for at skaffe penge til indkøb af nødvendig ny litteratur!

En pengegave fra en af skolens tidligere lærere, lektor Hugo Madsen, er blevet brugt som hjælp til indkøb af en anden spændende gammel bog med tilknytning til skolen, en afskrift af en af 1700-tallets mest kendte regnebøger af Christian Cramer, skrevet med kunstfærdig håndskrift af Albreth Nyegaard i Aalborg Skole i 1802, altså formodentlig en gammel elev. Bogen blev tilbudt os af en københavnsk antikvarboghandler, og bl.a. takket være pengegaven fra Hugo Madsen havde vi mulighed for at købe den.

Herudover modtog vi boggaver fra lektor Svend Sørensen, en række tidligere elever (Kamma Mayntzhusen, Ragnhild Larsen, Ingrid Lønborg, Bente Wolff-Seedorff, fra rektorerne ved de andre gymnasier i Aalborg og Nørresundby samt fra Klostermarksskolen, Kristiansand Katedralskole og Huset.

Uden forbindelse med jubilæet har vi i årets løb modtaget gaver fra lektor Svend Sørensen (privat udgivne erindringer), fra nuværende lærere på skolen, Søren Munthe og Søren Frei, fra bibliotekaren på Odense Katedralskole (som tak for lån af nogle af vore gamle hånd-

skrifter til studiebrug) og fra Kinder- und Jugendsportschule i Rostock, hvorfra nogle elever og lærere besøgte os i foråret. Det kgl. danske Videnskabernes Selskab har også i år tilsendt os deres publikationer, ligesom vi som sædvanligt har modtaget Folketingets Ombudsmands Beretning for det forløbne år.

Vi siger mange tak for alle disse gaver.

For egne sparsomme midler har vi i skoleåret 1990-91 indkøbt ca. 400 nye bøger til biblioteket.

I forbindelse med jubilæet arrangerede biblioteket en udstilling af de mest spændende af vore gamle bøger og håndskrifter, som vakte en del opmærksomhed blandt de mange gæster, der besøgte skolen.

To af skolens elever, Thomas Nielsen, 2z og Søren Giessing, 3y har hjulpet til med de daglige funktioner i biblioteket.

*Bjarne Troelsen*



## **Pædagogisk dag**

Fredag den 1. februar fik eleverne tidligt fri, medens lærerne blev på skolen til en såkaldt pædagogisk dag. Vi har som lærere med jævne mellemrum behov for at gøre op med os selv, hvilke mål vi har med at undervise ud over de rent faglige. Cand. psych. Sten Clod Poulsen optrådte som igangsætter. Selv om vi på mange områder var uenige med ham, påpegede han nogle karakteristiske egenskaber hos os, som er specielle for lærere.

Vi håber med sådanne dage at bevidstgøre lærerkollegiet om behovet for pædagogisk fornyelse og et forbedret arbejdsklima til gavn for en levende skole, hvor udviklingen ikke bare tilfældigt fortsætter, men hvor vi aktivt er med til at påvirke udviklingen.

Dagen blev fulgt op af et aftenmøde lige efter påske, ligesom der til september vil blive holdt en pædagogisk weekend i Blokhush.

*Kaj Kunstmann*

## **Heavy energi og kraftigt slid**

Flere nye musikgrupper har i årets løb set dagens lys. "Neurotic kids on the run" "Moralsk oprustning" m.fl. Musikken har imidlertid samme heavy karakter, og kan høres i og (langt) uden for musiklokalerne i eftermiddagstimerne.

Skolen har nemlig en ordning, der går ud på, at grupper kan låne lokaler og instrumenter om eftermiddagen mod at passe ordentligt på samme. Til gengæld har skolens andre elever nydt godt af grupperne ved forskellige festlige lejligheder. Introduktionsarrangementet i skoleårets start. Musikfestivalen i forbindelse med skolens 450 års jubilæum. Fødselsdagsfesten i foråret, samt skolefester i øvrigt.

Det vil der også være mulighed for næste år. Med to vigtige undtagelser. For det første vil lokalerne i mindre omfang være optaget af musikkundervisning, som Aalborg Musikskole vil tilbyde os. Spilletiden for grupperne i frivillig musik vil derfor blive indskrænket. For det andet vil det blive pålagt enkelte elever at udbedre mindre skavanker (f.eks. skift af trommeskind, guitarstreng m.m.) Instrumenterne skal nemlig være i orden, når de skal bruges i musiktimerne.

*Mette Ewald*



Handwritten signature or initials.

## Idræt

Katedralskolen har i 90/91 tilbudt frivillig idrætsundervisning i atletik, basketball, volleyball, fodbold, håndbold og work-out. Undervisningen, der finder sted efter skoletid, henvender sig til alle elever, der har interesse, tid og lyst til at dyrke en idrætsdisciplin i samvær med andre gymnasie- og HF-elever. Den frivillige idræt fungerer således, såvel fagligt som socialt, som et vigtigt supplement til skolens idrætsundervisning. Tilbuddet om undervisning i frivillig idræt udnyttes år efter år af cirka en tredjedel af skolens elever.

I forlængelse af den frivillige idrætsundervisning har hold fra skolen traditionen tro deltaget i konkurrencer med andre gymnasier, og ud over glæden ved at være med har de også kunnet glæde sig over flotte resultater og placeringer. I drengenes basketballturnering vandt alle tre hold deres indledende stævne, men de måtte se sig besejret af stærkere modstandere i regionsfinalerne, hvoraf den ene - ligesom det indledende stævne - blev afviklet i vores egen hal.

Volleyballholdene - både drenge og piger - tog ubeskedent for sig af topplaceringer i de indledende runder. Ved pigernes første stævne, hvor vi selv lagde hal til, vandt alle vore tre hold, og ved regionsfinalen kvalificerede 3.g-pigerne sig oven i købet til landsfinalen i Silkeborg med de otte bedste gymnasiehold i Danmark. Trods gode muligheder for en "medaljeplacering" blev det sluttelig til en ærefuld femteplads.

Traditionen tro deltog skolen med to hold i den årlige håndboldturnering for piger. Forsøgsvis var aldersgrænserne ophævet, og der blev spillet i to grupper. Baggrunden for forsøget var, at det også gav små skoler mulighed for at stille hold. Vi deltog i et stævne på Thisted Gymnasium, hvor også Viborg Amtsgymnasium, Viborg Katedralskole, Lemvig, Dronninglund og Thisted stillede hold. I gruppe A tabte vi 11-3 til Viborg Katedralskole, men vandt 6-4 over Lemvig i en særdeles velspillet kamp. P.g.a. pointslighed blandt alle hold i puljen, og p.g.a. vores lave målscore, måtte vi nøjes med en kamp om 5.pladsen. Kampen blev en nedtur - vi tabte 11-7 til Viborg Amtsgymnasium. I gruppe B deltog fem hold, og der blev spillet alle mod alle. Desværre tabte vort hold alle dets kampe.



Drengenes fodboldturnering blev for tredje gang på bare fem år vundet af Aalborg Katedralskole, der dermed sikrede sig pokalen til ejendom. Vi vandt 2-1 over Aalborghus, spillede 1-1 mod Hasseris og vandt 13-2 på hjemmebane over årets storfavoritter fra Nørresundby.

I pigernes fodboldturnering kunne man endnu engang glæde sig over meget velspillede og jævnbyrdige kampe. Desværre lykkedes det ikke for vort pigehold at genvinde pokalen, da vi tabte første kamp 4-1 til Hasseris. I kampen om tredjepladsen vandt vi 1-0 på hjemmebane over Aalborghus. Rikke fra 2u blev matchvinder, da hun fem minutter før tid hamrede bolden i nettet og dermed scorede sit livs første fodboldmål.

Skoleårets allerførste stævne foregik i Skive, hvor vi på en meget regnfuld dag afholdt atletikstævne på byens cindersstadion. Katedralskolen blev nummer tre med det herrehold, vi havde med. Peter Buhrmann fra 3b leverede dagens fornemste resultat, da han, på trods af den våde bane, satte personlig rekord med 1,92m i højdespring.

Lidt i udkanten af den frivillige idræt, men også med idrætslærerne som organisatoriske og aktive deltagere, befinder den årlige romatch på Limfjorden sig. Igen i år fik vi i hast lige efter skoleårets start stablet et lærer- og et elevhold på benene, så der også blev tid til nogle træningsture på fjorden inden dysten med de andre Aalborg-gymnasier. Under højt kvalificeret og meget håndfast ledelse af Aalborg Roklubs trænere var vores lærerhold i år virkelig blevet bragt i respektabel form, men ak - vejrguderne forhindrede gennemførelsen af lærernes dyst. I den høje sø blev elevholdet fra Katedralskolen nummer to og nåede som de øvrige deltagere velbeholdent (men langt fra tørskoede) i land. Til gengæld lykkedes det for lærerne at vinde de klassiske fodboldopgør mod såvel lærerholdet fra Nørresundby som det fra Kristianssand. Det første er nærmest blevet en tradition, hvorimod en sejr over Kristianssand stadig må betragtes som en glædelig overraskelse.

Med stort engagement blev der gået til sagen i de to klasseturneringer i henholdsvis indendørs fodbold og volleyball, som aktive elever fra 2y og 1y påtog sig at arrangere i marts og april måned. Fodboldturneringen blev i år vundet af 3x, og i volleyballturneringen trak 3y det længste strå i finalen mod 3z.



Afslutningsvis kan det nævnes, at vi som idrætslærere glæder os over, at så mange af skolens elever vælger idræt som fag på mellemniveau eller HF-tilvalg. I skoleåret 91/92 er der 24 HF- elever, der har idræt på tilvalg. 24 gymnasieelever skal have idræt på mellemniveau.

*Kirsten Olesen Ulrik Eskildsen Mads Møllgaard*

## **KFS - gruppen**

KFS - Kristeligt Forbund for studerende - vil som de foregående år også i år samle unge kristne og alle andre, der måtte have lyst dertil, på Aalborg Katedralskole.

KFS er en landsdækkende studenterorganisation der bygger sit arbejde på Bibelen - Guds eget ord. Vi vil gerne bringe Bibelens budskab videre og samtidig orientere om, at der virkelig er en himmel og et helvede - en Gud og en Satan. I denne sammenhæng findes der ingen bløde mellemveje.

I det forgangne år har vi haft besøg af to kristne team der begge afholdt en morgensamling, hvor de fortalte om, hvad sand kristendom egentlig er. Desuden har disse to team også besøgt flere klasser hvor nysgerrigheden og spørgelysten har været stor.

I denne anledning skal der lyde en stor tak til rektor Ulla Kürstein og skolen som helhed, der har udvist stor velvillighed omkring vore arrangementer og samtidig stillet lokaler til rådighed.

KFS - gruppen samles hver mandag og onsdag i henholdsvis 10- og spiseafdelingen i lokalet umiddelbart før kantinen.

Alle er velkomne. Også dem der bare er nysgerrige.

*Ulrik Toft 2.b*





## INSTITUTIONERNE

### Aalborg Katedralskoles Bestyrelse

Som resultat af de nye styrelseslove for gymnasiet og HF-kursus m.v. blev der gennemført valg til skolens bestyrelse omkring årsskiftet 1990/91.

Den første bestyrelse for Aalborg Katedralskole fik følgende sammensætning:

Kirsten Krogh Jensen	udpeget af Nordjyllands Amt
Ole Jensen	udpeget af Aalborg Kommune
Anne Froberg	valgt af forældrene
Henrik Lehmann	valgt af forældrene
Ulla Olesen	valgt af forældrene
Povl Winding	valgt af forældrene
Lise Nørgaard	valgt af lærerne
Bjarne Troelsen	valgt af lærerne
Torsten Kjølby Nielsen	valgt af gymnasieeleverne
Michael Brix Bitsch	valgt af HF-eleverne
Bente Bo Orlien	valgt af det teknisk-administrative personale
Ulla Kürstein Jensen	rektor deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret og er sekretær for bestyrelsen.

Foråret har været travlt for bestyrelsen, og arbejdet har i høj grad været præget af her-og-nu beslutninger, der bl.a. har fastlagt det maksimale elevantal i de nye klasser, det kommende års fagudbud og ferieplan samt indeværende finansårs budget.

Det er bestyrelsens opfattelse, at skolens fagudbud har en væsentlig indflydelse på søgningen til skolen.

Bestyrelsen har derfor bestræbt sig på at etablere så stort og alsidigt et fagudbud som muligt.

Skolen har da også i år haft en meget tilfredsstillende søgning, og der oprettes i næste skoleår 3 sproglige, 4 matematiske og 4 HF-klasser.

Bevillingerne til skolen er imidlertid små, for små, og kun ved en meget stram økonomisk planlægning og den yderste sparsommelighed ved forbrug af midlerne har skolen mulighed for at opretholde sit fag-  
udbud.

Det vil bestyrelsen arbejde for, så skolen også i en fremtid med generelt faldende elevtal vil få en tilfredsstillende søgning.

*Henrik Lehmann*  
*Bestyrelsesformand*



## Lærerråd/Pædagogisk Råd

Fra 1. januar 1991 blev benævnelsen "Lærerråd" erstattet af "Pædagogisk Råd", hvilket dog ikke har haft nogen praktisk betydning, idet der stort set er arbejdet efter samme principper som i det foregående Lærerråd.

Medlemmer af Pædagogisk Råd er alle skolens lærere, og Rådet ledes af et forretningsudvalg bestående af fire lærere, som fordeler arbejdsopgaverne imellem sig. I møderne i Pædagogisk Råd deltager også repræsentanter fra elevrådet og fra det teknisk-administrative personale. Samtidig med overgangen til Pædagogisk Råd blev der etableret en skolebestyrelse, hvor en lærer samt formanden for Pædagogisk Råd sidder som repræsentanter for lærerne.

Pædagogisk Råd skal høres i sager vedrørende bl.a. antal af nye klasser, oprettelse af valghold, stillingsopslag, ekskursioner og studierejser, bygningsager og skolens budget.

For at varetage og behandle disse emner og poster på bedste måde er der under Pædagogisk Råd nedsat udvalg, som arbejder intenst med de pågældende sager for herefter at fremlægge udvalgets arbejde for Rådet.

I de fleste udvalg sidder der foruden lærere også elever og repræsentanter for teknisk-administrativt personale, idet demokratisk strukturering sættes højt på vores skole.

Forretningsudvalget er for tiden i færd med at udarbejde en ny forretningsorden for Pædagogisk Råd, som træder i kraft august 1991. Heri er der lagt op til en mindre omstrukturering af udvalgsarbejdet, således at ansvar for og videreførelse af dette arbejde lægges over på enkelte personer (formænd); dette skal ses som et yderligere "bidrag" til en demokratisk styring af skolen. Forretningsudvalget takker kolleger, andre medarbejdere og elevrepræsentanter for deres interesse og gode samarbejde.

*Inge Busse, Kaj Kunstmann, Lise Nørgaard, Jørgen Sørensen.*





## Elevrådet 90-91

Det må være med blandede følelser, vi ser tilbage på dette år. Ganske vist har vi fået gennemført noget, men m.h.t. engagement, er der meget, der mangler - hos os selv i elevrådet, og hos resten af eleverne.

I august lagde vi ud med en "introtur" for det nye elevråd. Det var vældig hyggeligt, men det faglige udbytte var knap så stort.

Skoleårets første tid var stærkt præget af jubilæumsforberedelser.

I efteråret blev vores energi hovedsageligt lagt i 2 store projekter: Vi nedsatte en "antibrugerbetalingaktionsgruppe", som sammen med Aalborghus Gymnasium bl.a. tog initiativ til en underskriftsindsamling mod brugerbetaling. De mere end 3000 underskrifter fra gymnasie/HF elever i Nordjylland blev overrakt amtet ved et amtsrådsmøde. På trods af det nedslående svar fra Bertel Hårder arbejdes der stadig med sagen.

Det andet store projekt var endnu engang "Operation Dagsværk". I dagene op til 8. november var tilstandene meget kaotiske, men resultatet var over al forventning. Flere elever end sædvanligt deltog i projektet, som denne gang var til fordel for Eritrea, og vores resultat var ca. 70.000 kr, hvilket er 25.000 mere end året før. Resten af året er bl.a. gået med at få lavet en ordning med elevaviser. Vi har haft DGS høring og har deltaget i landsmødet. Vi har forsøgt at få startet en Fredagscafé! Det er ikke lykkedes endnu, men det kommer!! Derudover har vi deltaget i det almindelige udvalgsarbejde.

I april prøvede vi som noget nyt at afholde en elevrådsfællestime. Hvorvidt den var vellykket eller ej kan diskuteres, men en hidtil uudtalt kritik fik mulighed for at komme op til overfladen. Næste års elevråd kan så forhåbentlig tage denne kritik til efterretning og gøre de pessimistiske udsigter for elevrådet til skamme.

Ønsket for næste år må være, at kommunikationen mellem elevrådet og den enkelte elev bliver bedre. Den skal helst blive bedre begge veje. Dels så den enkelte elev bliver bedre orienteret om rådets arbejde, og dels så elevrådet får den enkeltes ønsker og idéer, så det har noget at arbejde med - og for.

*På elevrådets vegne  
Dorte Qvist Gregersen*

## Fællesudvalget

Som kontaktorgan mellem rektor, pædagogisk råd og elever har fællesudvalget mange opgaver. En af de mere iøjnefaldende er at stå for fællesarrangementerne. I den sammenhæng er Katedralskolens 450 års jubilæum naturligvis blevet drøftet, og alle har været enige om at gøre en indsats for at fejre det. Udvalget beskæftiger sig også med temadagen, ferieplan, studiekredse og ordensregler. Her på skolen har det yderligere den opgave at træffe afgørelser i kantinespørgsmål.

Fællesudvalget har hidtil bestået af lærerrådsformanden og tre lærere, elevrådsformanden og tre elever, en repræsentant for det teknisk- og administrative personale og rektor, der er formand.

Fællesudvalget er ikke pligtigt i den nye HF- og gymnasiestruktur, men her var vi ikke i tvivl om, at det skulle bestå. Vi arbejder dog med nogle ændringer i dets struktur og kompetence, men også fremover vil udvalget komme til at løse en række opgaver af den type, det hidtil har givet sig af med.

*Kü*

## Aalborg Katedralskoles Fond af 22. november 1977

Ikke sjældent sker det, at elever og lærere på Aalborg Katedralskole som en naturlig del af skolens liv planlægger aktiviteter, der ikke vil kunne dækkes økonomisk inden for skolens almindelige budget eller fra andre steder. I en del tilfælde kan Fonden da yde økonomisk støtte.

Fondens kapital, i alt kr. 50.150 (pr. 31.7.90), består af likvide midler indestående på bankbog, obligationer og lån til kantinen, kr. 2.930, samt til trøjer med skolens bomærke påtrykt, kr. 11.469.

I dette skoleår har der været ydet lån til bl.a. Holberg komedie og fødselsdagsfest.

Ansøgninger om støtten fra Fonden indgives til dens bestyrelse, der består af skolens fællesudvalg og en ekstra - af elevrådet udpeget - elev.

*Kü*

## Aalborg Katedralskoles kantine

Kantinen har til formål billigst muligt af forsyne eleverne med nødvendigt mad og drikke, og helst friste dem til at købe lidt sundere, end de havde tænkt sig på forhånd. Den er en selvstændig økonomisk enhed, der ikke modtager tilskud fra nogen sider. Det er lykkedes at holde en forretning, der løber rundt uden at give mere i overskud, end hvad der er nødvendigt for at vedligeholde inventaret.

De vigtigste forandringer, der er sket i år, er, at der er blevet mulighed for at forøge medhjælpen, således at kantine kan have åben hele dagen og ikke som tidligere kun i frikvartererne. Dette er en stor fordel og har blandt andet været med til at formindske køproblemet, specielt i frokostpausen.

Kantinebestyrelsen, der har ansvaret for den daglige ledelse, har i dette skoleår bestået af Marianne Arfeldt 3u, Thomas Christensen 3y, Mikkel Essenbæk 3x, Anne-Dorte Nielsen og Hans Lyng Ottosen. Arbejdet har mest bestået i at vejlede den daglige ledelse med vareudbud og lignende samt være behjælpelig med reklame og forskellige praktiske opgaver. Da alle tre elever nu forlader skolen, udtræder de også af bestyrelsen. De takkes for deres vedholdende indsats igennem flere år.

*Hans Lyng Ottosen*

## Budgetudvalget

Samarbejdsudvalget sammensatte et budgetudvalg ved skoleårets begyndelse. Udvalget består af rektor, pedel og boginspektør fra ledelsen, Anny Munkholm fra rengøringspersonalet, Bente Orlien fra kontorpersonalet, Teddy Sørensen og Iben Søgård fra eleverne og Marianne Frøsig og Thyge Steffensen fra lærerne. Jens Peder Pedersen (boginsp.) er udvalgets sekretær.

Arbejdet i udvalget har været koncentreret om den til enhver tid udmeldte bevilling fra amtet omsat til et budget. Seneste ændring af bevillingen kom i december, så budgettet var klar fra budgetudvalget 14. januar 1991.

I forhold til 1990-regnskabet indeholder 1991-budgettet en væsentlig reduktion på kontoen for undervisningsmidler - fra over 920.000 kr. i 1990 til 625.000 kr. i 1991. Budgetudvalget har derfor opfordret til at væsentlige dele af de 700 elevers elevbetaling - i det omfang, de indløber - bruges på undervisningsmiddelkontoen.

*Thyge Steffensen*

## Aalborg Katedralskoles Lejrhytte i Hammer Bakker

Skoleåret er ved at være til ende, og det 55. afsnit i lejrhyttens krønike kan skrives.

Sidste år ved denne tid var det - sol og forår til trods - småt med lyspunkter: vi havde ingen vand, og slid og hårdhændet brug havde sat sig alt for tydelige triste spor i hytten, der igennem lang tid, i mere end én forstand, havde savnet en kærlig hånd.

Nu rinder vandet atter takket være en ny og temmelig bekostelig boring ved siden af den gamle. Og i marts gik vi så i gang indendørs: pejsestue og køjerum står nu hvide og nymalede, de øvrige rum følger snart efter, ligesom vi håber inden længe at få nye lofter i køkken og lederværelse. Og i sommerferien skal hytten så males udvendigt, så den står fin, til de nye elever kommer derud på introduktionstur i august.

Så er det op til jer elever, om jeres hytte også i årene fremover skal være et rart og indbydende sted at komme. Den bliver det kun, hvis I passer godt på den, mens I er derude.

Håbet er lysegrønt, ligesom træerne og buskene omkring lejrhytten lige nu.

Aage Schmidt er fortsat booking-chef, så det er ham, man skal henvende sig til, når man vil på tur derud. Jens Peder Pedersen varetager regnskaberne, og undertegnede har opsyn med hytten.

Vi glæder os til forhåbentlig mange elevbesøg derude i Bakkerne i det nye skoleår. Velkommen!

*Bent Marschner*

# FERIEPLAN FOR SKOLEÅRET 1991/92

For skoleåret 1991/92 er følgende fridage og ferier fastsat (de nævnte dage medregnes).

1991

Efterårsferie

mandag den 14. oktober til fredag den 18. oktober.

Juleferie

lørdag den 21. december til torsdag den 3. januar.

1992

Vinterferie

mandag den 17. februar til fredag den 21 februar.

Påskeferie

torsdag den 16. april til mandag den 20. april.

Store Bededag

fredag den 15. maj

Kristi Himmelfartsdag

torsdag den 28. maj

Grundlovsdag

fredag den 5. juni

Pinseferie

lørdag den 6. juni til mandag den 8. juni

Sommerferie

fra mandag den 22. juni



# DIMITTENDER

## Højere forberedelseseksamen 1990

### 2.HFp

Andersen, Annette  
Buchholtz, Pia Mai  
Busck, Ellen  
Christensen, Per  
Christensen, Vivian  
Gregersen, Jens  
Henriksen, Dorte Bjerregaard  
Jensen, Annette  
Jensen, Majbritt Holland  
Justesen, Helle Preuss  
Kristensen, Jonna Sølbæk  
Meling, Pia  
Møller, Camilla Vedel  
Møller Ingelise  
Müller, Kamilla Kronborg  
Nielsen, Mette Marie Maltha  
Nygård, Laila Bjerg  
Olesen, Trine Luther  
Poulsen, Karina Sander  
Rask, Tina  
Storgaard, Thomas  
Søndergaard, Thomas Kjær  
Traberg, Sanne Lund  
Wohlfarth, Kent Gudmund

### 2HFq

Andersen, Anne Kristina Schou  
Børsting, Margrethe Elise  
Christensen, Gitte  
Christensen, Gitte Doris  
Enghave, Torben  
Fridberg, Jacob  
Hecter, Lone  
Hejndorf, Henrik  
Hjulmand, Christian Gai  
Jensen, Lotte Buus  
Jensen, Tina Annette  
Jørgensen, Charlotte  
Kristoffersen, Carsten Bo Hedegaard

Madsen, Susanne Harlev  
Nielsen, Gitte  
Nielsen, Tina Lillethorup  
Nielsen, Torben Buchvoll  
Olsson, Gitte Tania  
Rasmussen, Naja Terese Søndergaard  
Rasmussen, Nina Haaning  
Simonsen, Jette  
Sloth, Lene  
Tengstedt, Helle  
Thomsen, Annitta Alice  
Traberg, Mette Lund

### 2HFr

Andersen, Bo Rene  
Andersen, Michael Angelo  
Andreasen, Tina  
Bager, Torben Haugsted  
Bech, Therese  
Binderup, Hanne  
Christensen, Anne Mette  
Hansen, Ann Karina Hornshøj  
Hansen, Rikke Uttrup  
Jakobsen, Allan Bundgaard  
Jensen, Hans  
Jepsen, Niels Rygaard  
Kjølby, Gitte  
Koch, Anne-Marie  
Mouridtsen, Marianne  
Nielsen, Pia  
Pedersen, Lise Skovhus  
Pejtersen, Lis  
Petersen, Claus Clement  
Staal, Pia Emborg  
Sørensen, Carsten Grøn  
Sørensen, Tina  
Thomsen, Anne-Mette  
Thomsen, Birgitta Marie  
Vibæk, Mette Mailand

## Studentereksamen 1990

### 3a

Algreen-Petersen, Jens Christian  
Andersen, Pernille Vedsgaard  
Bach, Janni  
Christesen, Caspar  
Christensen, Per Bredholt  
Danielsen, Henriette Holm  
Thellufsen, Marie  
Hannibalsen, Charlotte  
Have, Heidi  
Jensen, Malene  
Jensen, Pernille Vang  
Larsen, Gitte  
Nielsen, Kirstine  
Nielsen, Mette Damsgaard  
Nordentoft, Lisbeth  
Pedersen, Charlotte Kaae  
Pedersen, Kirsten Fredsted  
Abdelraouf, Aida  
Schmidt, Christine Kousholt  
Sønderholm, Lise Duus  
Sørensen, Louise Wiinblad

### 3b

Bak, Anders  
Borberg, Eline Marie  
Bornæs, Karin  
Brorsen, Karin  
Bonderup Christensen, Rikke Tvorup  
Ditlevsen, Tomas Thorlund  
Frostholm, Lisbeth  
Hansen, Luise Steen  
Henriksen, Jon Skjold  
Iversen, Morten Valbjørn  
Jensen, Anna Louise Pilegaard  
Knudsen, Nicoline Sølttoft  
Larsen, Tina  
Lauridsen, Thorkild Mørk Rønbøl  
Lindstrøm, Hanne  
Madsen, Jacob  
Max-Jakobsen, Betina  
Mouritzen, Lotte Kiilerich  
Nielsen, Mette Rokkedahl

Nielsen, Vibeke Lehmann  
Pedersen, Charlotte  
Pedersen, Karina Hjølund  
Pilgaard, Laila  
Sandahl, Line Dissing  
Schack, Kirsten  
Simonsen, Anette  
Winterberg, Catharina Lucia Dahl

### 3c

Andersen, Anette  
Bondesen, Pernille  
Carstens, Ane Lise Bak  
Gjerrild, Julie  
Henneberg, Camilla Helene Marie  
Jacobsen, Helle  
Jensen, Pia Kragh  
Juul, Winnie  
Kragelund, Susan  
Langeland, Rikke  
Madsen, Gitte Ørskou  
Nielsen, Agnete Bisgaard  
Nørgaard, Mette Charlotte Bak  
Pedersen, Anne Dorrith  
Rasmussen, Eva Møland  
Sørensen, Pia Lindeskov  
Tarber, Christel  
Urfe, Lise Lotte  
Vorre, Jane

### 3x

Christensen, Bente Amstrup  
Corneliussen, Cornelius Søren  
Hansen, Tina Meyer  
Pallesen, Erik  
Jensen, Karin  
Jensen, Mads Rokkjær  
Jensen, Michael  
Jørgensen, Frans Krone  
Jørgensen, Michael Dorph  
Larsen, Max Møller  
Laurberg, Jacob Marsvin  
Laursen, Eva Hedegaard. Madsen, Pia



Nielsen, Heidi  
Pedersen, Lise Lund  
Pinstrup, Thomas Stadil  
Rasmussen, Janne Gade  
Ruhwald, Rikke  
Slot-Carlsen, Camilla  
Thusgaard, Trine  
Weje, Mette

### 3y

Andersen, Annette  
Bach, Jesper Petersen  
Boye-Hansen, Dorte  
Bugge, Jon Niklas  
Buus, Simon  
Engesgaard, Michael  
Eyermann, Gustav  
Johansen, Gitte Pilkær  
Kempf, Poul Christian  
Kirkegaard, Henrik  
Melchiorson, Heidi Betina  
Nielsen, Dorte Viberg Ydemann  
Nielsen, Helene Vosgerau  
Nielsen, Inger Kjædegaard  
Nørholm, Tina  
Pedersen, Helle Stage  
Pedersen, Lone Dahl  
Pedersen, Øyvind Baraas  
Poulsen, Jakob  
Stenholm, Halfdan  
Voldbjerg, Anders

### 3z

Aarup-Kristensen, Kasper  
Andersen, Michael Husum  
Andersen, Søren  
Bossen, Dorte  
Christensen, Charlotte  
Christensen, Claus Rene Lykke  
Christensen, Mikkel Ussing  
Elmeros, Malene  
Haderslev, Jess Valentin  
Halberg, Rikke

Hansen, Pia Øland  
Hansen, Rasmus Hvass  
Hattel, Asger Jens  
Haugen, Wenche  
Henrichsen, Anette  
Jørgensen, Jacob Kamp  
Laursen, Henrik Haugaard  
Møgelsvang, Søren  
Pedersen, Frederik Thuesen  
Schrøder, Mikkel Ormholt  
Svendsen, Inge Kjær  
Sørensen, Birgitte Kjær  
Theil, Pia

### 3u

Andersen, Karina Brauner  
Bang, Lars  
Boel, Marie Louise  
Bratlien, Astrid  
Burcharth, Christina Falk  
Christensen, Stig Møller  
Dahlgaard, Rikke Kye Sook  
Dokkedal, Lene  
Fruensgaard, Jakob  
Haase, Susanne  
Heuer, Birgitte  
Jensen, Charlotte Nedergaard  
Johansen, Lars Høst  
Juel-Christiansen, Nikolaj  
Jørgensen, Jens Langhoff  
Kjærsgaard, Rikke  
Kongsted, Gitte Havgaard  
Korsager, Thune  
Larsen, Kim Yde  
Madsen, Sture Radsted  
Olsen, Christian Hedemann  
Pedersen, Jacob  
Sporleder-Jepsen, Peter Nino  
Thomsen, Mille  
Thomsen, Per  
Thorsen, Sannie Vester

# INDHOLDSFORTEGNELSE

## AALBORG KATEDRALSKOLES ÅRSSKRIFT

Schola Cathedralis Alaburgensis .....	2
Årsskriftet 1991 .....	3
Kronikkonkurrence .....	4

## SKOLEN SOM ARBEJDSPLADS

Elevstatistik .....	8
Skolens administration .....	10
Lærerkollegiet .....	11
Aalborg Katedralskole 450 år .....	14
Biblioteket .....	26
Heavy energi og kraftig slid .....	28
Idræt .....	30
KFS-gruppen .....	33

## INSTITUTIONERNE

Aalborg Katedralskoles bestyrelse .....	36
Lærerråd/Pædagogisk råd .....	38
Elevrådet .....	40
Fællesudvalget .....	41
Aalborg Katedralskoles Fond af 22. november 1977 .....	41
Kantinen .....	42
Budgetudvalget .....	42
Lejrhytten .....	43

## FERIEPLAN FOR SKOLEÅRET 1991/1992 .....

## DIMITTENDER

Højere forberedelseksamen 1990 .....	45
Studentereksamen 1990 .....	46

