



# Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

## Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

# AARSSKRIFT

FOR

## FORENINGEN ANKERHUS

1948

---

UDGIVET AF  
FORENINGEN ANKERHUS

---

## Beretning om året 1948

*Af Folmer Dam*

I det forløbne år passerede vi en milepæl i Seminariets historie, idet vi den 25. april for 25 år siden dimitterede det første hold husholdningslærerinder efter den „nye ordning“, som fastsat af Undervisningsministeriet i 1922. Seminariet har i de forløbne 25 år uddannet ialt 645 husholdningslærerinder med den 2-årige uddannelse.

Ligesom dets forgænger var året 1948 et godt og roligt arbejdsår for seminariet. Ved årets begyndelse havde vi 45 2det års og 45 1ste års elever samt 3 skolekøkkenlærerindelever, men kun 7 elever på det lille 3 mdr. kursus, som vi afholder i samarbejde med husholdningsskolen, og som vi selv finder er så godt, at det kunne fortljene større tilslutning. Sidst i marts dimitterede vi 45 nye husholdningslærerinder og til maj begyndte vi det nye skoleår med 45 2det års og 38 1ste års elever. Fra september har vi som sædvanlig 6 flinke piger i øvelsesskolen. Når vi kun fik de 38 1ste års, skyldes det, at dumpeprocenten ved optagelsesprøven i skriftlig dansk og skriftlig regning først i marts i år var urimelig stor, nemlig for alle prøvesteder gennemsnitlig over 50 %. Denne store dumpeprocent skyldtes dels en vis forøgelse af opgavernes omfang i skriftlig regning, men dels naturligvis også, at mange aspiranter til husholdningsseminarierne tager sig forberedelsen til optagelsesprøven alt for let. Prøven er faktisk svær og kræver omhyggelig forberedelse. Jeg tror ikke, man skal arbejde for at få kravene nedsat, men det er nødvendigt at gøre aspiranterne meget stærkt opmærksom på, hvor påkrævet en grundig forberedelse til optagelsesprøven er.



Uddannelsen er jo iøvrigt stadig under udvikling. Den forøgede mekanisering af husholdningen, kollektiviseringen, de indviklede og ofte vanskelige økonomiske forhold og ernæringslærens stærke udvikling medfører i fællesskab skærpede krav til uddannelsen. Disse krav er meget vanskelige at honorere indenfor de afstukne rammer. Man har da også fra husholdningsseminariernes side endelig mandet sig op til at søge gennemført en begrænsning af de store teorifag, som truede med ganske at sprænge rammerne. En sådan begrænsning må imidlertid nødvendigvis først og fremmest gøre sig gældende ved eksamensfordringerne, således at visse dele af stoffet vel læses, men ikke opgives til eksamen. Dette er nødvendigt, bl. a. som følge af de stærkt udvidede nye udgaver af lærebøgerne, specielt ernæringslæren og plantelæren, og det er et åbent spørgsmål, om man ikke hellere skulle begrænse lærebøgernes omfang og så virkelig lære dem fremfor at bruge dem delvis som håndbøger. Sagens kærnepunkt er naturligvis, at udviklingen er ved at løbe fra uddannelsen. Tiden er for kort, og før eller senere må den 3-årige uddannelse gennemføres, helst naturligvis snarest muligt. Desværre er der visse hindringer for en gennemførelse af den 3-årige uddannelse, hindringer, som sikkert vil vise sig meget vanskelige at overvinde. Den første af disse er af økonomisk art, idet husholdningslærerindernes stilling i samfundet ikke kan siges at være så økonomisk betrygget, specielt for aften- og ungdomsskolelærerindernes vedkommende, at man synes en forlængelse af uddannelsen med de deraf følgende forøgede udgifter er helt forsvarlig. Det forekommer mig, at en betryggelse af ungdoms- og aftenskolelærerindernes stilling er en nødvendig forudsætning for den 3-årige uddannelse. En anden nødvendig forudsætning er imidlertid en udvidelse af seminariernes pladsforhold, her på Ankerhus altså nybygning, som både er kostbar og vanskelig at få tilladelse til, og endelig skal man jo have speciallærere til rådighed på seminarierne, hvis uddannelsen skal udvides, og selvom sådanne speciallærere kan skaffes, kan det blive



vanskeligt at give dem et sådant timetal, at deres løn bliver tilfredsstillende. Det forekommer mig dog, at alle kræfter må sættes ind på at få den 3-årige uddannelse gennemført snarest muligt. Det er først og fremmest nødvendigt af hensyn til den opvoksende ungdom og husmødrene, for hvem husholdningslærerinderne er, om ikke de eneste, så dog de vigtigste vejledere, men dernæst også af hensyn til de samfundsmæssige interesser, som er knyttet til undervisningen i husholdning, og endelig af hensyn til husholdningsundervisningens og standens anseelse.

Imidlertid søger vi indenfor de bestående rammer at gøre uddannelsen så effektiv som muligt. En mere jævn timefordeling på de forskellige fag, en gennemført inddeling af eleverne i små arbejdsgrupper og en udvidelse af de praktisk-pædagogiske øvelser har i så henseende haft ikke så ringe betydning. Også en forbedring af lokaleforholdene og af undervisningens hjælpemidler er det lykkedes os at få gennemført. I april md. fik vi Ø. K. udvidet og den ene væg indrettet som det smukke, svenske modelkøkken med rustfri stålvaske, elektrisk komfur og andre praktiske og moderne bekvemmeligheder, og samtidig anskaffede vi ekstra en mindre køkkenmaskine og en kartoffelskrællemaskine, så seminariets elever får mulighed for at lære disse mekaniserede hjælpemidler at kende. I det nyoprettede fællesfryseri i Sorø har vi lejet 2 frostbokse, som supplerer vor egen frostboks på udmærket måde, således at både 1ste års og 2det års nu kan få en grundig undervisning i forbehandling og efterbehandling af frosne produkter. Vi har også moderniseret centralvarmeanlægget til Regensen, Modelkøkkenet og Salen, således at vi nu kan have god varme vinteren igennem alle disse steder, men vi har endnu adskillige uopfyldte ønsker, først og fremmest et nyt auditorium. Vi må trøste os med, at vore ønsker dog bliver opfyldt, om end det tager sin tid. Rom blev jo ikke bygget på een dag.

Også på lærebøgernes område er der sket en udvikling. Fru Wille Jørgensen og dr. Hoff-Jørgensens kemi med

biologi er kommet i en ny udgave, Eges ernæringslære ligeledes og den gamle lærebog i botanik og plantefysiologi er blevet afløst af en ny og større bog, Abrahamsen, Bøcher og Larsen: Plantelivet, en lærebog i mikrobiologi er under udarbejdelse ved laboratoriedirektør Albert Hansen og dyrlæge Winther, og en lærebog i husholdningsøkonomi ved Lis Groes, Ingeborg Wilcken og Folmer Dam er ligeledes påbegyndt.

Et af vore største ønsker er blevet opfyldt i årets løb, nemlig en forhøjelse af elevunderstøttelserne. I en lang årrække har trængende elever kunnet opnå 400 kr. i understøttelse på 1ste års kursus og 600 kr. på 2det års, og disse beløb er ikke blevet forhøjede trods den betydelige stigning i skolepengene, som det høje prisniveau har nødvendiggjort. Efter andragende fra alle 3 seminarier gennemførte undervisningsministeriet imidlertid med finansudvalgets tilslutning i oktober en ny ordning, hvorefter husholdningsseminarierne ligestilles med de private folkeskoleseminarier. Der bevilges derefter husholdningsseminarierne 350 kr. pr. elev til fordeling blandt ansøgerne om understøttelse, og det er efter nyordningen overladt husholdningsseminarierne selv at fordele understøttelserne, idet der dog skal tages hensyn såvel til elevernes trang som til deres flid, evner og egnethed. Nyordningen medfører på det nærmeste en fordobling af understøttelserne, hvad der naturligvis hilses med stor glæde både af eleverne og af seminarierne, og vi er såvel undervisningsministeriet som de bevilgende myndigheder stor tak skyldig for den forståelse, vi nu igen har mødt.

Som det var at forudse har indførelsen af de særlige optagelsesbetingelser efterhånden medført en større ensartethed i elevernes foruddannelse. Dette er naturligvis kun et gode, men selv nu kan forskellen være betydelig. Ganske særlig mangler studenterne ofte tilstrækkelig praktisk erfaring og dygtighed, inden de kommer ind på seminariet, og det er vel et spørgsmål, om ikke kravet om praktisk uddannelse burde skærpes. Ligeledes volder det nogen

vanskelighed, at undervisningen på de forskellige husholdningsskoler er noget nensartet, særlig indenfor teorifagene, og det er muligt, man burde foretrække den svenske ordning, hvorefter forberedelseskursus ligger på selve seminariet. Løvrigt er det mit indtryk, at eleverne gennemgående er yngre end for en del år tilbage, og dette giver sig igen udslag i mindre selvstændighed i arbejdet; selv om vi opmuntrer elevernes selvarbejde på enhver tænkelig måde, og da også ofte ser smukke resultater deraf, som f. eks. ved udstillingen og ved elevernes kostplaner, synes der særlig i de store teorifag at mangle noget på dette område. Om det er viljen eller evnen, har jeg ikke rigtig været i stand til at afgøre, men det kan godt være den i visse fag noget manuduktionsagtige undervisning må bære sin del af ansvaret.

Vi måtte i år opgive at gennemføre seminariets 10 mdr. kursus til uddannelse af skolekøkkenlærerinder, da tilslutningen var for ringe, men det er muligt kurset vil blive optaget igen, når vanskelighederne ved at skaffe vikarhjælp bliver mindre og byggeriet af skolekøkkener igen større. Imidlertid medførte den foreløbige nedlæggelse af kurset en lettelse af lokaleforholdene, som med de mange elever var hårdt tiltrængt.

Den 20. marts dimitterede censorernes formand fru Ulla Pedersen 45 nye husholdningslærerinder under de sædvanlige festlige former. Det var det største hold husholdningslærerinder, der nogensinde er dimitteret fra Ankerhus. Efter at fru Ulla Pedersen havde overrakt de unge lærerinder deres eksamensbevis, og fru Lauridsen havde givet dem ankerhusmedaljen, ønskede fru Lauridsen de unge til lykke med eksamen og håbede, at de hver i sin kreds måtte have evnen og lykke til at udføre et godt reelt arbejde for danske hjem, og hun håbede, at de ville være med til at bekæmpe snæversind og egoisme. I anledning af 25-års jubilæet mindedes hun professor N. A. Larsen, Anna Ring, Caroline Steen og Ellen Sejerø Olsen.

Derefter talte fru Ulla Pedersen, som bl. a. udtalte: Jeg



håber De må opleve arbejdsglæde og tilfredsfølelse i Deres gerning. Faglig viden og kunnen er nødvendig, men det gode eksempel er det ikke mindre. Der stilles store krav til husholdningslærerinderne i dag. Kravene er vokset, fordi kvinden jo ikke længere blot skal opdrages til at gå indenfor hjemmets fire vægge, men fordi hun også skal kæde den faglige undervisning sammen med oplysning om kulturelle og samfundsmæssige problemer. Når jeg ser tilbage over de 30 år, der er forløbet, siden jeg dimitteredes fra Ankerhus, må jeg fastslå, at det er en vidunderlig udvikling, der er sket. Det må fylde os med taknemlighed, at vi har fået lov til at være med. Ikke mindst har mødet med Ankerhus og de mennesker, der hører til her, tilført vort liv ubetalelige værdier. Fru Ulla Pedersen nævnte derefter, at det er første gang, der dimitteredes officielle norske elever fra skolen. Vi er meget glade for dette praktiske udslag af norsk-dansk samarbejde. Fru Ulla Pedersen sluttede med en appel til de unge lærerinder om nu at gå ud og gøre alt for, at husholdningssagen kan blomstre. Endelig talte Folmer Dam, som bragte seminariets og sin personlige lykønskning og bl. a. sagde, at samtlige dimittender har fået arbejde. Han rettede en speciel lykønskning til de seks norske elever, idet han bl. a. oplyste, at der også på det kommende års hold vil være seks unge norske kvinder at finde. Vi føler det som et privilegium, at de norske piger er betroet os til en husholdningslærerindeuddannelse. De har ikke været i sidste trediedel. Jeg er sikker på, at De, når De nu kommer hjem, vil være gode budbringere fra Danmark og om Danmark, og at De har fået den opfattelse, at vi i virkeligheden betragter os som hørende til eet folk. — F. D. fortsatte: De skal skabe respekt om Deres arbejde. Det er ikke så nødvendigt at vinde popularitet og elevernes hengivenhed — det er udmærket, men ikke afgørende. Det er derimod skabelsen af respekt, og den kan kun skabes derved, at man selv nærer respekt for arbejdet. De må være præcise for at skabe respekt. De må give arbejdet en form, som indebærer muligheder

for at skabe indhold. De skal møde velforberedte — og når De står i arbejdet, skal De gå op i det med liv og sjæl. Jeg er overbevist om, at De ved, hvilke idealer, der står på spil i den ulvetid og jerntid, vi lever i — frihed og menneskelighed og det, der ligger dybere endnu og højere endnu! Jeg ønsker Dem lykke til at værne disse værdier på den rigtige måde. — Ved festmiddagen talte bl. a. fru Wille Jørgensen, hofjægermester Lüttichau, gård-ejer Henrik Larsen og forstanderinde frøken Margrete Pedersen til dimittenderne, og på de norske elevers vegne overrakte Grete Baggesen seminariet et dejligt norsk flag som en tak til Ankerhus, ligesom Sara Berthelsen smukt takkede skolen på Kammeraternes vegne.

Sommeren stod i endnu højere grad end tidligere i besøgernes tegn, ikke alene kom den ene forening efter den anden, men også et stort antal nordisk besøgende og adskillige gæster fra andre lande fandt vej til Ankerhus. I april md. havde 2 af eleverne, Grethe Westergaard og Randi Kock været på en 14 dages rejse til Holland, hvor de var landhusholdningsseminariet de Rollecaters gæster, og i august md. havde vi til gengæld 2 af de Rollecaters elever, Johanna Klovsterboer og Charlotte Kooistra, på et 14 dages studieophold her. Denne udveksling med det hollandske husholdningsseminarium håber vi at kunne fortsætte. Fra Glasgow husholdningsseminarium havde vi først i august md. Lena Maccoll og Margaret Allan på et 10 dages hospitantophold og sidst i august var den finske gruppe bestående af 20 husholdnings- og skolekøkkenlærerinder på et 3-dages besøg. Blandt de mange andre udenlandske gæster skal nævnes Anna Helene Eriksen og Ingrid Sandkleiva fra Stabekk, Ingrid Askevold fra Statens Hussteelkontor i Oslo, Dagmar Trøften fra Horten, Toini Tuomikoski fra Helsingfors, Alice Madsen fra Framnes, Dagbjørt Jonsdottir, Gudrun Kristinsdottir og Sigridur Jonsdottir fra Reykjavik, Margrethe Vogel fra Zürich, Betty Hughes og Beryl C. Brown fra New Zealand, Anni Kirjalainen fra Järvenpää og forstander for Islands Husholdningssemi-

narium Helga Sigurdsdottir fra Reykjavik. De mange udenlandske gæster bidrager naturligvis til at give skolen et internationalt præg, og den kontakt, man knytter med kolleger i andre lande har selvfølgelig også sin store betydning, men det kan jo ikke nægtes, at besøgene også medfører en vis forstyrrelse af undervisningen, og vi tænker derfor på til næste sommer at gennemføre en ordning, så vi kun modtager gæster en eller to bestemte dage om ugen, bortset naturligvis fra hospitanterne.

I seminariets lærerstab er der det sidste år sket nogle ændringer. Sara Mølgaard forlod os efter eget ønske til maj og blev erstattet af Ester Pedersen (1945), som efter megen betænkelighed flyttede fra Sejerø til Sorø sammen med sin far. Kamma Rahbek tog på et års orlov for at studere og deltager i vinter i kostlærekurset i Århus, men har besluttet sig til ikke at vende tilbage, hvad vi er kede af, da hun nu i adskillige år har udført et udmærket arbejde som køkkenlærerinde på seminariet. Karen Kjærsgård, som under frøken Kæstels fravær havde overtaget laboratorieøvelserne og desuden hjalp til i modelkøkkenet og med konservering, forlod os allerede til jul for at tiltræde et vikariat på Statens lærerindeskole i Husstell, Stabekk og Margit West, som var assistent i seminariekøkkenet blev afløst af Anne Grete Rasmussen. Da skolekøkkenlærerindekurset blev stillet i bero, flyttede Henny Langkjær foreløbig over på seminariet som frøken Rahbeks afløser, og desuden knyttede vi Mille Bach Pedersen til Seminariet som afløsningslærerinde i de forskellige køkkener og til at varetage specielle opgaver i forbindelse med have, bibliotek m. v. Det er meningen, at frøken Bach Pedersen til sommer skal vikariere for frøken Laudrup, som vil have sit studieår fra hånden. Den prisværdige iver hos seminariets lærerkræfter for ved studieophold og rejser yderligere at dygtiggøre sig har også i år givet sig udslag, bl. a. har Inger Johanne Kæstel, som til maj genoptog undervisningen efter et års studium, været på økonomikursus i Sverige, og Nico Dam, som igen har overtaget madforevisningerne, har været hospitant på Sta-



bekk. Desværre har adskillige af vore lærerinder været plaget af sygdom, således måtte Thea Rasmussen efter en operation have 1 måneds rekreativeferie, og fru Wille Jørgensen ligger f. t. på Slagelse sygehus med mavesår; men de vanskeligheder, som således kan opstå for arbejdet på Seminariet, klarer vi ved fælles hjælp med godt humør.

Blandt de fremmede foredragsholdere, som i årets løb har gæstet skolen, skal nævnes Sigrid Trier Hansen, rejsesekretær frøken Augusta Nielsen, Folkevirke; Maren Sørensen, Valsbøl (Sydslesvig), og lektor Nordahl Svendsen; men iøvrigt har 2det års haft til opgave at underholde adskillige gange og har klaret sig pænt.

Det har i årets løb gang på gang vist sig, at der stadig er brug for alle de husholdningslærerinder, vi uddanner. De nye lærerinder havde til foråret alle arbejde, før de forlod Seminariet, og vi har adskillige gange i årets løb måttet opgive at skaffe lærerinder til skoler og andre virksomheder. Dette er for så vidt kun glædeligt, men det kan jo ikke nægtes, at det også rummer den fare for de unge lærerinder i særdeleshed og for husholdningslærerinder i almindelighed, at de stiller større krav til andre og mindre krav til sig selv, end rimeligt er. Engang imellem synes jeg man savner idealismen i arbejdet, den personlige offervilje i undervisningen, den højskoleprægede tone i det faglige arbejde, som før i tiden var tydelig nok, men det er måske mig, der er ved at blive gammel?

*F. D.*

## Lidt fra Gl. Ankerhus.

Naar et Aar er omme, skal jeg sige dig, hvad det har bragt *dig, mig og os allesammen* — saadan lyder det omtrent hvert Aar ved vor lille Nytaarssammenkomst, der efterhaanden er bleven traditionel med Fremførelsen af H. C. Andersens „Tolv med Posten.“ Godt, man ikke paa Forhaand faar at vide, hvad det kommende Aar vil bringe, hvad enten det er noget godt eller mindre godt — og „lutter Lagkage“ kan man jo ikke forvente. —

Aaret 1948 har ogsaa bragt os paa Gl. Ankerhus lidt af hvert; men stort set tænker vi tilbage paa Aaret med Taknemmelighed og Glæde. Mange flinke unge Piger har vi delt Tilværelsen med — 2 Gange 36 Elever + et Par ekstra.

Eleverne, der kommer til en Skole, er naturligvis meget spændte paa, hvad de nu gaar ind til — hvordan mon Lærerne og Kammeraterne er — hvem de skal dele Værelse med o. s. v. Men vi paa Skolen er ikke mindre spændte paa, hvem der nu kommer til os — begge Parter nærer jo en vis Forventning og Ønsker om noget, der skal blive godt. Takket være de faste Hjælpere Ingeborg Højer, Ruth Simmenfeldt, Solveig Favrhøldt, Anna Eriksen og vore udmærkede Timelærere har Aaret været positivt baade for Lærere, Elever og Skolen. Vore Medhjælperes Dygtighed og gode Sindelag har deres store Andel deri.

Og Mor Magda har, trods sit ikke fungerende „Drejeled“ i den tidligere brækkede Arm, heldigvis kunnet holde os alle til Ilden, lige fra den tidlige Morgen og haft sine sædvanlige Timer med Eleverne. Men paa Langfart kan hun desværre ikke mere drage ud alene, men da der er saa mange, der gerne vil hjælpe hende, kunde det jo have været værre — siger hun selv.

Vi har frydet os over, at der i Elevflokken i Aar ligesom tidligere har været Færing, Grønlænderinder, Nordmænd og unge fra Sydslesvig, og at de danske kom fra alle Egne af Landet, lige fra Bornholm til Thyborøn. Menneskene præges jo i Virkeligheden meget af Naturen, det gør Som-

merpigerne og Vinterpigerne ogsaa hver paa sin Vis. Sommerens Piger „folder sig ud“ i Haven, hvorfra man hører deres glade Latter og Sang — Vinterpigerne kryber lidt mere i Hi i deres smaa Bure; godt at der er noget, der hedder Hjemmeaften, saa vi kan faa Lejlighed til at mødes i Dagligstuen og dyrke Familieliv og Fællesskab.

*Vinterpiger*, kan I huske, hvor Skoven d. 27. Februar var forvandlet til en ren „Trylleskov“, klædt paa den skønneste Maade med et tykt Lag Rim, og Solen skinnede derpaa, saa alle Grenene tindrede; vi var nødte til at lade Time være Time, og saa vandrede vi gennem Skoven til Ægir og ad Landevejen hjem.

Og *Sommerpiger* husker I St. Hansaften, hvor var I flinke til at lege med de mange, mange Børn, der tumlede paa Plænen, inden Baalet tændtes — og Havefesten i vores „Dyrehave“, som vi den Aften opdagede var velegnet til Fest — med Grisene, Hønsene, Gæssene og Svanerne, der dannede en morsom Baggrund for det hele.

Sommeren prægedes ogsaa af alle vore Feriedrenge, Tvillingerne fra Slesvig, Claus og Peter, som kom grædende hertil, men det varede heldigvis ikke længe før de kunde le og more sig storartet, deres Legefantasi var upaa-klagelig — og Børge som maatte være den fornuftige Fredsstifter, og hans lille Bror Arne, som vistnok var alles Kæledægge, og Kjeld fra Knebel kom ogsaa med i Laget et Par Dage — jo de satte skam Svingninger i Luften, saa det kunde høres.

Folkemødet paa „Hagbardshøj“ blev ogsaa en af Sommerens mærkelige Oplevelser for dem, som var med — betagende at se de store Folkeskarer komme ud ad Markvejene til Højen, der laa kranset af gule Lupinmarker, grønne Enge med græssende Køer og Heste, og hvor de danske Flag bød os velkommen, og hvor Erik Appel og Jørgen Jørgensen talte, mærkeligt at tænke paa, at for 100 Aar siden holdtes der et lignende Møde akkurat paa samme Sted. Om Aftenen opførtes Sagnet om „Hagbard og Signe“, der sluttedes med et Fakkeltog, der tog sig pragtfuld ud netop i det Terræn.



Ja, Skolelivet fører mange Oplevelser med sig — ogsaa vor gode Nabo Seminariet lader af og til en Appelsin trille hen i vores Turban — baade af lødigt Art og ekstra Fornøjelser, f. Eks. blev vi af 2det Aars bedt med til et usædvanligt Høstgilde, hvor vi kørte i pyntede Høstvogne, mindst 10 i Række, en lang Tur gennem Grydebjergskoven, sluttede med Punch, Æbleskiver og en Dans i Salen — jo det var et Høstgilde. Til næste Aar kan vi maaske byde til Gilde. I disse Dage er vi ved at faa rejst en „Lestue“ ved Pergolaen — en svensk Barak transporteret i Lastbil fra Aalborg til Grenaa og derfra sejlet til Hundested og viderekørt til Sorø. I vor Fantasi er der ingen Grænser for, hvad den kan bruges til — og ude paa den store Plæne er der paa Grund af, at nogle udgaaede Træer maatte fældes — som Følge af Olsens Paahitsomhed lavet en smuk Friluftscene, som vi venter megen Fornøjelse og Glæde af til Sommer.

Ogsaa paa Gl. Ankerhus har der i Aarets Løb været mange besøgende. De mange, der besøger Seminariet, runder jo ogsaa ofte vor Dør. Fru Eriksen havde den store Glæde at faa Besøg af en af sine Brødre fra Amerika, som ikke havde været hjemme, siden han drog ud for 38 Aar siden, det var en rigtig Bror, som vi blev helt indtaget i.

Sidst i August fik vi et lille Aftenbesøg af 28 unge Piger fra Sydslesvig, som sang danske Sange for os — „rigtig saa kø'ent“. De var paa Udflugt til Sorøegnen fra Ager-skov Ungdomsskole, hvor de var Elever. — Men mange fornøjelige Pinsegæster fik vi ogsaa i Aar; Johanne Adler Lund med sin Datter Karen rykkede ind i Feriehuset, Familien Nyberg og Søstrene Gram var blandt dem, der skabte Pinsestemning paa gammel Ankerhus — senere glædede Familien Bronée-Bjerre os med et Feriebesøg. Fik saa et overaskende lille Besøg af Ena Thor Kolb fra London, og Bodil Nagel fra Oslo, af Frk. Carøe paa Vej til Cypern, af Lillemor Erken og af Hjørdis Kirkaas, fra Norge.

Et lille festligt Jubilæum fik vi ogsaa, idet 7 af mine Kammerater, som jeg blev dimitteret sammen med for 25 Aar

siden, tog hertil, og vi fik opfrisket Tiden dengang; det var en stor Glæde for os at faa den lille Sammenkomst, og hver især havde jo i de 25 Aar haft adskillige Oplevelser; men Tiden var for knap til at faa drøftet det hele, et Fremtidsbrev, som en af Kammeraterne dengang havde skrevet, læste vi dog igen; men det var jo ikke alt, der var gaaet i Opfyldelse, f. Eks. dette, at de af os, som stadig var Vandrelærere, havde vort eget lille Fly med Plads til Høkkassen o.s.v.

Vi mindedes Maren Jørgensen, som døde altfor tidligt, og sendte en Tanke til Else Hertz i Amerika og de af vore Kammerater herhjemme, som var forhindret i at være med. Ja, mange Begivenheder, store og smaa af forskellig Art, fører Aaret med sig baade i og udenfor Arbejdet. Hver Gang et Hold Elever rykker ind, og hver Gang et Hold rejser, tænker jeg, gid de dog nu maa og har forstaaet at suge til sig, for:

hver Dag er en sjælden Gave,  
en skinnende Mulighed.

*Margaret Lauridsen.*

---

## Besættelsestiden

fra 9. april 1940 til 5. maj 1945  
fortalt gennem 100 ord af  
fru Marie Winther.

Ved morgengry — rovfugleskaren fløj over by — bomberne bragede — hagekors flagede — rullende tanks med ligfærd i følge — drog over bølge — ilsomt mod nord — mod vor bror. — Dyb blev sorgen — fra husmandshytte til kongeborgen. — I lænker lagdes vor tale og skrift — lovløse kræfter var daglig i drift. — Terror og tvang — vakte vor trang — til åbenlys krig — mod løgn og mod svig. — Stor var nøden, hjælpen dog nær — de mægtige mødtes med samlet hær — standsede fjendernes skamløse færd. — En forårmorgen ved solopgang — fredsklokker kimedede i dannevang. — Glade vi hejsed' Danmarks flag — for frihedens sag — lod takken stige — mod lysets rige — på sejrens dag.



## Aarsmødet 1948

Det er altid med en vis Glæde og Forventning, vi ser hen til den 1. Søndag i September — da vi kan vente tidligere Elever — vore gode Venner til Aarsmøde. Hvor mange vil komme — og hvem vil komme? Ugen forud staar alt i Forventningens og Forberedelsens Tegn. Der er Travlhed alle Vegne. Postbudet overfalder. „Julle“ kan ikke faa for mange ud at pudse op i Haven — Køkkenlærerinderne holder fast paa deres Elever — for ogsaa her skal der forberedes — Forstanderen skriver Sang — døv for alt andet — „Ras“ hamrer løs paa Skrivemaskinen — Fru Lauridsen kigger, om nu ogsaa alle Gæstedørene er kommen paa vid Gab — o.s.v. o.s.v.

Og saa oprandt da den 1. Lørdag i September — Dagen før Aarsmødet — da Gæster langvejs fra var indbudt til Samvær — og til at faa Husrum Søndagen over. Og der kom allerede da en god Flok og vi fik en hyggelig Stund sammen paa Gl. Ankerhus.

Søndag Morgen d. 5. September oprandt med Solskin og fint Vejr og vore kære Gæster strømmede til. Traditionen tro var der Morgenkaffe i Salen, Morgensang paa Plænen, og Generalforsamling i Modelkøkkenet.

Frk. Meyland Smith bød velkommen til dem, der var mødt til Generalforsamlingen, og meddelte, at hun stod som Stedfortræder for Formanden — vor kære Frk. Margrete Pedersen — der desværre var blevet forhindret i at komme paa Grund af en Søsters Sygdom. Frk. Tarp fik derefter Ordet for at mindes de fire af Foreningens Medlemmer og gode Venner, der er gaaet bort siden sidste Aarsmøde. „Gerda Hansen, der allerede fra sin Elevtid sloges med en tiltagende Svaghed, som hun energisk bekæmpede for at yde et Arbejde og være til Nytte, indtil Sygdommen overvældede hende og Døden tog hende. Og Stinne Kristensen fra Aale



— Husholdningskonsulenten, der gik bort midt i sit Arbejde, vistnok af en Sygdom, hun havde paadraget sig under det internationale Arbejde, hun havde deltaget i. Et dygtigt Menneske, en rank Personlighed, vemodigt at hun skulde gaa bort saa tidligt. Saa har Døden taget to af vore tidligere Lærerinder — Mette Bennedsen, der en Tid var Lærerinde paa Gaarden — som Regensen den Gang hed — hvor hun ydede et personligt og godt Arbejde. Mette Bennedsen havde været syg i længere Tid og Døden kom vist nærmest som en Befrielse for hende. Og — Magdalene Jensen — det Dødsfald gik os saa stærkt til Hjerter, fordi hun stod os saa nær. M. J. har været Lærerinde paa Gl. Ankerhus en Tid og paa Seminariet i en længere Aarrække. Hun var et dygtigt Menneske et elskeligt, finttænkende og følsomt Menneske og vi forstod maaske ikke altid, hvor meget der laa gemt bag det meget reserverede Ydre.

De har alle fire hver paa sin Plads ydet en Indsats i det korte Spand af Aar, de fik Lov at leve. De har ikke levet forgæves. Ære være deres Minde.“

Derefter afgav Frk. Meyland Smith Beretning om Aaret siden sidst. Udtalte at Aarsberetningen, der blev udsendt til Jul, maatte vi nok som tidligere, navnlig sige Fru Lauridsen Tak for — ligesom vi navnlig maatte sige Forstander Dam Tak for „aandelig Føde“ ved Aarsmødet. — I det hele taget, sagde Frk. M. S. maa vi sige vor gamle Skole og dens Stab Tak, fordi de saa gæstfrit tager imod Foreningen Aar efter Aar og gør saa meget, for at vi kan befinde os vel. Frk. Margaret Lauridsen fremlagde Regnskabet — der viste et Overskud paa 271,50 Kr. Regnskabet godkendtes.

Frk. Lauridsen meddelte, at 287 Medlemmer ikke havde husket at betale deres Kontingent — men anbefalede dog, trods dette, at Opkrævning af Kontingent blev foretaget, ved at Giroblanket blev indlagt i Aarsberetningen. Bryder man sig om at staa som Medlem, sagde M. L., saa husker man nok at faa betalt og indsendt de 2 Kr. Meddelte endvidere, at Billedstoffet i Aarsberetningen koster omtrent ligesaa meget som selve Aarsskriftet. Sidste Aar betalte Seminariet det halve af Beløbet. Efter nogen Drøftelse tilkendegaves det, at man nødvendig vilde undvære Billedstoffet.

Endvidere nævnte Frk. Margaret Lauridsen, at Feriehuset ikke havde været saa meget benyttet — maaske fordi man troede, alt skulde medbringes — det eneste helt nødvendige var Sengetøj. Fru Tove Almind foreslog, at man foretog en Indsamling, saa der kunde skaffes Tæpper til Feriehuset, og dette vandt stærkt Bifald.

*Bestyrelsesvalg:* Paa Valg var Frk. Margrete Pedersen, Frk. Teglbjærg, Fru Dittmann og Frk. Tarp, og de genvalgte alle fire. Desuden bestaar Bestyrelsen af Frk. Meyland Smith, Frk. Maarbjerg, Frk. Anna Marie Poulsen og Frk. Margaret Lauridsen. Sidstnævnte er Sekretær og Kasserer. Som Suppleant genvalgte Frk. Langkjær, ligesom Revisorerne Fru Esther Jølst og Fru Hilda Christiansen genvalgte. Under eventuelt aflagde Forstander Dam Beretning om, hvad der er sket paa Skolen siden sidst. Nævnte den store Udvidelse af Ø. K.s Køkken med det svenske Modelfamiliekøkken — de nyanskaffede smaa Køkkenmaskiner, Professor Eges Tavler og det, som vel ses mest, den store nye Skorsten, der er med til at skaffe Varme til Salen, Modelkøkkenet og Regensen — og som senere skal forbindes med Seminariebygningen. Forstander Dam nævnte tillige det nordiske Samarbejde og den „Studieudskiftning“, der havde været — og henstillede, at de Lærerinder, der havde Interesse i samme Skoler — saa vidt mulig sluttede sig sammen og kom samlet til de Skoler, de vilde gæste.

Fru Lauridsen udkastede Tanken om eventuelt at afholde 2 Aarsmøder — et for Lærerindeelever og et for Husholdningslever af Hensyn til Interesser og til Plads, Forstander Dam sagde, at det maatte bero paa Husholdningselevernes Ønsker i saa Henseende. Tove Almind mente, at det dog maaske var ønskeligt, at der gaves hvert Hold for sig en Tid paa Aarsmødedagen til nogle Timers Samvær — eventuelt hver sin Middag. Det bliver maaske let taget mere Hensyn til Lærerindeeleverne. Efter nogen Drøftelse foreslog Fru Lauridsen, at Spørgsmaalet blev overvejet til næste Aar. Til Middagen i Salen var der dækket til — næsten lidt flere end der var Plads til, og alle Pladser var optaget. Ved Bordet, hvor Tale og Sang vekslede, bød Fru Lauridsen velkommen, og Forstander Dam præsenterede Jubilæums holdene, hvor i blandt de 30 aarige var repræsenteret ved Fruerne Ulla Pedersen, Hedvig Hansen, Ella Ipsen Jørgensen og Petrea Pedersen — og de 25 aarige af Frk. Agnes Boldsen. De 20 aarige kom med Frøknerne Misse Madsen og Dagmar Laursen i Spidsen. Af de 10 aarige var der 12, hvoraf de 7 var Fruer, og som en af de vist mest nygifte af dem kan nævnes Magda Smith, gift Jensen. Af de allerældste var der bl.a. Margrethe Clausen, Margrethe Jespersen og Anna Clausen. Dorthea og Thyra Møller kom for at mindes Tiden for 42 Aar siden. Skolekøkkenlærerinderne var repræsenteret ved Frk. Teglbjærg, Frk. Meyland Smith, Fru

Adler Lund, Frk. Isager og Frk. Larsen, Hyllinge og en Del fra senere Aar.

Eftermiddagsmødet begyndte Kl. 15 i Salen, hvor Forstander Dam holdt et udmærket Foredrag om „Undervisning og Demokrati“ — og høstede berettiget Bifald. Derefter var der lagt en meget smuk musikalsk Underholdning tilrette af Organist Schiøtz, som bl.a. sammen med Pastor Poul Pedersen ogsaa sang „Gluntarne“, udmærket akkompagneret af Frk. Bruun Hansen, Sorø, som desuden spillede forskellige klassiske Stykker. Aftensmaden nød man paa Plænen foran Seminariebygningen — Kl. 19 samledes man atter i Salen, hvor Forstander Dam havde arrangeret en Sangcavalkade over gamle Ankerhusviser. Gunnar Dam spillede udmærket til. Desværre forstyrredes denne morsomme og fornøjelige Del af Festen noget af de mange, der maatte afsted til Togene.

Dagen sluttedes ved 21 Tiden af Fakkeldans foran Seminariebygningen — og de, der blev tilbage, hyggede sig omkring paa Afdelingerne hos Venner eller Kammerater.

Det blev en god Dag, en Dag som Skolens Folk ser tilbage paa med Glæde og Taknemlighed. — Tak til dem, der den Dag kom tilbage til deres gamle Skole — og til de mange, der i Aaret der er gaaet, har tænkt paa os med Hilsen eller et lille Besøg og derigennem har været med til at give os Mod og Fortrøstning til at gaa videre i Arbejdet!

— Ja nu er det snart Jul — og jeg vil ønske og haabe, den maa blive lys og god for Dem alle — Venner og tidligere Elever! Og saa kommer det nye Aar. Maatte 1949 bringe lidt mere Forstaaelse mellem Landene og dermed lidt mere Tryghed og Glæde til hele den nervøse, urolige Menneskehed.

Vær velkommen Herrens Aar,  
og velkommen herhid.  
Fredens Gud! den livsalige Fred

du skænke vort Land til at blomstres ved!

*Marence Tarp.*

**Aarsskriftet udsendes atter i Aar bilagt Girokort. Vi beder Medlemmerne betale Kontingent for 1948 paa denne Maade med 2,25 Kr.**

**M. T., M. L.**

## Hjemmenes økonomi i det nye år

Radioforedrag af  
Hjemmekonsulent Else Thomsen.

Det er vel nok for mange et stort og brændende problem i dag: „Hvordan skal det gå med vort hjems økonomi i det nye år?“ — Og det er et stort problem. Vi *har* landet over en stab af dygtige husmødre, der sætter al deres fantasi og opfindsomhed ind på at få det hele til at løbe rundt, — og vi kan alle gøre vor indsats til fordel for hjemmenes økonomi.

Naar vi skal til at tale om økonomi, må vi først og fremmest gøre os klart, hvad økonomi egentlig er, og da slå fast, at det *at spare* og det *at være økonomisk* nok kan være det samme, men det kan også være to forskellige ting. — *Deres* hjems økonomi må afhænge af, hvad det er ensbetydende med glæde og tilfredshed i *Deres* hjem, og kan ikke sammenlignes med fru Hansens ved siden af, der måske har helt andre ønsker for tilværelsen, end De har. — Det at være økonomisk, d.v.s. at få mest muligt ud af de penge, man har, så de så vidt mulig ikke blot giver en det nødvendigste for at eksistere, men også giver mulighed for at føle lidt glæde ved livet. Og det er ikke blot penge, man skal økonomisere med, men også tid og kræfter.

Men lad os begynde med pengene og allerførst lægge et budget, d.v.s. en plan for et kommende tidsrums indtægter og udgifter. Man kan tage kortere eller længere tid ad gangen, som det nu passer bedst.

For dem, der har faste indtægter, må udgifterne jo holdes inden for disse rammer. Er indtægterne mere varierende og tilfældige, bliver det straks vanskeligere, men nok klogest at regne med lidt mindre indtægter, end man forventer eller håber at få.

Først skriver vi de faste udgifter op, d.v.s. udgifter til husleje, skat, forsikringer og kontingenter, eventuelle renter og afdrag, varme, lys og gas o.s.v. Disse Udgifter burde stå i forhold til indtægterne, så der bliver et passende beløb



tilovers til de mere varierende udgifter. Det er disse sidste udgifter, der giver os *muligheder*.

Her må vi nøje overveje, hvad det er, der vil give livet værdi for netop *det* hjem — *den* familie, som det i dette tilfælde drejer sig om.

Desværre kan der i mange hjem kun lige akkurat blive til det nødvendigeste, men i *alle* hjem må man alligevel nøje overveje, *hvad* der er det nødvendigeste, og hvad der så derefter eventuelt kan blive råd til af andre livsværdier.

De varierende udgifter er udgifter til mad, klæder, fodtøj, bøger, blade, tidsskrifter, undervisning, forlystelser, personlig pleje o. m. a. — Tager vi kosten først, har vi herigennem den mulighed at kunne give os selv og børnene den legemlige sundhed, der giver os modstandsdygtighed ikke blot over for sygdomme, men også over for andre ydre påvirkninger. Der findes her i landet i øjeblikket *alt* for mange dårligt eller forkert ernærede børn og alt for mange husmødre, der ikke tager det hensyn til dem selv, som det er at sørge for, at de selv får de næringsstoffer, de har behov for; mange husmødre er netop af den grund enten trætte, sløje og uoplagte eller meget modtagelige over for sygdomme, dette at undvære til fordel for familien er ikke blot en daarlig tjeneste, man gør sig selv, men i sidste instans også en meget dårlig tjeneste at gøre sin familie, og dermed altså også dårlig økonomi.

Det er i det hele taget for hjemmene god økonomi, når husmødrene ofrer nogen tid på dem selv, på deres egen udvikling, faglige, kulturelle og menneskelige udvikling, mon ikke det ville have lige så stor betydning for hjemmene, som det, at maden er færdig til tiden, strømper er stoppede og sko er pudsede; mon ikke den moder, der har døtre, kunne ønske for dem, at deres arbejde i fremtidens hjem ville blive mere respekteret, end mange husmødres arbejde i dag bliver det? Mon ikke mange hjem ville være bedst tjent med, at mand og kone ikke var bange for at række hinanden en hjælpende hånd som gode kammerater, så de begge fik tid til at læse avisen og kunne være mennesker

sammen. Det vil være god økonomi, at børnene fandt det som en fornøjelig og glædelig ting, at de kunne få lov at hjælpe mor — også drengene — lad der hellere gå et skår mere i porcellænet end et skår i et barns foretagsomhed.

Tager man en post på budgettet som f. eks. klæder, ved enhver husmøder i dag, at en symaskine tjener hurtigt sig selv ind, den er faktisk ikke blot rar at have, men den er efterhånden blevet en nødvendighedsartikel for ethvert hjem. Det kan være svært, måske umuligt, for mange at skaffe sig en symaskine og for mange selverhvervende kvinder en håbløs opgave at give sig i kast med at sy større ting; men skulle der ikke i et samfund, hvor mange kvinder har for megen tid tilovers, tid, som de ikke ved, hvad de skal stille op med, og flere for lidt tid, kunne findes en løsning, der kunne hjælpe begge parter? Men her gælder det selvfølgelig også, at kvinden ikke må mure sig inde i sit eget lille rige, hun må ud iblandt andre og være med i livet. Men skal der ske en udvikling, vil *sammenhold her* være af uvurderlig betydning.

Ser vi til sidst på de poster, der hedder undervisning, bøger, blade, tidsskrifter og personlig pleje, så er det jo desværre ofte disse udgifter, der kommer sidst, og derfor også ofte dem, der ikke bliver ret meget tilovers til. Her spiller det individuelle, det personlige, selvfølgelig en stor rolle; men samtidig er der jo her en hel del at stræbe efter. — Der findes meget, der er gratis eller billigt, og lad os tage de goder med, som vi kan få; der er bibliotekerne med de mange dejlige bøger, og der er forskellige former for undervisning, der enten er helt gratis eller meget billig — for husmødrenes faglige dygtiggørelse kan her nævnes de billige aftenkursus, og desuden de forskellige foreningers husholdningskonsulenter, hos hvem husmødrene uden nogen bekostning kan få råd og vejledning i alle huslige spørgsmål.

Når vi taler om undervisning, er der et punkt, hvor økonomi og planlægning lang tid i forvejen kan få uvurderlig betydning.

Det er, hvor det drejer sig om børnenes fremtid, — god økonomi vil det være at lade barnet udvikle en eventuel interesse, en hobby el. l., så det naturligt vænnes til at bruge fritiden på en god måde; og ønsker man senere at give barnet en uddannelse, må dette for mange hjem med et lille budget være ensbetydende med, at levefoden må indrettes efter det længe i forvejen, for selv om en uddannelse kunne fås uden direkte udgifter, kan det dog være en hård belastning for et lille budget at have en stor dreng eller pige boende hjemme uden at kunne give sit bidrag til hjemmets økonomi.

Gennem planlægning, rigtig tilrettelægning af hjemmenes daglige arbejder, af kosten og af indkøbene, vil man skabe mere ro og balance, og ved rigtig at gennemtænke alle de problemer, der opstår i hjemmet, og søge at løse dem til gavn for hjemmet, når man frem til den rette vej for en god økonomi for hjemmet i det nye år.

## Mor Magdas

### Femoghalvfjerdsdaarsdag *ved Margaret*

25. April 1948 fejredes i Norge. Til Trods for, at Tanken var, at denne Dag skulle opleves i Stilhed, blev den næsten lige saa bevæget og skøn som tidligere runde Dage hjemme paa Ankerhus. Selve Dagen begyndte med Gudstjeneste i Vor Frelzers Kirke i Oslo, hvor det viste sig, af Norges Konge ogsaa var søgt hen. — Men paa Forbundshotellet, hvor vi boede hjemligt og godt, myldrede det ind med Besøg af kære gamle Elever fra de sidste Aar som fra 40 Aar tilbage, med Hilsner, Telegrammer, dejlige Blomster, lækre Kager og værdifulde Gaver, der imellem en Kløvhest skaaret i Træ visende den lille norske Hest, en Fjoring, der taalmodigt klatrer op af Bjergets Side for at bringe Proviant op til dem, der bor i Fjeldbygdens Sætre — en kostelig Gave, et Kunstværk, der nu staar paa Klaveret hjemme i Havestuen og fortæller om norsk og personlig Udholdenhed — men spændende Dage forud havde vi oplevet. Derom fortæller Mor Magda selv:

Efter at have været saa heldig gennem Nordisk Studiefond at have faaet tildelt Rejsepenge fra Helsingborg til den norske Grænse, kom vi med Tog til Gøteborg, og takket være Fru Annemarie Hauge, gift med den kendte Bladmand og Repræsentant for Nordisk Samarbejde Ture Anderson, fik vi et herligt Døgn der, med Ophold paa »Kung Karl«, Butiksbesøg, Chokolade paa Konditori, hyggelig Aftenbesøg paa Pipblaasavej, hvor gamle Minder ordentligt blev drøftet. Men i Gøteborg fik vi ogsaa Anledning til at hilse paa en gammel Ven Marie Ankar og til at besøge Skolekøkkenseminariet, hvor jeg for mere end 50 Aar siden studerede hos Lotten Lagerstedt — en af Sveriges første Pionerer for Indførelse af Husgerning i Barne- og Ungdomsskolen; — Kuriøst mødte jeg der Eline Hansen og Sofie Rasmussen, som kom fra et Studieophold i Norge og hos Dr. Caroline Steen, og som derefter hjemme i København fik skabt Statens Skolekøkkenuddannelse.

Da vi naaede Grænsestationen Kornsjø, blev vi modtaget af Dr. Golden og Frk. Heje med Bilen fra Herregaarden Verby; det var vidunderligt ad bugtede Veje, gennem Slugter og store Skove at naa frem og gense den skønne gamle Gaard med sin Fos, store Haver og andre Herligheder, hvor jeg ligeledes for mange Aar siden besøgte den daværende Havebrugsskole og den ansete Forst. Morten Nielsen og hans prægtige Hustru, den søde Liv Hjorts kærlige Forældre, hvor Alette Golden senere drev sin udmærkede Husholdningsskole, den som nu senere er lørt videre med Ragne Heje som Bestyrerinde, og hvor Lærerinder fra Ankerhus ogsaa har haft Ansættelse; forrige Aar Frk. Kastor Jørgensen og nu Frk. Berte Hansen fra Vindinge.

Rejsen til Norge skulde ikke være en Studietur, men skolemæssigt fik vi alligevel ogsaa meget ud af den; var saaledes, efter Frk. Brandstorp Haugens Opfordring, med til et Husstøllærerinde Diskussionsmøde, hvor Fru Dr. Qviller Werenskiold indledede, og hvor man diskuterede Ulempen ved Saltning af Grønsager. Paa dette Møde havde vi Lejlighed til at hilse paa adskillige gamle Venner og Kendinge, Frk. Wenche Nissen, Frk. Johanne Sween o. m. fl. — En Dag fik vi Lejlighed til at se indenfor paa Stabekk, den store og moderne norske Statsskole til Uddannelse af Husholdnings- og Skolekøkkenlærerinder, hvor man altid tager vel mod danske Lærerinder, og hvor vi føler, vi har mange Venner i Skolens betydelige Lærerstab. — »Bondelien«s Husmoderskole ved Gjøvik maatte vi selvfølgelig ogsaa besøge, den som i sin Tid begyndtes af Anna Braastad, der uddannede sig paa Ankerhus, og som vi derved fik en naturlig Forbindelse med, og som nu efter hendes altfor tidlige Død er arvet af Frk. Eva Tillisch, som heldigvis er med til yderligere at knytte stærke Baand mellem norske og danske Husholdningslærerinder — i sin Tid baade gennem sin Virksomhed som Lærerinde paa Stabekk og som Redaktør af det norske Tidsskrift for Husstøllærerinder og nu fra sin smukke Skole virker



inspirerende paa os allesammen. — Vi fik desuden Lejlighed til at besøge den hyggelige og udmærkede Husmoderskole i Eidsvold, hvis Leder og Lærerinder vi ogsaa har det bedste og venskabeligste Samarbejde med.

En herlig oplevelse blev det at gæste Fru Schönberg-Erken paa Dystingebo, der vital som altid, trods sine 80 Aar, nylig har udsendt en revideret Udgave af sin store Kogebog — og ved hvis fornemme Bord vi mødtes med flere af hendes særprægede Nabokvinder, bl. a. Frk. Sählie, paa hvis store Gaard med de 100 Kuer Kong Haakon fandt Ly under sin Flugt — og mærkeligt at finde og træffe Fru Agnes Winding Sørensen, der i sin Tid sammen med sin Mand oprettede Eidsvold Folkehøjskole, en Gerning hun forberedte sig til, ogsaa ved et Kursus paa Ankerhus — men en Skuffelse var det ikke at kunne naa at komme til Trondhjem, til Orkedalen, til Fanrem og besøge vor kære Ven fra de yngre Aar Fru Caspara Kyllingstad, men dejligt dog at møde hendes prægtige Datter Aasgerd, der ogsaa har været vor trofaste Elev, og som nu er gift med Lektor Rykkja i Gjøvik, faa dem gæstet i deres genialt byggede og indrettede Hjem, og som vi fik en dejlig Biltur sammen med Frk. Tillisch op forbi Braastad over Lillehammer og gennem den skønne Gausdal til Åulestad, Bjørnsons Højborg, og den Oplevelse der at møde Forfatterinden Fru Ingeborg Møller og højere oppe i Dalen at faa hilst paa den ejendommelige Forfatter Inge Krokann og hans prægtige Hustru og yndige Børn. Ja, det var en stor Glæde at faa Lejlighed til at styrke og forny Venskab med saa mange tidligere Elever og deres Hjem, og navnlig med Søstrene Kirkaas, som paa uforlignelig Vis tog imod os, og hvis Sorø-Tid for de mange Aar siden staar i stadig lys og kær Erindring.

Vor Hjemrejse skete med Fly, en skøn Tur over Oslo Fjord og Sverrige til Kastrup Lufthavn, hvor vi dog mødte den største Vanskelighed med at slippe igennem Tolden, ikke netop paa Grund af alle de interessante Pakker, gode Venner havde stoppet i vor store norske Vidiekury, men fordi der derimellem strittede en Blomsterkury med Planter fra Lina Rellings egen Have — og hvis Jord det var strengt forbudt at føre ud over Landets Grænses, men endelig efter at man telefonisk havde parlamentaret med et plantepatologisk Kontor, tilbudt at lade hele Herligheden blive tilbage, mod højtidelig at love at Kury og Blomster med Jord skulde blive brændt saasnart vi kom hjem — — saa naaede vi frem og hjem. — — —

Altsaa fik Mor Magda ved denne Milepæl, ved denne afsluttende Tidsperiode, saa megen Glæde givet, at hun af fuldt Hjerte paa sin Daabsdag den 9. Maj følte Trang til at sende ud til sine mange Venner en hjærtelig Taksigelse.

## De, der gik bort

Ind under Allehelgen kom Budskabet om Ingeborg Appels Død, vemodigt, men næsten højtideligt alligevel. Med hende gik en sjælsstærk Kvinde bort, som i høj Grad havde været med til at præge sin Tid og Askov Folkehøjskole som Datter, som Lærerinde, som Jacob Appels jævnbyrdige Hustru, som Leder af den gamle Skole, og hvis ydmyge men ranke Personlighed vidnede om „de ædles Æt“.

Men man forstod ikke, at Oles søde Mor, Vagns brillante lille Kone, skulde dø. Det synes saa ubarmhjertigt, at hun skulle faa Børnelammelse, samtidig med at hun sødte en sød lille Pige — svært med Hjertet at skulle kunne sige: ske din Vilje. — Og det blev tungt for Magdalene Jensens mange Venner, at hun som en lille vingeskudt Fugl skulde gaa bort.

Det danske Samsund har i Aaret 1948 mistet mange af sine gode Mænd, der ogsaa vil blive savnet dybt hver i sin Kreds, saaledes Konsulent H. P. Nielsen, Haraldsborg, hvis Redelighed, ogsaa i Ord og Tankegang, personlig betød overmaade meget for Samarbejdet i Husholdningsskolernes Kreds, for hvem han ogsaa igennem Pensionskassen blev en stor Støtte. — Forst. K. Jensen, der tidligere var Forstander for Haslev Landbrugs- og Husholdningsskole, var ligeledes en Mand, hvis Ord man lyttede til i Blade og i Skolekredse.

Af Politikeres Død virkede Christmas Møllers vel nok stærkest, selv om der var meget i hans Politik, man beklagede, f. Eks. hans Stilling til det sydslesvigske Spørgsmaal. Men i Erindringen dukker der efterhaanden saa mange Episoder op om hans Handlekraft og Forstaaelse, som man er taknemlig for at have oplevet; saaledes i 1929, da en Kreds af Kvinder rettede en Henvendelse til de forskellige Partier om at søge i deres Kreds at faa Kvinder opstillet til det kommende Rigsdagsvalg, at man da omgaaende fik et tilsluttende Svar fra ham. — Og den tidligere Socialminister S. P. Larsens Bortgang følte af mange som et stort Tab, ogsaa fordi man følte, han forstod, hvad det betød at støtte Kvinderne som Mødre i deres egne Hjem.

Gribende og forførende var det at erfare, at Departementschef Fr. Graae og Hustru var gaaet ned med Skibet „København“, og dog forsonende, at de med hinanden i Haanden mødte Døden sammen; faa har jeg haft saa fornøjeligt et Samarbejde med som med ham. Det var i de unge Aar, da K. M. Clausen paa Finansloven 1914 fik en Bevilling givet til Oprettelse af private og kommunale Efterskoler, og Fr. Graae som Fuldmægtig i Undervisningsministeriet skulde føre denne Sag ud i Livet, at vi fik Forbindelse med hinanden og naaede sammen med Professor N. A. Larsen at faa Undervisningen for de unge Piger givet en saadan Form, at Planen derfor kan bruges den Dag i Dag. De fælles Anstrengelser, de Ønsker og Maal som efterhaanden naaedes, gav et Venskab, som bevaredes op gennem Aarene.

Et Dødsfald, som ogsaa berørte mig stærkt, var Generalkonsul Hartmanns. Hans Bekendtskab var som et Eventyr fra de unge Dage, da han som Nybegynder af de store Gartnerier i Gent tog saa vel imod mig, der rejste paa et Stipendium 1903 for at studere Frugts Anvendelse, viste mig, hvorledes man udmærket kunde indrette sig med Beboelse i en Forgang til Drivhusene, klare sig fint med en smal, stejl Trappe, naar den var hvidlakeret og belagt med et knaldrødt Tæppe.

Og Fabrikant Julius Hansen, hvis Liv og Gerning ogsaa blev et helt Nulidseventyr, tog Døden brat; men han naaede dog at se sit Hjertebarn „Nyborg Strand“ genopbygget, og hans store Trikotagefabrik med de hundrede af Arbejdere gav han saa gode Kaar og saa mange Goder, at det syntes helt fantastisk, Mindet derom vil leve længe.

Sorøegnen mistede Graver Larsen, den smukke og værdige Vogter af Sorø Kirke, Sydslesvigs trofaste medlevende Stridsmand; — den gamle herlige Pastor Krogh-Meyer, og Rektor Raaschou-Nielsen, som fik en skøn Død, en Foraarsdag han havde besøgt sin gamle Skole, delt Konfirmationsdagen med Slægt og Venner — en af Byens bedste Købmænd, Olaf Jensen, Møllegaarden, mistede vi ogsaa, han var en beskeden Mand, som man kom til at respektere, ja næsten

*højagte, saa redelig han handlede i de to vanskelige Krigsperioder — Ludvig Beck, hvis lange rige Liv for de vanskeligt stillede Børn ogsaa ebbede ud, men hans aandfulde Sinds Karakter har sat blivende Spor, og hans Navn vil altid være knyttet til Flakkebjerg og Holsteinsminde — Forst. Dolleris's Død i Høng blev ikke alene et Tab for hans prægtige Hustru, men for den Kreds og Skole, han saa stærkt var tilknyttet.*

*Af andre Skolemennesker mistede vi ogsaa Viceskole-direktør Svane, som i mange Aar var Censor paa Ankerhus, og som blev vor gode Ven, og som saadan en Gang reddede en Situation ved en Dimission for os, da Formanden gav op — Seminarieforsander Juul fra Vordingborg, hvis Død paa en Rejse ogsaa følte som et personligt Tab, som Følge af visse Fællesopfattelser. — Redaktør Jens Nyberg og Hustru Cathrine Thaarup har mistet deres kære, flittige, sagtmodige og haardtprøvede Søn David; det var med megen Vemod vi modtog dette Budskab, for mange Aar siden hørte han med til vore fornøjelige københavnske Feriedrenge.*

*Mellem de betydelige Kvinder, hvis Livsbane afbrødes, var ogsaa Ingeborg Kirkegaard. Stærk og myndig var hun i sin Færd, men trofast mod Idealer og i sit Venkab og mod de Skoler, hun følte sig i Pagt med, Askov, Liselund, Ankerhus, det følte saa naturligt, at Professor Skydsgaard talte ved hendes Baare — og det blev et stort Savn, at den 80-aarige Frk. Svegård gik bort, klog og god at gæste og skifte Meninger med. — Og saa er Fru Howden Rønnenkamp, Kammerherrerinden fra Næsbyholm, gaaet bort, hun var festlig og aktuel, var i sine unge Dage parat til at fremme det nye, bl. a. Skolekøkkenundervisning i Godssets Skole.*

*Vemodigt var det, at vor dygtige Slægting Helga Vang skulde dø, netop nu, hvor hun sammen med sin Mand Fabrikanthelm Elmkvist havde faaet skabt det skønneste Hjem, hyggeligt og moderne i et gammelt Slagelsekvarter — ligeledes, at den yngste Kusine fra Dollerup Mølle skulde dø, Balle blev hendes Kælenavn, hun havde faaet Slægtens sydlandske Temperament og Ydre.*

*Flere af Sognets gode Kvinder blev ogsaa kaldt bort, Fruerne*



*Østergaard, Krog, Kruuse og Fru Kbm. Petersen. — Nico har mistet sin Broder Holger, Fru Guld sin kære Far — og de elskelige Præstefolk Clausen-Bagge og hans søde Hustru f. Ingerslev, fik Hjemlov omtrent samtidig. — Mette Bennedsens Tid blev ogsaa slut, og Frida Frederiksen maatte friste den tunge Sorg at miste sin Mand, inden de naaede at rejse hjem til Argentina, han jordfæstedes i Ollerup, og paa Vejen dertil fik vi Lov til at lægge et Par Blomster paa hans Baare — den gamle fine Kontorchef Blegvad, som var med til at præge Byen, vil savnes, ligeledes Heilskov Alstrup af sine.*

*Og nu ind under Jul døde den gamle Provst Aage Møller, Fru Jutta Bojsen Møllers ældste Søn, hvis Færd og Tro blev til saa megen Velsignelse.*

*Magdalene Lauridsen.*

## Om Gurlis Jordefærd

**skrev Martha Lundsgaard:**

Mens Vinden tudede om den gamle Pedersborg Kirke, og de sprøde Klokker ringede, fyldtes Kirken tæt af Slægt og Venner til den unge Gurlis Dam. En meget højtidsfuld Stemning betog alle, da de saa den skønt smykkede Kirke med blafrende Lys i alle Stolestader, slyngede Grene og hvide Snebær og slanke Graner.

Efter Salmen »Dybt hælder Aaret i sin Gang« talte Pastor Hansson ud fra Paulus' Brev til Tessalonika 4-13: »Men jeg vil ikke, at I skulle være uvidende, Brødre, om de hensovede, paa det I ikke skulle sørge som de andre, der ikke have Haab«. Vi er Gud Tak skyldig, at han saaledes har betroet os Ord, som kan fylde Sind og Tanke, kaste Lys og give Klaring og Trøst i Mørket. Gudskelov for Ordet, der taler, saa vi bare skal høre, og i Liv og Død kan staa med Tro og Haab for de kære hjemfarne. Spørger vi ud af Nød, som nu denne unge Hustrus Mand, hans Forældre og hendes Søkende, faar vi Svar. Andre vil komme til at staa overfor det samme, her er en Solidaritet, som vi ikke skal agte ringe: saadan kan det gaa vore Kære. I Sorgen trænger vi til Hjertevarme, til at rykke sammen, som jeg tror, at I vil staa sammen om de to smaa Børn . . . og om ikke nu, saa een Dag vil den unge Ægtefælle takke for Kærlighed og Forstaaelse og gode Gaver, og for Børnene, der blev skænket ham.

Man sang »Blomstre som en Rosengaard«, og derefter sang Organist Schiøtz meget smukt »Den store Mester kommer«.

## Et lille minde om Ingeborg Appel

f. Schrøder

*Et herligt menneske, der i sig forenede rankhed, styrke og ydmyghed. — Hun var stærk i sin villie til at gennemføre hvad hun anså for ret, ivrig efter at få sine elever til at gå ind for de ideer, hun syntes var de rigtige. —*

*Ydmyg var hun i sin tro på Gud og i sin villie til at tjene dem og det hun elskede.*

*Mit sidste minde om hende blev at træffe hende en lørdag hen under aften, da hun kom hjem fra at have ordnet sine 8 grave på kirkegården. Det var hende en kær pligt; men vel nok beundringsværdigt af en 80 årig. — Hun var da ved at bryde op fra sit „enkesæde“, og bl. a. var hun stærkt optaget af at få sine mange bøger sendt til sydslesvigerne, der jo i særlig grad havde hendes kærlighed.*

*Jeg personlig havde den glæde, som meget ung elev på Askov, en hel vinter daglig at få en samtale med hende. — Det så, til at begynde med, ikke så godt ud, for jeg havde dårlige ben, så jeg ikke kunne deltage i gymnastiken (der jo dengang var fru Appels hovedfag). Det blev så til, at fru Appel hver dag gav mig massage. Dette foregik de 5 af ugens dage i det Schrøderske barnekammer og en aften i det Appelske hjem, med en god aften efter. Disse timer i barnekammeret gav mig anledning til mange gode samtaler og til, fru Schrøder, der den vinter ikke var helt rask, kom ind og snakkede med om småt og stort.*

*For mig blev disse timer ( $1\frac{1}{2}$  times hvil efter massagen) måske de allerbedste stunder under hele mit højskoleophold — også når forstanderen kom ind og trakterede os med chokolade, appelsiner eller hvad godt han ellers havde i Skrivebordsskabel. Der lærte jeg også ham at kende fra en hel ny side. Det var det smukkeste familieliv, jeg der kom ind i, sammen med det allerede aldrende forstanderpar, deres betydelige datter og de to små drenge, Holger og Frederik Schrøder. Den yngste blev min ven for hele livet, lille „Ferik“, der nu sidder som en afholdt og dygtig præst i Holbæk. Når jeg tænker tilbage på den tid, på disse timer og på Ingeborg Appels uforglemmelige timer i sundhedslære, synes jeg, at jeg har så uendelig meget at sige hende tak for, som jeg vel aldrig fik sagt det til hende selv.*

*Om Florenze Nigthingale skrev forstanderen for diakonissestiftelsen: Kaiserwerth: „Hendes ydmyghed og tro var stor, derfor blev hun til så megen velsignelse for så mange mennesker“. Dette kan også siges om fru Ingeborg Appel, og jeg vil gerne i dyb taknemmelighed slutte disse få mindeord dermed.*

Elise Møller Bjerre.

## En søndag i august.

Gennem „Nordisk Studiefond“ havde vi i sommer besøgt af et selskab finske lærerinder fra alle grene af Finlands vidtspændende husholdningsundervisning; og en søndag i august blev det min tur at være de 20 damers rejseleder på et københavnerbesøg. Der var lagt mange pæne planer, lige fra havnens motorbåde til zoologisk have, og man havde naturligvis regnet med det berømte strålende solskin over byens irgrønne tårne, — men kom derimod lige fra 12-tiden ud for det mest deciderede, „stribrede“, sortegrå regnvejr, som tænkes kunne.

Efter en kort rådslagning begav vi os til nationalmuseet, hvor jeg forelagde mine ledsagere en „time i bolig-lære“. Det foregik på „Danske Samling“ på 2. sal (der er elevator derop), og det skal siges til gæsternes ros, at de knap var til at få derfra igen! De fordybede sig i den lange række skønt møblerede stuer fra hver sin tidsperiode, gik gennem porcelænsstuerne, lampesamlingen, pibesamlingen, vævemønstrene i deres store rammer, dragterne på de dejligt påklædte voksfigurer; — men da vi kom til legetøjet, kunne vi næsten ikke komme videre! — Udenfor styrtede regnen stadig ned; men så gav vi os til at køre i sporvogn! Vi fyldte hver gang en hel bivogn, så jeg roligt kunne fortælle, om hvad vi kørte forbi. Vi drak kaffe i en af Pilealleens små beværtninger og endte i „Danmarks Akvarium“ i Charlottenlund skov; men da vi endelig stod på rådhuspladsen og tog afsked (meget hjerteligt, for vi var blevet rystet godt sammen under dagens oplevelser), — ja, så holdt det faktisk op med at regne, så gæsterne nåede dog at se en københavnsk gade i tørvejr.

Jeg tænker ofte med glæde tilbage på de venlige gæster i den regnvåde by.

*Ingrid Saxtorph.*

---

**Dan Studiekredse over Sydslesvigs Historie!**

*M. L.*

## *Husholdningslærerindernes Undervisnings-Ansvar*

Af Magdalene Lauridsens Indlæg ved  
Husholdningslærerindernes aarlige  
Instruktionskursus paa Askov 1946.

Gennem Undervisningen maa Eleverne opdrages til at blive ydende (hjælpende) og ikke krævende Mennesker.

Spørgsmaalet er, hvorledes Elevernes Ansvar og Interesse udvikles bedst.

Teorien maa omsættes i Praksis = Hvorfor? — Fordi!

Den grundlæggende Vejledning maa aldrig forsømmes — i ældre og videregaaende Klasser maaske repeterende eller refererende.

En orienterende Oversigt over den kommende Undervisning maa altid gives, først og fremmest vedr. de økonomiske Forhold, Undervisningen er baseret paa, ligesom Fagenes Skelet maa præsenteres saa snart som gørligt.

Hver Skoleform stiller sine særlige Krav, der maa gennemtænkes og planlægges

a. Barneskolen, b. Ungdoms- og Aftenskolen, c. Fagskolen.

Undervisningen i Køkkenet bliver den væsentligste. Den vejledende mundtlige maa omfatte:

a. den varemæssige Side, b. den ernæringsmæssige, c. den økonomiske, d. den tekniske — ja, og den æstetiske og etiske maa heller ikke glemmes.

Hver Dag maa have sin opgave.

Paa Fagskolen bør efter de første Maaneders Orientering i Regler og Retter gives en ugentlig Oversigt over Ugens Indkøb og Arbejde. Eleverne bør arbejde selvstændigt, gives mundtlige, skriftlige og praktiske Opgaver, udnytte Tavler, Kort, Fagbøger.

Erfaringer opsamles, Forsøg foretages, Kostberegninger udføres.

Lærerinden maa sammen med Eleverne forene de forskellige Fag og Omraader til et samfundsmæssigt Hele.

Det er det Ansvar, der følger med Husholdningslærerindernes Undervisning.



## Siden sidst

Siden sidst har den danske Kirke faaet tre Kvinder ordineret som Præster, hvilket vel nok for en Del skyldes Folketingsmand Erik Appels lykkelige Evne til at faa visse Lovparagraffer formet tidssvarende, og Biskop Øllgaards kristelige Forstaaelse af Kvindernes Værdi som Medarbejdere i »Vorherres Vingaard«. — Og saa er Bodil Begtrup som den første Kvinde udnævnt til Ambassadør i Island, (hendes Billede kan for Resten findes i Aarskriftet for 1946 paa sidste Billedside ved Siden af M. L.s).

Radioen har, mellem alt det meget andet, den har baaret Bud om, ogsaa givet os Sigrid Trier Hansens fornøjelige Livsopfattelse og frimodige kristne Bekendelse; og Maren Sørensens troværdige Vidnesbyrd om Sydslesvigernes ægte danske Indleven, — og vi har med Glæde hørt baade den ene og den anden Ankerhus'er forelægge sit Syn paa Arbejdsproblemer og tekniske Madspørgsmaal, — og taknemmelig hørt Aksel Dahlerups Smaasnak med Børn — og haaber, at naar der igen skal ske en Udvidelse af det store Radiohus, at der saa da maa blive et Lytte-Rum tilovers, hvor Folk fra Gaden og vi, der kommer rejsende ude fra Landet, kan gaa ind og høre en ønsket Radioudsendelse, det være sig en Rationeringsmeddelelse eller Mindetale.

Kursusbesøg o. l. har Aaret været rig paa. De første Dage af Oktober afholdtes saaledes et Instruktionskursus for Husholdnings- og Skolekøkken-Lærerinder samt Organisationsformænd. Der var 50 Deltagere, og det vellykkede Kursus, ved hvilket medvirkede bl. a. Amts-kolekonsulent Otto Jensen, Konsulent Frk. Henny Olsen, Haandarbejdsinspektør Fru Anna Næsgaard, Aftenskolelærerinde Frk. Karen Banke-Larsen og Seminariets Lærerkraefter, sluttede med en Underholdning, hvor 2. Aars Elever paa den nydeligste Maade opførte Vitaminsketchen »De nye og de gamle«, som var skrevet til Lejligheden.

Og mange besøgende Foreninger har i Sommerens Løb rundet Skolen, derimellem Repræsentanter for Koldingegnens Husholdningsforeninger paa Vej til Genbesøg i Sverige, og Fru Astrid Langroek og Fru Hedvig Hardt fra Husholdningsforeningen i Rendsborg. Mellem de mange udenlandske Smaabesøg kom en Aftenstund marcherende en hel Flok Studenter fra Eidsvold, klædt i brune Kollegieuniformer prydet med store Elgmotiver, der virkede helt chokerende. — Et interessant Besøg fik vi af dr. Brinch Eliassen, der gav M. L. det gode Raad for Gigt i den medtagne Haand, at give denne et varmt Sandbad, mens hun læste sin Avis; og vi fik ogsaa megen Fornøjelse af Familien Harrekilde-Petersen, der holdt Ferie i Sorø — og et kært Besøg af Journalist Fru Sofia Christensen fra »Krattet«, den paaskønnede Redaktør af »Tidens Røst« og »Hjemmenes Forbund«.

Der er blevet flaget mere end sædvanligt. M. L. gav nemlig i Anledning af sin 75 Aars Dag Seminariegaarden en Flagmast, lavet af Træer, der i 1902 blev plantet paa »Gl. Ankerhus«; og Frk. Tarp fulgte M. L.s Eksempel og gav Seminariet et dejligt stort Flag som Bevis paa, at det til Oktober var 35 Aar siden hun kom som Lærerinde paa Ankerhus. Og vor gode Ven, Postbud Hansen, gav M. L. sit Flag, da han rejste fra sit Hus paa Smedevej. — Mange andre smukke og fornøjelige Gaver er naaet inden for Murene til fælles Glæde. Fru Thimsen har saaledes paa Kannevas broderet Besættelsestidens Historie. Elevforeningen og andre har sendt os dejlige Bøger, og Venner smukke grønne Planter, Lys og søde Blomster — og Frk. Tarp har faaet sin 95 Aar gamle Mor over til sig, og hendes »lille« Søster er fulgt med for at passe hende. Det er virkelig saa rart og giver en egen Tryghed.

»Og saa er man kommet ind i en hel Barak-Epøke«, skrev et Tidskrift fornylig, og vi er saamænd kommet med. Det begyndte i Vordingborg, hvor Husholdningsskolerne var til festligt Aarsmøde, at vi saa Hr. Vejlagers Barak, anskaffet til Kontorudvidelse, at vi fik Blod paa Tanden, telefonerede til Silkeborg og til Ry Flyveplads hvor der mentes at staa nogle for os passende Barakker; Tømrermester Jensen tog Lyntoget derover, men maatte desværre konstatere deres Uegnethed for os; men vi fik saa Forbindelse med Arkitekt Søren Langkjær, og han havde igen en Ingeniørforbindelse i Aalborg, der kunde anbefale fra Thistedvejslejr en Barak Nr. 28, paa 6×11 m, som vi saa fik, og Lundgaards fik ovenikøbet een med — men saa har vi ogsaa faaet de smaa Bogstaver at slaas med eller fryde os over — det værste er nu at forlige sig med de store Åer.

Og saa har »Ankerhuskredsen i København fortsat sine Sammenkomster til stor Glæde for hvem der har været med, fra Skolen og fra Kredsen. De har det sidste Aar samledes i Oplysningscentralen i Lyrskovsgade, hvor Formanden Fru Karen Bronée er ansat af Husholdningsraadet. — Og siden sidst har mange af vore søde og dygtige Elever giftet sig, faaet eget Hjem. Af Lærere har bl. a. Bodil Ottosen giftet sig i Sønderjylland, for at faa Anledning til sammen med sin Mand at tage et Arbejde op i Sydslesvig, Mary Petersen med Frede Stubkjær, Elisabeth Fønss er flyttet ind som Kone paa en stor Gaard i Salling. Lis Rasmussen, Signe Larsen, Nyvraa og Elsebeth Brandt virker som Fruer fremdeles i Faget. Inge Barfoed er gift til Fru Erikens Barndomshjem Villerup, — Aase Ihme er rejst med sin engelske Mand til den engelske Ambassade i Saloniki i Grækenland, Lis Lund-Petersen planlægge Bryllups- og Studierejsen til U. S. A.; og Anna Kristensen fra Biviumgaard har stiftet Bo og Hjem i Odsherred — mange gode Ønsker følger dem alle.

## Den foreløbige Skolekøkkenundervisning

i almindelige Skolestuer med paafølgende praktiske Øvelser  
i Hjemmene

som Magdalene Lauridsen sidste Aar foreslog paa Steder, hvor man ikke havde kunnet faa Undervisningskøkkener indrettede, har i adskillige Skolekredse vakt en vis Interesse.

I Præstø lod Skoleinspektøren saaledes straks foretage et 6 Ugers Forsøg med en 7. Klasse og da dette faldt tilfredsstillende ud, bevilgede Byen 1000 Kr. til fortsat Forsøg i det følgende Skoleaar fra April 1948 til April 1949. Deraf benyttedes 200 Kr. til Indkøb af de nødvendige Redskaber. Som Undervisningssted brugtes Fysikløkalet, hvor der fandtes et Par Gashaner og Vask. Klassen, der bestod af 14 Børn, 12 Piger og 2 Drengene fik 2 Timers vejledende forevisende ugentlig Undervisning. Lærerinden bliver lønnet med 5 Kr. pr. Time, 2 Timer beregnet til 3 Timer, for Aaref 40 Skoleuger 600 Kr. Udgifterne til Madvarer o. l. anslaaes til 200 Kr. for hele Skoleaaret. — Man har dog ikke stillet Krav om, at Børnene skulde efterlave Maden i deres Hjem, men de kommer ofte og fortæller Lærerinden, at det var saa morsomt at lave det og det hjemme, og de er meget interesserede i af faa Lov til at fortsætte, og Byen vil gerne forhøje Tilskuddet dertil.

Undervisningsministeriet har ønsket oplyst, hvorledes den praktiske Tilrettelæggelse af den foreslaaede Ordning kunde gennemføres — og en nærmere Plan derfor har Fru Lauridsen selvfølgelig indsendt. Statskonsulenten fandt Tanken tiltalende, Husholdningsudvalget mente, at de praktiske Vanskeligheder, der maa forudses at være forbundne med Forslagets Gennemførelse, maa kunde overvindes, naar det mødtes med Velvilje og Forstaaelse fra Hjemmets Side. Skolekøkkeninspektøren var dog ængstelig for, at denne skulle hæmme den almindelig givne Skolekøkkenundervisning, hvor Eleverne selv arbejder i Skolen og sinke Bygning og Indretning af Skolekøkkener.

Det sidste tror jeg nu ikke man behøver at være bange for, da man jo ogsaa har haardt Brug for Undervisningskøkkener til Ungdoms- og Aftenundervisning — og selve Undervisningen i Klasseværelset kun kan betragtes som igangsættende.

Interesserede Lærerinder og Hjem vil jeg gerne sende et nærmere trykt Forslag ang. denne Undervisning.

M. L.

Mel.: Mor Danmark.

Der er et Sted, hvortil min Tanke ofte ledes,  
 et Sted, hvor jeg en herlig Tid har haft.  
 Det Sted er Sorø, hvor man aldrig kunde kedes,  
 for ved dels Skov og Sø et Hus er lagt.  
 Og Huset det blev bygget af en Kvinde,  
 paa Bakken ved det klare Vand,  
 til Gavn for Land og Folk i stadigt Minde,  
 og Kvinden for det hele kalder man —  
 Mor Magda.

Der er et Sted, hvor Sang og Glæde altid øves,  
 paa Plænen, Kamre og ved Skolens Bord.  
 Det Sted er Ankerhus, hvor Evner ofte prøves,  
 og hvor der aldrig savnes Lærdoms Ord.  
 Jeg husker mangan Gang man stod om Baalet  
 og Nordens Ungdom sang i Flok,  
 at alle danske samlet staar om Maalet,  
 at Lykke og Selvstændighed var nok —  
 for Danmark.

Der er et Sted, hvor mange Lærerinder virke,  
 og ganske faa af Mænd er taget med,  
 og Stedet det er Ankerhus ved Bøg og Birke,  
 hvor man fra tidlig Morgen allid sled.  
 En ganske særlig Trang man her vil finde,  
 blandt Lærerstaben fuldt og hel,  
 at dygtiggøre hver en huslig Kvinde,  
 til Fædrelandets Gavn og hele Vel —  
 for Danmark.

Der er et Sted, der samler mange unge Piger,  
 om Lærebog og huslig Dygtighed,  
 og Stedet det er Ankerhus, det alle siger,  
 og vi, der er her, vi det sikkert ved.  
 Og det som alle vil, at der skal læres  
 er det, man ved er Ret og sandt,  
 saa Tider trange de kan bedre bæres  
 af alle os, der elsker det — og vandt:  
 Mor Danmark.

„Onkel Anders“.



## Kursusdeltagere i 1948

Husholdningslærerinder, dimitterede  $^{20/3}$  1948

- 601 Helga Andersen, Æbeltoft Skov, Æbeltoft,  $100^{1/3}$  mg+  
 602 Grete Baggesen, Kalfarvej 114 B, Bergen,  $102^{1/3}$  mg+  
 603 Susanne Bayer, Normasvej 29, Valby,  $97^{1/3}$  mg  
 604 Inger Berthelsen, Østergade 7, Hadsten, 102 mg+  
 605 Sara Berthelsen, Strandvejen 65, Middelfart,  $88^{2/3}$  mg÷  
 606 Ebba Bruun, Skodborg,  $95^{1/3}$  mg  
 607 Inger Christensen, Hasserisgade 4 Aalborg,  $97^{1/3}$  mg  
 608 Rita Nørgaard Christensen, Nyvej 4, Hobro,  $96^{2/3}$  mg  
 609 Elisabeth Claussen, Præstegaarden, Dronninglund, 92 mg÷  
 610 Nora Dahle, H. Løvenskioldsvej 9, Bestun, Norge, 95 mg  
 611 Margrete Dalgaard, Ørsbjerg, Aarup,  $99^{2/3}$  mg  
 612 Herdis Friberg, Klüversgade 3, Silkeborg, 104 mg+  
 613 Ebba Frost, Blegdamsvej 60, København Ø,  $106^{1/3}$  ug÷  
 614 Ester Grøttum, Asvejsens Skole, Trondheim, 103 mg+  
 615 Karen Haltrup, Jernbanegade 8, Bramminge  $97^{2/3}$  mg  
 616 Inger Hansen, Hammer, Lou,  $99^{2/3}$  mg  
 617 Tordis Hansen, Bjerkealleen 34, Grefsen, Norge,  $96^{1/3}$  mg  
 618 Eva Holst-Larsen, Thomas Heftysgatan 64, Oslo,  $101^{2/3}$  mg+  
 619 Inge Jahn, Aagade 17, Aalborg, 95 mg  
 620 Karen Jensen, Harboøre, 97 mg  
 621 Birtha Johnsen, Grove, Brøndum, 104 mg+  
 622 Inger Jørgensen, Rønshauge, Højen, Vejle,  $93^{1/3}$  mg  
 623 Marie Ladekar, Lindbjerg, Randers,  $90^{2/3}$  mg÷  
 624 Inge Larsen, Solbakkevej 3, Frederiksberg, Sorø,  $102^{1/3}$  mg+  
 625 Ruth Demuth Larsen, Petersborg, Marslev, 90 mg÷  
 626 Sigrid Larsen, Skærbæk mølle, Rødding,  $104^{1/3}$  mg+  
 627 Ellen Loftager, Nørby Velling, Lem,  $98^{1/3}$  mg  
 628 Agnes Grahl Madsen, Sigurdsgaten 17, Bergen,  $93^{2/3}$  mg  
 629 Kirsten Nielsen, Aavadgaarden, Ll. Skensved,  $100^{1/3}$  mg+  
 630 Kirstine Nielsen, Slæbækgaarden, Kirkeby,  $97^{1/3}$  mg  
 631 Ruth Krogh Nielsen, Særslev, Stubbekøbing,  $102^{2/3}$  mg+  
 632 Marie Olsen, Frøbjerg Vænge, Rørmosehus,  $93^{1/3}$  mg  
 633 Astrid Pedersen, Gimsing, Struer,  $79^{1/3}$  g+  
 634 Else Pedersen, Knardrup, Maaløv,  $98^{2/3}$  mg  
 635 Lis Lund Petersen, Mørupsvej, Odder,  $93^{2/3}$  mg  
 636 Tove Petersen, Kastbjerg, Lintrup, 99 mg  
 637 Anne Grete Rasmussen, Sortemosegaard, Hornslet, 103 mg+  
 638 Asta Rasmussen, Grejsdalsvej 11, Vejle,  $98^{1/3}$  mg  
 639 Kirsten Nyeland Rasmussen, Toldkamret, Sønderborg, 94 mg  
 640 Anna Rønnow, Enghavehus, Eltang, 102 mg+  
 641 Ellen Margrethe Sørensen, V. Højbjerg, Vestervig,  $97^{2/3}$  mg  
 642 Grethe Lillelund Sørensen, Skolegade 10, Tarm, 99 mg  
 643 Inger Sjolte Sørensen, Absalonsgade 20, København V,  $101^{2/3}$  mg+  
 644 Ingrid Thøgersen, Mammen, Bjerringbro, 100 mg  
 645 Gudrun Vang, Skovgaard, Stenstrup,  $90^{1/3}$  mg÷

*Elever bestaaet Seminariets 1ste Aars Eksamen  
i praktisk Husgering*

- 700 Karen Margrethe Aabye-Ipsen, Brænøre, Taps  
 701 Sigrid Bak, Rodskov, Løgten  
 702 Kirsten Birkbøll, Rahbechs Alle 26, København V  
 703 Ellen Christensen, Hasle, Aarhus  
 704 Johanne Christiansen, V. Haven, Dybvad  
 705 Kirsten Carsted, Heibergsgade 30, Aarhus  
 706 Helene Christiansen, Rønnekilde, Jyderup  
 707 Monna Corneliussen, N. B. Abelsvej 29, V. Aker, Oslo  
 708 Ruth Fiedler-Jensen, Skagen  
 709 Emmy Frandsen, Hulbæk, Ørum-Sønderlyng  
 709 Ingeborg Fredslund, Særslev, Starreklint  
 710 Inger Hansen, Kyse, Hyllinge  
 711 Merete Hauen-Limkilde, Sct. Knudsvej 21, København V  
 712 Grethe Hemmingsen, Sparekassen, Næstved  
 713 Grethe Holm, Thorup, Tranbjerg  
 714 Kirsten Ingvorsen, Københavnsvej 110, Roskilde  
 715 Else Jensen, Vraa Mark, Sebbesund  
 716 Gerda Jensen, Vedbysønder, Frederikslund  
 717 Ingeborg Richter Jørgensen, Hjelmensgade 26<sup>1</sup>, Aarhus  
 718 Randi Kock, Grejsdals Landevej 12, Vejle  
 719 Asta Kring, Højen, Vejle  
 720 Karoline Aagaard Kristiansen, Møller Gaardsholt, Flauenskjold  
 721 Signe Kristiansen, Højvang, Daugaard  
 722 Rigmor Laursen, Raunstrup, Hjallerup  
 723 Elsebeth Lerche Madsen, Hornum Østergaard, Braaskov  
 724 Elisabeth Nielsen, Ølsted Skole, Løsning  
 725 Kirsten Pedersen, Engelstofte, Glumsø  
 726 Frida Kampp Pedersen, Teglgården, Slude  
 727 Aase Petersen, Plejelt, Esrom  
 728 Ester Thorøe Petersen, Bredgade 83, Skern  
 729 Gurli Dupont Petersen, Fredericia  
 730 Margrethe Rasmussen, Guldborg  
 731 Gerd Ryg, Sandane, Nordfjord, Norge  
 732 Gunvor Sårheim, Huitfeldtsгатen 8b, Oslo  
 733 Margit Schade, Dalgasvej 3, Viborg  
 734 Elsebeth Steensen, Flegborg 2, Vejle  
 735 Cate Stockfleth, V. Torvgaten 11, Bergen  
 736 Maren Susgaard, Lybæk, Ile  
 737 Thurid Svanstrøm, Skanderborgvej 23, Aarhus  
 738 Elisabeth Sølvsten, Odensegade 4, Aarhus  
 739 Rigmor Sørensen, Fuldby, Sorø  
 740 Bolette Vad, Vadgaard, Herborg  
 741 Inge Vandel, Hostrupvej 19, Kolding  
 742 Gethe Westergaard, Højbjerggaard, Rødkærstro  
 743 Astrid Øksne, Nordby, Nittedal, Oslo

*Elever paa 1. Aars Kursus fra Maj 1948*

Mathilde Aagaard, Stenum, Brønderslev  
 Dorthea Aamand, Elkjærsgaard, Starup, Gravens  
 Esther Andersen, »Markusholm«, Tommerup St.

Gertrud Krarup Basse, Ll. Pederstræde 20, Viborg  
 Birgit Boldsen, Stationsgade 19, Risskov  
 Tove Bruncke, Chr. Koldsallé 27, Kastrop  
 Marie Christensen, Uldum  
 Annelise Feldthusen, Østergaard, Pjedsted  
 Jørgine Frank, Lindsnakkevej 5, Aabenraa  
 Dagny Godager, Stange, Norge  
 Birgit Grosen, Vesselbjergvej, Hadsten  
 Gunnlaug Guldbrandsen, Svinøy, Mandal, Norge  
 Ingrid Halgaard, V. Lundby, Vejrum, Struer  
 Hanne Hansen, Borgmesterbakken 18<sup>1</sup>, Horsens  
 Astrid Henriksen, Gestevlunde, Espe  
 Karla Ingvorsen, Vennerslyst, Hasle  
 Else Jacobsen, Ringstedgade 74, Næstved  
 Johanne Jenssen, Alf Erlingssøns gate 1, Sarpsborg, Norge  
 Kirsten Jørgensen, Normasvej 15, Valby  
 Betzy Kjeldsen, Sydgaard, Hald  
 Karen Kjær-Nielsen, Ny Hjallesegaard, Hjallesø  
 Karen Margrethe Knudsen, Fristrup, Hobro  
 Marianne Hyldahl Lauritzen, Nr. Chausse 22a, Aabenraa  
 Ester Marcussen, Brarup, Sydslesvig  
 Else Mengel, »Bøgelyst«, Jordløse  
 Frida Møller, Boulstrup  
 Petra Nielsen, Strandgaard, Tranderup, Skelskør  
 Birthe Nørgaard, Skanderborgvej, Hadsten  
 Ellen Olsen, Kildevang, Hørve  
 Ingrid Pedersen, Strandholm, Kølstrup  
 Else Pilegaard, Sallinge, Højrup  
 Inge Pilholm, Bavnshøj, Storehedinge  
 Elsebeth Røgilds, Stampevej 14a, Vejle  
 Ellen Skautrup, Stationsgade 23, Risskov  
 Gunnlaug Skjævesland, Ihme, Mandal, Norge (Maj-Juli)  
 Marie Lysgaard Slaatto, Lumholtzgaten 6, Lillehammer, Norge  
 Helga Solheim, Sandane, Norge  
 Signe Thomsen, Høgager, Holstebro  
 Anna Tobiasen, Niløse, Dianalund  
 Else Rosing, Angmasalik, Grønland

### 5 Mdr.s Husholdningskursus fra Maj 1948

Edel Andersen, Korsgaard, Lydinge, Espe  
 Sigrun Andreasen, Thorshavn, Færøerne  
 Erika Andresen, Kappelnergade 7, Sdr. Brarup, Sydslesvig  
 Mette Bierring, Amtssygehuset, Roskilde  
 Hanne v. Bülow, Søllingsvej 14, Charlottenlund  
 Hedvig Cordsen, Hainsgade 15 A, Harreslevmark, Sydslesvig  
 Vera Christensen, Sæby, Høng  
 Kirsten Chemitz Høng, (Lichtenau, Grønland)  
 Dagmar Egede, Narssak, Julianehaab, Grønland  
 Kirsten Guttesen, Thorshavn  
 Maren Inger Granhøj, Ø. Skerninge, Ollerup  
 Else Hald, Vrigsted  
 Kirsten Hansen, Bolbrovej 49, Rungsted Kyst  
 Ruth Hansen, Vestkjærs Alle 20, Valby  
 Inge Henriksen, Vester Havnevej 20, Kalundborg



Liv Hillestad, Jar, Oslo  
 Anna Jacobsen, Harrested, Hyllinge  
 Kirsten Jacobsen, Hans Rømersvej, Aakirkeby  
 Ingrid Jensen, Reinsholmgaard, Melby  
 Rita Jensen, Dragebjerggaard, Vig  
 Ingelise Jørgensen, Reykjavikgade 4<sup>a</sup>, København S  
 Inger Jørgensen, Øverødvej 105, Holte  
 Birgit Nellemann Larsen, Aarslev  
 Elly Bring Larsen, Nøjsomhed, Købelev.  
 Elisabeth Larsen, Strandvejen 17, Frederiksværk  
 Ebba Marcussen, Smedegaarden, Skovbølling, Jelling  
 Ingrid Rønn Madsen, Engbjerg Strande  
 Lise Møller, Stangegaard, Aarsballe  
 Elsebeth Olsen, Svind, Færøerne  
 Sigrid Pedersen, Elektricitetværket, Holstebro  
 Anna-Lise Petersen, Stenløsevej 81, Hjølløse  
 Hilda Petersen, Bradbjerggaard, Vig  
 Else Risgaard, Villa Risgaard, Hørby  
 Karen Helene Schwartz, Asylgade 5, Skive  
 Bessie Schrøder, Molbechsvej 9, Odense  
 Rita Wanek, Sct. Pederstræde 9, Roskilde  
 Jytte Vejlag, Boulevarden 31, Vordingborg

### 5. Mdr.s Husholdingskursus fra November 1948

Karen Margrethe Almborg, Vemmetoftealle 23, Gentofte  
 Marie Andreasen, Aale  
 Ingerlise Baunø, Voldmestergade 13, København Ø  
 Eva-Marie Backmann, Aarstadvej 9 a, Bergen  
 Margit Brink, Hoptrup  
 Annie Christiansen, Munkeskovvej 13, København Ø  
 Else Marie Christensen, Rygaardsalle 70, Hellerup  
 Karen Aagaard Kristiansen, Møller Gaardsholt, Flauenskjold  
 Kirsten Enevoldsen, Haregade 28, København K  
 Else Frandsen, Flynderborgvej 7, Helsingør  
 Mary Feddersen, Sdr. Bork  
 Birthe Gregersen, Gjessing, Esbjerg  
 Ingrid Hjølund, Tingvallaalle 42, København S  
 Kirsten Hansen, Fuglsangalle 134, Brønshøj  
 Magda Hansen, Efterskolen, Haarslev  
 Karen Hesselballe, Egtved  
 Asta Hansen, Almtofte, Sneslev  
 Ursula Holm, Nystaden 59, Flensborg  
 Ena Hansen, Knuds Alle 45, Søborg  
 Rigmor Jensen, St. Nørnlund, Ejstrupholm  
 Ingrid Jensen, Klokkedybet 31, Herlev  
 Karen Koltøft Jensen, Nakke, Assens  
 Ellen Knudsen, Vejen  
 Birgit Kæstel, Høm, Ringsted  
 Ida Kromann, Holebækgaard, Frørup  
 Thyra Gründahl-Krog, Søndervig  
 Inga Larsen, Svallerup, Kalundborg  
 Ingeborg Larsen, Stenlille, Stenløse  
 Anna Ljørring, Mogensgade 42, Viborg  
 Karen Larsen, Kæderup, Tureby



Grethe Nielsen, Dr. Tværgade 9, København  
 Elisabeth Olsen, Daastrup, Viby  
 Karen Skoven, Mygdal, Hjørring  
 Annelise Sørensen, Olaigade 29, Helsingør  
 Inga Sommer, Spentrup  
 Tove Sylverstersen, Udby, Holbæk  
 Ida Vestergaard, Ellemosevej 20, Helleup  
 Ingeborg Westergaard, Griffenfeldtsgade 50, København N

### 3 Mdr.s mere teoretisk Kursus fra 5. Januar J948

Kirsten Egedal, Kajerødvej 34, Birkerød  
 Ruth Dueholm, Aalborgvej 2, Vorup, Randers  
 Astrid Henriksen, Gestelevlund, Espe, Fyn  
 Gudrun Jensen, Finderup, Høng  
 Petra Nielsen, Strandgaard, Trandernp, Skelskør  
 Inge Pilholm, Bavnhøj, Store Hedinge  
 Anna Tobiasen, Niløse, Dianalund  
 Marianne Hyldahl Lauritzen, Aabenraa  
 Hanne Huelberg, Kastanievej 6, Holte

### Øvelsesskolen September-December 1948

Margit Kampp Christiansen, Saxholm, Rønnede  
 Jytte Engsnap, Lejrskov, Lunderskov  
 Kirsten Fogt, Knudsgård, Try  
 Mimi Glob, Stenagervej 13, Hellerup  
 Helga Land Jensen, Hestehaven, Skanderborg  
 Marie Bundgaard Nielsen, Broager

**Ungdoms- og Aftenskolen** havde paa Sommerholdet 40 og paa paa Vinterholdet 33 Elever + 12 Dreng

**Skolekøkkenet** har haft 48 og 32 Smaapiger ialt 60 fra de om-  
 liggende Kommuneskoler.

### Taksigelse:

I Anledning af min 75 Aars Fødselsdag modtog jeg i Norge — hvortil jeg sammen med min Datter Margaret var rejst for at fejre Dagen i Stilhed — og bag efter her hjemme paa Gl. Ankerhus saa megen Venlighed, modtog saa mange venlige og kærlige Hilsner, ogsaa gennem gode Breve, festlige Telegrammer, dejlige Blomster, værdifulde Gaver, at jeg ikke nok kan takke derfor.

Og saa fik jeg oplevet Biskop Øllgaards Ordination af de tre kvindelige Præster i Odense Domkirke, oplevet den menneskelige og kirkelige Lighed mellem Mænd og Kvinder ske Fyldest.

For det alt sammen er jeg mere end taknemmelig.

*Magdalene Lauridsen.*

## Billedbladene 1948

Paa første Side ser vi de Jubilarer, der fik Lejlighed til at besøge Ankerhus 25 Aar efter at de havde været med til at tage den først afholdte statsanerkendte Husholdningslærerinde-Eksamen og i den nyopførte Hovedbygning — ved Siden Formanden Margrete Pedersen og Ingeborg Meyland Smith der synger for ved Morgensangen og et lille Billede fra »Liselund« hvorpaa man ser Ingeborg Appel, bagved skimtes Erik Appel. Om det runde Bord ses til Raadslagning Seminariets Lærerkollegium, og nederst de sidst dimitterede Lærerinder og ellers nogle af Skolens gode Venner. Sagfører Langkjær og Frue, Dr. Ostenfelds med deres dejlige Dreng, Elna og Gunnar paa Sølvbryllupsdagen, Fru Bjerre og Datter kaldet K. B., Else Thomsen og Aagot Kirkaas følgende M. L.erne til Flyveren.

Og paa anden Side begynder Vinteren og man ser et Par Gavytve travlt beskæftiget med at modellere i Sne en af deres Lærerinder, Fru Guld med sine Drengene i »Landsbyens Skolekøkken«, Sommerens Feriedrengene og glade Piger i en Høstak. Øverst oppe har vi jubilerende Gæster fra Aarsmødet, derimellem Husholdningsinspektør Fru Ulla Pedersen, et lille Fødselsdagsbillede med Ingrid Krag, og et lille symbolsk Billede af Danmark med Grønland og Sydslesvig bagved. Der er Moster Agnes, hendes Samfundsgryde findes ogsaa, Johanne Jørgensen, Rosa Grell og hendes Søn Ole med den nyerhvervede Studenterhue, et lille Efteraarsbillede af Hr. og Fru Jørgensen og Folmer Dam, der studerer Soluret og et helt historisk Billede fra Norge, fra Aulestad med Forfatterinden Ingeborg Møller og Asgerd Rykkja.

Paa tredie Billedside ser vi Sommerpiger plukke bornholmske Rønnebær til Rosiner og Flagmasten brugt til Sludrested, tre 40-Aars Jubilarer, Hanne Bülow der glæder os med sin Harmonika, femmaaneders Elever paa Vej med Forfriskninger, tre Søstre Bang, hvis Farfar døbte M. L. i Holsted Kirke for 75 Aar siden. Vi ser Færinger, Frk. Højer i Fart og andre glade Piger, 10 norske Lærerinder paa Rad, Idyl paa Pedersborg Sø med Svanerne Pellerik og Nelle der sidste Aar kom »sejlende« fra Thy — og saa lille Bodil, der skal repræsentere »Kredsens« søde Smaabørn — den nye Tid.

Paa sidste Side ser vi de tre kvindelige Præster Edith Brenneche Petersen, Johanne Andersen og Ruth Vermehren som Biskop Øllgård højtideligt ordinerede i Dømkirken i Odense d. 28.-4. — Ovenover har vi Flaget og Peter Dams Vej klædt i den skønneste Vinterdragt — og med et fælles Billede af Skolens nuværende Elever og Lærere ønskes alle

**Glædelig Jul og godt Nytaar!**



















**Ankerhus afholder:**

- 2 Aars Kursus til Uddannelse af Husholdningslærerinder**
  - 10 Mdr.s Kursus til Uddannelse af Skolekøkkenlærerinder**
  - 5 Mdr.s Kursus for unge Piger i Husmodergerning**
  - 3 Mdr.s mere teoretisk Kursus fra Januar**
- Studerende Elever modtages**