



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

AARSSKRIFT

FOR

FORENINGEN ANKERHUS

1946

UDGIVET AF
FORENINGEN ANKERHUS

Søø Bogtrykkeri A/S Gudmund og Kai R. Krog
1946

Aaret 1946.

Ved Folmer Dam.

1946 vil gaa over i Ankerhus' Historie som et godt og roligt Arbejdsaar og som Aaret, der prægedes af de mange Gæster, saavel fra Indland som fra Udland, der aflagde Skolen et Besøg. Efter Befrielsesaarets voldsomme Begivenheder og mange Fester, der gav en Uro i Skolevirksomheden, som ikke kunde undgaa at præge ogsaa Elevernes Arbejde, vendte vi med 1946 tilbage til normale Tilstande, og vi har haft den Lykke at baade indre og ydre Omstændigheder har været os gunstige, saaledes at mange Ønsker har kunnet opfyldes.

Aarets første 3 Maaneder er jo altid stærkt prægede af den tilstundende Eksamen, og de var det i Aar maaske mere end nogensinde, netop fordi 1945 havde givet Eleverne saa relativt ugunstige Forhold at arbejde under, bl. a. fik vi jo ikke begyndt Sommerundervisningen rigtigt før til Juni. Det var derfor med hange Anelser saavel 2det Aars som 1ste Aars imødesaa den strenge Eksamen, og det kan heller ikke nægtes, at flere Elevers Skæbne hang i Vægt-skaalen lige til de sidste Eksamensdage. I den Forbindelse tror jeg nok, man skal være opmærksom paa, at en yderligere Skærpelse af Eksamenskravene under den nuværende Ordning vil være baade uigennemførlig og meningsløs. Jeg er lige ved at synes, at man allerede nu tillægger i alt Fald nogle af de teoretiske Fag større Betydning end der rettelig tilkommer dem. Man maa jo huske paa, at disse Fag kun skal tjene den praktiske Undervisning, som, naar alt kommer til alt, dog her i Landet var, er og vil vedblive at være den Undervisningsform, som egner sig bedst

ved Oplæringen i huslig Gerning. Husholdningslærerinder skal ikke være Videnskabsmænd, men de skal være dygtige Teknikere med den videnskabelige Baggrund, en god teoretisk Undervisning kan give dem. Naturligvis er det ingen Skade til, at de lærer videnskabelige Metoder at kende, og det kan kun gavne dem at faa en virkelig Forstaaelse af Grundfagene, men derfra og til at fordre et meget krævende Studium afsluttet med en streng Eksamen, er der dog et Spring. Forøvrigt bør det nævnes, at Censorerne ved Husholdningslærerindeeksamen gennemgaaende stiller sig yderst forstaaende og efter vor Opfattelse ingeniunde er for strenge. Det er Fagenes Omfang, som Seminarierne og deres Lærerstab selv har været med til at skabe, der har naaet Grænsen for det rimelige, og dette maa vi i Undervisningen naturligvis være opmærksomme paa. Jeg tror ogsaa, vi i højere Grad end tidligere skal kombinere de teoretiske Fag med praktiske Øvelser, og dette har vi da ogsaa tilstræbt at gøre gennem Udviklingen af Undervisningen i de senere Aar.

Imidlertid kom alle Eksaminanderne dog frelst gennem Eksamens Skærsild, og den 28. Marts kunde vi dimittere 40 unge Husholdningslærerinder ved en Festlighed, som fik sit særlige Præg derigennem, at Dimissionen for første Gang i 6 Aar fandt Sted i et frit Danmark. Til vor store Glæde var Elevernes Paarørende i stort Tal kommet til Stede, og det kastede en særlig Glans over Festen, at Statsminister *Knud Kristensen* med Frue som Forældre til en af de unge Dimittender havde fundet det muligt at fæse Tid til at være nærværende. Censorernes Formand Husholdningsinspektør Fru *Ulla Pedersen* understregede i sin Tale, at det var første Gang, der dimitteredes Husholdningslærerinder efter Loven af 1942 og de Bestemmelser vedr. Undervisningen og Eksamen, som denne har medført. Det skelsættende ved Loven er jo, at Husholdningsseminarierne er kommet paa Linje med andre Seminarier, hvorved Husholdningslærerindeuddannelsen er blevet anerkendt som værende af samme Betydning som Uddannelsen

af Folkeskolens Lærerkæfter. Fru Ulla Pedersen lykønskede paa den smukkeste Maade de unge Lærerinder med deres Uddannelse, deres Eksamen og deres nye Gerning, idet de jo alle skal ud i Arbejdet. Derefter uddelte Fru *Lauridseu* Ankerhusmedaljen til de nye Husholdningslærerinder og sagde til dem: „Jeg ønsker Jer til Lykke med Ankerhus-Bomærket og Arbejdsmedaillen. Vi glæder os over, hvad I har naaet paa de to Aar. Bag Ordet Lykke ligger Ønsket om, at I maa faa Lykke til at omsætte den Viden, I har faaet, til Gavn for danske Hjem og gøre Fyldest i den Plads, I nu faar; Lykke i Samarbejdet — prøv at forstaa andre Mennesker, lær af dem, lyt efter Tonerne i Luften, hjælp de unge til at gøre det rette, blive dygtige, gode og hjælpsomme Mennesker.“ Fru *Ulla Pedersen* sagde derefter i sin Dimissionstale: „Gid De maa finde en god Arbejdsmark. Det er et krævende Arbejde, De gaar ind til, men Gerningen giver ogsaa Udløsning for saa meget. De har faaet indpodet Ankerhus-Bacillen, den giver Ildhu, og den vil jeg haabe, De maa bevare. Efterspørgslen efter Husholdningslærerinder er stor. Derfor beder jeg Dem om ikke at gifte Dem foreløbig! Jeg ønsker Dem velkommen i Husholdningslærerindernes Rækker og haaber, at De altid vil tænke: Hvad venter „Ankerhus“ af mig i dette Øjeblik.“

Folmer Dam lykønskede Dimittenderne paa Seminariets Vegne idet han sagde: „I er nok det Hold paa Ankerhus, der har haft det sværest paa Grund af de ydre og indre Forhold, som i de to Aar har medført Uro, men ogsaa svært, fordi I har været „Prøveklude“ under den nye Eksamensordning. I har faaet en dejlig Rejsning paa jer, en Holdning, der lover godt for det Arbejde, I nu skal udrette. I skal være taknemmelige overfor den danske Stat, der har hjulpet jer til jeres Eksamen: hver af jer staar den i 1700 Kr. I har i Besættelsens Aar lært, at der er noget, der er mere værd end jer selv — vi skal stadig kæmpe for Friheden. Jeres politiske Interesse er ikke blevet mindre her. Tag denne Interesse med: at vække de unges Interesse for Politik og Samfundsspørgsmaal“. Ved Fest-

middagen talte Statsminister *Knud Kristensen* til de unge: Som en af Forældrene siger jeg hjertelig Tak for Oplysning og Undervisning, og jeg tror ogsaa jeg kan tilføje: for Opdragelse, som Skolen har givet. Det var ikke tilfældigt, at vi ved Afslutningen i to Sange priste det jævne, idet jeg har Indtryk af, at den Skoleundervisning, der drives her, bygger paa det jævne — men ogsaa med Sind og Tanker til at gaa fremad og opad. Den er ikke jordbunden. Jeg tror, at Skolen løser en udmærket Opgave, at den lærer Ungdommen at forstaa en af de vigtigste økonomiske Opgaver: at føre og holde Hus, men ogsaa at lære de unge, at der er Ting, der ligger over. Jeg siger Tak til Skolens Stifter, Forstander og Lærerinder. Jeg har Følelsen af, at de hver paa sin Plads gør en god Indsats, virker i den samme Aand mod det samme Maal. I unge forstaaer, at vi er i en Tid, der kræver meget Arbejde, og som vel ogsaa rummer megen Spænding, der giver noget at risikere og at naa, hvor der er Liv og Virke. Det foreløbige Maal er naaet, og jeg ønsker ikke blot vor egen Datter, men ogsaa de andre til Lykke. Skolen har indprentet jer, at dermed er Maalet ikke naaet. Nu skal I først til at frugtbargøre det, I har lært.

Husholdningen og Husførelsen er noget af det vigtigste indenfor Samfundet, idet der gennem den omsættes den væsentligste Del af Danmarks Nationalindkomst, som saaledes forvaltes af Husmødrene. Det er af Betydning for Folkets Sag, hvorledes denne Gerning øves, men ogsaa, at det er den rette Aand, der raader. Det maa være en vidunderlig Gerning at skulle hjælpe unge og forøvrigt ogsaa ældre gennem Vejledning, og derfor gælder det for Dem at følge med og at være paa Højde med Tiden. „Følg ej med Strømmen, men følg med Tiden, hvis du vil holde dig ung i Striden“.

Det er en stor Opgave, de unge Husholdningslærerinder tager op ude i Ungdomskredsene, hvor de maa være et godt Exempel og sørge for at faa de unge til at stile efter et Maal. Med den rige Opgave indenfor dansk Ungdom

følger ogsaa det store Ansvar. Jeg vil ønske, at det maa lykkes Dem i Deres Gerning at øve en Indsats til Gavn for den Kreds, De skal arbejde iblandt uddannelsesmæssigt og til Højnelse af Ungdommen, saa den sætter Maalet højere, end den ellers vilde. Jeg vil ønske, at Gerningen maa bære Frugt til Berigelse for Dem selv og dermed ogsaa til Lykke for Danmarks Fremtid.“

Efter at Statsministeren havde talt, ønskede Fru *Wille Jørgensen* de unge til Lykke og takkede Forældrene, medens Hofjægermester *Lüttichau*, Tjele, som er Medlem af den selvejende Institutions Bestyrelse og havde en Datter blandt Dimittenderne, hyldede Fru Lauridsen for hendes Indsats for Husholdningsagen. Endnu en lang Række Talere havde Ordet, og der blev sunget forskellige Sange skrevet til Lejligheden. *Folmer Dam* fandt Anledning til at rette en Tak til Skolens gode Medhjælpere, særlig henvendt til Signe Meldgaard og Marie Brogaard, som nu forlader Skolen og til den norske Husholdningslærerinde, Hjærdis Takle, som har været en god Hjælp. Hendes Gerning paa Ankerhus har været det første Udslag af det Ønske om nordisk Samarbejde, vi alle nærer.

Til Maj begyndte vi saa med 38 2det Aars Lærerinde-elever og med det største Hold 1ste Aars Seminariet nogensinde har modtaget, nemlig 50, hvoraf dog senere de 2 er gaaet fra. Hele April Maaned herskede der stor Travlhed paa Skolen med haardt tiltrængte Reparationer efter Krigstidens svære Slid. Allerede i Juleferien var Sognekøkkenet blevet udvidet og moderniseret for at modtage de 15 Elever paa det nye 3 Mdr. overvejende teoretiske Kursus for Viderekomne, som vi afholdt fra Januar til April, og som forøvrigt var en stor Succes, som vi agter at forfølge. Ved Velvilje fra Haandværkernes og forskellige Industriers Side lykkedes det os ikke blot at faa Elevværelser og Skolens Lokaler i Orden, men ogsaa at faa anskaffet forskellige nye og dyre, men dejlige Hjælpemidler, saaledes et Komfur til det elektriske Køkken, et stort Køleskab til Seminariet, en ny Nilbro Vaskemaskine og en Mængde forskelligt Inventar

til Undervisningen. Paa Laboratoriet indrettede vi et Hjørne til elektrisk Kogning med nye Kogeplader og fik Maalere sat op, saa Forbruget fra den enkelte Kogeplade nøjagtig kunde maales. Alt i alt lykkedes det os at indrette os med de store Elevhold, saaledes at vi gennem delt Undervisning kunde give dem en forsvarlig Uddannelse. For at skaffe Plads maatte vi flytte ikke mindre end 4 af Skolens Lærerinder ud i smaa Lejligheder i Landsognet, en Udvikling, som jeg personlig forøvrigt hilser med Glæde, — men som Fru L. for Skolens Skyld dog er betænkelig ved, — da det er min Opfattelse, at Lærerinderne derved faar mere Privatliv og kan føle det, som om de har deres eget Hjem.

Sommeren stod iøvrigt i det nordiske Samarbejdes Tegn. Allerede i April Maaned var min Kone og jeg paa Studierejse i Norge, hvor vi overalt fik den mest straalende Modtagelse og havde Lejlighed til at sætte os ind i de forskellige Former for norsk Husholdningsundervisning og naturligvis ganske særlig at lære den norske Husholdningslærerindeuddannelse paa Statens Lærerindeskole i Husstell at kende. Allerede tidligere havde vi modtaget en Henvendelse fra det norske Husstellkontor med Anmodning om at optage et Antal norske Elever paa vort Lærerindekursus fra Maj, idet Uddannelsen af Husholdningslærerinder i Norge under den tyske Besættelse havde været overordentlig vanskelig, saaledes at Manglen paa Husholdningslærerinder i Norge nu var katastrofal. Vi sagde naturligvis med Glæde ja til at række vore norske Venner denne hjælpende Haand, og med Undervisningsministeriets Billigelse optog vi 6 norske Elever paa 1ste Aars Kursus. Det har været til Berigelse baade for Eleverne og for Staben at have disse norske Piger iblandt os, og selv om den danske og den norske Husholdningslærerindeuddannelse ikke ligger helt paa Linje, mener dog baade Nordmændene og vi, at de er saa nær beslægtede, at en Lærerinde uddannet det ene Sted udmærket kan bruges det andet.

Den 23. Maj havde vi Besøg af 10 svenske Lærerinder fra Landhusholdningsskoler i Sydsverige, det første Besøg

af svenske Kolleger efter Befrielsen. Det forløb meget festligt bl. a. med en „Hvem-ved-hvad“ Konkurrence om Aftenen, og allerede 2 Dage senere kom 10 svenske Husmødre under Ledelse af Konsulent Frk. Ester Jonzon, som havde været Gæster hos lollandske Husmødre, men nu ogsaa gerne vilde se Sorø. Den 3. Juni kom et af de Hold Husholdningslærerindeelever, jeg havde undervist paa Fackskolan i Uppsala under min Flygtningetid, paa et 14 Dages Ophold. De blev indkvarteret i „Skovhytten“ under feltmæssige Former, og jeg tror nok, at deres Besøg her blev baade belærende og festligt for deres danske Kammerater og for dem selv. 2 af de 10, Dagmar Blohm og Astrid Bottne blev her i yderligere 4 Uger og fulgte i den Tid Undervisningen paa de forskellige Hold. Den 20. Juni kom et Fortsættelseskursus fra Stabekk bestaaende af 12 norske Husholdningslærerinder under Ledelse af vor gode Ven Frk. Wencke Nissen paa et 2 Dages Besøg, og med dem fulgte 2 2det Aars Elever fra Statens Lærerindeskole i Husstell, Edbjerg Elvestad og Ragnhild Evju, som vi havde indbudt til et 14 Dages Studieophold her. Samværet med disse norske Kammerater og Kolleger var en dejlig Oplevelse, som stærkt understregede det nære Venskabsforhold, der er kommet mellem Nordmændene og os. Og endelig kom den 14. September alle de 16 Elever fra Gøteborg Husholdningsseminarium med Rektor Märta Killberg og Lærerinde Ingrid Lindberg i Spidsen paa et 4 Dages Studiebesøg, som vistnok blev til lige stor Glæde for Gæster og Værter. Hele Sommeren igennem gik en Strøm af finske, svenske og norske Kolleger gennem Skolen, og saa sent som i November havde vi den Glæde at modtage en svensk Regeringskomite under Ledelse af Skoleinspektør Frk. Ingrid Osvald, som overfor det svenske Undervisningsministerium skal fremkomme med Forslag til en Nyordning af den svenske Husholdningslærerindeuddannelse. Det har været os en stor Glæde paa denne Maade at formidle det nordiske Samarbejde, som vi venter os saa meget af, og heldigvis ved vi jo, at mange danske Husholdningslærerinder har gjort

Gengæld ved Studiebesøg i vore nordiske Broderlande. Selv deltog jeg først i Juli Maaned i den nordiske Yrkeskolekongres i Stockholm, hvor ogsaa Husholdningsundervisningen behandlede, og senere har Fru Wille Jørgensen holdt Foredrag paa Fackskolan i Uppsala, og ogsaa Fru Eliasson har været paa Studierejse i Sverige. Andre internationale Besøg har det været smaat med. Dog kom den 29. Maj den polske Husholdningsinspektør Hanna Gockowska ledsaget af Lektor Fru Heltberg som Tolk herved for at se paa vor Uddannelse. Det gjorde et stærkt Indtryk paa os, da hun oplyste, at man i Polen allerede havde faaet 6 Husholdningsseminarier og 60 Husholdningsskoler i Gang. Den 9. August modtog vi Direktrice Frk. A. van den Burg og Vicedirektrice Frk. J. P. Schieven, som var udsendt af det hollandske Undervisningsministerium for at studere dansk Husholdningsundervisning.

Af Foreningsbesøg har vi i Sommerens Løb haft særdeles mange. Det skyldes naturligvis, at Turistbilerne nu igen er kommet i Gang, og at Folk føler Trang til atter at komme ud og se sig om efter Besættelsestidens lange Indespæring. Det har været os en stor Glæde at modtage alle disse Tusinder af danske Husmødre. Kun har vi været lidt kede af, at vi ikke havde saa forfærdelig meget nyt at vise dem, og at Skolen endnu ikke var saa velholdt, som vi gerne saa den. Imidlertid nærer vi jo Planer om at bygge et nyt Auditorium med Konserveringskøkken, Elevværelser og Lærerindebolig parallelt med Salen som en ny Fløj til Seminariet, og i en Sidebygning til Salen at indrette en Badeanstalt og en Spisestue for Seminariets Elever. Hvis det trods den vanskelige Materialsituation lykkes os at gennemføre dette Byggeri til Sommer, vil vore værste Pladsproblemer være løst, saa vi igen kan siges at være paa Højde paa Udviklingen.

Vort 10 Mdr. Kursus til Uddannelse af Skolekøkkenlærerinder er i Aar meget lille, idet vi kun har 4 danske og 2 norske Elever. Aarsagen hertil er nok delvis den vanskelige Vikarsituation, men sikkert ogsaa, at vi hidtil

ikke har været i Stand til at yde Eleverne helt de samme økonomiske Fordele, som de kunde opnaa paa Statens Lærerhøjskole. Heri er der imidlertid indtraadt en glædelig Ændring, idet Undervisningsministeriet foreløbig for indeværende Aar har bevilget et Tilskud til Lærertilskuddet, som svarer til det, der ydes ved Husholdningslærerindeuddannelsen. Dette sætter os ikke alene i Stand til at honorere Lærerkæfter ved dette Kursus ordentligt, men giver os tillige Mulighed for at yde i alt Fald nogle Deltagere Stipendier, og da vi desuden fra Undervisningsministeriet har modtaget Meddelelse om, at der kan ydes Eleverne ved vort 10 Mdr. Kursus det samme Tilskud til Vikarudgifter, som ydes Kursusdeltagerne ved Statens Lærerhøjskole, tør vi for Fremtiden sige, at det ganske givet ikke bliver dyrere at tage et 10 Mdr. Kursus paa Ankerhus end i København. Om dette saa medfører, at Elevantallet igen stiger, ved vi naturligvis ikke, men vi haaber det. Stridsøksen mellem Husholdningslærerinder og Skolekøkkenlærerinder er det paa Tide at faa begravet. Det har jo vist sig, at der er rigelig Brug for alle, og de 2 Parter har jo paa forskellige Maader kunnet finde hinanden i et frugtbart Samarbejde, hvad der i det kommende Danmark er mere Brug for end Strid og Splid.

Naturligvis har vi som sædvanlig haft en Del fremmede Foredragsholdere til vore Tirsdagsaftener. Fru Sigrd Trier talte paa sin inciterende hjertevarme Maade om sin Flygtningetid i Sverige, Hilma Henningsen fra Stockholm glædede os med svensk Oplæsning, Lektor Nordahl Svendsen forklarede Radioens Mysterier, Rejsesekretær Frk. Augusta Nielsen fortalte om „Folkevirke“, Forfatteren Anton Berntsen læste egne Digte, Lærer Harald Sørensen fortalte om Syd-slesvig og Pastor Chemnitz om Grønland, Forstander Frk. Else Algreen demonstrerede paa glimrende Vis, hvorledes Forevisninger bør gives, Redaktørerne Lünell og Givskov Christensen gav os Indsigt i henholdsvis Social-Demokratiets og Venstres Politik, Assistent Weismann fortalte om og lod os høre Frøer og Tudsers Pludren og Sangfugles

Trillen, og Adjunkt Fritz Hellner talte om Nordisk Samarbejde. Desuden har Skolens gamle Ven og Lærer Fru Charlotte Dalmark ved flere Lejligheder hjulpet os ved at give Eleverne smaa Kursus i Faget Hygiejne. De fremmede Foredragsholdere betyder utvivlsomt en Berigelse for Livet paa Skolen og hjælper os til ikke at blive os selv nok.

Men hver Dag har jo sine Oplevelser, hver Uge og hver Maaned sine Opgaver, større og mindre. 2det Aars Studieophold i København kan nu atter gennemføres i fuld Udstrækning. Vor aarlige Udstilling, som afholdes i September, er en værdifuld Øvelse for 2det Aars, og ikke mindst ved Skolens Fester har Eleverne vist stor Opfindsomhed og meget Humør. Hele Husholdningsundervisningen er jo stadig i Udvikling, og efter at Husholdningsseminarierne nu har høstet Erfaringer vedrørende den nye Eksamensordning, drøfter man allerede, paa hvilke Punkter den og Undervisningen kan forbedres. Helt godt bliver det vel nok ikke, førend vi faar den 3-aarige Uddannelse, og Husholdningslærerindernes Lønninger er jo efterhaanden da ogsaa saa gode, at de meget vel kan bære Udgifterne til saadan Uddannelse. Det er jo dog de færreste, som har Lejlighed til at deltage i det 5 Mdr. Fortsættelseskursus, som nu hvert Aar afholdes ved Aarhus Universitet. men at de, der skal undervise ved et Husholdningsseminarium, faar Lejlighed dertil, er naturligvis af stor Betydning. I Aar har Frk. Buckhøj og Frk. Langkjær været paa Aarhus, hvor Frk. Buckhøj deltog i Husholdningsteknikkurset, Frk. Langkjær i Kostlærekurset. I Aar har vi ikke kunnet afse Lærerkraft, men til næste Aar er det Meningen, at Frk. Kæstel skal derover, og efterhaanden skulde jo helst i hvert Fald Skolens yngre Lærerkrafter gennemgaa denne videre Uddannelse.

Nu henimod Aarsskiftet kan man ikke andet end føle Taknemlighed over, at Forholdene har formet sig saa lykkeligt som Tilfældet har været her paa Ankerhus. Fremtiden tegner sig lys og lovende med travl Virksomhed og nye Opgaver, og jeg hører ikke til de pessimistiske, som me-

ner, den danske Ungdom er i Forfald. Tværtimod! Den Ungdom vi har her paa Skolen er storartet, interesseret og flittig, humørfyldt, hjælpsom og med et vaagent Blik for ogsaa alle de Værdier, som er udover det faglige. Med en saadan Ungdom er baade Husholdningsundervisningen og det danske Samfund vel tjent.

Tag fat

og vær med til at vise Vej, sagde Fru L. til de unge Lærerinder ved Afslutningsfesten — nu skal der ikke kriges og kritiseres, — nu skal der arbejdes i Hjem og i Bedrift.

Tag fat — som de norske Kvinder med at „losse Tomaterne“.

Husk, at vi er frie Mennesker nu, lad det kendes — spørg ikke efter Tariffer og begrænset Arbejdstid — vær med til at gøre Dagens Gerning — saa skal Løn, Ferie og Fritid nok komme.

Og hvad kan sunde, raske unge Mennesker ikke præstere — naar det skal være; de kan da staa en Time tidligere op i det mindste; de kan lage det ekstra Nap, som liltrænges for at faa Høsten bjergel, Opvasken klarer — og de kan da varte sig selv op; det skulde ikke gerne gaa saaledes, at Ungdomsskolerne skal lukke, fordi de ikke kan faa Hjælp til at varte Eleverne op.

Eline Begtrup

skriver med en kærlig Hilsen til sine Venner mellem de unge Lærerinder: Gid I Unge med al Jeres gode Vilje virkelig maa hjælpe til, at de danske Hjem kommer til at staa godt paa Fod — jeg tænker derved ikke alene paa gode Opskrifter paa Mad, Vask og saa videre, men paa det retsindige og selvforglemmende Syn paa, hvad en Husmoder kan være for sit Hjem.

Uden at I behøver at præke, kan det gennemskinne hele Jeres Undervisning.

Ved Afslutningsfesten 1946

Mel : Kærlighed til Fædrelandet

*Se blot! Vaarens lyse Pige
spænder Vinden for sin Vogn,
stænker Sol paa Danmarks Rige.
By for By og Sogn for Sogn,
og i hendes Følge rider
Danmarks Drøm fra fjerne Tider.*

*Drømmen om den frie Glæde
hos et oplyst, enigt Folk,
som for Verden frem tør træde
og med Hjertets Røst som Tolk
lør sin Tro derpaa bekende:
at til godt skal ondt sig vende.*

*Drømmen om de glade Unge,
dygtiggjort af Dagens Værk,
og med Fødres Røst lør sjunge
om den Vilje, som gør stærk,
til af al dens Kraft og gerne
om de danske Hjem at værne.*

*Drømmen om at ingen falles,
daglig Gerning, dagligt Brød,
og at Kærligheden skalles
som vor Trøst i Liv og død,
saa den mindste kendes lige
med den største i vort Rige.*

*Held da jer, I unge Piger,
som i Dag har naaet jert Maal.
lysende jer Fremtid stiger
op med Foraarssolens Baal,
vort „Til Lykke“ mod Jer lyder,
følg nu Vejen, Danmark byder.*

*Brug nu jere unge Kræfler
til at løfte Fødres Arv,
at den Tid, som følger efter,
ret maa tjene Landets Tarv.
Hjælp at bære Danmarks Smykke:
Folkets Frihed, Folkets Lykke.*

F. D.

Prof. N. A. Larsen.

Ankerhus har ved Prof. N. A. Larsens Død mistet en god Ven og en god Raadgiver.

Som Ministeriets Konsulent i Skolesager traf jeg ham allerede, da han havde Kontor i Slotsholmsgade Nr. 10, hvor den store Aspidistria havde sin Plads — og trods ukendt tog han vel imod mig og paa sin redebomme Maade drøftede han de Spørgsmaal med mig, som jeg kom for at forelægge ham. Det var om, hvorledes vi muligvis bedst kunde udvide og forbedre den Uddannelse af Lærerinder til Landboforeningernes Husholdningsaftenskoler, som jeg efter Opfordring af de sj. Landboforeninger havde begyndt paa Ankerhus.

Og da udtalte han, at den bedste pædagogiske Uddannelse var Forskolelærerindens — og derfor skulde vi lære af den — og saa skulde vi i Stedet for at kalde Skolen for „Sorø Lærerindeskole for Husholdning“ benævne den som Husholdningsseminarium.

Senere, da vi 1914 skulde se at faa K. M. Klausens Ungdomsskole ført ud i Livet gennem kommunale og private Efterskoler fik jeg et meget fornøjeligt Samarbejde med Prof. N. A. Larsen, og vi var begge enige om, at Dansk og Regning ogsaa maatte tilknyttes de unge Pigers Husholdningsundervisning, men at de ogsaa maatte have 5 Timers Undervisning samlet, — og den saakaldte Laboratorieundervisning, som Frk. Vestergaard var med til at faa praktiseret frem i Ungdomsskolen, kaldte han for en ideel Klasseundervisning. Prof. Larsens Interesse for Husholdningsundervisningen gjorde det naturligt, at han af Ministeriet blev valgt ind i den Kommission af 1918, der bl. a. skulde fremkomme med Forslag til en udvidet Lærerindeuddannelse, som Flg. af, at de tre Seminarier havde stillet deres Skoler til Raadighed for en statsanerkendt Lærerindeuddannelse, og ingen, der var med paa den Studierejse til Sverige, som Repræsentanter for Kommissionen foretog, vil nogensinde glemme Prof. N. A. Larsens Rejsefølge til Rimsorsa og Uppsala, saa vittig, tør og lun han var.

Da det viste sig, at Regeringen ikke ønskede at oprette en Statshusholdningshøjskole, men foretrak at støtte de private Seminarier, og der ved Undervisningsministeriets Bistand blev ordnet en videregaaende 2-aarig Uddannelse med statsbeskikkede Censorer, blev Prof. Larsen beskikket som Formand for disse og dimitterede i en Aarrække de unge Lærerinder, første Gang paa Ankerhus i 1923. Og endnu huskes de kloge, gode Ord, der fastslog saa mange pædagogiske, menneskelige Sandheder, Prof. Larsen udtalte ved disse Dimissionsfester — det var bogstaveligt, som vi derigennem fik Lærerindeuddannelsen op i et højere Plan.

Det var trygt at vide Prof. N. A. Larsen, som den redegørelse forstaaende Skolekonsulent, siddende inde i Undervisningsministeriet, men det var næsten lige saa godt at søge ham som Raadgiver, besøge ham i hans og Anna Elmers hyggelige Hjem, morsomt at drøfte Tidens brændende Spørgsmaal, møde hans Frisind, som nu kort før hans Død gav sig Udslag i Glæden over, at der nu blev Mulighed for at faa kvindelige Præster.

For Prof. N. A. Larsens Venskab gennem de mange Aar kan man ikke takke nok.

M. I.

Aarsmødet 1946.

Aarsmødet afholdtes Søndag den 1ste September. Gæster langvejs fra kom Lørdag Aften og hilste paa Lærere og Kendinge paa de forskellige Afdelinger. Det blev et fornøjeligt og righoldigt Møde med mange tilrejsende tidligere Elever og tidligere Lærerinder. Der var ikke mindre end 12 af vore tidligere Lærerinder. Først og fremmest vor kære, trofaste Formand Margrete Pedersen, som var en skattet og beundret Lærerinde her i 10 Aar, før hun fik sin egen gode Skole i Hadsten — der var vor charmerende Husholdningsinspektør, Fru Ulla Pedersen — der var vor fornøjelige K. B., der var Magdalene Jensen og Johanne Sørensen, som saa villigt er tilrede, hvis vi er i Nød for en Hjælp og Haandsrækning. Der var Fru Inger Dam Andersen, der har den sødeste lille Pige — der var Fru Sigrid

Ahrenkiel, som har haft den Sorg at miste sin Mand — der var Margrete Eriksen, som har faaet sin gode Skole saa smuk efter Tyskernes Besøg. Ja — saa var Else Maarbjerg, Margrete Ramskov og flere af de yngre Lærerinder vi har haft — og dem alle glædede vi os over at se i Tak for det dygtige Arbejde, de har ydet Skolen.

En hel Flok Jubilarer glædede vi os ogsaa over at opfriske Minder fra gamle Dage med.

Søndag Morgen indleddedes Dagen og Mødet med, at man som sædvanlig sang „Den signede Dag“ og „Nu ringer alle Klokker mod Sky“ paa Plænen med den skønne Udsigt over Pedersborg Sø.

Generalforsamlingen afholdtes i „Landsbyens Skolekøkken“, hvor Formanden, Frk. Margrete Pedersen aflagde Beretning om Arbejdet i Aaret, der er gaaet, og mindedes Frk. Ellen Sejerø Olsen, der er død siden sidste Aarsmøde. Frk. Sejerø, der paa saa mange Maader har betydet meget for Skolen og for Fru Lauridsen. Formanden mindede om, at Foreningens Maal er at virke som Bindeled mellem Skolen og dens tidligere Elever. Aarsmødet og Aarsskriftet er Midlerne, igennem hvilke man søger at naa dette.

Kassereren Frk. Margaret Lauridsen aflagde Regnskabet, der balancerede med et Overskud paa 775 Kr.

Til Bestyrelse genvalgtes Marga Teglbjærg, Alice Dittmann, Margrete Pedersen og Marence Tarp. Den øvrige Bestyrelse bestaar af Paula Egemose, Ingefred Juul Andersen, Ingeborg Meyland-Smith, Margaret Lauridsen og Else Maarbjerg. Som Suppleant genvalgtes Henny Langkjær, og som Revisorer Ester Jølst og Hilda Christiansen.

Under Eventuelt drøftedes bl. a. hvordan man bedst skulde faa det gennem de sidste Aar saa meget ønskede Feriehjem realiseret, og der indkom flere Bidrag hertil.

Til Middagen Kl. 12 var der næsten mere end stopfyldt i Salen. Frk. Margrete Pedersen bød som Formand Velkommen og takkede Ankerhus for venlig Modtagelse. Takkede fordi Foreningen hvert Aar blev modtaget af unge og gamle som kærkomne Gæster. Formanden udtalte endvidere: „Mange gamle Elever siger, at deres Skoletid er den bedste Tid de har haft, og vi kan spørge „Hvorfor?“ Er det Skolen, er det Forstanderen, er det Lærerne eller er det Kammeraterne, der har været saa storartede? Vi maa vist sige, det er en Forening af det altsammen, idet det er blevet til Skolens Aand — en Aand, der saa har besjælet de Unge. Tror vi paa det, da forpligter det alle!

Forstanderen og Lærerne maa tro paa Skolens Sag og det de skal give — og give det saa gode Rammer som muligt. Og Eleverne maa leve sig ind i den Skoles Liv, de valgte, ikke som Enere — men maa leve med i det, der foregaar, saa alt kan blive bedst muligt og blive et Hele.“ Frk. Pedersen sagde endvidere: „Jeg takker Fru Lauridsen for det Arbejde, der gennem hendes Ideer er ført ud i Livet til Gavn for vort Land. Jeg ønsker, der fortsat maa komme mange Elever, der vil tilegne sig Skolens Livsmaal og vil opleve en Skoletid af Værdi i deres Liv.“

Forøvrigt vekslede Tale og Sang. Bl. a. udtalte Marie Bagge, der havde 40 Aars Jubilæum, en smuk Tak til Skolen og Fru Lauridsen for Læretid og Venlighed gennem de mange Aar. — Forstander Dam, Fru Lauridsen, Frk. Lauridsen og Frk. Tarp talte for forskellige Aars Jubilarer.

Ved Eftermiddagsmødet talte Forstander Dam om det nordiske Samarbejde — specielt indenfor Husholdnings-sagen — som allerede er i Gang og om dets videre Udbygning i Fremtiden.

Som Middel hertil nævnte Hr. Dam en vis Ensartethed i Lærerindeuddannelsen, saaledes at Uddannelsen ligegodt kan foregaa paa et hvilket som helst nordisk Seminarium og give lige Adgang til Stilling i saavel Danmark som Norge og Sverrig og som vil resultere i en gavnlig Udveksling af nordiske Husholdnings- og Skolekøkkenlærerinder. Ogsaa indenfor Konsulentvirksomhed og Forskningsarbejde maa et nærmere Samarbejde etableres.

Sluttelig gjorde Hr. Dam opmærksom paa det nyoprettede nordiske Studiefond og opfordrede til at benytte den Hjælp, der ydes derigennem.

Derefter ledede Organist Schjøjtz paa den smukkeste Maade en Musik- og Sangunderholdning med Skolens unge Piger.

Søndag Aften samledes man i Seminariegaarden, hvor kulørte Lygter og en straalende Sol lyste fra Valnødtræet. Unge høstklædte Piger sang Aakjærsange i den stille Aften. Prinsessen med sine Hofdamer i smukke Dragter mødtes med H. C. Andersens „Svinedrengen“. En Seerske fortalte hvad hun saa af daglige Foreteelser i en stor hvid Bygning med mange hvidklædte Piger og sluttede med at spaa store Udvidelser med Badeværelser paa alle Seminariets Etager — en stor Fremtid for „Fakskolan Ankerhus“. Saa kom en Flok meget festklædte unge Kvinder i lange hvide Kjoler og dansede Menuet — et skønt Syn og med Fakkeldans og Aftensang sluttede den smukke, gode Dag. *M. T.*

Til Norge April 1946.

De der kender Hjørdis Takle kan forstaa, hvilken Fristelse jeg blev udsat for, da hun spurgte, om jeg ikke havde Lyst at „bli med“ paa Fjeldet i Paasken — alene det at komme til at betræde Norges Jord igen, og saa oven i Købel faa Lov til at bestige de norske Fjelde. Og sammen med hende.

Der var Solskin og Fest over Havnegade den Morgen, da „Frederikshavn“ fuldt lastet med glade Paaskerejsende gled fra Land. Den sidste Time inden Afgang var spændende, et myldrende Liv paa Kajen, mest Ungdom i en Skov af Ski og med Tophuer i alle Arter og Farver; visiteres skulde man for baade Penge, Ost og andet godt, ikke alle havde lige god Samvittighed, det var en Lettelse, naar man vandrede af med det hvide Kryds paa Bagagen og Passet stemplet og Skiene sat ned i Lasten. Mange morsomme Replikker faldt fra Borde til de vinkende paa Kajen og omvendt, nogle unge Piger diskuterede hvor smarte andre var i deres Skidragter, en lille Spejderdreng blev af sin Far foreholdt, at Pengene ikke kunde slaa til altfor mange Sodavand og Biografture, men Drengen forsikrede, at de skulde gaa til to Tophuer, en til hans Søster og ham selv. Da vi havde sluppet Sjælland af Syne, blev der stærk Sø, saa man maatte hurtigst muligt forankre sig i Køjerne. Skibet rullede og hakkede en lang Nat, kom dog saa meget til Hægterne, at vi kunde nyde den smukke Tur gennem Oslofjorden med alle dens smaa grønklædte Klippeøer. Da Skibet gled ind, sang vi af Hjertet, Ja, vi elsker dette Landet. Hjørdis Takle og Jessie Kjeldsberg vinkede os i Møde, det var med mærkelige Følelser, man stod i det Land, som i de lange Aar havde fyldt os med Sympati og Beundring for dets Tapperhed paa alle Maader. Overalt fik man Beviser paa Nordmændenes Taknemmelighed overfor Danskerne, man følte sig baade glad og beskæmmet, og al den Venlighed og Omsorg hos Ens norske Kendinge glemmes ikke saa let. Jessie Kjeldsbergs Hjem var det første, der aabnede sig gæstfrit for os.

Maalet var Hardanger via Tasta ved Stavanger, hvor Hjørdis Takle har sit Hjem, derfor fortsatte vi om Aftenen med Tog til Stavanger, hvor vi saa kunde være næste Dag Kl. 10 — vi raslede afsted — 650 km. Med Melleumrum var der 10 Min. Ophold paa de større Stationer, hvor man allesammen for ud for at redde en Kop varm Kaffe eller Mælk eller kanske en Niste. Vi var i Kupè med 6 Skibsarbejdere, de var ikke kedelige; da det var bleven Nat ryddede de saamænd Bagagehylderne og lagde sig derop, saa vi kunde faa Lov til at ligge paa Bænkene, een lagde sig ovenikøbet paa Gulvet med en Flaske under Hovedet, men vi fik en slem Forskrækkelse henad Morgenstunden, da ham fra den øverste Hylde faldt ned paa Gulvet — han slap heldigvis godt fra det.

Det var en sand Lise at naa ud til Frk. Takles Hjem, hos hendes Forældre, stiltfærdige, kloge fine Mennesker; ogsaa det Hjem har haft svære Stunder vel især i den Tid, hvor Lærer Takle maatte følge Trop med saa mange andre norske Lærere nord paa, fulgt af Tyskerne. Paa Tur til Sola Flyveplads og andre Steder saa vi tydelige Spor af Tyskernes Hærgning.

En smuk Maaneskinsaften forlod vi Stavanger igen, sejlede ud af Fjorden og kom til Haugesund Kl. 24, hvor vi overnattede, for næste Morgen Kl. 6 at begive os paa en meget lang Bustur (ca. 170 km), den var ubeskrivelig smuk, Vejene snoede sig langs Fjorde og Fjelde, og ind imellem Granerne skimtedes de forskelligfarvede norske Træhuse, ret et Eventyrland for os at se.

Ved Middagstid naaede vi Fabriksbyen Odda, som ligger i Bunden af Hardanger, omgivet af Fjelde paa 1.400 m Højde, fra Odda kørte vi langs Hardangerfjorden, forbi de mange Frugthaver, ønskede man engang kunde komme der, naar Frugtræerne blomstrede. Det var næsten for meget skønt at se paa engang, passerede bl. a. Loftshus Folkehøjskole. Næste Stoppested var Ringhøj, derfra skulde vi i Motorbaad over paa den anden Side af Fjorden til Djønnen. Menneskene som beboede Gaarden hed Djønnen, det var en stor Oplevelse at gæste disse prægtige Mennesker. Det var deres Hytte, en Støl, som ligger 6.640 m oppe paa Oksen, som vi skulde bebo i Paasken. Dagene deroppe lader sig ikke beskrive, hvor var de herlige. Turen derop tog 4 Timer, undervejs maatte jeg have Ski paa for første Gang i mit Liv, det sidste stejle Stykke maatte jeg kravle paa alle fire og mine medstigende maatte hale mig i Land med deres Skistave, og saa naaedes Stølen (om Sommeren boede der en Budeie, som passede Kvæget); den lignede en Mellemting af en Eskimohytte og et Troldehus. Mage til Paaske har jeg aldrig oplevet, de dejligste Omgivelser, baade hvad Naturen og Menneskene angik.

Jeg udsaa mig et lille Skiterræn, jeg skulde jo faktisk lære at gaa, staa og vende mig, men hvor jeg nød den vidunderlige Luft og Udsigten ned over Fjorden og op imod de 10.040 m høje Fjelde, hvor Tinderne ragede op over Skyerne. Hyttelivet indendørs var overmaade hyggeligt og fornøjeligt, Maden var mere end storartet, det var alt andet end sure Miner vi gik tilbords med og bagefter „hvilede vi i Hob“, om Aftenen samledes vi om Stearinlyset, der blev sunget, fortalt Historier, drillet lidt paa norsk og dansk, Kobrøl og Hanegal blev gengivet, saadan at vi troede Stalden under os var fuld af Kvæg. Paaskeaften havde vi det særligt festligt, pyntede op med norske og danske Flag og dækkede op med det lækreste, Hytten formaaede, det var helt vemodigt at forlade det Sted igen. Nedturen var ret streng, Natten før havde det stormet og sneet, saa jeg maatte bestandig grave mine egne Ben ud, naar de sank ned i Sneen og i

Islaget underneden. Nede paa Djonno tog Familien atter gæstfrit imod os, varmt Bad, derefter Laks og Rømmegrøt. Nej, den Paasketur og de Mennesker vil jeg aldrig glemme.

En Søndag Morgen blev vi sejlet til Kinservik, hvor Fru Djonnoe skulde til Kirke, i Tankerne saa man hvordan det gik til, naar Brudefolkene, (som det er Skik endnu), sejlede til Kirke og hele Bygden fulgte. Kirkeklokkerne ringede, da vi sejlede ind og gled op paa Skibssiden af den Baad, der skulde føre mig til Granvin — ogsaa en betagende Sejlur — med Tog videre til Voss, hvor jeg skulde blive til næste Dag. Fik der ganske tilfældigt en dejlig Oplevelse, der stod en lang Kø udenfor den kønne lille Trækirke, og da jeg ikke havde andet at bestille, stillede jeg mig op, og var spændt paa hvad det vilde resultere i, det blev den skønneste Koncert. Norges Kirkeguttekor sang og spillede. 75 Gutter i hvidt Matrostøj og lange Fløjelskapper ned ad Ryggen, det veksledes med Salmer og Sange. Fællessang, Korsang, Solosang, Violin, Orgel, Harpe, Flygel, de klare Drengestemmer var vidunderlige. Da Gutterne sang Fædrelandssangen og kom til Verset „Norske Mand i Hus og Hytte“, da sang vi alle spontant med, det var meget betagende. Programmet var i det hele taget præget af, at det var den første Paaske efter Befrielsen. Næste Dag med Bergensbanen til Oslo, passeredes herlige Strækninger, var bl. a. ude i Finse og blev næsten blændet af Sneen og Solen der. Paa Statens Husstelskontor hvor Bureauchefen Frk. Sveen og Sekretær Fru Brandstorp-Haugen tog meget venligt imod mig, traf jeg tilfældigt Frk. Eriksen, som underviser paa Lærerindeskolen i Stabekk, hun tog mig med derud. Frk. Tillisch viste mig rundt. Sørgeligt at erfare som Tyskerne havde grasseret paa den prægtige Skole, Frk. Tillisch sagde, at det maatte blive en 5 Aars Plan at faa den helt i Orden igen. I den skønne Have havde de fældet Træer, gravet underjordiske Gange og store Bassiner som de havde cementeret, de maatte nu bruges til Svømmebassin o. a., noget var ødelagt saa at sige i hvert Rum i den store Bygning, i Tørrekælderen havde de f. Eks. Telefoncentral med Forbindelse direkte til Berlin og til alle Norges Byer, efter at have set alt det, blev jeg først klar over, hvad vi paa Ankerhus var bleven skaanet for. Stabekk kemiske Førstekraft Fru Qviller-Werenskiold var saa venlig at bile mig til Hekkeli, hvor jeg havde et Par dejlige Timer i Bitten Strands Hjem.

Det lyder eventyrligt, at man om Formiddagen kan faa hilst paa gode Venner i Oslos Nærhed, ogsaa Tur til Møllegatan Nr. 19, og saa endda være med til Mor Magdas Fødselsdag paa Ankerhus samme Aften, men det skyldes naturligvis en Flyvebillet. Jeg blev ganske overvældet, da jeg skulde drage fra Norge igen, da kom Frk. Tillisch med de yndigste Foraarsblomster, jeg skulde have med hjem til Fødselsdagen, og Frk. Sveen og Fru Brandstorp sendte et Par herlige

Bøger med mig, hvor var det dog sødt af dem. Flyveturen blev ogsaa en Oplevelse, især da vi kom ind over Sjælland, og tydeligt saa Landet tavlet ud i grønt og sort, de nye Kornspirer og Plovfurterne, der lige var lagt, Landsbyer med Kirker og Huse saa ud som de lige var stillet op til at lege med. Det var en festlig Afslutning paa en uforglemmelig Norgestur og dejligt lige at komme hjem til Mor Magdas Fødselsdag.

Margaret Lauridsen.

Nogle af Aarets Oplevelser.

Af Magdalene Lauridsen.

I Aaret efter Befrielsen, hvor har der været mange Mindedage, vemodige og festlige. Og hvor har Aaret 1946 ogsaa ført mange gamle Venner og kære Gæster med sig.

Først var der Eksamensfesten for de unge Lærerinder sidst i Marts Md. Af det, der vel særlig bidrog til at give denne Fest sin særegne Karakter var vel nok det, at Statsminister Knud Kristensen og hans yndige Hustru som Annas Far og Mor deltog i Festen. Netop det, at saa mange af de unge Lærerinders Forældre fra hele Landet kommer for at dele denne Dag med os, staar Fadder til deres Døtres Dimission, giver den en Højtid, som styrker Skolen til dens Gerning.

De sidste Dage i April gav os en rig Oplevelse — en af vore søde tidligere Elever Asgjerd fra Norge fik Lejlighed til at besøge os, og da det var saa vanskeligt paa det Tidspunkt at faa Logi i Byen, bad hun om vi ogsaa vilde give Husly til en Rejsfælle fra Askov — og det vilde vi gerne, om de vilde tage til Takke, men vi havde ikke Brændsel til Varme paa Værelserne og kun Papirlagener til Sengene, men det gjorde altsammen ingenting. Og saa var det selve Ingeborg Møller, den ansete norske Forfatterinde, der kom, skrøbelig og fin paa Pilgrimsfærd til Ingemanns By, men vi fik oplevet nogle forunderlige, beaandede Timer sammen med hende, fik lært dette henrivende Menneske at kende og vor historiske Horisont udvidet.

Graasten Husholdningsskole fejrede den 3. Maj sit 25-Aars Jubilæum paa festligste Vis sammen med gamle Elever og sønderjydske Honoratiores, men ogsaa ved at hædre

Frk. Marie Ehrenreichs Minde værdigt og kønt. — Det var efter den forrige Krigs Afslutning, efter den lykkeligt fyldbyrdede Genforening med Sønderjylland, at Marie Ehrenreich fik Graasten Husholdningsskole — jeg glemmer aldrig den dejlige Søndag Morgen Olav Vang biledede os ned gennem det skønne genvundne Land, hvor Flagene i Landsbyerne vajede fra Hus og Gaard, det var saa forjættende altsammen, og selv om Frk. Ehrenreich ikke naaede at se sin Skole fuldt betrygget, vandt hun saa megen Sympati og Respekt i Befolkningen, at det spores den Dag i Dag — og for Skolen var det en Lykke, at Olga Reppien og Ebba Drewes kunde overtage den og føre den videre paa saa smuk en Maade, udvide og forbedre den yderligere — og nu være Vidne til, at den faktisk er blevet et Centrum og et Samlingssted for Byen og Egnen.

Saa oplevede vi i Juli Maaned et Bellahøj-Stævne igen. Det var Undervisningsministeriet, der i Tilknytning til De samv. sj. Landboforeningers Fællesskue lod opføre en „Ungdomsgaard“, som man kunde ønske rejst Landet over, hvor der ogsaa gennem Tegninger og Billeder gaves Oplysninger om de forskellige Former for Dygtiggørelse af Landets Ungdom. Derimellem var medtaget Husholdningsundervisningen, skitserende hvorledes Lærereinder drager ud fra Seminarierne, ikke alene til de mange Husholdnings- og andre Skoler, hvor Undervisning gives, men ogsaa til Ungdoms- og Aftenskoler, hvor der nu samles mindst 30.000 unge Piger aarligt, ligesom de ogsaa som Husholdningskonsulenter vejleder og assisterer Husmødre i Tusindvis Landet over, — en Afdeling, Husholdningsskolerne havde betroet mig at ordne.

Det blev nogle herlige Dage paa Bellahøj — ogsaa i Erindring om det store Jubilæumsstævne for Stavnsbaandet 1938. Først den skønne Plads med Københavns Taarne og Kirkespir i Baggrunden, saa de prægtige Dyr og de glade Københavnerbørn, betagende studerende Grisemor og hendes mange Grisebørn, de fine Høns, de morsomme Føl. Og saa ikke mindst Ungdomsgaarden med de mange interessante Gæster, det fornøjelige Kongebesøg, Foredrag af Landets bedste Skolefolk, Film, Opvisninger af forskellig Art, selskabeligt Samvær paa Raadhuset, Møder med gæve Landboer og gode Venner —

Og saa fik vi Aarsmødet, og aldrig har der været saa mange gamle Elever samlet paa Ankerhus. Der var 40-Aars

havde oprettet Vordingborg Husmoderskole 1905 — og Kontorchef Fru Torkild-Hansen bragte Skolerne Undervisningsministeriets Lykønskning.

Pædagogisk Forening for Husholdnings- og Skolekøkkenlærerinder, der ogsaa var oprettet for 40 Aar siden, fejrede senere en smuk Jubilæumsfest i Kvindernes Bygning, hvor der foruden af Formanden for denne Forening Frk. Martha Jacobsen blev talt af Frk. Martha Sahl, Fru Paula Bertram (tidl. Ankerhus), Fru Karen Braae, Fru Ulla Pedersen o. m. a.

Skolekøkkenlærerindernes Forening afholdt i Forbindelse med et meget interessant Instruktionsmøde i Aarhus en festlig Sammenkomst paa Hotel Royal, hvor man ogsaa havde den Glæde at træffe mange Lærerinder uddannet paa Ankerhus. Formanden, Fru Lebrecht-Nielsen er gaaet stærkt ind for reelt Samarbejde mellem Skolekøkkenlærerinderne og Husholdningslærerinderne. I Bestyrelsen for denne Forening er baade Fru Inger Marie Guld og Frk. Rigmor Romme.

Af andre festlige Dage kom Fru Anna Bransagers 70 Aars Dag, som paa Haraldsborg samlede en stor politisk Vennekreds — og paa Damgaard fejrede Ane Bigaard og hendes Mand paa festlig Vis to Døtres Bryllup, Josefine Urdal og hendes Mand Lektor Boldsen kunde festligholde deres Sølvbryllup i Aarhus, Den internationale Højskole i Helsingør 25 Aars Jubilæum, Husassistenternes Fagskole 40 Aars, Fru Lindkvist og hendes Mand Guldbryllup.

Sommeren førte mange oplivende og interessante Besøg med sig, Husmødre og Lærerinder fra Sverrig og Norge, fra Island og Finland og blandt mange andre kære Gæster ogsaa Aagot Kirkaas fra Norge og Agnete Dam fra Bornholm som hos deres gamle Kammerat „Hansemand“ i Hammer oplevede Høstens Skønhed og Rigdom. Og saa kunde de to norske Pionerer Fru Schönberg-Erken og Fru Betzy Kjelsberg fejre deres 80 Aars Dag, Frk. Sofie Alberti sine 100 Aar og Frk. Agnes Elgstrøm sin 60 Aars Dag, — og mine Ungdomsvenner fra Levring har kunnet fejre 100 Aars Mindefest for deres ædle Fader, Bygmester Peter Thommesen.

Ungdom er ingen Alder, men en Egenskab.

siger Prof. Vilh. Andersen.

Lidt om Husholdningsforeningernes Tilblivelse.

Ved *Magdalene Lauridsen.*

Det var i 1908, efter at Undervisningen i Landboforeningernes Husholdningsaftenskoler var gaaet sin Sejrs gang Landet over, at en af dens Udvalgsmedlemmer, Konsulent *S. P. Pedersen*, Aarhus, og Statskonsulent *Fr. Hanssn* paa et Møde paa Ladelund Landbrugsskole foreslog, at Kvinder nu tog det næste Skridt og oprettede Husholdningsforeninger. — Resultatet blev Oprettelsen af Malt Herreds Husholdningsforening med *Rebekka la Cour Madsen* som Formand.

Det næste Fremstød skete, da Professor *Johs. Warming* gennem velbegrundede Udtalelser i Artikler og Pjecer klargjorde Betydningen af, at Husmødrene sluttede sig sammen og dannede Husholdningsorganisationer — og et Foredrag af ham derom ved Husholdningsskolernes Aarsmøde paa Sorø Husholdningsskole 1916 bidrog til, at Foreningen af Husholdningslærere og -lærere senere udsendte en Opfordring til Husmødrene om at slutte sig sammen kommune- eller sognevis — en Opfordring, den udsendte og adresserede til Sogneraadsmændenes Koner, hvilket medførte mange interessante og morsomme Episoder; et Sted blev den tilbagevist af Grevinden, hvis Mand var Sogneraadsmænd, med den Motivering, at Landboernes Koner var dygtige nok, et andet Sted præsenterede Formanden sig som „Pebersvend“, men tilbød at lade Henstillingen gaa videre til Sognets dygtige Husmødre, hvilket gav et fint Resultat.

Til Fremme og Forstaaelse af Husholdningsforeningers Betydning ydede nogle unge, energiske Journalister, deriblandt nuværende Redaktør ved „Politiken“, *Gunnar Nielsen*, en betydelig Hjælp. De var under forrige Krig meget interesserede i at bringe deres Blade husøkonomisk Stof fra den overordentlige Kommission, hvor Interessede ofte savnede en Husmoderrepræsentation, der kunde tage Affære i visse Tilfælde, saaledes f. Eks. da Tusinder Kr. af „Hudepengene“ blev fordelt til landøkonomiske Foretagender.

Efter den udsendte Opfordring til Landets Husmødre dannedes der Foreninger i Sorø, i Frue Sogn, i Braade, paa Bornholm og i Slagelse m. fl. Steder. — Tidligere havde *Thit Jensen* faaet startet en Forening i København, nærmest af Hensyn til det vanskelige Husassistentspørgsmaal —, denne omdannedes senere til Københavns Husmoderforening,

som saa i Lighed med Landborepræsentanterne udsendte en Opfordring til at danne Husmoderforeninger i Byerne, tilstillet Borgmestrenes Fruer.

Imidlertid viste det sig snart, at Samarbejdet mellem de forskellige Kredse var ønskeligt, og *Madsen-Mygdal* hævdede stærkt Nødvendigheden deraf, ligesom *Niels Nielsen*, Faringløse, udtalte, at selv om der kun var 3 Foreninger, var det nok til at danne en Sammenslutning.

Og i Foraaret 1921 oprettedes saa, efter flere forudgaaende Forhandlinger, De samvirkende Husholdningsforeninger paa Landet med *Andrea Lindkvist*, Roskilde, som Formand, og *Rebekka la Cour*, Baungaard, *Hedvig Overgaard*, Ladelund, *Margrethe Pedersen*, Als, og *Hansigne Hansen*, Bornholm, som Bestyrelsesmedlemmer.

Ved velvillig Hjælp fra De samv. danske Landboforeninger og „Vort Landbrug“s Redaktør, *K. Raunkjær*, fik Samvirksomheden i Januar 1922 et tolvsidigt Maanedssblads under Titlen „Tidsskrift for Husholdning“, redigeret af *Rebekka la Cour* og *Marence Tarp*.

Alle, der var med fra Begyndelsen, kan jo kun glæde sig over Husholdningsforeningernes Udvikling og Vækst saavel i Sammenslutningen „De danske Husholdningsforeninger“ som i Husmoderforeninger og de Foreninger, der mere direkte er knyttet til Landbo- og Husmandsforeninger.

Ankerhus-Kreds i København.

Det var Johanne Jørgensen, der forrige Aar ved et Instruktionsmøde udtalte Ønsket om at faa en særlig Ankerhus-Kreds dannet i København, men det blev K. B., Fru Bronée, der fik den startet, og den har allerede afholdt tre Sammenkomster paa Husassistenternes Fagskole i Fensmarksgade, der venligst havde stillet Lokale til Raadighed.

Tanken har vundet stor Tilslutning, og imod Hundrede, der fra København og Omegn har haft Tilknytning til Ankerhus, har meldt sig og hygget sig sammen med de Lærere og Lærerinder fra Skolen, der har haft Lejlighed til at være med — og naturligvis drøftet fælles Interesser og foreliggende Spørgsmaal og Opgaver. — Og hver Gang, man har været samlet, glæder man sig til næste Møde.

Man har ordnet sig med et Udvalg bestaaende af Fru Karen Bronée som Formand, og med Frk. Johanne Jørgensen, Fru Vibeke Busck, Frk. Karen Naumann og Margaret Lauridsen. Man betaler 2 Kr. aarligt til Kredsen samt Kaffen, der nydes. Interesserede kan melde sig hos Fru Bronée, Gammeltoftsgade 18.

**Af en Sang til de samv.
danske Husholdningsforeninger**

Mel.: Mens Nordhavet bruser.

*Fra ældgammel Tid, førend By skød frem,
før Daner til Folk blev forenet,
laa ud over Vangene Hjem ved Hjem
med Kærligheds Styrke forlenet.
Den danske Kvinde fra Arilds Tid
var dygtig, munter og stærk og blid.*

*Og Kvinden i Hjemmet bar Husmor-Navn,
hun bar det med Stolthed og Ære,
thi ved hendes Gerning blev Hjemmets Favn
det Sted, hvor vi helst vilde være.
Den danske Husmor i Hus og Gaard
som Hjemmets samlende Midtpunkt staar.*

*Hun vogtede Hjemmet, mens Sekler svandt,
og følte sig stundom alene!
Thi knytted hun Baand og i Styrke vandt
ved Tusinder Hjem at forene
i Nød, i Lykke, i Krig og Fred:
Den danske Husmors Samvirksomhed!*

*Og Samvirksomheden vil bygge Bro
henover de skillende Vande
med Kvindehjerte og Kvindelro,
til Enighed blomstrer om Lande,
og alle, alle de danske Hjem
den fælles Sag bærer fælles frem.*

*For Hjemmenes Sag, det er Folkets Sag;
men Børnene Hjemmenes Smykke.
Saa bær dem da ind i den nye Dag
med Sundhed til Hæder og Lykke!
Du Kreds af Kvinder! Vis, at du ved,
man naar dog længst gennem Kærlighed.*

F. D.

Tag Børnene med i Kirke, lad dem faa Lov til at komme med.

M. L.

De, der gik bort.

— *Det er jo kun en liden Stund,
saa er vort Løb til Ende,*

og Døden er jo kun et Blund, som vi fra Sønnen kende, sang Grundtvig — og i denne Salme gemmes baade Trøst og Forligelse, men alligevel kan det være svært at forlige sig med, at saa mange, mange af ens gode Venner og Nærmeste er gaaet bort i Aaret 1946. Sidste Aar, lige ind under Jul tog Døden Dr. Hindhede, der usorfærdet i mere end en Menneskealder forfægtede Værdien af en nøjsom Levemaade, og den store Idealist, Højskolemanden Johan Borup lukkede sine klare Øjne, og Th. Zahles Dagværk blev endt, men det blev ogsaa Professor Steenbergs — og Enrico Bjerre mistede sin herlige Mor.

Underlig brat, men egentlig saa smukt kom Døden en Foraarsdag til Dr. Ussing; en Middagsstund, umiddelbart efter at han hos sin Boghandler havde hentet Papir til sine historiske Athandlinger, segnede han død om i sin Have. Ligeledes fik Prof. N. A. Larsens Liv en harmonisk Afslutning. Han sov stille ind en Pinsemorgen ude paa Diakonissestiftelsen efter at han havde deltaget i Morgensangen og Morgenbønnen. Og Elnas dejlige Far gled ogsaa stille ind i Døden, en Time efter at være gaaet hjemme fra og telefoneret til hende.

Af Slægtninge havde vi den Sorg at miste baade Kr. Stenbæk i Askov, Markussen i Framlev og Andreas Ingerslev. Stenbæk var gift med Fars yngste Søster, Ingerslev med min Kusine Laura fra Dollerup Mølle, begge lignede hinanden saa meget i Godsind, prægede derigennem ikke alene deres fire Børn, men ogsaa deres Omgivelser. Markussen, der havde været min Barndoms Lærer, Moster Marens Mand, blev meget gammel og affældig, men det blev saadan en skøn Oplevelse sidste Gang, jeg besøgte ham, at han med klar Røst sang med os som i Barndommens Dage: Nu titte til hinanden de favre Blomster smaa.

Underlig vemodigt var det, at Kirstine Bergh skulde dø,

hendes Præstekonetid i London, i Pedersborg og paa de vestindiske Øer prægede hende og gav hende en vis Højhed i hendes Ydmyghed — hendes Død blev tung at bære for den elskede Broder, der havde maattet friste de strenge Krigs-aar i Tyskland — og vemodigt var det at faa Bud om, at Fru Gamst i Hjørring var gaaet bort, hende, den lille Mie Clausen, der kom som en Rafaels Engel til Sorø Husholdningsskoles første Kursus — ligesom det var en personlig Sorg at erfare, at Line Mogensen fra Neksø ogsaa var død.

Karen Hessel, der i en Aarrække fra 1933 var Husholdnings skolernes Tilsynsførende blev det ogsaa Slut for. Hun blev efterhaanden Skolernes meget gode Ven og vi kom personlig til at staa hende nær. Og saa har Husholdnings sagen ogsaa mistet to gode Konsulenter: Anna Hansen fra Sønderjylland, der kom til at virke paa Horsenseggen, og Astrid Petersen paa Samsø; og Lærerinde Frk. Frandsen, Elev fra Bedstefars sidste Aar, og Kirstine Thommesen hjemme fra Levring tog Døden ogsaa, men det sørgeligste Budskab var dog det, der fortalte, at den yndige Birgitte Høyer fra Jægerspris var dræbt ved en Sporvognsulykke og at Grethe Bichel skulde dø saa ung.

Mange af Byens og Egnens gode Mænd indhentede Døden ogsaa. Borgmester Frandsen, Seminariets udmærkede Revisor Buhl, Skovfoged Preben Poulsen, Blikkenslager Larsen, Portør Holck og Købmand Pohl, ligesom Landinspektør van Deurs mistede sin fine, gamle Fader.

I visse Kredse føltes det næsten som en Landesorg, da Oluf Ring, den ædle Komponist, blev kaldt bort, ham som igennem Radioen fik Lytterne til at synge med, hvis Musik vi næsten syntes at have Lod og Andel i fra den Tid, han boede hos sin Søster Anna Ring paa „Gaarden“ — og Michael Gram, en af de begavede og dygtige Sønner fra Koldemosegaard, og Forst. Tøltrup fra Stakroge og Bertel Bjerre fra Vendsyssel og Forst. Møller Nørgaard, Vraa, der som Repræsentant for Landbosforeningerne i sin Tid var med til at censurere Lærerindeuddannelsen paa Ankerhus, og Søren Leth fra Harlev, den gode Ven fra Ungdomstiden.

Aug. Christiansen havde den Sorg at miste Lisbeth, Else Munk sin Mand; Elsebeth Brandt sin søde Mor, ligesom Frk. Broholm og Frk. Meyland-Smith deres kære Søstre. Livel blev ogsaa Slut for den trofaste Fru Kjeldsø, Fru Murer Larsen, Fru Petrine Troelsen og vore kære Nabokoner Fru Geertsen og Fru Jacob Frederiksen.

Ja, Døden har gjort mange ensomme, men ogsaa fortalt, hvor rige vi har været i Samliv med de bortgangne.

M. L.

Fra Peter Dams Bibliotek.

Paa en gammel udskaaret Reol stod der: „Det nedskrevne lever“, hvad der jo svarer til det ofte skrevne Ord: „Det skrevne forbliver“ (*scripta manent*) d. v. s.: forgaar ikke; — og hvor ofte har man ikke Lyst til at stige dette, eller lave en Vise derom, naar man færdes paa vort Bibliotek, der nu er privat Skolebibliotek, aabent for Eleverne hver Dag til Selvstudium og to Gange om Ugen for Udlaan; — for Peter Dams Bibliotek er jo i Følge sin Oprindelse meget righoldigt, ogsaa paa Skønlitteratur og Levnedbeskrivelser, paa religiøs Litteratur og Rejsebeskrivelser; ja, ogsaa en storartet Samling Ungdomslitteratur har vi fra den Tid, da her var offentligt Udlaan. Nogle af Værkerne stammer fra Dr. Steens Boghylde, flest dog fra Peter Dams gamle private Bogsamling. — Paa „Afsoldssags-Reolen“ rummes alt, hvad der kan fryde en Afsoldsmand, lige fra Claus Johannsens Erindringer til amerikanske Oversigtsværker. — Og man har et helt Skoleeksempel paa, hvad en mindre Bogsamling skal rumme af gamle Ting for at være ledig. — I Aar har Eleverne ligesom sluttet mere op om Biblioteket end tidligere, ogsaa fordi 1ste Aars Eleves har dannet en Række Studiekredse, (hvordan de nu faar Tid til det); en om dansk Litteraturhistorie, en om politiske Partiprogrammer, en om Nordens Mytologi, — og et Par til. Saa maa jo Biblioteket holde for, og man opdager en hel Hylde med Folkemindebøger, et Par Hylde med Sociologi og Dansk Lousamling, — og gaar man paa Opdagelse fra Reol til Reol, kam man slet ikke løsrive sig. Fru L. har faaet den vidunderlige Vane at lade mange af sine skønne Gavebøger indgaa i Biblioteket, Folmer Dam sætter ofte sine nyerhvervede moderne Bøger derned (*Huxley-Blædel!*), — og er man først begyndt paa den ene Ende af „Gyldendals Bibliotek“ om Vergenslitteraturen, er det jo ikke saadan at rive sig løs. — Men det væsentligste er jo saa endda unævnt. Hele Væggen med „Hjemlighed“ —: Mad paa mere end hundrede Maader, rationerede Mikrober og „Krydderikundskab“. Det er der, „Selvstudiet“ koncentrerer for alle Eleverne, der virkelig synes at kunne lære at arbejde, ved at færdes her paa Skolens Bibliotek, der er saa fængslende, at man næsten ikke har Tid at se paa den skønne Udsigt over Have, Mindesten, Hovedvej og Sø.

Ingrid Saxtorph.

Forslag til personlig Udarbejdelse af en ung Piges Budget i Ungdoms- og Aftenskolen

efter at Hjemmets Udgifter i Undervisningen er gennem-
gaaet og der er dikteret et normalt Familiebudget.

Indtægter:	maanedlig	aarlig
Kontant Løn		
Kost og Ophold (ansat til Skattemyn- dighedens sidste Aarsberegning)		
Pengegaver el. a. økonomisk Hjælp...		
Udgifter:		
Kost og Ophold		
Forsikringer:		
Sygekasse o. l.		
Ansvarsforsikring o.s.v.		
Skatter		
Beklædningsudgifter:		
Arbejdstøj		
Fodtøj		
Andet Tøj		
Opsparing til:		
Uddannelse		
Udstyr til eget Hjem og f. Eks. et Stk. forarbejdet hver Maaned.....		
Toiletartikler o. l.		
Fornøjelser:		
Sammenkomster, Møder, Biograf o. l.		
Rejser		
Ferietid.....		
Bogkøb, Gaver o. l.		
Forskelligt		

Ovenstaaende Forslag af Magdalene Lauridsen er trykt af Sorø
Amts nedsatte Ungdomsskolenævn til Udsendelse til samtlige Ung-
doms- og Aftenskoler i Amtet.

Siden sidst.

Ja, det er mange, der har giftet sig, stiftet eget Hjem, siden sidst. Af Husholdningslærerinderne baade Hedvig Møller, Bodil Qvistgaard, Karen-Meta Hansen, Grethe Bigaard-Hansen, Anna Riis Thomsen, Lis Michelsen, Gerda Leerdrup, Tove Koch, Grethe Koch, Tove Jørgensen, Else Würtzen, Kathe Schmidt, Inger Brændgaard, Elise Andresen, Grethe Mouritsen, Katrine Rasmussen.

Til vort Fættergilde sidste Vinter fik vi saa mange Gæster, at vi efter at have spist til Middag paa hver sin Afdeling maatte forlægge Dansen til Postgaardens store Sal inde i Byen, men da Omnibusserne agerede Sporvogn for Folmer Dam, kunde man baade med Hurtighed og tørskoede være paa Pletten — og syntes at mere sig dejligt.

Af Sommerfornøjelser oplevede man igen Besøg paa Holmegaards Glasværk, hvor man fik Lov til at myldre mellem de unge Dreng og gamle Mænd, der i de mest fantastiske Omgivelser pustede og sleb Glasflasker og Karaffer mellem flammende Baal og glødende Ovne.

Og de 5 Mdrs. studerede baade Antvorskov og Trelleborg og nød rigtig et Besøg i Ingeborg Tønnings Hjem. Men Havefesterne, som 1ste Aars arrangerede, var lige ved at tage Vejret fra os, saa morsomme og skønne de optraadte og dansede. Og 2det Aars stod ikke tilbage, da de indbød til Gilde. Gl. Ankerhus udnyttede Skt. Hansaften og mange andre skønne Sommeraftener.

Efteraaaret har jo sin Mortensaften med Gaasesteg over hele Linien og fælles Fornøjelser i Salen, hvor Folmer Dam dokumenterede Mottoet: „Alt for Eleverne“ ved bogstavelig at staa paa Hovedet midt i Salen for dem — og Organist Schiøtz sekunderede ved at optræde med de mest sprudlende Viser, mens Eleverne ind imellem sjovt agerede og Gæsterne smittedes af Stemningen og sang baade om Josefine og Montgomery.

Og i Aarets sidste Maaned har Elever fra samtlige Afdelinger medvirket ved en køn Juleconcert i Sorø Kirke, — og de seks attraaede Elever i Øvelsskolen, der i Aar er undervist af 38 Lærerinder, har Traditionen tro spillet Komædie, Skærmydsler, til stor Fornøjelse for os alle, og de, der ikke havde laaset deres Døre Natten til den 13. December, fik et fantastisk Besøg af tre skønne Luciapiger med tændte Kerter i Haaret.

Ferietiden har man udnyttet, som man har evnet og orket, men da Mor Magda jo har for Vane at fortælle løst og fast om sine Rejser og Oplevelser, saa ved vi, at hun foruden at have været til det sædvanlige Instruktions-Kursus paa Askov for Husholdningslærerinder og til alle de Gilder og Jubilæumsfester, hun har kunnet overkomme, og-saa har været i Vallekilde til „Hjem og Skole“s Aarsmøde, besøgt Søren Pedersens paa den internationale Højskoles Gaardbrug, hvor

de synes at have faaet det helt rigtige, besøgt Else Petersen og Ebbe Hjorth i Kalundborg, der i Sommer har holdt Bryllup — og saa var hun saa lykkelig for at have været i sin Barndoms Egn, Kjellerup, Thorning, Graaskov, Astrup, Hinge og Silkeborg.

Forstander Jørgensens, der ellers har haft deres Børn „under Jorden“, har nu faaet dem „ovenpaa“. Pia, der er Tandlæge og gift med en Lærer har en Datter, Jørn er Civilingeniør som sin Moder, Henrik er bleven Søløjtnant og storartet gift, Hans, der sad i 7 Mdr. i „Vestre“ er nu paa Vej til at blive Officer i Hæren, Anders, der var halvandet Aar i Sverige og kom hjem i Brigaden, studerer til Læge — og to af Fru Saxtorps Sønner har ligeledes faaet militær Rang.

Fru L. har ved Svend Olsens Hjælp faaet en Td. Land oppe ved Laden tilplantet med Frugttræer, hvad hun skulde have gjort for 40 Aar siden, ja for 30, for 20, for 10 Aar siden, men selv om hun maaske ikke opnaar at plukke Frugterne der, har hun da Fornøjelse af at faa det gjort. Og Lundgaard har af Marken faaet Skøde paa en god Td. Land, saa nu kan han og Julie bygge Hus paa egen Grund. — Fra Holland sendte Dommer Cost Budde, Fru Schiøtz's Forældre, der boede i „Oldemors Stue“ en Tid sidste Sommer, os en Pose Blomsterløg, som Gl. Ankerhus glæder sig til at se blomstre næste Foraar i den yderligere forskønnede gamle Have — og Margaret har til Medhjælp faaet sin gamle Skolekammerat Fru Anna Eriksen fra Hjørring, hun tager sig blandt andet af Bierhvervene, Smaakræ, Mark og Eng — og Ingrid Sejerø Olsen, der arvede sin Mosters Hjem, tog sidste Sommer Undervisningen i Skolekøkkenet, nu afløst af Ingeborg Højer, medens Ruth Simmenfeldt besørger Vask, Rengøring o. l. og Solveig Favrholdt for Tiden regerer i det gamle Køkken. Af Elever er der myldrende fuldt, ogsaa til Sommer, men det var alligevel morsomt, at der kom en norsk Elev, efter at de to, der var optaget mellem de mange, var gaaet „forkert i Byen“, og morsomt at faa 2 unge Piger indmeldt fra Færøerne den Dag, da der stemtes for eller imod Danmark. Vi tog det som et godt Tegn.

Men det morsomste, der er sket siden sidst, er dog det, at Margaret ved van Deurs Hjælp har faaet en Barak Nr. 104 fra Bodal, som man en skønne Oktoberdag kom kørende med, og ved Hjælp af medbragt Kran satte pladask ned paa Trekanten. Og med den er der saa skabt Mulighed for Feriekolonien, for naar den bliver stadset op, kan der sikkert blive en storartet Feriestue i den med 4-6 Køjer og en Hyggekrog — og uden for er der baade Vand, Gas og „Hjertelum“ og Udsigten til Pedersborg er jo god nok. Kom blot til Sommer og se.

m.

Kære gamle Elever!

Vi vil gerne ønske Jer allesammen en glædelig Jul og et godt Nytaar for Jer selv personlig, men ogsaa for det Hjem, den Skole, den Gerning, I er knyttet til.

Vi er altid glade for at høre fra Jer, høre om, hvad I virker med og arbejder for, — og nu, da der er saa stærkt Brug for Hjælpere paa alle Omraader, vil det ogsaa være praktisk, at vi bevarer Kontakten med hverandre!

Med hjertelig Hilsen: Glædelig Jul!

Folmer Dam — Nico Dam — Marence Tarp — Johanne Wille Jørgensen — Anders Jørgensen — Inger Johanne Kæstel — Karoline Buckhøj — Eli Laudrup — Karen Margrethe Rahbek — Sara Mølgaard Karen Kjærsgaard — Thea Rasmussen — Henny Langkjær — Ingrid Saxtorph — Inger Marie Guld — Marie Broholm — Mary Sibbern — Johanne og Søren A. Lundgaard — Margaret Lauridsen — Anna Eriksen — Ingeborg Højer — Ruth Simmenfeldt — Solveig Favrholdt Valborg og Sigurd Strangen — Magdalene Lauridsen.

Og vi ved, at Formanden for Foreningen „Ankerhus“, Frk. Margrete Pedersen, der f. T. ligger meget alvorlig syg, ogsaa gerne vil have en kærlig Julehilsen sendt ud med Aarsskriftet.

Af Bøger og Blade

maa jeg gøre opmærksom paa, at der kommer en ny Udgave af Husmoderens Regnskab, som vist med Fordel vil kunne bruges af Konsulenter til Kostberegning og Kostundersøgelser. Og saa er der i den nye Udgave af Indskrivnings- og Kostberegningssbogen medtaget en grundig Vejledning i Forbindelse med Ernæringstabellerne, og paa Omslagssiden en Prislister, som skulde lette Arbejdet for baade Lærere og Elever.

Saa vil jeg gerne gøre opmærksom paa det Blad, der benævnes „I Dag“, det redigeres af Bodil Koch og udkommer en Gang maanedlig, et Blad, man kunde ønske, alle Kvinder læste. Dernæst vil jeg gøre opmærksom paa det store smukke Værk: „Dansk Husmoder Leksikon“, hvis Hovedredaktør er Fru Karen Braae; det udkommer i Hefter og burde findes paa alle huslige Kvinders Boghylder.

M. L.

Kursusdeltagere i 1946.

—0—

Husholdningslærerinder, dimitterede $28\frac{2}{3}$ 1946.

- 524 Agnete Beyer, Carl Blochsgade 33, Aarhus, $97\frac{1}{3}$ mg.
 525 Inga Blicher, Møllebakken 22, København, 103 mg+.
 526 Anne Boyom, Vinding, Vejle, 102 mg+.
 527 Elsebet Brandt, Strandvej 112, Hellerup, 105 ug÷.
 528 Agnete Christensen, Mariesminde, Vestervig, $93\frac{1}{3}$ mg.
 529 Inger Clausen, Bakkegaard, St. Merløse, 100 mg.
 530 Anne Guld, Borød, Sorø, $102\frac{2}{3}$ mg+.
 531 Gerda Delbanco Hansen, Hørsholm, $77\frac{1}{3}$ g+.
 532 Gunnild Hansen, Silkeborgvej 277, Aabyhøj, 106 ug÷.
 533 Signe Warthoe Hansen, Bromme, Munkebjergby, 94 mg.
 534 Eva Haugaard, Skovshoved, Skive, 89 mg÷.
 535 Ruth Holm, Rødbyhavn, $97\frac{1}{3}$ mg.
 536 Gudrun Jensen, Frydensbjerg, Tørring, $100\frac{2}{3}$ mg+.
 537 Signe Jensen, Skovslund, Tønning, $107\frac{2}{3}$ ug÷.
 538 Karen Juhl, Binderupgaard, Dalager, $103\frac{1}{3}$ mg+.
 539 Kinn Arnth Jørgensen, Sorø, $92\frac{1}{3}$ mg÷.
 540 Tove Jørgensen, Aistrupgaard, Sulsted, 63 g.
 541 Karen Kjærsgaard, Vissing, Lerbjerg, $101\frac{2}{3}$ mg+.
 542 Grethe Nygaard Kock, Belvedere, Svendborg, 104 mg+.
 543 Tove Kock, Faaborggade 5, Aarhus, $105\frac{2}{3}$ ug÷.
 544 Anna Kristensen, Biviumgaard, Humlebæk, $101\frac{1}{3}$ mg+.
 545 Ellen Lyngby, Vordingborgvej 43, Køge, $94\frac{1}{3}$ mg.
 546 Elisabeth Lynggaard, Hvidbjerg, $105\frac{1}{3}$ ug÷.
 547 Gudrun Lüttichau, Tjele, Ørum-Sønderlyng, $81\frac{1}{3}$ g+.
 548 Marie-Louise Maulund, Amager Fælledvej 36, Kbhvn., 104 mg+.
 549 Sara Mølgaard, „Kæret“, Sindal, $99\frac{1}{3}$ mg.
 550 Dagmar Mønsted, Trustrup, $92\frac{2}{3}$ mg÷.
 551 Bodil Ottosen, Vemmelev, Forlev, $98\frac{2}{3}$ mg.
 552 Inger-Marie Pedersen, Skærbæk, $105\frac{1}{3}$ ug÷.
 553 Solveig Reimann, Stensbygaard, Stensved, 97 mg.
 554 Else Sandager, Bregninge, Æreskøbing, $99\frac{2}{3}$ mg.
 555 Ruth Simmenfeldt, Egevangs Alle 20, Sorø, $94\frac{1}{3}$ mg.
 556 Agnes Simonsen, H. C. Petersensvej 4, Kolding, $102\frac{2}{3}$ mg+.
 557 Inge Simonsen, Bjergsted, Jyderup, $102\frac{2}{3}$ mg+.
 558 Gurli Suldrup, Sønderby, Borre, $88\frac{2}{3}$ mg÷.
 559 Grethe Sunke, Taagerudsgaard, Stokkemærke, 92 mg÷.
 560 Klara Sørensen, Borregaard, Aars, 91 mg÷.
 561 Erna Tarp, Gesten, 101 mg+.
 562 Gudrun Teilmann, Nødskov, Ormslev, $104\frac{2}{3}$ mg+.
 563 Aase Thomsen, Grenaa, $104\frac{1}{3}$ mg+.

Elever bestaaet Seminariets 1ste Aars Eksamen i praktisk Husgerning.

- 614 Agnethe Andersen, Skelby, Herlufmagle.
 615 Ellen Bang, Strandengen 4, Roskilde.
 616 Jytte Bentzen-Bilkvist, Saantesvej 10, Gentofte.

- 617 Christine Bløcher, Storegade 85, Haderslev.
 618 Ragnhild Christensen, Maegaard, Ullerslev.
 619 Maja Clausen, Seden Enggaard.
 620 Gudrun Dahl, Vesterbrogade 8, Vejle.
 621 Ella Frandsen, Willemoesgade 5, Svendborg.
 622 Inge Gissel, Østerbrogade 25, Grenaa.
 623 Ingrid Gotfredsen, Tryggeløv.
 624 Ellen Margrethe Hansen, Bromgaard, Naarup.
 625 Grethe Hansen, Klejsgaard, Gramrode.
 626 Lilli Strange Hansen, Stubberup, Tingsted.
 627 Toni Maarup Hansen, Haderslev.
 628 Karen Henneberg, Kvong, Tistrup.
 629 Signe Hessellund, Ejsing, Vinderup.
 630 Aase Ilme Jensen, Griffentfeldtsgade 6, København.
 631 Gudrun Jacobsen, Gadstrup.
 632 Inger Jensen, Sengeløse, Taastrup.
 633 Anna Kirstine Josefson, Allerup, Tjæreborg.
 634 Ada Jørgensen, Staurby, Middelfart.
 635 Helga Jørgensen, Søvej 10, Ringe.
 636 Anna-Lykke Madsen, Dyrehaven, Nyborg.
 637 Ellen Madsen, Gundsømagle Vig, Roskilde.
 638 Aase Møller, Tygestrup, Sorø.
 639 Andrea Nielsen, Vesterhavsgade 20, Esbjerg.
 640 Else Lønberg Nielsen, Lindholm.
 641 Helga Nielsen, Bjerringbro.
 642 Gørril Olsen, Bregentvedvej, Haslev.
 643 Gudrun Pedersen, Sømosegaard, Ø. Ulslev.
 644 Johanne Pedersen, Irisvej 4, Brønshøj.
 645 Else Marie Rasmussen, Haarbølle, Askeby.
 646 Kirsten Rasmussen, Strandvejen 16, Høng.
 647 Bente Simonsen, Rudme.
 648 Ellen Skov, Søndergade 1, Grenaa.
 649 Solveig Thorseth, Sorø.
 650 Anne-Lise Thomsen, Grenaa.
 651 Margit West, Vaalse.

Elever paa 1ste Aars Kursus fra Maj 1946.

- Helga Andersen, Æbeltoft Skov, Æbeltoft.
 Grete Baggesen, Kalfarvej 114 B, Bergen.
 Susanne Bayer, Normasvej 29, Valby.
 Inger Berthelsen, Østergade 7, Hadsten.
 Sara Berthelsen, Strandvejen 65, Middelfart.
 Ebba Bruun, Skodborg.
 Inger Christensen, Hasserisgade 4, Aalborg.
 Rita Nørgaard Christensen, Skibsgade 11, Høbro.
 Elisabeth Claussen, Præstegaarden, Dronninglund.
 Nora Dahle, H. Løvenskioldsvei 9, Bestun, Norge.
 Margrethe Dalgaard, Ørsbjerg, Aarup.
 Herdis Friberg, Klüversgade 3, Silkeborg.
 Ebba Frost, Blegdamsvej 66, København Ø.
 Ester Grøttum, Åsvejens Skole, Trondheim.
 Karen Haltrup, Jernbanegade 8, Bramminge.
 Inger Hansen, Hammer, Lov.
 Tordis Hansen, Bjerkealleen 34, Grefsen, Norge.

Bodil Hertel, Gl. Kongevej 94 A, København V.
 Eva Holst Larsen, Thomas Heftysgaten 64, Oslo.
 Inge Jahn, Aagade 17, Aalborg.
 Karen Jensen, Harboøre.
 Birtha Johnsen, Grove, Brøndum.
 Inger Jørgensen, Rønshauge, Højen, Vejle.
 Marie Ladekarl, Lindbjerg, Randers.
 Inge Larsen, Solbakkevej 3, Frederiksberg, Sorø.
 Ruth Demuth Larsen, Petersborg, Marslev.
 Sigrid Larsen, Skærbækmølle, Rødding.
 Ellen Loftager, Nørby Velling, Lem.
 Agnes Grahl Madsen, Sigurdsgaten 17, Bergen.
 Karen Nielsen, Mellemholm, Sønderholm.
 Kirsten Nielsen, Aavadgaarden, I.L. Skensved.
 Kirstine Nielsen, Slæbækgaard, Kirkeby.
 Ruth Krog Nielsen, Særslev, Stubbekøbing.
 Marie Olsen, Frøbjerg Vænge, Rørmosehus.
 Astrid Pedersen, Gimsing, Struer.
 Else Pedersen, Knardrup, Maaløv.
 Lis Lund Pedersen, Mørupsvej, Odder.
 Minna Bjerre Petersen, Allegade 25 C, København S.
 Tove Petersen, Kastbjerg, Lintrup.
 Anne Grete Rasmussen, Sortemosegaard, Hornslet.
 Asta Rasmussen, Grejsdalsvej, 11, Vejle.
 Kirsten Nyeland Rasmussen, Toldkamret, Sønderborg.
 Anna Rønnow, Enghavehus, Eltang.
 Ellen Margrethe Sørensen, V. Højbjerg, Vestervig.
 Grethe Lillelund Sørensen, Skolegade 10, Tarnø.
 Inger Sjolte Sørensen, Absalonsgade 20, København V.
 Ingrid Thøgersen, Mammen, Bjerringbro.
 Gudrun Vang, Skovgaard, Stenstrup.
 Ellen Ørum-Hansen, Amagerbrogade 30, København S.
 Ellen Christensen, Haale, Aarhus. (Maj-Juli).

5 Mdr.s Husholdningskursus fra Maj 1946.

Aase Andersen, Vennemindevej 17, København.
 Marit Berg, Drammen.
 Anna Helga Christensen, Fjenneslev.
 Karen Christensen, Vindbyholt, Fakse.
 Inga Cristiansen, Emilievej, Frederikshavn.
 Gudny Hreidarsdottir, Reykjavik.
 Ina Hansen, Olafsgade 49, Helsingør.
 Inger Vibeke Hansen, Børkop.
 Rigmor Hansen, Morgenvej 8, Hellerup.
 Kirsten Jensen, Baldersplads 6, København.
 Kirsten Jensen, Rislev, Næstved.
 Helga Holmstrup Jensen, Ahrenkildes Alle 8, København.
 Betty Jensen, Holtug, St. Hedinge.
 Karen Jeppesen, Tranholm, Langholt.
 Edith Jespersen, Immingegaard, Køllergaard.
 Inge Jørgensen, Ruds Vedby.
 Erna Larsen, Vindinge, Roskilde.
 Gunhild Lunde, Stryn, Norge.
 Signe Moos, Lykkesholm, Vamdrup.

Ela Risbank Nielsen, Gefionsvej 24, Fredericia.
 Gertrud Nielsen, Aalsbo, Gelsted.
 Birgit Norlev, Gentoftegade 56, Gentoft.
 Alvilda Olsen, Karrebæk.
 Rita Olsen, Enø.
 Eva Olsen, Asnæs.
 Eline Pedersen, Hjarnø, Horsens.
 Esther Pedersen, Stigsbjerg, Mørkøv.
 Esther Poulsen, Aagaarden, Hesselager.
 Liselotte Ramm, Tønning, Husum.
 Jytte Rasmussen, Nørballe.
 Gudrun Rasmussen, Langet, Ryde.
 Karen Margrethe Stillinge, Sømarksvej 6, Hellerup.
 Elise Sørensen, Maarslet.
 Erna Sørensen, Sneglerup, Grevinge.
 Edith Thomsen, Bastrup Mark, Vamdrup.
 Ingeborg Tønning, Hyllerup, Slagelse.
 Hildegard Unger, Slotsgade 4, Flensborg.

5 Mdr.s Husholdningskursus fra November 1946.

Hlse Aakjær, Antonistræde 7, Rønne.
 Elise Andersen, Egeslevmagle, Skælskør.
 Helene Bardenfleth, Dronningemarken, Gentoft.
 Jytte Blach, Steenalt, Ørsted.
 Birthe Bregm, Nygade, Helsingør.
 Marie Bär, Junkerholvej 78, Flensborg.
 Dagny Christensen, Stenhøjgaard, Døstrup.
 Sigrid Christensen, " "
 Rosa Christiansen, Helsingør.
 Karen Dinesen, Hejls.
 Karen Godiksen, Faartoft, Thisted.
 Unner Grøndal, Hammer, Reykjavik.
 Bodil Holme Hansen, Orebyvej, Sænkøbing.
 Rigmor Lund Hansen, Sønderstrup, Kirke Eskildstrup.
 Kirsten Helweg, Fortunvej 32, Charlottenlund.
 Elisabeth Hülsen, Strandhuse 43, Svevdborg.
 Grethe Hørluck, Rurup, Toftlund.
 Vera Jensen, Høm, Ringsted.
 Trude Kaluza, Damgaden 48, Flensborg.
 Asta Kring, Højen, Vejle.
 Inge Kristensen, Løvegade 82, Slagelse.
 Karen Kristiansen, Byskoven, Slagelse.
 Kirsten Schultz Lorentzen, Godthaab, Grønland.
 Brigit Larsen, Strandvej, Frederiksværk.
 Inger Skovbo Madsen, Ladby, Næstved.
 Ingrid Madsen, Mesinge, Saltby.
 Anna Møller, Tongaard, Viborg.
 Grethe Appeldorn Nielsen, Toelt, Qvistgaard.
 Annelise Aastrup Pedersen, Ndr. Fasanvej 80, København.
 Tove Pedersen, Balslev, Ejby.
 Anna Marie Poulsen, Nr. Vilstrup, Sdr. Vilstrup.
 Gerda Hansen Strømvig, Strandvejen 18, Nyborg.
 Gerda Sønnichsen, Mariegade Nr. 43, Flensborg.
 Erna Sørensen, Fevik, Arendal, Norge.
 Jenny Tolstorf, Gl. Mosevej 347, Bagsværd.
 Elli Vestergaard, Ellamosevej 20, Hellerup.

Aarskursus til Uddannelse af Skolekøkkenlærerinder fra Juni 1946.

Anna Andersen, Forskolelærerinde, Skjørring, Galten.
 Anna Hauge, exam. Lærerinde, Junget, Roslev.
 Martha Jensen, Forskolelærerinde, Mejrup, Holstebro.
 Gudrun Ludvigsen, Forskolelærerinde, Tjustrup, Fuglebjærg.
 Kari Granli, Landal, Mandal, Norge.
 Jorunn Molnes, Frederiksstad, Norge.

Hospiterende Elever.

Dagmar Blohm, Fakskolen, Uppsala, Sverige.
 Astrid Rottne,
 Janna van der Hoek, "Baarland," Holland.
 Augusta Lyng, Grønland.

3 Mdr.s mere teoretisk Kursus fra 7. Januar 1946.

Sara Berthelsen, Strandvejen 65, Middelfart.
 Stinne Bonnerup, Lunde, Stenstrup.
 Inger Christensen, Hasserisgade 4, Aalborg.
 Rigmor Christensen, Tømmerupholm, Kalundborg.
 Grethe Eliassen, Døjringe.
 Annelise Henningsen, Egevangsalle, Sorø.
 Bodil Hertel, Gl. Kongevej 94 A, København.
 Karen Kaas Ibsen, Haslev.
 Karen Jensen, Harboøre.
 Marie-Louise Jensen, Brandstrup, Rødkærbro.
 Astrid Pedersen, Gimsing, Struer.
 Else Pedersen, Knardrup, Maaløv.
 Kirsten Nyeland Rasmussen, Toldkamret, Sønderborg.
 Ellen Margrethe Thorsen, Kr. Skensved.
 Gudrun Vang, Lunde, Stenstrup.

Øvelsesskolen Oktober-December 1946.

Inger Frederiksen, Staunstrup, Tappernøje.
 Solveig Jensen, Sengeløse, Taastrup.
 Asta Josefsen, Allerup, Tjæreborg.
 Gudrun Roed, Morud.
 Elise Sørensen, Ll. Valby, Slagelse.
 Gunild Zinck, Godthaab, Jylland.

Til Billedbladene 1946.

Først ser vi Aarsmødets Gæster, dernæst Mor Magda paa Vej til Kirke med Feriebørnene Inga og Jonna. Pastor Chemnitz fra Grønland med sin Søn Jens Chrisian, nedenunder et lidt mørkt Billede af glade Forældre, Knud Kristensens og Hofjægermester Lüttichau; Folmer Dam tager man jo ikke Fejl af saa lidt som af de sidst dimitterede Lærerinder.

Paa anden Side har vi Kommunegartner Larsen Grøn fra Holbæk, der i sin Tid anlagde den første Del af Haven paa Gl. Ankerhus, hvor han plantede mange mærkelige Træer og Buske, men nu i de senere Aar har gjort en stor Indsats for den sydslesvigske Ungdom, og paa Billedet staar han mellem Hildegard fra Flensborg og Liselotte fra Husum. Nedenunder har vi Dybbøl Mølle. Øverst oppe et Billede af Lærerinderne fra Gl. Ankerhus, og Frk. Ramskov glad vinkende fra sit Vindue. Nogle af II Aars i deres Regensgaard, nedenunder forrige Aars Skolekøkkenlærerinder paa Havarbejde hos Murermester Langkjærs. Saa har vi Fru Wille med Blomster, Fru Sibbern med Svend Arne, norske Elever og Frk. Takle og I. Aars Danserinder.

Paa tredie Side ses Antvorskovs Ruiner med Elever paa Vej til Trelleborg, der ses nedenunder; paa Volden derom maa vi tænke os Elever og Lærerinder malerisk lejrede, men saa er der ovenover et næsten historisk Billede af Sigrød Trier, der i sin Udlændighedstid staar omringet af svenske Højskoleelever; ved Siden Elli Saurio fra Finland, der efter mange Aars Forløb igen gæstede Ankerhus. Et Glimt af Agnes Boldsen og Sølvbruden Josefine, af vor norske Tove og Aarets Sommerpiger, norske Gæster med Frk. Wencke Nissen imellem sig. Forneden et Familiebillede og Maleren Stefan V. Pedersen og Mor Magda i det muntre Hjørne.

Paa sidste Side ser vi det skønne Billede af den symbolske Brudefærd, kommende fra den gamle Sdr. Højrup Kirke ned mod Fædrenehjemmet — paa Vej til egne Hjem. — Og saa har vi tilladt os at medtage et Glimt af Husholdningsforeningernes Jubilæumsfest, hvor man ser Hendes Majestæt Dronningen i Midten af den store Kreds af Husmødre, Fru Villemoes Andersen ved Talerstolen lyttende til Statsministerens Tale. Mellem de mange Gæster ses yderst Fru Bodil Begtrup og Kontorchef Fru Torkild Hansen — og sluttelig kommer nuværende Ankerhus-Elever for at være med til at ønske

Glædelig Jul og godt Nytaar.









Ankerhus afholder:

- 2 Aars Kursus til Uddannelse af Husholdningslærerinder.**
 - 10 Mdr.s Kursus til Uddannelse af Skolekøkkenlærerinder.**
 - 5 Mdr.s Kursus for unge Piger i Husmodergerning.**
 - 3 Mdr.s mere teoretisk Kursus fra Januar.**
- Studerende Elever modtages.**