



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



ÅRSSKRIFT

FOR

ANKERHUS

1976

Å R S S K R I F T

F O R

A N K E R H U S

1 9 7 6

2

Udgivet af

ELEVFORENINGEN ANKERHUS

„Ere være Gud i det højeste“!

Ved sognepræst *Jens Christensen*, Pedersborg.

Det er store modsætninger, der møder os i julens evangelium: Gud i det højeste og mennesker på jord; kejser Augustus i Rom og den lille familie i Betlehems stald; kejserens befaling og englens forkyndelse! Det er som et vældigt drama, der spilles for os. Men skønt det snart er et gammelt drama, så er vi dog ikke blot tilskuere; vi er selv med i handlingen, vi, som i dag er mennesker på jord.

Vel er vor tid, og dermed også vi mennesker, på mange måder anderledes end dengang. Men der er dog endnu mere, der er fælles: Livets dybeste erfaringer i glæde, i sorg, i usikkerhed. Trods al udvikling er livet selv det samme; vi lever under samme modsætninger, gør de samme erfaringer.

Livet lærer os, at vi er små. Selvom vi kan meget og véd meget, er vi dog ikke herrer over livet. Vi mindes gang på gang om det – også, ja netop i vor teknisk højt udviklede tid. Hvor skal der lidt til, før også vor tids mennesker står spørgende, bange og usikre! Med en følelse af afmagt midt i vor vældige viden! Vi kan ængstes, når vi med al vor dygtighed åbenbart er bedre til at ødelægge livet end til at værne det. Hvor let dukker spørgsmålet ikke op påny: Hvorfor? Hvortil? I den situation føler vi, at vi er små.

Men netop til os, der har så let ved at ødelægge liv og så svært ved at værne liv, skal det siges igen og igen: Gud er livets skaber; det liv, I lever, er givet jeg af Gud; livet omkring jer er helligt! I Vester Broby kirke findes nogle meget smukke kalkmalerier, der

fortæler om livet, skabt af Gud. Gud vandrer i sin nyskabte verden; alt er godt, og dyr og mennesker glæder sig over livet. Det er den dag i dag en stilfærdig og smuk forkyndelse af livets hellighed.

Men jo mere vi forstår livet som helligt, des mere kommer vi til at forstå os selv som skyldnere overfor livet og dermed overfor Gud. Det må vi indrømme, at vi ofte forvalter livets gave på en helt forkert måde. Som skyldnere behøver vi tilgivelse. Og den bringes os i Jesus Kristus. I Pedersborg kirke har vi en af vor egns smukkeste altertavler, et gyldent fløjalter med skildring af Jesu lidelseshistorie, hans korsfæstelse, død og opstandelse. Her forkyndes det for os, at Gud i sin egen søn deler skyldnerens liv og død med os, og at livets Herre er stærkere end al vor ødelæggelse og død.

Guds møde med verden som skaber og som frelser, det er, hvad vi har brug for at høre igen. Det kan give os modet og glæden tilbage. Og derfor synger vi med på lovsangen:

»Ære være Gud i det højeste! Og på jorden fred i mennesker, der har hans velbehag«!

Jens Christensen.



ÅRET 1976

Ved *Gustav Nedergaard.*

Så er der igen gået et Ankerhus-år – og det betyder, at vi igen er nået til omkring 1. november, og jeg skal fabrikere det sædvanlige indlæg til Årsskriftet, der som en hilsen til tidligere elever skal fortælle om årets gang på seminariet. Indledning

Jeg plejer at begynde med en karakteristik af det svundne år, og det skal jeg også gøre i år.

Året 1976 blev et byggeår på Ankerhus.

Fra februar til nu, hvor vi skriver november, har vi bygget på seminariets byggeafsnit, og er så godt som færdige.

Det må nok karakteriseres som den største samlede bygningsudvidelse i seminariets historie.

660 kvm. til 2,2 mill. kr. når vi tager såvel de faste bygninger som inventaret med.



Det sidste hold efter den »gamle« uddannelse.



To, der forsøger sig med bagning.

Det må vist være klart for alle, at denne begivenhed må karakterisere 1976, og vi er meget tilfredse og lykkelige over, at vi nu kan give den nye uddannelse af husholdningslærere betydeligt bedre muligheder end tidligere.

Jeg skal senere i mit indlæg gøre nærmere rede for byggeriet, og hvad det omfatter.

1976 er da også karakteriseret historisk derved, at vi tog afsked med den »gamle uddannelse«, idet vi lørdag den 19. juni dimitterede 25 husholdningslærere efter bekendtgørelsen af 28. oktober 1960.

Ved min dimissionstale nævnte lørdag gjorde jeg opmærksom på, at der efter denne uddannelse er uddannet ialt 452 husholdningslærere.

Det blev en meget festlig afslutning, og det var dejligt at kunne konstatere, at årgangen med den gamle uddannelse har arbejdet godt sammen med de nye årgange. Der har ikke været nogen form for mislyd eller misundelse.

Vi kunne jo heldigvis også i 1976 konstatere fortsat god tilslutning og interesse for den nye uddannelse, og vi kan vel sige, at

året blev en konsolidering m. h. t. uddannelsens fortsatte planlægning og udbygning.

De forskellige begivenheder i løbet af et skoleår kan undertiden løbe så hastigt afsted, så man ikke når at få dem registreret. Årets gang

Jeg skal dog her ganske kort gøre rede for de væsentligste af disse særlige forhold, der karakteriserer et skoleår.

I oktober 1975 var 3. klasse – altså den sidste årgang i den gamle uddannelse på en uges tur til EF-landene, nærmere betegnet Holland, Belgien og Tyskland incl. et besøg i EF's hovedkvarter i Bruxelles.

Ellers blev efteråret nok særlig karakteriseret af bestræbelserne for at få det første 3. semester i den nye uddannelse til at forløbe så godt som muligt.

Der blev afholdt mange interne lærer-gruppemøder – de såkaldte fagudvalgsmøder, der blev nedsat opgaveudvalg for at planlægge eksamen, og i det hele taget måtte lærerne trække et meget stort læs for at få dette semester »op at stå«.

Men det gik. Ved eksamen i januar 1976 viste det sig, at klassen



Studerende kommer langvejs fra til Ankerhus.



En imitation af rektor.

opnåede pæne resultater, og vi har nu mange værdifulde erfaringer at køre videre med i indeværende efterår.

Juleafslutningen i december 1975 forløb efter det traditionelle mønster. D. v. s. kostudvalget nedsætter et særligt festudvalg, der sammen med Krabbe Larsen, Regensen, og andre organisatorer stiller en fin julemiddag på benene i Salen. – Pedersborg-præsten holdt juletalet, og vi fik selvfølgelig mandelgaver og nyt årsskrift.

Det blev imidlertid en særlig juleafslutning!

Det var sidste gang vor gode, gamle, gartner, pedel, fyrmester, havemand og meget andet, Svend Olsen deltog officielt på Ankerhus.

Han trak sig tilbage efter over fyrretyve års virke på Ankerhus den 1. januar 1976.

Lærerrådene på husholdningsskolen og seminariet fejrede Olsen ved en sammenkomst i begyndelsen af januar måned, og nu er Olsen altså forhenværende!

Vi havde pedelstillingen opslået i november måned og fik blandt en snes ansøgere antaget tømrer Leif Hansen fra Enighedsvej her i Sorø, og han tiltrådte sin stilling den 2. januar 1976.

I januar 1976 var 3. klasse ude på deres sidste praktikudsendelse – de traditionelle 14 dage hos organisationer, forsøgsstationer m. v. og traditionen tro blev praktikudsendelsen fulgt op af en konference, der altid giver nyttige impulser ude fra husholdningslærernes arbejdsmark.

Foråret 1976 blev nok undervisningsmæssigt karakteriseret ved dels planlægning, dels gennemførelsen af uddannelsens 4. semester:

Den pædagogisk/psykologiske uddannelses første semester.

Det mest karakteristiske ved den nye uddannelse af husholdningslærere er nok den pædagogiske uddannelses struktur og undervisningsform.

Her arbejder man ikke med et fast skema, men bearbejder problemerne i temaer, men herom vil et par af lærerne fortælle lidt senere i årsskriftet.

Det var meget interessant at følge 4. semester. At være med til at organisere den nye pædagogiske praktik både på vor faste øvelsesskole –Ankerhus husholdningsskole – samt på flere andre skoler, husholdningsskoler, ungdomsskoler, folkeskolen m. v.



Den rigtige rektor i funktion.

Det var måske karakteristisk, at dette 4. semester sluttede i sidste uge af juni måned uden eksamen, og det var helt efter programmet – men med afbrænding af de gamle katedere fra A₁ og A₂ – de var blevet pillet ned et par dage iforvejen – og det fortæller måske symbolsk noget om udviklingen indenfor pædagogikken!

Og så blev det sommerferie. Sommeren 1976 vil nok gå over i historien som den længste sommer med ualmindeligt smukt vejr – men desværre jo også som den tørreste sommer i mands minde.

Vi, der ikke var direkte ramt af tørken, kunne tilbringe mange vidunderlige dage i solskin og mange vidunderlige, lune aftener.

I sommerferien havde vi som sædvanlig kursus for 3 hold »Moderne Husførelse« i slutningen af juni og begyndelsen af juli måned, og ligeledes i slutningen af juni havde vi besøg af Langsett Guttekorps fra Sorø's venskabsby i Norge, Eidsvold. Så der var trompetfanfarer og trommehvirvler i en 5–6 dage, hvor de ca. 40 unge nordmænd boede på Ankerhus og gav koncert i byen og tog på udflugter til København og andre steder.

Nyt skoleår

Mandag den 2. august begyndte det nye skoleår, og den talmæssige situation så ved skoleårets begyndelse således ud:

47 i 1. årgang.
36 i 2. årgang.
12 i 3. årgang.

Regner vi med tilsvarende tilgang i det kommende år vil vi allerede i 1977/78 være oppe i nærheden af 140 studerende, og i efterårssemesteret 1978 vil der være 8 klasser ialt.

Det, der har været mest karakteristisk for efterårssemesteret 1976, har været 2 planlægningsopgaver :

1. Planlægning af 5. semester med materialekundskab, redskabs- og maskinlære, ergonomi, boliglære m. v.
2. Planlægning af 6. semester, specialesemester med praktikantophold.

Det første er blevet løst nogenlunde let og gnidningsløst, idet vi jo har trænede lærere til at gennemføre denne undervisning bl. a. i form af Britta Lambæk og Inga Kristoffersen. De har hjælp af Lisbeth Allesøe til boliglære, af Grethe Thon Hansen fra Slagelse

til ergonomi, og så er Hovmand igen trådt i funktion med sidste del af kemien, der jo også ligger i 5. semester.

Hvad angår specialesemesterets planlægning så har de to husholdningsseminarier afholdt et fællesmøde den 1. oktober, hvor der var indbudt mulige praktikværter med henblik på praktikantopholdet i marts/april 1977.

Vi håber, at de dønninger og forhåbentlig ideer, der udkommer fra dette møde, kan lette de studerendes valg af speciale og praktikantophold, men vi er klar over, at der er mange personlige, praktiske og organisatoriske spørgsmål, der skal løses i den forbindelse.

Der foregår jo altid vedligeholdelsesarbejder, selv om vi må konstatere, at der er meget begrænset tid til vedligeholdelsesarbejder, idet undervisningsåret først slutter med udgangen af juni måned. Vi har som nævnt feriekurser, og det nye skoleår begynder allerede de første dage i august.

Vedligeholdelse

Vi nåede dog i år følgende vedligeholdelsesarbejder:

1. De 2 gamle undervisningslokaler A₁ og A₂ havde jo store, faste katedre nærmest beregnet til forelæsningsform. Disse blev fjernet, og lærerne er nu sænket ned på gulvet og tavlerne er sænket med. Dette er en konsekvens af klassestørrelse på max. 24, og de undervisningsformer, der nu anvendes.
2. Det sidste tjærepaptag mellem Salen og hovedbygningen er fjernet og erstattet med skifer og diverse vinduer er fornyet.
3. Det lille anretterkøkken, tidligere El-køkkenet som nu fungerer i forbindelse med Salen og lærerværelset, er blevet moderniseret og forsynet med nye møbler til Ingeborg Højers store tilfredshed.

Som nævnt i indledningen har vi fået udbygget seminariet med ialt 660 kvm., der består af følgende:

Det store byggeprojekt

2 *faglokaler* til 5. semester-fagene, nemlig tekniklokale og materialekundskabslokale.

1 *laboratorium* til undervisning i biokemi og mikrobiologi samt 3 *normale klasseværelser* på ca. 70 kvm.



Nybyggeriet set fra haven i april og i november.



Hertil kommer udenomsarealer i form af en stor forgang – en lang, bred opholdsgang forsynet med moderne møbler og hertil en lang forbindelsesgang mellem den gamle og den nye afdeling.



Nybyggeriet set fra stærekassen i april og november.



Den nye opholdsstue – kaldet ledig gang.

Men, kære tidligere elever! Det skal faktisk ses og ikke beskrives, så jeg håber, I kigger indenfor, når I kommer forbi eller tager lokaliteterne i øjesyn ved kommende elevmøder eller andre festligheder.



Interiør fra det nye laboratorium.

De forskellige billeder viser en del af de nye lokaliteter under opførelse, og byggetakten kan kort beskrives således:

Den 6. februar begyndte rydningen af grunden og udgravningen.

Den 28. februar fik vi den endelige byggetilladelse skriftligt.

Arbejdet var planlagt til at blive afsluttet i begyndelsen af september, og byggeafsnittene fulgte nogenlunde tidsplanen, således at vi kunne tage de nye lokaler i brug onsdag morgen den 22. september.

På det tidspunkt kunne lokalerne altså tages i brug, men der manglede dog mange småting, specielt i faglokalerne.

Det har været uhyre interessant at følge byggeriet, at se hvor omhyggelige og engagerede håndværkerne gik til sagen og hvor grundigt teknikerne – d. v. s. ingeniør Lyst og hans medarbejdere og arkitekt Uhlyarik og hans medarbejdere hver eneste torsdag formiddag – afholdt byggemøde for at følge sagerne op til mindste detalje.

M. h. t. inventarvalg, valg af gardiner, valg af farver m. v. har jeg har uendelig stor hjælp af lærerrådet, specielt vore æstetikere, Britta Lambæk og Inga Kristoffersen.

Fredag den 8. oktober, i forbindelse med det halvårige bestyrelsesmøde, var der en sammenkomst, hvor bestyrelsens medlemmer og samtlige lærere ved institutionen tog både husholdningsskolens og seminariets nybyggeri i øjesyn og afsluttede med en festlig middag i et af seminariets nye lokaler.

Den egentlige officielle indvielse af byggeafsnittene har endnu ikke fundet sted.

Om institutionens økonomi kan det siges, at husholdningsskolen går fremragende med stort overskud, seminariets undervisningsafdeling er jo under, hvad man kan kalde »Statens vinger« og kører derfor efter et fastlagt budget, der jo hverken kan give over eller underskud.

Vor smertensbarn, seminariets kostafdeling, der jo består af værelserne på hovedbygningen og den tidligere såkaldte nybygning, nu undervisningsafdelingens værelser samt Regenskantinen har fortsat store vanskeligheder med at løbe rundt økonomisk, selvom der er et større antal studerende, der bor på seminariet, og selvom

Kost-
afdeling



Skovhytten og Dr. Steen skolehjem som de så ud ca. 1950. Nu er skovhytten solgt – træet og altanen er forlængst fjernet.

der også herved er et større antal, der spiser og drikker kaffe i kantine.

Vi har haft kostafdelingens økonomi under lup igen og håber stadigvæk på, at det kan lade sig gøre at finde en løsning, og vi kan hurtigt konstatere, at det er husholdningsskolens brug af kantine og værelser, der redder økonomien, men det kan så også konstateres, at kostafdelingen er en nødvendighed for husholdningsskolen, så længe de har mangel på både spisesal og værelser.

I forbindelse med kostafdeling og gamle lokaler er det måske rigtigt at få meddelt her i årsskriftet, at vi nu har solgt Skovhytten, den hvide bygning på Peter Damsvej.

Vi har jo i flere år haft planer om enten at modernisere Skovhytten til en moderne kollegieafdeling, eller inddrage den til undervisningslokale.

Ingen af delene har vist sig at være særlig hensigtsmæssigt, og derfor har bestyrelsen besluttet at sælge Skovhytten.

Der var ikke den store interesse, men efter at huset havde været averteret til salg i ca. 1¹/₂ år, kom der alligevel købere, og i midten

af april måned blev Skovhytten overtaget af den nuværende ejer, der er i fuld gang med at modernisere huset til en moderne familiebolig.

Skovhytten er blevet adskilt fra Dr. Steens Skolehjem eller rektorbolig ved, at den smalle forbindelsesbygning med vaskehus er blevet revet ned, og der er opført en pæn læ- og brandmur mellem de 2 bygninger.

Der er således nu afhændet to af de fire ejendomme på Peter Damsvej, og det kan jo siges at være en form for vandalisme af den nuværende ledelse, at man afhænder disse historiske bygninger, men der er så kun at sige, at vi jo heldigvis har udvidet skolen mod vest, nu hvor vi sælger bygninger mod øst.

Skovhytten var jo som bekendt en historisk bygning, opført 1938 af fru Lauridsen for at tjene som bolig specielt for de elever, der var under uddannelse til skolekøkkenlærerinder.

Man kan i årsskriftet fra 1938 læse om den dejlige bygning med 18 udmærkede eneværelser, køkken og opholdsstue, som man det år har taget i brug.

Ak ja! Det var dengang, hvor et værelse adskilt fra naboværelset med tynd bræddevæg og med et areal på knap 7 kvm var en komfortabel ting!

Seminariets lærerstab er jo igen i dette beretningsår undergået Lærerstab en del ændringer.

Else Hansen, lærer i psykologi/pædagogik, har definitivt afsluttet sin undervisning på Ankerhus og nyder nu sin pensionisttilværelse på Næstvedvej.

Vi ser dog tit Else Hansen ude hos os.

I hendes embede blev pr. 1. februar 1976 ansat cand. mag. Tina Hyldegaard-Pedersen.

Det er så heldigt, at Tina, foruden at være cand. mag. i pædagogik/psykologi, også har hovedfagseksamen på det samfundsfaglige område, hvorfor hun kan undervise både i 3., 4. og 7. semester.

Det er den slags lærere, vi har hårdt brug for.

Tina Hyldegaard-Pedersen flyttede den 1. februar ind i boligen på Udbyhøjvej, og boede der indtil 1. september, hvor de købte hus på Vibevej. Familien består foruden af Tina af Bent Hylde-

gaard-Pedersen, der forventer at afslutte sine universitetsstudier til jul i år, og så af Mette, der er 3 år gammel.

Som ny lærer i faget ergonomi i 5. semester har vi fået ansat på timelærerbasis, fysioterapeut Grethe Thon Hansen fra Slagelse.

Grethe Thon Hansen er uddannet både som fysioterapeut og gymnastiklærer, og hun er i øvrigt norsk af fødsel, men gift med en overlæge ved centralsygehuset i Slagelse.

Som lærer i den del af faget konsumentkundskab der hedder forbrugerjura, har vi med virkning fra 1. oktober fået ansat cand. jur. Anne-Birgitte Nielsen, der til daglig har sit arbejde på forbrugerombudsmandens kontor.

Anne-Birgitte Nielsen har således de bedste forudsætninger for at meddele kundskaber i området forbrugerjura og hvad dertil knytter sig.

Af yderligere ændringer i seminariets lærerstab må det med beklagelse meddeles på dette sted, at Nina Kiessling, der forrige år startede timelærergerningen hernede i fagområdet sociologi med socialpsykologi, dele af konsumentkundskab m. v., måtte ophøre med undervisningen pr. 1. oktober 1976, idet hun har fået et 2-årigt kandidatstipendium lydende på studier ved nye fælleseuropæiske universitetsinstitut i Firenze!

Vi venter nu spændt på at høre nyt om studiesituationen i Firenze, og Nina har lovet at virke som eksaminator ved eksamen i sociologi i januar 1977.

Det kan således konstateres, at den »organisme«, der hedder lærerrådet igen har undergået visse ændringer, men heldigvis har vi – syntes jeg da – bevaret den gode arbejdsrytme og evnen til samarbejde, og det er jo det allervigtigste.

På den administrative front er der også sket ændringer i årets løb.

Karen Hørslev Christiansen, der har fungeret som den person, der har med timeplanlægning, kostafdelingsadministration, korrespondance og meget andet at gøre, måtte pr. 1. april opgive sit job på grund af travlhed i familien.

Som erstatning fik vi vikar fra sommeren 1975, husholdningslærer Jonny Jensen til at bestride hvervet.

Men ak – allerede til efterårsferien i år, altså nu for 14 dage

siden, kom Jonny og meddelte, at hun har fået heltidsjob som rengøringstilsynsassistent ved kolonien Filadelfia i Dianalund, hvorfor hun ønskede at sige farvel til os.

Så stod vi der igen – rådvilde!

Vi kom til den konklusion, at jobbet efterhånden mest er et kontorjob og søgte derfor også en person med kontoruddannelse.

Vi har netop fået ansat Inge Merete Olsen fra Ringsted, men hun er ikke tiltrådt endnu, så vi har travlt på kontoret.

Således var beretningen for året 1976.

Som det i indledningen blev bemærket, blev det et fremgangens og udvidelsens år.

Undertiden tænker jeg på, at vi mennesker i vor specialiserede, rationaliserede velfærdssamfund egentlig ikke rigtig har sans for proportionerne i dagliglivet.

Jeg kom rigtig til at tænke på dette ved at læse om, hvordan man i 1922 bar sig ad, da man lagde grundstenen for hovedbygningen.

Læs her den herlige indledning til beretningen om Sct. Hans aften 1922:

DET NYE HUS

»Skt. Hans Aften, Fredag den 23. Juni 1922, da Kristian X var Konge i Danmark; Harald Ostenfeld, Biskop over Sjælland; Niels Neergaard, statsminister; Jacob Appel, Undervisningsminister; Madsen-Mygdal, Landbrugsminister; Morten Hansen, Sorø Kredens Folketingskandidat; Jensen Klejs, Folketingets Formand; Magda Vagn Lauridsen, Undervisningsministeriets Tilsynsførende ved Husholdningsskoler, nedlagdes Grundstenen til den nye Hovedbygning for Husholdningsseminariet Ankerhus.

Efter denne vidunderlige beskrivelse fortæller fru Lauridsen, at der blev indmuret et blyskrin indeholdende et dokument, der fortæller om Grundstenshøjtideligheden.

Jeg har tænkt på, om det måske ville være rimeligt at vi, i forbindelse med 75-års jubilæet i september 1977 fremdrog blyskrinet for at se, om det er velbevaret! Det kunne vel svare til, at man i



Byggeroeri på seminariet.

Sorø kirke har gravet både Valdemar Sejr, Absalon og andre notabiliteter op, for at se om de nu ligger der og har det godt.

Men vi havde altså ikke nogen egentlig grundstensnedlæggelse i forbindelse med vores nybyggeri i indeværende år, og vi har ej heller indbygget noget blyskrin med beretning om vore gerninger!

Jeg håber dog, at det, der er sket i 1976, vil være til gavn og glæde for generationerne fremover.

Hermed min tak til alle, der har medvirket til et godt Ankerhus-år 1976.

Tak til alle indenfor institutionens mure, tak til bestyrelsen for velvillighed og tak til alle studerende og alle jer udenfor, som støtter vort arbejde.

ÅRET 1976

Ved *Nanna Hørlück Hansen.*

Året de gik – 1976 – kan for Ankerhus Husholdningsskoles vedkommende karakteriseres ved tre hovedpunkter: Årets gang

1. Året med mange elever.
2. Året hvor øvelsesskolen »flyttede« over på Gl. Ankerhus.
3. Året med byggeri og håndværkere.

Allerede dette fortæller meget om skoleårets arbejde, glæder, besværligheder og begivenheder.

November og december 1975 forløb med de traditionelle vellykkede arrangementer: Mortensaften i salen, fætterbal, juleafslutning i salen og afslutning med de endelte hold den 12. og 19. december. Den 19. dec. medbragte alle en lille julegave, disse blev så uddelt – én til hver, og som et kuriosum fik alle lærer en specialgave med henvisning til deres fagområde.



Bentes julegave: »En dags kost«.



Glimt fra fætterballet.



Kökkenledere, januar 1976.

Køkkenledernes praktiske prøve afvikledes med lærerstedsrådgiver Karen Kronborg som censor.

Lærerne med familie holdt en meget hyggelig afslutning på skoleåret hos Merete Mørk Madsen i Eggeslevmagle – festen var i julens tegn.

24 køkkenlederelever og 14 EFG-elever kom den 5. januar, og dermed startede skoleåret 1976. Forår -76

2. februar ankom øvelsesskolens 20 elever, disse elever blev som tidligere især undervist i sognekøkkenet og Regensskolestuen.

2 års studerende på seminariet var dels observatører på øvelsskolen, hvor de også kom til at undervise og dels på køkkenleder- og EFG-holderet – praktikperioden forløb godt.

I løbet af foråret havde køkkenleder og EFG-elever besøg af, eller var selv på besøg hos forskellige firmaer, f. eks. rengøringsfirmaer, mejerikontoret, Brønnum køkkenudstyr, Nestle og Nutana.

Desuden var der arrangeret forskellige ekskursioner til institutioner for at se køkkenet m. v. Vi besøgte: Sorø alderdomshjem,



EFG. januar 1976.



Øvelsesskolen, februar 1976.

Ringsted alderdomshjem på Hækkerupvej, Ringsted Tekniske Skoles Skolehjem, Ringsted sygehus og Hvidovre hospital.

Øvelsskoleeleverne besøgte på en meget vellykket tur, Rinæs Brød i Ringsted, Andelsosteriet Sjælland og Holmegårds Glasværk. Mange tak til de mange, som så positivt tager imod vore elever fra hvert hold.

Køkkenlederkurset omfatter en eller flere store kursusopgaver, i år strakte opgaven sig over en uge, hvor vi beskæftigede os med mad gennem tiderne. (Se Kirsten Lillelund Sørensens indlæg).

I april havde øvelsskoleeleverne inviteret alle på Ankerhus husholdningsskole og 2 års studerende til fællesaften med underholdning. Det var en meget morsom aften, der afsluttedes med et traktement. Inden aftenen sluttede havde øvelsskoleeleverne overrakt deres lærer Åse Christiansen en god havemand, geden »Maren«.

2. maj afholdtes køkkenledernes afsluttende opgave, de udpegede censorer var husholdningslærer Karen Hald Westergård og kostkonsulent Jytte Jacobsen. Prøven er opdelt i en skriftlig opgave

som senere kan kommenteres og evt. forsvares. Hele prøven forløb godt.

21. maj dimitterede køkkenlederne, sædvanen tro var elevernes pårørende inviteret sammen med repræsentanter for fællesudvalget og lærerstedsrådgiverne, det var en festlig eftermiddag.

26. maj tog vi afsked med vore som sædvanlig aktive og dejlige øvelsesskoleelever. Samtidig med eleverne tog vi afsked med regensskolestuen og sognekøkkenet, som undervisningssted for øvelsesskolen. Fru Mary Sibbern sagde samtidig farvel til arbejdet som daglig leder af øvelsesskolen. Samme aften fejrede lærerstaben på husholdningsskolen fru Sibbern ved en festlighed i Fiskerhuset ved Tystrup-Bavelse sø.

6. juni afsluttede 14 EFG-elever deres uddannelse som EFG-uddannet køkkenassistent. Som forrige år var pårørende, tidligere lærere og repræsentanter fra Levnedsmiddeldområdet forsøgsudvalgs sekretariat inviteret.

Efter planlægning og møder i efteråret 1975 afholdtes der licitation på byggeriet den 16. januar. Ved licitationen fremkom ingen

Byggeriet



Støbning af fundament – på 1 dag.



Rejsegilde den 28. maj.

tilbud på tømrerentreprisen, dette skete først ved en indbudt licitation den 9. februar.

Byggeriet skulle påbegyndes den 2. februar, men blev forsinket – senere kom andre forsinkelser til, forsinkelser som kom til at præge hele byggeriet.

Byggeriet er bygget til den eksisterende elevværelsesfløj, dette medførte perioder uden mulighed for afløb fra håndvask eller toilet. Eleverne tog disse besværligheder med godt humør – hvilket jeg beundrer dem for. Vi undgik heller ikke diverse overgravninger af el- eller vandledninger.

Rejsegildet blev afholdt den 28. maj for skolens byggeudvalg, teknikere, håndværkere, ansatte på skolen og EFG-elever.

Byggeriet skulle have været færdigt først i juni, således at montering og rengøring kunne være helt færdigt, inden eleverne kom, men sådan gik det ikke.

Eleverne kom, og efterhånden blev også de sidste lokaler helt færdige – bortset fra fejl, som skulle rettes i efterårsferien, men vi mangler endnu de sidste »småting«, inden alt er i orden. Men

bortset fra disse byggeproblemer er vi meget glade for alle de nye lokaler og den megen gode plads. Dog har vi i forbindelse med byggeriet måttet nedlægge 5 små værelser.

2. august modtog vi 31 køkkenlederelever og 21 EFG elever. Eleverne bor blandet på Gl. A., seminariets hovedbygning og Regensen. 24. august ankom 22 elever til 4 mdr.s husholdningsskolekurset. Disse elever undervises især i skolekøkkenet, nu kaldet Gul køkken og skolestuen (Grå), ligesom faglokaler på husholdningsskolen og seminariet bruges af dette hold. – I dette semester er der ingen seminariestuderende på husholdningsskolen på grund af seminariets ny husholdningslæreruddannelse.

August -76

Udover de sædvanlige festligheder: elevmøde, forældredage og sammenkomst for køkkenlederelevernes praktikpladsledere, havde vi i september et arrangement. Vore lokale handlende og håndværksmestre med ansatte var inviteret til at høre om og se Ankerhus husholdningsskole. Efter en kort gennemgang af skolens kurstilbud og nybyggeriet var der rundvisning på husholdnings-



Køkkenledere, august 1976.



EFG, august 1976.



Øvelsesskolen, august 1976.

skolen, derefter serverede eleverne pindemadder m. m. – En meget vellykket aften med mange gæster.

Første weekend i oktober afholdt Foreningen af Køkkenledere et kursus hos os – kurset kørte under AOF, men med Lis Henriksen og Bente Jegstrup som lærere. 22 deltog i kurset.

I efteråret har der været arrangeret ekskursioner for de forskellige hold, bl. a. Nationalmuseets udstilling i Bredde »det daglige brød« og Frilandsmuseet, en dag i København med teatertur og besøg på Suhr.

Fru Sibbern tog sin afsked 1. august, men har dog lovet at være vikar i påkommende tilfælde. Mange tak for et godt samarbejde i de forløbne år. Lærere

Pr. 1. august har vi ansat husholdningslærer Else Marie Kristensen, uddannet på Ankerhus 1963. Else Marie har i 13 år været ansat på Nordjyllands efterskole i Dronninglund, men haft orlov til studier i USA og specialkursus i Århus. Velkommen til Ankerhus.

Timelærer Jørgen Larsen er ansat som lærer i fagene samtidsorientering og dansk. Fritz Becher har i denne termin ikke undervist i sprog p. g. a. sygdom.

Åse Christiansen fik i oktober en dejlig dreng og har derfor orlov til januar.



Nybyggeriet på Gl. Ankerhus



Husholdningsudvidelsen omfatter stueetagen og kælderetagen.

Stuen

En lang stengang, som gennem forbindelse med den lille gang, fra indgangen til skolekøkkenet (Gul), forbinder nybyggeriet med det eksisterende byggeri. Fra denne stengang er der nedgang til kælderen.

Rødt køkken er et nyt undervisningskøkken beregnet på institutionskøkken-forhold. Køkkenet er udstyret med: smørrebrødsbord, arbejdsborde med indstillelig højde, lille bageafdeling, grøntsagsafdeling, opvaskeafdeling, foruden et stort komfur, elektrogrøde og kipstegepande. Desuden de for undervisningen nødvendige maskiner: røremaskine, mikrobølgeovn, køle- og fryseskab og kaffemaskine.

Lokalet skal i efterårssemesteret hovedsagelig bruges til undervisning i teknik. I forårssemesteret skal det hovedsagelig bruges som et storkøkken. – Bruges af køkkenledere og EFG-elever.

Grøn klasselokale; klasselokale, der også bruges som spisestue mindst én gang daglig.

Kælder

Fyrrum: Nyt dejligt fyrrum forberedt for et senere byggeri.

Depotrum: Stort depotrum med frysere og kolonialvarer.

Sort faglokale: beregnet til fagene: rengøring, materialekundskab, hygiejne undervisning m. m. Lokalet er indrettet med arbejdsborde med stålvaske, komfur, varmeplader, rengøringsmaskiner og -midler m. m.

Indgang til den gamle vaskekælder og strygerum sker også fra gangen i kælderen. – Bruges af alle tre hold.

De eksisterende lokaler hedder nu:

Skokekøkken = GUL, bruges fortrinsvis af almen eleverne.

Pav køkken = BLÅ, bruges af EFG og køkkenlederelever.

Pav skolestue = BRUN, bruges af alle hold.

Skolestue = GRÅ, bruges af alle hold.

Nanna Hørlück Hansen.



Grøn klasselokale som »pisestue«.



Jonny Vang Lauridsen ved elevmødet.

Elevmødet 1976

Den første lørdag i september er dagen, hvor mange piger – unge som ældre – drager mod Sorø med fælles mål – at gense deres gamle skole. Måske også i håb om at opleve lidt af atmosfæren fra »dengang« og ikke mindst i håb om at træffe kammerater, man har – eller engang havde så meget fælles med.

For nogen af os formede dagen sig lidt anderledes end ellers, idet foreningens formand Henny Bjerre Christensen ikke kunne deltage på grund af en temmelig alvorlig lungebetændelse. – Det føltes som en fest uden værtinde, men med megen hjælp fra Gustav Nedergaard og mange glade og positive »gamle« elever, blev det alligevel en særdeles god og festlig elevmødedag.

Vi begyndte dagen med velkomst og fællessang i Salen, hvorefter foredragsholderen fik ordet. Johnny Vang Lauridsen, som er direktør for Alfa Margarinefabrik i Vejen, talte over emnet: Kvinden i erhvervslivet. Et meget charmerende og muntert foredrag, som afstedkom en livlig spørgelyst. Hanne Holm Hansen takkede fru Vang Lauridsen og overrakte »Landbokvinden« samt seks flasker rødvin.

Derefter var der dækket op til kaffe på Gl. Ankerhus, i Regenskanti-
nen og forskellige undervisningslokaler, og her fik stemmerne frit spil sammen med kaffe og Ingrid Krabbe Larsens meget lækre kringler.

Efter kaffen var der arrangeret rundvisning som, efter det udsendte

program, skulle være en præsentation af de nybyggede lokaler. Men indenfor byggebranchen går det ikke altid, som præsten prædiker, (hvor gør det forøvrigt det), så det blev i nogen grad en gentagelse af sidste års arrangement, men da mange af deltagerne ikke har set skolen i flere år, håber vi alligevel, det blev lidt af en oplevelse.

Generalforsamlingen måtte nødvendigvis også i år forme sig anderledes end ellers, dels var der ingen formand til at aflægge formandens beretning, dels var der i år usædvanligt mange jubilarer. Sidstnævnte ønskede vi at markere på festlig vis ved at overrække gule roser til 50 og 60-års jubilarerne samt 10 røde roser til frk. Tarp, der var 70-års jubilær – jo ikke noget, vi oplever hvert år.

Valg af dirigent blev, traditionen tro, Gustav Nedergaard, hvorefter formandens beretning blev læst op af Hanne Holm Hansen. Herfra kan nævnes følgende:

Elevforeningens andet medlem i institutionens bestyrelse, husholdningslærer Margrete Spanggård ansat ved EFG i Roskilde, ville vi gerne have haft lejlighed til at præsentere i dag, men desværre, grundet familiebegivenhed kunne Margrete Spanggård ikke være til stede.

På baggrund af vort pæne regnskab er der igen i år uddelt legater på 1.000,- kr. til hver af de to skoler.

Medlemstallet er steget – 947 sidste år mod 995 i år.

Ankerhus vil næste år fylde 75 år, festlighederne vil blive afholdt om



Glimt ud over salen under foredraget.



Fra Salen under middagen.

fredagen forud for næste års elevmøde. I den forbindelse så vi gerne elevforeningen blandt dem, der ville yde et pænt bidrag til udsmykning af seminariets nye lokaler på ca. 3-4.000,- kr. Husholdningsskolen skulle også betænkes, når den endelige ombygning var færdig, med en ting til udsmykning af forhallen. Med beslutning fra medlemmerne vil vi i det kommende år, i samråd med ledelsen, prøve at finde frem til det helt rigtige. Der vil ikke blive udsendt noget festskrift, men årsskriftet 1977 vil blive udvidet en del ang. festlighederne.

Til slut skal jeg nævne, at der er lagt blomster på gravene og ved mindestenen i haven. Desuden er der sendt blomster til frk. Buckhøj, der p. g. a. to brækkede håndled ikke har kunnet deltage i dag.

Derefter aflagde kassereren regnskabet, hvorefter der fra forsamlingen var kommentarer til disse to punkter. Gaven til seminariets jubilæum blev meget diskuteret. Beløbet blev fastsat til max. 4.000,- kr. og afgørelsen af gavens art blev pålagt bestyrelsen.

Regnskabet blev meget rost. Man ønskede oplysning om, hvordan pengene var anbragt. Ingrid Krabbe Larsen oplyste, at 800-1.000 kr. står på 3 mdrs. opsigelse, resten på 12 mdrs. opsigelse til den gode rente. Megen ros til kassereren!

Beretning og regnskab blev godkendt.

Næste punkt var fastsættelse af kontingent. Efter megen snak og afstemning blev det vedtaget uændret - 15 kr.

Henny Bjerre Christensen (formand) og suppleant Britta Lambæk var på valg. Henny Bjerre Christensen blev genvalgt, men Britta Lambæk

ønskede ikke genvalg. Jonni Jensen årg. 1975 blev foreslået og valgt, da der ikke kom andre bud. Jonni Jensen er ansat som administrationsassistent på Ankerhus.

Næste punkt var vedtagelse af lovændringer. Disse blev vedtaget.

Under eventuelt blev følgende ting berørt:

Thea Rasmussen foreslog, om bestyrelsen ikke kunne invitere de jubilarer, der er skolens gæster, skriftligt, da dette var lidt mere personligt.

Britta Lambæk ønskede, at suppleanterne skulle orienteres om bestyrelsesmøderne – blev rejst fra flere sider.

Spørgsmålet om antallet af suppleanter blev drøftet.

Alle disse ting vil vi naturligvis tage op på førstkommende bestyrelsesmøde.

Derefter var der en kort pause, inden vi tog fat på sidste del af dette års elevmøde – nemlig festmiddag i Salen. Den formede sig i år endog særdeles festlig. Mange jubilarer – mange gode taler og en rar stemning. Middagen blev i lighed med tidligere år tilberedt og serveret af køkkenledereleverne, alt meget veltillavet, og der blev sørget godt for, at vi ikke manglede noget.

Under middagen blev vi underholdt af 8 medlemmer fra Chorus Soranus, som sang nogle ganske dejlige sange af nyere og ældre dato. De fik som tak en flaske cognac – af den bedre – til deling, de ønskede ikke at modtage noget honorar.

Elevmødet 1976 er ved at være slut – ca. 200 »gamle« elever havde fundet vejen til Ankerhus, og vi siger på gensyn og velkommen til nye »gamle« elever til elevmødet i jubilæumsåret 1977.

Lisbeth Skafte Christensen.



To 50-års jubilarer ved middagen i Salen (Thea Rasmussen og Karen Harrekilde-Pedersen).

Frk. Tarp

70 års jubilær ved elevmødet 1976

Den 25. september besøgte frk. Tarp Gl. Ankerhus og havde bl. a. lyst til at gå gennem skolekøkkenet, da det den dag var 70 år siden, frk. Tarp dimitteredes der som vandre lærerinde – da var køkkenet nybygget.

Det er vist helt enestående at kunne opleve sin 70 års dimission og så være så frisk, som frk. Tarp er.

I 1952 blev frk. Tarp tildelt den kongelige belønningsmedalje af 1. klasse med krone – med tilladelse til at bære samme.

Gennem alle de mange år har M. T. været med på mange områder, f. eks. i 1910 medstifter af husholdningsafdelingen på Korinth Landbrugsskole, 1913–15 lærerinde på Ankerhus om sommeren, 1915–43 lærerinde på Ankerhus og fra 1943–55 bestyrerinde på Ankerhus. Været på studietur til Norge, Sverige og Tyskland, været medlem af pensionskassens bestyrelse. Nogle år leder af husholdningsbureauet, medstifter af »Tidsskrift for Husbolig«. Medvirket ved afprøvninger af vaskemaskiner og elektriske apparater på Landbohøjskolen.

Gennem alt dette har frk. Tarp været med til at tilføre Ankerhus noget på de forskellige områder – tak for det – så en speciel tak for Deres indsats på Ankerhus og trofasthed mod stedet. M. L.



*Frk. Tarps dimissionsbillede fra 1906
(det er frk. Tarp nr. 2 fra højre i bageste række).*



Frk. Tarp ved elevmødet sammen med to 60-års jubilarer.



Frk. Lauridsen, frk. Tarp og fru Dam ved middagen i salen til elevmødet.



Skolens spisesal.

U-lands frivillig i Botswana

Efter et år i Afrika vil jeg gerne her forsøge at beskrive, hvordan det er at være husholdningslærer i Botswana. Forventningerne hjemmefra er ikke alle blevet opfyldt, men alligevel er jeg glad for, jeg tog skridtet fuldt ud og rejste. Oplevelserne er så mange og rige, at man gerne tager det dårlige med i købet.

Mit arbejdssted er i Totume, 100 km fra den nærmeste by, Francistown, der er en meget velassorteret by, hvor man kan alt, lige fra danske øste og muslinger til mørkt rugbrød, der alt er importeret via Rhodesia og Syd-Afrika, madmæssigt lider vi bestemt ingen nød her.

Tutume er en landsby med ca. 6.000 indbyggere, der er spredt over et stort område, og hvor byens hjerte er posthuset, købmanden, en bar og bottle-store, og på et kæmpeområde Secondary School og Brigade med 560 elever og 45 ansatte, der i hovedparten er udlændinge, da Motswanaerne bestemt ikke ønsker at arbejde ude på landet, men foretrækker byerne.

Skolen er betydelig bedre udstyret end mange skoler i Danmark, i kraft af en amerikansk donator, der betaler bygninger og inventar. Skolen er en statsskole og køres som en sådan, ministeriet træffer alle afgørelserne, Headmaster meget få.

Eleverne, der starter i form 1, har været 7 år i primary school, hvor-

fra man tager ud de bedste, eleverne går gennem form 1-2-3 til en eksamen (JC), og efter eksamen fortsætter halvdelen med endnu 2 år til Cambridge eksamen.

I husgerning er det også muligt at gå op til Cambridge, der er bygget på fem års undervisning af 4 gange 40 min. ugentligt. Det lyder måske helt godt, men undervisningen er meget hæmmet af elevernes manglende engelskkundskaber og almen baggrundsviden, så undervisningen må startes på et meget simpelt niveau.

Som ekstra problem kører Botswana sammen med Lesotho og Swaziland efter en bekendtgørelse, der er lavet efter engelsk system og ikke meget tilpasset Botswanas levevilkår. Man river sig i håret og siger, hvorfor skal Motswana-piger lære om hvid ostesauce, sød sauce, dampbudding o. s. v., når størsteparten af befolkningen laver mad i en trebenet sort pot. Ingen vil vel benægte, at stivning af tøj må være vigtigt, når man bor i en lerhytte?

Generelt kan dog siges, at faget i allerhøjeste grad er nødvendigt, hvis det bare kan sætte lidt i gang. Eleverne er meget interesseret i at lære noget praktisk, selv om traditionerne er lange og trange at kæmpe imod og til tider umulige at klare.

Eks.: »Jeg spiser ikke æg, det er mit »tabu««.

»Hvad vil der ske, hvis du spiser æg?« »Jeg vil blive tosset«.

»Jamen, de andre piger spiser æg uden at være blevet tosset«.



Skolens spisesal set indefra.



Alm. beboelse.

»Det er ikke *deres* tabu!«.

Da Tutume er en forholdsvis ny skole, og da udviklingen i byggeriet går meget langsomt, er vores skolekøkken stadig ikke færdigt, bygningen skulle have været færdig for mere end et år siden. Det eneste glædelige i det er, at jeg selv tegnede køkkenet, køkkenskabe og bestilte alt inventar, hvad der dog stadig ikke er ankommet i dag, 8 mdr. efter.

Bygningen venter i dag på elektricitetsfolk og blikkenslagere, der kan starte på at hakke i de »allerede færdige gulve og vægge«, der derefter igen skal repareres, meget typisk her i Botswana.

I mellemtiden har jeg forsøgt med et primitivt køkken: brugt materialer af, hvad vi havde for hånden, men det var bestemt ikke så vellykket som forudset af mange grunde:

1. Undervisning omkring et bål er meget tidskrævende og passer bestemt ikke ind i et skema.
 2. Eleverne aktiveres ikke alle (20).
 3. Manglende redskaber eller for få.
 4. Manglende muligheder for løsning af praktisk-teoretiske opgaver.
 5. Elevernes viden om madlavning og bagning i en pot er god, de kan bage fine boller, men det tager $3\frac{1}{2}$ time fra begyndelsen til enden, og det meste af tiden passer man bare ilden.
 6. Bekendtgørelsen er vanskelig at følge med sort-potter.
- Lokale kurser er betydelig nemmere at køre primitivt og med godt re-

sultat, da vi her underviser en gruppe, der får materiale til at gå ud og undervise andre og derefter kommer igen til nye kurser. Gruppen består af 9 kvinder, en lærer og to hjælpere. Først holdes en demonstration, derefter deles de i tre grupper med hver en lærer, og eleverne underviser hinanden.

Af andre fritidsinteresser kan man gå ind i en club's sport, underholdning og mange andre emner, og her er også kommet en huslig club, hvor vi selv kan bestemme, hvad vi vil beskæftige os med, og interessen er lige fra hækling, strikning og syning til madlavning.

Om ulandshjælp er relevant eller irrelevant kan diskuteres, men skoleundervisning er bestemt for de få udvalgte, der også bliver meget forvænt med de fine skoler og udstyr, at de helt sikkert regner sig selv for meget efter skoleuddannelse. Den menige befolkning mærker ingen umiddelbar forbedring, her går livet sin vante gang. Virkelig fattigdom og underernæring ses ikke meget, folk kan se fattige ud men have masser af kvæg, hellere spise mealie meal hele året end slagte en ko og spise den selv. Køer er penge og prestige, kun geder spises ved festlige lejligheder.

Hvis det bare er muligt at sætte lidt gang i ændring af madvaner og overtro, føler jeg bestemt, at mine to år har gjort sin gavn; jeg tager sikkert selv mere med hjem, end jeg har givet!!!

Om urolighederne omkring Botswana i det sydlige Afrika mærker vi ikke umiddelbart meget til; min viden om, hvad der sker, får jeg det meste fra danske aviser, jeg får sendt hertil. Selv om her kun er 30 km til grænsen til Rhodesia, er her meget fredeligt og roligt. Vi er meget afhængige af varer og materialer fra Rhodesia og Syd-Afrika og af Rhodesias jernbane, der kører gennem Botswana; så hvis man intet vil have eller spise fra Rhodesia og Syd-Afrika, skal man ikke tage til Botswana!

Alle »gamle« elever og ansatte på Seminariet og Husholdningsskolen ønskes glædelig jul og godt nytår.

Marianne Willenbrack,
Tutume Community Centre,
P. O. BOX 2,
Tutume, Botswana.



Maling af mealie meal (mejsmel).

En beretning på halvvejen

Ved *Inga Kristoffersen, Tina Hyldegaard, Britta Lambæk,*
lærere på 4.-7. semester.

Der evalueres som aldrig før på Ankerhus.

De mange nye indslag i den nuværende uddannelse behøver en grundig vurdering og justering, for at vi til stadighed kan forbedre vore midler og metoder og tilpasse os vor nye situation.

Undervisningen i de pædagogiske/psykologiske fag, der nu er placeret i 4. og 7. semester, er, hvad struktur angår, nok den, der lægger op til den største nyskabelse. På nuværende tidspunkt har vi allerede lagt 4. semester bag os – 1. hold efter den ny uddannelse er jo på vej ud af 5. semester – og det er derfor muligt her at fortælle lidt om forløbet af denne første del af den pædagogiske uddannelse, omend på et meget spinkelt grundlag.

Såvel lærere som studerende så frem til 4. semester med store forventninger, men også nogen bekymring for, om det var muligt at leve op til intentionerne i undervisningsvejledningen. Der lægges op til megen selvstændig stillingtagen, og det kræver en hel del selvdisciplin at være så frit stillet med hensyn til tilrettelæggelse af tid og stofmængde, som der gives mulighed for. Som overskrift for de emner, man kunne beskæftige sig med, valgte vi fire temaer:

- 1) Det pædagogiske miljø.
- 2) Læreprocesser.
- 3) Planlægningsmetodik.
- 4) Rådgivning, vejledning.

Desuden havde vi et kort A.V.-kursus.

Vi analyserede de enkelte temaer og så på problemerne ud fra såvel pædagogiske, psykologiske som undervisningstekniske synsvinkler. Takket være vores øvelsesskole kunne vi meget hurtigt koble vor teori på praktisk pædagogik – og de studerende oplevede som altid – at jo mere teori, de fik, des sværere blev det at undervise! Den pædagogiske praktik strakte sig desuden til folkeskolen, ungdomsskolen, EFG-uddannelsen og husholdningsskolen. Det krævede mange møder med praktiklærere for at få tilstrækkelig sammenhæng i undervisningen, men det er et af de steder, hvor der skal gøres en endnu større indsats, bl. a. gennem afholdelse af praktiklærerkurser. Vi savner også endnu praktiksteder, hvor vi kan opleve undervisningsformer, der afviger fra de mere traditionelle former.

Det er oplagt at undervisningen i 4. semester i høj grad må bygge på gruppearbejde. Der er i det faglige indhold jo ikke så meget tale om

facts og kendsgerninger som i uddannelsens øvrige fag, men snarere om at få kendskab til nogle psykologiske teorier og pædagogiske ideer, og så kunne tage stilling til deres anvendelse i praksis.

Derfor er en konfrontation med andres syn på sagerne meget nyttig. Men naturligvis bliver det individuelle arbejde også meget betydeligt. Da vi evaluerede på 4. semester, var vi nu glade for, at der lå et 7. semester forude – for hvor var der meget, vi ikke havde nået. Lidt spændte er vi nu også på, om man er i stand til at tage tråden op igen eller for meget er glemt i løbet af 5. og 6. semester.

4. semester kan kun lykkes, hvis man har et godt og nært samarbejde, ikke mindst i læregruppen, det føler vi lykkedes godt, og det var meget spændende og inspirerende.

4. semester slutter ikke med nogen form for eksamen eller prøve, vi markerede simpelthen overgangen til 5. semester ved at samles omkring grillen i en dejlig midsommeraften, hvor vi vendte saftige bøffer og sang af karsken bælg.



Byggeroderi. – Seminariet.



Mary P .

Mary Pedersen (kaldet Mary P.)

Mary Pedersen (kaldet Mary P.) dimm. 1927 er lige fyldt 70 år – har gennem 46 år været konsulent for de Sjællandske Husmandsforeninger. Hun har gennem de mange år udført et dygtigt, trofast arbejde – ikke så sært hun fik overrakt husmandsforeningens største hædersbevisning, et sølvbæger, og blev udnævnt til æresmedlem.

Husmandsforeningens husholdningsudvalg fejrede i maj 50 års jubilæum, hvor Mary P. har samlet et interessant hæfte! Tilbageblik i historien.

Bestyrelsen for Elevforeningen »Ankerhus« ønsker medlemmerne og andre læsere af bladet en glædelig jul og et godt nytår.

Else Larsen.

Lisbeth Skaftte Christensen

Ingrid Krabbe Larsen.

Margaret Lauridsen.

Hanne Holm Hansen.

Henny Bjerre Christensen.

Kirsten Lillelund Sørensen.

Bygningsudviklingen på Ankerhus i årstal

Ved *Gustav Nedergaard.*

I forbindelse med årets store byggeudvidelse på såvel seminariet som husholdningsskolen og med tanke på salg af ejendomme på P. Damsvej, kunne det måske være på sin plads at give en oversigt over bygningernes »historie« -- en sådan fortalte jeg om ved sammenkomsten for bestyrelse og lærere den 8. oktober, men da havde jeg billeder med -- det bliver vist for dyrt her -- så læserne må nøjes med årstallene:

I 1902 opførtes i perioden marts-september Villaen på toppen af banken mod Pedersborg sø -- der var dengang hverken træer eller buske, kun nogle kålstokker, da jorden blev købt i foråret 1902.

Allerede i 1904 opførtes sidefløjen til Villaen -- med skolestue og værelser.

Først i 1906 blev skolekøkkenet på Gl. Ankerhus opført som et supermoderne køkken med gule fliser overalt på væggene!

I 1907 byggedes GÅRDEN -- det nuværende Regensen -- og disse 2 bygningskomplekser lå i mange år med demonstrationshaverne imellem, gårdmandshaven -- husmandshaven og frugthaven.

I 1916 byggedes Salen som gymnastiksal for Peter Dams forskoleseminarium og festsal for Magdalene Lauridsens husholdningsseminarium.

Det kan i parantes tilføjes, at P. Dams bibliotek købtes i 1915 til at huse forskoleseminariet.

I 1923 fuldendtes det første store statsstøttede byggeri på Ankerhus -- opførelse af seminariets hovedbygning -- vel nok sammen med Villaen den mest karakteristiske bygning på Ankerhus.

I 1929 opførtes Laboratoriet ved udkørslen.

I 1934 Modelkøkkenet -- eller mere historisk korrekt -- Landsbyens skolekøkken.

I 1935 byggedes der til Regensen -- Stærekassen så dagens lys. 1936 erhvervedes Dr. Steens skolehjem, og i 1938 opførtes Skovhytten -- som elevfløj til skolehjemmet.

Der var så stilstand i mange år – nemlig under krigen – men så kom endelig i 1957 Teknisk afdeling på seminariet. I 1961 opførtes den næste røde bygning – oprindeligt kaldet boliglæreafdeling – af de fleste kendt som Nybygningen.

I 1963 – i forbindelse med den 3.-årige uddannelse – skete moderniseringer af seminariekøkkenet, laboratoriet og modelkøkkenet, men altså ikke nybyggeri.

Nu var det blevet husholdningsskolens tur, og i 1970 blev skolekøkkenet fra 1906 moderniseret – nærmest nybygget!

Herefter kom i 1972 Pavillonen sammen med køkkenlederuddannelsen, og hermed er vi nået op til den store bygningsekspllosion i 1976.

Læs beretningerne – se billederne.



Pavillonen 1972.

Historical Society
of
Newport, Rhode Island

1902 - 1961

1902



1907



1915



1923



Salem
1916



1929

1936



1938

1934



1935



1957



1961



*En fin herskabs og en almindelig pige
serverer jernkager i de gamle stuer.*

Tværfaglig opgave for køkkenlederelever 1976

Ved Kirsten Lillelund Sørensen,
der underviser køkkenlederne på Gl. Ankerhus.

Et udvalg under Fællesudvalget for huslig Uddannelse har udarbejdet en arbejdsmappe til de skoler, der underviser og uddanner køkkenledere. I denne mappe står, at køkkenlederelever på det afsluttende kursus skal gennemgå en tværfaglig opgave tilrettelagt af lærerne. I den anledning samledes køkkenlederlærerne først på vinteren for at tilrettelægge dette års tværfaglige opgave.

Jeg skal her prøve at fortælle om opgaven – dens udførelse og resultat. Emnet blev »Hvordan levede vore forfædre« og ideen til emnet blev til efter et meget inspirerende foredrag af museumsinspektør Else Marie Boyhus, Maribo, og hvad var så mere naturligt end at lade Else Marie Boyhus indlede vores opgave. Dette indvilgede fru Boyhus i, og det blev lige så vellykket som ventet, og det lykkedes at få eleverne med på tanken. Rent praktisk var dette foredrag lagt i ugen før den tværfaglige opgave, så eleverne havde weekenden til at se gemmer efter hjemme eller snakke med ældre i familien, f. eks. bedsteforældrene. Vi startede

den tværfaglige opgave den første uge i april, og vi valgte at bruge en hel undervisningsuge for at gøre det til en helhed.

Opgaven var delt i to praktiske øvelser afbrudt med forskellige besøg og foredrag.

Efter et kort oplæg startede ugen med et besøg på Sorø Museum. Her så man bl. a. flere af de køkkenredskaber, som Else Marie Boyhus havde omtalt. Herefter skulle den første praktiske øvelse finde sted. Eleverne var delt i grupper, og følgende emner blev givet:

1. gruppe skulle tage sig af institutionsmad fra 1873. Til hjælp til dette emne var fremskaffet et regulativ fra Sorø Amts Syge- og Arbejds- hus. Dette regulativ fortæller med gotiske bogstaver, at det ikke var helt lige meget rent madmæssigt, om man var på sygehuset eller i arbejds- huset. De syge fik den bedste mad, f. eks. fersk suppe med boller og grønt og masser af brød.

2. gruppe skulle lave forskellige jernkager. I gamle dage bagte man selv alt brød ca. 1 gang om måneden i den store ovn, der kun blev tændt til dette formål, men man fik frisk bagværk der ind imellem, nemlig jernkager, vasler o. lign. Kagerne blev serveret til eftermiddagskaffen, som vi den dag fik i de gamle stuer.

3. gruppe måtte vælge og tilberede en gæstemiddag efter fru Konstan- tins kokebog, minimum 4 retter. I visse egne ses stadig 4 retter mad, når det er til gæster, men ved at se nærmere efter i denne kokebog, finder man ud af, at man levede godt i slutningen af 1700-tallet.

4. gruppe fik til opgave at lave en dagskost fra 1763 efter Hedvig Catrines kokebog. Det begyndte tidligt om morgenen med davre, en spegesild til 3 øre i den tids mønt. Manden tog det bedste stykke, konen og pigerne på gården fik halestykket. Bagefter dypede man grovbrød i mælk – syltemælk kaldtes det, og til sidst fik man kaffe i en underkop, overkopper var kun for fine folk. Om formiddagen fik man en solid fro- kost med saltet kød og ost på brød og hertil en dram – til hvert ben. Middagen bestod af sukkergrød, fyldt hvidkålshovede med rosiner, spæk og fløde. Om eftermiddagen fik man fire stykker grovbrød med pålæg og nadveren (aftensmad) bestod altid af grød med et fad mælk. Grøden var lavet af boghvede.

5. gruppe måtte finde forskellige typer postejer og tærter. Til hjælp til det forelå Else Marie Boyhus' bøger om postejer og tærter. Fru Boy- hus har lavet opskrifterne efter gamle bøger og tilpasset opskrifterne til vor tids produkter, så vi undgik, at hindbærtærten kom løbende ud af ovnen. Al forædling er jo lig med en vandtilførsel.

6. gruppe skulle se på påskeretter og påskeskikke fra omkring år 1900. Her så vi bl. a. æg farvet med løg og hørte om »at trille æg«. Det er en gammel påsketradition, som går ud på at vinde så mange æg som muligt, ligesom når man triller med marmorkugler.

7. gruppe fik to numre af ugebladet Hjemmet, en fra 1. uge i april 1909, og en fra 1. uge i april 1976. Opgaven var, at de skulle prøve at lave maden fra madplanerne en af dagene fra begge årgange. I 1909 fik man kalvenyresteg på en almindelig tirsdag, og i 1976 fik man koteletter. Jo, tiderne har forandret sig.

Maden blev lavet, beundret og spist. Pav klasseværelset var lavet om til en bondestue. V. h.a. crepepapir var der lavet bindingsværk og på væggene pyntede forskellige antikviteter. Det var en meget hyggelig spisestue.

Eleverne lavede kostberegning på det tilberedte mad og prøvede at beregne pris. Man konstaterede, at kaloriebehovet dengang ville svare til en jord- og betonarbejder i dag, hvorimod priserne var svære at regne ud, da der ikke i ret mange bøger stod noget om priserne, men arbejdskraften blev ikke dengang sat til pris, som idag.

Den anden praktiske øvelse gik på egnsretter. Her var opgaven tilrettelagt efter elevernes hjemsted, og også her arbejdedes i grupper. Riget var pænt repræsenteret fra Sukkertoppen i Grønland til Jylland, Fyn, Bornholm og Sydhavnsøerne.

I den grønlandske opgave så vi hvalbøf og rensdyrsuppe. Fra Nordjylland lavede de bl. a. krøstekål. I de fynske retter indgik selvfølgelig æbler og boghvede, og i opgaven fra Bornholm sild som en ret, der hedder »Sol over Gudhjem«. Fra Lolland Falster serveredes mælkekærter med stegt flæsk og af karakteristisk fra Sjælland var sursød fiskesuppe og fuglskage. En speciel egnsopgave var Sønderjysk kaffebord. Før de 17 slags blev serveret, var det velgørende med en motionstur Pedersborg sø rundt. Og det var friske piger, der vendte hjem til det veldækkede kaffebord. Det så imponerende ud, alle kagerne var pænt pyntet og arrangeret i gamle fade og skåle. Man har gjort noget for at imponere i Sønderjylland, for før i tiden blev der heller ikke spist op, men det var en fornærmelse mod husmoderen ikke at smage det hele.

Imellem de praktiske øvelser var der et foredrag om bordskik også fra vore forfædres tid. En ting, som man her bemærkede, var, at det ikke er så gammel en skik, at kvinderne sad med til bords under måltidet. Flere af eleverne kunne nikke genkendende til det.

Ugen afsluttedes med en tur til Frilandsmuseet i Lyngby. En guide var parat til at vise os rundt i huse og gårde fra netop den tid, vi havde beskæftiget os med, og det var en interessant afslutning.

Resultatet af den tværfaglige opgave/uge må betegnes som vellykket. Vi havde en fornemmelse af, at eleverne syntes, det var morsomt at kombinere nutidsviden med fortidstraditioner. Og endelig var det også meget værdifuldt for både elever og lærere, at være sammen om en kulturhistorisk opgave, hvor vi gik uden om vore daglige lærebøger.

Et glimt fra Grønland

Anna Rosenquist, dimitteret 1965, af de fleste kendt som kostundersøgelsesekspert ved Husholdningsudvalget under de jyske landboforeninger, har været i Grønland i »embedsmedfør«, men her fortæller hun om sine personlige indtryk af det »primitive« Grønland.

I foråret 1976 var jeg så heldig at komme med en gruppe på 8 personer til Grønland for at undersøge kostvaner blandt fangerbefolkningen i et udsted (Igdorssuit) i Umanak distriktet.

Ledere og planlæggere af turen var overlægerne H. O. Bang og J. Dyrberg fra Aalborg, som tidligere har været i dette distrikt – og dengang fundet karakteristiske forskelle i fedtsyremønstret mellem fangerkost og almindelig »dansk folkekost«. – Det var denne forskel, de nu gerne ville undersøge nærmere.

I turen deltog foruden de 2 læger også 1 engelsk professor (interesset i bl. a. slagger), 1 eskimolog, 3 laboranter og undertegnede.

Hovedopgaven var at indsamle kostprøver ved dobbeltportionsmetoden – indsamle blodprøver og fæcesprøver – jeg var med som påhæng og skulle foretage kostinterview.

De »videnskabelige« resultater af turen vil jeg afholde mig fra, analysen af prøverne er heller ikke færdig endnu.

Men en stor personlig oplevelse var det. Vi var afsted fra den 19. april til 12. maj, et tidspunkt som kendere af grønlandske forhold betegner som meget fint for rejse deroppe.

Vi havde heller ingen grund til klage. Temperaturen vekslede fra ca. $\pm 20^{\circ}$ om natten til enkelte dage med 0° i solen. – Lyst var det døgnet rundt, vi forlod Igdorsuit den 9. maj, og 11. maj »startede« midnats-solen der. – Umanak-fjorden var belagt med ca. $1\frac{1}{2}$ m tyk is, hvilket udvidede vores bevægelsesområde ganske betragteligt, da fastlandet ikke alle steder var særlig let tilgængeligt.

Vi fik snebyger et par gange, og også det var heldigt, da det skjulte hundes og menneskers efterladenskaber, som efter sigende kan virke ret ubehagelige i perioder med tøj!

Rejsen var også en tur gennem forskellige trafikale udviklingstrin. Jetfly fra Kastrup med diverse servering ombord. $4\frac{1}{2}$ time senere Sdr. Strømfjord, hvor den første handling var at sætte uret fire timer tilbage, og så var vi lige vidt. Strækningen Sdr. Strømfjord–Umanak blev tilbagelagt pr. helikopter på $2\frac{1}{2}$ time, medens turen over Umanak fjord, fra Umanak til Igdorsuit (86 km) blev foretaget på hundeslæde – ca. 10 timer. I Igdorsuit overtog »apostlenes heste« befordringen.



På vej mod Umanak fjeld.

Turen til Umanak gik enkelt og hurtigt. Specielt helikopterturen var fantastisk – sol og klart vejr. Desuden flyver helikopterne ret lavt, så vi rigtig kunne nyde synet af indlandsisen og af de flotte sejlene isfjelde ved Jacobshavn – det eneste sted, vi så åbent vand.

Vi opholdt os i Umanak et par dage. Udstyr, det være sig støvler, dunbukser og laboratorieudstyr, var sendt pr. skib dertil og skulle nu pakkes om så det egende sig til slædekørsel. Desuden skulle der fremskaffes en generator, da der ikke var elektricitet i Igdlorsuit m. m. En enkelt spadseretur ud på fjorden for at klappe isfjeldene blev der dog tid til.

Det var den danske afdelingssygeplejerske på sygehuset i Umanak, der var mellemmand til udstedet. Igdlorsuier er et af de 7 udsteder, der hører under Umanak.

På 3. dagen i Umanak ankom 8 hundeslædespand (med kuske!) fra Igdlorsuier, for at transportere vi 8 personer + ca. 600 kg bagage til Igdlorsuier – og det gik fint. Lørdag morgen kl. 7.30 skulle vi møde nede på fjorden, iført fuld udrustning – og det var ikke småting, men efter ca. 1/2 time lykkedes det at få fordelt bagage og personer på slæderne, med hensyntagen til det antal hunde, der var foran – fra 9–14 stk. Og så gik den vilde jagt derudad. Enestående fint solskin, temperatur \pm 5–10 grader vil jeg tro, og storslået natur.

Det var en oplevelse for livet.

Utroligt, at hundene kan holde til det. Der var pauser, hvor vi smeltede sne på medbragt primus til en kop the, men i en periode løb hundene 2 1/2 time uden hvil – storslået.

Vi var på forhånd blevet advaret mod at klappe hundene, og da de med mellenrum viste hjørnetænder, forfaldt ingen af os til letsindigheder, og alle kom helskindet ud og hjem.

Modtagelsen i Igdlorsuiet var ret betegnende for hele befolkningens indstilling til os i de kommende 14 dage. Sproget forstod vi ikke, men vi blev ved ankomsten vinket hen i et hus, hvor kaffen var klar! Befolkningen var på ca. 130 personer, fra nyfødt til 80 år, langt de fleste familier levede som fangere.

På det tidspunkt, vi var der, fangedes der sæl – men også langlinefangst af fisk fra huller ude på isen, var meget brugt.

En enkelt storfanger havde i årets første 4 måneder fanget 200 sæler. En del af kødet blev solgt i Umanak – skindet ligeså og indbragte en del penge, men det kunne ikke ses af boligstandarden. Der var 2-3 tørvemurshuse i udstedet, mange huse på 20-40 kvm med 1 rum og 3-6 beboere, og enkelte huse med 2 rum i.

Opvarmningen var med olie eller kul.

Kogemuligheden var enkelte steder gaskomfur, ellers gammeldags indfyrskomfur eller olieovne. På det grundlag forstår man godt, at madlavning bliver ret enkel – mest kogt sælkød. Vand fik de ved at gå ud på fjorden og hugge en klods af et isfjeld, og pr. slæde transportere det hjem i huset til optøning.

Nu forstår jeg også, hvorfor indlandsis er så »fint« til Whisky – nemlig på grund af den voldsomme vægt, hvormed sneen er presset til



Slædekaravanen holder hvil.



Konfirmation.

indlandsis, er der spændinger i isen, og det udløses i en svag behagelig susen, når isen kommer i vædske. Ligeså revner isklodsens med et behageligt smeld, når vi med en kniv stikker i den – ikke som en klump død dansk is.

På det tidspunkt, vi var der, behøvedes ikke kunstigt lys – men om vinteren klarede de den side af sagen med petroleumslamper.

Der var 2 måneders mørketid + 2 andre måneder, hvor solen ikke kunne nå op over fjeldet – altså 4 måneder uden sol!! Med det i tankerne længes jeg ikke derop ved vintertide.

Hygiejnen var efter forholdene god, de havde dog ikke de bedste muligheder.

Vandleverancen satte sine begrænsninger, men et gammeldags »das« med spand var godt og ressourcebesparende, spandens tømning og en del af hundenes måltid blev besørget i samme arbejdsgang.

Til gengæld havde grønlænderne sans for det væsentlige i tilværelsen – de kunne more sig. Der blev holdt dansemik i forsamlingshuset (ca. 50 kvm) ret tit. Musikken leveredes fra en skrattende batteribåndoptager, balskoene var fjeldstøvler, men aldrig før har jeg danset polka i hurtigere tempo.

Fødselsdagsmik og konfirmationsmik kom vi også til. Hele udstedets befolkning blev indbudt til fødselsdag, medbringende en lille gave – eks. 5 kr. – 1 pakke cigaretter eller andet.

Et hold, på størrelse med det antal kopper, familien rådede over, blev

indbudt til et tidspunkt – næste hold 20–30 minutter senere, så kunne første hold gå – praktisk!!

Der kunne heller ikke være så meget at tale om, da de fleste mødtes i »butikken« flere gange daglig. Der blev ikke præsteret storkøb, opbevaringsforholdene indbød ikke til det, og et butikbesøg var en behagelig afveksling på dagen.

Det gav sig bl. a. udslag i, at når butikken fik udsolgt af f. eks. cola (hvilket skete, medens vi var der), så fandtes der ikke cola i udstedet $\frac{1}{2}$ time senere. Næste forsyningskib kom til juni!! Øl blev udsolgt i februar.

Inden afrejsen til Grønland havde jeg selvfølgelig prøvet at sætte mig ind i forholdene deroppe, – men jeg havde trods alt ikke forestillet mig, at de levede så primitivt. Og det være ikke sagt i nogen negativ betydning, tværtimod. Ih, hvor vi ikke savnede telefon og radio deroppe, og hvor jeg nød gæstfriheden ved min daglige gang rundt i husene. De mange smågaver vi fik med hjem vidnede om, at de heller ikke var kede af afvekslingen.

På tilbagereturen til Sdr. Strømfjord overnattede vi bl. a. i J̄akobshavn og Holsteinborg, det var sjovt at se et kort glimt af de byer, og netop synet af disse byer understregede, hvor enestående en oplevelse vores tur var, nemlig et besøg i det nogenlunde »oprindelige« Grønland – det »nye« Grønland har vi til gode, men der er vist ikke så meget at »hente« rent ernæringsmæssigt!



Portrætter fra dagligdagen

Som nævnt i beretningen for året 1976 har Ankerhus fået ny pedel pr. 1. januar 1976.

Leif Hansen, der i de sidste mange år har boet på Enighedsvej i Sorø, søgte og fik stillingen.

Leif Hansen er 44 år og gift med Birthe Hansen, og de har 2 børn på 15 og 17 år.

Efter overenskomst mellem seminariet og den nye pedel var det en betingelse, at pedellen skal bo på skolen. Vi havde ingen bolig straks men som ordnet af forsynet ønskede Ellinor og Åge Hovmand at flytte ud af lærerboligen på Udbyhøjvej, idet de købte hus på Odinsvej, Frederiksberg.

Da Leif Hansen ikke straks ønskede at skille sig af med sit hus, skete ændringen fra lærerbolig til pedelbolig først fra 1. oktober 1976. I mellemtiden har som nævnt Tina og Bent Hyldegaard-Pedersen boet i huset.

Vi har altså nu en pedelfamilie boende på skolens område – og det er alle glade for – ikke mindst rektor.

Der skulle også være en medhjælper til, idet pedellen har husholdningsskolen med som sit ansvarsområde, og til dette job ansattes pr. 1. marts Ludvig Fischer, der bor i Kr. Flinterup. Han kører frem og tilbage i sin Morris Marina!

Ludvig Fischer er gartner af uddannelse, men har arbejdet ved forskellige områder.



Ludvig Fischer.



Leif Hansen.

Et nyt team – Leif og Ludvig – er således i fuld gang med at videreføre Olsens arbejde.

Seminariet har i en del år været abonnent hos Det danske Rengørings-selskab, hvis personale har rengjort undervisningslokalerne.

Da der imidlertid sidste år viste sig mulighed for at gå over til en mere »personlig« form for rengøring, slog vi til.

Den nye form består i, at Else Marie og Valdemar Hein Pedersen, Knudstrup, har overtaget hele undervisningsafdelingens renholdelse, og vi må sige, at det fungerer til alles tilfredshed .



Familien Hein Pedersen.

Else Marie og Valdemar kommer susende morgen og eftermiddag/aften og gør rent – og hertil rydder de op og tager sig af mange småting.

Det er jo de små ting i dagligdagen, der betyder noget!

G. N.

Noter og nyt

Der har ingen »helt store« fødselsdage eller mærkedage været i 1976 indenfor den nærmeste kreds.

Husker jeg rigtigt. Jo, forresten, Einar Blach blev 80 den 27. juli.

Derimod er Åge Hovmand og Ellinor med Susanne og de store »Hovmænd« flyttet væk fra Ankerhus og har købt adressen Odinsvej 5 på Frederiksberg.

Hanne og Torben Christoffersen har også ændret adresse fra Sorø akademi til Tuelsborg Villapark – hvor de har bygget et dejligt hus på toppen af »Tuelsborg«.

Vor kollega – Suhr i København – blev 75 den 1. maj!

Vi gratulerede i flok med en kage i speciel kobberbageform – der var stor festivitas – og rektor blev ridder!

Mens vi er ved festerne, har der naturligvis været fættergilde i 3. klasse – det var på Postgården i år – fin fest med hyggelige gæster!

Skolefester er efterhånden noget, der holdes et par stykker af om året – man tager det ikke så tungt med trakterementet – musikken slår »hårdt« igennem salen – men der er højt humør på en særdeles fin måde.

Nogle af lærerne tager en gang imellem en rejse ud af landet – således var Inga Kristoffersen i foråret i Sydtykland til konference om uddannelse/undervisning på konsulentområdet – Sigrid Willadsen har 2 gange været afsted – i september i München til den 2. europæiske ernæringskongres – i oktober til konference i Oslo om kostundersøgelser i Norden.

Selv har jeg været i Stockholm, Oslo og Gøteborg i ærinde for NHH. Denne højskole er inde i store vanskeligheder m. h. t. fortsat virksomhed. Dens fremtid er under »vurdering« af de nordiske myndigheder, men det synes dog som om, at uddannelsen kan fortsætte under et beskåret styre – måske et medlem pr. land!

På ernæringsfronten sker der mange ting. – I dette år har »slugger« – eller »fiber« polemikken gået over landet med indlæg i dags- og fagpressen. – Noget nyt? Nej – sandelig ikke, snarere noget glemt.

Hindhede skrev jo meget – talte meget om den grove kost! Men fri os for fiberpiller – og for den sags skyld også klid! Spis det grove *sammen* med det andet.

Vi er dog alligevel gået ind i fiberforsøgsperioden, idet 12 studerende spiser klid i 2×6 uger for FDB, for at prøve blodets indhold af mineraler – kolesterol m. v. Man er jo bange for, at kliddets indhold af fyтин skal påvirke Ca, Fe, Zn m. fl.

På »styrelsesfronten« – d. v. s. hvad angår reglerne for styrelsen af uddannelsen, er der i dette år kommet en bekendtgørelse om faste råd og udvalg på husholdningseminarierne.

Foruden lærerråd, de studerendes faggrupper – d. v. s. 5 ialt med repræsentanter af lærere og studerende. Ved gennemgang af udvalgets sammensætning i henhold til bekendtgørelsen skal 43 pladser besættes i fagudvalgene alene.

Det er mange på en skole med 100 studerende og 20 lærere!

G. N.

Vemodigt at læse i Dagbladet, at Inge Dam Andersen f. Mikkelsen er død. Hun blev dimitteret fra Ankerhus 1929 og var bl. a. assistent hos frk. Tarp i seminariekøkkenet i 2 år, stod senere for vaskeriafdelingen. Efter sit giftermål boede hun og hendes mand på Gissfeld – underviste i en årrække som lærer ved husholdningsskolen i Haslev.

M. L.

Frk. Buckhøj var så uheldig ved et fald i Sorø kirke at brække begge sine arme – det gav et langvarigt ophold på Sorø sygehus – men er nu i god bedring – er for tiden på Røde Kors Hjemmet, hvor hun befinder sig godt (naturligt, når vi tænker på hendes arbejde inden for Røde Kors som »besøgsformidler« for mennesker, der trænger til det).

M. L.

Ved Michael Dams konfirmation i Sorø kirke hæftede jeg mig ved, at pastor Bækdorfs ord til Michael var et citat, der sagde, at konfirmation var »lys alvor«

M. L.

Besøg – ikke mindre end 3 fra Amerika:

Else Hertz dim. 1923 sammen med M. L.

Ingrid Sejerø Olsen, Ellen Vibeke, f. Folker.

Lillian Eliasson, gift med professor Franch, boende i Aachen.

Anker Lundgård hjemme på besøg fra Tanzania og mange flere kære kendinge fra år tilbage og mange sendte blomsterhilsen.

M. L.

Hilsen fra køkkenlederne 1976

Anne Chr. stadig på Grønnehave i Ejby, har lejet bondegård og ejer bil.

Karin S. godt tilpas på Birkerød alderdomshjem.

Annelise bor Amagergade 268^b, har det godt på arbejdspladsen.

Jette W. har fået lejlighed, Neergårdsparken 39 i Roskilde og alle tiders arbejdsplads.

Agnete har p. t. barselsorlov, blev gift 25/6. Har lejlighed i Præstø.

Hanne J. stadig på Hotel Griffen, befinder sig godt.

Elna H., Haslev Udv. Højskole – bespiser 60. Alt går fint, nok at lave.
Rigmor bor i lejet aftægts-hus. Arbejder på Ribe sygehus plus under-
viser i gymnastik.

Annelise på børnehjemmet Lundely, Fredensborg. Har det godt og er
glad for arbejdet.

Hanne W. er stadig i arresthuset, vil gerne skifte arbejde.

Ingse er pr. 1/10 køkkenchef for Sv. Borgerforenings selskabslokaler
og glad for det.

Åse P. er på Våbensted alderdomshjem, laver lidt af hvert – også
andet end mad.

Jutta afløser på Vejlbj plejehjem og underviser på aftenskole.

Anne Them er på Vordingborg sygehus, vil godt finde noget andet.

Trine er nu i huset, adresse: Kangamiut, 3912 Sukkertoppen.

Inger O., 1/2-leder af Bøgholt køkken (tidligere elevplads) glad for at
være der.

N. H. H.

Det ganske Ankerhus sender hilsen og ønsker godt nytår

*Else Marie Kristensen Krista Laursen.
Ingrid Krabbe Larsen. Sigrid Willadsen.
Ellinor og Aage Hovmand. Britta Lambæk Nielsen.
Tina Hyldegaard-Pedersen. Grethe Thon Hansen. Anne Birgitte Nielsen.
Aase Christiansen. Birgit Amstrup. Bente Balle Jegstrup.
Kirsten Lillelund Sørensen. Elna Bækdorf.
Lis Henriksen. Ruth Vædele Jensen. Torben Colding. Ingeborg Højer.
Leif Hansen. Kirsten Egholm Pedersen.
Merete Mørk Madsen. Sofie Larsen. Nanna Hørlück Hansen.
Inga Kristoffersen. Hanne og Torben Christoffersen.
Lisbeth Allesøe. Jonny Jensen. Ninna Kiessling.
Gudrun Sveistrup Jacobsen. Else og Gustav Nedergaard.
Poul A. Kofoed. Hanne Henriksen. Vagn Dam.
– sammen med
Ein. Blach. Marie Broholm. Marence Tarp.
Julle og S. A. Lundgaard. Karoline Buckhøj. Anna Eriksen.
Margaret Lauridsen. Nico Dam. Thea Rasmussen.
Ester Pedersen. Henny Langkjær.
Mary Sibbern. Svend Olsen. Else Hansen.*

Regnskab for elevforeningen Ankerhus

1. september 1975–31. august 1976

	Udgifter	Indtægter
Kontingent for 995 medlemmer		14.354,48
Renter		1.617,95
Elevmødet 1975	5.635,50	4.182,00
Årsskrift, incl. porto	8.716,11	
Kontorudgifter	88,25	
Bestyrelsen	271,50	
Gaver	272,00	
Legater	2.000,00	
Ialt:	16.983,36	20.154,43
Årets driftsoverskud	3.171,07	
	<hr/>	<hr/>
	20.154,43	20.154,43

Status pr. 31. august 1976:

Indestående i bank		22.943,15
Indestående på giro		214,23
Kontant beholdning		116,69
Formue pr. 1. september 1975	20.103,00	
Årets driftsoverskud	3.171,07	
	<hr/>	<hr/>
	23.274,07	23.274,07

Ingrid Krabbe Larsen, kasserer.

Dags dato gennemset regnskabet, kontrolleret bankbøger, giro- og kassebeholdning og fundet alt i orden.

Sign. Ellen Petersen/ Rebekka Astrup Jørgensen.

Regnskab over elevmødet

4. september 1976

Betaling for deltagelse i mødet:

Gæster	2.670,00	
Seminarieret Ankerhus	300,00	
Gl. Ankerhus	330,00	
Elevforeningen	540,00	
Elevforeningen betalt for kaffe		180,00
Elevforeningen betalt for middag		540,00
Gave til foredragsholder		254,00
Gave til underholdning		111,00
Gaver og blomster		308,00
Gl. Ankerhus, madvarer m. m.		3.119,00
Teaterbilletter til eleverne		1.345,00
Indbydelse og forsendelse		1.418,00
	<hr/>	
	3.840,00	7.275,00
Elevforeningens bidrag	3.435,00	
	<hr/>	
	7.275,00	7.275,00

Sorø, den 28. oktober 1976.

Ingrid Krabbe Larsen.

Magdalene Lauridsens fond

Ved juleafslutningen den 19. december 1975 blev der uddelt 2 legater til elever på køkkenlederkurset, nemlig til:

Kirsten Dam Larsen 800 kr. og

Inge K. Sasserson 800 kr.

Pr. 31. december 1975 er fondets formue kr. 52.622,20.

Der er i 1975 indkommet 1.000 kr. i gaver.

Margaret Lauridsen, Gl. Ankerhus, modtager gerne foresat bidrag til fonden.

Thea Rasmussen.

Kursusdeltagere 1976

Husholdningslærere – dimitteret 19. juni 1976

- 428 Birthe Baskilde Andersen, Ravnholdt, Tranebjerg J.
- 429 Klara Marie Andersen, Smakkerup, Kalundborg.
- 430 Jytte Andresen, Kummelefort 10, Kollund.
- 431 Vita Bonde, Ørstedsgade 24, Sønderborg.
- 432 Lis Thybo Christensen, Kornstblomstvej 5, Mundelstrup.
- 433 Grete Dam, Farris, Vamdrup.
- 434 Hanne Ahsbo Hansen, Parkvej 18 A, Skælskør.
- 435 Grete Hummeluhr, Hammelvej 11, Hadsten.
- 436 Bodil Jørgensen, Kettinge.
- 437 Yvonne Landrock, Linde Allé 11, Ikast.
- 438 Grete Martinussen, Fruevej 15, Nykøbing Mors.
- 439 Agnete Kristine Nielsen, Dyrchegnet 37, Korsør.
- 440 Alice Nielsen, Fruchøjvej 6, Herning.
- 441 Anne Marie Nielsen, »Skovgaard«, Stadil, Tim.
- 442 Elly Nielsen, »Vraa«, Nr. Nissum, Lemvig.
- 443 Grete Trier Nielsen, Cikorievej 22, Skovby, Rask Mølle.
- 444 Else Nørgaard, Dorf, Flauenskjold.
- 445 Hanne Olsen, Faksevej 44, Fakse Ladeplads.
- 446 Gun Elisabeth Palmén, Eikeveien 20, Holmestrand, Norge.
- 447 Hanne Petersen, Nr. Jernløse, Regstrup.
- 448 Inga Petersen, Chr. Koldsvei 4, Odense.
- 449 Jane Petersen, Gasværksvej 3, Maribo.
- 450 Karen Inger Christensen, Dorthæasvej 20, Esbjerg.
- 451 Sonja Krøgh Simonsen, Rold, Arden.
- 452 Bodil Margrethe Thomsen, Koldbrovej 36, Mylund, Jerslev J.

Elever i 3. klasse fra august 1976

- Elsbeth Clausen, Slagelsevej 170, Ladby, 4700 Næstved.
- Ulla Margret Fleischer, Borgmesterfinksgade 14, 6200 Åbenrå.
- Ketty Honoré, H. C. Andersensvej 65, 2., Næstved.
- Jette Gregersen, Vanget 3, Nørresundby.
- Janne Hæstrup Hansen, Kileparken 4, Tilst, Mundelstrup.
- Birgitte Lund, Ørslevvestervej 77, Fjenneslev.
- Anne Munk Madsen, Bøgevej 6, Odder.
- Bent Olesen, Strandbygade 75, Esbjerg.
- Elin Pedersen, Bredgade 61, Tårs.
- Grethe Hovertoft Pedersen, Hover, Vejle.
- Birthe Høyer Svendsen, Stationsvej 3, Munkebo.
- Bodil Vestergaard, Kollekolle, Vig.

Elever i 2. klasse fra august 1976

- Lissi Andersen, Mølmarksvej 12, 5700 Svendborg.
- Karen Bastholm, »Faurholt«, 9320 Hjallerup.
- Ingrid Bertelsen, Hvedevangen 24, 8200 Århus N.
- Annie Fabricius Christensen, Skovboulevarden 29, Stevnstrup, 8870 Langå.
- Jessie Christensen, Østervang 5, 4970 Rødby.
- Ann Birgitte Clement, Tværtøften 44, Lind, 7400 Herning.
- Lone Pinstoft Deleuran, »Regeruphøj«, 4171 Glumsø.
- Kirsti Eikre, Jønsberg Landbruksskole, 2310 Stange, Norge.
- Birthe Grann, Bakkegårdsvej 87, Gyrstinge, 4100 Ringsted.

Anne-Birgitte Grønval, Hovedgaden 35, Pedersker, 3720 Åkirkeby.
 Frede Dalgård Hansen, Enghavevej 13, 6100 Haderslev.
 Hanne Bøgholm Hansen, Årestrupvej 6, 5000 Odense.
 Lene Dalgaard Hansen, »Hjemdalsgaarden«, Parnasvej 56, 4180 Sorø.
 Jeanette Henriksen, Kirkeallé 12, 4970 Rødby.
 Anne Marie Hjort, Bøgeallé 25, Skodborg, 6600 Vejen.
 Inger-Marie Jensen, »Dyrekildegaard«, 4173 Fjenneslev.
 Bente Johnsen, Åbakkevej 5, 5464 Brenderup, Fyn.
 Elin Gitte Koch, Meclse, 4871 Horbelev.
 Dorrith Bro Larsen, Flingtinge Langgaard, 4891 Toreby L.
 Randi Larsen, Staslundevej 28, Udby, 4300 Holbæk.
 Lisbeth Laursen, Tjørnebakken 3, 8500 Grenå.
 Lisbeth Ørum Meier, Hyldevej 8, 7100 Vejle.
 Anne Camille Mikkelsen, Øsløs, 7742 Vesløs.
 Else-Kamie Nymann, Ingstrupvej 31, Rødding, 8800 Viborg.
 Anette Nørgaard, Hovedgaden 17, Uggerløse.
 Birgit Poulsen, Enighedsvej 9, 4180 Sorø.
 Jens Poulsen, Hobrovej 431, 9200 Skalborg.
 Ellen Margrethe Rasmussen, Aprtrupvej 79, Sall, 8450 Hammel.
 Margit Rolland, 5240 Valestrandsfossen, Norge.
 Britt-Johanne Skulbru, 8375 Skullbru, Norge.
 Anne Staunsbæk, Brørholtevej 25, Præstegården, 9430 Vadum.
 Jette Stensgaard, Stenild, 9500 Hobro.
 Helene Svendsen, Ll. Strandvej 1 A, 2900 Hellerup.
 Lisbeth Søgaard, Egelund, 7470 Karup J.
 Inger Thomsen, Boddum, 7760 Hurup, Thy.
 Susanne Vænggaard, Lindebjergvej 19, 4180 Sorø.

Elever i 1. klasse fra august 1976

Anni Hoffmann Andersen, Stenkildevej 12, 8260 Viby J.
 Kirsten Juul Andersen, Magtenbølle, 5492 Vissenbjerg.
 Margit Hedegaard Andersen, »Lykkensrø«, 8765 Klovborg.
 Tove Lundstrøm Andersen, Højvangsvej 91, Stautrup, 8260 Viby J.
 Tove Bech, Duebjerg gl. Mejeri, Vielsted, 4380 Nyrup.
 Hanne Berg, Stollig Bygade 12, 6200 Aabenraa.
 Jytte Juul Buch, Tåstrupvej 81, 4370 St. Merløse.
 Annemette Thy Christensen, Østergade 26, 6500 Vojens.
 Birgit Christensen, Tåstrupgaard, Hyllinge, 4700 Næstved.
 Lone Merethe Christensen, Enghavegården, Stude, 4241 Vemmelv.
 Nancy Ann Egede-Jensen, Herslevgaard, Herslevvej 8, 4270 Høng.
 Rikke Eltzholtz, Erantisvej 34, 9400 Nørresundby.
 Asta Hallenberg Hansen, Præstevænget 10, Holbøl, 6382 Tørsbøl.
 Jane Kathrine Hansen, Nørby, Visby, 6270 Tønder.
 Ulla Hardt, Apollovej 3, 4780 Stege.
 Kamma Serup Hedegård, Kirkevej, Øls, 9500 Hobro.
 Jane Lund Henriksen, Rolighedsvej 44, 5900 Rudkøbing.
 Kristine Himmelsbach, Sagesvej 12, 1861 København V.
 Karen Holt, Fuglemosevej 17, 2970 Hørsholm.
 Marit Smalbro Jacobsen, Hjørnehusvej 17, 4720 Præsto.
 Egon S. Jensen, Starup, 7200 Grindsted.
 Eva Elisabeth Jensen, Gl. Skovvej 89, Søby, 4300 Holbæk.
 Kitzzi Moinichen Jensen, Stenstrupvej 2, 4180 Sorø.
 Anne Marie Kallesøe, Højbjergvej 48, 7620 Lemvig.
 Kiel Jette, Erritsø Bygade 26, 7000 Fredericia.
 Anne Marie Lauritsen, Havnsøvej 32, 4591 Føllenslev.

Inga Lund, Stennervej 8, Ny-Gesinge, 5700 Svendborg.
 Bente Fogh Mortensen, Tolstrup, 8500 Grenå.
 Else Neergård, Lysholtvej 130, 7100 Vejle.
 Ann Tind Nørskov, Vinkelvej 212, Vinkel, 8800 Viborg.
 Erling Skovsbo Pedersen, Lyngen 26, Ejerslev, 7900 Nykøbing M.
 Inge Winther Pedersen, Kristiansvej 9, 4180 Sorø.
 Karen Marie Hedevang Pedersen, V. Breum, 7870 Roslev.
 Knud Erik Mosegård Pedersen, Nervøsvej 15, 9430 Vadum.
 Gerda Wedege Penning, Solvej 20, 5230 Fruens Bøge.
 Lisbeth Petersen, Skortskær 7, 4591 Føllenslev.
 Birgitte Ingemann Rasmussen, Birkebakken 5, 4850 Stubbekøbing.
 Kirsten Rasmussen, Svendborgvej 25, 5772 Kværndrup.
 Ulla Adel Sundbøll, Nygade 23, 4840 Nr. Alslev.
 Anne Gertrud Holm Svensson, Bindernæsvej 9, Rødby Havn, Rødby.
 Lone Joann Szustykiewicz, Dyssehøjvej 9, Jennum, 8981 Spentrup.
 Margit Sønnichsen, Vojensvej 1, Over Jerstal, 6500 Vojens.
 Else Skou Thirup, Kløvervangen 69, 8541 Skødstrup.
 Ellen Marie Toft, Lambæk, 6940 Lem.
 Lis Toft, Chr. Kiers Plads 6, 8000 Århus C.
 Anne Mette Thiessen Wollesen, Ligustervænget 6, 4100 Ringsted.
 Helle Zachariassen, Flordalen 27, 2830 Virum.

Afsluttende køkkenledere, januar 1976

Anne M. Christiansen, plejehjemmet »Grønnehave«, 4070 Kr. Hyllinge.
 Marianne Christensen, Brandtsgade 15, 4700 Næstved.
 Anne Them Hansen, Orevej 62, 4760 Vordingborg.
 Bente Hansen, Tissøvej 4, 4470 Svebølle.
 Birgitte Hare, Sørupvej 14, 4863 Eskildstrup.
 Lis Haagensen, Sdr. Strandvej 1, Tjen, 3770 Allinge.
 Elna Hjort Jensen, Haslev udv. Højskole, 4690 Haslev.
 Hanne Jørgensen, Ølenevej 23, 3751 Østermarie.
 Anni-Lise Nielsen, Venslev Enghave, 4243 Rude.
 Annelise Nielsen, Byvænget 32, Tuse, 4300 Holbæk.
 Inge Nielsen, Stokkebækvej 6, 5874 Hesselager.
 Inger Lisbeth Olesen, Grøftchøjparken 166, nr. 13,2., 8260 Viby J.
 Jutta Paag, Nellemosevej 4, 5683 Hårby.
 Agnethe Boholm Pedersen, Præstetofte 3, 4735 Mern.
 Vibcke Sartow Pedersen, Stensbyvej 53, Vestenbæk, 4773 Stensved.
 Aase Pyndt, Byskov, 4863 Eskildstrup.
 Ane Katrine Rosing, Kangamiut, 3912 Sukkertoppen.
 Rigmor Skaarup, c/o A. Mikkelsen, Hjortvad, 6660 Lintrup.
 Pia Stenvedel, Sct. Hansgade 22,2, 4100 Ringsted.
 Karin Svendsen, Tostenæsvej 32, 4792 Askeby.
 Jette Villumsen, Ny Fredenslyst, V. Såby, 4060 Kr. Såby.
 Hanne Winther, Bøgelundsvej 14, Nr. Ørslev, 4800 Nykøbing F.

Hjemadresser, køkkenledere, august 1976.

Gitte Andersen, Himlingøjevej 1, 4652 Hårlev.
 Conny Albrechtsen, Søndermarksvej 15, 4200 Slagelse.
 Anette Bendixen, Hygumvej 56, 7300 Jelling.
 Maja Carlsen, Vestermarksvej 1, Hygum, 7300 Jelling.
 Anette Christensen, Lilletoftvej 10, 5610 Assens.
 Alis Christoffersen, Sorøvej 61 b, 4100 Ringsted.
 Jette Brink Clausen, Bognæsvej 30, 4300 Holbæk .

Mette Drøhse, Bellevue 65, 5900 Rudkøbing.
 Lis Etzerodt, Asminderup 11, 4400 Kalundborg.
 Brith Hansen, Ålebæk Strandvej 3, 4791 Borre.
 Britta Hansen, Kystvejen 41, Ø. Hurup, 9560 Hadsund.
 Irene Hansen, Ll. Mysegård, 3700 Rønne.
 Kirsten Brem søe Hansen, Skarridsøgade 39, 4450 Jyderup.
 Ruth Hansen, Nørrcås 61, 4200 Slagelse.
 Yvonne Hansen, Sø krogen 22, 4281 Gørlev.
 Eva Jensen, Violvej 2, 4773 Stensved.
 Rikke Dyrlov Jensen, Holmeledsgård. Køng, 4750 Lundby.
 Eva Larsen, Kanalvej 37, Grænge, 4891 Torcheby L.
 Vita Skovgård Larsen, Skovgård, 3330 Gørløse.
 Karen Madsen, Kopperup, 7300 Jelling.
 Hanne Maimann, Ølse maglevej 64, 4623 Lille Skensved.
 Gitte Møller, Bredgade 67, 4200 Slagelse.
 Anne Dorte Sadolin Nielsen, Teglværksvej 7, Sandby, 4171 Glumsø.
 Hanne Nielsen, Tusc, 4531 Mårsø.
 Hanne B. Nielsen, Bramsløkkevej 4, 4880 Nysted.
 Lise-Lotte Olsen, Alminde 11, 4652 Hårlev.
 Jette Pedersen, Segelckesvej 6, 5000 Odense.
 Jytte Elm Pedersen, Holmevej 32, Gundsømagle, 3670 Veksø.
 Inga Schultz, Anne-Marievej 3, 4250 Fuglebjerg.
 Susanne Sivertsen, 4970 Rødby.

EFG, januar 1976.

Ann Britt Christensen, St. Heddingevej 12, Rødvig, Stevns.
 Lilian Hansen, Ringstedvej 50, Sorø.
 Marianne Hansen, Jenslevvej 81, Kr. Såby.
 Kirsten Henriksen, Stoffervej 7, Kettinge.
 Susanne Hesselbæk, Tidselbakken 5, Vodskov.
 Kirsten Håkonsson, Snogegårdsvej 82, Søborg.
 Anne Dorte V. Jørgensen, Poppelallé 5, Roskilde.
 Kirsten Munkholm, Ringtoften 11, Skovlunde.
 Irlin Stæhr Nielsen, Stengårds Allé 13 B, Lyngby.
 Susanne nørgård, Hyldebærvej 6, Hasseris, Ålborg.
 Randi Rasmussen, Vindebækvej 4, Hårbølle.
 Hanne Saugbjerg, Vildmosevej 9, Dianalund.
 Elin Sørensen, Hobrovej 176, Vive Hadsund.
 Lissi Thyrrerstrup, Døstrup, Hobro.

EFG-elever, august 1976.

Susanne Burmester, Bejsebakkevej 28, 9000 Aalborg.
 Pia Christiansen, Tornemarksvej 1, 4700 Næstved.
 Eva Ditlevsen, Mikkelhøj 56, 4736 Karrebæksminde.
 Lisbeth Hvidtfeldt, Mosevangen 19, 4220 Korsør.
 Annelise Jacobsen, Taffelgårdsvej 300, Tylstrup, 9380 Vestbjerg.
 Pia Knudsen, Rødhøjvej 24, Svenstrup, 4220 Korsør.
 Britta Larsen, Toftevænget 14, 9300 Sæby.
 Brita Larsen, Overmarksvej 89, Vinkel, 7840 Højslev.
 Beth Ankerstrøm Larsen, Mejerivej 16, 5471 Sønder sø.
 Susanne Larsen, Obøvej 5, 3650 Ølstykke.
 Ena Merrald, Kamstrupvej 7, 4000 Roskilde.
 Ruth Mikkelsen, Tyttebærvej 8, Sejs, 8600 Silkeborg.
 Bente Mortensen, Birkchøjvej 3, 4130 Viby Sj.

Margit Nielsen, Møllevang, Mejrup, 7500 Holstebro.
Britta Nielsen, Pilevangsvej, Hallelev, 4200 Slagelse.
Hanne Pedersen, Vejlbysgade 14 b, 8240 Risskov.
Hanne Wilken Petersen, Højgårdsvej 198, 2730 Tåstrup.
Anne-Marie Klarskov Rasmussen, Ryttervænget 3, Ørslev, 4760 Vordingborg.
Lis Rasmussen, Vallerbækvej 50, 7470 Karup.
Kirsten Sørensen, Vindinge, 4000 Roskilde.
Ninna Thygesen, Ganløseparken 28, 2760 Måløv.

Øvelsesskolen, februar-maj 1976.

Jette Andersen, Gummerød 7, Herfølge.
Ulla Lund Andersen, Filosofvænget 14, st., København.
Annemette Thy Christensen, Østergade 26, Vojens.
Birgitte Christensen, Enebærvej 2, Højene, Hjørring.
Susanne Vang Eriksen, Magnoliavej 20, Roskilde.
Tina Wulff Hansen, Ådalsparken 47, Hørsholm.
Turi Aulkær Hansen, Østergade 16, Alsted.
Ulla Hjort Jacobsen, Kløvervængen 4, Hørsholm.
Anni Jensen, Hyldevang 1, Gilleleje.
Maibrith Aistrup Jensen, Vagtelvej 4, Stenløse.
Gitte Jespersen, Nyvangsvej 19, Kalundborg.
Lise-Lote Kofod, Torvet 7, Nexø.
Birgit Kure, Søndermarksvej 17, Dianalund.
Jane Hvid Larsen, Kornbakken 7, Hørsholm.
Tom Møller, Reersø.
Christian Mølmark, Torsvang 5, Lyngby.
Lene Nielsen, Ørslevvej 186, Skælskør.
Birthe Reinholdt Olsen, Bårupvej 8, Kirke Eskildstrup.
Jette Petersen, Kaldrevej 31, Eskebjerg.
Lisbeth Klitgård Pedersen, Sønderengen 5, Søborg.

Øvelsesskolen, august 1976.

Bodil Mona Andersen, Bakkedraget 13, Hjembæk, 4450 Jyderup.
Gurli Andersen, Frejasvej 2, Nakskov.
Vivi Christensen, Nordvangs Allé 16, 2600 Glostrup.
Jonna Lund Hansen, Grevinge Bakker 14, 4571 Grevinge.
Lene Hansen, Hornemannsvej 2 C, 4660 Store Heddinge.
Lisbeth Hansen, Sognegårds Allé 23, st., 2650 Hvidovre.
Karin Holm, Næsborgvej 20, st., 2650 Hvidovre.
Lone Jensen, Nøddevej 6, 4171 Glumsø.
Jette Jessen, Abildtoften 34, Ganløse, 2760 Måløv.
Jens Chr. Johannesen, Trautnersvej 4, 4180 Sorø.
Pia Jørgensen, Rendsagervej 61, 2620 Albertslund.
Bente Larsen, Gymnasievej 43, 4600 Køge.
Ulla-Britt Maegård, Pilegårdsvej 53, 1., 2730 Herlev.
Helle Mortensen, Lindetoften 18, 2630 Tåstrup.
Connie Tambour Pedersen, Industrivej 16, 3550 Slangerup.
Ninett Herløv Pedersen, Sotofteparken 8, Ganløse, 2760 Måløv.
Karin Tuegård Poulsen, Lindevej 6, Jørlunde, 3550 Slangerup.
Mai-Britt Poulsen, Sundbylillevej 10, Jørlunde, 3550 Slangerup.
Barbara Spielmann, Rotlöscherstrasse 31, 2400 Lübeck.
Lisbeth Staffe, Abildtoften 56, Ganløse, 2760 Måløv.
Janeth Ingemann Sørensen, Lille Havdrupvej 3, 4622 Havdrup.
Merete Thetmark, »Lillebakkegård«, Jernbjerg, 4200 Slagelse.