



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



Meddelelser

om

Kerteminde Borger- og Realskole

Marts 1944.



MYNDIGHEDER
BESTEMMELSER
TIME- OG FERIEPLAN
STATISTIK
DAGBOG
BOGLISTE
EKSAMENSPLAN

Kjerteminde Avis' Bogtrykkeri

**Statens pædagogiske Studiesamling
København**

Skolekommissionen:

Hr. Overassistent J. V. Jensen.
Hr. Tømrermester Kr. Olsen (Formand).
Hr. Karetmager Carl Pedersen.
Hr. Lærer C. J. Rindorf.
Hr. Murermester Th. Sørensen.

Byraadets Skoleudvalg:

Hr. Overassistent J. V. Jensen.
Hr. Karetmager Carl Pedersen.
Hr. Murermester Th. Sørensen (Formand).

Lærerraadets Formand: Hr. Lærer G. S. Højberg.

Tilsynsførende med Religionsundervisningen: Hr. Pastor K. Rydder.

Skolelæge: Hr. Th. Schwartz.

Skolens Kontortid:

Hver Skoledag Kl. 8—9 (i December og Januar Kl. 8^{1/2}—9^{1/2}).
Telefon 15. Overlæreren privat: Telf. 199.

Almindelige Bestemmelser.

Kerteminde kommunale Skolevæsen består af en 4-aarig Grundskole og en 4-aarig Mellemskole, delt i en eksamensfri Afdeling (Borgerskolen) og en Eksamensafdeling, hvortil er knyttet en Realklasse. 4. Klasse i den eksamensfri Mellemskole oprettes ikke i de Skoleaar, hvor ikke mindst 10 Elever har tilmeldt sig Klassen.

Skoleaaret begynder den 1. April og slutter den 31. Marts. Undervisningspligten **indtræder** ved Skoleaarets Begyndelse for de Børn, der paa dette Tidspunkt er fyldt 7 Aar. Et Barn, der fylder 6 Aar inden 1. April, skal indskrives samme Foraar, saafremt den paagældende Forsørger ønsker det.

Undervisningspligten **ophører** med Udgangen af et Skoleaar for de Børn, der paa dette Tidspunkt er fyldt 14 Aar. Dog kan ethvert Barn, der er født i Skoleaarets første Halvdel og er optaget i Skolen før 1. April 1938, forlanges udskrevet med Udgangen af dets 7. Skoleaar (Overgangsbestemmelse). — Børn, der har deltaget i Undervisningen i Mellemskolens 4. Klasse, kan kun med Skolekommissionens Samtykke udskrives af Skolen før det paagældende Skoleaars Afslutning.

Undervisningen i Grundskolen og den eksamensfri Mellemskole er gratis for Elever fra Distriktsomraadet. I Eksamensmellemskolen betaler disse Elever 2 Kr. maanedlig og i Realklassen 5 Kr. maanedlig. Udenbys Elever betaler henholdsvis 8 Kr. og 15 Kr. om Maaneden. For udenbys Elever i de øvrige Klasser fastsætter Skoleudvalget Betalingen i hvert enkelt Tilfælde. — For Søkende gives Moderation. — Friplads til saavel indenbys som udenbys Elever bevilges af Skolekommissionen efter Lærerraadets og Skolelederens Indstilling.

Læremidler, der af Skolen forlanges benyttet ved Undervisningen, stilles gratis til Raadighed for alle Børn i Skolen — ogsaa udenbys Børn og Eleverne i Realklassen — saafremt der ikke af Børnenes Forsørgere fremsættes Ønske om selv at anskaffe de fornødne Læremidler.

Udeblivelse fra Skolen paa Grund af Barnets Sygdom eller smitsom Sygdom i Hjemmet maa **snarest** meddeles Skolen, enten skriftligt eller telefonisk. Ønskes et Barn fritaget af andre Grunde, maa Tilladelsen **forud** indhentes fra Skolen, da Forsømmelsen ellers betragtes som ulovlig. Om Fritagelse udover 3 Skoledage skal der ske Henvendelse til Skolekommissionen.

Klassernes Timetal.

	Grundskolen				Eksamensfri Mellemskole				Eksamensmellemskole				Real-klasse
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Dreng	19	20	22	26	31	33	33	32	35	36	35	35	34
Piger	19	22	24	28	33	33	35	33	35	36	35	35	35

Grundskolens Klasser betegnes 1.a, 1.b, 2.a, 2.b o. s. v. Den eksamensfri Mellemskoles Klasser: 1.Fa, 1.Fb, 2.Fa, 2.Fb o. s. v. Eksamensmellemskolens Klasser 1.E, 2.E, 3.E, 4.E.

Ferieplan for 1944.

Fastelavns Mandag, 21. Februar.

Dagen efter Aarsafslutningen, 1. April.

Paaskeferien: Skolen slutter Onsdag den 5. April og begynder Onsdag den 12. April.

Store Bededag og Dagen efter, 5. og 6. Maj.

Kristi Himmelfartsdag, 18. Maj.

Pinseferien: Skolen slutter Lørdag den 27. Maj og begynder Fredag den 2. Juni.

Grundlovsdagen.

Valdemarsdagen.

Sommerferien: Skolen slutter Lørdag den 1. Juli Kl. 12 og begynder Mandag den 14. August.

Kongens Fødselsdag og Dagen før.

Efteraarsferien: Skolen slutter Lørdag den 14. Oktober Kl. 12 og begynder Mandag den 23. Oktober.

Dagen efter Skolefesten.

Juleferien, fastsættes senere.

Resterende Dage: til Skolens Raadighed.

Antallet af Børn den 31. December 1943 var:

i Grundskolen	87	Dreng	88	Piger,	ialt 175
i Eksamensfri Mellemskole.....	65	—	46	—	111
i Eksamensskolen	42	—	44	—	86
			194	Dreng	178 Piger, ialt 372

fordelt i 19 Klasser. Heraf var de 30 Børn fra andre Kommuner. I Privatskolen var der ialt 32 Elever i undervisningspligtig Alder, heraf fra Kerteminde Kommune 26.

Antallet af Forsømmelser var i 1943:

paa Grund af Sygdom	2176	Elevdage
af anden lovlig Grund	201	—
uden lovlig Grund	54	—
	ialt 2431	Elevdage,

hvilket er 2,8 % af samtlige Elevdage.

Børnebibliotekets Budget for 1942—43 var Kr. 1060,06. Udlaanet var i samme Periode 6966 Bind, og Bogbestanden var 1. April 1943: 2400 Bind. — Hr. Lærer Kirsten udfører som Skolebibliotekar det daglige Arbejde med Ordning og Tilsyn, og Udlaanet sker hovedsagelig ved Klasselærerne; siden 6. Septbr. har Skolebibliotekaren dog forestaaet hele Udlaanet p. G. af de særlige Forhold.

Forbruget af Frokostmælk paa Skolen har i 1943 været 24,146 Flasker à 2 dl; heraf uddeltes 16,320 Flasker gratis. I 1942 var de tilsvarende Tal: 16,767 og 8700. Den store Stigning viser, at mange flere Forældre nu paaskønner det Gode, en Flaske Mælk daglig er for Børnene.

Sparemærkesalget, der forestaas af Hr. Lærer Scheffmann, er fremdeles i glædelig Fremgang, idet Beløbet i 1943 udgjorde 2345 Kr. mod 2135 Kr. Aaret forud.

I Sommerferien havde i alt 74 Elever Fribilletter til Ferierejser paa Jernbanerne.

Bevis for den danske Skoles Svømmeprov blev i Sommeren 1943 (en ualmindelig kort Svømmesæson) udstedt til 16 Dreng og 5 Piger. Frisvømmerprøven blev bestaaet af 5 Dr. og 6 P. Livredningsprøven blev taget af Tove Kistvad, 4.E.

Kommunens Udgift til Skolens Drift er for 1944—45 budgetteret til Kr. 99,290,00, hvilket er Kr. 6,917,00 mere end forrige Aar. — Stigningen skyldes især forøgede Udgifter til Bygningernes Vedligeholdelse (2200 Kr. mere), Ungdoms- og Aftenskoler (ligeledes 2200 Kr. mere), Tandlægeordning og Honorar for Gaardvagt.

Af Skolens Dagbog.

29. Marts fyldte Kordegn Erichsen 70 Aar, og 31. Marts var hans sidste Skoledag. Paa Fødselsdagen hyldedes Kordegnen ved en lille Festlighed, hvor Overlærer Petersen takkede for godt Samarbejde og Kammeratskab gennem Aarene og overrakte en Gave fra samtlige Kolleger ved Skolen. — Ved Aarsafslutningen udtalte Skolekommissionens Formand, Tømrermester Kr. Olsen, en Tak til Kordegn Erichsen for dygtigt og trofast Arbejde i Skolens Tjeneste, og samtidig fik Hr. Erichsen overrakt en smuk Blomsterdekoration fra Skolekommissionen.

*

Ved Aarsafslutningen 31. Marts uddeltes Skoleinspektør Kragh og Hustrus Legat med een Portion (45 Kr.) til Else Holst Christensen, 4.E., og een til Mogens Andersen, 4.F. — Skolekommissionens Boggaver til flinke Elever i Eksamensfri Mellem-skole blev givet til Johnny Høj og Betty Petersen i 3.F. samt Elly Petersen og Henny Dibbern Petersen i 4.F.

*

1. April tiltraadte Hr. Lærer Niels O. Jørgensen, tidligere Ringsted, det ved Kordegn Erichsens Afgang ledigblevne Embede.

*

15. April forevistes Færdseleksfilmen, ledsaget af et Foredrag, for Skolens Elever i Kinoteatret. Senere var der Lejlighed for Eleverne til at deltage i en Stilskrivningskonkurrence om Filmens Indhold. Præmie tildeltes Anni Jeppesen, 3.E.; Svend Aage Christensen, 3.E., fik Opmuntringspræmie.

*

Lærerinde Frk. Inge Haug fik fast Ansættelse ved Skolevæsenet fra 1. Maj at regne.

*

9. Juni holdt Lærer Højmark Jensen, Tønder, for 4.F. et interessant Foredrag om sønderjydske Forhold.

*

20. Juni: Børneidrætsstævne med ca. 300 Børn som Deltagere; her fra Skolen: 2 Gymnastikhold (Frk. Kjær, Frk. Rasch), Haandbold (Hr. Taaning) og Tovtrækning (Hr. Christensen).

*

Paa Kursus i Sommerferien: Frk. Haug (Smaabørnsundervisning) og Hr. Jørgensen (Ungdomsskolekursus), begge paa Den internationale Højskole i Helsingør.

*

I Sommerferien underkastedes Skolen en større Reparation. Paa 2. Sal forsynedes Væggene med Krydsfinerpanel, og desuden blev hele Etagen malet og limfarvet, Gulve og Trapper lakeredes, Kælderetagen istandsattes, særlig Fysiklokalet, Gaardspladsen forsynedes med »Tæppebelægning« og Sportspladsen blev ordnet.

Fra 1. Septbr. har Lærerinde Frk. Kjær Aarskursus paa Statens Lærerhøjskole i Dansk og Psykologi, herunder Undervisning af svagt udrustede Elever. Som Vikar antoges Lærerinde Frk. M. Rasmussen, Odense.

*

6. Septbr. overtager den tyske Værnemagt Skolens Bygninger og Sportsplads. Ved Velvilje fra en Række Borgeres Side gøres det muligt at fortsætte med ca. 65 pCt. af Undervisningen i 12 forskellige Lokaler. Fra 1. Febr. stilles der endnu et Lokale til Raadighed, og Undervisningen udvides tilsvarende.

*

1. Oktbr. blev Lærerinde Frk. M. Ludvigsen, der siden 1. Januar havde virket som Vikar ved Skolen, ansat som Timelærerinde

*

26. Novbr. vedtog Skolekommissionen et Forslag til ny Skoleplan med flere gennemgribende Ændringer, bl. a. Flytning af Skoleaaret. Skoleplanen vedtoges af Byraadet 12. Jan. og sendtes til Ministeriet til Godkendelse.

*

Medens Skolefesten og den aarlige, fælles Teatertur p. G. af Forholdene blev opgivet, gennemførtes en Række Ekskursioner og Udflugter for de enkelte Klasser. Saaledes var 4.F. (Hr. Kirsten) og 3.F. (Hr. Scheffmann) en Tur i Odense, hvor H. C. Andersens Hus, Domkirken m. v. besøgte, og Realklassen (Hr. Nielsen) overværede »Helligtrekongersaften« paa Odense Teater. 3.F. besaa Dyrskuet 9. Juni. — Enkelte Klasser har som sædvanlig besøgt Kerteminde Museum.

*

Lærerpersonalet har i Aarets Løb haft Adgang til at deltage i 4 Instruktionskursus indenfor Kerteminekredsen af Danmarks Lærerforening. Instruktører og Foredragsholdere var: Kommunalærerinde Fru Ballentin, Odense (Haandgerning), Overlærer Aage H. Petersen (Dansk), Førstelærer Otto H. Bøgh, Nr. Broby, Førstelærer N. Nielsen, Sandager (Naturhistorie), Førstelærer E. Frellsen, Asperup (Dansk Folkesang), Lærerinde Frk. Terp, Harnstrup (Dansk). En Del af Lærerpersonalet deltog ogsaa i Lærerkredsens Sommermøde i Aasum Skole 26. Juni.

Desuden har der for Skolens Lærerpersonele været afholdt Demonstrationer i Bibliotekskundskab (3 Timer) ved Skolebibliotekaren, Hr. Lærer Kirsten, og Haandbogskundskab (1 Time) ved Overlæreren. Adskillige Kolleger, baade yngre og ældre, overværede disse Timer.

Skolelægens Beretning.

Skoleaaret har været præget af de spredte, urolige og uhygiejniske Forhold, hvorunder Undervisningen for en stor Del er foregaaet. Heldigvis har vi været forskaanede for smitsomme Sygdomme, og der har endnu ikke vist sig Tilfælde af Tuberkulose. Influenzaen er vi hidtil sluppet fri for; men det er vigtigt at huske alle de Regler, der gælder for at undgaa den: Ikke gaa i Skole med Feber, ikke hoste eller nyse paa hinanden, ofte vaske Hænder, ikke give hinanden Haanden, naar man er forkølet.

Vi har jo ikke Spærretid; men i visse Henseender var den et Gode. Det er alt for mange Hjem, der tillader Børnene at løbe ude efter Mørkets Frembrud, og dette fører til Drengestreger, som burde undgaaes. Mange af Stregerne er alt for grove Løjer, og er det gaaet godt een Gang uden Opdagelse, fører det tit mere med sig.

Børnenes Tænder var som sædvanlig i daarlig Forfatning, og 96 — d. v. s. 26 pCt. eller over $\frac{1}{4}$ af samtlige Elever — maatte sendes til Tandlæge. Den gavnlige Virkning af Byraadets Tandlægeordning har dog vist sig i de øverste Klasser, idet de 79 var fra de første 6 Klasser og kun 17 fra 7. Klasse opefter. Det ser ogsaa virkelig ud til, at Eleverne har faaet Forstaaelsen af at holde Munden pænt vedlige, fri for raadden Lugt, Tandpine og Tandbylder.

Der er stadig for faa middelvægtige Børn, kun 17 pCt. Derimod er der 43 pCt. undervægtige, og endda mange alvorligt undervægtige, som ikke vil kunne modstaa en svær Influenza eller en Tuberkolosesmitte. Af de 39 pCt. overvægtige er der alt for mange, der er frygtelig fede, usunde og overernærede, og som trænger til mere Sport, Motion og en fornuftig Kost.

T h. S c h w a r t z .

Skolebøger.

De under hver enkelt Klasse nævnte Bøger er Nyanskaffelser. I flere Tilfælde skal desuden Bøger fra tidligere Klasser benyttes.

Grundskolen.

1. Kl. Min egen Bog — Den lille Læsebog 1 (eller: Svanebogen).
2. Kl. Den lille Læsebog 2.
3. Kl. Den lille Læsebog 3. — Salmer og bibelhistoriske Sange, 2. Udg. — Christensen og Krogsgaard: Atlas for Folkeskolen. — Købstadskolens ny Regnebog 3. — Gjerløffs Fædrelandshistorie.
4. Kl. Det danske Sprog 3. — Brodthagens Bibelhistorie. — Købstadsk. ny Regnebog.

Eksamensfri Mellemskole.

1. Kl. Det danske Sprog 4. — Købstadssk. ny Regnebog 5.
2. Kl. Det danske Sprog 5. — Købstadssk. ny Regnebog 6. — Ny Testamente. — Andersen: Praktisk Engelsk.
3. Kl. Det danske Sprog 6. — Købstadssk. ny Regnebog 7.
4. Kl. Christensen m. fl.: Dagliglivets Regning. — Petersen: Skriftligt Arbejde i Ungdomsskolen. — Et Bogføringshefte.

Eksamensskolen.

1. Kl. Vestergaard: Bibelhistorie. — Hansen og Heltoft: Dansk Læsebog 1. — Den danske Stil f. Ml. og Realsk. — Jensen og Noesgaard: Øvelsesstykker. — J. K. Petersen: Engelsk Lærebog 1. — E. Møller: Verdenshistorie for Mlsk., 7 Opl. — Christensen: Geografi for Mlsk. 1. — Balslev og Andersen: Zoologi for Mlsk. 1. Balslev og Simonsen: Botanik for Mlsk. 1. — Rasmussen og Simonsen: Flora. — Sundorph: Fysik for Mlsk. 1. — Mellemsk. ny Regnebog 1. — (Salmebog og Atlas, se 3. Klasse i Grundskolen).
2. Kl. Hansen og Heltoft: Læsebog 2. — Petersen: Engelsk Lærebog 2. — Kirsten og Sigtryggsson: Det første Tysk. — Balslev og Simonsen: Botanik 2. — Mellemsk. ny Regnebog 2. — Mellemsk. ny Geometri. — Jessen og Smith: Aritmetik for Mellemsk. 1.
3. Kl. Hansen og Heltoft: Læsebog 3. — Christensen: Geografi for Mlsk. 2. Kirsten og Sigtryggsson: Tysk for 3 Mellemskoleklasse. — Balslev og Andersen: Zoologi 2. — Balslev og Simonsen: Botanik 3. — Rasmussen og Simonsen: Organisk Kemi. — Petersson og Ring: Uorganisk Kemi. — Mellemsk. ny Regnebog 3. — Hechscher: 1000 aritmetiske Opgaver. — Aritmetik 2. — Ny Testamente.
4. Kl. Hansen og Heltoft: Læsebog 4. — (Litteraturværker). — Houken og Sørensen: Svensk Læsebog. — En Lærebog i Kirkehistorie. — Petersen: Eng. Lærebog 3. Petersen: Eng. Grammatik. — Kirsten og Sigtryggsson: Tysk for 4. M. — Sundorph: Fysik 2. — Balslev og Simonsen: Botanik 4. — Mellemsk. ny Regnebog 4. — Jessen og Smith: Aritmetik 3. — Lomholts Opgaver.

Realklassen.

Hansen og Heltoft: Læsebog 5. — (Litteraturværker). — Jensen og Noesgaard: Øvelsesstykker for Realkl. — Petersen: Eng. Lærebog 3. — Petersen: Eng. Grammatik. — Tysk for Realklassen. — Kaper: Kortfattet tysk Sproglære. — Munch: Revolutionen og Napoleon. — Møller: Samfundslære, sidste Udg. — Christensen: Østersø- og Vesterhavslændene. — Reumert: Erhvervsgeografi. — Sundorph: Fysik for Realkl. 1-2 — Balslev og Andersen: Zoologi for Realkl. — Balslev og Simonsen: Botanik for Realkl. — Friis-Petersen og Jessen: Realkl. Regnebog. — Jessen og Smith: Matematik og Regning f. Realkl. — Erlang: Logaritmetabeller m. m. Udg. B. — Lomholts Opgaver. — Jespersen og Stigaard: Fransk Læsebog for Begyndere.

Eksamen 1944.

Skriftlig Mellemskole- og Realeksamen 22.–28. Februar. — Optagelsesprøve 2.–3. Marts.

Realeksamen.

Tid	Fag	Lærer	Censor
1/3	Kl. 12 Geografi	Hr. Scheffmann	Hr. Kommunelærer J. Nygaard Petersen, København.
4/3	" 10 Naturhistorie	Hr. Hjeds	Hr. Skolebestyrer A. Frandsen, Ullerslev.
6/3	" 10 Fransk	Frk. Haug	Translatrice Frk. G. Harboe, Odense.
9/3	" 8 Tysk	Hr. Kirsten	Hr. Kommunelærer K. Matzat Andersen, Hellerup.
13/3	" 8 Engelsk	Hr. Taaning	Skolebestyrerinde Fru Gerda Møller, Odense.
16/3	" 8 Fysik	Hr. Hjeds	Hr. Lærer C. J. Rindorf.
20/3	" 10 Historie	Hr. Christensen	Hr. Kommunelærer Ejler Møller, Dalum.
22/3	" 8 Regn. & Matn	Hr. Nielsen	Hr. Viceinspektør L. K. Jensen, Varde.
25/3	" 10 Dansk	Hr. Scheffmann	Lærerinde Frk. Martiny, Odense.

Mellemskoleeksamen.

1/3	Kl. 8 Geografi	Hr. Nielsen	Hr. Kommunelærer J. Nygaard Petersen, København.
9/3	" 12 Tysk	Hr. Kirsten	Lærerinde Fru Hjeds.
13/3	" 12 Engelsk	Overlæreren	Skolebestyrerinde Fru Gerda Møller, Odense.
16/3	" 12 Regn. & Matn	Hr. Nielsen	Hr. Lærer C. J. Rindorf.
20/3	" 14 Historie	Frk. Bless	Hr. Kommunelærer Ejler Møller, Dalum.
25/3	" 14 Dansk	Fru Rindorf	Lærerinde Frk. Martiny, Odense.

Bedømmelse af fremlagte Arbejder.

Skrivning: Lærerinde Fru M. Rindorf.

Tegning: Hr. Lærer L. Taaning.

Haandgøring: Lærerinde Frk. E. Rasch.

Sløjd: Hr. Lærer L. Taaning.

Et Tilbud til Hjemmene.

Den 12. Januar vedtog Byraadet — efter enstemmig Indstilling fra Skolekommissionen — at indføre en rationel Tandlægeordning fra det nye Skoleaars Begyndelse. Den hidtil gældende Ordning, hvorefter Kommunen giver Tilskud til Behandlingen, naar Skolelægen henviser Børnene til Tandlæge, har haft gavnlig Indvirkning paa Børnenes Tandpleje, men er desværre ikke blevet udnyttet i tilstrækkelig Grad af Hjemmene, idet Henviisningerne ikke altid er blevet fulgt straks, hvorved Børnene er kommet under Behandling paa et for sent Tidspunkt. Som enhver véd, skal Tandplejen *begynde tidligt*, endnu inden der er sket Skade paa Mælketænderne, da Sygdom i disse bevisligt kan smitte de »blivende« Tænder. Naar Børnene kommer til Tandlæge i Tide, faar de desuden en praktisk talt smertefri Behandling, hvorved den saa udbredte Skræk for Tandlægestolen undgaas.

Byraadet har derfor nu bestemt, at der skal gives alle Hjem indenfor Skolens Distriktsomraade, som har Børn i Kommuneskolen, Tilbud om *gratis Tandpleje for disse Børn gennem 7 Aar*, nemlig fra Undervisningspligtens Indtræden til dens Ophør. Tilbudet omfatter dog kun de Børn, der begynder deres Skolegang 1. April i Aar eller senere. For de øvrige Elever gælder det hidtidige Rabatsystem fremdeles, saa længe de gaar i Skole her.

Det maa tilføjes, at Byraadet kan kræve, at bemidlede Hjem bidrager med indtil Halvdelen af Udgiften til deres Børns Tandpleje (hele Udgiften er 12 Kr. pr. Barn aarligt).

Efter den nye Ordning skal Eleverne i 1. Klasse *tilmeldes* (Blanketter vil blive sendt med dem hjem), og de tilmeldte vil da blive undersøgt, og om nødvendigt behandlet, to Gange aarligt paa Tandlægenes Privatkliniker; det sker i bestemte Formiddagstimer og kun paa Skoledage. Hvilken af Tandlægerne det enkelte Barn henvises til, afgøres ved Lodtrækning (hver Tandlæge sin Klasse), og den samme Tandlæge følges saa hele Skoletiden igennem.

Men — det er en Betingelse, at Børnene tilmeldes ved Begyndelsen af det første Skoleaar. Afslaar Hjemmet Skolens Tilbud, *mister Barnet Retten* til gratis Tandlægebehandling!

Alle Forældre bedes tænke alvorligt over, om de kan forsvare at sige nej til en Foranstaltning, der er af saa stor Betydning for Børnenes Sundhed og Velbefindende.

Aarsafslutningen.

Efter Skolekommissionens Bestemmelse bortfalder samtlige Aarsprøver, baade skriftlige og mundtlige, og de paagældende Dage anvendes til almindelig Undervisning.

Den 31. Marts møder Eleverne (dog ikke de udgaaende) til sædvanlig Tid og faar i Dagens Løb af Klasselæreren Besked om næste Skoleaar m. v.

Kl. 14 møder Børnene i de nye Førsteklasser (Privatskolens Lokaler) og den nye 1.E. (Missionshuset) samt den nye 4.F. (Biblioteket).

Kl. 19 holdes Afslutningsfest paa Tornøes Hotel. Hertil indbydes Skolens Myndigheder, Lærerpersonalet og øvrige Medarbejdere, de udgaaende Elever og deres Forældre samt Repræsentanter for forskellige Institutioner og Organisationer. Alle er iøvrigt velkomne, for saa vidt der er Plads i Salen.

Lørdag den 1. April er Fridag, og 3. April begynder det nye Skoleaar.

Kerteminde Borger- og Realskole, Marts 1944.

Aage H. Petersen.