



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Skolebyg



GL. HOLTE KOMMUNESKOLE

1./8. 1953—31./7. 1954

Formand for Søllerød kommunalbestyrelse:

Borgmester, professor A. Schneider.

Skoleudvalget:

Bankkasserer frk. Marie Jensen, Rundforbi, Nærum, formand.
Fuldmægtig Rosenørn, Solvej 15, Holte, næstformand.
Gartner H. P. Andersen, Sandbjergvej 91, Nyvang pr. Vedbæk.
Inspektør Ivar Hansen, Skolevej 14, Holte.
Konsulent A. Lund, V. Paradisvej 51, Holte.

Skolekommissionen:

Valgt af kommunalbestyrelsen:

Fuldmægtig Rosenørn, Solvej 15, Holte, formand.
Bankkasserer frk. Marie Jensen, Rundforbi, Nærum, næstform.
Værkfører P. Andersen, Hegnsvej 12, Nærum.
Inspektør Ivar Hansen, Skolevej 14, Holte.
Konsulent A. Lund, V. Paradisvej 51, Holte.
Fru Marianne Nielsen, Øverødvej 191, Holte.

Valgt blandt de af forældrekredsene indstillede:

Kasserer Knuth Parsager, Mariehøjvej 1, Gl. Holte.
Kartograf V. Rex-Olsen, Landsebakken 18, Holte.
Direktør A. Wassard Jørgensen, Bredland 14, Nærum.
Fabrikleder H. Bøye Larsen, Ø. Paradisvej 15, Holte.
Bankbestyrer Poul Pedersen, Frydenlundsvej 81, Skodsborg.

Formand for fælleslærerrådet:

Viceskoleinspektør P. Selbo, Rosenvej 2, Trørød pr. Vedbæk.

Formand for lærerrådet ved Gl. Holte skole:

Kommunelærer P. Thygesen, Mariehøjvej 7, Gl. Holte.

Stadsskoleinspektør Aksel Jensen, Gl. Holte:

Træffes som regel på skolens kontor hver skoledag kl. 13—14, undtagen lørdag. Telefon Trørød 281.
Træffes på rådhuset, Holte, mandag kl. 14,15—15,15 og torsdag kl. 16,15—17,15. Telefon Holte 1515, lokal 9.

Skolens ordning og område.

Skolen består af:

1. En 5-årig grundskole, hvorfra alle elever går over i en af de to mellemskoleafdelinger. Skoledistrikt: Gl. Holte, Skoleparken, Buskehøj, Trørød og Nyvang.
2. En eksamensfri mellemskole, som har 3 fortløbende klasser, hvor emneundervisning spiller en fremtrædende rolle. Den sidste klasse er frivillig for elever over den skolepligtige alder. Antallet af tilmeldte elever samt pladsforholdene på kommuneskolerne bliver hvert år afgørende for, hvor der skal oprettes 3. fm-klasser.
3. Eksamensmellemskolen, som er 4-årig og efterfølges af en 1-årig realklasse. Adgang til eksamensmellemskolen har elever fra Gl. Holte, Vedbæk og Øverød, når de har bestået den fastsatte optagelsesprøve. I realklassen optages elever, som har bestået mellemskoleeksamen, og som af skolen anses for egnede til at læse videre. Kravene til mellemskole- og realeksamen er de af undervisningsministeriet fastsatte.

Kalenderåret 1953.

Klasse- og elevtal den 31. december 1953:

Grundskolen	13	klasser	med	165	dreng	163	piger
Eksamensfri mellemskole	2	—	-	28	—	24	—
Eksamensmellemskolen	4	—	-	36	—	47	—
Realklassen	1	—	-	8	—	13	—
Tilsammen ... 20 klasser med 237 drenge 247 piger							

Forsømmelser:

På grund af sygdom	6184	(7874)	dage
Anden lovlig grund	543	(1327)	—
Uden lovlig grund	91	(109)	—
Tilsammen ... 6818 (9310) dage			

Paranteserne rummer tallene fra det foregående år, hvor forsømmelsernes antal var usædvanlig høje p. gr. af den langvarige børnelammelsesepidemi.

Antallet af ulovlige forsømmelser er dalet noget, men er endnu ret højt, hvorfor der er grund til at understrege, at ifølge skoleloven er *lovlig* grund til forsømmelse kun *elevens* sygdom, smitsom sygdom i hjemmet, dårligt vejr og ufremkommelige veje samt *forud* given tilladelse, hvorom skriftlig eller personlig henvendelse fra hjemmet så vidt muligt må ske dagen før med opgivelse af grunden, hvorfor eleven ønskes fritaget.

Angående bypladser bemærkes, at skoleloven forbyder anvendelse af skolepligtige børn til erhvervsmæssigt arbejde såvel i skoletiden som forud for skoledagens begyndelse.

Lokaleforhold og lærermangel.

Skoleåret slutter med 494 elever i 20 klasser, men det ny år begynder med 550 elever i 22 klasser, og det er givet, at elevtallet vil vokse betydeligt i årets løb, efterhånden som Skolepark II og husene på Egebækvej bliver færdige til indflytning.

Da skolen ikke har mere end 16 alm. klasselokaler, hvoraf 4 endda er under normal størrelse, kan der kun skaffes plads ved at lade 1. og 2. klasserne samt 3. og 4. klasserne benytte samme klasselokaler, og dette vil uvægerligt medføre, at flere klasser end hidtil får timer til kl. 15. Ligeledes medfører det en stærk forøgelse af antallet af vandretimer til forskellige lokaler, som bliver ledige, mens klasserne undervises i særlokalerne. Antallet af gymnastiktimer må nu nedskæres så stærkt, at intet hold får mere end 2 timer ugentlig, ja, 1. klasserne endda kun 1.

En lysning øjnes dog langt forude, idet ministeriet nu har givet materialebevilling til første etappe af den projekterede udvidelse, som ventes påbegyndt til september eller oktober; men da de ny klasselokaler næppe kan lages i brug før om 2 og gymnastiksalen først om 3 år, vil der indtil da blive store vanskeligheder at overvinde.

Lærermanglen mærkes stadig. Det har ikke alene knebet med at skaffe de fornødne sygevikarer i årets løb, men det har vist sig umuligt at besætte alle de nyoprettede embeder ved kommunens skolevæsen, hvorfor timerne til 3 embeder i det kommende skoleår må læses af det faste lærerpersonale som overtimer, heraf det ene ved Gl. Holte skole.

Skolepsykologens arbejde.

Skolepsykolog hr. Øhrstrøm beretter følgende om arbejdet i det svundne år:

Særundervisningen på skolen har omfattet 3 hjælpehold (30 elever) og 3 læsehold (25 såkaldte „ordblinde“ elever). — Ved skoleårets slutning er særundervisningen blevet ophævet for 15 elevs vedkommende, fordi de har gjort gode fremskridt eller skal ud af skolen.

Da de fleste forældre p. gr. af megen propaganda har en fornem-

melse af, hvad „ordblindhed“ er, vil jeg nøjes med at omtale hjælpeholdene.

Som navnet siger, ligger der en smuk tanke bagved: at *hjælpe* de elever, der er kommet bagefter i dansk og regning. Som regel er de fleste af eleverne sakkert bagud p. gr. af tung begavelse, og det gælder nu på holdene om at begynde på det standpunkt, hvor børnene har „fast grund“ under fødderne og så arbejde videre derfra.

Naturligvis arbejder eleverne ikke „i samme takt“, da de har forskellige forudsætninger, men det gør ikke noget, for det betyder som regel, at de er optaget af deres stof, fordi de beskæftiger sig med noget, de behersker. — Det er morsomt at se, hvor mange „uroer“ fra klasserne, der er „mønsterelever“ på holdene, fordi de føler, at de magter kravene.

Ind imellem de tunge elever har vi også nogle umodne børn, som rimeligvis havde klaret skolen bedre, hvis de havde ventet et år med at komme i 1. kl. Det er faktisk de sværeste elever at have på holdene, fordi deres umodenhed gør, at de ikke rigtig kan samle sig om arbejdet, men kigger, piller og vrider sig på stolene, foruden at læreren som regel må give dem speciel besked flere gange.

For at forhindre disse umodne i at komme for tidligt i skole, har man i år afholdt skolemodenhedsprøver, hvor mødeprocenten var fin (ca. 90 %). Der kan ikke alvorligt nok advares mod at sende børnene for tidligt i skole. Megen gråd, nerver i oprør hos hele familien ved lektielæsning og dårlig tilpasning ville kunne undgås, hvis vi først fik børnene i skole, når de var modne.

Skolemodenhedsprøver, udtagelse til særundervisning o. m. a. hører nu under skolepsykologen, der er rådgivende i disse forhold. — På Gl. Holte skole er der i de sidste 2 år blevet indstillet 38 elever til psykologisk undersøgelse. Heraf er de 26 undersøgt i dette skoleår. Disse undersøgelser omfatter: intelligensprøver, forskellige prøver til at påvise børnenes evne til ræsonneren og indsigt i små problemer, læseprøver samt standpunktsprøver i skriftlig dansk og regning. Desuden indhentes oplysninger fra skolen og skolelægen, og til slut kommer psykologen på hjemmebesøg for at tale med forældrene om børnenes problemer.

Under disse hjemmebesøg har jeg altid følt mig velkommen, og det har især slået mig, hvor velanskreven de forskellige hold er i denne forældrekræds. Det er mit håb, at vore forsøg med skolemodenhedsprøver vil blive lige så vel modtaget som holdundervisningen, og at forældre derigennem vil lade sig vejlede med hensyn til at sende børnene i skole på det rigtige tidspunkt.

Skolebespisning.

162 elever deltog i bespisningen og fik hver dag et måltid varm mad og et æble i tiden 1. november til 30. april.

De øvrige elever fik i samme tidsrum hver $\frac{1}{4}$ liter sødmælk daglig til deres medbragte frokost. 60.860 flasker blev tømte.

Tandpleje i skoleåret 1953—54.

Skoletandlægen har udført følgende behandlinger:

364 plomber i blivende tænder.

277 plomber i mælketænder.

187 udtrækninger.

53 tandrensninger.

3 nervebehandlinger.

80 andre behandlinger, heraf 47 lokalbedøvelser.

31 elever havde fejlfri tænder, og af 72 i 1. grundskoleklasser havde 47 ingen caries i de blivende tænder.

Behandlingen er gratis for eleverne, der undersøges grundigt een gang årlig, og hvis en elev får tandsmerter uden for den periode, da tandlægen arbejder på Gl. Holte skole, kan forældrene ved henvendelse til skolens leder få deres barn henvist til behandling på den skole, hvor tandlægen på daværende tidspunkt arbejder.

De allerfleste forældre forstår værdien af dette gode og lader deres børn behandle. Kun ganske få ønsker børnene fritaget; men er det først sket een gang, har de dermed frasagt sig retten til at få børnene behandlet i de følgende klasser.

Lægeundersøgelser i skoleåret 1953—54.

	Drenge	Piger
Antal undersøgte elever	252	260
Antal kontrolundersøgte	33	38
Antal henvist til læge	40	43
Ikke differivaccinerede 3. gang	31	35
Tuberkulinpositive	5	12
Calmettevacc. før skolegangens begyndelse	37	30
Calmettevacc. efter skolegangens begyndelse	184	180
Tuberkulinnegative	26	38
Antal, hvis højde/vægtforhold er over + 15 %	12	12
Antal, hvis højde/vægtforhold er under ÷ 15 %	4	4
Nykonstateret tuberkulose	2	0
Sukkersyge	1	0
Epilepsi	0	1
Følger efter børnelammelse	2	0
Fodvorter	4	6
Hjertelidelser	0	1
Asthma	2	6
Svære psykiske lidelser	1	0
Talelidelser	1	0
Synslidelser påvist hos øjenlæge	21	27
Nedsat hørelse	1	3
Usikker farvesans (12-årige)	5	0
Andre kroniske sygelige tilstande	10	5

Skolelægen har foretaget de obligatoriske undersøgelser på alle skolens elever; men da han ikke må behandle eleverne på skolen, er alle konstaterede lidelser henvist til behandling af hjemmenes egen læge. Urin- og blodprøver er foretaget på alle elever, hvor det skønnedes nødvendigt for at kunne konstatere eventuelle lidelser.

Alle elever er blevet tuberkulinprøvet, og alle tb-positive er røntgenundersøgt på tb-stationen i Lyngby. Alle negative elever er tilbudt calmettevaccination og er — med få undtagelser — blevet calmettevaccineret.

Farvesansprøve er foretaget på alle elever i mellemskoleafdelingerne.

Lærerpersonalet såvel som bespisnings- og rengøringspersonalet og andre ved skolen ansatte er tuberkulinkontrolleret og røntgenundersøgt i Lyngby i indeværende skoleår.

Svømning 1953.

Adgang til gratis svømmeundervisning i sommerferien har elever fra 3. grundskoleklasse og opefter. Det tilmeldte antal var denne gang større end tidligere og forsømmelserne færre; men der har desværre også været nogle af de tilmeldte elever, som hverken har givet møde eller sendt afbud. Det henstilles derfor til forældrene at drage omsorg for, at der tilgår svømmelærerne meddelelse, hvis elever bliver forhindret i at give møde.

At de fremmødte arbejdede godt, viser det store antal beståede prøver.

Til Vedbæk var anmeldt:

58 drenge (svømmelærer Søren Steen, København).

65 piger (svømmelærerinde fru Lehde Pedersen, Gentofte).

Heraf tog

1 dreng og 3 piger livredningsprøven,

3 drenge og 10 piger frisvømmerprøven,

7 drenge og 18 piger svømmerprøven.

Til Furesøen var anmeldt:

4 piger (svømmelærerinde fru Tornhøj, København).

Heraf tog

3 piger svømmerprøven.

Idræt.

I 1953 erhvervede skolens elever følgende antal idrætsmærker:

Drenge: 20 bronze,

10 sølv,

1 guld.

Piger: 14 bronze,

11 sølv,

7 guld,

3 sølv med emaille,

2 guld med emaille.

Dansk Skolescene.

131 elever fra realklassen og begge mellemskoleafdelinger var indmeldt. Befordringen skete som sædvanlig med lejede turistbiler, som optog og afsatte eleverne i nærheden af deres hjem. I alle biler var ledsagende lærere eller lærerinder.

Skolescenen opførte i år:

„Gulddåsen“, lystspil i 5 akter af C. Olufsen.

„Genboerne“, sangspil i 4 akter af C. Hostrup.

„Vores egen ø“, nyt skuespil af Leck Fischer.

Kontingentet for alle tre forestillinger var 7 kr., for søskende dog kun 6 kr. for hver. Bilen betalttes med 2 kr. pr. gang.

Skolekor og -orkester.

Hr. Finn Tofte har ledet skolekoret, hvori optages elever fra 4. grundskoleklasse og opefter. Der øves 1 time ugentlig efter skoletid, og undervisningen er gratis. Tilslutningen har været stor.

Orkestret har som tidligere været ledet af overlærer Holm, med hvem der træffes aftale angående violinundervisning.

Såvel orkester som skolekor har medvirket ved skolens fester.

Gratis ferierejser i sommeren 1954.

I år har 58 elever søgt og fået tildelt fribilletter, hvoraf een er leveret ubrugt tilbage.

Angående ferierejserne bedes bemærket:

- 1) at adgang til fribefordring på almindelige ferierejser har skole-søgende børn, der er hjemmehørende i Søllerød kommune. Afgørelse ang. tildelingen træffes af kommunalbestyrelsen.
- 2) at alene de indlagte særtog kan benyttes. I tilfælde af lægebekræftet sygdom kan dog dispenseres herfra ved henvendelse på Hovedbanegårdens kontor.
- 3) at der kun kan tilstås hvert barn een ferierejse om året. Der kan således ikke i det samme år tildeles et barn billet både til almindelig ferierejse og til ferierejse til sommerlejr.
- 4) at ubrugte billetter *skal* tilbageleveres til skolens inspektør straks efter sommerferien, da kommunen ellers kommer til at betale for dem.

Skolesparekassen.

I skoleåret 1953—54 har både fredag og lørdag været benyttet som „sparedage“, da de korte frikvarter om lørdagen ikke giver tilstrækkelig tid til at ordne mærkesalget.

Forældrene bedes indskærpe børnene, at penge og fyldte hefter skal afleveres til klasse- eller faglærer straks efter ankomsten til sko-

len; de må i alt fald ikke være i overtøjets lommer, når dette er anbragt i garderoben.

Der er i dette skoleår indsat 7541,65 kr. (1953: 7525,15 kr.). Der har i alt deltaget 312 elever i opsparingen.

Biblioteket.

Biblioteket har en bogbestand på 862 bind faglitteratur og 165 bind skønlitteratur. Bogbestanden kan deles i 3 grupper: 1) bøger tilhørende kommunebiblioteket, 2) bøger anskaffet af skolen og 3) lærerbiblioteket.

Arbejdet med katalogiseringen af bøgerne ordnes for alle 3 gruppers vedkommende af kommunebiblioteket, medens det daglige arbejde på skolen har været ledet af hr. Holm.

Bøgerne er ordnet efter decimalklassedelingsystemet, og af praktiske grunde står bøgerne fra alle 3 ovennævnte grupper samlet, så at det kun af kartoteket fremgår, hvor bøgerne hører til. Enkelte bøger er dog anbragt i faglokalerne og på lærerværelset.

Af nyanskaffelser i det forløbne år kan nævnes: Nogle skønlitterære bøger til oplæsningsbrug, og til 3. afdeling: Hjælpeskolen, Hvordan skal jeg undervise børn og voksne, Det danske sprogs historie I-III, Tegning på naturlig grundlag.

For finansåret 1954—55 er der på kommunens budget bevilget 800 kr. til lærerbibliotekerne ved kommunens skoler, og deraf er der tildelt Gl. Holte skole 160 kr. Et udvalg, bestående af hr. Kj. Larsen og hr. H. Holm indkøber bøgerne.

Udover de decimalklasseordnede bøger findes en del classesæt af bøger til brug ved undervisningen i religion, geografi, naturhistorie og historie samt til brug ved emneundervisningen i den eksamensfri mellemskole.

Gaver.

N.E.S.A. har tilsendt skolen 30 eksemplarer af hæftet „Elektricitet kan være farlig“.

Fra *skoleudvalget* har skolen modtaget 2 dejlige billeder til ophængning i skolen samt en båndoptager til brug ved undervisningen. Den udnyttes flittigt, og alle er meget glade for den.

A/S *Dansk Båndfilm* har tilsendt skolen følgende filmsbånd til undervisningsbrug:

Bankvirksomhed.
Danmarks folkestyre.
Konservesfabrikation.

Fra A/S *Dansk Esso* har skolen til undervisningsbrug modtaget et fint olieprøvesæt.

Skolen takker samtlige givere.

Indsamling.

På kongens fødselsdag sælges hvert år et lille mærke i anledning af „Barnets Dag“. Også i år var et antal store drenge og piger parat til at ofre deres fridag for som sælgere af mærket med det lille barnehovede at give deres bidrag til hjælp for trængende børn.

Der indkom kr. 572,24. Et smukt resultat, som såvel sælgere som købere skal have tak for.

Søllerød Sommerlejr.

Søllerød Sommerlejrforening sendte i 1953 254 børn på et 9 eller 10-dages ophold i foreningens sommerlejr, Søllerødlejren, på Sjællands Odde. Fra Gl. Holte skole deltog 74 børn.

I løbet af foråret bliver der på skolerne uddelt ansøgningsskemaer til børnene i kommunen. Alle børn fra 4. klasse og opefter kan søge om at komme med. I særlige tilfælde kan mindre børn komme med, hvis de har større søskende, der er optaget på samme hold. I de senere år har der været 5 hold på lejren. På ansøgningsskemaet kan børnene søge om hel eller delvis friplads, og de kan søge om at komme på det hold, der passer forældrene bedst. Prisen for et ophold er 30 kr. pr. barn. I nogle tilfælde har pladsforholdene gjort det nødvendigt at overflytte barnet til et andet hold end det ønskede. Et koloniudvalg, bestående af 4 lærere, gennemgår de indkomne ansøgninger og danner holdene. Ansøgningerne om hel eller delvis friplads gennemgås ligeledes. Barnets klasselærer, evt. skolelægen udtaler sig om barnets trang til et lejrhold.

Det er lærere og lærerinder i kommunen, der leder holdene. Forplejningen sørger „tanterne“ for. Al arbejdskraft er frivillig og ulønnet.

Til slut vil det være rimeligt at understrege, at Søllerød Sommerlejrforening er en privat institution. Bag den står en kreds af medlemmer, som ved deres medlemsbidrag muliggør driften af lejren. Endvidere giver kommunen et årligt tilskud.

Skoleidrætsdagen 1953.

Tirsdag den 8. september afholdtes Søllerød kommunes skoleidrætsstævne på Rudegård stadion i et efter årstiden ganske udmærket vejr. På slaget 10,00 marcherede de ca. 1200 børn fra kommunens seks skoler ind på stadion, og efter at skoleinspektør Rydam havde åbnet stævnet, og flaget var hejst, tog de mange konkurrencer deres begyndelse. Det var ikke med de største forventninger vi i år stillede op i femkampen, men efter en svag start, hvor vi en overgang lå helt nede på femtepladsen, begyndte vore elever at avancere, og det endte med, at de klatrede helt op i spidsen. Det var godt klaret. I grupperne 5—7 i atletik sejrede Holte gymnasium. I boldspil blev



der udkæmpet mange spændende kampe. I håndbold vandt vore piger, mens vore drenge blev slået af gymnasiet. Hvis vi skal nævne en særlig god præstation, må det blive de små 4.-klassers sejr i rundbold, en disciplin vi aldrig tidligere har gjort os bemærket i.

Stævnet var det 5. i rækken, og stillingen er for øjeblikket, at Nærumgårdskolen har vundet to gange og Gl. Holte skole tre gange.

Stævnet sluttede med, at viceborgmester, fuldmægtig Rosenørn foretog præmieuddelingen, og inspektør Theisen takkede de kommunale myndigheder, lærerne og alle de øvrige medvirkende.

Skolekomedien den 19., 20. og 21. februar.

Efter at skolen i flere år havde spillet eventyrkomedie, valgte man denne gang et stykke fra vor egen tids barske virkelighed, nemlig Estrid Ott's „De Pokkers Unger“.

Det foregår i besættelsestiden og viser de forhold, hvorunder børn og unge fra en københavnsk baggård vokser op. Det er et problemstykke, som viser, hvordan „ungerne“ finder på utuskestreger, fordi de hverken har plads til leg eller anden sund fritidsbeskæftigelse. Men det viser også, hvordan en fornuftig og børneglad vicevært ved indretning af et tarveligt hobbyrum kan lede børnenes virkelyst i en god retning. Der er altså en alvorlig undertone i stykket, men samtidig er det overmåde vittigt, fornøjeligt og spændende.

„Ungerne“ var eleverne fra II. fm. og III. em., og *alle* var med, idet en del af rollerne var dubleret. Stykkets særlige karakter kræ-



vede, at også nogle voksne medvirkede, hvorfor 6 af de unge lærere „gik til scenen“ for en kort tid, og samarbejdet var fortræffeligt. Det styrkede det kammeratlige forhold mellem lærere og elever og forøgede jubelen hos tilskuerne.

Med iver og glæde gik de små amatører op i deres roller, og under hr. Thygesens og hr. Toftes instruktion var opnået et fint samspil, såvel mellem børnene indbyrdes som mellem dem og de medvirkende lærere.

Hr. Sørensen var mester for de udmærkede kulisser, og alt det



øvrige, som stykket kræver: kaffevogn, plakatsøjle m. m., sørgede hr. Worsøe for under medvirken af forskellige lærere og elever. Sminkning udførtes som sædvanlig af lærerinderne.

Skønt stykket har 12 billeder, og spilletiden er fulde 2 timer, føltes tiden ikke lang, fordi både spillet og sceneforandringerne foregik så kvikt. For underholdning i pauserne sørgede hr. Holm og hans flinke musikanter.

Sidste scene foregik ved nattetid i ejendommens beskyttelsesrum under luftalarm, og da skolens ny båndoptager satte punktum for forestillingen med et ægte afvarslingssignal, bragede bifaldet mod de flinke aktører, og successen var dermed fastslået.

Der blev spillet 4 gange for fuldt hus, og skolen fik igen et over-skud til forbedring af scenen.

Elevfesten.

Den traditionelle fest for „skuespillerne“ og eleverne fra de ældste klasser var i år henlagt til lørdag den 6. marts og holdtes i den festligt smykkede gymnastiksal.

Første afdeling var en fornøjelig „Lørdagsmik“ med underholdning af forskellig art. Derefter serveredes sodavand og wienerbrød, og så gik dansen lystigt til kl. 11. En fest med god stemning og frisk humør.

SVEDALA—GL. HOLTE.

Efteråret 1953:

Den 26. september ankom 57 elever og 8 lærere fra Svedala til Holte station, hvor de danske værtsfolk stod parat for at modtage deres gæster. Det var syvende gang, de to skolers elever mødtes, så der var mange genkendende nik og „goddag igen“ til gamle kendinge, og så gik det afsted til indkvarteringsstederne. Lørdag aften var alle de svenske gæster og deres værtsfolk samlede i skolens smukt pynkede gymnastiksal, hvor lærerpersonalet sørgede for en munter underholdning.

Søndag fra kl. 10,00 til 14,00 afgjordes så det halvårige „mellemværende“ på Rundforbi stadion. I atletik var der mange jævnbyrdige kampe, kun i boldkast lå de danske elever en klasse over deres gæster. Drengenes fodbold og håndbold gik til Sverige, mens vore piger stadigvæk er ubesejrede i boldspil.

Slutresultatet blev en sejr til Gl. Holte på 121 points mod 111 til Svedala.

Efter stævnet var der tid til endnu et par timers ophold i de danske hjem, og kl. 17.00 var alle atter samlede på Holte station for at vinke farvel og på gensyn til vore svenske venner.

Foråret 1954:

Lørdag den 15. maj rejste ca. 50 elever og seks lærere fra Gl. Holte skole til Svedala for — for ottende gang — at mødes med deres sven-

ske venner. Da denne lørdag var en fridag, tog vi så tidligt afsted, at vi havde tid til et par timers rundtur i Malmø, inden „bussen“ holdt ved stationen for at køre os ud til venskabsbyen. Samme aften samledes alle de deltagende børn og for svenskerne vedkommende også forældrene til den traditionelle „hyggeaften“ i skolens smukt pyntede gymnastiksal. Der var som sædvanligt arrangeret mange morsomme konkurrencer, og en serie lysbilleder, som overlærer Holm havde medbragt, gjorde stor lykke, især nærbillederne af de idrætsinteresserede lærere og lærerinder.



Søndag form. kl. 9 begyndte idrætskonkurrencerne på byens stadion, og det blev snart klart for alle, at svenskerne denne gang var de stærkeste. De tog teten med det samme og holdt den, således at slutresultatet blev en forløbet svensk sejr med 122 points mod vore 110. Kun vore håndboldpiger lod sig ikke slå ud af stilen; de har vundet alle otte gange.

Begge skoler har nu hver 4 aktier i den smukke vandrepokal, så stævnet til efteråret, hvor den vil blive vundet til ejendom, vil sikkert blive en af de „store“ dage på Rundforbi stadion.

Forældremøder og forældredage.

Som det fremgår af dagbogen, har skolen atter i år holdt en række klasseforældremøder, og de har været godt besøgt.

Det glæder skolen, at et stigende antal forældre viser deres interesse for skolearbejdet ved at give møde, men endnu mangler der en del i, at alle hjem slutter op.

På møderne drøftes ikke blot arbejdsformerne og arbejdskravene, men også elevernes indstilling til arbejdet, deres evner og anlæg, deres adfærd m. m., og mange misforståelser bliver rettet.

Jo nærmere kontakten mellem forældre og lærere bliver, desto større mulighed får både hjem og skole for at vurdere børnene rigtigt, for at forstå deres vanskeligheder, rette deres fejl og hjælpe dem til en sund og rolig udvikling. Derfor opfordres alle hjem til at lade sig repræsentere ved forældremøderne.

Forældredagene den første skoledag i hver måned er også et led i bestræbelserne for at udvikle og styrke forbindelsen mellem hjem og skole, og de forældre, som har mulighed for det, opfordres derfor til at komme og overvære undervisningen og tale med lærerne.

Erhvervsvejledning.

Gennem en årrække har skolen ydet de elever, som skal udskrives, vejledning til valg af erhverv, dels ved brug af skolens erhvervskartotek, dels ved aflytning af skoleradio samt ved besøg i forskellige virksomheder i forbindelse med emneundervisningen.

Efter at loven af 31. marts 1953 om erhvervsvejledning er udsendt, har skolen udbygget dette arbejde ved hjælp af forskellige pjecer om erhverv samt ved afholdelse af et aftenmøde for eleverne og deres forældre. Her talte erhvervsvejleder Søgård Jørgensen og gav en række gode oplysninger. Desværre var antallet af fremmødte kun ringe, men forhåbentlig vil interessen hos forældrene vokse i de kommende år, hvor vanskelighederne med at skaffe de rigtige lærepladser til de unge vil øges stærkt på grund af de børnerige årgange.

En uge efter ovennævnte møde aflagde hr. Søgård Jørgensen besøg i II. fm., hvor han gennem 2 timers samtale med eleverne søgte at vejlede dem ud fra deres svar på et spørgeskema, som de forud havde udfyldt.

Farvel.

Den 30. november tog skolen afsked med overlærer Max Nielsen, som fra 1. december var udnævnt til skoleinspektør i Grindsted. Mens alle var samlet i gymnastiksalen, udtalte skolens inspektør bl. a. følgende:

Den 12. aug. 1941 begyndte Deres lærergerning i Gl. Holte skole, og vi blev hurtigt klar over, at vi i Dem havde fået en arbejdskraft af rang. En samvittighedsfuld og dygtig lærer med usædvanlig energi og arbejdsvilje. En lærer, som krævede meget af sine elever, men endnu mere af sig selv i forståelse af eksemplets dragende magt. Fasthed, venlighed og hjælpsomhed har præget Deres redelige færd, der

altid har været åben og uden svig. Når hertil kommer den dybe alvor, det fine lune og den festlige humor, som så smukt forenes i Deres sind, ja, så er det ikke underligt, at vi vil komme til at savne Dem, såvel i hverdagens gerning som til vore fester og udflugter, hvor De altid drog et stort læs.

Jeg ved ikke, om De har noget valgsprog, men skulle jeg forme det ud fra Deres indsats her, ville det lyde: „Alt for børnene, alt for skolen“.

Såvel Deres faglige dygtighed som Deres rige menneskelige egenskaber gør Dem vel egnet til skoleleder, og jeg lykønsker Grindsted til det valg, man har gjort, og håber, at man vil give Dem gode arbejdsår.

Det er med vemod, vi siger farvel til Dem, men også med inderlig tak for trofast arbejde, for venskab og arbejdsfællesskab uden mislyk gennem mere end 12 år. Vi håber, at De må opleve mange lykkelige og gode år, rige på arbejdsglæde, i Deres ny stilling, og med ønsket om alt godt for Dem og Deres familie siger vi hjertelig til lykke og tak for årene, som svandt.

Efter et kraftigt leve for den ny skoleinspektør blev skolens håndoptager sat i gang, og man hørte nu, hvordan realklassens elever tog afsked med deres afholdte lærer. I fællesskab havde eleverne digtet en minderig afskedssang, som de havde indsunget på et stålbånd, der efter afspilningen blev overrakt Max Nielsen til erindring. Vi må så håbe, at Grindsted skole også får håndoptager, så han kan genopfriske afskedssangen, når tankerne søger tilbage til Gl. Holte skole. Fra de øvrige klasser modtog han gaver af forskellig art.

Så talte Max Nielsen til eleverne. Han takkede først for den megen opmærksomhed, der vistest ham nu ved bortrejsen i form af gaver, blomster og breve, dernæst for alle de gode minder, han havde om samværet med eleverne, både i timerne, ved festlige lejligheder og på udflugter med dem. I sit arbejde havde han ikke alene taget sigte på at give eleverne kundskaber, men også søgt at styrke sammenholdet imellem dem. Også efter udgangen af skolen havde han haft forbindelse med sine elever, dels gennem en vandrende klassebog, dels ved fornøjelige sammenkomster og weekendture, og han anbefalede de nuværende elever at fortsætte på samme måde.

Derefter samledes lærerpersonalet med hr. og fru Nielsen til en lille afskedsfest på lærerværelset, hvor lærerrådets formand, hr. Thygesen, takkede Max Nielsen for godt samarbejde, og med de bedste ønsker for fremtiden overrakte han lærernes erindringsgave, et stort billede.

Til slut takkede Max Nielsen for alt godt i de 12 lykkelige arbejdsår, han havde haft i Gl. Holte skole, og så drog den ny skoleinspektør til sit jyske virkefelt.

Skolens personale den 1/8 1954.

Stadsskoleinspektør: ansat her ansat i nuv. still.
 Hr. Aksel Jensen 1/8 1933 1/1 1951

Viceinspektører:

Hr. Poul Selbo 1/6 1934 1/8 1952
 Hr. Sigurd Øhrstrøm, skolepsykolog 1/8 1953 1/8 1953

Overlærere:

Hr. Kjeld Larsen 1/7 1937 1/7 1947
 Frk. Harriet Rydahl 1/4 1928 1/3 1951
 Frk. Tora Rasmussen 1/4 1939 1/8 1951
 Hr. Hans Holm 1/12 1944 1/8 1951
 Frk. Valborg Rasmussen 1/4 1938 1/8 1953
 Fru Ane Schrøder 1/5 1949 1/8 1954

Faste lærere og lærerinder:

Fru Else Jørgensen 1/4 1948 1/8 1948
 Fru Else Willadsen 1/4 1948 1/2 1950
 Hr. Erik Worsøe 1/11 1948 1/9 1950
 Hr. Peder Thygesen 1/6 1949 1/6 1949
 Frk. Rigmor Christophersen 1/4 1950 1/4 1950
 Fru Else Nielsen 1/6 1951 1/6 1953
 Hr. Freddy Pedersen 1/12 1951 1/8 1952
 Fru Birthe Bak-Hansen 1/8 1952 1/8 1953
 Hr. Anders Sørensen 1/3 1953 1/3 1953
 Hr. Finn Tofte 1/4 1953 1/4 1953
 Hr. P. Guldhammer 1/4 1954 1/4 1954
 Hr. Georg Berggreen 1/8 1954 1/8 1954

Timelærerinde:

Fru Ahrentzen 1/8 1953

Skolelandlæge:

Hr. C. F. Mering, ansat 1/4 1923.

Skolelæge:

Hr. Vidar Jacobsen, ansat 1/6 1945.

Skolesundhedsplejerske:

Frk. Emmy Johanne Dybvig, ansat 10/4 1946.

Skolebetjent:

Hr. V. Seidenfaden, ansat 1/1 1931.

Årskursus på Statens Lærerhøjskole i skoleåret 1953—54:

Hr. Finn Tofte: Sang og musik.

Hr. Jørgen Nielsen: Zoologi.

Andre kursus:

Hr. Finn Tofte: Svensk.

Hr. Anders Sørensen: 3. tegnekursus.

Fru Else Nielsen: Kursus i undervisning af ordblinde.

Frk. Harriet Rydahl: Nationalmuseets kursus i historie.

Frk. Valborg Rasmussen: Nationalmuseets kursus i historie.

Frk. Tora Rasmussen: Nationalmuseets kursus i historie.

Dagbogen.

12. august begyndte det ny skoleår. Efter fælles morgensang mindedes skoleinspektøren den lille Birgit Jensen fra 2. a, der i sommerferien var omkommet ved et ulykkestilfælde.

Derefter bød inspektøren alle velkommen med ønsket om et roligt og frugtbringende arbejdsår præget af gensidig tillid mellem elever og lærere og mellem hjem og skole. Et særligt velkommen lød til de nye elever og til de nyansatte lærere: skolepsykolog hr. Sigurd Øhrstrøm og timelærerinde fru Grethe Ahrentzen. Derpå gled flaget op som tegn på, at skolen atter var befolket.

15. august fyldte skolen 30 år. Dagen blev indledet med fælles morgensang ved flaget, hvorefter skoleinspektøren talte, og han sluttede med ønsket om, at den hårdt tiltrængte udvidelse, som myndighederne har drøftet gennem mange år, måtte blive virkelighed inden næste fødselsdag.

Derpå gik de yngste klasser til gymnastiksalen, hvor de så den udmærkede film „Tak for sidst“, mens de ældste klasser sammen med deres lærere tumlede sig i munter leg på sportsplads og legeplads. Til sidst vistest filmen for disse klasser, og dermed sluttede dagen.

22. og 23. august var eleverne fra den gamle IV. emb (såvel de udskrevne som dem, der nu går i realklassen) med deres tidligere klasse-lærer hr. Max Nielsen og den faste vikar frk. Markussen på weekendtur til „Uglehytten“ ved Fredensborg.

23. august mindedes elever fra III. em. deres klassekammerat Bjarne Jensen ved at lægge blomster på hans grav på Vedbæk kirkegård i anledning af årsdagen for hans død.

27. august havde grundskolens elever deres årlige udflugt i lejede turistbiler. 4. og 5. klasserne så Danmarksakvariet og legede derefter på den skønne plads ved Øresund i herligt sommervejr. Eleverne fra de tre yngste klassetrin var som sædvanlig i Zoologisk Have, hvor de med stor interesse betragtede de mange dyr.

28. august kl. 8 samledes lærere og lærerinder med eleverne fra realklassen og begge mellemskoleafdelinger ved bådelejet i Holte. Det var en munter forsamling medførende frugtindgydende bannere og plakater og iført særprægede klædningsstykker og med ansigter, der „strålede“ af et utal røde og sorte streger.

„Piraterne“ entrede en båd, „Sørøverne“ en anden, og under hurra-råb stak man til søs. I Furesøen skiltes bådene, den ene satte kurs mod Frederiksdal, den anden mod Fiskebæk, hvorfra „Farumekspressen“ bragte „Sørøverne“ til Hareskoven. De to hold udkæmpede derefter en fornøjelig orienterings- og kampleg i skovterrænet. Til sidst samledes alle i Frederiksdal til hjemfarten på de skønne søer.

5. og 6. september havde eleverne i III. em. weekendtur til „Ugle-

hytten“ ved Fredensborg under ledelse af deres klasselærer hr. Max Nielsen og fru Esther Nielsen. Turen foregik pr. cykel i strålende septembervejr. Flere af forældrene støttede budgettet ved at medgive deres børn kager og frugt til fælles bedste.

8. september deltog 80 drenge og 90 piger i skoleidrætsstævnet på Rudegård stadion.

20. september var eleverne fra IV. em. på søndagsudflugt med deres klasselærer, hr. Kjeld Larsen. Turen foregik pr. cykel, først til Hillerød med besøg på Frederiksborg slot, derefter over Esrom til Helsingør med besøg på Kronborg.

26. og 27. september havde skolen besøg af lærere og elever fra Svedala.

3. oktober besøgte elever fra realklassen og IV. em. Danmarks tekniske højskole sammen med deres fysiklærer, hr. Max Nielsen. Under ledelse af en stedkendt fører fik eleverne i løbet af 2½ time mange interessante ting at se såvel på den gamle som den ny læreanstalt.

12. oktober besøgte eleverne fra I. fm. Nationalmuseets I. afdeling sammen med deres klasselærer, hr. Freddy Pedersen.

19. til 22. oktober, de 4 første dage af efterårsferien, tilbragte eleverne fra II. em. i Søllerød sommerlejr under ledelse af deres klasselærer, hr. Toft.

22. oktober deltog 8 elever fra II. fm. i en af Nationalmuseets kulturhistoriske udflugter i efterårsferien. Turen foregik pr. bus under kyndig vejledning fra museet, og eleverne syntes, den var interessant og meget belærende. Prisen pr. deltager var 5 kr.

26. oktober, første skoledag efter efterårsferien, omtalte lærerne for de ældste klasser FN-dagen 24. oktober, og ud fra det tilsendte materiale blev der redegjort for FN's verdensomspændende arbejde.

12. november: Klasseforældremøde for 5. klasserne og I. fm.

16. november: Klasseforældremøde for 1. a, 1. b, 2. b og 3. c.

19. november: Klasseforældremøde for 3. b, 4. a og 4. b.

23. november havde skolen en meget interessant forevisning fra Nationalmuseet. Først viste museets folk den smukke farvefilm „Fra jordhytte til glashus“. En særdeles instruktiv film, som lod os opleve kulturudviklingen fra stenalderfolkets primitive bolig og daglige færd frem gennem jernalder, vikingetid og renæssance til vor egen tid med arkitekternes sidste skrig „glashuset“ med alle tekniske finesser.

Til slut vistes en række af de ejendommelige dragter, som bæres af muhammedanerne fra Sudan til Himalaya. De blev frembåret af levende modeller — nogle af skolens elever — og netop derved fik man det rette indtryk af dragternes særpræg.

Såvel filmen som dragtfremvisningen var ledsaget af et fint, belærende foredrag.

Forevisningen overværedes af eleverne fra 5. klasserne, begge mellemkoleafdelinger og realklassen og gav dem en oplevelse, som sent vil glemmes.

Man må håbe, at Nationalmuseet vil fortsætte med på denne måde at „komme ud til folket“ med nogle af de skatte, det rummer, og at skoleudvalget ligesom denne gang vil afholde udgifterne. Det var en fin og lærerig undervisning, som skolen siger tak for.

26. november: Klasseforældremøde for 1. c, 2. a, 2. c og 3. a.

30. november holdt skolen afskedsfest for hr. Max Nielsen, som var udnævnt til skoleinspektør i Grindsted fra 1. december.

7. december: Skolescenen.

8. december var eleverne fra II. fm. med deres klasselærer, hr. Thygesen, på besøg på Holtegård, hvor forpagter Tølbøll viste dem gårdens indretning, besætning, redskaber m. m. og fortalte om gårdens drift, så de fik indtryk af moderne dansk landbrug.

10. december: Klasseforældremøde for II. fm.

18. december drog eleverne fra I. og II. fm. med deres klasselærere og inspektøren til Kohaveskoven for at udvælge og fælde det store juletræ, som derefter til den traditionelle sang blev båret hjem til skolen, hvor det med forventningsfulde blikke blev modtaget af de hjemmeværende elever.

21. december uddeltes 45 svømmemærker samt idrætsmærker og diplomer til 68 elever.

22. december sluttede skolen det gamle år med en smuk julefest.

Efter at klasselærerne havde haft en times samvær med deres elever i de festligt smykkede klasselokaler, samledes først de store og senere de små elever i gymnastiksalen, hvor træet stod tændt. Her spillede orkestret, og i fællesskab sang man nogle af vore dejlige julesalmer. Derefter sang skolekoret, og så opførte eleverne fra II. em. H. Vilstrups stemningsfulde krybbespil.

18. januar var eleverne fra II. fm. med deres klasselærer, hr. Thygesen, i Helsingør. Først besøgte de skibsværftet, hvor de fik lejlighed til at se både skibsbygningen, støberiet, pladesmedien, grovsmedien, maskinbygningshallen og hallen med drejebænkene. Derefter gik de til Wiibroes Bryggeri, hvor hele virksomheden blev forevist for dem, og der serveredes en sodavand til frokosten.

23. januar besøgte eleverne fra I. em. Zoologisk Museum under ledelse af deres naturhistorielærer hr. Jørgen Nielsen.

19., 20. og 21. februar spillede skolekomedien.

6. marts holdtes elevfest.

19. marts: Skolescenen.

22. marts besøgte eleverne fra II. fm. under ledelse af deres klasselærer hr. Thygesen Rådvad Knivfabrik, hvor alle afdelinger blev forevist.

5. april tiltrådte lærer Gulddammer sit embede her, og mens alle var samlet, bød skoleinspektøren ham velkommen.

6. april: Skolescenen.

9. april samledes alle til fælles morgensang ved flaget, som sattes på halv stang, efter at skoleinspektøren havde holdt en kort mindetale. Kl. 12 var der 2 minutters stilhed i klasserne, og derefter gled flaget til tops.

3. maj var hr. Thygesen med eleverne fra II. fm. på besøg i Ravnholm Fabrikkerne.

5. maj samledes alle til morgensang ved flaget, som blev hejst efter skoleinspektørens mindetale. Kl. 12 sluttede undervisningen.

13. maj holdtes forældremøde med erhvervsvejledning.

15. og 16. maj fandt besøget i Svedala sted.

17. maj, Norges nationaldag, mindedes som sædvanlig ved flaget.

20. maj havde erhvervsvejleder Søgård Jørgensen 2 timers samtale med eleverne i II. fm.

26. maj cyklede eleverne fra I. fm. med deres klasselærer hr. Pedersen til Jagt- og Skovbrugsmuseet i Hørsholm.

28. maj var eleverne fra II. fm. med deres klasselærer hr. Thygesen på besøg i Holte bogtrykkeri, hvor de så maskinerne i virksomhed og fik oplysning om både sætterens og trykkerens arbejde.

31. maj var eleverne fra 5. b på cykeltur til Frilandsmuseet i Lyngby under ledelse af deres klasselærerinde fru Jørgensen og deres historielærer hr. Øhrstrøm.

6. juni, Sveriges nationaldag, mindedes ved flaget.

14. juni var hr. Thygesen med eleverne fra II. fm. på rundtur i Kastrup Lufthavn, hvor foreviseren gav dem et godt indtryk af lufttrafikkens store betydning i vor tid.

15. juni samledes alle til fælles morgensang ved flaget, som hejstes efter skoleinspektørens tale.

17. juni, 10-årsdagen for Islands selvstændighed, mindedes ved tale, sang og flaghejsning.

18. og 19. juni var der årsprøve for eleverne i grundskolen og den eksamensfri mellemskole.

Fra morgenstunden vajede flaget, og efter fælles morgensang i det fri bød skoleinspektøren de mange forældre velkommen.

Den sidste dag sluttede med en smuk fest i den pyntede gymnastiksal. Da alle var placeret, blev fanerne ført ind, og efter at orkestret og skolekoret havde givet en prøve på, hvad de formår, talte inspektøren til de elever, som forlod skolen.

Derefter uddeltes eksamensbeviserne samt bogpræmier for flid og god opførsel. Foruden bøgerne fra skoleudvalget var der to fra anonyme givere. De tildeltes følgende:

Else Berthelsen, II. fm.
Lis Munkholm Pedersen, II. fm.
Kurt Rasmussen, II. fm.
Birthe Christensen, IV. em.
Carli Christensen, realkl.
Jane Husted, realkl.
Ingrid Jensen, realkl.
Flemming Simonsen, realkl.

Fra *Rådvald Knivfabrik* havde skolen modtaget 2 smukke æsker med knive til de elever i II. fm., som havde skrevet de bedste stile om klassens besøg i virksomheden. De tilfaldt Birgit Nielsen og Kurt Rasmussen. Skolen takker for denne opmuntrende gestus.

Til sidst talte skoleudvalgets formand, bankkasserer frk. Marie Jensen, til eleverne og takkede lærerpersonalet for årets arbejde.

Under sang blev fanerne ført ud, og dermed sluttede årsprøven.

Om aftenen var udstillingerne åbne fra kl. 19 til 21, og besøget var stort. Efter at orkestret og skolekoret havde underholdt i gymnastiksalen, vandrede de mange besøgende til de forskellige lokaler, som rummede elevarbejderne, der vakte fortjent beundring.

21. juni var de udskrevne elever med deres forældre af lærerpersonalet indbudt til afskedsfest i gymnastiksalen, og over 100 havde efterkommet indbydelsen.

Efter en morsom tipskonkurrence serveredes kaffen, hvorefter man fortsatte med sang og forskellig underholdning, bl. a. foreviste hr.

Holm og hr. Jørgen Nielsen en række smukke lysbilleder fra skolens festdage i det forløbne år.

Hr. forvalter Perch Nielsen og hr. kasserer Knuth Parsager bragte i deres tale forældrenes tak til lærerpersonalet for dets udmærkede arbejde — trods vanskelige pladsforhold og lærermangel — samt for den gode ånd og tone, der råder på skolen. Flemming Simonsen takkede på realklassens vegne for alt, hvad skolen havde givet sine elever.

Efter at de udgåede elever havde sunget afskedssangen til skolen, talte inspektøren. Han takkede bl. a. forældrene for forståelse og godt samarbejde og eleverne for venlige smil og dejlige timer og ønskede dem alt godt på deres videre færd gennem livet. Samværet sluttede med „Altid frejdig“.

23. juni sluttedes skoleåret med fællessang og gensidige ønsker om god sommerferie. Samtidig tog skolen afsked med hr. Jørgen Nielsen, der har fået tilbudt en nyoprettet stilling som rejsende konsulent for „Rådet for større Færdselssikkerhed“. Ved et glas vin på lærerværelset overrakte lærerrådets formand, hr. Thygesen, ham en smuk bog fra lærerkollegiet, og hr. Jørgen Nielsen takkede for de gode år, han havde tilbragt i Gl. Holte skole.

Umiddelbart efter drog hr. Kjeld Larsen og frk. Tora Rasmussen med elever fra IV. em. på en uges rejse til Norge: Oslo, Kongsberg, Rjukan, Dalen og Skien.

Dimittender 1954.

Realeksamen:

Andersen, Henning, Skodsborg.
Bergen, Alice, Gl. Holte.
Christensen, Carli, Øverød.
Housted, Jane, Holte.
Jensen, Anne Lise Bruhn, Trørød.
Jensen, Grethe, Nærum.
Jensen, Ingrid, Nærum.
Jensen, Kurt, Gl. Holte.
Larsen, Bent Wagner, Nærum.
Mikkelsen, Lauritz, Nærum.
Nielsen, Ib, Øverød.
Nielsen, Kirsten, Gl. Holte.
Nielsen, Klaus Perch, Trørød.
Olsen, Evelyn, Gl. Holte.
Post, Lilian, Søllerød.
Poulsen, Edith Opstrup, Nærum.
Rønnow, Eiler, Vedbæk.
Selbo, Marianne, Trørød.
Simonsen, Flemming, Skodsborg.
Sondrup, Ulla, Nærum.
Wagner, Amy, Nærum.

1	bestod	med	ug ⁺
5	"	"	mg ⁺
7	"	"	mg ⁺
4	"	"	mg ⁺
3	"	"	g ⁺
1	"	"	g

Mellemskoleeksamen:

Andersen, Alice, Vedbæk.
Christensen, Birthe, Øverød.
Hancke, Jens Ole, Søllerød.
Jalving, Leif, Nærum.
Jensen, Poul Mølbach, Gl. Holte.
Larsen, Gunnar, Gl. Holte.
Palskov, Kirsten, Gl. Holte.
Pedersen, Kaj, Høje Sandbjerg.
Sørensen, Annie Schmidt, Vedbæk.
Widunok, Helena, Trørød.
Østergaard, Inge Lise, Søllerød.

1	bestod	med	ug ⁺
4	"	"	mg ⁺
2	"	"	mg ⁺
4	"	"	g ⁺

HOLTE BOGHANDEL
HOLGER NORTOFT - BOGTRYKKERI