



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Skoleproy



GL. HOLTE KOMMUNESKOLE

1./8. 1954—31./7. 1955

Formand for Søllerød kommunalbestyrelse:

Borgmester, professor A. Schneider.

Skoleudvalget:

Bankkasserer frk. Marie Jensen, Rundforbi, Nærum, formand.
Fuldmægtig Rosenørn, Solvej 15, Holte, næstformand.
Gartner H. P. Andersen, Sandbjergvej 91, Nyvang pr. Vedbæk.
Inspektør Ivar Hansen, Skolevej 14, Holte.
Konsulent A. Lund, V. Paradisvej 51, Holte.

Skolekommissionen:

Valgt af kommunalbestyrelsen:

Fuldmægtig Rosenørn, Solvej 15, Holte, formand.
Bankkasserer frk. Marie Jensen, Rundforbi, Nærum, næstformand.
Værkfører P. Andersen, Hegnsvej 12, Nærum.
Inspektør Ivar Hansen, Skolevej 14, Holte.
Konsulent A. Lund, V. Paradisvej 51, Holte.
Fru Marianne Nielsen, Øverødvej 191, Holte.

Valgt blandt de af forældrekredsene indstillede:

Kasserer Knuth Parsager, Mariehøjvej 1, Gl. Holte.
Kartograf V. Rex-Olsen, Landsebakken 18, Holte.
Direktør A. Wassard Jørgensen, Bredland 14, Nærum.
Fabrikleder H. Bøye Larsen, Ø. Paradisvej 15, Holte.
Bankbestyrer Poul Pedersen, Frydenlundsvej 81, Skodsborg.

Formand for fælleslærerrådet:

Viceskoleinspektør P. Selbo, Rosenvej 2, Trørød pr. Vedbæk.

Formand for lærerrådet ved Gl. Holte skole:

Overlærer H. Holm, Rønnebærvej 18 B, Holte.

Stadsskoleinspektør Aksel Jensen, Gl. Holte:

Træffes som regel på skolens kontor hver skoledag kl. 13—14, undtagen lørdag. Telefon Trørød 281.

Træffes på rådhuset, Holte, mandag kl. 14,15—15,15 og torsdag kl. 16,15—17,15. Telefon Holte 1515, lokal 9.

Skolens ordning og område.

Skolen består af:

1. En 5-årig grundskole, hvorfra alle elever går over i en af de to mellemskoleafdelinger. Skoledistrikt: Gl. Holte, Skolepark I og Kohavevej til og med Ellegårdsvej.
2. En eksamensfri mellemskole, som har 3 fortløbende klasser, hvor emneundervisning spiller en fremtrædende rolle. Den sidste klasse er frivillig for elever over den skolepligtige alder. Antallet af tilmeldte elever samt pladsforholdene på kommuneskolerne bliver hvert år afgørende for, hvor der skal oprettes 3. fm-klasser.
3. Eksamensmellemskolen, som er 4-årig og efterfølges af en 1-årig realklasse. Adgang til eksamensmellemskolen har elever fra Gl. Holte, Vedbæk og Øverød, når de har bestået den fastsatte optagelsesprøve. I realklassen optages elever, som har bestået mellem-skoleeksamen, og som af skolen anses for egnede til at læse videre. Kravene til mellemskole- og realeksamen er de af undervisningsministeriet fastsatte.

Kalenderåret 1954.

Klasse- og elevtal den 31. december 1954:

Grundskolen	14	klasser med	174	dreng	187	piger
Eksamensfri mellemskole	2	—	—	37	—	23
Eksamensmellemskolen	5	—	—	51	—	72
Realklassen	1	—	—	4	—	4
<hr/>						
Tilsammen ...	22	klasser med	266	dreng	286	piger

Forsømmelser:

På grund af sygdom	6811	(6184)	dage
Anden lovlig grund	498	(543)	—
Uden lovlig grund	45	(91)	—
<hr/>			
Tilsammen ...	7354	(6818)	dage

Paranteserne rummer tallene fra det foregående år. Det er glædeligt at se, at antallet af ulovlige forsømmelser i det forløbne skoleår er halveret; men målet må være helt at undgå disse forsømmelser. Det gentages derfor, at ifølge skoleloven er *lovlig* grund til forsømmelse

kun *elevens* sygdom, smitsom sygdom i hjemmet, dårligt vejr og ufremkommelige veje samt *forud* given tilladelse, hvorom skriftlig eller personlig henvendelse fra hjemmet så vidt muligt må ske dagen før med opgivelse af grunden, hvorfor eleven ønskes fritaget.

Angående bypladser bemærkes, at skoleloven forbyder anvendelse af skolepligtige børn til erhvervsmæssigt arbejde såvel i skoletiden som forud for skoledagens begyndelse.

Lokaleforhold og lærermangel.

Den udvidelse af Gl. Holte skole, som i fjor blev vedtaget af kommunalbestyrelsen, og hvortil ministeriet havde givet første materialebevilling, blev i sidste øjeblik droppet til fordel for opførelsen af en ny skole over for Rundforbi stadion.

Her påbegyndtes jordarbejdet den 29. april, og da byggeriet er utraditionelt, skal det kunne udføres i rekordtempo. Det var oprindeligt lovet, at 6 klasselokaler skulle stå færdige til at modtage eleverne den 12. august; men forskellige forhold har forsinket arbejdet, så man nu regner med, at de ikke kan tages i brug før engang i oktober. Gymnastiksal, særlokaler m. m. bliver først færdig senere.

Da udnævnelsen af inspektør for den ny skole heller ikke kan foreligge, til skoleåret begynder, har skolekommissionen konstitueret viceinspektør Selbo i embedet fra 1. august. Samtidig er overlærer Holm konstitueret som viceinspektør i stedet for hr. Selbo.

Rundforbiskolen skal aflaste Gl. Holte skole, idet den skal tage eleverne fra Nyvang, Trørød, Skolepark II, Lendemosevej og Egebækvej. Den starter med ca. 150 elever fordelt i 6 klasser fra 1. til 6. klassetrin. Indtil indflytning i Rundforbiskolen kan finde sted, må de imidlertid tage til takke med nogle kælderlokaler i Gl. Holte skole samt udnytte de ledige lokaler efter kl. 14; men fuldt timetal vil de ingenlunde kunne få.

Efter denne åreladning begynder Gl. Holte skole det ny skoleår med ca. 500 elever i 19 klasser; men da skolen stadig kun har 16 klasselokaler, må 1. og 2. klasserne samt den ene 3. og 4. klasse fortsat benytte samme klasselokaler, hvilket medfører timer til kl. 15 samt fremdeles mange vandretimer. Endvidere må et stort antal gymnastiktimer stadig annulleres, fordi der kun er een gymnastiksal ved skolen.

Lokalemanglen er derfor ingenlunde afhjulpet med opførelsen af Rundforbiskolen; men kommunalbestyrelsen har også vedtaget at bygge to nye gymnastiksale ved Gl. Holte skole og indrette den gamle til to klasselokaler samt foretage visse forandringer, som vil forbedre forholdene. Vi håber inderligt, at ministeriet vil forstå nødvendigheden heraf og give den fornødne materialebevilling.

Da NESA har trukket nye stærkstrømsledninger tværs over skolens sportsplads og derved ødelagt denne, er der til midlertidig erstatning indhegnet et areal af Holtegårds jord nord for Kohavevej til brug for skolen, indtil den ny sportsplads, som skal anlægges vest og syd for skolen, bliver færdig til brug.

Læremanglen er stadig følelig, og i hele det sidste skoleår har timerne fra et ubesat lærerembede været læst som overtimer af skolens faste lærerpersonale. Desuden har et embede, som blev ledigt den 1. januar, på grund af manglende ansøgere været besørget ved vikar.

Skolepsykologens beretning.

Det forløbne skoleår har været præget af en vis ro omkring særundervisningen, idet der har været ringe tilgang til de forskellige hold; dette er et udtryk for, at skolen allerede sidste år har fået fat i de elever, der virkelig trænger til ekstrahjælp.

I maj måned var der 21 elever, fordelt på 3 læsehoid (såkaldte „ordblindehoid“) og 30 elever, fordelt på 3 hjælpehold.

På læsehoidene har vi i år haft tydelige beviser på, at vi kan lære alle børn at læse — mere eller mindre godt, men at der er nogle børn, vi ikke kan lære at stave. — Almindeligvis er det således, at vi først får bragt børnene frem i læsning, hvilket naturligvis også er læsehoidenes hovedopgave. I anden række kommer stavningen, og her lider både lærere og elever ofte skuffelser.

Det hænder f. eks., at vi bringer eleverne op til en god standard i stavning, på holdene, men så snart de kommer tilbage til deres egen klasse og skal stå på egne ben, „synker de tilbage“. Dette hænger muligvis sammen med den mere intime atmosfære på holdene, hvor lærerne bedre kan hjælpe den enkelte elev.

For de 3 hjælpeholds vedkommende har vi i det forløbne år haft 12 ugentlige timer pr. hold. — Til næste år bliver der kun 2 hjælpehold, men med 16 ugentlige timer hver. Foruden at „dække“ dansk og regning er det meningen, at der skal arbejdes med orienteringsfagene: historie, geografi og naturhistorie på et passende plan. — Disse fag kan nemt bringes i sammenhæng med dansk, hvilket kendes fra emneundervisningen i fm. klasserne. — Arbejdet på hjælpeholdene vil sikkert vinde derved, idet børnene f. eks. får een arbejds metode. Det viser sig nemlig ofte, at det er svært for eleverne at omstille sig fra en metode i klassen til en anden på holdene. Desuden må det formodes, at de 4 timer mere om ugen i højere grad vil svejse børnene sammen, så holdene får præg af en klasse, ligesom det vil være nemmere at tilpasse holdskemaet i klasseskemaerne.

Igen i år har der været afholdt skolemodenhedsprøver, hvortil der var indbudt 30 børn af 70 tilmeldte. — I alt mødte der 28 børn, og af disse kunne de 22 betegnes som skolemodne. — De øvrige 6 børns forhold blev gennemgået, hvorved det viste sig, at endnu et barn kunne anbefales til skolegang.

Af de sidste 5 blev et barn trukket tilbage, medens forældrene til de øvrige 4 selv må tage ansvaret for deres børns skoleskæbne. — I denne forbindelse kan det oplyses, at prøverne fra sidste år har givet et meget godt indtryk af børnenes muligheder. Blandt de skolemodne

børn, der i år har gået i 1. kl., er der nogle, der må gå 1. kl. om, og en del, der kun med besvær følger med op i 2. kl.

Begge dele er synd for børnene, og man kan vist roligt sige, at forældre påtager sig et *stort* ansvar ved at sende deres børn for tidligt i skole. Samtidig kan det ikke nok understreges, at begavelse og modenhed er 2 *forskellige* faktorer i sjælelivet.

Mælk på skolen.

Fra 1. november 1954 til 30. april 1955 har alle elever fået hver $\frac{1}{4}$ l sødmælk daglig til den medbragte frokost. I alt udleveredes 60.840 flasker.



Flinke piger fra realklassen og II fm. foretog som sædvanlig placering af flaskerne på frokostbordene i frikvarteret forud for spisningen. Billedet viser pigerne ved dette arbejde i den store frokoststue.

Tandpleje i skoleåret 1954—55.

Skoletandlægen har udført følgende behandlinger:

789 plomber i blivende tænder.

353 plomber i mælketænder.

235 udtrækninger.

95 tandrensninger.

3 nervebehandlinger.

127 andre behandlinger, heraf 60 lokalbedøvelser.

29 elever havde fejlfri tænder, og af 67 i 1. grundskoleklasser havde 33 ingen caries i de blivende tænder.

Behandlingen er gratis for eleverne, der undersøges grundigt cen

gang årlig, og hvis en elev får landsmerter uden for den periode, da tandlægen arbejder på Gl. Holte skole, kan forældrene ved henvendelse til skolens leder få deres barn henvist til behandling på den skole, hvor tandlægen på daværende tidspunkt arbejder.

De allerfleste forældre forstår værdien af dette gode og lader deres børn behandle. Kun ganske få ønsker børnene fritaget; men er det først sket een gang, har de dermed frasagt sig retten til at få børnene behandlet i de følgende klasser.

Lægeundersøgelser i skoleåret 1954—55.

	Drenge	Piger
Antal undersøgte elever	279	285
Antal kontrolundersøgte	22	25
Antal henvist til læge	30	22
Ikke differivaccinerede 3. gang	37	35
Tuberkulinpositive	6	6
Calmettevacc. før skolegangens begyndelse	49	51
Calmettevacc. efter skolegangens begyndelse	198	197
Tuberkulinnegative	26	31
Antal, hvis højde/vægtforhold er over + 15 %	10	13
Antal, hvis højde/vægtforhold er under ÷ 15 %	0	1
Nykonstateret tuberkulose	1	0
Sukkersyge	1	1
Epilepsi	0	1
Følger af børnelammelse	1	1
Fodvorter	5	9
Hjertelidelser	0	2
Asthma	1	2
Svære psykiske lidelser	0	0
Talelidelser	5	2
Synslidelser påvist hos øjenlæge	17	25
Nedsat hørelse	1	0
Usikker farvesans (12-årige)	2	0
Andre kroniske sygelige tilstande	2	0

Skolelægen har foretaget de obligatoriske undersøgelser på alle skolens elever; men da han ikke må behandle eleverne på skolen, er alle konstaterede lidelser henvist til behandling af hjemmennes egen læge. Urin- og blodprøver er foretaget på alle elever, hvor det skønnedes nødvendigt for at kunne konstatere eventuelle lidelser.

Alle elever er blevet tuberkulinprøvet, og alle tb-positive er røntgenundersøgt på tb-stationen i Lyngby. Alle negative elever er tilbudt calmettevaccination og er — med få undtagelser — blevet calmettevaccineret.

Eleverne i 4. grundskoleklasser og i afgangsklasserne er røntgenfotograferet på tb-stationen i Lyngby.

Farvesansprøve er foretaget på alle elever i mellemskoleafdelingerne.

Lærerpersonalet såvel som rengøringspersonalet og andre ved skolen ansatte er tuberkulinkontrolleret og røntgenundersøgt i Lyngby i indeværende skoleår.

Poliovaccination af eleverne i grundskoleklasserne foretog skolelægen i april og maj måned på skolen. Tilslutningen var så overvældende, at af 358 elever i nævnte klasser blev de 350 vaccineret. Enkelte var desværre fraværende på grund af sygdom.

Svømning 1954.

I sommerferien var der som sædvanlig gratis svømmeundervisning for elever fra 3. grundskoleklasser og opefter.

Antallet af tilmeldte elever var stort, men desværre er der endnu nogle forældre, som tilmelder deres børn, men lader dem helt udeblive fra undervisningen uden at give svømmelærerne meddelelse derom. Det er meget beklageligt, fordi der ved holdinddelingen afsættes plads til alle tilmeldte elever. Skolen anmoder derfor indtrængende forældrene om straks at meddele svømmelærerne, hvis deres børn bliver forhindret i at møde.

Trods den kølige og fugtige sommer arbejdede de mødte elever flittigt og godt. Når så få bestod svømmerprøven, er forklaringen, at der var usædvanlig mange nybegyndere, og selv om de fik lært at svømme, kunne de dog ikke nå så vidt, at de kunne opfylde alle de krav, som prøven stiller, men de vil sikkert nå dette mål, hvis de fortsætter med samme energi i år.

Til Vedbæk var anmeldt:

63 drenge (svømmelærer Søren Steen, København).

65 piger (svømmelærerinde fru Lehde Pedersen, Virum, og svømmelærerinde frk. Dorthe Kjær, Holte).

Heraf tog

4 drenge og 5 piger livredningsprøven,

1 dreng og 6 piger frisvømmerprøven,

2 drenge og 0 piger svømmerprøven.

Til Furesøen var anmeldt:

2 drenge (lektor Theisen, Holte).

3 piger (svømmelærerinde frk. Kierkegaard, Gentofte).

Idræt 1954.

Skolens elever erhvervede følgende antal idrætsmærker:

Drenge: 12 bronze,

2 sølv,

8 guld,

4 sølv med emaille,

1 guld med emaille.

Piger: 2 sølv,

7 guld,

1 sølv med emaille,

3 guld med emaille.

Dansk Skolescene.

153 elever fra realklassen og begge mellemskoleafdelinger var indmeldt. Som sædvanlig skete befordringen med lejede turistbiler, som optog og afsatte eleverne så nær ved deres hjem som muligt. I alle biler var ledsagende lærere eller lærerinder.

Skolescenen opførte i år:

„6 Kammerater“, skuespil i 5 akter af John Patrick.

„Erasmus Montanus“, komedie i 5 akter af Ludvig Holberg.

„Eventyr på Fodrejsen“, sangspil i 7 afdelinger af C. Hostrup.

Kontingentet for alle tre forestillinger var 7½ kr., for søskende dog kun 6½ kr. for hver. Bilen betales med 2 kr. pr. gang.

Skolekor og -orkester.

Indtil jul lededes skolekoret af hr. Finn Tofte, og efter hans bortrejse overtog hr. Berggreen ledelsen. På grund af manglende instrumetalister har der ikke været noget egentligt orkester i år, men hr. Berggreen har haft et hold, som væsentligt har arbejdet med rytme og bevægelse. Samtidig har han haft 2 hold med blokfløjte, ca. 20 elever, og nogle elever til violinspil, men alle begyndere.

Desuden har fru Bente Berggreen på skolen undervist 15 elever i klaverspil.

Gratis ferierejser i sommeren 1955.

I år har 62 elever søgt og fået tildelt fribilletter, hvoraf 3 er leveret ubrugt tilbage.

Angående ferierejserne bedes bemærket:

- 1) at adgang til fribefordring på almindelige ferierejser har skole-søgende børn, der er hjemmehørende i Søllerød kommune. Afgørelse ang. tildelingen træffes af kommunalbestyrelsen.
- 2) at alene de indlagte særtog kan benyttes. I tilfælde af lægebekræftet sygdom kan dog dispenseres herfra ved henvendelse på Hovedbanegårdens kontor.
- 3) at der kun kan tilstås hvert barn een ferierejse om året. Der kan således ikke i det samme år tildeles et barn billet til både almindelig ferierejse og til ferierejse til sommerlejr.
- 4) at ubrugte billetter skal tilbageleveres til skolens inspektør straks efter sommerferien, da kommunen ellers kommer til at betale for dem.

Skolesparekassen.

Der har i alt deltaget 351 elever i opsparingen. Fra 1/4 1954—31/3 1955 er der opsparet 8277,15 kr. (12/8 1953—23/6 1954: 7541,65 kr.). Både fredag og lørdag har været benyttet som „sparedage“, da de korte frikvarter om lørdagen ikke giver tilstrækkelig tid til at ordne mærkesalget.

Forældrene bedes indskærpe børnene, at penge og fyldte hæfter

skal afleveres til klasse- eller faglærer straks efter ankomsten til skolen; de må i hvert fald ikke være i overtøjets lommer, når dette er anbragt i garderoben.

Biblioteket.

Biblioteket har en bogbestand på 917 bind faglitteratur og 223 bind skønlitteratur. Bogbestanden kan deles i 3 grupper: 1) bøger tilhørende kommunebiblioteket, 2) bøger anskaffet af skolen og 3) lærerbiblioteket.

Arbejdet med katalogiseringen af bøgerne ordnes for alle 3 gruppers vedkommende af kommunebiblioteket, medens det daglige arbejde på skolen har været ledet af hr. Holm.

Bøgerne er ordnet efter decimalklassedelingsystemet, og af praktiske grunde står bøgerne fra alle 3 ovennævnte grupper samlet, så at det kun af kartoteket fremgår, hvor bøgerne hører til. Enkelte bøger er dog anbragt i faglokalerne og på lærerværelset.

Til 3. afdeling er der i dette skoleår købt: Normann: Gymnastik-tabeller, Vore kirker, Dyr på dæksplads, Sjove dyr og Kirkesalmer i skolestue.

I finansåret 1954/55 var der på kommunens budget bevilget 800 kr. til lærerbibliotekerne ved kommunens skoler, og deraf tildeltes der Gl. Holte skole 160 kr. Et udvalg bestående af hr. Kj. Larsen og hr. Holm har indkøbt bøgerne.

Udover de decimalklasseordnede bøger findes en del klassesæt af bøger til brug ved undervisningen i religion, geografi, naturhistorie og historie samt til brug ved emneundervisningen i den eksamensfri mellemskole.

Gaver.

A/S Dansk Båndfilm har tilsendt skolen følgende filmbånd til undervisningsbrug:

Med Hellesens verden rundt.

Vore jernbaner.

Aladdin lys.

Fra A/S Dansk Esso har skolen modtaget 8 klare og gode vægtavler, der fortæller om jordoliens tilblivelse og udnyttelse.

Dansk Tråd Import har sendt skolen et vægkort med hæklemasker til brug ved undervisning i håndarbejde.

A/S Hellesens Enke & V. Ludvigsen har sendt skolen en fin samling, der viser elektriske elementers opbygning.

Fra Textilfabrikantforeningen har skolen modtaget en båndfilm om bomuld.

A/S Dansk Shell har sendt skolen en fin samling olieprøver.

Til indramning og ophængning i klasselokalerne har skolen modtaget:

Fra skoleudvalget: 2 store litografier gennem foreningen „Kunst i skolen“ og 3 træsnit af Chr. Aabye Talge.

Fra boghandler *Falkjær-Pedersen*: Et litografi af Urup Jensens fresco i Lindevangskirken med korsfæstelsen og andre motiver fra lidelsehistorien.

Fra *undervisningsministeriet*: Et stort billede med motiver fra H. C. Andersens eventyr.

Skolen takker samtlige givere.

Indsamlinger.

På kongens fødselsdag sælges hvert år et lille mærke i anledning af „Barnets Dag“. Også i år var et antal store drenge og piger parat til at ofre deres fridag for som sælgere af mærket med det lille barnehovede at give deres bidrag til hjælp for trængende børn.

Der indkom 639,13 kr.

Salg på skolen af H. C. Andersen-mærkater indbragte 150 kr.

Sædvanligvis kan det ikke tillades skoleeleverne at sælge mærker o. l. i skoletiden; men den 4. maj dispenserede skolekommissionen fra denne bestemmelse, og i skoledistriktet her solgtes sløjfer for 189 kr.

Søllerød Sommerlejr.

Søllerød Sommerlejrforening sendte i 1954 240 børn på et 9- eller 10-dages ophold i foreningens sommerlejr, Søllerødlejren, på Sjællands Odde. Fra Gl. Holte skole deltog 53 børn.

I løbet af foråret bliver der på skolerne uddelt ansøgningsskemaer til børnene i kommunen. Alle børn fra 4. klasse og opefter kan søge om at komme med. I de senere år har der været 5 hold på lejren. På ansøgningsskemaet kan børnene søge om hel eller delvis friplads, og de kan søge om at komme på det hold, der passer forældrene bedst. Prisen for et ophold er 30 kr. pr. barn. I nogle tilfælde har pladsforholdene gjort det nødvendigt at overflytte barnet til et andet hold end det ønskede. Et koloniudvalg, bestående af 2 fra lærerforeningen og 2 fra sommerlejrforeningen, gennemgår de indkomne ansøgninger og danner holdene. Ansøgningerne om hel eller delvis friplads gennemgås ligeledes. Barnets klasselærer, evt. skolelægen, udtaler sig om barnets trang til et lejrophold.

Det er lærere og lærerinder i kommunen, der leder holdene. Forplejningen sørger „tanterne“ for. Al arbejdskraft er frivillig og ulønnet.

Søllerød sommerlejrforening er en privat institution. Bag den står en kreds af medlemmer, som ved deres medlemsbidrag muliggør driften af lejren. Endvidere giver kommunen et årligt tilskud.

Der er i det forløbne år vedtaget en ny overenskomst mellem Søllerød Sommerlejrforening og lærerforeningen. Efter denne overenskomst skal sommerlejrforeningen fremskaffe midlerne til bygningernes vedligeholdelse og evt. udvidelse, medens lærerforeningen skal fremskaffe midlerne til holdenes drift. For at fremskaffe disse penge blev der den 2. og 3. maj afholdt en papirindsamling ved alle sko-

lerne i kommunen. Denne indbragte 3009 kr. På Gl. Holte skole indsamledes 4033 kg, hvilket i penge indbragte 403,30 kr. 5. b indsamlede mest, ca. 50 kg pr. elev, og fik som belønning en bustur Nordsjælland rundt. I højt humør startedes fra skolen fredag den 17. juni, og turen gik til Frederiksborg slot med besøg, Grib skov, Helsingø, Ramløse, Asserbo ruiner, Frederiksværk, Hillerød og derfra tilbage til Gl. Holte. — 4. c fik en præmie på 25 kr. og 3. c en præmie på 10 kr.

Skolen takker hjemmene for deres medvirken ved denne papirindsamling og henstiller, at man gemmer aviser, kasserede bøger m. m. til følgende indsamlinger, som skolen agter at foretage til gavn for eleverne.

Skoleidrætsstævnet 1954.

Det årlige møde mellem kommunens skoler fandt i år sted på Rundforbi stadion, og for første gang deltog pigerne på lige fod med drengene i atletikken. Proportionerne var med H. I.s tilladelse ændret således, at der var en femkamp for piger og en femkamp for drenge, og det samlede resultat af disse to skulle så gælde pokalen.

Det var med en vis spænding, man imødeså den ny form, dels da det forøgede deltagerantal medførte en strammere tidsstabel, og dels fordi enkelte af lærerinderne nærrede betænkelighed ved pigernes deltagelse i spring og løb.

Alt forløb imidlertid fint, og da vejret tilmed var bedst muligt i betragtning af årstiden, blev det et udmærket stævne.

Femkampen for drenge blev vundet af Nærumgårdskolen og femkampen for piger af Gl. Holte, og da pigernes forspring var større end det, drengene var bagud, blev Gl. Holte pokalvinder for fjerde gang. Medvirkende til vore pigers gode resultat er sikkert, at de nu i en årrække er blevet konkurrencevante ved deltagelsen i stævnerne med folkeskolerne i Svedala.

Stævnet åbnedes i år af rektor Olesen, Holte gymnasium, og præmieuddelingen foretoges, med vanlig rutine, af skoleudvalgets formand, frk. Marie Jensen.

Skolekomedien.

Den 11., 12. og 13. februar opførte elever fra II. fm. og III. em. eventyrkomedien „Fyrtøjet“ efter overlærer Halvor Askløvs fornøjelige dramatisering af H. C. Andersens eventyr af samme navn og med musik af Erik Christiansen, Vilfred Kjær m. fl.

I 150-året for vor verdensberømte digters fødsel var det naturligt, at skolen valgte en komedie, der er bygget over et af hans mest kendte eventyr.

Straks efter juleferien fordeltes rollerne til de 40 medspillende elever, der under lærer Freddy Pedersens instruktion tog fat med sådan iver og lyst, at de efter kun 5 ugers forløb var klar til at gå på scenen.

Der er både dramatik og poesi i stykket, som er spækket med mor-



somme optrin. Det vrimler med soldater, djævlø, hofdamer og elverpiger, og især gjorde heksen og hundene stor lykke. Der sporede såvel energi som spilleglæde hos aktørerne, der ligefrem frydede sig ved at optræde i de mange farverige og morsomme dragter. Det var en fornøjelse at se, hvordan „skuespillerne“ med frisk humør gik op i de mange vidt forskellige roller, og de trættedes ikke, selv om de måtte optræde 4 gange for det indbudte publikum efter at have givet 2 forestillinger for deres kammerater i skolen.

Alle gjorde deres bedste, de kunne deres roller, og der var godt sammenspil. Det kraftige bifald, som lød, når tæppet gled for, var derfor vel fortjent.

De udmærkede dekorationer var lærer Sørensen's værk i samarbejde med en del af skolens elever, og lærer Worsøe var belsynings- og scenemester. Som sædvanlig udførtes sminkningen af lærerinderne frk. Valborg Rasmussen og fru Else Nielsen.

Fru Else Jørgensen og fru Bak-Hansen akkompagnerede, og elever leverede mellemaktmusikken.

Det øvrige lærerpersonale ydede på forskellig vis deres assistance, og alle medvirkende fortjener skolens tak for godt samarbejde.

Elevfesten.

Festen for „skuespillerne“ og eleverne fra skolens ældste klasser



holdtes lørdag den 5. marts i gymnastiksalen, som var pyntet med smukke tegninger fremstillet af elever.

Først vistes nogle morsomme gamle film, som ret kunne røre lattermusklerne. Derefter et par fornøjelige konkurrencer, og så serveredes sodavand og wienerbrød. Da salen var ryddet, spillede op til dans, og humoret var højt, lige til festen sluttede kl. 11.

SVEDALA—GL. HOLTE.

Efteråret 1954:

Lørdag den 18. september ankom ca. 50 elever og 6 lærere fra Svedala til Gl. Holte. For første gang manglede Sune Gøransson, som for tiden er til eksamen på universitetet i Lund, så overkommandoen var denne gang lagt i hænderne på hr. Partheen. Efter den traditionelle modtagelsesceremoni på Holte station drog gæsterne afsted til deres kvarterværter, og klokken 19,30 samledes alle i skolens smukt pyntede gymnastiksal.

Her bød stadsskoleinspektøren velkommen, og lærerne Tofte og Berggreen sørgede på ganske udmærket måde for underholdningen.

Søndagen bragte fint vejr, og idrætskonkurrencerne på Rundforbi stadion havde samlet ikke så få tilskuere. Det var niende gang, de to skoler mødtes, og da hver skole havde vundet fire gange, var der naturligvis spænding om resultatet. Det blev hjemmebanen, der blev afgørende, og formanden for skoleudvalget frk. Marie Jensen kunne således overrække en repræsentant for Gl. Holte skole den smukke



vandrepræmie til ejendom, samtidig med at hun udtrykte ønsket om, at de to skoler fortsat måtte udbygge det gode samarbejde.

Efter stævnet var der tid til endnu nogle timer hos kvarterværterne, inden vi kl. 17 på Holte station tog afsked med vore venner fra den anden side sundet.

Foråret 1955:

Den 21. maj rejste ca. 50 elever og 4 lærere til Skåne for at afvikle forårets idrætskampe med folkeskolen i Svedala.

Det kolde og regnfulde forår havde ikke givet lejlighed til at træne særlig meget, så der herskede travlhed med udtagelserne i de sidste dage før afrejsen. I Malmø ventede den traditionelle gule bus, og de 20 kilometer til venskabsbyen blev hurtigt tilbagelagt og den spændende indkvartering på stationspladsen overstået.

Lørdag aften var som sædvanlig helliget et hyggeligt og fornøjeligt samvær i skolens smukt pyntede gymnastiksal, og Bertil Partheen havde megen ære af den både morsomme og godt tilrettelagte underholdning.

Søndag morgen var det strålende solskin, og kl. 9,30 begyndte idrætskampen på stadion. Det blev en meget spændende og jævnbyrdig dyst, så lige, at da atletikken og håndboldkampene var overstået, var pointsdifferencen så lille, at drengenes fodboldkamp blev afgørende for udfaldet. Da vi af de forudgående ni gange kun har vundet denne disciplin een gang, var det ikke med de lyseste forhåbninger,



vi så resultatet i møde. Men vore drenge må have haft mere optimisme og være vokset med opgaven, for trods modgang ved et par dommerkendelser slog de deres svenske kammerater med 3—1 og skaffede derved Gl. Holte den første aktie i den smukke vandrepokal, der denne gang er udsat af „kommunalgubbarne“ i Svedala.

Efter stævnet var der tid til endnu et par timers ophold hos kvarterværterne, inden turen atter gik hjemad over sundet med et „farvel og på gensyn til høsten“ til vore svenske venner.

Forældremøder og forældredage.

Som det fremgår af dagbogen, har skolen i år holdt en række klasseforældremøder, og de har været godt besøgt.

Det glæder skolen, at et stigende antal forældre viser deres interesse for skolearbejdet ved at give møde, men endnu mangler der en del i, at alle hjem slutter op.

På møderne drøftes ikke blot arbejdsformerne og arbejdskravene, men også elevernes indstilling til arbejdet, deres evner og anlæg, deres adfærd m. m., og mange misforståelser bliver rettet.

Jo nærmere kontakten mellem forældre og lærere bliver, desto større mulighed får både hjem og skole for at vurdere børnene rigtigt, for at forstå deres vanskeligheder, rette deres fejl og hjælpe dem til en sund og rolig udvikling. Derfor opfordres alle hjem til at lade sig repræsentere ved forældremøderne.

Forældredagene den første skoledag i hver måned er også et led i bestræbelserne for at udvikle og styrke forbindelsen mellem hjem og skole, og de forældre, som har mulighed for det, opfordres derfor til at komme og overvære undervisningen og tale med lærere.

Gl. Holte Fritidsklub.

I begyndelsen af november måned åbnede skolen sine porte for Gl. Holte Fritidsklub.

Fritidsklubben, der er startet på lærernes initiativ, har til formål at beskæftige skolens elever i deres fritid gennem gode fritidsinteresser under betryggende forhold.

I den forløbne sæson har klubben beskæftiget 200—300 børn på forskellige hold med vekslende emner som: bordtennis, gymnastik, modelbygning, tegning, sang, bløkløjtespil, madlavning for drenge, eventyr, skak o. a. spil, håndarbejde samt bast- og peddigrørsarbejde.

De forskellige hold har været ledet af interesserede forældre og lærerinder og lærere ved skolen.

Gl. Holte Fritidsklub, der er en selvejende institution, ledes af en bestyrelse, hvori er repræsenteret såvel skolens forældre og lærere som skole- og kommunalmyndigheder. Bestyrelsens medlemmer er følgende:

Stadsskoleinspektør hr. Aksel Jensen, formand.

Kommunelærer hr. Erik. Worsøe, kasserer.

Bankkasserer m/k frk. Marie Jensen.

Fru Bente Lassen.

Viceborgmester hr. P. Rosenørn.

Forretningsfører hr. P. Malmberg.

Kommunelærer hr. Anders B. Sørensen.

Den daglige ledelse af fritidsklubbens arbejde varetages af hr. Anders B. Sørensen.

På grund af den sociale betydning, som må tillægges dette klubarbejde, yder stat og kommune tilskud til lønninger og administration, således at det enkelte barn kun skal betale et mindre kontingent plus materialepenge til dækning af de beskæftigelsesmaterialer, som indkøbes til de forskellige hold.

Fritidsklubben er ment som et tilbud til skolens elever og deres forældre; den skulle gerne blive en fast institution, hvortil forældrene trygt kan sende deres børn, og hvor børnene kan lide at komme.

Det er ledelsens håb, at den tillid, som myndigheder og forældre har vist den, må fortsætte ind i kommende sæsoner, således at Gl. Holte Fritidsklub kan videreføre og udbygge det arbejde, som nu er påbegyndt.

Skolens personale den 1/8 1955.

Stadsskoleinspektør: ansat her ansat i nuv. still.
Hr. Aksel Jensen 1/8 1933 1/1 1951

Viceinspektører:

Hr. Poul Selbo 1/6 1934 1/8 1952
Hr. Sigurd Øhrstrøm, skolepsykolog 1/8 1953 1/8 1953

Overlærere:

Hr. Kjeld Larsen 1/7 1937 1/7 1947
Frk. Harriet Rydahl 1/4 1928 1/3 1951
Frk. Tora Rasmussen 1/4 1939 1/8 1951
Hr. Hans Holm 1/12 1944 1/8 1951
Frk. Valborg Rasmussen 1/4 1938 1/8 1953
Fru Ane Schrøder 1/5 1949 1/8 1954

Faste lærere og lærerinder:

Fru Else Jørgensen 1/4 1948 1/8 1948
Fru Else Willadsen 1/4 1948 1/2 1950
Hr. Erik Worsøe 1/11 1948 1/9 1950
Hr. Peder Thygesen 1/6 1949 1/6 1949
Fru Else Nielsen 1/6 1951 1/6 1953
Hr. Freddy Pedersen 1/12 1951 1/8 1952
Fru Birthe Bak-Hansen 1/8 1952 1/8 1953
Hr. Anders Sørensen 1/3 1953 1/3 1953
Hr. P. Gulddammer 1/4 1954 1/4 1954
Hr. Knud Pedersen 1/8 1955 1/8 1955
Frk. Marianne Heuser 1/8 1955 1/8 1955

Et lærerembede er ubesat.

Timelærerinde:

Fru Ahrentzen 1/8 1953

Skoletandlæge:

Hr. C. F. Mering, ansat 1/4 1923.

Skolelæge:

Hr. Vidar Jacobsen ansat 1/6 1945.

Skolesundhedsplejerske:

Frk. Emmy Johanne Dybvig, ansat 10/4 1946.

Skolebetjent:

Hr. V. Seidenfaden, ansat 1/1 1931.

Arskursus på Statens Lærerhøjskole i skoleåret 1954—55:

Hr. P. Thygesen: Engelsk.

Hr. P. Gulddammer: Fysik og kemi.

Andre kursus:

Hr. Freddy Pedersen: Emneundervisning.

Dagbogen.

12. august begyndte det ny skoleår med 553 elever. Efter fælles morgensang og flaghejsning bød skoleinspektøren alle velkommen, især de mange ny elever og lærer Georg Berggreen, som fra 1. august var ansat ved Gl. Holte skole. Endvidere meddeltes, at fru Schrøder var udnævnt til overlærer fra samme dato.

31. august havde skolen udflugt med eleverne fra realklassen, begge mellemskoleafdelinger samt 5. og 4. klasserne. I år gik turen til Helsingør, og for første gang blev der stillet særtog til rådighed for os. Det er en af de få behageligheder, som følger med skolens stærke vækst.

Efter ankomst til Helsingør gik vi straks til det smukke Kronborg, som vi så både udvendig og indvendig fra øverst til nederst, fra telegraftårnet med den storslåede udsigt og til de skumle, fugtige kassematter med Holger Danske, hvor børnene sang „I alle de riger og lande“.

Derefter vandrede vi til Sommariva, og da den medbragte mad havde givet nye kræfter, gik legen lystigt i den store park, til hjemturen fandt sted med særtog lige fra Sommariva.

Turen forløb i alle måder vel og var begunstiget af både sol og frisk vind.

1. september kom turen til de 3 yngste klassetrin, som i 5 lejede busser kørte til Zoologisk Have, hvor de mange dyr straks fangede interessen. Også denne dag fulgte heldet os med fint vejr.

8. september deltog 90 piger og 85 drenge i skoleidrætsstævnet på Rundforbi stadion.

10. september samledes alle foran hovedtrappen, hvor vandrepokalen fra skoleidrætsstævnet blev forevist, og de 3 vundne faneplader blev fæstnet til skolens fane. Inspektøren ønskede elever og lærere til lykke med det smukke resultat og takkede dem for deres indsats.

25. og 26. september havde skolen besøg fra Svedala.

27. september samledes alle igen foran hovedtrappen, hvor inspektøren fremviste den smukke vandrepokal, som dagen før blev skolens ejendom. De raske drenge og piger fik tillige med deres lærere og lærerinder et kraftigt hurra.

29. september: Skolescenen.

25. oktober, som var første skoledag efter efterårsferien, samledes alle til morgensang ved flaget, hvor FN-dagen, den 24. oktober, mindedes ved tale af skoleinspektøren. I klasserne fortalte historielærerne og klasselærerne mere om FN's arbejde.

12. november: Skolescenen.

18. november: Forældremøde for 5. klasserne, hvor skoleinspek-

tøren fortalte om optagelsesprøven til I. em. og om undervisningen i de to mellemskoleafdelinger.

22. november: Klasseforældremøde for 4. a, 4. b, 2. c og 1. a.

23. november: Klasseforældremøde for 3. c, 2. a, 2. b. og 1. b.

6. december: Finlands nationaldag mindedes ved flaget. — Klasseforældremøde for 4. c, 3. a, 3. b og 1. c.

7. december: Klasseforældremøde for II. fm. og I. fm.

14. december var eleverne fra II. fm., III. og IV. em. og realklassen med deres fysiklærere på besøg i General Motors fabrikker. Efter en rundgang i den store virksomhed samledes alle i fabrikkens smukke forevisningssal til en lærerig og pædagogisk vel tilrettelagt demonstration kaldet „Videnskab og Fremskridt“. En række aktuelle problemer og opfindelser fik her en særdeles anskuelig forklaring og fremstilling. Derefter vist to instruktionsfilm: Eksplosionsmotorens indretning og virkemåde samt prøvekursel af biler på særlig indrettet bane.

18. december blev det store juletræ udsøgt og fældet i Kohaveskoven. Som sædvanlig var det eleverne fra I. og II. fm., der var med på turen sammen med deres klasselærere og inspektøren. Under munter sang blev træet båret hjem til skolen, hvor juleglade børn vinkede velkommen fra alle vinduer.

21. december besøgte eleverne fra I. fm. Nationalmuseet under ledelse af deres klasselærer hr. Thygesen.

22. december var sidste skoledag i 1954. Først mødte de ældste elever til festligt samvær med deres klasselærere i de smukt pyntede skolestuer. Senere kom de yngste, og de festede på samme måde, mens de ældste samledes om det store juletræ i gymnastiksalen til fællessang, oplæsning af juleevangeliet og tale af inspektøren. Efter hjemsendelsen af de store elever samledes yngste hold i salen til et lignende program, og mens børnene vandrede rundt om det strålende træ, lød vore smukke julesalmer fra de mange barnestruber med en bevægende kraft, inderlighed og glæde.

Mens alle var samlet foran hovedtrappen, holdt inspektøren en kort afskedstale til hr. Finn Tofte, som var kaldet til lærer ved Hørsholm skole fra 1. januar 1955. Derefter talte hr. Tofte til børnene, og da skolen var sluttet, samledes lærerpersonalet til en munter afskedsfrokost på lærerværelset. Her blev holdt flere taler, og hr. Tofte fik overrakt en bog som afskedsgave fra kollegerne.

27. januar fik skolen besøg af inspektør, magister Im. Jeppesen fra undervisningsinspektionen, og han overværede undervisningen i dansk og historie i eksamensafdelingen.

11., 12. og 13. februar spilles skolekomedien.

3. marts uddeltes idrætsmærker og diplomer til 40 elever.

5. marts holdtes elevfesten.

2. april fejredes H. C. Andersens 150-års fødselsdag. Man begyndte med flaghejsning, og derefter fortalte klasselærerne for deres elever om digteren og læste af hans eventyr for dem. Til sidst samledes eleverne fra begge mellemskoleafdelinger og realklassen i gymnastiksalen, som var festligt smykket med et stort billede af digteren samt alle skolens billeder med motiver fra hans eventyr. Desuden var op hængt de mange illustrationer til eventyrene, som eleverne havde tegnet i dagene for. Overlærer Kjeld Larsen fortalte om H. C. Andersens betydning for åndslevet, og derefter læste lærer Thygesen „Stop-

penålen“. Digterens sange blev selvfølgelig benyttet flittigt i alle klasser.

Samme dag åbnedes salget af de farvetrykte mærkater til fordel for rejsning af en H. C. Andersen statue i Central Park i New York.

27. april var eleverne fra I. fm. på besøg i Nationalmuseet og Christiansborg slotsruiner under ledelse af deres klasselærer hr. Thygesen.

2. og 3. maj: Papirindsamling.

3. maj: Skolescenen.

4. maj begyndte med fælles morgensang og flaghejsning samt en kort redegørelse for dagens betydning.

Kl. 10,45 vandrede alle med skolens fane i spidsen gennem Kratmosen til Rundforbi stadion, hvor man samledes med eleverne fra Nærum, Vedbæk og Skodsborg til en smuk mindefest.

Præcis kl. 11,30 var de ca. 1600 børn opstillet, og til trods for silende regn gennemførtes festen med følgende program:

Flaghejsning.

Velkomst ved viceborgmester Rosenørn.

Fællessang: I Danmark er jeg født.

Tale af magister Hans Neerbeck.

Stilhed til minde om de faldne.

Fællessang: Altid frejdig.

Transmission af Kongens tale fra Amalienborg.

Frihedssangen.

Afslutning ved hr. Rosenørn.

Fællessang: Der er et yndigt land.

Hjemmarch til skolen.

17. maj, Norges nationaldag, mindedes ved flaget.

21. og 22. maj fandt besøget i Svedala sted.

27. maj besøgte I. ema. Gutenberghus under ledelse af deres klasselærer hr. Holm.

2. juni var II. fm. med deres klasselærer hr. Freddy Pedersen i Helsingør. Først besøgte de skibsværftet, hvor de bl. a. så den ny tørdok og en færge, som var under bygning. Derefter gik turen til Wiibroes Bryggeri, og efter en rundtur i virksomheden nød børnene deres medbragte frokost til gratis sodavand.

6. juni, Sveriges nationaldag, mindedes ved flaget.

15. juni, Flagdag og Genforeningsdag, omtaltes i en kort tale af skoleinspektøren, hvorefter flaget gled til tops.

17. juni, Islands nationaldag, mindedes ved flaget.

Eleverne i 5. b var med deres klasselærer hr. Freddy Pedersen på bustur i Nordsjælland.

18. og 20. juni holdtes årsprøven for eleverne i grundskolen og den eksamensfri mellemskole. Dagene indledtes med fælles morgensang, flaghejsning og velkomst til de mange forældre, som var mødt frem.

Sidste dag sluttede med dimissionsfest i den pyntede gymnastiksal. Da fanerne var ført ind, sang og spillede nogle elever under hr. Berggreens ledelse. Derefter talte inspektøren til de elever, som forlod skolen, og uddelte eksamensbeviser og bogpræmier for flid og god opførsel. Bøgerne, som var skænket af skoleudvalget og en anonym giver, tildeltes følgende:

Annie Andersen, II. fm.

Aase Rasmussen, II. fm.

Annette Friis-Holm, IV. em.
Margit Baunø Nielsen, IV. em.
Annie Schmidt Sørensen, realkl.
Helena Widunok, realkl.

Jens Ole Hancke fra realklassen rettede derefter på kammeraters og egne vegne en tak til lærerpersonalet for de gode år, de havde haft i Gl. Holte skole, og overrakte inspektøren en smuk buket røde og hvide nelliker.

Efter at inspektøren havde takket såvel elever som forældre for godt samarbejde i det svundne år, førtes fanerne ud, og festen var forbi.

Om aftenen havde skolen — trods øsende regn — stort besøg af forældre, gamle elever m. fl.

Under hr. Berggreens ledelse sang og spillede eleverne i gymnastiksalen, og derefter så de besøgende de forskellige udstillinger af eleverarbejder, som vakte fortjent beundring.

21. juni havde eleverne fri; men lærerrådet var samlet for at træffe bestemmelse om oprykningen.

Ved en lille frokost på skolen tog lærerpersonalet afsked med hr. Berggreen, der fra 1. august er ansat som lærer ved Vordingborg seminarium, og med frk. Rigmor Christophersen, som flytter til Rundforbiskolen.

Lærerrådets formand, overlærer Holm, overrakte dem hver en bog som erindringsgave fra kollegerne. Endvidere talte inspektøren og begge de bortdragende.

22. juni holdtes den sædvanlige afskedsfest for de udskrevne elever og deres forældre. Inspektøren bød velkommen og udtalte sin glæde over den store tilslutning til festen.

Derefter viste hr. Freddy Pedersen 2 meget smukke tonefilm med landskaber, dyreliv m. m. fra egne i U.S.A. Så serveredes kaffen ved de festligt pyntede borde, og efter at overlærer Holm havde holdt en tale, som var præget af både humor og alvor, fulgte en munter afdeling med sang, musik, oplæsning, konkurrence m. m.

Hr. gartner Baunø Nielsen og vognmand Widunok takkede på forældrenes vegne lærerne for alt, hvad de havde været for deres børn, og for det gode forhold, som herskede på skolen.

Inspektøren talte til de unge ud fra det lille ord „farvel“, som både kan rumme glæde og vemod.

Til slut sang man „Aldrig frejdig“.

23. juni kl. 12 samledes alle foran hovedtrappen, hvor skoleåret sluttede med sangen „Hurra, for den dejlige ferietid“!

Med højt humør og gensidige ønsker om god sommerferie drog alle derefter ud til sommerferiens ventende glæder.

Dimittender 1955.

Realeksamen:

Andersen, Alice, Vedbæk.
Hancke, Jens Ole, Søllerød.
Jalving, Leif, Nærum.
Jensen, Poul Mølbach, Gl. Holte.
Larsen, Gunner, Gl. Holte.
Sørensen, Annie Schmidt, Skodsborg.
Widunok, Helena, Trørød.
Østergaard, Inge Lise, Søllerød.
3 bestod med mg
2 " " mg ÷
3 " " g +

Mellemskoleeksamen:

Andersen, Kirsten, Høje Sandbjerg.
Andersen, Øjvind, Vedbæk.
Angelo, Danielle, Vedbæk.
Friis-Holm, Annette, Trørød.
Gitz-Johansen, Jeppe, Trørød.
Jensen, Yt, Gl. Holte.
Madsen, Grethe, Skodsborg.
Nielsen, Lis, Vedbæk.
Nielsen, Margit Baunø, Gl. Holte.
Olsen, Mette, Vedbæk.
Pedersen, Conny, Gl. Holte.
Petersen, John, Høje Sandbjerg.
3 bestod med mg +
2 " " mg
4 " " mg ÷
3 " " g +

Ferier og fridage i skoleåret 1955—56.

Fridag i midten af september, dagen efter idrætsdagen.

Efterårsferie 16. til 23. oktober inkl.

Fridag 15. november.

Fridag 2. december.

Juleferie 23. december til 3. januar inkl.

Fastelavnsmandag 13. februar.

Kongens fødselsdag 11. marts.

Dronningens fødselsdag 28. marts.

Påskeferie 28. marts til 3. april inkl.

Bededagsferie 27. til 29. april inkl.

Kristi Himmelfartsdag 10. maj.

Pinseferie 19. til 22. maj inkl.

Grundlovsdag 5. juni.

Sommerferie 24. juni til 11. august inkl.

Onsdag den 14. december slutter skolerne i Søllerød kommune kl. 11 for at give børnene lejlighed til at komme ind at se juleudstillingerne i byen; men man må ikke regne med, at der gives anden frihed i den anledning.

Gl. Holte kommuneskole, juli 1955.

Aksel Jensen.

HOLTE BOGHANDEL

HOLGER NORTOFT . BOGTRYKKERI