



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



GL. HOLTE KOMMUNESKOLE

1./8. 1955—31./7. 1956

Formand for Søllerød kommunalbestyrelse:

Borgmester, professor A. Schneider.

Skoleudvalget:

Bankkasserer frk. Marie Jensen, Bystykket 22, Nærum, formand.

Fuldmægtig Rosenørn, Solvej 15, Holte, næstformand.

Gartner H. P. Andersen, Sandbjergvej 91, Nyvang pr. Vedbæk.

Inspektør Ivar Hansen, Skolevej 14, Holte.

Konsulent A. Lund, V. Paradisvej 51, Holte.

Skolekommissionen:

Valgt af kommunalbestyrelsen:

Fuldmægtig Rosenørn, Solvej 15, Holte, formand.

Bankkasserer frk. Marie Jensen, Bystykket 22, Nærum, næstform.

Fru Agnete Andersen, Hegnsvej 45, Nærum.

Inspektør Ivar Hansen, Skolevej 14, Holte.

Konsulent A. Lund, V. Paradisvej 51, Holte.

Fru Marianne Nielsen, Dronninggårdsalle 9 A, Holte.

Valgt blandt de af forældrekrede indstillede:

Kasserer Knuth Parsager, Mariehøjvej 1, Gl. Holte.

Kartograf V. Rex-Olsen, Landsebakken 18, Holte.

Direktør A. Wassard Jørgensen, Bredland 14, Nærum.

Fabriksleder H. Bøye Larsen, Ø. Paradisvej 15, Holte.

Fru Kirsten Nordfeldt, Strandvej 373, Vedbæk.

Formand for fælleslærerrådet:

Skoleinspektør P. Selbo, Malmbergsvej 99, Holte.

Formand for lærerrådet ved Gl. Holte skole:

Viceskoleinspektør H. Holm, Rønnebærvej 18 B, Holte.

Stadsskoleinspektør Aksel Jensen, Gl. Holte:

Træffes som regel på skolens kontor hver skoledag kl. 13—14, undtagen lørdag. Telefon Trørød 281.

Træffes på rådhuset, Holte, mandag kl. 14,15—15,15 og torsdag kl. 16,15—17,15. Telefon Holte 1515, lokal 9.

Skolens ordning og område.

Skolen består af:

1. En 5-årig grundskole, hvorfra alle elever går over i en af de to mellemkoleafdelinger. Skoledistrikt: Gl. Holte, Skolepark I og Kohavevej til og med Ellegårdsvej.
2. En eksamensfri mellemkole, som har 3 fortløbende klasser, hvor emneundervisning spiller en fremtrædende rolle. Den sidste klasse er frivillig for elever over den skolepligtige alder. Antallet af tilmeldte elever samt pladsforholdene på kommuneskolerne bliver hvert år afgørende for, hvor der skal oprettes 3. fm-klasser.
3. Eksamensmellemkolen, som er 4-årig og efterfølges af en 1-årig realklasse. Adgang til eksamensmellemkolen har elever fra Gl. Holte, Vedbæk og Øverød, når de har bestået den fastsatte optagesprøve. I realklassen optages elever, som har bestået mellemkoleeksamen, og som af skolen anses for egnede til at læse videre. Kravene til mellemkole- og realeksamen er de af undervisningsministeriet fastsatte.

Kalenderåret 1955.

Klasse- og elevtal den 31. december 1955:

Grundskolen	10	klasser	med	124	dreng	122	piger
Eksamensfri mellemkole	3	—	—	42	—	33	—
Eksamensmellemkolen	6	—	—	79	—	94	—
Realklassen	0	—	—	0	—	0	—
<hr/>							
Tilsammen ...	19	klasser	med	245	dreng	249	piger

Forsømmelser:

På grund af sygdom	5664	(6811)	dage
Anden lovlig grund	490	(498)	—
Uden lovlig grund	27	(45)	—

Tilsammen ... 6181 (7354) dage

Som det fremgår af ovenstående, har skolen ingen realklasse haft i skoleåret 1955/56. Det er eneste gang i alle de år, der har været eksamenskole her; men da der kun meldte sig få elever til denne klasse, henvistes de til realklasserne i Ny Holte og Nærumgårdskolen.

I det kommende år får Gl. Holte skole dog atter en realklasse, og her-til er indmeldt 21 elever.

Paranteserne rummer tallene fra det foregående år. Det er glædeligt at se, at antallet af ulovlige forsømmelser i det forløbne skoleår er næsten halveret; men målet må være helt at undgå disse forsømmelser. Det gentages derfor, at ifølge skoleloven er *lovlig* grund til forsømmelse kun *elevens* sygdom, smitsom sygdom i hjemmet, dårligt vejr og ufremkommelige veje samt *forud* given tilladelse, hvorom skriftlig eller personlig henvendelse fra hjemmet så vidt muligt må ske dagen før med opgivelse af grunden, hvorfor eleven ønskes fritaget.

Angående bypladser bemærkes, at skoleloven forbyder anvendelse af skolepligtige børn til erhvervsmæssigt arbejde såvel i skoletiden som forud for skoledagens begyndelse.

Lokaleforhold og lærermangel.

Den første skoledag efter sommerferien 1955 udskiltes ca. 150 elever til de 6 klasser, som skulle flyttes til Rundforbiskolen, men som indtil videre måtte indlogeres i Gl. Holte skoles kælderlokaler.

Det var en hård belastning for skolen, men alle gjorde deres bedste for at klare den vanskelige situation, så det ikke skulle gå alt for meget ud over elevernes undervisning. Værst blev det, da vinteren satte ind. Forskellige forsøg og omflytninger måtte foretages, før det lykkedes at skaffe tålelige varmekorhold. Desværre går det sjældent, som arkitekterne lover. Sådan også her. Først den 18. januar 1956 kunne de lokaler i Rundforbiskolen tages i brug, som var lovet færdige til skoleårets begyndelse den 12. august 1955.

Efter udvandringen til Rundforbiskolen var der i Gl. Holte skole 490 elever i 19 klasser; men da det kommende skoleår begynder med 510 elever i 20 klasser, og skolen kun har 16 klasselokaler, vil lokalemanglen fortsat gøre sig gældende, indtil den vedtagne udvidelse engang finder sted.

Lærermanglen mærkes ligeledes stadig. Et lærerembede, som blev ledigt 1. august 1955, lykkedes det først efter gentagne opslag at få besat den 1. maj 1956. Skønt det faste lærerpersonale i så stor udstrækning som muligt har læst løse vikartimer for sygemeldte kolleger, har det alligevel ofte været nødvendigt at anvende ukvalificeret vikarhjælp.

Skolepsykologens beretning.

Skoleåret 1955—56 er — for særundervisningens vedkommende — forløbet stille og roligt. Der har været ro om arbejdet: de sædvanlige faste lærere og kun få nytilkomne elever i årets løb.

Tilsyneladende er der ikke „sket“ meget på læseholdene, men det er kun tilsyneladende, idet en stor del af eleverne er første års elever og derfor ikke kan sendes tilbage til klasserne. — Kontrolprøverne har imidlertid vist, at der er skred i læse- og stavefærdigheden hos

alle. — Læseholdslærerne synes det samme, og det hænger sikkert sammen med, at holdene i år har været af passende størrelse. Der har således gennemsnitlig været én ugentlig time til rådighed pr. elev.

For de to hjælpeholds vedkommende har det udvidede timetal været til stor nytte. Holdtimerne har passet bedre til børnenes skema, og der har været bedre tid til arbejdet. — De 4 timers mundtlige fag, der har været indpasset i holdskemaet, har haft stor succes, og fru E. Nielsen har påtaget sig „mundtlige fag“ på begge hold i det kommende år.

I årets løb er der faldet ikke så få bemærkninger om, at „jeg får vel lov til at komme på hold næste år?“ og lign. Det viser — forekommer det mig — at børnenes indstilling til hjælpeholdene har undergået en forandring. De oplever det nu som deres egentlige tilhørssted, og mange af dem afleverer f. eks. deres standpunktsbøger til holdlæreren i stedet for til klasselæreren. Ligeledes er mange af børnene på vagt overfor, at det er holdlæreren, der giver karakterer og ikke „den rigtige klasselærer“.

Den naturlige konsekvens af denne udvikling må være, at vi får oprettet et par egentlige hjælpeklasser, hvor børnene virkelig *hører hjemme* i de allerfleste timer, måske med undtagelse af gymnastik-, håndgernings-, sløjd- og husgerningstimer. Den lille klasse med særlig afpasset undervisning og mindre stiv undervisningsplan, hvor enhver har en chance for at hente små sejre, kommer forhåbentlig snart.

Om selve det skolepsykologiske arbejde kan det oplyses, at foruden de sædvanlige kontrolprøver i årets løb er der foretaget 26 nye undersøgelser omfattende intelligens-, læse-, stave- og regneprøver, samt i visse tilfælde karakterologiske prøver for at se, hvad børnene „går og tumler med i deres indre“. — For første gang i de 3 år, hvor der har været en fast skolepsykolog, er det lykkedes at få „ren bund“ m. hensyn til nye undersøgelser, hvilket skyldes de 5 ugentlige ekstra undersøgelsestimer, der er blevet tildelt skolepsykologen af skolekommissionen.

Ofte hævder man, at skolepsykologen ikke gør noget for de „normale børn“, hvilket imidlertid ikke passer. I år har der været arrangeret en velbesøgt erhvervsvejledningsaften samt de sædvanlige skolemodenhedsprøver. — Med hensyn til de sidste skal der lyde et suk! — Hvorfor er Gl. Holte skoledistrikt det distrikt i kommunen, hvor forældrene nødigst retter sig efter prøvens udfald? — Fremmødet er fint, men når det gælder om at udsætte skolegangen, er undskyldningerne mange. — Synes mon ikke de fleste forældre, at det er synd for deres barn, at det skal være oversidder, BARE fordi det er kommet et år for tidligt i skole? Er det ikke også synd, hvis barnet BARE lige klarer sig, mens evnerne er gode og berettiger det til et bedre udbytte af undervisningen, allsammen fordi det kommer et år for tidligt? Eller vores tungtbegavede børn: Fortjener de ikke at begynde, når de har den største modenhed? — De får da nok at slås med i dansk og regning samt mange andre ting, når de først kommer i skole.

Mælk på skolen.

Uddelingen af mælk begyndte den 1. december og sluttede den 30. april. Hver elev fik daglig $\frac{1}{4}$ liter sødmælk til den medbragte frokost, og der udleveredes i alt 51.627 flasker. Nogle af de store elever foretog som sædvanlig placering af flaskerne på frokostbordene i frikvarteret forud for spisningen, og skolen takker dem for dette arbejde.

Tandplejen i skoleåret 1955—56.

Desværre har den årlige undersøgelse af alle eleverne ikke kunnet gennemføres i skoleåret 1955/56 på grund af lønkonflikten mellem tandlægeforeningen og købstadforeningen.

Det stærkt forøgede antal elever i kommunens skoler har bevirket, at den ansatte skoletandlæge ikke mere kan overkomme arbejdet. Derfor vedtog kommunalbestyrelsen allerede før skoleårets begyndelse at ansætte 2 halvdagsassistenter som hans medhjælpere; men på grund af ovennævnte konflikt har dette ikke kunnet lade sig gøre.

Som følge deraf er skoletandlægen blevet så meget forsinket, at han først kan gå i gang med arbejdet på Gl. Holte skole, når det ny skoleår begynder den 13. august 1956.

For at bøde på de værste mangler har en del elever herfra været henvist til behandling på den skole, hvor tandlægen arbejdede.

Behandlingen er gratis for eleverne, der undersøges grundigt een gang årligt, og hvis en elev får tandsmerter uden for den periode, da tandlægen arbejder på Gl. Holte skole, kan forældrene ved henvendelse til skolens leder få deres barn henvist til behandling på den skole, hvor tandlægen på daværende tidspunkt arbejder.

De allerfleste forældre forstår værdien af dette gode og lader deres børn behandle. Kun ganske få ønsker børnene fritaget; men er det først sket een gang, har de dermed frasagt sig retten til at få børnene behandlet i de følgende klasser.

Lægeundersøgelser i skoleåret 1955—56.

Skolelægen har foretaget de obligatoriske undersøgelser på alle skolens elever; men da han ikke må behandle eleverne på skolen, er alle konstaterede lidelser henvist til behandling af hjemmenes egen læge.

Urinprøver er foretaget på alle elever i 1. klasserne. Desuden er foretaget urin- og blodprøver, hvor det skønnedes nødvendigt for at konstatere eventuelle lidelser.

Alle elever er tuberkulinprøvet, og alle tb-positive er røntgenundersøgt på tb-stationen i Lyngby. Calmettevaccination af negative elever er udskudt til næste år på grund af polio vaccinationen.

Eleverne i 1. grundskoleklasser og i afgangsklasserne er røntgenfotograferet på tb-stationen i Lyngby.

Farvesansprøve er foretaget på alle elever i mellemskoleafdelingerne.

3. gangs poliovaccination af eleverne i grundskoleklasserne blev foretaget den 16. marts 1956 med samme store tilslutning som ved vaccinationen 1. og 2. gang.

Lærerpersonalet såvel som rengøringspersonalet og andre ved skolen ansatte er tuberkulinkontrolleret og røntgenundersøgt i Lyngby.

Svømning 1955.

Eleverne fra 3. grundskoleklasser og opefter havde som sædvanlig adgang til gratis svømmeundervisning i sommerferien.

Der var tilmeldt mange elever, og de fleste mødte trofast og arbejdede ihærdigt. Desværre er der endnu nogle forældre, som tilmelder deres børn, men lader dem blive borte fra undervisningen uden at give svømmelærerne besked derom. Det er yderst beklageligt, fordi der afsættes plads til dem på holdene, og skolen anmoder derfor indtrængende forældrene om straks at meddele svømmelærerne, hvis deres børn ved bortrejse, sygdom eller anden grund bliver forhindret i at give møde.

Til Vedbæk var anmeldt:

62 drenge (svømmelærer Søren Steen, København).

79 piger (svømmelærerinde frk. Dorthe Kjær, Allerød).

Heraf tog

0 drenge og 11 piger livredningsprøven,

3 drenge og 6 piger frisvømmerprøven,

10 drenge og 17 piger svømmerprøven.

Til Furesøen var anmeldt:

5 drenge (svømmelærer lektor Theisen, Holte).

5 piger (svømmelærerinde fru Kirsten Hansen, Nærum).

Heraf tog

0 drenge og 1 pige livredningsprøven,

1 dreng og 1 pige frisvømmerprøven,

1 dreng og 2 piger svømmerprøven.

Idræt 1955.

Skolens elever har erhvervet følgende antal idrætsmærker:

Drenge: 3 bronze,

7 sølv,

3 guld,

10 sølv med emaille,

2 guld med emaille.

Piger: 6 bronze,

5 sølv,

3 guld,

5 sølv med emaille,

1 guld med emaille.

Dansk Skolescene.

216 elever fra begge mellemskoleafdelinger var indmeldt, heraf 14 fra Rundforbiskolen.

Skolescenen opførte i år:

„Aladdin“, eventyrspil af Adam Øhlenschlæger.

„High Tor“, skuespil i 3 akter af Maxwell Anderson.

„Nøj“, vaudeville i en akt af Johan Ludvig Heiberg og

„Drømmebilleder“, ballet i en akt, dansene komponeret af Emilie Walbom til H. C. Lumbyes musik.

Det er første gang i skolescenens 35-årige tilværelse, at den har opført en ballet. Dansene udførtes af Det kgl. Teaters balletkorps, og det blev den helt store oplevelse for børnene. Derom vidnede den enestående stilhed, der rådede i teatret.

På udstyrelsen af „Aladdin“ havde skolescenen ofret mægtige summer, men det blev også et syn, som ingen glemmer.

Som sædvanlig skete befordringen med lejede turistbiler, som optog og afsatte eleverne så nær ved deres hjem som muligt. I alle biler var ledsagende lærere eller lærerinder.

Kontingentet for alle 3 forestillinger var 8 kr. Søskende betalte dog kun hver 7 kr. Bilen betaltes med 2 kr. 20 øre pr. gang.

Gratis ferierejser i sommeren 1956.

58 elever har efter ansøgning fået tildelt fribilletter.

Angående ferierejserne bedes bemærket:

- 1) at adgang til fribefordring på almindelige ferierejser har skole-søgende børn, der er hjemmehørende i Søllerød kommune. Afgørelse ang. tildelingen træffes af kommunalbestyrelsen.
- 2) at alene de indlagte særtog kan benyttes. I tilfælde af lægebekræftet sygdom kan dog dispenseres herfra ved henvendelse på Hovedbanegårdens kontor.
- 3) at der kun kan tilstås hvert barn een ferierejse om året. Der kan således ikke i det samme år tildeles et barn billet til både almindelig ferierejse og til ferierejse til sommerlejr.
- 4) ubrugte billetter skal tilbageleveres til skolens inspektør straks efter sommerferien, da kommunen ellers kommer til at betale for dem.

Skolesparekassen.

Der har i alt deltaget 198 elever i opsparingen. Endvidere har der i følgende klasser været klasseopsparing til ferieture, lejrskoleophold eller lignende: II. em a, II. em b, IV. em og III. fm.

Fra 1/4 1955—31/3 1956 er der opsparet:

af eleverne.....	4989,35 kr.
af ovennævnte klasser	4996,25 kr.

Samlet opsparing	9985,60 kr.
(Fra 1/4 1954—31/3 1955 opsparedes..)	8277,15 kr.)

Klasseopsparingerne indgår på særlige konti, der kun kan hæves mod klasselærerens og en af forældrenes underskrifter.

Både fredag og lørdag har været benyttet som „sparedage“, da de korte frikvarter om lørdagen ikke giver tilstrækkelig tid til at ordne mærkesalget.

Forældrene bedes indskærpe børnene, at penge og fyldte hefter skal afleveres til klasse- eller faglærer straks efter ankomsten til skolen; de må i hvert fald ikke være i overtøjets lommer, når dette er anbragt i garderoben.

Biblioteket.

Biblioteket har en bogbestand på 970 bind faglitteratur og 225 bind skønlitteratur. Bogbestanden kan deles i 3 grupper: 1) bøger tilhørende kommunebiblioteket, 2) bøger anskaffet af skolen og 3) lærerbiblioteket.

Arbejdet med katalogiseringen af bøgerne ordnes for alle 3 gruppers vedkommende af kommunebiblioteket, medens det daglige arbejde på skolen har været ledet af hr. Holm.

Bøgerne er ordnet efter decimalklassedelingsystemet, og af praktiske grunde står bøgerne fra alle 3 ovennævnte grupper samlet, så at det kun af kartoteket fremgår, hvor bøgerne hører til. Enkelte bøger er dog anbragt i faglokalerne og på lærerværelset.

Til 3. afdeling er der i dette skoleår købt:

Jeppesen: Litteraturundervisning, Bøcher og Holm: Geografi for seminarier, Rewentlow: Foran burene og Verdens billedkunst I og II samt en del småting.

I finansåret 1955/56 var der på kommunens budget bevilget 800 kr. til lærerbibliotekerne ved kommunens skoler, og deraf tildeltes der Gl. Holte skole 150 kr. Et udvalg bestående af hr. Kj. Larsen og hr. Holm har indkøbt bøgerne.

Udover de decimalklasseordnede bøger findes en del classesæt af bøger til brug ved undervisningen i religion, geografi, naturhistorie og historie samt til brug ved emneundervisningen i den eksamensfri mellemskole.

Gaver.

Fra A/S *Dansk Båndfilm* har skolen modtaget følgende filmsbånd til undervisningsbrug:

Trafik på ben og cykel.

Dansk olieindustri.

Fra kartograf *Rex-Olsen*, Holte: 1 stk. 454 mm² stål-aluminiumskabel, 1 stk. trefaset lavspændingskabel og 1 stk. trefaset højspændingskabel.

Fra *Nordsjællands Elektricitets og Sporvejs Aktieselskab* har skolen modtaget et komplet udstyr til elektrisk skolekøkken til brug ved undervisningen. Det bliver installeret i sommerferien.

Fra skoleudvalget: 2 store litografier gennem foreningen „Kunst i skolen“.

Skolen takker samtlige givere.

Indsamlinger.

På 2 af skolens fridage har et antal store drenge og piger været så flinke at tilbyde deres hjælp som sælgere af mærker ved følgende indsamlinger.

15. november mærkesalg til fordel for evnesvage børn. Der indkom 295,43 kr.

12. marts: Barnets dag. Der indkom 572,20 kr.

De nævnte foreninger takker for hjælpen.

Søllerød sommerlejr.

Søllerød sommerlejrforening sendte i 1955 247 børn på et 9-, 10- eller 11-dages ophold i foreningens sommerlejr, Søllerødlejren, på Sjællands Odde. Fra Gl. Holte skole deltog 81 børn.

I løbet af året bliver der på skolerne uddelt ansøgningsskemaer til børnene. Alle børn fra 4. klasse og opefter kan søge om at komme med. I de senere år har der været 5 hold på lejren. På ansøgningsskemaet kan børnene søge om hel eller delvis friplads, og de kan søge om at komme på det hold, der passer forældrene bedst. I nogle tilfælde har pladsforholdene dog gjort det nødvendigt at overflytte barnet til et andet hold end det ønskede. Et koloniudvalg, bestående af 2 fra lærerforeningen og 2 fra sommerlejrforeningen, gennemgår de indkomne ansøgninger og danner holdene. Ansøgningerne om hel eller delvis friplads gennemgås ligeledes. Barnets klasselærer, evt. skolelægen, udtaler sig om barnets trang til et lejrophold.

Prisen for et ophold var i 1955 30 kr. pr. barn, men der blev et underskud på ca. 1500 kr., der kun kunne dækkes, fordi papirindsamlingen havde givet så stort udbytte. Det har derfor i 1956 været nødvendigt at forhøje prisen for et ophold til 40 kr.

Det er lærere og lærerinder i kommunen, der leder holdene. Forplejningen sørger „tanterne“ for. Al arbejdskraft er frivillig og ulønnet.

Søllerød Sommerlejrforening er en privat institution. Bag den står en kreds af medlemmer, som ved deres medlemsbidrag muliggør driften af lejren. Endvidere giver kommunen et årligt tilskud.

Ifølge overenskomst mellem sommerlejrforeningen og lærerforeningen skal sommerlejrforeningen fremskaffe midlerne til bygningens vedligeholdelse og evt. udvidelse, medens lærerforeningen skal fremskaffe midlerne til holdenes drift.

Fra is- og chokoladebuden ved skoleidrætsstævnet modtog lærerforeningen 243,75 kr. til fripladser.

Papirindsamlingen gav for hele kommunen en indtægt på ca. 1235 kr. Deraf tegnede Gl. Holte skole sig for ca. 200 kr. 4. a var den klasse, der havde samlet mest, og den fik en præmie på 25 kr. Disse penge

blev brugt til hjælp til en bustur, der foregik torsdag den 14. juni til Nordsjælland. Man startede fra skolen kl. 9 i silende regn og kørte med en af de blå omnibusser ad den nye Hørsholmvej mod Hillerød. I fint vejr beså børnene Frederiksborg slot udvendigt, hvorefter de så de righoldige samlinger inde i selve slottet. Fra Hillerød kørte bussen gennem Tikøb og Gurre, hvor man fik et glimt af slotsruinen, ud til Julebæk strand, og her spiste børnene deres medbragte mad. Det gode vejr holdt, og nu gik turen til Helsingør. Her så børnene Kronborg slot og oplevede det store gys i kassematterne. Hjemturen gik ad Strandvejen i strålende solskin tilbage til skolen.

Skolen takker hjemmene for deres medvirken ved papirindsamlingen og henstiller, at man gemmer aviser, kasserede bøger m. m. til den næste indsamling, som skolen agter at foretage i september måned.

Skolekomedien.

Den 9., 10. og 11. marts var eleverne fra III. fm. og III. em. på scenen i Gl. Holte skole ved ikke mindre end 4 forestillinger for forældre, gamle elever og andre interesserede, efter at de forud havde spillet 2 gange for deres kammerater i skolen.



Valget var i år faldet på Johan Ludvig Heibergs vaudeville „Aprilsnarrene“, som første gang blev opført på Det kgl. Teater 1826. Trods sin høje alder virker stykket lige friskt og fornøjeligt og formår at røre tilskuernes lattermuskler.

Om opførelsen skrev et lokalt blad bl. a. følgende:

„På Gl. Holte skole begyndte man forestillingen med at lade 2 ele-

ver opføre „Hans og Trine“ foran tæppet, og man fik derved den helt rigtige indledning til stykket.

Alle de medspillende i vaudevillen gik til sagen med liv og lyst, og også i dette tilfælde kaldte de muntre løjer gang på gang latteren frem hos tilskuerne. Dekorationen var malet af skolens lærere og var ualmindelig god. Dragterne var ganske ypperlige og ligeledes maskeringen. Man blev virkelig sat 100 år tilbage i tiden — og følte sig godt tilpas derved.

Det kan ikke nægtes, at sangene i stykket er svære. Melodierne er yndige og passer til stemningen, men de er ikke iørefaldende. Alligevel må man sige, at også på dette punkt klarede de unge skuespillere sig fint, selvom en let forståelig nervøsitet på premiereaftenen mærkedes. Guitarakkompagnementet passede fint til de gamle melodier.

Det er et stort arbejde at iscenesætte en skolekomedie, og både elever og forældre skylder de lærere, der påtager sig denne opgave i deres fritid, megen tak. Dels er det godt for børnene at få lov til at udfolde sig i sådan en opgave, dels er det en stor fornøjelse for os andre at overvære det“.

Ja, det er rigtigt, at en skolekomedie kræver et stort forarbejde,



inden den kan opføres; men både lærerkollegiet og eleverne har gennemført dette slid med højt humør og i endrægtigt samarbejde, hvorfor de fortjener alles tak.

Elevfesten.

Den 16. marts afholdtes den årlige fest for „skuespillerne“ og ele-

verne i skolens ældste klasser i den festligt smykkede gymnastiksal.

Efter forevisning af et par film var der morsomme konkurrencer. Derefter serveredes sodavand og wienerbrød, og da salen ved fælles hjælp var ryddet, tog dansen sin begyndelse. Der var højt humør, og alt forløb på smukkeste måde, til festen sluttede kl. 23,10.

Lejrskole.

Fra 7. til 17. maj 1956 var eleverne i III. fm. på lejrskole i Tønder under ledelse af deres klasselærer hr. Freddy Pedersen og hans frue.

Mandag den 7. maj foregik afrejsen, og efter at have skiftet tog 5 gange nåede man til Tønder vandrehjem, hvor indkvarteringen fandt sted.

Tirsdag formiddag var der rundtur og orientering i byen med lejlighed til at se fremstilling af ægte Tønderkniplinger. Om eftermiddagen cykeltur over grænsen.

Onsdag besøgte først slagteriet. Derefter cykeltur til Møgeltønder med besøg på en gammel marskgård og i kirken med de sjældne kalkmalerier.

Torsdag på cykel til den store Løgumkloster kirke. Det vældige kirkerum med de høje, slanke murstenssøjler og smukke hvælvninger gjorde dybt indtryk på alle.

Fredag besøgte pumpestationen „Lægan“, hvor man fik forklaring om det vældige arbejde med at pumpe det overflødige vand fra marsken op i Vidåen.

Lørdag cykeltur til Højer, Højer sluse og Emmerlev Klev. Man så det store havdige, vandrede ca. 1 km ud i vadehavet og fik lejlighed til at se havstigningen, da flodtiden satte ind. Ved Højer sluse konstateredes en forskel på 2 m mellem vandstanden i Vesterhavet og Vidå. Turen gav et godt indtryk af marsklandets tilblivelse, værn og udnyttelse.

Søndag var fridag; men om formiddagen overværede mange gudstjenesten i Kristkirken, og om eftermiddagen så man et stort folkedanserstævne på stadion.

Mandag foretoges bustur til Tolk, hvor den ny danske skole blev forevist. Derfra til Dannevirke med resterne af kong Godfreds og dronning Thyras volde samt Valdemarsmuren. I Slesvig et par timers ophold til besøg i domkirken og til indkøb af souvenirs.

Tirsdag på cykel til Rudbøl, hvor grænsen går midt i gaden. Besøgte også skolen og fik her en hjertelig velkomst. Om eftermiddagen i Tønder museum med de mange herlige skatte, som har tilknytning til byen og omegnen.

Onsdag en omfattende gennemgang af Kristkirken. Derefter byvandring for at se de mange fornemme og særprægede bygninger fra renessancens glansperiode.

Torsdag hjemrejse.

Under opholdet arbejdedes med emnemapperne, så meget som tiden

tillod; men det var dog først efter hjemkomsten, at det store arbejde med at skrive, tegne og indklæbe billeder kunne fuldføres.

Turen havde fyldt alle med en rigdom af nye indtryk, som efterhånden fæstnede sig til et billede af en særpræget egn af vort land. Alle var dybt taknemmelige, fordi skoleudvalget ved sit tilskud gjorde det muligt at gennemføre dette lejrskoleophold, som blev en sjælden rig oplevelse for eleverne i III. fm., der havde sammensparet, så hver kunne betale godt 3 kr. pr. dag. Deres opførelse var mønstergyldig, og alle var ivrige for at få det størst mulige udbytte af turen.

Det er skolens håb, at det hvert år må forundes eleverne i III. fm. at opleve en lignende tur til en for dem ukendt egn, hvad bl. a. er lejrskolens formål.

Skoleidrætsdagen 1955.

Tirsdag den 13. september afholdtes den årlige skoleidrætsdag på Rudegård stadion i Holte.

Deltagerantallet til dette store stævne er vokset jævnt fra år til år, så man må snart til at begrænse deltagelsen eller nedskære antallet af discipliner, hvis det skal kunne gennemføres inden for de bestående rammer. Alene trafikproblemet ved børnenes ankomst til og afgang fra stadion er nu af en sådan størrelse, at man i år måtte anmode Holte politi om assistance ikke mindre end tre steder på den stærkt trafikerede hovedvej nr. 3.

Stævnet blev åbnet af skoleinspektøren ved Nærumgårdsskolen, frk. Harriet Clasen, der altid har været en ivrig tilhænger af skoleidrætten her i vor kommune. Efter udmarchen tog så de mange konkurrencer deres begyndelse, og takket være den fine tidstabel og de efterhånden rutinerede officials blev stævnet som sædvanligt gennemført så godt som uden forsinkelser.

Præmieuddelingen foretoges af ingeniør S. A. Thomsen fra kommunens tekniske forvaltning, og resultatet af „femkampen“ om den af „H. I.“ udsatte pokal blev, at Gl. Holte skole sejrede for femte gang og dermed vandt pokalen til ejendom.

Et smukt resultat, når man tager i betragtning, at Gl. Holte har afleveret ca. 150 elever til Rundforbiskolen, som ved dette stævne havde sin debut som selvstændig deltager.

SVEDALA—GL. HOLTE.

Efteråret 1955:

Lørdag den 24. september ankom vore venner fra Svedala til Holte station, hvor den fornøjelige indkvartering fandt sted, og snart var de mange svenske gæster på vej til kvarterværternes hjem.

I år havde vi den glæde, at deltagerantallet for de svenske lærerkræfters vedkommende satte rekord, idet ikke mindre end 12 ledere deltog i turen med rektor frk. Gurli Olsen i spidsen.

Lørdag aften var alle som sædvanlig samlede i den smukt pyntede

gymnastiksal, hvor løjer og skæmt, iscenesat af hr. Thygesen, kun alt for hurtigt fik de tre timer til at gå.

Søndag formiddag startede idrætskampene på Rundforbi stadion, og efter en spændende duel i spring, løb og kast, gik det, som det så ofte er gået, at boldspillene blev afgørende for, hvem der skulle vinde. Her viste eleverne fra Gl. Holte sig at være en kende stærkere, og med nogle få points forspring noterede de sig for en beskedent sejr, som skaffede dem den anden aktie i det smukke tinkrus, der sidste år blev udsat af Svedala kjøping.

Efter strabadserne, og for nogle enkeltes vedkommende nogle enerverende timer, samledes lærerne med deres svenske kolleger til en mindre festlighed i Skoleparkens selskabslokaler, en idé, man bør gøre til en tradition, da man ganske anderledes lærer hinanden at kende ved en sådan lejlighed, end hvis man spredes rundt omkring i de respektive hjem.

Klokken fem slog så afskedens time på Holte station, hvor der blev vinket farvel og på gensyn til våren, hvor Svedala forhåbentlig tager revanche for de tre sidste nederlag.

Foråret 1956:

Lørdag den 2. maj rejste ca. 70 elever og lærere fra Gl. Holte skole og Rundforbiskolen til Svedala til den årlige idrætskamp i Sverige.

Det var 12. gang, de to skoler mødtes. Turen til Svedala gik fint, vejret var godt, så det blev en behagelig tur over sundet. I Malmø blev det danske hold modtaget af de svenske ledere, og i bus gik turen gennem det sommergrønne Skåne til venskabsbyen Svedala.

På torvet i Svedala mødtes eleverne med deres svenske værter, og så gik turen til de forskellige hjem.

Om aftenen mødtes alle igen til fest i „Vita Skolans“ store gymnastiksal, der var festligt pyntet med blomster, flag og forskellige morsomme tegninger. Stemningen var fin fra starten, og efter velkomst og traktement afløste muntre sange, konkurrencer og musikalsk underholdning hinanden. Der var dog lidt vemod i feststemningen, da det var sidste gang rektor frk. Gurli Olsen deltog i festen som leder af skolevæsenet i Svedala, idet frk. Olsen fratræder sin stilling som skoleleder på grund af alder til sommerferien. I en stærkt personlig tale takkede stadsskoleinspektør Aksel Jensen rektor Gurli Olsen for hendes indsats i den udveksling, som er kommet i stand mellem de to lande, og med ønsket om mange gode år i fremtiden overrakte stadsskoleinspektøren rektor Gurli Olsen et malmskrin som afskedsgave fra gode venner i Gl. Holte.

Søndag morgen gik det løs på stadion. Kl. 9 foregik indmarchen, og snart efter var kampene i fuld gang. De to hold viste sig at være meget jævnbyrdige, snart førte Sverige, snart Danmark; men ved at vinde 3 af stafetløbene fik svenskerne et forspring, som de yderligere

øgede ved at vinde samtlige holdkampe. Med pointstillingen 152—128 blev pokalen vundet af Svedala. Der var stor jubel på stadion, da stadsskoleinspektøren overrakte vandrepræmien til de svenske hold-



ledere; glæden var meget forståelig, idet det er første gang, Svedala har vundet den ny pokal. I de to første omgange gik den til Gl. Holte. Stævnet sluttede med de to landes nationalsange, og efter udmarch og omklædning kunne børnene nyde endnu nogle timers samvær med deres værter, inden turen gik hjem til Gl. Holte.

Færdselslære og færdselspatruljer.

Den 12. oktober var *skolefærdselsdag* i henhold til undervisningsministeriets cirkulære. Ved hjælp af de modtagne færdselstavler m. m. fik alle klasser en grundig gennemgang af færdselslovens bestemmelser. Endvidere havde „Rådet for større Færdselssikkerhed“ stillet „Ungdommens færdselsshow“ til rådighed for skolen. I den anledning havde skolens færdselsudvalg med lærer Worsøe som leder udført det store arbejde at afmærke legepladsen med kridtpulver, så der fandtes både hovedvej, bivej, rundkørsel, helle, fodgængerovergang m. m. Desuden opstilledes alle de forskellige trafikskilte samt et elektrisk trafikfyrr. Såvel til fods som i trædebiler og på små trehjulede cykler fik eleverne i grundskolen og I. fm-klasserne i skiftende hold lejlighed til at indøve færdselsreglerne under ledelse af overbetjent Poul Rasmussen, Holte, som gennem højttaler ledede arrangementet.

Kort tid efter påbegyndte overbetjent Rasmussen uddannelsen af skolens *færdselspatruljer*, for at de kunne være klar til at træde i funktion, når Kohavevej efter sin lange tornerosesøvn skulle genåbnes for kørende trafik. Det skete endelig den 8. november. Dagen før blev alle skolens elever nøje instrueret med hensyn til færdselspa-



truljernes virksomhed, og skolen sendte skriftlig meddelelse herom til alle hjem med anmodning om støtte i arbejdet.

Der er 3 færdselspatruljer, som skiftes til at tage vagten for en uge ad gangen. Hver patrulje er på 6 elever, altså i alt 18 drenge og piger, som frivilligt har påtaget sig dette vigtige og ansvarsfulde arbejde. De stiller på deres post om morgenen 10 minutter før skoletid, er der igen i frikvarterene, når nogle klasser går hjem, og andre møder, og efter skoledagens slutning holder de vagt, til deres kammerater er lodset over den farlige vej.

Trofast har de stået på deres poster såvel i den hårde, bidende vinterkulde som i den bagende sommervarm, og både kammeraterne, forældrene og skolen er dem tak skyldig for deres uselviske arbejde. Ligeledes tak til overbetjent Rasmussen for hans instruktion og støtte samt til lærer Worsøe for hans indsats som leder af færdselspatruljerne.

Som en lille påskønnelse for skolepatruljernes arbejde indbød politiet og Rådet for større Færdselssikkerhed SP-erne fra Nordsjællands skoler til festligt samvær i Hillerød den 17. marts. Først var der underholdning af forskellig art og derefter dans. Hr. Worsøe led-

sagede SP-erne herfra på luren og sørgede for, at hver især blev kørt til sit hjem efter festens slutning.

Forældremøder og forældredage.

Som dagbogen viser, har skolen også i år indbudt til mange klasseforældremøder, der gennemgående har været godt besøgt. Det var dog ønskeligt, at endnu flere gav møde og derved viste deres interesse for skolearbejdet til gavn for deres børn.

På møderne drøftes ikke blot arbejdsformerne og arbejdskravene, men også elevernes indstilling til arbejdet, deres evner og anlæg, deres adfærd m. m., og mange misforståelser bliver rettet.

Jo nærmere kontakten mellem forældre og lærere bliver, desto større mulighed får både hjem og skole for at vurdere børnene rigtigt, for at forstå deres vanskeligheder, rette deres fejl og hjælpe dem til en sund og rolig udvikling. Derfor opfordres alle hjem til at lade sig repræsentere ved forældremøderne.

Forældredagene den første skoledag i hver måned er også et led i bestræbelserne for at udvikle og styrke forbindelsen mellem hjem og skole, og de forældre, som har mulighed for det, opfordres derfor til at komme og overvære undervisningen og tale med lærerne.

Erhvervsvejledning.

Efter at skolen ved hjælp af erhvervskartotek og forskelligt andet erhvervsvejledende materiale havde orienteret eleverne i de ældste klasser, uddeltes spørgeskemaer, hvorpå eleverne skulle oplyse, hvilke erhverv de særlig havde lyst til og hvorfor. Besvarelserne ordnedes i grupper, der viste, hvilke erhverv, der var hyppigst ønskede.

Derefter indbød skolen eleverne i II. fm., III. fm., III. em. og IV. em. sammen med deres forældre til et erhvervsvejledningsmøde i gymnastiksalen, hvor et stort erhvervsvejledende materiale var fremlagt til gennemsyn.

Efter at erhvervsvejleder hr. Søgaard Jørgensen havde givet en orienterende indledning, opførtes et lille ekstemoralspil, som viste, hvordan forældre ikke skal bære sig ad, når deres børn skal vælge erhverv.

Derefter henvistes elever og forældre til gennem samtale at søge oplysning hos repræsentanter for de ønskede erhvervsgrupper i de forskellige bureauer, som var indrettet i klasselokalerne, samt til at studere det fremlagte materiale.

Besøget var stort, ligeledes interessen, og mange udtalte, at de fandt den valgte form udmærket.

Jubilæum og afskedsfest.

1. januar 1956 var der gået 25 år, siden hr. Seidenfaden blev ansat som skolebetjent ved Gl. Holte skole. I dagens anledning strømmede

gaver og lykønskninger ind allerede fra morgenstunden, og inden aften lignede stuerne en velassorteret blomsterforretning ind under jul.

Til frokost i hjemmet var mødt repræsentanter for skolen og de lokale myndigheder samt fra fagorganisationen. I de mange taler, som blev holdt for jubilaren, fremhævedes især hans samvittighedsfulde indstilling over for arbejdet, hans sans for orden og punktlighed og hans hjælpsomhed ved skolens fester m. m. Også fru Seidenfaden blev hyldet for sin andel i arbejdet på skolen og for sin stille, venlige og hjælpsomme færd.



Det samlede lærerpersonale ønskede at fejre hr. og fru Seidenfaden ved en aftenfest, og den blev holdt på lærerværelset den 13. januar. Her talte skolens inspektør igen for dem begge og takkede dem for deres solide og trofaste arbejde. Endvidere talte lærerrådets formand, viceinspektør Holm.

Da Rundforbiskolen skulle tages i brug få dage senere, blev den sidste del af aftenen viet afskeden med de lærere, som i omtrent et halvt år havde været Gl. Holte skoles kældergæster, men nu endelig kunne flytte fra kælderen og op i solen. Midtpunkt for denne del af festen var skoleinspektør Selbo, som havde været knyttet til Gl. Holte skole i over 20 år.

Stadsskoleinspektør Aksel Jensen fremdrog træk fra hr. Selbos lange virksomhed ved Gl. Holte skole, først som lærer, senere som vice-

inspektør. Han takkede ham for samarbejdet og for hans udmærkede gerning i skolen samt ønskede ham og hans lærerpersonale held og lykke til arbejdet i den ny skole.

Viceinspektør Holm overrakte hr. Selbo lærerpersonalets afskedsgave, en metalcigaretæske med tilhørende askebæger. Endvidere talte overlærer Thygesen, og mellem talerne blev sunget et par fornøjelige sange, som var skrevet til festen.

Til sidst takkede hr. Selbo for gaven og for de mange gode år, han havde haft på Gl. Holte skole, samt for det udmærkede kammeratskab, der havde været mellem kollegerne.

GL. HOLTE FRITIDSKLUB.

I begyndelsen af december måned startede GL. HOLTE FRITIDSKLUB sin anden sæson.

Klubben rykkede samtidigt ind i de lokaler, som kommunen har ladet indrette i det gamle asyl, Gl. Holtegade 3, hvor også den nye ungdomsklub fremtidigt har til huse.

Det har vist sig at være en meget stor gevinst for fritidsklubben således at have fået „egne“ lokaler, og det initiativ, som de kommunale myndigheder her har udvist, fortjener den bedste påskønnelse. Det er meget smukke og hyggelige lokaler og et fortræffeligt værksted, fritidsklubben hermed har fået at arbejde i.

De ca. 175 medlemmer, som alle er elever fra Gl. Holte skole og Rundforbiskolen, har været fordelt på tre hold efter alder. Hertil kommer filmklubben, som hver lørdag eftermiddag har haft to forestillinger for elever fra fm.- og em.-klasserne.

GL. HOLTE FRITIDSKLUB er en selvejende institution, som ledes af en bestyrelse, hvori er repræsenteret såvel skolens forældre og lærere som skole- og kommunalmyndigheder. Bestyrelsens medlemmer er:

Stadsskoleinspektør hr. Aksel Jensen, formand.

Kommunelærer hr. Erik Worsøe, kasserer.

Bankkasserer m/k frk. Marie Jensen.

Fru Bente Lassen.

Viceborgmester hr. P. Rosenørn.

Forretningsfører hr. P. Malmberg.

Kommunelærer hr. Anders B. Sørensen.

Den daglige ledelse af fritidsklubbens arbejde varetages af hr. Anders B. Sørensen.

På grund af den sociale betydning, som må tillægges dette fritidsarbejde, yder stat og kommune tilskud til lønninger og administration, således at det enkelte barn kun skal betale et mindre kontingent plus materialepenge til delvis dækning af de beskæftigelsesmaterialer, som bruges i klubben.

Det er ledelsens håb, at dette arbejde fortsat må nyde godt af den tillid, som myndighederne har vist ledelsen, og at forældre og børn

stadig vil tage imod dette tilbud, som der har vist sig at være behov for.

Skolens personale den 1/8 1956.

<i>Stadsskoleinspektør:</i>		ansat her		ansat i nuv. still.
Hr. Aksel Jensen	1/8	1933	1/1 1951
<i>Viceinspektører:</i>				
Hr. Hans Holm	1/12	1944	1/1 1956
Hr. Sigurd Øhrstrøm, skolepsykolog	1/8	1953	1/8 1953
<i>Overlærere:</i>				
Hr. Kjeld Larsen	1/7	1937	1/7 1947
Frk. Harriet Rydahl	1/4	1928	1/3 1951
Frk. Tora Rasmussen	1/4	1939	1/8 1951
Frk. Valborg Rasmussen	1/4	1938	1/8 1953
Fru Ane Schrøder	1/5	1949	1/8 1954
Hr. Peder Thygesen	1/6	1949	1/1 1956
<i>Faste lærere og lærerinder:</i>				
Fru Else Jørgensen	1/4	1948	1/8 1948
Fru Else Willadsen	1/4	1948	1/2 1950
Hr. Erik Worsøe	1/11	1948	1/9 1950
Fru Else Nielsen	1/6	1951	1/6 1953
Hr. Freddy Pedersen	1/12	1951	1/8 1952
Hr. Anders B. Sørensen	1/3	1953	1/3 1953
Hr. Poul Gulddammer	1/4	1954	1/4 1954
Hr. Knud Pedersen	1/8	1955	1/8 1955
Frk. Marianne Heuser	1/8	1955	1/8 1955
Hr. Adzer Blume	1/5	1956	1/5 1956
Frk. Ellinor Jensen	1/8	1956	1/8 1956
Fru Eleonora Jensen-Holm	1/8	1956	1/8 1956
<i>Aspirant i fast embede:</i>				
Hr. Erik Ellemann Høegh	1/8	1955	1/11 1955
<i>Timelærerinde:</i>				
Fru Grete Ahrentzen	1/8	1953.		
<i>Skoletandlæge:</i>				
Hr. C. F. Mering, ansat 1/4 1923.				
<i>Skolelæge:</i>				
Hr. Vidar Jacobsen, ansat 1/6 1945.				
<i>Skolesundhedsplejerske:</i>				
Fru Karen Makwarth, ansat 1/8 1956.				
<i>Skolebetjent:</i>				
Hr. Villh. Seidenfaden, ansat 1/1 1931.				
<i>Årskursus på Statens Lærerhøjskole i skoleåret 1955—56:</i>				
Hr. P. Thygesen: Engelsk II.				
<i>Feriekursus:</i>				
Frk. M. Heuser: Tegning I.				

Dagbogen.

12. august myldrede ca. 650 solbrune og ivrigt snakkende børn ind på skolens legeplads. Efter fælles morgensang bød stadsskoleinspektøren alle velkommen, især de mange nye elever og lærere, som han håbede måtte komme til at befinde sig godt på skolen. Det meddeltes, at hr. Selbo var konstitueret som skoleinspektør for Rundforbiskolen og hr. Holm som viceinspektør på Gl. Holte skole. Da Rundforbiskolen endnu ikke var færdig til brug, måtte de ca. 150 elever, som skulle flyttes dertil, indtil videre tage til takke med 4 kælderrum + biblioteket i Gl. Holte skole.

Efter at flaget var hejst som tegn på, at skolen atter var befolket, gik man i gang med at udskille eleverne til Rundforbiskolens 6 klasser. Tilbage var 490 elever, hvormed Gl. Holte skole startede det ny skoleår.

15. august var skolens fødselsdag. Kl. 9 mødte alle til fælles morgensang og flaghejsning. Derefter vandrede de 650 elever med deres lærere til Jægersborg hegn. Efter at den medbragte frokost havde givet ny styrke, gik legen lystigt, indtil hjemturen fandt sted. Kl. 13 var vi tilbage ved skolen efter en fornøjelig tur.

23. august havde grundskolens elever udflugt, 4. og 5. klasserne til Danmarksakvariet, 1., 2. og 3. klasserne til Zoologisk Have, alle med lejede busser. Vejret var fint, og alt forløb programmæssigt.

24. august var begge mellemskoleafdelinger på skovtur. Først med lejede busser til Tokkekøb Hegn. Derefter en fornøjelig og særdeles vel tilrettelagt orienterings- og kampleg, hvori lærerpersonalet deltog med samme iver som eleverne. De araberlignende forklædninger, som mange elever og lærere optrådte i, gav dagen et særlig morsomt islæt. I alle måder en vellykket tur, begunstiget af pragtfuldt sommervejr.

7. september var II. fm. med deres klasselærer hr. Thygesen på besøg i Jagt- og Skovbrugsmuseet i Hørsholm.

20. september deltog 90 drenge og 88 piger i skoleidrætsstævnet på Rudegård stadion.

21. september samledes alle foran hovedtrappen, hvor inspektøren fremviste den smukke vandrepokal, som nu er skolens ejendom. Efter at de to vandne faneplader var fæstnet til skolens fane, holdt inspektøren en kort tale, hvori han bl. a. ønskede elever og lærere til lykke med det fine resultat og takkede dem for deres indsats.

24. og 25. september havde skolen besøg fra Svedala.

26. september samledes alle igen foran hovedtrappen for at se vandrepokalen fra Svedala, som dagen før blev vundet for anden gang af Gl. Holte skole.

8. oktober overværede en elev fra IV. em. som indbudt repræsentant for skolen åbningen af den store modelbaneudstilling i Teknologisk Institut.

12. oktober var skolefærdselsdag i henhold til undervisningsministeriets cirkulære.

24. oktober mindedes „Forenede Nationer“s oprettelse for 10 år siden. Efter fælles morgensang holdt skoleinspektøren en kort tale, hvorefter flaget gled op. I klasserne uddybedes emnet efter elevernes udvikling og fatteevne, og desuden aflyttedes udsendelserne i skole-radioen.

Ved morgensangen meddelte skoleinspektøren, at hr. Selbo var udnævnt til skoleinspektør ved Rundforbiskolen fra 1. november.

31. oktober var eleverne i III. fm. med deres fysiklærer hr. Thygesen på Holte gasværk.

2. november besøgte eleverne i I. fm. Nationalmuseet og ruinerne under Christiansborg slot under ledelse af deres klasselærer hr. Fred- dy Pedersen.

8. november åbnedes Kohavevej for gennemkørsel, og skolens færdselspatrulje trådte i funktion.

17. november holdtes møde for de forældre, som havde børn i 5. klasserne. Skoleinspektøren fortalte om formen for optagelsesprøven til I. em. og om kravene, som stilles til eleverne i eksamensafdelingen. Derefter fortalte hr. Thygesen om arbejdet i den eksamensfri mellemskole, hvorfra en del elevarbejder var fremlagt i lokalet.

28. november: Klasseforældremøde for 4. a og 1. b.

30. november: Klasseforældremøde for 2. a og 1. a.

5. december: Klasseforældremøde for 4. b og 3. b.

6. december: Klasseforældremøde for II. fm., 3. a og 2. b.

9. december: Skolescenen.

17. december drog eleverne fra II. og III. fm. med deres klasse- lærere og inspektøren til Kohaveskoven for at hente det store jule- træ. Da træet var fældet, blev det under jubel og sang båret hjem til skolen, hvor ankomsten kaldte de hjemmeværende elever til vinduerne for at se optøget.

Skolen takker statsskovrider Tage Jensen og statsskovfoged Nielsen, fordi de var så imødekommende at lade os fortsætte den gamle tradi- tion med at fælde og hente juletræet.

22. december sluttede skolen det gamle år med en smuk julefest. Efter at eleverne sammen med deres klasselærer havde haft en for- nøjelig time i de festligt smykkede klasselokaler, samledes man i gymnastiksalen om det smukt pyntede juletræ, hvor inspektøren talte og læste juleevangeliet, og hvor vore dejlige julesalmer klang stem- ningsfuldt fra de glade elever, mens øjnene lyste om kap med lysene på det store træ.

Da gymnastiksalen ikke kan rumme de mange elever, som er på skolen, måtte der holdes afslutning to gange, først for de store og der- efter for de mindre elever.

Rundforbiskolens elever, som stadig var indkvarteret på Gl. Holte skole, deltog selvfølgelig i festen.

18. januar oprandt endelig den længselsfuldt ventede dag, da Rund- forbiskolens 6 klasser kunne sige farvel til Gl. Holte skole for næste

dag at tage den ny skole i brug. Mens alle lærere og elever var samlet foran hovedtrappen, talte først stadsskoleinspektøren og derefter skoleinspektør Selbo. Til slut fik de bortdragende et hurra.

14. februar: Forældremøde for III. fm.

21. februar deltog 9 piger fra afgangsklasserne i et aftenmøde på Gentofte Amtssygehus, hvor forstanderinden gav orientering vedrørende uddannelse til sygeplejerske.

7. marts var eleverne fra II. fm. med deres klasselærer hr. Thygesen på besøg hos „Steffensen“ i Kødbyen, derefter på Københavns rådhus, hvor de så Jens Olsens verdensur og Bymuseet.

9., 10. og 11. marts spillede skolekomedien.

14. marts: Skolescenen.

16. marts: Elevfesten.

17. marts var skolepatruljerne indbudt til aftenfest i Hillerød.

21. og 22. marts: Papirindsamling.

9. april begyndte med fælles morgensang ved flaget, som blev sat på halv stang, efter at skoleinspektøren havde holdt en kort mindetale. Kl. 12 var der 2 minutters stilhed i alle klasser, og derefter gled flaget til tops.

Samme dag havde skolen besøg af lederen af Dansk Skibsadoption, hr. kontorchef B. v. Munthe af Morgenstjerne, der holdt et interessant og særdeles fornøjeligt foredrag om „Dansk skibsfart før og nu“ for de 6 ældste klasser, som var samlet i gymnastiksalen. I causerende form fortalte om dansk skibsfart i den florissante handelsperiode, om vore tropekolonier, om de første dampskibe, de første dieselmotorskibe og om moderne dansk skibsfart. De forskellige skibstyper illustreredes ved tegning på vægtavle. Eleverne lyttede med stor interesse og lønnede foredragsholderen med spontant bifald.

19. april holdtes erhvervsvejledningsmøde.

25. april var eleverne i II. fm. med deres klasselærer hr. Thygesen på erhvervsbesøg i Helsingør. Først blev klassen vist rundt på skibsværftet, hvor man så støberiet, grovsmedien, forskellige værksteder, maskinhal, dokker m. v.

Derefter besøgte klassen Wibroes bryggeri, hvor børnene efter rundvisningen fik lov til at smage bryggeriets forskellige slags sodavand.

5. maj samledes alle til morgensang ved flaget, som hejstes, efter at skoleinspektøren havde holdt en kort mindetale.

7. maj rejste eleverne i III. fm. med deres klasselærer hr. Freddy Pedersen og hans frue til et 10 dages lejrskoleophold i Tønder.

17. maj, Norges nationaldag, mindedes ved flaghejsning.

18. maj — efter at der kl. 12 var givet pinseferie — tog hr. Holm og fru Schrøder med eleverne i II. cm a. på besøg i Carlsberg bryggerierne og sluttede dagen i Tivoli. Turen blev foretaget efter anmodning fra eleverne, som selv afholdt udgifterne.

25. maj besøgte II. fm. under hr. Thygesens ledelse den internationale fiskerimesse i Forum. Her så børnene gamle og nye fiskeredskeber, film, der viste fiskeri i Vesterhavet, et bornholmsk silderøgeri, både, maskiner, der vævede fiskenet, og meget andet, som viste fiskeriets udvikling.

2. og 3. juni fandt besøget i Svedala sted.

6. juni, Sveriges nationaldag, mindedes ved flaghejsning.

Under ledelse af hr. Freddy Pedersen var I. fm. på cykeltur til Jagt- og Skovbrugsmuseet i Hørsholm.

14. juni var eleverne i 4. a med deres klasselærer hr. Sørensen på bustur til Nordsjælland.

15. juni, Danmarks flagdag og genforeningsdag, mindedes ved flaget, som hejstes efter skoleinspektørens tale.

19. juni begyndte årsprøven for eleverne i grundskolen og den eksamensfri mellemskole. Der blev indledt med fælles morgensang ved flaget, som gled til tops, efter at inspektøren havde budt de mange forældre velkommen.

20. juni sluttede årsprøven og eksamen med dimissionsfest i den pyntede gymnastiksal. Efter at fanerne var ført ind, sang eleverne under ledelse af hr. Knud Petersen. Derefter talte inspektøren til de elever, som skulle udskrives af skolen, og uddelte eksamensbeviserne. For flid og god opførsel uddeltes bogpræmier fra skoleudvalget og en anonym giver. De tildeltes følgende:

Bodil Jensen, II. fm.

Ea Brandstrup, III. fm.

Lis Hansen, III. fm.

Aase Friis Pedersen, III. fm.

Erik Hartmann, III. fm.

Lykke Petersen, IV. em.

Inspektøren takkede såvel elever som lærere og forældre for godt samarbejde i det forløbne år, og festen sluttede med, at fanerne førtes ud.

Om aftenen var der gymnastikopvisning under ledelse af lærerinde fru Else Jørgensen. Det var pigerne fra I. og II. fm., som viste, hvad de kunne præstere, og de klarede sig nydeligt.

Derefter var udstillingerne af de mange elevarbejder åbne til kl. 21. Besøget var så stort, at det kneb med at rumme alle i gymnastiksalen.

21. juni havde eleverne fri, men lærerrådet samledes for at træffe bestemmelse om oprykningen.

Om aftenen holdtes den traditionelle afskedsfest for de udskrevne elever og deres forældre. Salen var smykket med morsomme tegnninger, og de lange kaffeborde var pyntet med flag og blomster.

Efter at inspektøren havde budt velkommen, viste hr. Freddy Pedersen 2 film, som gav et slående indtryk af teknikkens forrygende udvikling på alle felter.

Da kaffen var fortæret, talte hr. Thygesen til de udgåede elever, hvorefter der blev budt på forskellig underholdning. Til sidst talte inspektøren til de unge, og festen sluttede med „Altid frejdig“.

23. juni kl. 12 samledes alle foran hovedtrappen, hvor inspektøren holdt en kort tale til eleverne, og efter sangen „Hurra, for den dejlige ferietid“ tog sommerferien sin begyndelse.

10. juli rejste 19 elever fra IV. em. under ledelse af hr. Holm og hr. Gulddammer med fruer på en 9 dages ferietur til Salzburg i Østerrig.

Dimittender 1956.

Mellemskoleeksamen:

Jørgen Andersen, Trørød.
Thomas Andersen, Vedbæk.
Christian Eriksen, Øverød.
Søren Hancke, Nærum.
Ole Herbst, Nyvang.
Peter Jensen, Nyvang.
Hans Knudsen, Øverød.
Klaus Kristensen, Vedbæk.
Jan Magnussen, Søllerød.
John Olsen, Øverød.
Jørgen Olsen, Gl. Holte.
Svend Erik Seindal, Vedbæk.
Tove Bredvig, Vedbæk.
Elin Flatau, Gl. Holte.
Julia Jensen, Gl. Holte.
Käte Madsen, Gl. Holte.
Bitten Neesgård, Gl. Holte.
Grete Nielsen, Øverød.
Jette Olsen, Øverød.
Doris Munkholm Pedersen, Gl. Holte.
Lykke Petersen, Øverød.
Tove Petersen, Søllerød.
Karen Post, Søllerød.
Bodil Svendsen-Tune, Øverød.
Inge Sørensen, Øverød.
Inge Wagner, Nyvang.

8 bestod med mg+

5 bestod med mg

8 bestod med mg÷

5 bestod med g+

Ferier og fridage i skoleåret 1956—57.

Fridag 12. september, dagen efter idrætsdagen.

Efterårsferie 14. til 21. oktober inkl.

Fridag 20. november.

Fridag 3. december.

Halv fredag 14. december.

Juleferie 23. december til 3. januar inkl.

Fastelavnsmandag 4. marts.

Kongens fødselsdag 11. marts.

Dronningens fødselsdag 28. marts.

Påskeferie 17. til 23. april inkl.

Bededagsferie 17. til 19. maj inkl.

Kristi himmelfartsdag 30. maj.

Grundlovsdag 5. juni.

Pinseferie 8. til 11. juni.

Sommerferie 24. juni til 11. august inkl.

Fredag den 14. december slutter skolerne i Søllerød kommune kl. 11 for at give børnene lejlighed til at se juleudstillingerne i byen; man må ikke regne med, at der gives anden frihed i den anledning.

Gl. Holte kommuneskole, juli 1956.

Aksel Jensen.

NO-1000 [illegible]

[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side]

[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side]