



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



GL. HOLTE KOMMUNESKOLE

1. 8. 1956—31. 7. 1957

Formand for Søllerød kommunalbestyrelse:

Borgmester, fuldmægtig Rosenørn.

Skoleudvalget:

Bankkasserer frk. Marie Jensen, Bystykket 22, Nærum, formand.
Borgmester Rosenørn, Solvej 15, Holte, næstformand.
Gartner H. P. Andersen, Sandbjergvej 91, Nyvang pr. Vedbæk.
Inspektør Ivar Hansen, Skolevej 14, Holte.
Konsulent A. Lund, V. Paradisvej 51, Holte.

Skolekommissionen:

Valgt af kommunalbestyrelsen:

Borgmester Rosenørn, Solvej 15, Holte, formand.
Bankkasserer frk. Marie Jensen, Bystykket 22, Nærum, næstformand.
Fru Agnete Andersen, Hegnsvej 45, Nærum.
Inspektør Ivar Hansen, Skolevej 14, Holte.
Konsulent A. Lund, V. Paradisvej 51, Holte.
Fru Marianne Nielsen, Dronninggårdsalle 9 A, Holte.

Valgt blandt de af forældrekrederne indstillede:

Kasserer Knuth Parsager, Mariehøjvej 1, Gl. Holte.
Kartograf V. Rex-Olsen, Landsebakken 18, Holte.
Direktør A. Wassard Jørgensen, Bredland 14, Nærum.
Fabriksleder H. Bøye Larsen, Ø. Paradisvej 15, Holte.
Fru Kirsten Nordfeldt, Strandvej 373, Vedbæk.

Formand for fælleslærerrådet:

Skoleinspektør P. Selbo, Malmbergsvej 99, Holte.

Formand for lærerrådet ved Gl. Holte skole:

Overlærer P. Thygesen, Mariehøjvej 7, 1. th., Holte.

Skolens inspektør træffes som regel på skolens kontor hver skoledag kl. 13—14, undtagen lørdag. Telefon Trørød 281.

Skolens ordning og område.

Skolen består af:

1. En 5-årig grundskole, hvorfra alle elever går over i en af de to mellemskoleafdelinger. Skoledistrikt: Gl. Holte, Skolepark I og Kohavevej til og med Ellegårdsvej.
2. En eksamensfri mellemskole, som har 3 fortløbende klasser, hvor emneundervisning spiller en fremtrædende rolle. Den sidste klasse er frivillig for elever over den skolepligtige alder. Antallet af tilmeldte elever samt pladsforholdene på kommuneskolerne bliver hvert år afgørende for, hvor der skal oprettes 3. fm-klasser.
3. Eksamensmellemskolen, som er 4-årig og efterfølges af en 1-årig realklasse. Adgang til eksamensmellemskolen har elever fra Gl. Holte, Vedbæk og Øverød, når de har bestået den fastsatte optagelsesprøve. I realklassen optages elever, som har bestået mellem-skoleeksamen, og som af skolen anses for egnede til at læse videre.

Kravene til mellemskole- og realeksamen er de af undervisningsministeriet fastsatte.

Kalenderåret 1956.

Klasse- og elevtal den 31. december 1956:

Grundskolen	10	klasser med	132	dreng	108	piger
Eksamensfri mellemskole	3	—	—	42	—	32
Eksamensmellemskolen	6	—	—	79	—	101
Realklassen	1	—	—	11	—	9
<hr/>						
Tilsammen ...	20	klasser med	264	dreng	250	piger

Forsømmelser:

På grund af sygdom	6244	(5664)	dage
Anden lovlig grund	608	(490)	—
Uden lovlig grund	26	(27)	—
<hr/>			
Tilsammen ...	6878	(6181)	dage

Paranteserne rummer tallene fra det foregående år. Det er glædeligt at se, at antallet af ulovlige forsømmelser nu er ret ringe; men målet må være helt at undgå disse forsømmelser. Det gentages derfor, at ifølge skoleloven er *lovlig* grund til forsømmelse kun *elevens* sygdom, smitsom sygdom i hjemmet, dårligt vejr og ufremkommelige veje samt

forud given tilladelse, hvorom skriftlig eller personlig henvendelse fra hjemmet så vidt muligt må ske dagen før med opgivelse af grunden, hvorfor eleven ønskes fritaget.

Angående bypladser bemærkes, at skoleloven forbyder anvendelse af skolepligtige børn til erhvervsmæssigt arbejde såvel i skoletiden som forud for skoledagens begyndelse.

Lokaleforhold og lærermangel.

Skoleåret begyndte med 511 elever i 20 klasser og sluttede med 507 elever.

Da skolen kun har 16 lokaler, er pladsmangelen stadig følelig, og biblioteket har også i det forløbne år været benyttet som klasselokale, hvorved anvendelsen til dets egentlige formål desværre har været stærkt indskrænket.

Som det fremgår af skolepsykologens beretning, tillader pladsforholdene ikke at oprette rigtige hjælpeklasser, før den vedtagne udvidelse af skolen finder sted.

Et stort antal gymnastiktimer har som sædvanlig måttet annulleres, fordi skolen kun har 1 gymnastiksal.

Værst har det dog været med de alt for små toiletforhold; men nu synes der endelig at være udsigt til en bedring, idet det er vedtaget at opføre en særlig toiletbygning ved legepladsen. Gid den snart må blive en realitet, for den er hårdt tiltrængt.

Lærermangelen gør sig fremdeles gældende. Et ledigt embede med sløjd viste det sig umuligt at besætte. En tid læstes så mange timer som muligt af det faste lærerpersonale som overtimer, og fra 4. januar har det været besørget af en nyantaget fast vikar.

Under sygdom har det ofte været nødvendigt at benytte ukvalificeret vikarhjælp, selv om skolens faste lærerpersonale i stor udstrækning har læst løse vikartimer for sygemeldte kolleger.

Skolepsykologens beretning.

Atter i år har Gl. Holte skole været så heldig, at der har hersket god arbejdsro om særundervisningens 2 former: hjælpeholdene og læseholdene. Der er ingen udskiftninger sket blandt de faste »holdlærere«, og der har kun været en overkommelig tilgang til holdene af nye elever i årets løb.

For det kommende skoleår ser det fortsat »lyst« ud for læseholdenes vedkommende, idet forholdet mellem antal ugentlige timer og antal elever er fint. Derimod ser det lidt mørkere ud for hjælpeholdenes vedkommende, idet det ene hold må starte med 12 elever, hvilket er i overkanten m. hens. til antal — også pladmæssigt set. Derudover er der flere elever under observation for overførsel til et af hjælpeholdene.

Imidlertid har særundervisningen flere fordele: den foregår for hjælpeholdenes vedkommende i ét specielt lokale, hvor der kun er særundervisning, den er gledet ind i skolens daglige arbejde, så de

fleste børn kun registrerer, at den og den »går på hold«, og endelig møder ønsker om bøger og materialer til særundervisningen stor velvilje.

Desværre er oprettelsen af rigtige hjælpeklasser på stedet udskudt — ikke på grund af manglende interesse, men af ren og skær pladsmangel.

Skolemodenhedsprøver har været så velbesøgt som aldrig før; der var endog i hele kommunen 3 hold, hvor mødeprocenten var 100!! — Ydermere har det været nødvendigt at lave et ekstra »opsamlingshold«, fordi et passende antal forældre bad derom, idet deres børn havde været forhindret i at møde op til den ordinære prøve. — Her på stedet klarede de fremmødte børn sig under ét så fint som aldrig før; det kan forhåbentlig mærkes på de nye 1. klasser.

Rent talmæssigt er der indstillet 19 til skolepsykologisk undersøgelse, mens der er undersøgt 23. — Der henlå nogle »sager« fra sidste skoleår, og enkelte fra dette skoleår må gemmes til august 57.

— — —
Det vil forekomme mig unaturligt ikke at afslutte denne lille beretning med en tak til skolens inspektør, stadsskoleinspektør hr. Aksel Jensen. — Fra min begyndelse her i kommunen for 4 år siden og fortsat har hr. Aksel Jensen vist det skolepsykologiske arbejde sin store interesse og hjulpet mig — som den ældre og mere erfarne — med belysningen og diskussionerne af mange problemer, som dukker op i det daglige arbejde. Det er jo sådan — og ikke mindst inden for det skolepsykologiske arbejde, hvor så mange interesser mødes — at SAMARBEJDE er det vigtigste. — Tak for 4 års samarbejde.

Mælk på skolen.

I tiden 1. november til 30. april uddeltes gratis $\frac{1}{4}$ l sødmælk til den medbragte frokost til hver elev på de 7 yngste klassetrin. Der udleveredes i alt 47.938 flasker. Desuden fik hver af disse elever daglig 1 vitaminpille.

Eleverne i de ældste klasser kunne efter ønske købe mælk på skolen, og der var mange, som benyttede sig af dette tilbud. Nogle store elever påtog sig som sædvanlig at uddele og placere flaskerne på frokostbordene i frikvarteret før spisningen, og herfor takker skolen dem.

Tandplejen i skoleåret 1956—57.

Med stor forsinkelse ankom skoletandlægen til Gl. Holte skole og foretog eftersyn og behandling af elevernes tænder med følgende resultat:

- 777 plomber i blivende tænder.
- 301 plomber i mæketænder.
- 203 udtrækninger, deraf 6 blivende tænder.
- 83 tandrensninger.
- 14 nervebehandlinger, deraf 2 på mæketænder.
- 98 andre behandlinger, deraf 69 lokalbedøvelser.

19 elever havde fejlfri tænder, og af 47 elever i 1. grundskoleklasser havde 36 ingen caries i de blivende tænder.

En del elever har desuden været henvist til behandling på den skole, hvor tandlægen arbejdede.

Lønkonflikten mellem tandlægeforeningen og købstadforeningen er nu endelig sluttet med det resultat, at der fra det kommende skoleår skal foretages 2 årlige eftersyn, og ved Søllerød kommunes skolevæsen ansættes 4 halvdagstændlæger til hjælp for cheftandlægen. Der bliver herefter fast tandklinik på Gl. Holte skole.

Det bemærkes, at såfremt behandling ikke ønskes, eller hvis ønsket om behandling tages tilbage, har barnet mistet sin ret til fremtidig behandling. Dog er der senere ved ansøgning til skoleudvalget mulighed for at få tilladelse til optagelse i den regelmæssige tandpleje, såfremt forsørgeren skriftligt tager nægtelsen tilbage og udtaler ønske om barnets behandling på klinikken. Der kræves da, at hjemmet for egen regning lader tænderne fuldstændigt istandsætte, inden behandlingen overtages af skoletandklinikken, og i så fald udfærdiger cheftandlægen et diagram over istandsættelsens omfang. Tilflyttede børn fra kommuner med skoletandpleje optages på senere klassetrin end 1. klasse, forsåvidt deltagelsen i tandplejen har været kontinuerlig.

Lægeundersøgelser i skoleåret 1956—57.

	Dreng	Piger
Antal undersøgte elever	262	248
Antal kontrolundersøgte	15	13
Antal henvist til læge	30	36
Antal ikke koppevaccinerede	2	7
Ikke difterivaccinerede 3. gang	13	9
Tuberkulinpositive	5	4
Calmettevaccinerede før skolegangens begyndelse	78	64
Calmettevacc. efter skolegangens begyndelse	140	129
Tuberkulinnegative	39	51
Antal, hvis højde/vægtforhold er over + 15 %	20	31
Antal, hvis højde/vægtforhold er under ÷ 15 %	0	3
Nykonstateret tuberkulose	0	0
Sukkersyge	0	3
Epilepsi	2	0
Følger af børnelammelse	1	1
Fodvorter	10	15
Hjertelidelser	0	2
Asthma	2	2
Svære psykiske lidelser	0	0
Talelidelser	4	1
Synslidelser, påvist hos øjenlæge	11	25
Nedsat hørelse	5	2
Usikker farvesans (12-årige)	12	1
Andre kronisk sygelige tilstande	0	0

Alle eleverne er vejjet og målt samt syns- og høreprøvet. Der er

foretaget 192 urinalyser. Alle elever er lægeundersøgt og tuberkulinprøvet. 90 var negative, og heraf blev 63 calmettevaccineret i årets løb. 246 elever har været til gennemlysning på tb-stationen i Lyngby.

Skolelægen må ikke behandle eleverne på skolen; men alle konstaterede lidelser er henvist til behandling af hjemmenes egen læge.

Lærerpersonalet såvel som rengøringspersonalet og andre ved skolen ansatte er tuberkulinkontrolleret og røntgenundersøgt i Lyngby.

Svømning 1956.

I sommerferien blev som sædvanlig tilbudt gratis svømmeundervisning for elever fra 3. grundskoleklasse og opefter. Undervisningen blev givet på badeanstalten i Vedbæk, og ledere var:

for drengene hr. lektor Theisen, Holte, og

for pigerne frk. Dorthe Kjær, Allerød.

Der var tilmeldt 74 drenge og 69 piger. Heraf mødte dog kun 63 drenge og 65 piger. Nogle af dem mødte endda kun få gange, men for de øvrige var mødeprocenten god, og de arbejdede flittigt og godt. Det er meget beklageligt, at der endnu er forældre, som tilmelder deres børn uden at drage omsorg for, at de giver møde.

2 drenge og 4 piger tog livredningsprøven,

10 drenge og 7 piger tog frisvømmerprøven,

18 drenge og 10 piger tog svømmerprøven,

5 drenge og 0 piger tog de sværere tillægsprøver,

og desuden var der en del nybegyndere, som tog 200 m-prøven.

Idræt 1956.

49 drenge og 34 piger, i alt 83 af skolens elever, har erhvervet idrætsmærker. Fordelingen var følgende:

Drenge: 12 bronze,

14 sølv,

14 guld,

7 sølv med emaille,

2 guld med emaille.

Piger: 7 bronze,

10 sølv,

13 guld,

4 sølv med emaille.

Dansk Skolescene.

Skolescenen opførte i år:

»Helligtrekongers aften«, komedie af William Shakespeare.

»Du kan ikke tage det med dig«, lystspil af Moss Hart og George S. Kaufman.

»En tjener og to herrer«, lystspil af Carlo Goldoni.

Der var indmeldt 220 elever fra realklassen og de to mellemskoleafdelinger. Befordringen skete som sædvanlig i lejede turistbiler, som

optog og afsatte eleverne så nær ved deres hjem som muligt. I alle biler var ledsagende lærere eller lærerinder.

Kontingentet for alle tre forestillinger var 9 kr. Søskende betalte dog kun hver 8 kr. Bilen betales med 2.20 kr. pr. gang.

Gratis ferierejser i sommeren 1957.

65 elever har efter ansøgning fået tildelt fribilletter.

Angående ferierejserne bedes bemærket:

- 1) at adgang til fribefordring på almindelige ferierejser har skole-søgende børn, der er hjemmehørende i Søllerød kommune. Afgørelse ang. tildelingen træffes af kommunalbestyrelsen.
- 2) at alene de indlagte særtog kan benyttes. I tilfælde af lægebekræftiget sygdom kan dog dispenseres herfra ved henvendelse på Hovedbanegårdens kontor.
- 3) at der kun kan tilstås hvert barn én ferierejse om året. Der kan således ikke i det samme år tildeles et barn billet til både almindelig ferierejse og til ferierejse til sommerlejr.
- 4) at ubrugte billetter skal tilbageleveres til skolens inspektør straks efter sommerferien, da kommunen ellers kommer til at betale for dem.

Skolekor og -orkester.

Skolekoret har været ledet af hr. A. Blume, og skoleorkestret har været ledet af fru Else Jørgensen.

Både kor og orkester har medvirket ved festlige lejligheder på skolen.

Desuden har fru Else Jørgensen undervist i blokfløjtespil. I alt har der været ca. 30 elever dertil.

Skolesparekassen.

Der har i alt deltaget 213 elever i opsparingen. Endvidere har der i følgende klasser været klasseopsparinger til ferieture, lejrskoleophold eller lignende: III.em a, III.em b og IV. em.

Fra 1/4 1956—31/3 1957 er der opsparet 10.023,00 kr.

(Fra 1/4 1955—31/3 1956 opsparede 9985,60 kr.)

Klasseopsparingerne indgår på særlige konti, der kun kan hæves mod klasselærerens og en af forældrenes underskrifter.

Både fredag og lørdag har været benyttet som »sparedage«, da de korte frikvarterer om lørdagen ikke giver tilstrækkelig tid til at ordne mærkesalget.

Forældrene bedes indskærpe børnene, at penge og fyldte hæfter skal afleveres til klasse- eller faglærer straks efter ankomsten til skolen; de må i hvert fald ikke være i overtøjets lommer, når dette er anbragt i garderoben.

Biblioteket.

Biblioteket har en bogbestand på ca. 1250 bind, dels faglitteratur, dels skønlitteratur. Arbejdet med katalogiseringen ordnes af kommunebiblioteket, det daglige arbejde på skolen har været ledet af hr. overlærer P. Thygesen.

Bøgerne er ordnet efter decimalklassedelingsystemet. Enkelte bøger er anbragt på lærerværelset og i faglokalerne.

I finansåret 1956/57 var der på kommunens budget bevilget 1200 kr. til lærerbibliotekerne ved kommunens skoler, og deraf tildeltes der Gl. Holte skole 200 kr. Et udvalg bestående af hr. Kj. Larsen og hr. P. Thygesen har indkøbt bøgerne.

Udover de decimalklasseordnede bøger findes en del klassesæt af bøger til brug ved undervisningen i emneundervisningen, religion, naturhistorie, historie og geografi.

Indsamlinger.

Til Ungarnshjælpen:

5. november fra skolens lærerpersonale	150 kr. 00 øre
15.—24. novbr, fra skolens elever	267 kr. 98 øre
27. novbr. fra forældremøde	76 kr. 00 øre
3. marts fra skolens lærerpersonale	136 kr. 00 øre
8., 9. og 10. marts fra skolekomedien	622 kr. 30 øre
<u>falt</u>	<u>1252 kr. 28 øre</u>

Barnets dag.

den 11. marts, ofrede et antal af skolens store drenge og piger deres fridag for at sælge det lille mærke med barnehovedet. Der indkom

732 kr. 10 øre

Vanførefonden

foranstaltede i april og maj måned en indsamling, idet der på skolerne blev solgt mærkater til opklæbning med billeder af kongefamilien. Denne indsamling indbragte her på skolen 91,50 kr.

Gaver.

Med tak har skolen modtaget følgende:

Dansk Tråd Import har sendt skolen et vægkort med »Anker Broderesting« (2. serie) til brug ved håndgerningsundervisningen. *Textilfabrikantforeningen* har sendt skolen en båndfilm, som viser hørvarefremstilling.

Fra A/S Dansk Båndfilm har skolen modtaget en film, som hedder: »F. eks. fotografering«.

Erik Smedegård, som gik ud af skolen 1954, har skænket en stor havskildpadde til skolens naturhistoriske samling.

Stadsskoleinspektør Aksel Jensen forærede ved sin bortrejse skolen et slueorgel.

Brevveksling med Calcutta.

Bladet »Vi flyver« har sat danske skoler i forbindelse med lufthavne over hele verden, hvor der er stationeret personale fra SAS.

Fra Gl. Holte skole har III.lem a og III.lem b korresponderet med lufthavnen i Calcutta i Indien. Personalet har fortalt eleverne om forholdene i Indien, og eleverne har skrevet om, hvorledes hverdagen går her på skolen.

Søllerød sommerlejr.

Søllerød sommerlejrforening sendte i 1956 258 børn på et 10-dages ophold i foreningens sommerlejr, Søllerødlejren, på Sjællands Odde. Fra Gl. Holte skole deltog 43 børn.

I løbet af foråret bliver der på skolerne uddelt ansøgningsskemaer til børnene. Alle børn fra 4. klasse og opefter kan søge om at komme med. I de senere år har der været 5 hold på lejren. På ansøgningsskemaet kan børnene søge om hel eller delvis friplads, og de kan søge om at komme på det hold, der passer forældrene bedst. I nogle tilfælde har pladsforholdene gjort det nødvendigt at overflytte barnet til et andet hold end det ønskede. Et koloniudvalg, bestående af 2 fra lærerforeningen og 2 fra sommerlejrforeningen, gennemgår de indkomne ansøgninger og danner holdene. Ansøgningerne om hel eller delvis friplads gennemgås ligeledes. Barnet klasselærer, evt. skolelægen, udtaler sig om barnets trang til et lejroophold.

Prisen for et 10-dages ophold er 40 kr.

Det er lærere og lærerinder i kommunen, der leder holdene. Forplejningen sørger »tanterne« for. Al arbejdskraft er frivillig og ulønnet.

Søllerød sommerlejrforening er en privat institution. Bag den står en kreds af medlemmer, som ved deres medlemsbidrag muliggør driften af lejren. Endvidere giver kommunen et årligt tilskud.

Ifølge overenskomst mellem sommerlejrforeningen og lærerforeningen skal sommerlejrforeningen fremskaffe midlerne til bygningernes vedligeholdelse og evt. udvidelse, medens lærerforeningen skal fremskaffe midlerne til holdenes drift.

Fra is- og chokoladebuden ved skoleidrætsstævnet modtog lærerforeningen 307,12 kr. til fripladser.

For at fremskaffe penge har lærerforeningen foranstaltet papirindsamlinger på alle kommuneskolerne. Disse gav i alt 1615,44 kr. Deraf tegnede Gl. Holte skole sig for 326,62 kr. II.lem var den klasse, der havde samlet mest, og den fik en præmie på 25 kr. Skolen takker hjemmene for deres medvirken ved papirindsamlingen og henstiller, at man gemmer aviser, kasserede bøger m. m. til den næste indsamling, som skolen agter at foretage i september måned.

Skolekomedien.

At spille skolekomedie er en bunden opgave, når man har 3 klasser med ialt ca. 85 elever, som skal medvirke på en eller anden måde.

Stykket skal have mange drenge- og pigeroller, og alligevel er det nødvendigt at dublere rollerne for at tilfredsstille »efterspørgslen«.

I år var det Halvor Askløvs udgave af »Svend Gønge«, der kom til at gå over scenen. Dette stykke opfylder kravene; det har mange roller, det indeholder dramatik, list, spænding og ædel dåd. Eleverne fra de to III.m-klasser og fra III.fm gik med liv og lyst til opgaven, og



selvom det undertiden knob lidt med pladsen på den lille scene, var virkningen af de historiske optrin udmærket. Handlingen kendtes i forvejen af de fleste, men det var alligevel spændende at se de kendte personer: Ib, Svend Gønge, Tam og Kulsoen m. fl. optræde lyslevende på scenen. Børnene høstede stort og fortjent bifald for deres præstation. Skolens kor og rytmeorkester underholdt i pauserne. Overskuddet fra de fire forestillinger gik til Ungarnshjælpen.

Elevfesten.

Den årlige fest for »skuespillerne« og eleverne i skolens ældste klasser holdtes den 1. april.

Da alle var samlet i den festligt pyntede gymnastiksal, bød skoleinspektøren velkommen. En film og nogle morsomme konkurrencer gav højt humør. Sodavand og wienerbrød gav kræfter til dansen, som fandt sted, efter at salen ved fælles hjælp var ryddet. Under dansen havde pølsebaren stort besøg, og alle morede sig fortræffeligt, indtil festen sluttede kl. 23.10.

III. fm. på lejrskole i Viborg.

Mandag den 29. marts rejste III.fm. under ledelse af fru Schrøder og

hr. Thygesen på lejrskoleophold i Viborg. Turen gik over Kalundborg —Århus, og holdet var fremme ved 18-tiden. Herbergsværten tog imod og viste vej til vandrehjemmet »Søndersø«, der skulle være klassens »hovedkvarter«. Vandrehjemmet var udmærket egnet til formålet: drengenes sovesal var i en helt ny sidebygning og pigernes på 1. sal i hovedbygningen; de sanitære forhold var gode, maden god og rigelig, og der var frie omgivelser.

Ved ankomsten fik børnene middagsmad, bagefter pakkede de ud, indrettede sig og så på omgivelserne indtil sengetid. Næste dag indlededes med flaghejsning, og efter morgenmad cyklede holdet til Asmild kirke, hvor graveren viste rundt i den gamle smukke kirke. Derfra kørte holdet til Viborg, hvor herbergsværten viste rundt og fortalte om de gamle bygninger i de krogede gader omkring domkirken. Efter frokost cyklede alle til Hald egeskov, videre til Dollerup bakker, herfra til ruinerne af det gamle Hald, og så hjem til aftensmaden på »Søndersø«. Om aftenen blev der spillet håndbold og rundbold. Der blev hurtigt ro på sovesalene den aften, og ingen vågnede, før der blev kaldt kl. 7 næste morgen.

Onsdag var vejret ikke så godt. Om formiddagen overværede klassen en landsretssag i Vestre landsret. I over 2½ time fulgtes retshandlingen med gennemgang af underrettsdommen, tiltaltes forklaring, afhøring af vidner, dommernes spørgsmål og anklagernes og forsvarerens indlæg. Da de tre dommere og deres tre domsmænd trak sig tilbage for at udfærdige dommen, havde alle et klart billede af sagen. Eleverne drøftede sagen indbyrdes, medens de ventede på dommens afsigelse, og alle var enige om, at straffen burde forhøjes; det samme syntes dommerne og domsmændene, straffen blev fordoblet. (Sagen var mod en spritbilist). Om eftermiddagen blev der holdt skole på vandrehjemmet.

Torsdag tegnede vejret nogenlunde, og det besluttedes at tage på en langtur med bus. Turen gik først til Mønsted, hvor man så de vældige kalkhuler, derefter til Daugbjerg, hvor eleverne med blafrende lys gik ind ad smalle, lave gange til Jens Langknivs hule. Fra Daugbjerg videre til Hjerl hede, hvor man så de gamle hedebygninger: skole, kirke, stubmølle, jernalderhus m. v. På hjemturen gjordes ophold ved Kongenshus hede og ved et brunkulsleje.

Fredag formiddag besøgte en papfabrik; værkføreren viste rundt. Børnene fik foræret pap og kunstlæder, og fabrikken skænkede skolen en balle pap til undervisningsbrug. Om eftermiddagen var holdet i domkirken, og om aftenen var der afskedsfest på vandrehjemmet med sange, underholdning af forskellig slags, lejravis m. m.

Lørdag morgen pakkede eleverne til hjemrejsen, cyklede derefter til stationen, og med tog gik det hjem til Holte.

Skoleidrætsdagen 1956.

Tirsdag den 11. september afholdtes Søllerød kommunes skoleidrætsdag på Rudegård stadion. På slaget 10 marcherede de ca. 1500 deltagere ind på stadion med faner og navneskilte i spidsen for hver

skoles gruppe. Stadsskoleinspektør Aksel Jensen åbnede stævnet, derefter gled det store flag til tops, og de mange konkurrencer begyndte. Rudegård er det største stadion i kommunen, men alligevel var al plads udnyttet til det yderste, og der var kampe igang overalt.

I år kæmpedes der ikke om 1 pokal, men om 7, én til hver af de syv klassetrin, der deltog. Denne form er valgt af hensyn til de skoler i kommunen, der ikke kan stille op i alle grupper. Alle pokalerne, der er skænket til skoleidrætsdagen, er vandrepokaler; de skal vindes fire gange i træk, eller 5 gange ialt, for at blive ejendom. Der var stor spænding om resultatet, da de mange kampe sluttede.

Formanden for skoleudvalget, bankkasserer frk. Marie Jensen, uddelte de mange præmier. Pokalen for 4. kl. gik til Øverød, 5. kl. fik Nærumgård, 1.ml. Holte Gymnasium, 2.ml. Gl. Holte, 3.ml. Gl. Holte, 4.ml. Ny Holte og realklassen Gl. Holte. Fanepladerne blev uddelt således: Fodbold, ældste gruppe: Holte Gymnasium, yngste gruppe Ny Holte. Håndbold: Gl. Holte, langbold: Holte Gymnasium og rundbold: Øverød.

Vejret, som betyder så meget sådan en dag, var udmærket, selvom det var overskyet, og de enkelte dråber regn, der faldt til sidst, formåede ikke at ødelægge indtrykket af et vellykket stævne, der forløb uden nogen form for uheld.

SVEDALA—GL. HOLTE.

Efteråret 1956:

Lørdag den 22. september ankom 61 elever og 11 lærerinder og lærere fra Svedala til Gl. Holte. Holdet anførtes af överlärare Sune Göransson, der efter sommerferien havde afløst frk. Gurli Olsen som leder af skolevæsenet i Svedala. Efter den sædvanlige modtagelsesceremoni på Holte stationsplads drog gæsterne til deres kvarterværter: lærere og elever fra såvel Gl. Holte skole som Rundforbiskolen.

Om aftenen mødtes alle igen til fest i Gl. Holte skoles gymnastiksal, hvor de placeredes ved lange borde, som var smykket med svenske og danske flag samt et væld af blomster i efterårets prangende farver. De ca. 200 deltagere fyldte salen til trængsel.

Efter stadsskoleinspektørens velkomsttale vistest en morsom Gøg og Gogge film. Derefter serveredes kaffe og sodavand med brød, og under ledelse af overlærer Thygesen fulgte så underholdning af forskellig art. En sang, som skoleinspektør Selbo havde skrevet til festen, gjorde vældig lykke. Redaktør Helweg Møller bragte en hilsen fra foreningen Norden, efter at han tidligere på aftenen havde optrådt som habil tryllekunstner og derved ydet fornøjeligt bidrag til underholdningen. Ved 22-tiden sluttede festen med den svenske og danske nationalsang.

Søndag kl. 10 foregik indmarchen på Rundforbi stadion i siralende sølskin. Svenskerne havde forkyndt, at de var meget stærke denne gang, men atletikkampene viste, at de to hold var særdeles jævnbyrdige. Pointsstillingen var før boldspillene 102 til Svedala og 101 til Gl. Holte. Boldspillene skulle altså bringe afgørelsen. Her vandt svenskerne pigernes håndboldkamp, men danskerne drengenes. Spændin-

gen var stor, da fodboldkampen skulle begynde, og den holdt sig hele kampen igennem. Første halvleg endte 1—1; i anden halvleg kom Gl. Holte foran med 2—1, men i kampens næstsidste minut lykkedes det Svedala at udligne, og dermed var den spændende dyst endelig afgjort. Pointsstillingen blev 124½ til Svedala og 123½ til Gl. Holte.

Medlem af Søllerød kommunalbestyrelse hr. konsulent Alf Lund overrakte pokalen til det sejrende hold. Han påpegede den store betydning, som dette samarbejde mellem de to skoler har, og omtalte derefter den glæde, det var at være det vindende hold, og den karakterstyrke, det krævede at være tabende hold med det rette sindelag.

Efter stævnet mødtes svenske og danske lærere til omvisning på Rundforbiskolen, hvor man bagefter samledes på lærerværelset til et hyggeligt kaffebord. Kl. 17,30 slog afskedstimen for vore venner fra Svedala. Med et »farvel og på gensyn« gik turen hjem til Sverige.

Foråret 1957:

Det fjortende idrætsstævne mellem Svedala og Gl. Holte blev udkæmpet i Svedala den 12. maj.

Da deltagerne var udtaget mellem elever fra både Gl. Holte skole og Rundforbiskolen, viste det sig, at listen blev usædvanlig lang, og da yderligere en del ikke deltagere, men særlig inviterede, kom til, blev tallet på ca. 80, det største antal, der nogensinde har været.

Turen over Øresund gik fint i stille vejr. I Malmø var som sædvanlig en del af de svenske ledere mødt for at byde velkommen, og i bus og privatbiler kørte man til Svedala, hvor fordelingen foregik på torvet ved jernbanestationen.

Om aftenen samledes alle på skolen i den smukt pyntede gymnastiksal, der knap kunne rumme de mange deltagere.

Överlärare Sune Göransson bød velkommen og udtalte sin glæde over, at så mange var kommet til stede. Derefter spillede skoleorkestret en række fine numre, og så tog den svenske skoleleder igen ordet og talte til stadsskoleinspektør Aksel Jensen. Överlärare Göransson udtalte bl. a.:

»Liksom pojkarne och flickorna i de aktivas led någon gång passerar den för aktivt deltagande övre åldersgränsen, således också med ledare. Det har meddelats oss, att Ni, herr stadsskoleinspektör Aksel Jensen i år har för avsikt att i fortsättningen sälla Eder till åskådarna. För Eder välvilliga medverkan för besöken i Svedala, för Eder storslagna gästfrihet vid besöken i Gl. Holte och för Ert vid många tillfällen demonstrerade intresse att omhändertaga och vårde som vandringspris uppsatta pokaler vill vi nu till Eder överlämna denna pokal för mycket god prestation i allra äldsta drenge-gruppen.« Med disse ord overrasktes en smuk pokal med inskription: »Til Svedalavännen A. Jensen från vännerna i Svedala«.

Stadsskoleinspektörens hustru fik samtidig overrakt en buket blomster. Stadsskoleinspektören takkede bevæget for gaven og for de hjertevarme ord, der havde lydt til ham.

Så fortsatte festen med sange og konkurrencer, »frågasport« m. m., og kl. 22 sluttedes af med nationalsangene.

I herligt forårsvejr mødtes alle kl. 9 på stadion søndag morgen, og efter indmarch og flaghejsning gik det løs med kampene. I starten var de to hold meget jævnbyrdige, men efter stillingen 33—33 tog danskerne føringen og ved stadig at øge forspringet blev slutstillingen inden boldkampen 119—85.

Efter frokostpausen afvikledes boldkampene; både drengenes og pigernes håndboldkamp blev vundet af Danmark, og det sidste punkt på programmet, fodboldkampen, blev uafgjort.

Derpå stillede holdene op, og præmier og pokalen blev overrakt det sejrende hold.

En ny vandrepræmie til sejrherren i det samlede resultat af boldkampene, et meget smukt messingfad, skænket af en Svedalaborger, blev uddelt for første gang. Derefter blev flagene strøget, og efter endnu nogle timers samvær med de svenske kvarterværter gik turen hjem over sundet med 80 trætte men glade deltagere.

Erhvervsvejledning og erhvervspraktik.

I lighed med tidligere år har eleverne fået erhvervsvejledning gennem læsning om erhvervsvalg, arbejde med erhvervskartoteket, løsning af forskellige opgaver, specielt udarbejdet til formålet, og samtaler om dette emne.

For at finde frem til den bedste form for denne undervisning besluttedes det at lade III.fm. komme i erhvervspraktik i ugen 18.—23. marts. Efter at have orienteret forældrene og fået deres tilslutning fik eleverne en ønskeseddel, hvorpå 3 ønsker skulle opgives; såfremt ønske nr. 1 skulle glippe, ville nr. 2 eller 3 blive søgt opfyldt.

Det var ikke nogen let opgave at finde »læreplads« til en hel klasse, men det lykkedes; nogle af eleverne måtte til andre kommuner, da deres fag ikke fandtes her i kommunen. Børnene blev instrueret om opgaven, og det henstilledes til hver læremester at behandle eleverne som almindelige lærlinge og lade dem prøve alt arbejde, som en ny lærling skal igennem.

Eleverne førte dagbog over deres arbejde. Alle var glade for opholdet bortset fra en enkelt, der syntes, der var for lidt at bestille.

For at undersøge, hvad læremesteren mente om forsøget, udsendtes et spørgeskema. Af 17 besvarede skemaer fremgik det, at i det store og hele var man tilfreds med arrangementet, det havde ikke været tidrøvende for de forskellige virksomheder, eleverne havde opført sig godt, og mange havde vist god interesse og håndslag, og alle var gået til opgaverne med lyst og humør.

Nogle læremestre mente, tiden var for kort til, at man kunne danne sig et skøn over elevernes egnethed i det pågældende fag; størsteparten fandt dog tiden passende. Bortset fra en enkelt læremester ønskede man ikke yderligere forhåndsoplysninger om eleverne. Kontakten med skolen havde været tilfredsstillende. Af besvarelserne fremgik det, at læremestrene, bortset fra en enkelt, var af den mening, at forsøget var gavnligt for eleverne, og alle undtagen een, var villige til at gentage forsøget til næste år.

På et forældremøde, hvortil også læremestrene var inviteret, og hvor 5 læremestre var mødt, blev forsøget gennemdrøftet. Såvel forældre som læremestre gav her udtryk for deres tilfredshed med både tilrettelæggelse og udførelse af forsøget.

7 af de 25 udstationerede elever fik tilbudt læreplads i den virksomhed, hvor de havde været.

Færdselslære og færdselspatruljer.

Efter tilbud fra politikommissær Frandsen, Lyngby, har alle klasser fået undervisning i færdselslære ved overbetjent Sigurdsson fra Lyngby politi. Hver klasse undervistes i 2 gange 1 time i tiden fra 23. januar til 12. februar. Undervisningen var både fornøjelig og grundig og vel afpasset efter elevernes standpunkt.

Med udmærket støtte fra overbetjent Poul Rasmussen, Holte, og under daglig ledelse af lærer Adzer Blume har skolepatruljerne udført deres ansvarsfulde hverv samvittighedsfuldt og ingen ulykker er indtruffet.



Som en erkendtlighed for deres frivillige indsats var skolepatruljerne den 27. november af færdselspolitiet indbudt til en heldags udflugt med turistbiler til Nordsjælland, hvor man bl. a. besøgte »Det Danske Stålvalseværk« i Frederiksværk og fyret i Gilleleje.

Den 2. februar holdtes politiets årsfest for skolepatruljerne i Munkegårdsskolen i Gentofte, og den var særdeles vellykket. Foruden spisning blev der budt på udsøgt underholdning af kgl. skuespiller Preben Neergaard, Mie fra »Far til fire« og europamestrene i dans m. fl. Aftenen sluttede med bal. SP-erne fra Landskrona deltog i festen.

Skolen takker alle, som har ydet deres medvirken i arbejdet.

Forældremøder og forældredage.

Som det fremgår af dagbogen har skolen også i det svundne år holdt et stort antal klasseforældremøder for at styrke samarbejdet mellem hjem og skole. Mange forældre har udtalt deres glæde herfor, og gennemgående har møderne også været godt besøgt; men adskillige forældre har endnu ikke vist forståelse for betydningen af den nære kontakt med deres børns lærere.

På møderne drøftes ikke blot arbejdsformerne og arbejdskravene, men også elevernes indstilling til arbejdet, deres evner og anlæg, deres adfærd m. m., og mange misforståelser bliver rettet.

Jo nærmere kontakten mellem forældre og lærere bliver, desto større mulighed får både hjem og skole for at vurdere børnene rigtigt, for at forstå deres vanskeligheder, rette deres fejl og hjælpe dem til en sund og rolig udvikling. Derfor opfordres alle hjem til at lade sig repræsentere ved forældremøderne.

Forældredagene den første skoledag i hver måned er også et led i bestræbelserne for at udvikle og styrke forbindelsen mellem hjem og skole, og de forældre, som har mulighed for det, opfordres derfor til at komme og overvære undervisningen og tale med lærerne.

GL. HOLTE FRITIDSKLUB.

Sæsonen 1956—57 var den første normale sæson, fritidsklubben har haft. Hele vinteren har arbejdet foregået i Gl. Holtegade 3, hvor der de fem første dage i ugen er blevet arbejdet med liv og lyst. Af fritidsklubbens forskellige former for arbejde kan nævnes: bordtennis, bobspil, syning, peddigrørsfletning, sløjd og stoftryk. Hver lørdag eftermiddag har der været filmklub med vekslende program.

I den sidste halvdel af sæsonen optoges et samarbejde med Øverød skole, således at også elever fra denne skole har adgang til fritidsklubben. Medlemstallet fra de 3 skoler i Gl. Holte, Rundforbi og Øverød har været ca. 120. De har været fordelt på 3 hold efter alder. Hertil kommer filmklubben, som kun modtager elever fra mellemskolen.

1. september 1956 blev hr. Worsøe kaldet til lærer ved Starreklinte skole og afgik derfor som kasserer for fritidsklubben. Såvel bestyrelse som medlemmer siger hr. Worsøe hjertelig tak for det store og uegenlyttige arbejde, han som kasserer og medhjælper har udført i klubben. Nyvalgt kasserer blev hr. lærer Freddy Pedersen.

Ved bestyrelsesmødet i maj måned meddelte hr. lærer Anders B. Sørensen, at han desværre måtte fratæde som den daglige leder af fritidsklubbens arbejde. Det var med sorg, at bestyrelsen modtog denne meddelelse, idet hr. Sørensen var med til at stifte klubben. Bestyrelsen og medlemmerne bringer hr. Sørensen en varm tak for hans aldrig svigtende interesse for fritidsklubben. Man vedtog derefter at udvide bestyrelsen med hr. Sørensen. Til leder af det daglige arbejde valgtes hr. Freddy Pedersen, som samtidig afgav kassererposten til hr. overlærer Sandbæk Nielsen, Øverød skole.

Gl. Holte fritidsklub er en selvejende institution, som ledes af en bestyrelse, hvori er repræsenteret såvel skolens forældre og lærere

som skole- og kommunalmyndigheder. Bestyrelsens medlemmer er for sæsonen 1957—58:

Pensioneret stadsskoleinspektør hr. Aksel Jensen, formand.

Overlærer hr. Sandbæk Nielsen, kasserer.

Borgmester hr. P. Rosenørn.

Bankkasserer m/k frk. Marie Jensen.

Fru Bente Lassen.

Forretningsfører hr. P. Malmberg.

Kommunelærer hr. Anders B. Sørensen.

Kommunelærer hr. Freddy Pedersen.

Den daglige ledelse af fritidsklubbens arbejde varetages af hr. Freddy Pedersen. Som medhjælpere virker fru Lizzie Jørgensen, fru Lene Mørch, fru Alice Pedersen, fru Birgit Sørensen, fru Inge Toft-Madsen, hr. P. Thuesen og hr. Sandbæk Nielsen.

På grund af den sociale betydning, som må tillægges dette fritidsarbejde, yder stat og kommune tilskud til lønninger og administration, således at det enkelte barn kun skal betale et mindre kontingent plus materialepenge til delvis dækning af de beskæftigelsesmaterialer, som bruges i klubben.

Det er ledelsens håb, at dette arbejde fortsat må nyde godt af den tillid, som myndighederne har vist ledelsen, og at forældre og børn stadig vil tage imod dette tilbud, som der har vist sig at være behov for.

Skolens personale den 1/8 1957.

Skoleinspektør: Embedet er ledigt.

Konstitueret skoleinspektør: Hr. H. Holm.

Konstitueret viceinspektør: Hr. P. Thygesen.

<i>Viceinspektører:</i>	ansat her	ansat i nuv. still.
Hr. Hans Holm	1/12 1944	1/1 1956
Hr. Sigurd Øhrstrøm, skolepsykolog	1/8 1953	1/8 1953

Overlærere:

Hr. Kjeld Larsen	1/7 1937	1/7 1947
Frk. Harriet Rydahl	1/4 1928	1/8 1951
Frk. Tora Rasmussen	1/4 1939	1/8 1951
Frk. Valborg Rasmussen	1/4 1938	1/8 1953
Fru Ane Schrøder	1/5 1949	1/8 1954
Hr. Peder Thygesen	1/6 1949	1/1 1956

Faste lærere og lærerinder:

Fru Else Jørgensen	1/4 1948	1/8 1948
Fru Else Willadsen	1/4 1948	1/2 1950
Fru Else Nielsen	1/6 1951	1/6 1953
Hr. Freddy Pedersen	1/12 1951	1/8 1952
Hr. Anders B. Sørensen	1/3 1953	1/3 1953
Hr. Poul Guldhammer	1/4 1954	1/4 1954
Hr. Adzer Blume	1/5 1956	1/5 1956
Frk. Ellinor Jensen	1/8 1956	1/8 1956
Fru Sigrid Laursen	1/8 1957	1/8 1957
Frk. Elisabeth Sørensen	1/8 1957	1/8 1957
Hr. Niels Høegh Pedersen	1/8 1957	1/8 1957

2 lærerembeder ledige.

Timelærerinde:

Fru Grete Ahrentzen 1/8 1953.

Cheftandlæge:

Hr. C. F. Mering, ansat 1/4 1923.

Skolelæge:

Hr. Vidar Jacobsen, ansat 1/6 1945.

Skolesundhedsplejerske:

Fru Karen Makwarth, ansat 1/8 1956.

Skolebetjent:

Hr. Vilh. Seidenfaden, ansat 1/1 1931.

Arskursus på Statens Lærerhøjskole:

Hr. P. Guldhammer: Fysik.

Hr. Freddy Pedersen: Dansk.

Feriekursus:

Fru Else Jørgensen: Sang og musik.

Dagbogen.

13. august begyndte det ny skoleår med 511 elever. Efter fælles morgensang bød skoleinspektøren velkommen til alle, såvel elever som lærere og udtalte ønsket om et roligt og godt arbejdsår. Et særlig velkommen lød til de to nye lærerinder, frk. Ellinor Jensen og fru Eleonora Jensen-Holm, som fra 1. august var ansat ved Gl. Holte skole. Derefter hejstes flaget til tegn på, at livet på skolen atter gik sin vante gang.

15. august var skolens fødselsdag, og som sædvanlig fejredes den ved en lille fest. Kl. 9 samledes alle til fælles morgensang, hvorefter inspektøren holdt en kort tale, og så gled flaget til tops. Derefter gik eleverne fra begge mellemskoleafdelinger og realklassen til underholdning i klasseværelserne, mens grundskolens elever samledes i gymnastiksalen, hvor Holger Jensens film »Første mand på holdet« blev forevist under stor jubel. Det samme gentog sig, da filmen bagefter blev kørt for de store elever. Festen sluttede kl. 12.

20. august havde skolen besøg af lærerinde miss Davis fra Aberystwyth i Wales. Miss Davis, der til daglig underviser i en lille landsby-skole, fortalte i en engelsktime eleverne i III.fm. om Wales. Efter at have set Gl. Holte skole besøgte hun Rundforbiskolen.

30. august var 1., 2. og 3. klasserne på besøg i Zoologisk Have. Turen foregik i lejede busser. Vejret var herligt, og børnene frydede sig ved synet af de mange dyr.

31. august havde eleverne i realklassen, begge mellemskoleafdelinger samt 4. og 5. grundskoleklasser udflugt til Roskilde. Starten foregik i øsende regnvejr, men inden vi nåede vort mål, havde solen sejret, og den tilsmilede os lige til hjemkomsten, hvorefter regnen atter tog fat. I domkirken gav to førere hver sit hold en fin og veltilrettelagt forklaring og vejledning, der gjorde kirkevandringen til en oplevelse. Rejsen forløb hurtigt og let, da vi havde særtog både hen og hjem.

11. september deltog 210 elever fra Gl. Holte skole i skoleidrætsstævnet på Rudegård stadion.

15. september havde skolen besøg af undervisningsinspektør Th. Christensen, som overværede undervisningen i regning, matematik og naturlære i eksamensafdelingen.

22. og 23. september fandt besøget fra Svedala sted.

22. til 29. september var børnebogssugen. Til alle elever uddeltes børnebogskataloget, og klasselærerne søgte gennem samtale, oplæsning m. m. at øge interessen for gode børnebøger. Gunhild Påske, 3.b, vandt en bogpræmie i konkurrencen »Er du læsehest?«

29. september tog skolen afsked med lærer Worsøe, som fra 1. oktober var kaldet til lærer ved Starreklinte skole i Nordvestsjælland.

Mens alle var samlet foran hovedtrappen, takkede skoleinspektøren

hr. Worsøe for hans dygtige og samvittighedsfulde arbejde i de 8 år, han havde været knyttet til Gl. Holte skole, især fremhævedes resultaterne fra sløjdsalen, som var ud over det almindelige. Endvidere omtaltes hr. Worsøes venlighed og hjælpsomhed, som i rigt mål kom skolen til gode, f. eks. ved den årlige skolekomedie, ved organisering og ledelse af skolens færdselspatruljer og på mange andre felter. Med tak for behageligt samarbejde og ønsket om gode arbejdsår på den ny virkeplads sluttede inspektøren sin tale, hvorefter hr. Worsøe på sin lune måde tog afsked med eleverne.

Derefter samledes lærerpersonalet til afskedsfest på lærerværelset, hvor lærerrådets formand, hr. Thygesen, i en fornøjelig tale takkede hr. Worsøe for hans enestående hjælpsomhed og fine kammeratskab og overrakte ham en længe ønsket bog som kollegernes synlige udtryk herfor og til minde om tiden i Gl. Holte skole.

Til sidst takkede hr. Worsøe på sin beskedne måde for gaven og for, hvad han havde lært og oplevet her, især for det tillidsforhold, som rådede på skolen.

2. oktober tiltrådte lærer Chr. Nielsen Greve sit embede som hr. Worsøes efterfølger i Gl. Holte skole.

Fra hovedtrappen præsenterede skoleinspektøren den ny lærer og bød ham velkommen til arbejdet her og sluttede med ønsket om, at han måtte komme til at befinde sig så vel, at han med glad sind kunne møde til sin daglige gerning i skolen.

24. oktober samledes alle til morgensang ved flaget, som hejstes efter at skoleinspektøren havde talt om »Forenede Nationer«s oprettelse og omfattende arbejde. Senere på dagen aflyttede eleverne fra realklassen og begge mellemskoleafdelinger Statsradiofoniens skoleudsendelse om »FN«, og for de samme klasser forevistes derefter en film, som gav et udmærket indtryk af den vældige indsats, der er gjort for at bekæmpe den frygtelige sygdom Malaria. Herved fik eleverne lidt kendskab til en enkelt gren af »FN«s humanitære arbejde.

30. oktober fejredes Nordens dag. Der blev indledt med fælles morgensang og flaghejsning. Kl. 10 samledes grundskolens elever i gymnastiksalen, som var smykket med de nordiske flag. Skoleinspektøren gav en kort orientering i anledning af festen. Derefter viste færdselskonsulent Jørgen Nielsen selvlysbilleder fra en rejse i Norge, og så blev disse klasser sendt hjem.

Kl. 11 samledes realklassen og begge mellemskoleafdelinger i gymnastiksalen. Efter aflytning af Statsradiofoniens skoleudsendelse i anledning af dagen vises tonefilmen »Billeder fra Island«. Skoleinspektøren læste derefter Hans Hartvig Seedorff Pedersens digt »De fem svaner« og holdt en kort tale, hvori han fremhævede betydningen af nordisk samarbejde og nævnte de vigtigste resultater, som herigenem var opnået. Ind imellem de forskellige afsnit af festen blev de nordiske nationalsange sunget, og man sluttede med »Der er et yndigt land«, hvorefter klasserne blev sendt hjem lidt før kl. 13.

I dagens anledning modtog skolen telegram fra Vita skolan i Svedala og afsendte takketelegram herfor.

6. november: Skolescenen.

8. november sattes flaget på halv stang som udtryk for deltagelse og sorg over den frygtelige skæbne, som havde ramt det ungarske folk i kampen for frihed og selvstændighed. Umiddelbart for kl. 12 holdtes 2 minutters stilhed i alle klasser.

12. november: Forældremøde for 1. klasserne.

19. november: Forældremøde for 5. klasserne. Skoleinspektøren redegjorde for optagelsesprøven til 1. em. og gav oplysning om krav og undervisning i eksamensskolen. Overtærer Thygesen fortalte om arbej-

det i den eksamensfri mellemskole, som desuden belystes ved en fyldig udstilling af elevarbejder fra denne afdeling.

22. november: Forældremøde for 2., 3. og 4. klasserne. Skolepsykolog Øhrstrøm indledede om emnet »Er opdragelsesproblemerne de samme i hjem og skole«, hvorefter der var lejlighed til diskussion.

26. november havde skolen besøg af maskinchef Klein fra »Dansk Skibsadoption«. For realklassen og begge mellemskoleafdelinger foreviste og kommenterede hr. Klein filmene »Du Dantes Vej« og »West Coast Line«. Den første gav et udmærket indtryk af livet om bord på skoleskibet »Danmark« og den sidste af arbejdet på et liniefartøj.

27. november havde skolepatruljerne udflugt med færdselspolitiet. Om aftenen var der forældremøde for I. og II. em-klasserne. Ved kaffebordet opfordrede en far til indsamling til Ungarnshjælpen. Der indkom 76 kr., som dagen efter blev afsendt til Røde Kors.

29. november besøgte III. fm. med deres klasselærer hr. Thygesen Kastrup glasværk. Rundvisningen begyndte i »Glashytten«, hvor glas-magernes håndværk stadig udøves efter århundredgamle traditioner. Derefter så børnene den helt moderne afdeling, hvor sindrige helautomatiske maskiner fremstillede mælke- og sodavandsflasker. Det interessante besøg sluttede i sliberiet.

5. december: Forældremøde for fm-klasserne.

6. december mindedes Finlands nationaldag med flaghejsning.

17. december vandrede eleverne fra II. og III. fm-klasserne med deres klasselærere og inspektøren til Kohaveskoven, udrustet med økse og bærestænger for at hjemføre det store juletræ. Efter grundig undersøgelse skete udvælgelsen, og da træet var fældet og surret med reb, foregik hjemmarchen til den sædvanlige sang. Da optoget nåede skolen, tiltrak det selvfølgelig alles opmærksomhed, og hurtigt fyldtes vinduerne med begejstrede ansigter.

Vi takker statsskovrider Tage Jensen og statsskovfoged Christensen, fordi vi får lov til at fortsætte skolens gamle tradition.

22. december holdt skolen julefest for eleverne, som på grund af det store antal måtte deles i to hold. Først mødte realklassen og de to mellemskoleafdelinger, senere grundskolens elever.

Efter at klasselærerne havde festet med eleverne i de smukt pynkede klasselokaler, samledes først det ældste og senere det yngste hold i gymnastiksalen omkring det store, strålende juletræ. Skønt lød vore dejlige julesalmer, mens de tindrende barneøjne udtrykte den glæde og forventning, hvormed man gik julen i møde. Skolens kor og orkester medvirkede på smukkeste måde, og efter at skoleinspektøren havde talt og læst juleevangeliet, sluttedes med fællessang, hvorefter der blev givet ferie til den 4. januar.

29. januar samlede eleverne fra realklassen og begge mellemskoleafdelinger i gymnastiksalen, hvor forhenværende skoleinspektør Bil-lund, Tønning, fortalte om Sydslesvig og ved hjælp af lysbilleder gav et udmærket indtryk af den enestående altertavle i Slesvig domkirke og af halvøen Eiderstedts særegne natur og øvrige forhold.

1. februar: Skolescenen.

2. februar deltog skolens SP-er i politiets årsfest for skolepatruljerne.

4. februar var eleverne fra III. fm., III. em., III emb. og IV em. med deres klasselærere og fysiklærere på besøg i General Motors fabrikket. Efter en rundvisning langs samlebåndet på automobilfabrikken samlede eleverne til en demonstration af fysiske og kemiske eksperimenter, kaldet »Videnskab og fremskridt«. Derefter vistes en film

om firetaktsmotoren, dens opbygning og funktion.

8., 9. og 10. marts spillede skolekomedien.

15. marts: Skolescenen.

18. til 23. marts var eleverne fra III fm. udstationeret til erhvervspraktik.

1. april holdtes skolens elevfest.

9. april mindedes med flaget på halv stang til kl. 12, derefter 2 minutters stilhed i klasserne, inden flaget gled til tops.

15. april var III. fm's forældre og de erhvervsdrivende, som havde modtaget eleverne til erhvervspraktik, indbudt til møde, hvor man drøftede forsøgets resultater.

17. april havde lærerpersonalet og skolebetjenten indbudt skolens inspektør med frue til frokost på lærerværelset i anledning af, at han i påskeferien fyldte 65 år. Lærerrådets formand overlærer Thygesen overrakte personalets fødselsdagsgave, en meget stor og smuk bog. Inspektøren takkede varmt herfor og for alt godt i årene, som svandt.

29. april til 4. maj var eleverne fra III. fm. med deres klasselærer overlærer Thygesen og overlærer fru Schrøder på lejrskole i Viborg.

5. maj mindedes ved flaghejsning.

6., 7., 8. og 9. maj holdtes skriftlig eksamen.

17. maj, Norges nationaldag, mindedes ved flagning.

21. maj begyndte mundtlig eksamen i realklassen.

24. maj begyndte mundtlig eksamen i IV. em.

1. juni deltog elever fra grundskolen og fm. i børnehjælpsdagens vogntog.

6. juni, Sveriges nationaldag, mindedes ved flaghejsning.

15. juni, Danmarks flagdag og genforeningsdag, indledtes med tale af skoleinspektøren, hvorefter flaget blev hejst.

Under ledelse af deres klasselærer fru Else Jørgensen var eleverne fra 3. b. på cykeltur til Frilandsmuseet.

18. juni begyndte årsprøven for eleverne i grundskolen og den eksamensfri mellem-skole. Dagen blev indledt med fælles morgensang, hvorefter inspektøren bød velkommen til de fremmødte forældre, og så gled flaget til tops.

19. juni sluttede årsprøve og eksamen med dimissionsfest i gymnastiksalen, som var smukt pyntet med flag og blomster. Skønt grundskolens elever ikke var med, fyldtes salen til sidste plads.

Først blev skolens faner ført ind, mens alle rejste sig og sang »Vaj højt, vaj stolt og frit, vort flag«. Derefter sang skolens kor under ledelse af hr. Blume, og nogle elever spillede på blokfløjter under fru Else Jørgensens ledelse.

Så talte skoleinspektøren til de elever, som skulle udskrives, og udelte eksamensbeviserne. Fra skoleudvalget og en anonym giver tildeltes følgende elever bogpræmier for flid og god opførsel:

Grete Rachlitz Olsen, II. fm.

Kirsten Larsen, III. fm.

Laila Wagner, III. fm.

Palle Andersson, IV. em.

Jan Magnussen, realkl.

Jutta Jensen, realkl.

Jette Olsen, realkl.

Karen Post, realkl.

Inge Wagner, realkl.

Efter at de udskrevne elever havde sunget afskedssangen »Tænk, når skoleklokkens klang lyder allersidste gang«, talte borgmester Rosenørn til stadsskolinspektøren i anledning af hans afsked ved skoleårets slutning og overrakte en smuk boggave fra kommunalbestyrelsen. På forældrekredeens vegne talte kasserer Knuth Parsager, og Peter Jensen fra realklassen bragte elevernes tak for de svundne år. Inspektøren takkede bevæget for gaven og for al venlighed og forståelse.

Festen sluttede derefter med, at fanerne førtes ud, mens man stændte sang »Vaj højt, vort mærke, fra din stang«.

Om aftenen var udstillingerne af eleverbejder åbne, efter at skolens kor og orkester havde sunget og spillet for de mange forældre, som var kommet til stede.

20. juni havde eleverne fri, mens lærerrådet samledes for at træffe afgørelse om oprykningen.

Om aftenen var de udskrevne elever med deres forældre indbudt til den traditionelle afskedsfest.

Da alle var placeret ved de smukt pyntede borde, bød inspektøren velkommen, og derefter viste hr. Freddy Pedersen en usædvanlig smuk og lærerig film, som hed »Fra naturens kravlegård«.

Efter kaffen talte hr. viceinspektør Holm til de udgæede elever, og derefter gik man over til den muntre afdeling under ledelse af hr. overlærer Thygesen.

Til sidst talte inspektøren til de unge og deres forældre, hvorefter festen sluttede med »Altid frejdig«.

22. juni var sidste skoledag før ferien. Kl. 12 samledes alle foran hovedtrappen, hvor inspektøren i en kort tale tog afsked med skolens elever, som overrakte ham en dejlig prismekikkert, og hans frue fik en smuk buket. Efter at inspektøren havde takket, sang man »Hurra, for den dejlige ferietid«, og så drog de jublende børn af sted til 7 ugers sommerferie.

Lærerpersonalet samledes derefter på lærerværelset, hvor man ved et glas vin tog afsked med fru Jensen-Holm og frk. Heuser, som havde søgt afsked, og med hr. Knud Petersen og hr. Høegh, som har fået embede andetsteds.

Fra rengøringspersonalet modtog inspektøren en overmåde smuk blomsterdekoration som afskedshilsen. Om aftenen var inspektøren med frue, datter og svigersøn af lærerpersonalet og skolebetjenten inviteret til en storslået afskedsfest, som satte et uforglemmeligt punktum for inspektørens virke i Gl. Holte skole.

26. juni rejste 20 elever fra IV. em. med deres klasselærer frk. Tora Rasmussen og viceinspektør Holm på ferietur til Salzburg i Østerrig. Pengene til turen havde eleverne sammensparet gennem længere tid. Hjemkomsten fandt sted den 5. juli efter en varm men smuk og oplevelsesrig tur.

Dimittender 1957.

Realeksamen:

Jørgen Andersen, Trørød.
Christian Eriksen, Øverød.
Elin Flatau, Gl. Holte.
Søren Hancke, Nærum.
Ole Herbst, Nyvang.
Jutta Jensen, Gl. Holte.
Max Mehlsen Jensen, Gl. Holte.
Peter Jensen, Nyvang.
Hans Knudsen, Øverød.
Klaus Kristensen, Vedbæk.
Käte Madsen, Gl. Holte.
Jan Magnussen, Søllerød.
Bitten Neesgaard, Gl. Holte.
Jette Olsen, Øverød.
Jørgen Olsen, Gl. Holte.
Tove Petersen, Søllerød.
Karen Post, Søllerød.
Svend Erik Seindal, Vedbæk.
Bodil Svendsen-Tune, Øverød.
Inge Wagner, Nyvang.

8 bestod med mg+
2 bestod med mg
7 bestod med mg÷
1 bestod med g+
2 bestod med g

Mellemskoleeksamen:

Gerd Andersen, Vedbæk.
Palle Andersson, Vedbæk.
Bent Ankerhus, Hørsholm.
Annette Boesen, Gl. Holte.
Bente Christensen, Vedbæk.
Jens Christensen, Søllerød.
Claus Coln, Søllerød.
Sigurd Egede, Gl. Holte.
Lasse Henriksen, Gl. Holte.
Franz Horn, Gl. Holte.
Jørn Jensen, Gl. Holte.
Vibeke Johansen, Vedbæk.
Annelise Larsen, Trørød.
Bente Larsen, Gl. Holte.
Annie Nicolaisen, Vedbæk.
Annette Nielsen, Søllerød.
Grete Nielsen, Vedbæk.
Henning Nielsen, Gl. Holte.
Else Petersen, Gl. Holte.
Knud Erik Petersen, Gl. Holte.
Birgit Schrøder, Gl. Holte.
Hanne Schrøder, Vedbæk.
Torben Skallebæk, Øverød.
Kirsten Tvergaard, Gl. Holte.
Peter Udsen, Trørød.
Mette Willadsen, Trørød.

2 bestod med mg+
9 bestod med mg
14 bestod med mg÷
1 bestod med g

Ferier og fridage i skoleåret 1957—58.

Fridag i september, dagen efter idrætsdagen.

Efterårsferie 13. til 20. oktober incl.

Fridag 13. november.

Halv fridag 13. december.

Juleferie 22. december til 3. januar incl.

Fastelavnsmandag 17. februar.

Kongens fødselsdag 11. marts.

Dronningens fødselsdag 28. marts.

Påskeferie 2. til 8. april incl.

Bededagsferie 2. til 4. maj incl.

Kristi himmelfartsdag 15. maj.

Pinseferie 24. til 27. maj incl.

Grundlovsdag 5. juni.

Sommerferie 24. juni til 11. august incl.

Fredag den 13. december slutter skolerne i Søllerød kommune kl. 11 for at give børnene lejlighed til at se juleudstillingerne i byen; man må ikke regne med, at der gives anden frihed i den anledning.

Idet jeg slutter denne min sidste beretning om Gl. Holte skole, vil jeg gerne rette en tak til alle, som har vist skolen og dens arbejde forståelse og støtte.

Tak for hvert et venligt smil og ærligt håndtryk og for de mange gode minder fra mit 24-årige virke som leder af Gl. Holte skole.

Med ønsket om, at elever, forældre, lærere og myndigheder altid må forstå samarbejdets betydning og hver for sig være villige til at yde deres bidrag til en fredelig og god fremtid for Gl. Holte skole, bringer jeg min hjerteligste hilsen og tak for de svundne år.

Gl. Holte kommuneskole juli 1957.

Aksel Jensen.

Farvel — du gamle skole.

Overskriften er slutningslinien fra sangen: »Tænk, når skoleklok-
kens klang lyder allersidste gang«. Det er den sang, de udgående
elever hvert år har sunget ved skolens dimissionsfest.

I år sagde stadsskoleinspektør Aksel Jensen farvel til sin gamle
skole sammen med alle de udgående elever. Derfor havde mange af
skolekommissionens medlemmer givet møde ved dimissionsfesten sam-
men med repræsentanter for administrationen på rådhuset, og festen
fik et meget smukt forløb.

Skolen gymnastiksal var fyldt til sidste plads, da fanerne blev
ført ind, medens alle sang: »Vaj højt, vaj stolt og frit, vort flag«, og
efter at skoleinspektøren havde budt velkommen, sang skolens kor
under ledelse af lærer Blume nogle sange, og på blokfløjter spillede
to menuetter af Bach, hvorefter koret igen sang.

Efter denne festlige indledning stod stadsskoleinspektøren på ta-
lerstolen. Han udtalte:

Drenge og piger! For sidste gang har Gl. Holte skoles klokker nu
kaldt på jer. I morgen er det forbi med vandringer mellem hjem og
skole, og fremtidig vil I haste ad andre veje: til fabrik, værksted,
kontor, køkken, eller hvad det nu kan blive. I skal nu træde aktivt
ind i kampen for tilværelsen og opøves til at stå på egne ben og til
efterhånden selv at træffe afgørelserne.

I skal nu til at skabe jer en eksistens; men pas på, at eksistensen
ikke bliver hele livet for jer.

»Det er nødvendigt for at leve livet,
at man skal eksistere, det er givet;
men det at *leve* er adskilligt mere
end blot fra år til år at eksistere.
Mens du bereder dig din eksistens,
lad ikke livet liste bort imens«.

Samtidig med at I dygtiggør jer til jeres fremtidige gerning, gælder
det om, at I forstår at leve jert ungdomsliv sådan, at det bringer jer
åndelig vækst og berigelse, at det bliver et livsafsnit, som I med
glæde kan se tilbage på, når I er modnet til mænd og kvinder. Ung-
domstiden, som I nu glider ind i, er en skøn og løfterig tid, men og-
så en alvorlig og vanskelig tid. I vil alle komme ud for vanskelighe-
der og opleve både glæder og sorger, det undgår intet menneske;
men forhåbentlig ejer I den sunde ungdoms mod og livslyst, og hvor
der er vilje, er der vej. Lykkes en ting ikke for jer første gang, så
prøv igen og igen. I vil da erfare, at vanskelighederne kan give ånde-
lig vækst og øget styrke, ligesom sorger kan lutre sindet og give livet
dybere indhold.

Efter at have fremdraget forskellige eksempler på mennesker, hvis
hårde skæbne havde modnet dem i stedet for at slå dem ned, fort-
satte stadsskoleinspektøren:

Op så siger jeg da til jer: Bliv ikke en klynkende ungdom, der går
under i selvmedlidenhed, men sæt kræfter og vilje ind på at løse
opgaverne under de kår, som kan bydes jer.

»Forson jer, unge folk, med skrabet smør.
Vær ikke angst for høje, fjerne mål.
Den sejrer kun, der vil og tror og tør.«

Ungdommen har en naturlig trang til at orientere sig efter idealer, og derfor er det af afgørende betydning, at den vælger rigtigt og ved starten sætter sig høje og gode mål. Det er dem, der bestemmer livets retning og højdepunkt, thi ingen når højere, end han stræber.

Jeg vil ønske for jer, at I ikke må være så nøjsomme, at I vil slå jer til tåls med en stræben, der ender i småkævl og småkamp om ydre og ubetydelige ting; men at I vil sætte jeres kræfter ind på det afgørende: *Personlighedens kvalitet*.

Vort århundrede med den rivende tekniske udvikling har drevet et voldsomt afgudereri med eksamen og kundskaber. Spørgsmålet vedrørende den unge har alt for ofte lydt: Hvad kan han? — Håndens og hjernens brugbarhed er blevet værdsat fremfor menneskelig holdning og hjertets finhed. Heri synes dog nu at kunne spores en lille ændring, idet man ofte får spørgsmålet om den unge, der skal ud i livet: Hvordan er han? Ja, mon det ikke var det, vi skulle prøve på at spørge om, for et menneskes værdi afhænger jo dog ikke først og fremmest af de kundskaber, det har erhvervet, men af de personlige egenskaber, det ejer.

Måtte da I, drenge og piger, sammen med de mange andre unge, som i disse dage forlader landets skoler, blive en sund og karakterstærk ungdomsskare med gode menneskelige egenskaber. Det er jer, der skal være med til at bygge Danmarks fremtid, og vi håber, at I må blive:

» En ungdom, hvis hjerte banker
med alt det bedste i takt,
og møder som frivilligt mandskab
til sandhedens tempelvagt.«

Derefter sang man »Byg på sletten — ej på tinden«, og så uddelte skoleinspektøren eksamensbeviserne. En række elever fik tildelt præmier for flid og god opførsel.

Nu sang eleverne den tidligere omtalte sang: »Tænk, når skoleklokkens klang lyder allersidste gang«, og så stod borgmester P. E. Rosenørn på talerstolen. Han udtalte:

Hr. stadsskoleinspektør! I den almindelige glæde over skoleårets afslutning blander der sig i år en ikke ringe del af vemod, idet De forlader Gl. Holte skole efter en lang og vel udført arbejdsdag. Siden De i 1933 kom til skolevæsenet herude, har hele Deres energi, arbejdskraft, interesse og kærlighed været samlet om arbejdet ved skolen her. Elevernes ve og vel har for Dem været det vigtigste af alt. Den interesse og kærlighed, De har vist overfor Deres elever er forbilledlig, og ligesom Deres interesse for eleverne har Deres interesse for lærerpersonalet været forbilledlig. På grund af denne kærlighed til skolen og dens opgaver kaldede man Dem i 1950 til stadsskoleinspektør, ikke alene fordi man kendte Deres arbejde, kærlighed og interesse for skolen, men også fordi vi kendte Deres store administrative evner og Deres evner til at lede forhandlinger med lærerpersonalet. Derfor takker jeg Dem ikke alene på skolekommissionens vegne, men også på kommunalbestyrelsens og dermed på hele Søllerød kommunes vegne. Jeg takker Dem for, hvad De har udrettet gennem en lang årrække, ikke alene som stadsskoleinspektør; men også, når det kommer til stykket, først og fremmest som skoleinspektør. Jeg ved, at Deres gerning som skoleinspektør her har været alt for Dem.

Må jeg på kommunalbestyrelsens vegne, som et lille tegn på vor store taknemlighed, have lov til at give Dem denne lille gave. Med disse ord overrakte borgmesteren stadsskoleinspektøren et stort, smukt verdensatlas, som inspektøren blev synligt glad for.

Derefter talte medlem af skolekommissionen, hr. kasserer K. Parsager. Han udtalte blandt andet:

Det er i Deres egenskab af inspektør for denne skole, at jeg gerne vil sige et par ord til Dem, når De i dag forlader skolen sammen med alle de unge, der skal ud. De egenskaber, som man altid har mødt hos Dem, er: ærlighed, pligtfølelse og grundighed. Det er de egenskaber, De har indprentet vore børn herovre. Det er de egenskaber, de har fået indprentet, når de gik herfra og gik ud i livet, og med disse egenskaber har De været et godt eksempel til efterfølgelse ikke alene for Deres elever, men også for hele lærerpersonalet. Jeg vil gerne som repræsentant for forældrekredsen her ved skolen have lov til at sige Dem tak for det arbejde, De har udført her.

Når De selv har givet udtryk for, at De ikke syntes, at De var fuldtud skoleinspektør for skolen, når De skulle være stadsskoleinspektør, så tror jeg i hvert fald, at forældre, lærere og elever ved denne skole ikke er enige med Dem. Jeg tror ikke, man nogen sinde har følt, at man savnede en inspektør, fordi der var andre opgaver. Det har derimod betydet, at De ikke har haft så megen frihed, så megen fritid. Vi siger Dem tak for Deres arbejde for skolen, og vi ønsker Dem lykke og mange gode år fremover.

Derefter fik Peter Jensen, realklassen, ordet:

Tak for De år, De har været inspektør for os. For os er Gl. Holte skole uden Aksel Jensen noget helt uvirkeligt. Vi har altid haft hjælp og støtte af Dem. En hjertelig tak for de år, vi har haft sammen med Dem.

Alle tre taleres ord hilstes med stort bifald, og stadsskoleinspektøren var meget stærkt bevæget, da han atter stod på talerstolen. Ja — det er vemodigt at tage afsked med den plads, hvor man har virket i 24 år, sagde inspektøren. Jeg håber, I føler, at jeg har været glad i mit arbejde. Hvis blot en del af det, man har sagt her i dag, er sandt, så har min gerning ikke været forgæves. Tak for de glade smil, jeg har modtaget — tak for de gode ord, der her er sagt — tak for alt.

Fredag den 21. juni var alle kommuneskolernes personale samlet til den årlige eksamensafslutning på rådhuset. Her takkede medlem af kommunalbestyrelsen, bankkasserer frk. Marie Jensen stadsskoleinspektøren. Frk. Jensen fremhævede især stadsskoleinspektørens samvittighedsfuldhed og grundighed, men også hans stejthed. Hun udtalte, at når stadsskoleinspektøren stod stejlt i en sag, havde hun af erfaring lært, at det var, fordi han havde ret, og så måtte man bøje sig.

Hr. viceinspektør Kj. Kabel, Ny Holte, takkede som formand for lærerforeningen Aksel Jensen for aldrig svigtende interesse for foreningens arbejde og overrakte en smuk bog gave. Hr. skolebetjent Olsen, Øverød, takkede på skolebetjentenes vegne og hr. fuldmægtig Faldrup på embedsmændenes vegne for godt samarbejde. I sin svar-tale begrundede stadsskoleinspektøren, hvorfor han havde valgt at trække sig tilbage nu, og takkede for de mange smukke ord, der var udtalt til ham.

Lørdag den 22. juni kl. 12 samledes alle eleverne og lærerne på legepladsen foran hovedtrappen. Her overrakte Peter Jensen, realklassen, inspektøren en dejlig prismekikkert som afskedsgave fra eleverne, og Annie Nicolaisen, IV.em., overrakte fru Jensen en smuk buket.

Samme aften havde lærerpersonalet og skolebetjenten inviteret Aksel Jensen med frue, datter og svigersøn til middag på skolen i den gule hal, hvor 6 af skolens unge piger serverede. Festtalen blev holdt af lærerrådets formand, overlærer P. Thygesen, der overrakte skoleinspektøren en høvlebænk som lærerpersonalets afskedsgave. Til fru'en var der en smuk buket. Man sang derefter en sang, som hr. Thygesen havde skrevet i dagens anledning. Efter at endnu mange talere havde haft ordet, og skoleinspektøren havde takket for de smukke ord og den velkomne gave, vandrede man over i inspektørens have, der var smukt pyntet med fakler og kulørte lamper. Mens man

nød kaffen og cigaren, blev der underholdt med sang og guitarspil. Da det efterhånden blev for køligt udendørs, fortsattes festen i inspektørens stuer, hvor man hen på de små timer sluttede med punsch og varme æbleskiver.

Med denne fest, den sidste i en lang række, sluttede inspektørens arbejdsdag i Gl. Holte skole.



Før os, der nu skal fortsætte arbejdet efter sommerferien, vil det være et stort savn, at hr. Aksel Jensen ikke mere er på skolen med råd og dåd; men jeg vil her i årsskriftet på kollegers og egne vegne udtale en hjertelig tak til ham for de mange år, han med myndighed og sikkerhed, men også med stor menneskelig forståelse, har ledet skolen. Vi ønsker ham og hans frue et langt og fredfyldt otium.

Gl. Holte kommuneskole, juli 1957.

H. Holm.

HOLTE BOGHANDEL

HOLGER NORTOFT . BOGTRYKKERI